

SOBAT

14e jaargang nr. 2 - augustus 1999

nummer 66



VOMI



VERENIGING
OUD MILITAIREN
INDIËGANGERS



Om aan de veelvuldige vraag naar foto-prentbriefkaarten van het **Nationaal Indië-monument 1945-1962** in Roermond te kunnen voldoen heeft de stichting **Nationaal Indië-monument 1945-1962** nu sets met vier verschillende prentbriefkaarten laten maken.



De kosten per set van vier foto's bedragen f 5,- eventueel bij toezending per post vermeerderd met f 1,60 aan porto. De prentbriefkaarten kunnen worden besteld bij het secretariaat van de stichting: Mauritslaan 1, 6074 AS Melick (tel. 0475-532094).



groepsreizen naar Indonesië voor de
Indië- en Nieuw Guinea-veteraan

Programma's naar West-, Midden- en Oost-Java, Zuid- en West Sumatra, de "Vogelkop", Jayapura (Hollandia), Biak en Merauke. Mogelijkheden tot verlenging naar Lombok, Bali of Sulawesi of Baliem vallei.



Wilt u een voorlichtingsmiddag bijwonen, nadere informatie of een compleet reisprogramma toegezonden krijgen? Bel ons tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. Vragen naar Alice Hughan, Richard v.d. Bel of naar Ans Fanggidaej-Jongkind.

Of reist u liever niet in groepsverband en toch verzorgd? Vraag dan naar onze brochure Indonesië "Van Sabang tot Merauke". Heeft u alleen een vliegticket nodig, dan kunt u daarvoor ook bij ons terecht.



Kantoor: Baden Powellweg 130 - 1069 LK Amsterdam
Tel.: 020-619 93 77 / 619 93 96 Fax: 020-610 16 11
open ma. t/m vrij. 9-17 • Za. 10-14. Zaterdag telefonisch niet bereikbaar



SOBAT

Officieel orgaan van de
Vereniging Oud Militairen Indiëgangers

Board van Advies

voorzitter: M.M. Bakker, res.luitenant-kolonel der artillerie h.d.
leden: H. Boschma, oud burgemeester.
B. Bouman, brig.generaal der artillerie h.d.
J.A. Bucher, kol. der cavalerie.
Chaf Staf I Divisie "7 December".
H.F. Coopmans, brig.gen. der Jagers.
W. Epke RMWO brig.gen. der infanterie h.d.
S.A. Lappé + RMWO, in leven kol. der infanterie h.d.
J.A. Leenders.
Th.H.A. Ramp, lt.kol. der intendantie Staf Inspec.Gen. der Krijgsmacht.

Algemeen Bestuur

voorzitter: J. Dijkema
2e voorzitter: dra. T. Lantz
secretaris: G. Determan, Brongras 68,
3069 PB Rotterdam, tel. 010-2860486
fax 010-2860553
penningmeester:
J.A. Broeder, Moeraslanden 8
8333 KW Steenwijk.
Tel.: 0521-515460
postbanknummer 42.39.398
banknummer 45.85.91.300 t.n.v.
Vereniging Oud Militairen
Indiëgangers
Rotterdam
alg. advocaat: C.L.W. van Haalen
leden: N. den Hollander +
Victor C. Briedé

Sociale Commissie

voorzitter: V.C. Briedé,
Van Nijensodestraat 117,
2597 RL Den Haag, tel. 070-3390532

Redactiecommissie

stadsredacteur: L.C. Zegeman, Zeestraat 118, 6463
AE Kerkrade, tel./fax 045-5454013
leden: R. Grit, Balloo 90, 9438 TD Balloo,
tel./fax 0592-241361
J. Zwam, Lijpsjele 45, 1034 KN
Amsterdam, tel. 020-6319131

Boeken ter recensie sturen aan:

J. Zwam,
Lijpsjele 45,
1034 KN Amsterdam

Correspondentie

- opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden o.v. rechten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort - zie secretariatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS".
- zaken VOMI-Nederland betreffend rechten aan de secretaris van het algemeen bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de mening van het algemeen bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Druk: Koninklijke De Swart

DOELSTELLINGEN

De vereniging heeft ten doel:

het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van Oud Militairen Indiëgangers, die bij de Nederlandse Krijgsmacht in voormalig Nederlands Oost-Indië, respectievelijk Indonesië en Nieuw Guinea hebben gediend;

het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen die als direct gevolg van militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of tengevolge daarvan invalide werden;

het herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen in voormalig Nederlands Oost-Indië respectievelijk Indonesië en Nieuw Guinea en/of aangrenzende zeegebieden, alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of in en door militaire dienst zijn overleden.

De vereniging tracht het gestelde doel te verwezenlijken los van elke partij-politieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking, onder voorbehoud van zelfstandigheid, met verenigingen die zich op overeenkomstig terrein als de V.O.M.I. bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

(artikel 2 van de statuten)

Het lidmaatschap staat open voor een ieder die in het voormalig Nederlands Oost-Indië/Indonesië en Nieuw Guinea in militaire dienst is geweest en voor weduwen van militairen die hierna hebben voldaan.

SOCIALE COMMISSIE

Voorzitter
Victor C. Briedé
Van Nijensodestraat 117
2597 RL Den Haag
tel. 07 03 28 05 32

Vice-voorzitter
vacant

Secretaris-
Notulist
Vacant



stichting
vereniging
platform

sociale
VOMI

ingeregistreerd bij

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Groningen

vacant
Deenhe
waarnemend
Klaas H. Luning
Sploestraat 110
9742 LW Groningen
tel. 050 - 511 00 32

Overijssel

Jan Timmer
Valeriusstraat 87
7804 CP Almelo
tel. 05-46'81 04 36

Zuid-Holland Zuid

Gerard J. Ritstier
Revtuistraat 25
3314 AP Dordrecht
tel. 078'6 13 25 72

Noord-Brabant Oost

Anton P. Pennings
Thorbeckestraat 101
5344 SM Oss
tel. 03 12'82 35 15

Friesland

Hans N. Blom
Gerben Ypmastraat 13
8723 CP Kozslum
tel. 05 14'52 21 07

Eindhoven/

Oost Gelderland
vacant

Utrecht't Gooi

Eppo R. Schreierstam
Luthshof 37
1215 KR Hilversum
tel. 03 5'8 21 78 08

Zuid-Holland Noord

Wim L. Hofman
Meppelrade 146
2544 XZ 's-Gravenhage
tel. 070 13 67 28 53

Noord-Brabant-West

vacant
Veluwe
Dick F.J. Stijl
Thorbeckelaan 54
7381 LB Twello
tel. 05 71-27 24 43

Flaveland

Frits H.A.M. Franssen
Oevergrind 13
1356 EA Almere
tel. 03 6'5 31 80 72

Noord-Holland

Han J. Hamman
Egelandersloot 28
2015 KJ Haarlem
tel. 03 2'5 24 00 10

Zeeiland

Tom Kooger
M. Coehoorngracht 44
4381 BT Vlissingen
tel. 01 18'48 30 08

Lieburg

Harry J.A. Dols
Herdensweg 49
6132 CL Sittard
tel. 04 6'4 52 13 16

Canada & USA

Gerard Leckerhof
149 Sandwell Drive
Oakville, Ont. Canada,
L6L 4P1
tel. 001 905 827 3216
fax 001 905 827 0328

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder

Leen van Eijs
Pieter Postmaan 14
1222 LJ Hilversum
tel./fax 005'885 33 73

Assistent beheerder

Tjibbe J. Goetzou
A. van Nieuwenhuis 13
2461 VJ Tar Azr
tel./fax 0172'80 24 32

Propagandiste

Joyce P. Strammond-van
Valk
Binnenhof 36
6715 DP Ede
tel. 0316'85 81 80

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit de Giro- en de Bankloterij.

Uw deelname aan de Giro-, e.g. bankloterij wordt daarom van harte aanbevolen.



Vereniging Oud Militairen Indiëgangers

- ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder letter en nummer V 123191 -

Jaarcontributie minimaal f 30,00
inclusief 6x per jaar "Sobat"

nummer 66 - 14e jaargang nr. 2
augustus 1999

Bij de Voorplaat

Geachte sobats, lezers van de 'SOBAT', bij deze wil ik u nog even bij de voorplaat en het daarbij behorende artikelje: 'Bij de voorplaat' van 'Sobat' nummer 63, 14e jaargang nr. 1 van februari 1999, bepalen. Herinnar u! De omslag van deze 'Sobat' laat (liet) u een nostalgische prent uit het oude Indië, het Indië uit 'onze' tijd, zien, voorstellende een typisch Indisch landschap. Deze omslagprent (een aquarel) schreef ik destijds is (was) vervaardigd door sobat Bram Konings uit 's Hertogenbosch. Voor zijn adres en antecedenten wordt u uitgenodigd het betreffende 'Bij de voorplaat' van februari te raadplegen. Welnu; de omslag-aquarel die nu als omslagprent van dit 'Sobat'-nummer (66) voor u ligt is eveneens van de kunstenaarshand van sobat Bram Konings. En zo u wilt zit er van zijn hand nog meer in het vat. In de eerste regel van dit stukje maakte ik gewag van een nostalgische prent. En mijns inziens is dit ook deze keer weer van toepassing. Kan het Indischer? Dit prachtige plaatje. Het rustieke kamponghuis. De bezige en wassende vrouwen. De wulvende palmen en bevloude sawhatterassen met een tweetal vulkanen (uitgedoofd hoop ik) op de achtergrond. Ik heb de indruk dat dergelijke landschapsbeelden op menig netvlies van oud-Indiëgangers zijn blijven kleven. Sommigen hebben nog steeds heimwee naar de landschappelijke schoonheid, die ze in Indië tijdens hun tropendiensttijd al patrouillerende hebben gezien. Velen van ons zijn in de ban van de tropen geraakt gedurende hun soldatentijd in de Oost. Vergeten zijn de gevaren, de inspanningen, het afzien, de hitte en de ont-

beringen. Het geheugen bewaarde, uitgefilterd in de loop der jaren, slechts de schoonheid van het Indische land. De keuvelende vrouwen en duimende kinderen, de vriendelijke tani's en het lekkere Indische eten. Zo is de mens. Nog zie

geest en verlieten mijn bewustzijn. Het stampende schip en de zoete zee-wind verjoegen mijn angstvisioenen en oorlogsschimmen. Wat bleef was de gear en sfeer van een landschappelijk wonderschoon land. En mijnerend murmelde mijn



ik mij bij het vertrek van 'ons' troepenschip, in 1949, na drie Indische jaren, aan de railing van het repatriëringsschip staan. Langzaam verdween de kust van Java uit het oog. Na drie lange jaren tropendienst verliet met het zicht op de achter de horizon verdwijnende Indische kustlijn de herinnering aan nachtenlange wachtdiensten, bangmakende actiepatrouilles, beschietingen, het branden van de koperen ploert, zweet en angsten, bittere verliezen en grimmige gevechten. Ze verzonken in mijn

stem tegen de ruisende zee: "Vaarwel Insulinde. Vaarwel mijn tropenland. Vaarwel; wij moeten elkander groeten. Tot wederziens, land van palmen, sawahs en blauwe bergen. Het is voorbij. Vaar wel." Bekijk, mijn sobats, kameraden, met deze intentie in je ziel deze rustieke Indische sfeerprent nog eens goed. Dank u. Sobat Bram Konings, heel hartelijk dank.

I. Zwaan

Kopij voor het volgende nummer inzenden vóór **23 augustus a.s.**
S.v.p., zo mogelijk, eenzijdig getypt insturen met anderhalve of twee regels afstand.



Van de Bestuurstafel

"L'histoire se repète" ofwel "De geschiedenis herhaalt zich".

Deze uitspraak doet zich maar al te vaak gelden. Heel vaak kan deze uitspraak ook worden geduid in een betekenis dat wij mensen klaarblijkelijk niets van de geschiedenis hebben geleerd en telkens weer in dezelfde fouten vervallen.

Zo stond recentelijk in een Rotterdamse krant een verhaal met de ervaringen van de militairen die in Serbrenica hebben gediend. In dat verhaal komen twee officieren aan het woord en hun uitspraken liegen er niet om. Ze geven voor ons Indië-militairen zeer herkenbare situaties weer.

Door de kolonel W. Martens, psycholoog en hoofd van de afdeling "individuele hulpverlening" (N.B. hadden wij in onze tijd en met onze ervaringen ook maar een dergelijke afdeling gekend) wordt onder meer gesteld:

"Zij wilden iets doen, maar konden niets doen. Bij thuiskomst werd hen vervolgens verweten niets gedaan te hebben".

"Nu weer duikt er een rapport op over vermeende racistische uitlatingen en gedragingen van Dutchbatters en elk nieuws maakt littekens open van de bejegening die ze kregen bij thuiskomst in Nederland".

Achter deze paar zinnen gaat een groot gevoel van frustratie en van machteloosheid schuil die, even als toen wij terugkaerden, wordt veroorzaakt door de Nederlandse soldaat en daarmee de krijgsmacht in diskrediet te brengen.

Ook de luitenant Verplanken vindt er geen doekjes om als hij stelt:

"Het is de taak van het ministerie

om geruchten te ontkrachten. Defensie moet met de billen bloot en alle feiten op tafel leggen".

"De boerput van het ministerie blijft gesloten terwijl Jan Soldaat aan de schandpaal wordt genageld.

Oorlog is iets smerigs, daar gebeuren dingen. Maar dat mag de politiek niet in de schoenen schuiven van Jan Soldaat, dat is asociaal."

Wij herkennen dit alles. Ook wij werden aangestraft voor "oorlogsmisdadigers" en "SS-ers" uitgemaakt. En ook in ons geval stond het ministerie dat toe zonder er iets tegen te doen. De regering bestond het zelfs een overloper de hand boven het hoofd te houden.

In Sobat nr. 2 van juni van dit jaar heeft het bestuur van VOMI-Nederland aangegeven met welke vragen het worstelt aangaande de toekomst van de VOMI.

Tot zijn grote tevredenheid waren de voorzitters van de aangesloten verenigingen in de laatstgehouden vergadering van het voorzittersoverleg unaniem van mening dat gestreefd zou moeten worden naar een continuïteit van de VOMI. Duidelijk kwam daarbij naar voren dat de VOMI in tegenstelling tot bijvoorbeeld "Madjoe" niet de weg van een "uitsterfscenario" zou moeten volgen. Hoe verheugend dit besluit ook mag worden gezien, het heeft voor ons grote consequenties. Het betekent namelijk dat wij nog steeds moeten streven naar een vergroting van het ledental, niet alleen met Indië-veteranen, maar ook met andere oud-militairen die na ons de status van veteraan hebben gekregen.

Organisatorische veranderingen zullen hiermee gepaard moeten gaan evenals een verjonging en uitbreiding van de huidige bestuursaanstellingen.

We zullen het pad ook voor de Dutchbatters moeten open houden en effenen. En dat betekent op onze oude dag nog een extra grote inspanning. We hebben daarvoor de hulp van alle VOMI-leden nodig.

Er zijn voor U allen nog grote taken weggelegd en als goede veteranen mag U die niet uit de weg gaan.

Tentoonstelling

Nederlanders-Japanners-Indonesiërs.

De Japanse bezetting van Nederlands-Indië herinnerd.

Data

7 augustus t/m 24 oktober 1999.

Locatie

Rijksmuseum
Nederlandse Geschiedenis,
zaal 101, Stadhouderskade 42
(ingang Oost), Amsterdam.

Openingstijden

Dagelijks van 10.00 tot 17.00

V.O.M.I. artikelen

De V.O.M.I. stropdassen zijn iets gewijzigd. De kleuren blijven hetzelfde, alleen de diagonale lijn met de kleuren van het Ereteken voor Orde en

Vrede is nu aangevuld met daar-
onder ook diagonaal de kleuren
van het Nieuw-Guinea
Herinneringskruis.

De V.O.M.I. stickers met een donkerblauwe achtergrond is er nog steeds, maar is aangevuld met een transparant fond.

Verder wil ik nog gaarne de V.O.M.I. drinkmokken onder uw aandacht brengen, want het is zo lekker daar koffie of melk uit te drinken.

V.O.M.I.



toko

19 Mei 1949

03.00 uur: 9 man van 19-4-4 Prinses Irene met 6 Tjakra's beginnen een driedaagse patrouille vanuit een buitenpost op de helling van de vulkaan Wilis op Oost-Java.

Opdracht: het vernietigen van een munitieopslagplaats van de TNI, zo'n 25 kilometer verder (en hoger) de berg op.

Bewapening: 1 bren, 2 stens, 1 mortier van 5 met 20 granaten en verder de bekende Lee Enfields. Als proviand de man een literblik Hollandse stampot en een veldfles met thee. Geen radio!

De bedoeling: één dag omhoog klimmen, één dag om de opdracht uit te voeren en de terugreis op de derde dag.

De Inlichtingendienst heeft gemeld dat er nagenoeg geen tegenstand is te verwachten: de TNI-onderdelen die er gezeten hebben, zijn zo'n twee weken tevoren weggevlucht, toen een versterkte compagnie, met daarbij nog drie-inch mortieren dezelfde route in drie dagen volbracht, zij het in omgekeerde richting.

Bij deze actie 'Berggeit' werd een TNI-radiozender op de Wilis blijvend buiten gebruik gesteld en de deelnemers aan deze actie hadden wel veel zweet, maar geen bloed verloren. Overigens had iedereen genoten van deze militaire wandeling in die prachtige omgeving, waar nauwelijks mensen woonden.

Goed, geen vijand te verwachten dus. Maar je weet maar nooit, ook de IVG kan zich vergissen, vandaar dat we op dit nachtelijke uur in alle stilte vertrekken, met het idee dat eventuele wachtposten wel in slaap gesukkeld zullen zijn.

Of ze nu slapen of gewoon helemaal nergens zijn, er is echt niks aan de hand. Uur na uur sjuwen we door, zonder problemen.

Een telefoondraad die we langs een pad vinden, geeft ons het idee dat we de bijbehorende centrale wel zullen vinden. En dat idee klopt: Ter plaatse aangekomen blijken de argeloze centralisten niet op ons gerekend te hebben, wat ons er niet van weer-

houdt om de centrale definitief onklaar te maken en de thans werkloos geworden personen te bevorderen tot dragers van onze steeds zwaarder lijkende bagage.

Maar de weg is lang en wordt steeds moeilijker, tot we rond 17.30 uur in de buurt van onze munitiedump komen. De helft van de patrouille mag zich installeren in een leegstaande hut op een kruispunt om de bliken stampot klaar te maken voor consumptie, met de rest gaan we door naar het volgende doel.

De bergplaats wordt gevonden, maar blijkt geheel leeg te zijn, dus maar weer terug naar de stampot. Het is intussen helemaal donker als we in de buurt van het 'rusthuis' terugkomen, waar we begroet worden door een regen van kogels. Ik hoor Herman Huisman, die achter mij loopt zeggen: "Ik ben geraakt!" en daarna is er te veel lawaai om nog iets te horen.

We zijn domweg in een hinderlaag gelopen, maar de overvallers trekken zich door ons tegenvuur ijlings terug, zodat we de bewusteloze Herman het huis in kunnen dragen om te zien wat er aan de hand is. Dat blijkt fataal: de liesslagader is stuk geschoten en zonder dat wij het kunnen verhelpen, bloedt hij onder onze handen dood. Eén van de jongens spreekt een gebed uit en Hermans leven is voorbij. Pas dan realiseer ik me dat ik van onze tegenstanders minstens twee automatische wapens heb horen vuren, waaruit ik mag afleiden dat dit geen klein groepje kan zijn, gezien de nog altijd gebrekkige bewapening van de TNI. Misschien wel honderd man? Het lijkt erop dat we lelijk in de val zitten: geen verbinding met eigen troepen, die de schietpartij ook onmogelijk hebben kunnen horen vanwege de afstand en ons pas over 48 uur terugverwachten!

We moeten maken dat we weggelopen, zo snel mogelijk! Als we wachten tot het licht wordt, zijn we nergens meer in deze voor ons vreemde omgeving. De uitgezette wachtposten horen of zien niets meer van welke vijand dan

ook, maar ze kunnen nooit ver weg zijn! Opschieten dus. Van een meegebracht brancardzeiltje en twee bamboestokken wordt voor Herman's lichaam een draagbaar gemaakt, die we onze gevangenen in de handen duwen. De bliken Hollandse stampot laten we graag achter en onder doodse stilte sluipen we het huis uit, door de berm, in de hoop dat we niet weer ergens tegenaan zullen lopen. Wonder boven wonder lijkt het te lukken. Het is roetdonker, geen maan en zwaarbewolkt, maar niemand houdt ons tegen. Naarmate we ons verder van het huis verwijderen krijgen we meer hoop! Warempel, het lijkt te gaan lukken!

Tot we na een kwartier zo'n kilometer op weg zijn en achter ons de hel los breekt: geratel van automatische wapens en gedreun van handgranaten! Ons 'rusthuis' moet het ontgelden. Nu weten ze dus wat er aan de hand is: die grote bloedplas en ons in de steek gelaten eten zeggen genoeg. Wij zetten er wat steviger de stap in. Maar dan breekt een bamboepaal van onze draagbaar en het lichaam van Herman valt in de met water gevulde greppel naast het pad. Er zit niets anders op: bij het licht van een zaklantaarn wordt er inderhaast een oplossing geïnspireerd, maar dan vliegen de kogels ons al om de oren. Licht uit en doorlopen dus! Op mijn stafkaart kan ik zien dat er twee plaatsen zijn waar zij ons misschien de pas kunnen afsnijden, dus daar moeten we zo snel mogelijk voorbij! We reppen ons door het donker, maar de vermoeidheid doet zich gelden: als er weer even gestopt moet worden, vallen enkele jongens prompt in slaap: totale uitputting! We zetten ze op de voeten: lopen, en bij elkaar blijven! We sjuwen door tot middernacht, waarbij de achtervolgers zich niet onbetuigd laten. Over een half uur zal de maan opkomen, weet ik. Tijd voor maatregelen.

In een kamponggrand stoppen we en vormen een samengedrongen vuurlinie, zodat we met al onze wapens het pad kunnen bestrijken. Als onze

tegenstanders nagenoeg op onze lip zitten, is het: 'vuur'. We jagen onze reservemunitie er doorheen, waaronder ook de helft van de meegebrachte mortierbommen. In de oorverdovende herrie is er verder niets meer te zien of te horen, maar op het kampongpad meet het nu wel erg ongezond zijn. Waarschijnlijk denken ze daar dat wij versterking hebben gekregen, want als we stoppen met vuren, is er niets meer te merken van de vijand. We controleren of iedereen er nog is en moeten weer enkele van de slaap half bewusteloze maten overeind zetten voor we verder gaan. Gelukkig, de maan is op tijd. We beklimmen de lager wordende heuvels en trekken daar steeds minder diepe rivierbeddingen op het kompas in de richting van een buitenpost. De dorst begint ons te plagen en in elk te doorschrijden riviertje slobberen we water op. Als de zon eindelijk de maan vervangt, zijn er nog heel wat kilometers te gaan. Pas tegen 11.00 uur wankelelen we onze buitenpost binnen, na 32 uur bijna constant te hebben gesjouwd. Bericht naar de compagniecommandant resulteerde na enige tijd in transport: we rijden naar de compie, waar we stil en wat verdwaasd Hermans lichaam afleveren, rapport uithangen en in slaap vallen.

Als we gewekt worden, wacht ons de begrafenis van Herman Hulsman, die ruim 22 jaar oud mocht worden. We staan in de houding bij het eresalvo en brengen een laatste groet aan de derde gesneuvelde van ons 19de peloton. Hoeveel nog?

Koudum, juli 1998
Luit' Blom



Links Elt. J.N. Blom, rechts Pater J.M. Baeten

Naschrift: Wat de Inlichtingendienst niet wist, kwamen wij na de soevereiniteitsoverdracht aan de weet in een gesprek met een voormalige tegenstander: er was een bataljon TNI op doortocht! Ze hadden die avond een honderd man bij elkaar toen wij tegen hen aan liepen, terwijl zij ons 'rusthuis' benaderden. Na de schietpartij hadden de officieren een meningsverschil: meteen aanvallen met de aanwezige manschappen of wachten tot er de volgende ochtend vierhonderd bij elkaar zouden zijn.

Geukkig voor ons hadden ze voor die discussie een half uurtje nodig. Het had nog heel anders kunnen aflopen. Een soldaat doet zijn plicht, maar hadden degenen die ons die opdracht gaven, de risico's wel goed overzien? Was dit bevel verantwoord? Ik heb nog steeds mijn twijfels. Sinds 11 september 1998 staat Herman's naam op het Indiëmonument in Apeldoorn: een laat eerbetoon

J.N. Blom



Sluitingsdata inzenden kopij:

Nr.: 67 23-08-1999 oktobernummer

Nr.: 68 25-10-1999 decembernummer

Nr.: 69 27-12-1999 februari-2000 nummer

Wisseling voorzitter Zuid-Holland Zuid

Tijdens een maandelijks bestuursvergadering op 17 mei jl. vond de eerder op 13 april jl. in de Ledenvergadering aangekondigde wisseling plaats van het voorzitterschap VOMI Zuid-Holland Zuid. Ger de Jong, vanaf september 1986 tot op vandaag onafgebroken voorzitter van Zuid-Holland Zuid, ontving uit handen van de nieuwe voorzitter, Herman Schox, als aandenken een fraaie voorzittershamer met naam en inscriptie 1986-1999. Tijdens zijn speech schetste de nieuwe voorzitter het vele werk dat in de afgelopen 12 1/2 jaar door Ger de Jong was verzet en onderstreepte het tot stand komen van tot dusver 30 monumenten in Zuid-Holland, ter nagedachtenis van de Nederlandse militairen die in de periode 1945-1962 in het voormalig Nederlands-Oost Indië en Nieuw-Guinea zijn omgekomen. In zijn woorden betrof hij ook de echtgenote van de aftredende voorzitter, dankte haar voor de betrokkenheid en opoffering gedurende vele jaren en overhandigde haar een boekje bloemen, vergezeld door een hartelijk applaus van de aanwezigen. Met een ferme handdruk en woorden van dank voor de ondervonden samenwerking van de bestuursleden ZHZ bezegelde Ger de Jong de officiële wisseling van het voorzitterschap en zei o.a.: "Ik vond het na 12 1/2 jaar tijd worden om het voorzitterschap aan een jongere over te dragen. Als vice-voorzitter zal ik me de komende tijd vooral bezig houden met het realiseren van monumenten". De nieuwe voorzitter, Herman Schox, eindigde met de toezegging "dat hij deze taak naar beste vermogen zal trachten te vervullen en hoopt hierbij op aller steun te mogen rekenen". Daarna werd overgegaan tot de orde van de dag. Na afloop van deze bestuursvergadering vond 's middags om 15.30 uur het afscheid plaats van twee bestuursleden, t.w. de secretaris Arnold Geurink en vice-voorzitter Harry Kuijpers. Bij dit afscheid waren aanwezig: bestuursleden Zuid-Holland Zuid, mevrouw F. Zuidwegt, directeur



Stichting Dienstverlening Veteranen, VOMI-leden Zuid-Holland Zuid, en bestuursleden van de Bond van Wapenbroeders, afd. Zuid-Holland Zuid Oost.

De scheidende bestuursleden, Arnold Geurink en Harry Kuijpers, vergezeld door hun echtgenote, ontvingen uit handen van de vice-voorzitter Ger de Jong een aandenken in de vorm van een kristallen karaf met VOMI-logo en inscriptie, de dames een fraai boekje bloemen en dank voor hun bijdrage en opoffering gedurende de zittingperiode van hun echtgenoot c.q. bestuurslid.

In een korte toespraak zei mevrouw Zuidwegt: "Het is niet mijn gewoonte bij een bijeenkomst als deze aanwezig te zijn. Ik herinnerde mij de eerste kennismaking met de afd. Zuid-Holland Zuid, om precies te zijn op 5 januari 1994, toen ik namens het Ministerie van Defensie, afd. Directie Postactieven, een Nieuwjaarsreceptie in de Rustburcht te Rotterdam bezocht. Bij binnenkomst bleken daar meer dan 300 mannen en vrouwen aanwezig te zijn en dat overviel mij,

"toen nog zo groen als gras" wel even. Tijdens deze Nieuwjaarsreceptie deed ik, temidden van zo vele Indië-veteranen, de nodige ervaringen op. Mevrouw Zuidwegt wensde vervolgens beide scheidende bestuursleden persoonlijk het beste in de komende jaren.

Vervolgens was het woord aan Henk Harrewijn, voorzitter Bond van Wapenbroeders, afd. Zuid-Holland Zuid Oost, die met zijn gebruikelijke kwinkslag beide ex-bestuursleden bedankte, ook voor de goede onderlinge band tussen beide verenigingen. Beiden ontvingen uit zijn handen een aanvulling op de zojuist ontvangen karaf om deze, aldus Harrewijn, gelijk van inhoud te kunnen voorzien. Arnold Geurink en Harry Kuijpers dankten aansluitend het bestuur en alle aanwezigen voor zowel het ontvangen aandenken en hetgeen zojuist gezegd was door vice-voorzitter Ger de Jong. Nog enige tijd werd doorgebracht onder het genot van een drankje en hapje en bijgepraat over allerlei verschillende onderwerpen alvorens huiswaarts te keren.

H.C. Clasquin

Beckum (Ov.) eerde overleden dorpsgenoot

Na enkele jaren van voorbereiding, maar ook van teleurstelling, was het op 12 mei 1999 in het landelijke Beckum een bijzondere dag!

Teleurstelling omdat het gemeentebestuur van Hengelo, waar Beckum onder valt, niet alleen geen enkele manier van financiële steun wilde verlenen, maar ook totaal geen belangstelling had met betrekking tot het monument dat als eerbetoon voor de gesneuvelde plaatsgenoot Toon ter Braak dient.

Toon ter Braak werd in Beckum geboren op 12 februari 1921. Op 22 september 1947 is Toon ten Zuid-Westen van Semarang gesneuveld als 2e luitenant bij de staf-cie. 4-6 R.I.

gewerkt hadden aan het tot stand komen van het monument werden door de heer Mulder van harte welkom geheten.

In zijn toespraak kwam duidelijk naar voren dat Toon zijn ideaal wilde verwezenlijken: orde en vrede in de wereld helpen te herstellen. Als vrijwilliger heeft Toon ter Braak in Indië de grote saamhorigheid, vriendschap en trouw aan elkaar zeer positief ervaren; hetgeen zijn oud-wapenbroeders zich nog steeds met diep respect herinneren. Het te onthullen monument is duidelijk het bewijs voor dat blijvende respect en een late inlossing van een ereschuld.

Vervolgens werd, door twee zussen



Tijdens de bijeenkomst, die op verzoek van de nabestaanden sober gehouden werd, voerde Johan Mulder als lid van de werkgroep "Monument Toon ter Braak" als eerste het woord. Hij heette allereerst de familie Ter Braak welkom. Ook de afgevaardigden van bataljon 4-6 R.I. en de voorzitter van de VOMI-afdeling Overijssel, alsmede allen die mee-

van Toon ter Braak, de onthulling van het monument verricht door middel van het weghalen van de nationale driekleur!

Het monument is een grote zwerfkei met daarop een bronzen plaquette, voorzien van verklarende tekst en het nationale teken van orde en vrede. Na de onthulling volgde het leggen



van kransen en bloemen. Veel waardering ging uit naar een delegatie van 4-6 R.I. die zich de moeite getroost hadden om vanuit Limburg hierbij aanwezig te zijn.

Door Jan Bemoat, van genoemde bataljon, werd vervolgens het gedicht "Zij waren in het dodendal" voorgedragen. Dit gedicht maakte diepe indruk op alle aanwezigen waardoor men weer de 'oude' verbondenheid voelde.

Trius, een zuster van Toon ter Braak, bracht tenslotte onder woorden hoe goed het de familie Ter Braak doet dat hun broer een waardige plek op het kerkhof in Beckum heeft gekregen.

De werkgroep kan, na het vele werk dat is verricht, terug zien op een zeer waardige en geslaagde samenkomst.

Bernard Waanders
lid werkgroep 'Monument Toon ter Braak'

SOBAT



Boekbespreking

“Vertel het je kinderen veteraan!”

Door Ant. P. de Graaff.
 Geplastificeerde paperback van 167 pagina's. Geïllustreerd.
 Uitgeverij Van Wijnen (Postbus 172, 8800 AD Franeker. Tel. 0517-394588). Prijs f 26,50. ISBN 90.5194.193.5.
 Tja. Vertel het je kinderen veteraan! Dat is de titel die de veelschrijver over de tijd van de positionele acties in het Indië van de jaren 1946-1950, zijn achtste geesteskind meegeeft. Het klinkt als een oproep, en is waarschijnlijk ook zo bedoeld. Wat moesten wij Indiëveteranen onze kinderen volgens Ant. P. de Graaff, vertellen? Wat is zijn boodschap aan hen die na ons kwamen? Hoe slecht wij het in het Indië van destijds hebben gehad? Hoevalen van ons in de door de Nederlandse overheden Niet gesteunde tropenoorlog zijn gesneuveld? Hoe slecht de overheden, over ons gesteld, de uit Indië terugkerende soldaten uit die door hun (die overheden) schuld verloren guerilla-oorlog in Patria zijn ontvangen en behandeld? Ik weet het niet. De Graaff kennelijk wel. De auteur beschuldigt, zij het indirect, de houding van de destijds Nederlandse regeringen van onverschilligheid ten opzichte van de daar in een oorlog verwikkelde Nederlandse militairen. Zijn mildheid tegenover de Heren die ons uitzonden is echter verbazingwekkend. Wij, Indiëveteranen, werden zonder voorbereiding in het diepe gegooid, aan ons lot overgelaten in een ver, vreemd, tropisch land. Daardoor sneuvelden veel soldaten. Hij, De Graaff, wijst daarop. Psychologisch voelt de auteur de mentaliteit van de oud-Indiëgangers, vrij goed aan. Hij speelt in op die gevoelens van onlust zonder in te gaan op de diepste oorzaak van de vaak gevoelde onlustgevoelens en leegte tengevolge van de

daar opgelopen geestelijke averij der militairen.

Maar De Graaff bepleit meer. Hij vraagt ons, Indiëveteranen, excuses aan te bieden aan onze destijds vijanden. Hij streeft naar verzoening met de Indonesische tegenstanders van toen.

Waren wij schuldig aan de gruwelen van de berisptijd en de Indonesische excessen van de jaren 1945-1950? Helaas kan ik hem in dit eenzijdig streven, dat in feite impliceert dat wij, Nederlandse militairen, ons misdadig tegenover de Indonesische bevolking hebben gedragen, niet bijvallen. Aan een verzoening heb ik persoonlijk geen enkele behoefte. Nimmer heb ik de Indonesische 'vrijheidsstrijders' gehaat, maar mijn vrienden waren het ook niet. En excuses voor ons optreden in de Oost aanbieden? Aan wie? Niet wij creëerden de excessen, waarvan steeds zo hatelijk wordt gesproken. Nee. Dat waren onze regeerders van die jaren, de Haagse Heren. En de gruweldaden door Indonesische 'partizanen' bedreven aan tienduizenden landgenoten en hun Indonesische vrienden? Waren die niet vele malen bloediger en wreder dan de individuele uitglidders van ontspoorde Nederlandse militairen? Wie moet excuus aan wie aanbieden en waarover? Erschuld? Erlame? Met wie moet ik mij verzoenen? De Graaff slaagt er steeds weer in via zijn boeken zekere sentimenten op te roepen. Hij is geen onverdienstelijk psycholoog en toont als all-round zakenman met een sterk ontwikkeld gevoel voor public relations, kennis te hebben van de onlustgevoelens en mentale verlangens der oudstrijders in Indië, gedurende de jaren 1946-1950.

Hij schrijft goed en voelt waar de behoeften tot erkenning van de doorsnee soldaat/Indiëganger ligt. Daar speelt hij goed op in. Zijn boodschap heeft hij verpakt in een weergave van de realiteit in Indië en gepaard aan mea culpa tandansen. Zijn beschrij-

ving van de soldatenmentaliteit, hun gevoel van verlatenheid en niet begrepen worden gebruikt de auteur om zijn verzoeningsboodschap aanvaardbaar te maken.

De verbittering van de gedesillusioneerde soldaten verwoordt De Graaff in welgekozen woorden. Zijn weergave van het gevoel bedrogen te zijn en onnodig in een barre oorlog te zijn betrokken is echt to the point. Knap verpakt, mooi gesproken en in solidariteit met de slachtoffers gebracht. Alleen spreekt de boodschap die hij onder, en in, deze verhullende verpakking ventileert, mij niet aan. Een leesbaar en suggestief boek met een uitgesproken mening. Een mening echter die slechts gedeeltelijk de mijne is.

J. Zwaan



“Gescheurde levens”

'Gesprekken met naasten van oorlogs- en dienstslachtoffers'
 Samenstelling: Mimi Mentink-Heshusius. Tekeningen: Maria van Gulick. Uitgever Heuff Amsterdam. Geplastificeerde paperback, 150 pagina's. Prijs f 30,-.
 (Indien afgehaald bij BNMO (Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers), Willem van Lanschotplein 2, 3941 XP Doorn. Tel.: 0343-414941. Fax: 0343-416133. Prijs f 25,-)
 Bij toezending per post exclusief porto. ISBN 90 6141 4520. NUGI 351/661. Indien bij de boekhandel te bestellen.
 Weer een verhalenbundel, deze keer van mensen die hun leven of een deel van hun leven moesten of moesten doorbrengen met getraumatiseerde oorlogsslachtoffers als partners. Dertien (13) verhalen van ongelukken. Dertien maal zonder dat dit in verband staat met het ongeluksgetal 13, de belevenis van mensen die door een slecht lot werden bedield. Sommige verhalen (ontboszeringen) zijn zonder meer triest, navrant en verbijsterend. Anderen zijn droevig, klagerig of getuigen van moed en volharding, doorzettingsvermogen, moedeloosheid en zelfs zelfmedelijden. Het is een treurigstellend beeld van

wat een oorlog, terreur, kampervaringen en geweld, zowel in Europa als in Azië, in een mensenleven kunnen aanrichten. Een navrante balans van indirect oorlogsleed waarmee vrouwen, maar zij niet alleen, worden geconfronteerd (de geïnterviewden in deze bundel zijn allen vrouwen). Sommigen van de vertelsters bijten zich grimmig vast in hun lot. Sommigen verliezen de strijd of verzinken in apathie, weer anderen berusten, verliezen de moed, wanhopig of houden moedig stand. Het geheel geeft ons, lezers, een indruk, een beeld, van de ellende die een oorlog met zijn nasleep teweeg kan brengen, zelfs voor mensen die niet persoonlijk door het oorlogsgebeuren



werden getroffen. Deze dertien geïnterviewden, ik besef dat, zijn slechts een greep, een doorsnee, een selectie uit velen. Velen die hun verhaal niet hebben verteld maar slachtoffers zijn geworden van dezelfde soort tragische omstandigheden. Zij, de anonimem, hebben niet de mogelijkheid gekregen hun ervaringen met getraumatiseerde oorlogsslachtoffers in de openbaarheid te brengen. En hun aantal zal niet gering zijn. Wie weet is het lot van de zwijgers en degenen die geen klankbord voor hun

verdriet vonden zelfs groter dan van hen die wel de gelegenheid hebben gekregen hun ervaringen te uiten of op schrift te laten stellen. Al lezende concludeerde ik: "Toch goed dat er instanties zijn die zich bezig houden met het begeleiden van getraumatiseerde oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden". Het is geen vrolijk boek, maar desondanks aan te bevelen. "Het is beter te gaan in een klaaghuys dan te gaan in het huis des maaltijds ... Het treuren is beter dan het lachen; want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd". (Richteren 7, verzen 2 en 3).

J. Zwaan

Oproep aan alle Indië Veteranen

Als de oud Indië-gangers 'hun verhaal' nu eens zouden gaan vertellen aan hun kinderen - kleinkinderen, dan kan en zal de jeugd deze periode blijven "herdenken".

Veel (oudere) jongeren weten van die periode 1946 - 1950 niets af. Aan hen is er nooit iets over verteld. In de geschiedenisboeken kun je er (bijna) niets over te weten komen. Deze periode wordt door de overheid het liefst doodgezwegen. Maar deze periode mag niet vergeten worden. Jullie en alleen jullie kunnen daar zorg voor dragen, door er over te praten en te vertellen.

Ga desnoods naar de directeur van een Basisschool en vertel daar wat jullie hebben meegemaakt. Ga daar uitleggen wat de betekenis is van het "insigne" wat jullie dragen, het speldje, maar ook en vooral wat het voor jullie betekent om het Ereteken "Orde en Vrede" te dragen.

Maar ook om te vertellen hoe het was om als 20-jarige jongen uitgezonden te worden naar zo'n ver en vreemd land, om daar - zonder steun en hulp van de Overheid - orde en vrede te moeten brengen en te behouden. Of de jongens nu verplicht of vrijwillig waren doet er niet toe.

Het marslied van de 1e Divisie

"7 December" begint niet voor niets met de woorden:

1. Wij werden geroepen van huis en haard te dienen ons land en ons volk ... enz.
2. Wij werken voor vrede, voor veiligheid en recht en helpen een volk uit zijn nood ... enz.

Dit was jullie taak en je hebt je er niet met een Jantje van Leiden vanaf gemaakt.

Maar jullie als Indië-veteranen zullen nog dikwijls aan onderstaande woorden denken:

Niemand weet hoeveel ellende ik heb gezien.

Niemand kent mijn verdriet. In stilte zal ik het dragen.

Maar vergeten kan (en wil) ik het niet.

T. Damhuis-Bastlaans,
Tel. 0521-589407

Op verzoek

James A. Pounds (een voormalig kapitein in de U.S. Army tijdens de Tweede Wereldoorlog) en Gerard Ramon Case, een U.S.Navy-veteraan in de Korea-oorlog (1951-1955) hebben een boek geschreven. Engelstalig, genaamd 'Operation Borneo'. Het boek beschrijft de herovering van Borneo op de Japanse bezetters in de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden.

Daar het de schrijvers bekend is dat er Nederlandse militairen en marinemensen en van de N.I.C.A. (Netherlands Indies Civilian Authority) gedurende die tijd in

Borneo verbleven en mogelijk aan de bevrijding hebben meegewerkt, geven zij aan geïnteresseerden korting bij aankoop van dit boek.

Meer informatie is te verkrijgen bij:

Gerard R. Case, Post Office Box 689, Ridgefield Park, N.J. 07660.
Tel.: 00.1.201.963.1443 ('s avonds), 00.1.201.646.3106 (overdag), of mogelijk ook bij het in de kop van de ons toegezonden brief vermelde adres: SAIP (Stichting Administratie Indonesische Pensioenen) Postbus 1253, 6400 BG Heerlen. (tel. 045-5793058)

Onthulling gedenkplaat in museum Oud-Anna Paulowna

Burgemeester Den Ouden onthulde zondag 21 maart jl. samen met mevrouw Meereboer-Koppenaal een gedenkplaat voor drie gesneuvelde Indiëgangers in Museum Oud-Anna Paulowna. De gedenkplaat is geschonken door de gemeente en werd geplaatst in de vorig jaar ingerichte Indiëgalerij in het museum. Die bestaat o.a. uit foto's van alle Polderse inwoners die tussen 1946 en 1950 in voormalig Ned. Indië hebben gediend.

"Het is een uitstekende gedachte van de heer Van Dijke geweest om samen met de heer Oorschoot iets te doen met de vele foto's van Polderse militairen die hij in zijn bezit had. Daardoor stelden ook anderen hun foto beschikbaar. Dat had tot gevolg dat er initiatieven werden ontplooid om ook de drie gesneuvelde militairen aan de vergetelheid te ontrukken. "Een goed initiatief", zei burgemeester Den Ouden. "Wij kennen wel de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar weten heel weinig af van deze periode". Alvorens tot de onthulling van de gedenksteen over te gaan, ging de burgemeester terug naar de geschiedenis van vlak na de 2e Wereldoorlog. "Nederlands Indië werd na de verdrijving van de Japanners onder tijdelijk Brits Bestuur geplaatst. Dat was om te trachten tot een goede verbouwing te komen tussen Nederland en de jonge Indonesische leiders. Zo werden in 1946 Soekarno en Hatta geëvacueerd uit Batavia naar een naburige Peta-kazerne. De buitengewesten kwamen snel weer onder Nederlands gezag". Den Ouden verhaalde over de verschillende positionele acties en schermsutelingen. "Zinloze acties waarbij onze jongens ten onrechte gesneuveld zijn", zei hij. "Uiteindelijk vond op 27 december 1949 de Soevereiniteitsverdrag plaats. Niet alleen nu, maar ook in het verleden zijn politieke vergissingen gemaakt".



VOMI

De heer Pereboom, secretaris van de VOMI, Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers, had een genuanceerde kijk op de geschiedenis. "Toen in augustus 1945 de Japanners eindelijk hun strijd stakten, was de Tweede Wereldoorlog voorbij. Maar niet voor de circa honderdduizend Nederlanders in de kampen. Zij kregen daarna nog een nachtmerrie te verwerken. Duizenden jonge Indonesiërs (pe-moeda's) trokken al moordend en plunderend door hun land. Hadden zij het vooral op de Nederlanders en Chinezen gemunt, ook hun eigen landgenoten werden niet gespaard. Duizenden Javaanse boeren werden vermoord, hun huizen verbrand en hun rijst gestolen. De Nederlandse regering wilde orde en rust brengen in die chaos en stuurde 120.000 militairen overzee. Jonge onervaren soldaten die een guerrilla-oorlog moesten beëindigen. Zij hebben dat plichtgetrouw onder soms zeer primitieve omstandigheden met grote inzet gedaan. Ondanks de tegenslagen bleef Jan Soldaat optimistisch. In december 1948 was in het grootste

deel van Indië de rust en orde hersteld. De bevolking keerde terug naar de deessah en de boeren verbouwden weer hun rijst. Wij zijn dan ook van mening" zei de heer Pereboom, "dat de aanwezigheid van Nederlandse troepen er aan heeft bijgedragen dat de soevereiniteit op ordelijke wijze kon worden overgedragen. Van de honderdtwintigduizend jonge mannen keerden er zes-en-een-half duizend niet terug. Zij rusten in vreemde bodem. Waaronder Bert Koppenaal, Henk de Haan en Arie den Das. Het heeft lang geduurd voordat zij hun erkenning kregen. Helaas hebben de ouders van deze mannen dat niet meer beleefd. Toch zijn wij blij dat die erkenning nu gekomen is. Wij danken als vereniging van Oud-Indië Militairen de sobat's die zich hiervoor hebben ingespannen en het gemeentebestuur voor de ondersteuning. Opdat wij hen niet vergeten".

Overgenomen uit:
C.T.R. Polderbode Anna Paulowna.

Ingezonden door E. Pereboom
(secr. VOMI Noord-Holland).



Opsporing verzocht

Harm Uiterwijk, tel.: 020-6416542 (Amstelveen) en Cor den Engelsman, tel.: 070-3867818 (Voorburg) zijn op zoek naar Jaap v.d. Linde (Zeist 1949) en Luc. Peeters (Mook 1949) die 50 jaar geleden bij de L.T.D. 694 in Tandjoeng Karan waren. Graag reacties aan bovenstaande sobats.

Freek Koelemans, 1946 OVW-er 1947-1948. Werkzaam op rubberonderneming Guning Amaka, samen met G. Meyer. 'Freek, waar ben je?' Bel mij nu! 0497-381202. Henk Trouw.

Sergeant Jacobs

J.H.(Hank) Key is sedert terugkomst uit Indië op zoek naar sergeant Jacobs, destijds dienst doende in het 6e Bat. Garde Jagers ofwel 421 Bat. Inf., gelegen in Oost-Java. De voornaam van de sergeant is niet bekend, maar hij is (naar schatting) geboren in 1926 en hij kwam denklijk uit de buurt van Tiel - Zaltbommel. Wie kan hier helpen? Reacties aan Ir. J.H. Key, Lage Markt 12, 4634 BJ Scherpenisse, tel./fax 0166-664004. B.g.g. 010-4708605

Opzoek naar / opsporing verzocht

Sobat J. Franken is op zoek naar J.C. Katzer (Joe). Hij is in 1958 opgekomen in Ossendrecht en als O.V.W.-er geplaatst op Biak - Nieuw-Guinea bij de 7e afd. Lt. Lua, toen nog zelfstandig. Sinds 1973 vermist in Nieuw-Zeeland. Wil een ieder die familie of kennissen in die omgeving heeft, dus ook in Australië en Tasmanië, een oproep doen voor informatie over Jos Katzer. Zijn laatst bekende adres in Nieuw-Zeeland was: 89 Alma Road, Wanganui, P.O. Box 670, Palmerston North.

Reacties gaarne aan: J. Franken, Spuistr. 1, 3114 CR Schiedam, tel. 010-4736186.

Sobat Wim Spapé, gelegerd geweest bij de Militaire Bakkerij te Padang (Midden Sumatra), is op zoek naar sobats van genoemd onderdeel. Reacties gaarne aan W. Spapé, Spijkerpad 8, 7415 AV te Deventer, tel. 0570-622039.

Lezers schrijven

Koninklijke afwezigheid

Zoals bekend zal op dinsdag 7 september a.s. in Roermond de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indiëmonument plaatsvinden. Meer dan tienduizend oud-Indiëveteranen zullen zich dan weer naar Roermond begeven om degenen te herdenken die tijdens de jaren 1945-1962 in het voormalige Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea zijn gevallen.

Naar nu bekend werd zal de herdenking ook dit jaar door gaen der leden van de Koninklijke familie worden bijgewoond.

De veteranen zijn hierover niet alleen opnieuw teleurgesteld, maar ook diep gegriefd. Terecht, want terwijl onze Vorstin, Prins Willem Alexander en Prins Claus bij tal van veel minder belangrijke ja zelfs zeer omstreden bijeenkomsten zowel in binnen- als buitenland aanwezig zijn dan wel zich laten vertegenwoordigen, blijkt

het kennelijk niet mogelijk in Roermond aanwezig te zijn. Misschien is het niet chic aanwezig te zijn bij de herdenking van de ruim 6000 omgekomen Nederlandse militairen. Maar deze verloren wel hun leven tijdens de vervulling van de opdracht hen door regering en parlement gegeven om in het roerige toen nog Nederlands-Indië de orde en vrede te herstellen en te verzekeren.

Het excuus van een volle agenda is te doorzichtig om serieus genomen te worden, temeer omdat de herdenking ieder jaar op 7 september wordt gehouden. Indiëveteranen zijn in de afgelopen bijna 50 jaren voortdurend op hun ziel getrapt en kennelijk heeft men het in hogere kringen nog niet begrepen dat ook deze opvallende Koninklijke afwezigheid een zoveelste klap in het gezicht is van al die Indiëveteranen en de nabestaanden van de omgekomenen.

Wij hebben overigens niet de indruk

dat men zich daar in hogere kringen van bewust is.

Gehoopt mag worden dat in het kader van de zgn. vredesmissies uitgezonden militairen een dergelijk grievende bejegening bespaard zal blijven.

P.J.G.A. Ego



**II-6 R.I.**

Het OVW-bataljon II-6 R.I., de kapotte schoen, houdt op 16 september wederom een reünie in de Trip van Zoutlandtkazerne in Breda.

Informatie bij het secretariaat: J.W. Derkse, Bergschot 240, 4817 PE Breda, tel. 076-5876925.

Koninklijke Marine

Ter gelegenheid van het feit dat 55 jaar geleden de eerste vrouw haar intrede deed in de KM organiseert de vereniging van ex- en actief dienende vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine (Ex-Act KM) een reünie op 17 september 1999 op de vliegbasis Soesterberg. Deze vijfjaarlijkse happening is toegankelijk voor vrouwen die als militair dienaar of gediend hebben in de KM. Aanmelding voor deze reünie: Ex-Act KM, postbus 1055, 1790 EB Den Helder, onder gelijktijdige betaling van f 25,- op giro 8244365, t.n.v. Reünie-commissie EX-Act KM te Den Helder.

2-13 R.I.

Op 18 september 1999 wordt de jaarlijkse reünie van het Limburgs OVW-bataljon 2-13 R.I. gehouden en wel in de Frederik Hendrik-kazerne te Blerick/Venlo.

De reünie begint om 11.00 uur. Meer inlichtingen zijn te verkrijgen bij de secretaris: dhr. Ton Jorna, Venloseweg 209, 6041 BW Roermond, Tel.: 0475-334070.

Staf Cie. en 3e Cie Gardereg. Grenadiers

Dit jaar zal wederom een reünie worden georganiseerd voor de veteranen welke hebben gediend bij de Staf-compagnie en de 3e Compagnie van het 4e Bataljon Garderegiment Grenadiers en wel op woensdag 20 oktober 1999 in de Oranje-kazerne te Schaarsbergen.

De bij ons bekende veteranen krijgen automatisch een uitnodiging. Indien nodig kunt u nadere info ver-

krijgen via tel. 079-3311943 (Staf-cie) en 0113-215683 (3e Cie).

14e Reünie 5-3-R.I.

Op 20 mei jl. werd in de Trip van Zoutlandtkazerne te Breda de 2-jaarlijkse reünie van het '5e Bataljon 3e Regiment Infanterie' gehouden.

Om 09.00 uur meldden de eerste reünisten zich al aan de poort en dit liep zo ongeveer anderhalf uur door. Om half elf werden de aanwezigen, welke groep inmiddels was aangegroeid tot ruim 350 personen, waarvan plm. 230 oud-militairen, verzocht naar de appelplaats te gaan. Onder de muzikale tonen van het "Fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht" en de aanwezige vlaggenwacht van het 30e Natres Bataljon verzamelde men zich bij de vlaggenmasten en de daar aanwezige plaquette met de namen van de negen gesneuvelde vrienden van het bataljon. Bij de plachtheid was ook de Regionaal Militair Commandant Zuid, de kolonel Drs. I.F. Duine, aanwezig.

Na het appel en de kranslegging door de heer A.W. van Koeveringe, kolonel b.d. als vervangend bataljonscommandant, werd aan enkele personen erkenningen uitgereikt.

De kolonel Duine reikte op voordracht van de reünie-commissie de draagspeld 5-3-R.I. uit aan de heren: A.W. van Koeveringe, M. Knaok, C.P. de Jode en J.H. de Ridder. Deze erkenning werd hen verleend voor hun verdiensten achter de schermen.

De heer Van Koeveringe verzocht daarna de kolonel Duine, op voordracht van het organisatie-comité 5-3-R.I. de "Eremedaille van Verdiensten 5-3-R.I." op te spelden bij de leden van de reünie-commissie: H.L. Burgel, voorzitter, J.A. Blanker, penningmeester, J.C. Buckens, secretaris en P. Eckhardt, lid. Deze onderscheiding werd hen verleend voor het werk in de afgelopen 27 jaar voor het behoud en voortzetting van de vriendschap bij 5-3-R.I.

Na het defilé werd de dag voortgezet in het restaurant. De heer Van

Koeveringe overhandigde tijdens zijn toespraak de Eremedaille aan Mevrouw Hontelez-Bogers, welke postuum aan haar man Toine Hontelez was toegekend voor het vele secretariaatswerk.

De verdere dag werd met een gezellig samenzijn en een Indische rijsttafel besloten.

De reünies voorzien zeker nog steeds in een grote behoefte, wat duidelijk blijkt uit de vele positieve reacties van de aanwezige deelnemers.

H. Burger,
voorz. reünie-commissie

43 I.B.W.

Op vrijdag 22 oktober 1999 wordt de reünie van de 43e Inf. Brig. Werkplaats gehouden in de Dumoulinkazerne te Soesterberg. De sobats van dit onderdeel lagen in een tentenkamp te Soesterberg en gingen met de "Tabinta" naar Indonesië. Info: Geert Busser, tel. 026-3250155 of George Kächler, tel. 033-4724027 of Sietse Schlöter, tel. 0591-313009.

1-1 R.I.

Op 24 september 1999 houdt het O.V.W.-bataljon 1-1 R.I. haar reünie in de J.W.F. kazerne te Assen. Degenen van dit onderdeel, die hiervoor geen uitnodiging hebben ontvangen kunnen zich alsnog opgeven bij de secr. van de reünie-commissie, tel 0592-330029.

Luchtverplegings Compagnie

Op 16 september 1999 houdt de Luchtverplegings Compagnie haar eerste reünie in de Kumpulan van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen op het Landgoed Bronbeek te Arnhem.

De reünie-commissie is nog op zoek naar militairen van KNIL of KL, die in de periode 1945 - 1950 bij de Luchtverplegings Compagnie gediend hebben, waar ook in de archipel.

Info: Cas Oudman, tel. 0592-344146 of
Ginus Uildriks, tel. 0592-459177.

1e HupVa C Div. 7 Dec.

Op 8 september 1999 houdt de 1e Hulpverbandploats-afd. der C-Divisie 7 December (West-Java 1946-1949) wederom haar jaarlijkse reünie. Deze reünie zal worden gehouden in de officiers-casino van de vliegbasis Soesterberg te Soesterberg.
Info: L. v.d. Molen, tel. 010-4742775.

Havencommando/D.K.G.

Tandjong Priok

Op vrijdag 17 september 1999 wordt de jaarlijkse reünie gehouden van het Havencommando/D.K.G. Tandjong Priok.

De reünie wordt gehouden in Kumpulan Bronbeek te Arnhem.
Info: G. Kappert, tel. 053-4351296 of
J. van Zwienen, tel. 0180-661448.

II-4 R.I. (O.V.W.)

Op zaterdag 2 oktober houdt het OVW bataljon II-4 R.I. een reünie in de Kolonel Six kazerne te Amsterdam.

Mocht u geen oproep ontvangen hebben dan kunt u zich aanmelden bij Frans J. Damen, Engelandlaan 690, 2034 HD Haarlem. Tel. 023-5356459.

7e Afd. Veldart. (OVW)

Op 15 oktober a.s. wordt er wederom een reünie gehouden voor de 7e Afdeling Veldartillerie OVW, gelegerd van 1946 - 1949 op de Oostkust van Sumatra. Het is 50 jaar geleden dat wij zijn teruggekeerd. De reünie wordt gehouden op het Art. Schietkamp "De Knobbal" te Oldebroek. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen, dan kunt u informatie verkrijgen bij: Th.C. v.d. Aart, Begoniastr. 69, 3772 HB te Barneveld, tel. 0342-414872.

5-9 R.I.

Op woensdag 17 september 1999

houdt de A.Cie van 5-9 R.I. haar reünie in de Johannes Postkazerne te Havelte. Aanvang: 10.00 uur. Leden van deze Cie. en personeel dat daarbij was ingedeeld zijn welkom. Voor inlichtingen: tel. 0578 - 573307 of 0570 - 523307.

Verb. Afd. Oost-Java

Op dinsdag 19 oktober a.s. houdt de Verbindingsafdeling Oost-Java haar reünie in het kazernecomplex Simon Stevin/Elias Beekman Ede-Oost. Trouwe bezoekers van deze reünie ontvangen persoonlijk bericht. Zij die nog niet eerder op een reünie aanwezig waren, zijn van harte welkom. Voor nadere informatie: N. de Schaaf, Seevankweg 5, 1474 HD Oosthuizen, tel. 0299-401223 en bij J. Thoen, Hoogeveenlaan 173, 2545 TJ Den Haag, tel. 070-3674856.

OVW-er

*OVW-er was destijds zijn naam,
dat wil hij echt wel weten.
Iemand zonder vrees of blaam,
dat is men nu vergeten.*

*Een jongen van het eerste uur,
die Indië zou bevrijden.
Het was plicht en avontuur,
de Jap te gaan bestrijden.*

*Het liep heel anders af
dan hij had kunnen denken.
De goede daad werd zijn straf,
menigenen zou hem krenken.*

*Zo gaat het in het leven vaak,
met hen die durven knokken,
Zij vochten voor een goede zaak,
waaraan anderen zich
ontrokken.*

Kees van Hooijdonk

Nationale Dodenherdenking Roermond

De plechtigheid vindt plaats bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het stadspark 'Hattum' te Roermond op dinsdag 7 september 1999 en het programma is als volgt:

- 13.30 uur Aanvang plechtigheid.
- 13.45 uur Welkomstwoord door de voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962.
- 13.50 uur Openingsgebed door Aalmoesenter b.d. J. van Aggelen van de Koninklijke Luchtmacht.
- 13.55 uur Zang door de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging.
- 14.00 uur Herdenkingstoespraak door de Minister van Defensie.
- 14.10 uur Signaal Taptoe; 1 minuut stilte gevolgd door eerbetoon door de Koninklijke Luchtmacht met een overvlucht van vliegtuigen in de missing-man-formatie; Signaal Reveille.
- 14.15 uur Muziek door het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht.
- 14.20 uur Declamatie door de heer P. Huyskens.
- 14.40 uur Vlagceremonieel en spelen en zingen van twee coupletten van het Nederlands Volkslied.
- 14.45 uur Kransleggingen.
- 15.05 uur Sluitingsgebed door Aalmoesener Pater drs. L.M. de Bol.
- 15.10 uur Defilé langs monument, eretafels en zuilengalerij - met mogelijkheid tot bloemlegging - door alle aanwezigen.

Dodenherdenking bij het Nederlands Monument nabij de veerpont te Meeswijk (B)

Op uitnodiging van het Gemeentebestuur van Maasmechelen (België) en de Kunstkring 'Sauwen' te Stokkem, namen wij op 10 mei voor het eerst met 4 sobats van VOMI Limburg deel aan de Dodenherdenking WO-II bij het Monument dat, vlak aan de Maas, op Belgisch grondgebied in Meeswijk staat.

Dit Monument, geplaatst door Belgen, herinnert aan 5 Nederlandse militairen, die ter plaatse in de vroege ochtend van de 10e mei 1940, tijdens gevechten met de Duitsers, gesneuveld zijn.

Toen wij per veerpont de Maas overstaken, barstte er een onwaarschijnlijk zware onweersbui los, zo hevig dat het zicht op de overzijde van de Maas zéér minimaal was. De striemende bui ging gepaard met enorme hagelkorrels.

Aan de overzijde van de Maas had zich allengs een grote menigte Belgische Oud-Strijders uit de regio verzameld, deelnemers aan de plechtige dodenherdenking, die precies om 19.00 uur een aanvang zou nemen. We zagen Oud-Strijders, allen van een respectabele leeftijd, die o.a. afkomstig waren uit Maasmechelen, Dilsen, Meeswijk, Stokkem, Leut, Vucht en nog wat omliggende dorpen. Maar ook zagen we nog oudere personen (80 jaar) die behoord hadden tot de 8e Reserve Grens-Campagnie van 37 R.I. maar ook een voormalige Oud-Strijder uit de Korea-oorlog gaf acte de présence.

Al heel snel was er tussen de Belgen en de Nederlandse Oud-Indiëgangers een ware verbroedering te bespeuren. We kwamen tenslotte allen voor één en hetzelfde doel, nl.: Onze doden herdenken, die op de eerste dag van WO II waren gesneuveld.

Door de Belgen was de gehele plechtigheid goed voorbereid. Naast het Monument stelden zich 8 vaandeldragers met vaandels van diverse Oud-Strijdersverenigingen

uit de regio op, met daaromheen een grote menigte.

Na het welkomstwoord, gevolgd door een bezielende toespraak van een bestuurslid van de reeds genoemde Kunstkring Stokkem, moest de plechtigheid enige tijd onderbroken worden vanwege een plotseling opkomende wolkbreuk. Na een kwartiertje klaarde de lucht weer op en werd de plechtigheid voortgezet met het toepasselijke lied: "Do you remember?". Toen was het de beurt aan VOMI Limburg. Eén van onze leden hield een gloedvolle speech, waarin hij de verbondenheid tussen de beide Limburgen toelichtte en hij memoreerde in zijn betoog ook die gedenkwaardige dag: 10 mei 1940, toen op deze plek 5 jonge Nederlandse militairen het leven lieten. Hij haalde aan dat na zoveel jaren, juist nu, in deze bizarre wereld, deze gevallen jonge levens niet vergeten mogen worden. Gedenken is nooit te laat. Hij besloot zijn betoog met het voorlezen van het toepasselijke 6e couplet van het Wilhelmus: "Mijn Schilt ende betrouwe". En dan volgde i.v.m. Moederdag een gedicht, opgedragen aan alle moeders die thans nog dagelijks op de vlucht zijn met hun kind(eren), gekweld door wrede oorlogsomstandigheden.

Daarna werd op sublieme wijze het "Wilhelmus" door de Fanfare uit Meeswijk ten gehore gebracht, gevolgd door het Belgische volkslied: de "Brabançonne". Stram namen de Belgische en Nederlandse Veteranen de houding aan, terwijl de vlaggen van beide landen fier wapperden. Iedereen met zijn eigen gedachte. Onwillekeurig gingen onze gedachten terug naar een ver verleden: 10 mei 1940, dat wij allen van nabij en zo intens hebben meegemaakt. Naast mij stond een dochter (62 jaar) van één van de 5 gesneuvelden. Zij kreeg het even te kwaad, maar dat is begrijpelijk.

Meteen daarop klonk het Limburgs

Volkslied, gezongen door Belgen en Nederlanders, staande pal aan de stroom der Maas, en toen wisten wij allen dat deze plechtigheid niet voor niets was geweest en zeer zeker voor herhaling vatbaar.

Na afloop hebben de Nederlandse en Belgische Limburgers, naar goed gebruik, nog lang nagepraat en kwamen steeds sterkere verhalen los onder het genot van een stevige pint! Zeer duidelijk kwam ook aan het licht dat landsgrenzen beslist géén obstakels behoeven te zijn voor een waardevolle verbroedering! Deze plechtigheid zal zeer zeker een vervolg hebben.

Dank aan de initiatiefnemers van deze verbroedering, maar ook dank aan onze VOMI-mensen die het méér dan waard vonden om aanwezig te zijn geweest!

'n VOMI-lid: W. Kehrens

Veteranen-vrouw

Je bent 'n baken op de kust,
een ster aan het firmament.
Je geeft me warmte en rust,
bij jou ben ik content.

Je bent de haven en de ree,
waar ik ten anker kom.
Je maakt gelukkig en tevree,
daar gaat het nu toch om.

Je bent de luwte in de storm,
een schuilplaats voor de nacht.
Als stuurvrouw ben je enorm,
mijn grote Stille Kracht.

Kees van Hooijdonk

Dodenherdenking

Dit jaar is er – evenals in veel andere plaatsen in Nederland – ook een herdenking gehouden in Steenwijkerwold, ter nagedachtenis van de gevallen in de jaren 1940-1950. Het was een korte maar sfeervolle herdenking in de Nederlands Hervormde kerk.

Na het welkomstwoord hield Ds. C. Huisman een korte meditatie en haalde daarbij anderstaande gedeelte aan uit het boek JOB.

*In verwoeste steden zal hij wonen
in onherbergzame huizen die tot puin
vervallen.*

*Zijn rijkdom neemt niet toe
en wat hij bezit is niet duurzaam.
Het vergezelt hem niet naar het
dodentrijk.*

Hierbij wijzend en denkend aan Kosovo, waarvan wij dagelijks die afschuwelijke beelden kunnen zien. Bij deze woorden was het ademloos stil in de kerk.

Hierna sprak burgemeester H. Schippers een woord. Het sloot feilloos aan bij de vorige spreker, maar hij wees ons erop dat Vrijheid een groot goed is, waarop we zuinig moeten zijn.

Maar om die Vrijheid te behouden, zal er soms voor gevochten moeten worden.

Zo werden in de jaren 1945 - 1950 onze jongens – door de regering – uitgezonden naar het toenmalige Nederlands-Indië om daar "Orde en Vrede" te brengen. Helaas hebben velen daar hun leven verloren.

Aansluitend las de Heer S. Veenstra een gedicht voor, getiteld "Ze Zeggen".

"Waarom moeten er ook monumenten van Indië-strijders worden opgericht? Die jongens meldden zich vrijwillig, maar ... de meesten werden gestuurd daarheen – Verplicht!"

Hierna begaven de deelnemers – terwijl de kerkklakken luiden – zich te voet en in stilte naar het Indië-monument.



De vlag werd gehesen door 2 leden van de scouting groep Steenwijk. Hierna volgde de krans- en bloemlegging, gevolgd door een defilé langs het monument.

Al met al een indrukwekkende plechtigheid, waarbij ook aanwezig waren de directeur en een groep kinderen

van de "Woldschool". Onze waardering hiervoor.

Na afloop van de plechtigheid werden de deelnemers, op uitnodiging van de vereniging "Dorpsbelang", uitgenodigd in "Het Centrum" voor een kop koffie met cake.

T. Damhuis-Bastiaans

Indiëganger

Nederland zal herrijzen!
Oorlog is voorgoed voorbij,
zeiden politici en wijzen.
Dat gold toch ook voor mij.

Toch werd ik opgeroepen,
op gezag toen van de Staat.
Ingelijfd bij onze troepen,
als bevrijder en soldaat.

Indië zou ik bevrijden
van rebellen en de Jap.
Onrecht daar bestrijden
samen met de 'Ouwe Hap'.

Onzelf hebben we gegeven,
een enkele bleef gezond.
Zij die er zijn gebleven
liggen in gewijde grond.

Nog steeds na 50 jaren
heet ik 'misdadig veteraan'.
De hemel zal me bewaren,
mijn plicht heb ik gedaan.

Kees van Hooijdonk

Dodenherdenking in Bunschoten

Het is in Bunschoten een waardige en plechtige aangelegenheid geworden. Bij het opgeknapt monument op het Spuiplein werden kransen gelegd namens de oorlogsgravencomité, de gemeente en nabestaanden. De gevallen in de Tweede Wereldoorlog in Bunschoten, de omgekomen KNIL-militairen, de gesneuvelden tijdens de politionele acties en de twee mensen die het leven hebben gelaten in concentratiekampen werden herdacht.

Op de begraafplaats legden Gijs Hopman en Steven Duijst namens de oorlogsveteranen een krans op de nieuwe steen voor de KNIL-militairen en de omgekomenen tijdens de politionele acties in Indonesië. Het voltallige college, leden van de Oorlogsgravencomité en vertegenwoordigers van de Oranjeverenigingen legden een krans op de oorlogsgraven.

Dodenherdenking 1999 is een gedenkwaardige plechtigheid geworden. Het oorlogsmonument is meegenomen in

de renovatie van het Spuiplein en kon eindelijk in volle glorie de functie vervullen waarvoor het bedoeld is. Ook de platen met namen waren door nieuwe vervangen. Voor het eerst was men in staat de namen duidelijk te lezen. Wellicht ook voor het eerst was duidelijk in welke categorieën de gevallen zijn ondergebracht. Het gaat om oorlogsslachtoffers in de meidagen 1940, Bunschoters die in militaire dienst gevallen zijn in oorlogstijd, slachtoffers onder de burgerij in de periode 1940-1949, één slachtoffer in het concentratiekamp Dachau en één in het concentratiekamp Auschwitz.

Sobats, het Indonesische woord voor kameraad, van Arras Huijgen, legden een krans speciaal voor de in Sumatra gestorven soldaat van de Prinses Irene Brigade. Huijgen ligt op de Erebegraafplaats Tjimahi in Indonesië begraven. Namens de nabestaanden legden Aart de Harder en Zeger Hoolwerf, zwager van Arras, de krans.

In zijn toespraak legde burgemeester

L.C. Groen een relatie tussen de toestanden van toen en die van heden ten dage in Kosovo. "We zijn zestig jaar verder en er is nog niets veranderd. De Albanesezen worden in Kosovo van huis en haard verdreven. Milosevic vindt dat ze verkeerde ouders en een verkeerd geloof hebben en ze wonen in een verkeerd land".

De meisjes De Jong, Poort en De Graaf vertegenwoordigden, mede namens het Meerwegen College en Guido de Bres, de jeugd. Zij lazen godichten voor en hielpen bij de kranslegging. Excelsior speelde koraalmuziek en sloot af met het Wilhelmus.

Even voor achten was het hele gezelschap bij de begraafplaats. De gemeente had er bij het oorlogsgravencomité op aangedrongen een stille tocht te houden tussen het monument en de begraafplaats. Het oorlogsgravencomité wees het verzoek om meerdere redenen af. Ze hebben geen menskracht voor een grootschalige organisatie.

Velen zijn al op leeftijd en kunnen niet zover lopen en er werd opgezien tegen het probleem van hoe houden rustige ouderen het uit met levendige jongeren.

In de herdenking op de begraafplaats was een nieuw element gevoegd. Zeer recent heeft de gemeente naast de oorlogsgraven een gedenksteen laten plaatsen. Op de steen staan de namen van de KNIL-militairen Rutger van de Vuurst, Jan Bos en Jacobus de Graaf. De namen Jan Koelewijn en Arras Huijgen, omgekomen bij politionele acties en de naam van de Canadees, die twee weken voor het einde van de oorlog in Bunschoten getuigt werd door een Duitse granaat, Emilian Drapeau.

Namens de oorlogsveteranen, verzameld in de VOMI, vereniging Oud Militairen Indiëvaarders, legden Gijs Hopman en Steven Duijst een krans op de nieuwe gedenksteen. De



Twee minuten stilte op de Oorlogsbegraafplaats met links Duijst en Hopman.

vertegenwoordigers van de gemeen- te, oranjeverenigingen en oorlogs- gravencomité legden traditiegetrouw de kransen op de oorlogsgraven. Na twee minuten stilte en koraalmuziek mocht het publiek, waaronder veel

nabestaanden, bloemen leggen op de graven.

Louis-Schuyt
Ingezonden door G. Hopman



In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste stilte brengen wij een laatste Ere-salut aan:

J.B. van Zelst 10e Veld Genie

	Geertruidenberg
B. Dijkhof 6 R.S.	Almere
A. Gocassens 4-7 R.I.	Enschede
J. van der Kaa IBW 10 's-Hertogenbosch	
Th. Klink 8 R.V.A.	Eindhoven
F. Pruijssers 4-11 R.I.	Haarlem
H. Peters	Bennekom
G. de Jager	Utrecht
H. Boeschoten	Maarssen
B. Groenenboom 413 Bat.Inf.	
	Georgetown Ontario - Canada
H. Oltmans	Goes
M.F. van Son Klu.	Boxtel
F. van Oersouw	Dreumel
H.W. Schalk LTD 714	Roosendaal
G.F. Michorius 2-13 R.I.	Eygelsboven
R. Dijkhof 6 R.S.	Almere
P. van der Bom VBDA-C	Haarlem (NB)
J. Loek	Wilnis
J. van Raep	Hillegom
C.J. Hoefnagel	Zoetermeer
J. Valkenburg	Maarsluis
P.H. van der Valk	Zoetermeer
A. Vogels 3-11 R.I.	Tilburg
E.H. Bloze	Ridderkerk
G. Onderdelinden	Rotterdam
I. van der Stel	Oud-Beijerland
B. Sombroek 30e B.Hosp.	Zwolle
J. Loos 30e B.Hosp.	Westervoort
B. van der Meer	Monster
M. Christiaanse	Rotterdam
A. Hoogendam	Hendrik Ido Ambacht
W. Schraa	Zwartsluis
W.H. te Hasselo	Deventer
A. van Rooy 42e ZMC 's-Hertogenbosch	
R.A. van Rooy SeGarde Jagers	's-Hertogenbosch
H. Peters	Bennekom
L. Dame	Wemeldinge
A.W.C. Kristel 2 R.V.A.	Goes
W.A. de Gauw	Haarlem
A.J. Elbert	Schoonebeek
C.J. Feenstra Kuiper 8 R.V.A.	Breda
B. ter Stege	Dordrecht
J. Costeleijn	Alblasserdam
L. Polling	Roden
F.J. Zegers	Heerhugowaard
Hein Haarsma 426 R.I.	Minnertga
M.C. van den Elzen LTD	Uden
I. Hammetman	Den Bommel
W.P. Goedhart	Zwijndrecht
W. Driessen 3-10 R.I.	Oosterwijk
I. Teerstra 3-1 R.I.	Sexbierum
A.W. Bakker	Steenwijk
M. Kuipers 2-2 R.I.	Mississauga
	Ontario - Canada
Th.H. van Wesel	Nijmegen
R. Lanjouw 1-1 R.I.	Emmen
F.M. Peters 5-11 R.I.	Veghel
H. van Rijssen	Utrecht



Moge de warmte en de liefde van Uw naasten en ons aller oprecht medeleven, U de kracht en de moed geven dit zware verlies te dragen. **V.B.**



V.O.M.I.

Onderscheidingen

Met gepaste trots melden wij dat is uitgereikt aan:

G.F. Lievens Kon.Marine - Almere
Draaginsigne voor Gewonden - 08.II.99

E.G. Plancius 2-5 R.I. - Lelystad
Draaginsigne voor Gewonden - 15.I.99

P.A. Knobbe 1e R.Pioniers - Almere
Draaginsigne voor Gewonden - 17.II.99

W. Oerlemans 4-8 R.I. - Lelystad
Draaginsigne voor Gewonden - 20.II.99

J.J. Majoor R.E.M.E. - Almere
Mobilisatie Oorlogskruis - 21.XI.98
Draaginsigne voor Gewonden - 14.XII.98

J. Openeer - Hansweert
Draaginsigne voor Gewonden - 29.VI.99

G. de Kinderen 6 I.B. Nieuw-Guinea - Tilburg
Draaginsigne voor Gewonden - 14.VII.99

L. van Vliet 10-R.M.A. - Veenendaal
Mobilisatie Oorlogskruis - 17.VII.99

Voor de Drager van het Gewonden Insigne zijn wij zeer verheugd met deze uiteindelijke erkenning en voor de anderen onze oprechte gelukwensen met Uw onderscheiding.
Voor U allen ons Ere-salut



V.B.

Veteranendag te Dalen



Op zaterdag 3 juli jl. vond de 5e Landelijke Veteranendag onder ideale weersomstandigheden plaats te Dalen.

Om 09.45 uur werden de genodigden ontvangen in 'De Spinde', waarna om 10.30 uur vertrokken werd naar de grote tent.

Een woord van welkom werd uitgesproken om 11.00 uur door de ceremoniemeester dhr. L. Groeisema tot de genodigden, w.o. diverse hoogwaardigheidsbekleders, de aanwezige veteranen met hun echtgenotes c.q. partners, nabestaanden en e.v.t. familieleden.

Hierna werden enkele goede toespraken gehouden door o.a. de voorzitter van Dametin, dhr. G. Rotman, dhr. A.L. ter Beek, commissaris der Koningin in Drenthe en voormalig Minister van Defensie, Lt. Kol. W.P.J. Patist, commandant Garnizoen Assen en dhr. T. Meines, Lt. Generaal b.d.

Om 11.30 werd het vertrek naar het monument aangekondigd.

Alhier werd de muzikale omlijsting verzorgd door het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht.

Om 12.00 uur werd een aanvang

genomen met de ceremonie bij het monument.

Hier werd het woord achtereenvolgens gevoerd door Lt. Generaal C.M.J. van der Veer, Inspecteur Generaal der krijgsmacht, namens Min. van defensie en Mr. Ing. B.P. Jansema,

burgemeester van de Gemeente Coevorden.

Om 12.15 vond de vlaggenparade plaats onder commando van Lt. Kol. Patist.

Vervolgens werden kransen gelegd namens het Min. van Defensie, Gem. Coevorden, Prov. Drenthe, Stichting Dametin, VOMI afd. Z.O. Drenthe te Dalen en verder nog enkele bloemstukken.

Hierna werd het defilé gehouden langs het monument, voorafgegaan door de voorzitter van Dametin, Lt. Gen. van der Veer en burgemeester Jansema, vervolgens de genodigden en verdere aanwezigen, waarmee tevens het einde van het officiële gedeelte was gekomen.

In de grote tent konden de deelnemers een nasi-maaltijd nuttigen en een lunchpakket in ontvangst nemen. In het dorp was een pasar-malam georganiseerd met enkele optredens van Indonesische dans- en zanggroepen met daaromheen diverse toko's, waaronder de VOMI-toko.

R. Grit



Collectie Militaire

Traditie 30 jaar

Dit jaar bestaat de Collectie Militaire Traditie 30 jaar, waarvan de laatste 20 jaar in stichtingsvorm. Het bestuur heeft besloten dit jubileum op een gepaste manier in te vullen.

Op vrijdag 24 september 1999 zijn daarom de volgende activiteiten gepland:

Een speciale cultuur-historische jubileumtentoonstelling over de interactie tussen civiele en militaire samenleving, zoals die ook in de kleding tot uitdrukking komt, zal die dag worden geopend. De tentoonstelling zal lopen tot ultimo maart 2000. 's Middags zal het Trompetterkorps van de Koninklijke marechaussee,

gevolgd door een zestal historische militaire groepen met enkele voertuigen, een korte mars door Driebergen maken.

Daarna zal door dat Trompetterkorps een concert gegeven worden op het voorterrein van de Buitenplaats Sparrendaal in het centrum van Driebergen. Vervolgens zullen de historische groepen elk afzonderlijk een korte demonstratie geven.

De middag zal worden afgesloten door een ontvangst van donateurs en genodigden in die Buitenplaats. Het verdient aanbeveling die middag reeds nu in Uw agenda te reserveren.

Foto-expositie 'Banden met Indonesië'

Museum Bronbeek in Arnhem presenteert van 21 augustus t/m 31 oktober 1999 in de Kumpulan de foto-expositie 'Banden met Indonesië'.

De expositie toont beelden van het huidige Indonesië in enige tientallen foto's in kleur, zwartwit en ingekleurd zwartwit. De Leeuwardense fotograaf Ton Aartsen geeft met deze fotoreeks de zoektocht weer naar zijn identiteit als zoon van een Indovader en een Nederlandse moeder. In de zwartwitfoto's toont hij zijn fantasieën en geïdealiseerde beelden van Indonesië, de kleurenfoto's geven zijn meer objectieve waarnemingen weer tijdens zijn reis door dat land in het voorjaar van 1998.

De foto's van de tentoonstelling op Bronbeek zijn in beperkte oplage te koop.

Museum Bronbeek - Velperweg 147 - 6824 MB Arnhem - tel. (026) 3840840. Openingsdagen expositie: 21 aug. t/m 31 okt. 1999, dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur.

Herdenking

De stichting Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaanderen houdt op vrijdag 27 augustus a.s. een herdenkingsplechtigheid en aansluitende kranlegging bij het monument voor de 35 gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen in de periode 1945-1962 in Nederlands Oost-Indië en Nieuw-Guinea. De herdenkingsdienst in de Goede Herderkerk aan de Koninginnelaan in Terneuzen begint om 14.00 uur.

J.F.M. Roovers (secr.)



Mededeling

50 jaren geleden sneuvelde nabij Tjeweng op Oost-Java onze onvergetelijke sobat J. Blox.

Op verzoek van zijn familie wil ik hierbij alle veteranen, die gediend hebben bij de 3e Compagnie van het 2e Mitrallieur Bataljon uitnodigen voor een herdenkingsdienst in de St. Willebrorduskerk te Eersel N.Br. Deze vindt plaats op 22 augustus a.s. om 9.30 uur. Op zijn graf op het Ereveld Kembang Koening te Soerabaya zal op die dag namens de compagnie een bloemstuk worden gelegd. Na afloop volgt een bezoek aan de herinneringsplaquette in Eersel, waarna samenzijn in het plaatselijk Museum (koffie, broodjes).

Gaarne vooral bericht aan:
Hr. T. Blox, N. Simanstraat 18,
5521 TH Eersel, tel.: 0497-512965 of
Hr. A. Steeghs, Aalsburg 17-32,
6602 VE Wijchen, tel.: 024-6420777.

Lezers schrijven

Naar aanleiding van de jaarlijkse bijeenkomst van de "Vrienden van het Monument" waar werd medegedeeld dat er dit jaar wederom geen lid van de Koninklijke familie aanwezig zal zijn een paar woorden van mijn kant. Vanaf de tijd die wij in dienst hebben doorgebracht van 2 mei 1946 tot april 1950 was Prins Bernhard Inspecteur-Generaal van de Landmacht. Alleen bij de onthulling van het Monument was hij aanwezig, al de jaren daarna hebben wij als veteranen het zonder hem moeten doen. Wat mij opvalt is dat Prins Bernhard wel ieder jaar de parade in Wageningen afneemt, wat natuurlijk zijn goed recht is, maar ons als veteranen laat hij toch ieder jaar weer in de kou staan.

Na alles wat wij daar hebben meegemaakt, wat niet allemaal even mooi was, voelde ik mij toch gedwongen er een paar woorden over te zeggen.

P.A. Seerden, Sneek

Tempo doeloe

De oorlog in Nederlands-Indië

De strijd om Nieuw-Guinea (2)

Met uitzondering van enkele bommen op Sorong en Babo, eind 1941, gebeurde er op Nieuw-Guinea niet veel vermeldenswaard. Tot 14 januari 1942 waren op een vliegveld bij Sorong een aantal vliegtuigen van de M.L.D. (Militaire Luchtvaart Dienst) gestationeerd, maar deze strip werd op bovengenoemde datum opgeheven. Manokwari werd op 23 januari gebombardeerd. Deze luchtaanval vond plaats in het kader van een grote Japanse actie tegen oostelijk (Australisch) Nieuw-Guinea, waar Lae diezelfde dag zwaar werd gebombardeerd.

Een blik op de kaart laat zien, dat bij lucht- en zeeslag om de Molukken en

Dilly ingezet), Ambon en Celebes, kreeg ook Nederlands Nieuw-Guinea vele keren een voeg mee.

Vijandelijke luchtvloten deden intensief aanvallen op het vliegveld van Babo, met als gevolg dat de Nederlandse verdedigers van deze strip al op 27 januari werden gecoopt de installaties op deze basis te vernielen.

Gedurende februari 1942 nam de Japanse luchtactiviteit boven Nieuw-Guinea sterk toe. Het vliegveld Dobo, op de Aroe-eilanden, was vaak een mikpunt voor Japanse bombardeurs.

Timor en Fak-Fak, evenals het eiland Flores, waren eveneens gedurende de maand februari doelen voor de Japanse luchtmacht.

van dit gebied vooralsnog geen gevolgen daar zich op die datum nog nergens Japanse strijdkrachten op Nieuw-Guinea bevonden. Wel werd op het Australische gedeelte van het eiland, waar Japanse troepen reeds waren geland, op dat tijdstip al zwaar gevochten. Japanse legereenheden rukten op deze oostelijke eilandhelft, na op diezelfde 8e maart de plaatsen Lae en Solomana te hebben veroverd, op naar het zuiden. Alles wees er op dat nu ook Nederlands Nieuw-Guinea spoedig aan de beurt zou komen. De 1e april landden de Japanners bij Dobo, dat de dag daarna in hun handen viel. De vliegveld en de olie-installaties waren toen echter al door de Nederlandse bezetting vernietigd. Met deze operatie werd de strijd op Nieuw-Guinea en de eilanden daaromheen ingezet.

Over het verloop daarvan hopen we u in de volgende 'Sobats' in te lichten.

J. Zwaan



de Kleine Soenda-eilanden (Soemba, Soembawa en Timor), Nieuw-Guinea mede in de strijd zou worden betrokken. Ook Ambon en Boeroe (ten westen van Ceram in de Zuid-Molukken) werden stelselmatig door Japanse vliegtuigen aangevallen.

Tijdens de gevechten op Timor (19 februari met Japanse landingen bij

Voorafgaande en gedurende de Japanse landingen op Timor, en de strijd die daarop volgde, vielen Japanse luchtmachteenheden vele malen doelen op Nieuw-Guinea aan.

De capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indië op 8 maart 1942, had voor de verdedigers

Oproep

Ten behoeve van de actie "A Million for A Million" willen wij graag een beroep op u doen met het doel om klinieken in Indonesië van medische hulpgoederen te voorzien. Er wordt gezorgd voor een rechtstreekse verzending van de medische goederen, die geautoriseerd zijn door de World Health Organization (WHO). Er is nog veel hulp en dus veel geld nodig. Wij blijven u daarom oproepen deze actie financieel te steunen.

U kunt dit doen door geld te storten op het ABN AMRO rekeningnummer 52.46.33.754 van de Stichting Medische Noodhulp Indonesia.

Hartelijk dank voor uw steun.



Verenigingsnieuws

Drenthe/ Groningen

Secr. J. Plat
Sassenbergen 71
9531 GW Borger
Tel. 0599-235666

De zomer vordert al weer aardig en dat betekent dat de eerste voorbereidingen voor het komende winterseizoen al weer gemaakt zijn en de activiteiten er al weer aan zitten te komen.

Onze veteranendagen

Op de Johannes Post kazernes te Havelte zijn deze op woensdag 29 sept. en donderdag 30 sept. a.s. Op de J.W.F. kazernes te Assen op vrijdag 12 nov. a.s.

De persoonlijke uitnodiging krijgt u eerstdaags in de brievenbus. Misschien hebt u deze al ontvangen. Wilt u vooral de antwoordstrook zo spoedig mogelijk terug zenden naar het secretariaat? Men kan daar dan ook verder met de nodige voorbereidingen.

Wilt u wel vooral duidelijk aangeven welke dag(en) u gaat bezoeken? Voor elke dag die u gaat bezoeken wordt f 10,- per persoon gevraagd. Dus gaat u met uw echtgenote/partner één dag naar Havelte, maar wilt u ook de dag in Assen bezoeken, dan betekent dit 2 x f 20,-, dus f 40,- voor u samen. Ook vooral uw overboeking nauwkeurig invullen met het juiste adres en niet vergeten uw eigen naam en adres te vermelden.

Juiste adressering overboeking: VOMI p/a J. Bastiaans, Meentgoorn 22, 9403 NA Assen, rekeningnummer 3994.11.143 Rabo Assen

De programma's voor deze dagen, tevens bewijs van toegang tot de kazernes, worden u daarna toegezonden. Hele prettige dagen toegewenst.

Agenda eerste bijeenkomsten Afdeling Assen

15 sept. '99 de eerste bijeenkomst voor het nieuwe seizoen 1999-2000. Als altijd van harte welkom in "De Aanleg" te Deurze. Nieuwe leden zijn tevens van harte welkom.

Vegter van Sloten komt deze middag met zijn dia-serie over de tocht met de "gogo" naar Zuid-Afrika. Beslist de moeite waard om dit te komen bekijken. Vanaf 13.30 uur is de zaal open.

Afdeling Hoogeveen

De start van het nieuwe seizoen is hier op 14 oktober '99 in de "Maurits-hof" voor alle vrienden(innen) uit de regio Hoogeveen en omstreken. Ook hier weer hartelijk welkom. Aanvang: 13.30 uur.

Bijeenkomsten voor november worden aangekondigd in "Sobat" van oktober. U kunt dan terecht in Dalen, Havelte en nog eens weer in Deurze. Denkt u er aan weer prijsjes mee te nemen voor de te houden verlotingen?

In memoriam

Met eerbied en respect noemen wij u de namen van ons door de dood ontvallen vrienden.

O. v.d. Laan Oude Pekela maart '99
H. Lubbers Veenoord 29 april '99
J. v.d. Weerd Hoogeveen 7 mei '99
Wij wensen de betrokken families de warmte en de liefde van hun naasten toe om dit zware verlies te verwerken. Onze oprechte deelneming.

J. Plat

Flevoland

Secr. Oevergriend 13
1355 EA Almere
Tel. 036-5318672

Kort voor onze laatste bijeenkomst in

tangsi 'Kolkzicht' ontvingen wij de droeve tijdingen dat twee trouwe sobats waren overleden. Pieter van der Bom zullen wij met zijn 'Pasar Malam Ketjil' helaas niet meer aantreffen op onze bijeenkomsten, evenzo zullen wij Janus Gooesens missen. Wij gunnen onze beide sobats alle rust op hun laatste patrouille en wensen de nabestaanden de kracht en sterkte dit grote verlies te dragen.

Zaterdag 15 mei jl. waren wij in onze tangsi 'Kolkzicht', het werd deze keer een bijeenkomst met een 'cultureel' karakter. Een 'Galerie' van Anton Pleck-kunstwerken werd verzorgd door Theo van Zanten, één en ander werd muzikaal opgeluisterd door Hans Schaap met 'Back to Disco'. Ondanks de afwezigheid van onze 'gastvrouw' Erna, werd het 'Bingotoneel' prima verzorgd door Diny v/d Berg, zonnig bijgestaan door Riny Otte. Nadat alle plichtplegingen verricht - en alle artistiekeelingen geïnstalleerd waren en de sobats met hun dames gearriveerd waren, kon het 'feest' beginnen. Allereerst was er een stil saluut aan onze drie overleden sobats, aansluitend het welkom aan allen, in het bijzonder voor Herman Lichtenberg, gelukkig weer lijdelijk aanwezig. Nog tijdens de 'opening' gaat plotseling de deur open en komen Ko en An Majoor, begeleid door Dick en Liesbeth Bink binnen. Een applaus steeg op, dit was een verrassing. Ko had van het ziekenhuis toestemming gekregen om de bijeenkomst te bezoeken, een héél goed teken. Het was een goed gevoel dat de twee trouwe sobats, Herman Logtenberg en Ko Majoor, weer persoonlijk aanwezig waren. Hierna namen wij de draad weer op en stortten ons o.a. op het bingo-gebeuren etc., de Galerie had niet te klagen over belangstelling. Inmiddels was een journalist/fotograaf van Nieuws-TV gearriveerd om eens poolshoogte te

nemen wat er bij de Oud Indië-veteranen leeft en heeft zich dan ook met diverse sobats onderhouden. Hans Schaap zorgde voor gepaste muziek en zo verliep deze bijeenkomst, slechts onderbroken door de voortreffelijke lunch van ons onvermoeibare 'BAR-TEAM', op haast traditionele wijze. De tijd verstreek, Ko (Makrelen-Ko), moest tijdig terug naar het ziekenhuis en nam onder applaus afscheid van de aanwezigen. Na de loterij mocht de voorzitter het officiële 'feest' afsluiten met ook een warm applaus voor Herman's aanwezigheid, dank aan allen voor uw inzet en wel thuis. Wij mogen weer terugzien op een positieve bijeenkomst, twee sobats mochten wij als lid noteren, C.J. Dalmeyer en L.P. Molleman, hartelijk welkom bij de 'Club'.

Emmeloord

Op 25 augustus zijn we in restaurant 'Prinsenhof' te Emmeloord. Dat wil zeggen bij voldoende belangstelling, wij stellen ons het programma als volgt voor: een schitterende dia-voorstelling (overvloedprojectie), waarin beelden o.a. van Noord- en West-Sumatra, West-Java, Yogyakarta en omgeving en Bali. De vertoning is voorzien van mandelinge toelichting, achtergrondmuziek en ter plaatse opgenomen omgevingsgeluiden. Een werkelijk unieke dia-presentatie, -gebracht door Bert en Tiny Vuyk. Een luxe koudbuffet, vooral soep met stokbrood en kruidenboter, daarna een buffet met negen verschillende salades, gerookte zalm - paling - heilbot - meerval-filet etc. etc. Uiteraard wordt het één en ander afgewisseld met de gebruikelijke bingo en loterijen bate van de kas. Aanvang: 11.00 uur. Uw bijdrage voor dit culinair-festijn f 27,50 p.p. Wij willen er graag een 'feest'-dag van maken. Uw positieve reactie graag zo spoedig mogelijk, tel. 036-5318672 of 06-51185814. De Anton Pieck 'Galerie' is er eveneens.

Frits Prantzen

Friesland

Secr. Drostlaan 68
8303 EE Emmeloord
Tel. 0527-616717

Onze activiteiten van onze vereniging

staan momenteel (eind juni) op een laag pitje zodat er weinig nieuws te melden valt. De lijst met data van bijeenkomsten voor het volgend seizoen hebt u kunnen lezen in het vorige nummer van de 'Sobat'. Het is gemakkelijk als u deze data noteert. Ieder ontvangt een uitnodiging voor zijn eigen regio, maar als u het beter uitkomt om naar een andere bijeenkomst te gaan dan bent u daar ook van harte welkom. We proberen om de programma's overal gelijk te houden. De aanvang is altijd om 14.00 uur.

Hoe deze bijeenkomsten ingevuld gaan worden dat is voorlopig nog niet bekend. Wij als bestuur zijn daarover nog in bespreking. Zoals altijd zijn suggesties hiervoor welkom.

Evenals vorig jaar staat er ook dit jaar weer een bijeenkomst gepland voor weduwen van onze sobats. Zij maken al een flink deel uit van onze leden en het is gebleken dat hiernaan behoefte bestaat. Als datum is vastgesteld 16 september en plaats van samenkomst is de vliegbasis. De dames hebben hierover reeds persoonlijk bericht ontvangen van onze sociaal commissaris, de heer Blom.

Ook staat er weer een gemeentelijke bijeenkomst op het programma. Het bestuur is momenteel in bespreking met het gemeentebestuur van één van de Friese gemeenten om een gezellige middag te organiseren voor de Indië veteranen in die gemeente. Als het doorgaat, dan zal dit in oktober plaats vinden. De betreffende Indië-militairen ontvangen dan een persoonlijke uitnodiging.

Voor de busreis van 9 september a.s. hebben alle leden bericht ontvangen. Zoals u in die brief hebt kunnen lezen overwegen we om het volgend jaar weer een meerdaagse bootreis te organiseren. Daar hiervoor veel voorbereiding nodig is verzoeken wij ieder die daarvoor belangstelling heeft dat bij Ype Terpstra bekend te maken. Dat betekent dan nog niet dat u zich opgeeft, maar we moeten weten of er voldoende belangstelling is. Anders weten we niet of we er wel aan moeten beginnen.

Tot slot herinneren wij u aan de jaarlijkse herdenking bij 'ons monument' in het Rengerspark te Leeuwarden op

31 augustus, aanvang 19.00 uur, einde ± 20.00 uur. We hopen veel van onze leden daar te ontmoeten.

Henk Leeman

Limburg

Secr. L.C. Zéguers
Zonstraat 118
6463 AE Kerkrade
Tel.: 045-5454013

In de vorige 'Sobat' maakten wij melding van de op handen zijnde (donderdag 17 juni) twee excursies naar de AWACS-vliegbasis in Geilenkirchen. Van de leiding van de vliegbasis kregen wij vrij kort voor die datum telefonisch bericht dat de excursies helaas geen doorgang konden vinden vanwege de toestand in Joego-Slavië/Kosovo, waarbij de basis zeer nauw betrokken werd en op het moment dat wij dit schrijven nog betrokken is. Van onze kant volgde daarop een 'telefoonronde' om de ingeschreven deelnemers hiervan in kennis te stellen. Helaas, maar wij hebben uiteraard begrip voor deze maatregel en hadden dit eigenlijk ook al verwacht voor dat het bericht ons bereikte. Trouwens, het grootste deel van de inschrijvers ook. Zodra het sein 'veilig' gegeven wordt, gaan wij weer in contact treden met de vliegbasisleiding om nieuwe afspraken te maken. Tot zolang moeten we maar geduld oefenen. Elders in dit blad is een artikel opgenomen waarin te lezen valt dat VOMI Limburg acte de presence heeft gegeven bij een in België gehouden herdenking m.b.t. in de meidagen van 1940 ter plekke gevallen Nederlandse militairen. Ook bij de uitreiking van een oorkonde aan een tweetal mariniers in het Defensiekantoor te Kerkrade was VOMI Limburg op uitnodiging aanwezig. Inmiddels heeft een afvaardiging van ons bestuur deelgenomen aan een door de Stichting Nationaal Indiëmonument 1945-1962 uitgeschreven eerste gesprek m.b.t. de herdenking op 7 september 1999 te Roermond. VOMI Limburg zal ook dit jaar weer, zowel vooral, op de dag zelf en ook bij de opruimingswerkzaamheden op 8 september de nodige medewerking verlenen.

Tenslotte verzoekt het bestuur u beleeft om alvast de data van de veteranenbijeenkomsten in uw agenda te plaatsen en mogelijkerwijze op een of meerdere van die bijeenkomsten aanwezig te willen zijn. De data en de plaatsen waar de bijeenkomsten, die om 14.00 uur beginnen en tegen 17.00 uur afgelopen zijn laten we, anderstaand, nog even de revue passeren:

dinsdag 14 september
(gewijzigde datum):

Café Goebels, Markt 49, Kerkrade (om 13.00 uur voorafgegaan door een korte herdenking bij het nabijgelegen Indië-monument),

vrijdag 17 september: Broencafé,
Marktstraat 3, Echt,

dinsdag 15 oktober: Café DeSport,
Wilhelminaplein 14, Horst.

dinsdag 26 oktober: Café-restaurant
Bergzicht, Vijlenberg 55, Vijlen
en

dinsdag 16 november: Café Zaal VIOS,
Meyelseweg 6, Beringe.

L.C. Zéguers

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham

De Kraan 60

5056 EC Berkel Enschede

Tel. 013-5400380/Fax 013-5400381

Bijeenkomst in Best op 11 maart.

Best, Oirschot en Eindhoven-Noord waren deze keer het "Doelwit". De opkomst was zeer goed en zoals gebruikelijk werden er weer een aantal nieuwe leden ingeschreven.

Jaarvergadering op 20 april

Het "Genderdal" in Eindhoven was bezet met de gebruikelijke opkomst. De jaarstukken werden ook dit jaar goedgekeurd en de secretaris werd met algemene stemmen herkozen.

Onthulling gedenkteken Geldrop op 7 mei

Onder grote belangstelling werd bij de begraafplaats "t Zand" een gedenkteken onthuld voor de 3 gesneuvelde sobats, Hans Bartelings (Lt. vlieger op een B-25 van 18 Sqn), Adriaan van der Heijden (korporaal bij 3-11 R.I.) en Luc Strijbosch (422 B.I. ofwel 6-8 R.I.).

Onze voorzitter hield bij deze onthul-



ling een toespraak en legde, samen met de secretaris, een bloemstuk bij het fraai uitgevoerde gedenkteken. Hulde aan de initiatiefnemers en dank aan de gemeente Geldrop voor de medewerking.

We konden de broer van Luc Strijbosch (ook Indië-veteraan) inmiddels in contact brengen met sobats van 422 B.I.

Retnie Oirschot op 17 mei

Onze 4e grote retnie was, met ca. 450 deelnemers, de grootste tot nu toe. Dat gaf overigens wel passen en meten, zodat we de volgende keer dit aantal zeker iets zullen verlagen.

Deze keer eens geen Wieteke, maar een dansgroep, die tweemaal optrad met Amerikaanse "country-dansen". Tevens zorgde een voortreffelijke toetsenist voor muzikale ondersteuning, die na de maaltijd sommige aanwezigen tot dansen bracht.

De maaltijd was, "uit de kunst" en de loterij had weer vele prachtige prijzen, met een zeer hoge winstkans.

Uitreiking Draaginsigne Gewonden

De Brigadier-Generaal T. van Diepenbrugge, commandant 13e Mechbrig., was op ons verzoek

bereid gevonden aan ons lid Chris Overzier uit Hamont-Achel (België) zijn Draaginsigne Gewonden officieel uit te reiken. Chris ging al in september 1944 in dienst bij het Engelse leger.

Van onze vereniging kreeg Chris een aandenken en zijn echtgenote ontving een bloemstuk.

Hilvarenbeekse Veteranenclub 50-jarig bestaan

Op de druk bezochte receptie (4 juni), liet onze vereniging uiteraard geen verstek gaan en daarbij werd onze voorzitter in de gelegenheid gesteld een korte toespraak tot de aanwezigen te houden, waarbij de niet-leden werden aangespoord onze vereniging te komen versterken.

Excursie Vliegbasis Eindhoven.

Waarschijnlijk in het najaar kunnen wij met 45 personen een excursie maken naar de nieuw ingerichte vliegbasis.

Opgave s.v.p. schriftelijk aan de secretaris. Vanwege het beperkte aantal plaatsen kunnen partners dit keer (nog) niet inschrijven. T.z.t. krijgen de inschrijvers bericht.

Met dank (Kembali)

Ons lid J. Bierens stuurde met zijn adreswijziging zijn dank voor ons VOMI-werk.

Hierbij onze dank daarvoor retour, ofwel: Kembali!

J. van der Ham



Noord-Brabant West

2e soci. mevr. M.C.A. van Looyen-Reusel, Cameedijk 1
4706 EG Roosendaal
Tel. 0165-560546

Bijeenkomst in Zegge

Op 18 mei kwamen we bijeen in onze nieuwe locatie "Kerkzicht" in Zegge voor onze laatste voorjaarsbijeenkomst. Er waren 110 personen aanwezig, waarvan een 40-tal dames. Onze voorzitter, J. Mol, opende de bijeenkomst met de herdenking van onze overleden sobats. Onze sobat J. van Dorst kwam met een verrassing. Hij had een tweetal grote kaarsen gekocht en verzocht de voorzitter een tweetal van onze dames uit te nodigen om deze twee kaarsen in deze meimaand te gaan ontsteken in het nabij gelegen "kapelleke van de Zeg". Hieraan werd met genoegen door onze voorzitter voldaan. Direct hierna had onze voorzitter een verrassing voor J. van Dorst. Voor zijn verdiensten voor het verzamelen van de vele prijzen als "aartsbedelaar" in West-Brabant werd hem namens onze leden een sawahtrapper, voorzien van een bijpassend opschrift, aangeboden. De voorzitter verstrekte verder nog wat algemene informatie met o.a. het verloop van het defilé in Wageningen.

Aan de verschillende tafeltjes werd zoals gewoonlijk weer druk over allerlei zaken gesproken. Onze sobat P. Bosselaar, die op elke bijeenkomst de microfoon hanteert bij de loterij, was helaas niet aanwezig. Hij lag met een gebroken beup in het ziekenhuis en iedereen wenste hem een spoedige beterschap toe. Deze taak werd nu verzorgd door onze voorzitter, die dat deed met de nodige grappen er tussendoor. Er waren weer veel prijzen en de verloting verliep voorspoedig. Na een hapje en een drankje ging iedereen omstreeks vijf uur tevreden naar huis.

Onze derde speciale damesbijeenkomst in Zevenbergen

Het merendeel van de daarvoor in aanmerking komende dames waren naar de zaal van onze sobat Aarts in Zevenbergen gekomen. Deze keer waren ook al onze bestuursleden aanwezig. Onze voorzitter, J. Mol, opende de

bijeenkomst met een korte herdenking van de overleden echtgenoten. Daarna sprak hij een hartelijk welkom uit aan de dames en deelde vooraf mede dat alle kosten ten laste van onze vereniging waren. Hij bracht o.a. naar voren dat het de bedoeling is dat onze alleenstaande dames als trouwe VOMI-leden, indien mogelijk, zouden integreren binnen onze normale bijeenkomsten, waardoor er eventueel contacten gelegd kunnen worden met andere leden, al of niet uit hun directe omgeving. Onze secretaris verstrekte informatie over het aanvragen van vrij vervoer naar bijzondere militaire gebeurtenissen en ook informeerde hij naar de resultaten van de aanvraag voor de duizend gulden.

Er heerste een prettige sfeer en onderling werd over diverse onderwerpen gesproken. Onze dank aan de familie Aarts voor de verzorging van de zaal en de lekkere hapjes en drankjes. Ook onze dank voor het ophalen en weer thuis brengen van een aantal van onze dames. Al met al een prettige bijeenkomst. Tegen vijf uur ging iedereen tevreden huiswaarts.

Onze jaarlijkse excursie

Wij besloten dit jaar tot een boottocht Willemstad - Rotterdam v.v. met het maximaal toelaatbare aantal passagiers (ruim 150 personen). Het weer was ons allen welgezind. Na alle regen van de afgelopen dagen was het een mooie zonnige dag (iedereen krijgt wat hij verdient).

Dinsdag 24 juni vertrokken we om 10.00 uur uit Willemstad. Voor dat we de haven van Rotterdam bereikten, genoten we van een goed verzorgde Brabantse koffietafel met soep vooraf. Onze voorzitter trad nog op als conferencier en liedjeszanger. Onze vicevoorzitter, J. Malipaard, had alles keurig geregeld en bovendien voor boekjes gezorgd met Nederlandse en Maleise teksten, zoals Sarina het kind uit de dessa, Ajoen ajoen ajoen in die hoge klapperboom, Nina babo en Terang boelan.

Het was een voortdurend heen en weer gaan tussen het overdekte beneden gedeelte van de boot en het open dek, wat zelfs voor rolstoelers bereikbaar was via een lift. Er werd die dag heel wat afgekletst en de nodige drankjes genuttigd. De

sfeer kon niet beter en tegen 18.00 uur lagen we weer afgemeerd aan de kade in Willemstad, waarna iedereen voldaan naar huis vertrok. Ik denk dat ik niet teveel zeg als ik namens alle deelnemers J. Malipaard hartelijk bedank voor al zijn werk.

Mevr. M.C.A. Looyen-van Reusel

Noord-Holland

Secr. E. Pereboom
Postbus 2163
1000 CD Amsterdam
Tel. 020-6148804

Op dit moment liggen de activiteiten van onze vereniging voor wat de bijeenkomsten betreft stil. Het seizoen is met de ledenvergadering op 12 april jl. in de Marinekantine te Amsterdam afgesloten. Uw bestuur is echter nog niet met vakantie. De laatste bestuursvergadering werd gehouden op dinsdag 6 juli. Hierbij boog het bestuur zich over het vormen van een commissie die advies zal uitbrengen over het onderwerp "Hoe verder met de VOMI". Verder is uw bestuur op zoek naar twee locaties voor te houden bijeenkomsten.

Programma volgend seizoen

De volgende data kunt u alvast noteren:

sept. 1999	Zaanstreek (datum wordt nog bekend gemaakt).
23 okt. 1999	Rhoda Amsterdam
12 nov. 1999	Jansheren Heemskerk
25 nov. 1999	Roode Leeuw Schagen
2e helft jan. 2000	Palmkazerne Bussum
7 april 2000	Marine-kazerne Amsterdam (jaarvergadering).

Reis museum Bronbeek

Voor de dagtocht in september naar Museum Bronbeek zijn nog plaatsen beschikbaar. Aanmelden bij: Nico Kuyt, Snuiverstr. 91, 1561 HG Krommenie, tel. 075-6283900.

E. Pereboom



Overijssel

Secr. L. Jaspers-Foyer
Almeloseweg 80
7671 RG Vriezenveen
Tel. 0546-561348

Op woensdagmiddag 29 september a.s. wordt er weer een gezellige reünie-middag georganiseerd in café-restaurant 'Het wapen van Beckum', Beckummerweg 20 te Beckum. Op deze middag zal het duo 'De Eigenheimers' uit Borne voor u optreden met een twintigtalige programma.

Secr.

Rivierenland/Oost Gelderland

Secr. R.W. Gosselink
Koekoekstraat 43
3915 SH Amersfoort
tel. 033-4724090

Gedenkteken Arnhem

Op 26 april jl. kwamen afgevaardigden van de Bond van Wapenbroeders, het Contact Oud Mariniers, de Werkgroep Indië-Veteranen onder voorzitterschap van onze voorzitter J. Ploeger bijeen om een gezamenlijke actieplan te ontwikkelen om als een aaneengesloten front het College van Burgemeester en Wethouders van Arnhem warm te krijgen opdat een gedenkteken voor onze in Indië gesneuvelde sobats gerealiseerd kan worden. Op dit moment kunnen we slechts melden: "wordt vervolgd".

Jaarbijeenkomst/reünie Schaarsbergen

"Ontvangst van 10.00 tot 11.00 uur", zo was aan alle deelnemers gemeld, die zich voor deze happening op 3 juni hadden gemeld. En als het bestuur daar om kwart over negen aankomt om de laatste voorbereidingen te treffen en tot haar verbazing constateert dat er meerdere leden al zitten te wachten, dan is dat een duidelijk teken hoezeer men naar zo'n totaal-dag uitkijkt. Rond half elf was de kantine - waar op een 300 personen gerekend was - propvol en was de koffie en gebak (een verkleinwoord past hier niet) niet meer aan te slepen. De stemming

was opperbest, het was een grote familie-reünie.

In het welkomstwoord van onze voorzitter werd dank uitgesproken aan al degenen van het garnizoen, die deze reünie weer mogelijk maakten met volle inzet. Voor hen, die ons ontvrielen werd een minuut stilte betracht, waarbij als uitzondering het heengaan van Sjoerd Lapré genoemd werd, met wie onze vereniging een speciale band had. Een oproep werd gedaan om het tekort aan bestuursleden aan te vullen. Met te weinig bestuursleden worden wij uitermate kwetsbaar, dus is aanvulling noodzakelijk. Vervolgens nam Jan Dijkema, landelijk VOMI-voorzitter, de microfoon over. Het is verheugend dat het ledental nog steeds een stijgende lijn vertoont, ondanks het aantal sterfgevallen, hetwelk helaas jaarlijks toeneemt. Het ledental is overigens een schrale afspiegeling van het totaal aantal Indië-veteranen. De 'duizend-gulden-uitkering' is nog steeds niet afgerond. Er zijn (achteral gezien) nog diverse categorieën, die ook in aanmerking zouden moeten komen.

Jan Dijkema neemt de gelegenheid waar om zijn teleurstelling uit te spreken over de opstelling van het Veteranen Platform tegenover de overheid. Er is te weinig vechtlust en te veel gezapigheid onder de aangesloten verenigingen en stelt dat het voornamelijk aan de VOMI te danken is dat de f 1.000,- er is gekomen. Vervolgens neemt de vice-voorzitter van het Veteranen Platform, dhr. A.W. van As, het woord bij plotselinge verhindering door de voorzitter van het VP, dhr. Knoppen. Hij gaf een overzicht van in de afgelopen jaren bereikte resultaten voor veteranen, zoals de veteranenpas, vrij reizen, kazernefaciliteiten en de f 1.000,-, hoewel hij toegeeft dat dit laatste voor het grootste deel de verdienste van de VOMI en in het bijzonder van Jan Dijkema is. Ontkent daarbij niet, dat het VP wat meer vechtlust aan de dag zou mogen leggen. Ook geeft Van As een overzicht van de veteranenstructuur vanaf W.O. II tot de huidige militairen, die deel uitmaken van vredesmissies.

Na deze toespraken bleek er een enorme behoefte te zijn om de consumptiebonnen zo snel mogelijk om te zetten in dorstlessende drankjes, terwijl men genoot van de muziek

van het 'All Music Duo' en een koud en warm bittergarnituur. Meer dan 1.500 loten werden aan de man (en vrouw) gebracht. Rond twee uur stond de nasi goreng klaar, waarna het nog lange tijd zeer gezellig bleef en men al vroeg wanneer we in 2000 dit feest zullen houden ...

Th.J. Koning

Utrecht / 't Gooi

Secr. A.J.B. Martens
Chico Mendesstr. 67
3573 AW Utrecht
Tel./Fax 030-2716895

Eindelijk zijn we, als het Comité Indië-monument, door de Utrechtse Raad gehoord en ze hebben ons het gevoel gegeven dat ook Utrecht niet kan achterblijven en ook een Indië-monument moet bezitten. We hopen het dit jaar nog te realiseren. Wat onze komende bijeenkomst betreft is er nog geen toezegging van uit de kasernen gedaan. We streven naar de maand oktober in de Korporaal van Oudheusdenkazerne te Hilversum. Door de ontmanteling van diverse kazernes mogen we maar 1 keer per jaar gebruik maken van de faciliteiten die van defensie uitgaan. We hebben enkele leden verloren door overlijden, t.w. Gerrit de Jager (voor degene die met de bootreis zijn meegeweest wel bekend), A. van de Have en P. van de Kamp. Verder niets meer te vermelden groet ik u allen en voor hen die op vakantie gaan veel plezier.

A.J.B. Martens

De Veluwe

Secr. H.G. de Ruygt
Klein Haversteeg 27
6717 GZ Ede
Tel. 0318-690510

Jaarvergadering

Op 28 april hielden wij de jaarvergadering. Zoals gebruikelijk was dat in het A.M.T. in Stroe. Wij werden weer ontvangen met koffie en cake. Er was een goede opkomst, wat ook wel nodig was gezien de eventuele

wijzigingen in het bestuur. Na de opening van de voorzitter, waarin hij iedereen welkom heette, gedenkt de voorzitter de overleden sobats en vraagt hij een minuut stilte.

Door de omstandigheden van Jaap Stramrood zijn de notulen van de vergadering van 1998 niet gemaakt.

Inplaats daarvan is het jaarverslag voorgelezen. Daarna las de penningmeester het financieel verslag voor en gaf een toelichting op dit verslag. De kascommissie ging hiermee akkoord. Als sociaal commissaris is sobat Peter Holsbergen afgetreden.

Sobat D.F.J. Stijl heeft deze functie van Peter Holsbergen overgenomen. De sobats H. van Gunst, R. Alblas en H. Groenendijk zijn volgens rooster aftredend, zij stelden zich wel herkiesbaar en zijn dan ook met algemene stemmen herkozen voor de nog openstaande functies, die nog door het bestuur in overleg met de sobats ingevuld moeten worden. Het is jammer, maar sobat Jaap Stramrood komt door zijn ziekte niet meer terug in het bestuur. De functie van secretaris is sinds de ziekte van J. Stramrood waargenomen als wnd. secr. door H.G. de Ruygt. Met algemene stemmen is H.G. de Ruygt als secretaris in het bestuur opgenomen. De nog openstaande functies zullen nog door het bestuur en de bestuursleden, de sobats Holsbergen, Alblas en Groenendijk, ingevuld worden.

Na de rondvraag was er nog een verloting. Wij hadden wel wat prijzen meegebracht, maar veel sobats brachten ook nog een leuk prijsje mee. Met nog een hapje, drankje en een loempia, werd de middag afgesloten door de voorzitter.

Op 8 mei is onze voorzitter Henk van Gunst, met een lichte attack, opgenomen in het ziekenhuis. Op dit moment gaat het redelijk goed met hem, doch zijn volledig herstel zal nog wel even duren. Wij wensen hem en zijn familie veel sterkte toe en wensen hem van harte beterschap.

Sobat Holsbergen is benoemd als adjunct en neemt, indien nodig, de correspondentie voor H. van Gunst waar, die overigens alweer wat taken op zich genomen heeft. Samen met sobat Groenendijk hebben ze het eindejaars-diner geregeld, dat plaats zal vinden op 25 november.

Op 1 september houden wij nog een barbecuemiddag. De leden van VOMI De Veluwe ontvangen voor deze

dagen nog een uitnodiging met de juiste gegevens.

De vakantieperiode breekt aan, wij wensen u allen een prettige vakantie toe en hopen u weer gezond terug te mogen zien.

H.G. de Ruygt

Zeeland

Secr. J. Kloet

Laan van Barbestein 8
4451 AH Heinkenszand
Tel. 0113-561738

Op 29 mei jl. zijn vrienden van het Oost-Indië Monument Terneuzen met nabestaanden naar het Nationaal Indië Monument 1945-1962 in Roermond geweest. Een 40-tal personen namen deel aan deze busreis.

Reis Friesland

Deze zal van 20 sept. tot 24 sept. a.s. plaats vinden.

74 deelnemers hebben zich opgegeven. Dhr. Gernler en Kramer werken de reis nader uit.

Draaginsigne gewonden

Dhr. M.J. Openseer uit Hanswoert ontving het Draaginsigne Gewonden. Dit eerbewijs werd hem opgespeld door Wethouder J.A. Bliet van de gemeente Reimerswaal. Onze oprechte gelukwensen met deze onderscheiding.

Onthulling plaquette

Onder grote belangstelling werd donderdag 24 juni op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen de plaquette onthuld, waarop zeventien namen zijn gegraveerd van gesneuvelde Vlissingse jongens in voormalig Nederlands Indië. Deze gedenkplaat brengt hen een beetje dichterbij huis. Het is echt heel goed dat er nu een plaquette in Vlissingen is, als vorm van erkenning. Maar van de andere kant komt het verleden, met alle pijn, vandaag ook weer heel erg terug – die pijn zit dieper dan ik had verwacht – aldus een nabestaande. Een uitgebreid verslag komt in de volgende 'Sobat', No. 67.

In Memoriam

Wij hebben afscheid moeten nemen van een tweetal leden en wel met name van:

H. Oltmans te Goes en L. Daane te Wemeldinge.

Wij wensen de betrokken families bij de verwerking van hun verdriet over het beengaan van hun geliefden, onze oprechte deelneming.

Busreis Roermond

Voor 7 september a.s. ontvangt u binnenkort een rondschrijven voor deelneming aan de busreis naar het Nationaal Indië-Monument te Roermond.

J. Kloet

Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong

Mereiaan 247
3145 EJ Maassluis
Tel. 010-5927786

Ledenvergadering

In de 'Vluchtheuvel' in Maasdijk kwamen op 18 mei jl. 's ochtends de regio-vertegenwoordigers met het bestuur bijeen om over het seizoen 1999 - 2000 van gedachten te wisselen.

De regio-bijeenkomsten zullen op de gebruikelijke manier worden gehouden en in het jaar 2000 zal getracht worden een speciale bijeenkomst voor alle leden te organiseren.

's Middags kon voorzitter Ben Wetjes een goedgevulde zaal welkom heten en werd de agenda, na een minuut stilte voor de overleden sobats, vlot afgewerkt. De kascommissie uitte haar tevredenheid over het financiële verslag en aan het bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde beleid.

Een belangrijk punt was de benoeming van bestuursleden. Wim Topée als penningmeester en Jo de Jong als 2e secr. waren aftredend doch stelden zich herkiesbaar. Met algemene stemmen werden zij herbenoemd. Voor de twee vacatures in het bestuur hadden zich twee kandidaten beschikbaar gesteld en wel de heren Eduard d'Haan uit Leiden en Wim Hofman uit Den Haag. Tegenkandidaten waren niet opgegeven en met algemene stemmen en applaus werden zij aangenomen en is het bestuur nu weer compleet.

De overige agendapunten konden vlot worden afgewerkt, zodat er vol-

doende tijd over was voor een gezellig samenzijn.

Samenstelling van het bestuur

Door de uitbreiding van het bestuur zijn de taken nader bekeken en opnieuw ingedeeld met als volgend resultaat.

B. Welje	Maasland tel. 010-5913046 Voorzitter
P.W. Kuyvenhoven	Naaldwijk tel. 0174-626282 Vice-voorzitter
W.G.L. Topée	Rijswijk tel. 070-3961998 Penningmeester
J.W. de Jong	Maassluis tel. 010-5927796 Secretaris
W.L. Hofman	Den Haag tel. 070-3672853 Soc. commissaris
G.H.J. Bekking	Delft tel. 015-2141102 2e penningm.
E. d'Haan	Leiden tel. 071-5763418 2e secretaris
J. Ausma	Den Haag tel. 070-3976413 Ledenadm.

Activiteiten

De 2 dagtochten die in mei en juni plaats vonden verliepen uitstekend, niettegenstaande een 'fileprobleem' op de rit naar Den Helder. Het Marinemuseum, de onderzeeboot en de boottocht vielen erg in de smaak, wat ook gezegd kan worden van de rijstmaaltijd. Met deze tocht waren twee bussen goed bezet. Met één bus werd de tocht naar Soesterberg (Luchtvaartmuseum) en naar Amersfoort (Cavalleriemuseum) ondernomen. Ook hierbij was de stemming uitstekend en is van het gebodene genoten. Na een uitstekende rijstmaaltijd in Amersfoort werd de thuisreis aanvaard. Van 21 juni tot 26 juni ging onze reis leider Gerard Bekking met een groep van 41 leden naar Normandië, wat voor hem bekend terrein betekent. Vermoeid maar voldaan over de kennis die werd opgedaan over de gebeurtenissen rond D-day, kwam het gezelschap gezond terug. Dit jaar staat alleen nog de trip naar Bastogne/Verdun op het programma. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen

beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich in verbinding stellen met Gerard Bekking, tel. 015-2141102. De reis is gepland van 4 tot 8 oktober.

Pasar Malam in Maasdijk

Op 23, 24 en 25 september 1999 wordt in 'De Vluchtheuvel', W. de Zwijgerlaan 17 te Maasdijk, een Pasar Malam gehouden. Op de openingsmiddag, 23 september, zal in het bijzonder aandacht worden geschonken aan de Indië Veteranen. Het bestuur nodigt hierbij onze leden uit deze middag te bezoeken. Op vertoon van uw veteransenpas zal een korting van f 2,50 (in de vorm van een consumptiebon), op de toegangsprijs van f 7,50 worden verleend. Omdat het middagprogramma thans nog niet geheel gereed is, kunnen wij daarover nog geen informatie verstrekken. Maar voor de Westlanders "let op de regionale pers en TV". Deze zullen aandacht schenken aan deze Pasar Malam in Maasdijk.

Monumenten

Het ziet er naar uit dat in december de onthulling in Leiden zal plaatsvinden. Over de plaats en uitvoering lopen nog gesprekken tussen de Stichting en de gemeente. In 's Gravenzande en in Den Haag is de vooruitgang moeilijk.

J.W. de Jong

Zuid-Holland Zuid

Secr. H. Barmentlo
Lohmanpark 50
2982 VT Ridderkerk
Tel. 0180-463954

Afsluiting activiteiten 1998/1999

Als afsluiting van dit seizoen vond op dinsdag 27 april een bijeenkomst plaats in 'De Vonkenberg' in Zwijndrecht. 120 belangstellenden luisterden naar een muzikale uitvoering, ten gehore gebracht door het bekende Seniorenorkest SOREO, onder leiding van Joost van Beek. In de pauze werd de gebruikelijke verloting gehouden. Voor de pauze bracht het orkest een samenvatting van evergreens uit de jaren 1950 en 1960 en een potpourri van voor- en naoorlogse liedjes, die door de aanwezigen wer-

den meegezongen. Na de pauze volgde een bewerking van een aantal Indische liedjes en tenslotte een indringende bewerking van een spiritueel, meeslepend en mooi van klank. Ook nu weer werd dirigent Joost van Beek op zijn wenken bediend en bleek ook nu weer de gedrevenheid van het orkest én dirigent. Een middag die de moeite waard was om bij te wonen.

Agenda activiteiten 1999/2000

15 september 1999 - **Giessenburg**, 'De Til', Breesstraat 1.
Contactmiddag met lezing door Gethard de Bruyn over het "Wel en wee van vliegboten in Nieuw-Guinea"
12 oktober 1999 - **Schiedam**, 'De Blauwe Brug', Bachplein 590.
Contactmiddag. Reisinformatie: per auto: A 20 afslag Schiedam Noord, Churchillweg volgen. Per openbaar vervoer: Lijn 1 richting Schiedam-Woudhoek, halte Zwaluwlaan. Overstappen op lijn 1 is mogelijk via het Marconiplein (Metro) Rotterdam West en NS station Schiedam-Nieuwland.
16 november 1999 - **Middelharnis**, Recreatiecentrum "De Starver", Olympieweg 32. Contactmiddag. Voor bovengenoemde contactmiddagen geldt:
Zaal open: 13.00 uur. Aanvang: 13.30 uur. Sluiting: 16.30 uur.

Terugblik excursie Doorn

Vergezeld van goed weer gingen, verdeeld over twee dagen op 20 en 21 april jl., zo'n 500 VOMI-leden ZHZ, in bijzijn van hun partner, op bezoek bij de Mariniers in de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn. Voor het vervoer werden 10 touringcars ingezet die van verschillende opstapplaatsen vertrokken. Op beide dagen werden wij namens de Commandant welkom gebeten door Luitenant-kolonel der Mariniers A.G.A.M. van der Zande, die in zijn toespraak zei "het een eer te vinden om Indië-veteranen te mogen begroeten". Samen met Luitenant der Mariniers, D. Dirks, Luitenant ter Zee Beyer, verantwoordelijk voor de catering, bezorgden zij ons met het overig personeel een welverzorgde dag, die samengevat bestond uit: Ontvangst met koffie en cake, toespraak, videoshow, demonstraties van voertuigen, bezoek aan wapenkamer, aperitief,

rijtmaaltijd, 's middags koffie en vertrek 16.15 uur.

De steer tijdens deze twee dagen was opperbeest, de rijtmaaltijd, zoals in Doorn gebruikelijk, uitstekend en iedereen voelde zich "thuis" bij de Mariniers, die in de Nederlandse Krijgsmacht een bijzondere plaats innemen.

Tijdens ons tweedaagse bezoek werden wij ons bewust van de verhoogde graad van paraatheid bij de mariniers, zijnde een gevolg van de gebeurtenissen in het voormalig Joegoslavië en met name Kosovo waar de NATO op 24 maart jl. haar activiteiten begon. Onder hoogspanning waren de afgelopen weken tien-

na het volbrengen van hun missie.

H.C. Clasquin

Canada

Secr. D. Walinga
12 Leacrest Street, Bramalea
Ontario, L6S 3K6 Canada
Tel. (905) 457-8782
Fax (905) 457-8929

Bijeenkomst Vomi-Canada (District #12)

Op 12 mei 1999 hield district #12 van

en zijn vrouw brachten gasten mee uit Nederland, nl. Meindert Boersma en zijn dochter Tineke.

Bill Reyniers (3e Esk. Reg. Huz. van Boreel) en zijn vrouw brachten als gasten mee mevr. Maria Schaal en dochter Ytje. Mevr. Schaal woont in Amsterdam en is geboren op Java. De secr./penningm. opende de bijeenkomst door allen hartelijk welkom te heten, in het bijzonder de aanwezige gasten.

Een bijzonder woord van welkom was er voor de aanwezigheid van Henk Wikkerink, districtsvertegenwoordiger van district #12. Hij was door ziekte tijdelijk verhinderd geweest om deze bijeenkomst te kunnen organiseren. Hij ontving een staande ovatie. Na enkele mededelingen werd de "Surat Khabar" aan de leden uitgereikt en na een minuut stilte te hebben gehouden ter herdenking aan de overleden sobats, werd er genoten van de lunch (Nasi met pisang goreng, saté, loempia, komkommer en kroepoek).

Tijdens de lunch werd er zo hier en daar gesproken over de tegenwoordige toestand in Indonesië. Het prachtige land met zijn, voor het grote deel, vriendelijke burgers.

Weinig dienstplichtige militairen voelden, zo direct na W.O. II 1940-1945, er weinig voor om daar heen te moeten gaan. Nu denkt men met een soort heimwee terug aan deze "Gordel van Smaragd".

Alle leden van het bestuur waren aanwezig op deze lokale districtsvergadering, wat bij de aanwezigen zeer hoog op prijs werd gesteld. De vergadering (bijeenkomst) werd om 15.00 uur gesloten.

Verslag van Wim van Duyn (Terr. Verb.), verslaggever "De Nederlandse Courant".

Ingezonden door Don Walinga.

De jaarlijkse "Picnic" is gehouden op 14 juli 1999 in Rockwood (Ontario). Veel districts-bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden, doch de rest is gepland voor augustus en september en de jaarlijkse algemene vergadering op 23 oktober a.s. Het ledenaantal, ondanks overlijden en uitschrijvingen, is voor Canada en de U.S.A. nog steeds 400.

Op verzoek van de Bond van Wapenbroeders (district Toronto en



tallen voertuigen gereed gemaakt voor de taak die de mariniers wachtte, nl. uitzending naar het genoemde gebied teneinde orde op zaken te gaan stellen. Een missie die niet van gevaren ontbloeit is en het is dan ook volkomen begrijpelijk dat in gesprekken met sommigen vraagtekens gezet werden bij de goede afloop.

Overheersend was echter de motivatie en de positieve houding waarbij uiting van een zekere spanning een menselijk trekje is. Wij kwamen onder de indruk van hun uitrusting, opleiding en opvatting omtrent de door hen te verrichten taak en onwillekeurig vergeleek je je eigen uitzending destijds met die van de mariniers nu. Wij zullen voor hen duimen met het voor ons bekende gebaar DJEMPOL en vanaf deze plaats wensen wij hen een behouden terugkeer

VOMI-Canada haar jaarlijkse districts-bijeenkomst in restaurant "Van Go" in Port Credit. Alleen oud-militairen Indiëgangers en Nieuw-Guineegangers kunnen lid worden van de VOMI, donateurs uitgezonderd. Bij lunches, picknicks en jaarvergaderingen geeft het voor deze leden een speciale verbondenheid.

Het is in hoofdzaak Donald Walinga, secr./penningm. en General Manager met advertenties in kranten, radiobereichten en de uitgave van het tijdschrift "Surat Khabar", die heeft weten te bereiken dat het ledenaantal van VOMI-Canada en U.S.A. naar het aantal van 400 is gestegen, waarvan 200 in Ontario, 180 in Nova Scotia, Manitoba, Saskatchewan, Alberta en British Columbia en nog 20 in de U.S.A.

Ger Heuvingh (Verb. Afd. 3-2 Veld Art.)

Hamelton) heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen hun korps, de mariniers in Canada en VOMI Canada in Port Credit (Ont.) op 14 juni 1999. Deze drie organisaties zijn de enige drie die alle veteranen in Canada en de U.S.A. vertegenwoordigen en zullen dan ook onder de naam "The Netherlands Veterans

Organisations" samen werken en deelnemen in verschillende officiële functies, maar ze houden hun eigen identiteit.

Twee leden van elke organisatie zullen worden uitgenodigd als gasten op de verschillende jaarvergaderingen en andere activiteiten.

Reizen naar b.v. de U.S.A. staan open voor leden van alle drie organisaties. Ype Terpstra, 2e secr. VOMI Friesland, was in juni met vakantie in Toronto en we hebben met hem veel gesproken over de VOMI in het algemeen in het jaar 2000.

D. Walinga

Nieuwe leden sinds Sobat 64

Naam:	Woonplaats: Land:	Naam:	Woonplaats: Land:	Naam:	Woonplaats: Land:
Dalmeyer C.J.	Almere	Bos J.	Heemskerk	Wei-Ebben F. van	Roosendaal
Gennip L.C. van	Almere	Dalhuisen A.J.	Heerhugowoord	Dijkstra H.	Roosendaal
Molleman L.P.	Almere	Rhee P. van	Heerlen	Detarman-Siebel C.	Rotterdam
Graaf L. de	Alphen a/d Rijn	Meeberg B.W. v/d	Haltingen	Fear A. v/d	Rotterdam
Verwoerd D.	Amersfoort	Meer J. v/d	Hellevoetsluis	Klooker F.	Rotterdam
Uiterwijk H.	Amstelveen	Clerks M.	Helmond	Leeuwen A. van	Rotterdam
Huifalen A.G.	Assen	Roy J. van	Helmond	Sjerp W.H.	Rotterdam
Feenstra H.R.	Balk	Paans C.P.	Hendrik Ido Ambacht	Struaten-Roozer	
Bonné J.J.A.	Beek	Schellhout A.E.A.M.	Henen	M. van	Sassenheim
Bosma H.	Beilen	Veltman H.	Hilvsum	Swart-Valk J.	Sint Annaparochie
Buckens J.C.	Bergen op Zoom	America J.M.M.	Hoensbroek	Ven-van Zandbeek	
Damen C.	Best	Mast B.	Hoorn	W. v/d	Sint Michielsgestel
Das J.	Best	Stam C.	Hoorn	Akkermans C.J.P.	Sint Willebrord
Harigora L.	Best	Schipper M.	Kallekote	Ginneken F. van	Sint Willebrord
Hoppenbrouwers P.	Best	Lange J. de	Kloetinge	Houts H. van	Someren
Vera J.	Best	Meer L. v/d	Krimpen a/d IJssel	Busard J.	Soer
Boels D.	Berge	Visser J.	Laauwarden	Tiel T.L. van	Spijkenisse
Lieftink J.	Beukoop	Leeuwen B.H. van	Leiden	Gerards E.	Staphorst
Schalix A.	Boxtel	Toonen S.C.	Leidschendam	Oomen C.	Steenbergen
Fromm Th.J.W.	Breda	Taling C.	Lelystad	Beugelink Mavr.	Steenwijk
Hoozemans F.	Breda	Burgma J.	Leemster	Doogen H.J. van	Terheijden
Jacobs J.C.	Breda	Berg J.C. v/d	Leemster	Gils A. van	Terheijden
Ruskus F.C.	Breda	Dijkster U.	Leemster	Carput W.J.P. v/d	Teteringen
Sikken F.O.	Breda	Roelavink-		Kriekoord-van	
Beekhuis O.	Bunschoten-	Klijnsma A.	Leemster	Gastel J.	Tilburg
	Spakenburg	Visser A.	Leemster	Mutsaers F.	Tilburg
Jagerema J.	Bargum	Lent	Leemster	Vromans H.	Tilburg
Coppens W.A.G.	Chaam	Heijden P.J. v/d	Lomm	Van Kronsburg K.	Tyuro NS B2N SB4 Canada
Boekel Th.D. van	Delft	Engels J.S.H.	Lomm	Janssen M.	Uden
Moenen H.W.J.	Delft	Loon H. van	Maastricht	Plug D.	Veghel
Mulder L.J.	Delft	Maijters C.M.	Maastricht	Rosijn J.C.	Voorburg
Adrichem A.H. van	Den Haag	Hoolsema R.	Meppel	Tol P.	Voorburg
Timmer J.	Den Haag	Mosa M.	Meppel	Schouten C.P.	Voorshoten
Westboek R.E.	Den Haag	Bree P. de	Middelburg	Naborsury J.	Vught
Koene H.	Deventer	Verhulst Th.	Naaldwijk	Tamaela J.	Vught
Wassink J.Th.	Doetinchem	Spain W.	Nieuw Weerdinge	Eveldt D.W.	Waddinxveen
Groenewoud F.I.	Dronten	Flikweert J.	Nieuwekerk	Scheur G. v/d	Wageningen
Wijngaarden A. van	Dronten	Matthijse J.	Nieuwekerk	Smits P.T.	Weert
Houveling J.R.	Ede	Hermens A.	Norg	Saijkesbuijk C.M.	Wernhoort
Tip W.	Ede	Brink J.S.	Norg	Erven-Poeters A.F.	Westervoort
Verhoed J.	Ede	Lover P.	Norg	Krabbandam E.M.H.	Woerden
Swans W.	Eersel	Celen M.	Oosterbesselen	Rietveld M.	Woerdense Verlaat
Brake J.H.A. te	Elbergen	Meulandijks J.	Oosterhout Nb.	Nijs G. de	Zaamslag
Smits J.	Eindhoven	Bakker H.	Oosterwalde	Daamen A.	Zaagse
Spanjer H.	Eindhoven	Hoekstra H.	Oostzee	Mulders J.	Zevenbergen
Stribosch C.	Eindhoven	Daya I. van	Opende	Halder Th. v/d	Zevenhoven
Van J. v/d	Eindhoven	Uran W.J. van	Oud Gastel	Ringelstijn J.M.	Zoetermeer
Faassen L.	Emmen	Nivard I.	Philadelphia	Stam C.A.	Zoetermeer
Wijnings M.A.	Eten-Leur		PA	Bankema H.	Zuidhorn
Oosterhout			19115-4102	Jongeling P.	Zwijndrecht
C.H.G. van	Geleen	Hant-Gouw T.N. de	U.S.A.		
Eijnde O. op 3	Gemert	Vor J.			
Bruggen G.J. van	Gouda	Oudehoorn D.A.J.			
Zwamborn H.	Haarlem	Roks J.C.	Rijnsburg		
Urbanus W.F.	Haarlem	Koot G.J.	Rijbeegen		
Boers J.	Hamilton	Belkum A.M. van	Roelofarendsveen		
		Buijk J.A.M.	Roosendaal		
		Dijk A.J. van	Roosendaal		
		Koolen M.C.	Roosendaal		
		Korten M.C.	Roosendaal		
Amelstocet P. van	Hank				



ORLOGSGRAVENSTICHTING
 BESCHERMVROUWE H.M. DE KONINGIN
 ERE-VOORZITTER Z.K.H. DE PRINS DER NEDERLANDEN



**Bloemleggingen en graffoto's
 (Verre Oosten)**

Door tussenkomst van de Oorlogsgravenstichting is het mogelijk om bij graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers in het Verre Oosten bloemen te plaatsen.

De kosten van een bloemlegging in Indonesië bedragen voor:

Type A: Bloemstukje van orchideetype Douglas/Vanda, hoog model, prijs zonder foto f 10,-, idem met foto f 12,50. Type B: Andere soorten bloemen niet zijnde orchideeën, prijs zonder foto f 10,-, idem met foto f 12,50. Type C: Bloemstukje van Bangkok orchideeën, laag model, prijs zonder foto f 10,-, idem met foto f 12,50. Type K30: Kransje 30 cm, prijs zonder foto f 15,-, idem met foto f 17,50. Soort bloemen wordt in overleg met de plaatselijke bloemist bepaald. Type K75: Krans met foto f 50,-, inclusief rood-wit-blauw lint, met tekst. Deze krans is niet bestemd voor een individueel graf, maar voor kranslegging bij een van de monumenten op de erevelden (oranje gladiolen of witte bloemen).

Voor Thailand kunnen uitsluitend eenvoudige bloemstukjes worden besteld. De kosten bedragen f 10,- inclusief een foto.

Bestellingen dienen uiterlijk **8 weken** voor de gewenste uitvoeringsdatum in ons bezit te zijn.

De eenvoudigste wijze van bestellen is per giro, onder vermelding van: naam overledene, het Ereveld en de gewenste datum.

Voor **Hong Kong, Singapore, Ambon en Korea** gelden aparte voorwaarden waarover des gewenst nadere inlichtingen worden verstrekt.

Kleurenfoto's van Erevelden

Overzichtsfoto's van Erevelden in Europa en het Verre Oosten kunnen per giro of telefonisch worden besteld. De prijs voor een foto in het formaat 18 x 24 cm bedraagt f15,- inclusief porto.

U kunt de Oorlogsgravenstichting steunen door begunstiger te worden door een jaartijks bijdrage van ten minste f 25,-. Ook kunt u begunstiger voor het leven worden met een bijdrage van ten minste f 500,-. Voor andere schenkingsvormen kunt u contact opnemen met de Oorlogsgravenstichting, afdeling financiën (tel. 070-3131090).

Wie nadere inlichtingen wenst kan zich richten tot de

ORLOGSGRAVENSTICHTING
 Zeestraat 85, 2518 AA 's-Gravenhage
 Postbus 85961 - 2508 CR 's-Gravenhage
 Telefoon 070 31 31 080 - Giro 401.000

SOCIALE COMMISSIE - V.O.M.I.

V.O.M.I.



toko

Fonds Sociale Zorg

*Met herkenning begint erkenning!
 Met meer leden meer kracht!*

Draag ons borstembleem en onze stropdas bij alle officiële V.O.M.I. gelegenheden!

Plak onze V.O.M.I. stickers op de achterruit van uw auto!

U kunt ze bestellen bij de penningmeester van uw vereniging.

fonds
 sociale
 zorg



V.O.M.I. borstembleem	f 12,50	
V.O.M.I. stropdas donkerrood	f 22,50	
V.O.M.I. stropdas donkerblauw	f 22,50	
V.O.M.I. stickers	f 1,00	
V.O.M.I. kerst- en nieuwjaarskaarten, 25 stuks	f 10,00	portvrij
V.O.M.I. sleutelhangers	f 5,00	
V.O.M.I. rollerpennen	f 1,50	
V.O.M.I. ballpoints	f 1,00	
V.O.M.I. demobilisatiespeldje met sureté verguld	f 12,50	portvrij
V.O.M.I. OVW-speldje met sureté verguld	f 12,50	portvrij
V.O.M.I. wapenschild mahonie met spuit/gietwerk plastic	f 30,00	
V.O.M.I. herenhorloge titanium plated met roestvrijstalen bandje	f 65,00	
V.O.M.I. drink mok	f 10,00	
V.O.M.I. button	f 1,50	
V.O.M.I. schuifzegels	f 2,30	

U kunt de artikelen ook bestellen bij de **Beheerders van het Fonds Sociale Zorg:**

Leen van Eijk, Postlaan 14
 1222 LJ Hilversum, Tel./fax 035 - 685 33 73,
 Postgiro 6131844

Tjibbe J. Gaastra, A. van Heusdenstraat 15,
 2461 VJ Ter Aar, Tel./fax 0172 - 602452

Ook hier wordt minimaal f 2,50 extra in rekening gebracht voor verzending en porto.

N.B. alle prijzen zijn per stuk en bij iedere bestelling wordt minimaal f 2,50 extra berekend voor verzending en porto

POSTZEGELS / TELEFOONKAARTEN

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **Joyce P. Stramrood-van Vark, Binnenhof 36, 6715 DP Ede, Tel. 0318 - 638160**

De opbrengst komt volledig ten goede van het **Fonds Sociale Zorg V.O.M.I. - Nederland.**

V.B.