



SOBAT

15e jaargang nr. 5 - december 2000

nummer 74



VOMI



7 september 2000

OPBERICHT TER BEDACHTENIS

VERENIGING
OUD MILITAIREN
Indië- en Nieuw-Guineagangers

PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

MERRY CHRISTMAS
AND A HAPPY NEW YEAR

FROHE WEIHNACHTEN
UND EIN GLÜCKLICHES
NEUES JAHR



FELICES NAVIDAD Y PROSPERO ANO NUEVO

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE

SELAMAT HARI NATAL
DAN
SELAMAT TAHUN BARU

SOBAT

Officieel orgaan van de
Vereniging Oud Militairen Indië- en
Nieuw-Guineegangers

Bood van Advies

voorzitter: M.M. Bakker, res. luitenant-
kolonel der artillerie b.d.
leden: H. Boachma, oud burgemeester,
B. Bouman, brig.generaal der
artillerie b.d.
H.F. Coopmans, brig.gen. der
Jagers.
Hr. J.H. de Jonge,
kol. der cavalerie
Chef Staf 1 Divisie "7
December".
W. Epke RMWO brig.gen. der
infanterie b.d.
S.A. Lapré + EMWO, in leven
kol. der infanterie b.d.
J.A. Leenders.
Th.H.A. Rump, lt.kol. der inten-
dance Staf Inspec.Gen. der
Krijgsmacht.

Algemeen Bestuur

voorzitter: J. Dijkema
2e voorzitter: dra. Y. Lents
secretaris: G. Doseman, Brongruijs 68,
3066 PB Rotterdam, tel. 010-2860468
fax 010-2860553

penningmeester:

J.A. Broeder, Moenslanden 9
8302 KW Steenwijk.
Tel.: 0521-515460
postbusnummer 42.39.398
busnummer 45.85.81.300 t.n.v.
Vereniging Oud Militairen Indië-
en Nieuw-Guineegangers
Rotterdam

alg. adjunct: C.L.W. van Healen
leden: N. den Hollander +
Victor C. Bridié

Sociale Commissie

voorzitter: V.C. Bridié
Van Nijverrodestraat 117,
2597 RL Den Haag,
tel./fax 070-3290512

Redactiecommissie

sindredacteurs: L.C. Zegers, Zoestraat 118,
5963 AE Kerkrade,
tel./fax 045-5454013
leden: R. Grit, Bailoo 90, 8458 TD Bailoo,
tel./fax 0592-241361
J. Zwann, Lijstje 45, 1034 KN
Amsterdam, tel. 020-6319151

Boeken ter recensie zenden aan:
J. Zwann,
Lijstje 45,
1034 KN Amsterdam

Correspondentie

- opgave nieuwe leden, adreswijzigingen,
bericht van overlijden e.a. richten aan de
secretaris van de vereniging waartoe men
behoort - zie secretariatsadressen onder
"VERENIGINGSNIEUWS".
- zaken VOMI-Nederland betreffend richten
aan de secretaris van het algemeen bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten en/of
veranderingen aan te brengen of zonder op-
gave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld wor-
den voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet
noodzakelijk de zinswijze van het algemeen
bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met
hoovertmelding.

Druk: Kaminklijke De Swart

DOELSTELLINGEN

De vereniging heeft ten doel:

het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineegangers, die bij de Nederlandse Krijgsmacht in voormalig Nederlands Oost-Indië, respectievelijk Indonesië en Nieuw Guinea hebben gediend;

het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen die als direct gevolg van militaire diensterichtingen om het leven kwamen of tengevolge daarvan invalide werden;

het herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire diensterichtingen in voormalig Nederlands Oost-Indië respectievelijk Indonesië en Nieuw Guinea en/of aangrenzende zee-gebieden, alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of in en door militaire dienst zijn overleden.

De vereniging tracht het gestelde doel te verwzenlijken los van elke partij-politieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking, onder voorbehoud van zelfstandigheid, met verenigingen die zich op overeenkomstig terrein als de V.O.M.I. bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

(artikel 2 van de statuten)

Het lidmaatschap staat open voor een ieder die in het voormalig Nederlands Oost-Indië/Indonesië en Nieuw Guinea in militaire dienst is geweest en voor weduwen van militairen die hieraan hebben voldaan.

SOCIALE COMMISSIE

Voorzitter

Victor C. Bridié
Van Nijverrodestraat 117
2597 RL Den Haag
tel./fax 070 329 05 32

Vice-voorzitter

Hans N. Blom
Gerben Ymasstraat 13
8723 CP Koudum
tel. 05 14' 52 21 07
fax 05 14' 52 34 04



stichting
speciaal
platform



uitgesloten bij

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen

Ben C.H. Habich
M.K. Gonschipslein 108
9726 TH Groningen
tel. 05 075 25 91 00

Noord-Brabant Oost

Anton P. Pennings
Theobaldstraat 101
5344 SM Oss
tel. 04 12'62 35 15

Zuid-Holland Noord

Wim L. Hofman
Mappelade 14E
2544 XZ 's-Groenouwe
tel. 070 73 67 28 53

Noord-Holland

Hen J. Harmsen
Egelantierlaan 2B
2015 KJ Haarlem
tel. 023 75 24 00 10

Overijssel

Jan Touner
Valeriusstraat 67
7804 CP Almelo
tel. 05 46'91 94 36

Friesland

Hans N. Blom
Gerben Ymasstraat 13
8723 CP Koudum
tel. 05 14'52 21 07

Noord-Brabant-West

Vacant

Vetuwe
Dick F.J. Stijl
Theobaldlaan 54
7391 LB Tweello
tel. 05 71 27 24 45

Zeeland

Tom Kooger
M. Coshooengracht 44
4381 BT Vlissingen
tel. 01 18'46 30 08

Zuid-Holland Zuid

Vacant

Rivierland/

Oost Gelderland
Elkan E. Doornis
Weerdjeestraat 57-3
6811 JE Arnhem
tel. 026 - 443 39 77

Flevoland

Frits H.A.M. Franzen
Cervelegriand 13
1356 EA Almere
tel. 026'5 31 88 72

Limburg

Harry J.A. Dols
Heerlesterweg 49
6122 CL Sittard
tel. 04 6'4 52 13 18

Utrecht's Oost

Eppo B. Schweertman
Luthehof 37
1216 KB Hilversum
tel. 03 5'6 21 78 05

Canada & USA

Gerard Leclerhof
148 Sandwell Drive
Ostriville, Ont. Canada,
L6L 4P1
tel. 001 905 827 3216
fax 001 905 827 0328

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder

Leen van Eijk
Piaet Postbox 14
1222 LJ Hilversum
tel./fax 035'085 33 73

Assistent beheerder

Tjibbe J. Goosstra
A. VAN NIEUWBOONSE 13
2461 VJ Ter Aar
tel./fax 0172'00 24 52

Propagandiste

Joyce F. Straatman-van Vark
Binnenhof 36
8715 DP Ede
tel. 0318'63 81 80

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de opbrengsten
uit de Giroloerij en de Bankloerij.

Uw deelname aan de Giro-, o.g. bankloerij wordt daarom van harte aanbevolen.

Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers



- ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder letter en nummer V 123191 -

Jaarcontributie minimaal f 30,00
inclusief 6x per jaar "Sobat"

nummer 74 - 15e jaargang nr. 6
december 2000



Bij de voorplaat

Zeven foto's van Nederlandse Erevelden in Indonesië. Centraal staat het Ereveld Menteng Pulo in Jakarta. Op dit centraal geplaatste Ereveld rusten vele honderden in het voormalige Nederlands-Indië gevallen Nederlandse militairen. Dit West-Javaanse Ereveld is de laatste

rustplaats geworden van zeer veel dienstplichtige militairen, waaronder honderden leden van de 7-December Divisie. Al deze jongens sneuvelden of verloren op andere wijze hun leven in de strijd tegen Sukarno's vrijheidsstrijders en talloze bendes gedurende de jaren 1945 - 1950. Zeker 150.000 Nederlandse militairen, die deel uitmaakten van de strijdkrachten, die in de bovengenoemde jaren streden in onze toenmalige kolonie, herdenken deze laatste Nederlandse koloniale oorlog, waarin meer dan 6.000 soldaten, in de rangen van soldaat tot generaal, het leven verloren.

De 7e september, als tienduizenden overlevende makers van de gevallen en gedoodde strijdmakkers herdenken bij het militaire Indiëmonument in Roermond, worden ook in Indonesië, op de hier afgebeelde Erevelden kransen gelegd, waar onze gevallen strijdmakkers rusten. Deze kransen worden ook door de VOMI, via de Oorlogsgraven-stichting, op de Erevelden (oorlogskerkhoven) geplaatst ter gedachtenis van de duizenden gesneuvelde sobats. Enkele van deze plechtige kransleggingen, van 7 september 2000, ziet

u hier, voor u op de geplaatste foto's. De kleinere foto's die de centrale foto op de omslag flankeren zijn impressies van plechtigheden op de volgende Erevelden:

Aan de linkerzijde, van boven naar beneden:

Kembang Kuning - Soerabaya
Candi - Semarang
Kalibanteng - Semarang

Aan de rechterzijde, eveneens van boven naar beneden:

Leuwigajang - Cimahi
Ancal - Jakarta
Pandu - Bandung

Het feit dat deze zes Erevelden in kleiner formaat op de omslag van deze 'Sobat' zijn afgebeeld, betekent uiteraard niet dat wij deze Erevelden van minder betekenis achten dan het centraal geplaatste Ereveld Menteng Pulo. Zeker niet. Gelijke Hormat voor allen die destijds het hoogste offer brachten in de daar toen gevoerde wrede guerilla-oorlog, zo ver van huis en haard.

**GEDENK DE DODEN,
VERGEET ZE NIET.**

J. Zwaan

Sluitingsdata inzenden kopij:

Nr. 75	28-12-2000	februarinummer 2001
Nr. 76	22-02-2001	aprilnummer 2001
Nr. 77	25-04-2001	juninummer 2001
Nr. 78	27-06-2001	augustusnummer 2001
Nr. 79	22-08-2001	oktobernummer 2001
Nr. 80	24-10-2001	decembernummer 2001



Kopij voor het volgende nummer inzenden vóór **28 december a.s.**
S.v.p., zo mogelijk, eenzijdig getypt insturen met anderhalve of twee regels afstand.

Van de voorzitter

Vooruitblikken

Het is aan het begin van deze eeuw goed een halve eeuw geleden dat wij Indië-veteranen onze strijd overzee hebben gestreden. Wij zijn niet alleen overgegaan naar een nieuwe eeuw maar zelfs naar een nieuw millennium. Deze overgang brengt ons er naar toe, zoals elke scheiding in de tijd, om terug te kijken maar tezeldertijd vooruit te zien.

Terugblikkend naar het eerste jaar van dit millennium zijn er voor de VOMI een paar fundamentele zaken aan de orde geweest.

Onze vereniging heeft het aantal van 10.000 nog steeds ruim overschreden hoewel wij natuurlijk rekening moeten houden met het feit dat onze leeftijd een teruggang op de duur onvermijdelijk maakt. Dit feit vraagt om een bezinning op onze naaste toekomst.

Naast een belangstelling van onze leden hebben wij het als een grote

opdracht gezien om de herinnering aan onze in Indië achtergebleven strijdmakkers eervol te doen zijn en te doen blijven.

Dat streven is een van onze grote drijfveren geweest.

Het heeft mij deugd gedaan dat het streven naar die eervolle herinnering aan onze achtergebleven strijdmakkers bij onze leden in het algemeen heeft geleid tot de gedachte dat dit streven niet mag wegebben als wij er niet meer zijn maar dat wij de taak en de plicht hebben voor een continuïteit daarvan zorg te dragen.

De bij VOMI-Nederland aangesloten verenigingen hebben daarom unaniem besloten tot wat genoemd wordt een 'niet-uitsterfscenario'.

Het komende jaar zal daarom voor ons een cruciaal jaar zijn in die zin dat wij zullen moeten proberen de wissels te zetten voor die door ons nagestreefde continuïteit.

Wij vragen daarvoor Uw aller medewerking en inspanning.

Wij staan in deze dagen voor het feest van Kerstmis. Een feest dat vaak gezien wordt als een nieuw begin.

Een feest ook dat 'hoop' wil uitstralen voor de mensen.

Het Kerstfeest is echter niet een op zichzelf staand feest van hoop. Op het Kerstfeest volgen noodzakelijkerwijze Goede Vrijdag en Pasen, waarin de nadruk valt op het offer dat gebracht is.

Voor de VOMI betekent dit dat wij in deze dagen de hoop op een nieuw begin mogen hebben, echter dat alleen maar met de wetenschap dat wij het offer dat gebracht is door onze strijdmakkers die in Indië zijn achtergebleven niet mogen doen vergeten.

Jan Dijkema, voorzitter

Het bestuur van VOMI Nederland, alsmede de redactieleden van de "SOBAT", danken alle sobats die, op welke wijze dan ook, in het nu bijna achter ons liggende jaar 2000 hun medewerking aan onze veteranenorganisatie verleend hebben, voor hun inzet en wensen hen en alle andere sobats en hun familieleden bijzonder fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een Gelukkig Nieuwjaar en uiteraard de allerbeste wensen voor een goed en voorspoedig jaar 2001.

Tempo doeloe

De oorlog in Nederlands-Indië

De strijd op Celebes (2)

Vice-admiraal Shiro Takasu voerde het bevel, namens de Japanse regering, over het zogenaamde Marinegebied van september 1942 tot juni 1944.

September 1942 was voor het Marinegebied, het door de Japanse marine bestuurde deel van Nederlands-Indië, de Grote Oost, een belangrijke datum. Een cruciale commandowisseling beëindigde de periode van overgang (van het Nederlandse naar het Japanse bezettingsbestuur), de consolidatie en de inschakeling van deze eilanden in de oorlogvoering.

Vice-admiraal Takasu werd met de uitvoering van deze inschakeling belast. Zijn bevel heeft zich onder andere gekenmerkt door harde maatregelen tegen onwilligen en dat waren er nogal wat op de eilanden van het oosten.

Al op 3 oktober 1942 ging er een bevel

van Takasu uit dat alle wapens dienden te worden ingeleverd. Bij niet nakoming van dit bevel zouden zware straffen volgen.

Op 10 oktober rolden, in het kader van de zware bestraffingen, in Menado (Poso) de eerste hoorden, 10 in getal. Tandjoenboesoe (anti-Japanse activiteiten) luidde de beschuldiging. Deze activiteiten, in feite inactiviteiten, bestonden uit het niet of onvoldoende uitvoeren van door de Japanse bezettingsautoriteiten opgedragen werk. Er was nl. niet snel genoeg gevolg gegeven aan een bevolen vordering van werkrachten in de kampong voor het uitvoeren van werk ten behoeve van de Japanse marine. En zolets beschouwden de Japanners als sabotage.

Op Celebes, waar veel christenen woonden, bundelden de marinebezoekers, naar analogie van wat op Java plaatsvond, de christelijke

verenigingen en kerkelijke gemeenten, van alle denkbare godsdienstige denominaties, tot één organisatie, de Celebes Kiristokyodan Rengokai. (Vereniging van Christenen op Celebes). Ongetwijfeld vormden de christenen in deze streken (Centraal Celebes, Toradjaland), die door Europese zendingen in hechte kerkelijke organisaties waren gebundeld, het belangrijkste anti-Japanse en pro-westerse (Nederlandse) element binnen de hier levende bevolking. Behalve in Centraal-Celebes, waar merendeels zeer orthodox-protestantse (calvinistische) Nederlandse kerken zending bedreven (De Gereformeerde Zendingbond in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken) en de leden van deze jonge kerken, de zogenaamde jong-christenen, in op westerse cultuurpatronen gebaseerde gemeenten met en sterke gezagsgetrouwheid samenleefde, waren in de Minahassa en op de Molukse eilanden, oude, al geheel in het inheemse levenspatroon ingebedde christelijke kerken, de zogenaamde oud-christenen. De westerse cultuur- en zedenwetten waren in deze streken al volledig in de inheemse cultuur geïntegreerd. Vele van deze oud-christenen, zowel katholieken als protestanten, hadden in de loop der eeuwen dienst genomen bij het KNIL. Trouw aan de Nederlandse vlag, de oranje-vorstin en het 'vaderland', waarvan ze zich de twaalfde provincie noemden, was hun levenshouding geworden. Zij voelden zich 'metterdaad' Nederlanders en waanden zich superieur aan hun niet-christelijke, meestal Mohammedaanse land- en volksgenoten, die door de bank genomen militant noch pro-Nederlands waren, dit vooral op Ambon. Het onder controle stellen van de vaak anti-Japans optredende ex-KNIL-militairen en de familieleden van de meestal ver van huis in krijgsgevangenschap vertoevende





Van de Bestuurstafel

Op 8 november jl. waren delegaties van de besturen van de aangesloten verenigingen weer bijeen voor de halfjaarlijkse bespreking over het wel en wee van VOMI NEDERLAND. Zoals bekend komen dan van iedere vereniging drie (bestuurs) leden samen met het bestuur van Vomi Nederland, de Raad van Advies, het Sociaal Fonds en de redactie van "Sobat".

Onder het hoofd 'Mededelingen' kwam naar voren dat de verzending van 'Sobat' wat te wensen overlaat. Er komen bij de ledenadministratie wikkels terug zonder inhoud, aantallen blanco wikkels met een 'Sobat' erin etc. De drukker is hiervan op de hoogte gesteld en zoekt naar een acceptabel alternatief.

Onder het hoofd 'Ingekomen Stukken' kwam een schrijven ter sprake van VOMI Overijssel met betrekking tot de uitreiking van een OVW-insigne aan Marinpersoneel. Voor de leden van de Landmacht is zo'n insigne tot nu toe afgewezen, dit in tegenstelling

tot het 'oorlogsvrijwilligersbesluit' waarin expliciet wordt bevestigd dat dit teken zou worden uitgereikt. Intussen is op 16-11-'00 een schrijven uitgegaan aan de Minister van Defensie om alsnog tot uitreiking van een OVW-insigne aan de betreffende leden van de Land- en Luchtmacht over te gaan.

De 'notulen' zijn meestal een onderwerp waarover iedereen kan spreken over punten en komma's, zo ook deze keer.

'Aanvulling Bestuur'. Het bestuur van VOMI Nederland was teruggevallen tot vijf leden, hetgeen voor een vereniging van onze omvang wel erg karig is. Daarom is gezocht naar uitbreiding tot 9 personen. Inmiddels heeft drs. T. Lantz zich bereid verklaard opnieuw in ons bestuur zitting te nemen. Tevens kwam uit Friesland het bericht dat de heer M. Vis uit Stiens bereid was om lid van ons bestuur te worden. Beide kandidaten werden bij acclamatie gekozen.

Het 'overleg met B.v.W.' over eventuele samenwerking staat aan het eind van het jaar op een laag pitje omdat enkele leden van de overleggroep door afwezigheid resp. werkdruk niet aanwezig konden zijn.

De 'Randvraag' is altijd goed voor enkele pittige vragen, zoals de reünie te Las Vegas welke ten onrechte in de 'Sobat' was opgenomen. Voorts door een tweetal leden verkregen nabetalingen van Ministerie van Defensie welke moesten worden terugbetaald. Bij de uitbetaling was reeds een deel aan de fiscus afgedragen. Ook dit deel, niet aan uitkeringgerechtigde betaald, moet worden terugbetaald aan genoemd Ministerie. Wordt hard aan gewerkt. Eén van de aangesloten verenigingen wees er op dat de positie van 'de veteraan' tanende is. Een verzoek aan H.M. de Koningin om aanwezig te zijn op 7 september te Roermond werd niet gehonoreerd omdat dit een precedent zou scheppen. Een andere merkwaardige mededeling kwam uit Overijssel. Bij ziekenbezoek in een ziekenhuis worden bloemen en fruitmanden etc. niet meer aangenomen wegens personeelsgebrek en "het zou niet gezond zijn voor de patiënten"?

G. Determan

De fiscale vernieuwing

Bij herhaling wordt aandacht besteed aan de komende belastingwetgeving. Wat er echter ook van gezegd en geschreven wordt, een aantal zaken zullen onvermijdbaar blijken te zijn. Voor gepensioneerden is en blijft het een grote vraag hoe hun positie zal worden.

De bedoeling om het arbeidsinkomen minder en de consumptie zwaarder te belasten kan voor gepensioneerden zeer slecht uitvallen.

Waarschijnlijk zullen de oorspronkelijke voorstellen na invoering te maken krijgen met een groot aantal wijzigingen middels de druk van belangenbehartigers in het parlement. Compromissen zullen op grond daarvan niet uitblijven.

Maar hoe we het ook wenden of keren er zal volgens het oude bijbelwoord niets nieuws onder de zon zijn. Het oordeel over de nieuwe plannen is reeds eeuwen geleden geformuleerd en daarvan zal waarschijnlijk ook in de nieuwe regeling niets af te dingen zijn.

In het jaar 282 voor Christus schreef de Romeinse senator Casparius een brief aan Scaferius naar aanleiding van diens belastinghervormingen. De inhoud van die brief was de volgende:

Met ere laat zich Uw belastingherziening, Scaferius vergelijken met alle herzieningen die er reeds eerder zijn geweest, maar ook met alle die ooit nog zullen komen.

Zij is modern, rechtvaardig, verlichtend en kunstzinnig. Modern, omdat alle oude belastingen een nieuwe naam hebben gekregen. Rechtvaardig, omdat zij alle burgers van het Romeinse Rijk gelijke lasten oplegt.

Verlichtend, omdat zij geen enkele belastingbetaler nog het volle vermogen laat.

En kunstzinnig, omdat Gij in vele woorden de eenvoudige doelstelling hebt verborgen:

Geef den keizer wat des keizers is en neemt van den burger hetgeen des burgers is.

T.L.

militairen, beschouwden de Japanners dan ook als een noodzakelijke maatregel. Anti-Japanse agitatie op Celebes en de Molukse eilanden noopte de Japanners, reeds in januari 1943, de zetel van het gouvernement Ceram, een eiland ten oosten van Celebes, dat in Amban was gevestigd, waaronder Celebes ressorteerde, te verplaatsen naar het eiland Bali. Het gouvernement, met een zekere Simuzo als Tjikan (Gouverneur), werd opgesplitst in twee departementen. Door deze maatregel kwamen de Molukken en de Kleine Soenda-eilanden (Bali, Lombok, Soemba, Soembawa, Flores, Timor en de kleinere eilanden, los van Celebes) onder twee gecentraliseerde besturen te staan. In Toradjaland (midden-Celebes) barstte in februari de (christelijke)

bom. De anti-Japanse agitatie, gevoed vanuit het broeinest Ceram, escaleerde in openlijk verzet tegen de bezettingsmacht.

De nieuw-christenen in dit gebiedsdeel werden hierop in grote getale gearresteerd en naar Makassar, de hoofdplaats van Celebes gebracht. Mamasa (Toradjaland) bleek het centrum van de tegen de Japanners gerichte propagandacampagne te zijn.

De christelijke bevolking, leden van door streng calvinistische, zeer wettische kerken gestichte, de Bijbel letterlijk nemende gemeenten, werden opgeroepen om het Nederlandse gezag en de fundamentalistische cultuur, boven die van het, huns inziens, heidense Japan te stellen.

De leider van de Celebes Kiristokjodan Rengokai, de Japanse

dominee Myahari, werd teruggeroepen, beschuldigd van een te toegeeflijk beleid ten aanzien van de streng calvinistische Toradja's, die slechts één waarheid erkenden, nl. die welke hen door de Nederlandse zendingspredikanten was overgeleverd. Voor deze Toradja's was met de door hen als interieur beschouwde ideologie geen compromis mogelijk. Echter dachten de Japanners even zo over de nieuw-christenen in Toradjaland, met als gevolg permanente ongehoorzaamheid aan de Japanse decreten, verzet, opstand van de zijde der christelijke bevolking en de daarop volgende massadeportaties. In dit conflict der ideologieën bleek elke vorm van samenvatting onbereikbaar.

Wordt vervolgd.

Jaap Zwaan



436e Bat. Inf.

Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat er in maart 2001 weer een reünie voor het 436e Bat. Inf. gehouden zal worden. Vermoedelijk zal het plaatsvinden in Breda, dat moeten wij nog vernemen. Alle sobats krijgen persoonlijk een uitnodiging met alle gegevens daarin vermeld. Om te kunnen beschikken over een ledenadministratie die klopt, verzoeken wij de sobats, eventuele verhuizingen e.d. schriftelijk door te geven aan onderstaand adres. *Selamat Lihai*. G.P. de Haas, van Speykstr. 41, 2315 TS te Leiden.

Staf/Ost. Cie. 3-9 R.I.

De jaarlijkse reünie van de Staf- en Ost. Cie van 3-9 R.I. wordt op 2 mei 2001 gehouden in de Johannes Postkazerne te Havelte. De bij ons bekend zijnde adressen zenden wij een uitnodiging met gegevens en rijroute. Noteer alvast deze datum in uw agenda. Voor info: F.H. Dijkstra, Willem Lodewijkstr. 16, 8606 AE Sneek. Tel. 0515-417706. Bij voorkeur bellen op donderdag of vrijdag.

1 IBW - REME 87

Op vrijdag 18 mei 2001 wordt voor 1 IBW - REME 87 een reünie georganiseerd in de Kromhoutkazerne te Utrecht. Info: W. v. Vuren, tel. 070-3943855.

8e Genie Veld Cie. en 3e EM Peloton.

Op woensdag 25 april 2001 wordt door de 8e Genie de 12e reünie georganiseerd en wordt deze keer gehouden in Bronbeek te Arnhem. Zij die nog geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zich aanmelden bij L. van Duyn, Zuiderweg 3, 9865 XG te Opende. Tel. 0594-659356.

6e Bataljon Garderegiment Jagers.

Locatie: Oranjekazerne te Schaarsbergen. Datum: 03 april 2001. Info: 0412 - 646638/628342.

Vereniging Reünie Nieuw-Guinea militairen

De Stichting Reünie Nieuw-Guinea militairen 1945-1962 is inmiddels veranderd van rechts-persoonlijkheid. D.w.z. overgegaan van Stichtings-naar Verenigingsvorm. Het Stichtingsbestuur fungeert momenteel als ad interim bestuur. In het voorjaar van 2001 zal een algemene ledenvergadering worden belegd t.b.v. de verkiezing van het verenigingsbestuur. Voorts zal het nodige geagendeerd worden t.b.v. het verdere functioneren van de vereniging. Voor degenen, die zich reeds als lid hebben aangemeld, betekent dit, dat de reeds betaalde contributie ad. f 17,50 geldt voor het jaar 2001. Info aangaande de 'Vereniging Reünie Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962' (omvattend alle onderdelen van de krijgsmacht): 076-5217876, 0412-401748, 0418-636475.

Namens het voorlopige bestuur, H.M. Vos, secr.

Reis VOMI

Zeeland – Woningen

De 18e september was de dag dat VOMI Zeeland een trip ondernam naar Duitsland met een gezelschap van 72 personen. De twee bussen kwamen samen in Berlingen, alwaar we de koffie gebruikten in restaurant "t Pieter Menneke". Het was mooi en zonnig weer en de stemming was opperbest. Na het passeren van de grens reden we richting Keulen / Frankfurt. Tijdens de reis was er genoeg te zien, zoals in de verte het Siebengebergte. Zeer interessant waren de gigantische bouwwerkzaamheden aan de hoge snelheidslijn van Keulen naar Frankfurt. Tegen de avond bereikten we onze bestemming Woningen aan de Moezel. In één van de smalle straatjes stond ons hotel "Adler". Na het diner gingen we op weg om het stadje te verkennen. Het was een heerlijke zoete avond, aan de Moezel lag een grote rondvaartboot afgemeerd. Tot slot van deze avond nog een afzakkertje en dan naar bed. De volgende dag om 09.00 uur de bus in voor een rondreis langs de Moezel en de Hunsrück, een toeristische route. De Hunsrück is bosrijk, veel dennen. De stammen werden erg veel gebruikt in de mijnen, daar dit hout eerst kraakt voor het breekt. Dus het kraakgeluid was voor de ondergrondse werkers een sein om weg te

wezen voor een eventuele instorting. De vliegbasis Hamm, dat in Amerikaanse handen is, passeerden wij. In restaurant "Kurfürsten" was onze lunch geregeld. Langs de Moezel natuurlijk de bekende bergellingen met de bekende wijnstokken. Na het diner bezochten we een wijnproeverij. Een medereiziger, mevr. Boel, kwam door een arm gebroken te hebben in het ziekenhuis terecht. Het genieten van deze reis was voor de fam. Boel nu voorbij.

Op woensdag 20 sept. ging de rit via Koblenz langs de Rijn naar Radesheim. Hier nuttigden we de koffie en gingen we nog even passagieren. Met de pont de Rijn over om vervolgens via Koblenz weer terug te gaan naar Woningen. 's Avonds hadden we een bingo. De volgende dag hadden we een trip naar Limburg a/d Lahn. Voor de lunch waren we terug in hotel "Adler" om daarna een boottocht over de Moezel te maken. 's Avonds hadden we een muziekkavond. Enkele danslustigen waagden zich op de dansvloer. De volgende morgen naar Koblenz, waar vele historische bezienswaardigheden werden bekeken, gewinkeld werd en vervolgens weer terug naar Woningen, alwaar we onze laatste warme lunch gebruikten. Op de terugweg naar huis deden enkelen even een middagdutje. Bij de grensovergang konden we even een luchtje scheppen, om vervolgens via Antwerpen naar Beveren - Waas te gaan, waar het Toekan-restaurant stond en we onze laatste uitgebreide koffietafel nuttigden. Hier nemen we afscheid van onze reisleidster Lies van Unen en de sobats wonsten elkaar een tot spoedig weerzien. Een fijne en gezellige uitstap zat er op. Onze gedachten gingen nog even naar het echtpaar Boel, die de volgende dag per ambulance de reis naar Goes aanvaardden. Het was een goed georganiseerde reis en een hartelijk dankwoord is op zijn plaats namens ons allen aan dhr. Pim Gernler en Lies van Unen. Tevens een woord van dank aan de chauffeur voor zijn stuurmanskunst.

J. Kloet



Een gedicht

50 jaar geleden waren wij eindelijk thuis
Na 3 jaar lagen we 's morgens vroeg in
de IJmuidense sluis
Al die jaren vol gevaren, leed en hitte
Terug op vaderlandse bodem, weer
lekker pitten.

In het land dat we absoluut niet haten
Moesten wij meer dan 6000 doden
achterlaten
Veel en vaak wordt ons van alles
verweten
Maar deze jongens zullen wij nooit
vergeten.

Vuil was soms de waslijst van kritiek
Maar hoe stond het met 's lands politiek
Zij waren het die ons land regeerden
En wij moesten doen wat zij beweerden.

Oh, politiek van ons Beverwijk
Wat staan jullie nu toch in de kijk
Jullie deden het voor de poen
Met 60 roepia's per maand moesten wij
het doen.

We deden daar meer dan onze plicht
Na jaren kregen we 1000 gulden, verder
mondje dicht
We hebben nu een boekje en een
monument
Van de gemeente helemaal niets, nog
geen ene cent.

Jullie moeten niet zo doordrammen en
zeuren
Zo'n uitdrukking is toch zeer te betreuren
Weten jullie nog van toen, voor onze
jongens overzee
Het is zo lang geleden, wat moesten wij
ermee.

Dit schrijven is er één van behoefte
Gaan wij de geschiedenis in als
geboefte
Na 5 jaar praten, doen en vragen, nu
maar kalm aan
Met de gemeente hebben wij afgedaan.

Heel, heel veel werk is er verricht
Dat waren wij aan die 9 jongens
verplicht
Ook aan hen die hier achterbleven met
hun verdriet
Nooit zullen wij vergeten, dat zeker niet.

Jullie zitten met de verwerking
Nee, geef ons een heel klein beetje
erkenning
Voor hetgeen wij voor de politiek
moesten doen
Dat heeft ook te maken met een beetje
latsoen.

Op 4 mei zullen wij om 13.00 herdenken
Komt u allen, vooral die de 9 jongens
kenden
Wij gaan zo onze eigen weg
Bij de gemeente hadden wij toch steeds
pech.

Januari 2000
Ingezonden door:
H.C. van Bugnum, Beverwijk



Opsporing verzocht

De reünie-commissie van de Lucht Verplegings Cie (L.V.C.) is op zoek naar 4 van de 60 reünisten, waarvan de uitnodigingen voor de M.L.L.V.C. dag jl. 14 sept. 2000 te Soesterberg onbestelbaar terug zijn gekomen. Het gaat om de hierna te vermelden personen: Moldijk - Den Haag; J. Helda - Wolvega; M.S. van Tuyl - Oss en H. Verwegen - Gilze.

Zij worden verzocht contact op te nemen met de reünie-commissie. Diegen die zich verder nog niet hebben aangemeld kunnen dit alsnog doen voor de volgende reünie in het jaar 2001.

Info en reactie gaarne aan C. Oudman, 0592-34416 of aan G. Uildriks, 0592-459177.



Sobat H. Mulder, gediend hebbende bij het 2e peloton van de 18e Cie, Leger Genietroepen in het voormalig Ned.-Indië, is op zoek naar o.s. sobats: Jan Vinke - Zwartsluis; Piet Vennema - Spijkenisse; Goswin Slieden - Sittard; Henk v.d. Heiden - Druten; Jan Zomer - Hollandseveld; Jan Boer - Ruinerwold; Joop Nieuwmeijer - Epe; Ben Kooiker - prov. Groningen; Johan Vriese - Achterhoek; Ad Enkelaar - ??; Ad Zaalberg - Den Haag; Kees Vecht - Utrecht; Martin Verspoor - Haamstede; Lt. de Kulper - ??; Jan Stielstra - Holwerd. Bovengenoemde personen staan allen op bovengeplaatste foto. Degenen, die zich herkennen op de foto worden vriendelijk verzocht contact te willen opnemen met sobat H. Mulder, Ebbingse Wubbenlaan 29, 7951 AA te Staphorst. Tel. 0522-461478.

Sobat L. van Dulijn is op zoek naar ondervermelde militairen: Lt. Reijntjes; Bulthuis, Den Haag; I. Kol, Rotterdam; W. de Leeuw, Ammerstol; Goosem Wouw, Emmelot; Harry Pompe, Utrecht. Reacties en info gaarne aan L. v. Duyn, Zuiderweg 3, 9865 XG Opende. Tel. 0594-659356

fonds
sociale
zorg

VOMI

Onderscheiden

Tijdens de 12e reünie van de 1e Cie, 3e Bat. Garde Reg. Jagers van de C. Divisie '7 december' op 13 april 2000 in de Elias Beeckmankazerne te Ede is aan Sergeant Majoor b.d. J. Sterag de Divisiespeld van Verdienste uitgereikt i.v.m. zijn verdienste voor de reünie-commissie. E. Pereboom.

Ereteken voor Gorcumer

Onder toezicht oog van burgemeester P. Ijssels is op donderdagmiddag 23 maart op het stadhuis in Gorichem door Henk van Horses het Draaginsigne Gewonden opgespeld bij ex-marinier Kees Slotboom. Dhr. Slotboom is de tiende inwoner uit Gorichem die het gewondenkruis is toegekend. Hiermee hebben alle tien Gorcumse leden van de VOMI dit gewondenkruis ontvangen. Bij acht van de tien gedecoreerden is de procedure c.q. keuring opgestart door ondergetekende. De procedure voor de aanvraag bij de Stichting Dienstverlening Veteranen heeft acht maanden geduurd, wat een lange tijd is, omdat de gedecoreerden vaak al gepensioneerd zijn. Op deze hoge leeftijd is de mogelijkheid niet uitgesloten dat de uitreiking postuum zal geschieden.

Het draaginsigne gewonden werd ingesteld op 11-10-1990 door de toenmalige minister van Defensie. Het insigne wordt toegekend aan militairen en vaarplichtig personeel van de koopvaardij met de Nederlandse nationaliteit, die onder oorlogsomstandigheden verwondingen en/of psychisch letsel hebben opgelopen. Het draaginsigne gewonden is zilverkleurig uitgevoerd. De tekst 'Vulneratus Nec Victus' staat voor 'Gewond doch niet verslagen'. De lauwertak is het symbool voor de vrede en de overwinning en de eikentak voor moed en volharding. In de hoeken van de draaginsigne staan de toppen van de Nederlandse vandelens van de Krijgsmachtgedelen. Het geheel symboliseert de gewonden uit de verschillende Krijgsmachtgedelen en tevens hun trouw en verbondenheid aan het Huis van Oranje.

H. van Horses

Wisseling van de wacht

Nieuwe voorzitter S.D.V.

Met ingang van 11 september 2000 is generaal-majoor der infanterie b.d. J.C. Kusters de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Dienstverlening Veteranen in Doorn. Hij is daarmee de opvolger van generaal b.d. G.L.J. Huijser, die het voorzitterschap sinds 1 oktober 1996 bekleedde.

De militaire carrière van Johan Kusters omvatte, naast de gangbare staf- en troepenfuncties, onder meer het commando over 44(VN) Painbat in Libanon, het commando over de toenmalige 4e Divisie in Harderwijk, deelname aan de European Community Monitoring Mission (ECCM) in voormalig Joegoslavië en het commando over de United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) op de Golanhoogte. Naast zijn huidige werk voor de Stichting Dienstverlening Veteranen is Johan Kusters onder meer actief betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse veteranendefilé op 5 mei in Wageningen.



Lezers schrijven

Op 7 september jl. verbleven wij, mijn vrouw en ik, in Indonesië. Elk jaar zijn wij aanwezig in Roermond bij ons Nationaal Indië Monument ter nagedachtenis aan de omgekomen strijdmakkers in Indonesië. Op deze dag zijn wij naar de Erevelden in Bandung gegaan. Eén daarvan was Pandu. Dit Ereveld is zeer goed onderhouden. Het gras goed geschoren en de kruizen mooi wit geschilderd. Bravo voor dit geheel.

Wij troffen daar 2 grote kransen aan, met bij een ieder een lint. Eén daarvan in de kleuren van onze Nationale Vlag, het rood, wit en blauw, met daarop de woorden:

**"RUST ZACHT NEDERLAND"
VOMI NEDERLAND**

De bloemen waren oranje gladiolen. Onze dank aan de VOMI voor dit eerbetoen.

Henk Spaan 25.12.20.144.

Herdenkingen - Veteranendagen

Blerick 4 mei, Roermond 7 september, Ede 3 oktober

4 mei, Dodenherdenking bij het monument van 4-2 R.I. (Limburgse Jagers). Voor jaren terug een geweldige opkomst van de Stai naar het monument. Vele regimenten waren vertegenwoordigd met vaandels en vlaggen. Tot mijn spijt is de deelname aan het verminderen. Niet lang meer en die herdenking is afgelopen.

Maar dan hebben we nog Roermond. 13 jaar geleden de eerste herdenking met een massale opkomst en als voornaamste gast Prins Bernhard. De jaren daarna niets meer van het Koningshuis. Er kwam nog wel een minister van Defensie, nu nog een staatssecretaris. Ook daar gaat het in rangen achteruit, zo ook bij ons regiment. Waar blijven onze officieren en kader van onze Indische tijd bij de herdenkingen van Roermond en Blerick? Men zou zeggen: "ze schitteren door afwezigheid".

Ik zou een oproep willen doen aan alle 4-2 R.I.-ers.

Kom naar de herdenkingen nu het nog kan, want de jaren tellen ook voor ons. De veteranendag van de Koninklijke Landmacht was dit jaar in Ede; en wel in de Prins Mauritskazernes op 3 oktober, met een opkomst van 17.000 personen. Een perfecte organisatie. Een goede ontvangst met eten, drinken en animatie. Een ieder had zijn eigen afdeling - Sumatra, Java, Celebes, enz. - dat met borden was aangegeven. 4-2 R.I. was met 40 dames en heren aanwezig, het was voor hen allen een leuke dag. Maar helaas ook hier zochten wij tevergeefs naar ons kader. Misschien dat wij hen een volgende keer mogen begroeten.

Cor Boudewijns,
4 C 4-2 R.I.

In Memoriam

Lambert Berenbroek

Nijmegen



mede-oprichter van de V.O.M.I.
rust zacht en bedankt voor
alles namens de hele V.O.M.I.

V.B.

Herdenkingen en onthullingen in Zuid-Holland Zuid

Herdenkingen

In de afgelopen maanden zijn er landelijk weer de nodige herdenkingen geweest bij de in diverse steden en gemeenten geplaatste Indië-gedenkstenen.

Leiden

Op 14 augustus jl. mocht onze vice-voorzitter, Ger de Jong, bij de eerste herdenking bij het in 1999 onthulde Leidse Indië-monument een toespraak houden in aanwezigheid van vele belangstellenden onder wie de burgemeester en een wethouder van Leiden. Van de Bond van Wapenbroeders was aanwezig de voorzitter M.W. Thomsen.



Gedenksteen te Binnenmaas

Op 25 augustus vond onder grote belangstelling een herdenking plaats in de gemeente Binnenmaas. Onze leden C.S. Hensen en J.J. Wieringa zijn hier de voortrekkers. Toespraken werden gehouden door de wethouder, de heer L.H.J. Westerop en de vice-voorzitter van VOMI Zuid-Holland Zuid, Ger de Jong.



Ardenne-van der Hoeve, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Mevr. Frances Zuiddwegt van de Stichting Diensverlening Veteranen, Luitenant-Kolonel Rump, namens de Inspecteur-

Binnenmaas

Oud-Beijerland

Op 27 september werd voor de eerste maal bij het enige jaren geleden onthulde Indië-monument een herdenking gehouden. Vele nabestaanden en veteranen namen aan deze herdenking deel. Burgemeester van der Hart was zeer onder de indruk van de grote belangstelling bij deze herdenking en zegde toe ook het volgend jaar weer zijn medewerking te zullen geven aan het herdenkingscomité onder leiding van Slem Overkleef.

Onthullingen

Op 29 september werd in de gemeente Dirksland een monument onthuld voor de aan de Birma-spoorweg omgekomen KNIL-militair, Eeuwit Bal. Het was een zeer plechtige gebeurtenis, die o.a. werd bijgewoond door mevr. A.M.A. van



Generaal van de Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen en vele bestuurders van de Bond van Wapenbroeders en de V.O.M.I. Toespraken werden gehouden door de burgemeester, de heer Dr. D. Boanstra en de vice-voorzitter van de VOMI Zuid-Holland Zuid, Ger de Jong. Na afloop van de plechtigheid bedankte Ger de Jong de burgemeester voor de prettige besprekingen, die hij en Teun van Kempen met hem mochten hebben in de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase. De burgemeester ontving dan ook zoals gebruikelijk het beeldje de 'Sawahtrapper'.

Als deze 'Sobat' verschijnt is inmiddels op 22 november jl. een gedenksteen onthuld in de gemeente Bleiswijk. Een comité, bestaande uit de leden P.J. Berkel, C. Fijan en E.J. van Kester hebben veel werk verricht om deze gedenksteen gerealiseerd te krijgen. Toespraken werden gehouden door de burgemeester, de heer C.H.J. Lamers, de vice-voorzitter van VOMI Zuid-Holland Zuid. Ger de Jong en een gedicht werd gelezen door P.J. Berkel. Ook hier kreeg de burgemeester de 'Sawahtrapper' aangeboden, evenals de wethouder, mevr. H. Tichler-Schlemper. De comitéleden ontvingen een aandenken aan deze dag. Vice-voorzitter, VOMI Zuid-Holland

Een brilante reis met de 'Brillant'

Dat lijkt mij wel een leuke titel voor een leuk reisverhaal. Want leuk is het, dat zullen mijn medereizigers met mij eens zijn. Natuurlijk kan je niet alles vertellen, want dat zou een extra uitgave van onze "Sobat" vergen.



Donderdag 19 oktober 2000 was de embarkatie aan de Rijnkade in Arnhem. 's Avonds tussen acht en half tien. De medereizigers kwamen van overal, kon je wel zien aan de lijst. Van Geleen, Raalte, Den Helder, Oudenbosch enz. De kennismaking verliep vlot. De meesten wisten te vertellen over de tijd die we doorbrachten in het verre land onder de palmen en tussen de sawahs. Dus het familiegevoel was er meteen al, ook voor een aantal 432-ers. De bemanning, nou ja, drie mannen en acht vrouwen, waren heel vriendelijk en behulpzaam. We waren nieuwsgierig naar ons nachtverblijf en dat zag er compleet uit met wasbak,



douche en collectebus en zo sloepen we dus de eerste nacht als rozen aan de Rijnkade. De volgende morgen ging het Oostwaarts om via het Pannerdens Kanaal de Waal te bereiken en via Nijmegen, Tiel en Zaltbommel de oude stad Gorkum te bereiken, alwaar we gingen aanmeren. Natuurlijk was er onderweg veel te zien. Het was mooi weer en velen stonden en zaten op het zonnedek, terwijl ons "kappie" vertelde over de vele bezienswaardigheden aan de wal. Als daar zijn de contouren van de mooie keizerstad Nijmegen, de grote tuibruggen over de Waal bij Tiel en Zaltbommel, slot Loevestein, waar Maas en Waal tezamen stromen en tenslotte Gorkum, met een fraai aantal oude gevels en een bewogen geschiede-

nis. Tot zes uur konden wij genieten van een wandeling en toen werd er weer getafeld, wat een steeds weerkerend genoeg was. Tevens was er iedere avond wel enige ontspanning. Hetzij bingo of dansen of een quiz of het rad van fortuin en de laatste avond een 'captains-dinner' met daarna een muzikant en gelegenheid tot dansen. Misschien ga ik een beetje te snel, maar dan hebt u dit alvast. Er is nog veel te vertellen en ik probeer het op een rij te houden. Zaterdag ging het naar Hellevoetsluis, maar dan wel via zeer drukke vaarwegen en langs vele zaken die onze belangstelling verdienden. Dordrecht via de Merwede en dan bij het Hoofd stuurboord aan de Noord op zo onder de van Brienoordbrug door langs de Rotterdamse kaden en havens met niet te vergeten de Maasbrug en de Erasmusbrug op naar Pernis en het oerwoud van schoorstenen en pijpen van het Botlekgebied. Ons 'kappie' hield ons goed op de hoogte, anders zou je denken aan een buitenaards



landschap. Via de Oude Maas en het Spui kwamen we tenslotte in de marinevesting Hellevoetsluis, waar we weer onze benen konden strekken en de waterwerken en tevens verdedigingswerken bewonderen. Zondagmorgen weer het ritueel van motor starten, varen en ontbijten, om het hoogtepunt van de reis te bereiken, de grote en oude stad Antwerpen. De Volkeraksluizen door en toen de lange lintbebouwing van raffinaderijen van de chemische gigant Antwerpen. We kwamen in de Willemshaven te liggen en konden met een gids en een bus de stad bekijken. Die gids is een verhaal op zich. In zijn sappig Vlaams verhaalde hij van zijn stad en haar

SOBAT



geschiedenis. Was het dan al niet de grootste dan toch de belangrijkste haven volgens hem. We kwamen langs diamantslijperijen en hij ried de mannekes aan om iets voor hun madammekes te kopen. 25% goedkoper dan in Amsterdam. Allez, het was een skoone stad. Het was skoone weer ook.

Laten we verder gaan. De Westerschelde op, we gaan naar Middelburg. Bij Vlissingen door de sluis en dan het kanaal op. Nog even wachten voor de spoorbrug en dan stromen we de Zeeuwse hoofdstad binnen. Met Zeeuwen heb ik veel van doen gehad. U kent de Zeeuwse wapenspreuk: "Luctor et Emergo". Dat vroeg een Zeeuw aan mij. Het wilde me niet zo gauw te binnen schieten. Hij zegt: "Luk ut fandeage niet dan luk ut mergen wel". Ze hebben een mooie hoofdstad, waar ze

trots op kunnen zijn. En goudeerlijk natuurlijk. Eén van onze dames had haar tasje bij de HEMA laten staan en omdat de kapitein om zes uur wilde vertrekken naar Kats om daar te overnachten, moest haar dierbare echtgenoot in loopkas terug naar de HEMA. (De tas stond er nog red.) Nu zal de goede man in het verleden wel een opleiding gehad hebben, maar in het heden is sprinten vrij gevaarlijk en hij was blij dat ie nog kon ademen na dit stukje stormbaan.

Na onze overnachting op Kats bezorgde de kapitein ons een extractje

door een ammetje te maken onder de Zeelandbrug door tot we de contouren van de Oosterschelddam zagen, alameda die van Zierikzee. Na het verhaal over de vijf kilometer lange brug, de bouw ervan was zo midden de jaren zestig, draaiden we 360 graden en ging het richting Willemstad. Via Keeten, Mastgat, Zijpe, geslucht door de Volkeraksluizen, kwamen we in Willemstad. Alweer een historisch vestingstadje. Wat mij trof, was een monument voor 136 verdronken of door de explosie gedode Belgische militairen. Krijgsgevangenen op een lichter en onderweg naar Duitsland met nog 1200 anderen. Hier liep het schip op een mijn en dat was het droevig einde voor zoveel jonge mannen. Dat was in mei 1940.

Om op woensdag in Wijk bij Duurstede te zijn, gaat mijn verhaal verder via Dordt tot we de Lek kruisen en deze mooie rivier volgen, onder-



broken door sluisen en stuwen. Wijk hebben we dan ook verkend en aan boord kregen we het 'Captains' dinner voorgeschoteld en later muziek en dans. En toen was het weer donderdag, afscheid nemen en huiswaarts gaan. U begrijpt, geachte lezer, volledig heb ik niet kunnen zijn, maar mocht ik u op een idee gebracht hebben, het zal u niet spijten is mijn overtuiging een reisgenoot.

F. Faber,
Tiel





KERST VERRASSING

DE KERSTMAN ZAG DOOR HET RAAM
EEN VERLICHTE DENNEBOOM STAAN
HIJ BELDE SCHUCHTER EN AARZELEND AAN
STOTTEREND BEGON HIJ
IK WENS JULLIE PRETTIGE KERSTDAGEN
OPA KEEK DE KERSTMAN DIEP IN ZIJN OGEN
HET WAS ZIJN SLAPIE UIT DE TROPEN
KOM BINNEN, DOE JE JAS MAAR UIT
HOE WIST JIJ DAT IK NOG LEEFDE
HAD JOUW ADRES VAN ONZE VRIENDEN GEKREGEN
GA JE GAUW VOORSTELLEN AAN MIJN VROUW
EN AAN DE KINDEREN WAAR IK VAN HOU
SOBAT WAT HEB JIJ NOG EEN RIJK BEZIT
JE BLIJFT TOCH VANDAAG ONZE GAST
WIL WEL GRAAG BEN TOCH NIET TOT LAST
WIJ ZOUDEN JUIST AAN TAFEL GAAN
ZAL ZEGGEN SCHUIF GEZELLIG ER BIJ AAN
GA NU ALS ALTIJD DE HEER BEDANKEN
DAT JE VANDAAG BIJ MIJ BENT GEKOMEN
MIJN SLAPIE VAN TOEN UIT DE TROPEN
NA DE MAALTIJD GAAN WE SAMEN PRATEN
GEDENKEN EVEN ONZE GESNEUVELDE MATEN
DE ZOON ZEI - IK LUISTER GRAAG MEE
DAAR ZATEN TWEE BEVRIENDE VETERANEN
IN HUN OGEN ZAG DE ZOON HUN TRANEN
JAMMER DAT ONZE SOBATS ER NIET MEER ZIJN
OCH DIE ZULLEN VAST OOK NOG WEL LEVEN
NEE ZOON DIE KREGEN EEN KRUIS VAN HOUT
DAT CADEAU WERD HUN GRATIS TOEVERTROUWD
OMDAT ZIJ ZO GOED WAREN HUN LEVEN TE GEVEN
DAAR MOETEN WIJ NU VERDER MEE LEREN LEVEN
JONGEN OP DEZE AARDE KOMT NOOIT GEEN VREDE!

Petra Schuttinga-van der Togt,
Groningen





Boekbespreking

Historisch Bezit Koninklijke Landmacht

'Verzamelingen Militaire Musea in Nederland' (Europese Bibliotheek Zaltbommel). Een kleurrijk boek. Eigenlijk een catalogus. De opsomming behelst een selectie uit de bezittingen van een groot aantal, waarschijnlijk alle, Militaire Musea. Althans de afbeeldingen van deze bezittingen. Het is een fraai uitgevoerde paperback, 80 Pagina's, fraai tot zeer fraai gefotografeerde militaire bezienswaardigheden. De K.L. (Koninklijke Landmacht) uitmonsterings- en tunicale-catalogus is een kaleidoscoop van foto's betreffende historische gebeurtenissen uit onze militaire vaderlandse geschiedenis, meestal in zwart-wit. Verder voorbeelden van oude en nieuwe wapens, zowel in de vorm van schietgerei als symbolen van militaire vakwapens en onderscheidene technisch-gerichte taak-eenheden van het Nederlandse Leger. Vervolgens worden we getraakteerd op afbeeldingen van een onwaarschijnlijke hoeveelheid vaandels, badges, uniformen, vlaggen, symbolen, helmen, petten, ere-tuniken, rangonderscheidingen, koorden, eretekens, medailles, orden, posters, etc. etc. Een kleurig geheel. En wat een groot aantal musea op militair terrein bezitten wij. Nooit vermoed. De helft was ons niet aangezegd.

Laat ik ze in dit resumé eens de revue passeren:

1. Koninklijk Nederlands Leger en Wapenmuseum, Korte Geer 1, Delft. Tel. 015-2150500. Fax. 0152150544.
2. Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem. Tel. 026-3840840.
3. Museum Nederlandse Cavalerie, Bernhardkazerne, Amersfoort.

4. Nederlands Artillerie Museum, legerplaats Oldenbroek, 't Harde.
5. Museum Korps Rijdende Artillerie, adres als boven.
6. Dependance Luchtvaartartillerie, Prins Mauritskazerne, Ede.
7. Infanterie Museum, Otterloseweg, Harskamp.
8. Museum Infanterie Harskamp, Harskamp, als voren.
9. Historische Verzameling Korps Nationale Reserve, als voren.
10. Historisch Museum Grenadiers en Jagers, Oranjekazerne, Schaarsbergen.
11. Museum Brigade en Garde Regiment Prinses Irene, Generaal De Ruyter Van Stevenickkazerne, Oirschot.
12. Stootroepen Museum, Johan Willem Frisokazerne, Assen.
13. Museum Regiment Van Heutsz, Oranjekazerne, Schaarsbergen.
14. Museum Regiment Johan Willem Friso, Johannes Postkazerne, Darp, Gebouw HM, Joh. Postweg 7.
15. Traditiekamer Regiment Limburgse Jagers, Frederik Hendrikkazerne, Venlo.
16. Commando Museum, Roesendaal.
17. Genie Museum, Van Broederodekazerne, Lunettenlaan, Vught.
18. Museum Verbindingsdienst, Elias Beeckmankazerne, Ede.
19. Historische Verzameling Aan- en Afvoertroepen, Generaal-Majoor Kootkazerne, Stroe.
20. Historische Verzameling Intendance, Kolonel Palmkazerne, Bussum.
21. Verzameling Militaire Administratie, als voren.
22. Historische Verzameling Geneeskundige Dienst, Korporaal Van Opheusdenkazerne, Hilversum.
23. Geschiedkundige Verzameling Technische Dienst, Kromhoutkazerne, Utrecht.
24. Verzameling Explosieven Opruimings Dienst,

- Sergeant-Majoor Scheickkazerne, Culemborg
25. Verzameling Militaire Inlichtingen Dienst, Simon Stevinkazerne, Ede.
26. Stichting Cort Heyligers, Cort Heyligerskazerne, Bergen op Zoom.
27. Koninklijke Militaire Academie (KMA), Kasteelplein 10, Breda.
28. Verzameling Koninklijke School, Van Hornekazerne, Weert.
29. Sectie Militaire Geschiedenis, (KL), Kleine Alexanderkazerne, Gebouw 240, Den Haag.
30. Defensie Werving en Selectie, Marinekazerne, Kattenburgerstraat 7, Amsterdam. tel. 020-5202300. Van elk Museum etc. zijn een aantal prominente stukken afgebeeld. De adressen, telefoon- en faxnummers zijn vermeld.

En dit prachtig uitgevoerde en geïllustreerde boek is gratis verkrijgbaar in de Historische Verzameling Intendance, Kolonel Palmkazerne, Amersfoortseweg 85 A te Bussum. Tel. 035-6978635 of 6978222.

Vraag naar Majoor b.d. B.C. Cats, Claudiagaarde 72, 1403 JR, Bussum. tel. 035-6913563, die ik er van verdenk de hand te hebben gehad in de samenstelling van deze militaire traditie-catalogus. Hulde. En dan tot slot nog een voor alle veteranen uit Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea bestemde aanbeveling: bijna elke korps-verzameling besteedt meer of minder aandacht aan de Nederlandse troepen in Nederlands-Indië, aan wie tevens nog een speciale rubriek is gewijd, (1945 - 1951), Nieuw-Guinea (1950 - 1962) en Korea (1950 - 1954). Schaf dit handige catalogusboek aan lezers, sobats. Het is voor alle dienende militairen en oude en nieuwe veteranen een uitermate

nuttige gids en handleiding in de doolhof van militaire onderdelen en dienstwapens, inclusief hun uitmonsteringen, tradities, vaandels en symbolen.

J. Zwaan



Vijftig jaar Regiment Van Heutsz 1950 - 2000

Mooi gebonden boek, formaat 21,5 x 30 cm, 208 pagina's. Zwaar geïllustreerd, onder anderen met veel kleurenafbeeldingen. Uitgeverij Sdu, Den Haag, 2000, Postbus 20025, 2500 EA Den Haag, ISBN 9012088577, Prijs f 49,90.

Een met zorg uitgegeven boek, behelzende de geschiedenis van een naoorlogs Infanterie-Regiment, opgericht 1 juli 1950. Samenstellers zijn: Willem Bovaart, Martin Elands, Christ Klep en Dirk Staat.

Het intussen, ondanks haar betrekkelijk korte bestaan, 50 jaar, reeds alom bekend geworden Regiment Van Heutsz, genoemd naar de roemrijke KNIL-Generaal en A'tjeh bedwinger, J.B. van Heutsz en bedoeld als voortzetting van de KNIL-tradities, zij het symbolisch. Het voormalige Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) dat gedurende de jaren 1832-1950 als koloniaal leger in onze voormalige kolonie Nederlands-Indië had bestaan, werd aldus symbolisch voortzetting belichaamd in het nu jubilerende Regiment Van Heutsz. Het boek begint dan ook met een beknopte geschiedenis van dit voormalige KNIL om vervolgens over te gaan in een historisch overzicht van het recente Regiment Van Heutsz, vijftig jaar geschiedenis, Korea, vredesoperaties etc. Een militaire historie in optima forma. Voor in krijgs- en militaire geschiedenis geïnteresseerden een kostelijk boek, om van te smullen. Vaandels, uniformen, vlaggen, onderscheidingstekens, wapens, emblemen etc. etc. worden u getoond, vaak afgebeeld in kleur en verklaard. Een rijk gevarieerd beeld van ons nieuwe leger en tegelijk een overzicht in vogelvlucht van onze vaderlandse geschiedenis in een notendop. Het Nederlandse Leger leeft voort in boeken als deze. Gentet er van vrienden van onze krijgsmacht.

J. Zwaan

Rectificatie

Op pagina 17 van 'Sobat', 15e jaargang nr. 5 okt. 2000, is in de laatste zin van mijn recensie over het boek 'Troostmeisjes' (3e kolom onderaan) een vreemde fout ingeslopen. De bovengenoemde zin in het afgedrukte artikel luidt: "Homo Homini homo".

De mens is de mens een wolf, of waarschijnlijk toch een wolf. De vertaling van de gebruikte latijnse tekst luidt echter (vertaald) niet, De mens is de mens een wolf maar "De mens is de mens een Mens".

Een zeer bekend latijns gezegde luidt: homini lupus, en dat is vertaald, inderdaad, De mens is de mens een wolf.

In dit geval echter, daar het hier een variatie op dit bekende gezegde betreft, Homi homini homo, in plaats van homo homini lupus, moet het mens zijn en niet wolf.

U zult dit, neem ik aan, begrijpen als u zich realiseert dat het laatste gedeelte van de gereleveerde zin, als het

inderdaad wolf zou zijn, zinloos is,

Na mens komt dus: "of waarschijnlijk toch een wolf."

Excuses voor deze slip of the pen.

J. Zwaan

Gevonden

In de gipskamer van het streekziekenhuis "De Honte" te Terneuzen is een speld gevonden van een veteraan uit Zeeuws-Vlaanderen, die gediend heeft bij het bataljon 3-3 R.I. Deze persoon heeft vermoedelijk een gips- of spalkverband gehad. Inlichtingen betreffende genoemd speld kan verkregen worden bij A.A. v.d. Velde, Spui 22, 4571 SL te Axel. Tel. 0115-563014.

Expositie 'Luchtige Kleding'

In het Defensievoorzichtingscentrum (DVC) te Den Haag wordt regelmatig een expositie getoond aan de bezoekers.

Van 4 december 2000 t/m 2 maart 2001 zal de expositie "Luchtige Kleding Luchtmachtkleding door de jaren heen" te zien zijn. In deze overzichtstentoonstelling van het kledinggebruik in de Nederlandse Militaire Luchtvaart komt de bekende Vliegeruitrusting aan bod, maar ook onverwachte, bijzondere kledingstukken.

Het adres is Kalvermarkt 38 (draaideur) en de openingstijden zijn: Maandag 12.00 - 17.00 uur en dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur.

"Een zwerver tussen werelden"

In de vorige Sobat heb ik een verhaal geschreven met als titel de uitroep van Dr. Martin Luther King "I have a dream".

Ik moet U bekennen dat dit verhaal door mij is geschreven vanuit het besef dat een samenleving die zich in gevaar bevindt, een beroep moet kunnen doen op de offerbereidheid van zijn jonge burgers.

Het moge duidelijk zijn dat mijn zienswijze in dat artikel is bepaald door mijn opvoeding. Een opvoeding die op de lagere school reeds begon met het leren van liederen als "Het is een plicht dat iedere jongen, aan de onafhankelijkheid van zijn geliefde vaderland, zijn beste krachten wijdt". De gebeurtenissen tussen '40 en '45 bepaalden vervolgens mijn beeldvorming. Op jeugdige leeftijd dook ik reeds onder en werd ik vanuit het verzet direct in '45 een OVW'er.

Strijd en offerbereidheid voor een 'heilig' doel waren in die beeldvorming essentieel. Drie elementen die voor mij onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden en van waaruit ik het betreffende artikel heb geschreven. Wat momenteel echter ter discussie staat is het 'doel'. Ik heb dat hierboven geformuleerd als "indien de samenleving waartoe men behoort in gevaar is, dient men bereid te zijn de strijd aan te gaan en offerbereidheid te tonen".

Vanuit die doelstelling heb ik als OVW'er in het leger gediend, heb ik als reserve-officier vrijwillig cursussen gevolgd (in eigen tijd) en heb mij een voorstander getoond van de dienstplicht.

Vanuit die doelstelling heb ik ook het artikel "I have a dream" geschreven. Het moge duidelijk zijn dat de laatste jaren in de samenleving een verschuiving is opgetreden in die doelstelling.

Sinds de koude oorlog ten einde is, zijn vijandelijke legermachten blijkbaar niet meer te vrezen en een oorlogsdreiging blijkbaar niet meer actueel.

Met Rusland is als dreigende factor niet meer te rekenen en de moderne wapenen zijn zo afschrikwekkend dat een nieuwe wereldoorlog wel vergeten kan worden omdat in dat geval

het de ondergang der mensheid zou betekenen.

De lousse van de pacifisten "Die Waffen nieder" is in deze gedachten-gang een duidelijke realiteit geworden.

In het blad 'Maatschappij en Krijgsmacht' wordt de huidige doelstelling van ons leger kort en bondig geformuleerd als: "het beschermen van de internationale rechtsorde". Er worden daarbij in het algemeen een aantal bezwaren tegen de dienstplicht aangevoerd.

Zoals gezegd worden het beëindigen van de Koude Oorlog en de vredes-handhaving in internationaal verband, als redenen voor de nieuwe doelstelling van de krijgsmacht aangevoerd. De tijdsduur van de opleiding van een dienstplichtige soldaat is bovendien te kort voor een goede training zowel voor de nieuwe taken als voor het gebruik van het moderne wapentuig.

Een beroepsleger is derhalve de enige realistische mogelijkheid en het gaat daarom niet om te spreken van een te geringe offerbereidheid als staatsburgers onvoldoende neiging hebben zich te melden voor de krijgsmacht.

Gewoon omdat de gedachte dat onze samenleving in gevaar zou kunnen komen niet relevant meer wordt geacht.

Voor een veteranenorganisatie gebaseerd op het idee van de offerbereidheid is bij een dergelijke benadering geen plaats meer. In dat geval is een reüniedoelstelling met een daarmee waarschijnlijk noodzakelijk verbonden versnippering een vast gegeven. Een discussie over de doelstelling van de krijgsmacht is daarom ook voor ons veteranen een *conditio qua non*. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik voor een dilemma stond dat mij lange tijd heeft bezig gehouden.

Toen namelijk in de krijgsmacht een technische ontwikkeling het mogelijk maakte om kernwapens niet alleen strategisch maar ook tactisch te gebruiken heb ik ernstig overwogen om Hare Majesteit te verzoeken mij van mijn eed als reserve-officier te ontslaan.

Het ongebreidelde gebruik van kernwapens in een oorlog zou namelijk de vernietiging van de mensheid kunnen betekenen. Ik wenste daar niet aan mee te werken.

Mijn overwegingen om het niet te doen waren verschillende. Enkele daarvan wil ik noemen.

1. Als het gebruik van atoomwapens de vernietiging van de mensheid zou betekenen was niet aan te nemen dat daarvan een onbeperkt gebruik zou worden gemaakt. Als ik weer tot de strijd zou worden opgeroepen zou dat gevaar waarschijnlijk reeds zijn geweken of achterhaald.
2. Het was en is voor mij niet duidelijk in welke vorm een nieuw gevaar voor de samenleving zich zou aandienen. Een groot aantal vormen waren daarbij voorstelbaar. Van stenen goeien tot autobommen, tot watersnood. In elk geval zou ik een beroep op mijn dienstreidheid niet uit de weg mogen gaan.
3. Van veel meer belang was voor mij echter de kernvraag of een oorlog iets is wat wij mensen zouden kunnen willen of niet willen, dan wel of een oorlog iets is dat over ons komt. D.w.z. als er krachten ons in een oorlogsrichting drijven die door de mens gewoon niet te weerstaan zijn.

In genoemd blad (Maatschappij en Krijgsmacht) komt de zinsnede voor dat een radicaal veranderde veiligheidsituatie een mentale (en technische) omslag vereist. De gevolgdere deneringen zijn mij bekend. Ik weet echter nog steeds niet wat ik daarmee moet beginnen. Hoe kan ik beoordelen of een radicaal veranderde veiligheidsituatie een volkomen negatie van een mogelijk gevaar rechtvaardigt?

Nog steeds worstel ik met beide vragen, t.w.

- A. Is een oorlog te willen of niet te willen? M.a.w. is een oorlog het gevolg van bewuste rationele menselijke handelingen of komt een oorlog over ons, m.a.w. het komt als een 'Kladderatsch' met een 'Naturnotwendigkeit' waaraan

wij ons niet kunnen onttrekken (ook al hebben wij voldoende inzicht in de ontstaansredenen).

B. Hoe zal een toekomstige oorlog er uit zien? De scenario's daarvoor kunnen variëren van stenen gooien, via autobommen tot een inzet als in de Golfoorlog.

Sluit men de ogen voor die vragen dan is ook de vraag naar een offerbereidheid van de mensen die tot een zekere samenleving behoren een niet erg reële.

Verdediging van de 'internationale rechtsorde' is als begrip binnen een samenleving buitengewoon abstract en geen gemeengoed. Ik denk dat dit streven slechts is voorbehouden aan een aantal idealisten.

Men valt dan terug op de vorming van een beroepsleger waarin ook vreemdelingen een plaats kunnen vinden. Deze discussie is reeds begonnen en oprallend genoeg is de toon er een van een 'vanzelfsprekendheid'.

Niettemin heb ik met deze benadering (waarschijnlijk vanuit mijn 'ouderwetse' opvoeding) grote problemen en wel om de volgende redenen:

Het begrip 'internationale rechtsorde' is voor mij volkomen ongraspbaar. Het houdt namelijk in dat er recht gedaan moet worden, m.a.w. de ene partij moet in het gelijk gesteld worden en de andere partij in het ongelijk.

Men kan natuurlijk ook redeneren (naar goed poldermansgebruik) dat de waarheid wel in het midden zal liggen en waar twee klijven beide schuld hebben en derhalve naar een oplossing aan de onderhandelings-tafel moet worden gezocht via een compromis.

Het is al weer vele jaren geleden dat ik met een collega (die ik tijdens een cursus leerde kennen) een discussie had over de staat Israël. Mijn vriend was een Indiër behorende tot een rijke familie van Parsi's. De discussie die wij hadden ging over de invloed van de rede en over de begrippen recht en gerechtigheid. Van hem heb ik geleerd dat in het 'oosten' waar hij vandaan kwam niet de rede en de redelijkheid prevaleerden, maar de macht en wel de fysieke macht. Als je iets maar lang genoeg in je macht hebt wordt het uiteindelijk toch een bezitsrecht. Macht ging in zijn redenering daarom aan recht vooraf. Bij de beoordeling van strijdgebieden in andere culturen dan de onze,

zullen wij nimmer moeten vergeten dat er grote verschillen in concepties bestaan.

Gevaarlijk wordt het als strijdende partijen heilig overtuigd zijn van hun recht, van hun onbetwistbaar gelijk. Een van dergelijke strijdpunten is bijvoorbeeld Jeruzalem. Beide partijen claimen Oost-Jeruzalem als hun onbetwistbaar bezit.

Is een compromis daar mogelijk? En als er ooit een compromis komt is dat dan een permanente oplossing? Ik persoonlijk geloof daar niet zo erg in en wie wil aan dit conflict dan nog zijn vingers branden?

Sturen we daar ook een 'peace-keeping' force naar toe of alleen maar naar gebieden waar geen fundamentele tegenstellingen bestaan, maar alleen tegenstellingen die met geld kunnen worden afgekocht? Kiezen we de kant van Griekenland als het om Macedonië gaat? En voor Turkije als het om Cyprus gaat? Een grote vraag waar ik nooit antwoord op heb gevonden is dan ook of wij bij een vredesmissie neutraal kunnen blijven dan wel of wij gedwongen zijn partij te kiezen.

In het voormalige Joegoslavië is het begrip Sebrenica voor ons een nachtmerrie geworden en dat heeft mij eerlijk gezegd niet verwonderd omdat wij dat gewoon hebben nagelaten te kiezen.

Het neutraal tussen partijen gaan staan is nimmer een oplossing als een van de partijen een dergelijke positie niet aanvaardt.

In het spraakgebruik kennen wij de uitdrukking "de neutralen krijgen de klappen". In het geval Sebrenica heb ik niet uit mijn gedachten kunnen bannen hetgeen geschreven staat in het Bijbelboek Exodus hoofdstuk 2. Ik zal het hier weergeven:

"In die tijd, toen Mazes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid: toen zag hij hoe een Egyptenaar een Hebreër sloeg. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Toen hij op een anderen dag uitging; zie daar waren twee Hebreeuwse mannen aan het vechten en hij zeide tot den schuldige: Waarom slaat gij Uw naaste? Deze echter zeide: Wie heeft U tot overste en rechter over ons gesteld? Denkt gij soms mij te doden zoals gij den Egyptenaar hebt gedood?"

Mazes werd toen bevreesd en vluchtte naar het land Midian."

Dit verhaal geeft een indicatie van de gevolgen als geen partij wordt gekozen. En dat is wat vredesmissies waarschijnlijk nimmer zullen doen. Partij kiezen betekent immers een oorlogsverklaring en dat is niet de bedoeling. De gevolgen zijn dan ook duidelijk.

Beide partijen zullen, tenzij er politiek gezien aan de onderhandelings-tafel wordt geschoven, een peace-keeping force als een helemmering voor hun doeleinden kunnen zien. Sebrenica mislukkingen zijn dan vaak een logische consequentie.

In mijn ogen zijn dergelijke peace-keeping forces dan ook niet anders dan een 'vreemdelingenlegioen', een soort politielegerij van de VN, waarvan de bereidheid tot het offer niet anders wordt bepaald dan door een afweging van de risico's tegenover de beloning die daarvoor verkregen wordt.

Dat heeft niet meer te maken met een offerbereidheid als de samenleving waartoe men behoort in gevaar wordt gebracht.

De basisveronderstelling in deze redenering is vanuit mijn zicht dan ook niet anders dan een negatie van de mogelijkheid dat de samenleving waartoe wij behoren weer in een bestaansdreigende situatie terecht kan komen.

En wat de trainingstekorten van dienstplichtigen betreft. Een kernleger van beroeps militairen die, in tijden van nood, leiding geven aan onvoldoende getrainde reservisten zal misschien een optie kunnen zijn. De negatie van een bestaansbedreigende situatie houdt ook in dat de veteranen als fenomeen hebben afgedaan en een 'niet-uitsterf-scenario' een doodlopende weg is. Natuurlijk kan men ook de deelnemers aan een dergelijk politieleger aan het einde van hun diensttijd de status van 'veteraan' toekennen. Deze benaming staat dan echter los van het beginsel van de offerbereidheid dat wij aan het begrip veteraan hechten.

"Vigilate et orate" zij dan onze leus, of zoals de Engelsen zeggen "watch and pray, that's all one can do in a nuclear age".

Ik laat mij (ondanks mijn leeftijd) echter gaarne belemen.

T.L.

Zijn laatste groet

Met lang gedroogde tranen
kwamen vele veteranen
naar de zuilen van herdenking
zon overgoten als een schenking
van een Almacht, Allah of God,
of wel het lot.

Met gedachten niet verbannen,
kwam de lange stoet van mannen
te luisteren naar die woorden,
die ze alreeds vaker hoorden:
"Het is toch niet voor niets geweest",
Of in die geest.

Woorden van Zijne Excellentie,
de minister van defensie,
Of van een andere hoogheid,
die hier op deze dag verbeidt.
Gedachten welgemeend vertaalt,
Doch vaak herhaalt.

En daar ergens achteraan
staat bleek, een oude veteraan.
Zijn gedachten gaan naar 't graf,
waar makker, die zijn leven gaf,
door warme tropenzon gekust,
voor eeuwig rust.

Had het lot het niet zo beslist,
was 'staakt het vuren' niet verkwest
door 't onbegrijpelijk raadsbesluit,
hetwelk op vele vragen stuit,
had hij toch ook hier nu gestaan
als veteraan.

Gekend door makkers in een strijd,
veroorzaakt door het wanbeleid,
van hen, onvatbaar voor de rede,
dromend van een ord'en vrede,
welk in historie is vergaan,
als afgedaan.

Roermond, 7 september 2000

Ingezonden door: R. Boswijk, Engeland

Zijn wil om toch hier te staan
is wet voor deze veteraan.
Zich te voegen in de lange stoet,
nog te brengen een afscheidsgroet,
op deze schone plaats van eer.
De laatste keer.

Na de stilte, nu geweken,
een minuut, met vlag gestreken,
hoor je 't zwellen van de tonen,
van Neerlands beste zonen.
Voor Vaderland en hunner vorst.
Uit volle borst.

Dan de stramme hand gerekt
naar de muts die zijn schedel dekt,
brengt hij een militaire groet,
die zijn innerlijk beven doet.
Het eind van deze laatste plicht
is nu in zicht.

Nog slechts zijn starre blik gericht,
door late zonnestraal verlicht
op zuilen, die verheven staan,
als de bewogen veteraan
van dit eerwaardig monument
zijn schreden wend.

Bedroefd om die hem grieden,
onbegrijpelijk voor gelleiden.
Nog steeds weer als zijn harte schreit
voelt hij het immer en altijd.
Als 't gemoed, verdrietig en verminkt
ten diepste zinkt.

Ach, wie zal hem toch ooit verstaan
deez' weemoedige veteraan?
Hij heeft zijn laatste groet gebracht
aan hem, die in Gordel van Smaragd,
opnieuw door tropenzon gekust,
in vrede rust.

Een veteraan





Verenigingsnieuws

Canada

Secr. D. Walinga
35 Kingknoll Drive
"Kingtower" Apt. # 402
Brampton Ont. L6Y 5G5
Canada
Tel. (905)452-7743
Fax (905)452-8254

Drenthe/ Groningen

Secr. J. Plat
Sassenbergen 71
9531 GW Borger
Tel. 0599-235666

Spannend, zeiden we in het nummer van 'Sobat' december 1999. We staan op de drempel van het jaar 2000 en we gaan een nieuwe eeuw tegemoet. Nu we dit neerschrijven is dit alles al weer een jaar verleden tijd en het spannende van die nieuwe eeuw is er al lang weer af. Het is net of de jaaraanduiding, beginnend met een twee, nooit anders is geweest. De zon komt op, de zon gaat onder en haast zich telkens maar weer naar de plaats waar hij weer op moet komen. Elke dag maar weer opnieuw. En daar bedoelen we dan maar mee, dat de tijd maar stug door draait. We staan nu al weer voor de deur van het jaar 2001. We zullen die straks met elkaar en ieder op zijn of haar eigen wijze open doen. We zullen bij dit open doen, terug kijken en droeve en blijde gebeurtenissen achter ons weten. We zullen ook nieuwsgierig het nieuwe jaar 2001 binnen kijken en hopen dat het een goed jaar voor onze gezinnen en voor ons persoonlijk mag worden. Alle prov. en afd. bestuurders wensen u prettige en gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en zo gezond mogelijk 2001. We hopen met u op een goed VOMI-jaar. Vol elan willen we

het nieuwe jaar beginnen met de volgende bijeenkomsten

Afdeling Assen

Op woensdag 10 januari 2001 komen we bijelkaar in 'De Aanleg' te Deurze. Voor deze middag is Trijntje v.d. Scheer uitgenodigd en zal u vermaken met de van haar bekende liedjes.
Aanvang: 13.45 uur.

Afdeling Groningen

Ook hier is een bijeenkomst gepland en wel op dinsdag 27 febr. 2001 in 'De Driesprong' te Slochteren. Aan het programma wordt nog gewerkt. Wel is duidelijk dat de aanvang van deze middag is gesteld op 13.45 uur.

Nog even speciaal voor de prov. Groningen. We willen nog graag de inspanning onder uw aandacht brengen die gedaan wordt tot de realisatie van het "Indië-Monument". Alle namen van de ons ontvallen Indiëgangers zullen hierop vermeld gaan worden. Het streven is er op gericht tot de onthulling over te kunnen gaan in het begin van het jaar 2001. Mogen we nog even weer de giro- en banknummers onder uw aandacht brengen? U steunt dit doel toch ook? Giro 7143678 of bankrekening 5514.39.769 van de ABN-AMRO, t.n.v. Stichting "Indië-Monument" Groningen, secr. Aquamarijnstr. 62, 9743 HB Groningen.

Afdeling Hoogeveen

Na de gehouden bijzondere bijeenkomst van 16 november jl., waarin het 10-jarig bestaan werd herdacht, is men al weer druk onderweg naar het jaar 2001. U kunt elkaar een voorspoedig 2001 toewensen, direct al op donderdag 4 jan. in de 'Mauritsshof'. Aanvang contactmiddag: 13.30 uur.

Afdeling Meppel

Hier gaan we op woensdag 10 januari

naar de zaal van het Restaurant Scholtmeijer te Havelte. Ofschoon u wel op uw stoel mag blijven zitten, gaat u hier toch 'Wandelen door de natuur' met Jan v.d. Knokke. Aanvang van de middag: 13.30 uur.

Afdeling Z.O. Drenthe (secr. Dalen)

In Dalen is het altijd goed toeven. U wordt daarom uitgenodigd voor een gezellige middag op donderdag 25 januari 2001 in restaurant Cornelis. Aanvang van de middag: 13.30 uur.

Tot slot: overal hartelijk welkom, waar u ook woont. Denk echter wel even aan de verlotingen die worden gehouden tot bestrijding van de onkosten. Graag daarom even een kleinigheid meenemen als prijs. Bij de afdeling Meppel kunt u dit achterwege laten.

J. Plat

Friesland

Secr. Drostlaan 68
8303 EE Emmeloord
Tel. 0527-616717
Friesland

Was er in de vorige 'Sobat' geen nieuws van onze vereniging te melden, momenteel zijn we weer volop bezig. Het verenigingsseizoen is weer begonnen met de jaarlijkse herdenking op de laatste woensdag in augustus. Het is een verheugend verschijnsel dat de belangstelling hiervoor eerder lijkt toe dan af te nemen, hetgeen een verdienste is van ons stichtingsbestuur, dat hiervoor veel werk moet verzetten. Het is daarom dat het bestuur van VOMI-Friesland oproept, ieder die dat nog niet is, donateur te worden van de stichting. Op die manier kunnen wij

als sobats er mede voor zorgen dat de herdenkingen in de toekomst gewaarborgd blijven. Iedere bijdrage is welkom en alle beetjes kunnen helpen.

De eerste bestuursvergaderingen na het zomerseizoen zijn weer achter de rug alsmede een aantal activiteiten. Van 4 t/m 9 sept. maakten een aantal leden met hun partner een busreis naar de Ardennen, waarvan onderstaand een kort verslag.

VOMI-Friesland op reis

Mochten de bootreizen erg in trek zijn bij leden van VOMI-Friesland, deze keer was een zee-dagse busreis naar de Belgische Ardennen eveneens een succes.

Met twee bussen vertrokken we op maandag 4 september met 85 mensen naar het plaatsje Laforet, gelegen aan de Franse grens in de Belgische Ardennen. Na een voorspoedige reis kwamen we in de namiddag aan bij hotel 'La Sapinière', ons verblijf voor de komende week. Een kasteelachtig gebouw met prima accommodatie, voortreffelijke keuken en joviale gastvrouw en gastheer Mieke en Alain met hun twee dochters en personeel. Van hieruit werden dagtochten gemaakt in de schitterend mooie omgeving, begunstigd door fraai nazomerweer. Door een misverstand ging een tocht met een historische stoomtrein van Mariébourg naar Freignes niet door en werd het een tocht met een oude dieseltrein, tida apa. Het spoorwegmuseum aldaar was zeer interessant. Ook de boottocht op de Mosel bij Grevenmacher kwam niet geheel tot zijn recht. Door het lange wachten voor een sluis werd het meer een drijfpartij, maar ook dat mocht de pet niet drukken.

Verder werd Luxemburg-stad bezocht en het oorlogsmuseum in de plaats Bastogne. Een indrukwekkende beleving, waar men een duidelijk beeld krijgt van de gebeurtenissen die hier in 1944 hebben plaats gevonden. Na een voorspoedige terugreis op zaterdag 9 september, waarbij we 's middags Roermond aan deden en namens VOMI-Friesland een krans hebben gelegd bij het beeld van Generaal Spoor, werd deze reis in restaurant 'De Stern' te Epe met een voortreffelijk diner besloten. Jammer dat het echtpaar Wesselius een paar dagen moest afhaken vanwege een

Migraine-aanval bij mevr. Wesselius. Hopelijk hebben zij, ondanks dit, toch een goede herinnering aan deze reis. Hierbij hulde aan onze zorgzame en vakkundige chauffeurs Wieberen en Alex, alsook aan bestuurslid en reis-leider Ype Terpstra voor het organiseren van deze reis, het was zo!!! Een tevreden deelnemer.

Op 15 september waren het bestuur van VOMI-Friesland en de veteranen in de gemeente Ferwerdastadeel de gast van het gemeentebestuur. Daar werd in de sporthal te Ferwerd een gezellige middag voor de veteranen georganiseerd, hetgeen bij de deelnemers erg op prijs werd gesteld. Als gewoonlijk werd de middag afgesloten met een nasi-maaltijd. Op dezelfde dag waren een aantal bestuursleden aanwezig bij de viering van het 50-jarig bestaan van de BNMO te Joure.

Ook de weduwen van onze sobats zijn niet vergeten. Al voor de derde achtereenvolgend jaar waren een 30-tal van hen bijeen op de vliegbasis voor een gezellige middag welke ook dit jaar weer geheel werd georganiseerd door Hans Blom. De dames werden verwelkomd door de commandant en door onze voorzitter. Ze hebben kunnen genieten van de videofilm van 'Simmer 2000', waar vaak met ontroering naar werd gekeken. Na een drankje en een zeer goed verzorgde maaltijd in het smaakvol ingerichte restaurant van de basis werd deze middag besloten. De dames die met de trein waren gekomen werden met de luchtvaartbus weer naar het station gebracht, vanwaar ze ook daar dezelfde bus waren opgehaald.

Tot slot waren we bijeen voor onze eerste regionale bijeenkomst van dit seizoen te Wouterswoude. Zoals altijd in deze regio was de opkomst zeer goed en werd het een gezellige middag waar oude contacten hersteld en nieuwe contacten gemaakt konden worden.

Rest ons nog te vermelden wat er in de rest van dit jaar nog aan bijeenkomsten zijn. Dat is:

Op 20 oktober een gezellige middag voor de veteranen in de gemeente Weststellingwerf te Wolverga. Ook deze middag wordt aangeboden door het gemeentebestuur.

Op 14 november houden we dan nog onze tweede regionale bijeenkomst voor de regio ZW-Friesland, deze keer in Koudum.

Traditioneel vinden er in december geen bijzondere activiteiten plaats. Na al deze positieve berichten mogen we niet vergeten dat vele van onze sobats niet aan al deze activiteiten kunnen deelnemen vanwege ziekte of door een handicap. Wij als bestuur zullen hen blijven steunen zover dat in ons vermogen ligt en voorzover dat bij ons bekend is. Wij wensen u alle goeds toe voor de komende feestdagen en hopen u in gezondheid in het nieuwe jaar weer terug te zien.

Henk Leeman

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham

De Kraan 60

5056 EC Berkel Enschoot

Tel. 013-5400380/Fax 013-5400381

Bijeenkomst Heesch

Op 26 september jl. hielden wij een bijeenkomst in Heesch, welke bijeenkomst goed werd bezocht, maar niet zo druk als onze bijeenkomst van enkele jaren geleden.

Ook de aanmeldingen van nieuwe leden viel die middag tegen, maar gelukkig kwamen er per post nog enkele nieuwe leden uit deze bijeenkomst bij. Dit gaf ons toch weer moed om door te gaan, want op onze leeftijd wordt stilstand heel snel achteruitgang en dat willen wij uit alle macht voorkomen. Dit soort middagbijeenkomsten voldoet toch zeker aan een bestaande behoefte aan contact. Ook zien wij steeds meer dames met hun partner meekomen en dat stellen wij zeer op prijs.

De verloting is elke keer weer een succes en dat komt vooral omdat wij er in slagen om een leuk aantal aantrekkelijke prijzen te geven. De video-films, die wij vertoonden, werden in grote stilte en aandachtig bekeken; jammer dat het niet mogelijk bleek de zaal goed te verduisteren.

Madjoe

Deze vereniging van ex-KNIL militairen houdt eind dit jaar op te bestaan. De afdeling Eindhoven en Den Bosch

uit ons verenigingsgebied hebben besloten om zelfstandig door te gaan; zij het onder een gewijzigde naam.

MADJOE Eindhoven vierde zaterdag 14 oktober haar 70-jarig bestaan. Voor deze feestviering waren de voorzitter en secretaris met hun echtgenotes uitgenodigd.

Namens onze vereniging bood de voorzitter als jubileumgeschenk een bijdrage aan de ondersteuning van oud KNIL-militairen in Cimahi, welke bijdragen door Zuster Edmunda ter plaatse worden verstrekt.

Bijeenkomst in Bladel

Op 24 oktober j.l. hielden wij een contactmiddag in Bladel, welke wederom druk werd bezocht en een geanimeerd verloop had. Ook hier konden wij weer nieuwe leden inschrijven. Onze trouwe bezoeker, dhr. G. Vink van de S.D.V., had over bezoek aan zijn stand niet te klagen en zeker niet voor wat betreft de aanvragen voor de vernieuwde veteranenpas.

Reünie in 2001

Door uitzendingen naar Kosovo kan onze vereniging pas in het najaar van 2001 terecht in de Legerplaats Oirschot. De datum is nog niet vastgesteld, maar waarschijnlijk wordt dit september 2001.

J. v.d. Ham

Noord-Brabant West

2e secr. mev. M.C.A. Looyen-van Reusel, Cameedijk 1
4706 EG Roosendaal
Tel. 0165-560546

Bijeenkomst in Prinsbeek

Op 20 september kwamen we bijeen in zaal 'Marktzicht'. Er waren ruim 80 personen aanwezig. De wnd. voorzitter, J. Maliepaard, opent de bijeenkomst met de herdenking van onze overleden sobats. Verder had hij enige boodschappen van huishoudelijke aard en gaat verder met het onderwerp mededelingen. Hij las het bestuurlijk schrijven omtrent het aftreden van dhr. J. Mol voor. Je kan tijdens deze berichtgeving een speld horen vallen. Niemand heeft op- of aanmerkingen gemaakt op dit schrijven. Van diverse leden werden complimenten ontvangen voor het correct handelen en optreden in de zaak van Jan Mol.

De wnd. voorzitter introduceerde dhr. P. Nefs. Dhr. Nefs stelde zich voor aan de leden en vertelde wat zijn zienswijze is omtrent de VOMI in het algemeen. Hij deelde de leden mee dat hij zich verkiesbaar stelt voor een bestuursfunctie en vroeg begrip voor de beperkingen van een 80-jarige. Aansluitend las hij een brief voor over zijn gedachtengang omtrent de doelstellingen van onze VOMI. Aan het einde volgde een spontaan applaus.

De sfeer van de bijeenkomst was goed en er werd weer lekker wat 'afgeklets'. De loterij en de hapjes waren goed verzorgd door onze medewerkers. Ook voor hen was er een luid applaus.

VOMI West-Brabant heeft een eigen vaandel

Op zaterdag 23 september heeft de vaandeloverdracht plaats gevonden te Zegge aan het bestuur met ongeveer 75 leden van VOMI Noord-Brabant West. Ook mev. F. Zuidwegt van de S.D.V. en de voorzitter van VOMI Zeeland, dhr. F. Smoorenburg, waren aanwezig.

J. Maliepaard opende deze bijeenkomst en sprak over dit bijzonder gebeuren. Het vaandel werd door vier sobats op een waardige wijze onder de klanken van de veteranenmars binnen gemarcheerd. De deelnemers klaptten spontaan de handen op de maat van de muziek van deze mars. (Velen kregen er 'kippenvet' van). Ieder vond het een prachtige vaandel. Mevr. Zuidwegt overhandigde het vaandel met gepaste woorden aan dhr. Van Nassau, zijnde de oudste bestuurder van VOMI Noord-Brabant West.

Dhr. J. Maliepaard stelde dhr. J. Nefs aan onze leden voor. Dhr. Nefs gaf aan dat het VOMI-vaandel een symbool is van gebondenheid, traditie en indentiteit met de veteranenorganisatie die wordt vertegenwoordigd door de VOMI, zijnde de oud Indië- en Nieuw-Guineagangers.

Er was een luid applaus voor de dames en heren die zich hadden ingezet voor het realiseren van dit mooie vaandel en met name voor Mevr. Rommens die samen met een aantal dames het vaandel heeft geborduurd. Aansluitend werden aan hen bloemen overhandigd.

De gehele avond was er een gezellige sfeer van gemoedelijkheid en vriend-

schap. Omstreeks 21.30 uur keerde iedereen tevreden huiswaarts.

Bijeenkomst in Zevenbergen

Op 17 oktober was er weer een druk bezochte bijeenkomst in de gezellige zaal van onze sobat Aarts. Er waren 112 personen aanwezig waarvan 35 dames.

Dhr. Nefs, interim voorzitter, opende de bijeenkomst op de gebruikelijke wijze. Hij spreekt een dankwoord uit voor het tot stand komen van het eigen vaandel en deelt mede dat hij zich bij de eerstkomende algemene ledenvergadering verkiesbaar stelt voor een bestuursfunctie. Hij voerde een terugblik in het verleden en richtte zijn visie naar de toekomst van de VOMI in het algemeen.

J. Maliepaard, vice-voorzitter, sprak de leden toe omtrent zijn 'Toko' (financieel een goed jaar gedraaid). Voorts werden de leden in de gelegenheid gesteld om in te schrijven voor de jaarlijkse kerst-koffietafel voor maximaal 100 deelnemers. Vrij kort daarna ontstond een lange rij voor de inschrijving en wel met contante betaling.

De loterij verliep voorspoedig met een goede opbrengst. Mooie prijzen waren aanwezig. De koffie en de hapjes waren prima verzorgd. Dank aan de medewerkers.

Het was weer een gewone en gezellige praatmiddag, maar als je goed om je heen kijkt, blijkt dat de mensen daar behoefte aan hebben.

In memoriam

Tussen 15 oktober 1999 en heden (20 oktober 2000) hebben we helaas afscheid moeten nemen van een 20-tal van onze leden.

Mogen wij de nabestaanden de menselijke troost en sterkte toewensen met de verwerking van dit verlies. Laten wij hen niet vergeten.

Nieuwjaarsbrief

In het begin van het nieuwe jaar zult u allen onze nieuwjaarsbrief ontvangen met wat gegevens over het afgelopen jaar en onze geplande activiteiten in het nieuwe jaar. Tevens is hierbij ingesloten de bekende acceptgiro voor de contributie voor het jaar 2001. Verzoeken deze girokaart zo spoedig mogelijk verder in te vullen en te verzenden. Bij voorbaat mijn dank.

SOBAT

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op dinsdag 9 januari a.s. houden wij onze nieuwjaarsbijeenkomst in de zaal van onze sobat Aarts, Stationsstr. 37 te Zevenbergen, aanvang 13.30 uur. Noteer deze datum in uw agenda. Tot slot maak ik, namens het bestuur, van deze gelegenheid gebruik al onze leden en hun partners een goed en vooral een gezond 2001 toe te wensen.

Mevr. M.C.A. Looyen-van Reusel

Noord-Holland

Secr. Nico Kuyt
Saulverstr. 91
1561 HC Krommenie
Tel. 075-6283900

Regiobijeenkomsten

Op donderdag 12 oktober 2000 hielden wij onze eerste reünie in het seizoen 2000/2001. Omdat wij voor onze vrienden in het Gooi het vorige seizoen door omstandigheden geen reünie konden organiseren, waren zij deze keer het eerst aan de beurt. De zaal in de Wittebergen vulde zich al vroeg. Ca. 50 personen kwamen opdagen. Na het officiële gedeelte verplaatsten wij ons naar de daarnaast gelegen bar voor het aperitief. Om ca. 13.00 uur werden we getraceerd op een uitstekend koud buffet. Na de loterij en nog nagenoten te hebben van de muziek, gingen allen om ca. 16.00 uur tevreden huiswaarts. Als deze 'Sobat' in uw bus valt zijn ook de bijeenkomsten in de 'Nadorst' te Blokker en die in 'Jansheeren' in Haamkerk alweer verleden tijd.

E. Perboom

Overijssel

Secr. L. Jaspers Fayer
Almeloseweg 80
7691 RG Vriesenveen
Tel. 0546-561348

Rivierenland/Oost Gelderland

Secr. R.W. Gosselink
Koekoekstr. 43
3815 SH Amersfoort
Tel. 033-4724090

Utrecht en 't Gooi

Secr. A.J.B. Martens
Chico Mendesstr. 67
3573 AW Utrecht
Tel./Fax 030-2716895

De bijeenkomst van 21 september in de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn is alweer verleden tijd. Het is voor het bestuur een spannende tijd geweest, want een dag er voor hebben we onze penningmeester, Arie G.A. de Goey, naar het crematorium begeleid. Hij had een groot aandeel in de voorbereiding van die bijeenkomst op zich genomen. Dan bemerk je weer eens goed hoe kwetsbaar we zijn en wat een werk hij verzet heeft en dat allemaal belangeloos. Gelukkig waren velen bij de crematie aanwezig en wat een grote steun was voor zijn vrouw en kinderen. Luitenant Derks, die als gastheer voor de Mariniers optrad, heeft er dan ook alles aan gedaan om deze dag te doen slagen.

De nieuwe voorzitter van onze vereniging heeft hem als dank het VOMI-schild overhandigd, wat een waardig plaatsje zal krijgen op zijn kamer. De heer Herman van Breukelen, zoon van de onlangs overleden voorzitter, had gevraagd even het woord te mogen richten tot de ruim 300 aanwezigen. Hij vertelde hoe zijn vader, vooral in de laatste periode van zijn leven zich met heel zijn wezen bleef inzetten voor zijn sobats. Dit werd met een warm applaus beloond. Voor mijn gevoel kunnen we terug zien op een geslachte bijeenkomst en zal er best wel eens wat mis zijn gegaan en daarvoor onze excuses. We komen in de leeftijd dat er wel gaten vallen in de vereniging, maar het bestuur wil er alles aan doen zolang zij het kunnen. Houdt ons op de hoogte van ziekte en overlijden als dit mogelijk is.

Alleen deze week al weer twee gevallen van overlijden waar niemand iets van wist, dat is toch jammer. Op 16 december a.s. is er, zoals ik in de vorige uitgave al vermeld had een herdenking bij het Monument op de Prinsesselaan 2 te Utrecht. Aanvang 11.00 uur in de Kapel van de Begraafplaats, later de kranslegging bij het Monument en na afloop nog napraten in de Aula (Willibrordkamer

en Maartenkamer). Dit onder genot van een kopje koffie of een drankje.

A.J.B. Martens

De Veluwe

Secr. H.G. de Ruygt
Kleinharversteeg 27
6717 GZ Ede
Tel. 0318-690510

De vakanties zijn weer achter ons. Op 13 september hebben wij onze laatste gezellige middag gehouden in het A.M.T. te Stroe. De opkomst was goed en het was een gezellige middag met muziek en zang. Deze werd verzorgd door de accordeonist Jos Brink uit de Betuwe. Wij vonden het geweldig dat hij voor ons op wilde treden. Hij had er een hele meezing programma van gemaakt met oud Hollandse liedjes. Naar het applaus na afloop te horen was hij daarin wel geslaagd. Tussen gezellig praten en zang door, verzorgde de beheerder met zijn hulpen voor een hapje en een drankje. Nu u dit leest is de eindejaarsdag op 23 november met een rijstmaaltijd in de Gen. Spoorkeuze te Ermelo ook weer achter ons. Verdere activiteiten voor het komende jaar zijn:

4 januari 2001 nieuwjaarsreceptie met een hapje en drankje, om het jaar 2001 weer goed te beginnen.
11 april 2001 onze jaarlijkse jaarvergadering.

Deze middagen worden gehouden in het A.M.T. te Stroe. Noteert u deze data alvast in uw agenda. Wij als bestuur rekenen op een grote opkomst. Gezelligheid kent geen tijd. Daarnaast zijn er natuurlijk nog een aantal aanisbare zaken. Denkt u maar aan de jaarlijkse donaties, die voor de penningmeester en voor VOMI Nederland aanisbaar zijn. U heeft intussen het schrijven van de penningmeester en de acceptgiro al ontvangen. Wilt u zo vriendelijk zijn deze per omgaande te betalen, daar de penningmeester zijn deel dan weer kan afdragen aan VOMI Nederland.

De adressen van de sociale medewerkers zijn:

D.F. Stijl, Thorbeckelaan 54, 7391 LB Twello, tel. 0571-272445

R. Alblas, W. Weigravenlaan 14, ZH Lunteren, tel. 0318-483339. Aarzel niet ze te bellen bij ziekte of overlijden.

Het bestuur van VOMI De Veluwe wenst u allen een goed en gezonde jaarwisseling.

J. Hoevelaken

Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong
Merellaan 247
3145 EJ Maassluis
Tel. 010-5927786
E-mail: jwdjong@kabelfoon.nl

Bestuur

Allereerst wensen wij onze leden prettige Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2001 toe. Onze penningmeester is dankbaar voor de vele vlotte overschrijvingen van de contributie. Diegenen die nog in gebreke zijn gebleven, worden verzocht de contributie op korte termijn over te maken om onnodige aanmaningskosten te vermijden.

Monument Leiden

Zoals verondersteld mag worden is het u bekend dat in samenwerking met de Stichting Militair Indië Monument Leiden, de Wapenbroeders afd. Leiden e.o. en VOMI Zuid-Holland Noord op 23 oktober 1999 een monument in Leiden onthuld werd ter nagedachtenis aan onze in Indië geëneuveld Leidse sabats.

Nu het prachtige indrukwekkende monument er staat, wil de Stichting het monument onderhouden en jaarlijks een herdenking organiseren. Hiervoor is geld nodig en dat ontbreekt de Stichting. De Stichting wil daartoe donateurs werven, daarom doen wij een dringend beroep op onze leden, in het bijzonder op de leden in Leiden en omgeving, om donateur van de Stichting te worden voor minimaal f 10,00 per jaar. Uw donatie kunt u overmaken op bankrekening nr. 80.42.35.279 t.n.v. Stichting Militair Indië Monument, Marie de Lanoystraat 13, 2331 HB Leiden. Uw

bestuur hoopt dat u onze geëneuveld sabats niet vergeet en donateur wordt van de Stichting.

Regio bijeenkomsten

In het voorjaar 2001 zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

Regio Bollenstreek: 16 januari in Lisse in gebouw "De Kleine Engel" aan de Hereweg.

Regio Alphen a/d Rijn: 13 februari in gebouw "De Bron", Troubadourweg in Alphen.

Regio Zoetermeer: 27 februari in het gebouw v/d Schietvereniging, Voorweg 54 A.

Regio Delft: 27 maart in het gebouw van de Drumband onder het viaduct Buitenwatersloot.

Voor alle bijeenkomsten geldt: zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur.

Over bijeenkomsten in Leiden en Nieuwkoop volgen nadere bijzonderheden in de "Sabat" die in februari verschijnt.

Op 17 oktober waren we met een aantal regio-vertegenwoordigers te gast bij Bols in Zoetermeer. Het was een gezellige en leerzame middag.

Op 24 oktober hadden we voor de eerste keer een bijeenkomst in het Voorlichtingscentrum van het Ministerie van Defensie voor onze leden in Den Haag e.o. De opkomst met ca. 95 leden was uitstekend. De zaal met de projectiemogelijkheden is voor dit soort bijeenkomsten uitermate geschikt.

J.W. de Jong

Zuid-Holland Zuid

Secr. H. Barmiento
Lohmanpark 50
2982 VT Ridderkerk
Tel. 0180-463954

Contactmiddag Rotterdam-Ommoord

Op 19 september jl. werd door VOMI Zuid-Holland Zuid in het gerenoveerde "Zorgcentrum Laurens" te Rotterdam-Ommoord een contactmiddag belegd.

Daar de zaal nog niet voldoende voorzien was van gordijnen kon de videopresentatie niet doorgaan, maar in plaats hiervan heeft het COCKTAIL-DUO met viool, zang, piano en Keyboard voor een waardige invul-

ling van deze middag gezorgd.

Ondanks het feit, dat deze 19e september in het teken van Prinsjesdag stond, was de opkomst met ca. 100 personen goed voor een volle zaal. In de pauze vond de gebruikelijke verloting plaats. Wij kunnen terugzien op een gezellige middag met veel onderlinge contacten in een goede sfeer.

Reünie Breda

Ook dit jaar heeft VOMI Zuid-Holland Zuid een reünie in een kazerne kunnen realiseren en wel in de Trip van Zoutlandkazerne te Breda.

Zowel op 24 als op 26 oktober jl. waren 220 VOMI-leden met partners met bussen vanuit de diverse plaatsen naar Breda gekomen om met elkaar een gezellige dag te hebben.

Herman Schax, onze voorzitter heeft beide dagen alle aanwezigen verwelkomd, waarna ook de Majoor v.d. Boom, plv. Cdt. Garnizoen Breda het prettig vond deze dagen de gastheer te mogen zijn van Indiëveteranen.

In de hal van het ontvangstgebouw waren 3 stands opgesteld, t.w. sabat Maliepaard met echtgenote, die fraai houtsnijwerk uit Indonesië met nog vele andere artikelen uit Indonesië had uitgesteld; de toko van de VOMI met Leen van Eyk en Tjibbe Gaastra, die ook hun scala aan artikelen hadden uitgesteld en de heer en mev.

Van Diejen van PRO REGE waren met de bekende stand aanwezig. Zo was er voor elk wat wils om mee naar huis te nemen als herinnering aan deze dagen.

In de kazerne is een Poolse museum, dat door vele sabats is bezocht en waar via videofilm en foto's het aandeel van de Poolse soldaten in de gevechten in Brabant duidelijk werd getoond.

Over de nasi-maaltijd kan gezegd worden, dat men in deze kazerne over prima koks beschikt, want de maaltijd was voortreffelijk.

Na de lunch hebben velen nog een bezoekje gebracht aan de O. & O. shop, waar allerlei artikelen te koop waren, meestal in camouflagekleur.

Na een kopje koffie en de uitdeling van de broodjes voor onderweg werd om ca. 16.00 uur de terugtocht aanvaard en reden de bussen weg om allen op hun bestemming te brengen. Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagde reünie.

Giften

VOMI Zuid-Holland Zuid ontving de volgende giften:

Bij overlijden van het lid L. Hoornweg van Rij f 100,00.

Ter gelegenheid van de onthulling van het monument in Dirksland van mevr. H.D. Hoogstraten-Barendregt f 100,00.

Nieuwjaarsreceptie

VOMI Zuid-Holland Zuid zal het jaar 2001 beginnen met de gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie. Deze zal worden gehouden op dinsdag 9 januari a.s. in het Partycentrum Jaap v.d. Graaf, Kievitsweg 107 te Ridderkerk.

Zaal open 13.00 uur;

aanvang 14.00 uur.

Parkeergelegenheid in de naaste omgeving.

Vanuit alle richtingen de borden **POLITIE** volgen bij binnenkomst Ridderkerk. Het Partycentrum ligt schuin tegenover het politiebureau. Openbaar vervoer: diverse busdiensten vanuit de omliggende plaatsen: vanuit Rotterdam bus 140, vertrek Kralingse Zoom; Vanaf Zuidplein bus 144.

H. Barmentlo

Limburg

Secr. L.C. Zéguers
Zonstraat 118
5463 AE Kerkrade
Tel. 045-5454013

Het eerste jaar van deze eeuw loopt, wanneer deze 'Sobat' bij u in de bus valt, weer snel ten einde.

Terugblikkend kan ieder voor zich zien wat er van de goede voornemens, die hij af zij aan het begin van deze eeuw gemaakt heeft, terecht gekomen is.

Wij, het bestuur en de contactpersonen van VOMI Limburg, spreken de hoop uit dat de wijzer van de weegschaal van het leven in deze voor u naar de positieve kant uitslaat. Helaas is dat echter niet voor iedereen het geval geweest, waarbij onze gedachten uitgaan naar hen die ons door overlijden ontvallen zijn. Wij zullen hen niet vergeten en hen bij al onze bijeenkomsten steeds in stilte blijven gedenken. Tevens spreken wij hierbij de hoop uit dat de familie-

leden van de overledenen de kracht en sterkte mogen ontvangen om dit verlies te dragen.

VOMI Limburg kan terugzien op een druk jaar met nogal wat activiteiten, zoals o.a. de gehouden veteranen bijeenkomsten, verspreid over de gehele provincie. Jammer genoeg zijn enkele van deze bijeenkomsten minder goed bezocht geweest. Voor het komende jaar liggen plannen klaar om onze leden nog beter te informeren m.b.t. de te organiseren activiteiten, waardoor, naar wij hopen, dan ook meer sobats die activiteiten zullen bijwonen.

In de zogeheten decembermailing (versturd tegelijkertijd met de acceptatiekaarten voor het betalen van de contributie voor het jaar 2001) gaan wij hierop uitvoeriger in. Verder maken wij bij deze van de gelegenheid gebruik om iedereen die, op welke wijze en in welke mate dan ook het bestuur in haar werkzaamheden bijgestaan hebben, van harte daarvoor dank te zeggen. Tenslotte wenst het bestuur en de contactpersonen u allen bijzonder fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling, een gelukkig nieuwjaar en een voorspoedig (en hopelijk gezond) jaar 2001.

L.C. Zéguers

Zeeland

Secr. J. Kloet
Laan van Barbestein 8
4451 AH Heinkenszand
Tel. 0113-551738

Regio-bijeenkomsten

Op de volgende middagen zijn alle leden en hun partner van harte welkom op de regio-bijeenkomsten in 2001. Een mooie gelegenheid om oude sobats en misschien maats weer te ontmoeten.

Oostburg (De vier emmers) op vrijdag 12 januari

Axel (De Molenhof) op woensdag 17 januari

Meliskerke (Ons Huis) op donderdag 25 januari

Haamstede (De Molenberg) op vrijdag 2 februari

Sint Maartensdijk (Haestinghe) op donderdag 8 februari

Goes (De Spinne) op dinsdag 13 februari

Alle bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur.

Groepsreis Woningen

Zie verslag elders in dit blad.

Dhr. en Mevr. Boel bedanken alle reisgenoten van de reis Woningen 18-22 sept. voor de belangstelling, bloemen, kaarten en telefoontjes. Dit warme medeleven heeft hen goed gedaan en hebben dit zeer gewaardeerd. Wat haar arm betreft, deze geneest voorspoedig.

Monument Hansweert

Enige jaren geleden tijdens een dodenherdenking in Roermond, kreeg een VOMI-lid het idee om ook in Hansweert een monument te realiseren. Nu na 51 jaar en geheel op eigen initiatief, is het er dan toch van gekomen. Dit initiatief is van dhr. M. Opmeer. Hij alleen heeft geheel op zijn eigen manier het geld voor dit monument bij elkaar gebracht.



Zaterdagmorgen, 28 okt., is het herinneringsmonument ter nagedachtenis aan de drie gesneuvelde militairen in voormalig Ned.-Indië onthuld. Het monument staat bij de ingang van de Algemene begraafplaats. De drie gesneuvelde militairen uit Hansweert hebben in het hart van hun geboortedorp nu een eigen monument gekregen. Het was een eenvoudige indrukwekkende plechtigheid, waarbij onze voorzitter, Frans Smoorenburg, een duidelijke krachtige en emotionele toespraak hield.

Het bestuur wenst een ieder een vredig en gelukkige Kerst, een goede jaarwisseling en een heel voorspoedig en gezond 2001 met allen die u lief en dierbaar zijn.

J. Kloet

Flevoland

Secr. Overgriend 13
1356 EA Almere
Tel. 036-5318672



Kerstmis in voormalig N.O. Indië.



Zaterdag 5 mei: Wageningen

Naar wij mogen aannemen zal op zaterdag 5 mei a.s. de gebruikelijke parade te Wageningen door ZKH Prins Bernhard worden afgenomen. U kunt zich voor het meedoen aan deze parade opgeven bij de secretaris van uw vereniging of bij de heer F.J.F. Smaorenburg, Koedijk 2, 4413 RD Krabbendijke. Bij de opgave vermelden of u alleen komt of vergezeld bent van een begeleid(s)er.

Niet vergeten: nu opgeven!



V.O.M.I.

Onderscheidingen

Met gepaste trots melden wij dat is uitgereikt aan:

W.G.A. Faber 4-4 R.I. - Ermelo
Draaginsigne voor Gewonden - 23.XII.91

H. Hamberg 4-4 R.I. - Schoonoord
Draaginsigne voor Gewonden - 17.X.96

J.A.H. Lensink - 's-Gravenhage
Draaginsigne voor Gewonden - 18.X.00

A.J. van de Wetering - Eindhoven
The Distinguished Merit Cross met Ster en Palm - 23.IX.00
The Commemorative War Medal of General Eisenhower - 23.IX.00

Voor de dragers van het gewonden Insigne zijn wij bijzonder verheugd met deze uiteindelijke erkenning en de Draggers van het Ereteken voor Orde en Vrede onze oprechte gelukwensen met Uw onderscheidingen.

Voor U allen ons Ere-salutt!

V.B.





SOBAT

Naar het monument

Hij is weer naar het monument gegaan

Op een gratis kaartje naar Roermond
De auto moet hij laten staan
Hij is niet meer zo gezond
Hij herinnert zich daar al zijn maten
De warmte van het verre land
Hoe ze er voor 't eerst nasi aten
Hoe bang ze waren - dat scheidt een band
Na afloop drinkt hij een pils of twee
Zingt lachend de oude liedjes mee
Maar 's avonds zit hij stil voor de tv
Zijn vrouw vraagt - moet je niet wat eten?
Hij zegt - Henk is ook al overleden

Indonesië was 'ons Indië' toen
Het werd beroofd en vertrapt door de Jap
Zij gingen er heen om die te verslaan
Verzeilden in opstand, in de bersiap

Argeloos, jong en onervaren
Vochten zij toch voor vrede in een land
Heet en vreemd en vol van gevaren
En daardoor nu aan hen verwant

Waar de bendes werden verdreven
Keerde het lachende leven terug
Orde en vrede hebben zij gegeven
Maar het vaderland werd stug

Zij kregen een lintje en nog iets
Een erepoort en een nieuwe fiets
Maar de landgenoten wilden niet horen
Hoe Indonesië werd geboren

Was 't uit schaamte voor de koloniale tijd
De soldaten kregen heel alleen de schuld
Van de eeuwenlange strijd
Waarom werden zij in een boetekleed gehuld?

Maar zij wilden de kampongs
bevrijden
En geen laffe wreedheid bovenal
Daar gingen zij juist tegen strijden
Vele vonden een tropengraf,
duizenden in getal
Vaak liggen er bloemen
Daar rusten ze allemaal
Naast Simon Spoor, hun generaal

Hij is weer naar het monument
gegaan
Op een gratis kaartje naar Roermond
De auto moet hij laten staan
Hij is niet meer zo gezond
Hij herinnert zich met al zijn maten
De warmte van het verre land
Hoe ze er voor 't eerst nasi aten
Hoe bang ze waren - dat scheidt een band

Mijn man is een Indiëveteraan

Mijn man is een Indiëveteraan
Als er tranen in zijn ogen staan
Probeert hij daar iets mee te zeggen
Wat hij nog niet uit kan leggen

Toen hij terugkwam uit de Oost
Zo jong, gebruind en zorgeloos
Heeft hij, terwijl hij naar mij lacht
De oorlog voor mij meegebracht

Ik droomde van een toekomst samen
Bedacht wel honderd kindernamen
Ik heb zo lang op hem gewacht
Geleefd op brieven, aan hem
gedacht

Vele jaren ging het zo goed
Misschien was dat wel levensmoed
Soms schrok hij van een vage geur
En lette altijd op de deur

Mijn man is Indiëveteraan
Als er tranen in zijn ogen staan
Probeert hij daarmee iets te zeggen
Wat hij nog niet uit kan leggen

Diepe wanhoop in zo'n nacht
Een radeloze klacht
We huilen samen, wang aan wang
Een oorlog duurt een leven lang
Een oorlog duurt een leven lang

Bange nachten zijn gekomen
Hij beleeft Indië in zijn dromen
Schreeuwt en zweet en ligt te beven
Tot mijn armen kalmtte geven

Ik draag hem door de bange uren
Verdraag zijn zwijgend peinzend
turen
Ik zal nooit bij iemand klagen
Maar zit vol met duizend vragen

Mijn man is Indiëveteraan
Als er tranen in zijn ogen staan
Probeert hij daarmee iets te zeggen
Wat hij nog niet uit kan leggen

Toen hij terugkwam uit de Oost
Zo jong, gebruind en zorgeloos
Heeft hij, terwijl hij naar mij lacht
De oorlog voor mij meegebracht
De oorlog voor mij meegebracht

*Tekst: Andreas Schelthout
Arrangement: Christian Grotenberg
Muziek: Sebastiaan Schelthout/Wieteke van Dort*

Bovenstaande twee liedjes werden speciaal geschreven voor de reünie van de Stoottroepen op 31 augustus 1999 in de 'Harskamp'.

Nieuwe leden sinds Sobat 73

Het ledental blijft groeien maar er is nog plaats genoeg voor nieuwe leden.

Opstelling nieuw-ingevoerde leden sinds vorige "Sobat".

Naam:	Woonplaats:	Land:	Naam:	Woonplaats:	Land:
Houded H.	Akkrum		Coenraats J.G.	Gouda	
Veen C. van	Alblasserdam		Heelinga C.B.	Haaksbergen	
Baan J.H. v.d.	Alphen a/d Rijn		Bakker A.	Haarlem	
Bechtold A.W.	Amsterdam		Augustinus J.J.	Halsteren	
Hein R.	Apeldoorn		Goetheer G.J.J.	Hansweert	
Simonides P.	Arnhem		Eijkeren A. van	Hansweert	
Kooistra P.	Assen		Darrestein L.	Harmelen	
Waveren M. van	Assen		Alferink J.	Heesch	
Buys A.	Baarn		Gaag W.H. van de	Heinenoord	
Krul C.	Beesd		Borremans C.J.	Hellevoetsluis	
Loos A.	Bergeyk		Lekkerkerk K.C.	Hellevoetsluis	
Happen A. van	Best		Helser L.B.C.	Helmond	
Roon J. van	Beverwijk		Mettes S.	Hendrik Ido Ambacht	
Zuidema B.	Boijl		Hollander H.	Hengelo	
Nijlof F.	Bovensmilde		Rademaker L.	Hengelo	
Leest M.J. van	Breda		Doorn A.J. van	IJsselstein	
Velzen C.J. van	Brielle				
Spoor W.T.	Brielle		Korthuis L.	Lethbridge ALTA TIK 0T1 Canada	
Holstein J.L.	Capelle a/d IJssel		Preyde G.J.	Loon op Zand	
Messemaker W.P.	Capelle a/d IJssel		Bax J.A.	Luykgestel	
Kaa D. v.d.	De Bilt		Woudenberg P. van	Maartensdijk	
Plek H.	De Blesse		Bos C.	Maasdam	
Calf J.	De Blesse		Janssen J.A.	Middelburg	
Koning G.	Deilfsijl		Peeman D.	Middelharnis	
Lindt D.J.	Den Haag		Dubbeld J.	Middelharnis	
Hertog S. den	Den Haag		Spaans M.	Mierlo	
Mooijman C.	Den Haag		Vellekoop J.	Noaldwijk	
Rust J.	Den Haag		Dijk R. van	Naarden	
Hoen L.A.	Devanter		Jagt H. van der	Nieuw-Beijerland	
Bolte K.H.	Dordrecht		Kok S.J.	Nijmegen	
Hoeks C.P.	Dordrecht		Moerkerken A.J.	Nijmegen	
Knol-de Groot A.F.	Drachten		Koopman-Zwier S.	Noordwolde	
Vliet J.C. van	Driebergen		Schnoor G.E.	Noordwolde	
Vos H.	Enschede		Notenboom J.	Numansdorp	
Feijen M.W.L.	Eiten Leur		Holleman H.	Numansdorp	
Postma Th.	Fergus Ont. N1M 3P1	Canada	Kooij P.M. v.d.	Oegstgeest	
Verhagen G.	Geldermalsen		Velde J. van der	Oldelamer	
Cordier de Croust L.R.	Gilze		Wilderdiak A.G.	Oldenzaal	

SOBAT

Naam:	Woonplaats:	Land:	Naam:	Woonplaats:	Land:
Horstmanshoff W.N.	Oosterhout		Vries P. de	Wolvega	
Linders T.	Oss		Damhuis J.P.H.	Wolvega	
Stel-Dekker J. v.d.	Oud-Beijerland		Witteveen U.	Wolvega	
Ernest M.	Oud-Gastel		Kranenburg H.C. van	Wolvega	
Sandifort M.C.	Ouddorp		Mulder N.R.	Wolvega	
Homcoet A. van	Papendrecht		Samplonius D.	Wolvega	
Mastenbroek J.	Paterswolde		Pen L.	Wolvega	
Oers J.W. van	Prinsenbeek		Kraak-Dijkstra N.	Wolvega	
Schram A.	Puttershoek		Hoekstra E.	Wolvega	
Enst J.H. van	Raalte		Hofstra F.	Wolvega	
Ginneken L.J.W. van	Roosendaal		Jonink M.	Wolvega	
Eekelen A.M.M. van	Roosendaal		Spijker G.	Wolvega	
Klooster A. ten	Roosendaal		Boer P. de	Wolvega	
Appeldoorn Th.	Roosendaal		Kuipers M.J.	Wolvega	
Hoogbruin J.G.	Rotterdam		Akker R.J. van den	Wolvega	
Smits H.J.	Rotterdam		Engelenburg P.	Zaltbommel	
Baartman M.	Rotterdam		Schijven N.	Zegge	
Stout P.	Rotterdam		Oudenhoven J. van den	Zuid-Beijerland	
Clarijs G.P.	Rotterdam		Macheilse P.	Fijnaart	
Bartsch R.	Rotterdam		Neefs K.C.	Zundert	
Blom W.	Rotterdam		Hoogland J.	Rotterdam	
Wijngaard F.	Rotterdam		Vermaas P.	Uithoorn	
Helliendoorn G.H.N.	Rotterdam		Kraackman J.A.	Heiloo	
Steenbergen A. van	Rotterdam		Freitas L.A. de	Hoogvliet	
Lahnstein G.	Rotterdam		Groot A. de	Balk	
Vink G.	Rotterdam		Stouten Th.H.	Rotterdam	
Hoek van Dijke J.	Rotterdam		Krul H.	Warns	
Weerts J.C.	Rotterdam		Kramer Y.E.	Koudam	
Kranendonk H. Tj.	Steggerda		Vries Y. de	Molkwerum	
Vent Z.J. de	Steggerda		Haijtema Sj.	Molkwerum	
Kooijman J.C.	Stellendam		Patist W.P.I.	Nijsholtpade	
Kanits K.H.	Terneuzen		Vos L. de	Ooltgensplaat	
Kuijpers W.P.A.	Tilburg		Valk G. v.d.	Middelhamis	
Arends W.H.	Twello				
Broekman L.	Utrecht				
Bouwens J.	Valkenswaard				
Mondelsohn E.A.F.	Veldhoven				
Houdijk J.	Vlaardingen				
Veen T.M. van	Voorschoten				
Eyndhoven T.	Vught				
Marskamp A.	Wilsum				
Heide J.	Wolvega				
Smit I.	Wolvega				

Reisverslag veteranentrip naar Belgische slagvelden

Belgisch oorlogskerkhof te Keiem.

België, slagveld van Europa II
Vorig jaar zijn de eerste reizen gemaakt naar de slagvelden van Europa. Gezien het korte tijdsbestek (drie dagen) heeft dit jaar een vervolg plaats gevonden, waarbij in september/oktober 2000 nog weer een herhalingsreis. De leiding was in handen van Coen Deering, die van de slagvelden in België en Luxemburg studie heeft gemaakt.

Vol goede moed vertrokken wij (AVOM, VOML, Bond van Wapenbroeders, COM) op maandag 27 maart met twee busjes naar België. Op de "Brienenoord" was het mis. Een file van acht kilometer. Bij nader inzien hadden wij de rechterkant van de brug moeten nemen. Een foutje van Coen! In overleg met de overige inzittenden werd besloten - in het hotel - een extra drankje als compensatie te eisen. "Met algemene stemmen aangenomen".

Na een koffiestop (een half uur vertraging op het schema) in Gent, in stevig tempo door naar het oorlogsgebied. De eerste plaats die wij een bezoek brachten was Keiem. Op het Belgisch oorlogskerkhof legden de zestien deelnemers een paarse tulp op even zovele graven. Knulletjes van slechts zestien jaar temidden van graven van onbekenden en hun oudere kompanen.

Daarna Dirkamuide. Na de val van Antwerpen in 1914 werd een groot gebied onder water gezet. Het Belgische leger onder leiding van Koning Albert, versterkt met Engelse mariniers, trok zich terug achter het riviertje De IJzer. Ideaal was dat niet: de legers zaten opgesloten tussen water en front. Ter nagedachtenis aan de vele gesneuvelde Belgische (zeg "Vlaamse") militairen is een gedenkteken opgericht in de vorm van een hoge toren. Aan de binnenzijde, bestaande uit 22 verdiepingen, is een tentoonstelling ingericht die een duidelijk beeld geeft over het verloop van de strijd. Aan en langs De IJzer is vooral in loopgraven om iedere vierkante meter hevig gevochten.

Het aantal gesneuvelden en vermisten is nooit precies vastgesteld.

Het volgende bezoek was de plaats Ieper, de verzamelplaats van voornamelijk Engelse legers. Bekend is de

deel van de groep zich toch op dit uitermate indrukwekkend Engelse gebied eer bracht aan de 12.000 graven. Aan de voet van het monument van de door Australische troepen verover-



Menenpoort. Hierdoor vertrokken de troepen naar het front. Bij de wederopbouw van het stadje is deze poort in ere hersteld. Aan de binnenzijde zijn de namen van 54.896 gesneuvelde Britse militairen gebeiteld. Iedere avond wordt om acht uur de Last Post geblazen. Er liggen vele, vele erekerkhoven rond en in Ieper. Een aantal werd bezocht. Er werden telkenmale bloemen gelegd bij het desbetreffend monument.

Onze tocht ging verder naar Zillebeke, waar - speciaal voor onze groep geopend - een privé-museum met een prachtige en verrassende verzameling werd bezocht: het Hooge Crater museum. Daarna nog naar Hill 60, een stuk ongerept (wat heet?) oorlogsgebied in bezit van een Engelse baron, die het weigert te verkopen en 'aanhoudt als eerbetoen aan gesneuvelde familieleden, compleet in bunkers, loopgraven, roestend oorlogstuig, kraters en wat meer. Inmiddels sloeg het weer onbarmhartig om: storm, regen, hagel.

En dat was ook het geval te Zillebeke, bij het grootste oorlogskerkhof "Tyne Cot Cemetery", waar het grootste

de bunker werden ook weer bloemen gelegd.

Een lange tocht, dwars door België, "autoroute de Wallonie", lang, mede veroorzaakt doordat - vanwege het nu werkelijk losgebarsten noodweer - onze reisleider de afslag miste ("Foutje van Coen") bracht ons ten slotte in Saint Hubert, in ons hotel. Na het drinken van een borrel van Coen (hij wist van niets) en een vorstelijk viergangen diner met een goed glas wijn vertoende Kees Tholens de door hem verleden reis vervaardigde video-film. Daarna genoten we van een goede doch korte nachtrust.

De tweede dag (28 maart) begon met het ontbijt om half acht. De start was reuze goed, nl. een bezoek aan een brouwerij van Diskirch in het Groothertogdom Luxemburg. Na een interessante rondleiding was het proeven geblazen. Helaas was de tijd te kort om het bier goed te beoordelen! De reisleider (achter een glas limonade) had ineens haast. Waarschijnlijk was de bierlucht te veel voor hem.

De volgende stop was Eitelbrück voor

een bezoek aan het generaal Patton Museum. Meer dan duizend foto's en documenten geven een overzicht van de Duitse inval, bezetting en onderdrukking met de verschrikkelijke gevolgen. De bevrijding kwam door het derde Amerikaanse leger onder bevel van Generaal Patton. (Eitelbrück - "Patton city") N.B. Ook dit museum was speciaal voor de groep open. Het laatste bezoek van deze dag gold La Roche, de plaats waar beide legers op 16 december 1944 elkaar bevochten. Eerst ingenomen door een Duitse pantserdivisie, naderhand volledig verwoest door een Amerikaanse bombardement, werd de plaats op 10 januari 1945 door Amerikanen en Schotten veroverd. Het "Museum van de slag in de Ardennen" (heel goed en privé) werd bezocht. Wederom een fantastisch viergangen diner en een video-film over de bevrijding van Nederland door het Canadese leger.

Voor de laatste dag was een pittig programma gemaakt. Waarschijnlijk met de idee: "Morgen kunnen ze uitrusten". Via Grupont, waar bloemen werden gelegd bij het monument van de mijnopruimdienst (tijdens en na 'the battle of the bulge' moesten natuurlijk veel mijnen onschadelijk worden gemaakt, waarbij ook veel slachtoffers vielen), Bure (vreselijke gevechten tussen Belgische SAS eenheid, Engelse parachutisten en SS troepen: 210 doden) waar bij de kerk eveneens bloemen werden gelegd naar Celles. (Ook hier was het historisch café open voor onze veteranengroep). Op de vijsprong van de weg naar Dinant reed op 24 december 1944 een leidende Duitse tank van het type Panther op een mijn. De commandant van de tankcolonne vroeg aan de eigenaresse van het café op deze hoek de afstand naar Dinant. Gezien het aantal kilometers (8), dat was ver-

meld op een bord langs de weg, vertelde mevrouw Monique de waarheid, maar ook, dat de weg de dag ervoor door Amerikanen was ondermijnd, hetgeen echter niet waar was. De commandant besloot niet verder te gaan. Achteraf gezien hadden de Duitsers zo naar de Maas kunnen af dalen, deze oversteken om verder op te rukken in de richting Antwerpen. De opmars is te Celles gestopt. Dit voorval wordt beschouwd als een keerpunt in het Ardennenoffensief. Marthe Monique heeft later de hoogste onderscheiding ontvangen. (De reisleader heeft de inmiddels overleden vrouw persoonlijk gekend en ook wel met haar gesproken). Bloemen werden weer gelegd bij het monument te Hermeton sur Meuse. Engelse troepen staken daar de Maas over ter ontzetting van Bastogne, maar werden aan de andere kant verast door SS pantserdivisie Das Reich. Bittere gevechten, waarbij ook het Waals verzet heeft mee geholpen. In Brûly-la-Pêche is in mei/juni 1940 een compleet Duits hoofdkwartier gebouwd als onderkomen voor Hitler en zijn staf. Paviljoens en de Führerbunker zijn bewaard gebleven. Nu ingericht als museum. (En het wordt eentonig: ook dit museum voor de AVOM/COM/VOMI/BvW- groep door Coen's voorbereiding en inspanningen door toeristenbureau Couvin speciaal: verwarmd!, open). Van hieruit leidde Hitler de Franse campagne en de invasie naar Engeland. In het eerste originele paviljoen (woonkamer van de Führer) is een tentoonstelling ingericht over het hoofdkwartier, waarbij gebouwen in het piekleine gehucht Brûly-la-Pêche tevens werden gebruikt als school, café en kerk. Het tweede paviljoen (de oude ontvangstruimte en eetkamer) is gewijd aan een - gedeeltelijk ondergronds dorp - soort kampement van het verzet uit de regio, compleet met schietbanen, garages,

ziekenzaal, stormbaan. Hier werden de maquisards opgeleid. Men mag 't vergelijken met een kleine kazerne. Vanuit de lucht niet waarneembaar! Zo dicht bij het Duitse hoofdkwartier is het bizar dat de bezetter het nooit heeft ontdekt. Te bezichtigen ook is de bunker van gewapend beton van een dikke twee meter als muren en als dak, beveiligd met ijzeren kluisdeuren waar fort Knox jaloers op kan zijn. Slechts plaats voor een ijzeren bed, een tafeltje en de hondenmand! De rest van de middag hebben we besteed voor een bezoek aan de citadel van Dinant. Zeer imposant bouwwerk dat diende als fort ter bescherming van de Moosvallei. Veel herinneringen zijn nog aanwezig aan de Nederlandse bezetting van 1830. Ook aan het vreselijke gevecht 1914 in een doodlopende gang tussen Franse en Duitse troepen. Gevochten tot de laatste man. Bloemen werden gelegd bij het monument waar de (toen zeer jonge luitenant) latere Franse president De Gaulle gewond raakte.

Om 16.00 uur werd gestart naar Rotterdam, waar wij ongeveer te 20.00 uur gezond en wel, maar zeer vermoeid, aankwamen. Het waren drukke maar zeer leerzame dagen, waarin de geschiedenis tot leven is gekomen. Met dank aan Coen als reisleader en chauffeur tevens Chris (Mark) als bestuurder van het andere busje. Zij hebben - na ongeveer twaalfhonderd kilometer - ons weer veilig thuis gebracht. Tenslotte: jammer dat op deze derde dag door opkomende ziektesymptomen ons Limburgs AVOM-lid en wandelpeloton Jacques Coenen moest uitvallen. Hij ging met de trein terug naar Heiden. Wij waren verzekerd!

H.W. Schox (VOMI ZHZ)

Reis naar St. Hubert

Van maandag 26 t/m woensdag 28 maart 2001 organiseert en begeleidt Coen Deerting zijn vijfde reis naar Saint Hubert. België, slagveld van Europa met bezoek aan Margraten, Henri la Chapelle en fort

Eben-Eymael; oorlogsmuseum van Hastère en brouwerij te Mariembourg, militaire musea op de Citadel van Namen en fort Breendonk (Belgisch 'araniehotel'). Kamers met alle comfort, volledige verzorging, consumpties, entrees,

vervoer, programma's, verzekering. Hotel, waar oorlogscorrespondent Ernest Hemmingway tijdens het Ardennenoffensief in 1944 verbleef. f 400,- p.p. (all-in dus). Informatie: 0180-313647 (tel. en fax).

Het bestaan van de Lucht Verplegings Compagnie (L.V.C.)

Aangaande het artikel omtrent de fusie tussen A.A.T. en Intendance Troepen in "Sobat" van oktober jl., dat er ooit eens een Lucht Verplegings Compagnie is geformeerd in de periode 1945 - 1950, het volgende:

Met de Japanse bezetting van Nederlands-Indië zijn er een aantal KNIL M.L.-piloten met hun vliegtuigen naar Australië uitgeweken, welke het laatste jaar van de bezetting '44-'45 vanuit Borneo (Balikpapan) voedsel hebben gedropt boven de Interneringskampen. Zie hiervoor literatuur in de Bibliotheek.

Dit is overgenomen door de Engelsen en voortgezet door het KNIL, met aanvullingen van OVW- en dienstplichtige militairen vanuit andere onderdelen, met als commandant Kolonel D.L. Asjes op 15 augustus 1945 (R.A.P.W.I.) en later als L.V.C. door Kapitein De Haan van het KNIL, met als thuisbasis Tjililitan en detachementen op Java en Sumatra.

Op 9-3-1947 was er een grote luchtvaartdag op het vliegveld Kemajoran. De Luchtverpleging is ingezet voor droppings met dakota's boven de geïsoleerde voorposten, welke moeilijk te bereiken waren en verder bij de 1e Politie Actie (21 juli 1947) en de 2e politieke actie (19 december 1948), vooral bij de luchtlanding op het vliegveld Magoewo (Yogyakarta).



Een dropping op Benkoelen (Zuid-Sumatra)

De Para's (400) zijn vanaf het vliegveld Andir bij Bandung met 16 dakota's van de M.L. gedropt boven het vliegveld van Magoewo.

De commando's (400) + stoottroepen werden vanuit het vliegveld Kalibanteng bij Semarang ingevlo-

gen met 10 dakota's van de M.L.D. Soerabaya en 10 dakota's van de K.L.M. met hun bemanning en werden bevoorradt door de L.V.C. (Operatie Kraai).

Deze actie is nogmaals herhaald op 29 december 1948 boven de olievelden van Djambi op Zuid-Sumatra met medewerking van de L.V.C.

Er zijn in totaal 2600 manschappen en 80 jeeps vervoerd, gecoördineerd door C.M.V. - L.V.C. Het droppen was niet zonder gevaar, daar wij op 15-6-1949 de Sgt.-vlieger D.H. Berchout (L.S.K.) hebben moeten missen door een beschieting tijdens een dropping. We werden later dan ook nogal eens geëscorteerd door een Spitfire van het 322e Squadron.



Aankomst Amerikaanse journalisten.

Verder hebben we als L.V.C. Amerikaanse journalisten en de Sultan van Yogyakarta ingevlogen met een witte jeep (UNCI) van de United Nations.



Man met actetas is de Sultan van Yokja.

De journalisten moesten rapporten maken van de overname van het gebied Wonosari - Wonosobo (Midden-Java).

Deze zijn allen gecrasht (10) in de buurt van Bombay op 12 juli 1949 op

de thuisreis met de "Franker".

Verder hebben we die dag een partij nieuwe fietsen achter gelaten op het Jappenvliegveld (een grasbaan) voor de TNI. Deze schitterden van afwezigheid.

Na een oproep met foto's in "Sobat" van februari 1999 geplaatst te hebben, zijn we er in geslaagd een adresbestand bij elkaar te krijgen van 60 veteranen, die gediend hadden bij de L.V.C. Hierna werd een commissie gevormd voor het organiseren van een reünie, die plaats heeft gevonden in de Kumpulan van Huize Bronbeek te Arnhem op 16 september 1999.

We zijn op 14 september 2000 te gast geweest op de veteranendag van de Koninklijke Luchtmacht te Soesterberg.

Onze volgende reünie hopen we op 12 april 2001 te mogen houden, wederom in de Kumpulan van Huize Bronbeek. Dit alles na 50 jaar. Dit had echter wel veel eerder kunnen gebeuren, doch wij (L.V.C.) zijn echter door niemand benaderd voor deelname aan een reünie. Nu zelfs nog niet, nu blijkt dat we ineens ingedeeld zijn bij de A.A.T. De L.V.C. is in al die jaren (50 jaar) in de vergetelheid geraakt. We hebben zelfs nog geen 3 jaarsterren mogen ontvangen op onze rood-wit-blauw batton, terwijl we een vliegtoelage hadden vanwege gevaar voor eigen leven.

Bij de S.D.V. en de Sectie Luchtmacht Historie was de L.V.C. totaal onbekend.

28-07-1950 is het KNIL ontbonden en 27 december 1949 is de M.L. overgegaan in het Indonesische Leger (A.U.R.I.), wat tevens het einde was van het bestaan van de L.V.C. en als 1e Regiment 41e Afdeling P.D.A. zijn we in 1950 gerepatriëerd.

In het veteranenregister zijn we sinds 16 september 1999 opgenomen als erkende Groep L.V.C. en sinds 2 mei 2000 in het Veteranenbestand van de Koninklijke Luchtmacht.

Namens de reünie-commissie
G. Uildriks, tel. 0592-459177

Voor U gelezen

Douwes Dekkerhuis

In Rangkas Bitung, de hoofdplaats van het regentschap Lebak in Banten (Bantam), leeft de herinnering aan Multatuli (Eduard Douwes Dekker), de auteur van de Max Havelaar, nog altijd voort.

Een korte periode, van 21 januari tot 4 april 1857 was Douwes Dekker assistent-resident van Lebak. Het huis waarin hij toen woonde, is er nog en staat op korte afstand van de Jalan Multatuli, één van de hoofdstraten van Rangkas Bitung. Het maakt tegenwoordig deel uit van het complex van het Centrale Ziekenhuis in deze plaats. Sommige kamers zijn in gebruik als kantoren van de plaatselijke gezondheidszorg en één kamer met oud-Hollandse tegels is het kantoor van het hoofd van de plaatselijke afdeling van het Ministerie van Gezondheid.

Niet iedereen in Rangkas Bitung is nog bekend met de man die het plaatsje bekend maakte.

"Eerlijk gezegd, weet ik het niet goed. Er is hier een weg, die Multatuli heet en een huis dat zo heet. Men zegt, dat het huis toebehoorde aan een man, die Wes Dakar (Douwes Dekker) heette. Ik weet niet wie dat was. Misschien was het een Hollander, omdat veel Nederlandse toeristen hier komen om het huis te zien", zegt een becakbestuurder, een inwoner van Rangkas Bitung.

Volgens Asep Sahdiana, woordvoerder van het regentschap Lebak, resten er nog slechts drie originele onderdelen van het huis van Douwes Dekker, t.w. een verwaarloosde put voor drinkwater, die voor het huis ligt, de Hollandse regels in één van de kamers en de drie meter lange dakgevel aan de linker kant van het huis.

De vroegere woning van Adipati Natanegara, Regent van Lebak en tegenspeler van Douwes Dekker, ziet er beter uit. Het is nog steeds de ambtswoning van de Regent en hoewel het gerenoveerd is, heeft het nog vrijwel hetzelfde aanzien als in de tijd van Karta Natanegara.

Het graf van Karta Natanegara, dat achter de daar dichtbij zijnde Al Araf Moskee ligt, wordt door de bevolking als heilig beschouwd.

Een interessant trekje van Jalan

Multatuli is, dat de twee huizen, dat van Regent Karta Natanegara en dat van Douwes Dekker, tegenover elkaar liggen, als het ware symboliserend dat de twee mannen voor eeuwig strijdend tegenover elkaar staan.

Bron: The Jakarta Post, resp. het onafh. Indisch tijdschrift "Moesson".

"De vaandrig".
Ingezonden door RG

EEN VERZOEK AAN AL ONZE LEDEN

sociale
VOMI

Iedereen die weet dat een lid van ons ziek thuis ligt, of in het ziekenhuis is opgenomen, of is overleden dit z.s.m. op te geven aan Verenigingsbestuur.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

V.B.



VOMI
NEDERLAND
NIEUWE LEDEN
WELKOM

Een zonnig kerstfeest

Na een tijdje in de rimboe van Zuid-Sumatra gewerkt te hebben, ga ik met verlof naar Bangkulu om aan het stille strand wat te ontspannen en te zwemmen in de oceaan.

Zittend onder een palmboom zie ik een jongeman aankomen van zo'n jaar of zeventien. Hij had achter in de rij gestaan toen de mooie gezichten en lichamen uitgedeeld werden.

Er zijn mensen die altijd achter in de rij staan! Hij kreupelde op mij af en vroeg of ik een flesje cola wilde kopen. Hete cola wel te verstaan, want koude is er niet. Toen ik bevestigend antwoordde, raakten we aan de praat. Hij vertelde mij dat hij 2 cent verdiende aan de verkoop van 1 flesje. Als hij vijf flesjes verkocht, was dat al veel. Toeristen zijn daar niet.

Nadat hij van alles over z'n jeugd in de kampong verteld had, vroeg ik hem of hij ook godsdienstig was. "Ja, toean", zei hij. "Saja Christen". Dat had ik niet verwacht, eerder Moslim of Hindu. Heel lang geleden was er een zendeling in hun kampong gekomen en had het verhaal verteld van de Here Jezus.

Zijn grootouders hadden zich laten dopen en op hun beurt het verhaal weer aan hun kinderen doorverteld. "Vier je ook kerstfeest" vroeg ik, want het was al oktober. "Ja", zei hij, "dat is zo'n prachtig feest. We mogen dan net zoveel nasi eten als we willen". "Is het feest daarna afgelopen" vroeg ik. "Nee toean, dan gaan we zingen, m'n vader, moeder en broertjes en zusjes; Stille Nacht en Ere zij God".

Hoe het kwam weet ik niet, maar ineens zongen we samen in onze eigen taal het "Ere zij God".

Die straatarme jongen en die pendata uit Holland. Wat een verbondenheid. Toen we uitgezongen waren, zei hij: "Dan gaan we bidden voor die mensen die het koud hebben". Wat dat is, weet ik niet, maar het moet wel heel erg zijn. "Zijn er mensen in Holland die het koud hebben?". "Ja" zei ik, "niet alleen lichamselijk, maar er zijn ook veel mensen met koude harten". De volgende dag kwam hij weer naar me toe. "Ik heb een geschenk voor u", zei hij en bood mij geknield zittend een vrucht aan uit zijn smoeselige handen. Toen ik de stukjes mango pakte en op at, zag ik ineens in die

handen van deze straatarme jongen de handen van het kind van Bethlehem. Die doorboorde handen van de opgestane Heer, die als het ware zei tegen mij: "eet maar uit deze handen en leg alles wat je bezwaart ook maar in deze doorboorde handen".

Toen ik in Holland aan iemand dit verhaal vertelde, zei hij: "Joh, heb jij gegeten uit die vuile handen van die jongen, daar had je wel wat van kunnen krijgen, want dat is heel gevaarlijk". "Ja", zei ik, "ik heb ook wat gekregen".

"O, natuurlijk dysenterie of zo", zei hij. "Nee", zei ik, "wat anders, namelijk dit: geloof, hoop en liefde". Soms, dacht ik, moet je arm worden om rijk te kunnen zijn. Toen ik vlak voor de kerst 1990 weer in Holland was, zei iemand tegen mij: "Fijne kerstdagen, dominee". "Dank je wel hoor, maar ik heb al kerstfeest gevierd".

"Nu al", vroeg hij. "Ja", zei ik, "eind oktober". "Die is gek", zei hij. "Wie gaat er nu eind oktober kerstfeest vieren". Waarom niet, dacht ik, het kind van Bethlehem komt toch eigenlijk op ons af. Soms in oktober, zoals aan dat stille strand bij Bengulu op Zuid-Sumatra in 1990.

U een "zonnig" en "warm" kerstfeest toewensend door Ds. Jacques Buitenhuis, ziekenhuispredikant, Azelkaan 700, 3526 SX te Utrecht. Oud-opvarende van Hr. Ms. "Woendi", Kon. Marine, Surabaya. Marno. 44953.

Overgenomen uit "De Bantammer" december 1991.

Ingezonden door RG



In Memoriam

In gepaste stilte en met grote eerbied brengen wij een laatste Ere-evaluat aan:

M. Post 41 ZIBVA	Watergang
A.G.A. Gooy	Utrecht
J.A. van Woostik Genie OVW	Renesse
I.J. van Oort 2-14 R.L.	Steenwijk
B. van Alderen	Hoogeveen
Lambert Berenbroek	Nijmegen
H.H. van Milligen 3-7 R.L.	Eerbeek
A.E. van Breemen	Rotterdam
L. Kwakernaak	Woudenberg
R.P. Dierkx	
1-12 R.L. en 2-15 R.L.	Oostburg
H. van Tuik	Arnhem
J.C. Biens	Rotterdam
H.S. Slager 1-2 RATA	Burgh Haamstede
C.A. Boeren	
3-11 R.L. Vaart. Dienst	Made
Cees Reinsma 5-1 R.L.	Wons
Pieter Douwes 4-1 R.L.	Blija
H.A.H. Theelen 41 ZMC	Neer
I.J. Otto 436 B.L. Tandarts	Scharendijk
P.C. Van Heesbeem RATA	Waalwijk
J. Meek	Zuidlaren
Joke den Hollander-Vrijkorte	Oss
Jan Klingma 3-12 R.L.	Westergeest
H. van Aller	Voorburg
J. de Winter	Baarland
I.J. Bos	Aasem
D.A.J. Oudshoorn	Rijnsburg
G. Lubberhuizen	Amsterdam
L.A. van Bochhoven Sr.	Almere
J.L. Janssens 4-7 R.L.	Eindhoven
I. van Esschoten	Delft
M.A. Tempelaar	Ridderkerk
Ankie Wildschut-Zoodma	Sneek
H. Bouwman	Amersfoort
G.J. de Wit	Culemborg
P.A. van Mook 5-3 R.L.	Breda
I. Blijs Hus. van Borsel	Son
K. Huijzer 423 B.L.	Rotterdam
J.A. Keijzer	Ede
H. Dekker	Hoogeveen
R. van Egten	Zoeterwoude
John Dijkstra Staf M&D	Cayuga Ont.
	Canada
D. van Dijk	Oud-Beijerland
G.A. Trouw R.S.	Hoeven
J. Philippo 1-4 R.L.	Oss
Th. de With	Doikun
R.J.A. Vermeent	Marsdon
P. van Woudenberg	Meertensdijk
B. Eilander	Scarborough
	Canada

sociale
EER-
VOM

Moge de warmte en de liefde van Uw naasten en ons allen oprecht medeleven, U de kracht en de moed geven dit zware verlies te dragen.

V.B.

OORLOGSGRAVENSTICHTING
BESCHERMVROUWE H.M. DE KONINGIN
ERE-VOORZITTER Z.K.H. DE PRINS DER NEDERLANDEN



Bloemleggingen en graffoto's (Verre Oosten)

Door tussenkomst van de Oorlogsgravenstichting is het mogelijk om bij graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers in het Verre Oosten bloemen te plaatsen.



De kosten van een bloemlegging in Indonesië bedragen voor:

Type A: Bloemstukje van orchideestype Douglas/Vanda, hoog model, prijs zonder foto f 10,-, idem met foto f 12,50. Type B: Andere soorten bloemen niet zijnde orchideeën, prijs zonder foto f 10,-, idem met foto f 12,50. Type C: Bloemstukje van Bangkok orchideeën, laag model, prijs zonder foto f 10,-, idem met foto f 12,50. Type K30: Kranseje 30 cm, prijs zonder foto f 15,-, idem met foto f 17,50. Soort bloemen wordt in overleg met de plaatselijke bloemist bepaald. Type K75: Kranse met foto f 50,-, inclusief rood-wit-blauw lint, met tekst. Deze kranse is niet bestemd voor een individueel graf, maar voor kranselegging bij een van de monumenten op de erevelden (oranje gladiolen of witte bloemen).

Voor Thailand kunnen uitsluitend eenvoudige bloemstukjes worden besteld. De kosten bedragen f 10,- inclusief een foto.

Bestellingen dienen uiterlijk 8 weken voor de gewenste uitvoeringsdatum in ons bezit te zijn.

De eenvoudigste wijze van bestellen is per giro, onder vermelding van: naam overledene, het Ereveld en de gewenste datum.

Voor Hong Kong, Singapore, Ambon en Korea gelden aparte voorwaarden waarover des gewenst nadere inlichtingen worden verstrekt.

Kleurentfoto's van Erevelden

Overzichtsfoto's van Erevelden in Europa en het Verre Oosten kunnen per giro of telefonisch worden besteld. De prijs voor een foto in het formaat 16 x 24 cm bedraagt f 15,- inclusief porto.

U kunt de Oorlogsgravenstichting steunen door begunstiger te worden door een jaarlijkse bijdrage van ten minste f 25,-. Ook kunt u begunstiger voor het leven worden met een bijdrage van ten minste f 500,-. Voor andere schenkingsvormen kunt u contact opnemen met de Oorlogsgravenstichting, afdeling financiën (tel. 070-3131090).

Wie nadere inlichtingen wenst kan zich richten tot de

OORLOGSGRAVENSTICHTING
 Zeestraat 85, 2518 AA 's-Gravenhage
 Postbus 85981 - 2508 CR 's-Gravenhage
 Telefoon 070 31 31 080 - Giro 401.000

Reizen naar Indonesië

voor de Indië- en Nieuw Guinea-veteraan, in groepsverband of individueel

Vraag naar onze brochures BASE TOURS als u belangstelling heeft voor een groepsreis. Hierin zijn reizen opgenomen naar West, Midden en Oost-Java, Sumatra en Papua (Nieuw Guinea). Deze reizen kunnen ook op individuele basis worden uitgevoerd.

Reist u liever niet in groepsverband, maar moet de reis wel geheel of gedeeltelijk worden verzorgd? Kies dan voor Aurora's PrivacyTours®. Dit zijn reizen waarvan het programma door ons wordt uitgevoerd aan de hand van uw wensen.

De mogelijkheden zijn bij ons welhaast onbeperkt. Surabaya, Kembang Kuning, Wonokromo, Gresik, Lamongan, Babat, Tuban, Glondong, Bojonegara, Kalitidu, Tjepoe, Ngawi, Madiun, Kediri, Wonorejo, Kajayan, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Jayapura, Biak, Merauke, Sorong.

Wilt u tijdens uw reis naar Indonesië het toeristische aspect niet overslaan, vraag dan tevens naar onze Indonesië brochure van Sabang tot Merauke.

Onze andere bestemmingen individueel:

- Australië, Nieuw Zeeland (autohuur/motorhomes)
- Brazilië (diverse excursies)
- Maleisië, Sri Lanka, Thailand (rondreizen/strandvakanties)
- U.S.A. (Californië/Florida - fly self drive)
- (Hawaii - pakketreizen, fly self drive)

Geef uw reiswensen door, dan maken wij een reisvoorstel.



Bezoek onze Website:
www.auroratravel.nl



Baden Powellweg 130, 1069 LK Amsterdam

Tel. 020 - 619 93 77, Fax 020 - 610 16 11, e-mail: postbus@auroratravel.nl, Open: ma. t/m v. 09-17 uur. Za. tussen 10 - 14 volgens afspraak.

