

# SOBAT

16e jaargang nr. 3 - juni 2001

nummer 77



## VOMI



Deze briefkaart wordt door de Prianganse Burgerij aangeboden aan alle leden der C Div. 7 December. Zij is een reproductie van de oorspronkelijke grote oorkonde (60 x 80 cm).

VERENIGING  
OUD MILITAIREN  
Indië- en Nieuw-Guineagangers



Om aan de veelvuldige vraag naar foto-prentbriefkaarten van het

**Nationaal Indië-monument 1945-1962**

in Roermond te kunnen voldoen heeft de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 nu sets met vier verschillende prentbriefkaarten laten maken.



De kosten per set van vier foto's bedragen f 5,- eventueel bij toezending per post vermeerderd met f 1,60 aan porto. De prentbriefkaarten kunnen worden besteld bij het secretariaat van de stichting: Mauritslaan 1, 6074 AS Melick (tel. 0475-532094).



## Reizen naar Indonesië voor de Indië- en Nieuw Guinea-Veteraan

Geheel individueel of in kleine groepjes o.l.v. lokale, Nederlandssprekende gidsen.

Wij hebben een brochure BASE TOURS waarin de programma's staan vermeld naar West, Midden en Oost-Java, Sumatra en Papua (Nieuw Guinea).

**De mogelijkheden zijn bij ons welhaast onbeperkt**

Surabaya, Kembang Kuning, Wonokromo, Gresik, Lamongan, Babar, Tuban, Glondong, Bojonegoro, Kalatidu, Tjepoe, Ngawi, Madiun, Kediri, Wonorejo, Kejayan, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Jayapura, Biak, Merauke, Sorong, Fak Fak, Kaimana, Manokwari, Padang, Palembang. Andere plaatsen door u zelf in te vullen.

Wilt u tijdens uw reis naar Indonesië het toeristische aspect niet overslaan, vraag dan tevens naar onze Indonesië brochure van Sabang tot Merauke.

**Onze andere bestemmingen individueel:**

- Australië, Nieuw Zeeland (autohuur/motorhomes)
- Brazilië (diverse excursies)
- Maleisië, Sri Lanka, Thailand ( rondreizen/strandvakanties)
- Suriname (excursies)
- U.S.A. (Californië/Florida, fly self drive)  
(Hawaii - pakketreizen, fly self drive)

Bezoek  
onze website:  
[www.aurora.nl](http://www.aurora.nl)



**AURORA**  
travel service b.v.

Baden Powellweg 130, 1069 LK Amsterdam

Telefoon 020 - 619 93 77 - Fax 020 - 610 16 11 - Corresp. adres: Postbus 96021 - 1006 EA Amsterdam - E-mail: [postbus@auroratravel.nl](mailto:postbus@auroratravel.nl)  
Open ma. t/m vrij. 09-17 uur. Zaterdags tussen 10-14 volgens afspraak.



# SOBAT

Officieel orgaan van de  
Vereniging Oud Militairen Indië- en  
Nieuw-Guineegangers

## Raad van Advies

voorzitter: M.M. Bakker, wa.luitenant-  
kolonel der artillerie b.d.  
leden: H. Boesman, oud burgemeester,  
B. Beaman, brig.generaal der  
artillerie b.d.  
H.F. Coopmans, brig.gen. der  
lagers.  
Hr. J.H. de Jonge,  
kol. der cavalerie  
Chef Staf I Divisie "7  
December".  
W. Epke RMWO brig.gen. der  
infanterie b.d.  
S.A. Lapré f RMWO, in leven  
kol. der infanterie b.d.  
J.A. Leenders.  
Th.H.A. Rump, lt.kol. der inten-  
dante Staf Inspecc.Gen. der  
Krijgsmacht.

## Algemeen Bestuur

voorzitter: I. Dijkema  
2e voorzitter: drs. T. Lents  
secretaris: G. Daterman, Broengras 68,  
3068 PB Rotterdam, tel. 010-2860486  
fax 010-2860553

## penningmeester:

J.A. Broeder, Moeraslanden 8  
8332 KW Steenwijk.  
Tel.: 0521-515480  
postbusnummer 42.39.399  
banknummer 45.85.91.300 t.n.v.  
Vereniging Oud Militairen Indië-  
en Nieuw-Guineegangers  
Rotterdam

alg. adjunct: C.L.W. van Hooien  
leden: N. den Hollander f  
Victor C. Bridié

## Sociale Commissie

voorzitter: V.C. Bridié,  
Van Nijenrodestraat 117,  
2597 RL Den Haag.  
tel./fax 070-3280532

## Redactiecommissie

eindredacteur: L.C. Zéguen, Zonestraat 118,  
6463 AE Kerkrade,  
tel./fax 045-5454013  
leden: R. Grit, Balloo 90, 9458 TD Balloo,  
tel./fax 0592-241361  
mobiel 06-10491121  
E-mail: grit@veteranen.nl  
J. Zwam, Lijpde 45, 1034 KN  
Amsterdam, tel. 020-6319151

## Boeken ter recensie zenden aan:

J. Zwam,  
Lijpde 45,  
1034 KN Amsterdam

## Correspondentie

- opgave nieuwe leden, adreswijzigingen,  
bericht van overlijden e.a. richten aan de  
secretaris van de vereniging waartoe men  
behoort - zie secretariatsadressen onder  
"VERENIGINGSNIEUWS".
- zaken VOMI-Nederland betreffend rechten  
aan de secretaris van het algemeen bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor  
inmiddelen artikelen in te korten en/of  
veranderingen aan te brengen af, zonder op-  
gaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld wor-  
den voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet  
noodzakelijk de zienwijze van het algemeen  
bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met  
bronvermelding.

Druk: Koninklijke De Swart

## DOELSTELLINGEN

De vereniging heeft ten doel:

het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van Oud Militairen Indië- en  
Nieuw-Guineegangers, die bij de Nederlandse Krijgsmacht in voormalig Nederlands Oost-  
Indië, respectievelijk Indonesië en Nieuw Guinea hebben gediend;

het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen die als direct gevolg  
van militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of tengevolge daarvan invalide werden;

het herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen in voormalig  
Nederlands Oost-Indië respectievelijk Indonesië en Nieuw Guinea en/of aangranzende zee-  
gebieden, alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgewangedschap,  
ziekte of ongevallen in of in en door militaire dienst zijn overleden.

De vereniging tracht het gestelde doel te verwzenlijken los van elke partij-politieke richting,  
levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking, onder voorbehoud van zelfstandigheid, met  
verenigingen die zich op overeenkomstig terrein als de V.O.M.I. bewegen en aanverwante  
doelstellingen nastreven.

(artikel 2 van de statuten)

Het lidmaatschap staat open voor een ieder die in het voormalig Nederlands Oost-  
Indië/Indonesië en Nieuw Guinea in militaire dienst is geweest en voor weduwen van  
militairen die hieraan hebben voldaan.

## SOCIALE COMMISSIE

### Voorzitter

Victor C. Bridié  
Van Nijenrodestraat 117  
2597 RL Den Haag  
tel./fax 070-3280532

### Vice-voorzitter

Hans N. Blom  
Gerben Ypmastraat 13  
8723 CP Koudum  
tel. 0514-522107  
fax 0514-523404

### Secretaris-actulist

Jan J. de Bruijn  
Paandenweide 13  
3727 DV Zoetermeer  
tel. 079-3418104



sociale  
VOMI

veteraan  
platform

aangesloten bij

## SOCIAAL COMMISSARISSEN

**Drenthe-Groningen**  
Ben C.H. Habich  
M.K. Gandhiplant 108  
9728 TH Groningen  
tel. 06-0-525-91-00

**Noord-Brabant Oost**  
Antoon P. Pennings  
Thorbeckestraat 101  
5044 SM Oss  
tel. 0412-623515

**Zuid-Holland Noord**  
Wim L. Holman  
Meggelrade 146  
2544 XZ 'a-Groenendijk  
tel. 070-3673833

**Noord-Holland**  
Hen J. Hermans  
Egualterlaan 25  
2015 KJ Haarlem  
tel. 023-75240010

**Overtijssel**  
Joost Oudenberrig  
Pelger 27  
8103 AL Raalte  
tel. 0572-358947

**Friesland**  
Hans N. Blom  
Gerben Ypmastraat 13  
8723 CP Koudum  
tel. 0514-522107

**Noord-Brabant-West**  
Vacant

**Zeeland**  
Tom Kooger  
M. Coshooingracht 44  
4381 BT Vlissingen  
tel. 0118-963008

**Zuid-Holland Zuid**  
Vacant

**Rivierland/  
Oost Gelderland**  
Elkan E. Cormits  
Weerdjesstraat 57-3  
6811 JE Arnhem  
tel. 026-4433877

**Flevoland**  
Frits H.A.M. Franzen  
Oevergrind 13  
1356 EA Almere  
tel. 036-5316673

**Limburg**  
Harry J.A. Dols  
Heerlenerweg 49  
6132 CL Sittard  
tel. 046-521318

### Utrecht/1 Gooi

Eppo R. Schweetman  
Lutherhof 37  
1216 KR Hilversum  
tel. 035-6217809

### Veluwe

Vacant

**Canada & USA**  
Gerard Loddarhof  
149 Sunnwell Drive  
Oakville, Ont. Canada,  
L6L 4P1  
tel. 001-905-627-3216  
fax 001-905-627-0328

## FONDS SOCIALE ZORG

**Beheerder**  
Leen van Eijk  
Ploeter Postlaan 14  
1222 LJ Hilversum  
tel./fax 035-6953073

**Assistent beheerder**  
Tibbe J. Goosens  
A. van Heusdenstr. 15  
2461 VJ Ter Aar  
tel./fax 0172-502432

**Propagandiste**  
Joyce P. Strammond-van Vark  
Binnenhof 95  
6715 DP Ede  
tel. 0318-638160

Over activiteiten worden mede mogelijks gemaakt door de opbrengsten  
uit de Giroloten en de Bankloten.

Uw deelname aan de Giro-, e.g. bankloten wordt daarom van harte aanbevolen.

## Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers



- ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder letter en nummer V 123191 -

Jaarcontributie minimaal f 30,00  
inclusief 6x per jaar "Sobat"

nummer 77 - 16e jaargang nr. 3  
juni 2001

## Bij de voorplaat

Deze briefkaart (afbeelding) werd door de Prianganse burgerij (West Java) aangeboden aan alle leden van de C divisie 7 december. De afbeelding is een reproductie van de oorspronkelijke grote oorkonde (60 x 80 cm).

Zoals de tekst op de oorkonde luidt vond deze aanbieding plaats ter gelegenheid van de tweede naamdag van de 1 divisie 7 december (1 september 1947).

De eerste divisie (C divisie) 7 december werd opgericht op 1 september 1946 tevens de dag van de naamgeving der divisie.

De oprichting van de divisie werd bekendgemaakt bij Ministeriële Beschikking van 20 augustus 1946. De door H.M. Koningin Wilhelmina gehouden redevoering te Assen voor militairen die met de divisie naar Indië zouden gaan behelsde reeds de aankondiging dat de divisie de naam van 7 december divisie zou gaan voeren. De door de Koningin in Assen gedane mededeling omtrent de naamgeving van de divisie vond zijn neerslag in een Koninklijk Besluit (KB) van 20 september 1946. De voornaamste zinsneden uit dat Besluit luiden:

"Overwegende dat het gewenst is bij officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten der Koninklijke Landmacht de gedachte levendig te houden aan de felten, de aankondiging van staatkundige hervormingen, alsmede aan de beginselen welke zijn neergelegd in Onze rede van 7 december 1942.

## HEBBERN GOEDGEVONDEN EN BESTAAN:

1. te bepalen, dat de 1 divisie der Koninklijke Landmacht zal worden gencemd 1 Divisie 7 December..."  
In een volgend punt werd bepaald dat de tegelijk met het personeel van de divisie opgekomen dienstplichtigen bestemd voor indeling bij een zestal naar Indië uit te zenden bewakingsbataljons aan de bestaande naamsaanduiding van hun onderdeel (3-3, 3-5, 3-8, 3-10 en 3-11 RI) de woorden 7 december mochten toevoegen. Gezamenlijk zouden deze eenheden worden aangeduid met 7 december bataljons.

De tekst op de oorkonde luidt: "Met gevoelens van waardering en dankbaarheid wordt deze oorkonde op de tweede naamdag der C divisie 7 december namens de burgerij van

Priangan door de Resident Dr. S. van der Horst, aangeboden aan de Divisie-Commandant, Generaal-Majoor H.J.J.W. Durst Britt. De afbeelding is de repro van een briefkaart (code 21.10.1999.nr. 8) en werd destijds door de burgerij van Priangan aangeboden aan alle leden van de 1 (C) divisie 7 december. De afbeelding is afkomstig uit de privé collectie van W.J.P. van de Corput (Will) Kortendonk 12. 4847 CM Teteringen. Sobat Van de Corput (tel. 076-5812564) kwam via zijn plaatsgenoot J. Pijpers in het bezit van deze afbeelding. Onze dank aan de heren (Sobats) Van de Corput en Pijpers voor het beschikbaar stellen van deze afbeelding.

P.S.: Wie van onze lezers of hun relaties zou ons inlichtingen kunnen geven betreffende de op de oorkonde-rand afgebeelde wapens en emblemen?

Een verhaal daarover zou ons inziens nuttig kunnen zijn voor de in de heraldisch geïnteresseerde leden van de VOMI (Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers) en verdere Indië-veteranen.

J. Zwaan

## Sluitingsdata inzenden kopij:

Nr. 78 27-06-2001 augustusnummer 2001

Nr. 79 22-08-2001 oktobernummer 2001

Nr. 80 24-10-2001 decembernummer 2001



Kopij voor het volgende nummer inzenden vóór 27 juni a.s.  
S.v.p., zo mogelijk, eenzijdig getypt insturen met anderhalve of twee regels afstand.



## Van de Bestuurstafel

### Een brief

Onlangs kreeg het bestuur van VOMI-Nederland een brief van een bij één onzer verenigingen aangesloten lid.

Dit lid vond blijkbaar zijn schrijven zo belangrijk dat het een gelijklopende brief stuurde naar alle leden-verenigingen.

Het bestuur stond derhalve voor de vraag of op deze brief gereageerd moest worden dan wel hem direct naar de prullenmand te verwijzen. Voor dat laatste was veel te zeggen, omdat stijl, inhoud en toon niet bepaald de moeite van een reactie waard waren.

De stijl blonk uit door legio taal- en stijlfouten (de brief was geschreven in wat men een 'tante Betje stijl' pleegt te noemen).

De inhoud bestond uit een aantal losse kreten waar geen enkele grondgedachte aan kon worden ontleend en tenslotte was de toon beledigend en krenkend voor met name gemeende personen.

Dat het bestuur van VOMI-Nederland voor een stelletje slappe ouwe hoeren werd uitgemaakt raakt dit bestuur niet zo zeer.

Waarom dan toch reageren?

In de brief werd de stelling verkondigd dat het bestuur van VOMI-Nederland bezig was om de vereniging te verkwaselen aan een vijandige club namelijk de Bond van Wapenbroeders.

Op dit laatste (overigens niet onderbouwde) punt wil het bestuur graag nader in gaan.

Voorop gesteld zij dat wij in eerste instantie spreken over de doelstellingen die wij als VOMI denken na te streven of te moeten streven.

Deze doelstellingen zijn gemakshalve

in een drietal elementen te onderscheiden.

a. Een van de belangrijkste doelstellingen is het onderhouden van de kameradschap die is ontstaan in tijden van het lopen van een gemeenschappelijk gevaar. Maar idealistisch uitgedrukt gaat het om een band die al diegenen bindt die bereid zijn geweest hun land te dienen met, als het nodig zou zijn geweest, de inzet van het eigen leven.

Deze band is een niet aflatende en steeds voortdurende.

Juist in deze moderne tijd waar de individualisering hand over hand toeneemt is het gewenst een gemeenschap te kennen waar men op terug kan vallen.

In de discussies over de euthanasie waarbij het begrip "klaar zijn met het leven" een rol gaat spelen en de middelen tot levensbeëindiging eenvoudigheidshalve met de Drion-pil worden aangeduid, is het goed ons te realiseren dat de meest voorkomende vorm van ondraaglijk lijden de eenzaamheid is waarmee veel oudere mensen worden geconfronteerd en dat dan gepaard gaande met een gevoel van nuttelosheid en zinloosheid van het verder bestaan.

Wij willen voor alle veteranen een club zijn die het gevoel geeft ergens bij te horen, een club van mensen die weten dat ze voor de samenleving van belang zijn geweest.

Dat wil zeggen een club die ook degenen, die niet meer zo goed mee kunnen, opvangt omdat ook jongere mensen lid van die club zullen kunnen en moeten zijn.

Dat een groot aantal grotere of kleinere reflectiecommissies niet aan dat doel beantwoordt ligt wel voor de hand omdat hun bestaansduur in de tijd beperkt is.

b. Dat veel veteranen hier misschien verschillend over denken is voorstelbaar. Toch menen wij als Indië-veteranen dat wij de plicht hebben om er voor te zorgen dat onze in Indië omgekomen en achtergebleven strijdmakkers niet mogen worden vergeten.

De herinnering levend houden voor het offer dat zij hebben gebracht is naar het oordeel van het bestuur van VOMI-Nederland het best gediend met een organisatie die geen beperkingen in de tijd heeft.

Dit houdt logischerwijze in dat ook vanuit dit oogpunt een aanwas met jongere veteranen of oud-militairen een noodzakelijke voorwaarde is (een *conditio sine qua non*).

c. Tenslotte is er een punt dat het bestuur van VOMI-Nederland erg hoog zit. Wij hebben ons altijd op het standpunt gesteld dat de verantwoordelijkheid voor elkaar ook na beëindiging van de diensttijd geen einde heeft. Veelal hebben wij dit uitgedrukt in de slogan "het probleem van de ene veteraan is het probleem van alle veteranen".

Dat daarmee de problemen zijn bedoeld die op de een of andere manier met de diensttijd te maken hebben ligt wel voor de hand. Problemen die te maken hebben met het ouder worden of met ziekte zullen een plaats moeten krijgen in het algemene karakter van de onderlinge vriendschapsband. Deze eis kent geen groepsonderscheid en dat weer houdt in dat het noodzakelijk is te komen tot één overkoepelende organisatie. Te vaak zijn wij geconfronteerd met problemen van individuen waar bij de regering op een betonnen muur werd gestoten. Mogelijk hadden we met een grotere organisatie meer succes gehad. De regering volgt maar al te graag het standpunt "verdeel en heers". Wij mogen daarom geen genoegen nemen met de algemeen verbreide gedachte "dat is hun probleem en niet het onze".

Dit zijn in het kort doelstellingen van waaruit het bestuur van VOMI-Nederland meent te moeten opereren. De volgende vraag is dan natuurlijk hoe we bovenstaande doelstellingen

zouden kunnen verwezenlijken. Pogingen om reüniecommissies in onze vereniging te incorporeren zijn tot nu toe weinig succesvol geweest. Madjoe is opgeheven, de Wielrijdersorganisatie is opgeheven, de club Godert van Dedem is opgeheven en zo zal het lot zijn van alle clubs die alleen op een groep gericht zijn die tot eenzelfde leeftijdscategorie behoren.

Dat de overblijvenden versterkt het gevoel krijgen ineens "nergens meer bij te horen" is iets waar dan maar aan wordt voorbijgegaan.

Pogingen om Madjoe in onze gelederen op te nemen zijn mislukt om redenen die wij in de verste verte niet kunnen bevroeden.

Reüniecommissies hebben somtijds duidelijk op schrift gesteld dat ze "lekker onder elkaar een borrel wilden drinken" en tot niets anders bereid te zijn.

Ergens moet er een begin gemaakt

worden en omdat de Bond van Wapenbroeders een vereniging is waar veel minder begrenzings in de toetreding als lid zijn, hebben wij in eerste aanleg contact gezocht met de Bond.

Erg optimistisch zijn wij na een aantal verkennende besprekingen echter niet. Tot onderhandelingen om samen verder te gaan is het nog niet gekomen.

De uitgangspunten van beide besturen liggen zo ver uiteen dat er eigenlijk geen modus tot samenwerking gevonden kon worden.

Het bestuur van VOMI-Nederland (met een ledental dat twee maal zo groot is als van de BvW) stelt zich op het standpunt dat de onderhandelingen slechts kunnen beginnen op basis van gelijkwaardigheid. Dat houdt in het samen een nieuwe en grotere vereniging van de grond te krijgen. Het bestuur van de BvW meent echter dat de VOMI-leden zich maar collectief bij de Bond moeten aansluiten.

Het bestuur van VOMI-Nederland vindt dit echter een onaanvaardbare en eigenlijk wereldvreemde voorwaarde en is niet bereid om op een dergelijke basis verder te praten.

Het openstellen van het lidmaatschap van de VOMI is een andere mogelijkheid. Dan is het initiatief echter buitengewoon beperkt. Wij zullen ons eerder tot groepen en groepjes veteranen c.q. oud-militairen moeten wenden met het verzoek tot samenwerking op voor de hand liggende terreinen. Om een bestuursfunctie te kunnen doen vervullen door een niet-Indië-veteraan is natuurlijk organisatorisch wel plezierig maar lost in wezen het probleem niet op.

Als bestuur van VOMI-Nederland blijven wij ons best doen in de wetenschap dat de gencemde doelstellingen dit van ons verlangen.

## Draaginsigne Gewonden



Rechts: Burgemeester Elfers van Dalen.  
Links: Anton Koedijk uit Dalen.

Op dinsdag 17 april 2001 werd ten gemeentehuis van Dalen de Draaginsigne Gewonden uitgereikt door de burgemeester van Dalen aan sobat Anton Koedijk. Hij is gewond geraakt op 9 juni 1949, samen met nog 4 kameraden van 4-4 R.I.

Nu, bijna 52 jaar later, is aan hem de Draaginsigne Gewonden uitgereikt. De oud-Indiëgangsters worden door burgemeester Elfers een bijzonder warm hart toegedragen. Dit komt niet alleen treffend tot uitdrukking tijdens deze toespraak, doch ook in zijn toespraak bij de jaarlijkse herdenking op de eerste zaterdag van september rond het Indië-monument en in 1993 bij de totstandkoming van het Indië-monument en bij de

presentatie van het gedenkboek oud-Indiëgangsters gemeente Dalen.

Ingaande op de vraag of het nog zin heeft om na ruim 50 jaar nog zo'n draaginsigne uit te reiken, meende de burgemeester volmondig met ja te moeten beantwoorden.

Het betekent een stuk erkenning, die er toen niet was.

B. Kloosterman



# Oud-Indië militairen, een uitstervend ras

Wij, oud-Indië militairen, zijn een verdwijnende minderheid in ons Nederlandse volk en U leest weinig over ons in de kranten. Wij zijn inderdaad geen nieuws meer. In de kranten of in het T.V.-journaal gaat het al lang niet meer over ons. Voor ons volk zijn wij vandaag de dag nauwelijks van belang en evenmin voor de toekomst. Wij hebben trouwens niet zoveel toekomst meer. Maar wij hebben wél een verleden, waar wij mee moeten leven en dat voor sommigen van ons een probleem vormt, dat zowel ons heden als onze toekomst bepaalt. Op 1 april 2001 herdachten onze Molukse sobats dat zij nu 50 jaar in Nederland hebben mogen wonen en dat eveneens 50 jaar geleden hun KNIL werd opgedoekt. Kon dat zo maar? Beroeps soldaten, die ons door de eeuwen trouw zijn geweest, zet je na een faillissement toch niet op straat?!

Natuurlijk konden zij de gang van zaken niet begrijpen, accepteren of verwerken. Zij weigerden zomaar ineens burgers te worden en werden daarom maar in "tijdelijke kampen" gehuisvest! Zij verwachtten al gauw terug te kunnen naar hun geboorteland. Nou, dat ging dus niet door! En zo werden zij in ons volksbestaan tot een tijdbom, die pas na 26 jaar eindelijk klapte. Weet u het nog? 1977: De trein-kaping bij De Punt en de schoolbezetting? Acties van de wanhopige tweede generatie Molukkers, die het eenvoudig niet konden aanvaarden dat hun ouders zo door een Nederlandse regering werden behandeld! Gaat het nu, na nog eens 24 jaar beter? Ook de 3e generatie Molukkers blijkt nog steeds met problemen te worstelen. Hun aanpassing aan onze samenleving wil maar niet echt lukken. Er wordt door onze oude wapenbroeders nu gedacht aan een monument op de kade in Rotterdam, waar zij vijftig jaar geleden binnenkwamen. Nee, ook het verleden van onze KNIL-sobats is nog steeds niet verwerkt. Is dat trouwens een wonder?

Dan waren wij beter af toen we eindelijk thuis kwamen: we kregen een pak kleren, een paar weken vrij re-

zen, en konden voor 100 gulden emigreren! Maar goed, we mochten eindelijk sinds 1940 weer eens aan onze eigen toekomst gaan denken. Na zo'n 10 verloren jaren. Helaas gooide de Koude Oorlog roet in het eten en er kwamen herhalings-oefeningen. Al meteen na thuiskomst! Voor die eerste herhalingsoefeningen werden complete Indië-onderdelen opgeroepen, met als resultaat chaotische reünies! Al snel werden daarna alle onderdelen compleet door elkaar gegooid, waardoor de opgeroepen hun maten niet meer konden vinden. Daar moest wat aan gedaan worden en zo kwamen er onderdeelreünies. Nee, ze verschenen niet allemaal: sommigen weigerden te komen. Die hadden hun toekomst van al dat militaire gedoe en probeerden hun Indië-verleden zo snel mogelijk te vergeten. Achteraf bleek dat een ernstige fout te zijn! Een gezamenlijk verleden in je eentje verwerken is veelal onmogelijk. En juist die wegblijvers kregen later vaak de grootste problemen. Maar goed, we concentreerden ons op een burgertoekomst: er moest aangepakt worden! En onze tropentijd zakte wat weg, werd een beetje vergeten. Tot Lou de Jong in zijn standaardwerk over onze "oorlogsmisdaden" begon te schrijven! Verontwaardiging alom! Een verontwaardiging die zelfs in regeringskringen doordrong. En dus werd er toen volgens beproefd recept een commissie ingesteld om dit eens uit te zoeken. Er verscheen na enige tijd een "Excessennota". Er bleken 240 krijgszaken te zijn geweest. Een haast te verwaarlozen aantal op 120.000 vaak voor drie jaar uitgezonden militairen: één op de vijfhonderd! Maar de nieuwsjagers sprongen er bovenop: Dit was nieuws! Er verschenen artikelen en zelfs films, zoals "De kampong brandt", waarin werd gesuggereerd dat wij voor die branden verantwoordelijk zouden zijn geweest. Een klap in het gezicht van al die sobats die zich in die beschuldigingen zeker niet konden herkennen! Was dit de dank voor onze inspanningen?

Maar het kon nog erger: we kregen

het geval Poncke Prinsen, de overloper die samen met onze tegenstanders zijn eigen kameraden had helpen vermoorden en die als dank daarvoor van onze minister van Buitenlandse Zaken een visum kreeg aangeboden voor een bezoek aan Nederland. Samen met alle KNIL-mensen werden 120.000 Nederlanders hierdoor gruwelijk geschafferd. Maar er kon nog meer bij: In het boek van Gra Boomsma werd geschreven over "SS-methoden" die door ons zouden zijn toegepast in Indië! Dit konden we niet over onze kant laten gaan! Er moest wat gebeuren! Zo werd in 1985 de VOMI opgericht, als actiegroep, om tegengas te geven en onze stem te laten horen. En die stem werd gehoord: In 1987 stelde de regering de "commissie van der Mei" in om eens uit te zoeken wat er nu écht aan de hand was geweest. In 1989 verscheen het rapport, onder de titel: "Dienstvervulling onder buitengewone en zeer moeilijke omstandigheden". En met de ondertitel: "De verantwoordelijkheid van de overheid voor de specifieke problematiek van de oud-militairen Indiëgangers". Dit rapport zette één en ander in beweging.

Intussen was in 1988 in Roermond ons gedenkteken opgericht voor de 6000 gesneuvelde of op andere wijze overleden sobats: bijna 3000 KNIL-mensen, ruim 3000 KL-ers. Bij de onthulling op 7 september 1988 was er geen officiële regerings-vertegenwoordiging aanwezig, maar wél was daar onze Prins Bernhard. Is hij na die tijd door de regering teruggefloten? Want niemand van ons Koninklijk Huis is daar in Roermond ooit meer gezien. Onbegrijpelijk! Hadden wij dan niet voor Koningin en Vaderland ons leven gewaagd? En hadden die 6000 niet voor Koningin en Vaderland hun leven verloren? Dit alles schijnt nog steeds niet erkend te worden! Pas in 1990 kwam de Minister van Defensie in Roermond op 7 september en eerst bij het 10-jarig bestaan verscheen Minister-President Kok! Wil onze regering de afwikkeling van onze koloniale periode het liefst maar zo diep mogelijk wegstoppen? Dat lukt niet, zoals ook weer is gebleken uit de openbaar geworden Nieuw-Guinea documenten, die nu na 40 jaar toegankelijk zijn: de Papoea's zijn door onze regering om economische redenen verraden en verkocht. Dit vastgesteld hebbende, mogen we

toch constateren dat er sinds de oprichting van de VOMI wel iets in gang gezet is voor ons. Oud-Militairen Indiëgangers.

Om de resultaten maar eens op een rij te zetten:

In 1989 werd het Veteranenplatform opgericht.

In 1991 kwam de Stichting Dienstverlening Veteranen en kregen we de Veteranenpas en "De Opmaat". In 1992 kregen we de uitbetaling van f 7.500,- voor ieder die meer dan 5 jaar dienst had gedaan.

In 1998 kregen we de uitkering van f 1.000,- voor twee tot vijf jaar dienst. (Overigens een uitermate alordige regeling, waardoor aan velen géén recht werd gedaan!).

Het Draaginsigne Gewonden kwam (zij het jaren te laat).

Oké: eindelijk iets van een erkenning, maar waar blijft onze koningin op 7 september in Roermond?

Onze uitzending naar Nederlands Oost-Indië was toch het gevolg van een wettig, democratisch besluit van Regering en Parlement, gesteund door nagenoeg alle Nederlanders? Dit schijnt nog steeds vergeten te worden! Ook wij worden kennelijk liever vergeten. Alsof men zich

schaamt voor ons eerlijke en vaak wanhopige pogen om een onmogelijke politiek militair te verwezenlijken, met onze ontelbare patrouilles, alle beschietingen en trekbonnen, met het zenuwlopende op wacht staan, met onze hulp aan de bevolking, waar velen nog steeds een goede band mee hebben. Sommigen van ons zijn zelfs erelid van de Indonesische Veteranenvereniging! Erkenning, nota bene dát! Maar hier?

Bijna één derde deel van ons is intussen overleden. Zo'n 80.000 zijn er nog. (tachtigduizend op zestien miljoen Nederlanders, oftewel 1 op 200: een verdwijnende minderheid en voor ons volk dus niet interessant). En wat de toekomst betreft: wat weet onze jeugd van ons verleden? Er staat weinig of niets over de periode 1945-1962 in hun geschiedenisboekjes. Eigenlijk wel logisch: een verloren strijd is geen reclame en kan beter weggestopt worden! Maar voor ons is dat verleden niet weg te stoppen, niet te negeren, op straffe van zelfbeschadiging. Lijden wij wellicht aan geheugenverlies van het korte termijn geheugen? Of heeft Alzheimer al toegeslagen? Dat kan zijn, maar diep ingeslepen

wonden blijven schrijven! Het sneuvelen van je kameraden vergeet je niet en het doden van medemensen, al zijn het dan ook tegenstanders, is iets volstrekt tegennatuurlijk, waar een mens niet los van komt. Alleen onder elkaar vinden we begrip, spreken we dezelfde taal.

Onderdeelsretinies bezoeken wordt steeds lastiger, vanwege de vaak grote afstand. Regiobijeenkomsten bleken een alternatief. Al ken je al die knapen eerst niet, het zijn toch geen vreemden, het zijn sobats. In die bijeenkomsten voel je je snel thuis. En daar hebben we de VOMI voor. Want we blijven elkaar nodig hebben. Laat niemand menen dat hij de enige is die het verleden als een last met zich meedraagt en daarom maar wegkruipt in zijn eigen hoekje. Daar doe je niemand een plezier mee. Kijk, hoeveel toekomst we nog hebben, weten we niet. Maar laten we de tijd die ons nog rest gebruiken in die geest van saamhorigheid en kameradschap die ons er in Indië bovenop hield. Samen in de VOMI dus. Zo lang ons dat nog enigszins mogelijk is.

Hans Blom

## Onthulling

Op 30 maart jl. is in Dirksland een gedenksteen onthuld als aanvulling op het vorig jaar september onthulde monument. Het ging dit keer om de zeemilicien Leendert Jan Mijnders, geboren te Melissant, die in juli 1957 bij terugkeer uit Nieuw-Guinea naar Nederland om gedemobiliseerd te worden, omkwam met het KLM toestel de "Neutron".

Dit toestel stortte op weg naar Nederland in zee vóór de kust van Blik, waarbij een aantal militairen en burgers omkwamen. De onthulling gebeurde in aanwezigheid van o.a. mevr. A.M.A. van Ardenne-van der Hoeve, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, mevr. F. Zuidwegt van de Stichting Dienstverlening Veteranen, de heer W. Elgers als vertegenwoordiger van het veteranenplatform. Verder een vertegenwoordiger namens de Commandant Mariniers en vertegenwoordigers van de diverse veteranenorganisaties, waaronder veel Nieuw-Guinea-veteranen.

Na toespraken van burgemeester dr. D. Boonstra, de heer G. de Jong, coördinator gedenktekens en de heer G. de Bruyn, namens de MLD-ers, werd de steen onthuld door een neef en naamgenoot van Leendert Jan Mijnders.

De heer de Bruyn had een zangkoor meegebracht, die nog een Engels

zangstuk ten gehore bracht. Alles bij elkaar toch weer een zeer plechtige gebeurtenis, die voor de moeder, broers en overige familie een bijzondere betekenis had. Eindelijk een plaats om te gedenken.

G. de Jong



Gedenksteen Dirksland. 30 maart 2001.





## Boekbespreking

### "Levenslang op patrouille"

Auteur: Ant. P. De Graaff.  
Uitgeverij: Van Wijnen, Franeker.  
Geplastificeerde pocket, 155 pagina's,  
geïllustreerd.

Prijs: f 26,50. ISBN 90 519420028. Te bestellen bij A.P. de Graaff, Postbus 188, 5140 AD Waalwijk.

Het negende boek van A.P. de Graaff. De 2e druk van "Levenslang op patrouille" staat op stapel. De boekjes van A.P. de Graaff worden kennelijk goed verkocht. Het schijnt dat vele Indië-veteranen herkenningen in de handzame werkjes van De Graaff aantreffen.

Hoewel ik zelf in mijn dromen, trauma's ken ik gelukkig niet, nooit meer patrouille loop in Indië, komt dit volgens de titel van dit boek toch nog vrij vaak voor.

Weliswaar liep ook ik in de jaren 1945-1949 als lid van de 7 dec. divisie vele patrouilles en klopte ik menig wachtje in de Oost. Angstige herinneringen hield ik er gelukkigerwijs niet aan over. Maar de één is de ander niet.

De Graaffs werken zijn vlot geschreven in een taal die vele oud-Indiëgangers aanspreekt. De auteur is zeer mild ten opzichte van onze destijds tegenstanders, de zogenaamde peloppers en verwoordt vrij goed de frustraties en ergernissen van de destijds naar Indië uitgezonden Nederlandse militairen. Hun ervaringen daar waren helaas niet vaak aangenaam en dat laat De Graaff niet na te vertellen.



### "De laatste patrouille"

door Ant. P. de Graaff.  
Paperback, 158 pagina's.  
Geïllustreerd. Prijs f 26,50. Op vertoon van veteranenpas f 23,50.  
Uitgeverij Van Wijnen Franeker (Postbus 172, 8800 AD Franeker.  
ISBN 90 5194 216 8.

Na het negende (9e): "Levenslang op patrouille" is er dan nu het tiende (10e): "De laatste patrouille". Wel vraag ik mij af: "Is dit ook voor Anton Pieter de Graaff zijn laatste patrouille?" Op schrift of in boekvorm dan. Of maakt deze veteranen-scribent het elftal vol? Misschien zelfs het dozijn? Er zullen heus nog vele verhalen, herinneringen, van Indië-veteranen bestaan, ergens in een la liggen, en nog op publicatie wachten. De Graaff ziet steeds weer kans van deze schriftelijke of mondelinge veteranen-herinneringen een leesbare bundel samen te stellen. Een moer van kleine pareltjes. Tussen de glazen kraaltjes zitten soms antieke barnsteentjes, een enkele keer zelfs een diadeempje. Zelfs onze voormalige vijanden laten zich niet onbetuigd in dit koor der parelvisers. Vriend en vijand zingen in hetzelfde koor. Vogels van allerlei pluimage zingen hetzelfde lied. Nu, een zover gaande verbroedering hoeft voor mij niet. Zo politiek correct ben ik niet. Ik haat die peloppers niet, maar mijn broeders zijn het niet. De boekjes van Ant. P. de Graaff schijnen bij een aantal Indië-veteranen aan te slaan. De op schrift gestelde herinneringen klinken soms nostalgisch, soms sentimenteel, vaak weemoedig. Een enkele keer realistisch, maar bijna altijd somber. De Graaff doet zijn best, is zeer ijverig in het brengen van zijn boodschap, de boodschap der verzoening met de vijand van toen. Helaas staat De Graaffs denkwereld ver van de mijne, maar toch geloof ik dat zijn schrijfsels nuttig zijn voor sommige oud-Indië-militairen-veteranen.



### "Voorman in Verzet en Boei"

door Jacques Leedeckerken en Hans Liesker. Prijs f 35,-. Plus verzendkosten. 250 pagina's. 40 fotopagina's en 4 kaarten. Formaat

17 x 24 cm. ISBN 90 9013361 5. Het is mij niet bekend of het boek gebonden of ingenaaid is verschenen. (Het adres van J.J.P. Leedeckerken is Teldershof 70, 4908 CJ Oosterhout, dat van A.M. Liesker luidt Buiksloterdijk 236, 1025 WE Amsterdam. Tel. 020-6363955). Het boek is gezien het een ISBN nummer heeft tevens via de boekhandel te verkrijgen. "Voorman in Verzet en Boei" zou volgens een schrijven d.d. 5 november 1999 op 15 december 1999 verschijnen. Of dit is gebeurd weet ik niet (geen nader bericht ontvangen). Er was mij nl. toegezegd dat ik het boek bij verschijnen ter recensie toegestuurd zou krijgen. Deze toezegging is echter niet gehonoreerd, zodat ik helaas slechts over het manuscript beschik. In de hoop dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de inhoud hebben voorgedaan of zijn aangebracht en dat het boek daadwerkelijk is verschenen en de titel niet is gewijzigd, wil ik het bij dezen voor de lezers van 'Sobat' aanbevelen.



De tekst van de ondertitel (de belevenissen van een officier van de Koninklijke Marine tijdens de

Japanse bezetting etc.) heeft, naar ik aanneem betrekking op de auteur J.J.P. Leedekerken.

De tweede auteur A.M. (Hans) Liesker, hij is bijna mijn buurman, (samen met hem heeft ondergetekende in "Sobat" nr. 54, 12e jaargang nr. 4 van 25 augustus 1997 op de pagina's 11 tot 13, een artikel geplaatst onder de titel: "De Krondjang-moorden. Ein Gruelmärchen" handelend over de vaak als overdreven gekwalificeerde varkensmanden-moorden), vertelt in het boek niet over zijn persoonlijke ervaringen.

In navolging van de in bovengenoemd artikel gesignaleerde varkensmanden-moorden zou men dit boek eveneens een Gruelmärchen kunnen noemen. Het werk is in zijn totaliteit een zeer realistische weergave van wat vele Indischgasten (Indische mensen) onder de Japanse bezetting hebben meegemaakt. Uiteraard zijn Leedekerken en Liesker niet de enigen, en ook niet de eersten, die hun trieste en vaak gruwelijke ervaringen in bezet Indië, gedurende de

jaren 1942-1945, op schrift hebben gesteld (evenals hun lotgevallen in de tijd vóór en kort na de Japanse bezetting).

Desondanks is het kennismaken van wat daar destijds, 14.000 km van Nederland verwijderd, plaats vond, nog steeds de moeite waard. Nog veel van wat daar toen in Nederlands-Indië aan gruwelijks plaats vond is in Nederland tot op heden te weinig bekend.

Neem er dan nu via dit boekwerk kennis van.

Bernhard, Prins der Nederlanden, schreef over dit boek:

Het Indisch verzet is voor veel Nederlanders onbekend gebleven, want maar heel weinigen konden dit navertellen. In anderhalf jaar tijd was het gehele verzet praktisch gebroken en meer dan wat losse verslagen en processtukken zijn er niet. Nu, na vijftig jaar, verschijnt nog een ego-document betreffende de belevenissen van Jacques Leedekerken als marine-officier tijdens de Japanse aanval en de bezetting.

Hij heeft een leidende rol gespeeld bij het verzet in Oost-Java met de distributie van wapens en de opbouw van een netwerk voor het plegen van sabotage.

Eenmaal in de gevangenis Soekamiskin wist hij de corrupte voedselverdeling en de rampzalige ziekenzorg te saneren. Daarbij nam hij grote risico's bij het omkopen van de gevangenisleiding om meer voedsel en medicijnen te kunnen bemachtigen.

Zijn herinneringen zijn sober beschreven met een grote mate van nauwkeurigheid, waarvoor Jacques Leedekerken jarenlang gegevens verzamelde en verifieerde. Dit maakt dat dit boek een belangrijke aanvulling vormt op hetgeen tot op heden bekend is.

w.g. Bernard Prins der Nederlanden

J. Zwaan



## Korps Vaartuigendienst



De Vaartuigendienst (VTD) was een onderdeel, waarvan in Indië en Nederland, slechts weinigen het bestaan kenden. Een vergeten varend legeronderdeel. In de naoorlogse periode heeft dit korps in Indië bestaan als onderdeel van de Verplegings- en Transportdienst van het Hoofdkwartier van de Kwartiermeester Generaal. Het had een vloot van kleine en middelgrote landingsvaartuigen (LCVP en LCM), kleine zeewaardige patrouilleboten (Higgins) en een transportvloot van duwbotten (shoal tractors) en bijbehorende lichters. De bemanningen werden in Indië weggehaald bij infanteriebataljons, artillerieafdelingen enz.

Na hun opleidingen in het Depot van de VTD te Batavia werden de mensen in kleine groepen verspreid over een groot aantal detachementen, overal in de archipel, o.a. Palembang, Bandjermasin, Soerabaja, Sampit en Tarakan.

De taken van dit Korps waren o.a. transport van patrouilles over het water, waar transport over de weg niet

mogelijk was (bijv. de binnenlanden van Borneo), patrouillevaarten en landingen in rivieren en andere binnenwateren (bijv. het Tobameer). Veel van de militairen van de VTD zijn individueel gerepatriëerd, waardoor de onderlinge contacten vrijwel direct afbraken en men elkaar uit het oog verloor.

In Checkpoint no. 1 van augustus 2000 heeft een oproep gestaan van de heer Spoelstra, waarin hij probeerde voor de eerste maal een reünie te organiseren. Deze oproep heeft succes gehad. De reünie heeft op 23 november jl. in het PMT te Harskamp plaats gevonden. Op deze dag kwamen ongeveer 50 oud-VTD-ers, een aantal met partner, bijeen.

Bij binnenkomst was het voor velen wel even zoeken en goed naar gezichten kijken, maar al snel gingen vervagde herinneringen weer leven. Na de koffie met cake sprak de heer Van Hemsbergen, destijds officier bij de VTD, een welkomstwoord. Hierin werden allereerst de gevallen van het Korps met name genceemd en herdacht. Er werd staande een minuut

stille in acht genomen. Vervolgens beschreef de heer Van Hemsbergen de geschiedenis van de VTD, waarin naast serieuze ook hilarische zaken aan de orde kwamen. Hierna kon iedereen op zoek naar 'oude bekenden'. Fotoalbums, losse foto's, dagboeken, documenten en emblemen kwamen te voorschijn en gingen van hand tot hand. De tijd vloog voorbij en zo brak het moment aan dat een uitstekend verzorgd nasi- en bamibuffet kon worden genoten. Hulde aan de koks en dank aan degene, die deze maaltijd heeft gesponsord.

De dag werd besloten met de vertoning van twee films; de eerste ging over de VTD, de tweede liet het leven in het vooroorlogse Indië zien: Tempo Doeloe!

Alle aanwezigen zullen met een goed gevoel over deze dag naar huis zijn teruggekeerd.

Elkaar terugzien na ruim 50 jaren doet je goed!

R.G. Roding

# Onthulling

## Onthulling gedenkzuil KTOMM Bronbeek

In het najaar van 1998 besloot ons bestuur er alles aan te doen om óók in Arnhem een gedenkteken voor onze omgekomen sobats te realiseren. En

Het gazon rond de gedenkzuil was bevolkt met meer dan 300 personen: nabestaanden, hoge burgerlijke- en militaire autoriteiten, bestuursleden uit

Doorn (VP, SDV, BNMO) en vele belangstellenden.

Na een welkomstwoord door J. Roordink (BvW) sprak Th. Koning (VOMI RL/OG) de aanwezigen toe. Hij memoreerde aan de offers die Arnhem troffen in 1944/1945 en dat hij de uiteindelijke bevrijding iedereen

guerilla-oorlog. Aan de houding van de overheid werd aandacht geeschonken: geen aandacht, geen hulp, geen begrip. Ook werd ten overstaan van allen een lakse houding van gemeentebesturen gehekeld. (Wie de schoen past...) De burgemeester van Arnhem trachtte het verschil of de samenhang tussen een oorlogsmonument en vredesmonument duidelijk te maken. Ook stond hij stil bij de bruggen in Arnhem, die allen naar beroemde persoonlijkheden zijn vernoemd, daarmee aangevend dat Arnhem zeer zeker zich betrokken voelt met vrijheidsstrijders, zoals John Frost, Andrej Sacharov en Nelson Mandela. Na deze beide toespraken werd een erewacht gevormd door vier veteranen uit vier verenigingen en werd de gedenkzuil onthuld door Mevrouw



Gedenkzuil met namen van omgekomen Arnhemmers.

op 2 mei, dus twee en een half jaar later, kon op het terrein van het KTOMM Bronbeek een gedenkzuil onthuld worden, dank zij giften uit het bedrijfsleven en de burgerij. Ook de gemeente Arnhem kwam op het laatste moment over de brug met een bijdrage van bijna honderd gulden per man, die wij in de tropenjaarde moesten achterlaten. Wij hebben dat bedrag maar niet teruggerekend naar de waarde van toen... Het werd een mooie, stijlvolle plechtigheid, die in eendrachtige samenwerking met collega veteranen-verenigingen (Wapenbroeders, COM, VIM "De Valouwe" en WIVN) tot stand kwam.



Erewacht bij gedenkzuil na kranslegging.



Overzicht van de aanwezigen.

zei: "die nachtmerrie is voorbij". Maar dat bleek voor duizenden jongemannen een illusie. Zij gingen praktisch onvoorbereid in volle troepentransportschepen naar Indië om Orde en Vrede te brengen. Die opdracht mislukte, het moedde uit in een complete

Spoor en burgemeester Scholten, waarna vele kransen werden gelegd. Symbolisch was daarbij de gezamenlijke krans van het organisatiecomité: een krans met een rood-wit-blauwe rozet, waaruit vijf linten kwamen met de afzonderlijke namen. De plechtigheid werd geheel begeleid door een hoornblazer.

Na het gebruikelijke defilé, waarbij nog een groot aantal bloemen rond de zuil werd gedrapeerd, volgde nog een kort samenzijn in de naastgelegen Kumpulan.

Th.J. Koning



## 16e Comp. Leger Genie O.V.W.

Op 27 september 2001 wordt de laatste reünie van bovengenoemd onderdeel gehouden in gebouw 2 van de Elias Beeckmankazerne te Ede.

De kosten zijn voor leden geheel gratis.

Wij hopen derhalve dit jaar zo veel mogelijk leden te begroeten: ook die leden die vanwege persoonlijke omstandigheden de afgelopen jaren niet zijn geweest, zijn van harte welkom. Laten we er met z'n allen een uniek afscheidsfeest van maken.

Vanaf station Ede een gratis bus van Midnet.

Info.: C. Godding, Schreierstorenstraat 5,

5037 AM Tilburg. Tel. 013-4671854.

## 3-8 R.I.

Op donderdag 4 oktober a.s. wordt de nu jaarlijkse reünie voor het bataljon 3-8 R.I. georganiseerd en deze zal wederom plaatsvinden in de Kumpulan van Bronbeek in Arnhem.

Uitnodigingen volgen t.z.t.

Nadere informatie bij B. Bronke,

Roadhuisstraat 29a,

1541 JA Koog aan de Zaan.

Tel. 075-6164900.

## Verb. Afd. Oost-Java

Op woensdag 17 oktober 2001 houdt de Verbindingsafdeling Oost-Java haar reünie in het kazernecomplex Ede/Oost Elias Beeckman te Ede.

Trouwe bezoekers van deze reünie ontvangen persoonlijk bericht; zij die nog niet eerder op de reünie aanwezig waren zijn van harte welkom.

Nadere informatie bij: N. de Schaaf, Seevanckweg 5, 1474 HD Oosthuizen, tel. 0299-401223 en bij J. Thoen,

Willem III-straat 53,

2552 BL Den Haag, tel. 070-3674656.

## Verb. afd. Alg. Hoofdkw. Batavia

Op woensdag 24 oktober 2001 zal de 10e reünie worden gehouden voor de veteranen van de Verbindingsafdeling van het voormalig Algemeen Hoofdkwartier te Batavia en de

Verbindingsafdeling Nederlandse Rayons in Indonesië.

De reünie wordt gehouden bij de Landmachtstaf in de Prinses Julianakazerne te Den Haag.

Zij die bij bovenvermelde eenheden hebben gediend en nog geen uitnodiging hebben ontvangen of niet in het adressenbestand zijn opgenomen kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de reüniecommissie op het navolgende adres.

Dhr. L.W.M. Ermerins,

Forellendaal 464, 2553 KA Den Haag

Tel. 070-3976449

## Gezagsbataljons, etc.

De vereniging "Vrienden van de Stirling Castle 1945" houdt op woensdag, 15 augustus 2001, een reünie in de Gen.Maj. de Ruyter van Steventackkazerne te Oirschot. Dit is een bijeenkomst van oud-Indiëgangers, ex-Oorlogsvrijwilligers van het v.m. Gezags Bataljon Indië en een detachement van de v.m. Lucht Strijd Krachten.

Info.: J.H. van Ampting,

tel.: 043-3218603.

## 1-4 R.I.

"Satoe-Ampat", 1-4 R.I. (O.V.W.) houdt op zaterdag 29 september 2001 haar 48e reünie in de Frederikkazerne te Den Haag.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij:

F. Vlasblom,

Segbroeklaan 494 te Den Haag.

Tel. 070-3606544.

## LTD.

De Leger Technische Dienst (LTD) houdt op 1 oktober 2001 een veteranenreünie op de Soldaat Ketting Olivierkazerne te Soesterberg, voor iedereen die, ongeacht zijn Dienstvak bij KNIL, KL, Klu, Marine of Martiniers, bij enig LTD-onderdeel heeft gediend c.q. was gedetacheerd.

De locaties waar de LTD actief was zijn: 1 t/m 760 werkplaatsen, REME, HMI, IBW, HHP, Hwpl, Locwpl, Hpwpl, Munitieopruimingsdienst, Voertuigenparken, AAT-wpl, Havencommando's, LTD-staven, LMD etc.

Heeft u hiervoor nog nooit een uitnodiging gehad, neem dan contact op met

F.Ch. Geerling, Grootmaat 3, 6903 XA Zevenaar, tel.: 031-6525175 of e-mail: geerling@veteranen.nl

## 31e B. Hospitaal-Medan

Het ligt in de lijn van de verwachtingen, dat er in maart/april 2002 een reünie zal worden gehouden.

Geef aan deze oproep gehoor, het is misschien wel de laatste, denk er eens goed over na.

Alle ex-collegas, die tussen 1948 en 1950 in dit hospitaal aan de Boelweg (heet nu Jalang Putri Hijati) hebben gewerkt, krijgen t.z.t. een uitnodiging, waarin alle gegevens zijn vermeld. Om te kunnen beschikken over de "goede adressen", verzoeken wij de sobats eventuele verhuizingen, bij ziektes e.d. schriftelijk door te geven aan: Reünie-comm. 31e B. Hospitaal - Medan, p.a. Goudenregenstraat 16, 3442 HG te Woerden.

## 2-2-5 R.I.

Op zaterdag 6 oktober 2001 houdt de 2e Compie van 2-5 R.I. haar 50e reünie. Heeft u hiervan nog geen bericht ontvangen neem dan contact op met: A. van der Pas, Concertwerf 112, 2962 NP te Barendrecht. Tel. 0180-612689.

## 2e Esk. Paw. O.V.W. Huz. van Boreel

Uitnodiging reünie van het 2e Eskadron Paw. OVW Huzaren van Boreel T Brigade 1946-1949 welke zal worden gehouden op donderdag 30 augustus 2001 in de Bernhard-kazerne te Amersfoort.

Om 10.00 uur staat de koffie klaar voor de reünisten en hun partners, 11.00 uur aanvang dagprogramma. Kosten f 25,-. Opgave voor 1 augustus bij: 023-5264531 en 020 6473342.

Vervolg zie pagina 27

## Nooit weer thuis

Hij stond voor het leger paraat.  
Vrijwillig of verplicht  
Ging je als Nederlands soldaat  
Naar het land van zon en licht,  
Dat je niet weer thuis zou komen  
Kwam niet voor in onze dromen.

In dat land zo ver van huis  
Was het wel even wennen,  
Niet meer dat beschermende thuis  
En mensen die jou niet kennen,  
Dat je niet weer thuis zou komen  
Kwam niet voor in onze dromen.

Het land met zijn prachtige natuur  
Maar ook met zijn vele gevaren,  
Ook dat was er van uur tot uur  
En gaat je zorgen baren,  
Dat je nooit weer thuis zou komen  
Kwam niet voor in onze dromen.

Hoe je ook omgekomen bent  
Het doet ons veel verdriet,  
Onze mannen hebben je gekend  
Vergeeten doen ze je niet,  
Dat je niet weer thuis zou komen  
Kwam niet voor in onze dromen.

Nooit weer thuis  
En ouders in verdriet en zorgen,  
Voorgoed ver van huis  
Het blijft aan je knagen, morgen,  
overmorgen.  
Ja Altijd !!!

Lies Hofman-v.d. Veen

Voorgedragen op het Ereveld  
PANDU bij Bandung, op 13 mei 1993,  
tijdens het bezoek aan de graven  
van de gesneuvelden van 4-1 B.I.  
Ingezonden door: I. de Jong,  
Boornbergum



## Herdenking

### Herdenking Stichting Indië-monument Friesland

Op woensdag 29 augustus 2001 worden in het Rengerspark te Leeuwarden de uit Friesland afkomstige militairen, die in de periode tussen 1945 en 1962 in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea zijn omgekomen, herdacht. De plechtigheid begint om 19.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zal dhr. B. Bouman, Brig. Gen. der Artillerie b.d. en oud-voorzitter van de Stichting Japanse Ereschulden (JES) de herdenkingsrede uitspreken.

De declamatie wordt verzorgd door mevr. A.G. Steenstra uit Emmen. Muzikale medewerking wordt verleend door het Frysk Seniorenorkest. De kranslegging wordt geopend door familieleden en/of nabestaanden door bloemen en/of kransen aan de voet van het monument te leggen. Daarna volgen de diverse organisaties.

Na de kranslegging wordt de plechtigheid besloten met een defilé langs het monument, waarbij de afzetting wordt gevormd door een Erewacht van oud-strijders.

Er wordt, evenals voorgaande jaren, een grote opkomst verwacht. Het bestuur draagt zorg voor 1000 zitplaatsen, doch dit betekent niet dat u uw eigen stoel niet mag meenemen naar de herdenking. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

### N.B.

Organisaties, die een krans willen leggen, worden verzocht dit te melden aan: Dhr. A. Wijma, Boskwei 28, 9299 HT te Zwagerbosch, tel. 0511-441777, die belast is met de organisatie van de kranslegging. Het is noodzakelijk om vooral melding te doen, zodat zorg kan worden gedragen voor een zo goed mogelijk verloop van de plechtigheid. Wij rekenen op uw aller medewerking in dezen.

Voor algemene informatie omtrent de herdenking kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur:

Dhr. J. Hoogsteen, Oostenstein 14, 9291 GR te Kallum, tel. 0511-451764.

J. Hoogsteen

### Herdenking in Hardenberg

Hier zal op woensdag 15 augustus de

herdenking plaatsvinden bij het Indië-monument aan de oever van de Vecht. Zes in Indië omgekomen militairen uit Hardenberg zullen worden herdacht. Tevens zal het einde van de oorlog in Z.O. Azië herdacht worden. Evenzo zal er stilgestaan worden bij het leed in de Japanse kampen. Adoptiescholen verlenen mede werking.

De plechtigheid begint om 19.30 uur. De organisatie is in handen van de Stichting Indië Monument te Hardenberg.

Veteranen worden verzocht om hun jaargespen en herinneringsmedailles te dragen.

Veteranen, woonachtig buiten Hardenberg zijn van harte welkom. Slamet datang di Hardenberg. Het programma voor 15 augustus is nog niet klaar. Wanneer u er prijs op stelt, kan het u t.z.t. toegezonden worden. Gaarne even een berichtje.

Informatie: secr. Stichting Indië-Monument, Lisdodde 10, 7772 MR Hardenberg, tel. 0523-266194.

G. van Faassen

### Herdenking te Venlo

Op zondag 19-08-2001 vindt in het Processiepark nabij de kapel in Genooi een herdenkingsdienst plaats voor de Venlose militairen, die in het voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen.

De dienst vangt aan om 11.15 uur en wordt geleid door de Deken van Venlo en opgeluisterd door het Indische koor: Keluarga Katolik Indonesia.

Daarna kranslegging en defilé bij het Indië-monument bij genoemde kapel. Na de plechtigheid is er gelegenheid om iets te gebruiken in de kantine van een nabijgelegen sportaccommodatie.

### Comité Indiëmonument Venlo

### Herdenkingsaankondiging

De Stichting Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaanderen houdt op 31 augustus a.s. een herdenkingsdienst en aansluitende kranslegging bij het monument voor de 35 gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen in de periode 1945-1962 in Nederlands Oost-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. De herdenkingsdienst in de Goede Herderkerk aan de Koninginnelaan in Terneuzen begint om 14.00 uur.

J.F.M. Roovers

## 15-jarig bestaan VOMI Zuid-Holland Zuid

**Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van onze vereniging en bij gebrek aan voldoende kazerne-capaciteit werd op vrijdag 27 april jl. onze reünie gehouden in het inmiddels voor vele sobats bekende Recreatiecentrum "De Staver" in Middelharnis.**

De aanmeldingen voor deze bijeenkomst waren boven verwachting. Met ca. 750 personen was de grote sportzaal dan ook geheel gevuld. Onze sobats van VOMI-Zeeland waren met ca. 150 personen gekomen, terwijl onze vereniging ook massaal was vertegenwoordigd.

Na de ontvangst met koffie en cake, werd om 10.30 uur het openingswoord gesproken door onze voorzitter Herman Schox.

Hij heette iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder onze gasten, t.w. VOMI-Nederland met de heren Dijkema en Determan met hun dames; bestuursleden van VOMI-Noord-Brabant Oost en VOMI-Noord-Brabant West; VOMI-Zuid-Holland Noord en VOMI-Zeeland; Bond van Wapenbroeders, de heren Van Alphen, Van Houwelingen en Leeuwis met hun dames en de heer Verhey; namens COM Rotterdam dhr. en mevr. Akkers. Namens de SDV was mevr. Zuidwegt aanwezig; namens Band Oud-Strijders 7 December Divisie de adjudant Falck. Later op de dag maakte het gemeentebestuur van Middelharnis haar opwachting in de persoon van de burgemeester, de gemeentesecretaris en een wethouder. Onze bestuursleden Jaap van Dijk en Ger de Jong zijn sinds de oprichting van VOMI-Zuid-Holland Zuid lid en werden door de voorzitter met dit feit gefeliciteerd en ontvingen beiden een tastbare herinnering.

Hierna was het woord aan Ger de Jong, die vertelde hoe de VOMI van de grond is gekomen. Het is allemaal begonnen met een TV-uitzending van de TROS op 15 mei 1985. Deze uitzending, onder de titel "Voor een gulden per dag" bestond uit gesprekken met Indië-veteranen en hoe de Nederlandse regering sedert hun te-

rugkeer met hen was omgesprongen. Vervolgens werd verteld, hoe op 23 oktober 1985 in Bronbeek de oprichting van de VOMI gerealiseerd werd. Op 31 december 1985 was het ledenbestand gegroeid van 23 naar 396. Het jaar 2000 sloot met 10.712 leden. Ger de Jong schetste verder de bestuurlijke gang van zaken door de jaren heen, waarbij belangenbehartiging steeds één van de belangrijkste doelstellingen is gebleven. Dankzij onze contactmensen in onze regio kunnen wij vele veteranen behulpzaam zijn onder moeilijke omstandigheden. Ook onze contactbijeenkomsten voorzien in een ontmoeting met lotgenoten.

Na dit overzicht en terugblik van onze vice-voorzitter, was het woord aan de voorzitter van VOMI-Nederland, de heer J. Dijkema. Hij feliciteerde onze vereniging met haar 15-jarig bestaan en hield een gloedvol betoog, waarbij hij benadrukte, dat het de hoogste tijd is om de Indië-periode in het lesmateriaal op de scholen op te nemen, waarbij hij in het bijzonder stil stond bij het offer, dat gebracht werd, nl. meer dan 6.200 gevallen, die wij nooit mogen vergeten.

Hierna was het woord aan de manager van "De Staver", de heer Leon Jordaan. Hij heette iedereen welkom en gaf een overzicht wat er in "De Staver" te doen was, zoals zwemmen, bowlen, films en niet te vergeten de bars en andere ruimten om met elkaar te praten.

In de grote tennishal was ook een foto-expositie met vele bekende beelden tijdens ons verblijf in de tropen. Na de toespraken konden de aanwezigen de benen strekken en zocht een ieder zijn verpozing.

Van 12.00 tot 13.00 uur werd een aperitief gebruikt, waarna om 13.00 uur begonnen werd met de rijstmaaltijd. Helaas is dit programmapunt niet geslaagd te noemen. Door problemen met de aanvoer, als gevolg van stroomuitval, hebben vele bezoekers veel te laat een maaltijd gekregen, waarvan de kwaliteit te wensen overliet.

De PASAR MALAM, die om 15.00 uur opende, liet meerdere stands zien met een gevarieerd aanbod van artikelen. Bij deze stands waren ook de VOMI-toko, Wim's Militaria en Pro Rege present en trokken veel belangstelling. Om ca. 16.00 uur werd onder het genot van een kopje koffie deze dag afgesloten.

De heren Jordaan en van Kempen kregen een fraai boekwerk met foto's over Indië aangeboden, terwijl tevens nog een schilderij met een Sumatraans landschap werd overhandigd aan de heer Jordaan.

Voor de dames van ons bestuur waren er bloemen.

Ondanks de sores met de maaltijd, gingen de meeste bezoekers toch tevreden huiswaarts.

Henk Barmentlo



## Opsporing verzocht

Sobat W.F. de Ronde was aanwezig in Oirschot op 12 april jl. bij de herdenking van het 60-jarig bestaan van het Garderegiment Prinses Irene. Het was een mooie dag, maar wat was het jammer dat van zijn peloton slechts twee mensen aanwezig waren, nl. Luitenant Klein en Sergeant Bob Engelse. Hij had zo gehoopt om zijn oude maten te kunnen begroeten. Waar waren jullie?, t.w. Rullens, Verleg, Van Rossum, Urbanowitch, Teeuwen, De Ruiter, Raaimakers, Sengers, Wagenaar, Schouten, De Regt, Roelofs, Waterman, Winkel, Oostdam, Wezenberg, Timmerman. Laat eens wat van je horen en neem s.v.p. contact op met: W.F. de Ronde, Julianastraat 51, 3181 GH Rozenburg, Tel. 0181-212085.

## "VREDES"-slachtoffers

Onlangs werd er in de gemeente Eersel een vereniging opgericht onder de naam "Stichting Oud-Indië Strijders". De eerste doelstelling was de oprichting van een 'Oorlogsmonument' voor 2 gesneuvelde militairen 1940-1945, 2 gefusilleerde verzetsstrijders en 3 gesneuvelden in Ned. Indië. Reeds tijdens de 2e bijeenkomst werd de naam gewijzigd in "Oud Ned.-Indiëgangsters", omdat Indië-strijders te krijgszuchtig zou overkomen. Tijdens de 3e bijeenkomst bleek het bestuur het op te richten 'Oorlogsmonument' na overleg met de vredesbeweging omgedoopt te hebben in 'Vredesmonument'. Reden hiervoor; de gesneuvelden waren toch gevallen voor de vrede. Ook zou het Vredesmonument niet in augustus (nationale herdenkingsmaand), doch in september (vredesmaand) onthuld worden. Als klap op de bekende vuurpijl werd er een model getoond van het, door het bestuur gekozen, vredesmonument. Een sokkel met daarop een 'gestileerde opvliegende vredesduif' vervaardigd uit brons met bijzondere fraaie groene kleurnuances. Met andere woorden de alom bekende 'D.D.R. vredesduif' met een palmtakje in de bek. Ik dacht even in een carnavalsoptocht verzeild te zijn, maar helaas werd dit serieus gebracht.

Onze kameraden, bijna 7.000 jonge levens, zijn daar gesneuveld in een kei-

harde en meedogenloze guerrillaoorlog en die gaat men nu herdenken met een vredesduif? Dit is niet alleen schaamteloos maar ook beledigend voor deze jongens en hun nabestanden. Het zin geven aan een oorlogsmonument doet men toch niet in overleg met een vredesbeweging die synoniem staat voor landverraders uit 1939, de z.g. 'gebroken gewoontjes'. Dit getuigt toch niet van enig respect voor de gesneuvelden. Als men deze ziekelijke kronkel verder laat ontwikkelen komt men met Margraten, Arnhem, Grebbeberg etc. op 'vredesbegraafplaatsen'. De B.N.M.O. moet dan gewijzigd worden in B.N.M.V. (Bond Ned. Militaire Vredes-slachtoffers). De landing in Normandië is dan een vredesoperatie en omdat Duitse steden massaal gebombardeerd werden om vrede te bereiken noemen wij dan 'Vredesbombardeementen'. Toen wij door de Koningin naar Ned. Indië werden gestuurd kregen wij toch echte wapens en granaten in onze handen gedrukt en geen palmtakje. Van waar komt deze kronkel of is het gewoon dementie? Zou kunnen, wij hebben er de leeftijd voor.

Th.A.M. v.d. Hurk  
Ovadastr. 31  
Eersel  
Tel. 0487-513444

## Onder de indruk

Tijdens een reünie in de Trip van Zoutlandkazernes, waren er 5 man van de infanterie, die hun sobats niet waren vergeten. Ik was onder de indruk van deze mannen bij het monu-

ment zoals ze nog even stil stonden bij hun kameraden die in Indonesië gevallen waren.

Th. V. Son, Schiedam



## Gedicht

Onderstaand gedicht is geschreven door mevr. Ivonne Peeters-v.d. Broek en draagt ze op aan haar op 8 juni 2000 overleden vader en allen die in ruste zijn. Ik ben sinds kort donatrice van de V.O.M.I. geworden en wil bij deze graag een oproep aan alle kinderen van de Oud-Militairen Indiëgangsters doen, wordt ook donateur of donatrice van deze voor de Oud Militairen Indiëgangsters zo belangrijke vereniging, zodat zij nu niet en ook niet in de toekomst vergeten gaan worden.

Roermond, stad in het zuiden,  
waar ik nooit eerder aan heb  
gedacht.  
Hier heb ik nu mijn vader,  
naar zijn laatste rustplaats  
gebracht.  
Een brug over rivier De Roer,  
een weg naar het Nationaal Indië-  
monument.  
Een bijzonder mooie plek,  
dat mijn vader al veel eerder heeft  
gekend.  
Hier had hij zijn herinneringen,  
zijn gedachten en zijn verdriet.  
Om al zijn kameraden,  
die hij in Indië achter liet.  
Nooit zag hij ze weer,  
alleen nog maar in zijn dromen.  
Die jongens,  
die nooit meer thuis zijn gekomen.  
Hun namen worden nooit vergeten,  
ze staan geschreven op een zuil.  
Ik denk ook aan hen allen,  
wanneer ik om mijn vader huil.  
Hij was veteraan,  
hij had in die tijd wat meer geluk.  
Al was zijn hart,  
na die wrede tijd voor altijd stuk.  
Nu rust ook hij hier, onder  
een boom,  
en zie ik hem alleen nog in een  
droom.  
Roermond, nu ook een beetje stad  
van mij,  
zij alleen, die daar rusten  
blijven mij voor altijd bij.

I. Peeters- v.d.Broek

# Monument

## Monument voor de in voormalig Nederlands-Indië en Korea overleden militairen

Op 13 november 1998 richtte VOMI Zuid-Holland Zuid een verzoek aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam voor een gedenkteken voor de in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea overleden militairen.

Nadat aanvankelijk door de gemeente niet snel werd gereageerd, kwam door een gesprek met burgemeester, de heer drs. R. Scheeres, tijdens een andere officiële gebeurtenis, de zaak in een versnelling, die thans heeft geresulteerd in het groen licht voor een monument.

Het is de bedoeling dat op de Begraafplaats "Beukenhof", op een uit grote tegels bestaande muur in de omgeving van de aula een gedenkteken komt, dat is ontworpen door de kunstenaar Ella van de Ven, en zal bestaan uit een tiental gegoten bronzen platen.

De onthulling is voorlopig gepland voor september/oktober dit jaar. Aan de gemeente is tijdens de gesprekken die gevoerd werden, verzocht om ook de in Korea tijdens de Korea-oorlog

gesneuvelde militairen in dit monument op te nemen. Ook aan deze wens van ons is men tegemoet gekomen.

Op de platen komen de volgende namen te staan:

**Voormalig Nederlands-Indië:**  
P.J. Dorsman van 3 GRJ; P. van der Gaag van 4-9 R.I.; J.P. Heinsbroek van 1 DMP; H. van Hoogdalen van 5-7 R.I.; A. Kreft van 2-8 RVA; A.J. Oosterholt van 1 Cie DKG; C.M. Planje van 3-8 R.I.; W.P. van Rijswijk van 1 Mitr. Bat.; A. Roovers van 1 Cie Para; J. Solinger van HKAG; P. van Wijk van Staf C Div.; K. Bakker van 1-15 R.I.; L. Catsman van 3-1 RS; T. Overheul van LTD 76; C.A. Schuurmans van 1-15 R.I.; J.M. Blom van 8 R.S.; P. de Bok van 4-9 R.I.; T.J.M. Hendriks van 6 Afd. Va.; P.A. de Lange van 1-3 R.I.; C.J. Schaap van 5-3 R.I.; A.N.J. van den Berg van 3-10 R.I.; C. Brussaard van KNIL Inf. X; F. van Harmelen van M.O.D. Marine; N. Kerssemeijer van de K.M.; A.H. de Pater van 6 Genie Veldcie.; J. Puffers van 423 B.I.; J.B.J. van der Waard van

2-10 R.I.; R. Werff van Staf 4 Inf. Brig.; L. Wessel van 2-10 R.I. en J.G.F. van Rooijen van 3-8 R.I.

**Korea:**

**Nederlands Detachement Verenigde Naties.**  
L.C. Kemper en W.B.F. Sonnemans.

Als de datum van de onthulling bekend is zullen de betreffende reüniecommissies een uitnodiging ontvangen. Van de navolgende onderdelen hebben we helaas geen reüniecommissie gegevens:

6 Genie Veldcie.; Staf C. Div. en HK-AG.

Als veteranen deze onthulling bij willen wonen omdat de naam van één van hun sobats op het monument komt te staan kunnen zij dat schriftelijk melden bij de coördinator gedenktekens VOMI Zuid-Holland Zuid, de heer G. de Jong, Rozenlaan 41, 2995 AS te Heerjansdam.

G. de Jong

## "In Memoriam"

Op 13 april 2001 is te Brasschaat - België plotseling overleden:

### Gerardus Johannes Plasman

Geboren te Malang (Java) op 2 december 1922.

Kolonel der Infanterie b.d.

Drager van het Bronzen Kruis

Drager van het Verzetskruis 1940-1945

Drager van het Ereteken Orde en Vrede

Drager van het Officierskruis.

In aanwezigheid van familie, honderden belangstellenden en vele ex 4-3 R.I.ers, vond op 20 april jl. de plechtige uitvaartliturgie plaats in de Sint-Michielskerk te Antwerpen en aansluitend een afscheidsceremonie in de aula van het crematorium te Wilrijk.

Tijdens de uitvaartplechtigheid in de Sint-Michielskerk en in de aula van het crematorium te Wilrijk was een erewacht rond de baar gevormd van 10 man, bestaande uit een aantal ex 4-3 R.I.ers en overige veteranen, allen VOMI-leden, onder leiding van F. Smoorenburg, voorzitter VOMI afd. Zeeland. De baar was bedekt met de Nederlandse driekleur.

De overledene was in de periode 1947-1950 Compagniescommandant van resp. de 4<sup>o</sup> en 1<sup>o</sup> Cie van 4-3 R.I.

Op waardige wijze is afscheid genomen van een markant man, wiens nagedachtenis bij 4-3 R.I. in ere zal worden gehouden.

Reünie-Comité ex 4-3 R.I.

H.C. Clasquin

A.C. van Cadsand

## Persbericht

Twee journalisten willen een historisch overzicht samenstellen over de ervaringen van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Wij zouden daartoe graag in contact komen met oud-militairen die over hun ervaringen willen vertellen of ze aan de hand van een vragenlijst op schrift willen zetten. De door ons ontvangen reacties zullen worden verwerkt in een te publiceren boek. Onze interesse gaat uit naar alle groepen militairen en alle perioden waarin zij in bovengenoemde gebieden hebben gediend.

Voor reacties:

Chris Roos, Joliotplaats 66,

3069 JK Rotterdam

Tel. 010-2123854 of 078-6731883

Email: chrissie@tref.nl

Dik Vuik, Oostmaasstraat 8,

3061 ZS Rotterdam

Tel. 010-4147369



# Oproep - Oproep

## 436e Bat. Inf.

De nieuwe reünie-commissie van het 436e Bat. Inf., H. Brigade, (Nrd. Sumatra/ West-Java 1949-1951) heeft op 21 maart 2001 de reünie georganiseerd in de Trip van Zoutlandtkazerne te Breda met ruim 200 aanwezigen.

We hebben heel wat oude sobats gemist, waarvan de reünie-commissie geen adres heeft. Degenen die bij genoemd bataljon gediend hebben en geen bericht hebben gehad van bovengenoemde reünie op 21 maart jl., worden verzocht zich in verbinding te stellen met dhr. G.H. Swijenburg, Ghijseland 335, 3161 Rhoon. Tel. 010-5013316.

## Teteringen

Het bestuur van de Heemkundekring "Teterings Erfdeel" is voornemens

een stukje geschiedenis (mogelijk met foto's of anderszins) van Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineaogangers vast te leggen. Het bestuur is daarom op zoek naar personen die op één of andere manier binding met Teteringen hebben of hebben gehad en die in de periode 1945-1962 als militair hebben gediend in het voormalig Nederlands Oost-Indië en/of Nieuw-Guinea. Zij of (ingeval van overlijden) naaste familieleden of andere nabestaanden die de Heemkundekring aan gegevens kunnen en willen helpen worden hierbij vriendelijk uitgenodigd zich bij voorkeur schriftelijk te melden bij het contactadres: Will van de Carput, Kortendonk 12, 4047 CM Teteringen. Tel. 076-5812564

## Jaar in, jaar uit.

Op de achterkant van 'SOBAT' nr. 74 is een prent afgedrukt van de ons bekende kunstschilder A.F. Koning, Kooikerstraat 479, 5224 AV 's-Hertogenbosch. Een verklaring behorende bij deze, als altijd mooie landschapsschets van Bram Konings, ontbrak daarbij.

De betreffende afbeelding kan, ja moet, worden gezien in het licht van Kerstfeest, zoals dat destijds gedurende de jaren dat vele tienduizenden Nederlandse jongens dienden om daar rust en orde te herstellen, dat beleefden.

Het is in dat licht bezien een symbolisch en tegelijk nostalgisch beeld met als motto: "Wij leven mee met de jongens overzee". Een motto dat destijds in vele moederlandse harten leefde.

U ziet op dit fraaie schilderij, op de achtergrond (boven), een besneeuwd Nederlands landschap van waar een, als een gedachtenassociatie getekend, blond meisjeskopje, in verlangen en/of medeleven blik en neerziet op/en naar enkele jongens, soldaten, in een tropisch landschap (onder), die opzien naar het land en het meisje waarvan zij dag en nacht dromen (en droomden). Het beeld geeft goed de wederzijdse verlangens van toen weer en is mede een symbool van Kerst- en Oudejaars-gevoelens die mensen krijgen als ze gedwongen een lange tijd van scheiding van geliefden en geliefde omgeving moeten verduren.

Bedankt Bram Konings.

Het geheel is omlijst door een Kerst- en Nieuwjaarsgroet van de redactie in zes talen. Van boven naar beneden Nederlands en Maleis (Bahasa Indonesia) en van links naar rechts: Engels, Duits, Frans en Spaans.

Nogmaals, voor allen die deze explicatie lezen, een gezond en voorspoedig 2001. Met mijn groeten en al wat wenselijk is, voor nu en in de toekomst, van Jacob Zwaan en uiteraard van de Redactie van Uw 'Sobat'.

## Dissertatie Ir. H.Th. Bussemaker

Op 28 februari jl. promoveerde onder grote belangstelling in de aula van de Universiteit van Amsterdam Ir. H.Th. Bussemaker tot doctor in de Geesteswetenschappen. Zijn dissertatie is getiteld: "Paradise in Peril: Western Colonial Power and Japanese expansion in S.E. Asia, 1905-1941" en behandelt de periode tussen de Twee Wereldoorlogen. In die periode werd het evident dat Japan de rijke koloniale bezittingen van de Westerse mogendheden in Z.O. Azië begeerde. De heer Bussemaker bestudeert de reactie van Amerika, Engeland, Frankrijk, Nederland en Australië op deze Japanse expansiedrang, en de mate waarin deze mogendheden met elkaar gingen samenwerken. Zij die deze dissertatie willen bestellen, kunnen dit opgeven aan de jonge doctor, via een brief of via zijn faxnummer, 023-5285967. Zijn adres is Hugo de Grootlaan 16, 2105 TN Heemstede. De dissertatie omvat twee delen van 450 pagina's elk. De kostprijs bedraagt f 150,- per twee delen, exclusief portokosten. De heer Bussemaker is bezig, een internationale uitgever te vinden, die bereid is zijn Engelstalig werk uit te geven.

J. Zwaan

## Op verzoek

Oude leraar verzamelt oude vulpen en is bijzonder gespitst op de Pelikan-schildpad-vulpen die aan vele oud-Indiëgangers bij terugkeer in Nederland cadeau werd gedaan. Hij heeft er graag een paar honderd gulden voor over, als de vulpen nog in goede staat is. Wie heeft deze pen nog in een oud laatje liggen en wil hem wel kwijt aan de verzamelaar? Ook oude Montblancs zijn van harte welkom!

Tel. 040-2518151 (eventueel naam enz. inspreken bij afwezigheid) of briefje aan A. Walrecht, Gr. Adolfstraat 60, 5616 BW Eindhoven.



## Verenigingsnieuws

### Canada

*Sect. D. Walinga*  
35 Kingknoll Drive  
"Kingtower" Apt. # 402  
Brampton Ont. L6Y 5G5  
Canada  
Tel. (905)452-7743  
Fax (905)452-8254

#### Bestuur

Tijdens de op 13 maart jl. gehouden bestuursvergadering, werd als voornaamste agendapunt behandeld het mogelijke uittreden van Don Walinga als secretaris/penningmeester van VOMI Canada. Tevens werd de taak(her)verdeling van het bestuur besproken.

Don heeft nl. de wens uitgesproken om zijn bestuurstaken per 1 januari 2002 te beëindigen. Ondanks pogingen daartoe is er nog geen vervanger voor hem gevonden en het bestuur hoopt dan ook vurig, dat Don nog een aantal jaren zal willen aanblijven. Desondanks hopen wij toch dat kandidaten voor het bestuur zich zullen melden.

Vast staat in ieder geval dat VOMI Canada niet zal verdwijnen. In de volgende "Sobat" hopen wij u meer nieuws over de samenstelling en taakverdeling van het bestuur te kunnen melden en dan hopen wij tevens dat Don op zijn standpunt is teruggekomen en zich toch nog een aantal jaren als bestuurslid zal blijven inzetten.

#### Picknick

Traditiegetrouw zal de jaarlijkse picknick gehouden worden in Rockwood Ontario en als datum kunt u noteren 11 juli 2001. Om de kosten te dekken zal wederom een toegangsprijs van \$7,50 gevraagd worden, maar daarvoor heeft u dan ook weer een gezellige dag.

Vanzelfsprekend is er weer een tombola en u wordt verzocht daarvoor prijsjes mee te brengen en deze op de "tombola-tafel" te deponeren.

Zoals gewoonlijk brengt u uw eigen lunch mee, hoewel ook de "rijdende snackbar" weer aanwezig zal zijn en hopelijk dit keer met croquetten. Het is wel zo gemakkelijk als u uw tuinstoel meebrengt, want zitten op houten banken is op den duur wat ongemakkelijk.

De dames van het bestuur en van de afdelingen zullen weer voor koffie, koekjes en verdere lekkere hapjes zorgen.

Wij verzoeken u daarom op deze dag aanwezig te zijn; u zult er geen spijt van hebben en het is toch wel leuk om weer met 'ouwe jongens' bij elkaar te zijn.

#### Jaarvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering is gepland op 20 oktober 2001 en wederom in de zaal van Holland Christian Homes te Brampton. Aanvang 11.00 uur a.m.

Dit keer zal een 'Brabantse' of 'Friese' koffietafel worden geserveerd. Meer nieuws daarover in 'Sobat' van augustus a.s.

D. Walinga

### Drenthe/ Groningen

*Sect. J. Plat*  
Sassenbergen 71  
9531 GW Borger  
Tel. 0599-235666

Vanwege de zomer zult u waarschijnlijk niet veel tijd aan 'Sobat' besteden. Alles staat toch even op een laag pitje binnen de vereniging, want voor september a.s. zijn er geen bijeenkomsten. U heeft helemaal gelijk. In

een volgend nummer wordt u weer helemaal bijgepraat wat de bijeenkomsten betreft.

Vrijdag 4 mei jl. heeft onze vereniging weer acte de présence gegeven op de JWF-kazerne te Assen met het leggen van een krans bij de muur met plaquettes. We hebben u vertegenwoordigd in Westerbork, Hoogeveen en Steenwijkerwold.

De busreizen zijn geweest vanuit de afdeling Assen en de afdeling Zuid-Cost Drenthe en we kijken nu weer vooruit naar de landelijke Veteranendag op zaterdag 7 juli a.s. in Dalen. We wensen de bestuurders van DAMETIN alle sterkte toe bij het in goede banen leiden van deze dag en als VOMI zullen wij met de afdeling Z.O. Drenthe ons weer presenteren in de VOMI-stand. Komt u naar Dalen, komt u dan ook even langs onze stand? Het geeft de bemanning van de stand het gevoel weer met iets goeds bezig te zijn. Oud Indië-militairen en Nieuw-Guineagangers, wij begroeten u graag en voor het overnemen van het estafettestokje schrijven wij met heel veel plezier veel Nieuw-Guineagangers in als lid. Voor de laatste categorie ruimen wij graag wat plaatsen in aan onze bestuursstafels. Iedereen een prachtige dag toegewenst in Dalen. Niet ingeschreven? Er is dan wel geen bord rijst voor u gereserveerd, maar toch nog wel ruimte genoeg in Dalen, om deze dag van alle kanten als een echte Veteranendag mee te maken. Hartelijk welkom! Het is reuze gezellig op de Pasar Baru.

Voor uw agenda nog een paar belangrijke data voor onze Veteranendagen. U kunt noteren: Havelte 26 en 27 september en Assen 2 november a.s. In een volgende 'Sobat' komen wij hier op terug en wanneer die dan bij u in de brievenbus valt, zult u ook om-

trent die tijd de brief met uitnodiging en deelnamestrook ontvangen.

Namens alle bestuurders een goede voortzetting van uw zomeractiviteiten toegewenst.

J. Plat

## Friesland

Sect. Drostlaan 68  
8303 EE Emmeloord  
Tel. 0527-616717

### Ledenvergadering

Zoals gewoonlijk eindigde ons verenigingsseizoen ook dit jaar weer met de ledenvergadering. We waren daarvoor op 10 april bijeen op de vliegbasis samen met een groot aantal leden. De agenda werd vlot afgehandeld zodat er ruim tijd over bleef voor een praatje en een drankje. De commandant vliegbasis, kolonel Willemse, kwam afscheid van ons nemen. Hij vertrekt deze zomer en krijgt een andere functie bij de luchtmacht. Als dank voor de genoten gastvrijheid ontving hij uit handen van de voorzitter het boek "Gevallenen uit Friesland in Nederlands-Indië".

De heer K. van Noord had zijn periode in de kascommissie er op zitten en werd onder dankzegging ontheven van zijn functie. Hij wordt opgevolgd door de heer W. Wijbenga te Sneek. In het bestuur werden herkozen de heren Blom en Terpstra. Zo lang VOMI-Friesland bestaat is het nog nooit voorgekomen dat er nieuwe kandidaten zijn voorgedragen. De leden zijn kennelijk nog niet uitgekoken op het bestuur.

Maar helaas is er toch verandering gekomen en dat zagen we al langere tijd aankomen. Sierp Jongstra heeft besloten om, na 14 jaren penningmeesterschap en 13 ledenvergaderingen, zijn functie neer te leggen. Als mede-oprichter van VOMI-Friesland heeft hij veel werk verzet en verschillende ups en downs van de vereniging heeft hij aan den lijve meegeemaakt. De verschillende kascommissies hebben hem niet op een fout kunnen betrappen.

Het is daarom juist dat de ledenvergadering hem benoemde als erelid van de vereniging. Het bestuur zal in

besloten kring nog afscheid nemen van hem en zijn vrouw.

Bij Hein Pols, die zijn taak heeft overgenomen, is het werk in vertrouwde handen gekomen.

### Bijeenkomst Leeuwarderadeel

Op 23 maart waren we, op uitnodiging van het gemeentebestuur, samen met de Indië- en Nieuw-Guinea veteranen uit die gemeente bijeen in het gemeentehuis te Stiens. De raadzaal welke voor deze gelegenheid werd gebruikt kon het aantal bezoekers (zo'n 120 dames en heren) maar nauwelijks bevatten, maar dat deed niets af aan het genoegen dat velen aan deze middag beleefden. Dat de burgemeester, mevr. Vroegindewey, praktisch de gehele middag in ons midden verbleef, werd door velen erg op prijs gesteld.

Na de zeer goed verzorgde nasi-maaltijd werden we nog verrast met een optreden van het Sjantikoor, bestaande uit leden van de brandweer (hoe bestaat het), hetgeen zeer in de smaak viel.

Waarin een kleine gemeente zeer groot kan zijn. Hulde voor dit gemeentebestuur!

### Volgend seizoen

Regeren is vooruitzien en daarom heeft het bestuur de data al weer vastgelegd. Ook dit jaar is er weer een middag voor de weduwen en wel op 13 september. De dames ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Het lijstje ziet er als volgt uit:

29-08-2001:

Herdenking in het Rengerspark te Leeuwarden (De laatste woensdag in augustus). Zie artikel 'herdenking' elders in dit blad.

13-09-2001:

Bijeenkomst weduwen op de vliegbasis.

10-10-2001:

Regiobijeenkomst NO-Friesland, Wouterswoude.

14-11-2001:

Regiobijeenkomst ZW-Friesland, Koudum.

11-12-2001:

Regiobijeenkomst ZO-Friesland, Wolvega.

22-01-2002:

Regiobijeenkomst ZO-Friesland, Heerenveen.

12-02-2002:

Regiobijeenkomst regio Leeuwarden, vliegbasis.

12-03-2002:

Regiobijeenkomst NW-Friesland, St. Annaparochie.

09-04-2002:

Ledenvergadering, vliegbasis.

Een bijeenkomst met het gemeentebestuur van Dongeradeel is in voorbereiding. Gepland is een dag in juni. Of dit doorgang kan vinden is twijfelachtig, omdat Dokkum midden in het mkr-gebied ligt.

Ook met andere gemeenten zullen besprekingen worden gehouden, maar hierover is verder nog niets bekend.

### Jas

Na de ledenvergadering op 10 april heeft iemand een verkeerde jas meegenomen en zijn eigen jas laten hangen. De eigenaar kan contact opnemen met de secretaris (0527-616717), b.g.g. 06-51940834.

Henk Leeman

## Rectificatie

In de lijst "In Memoriam" in "Sobat" nummer 76, april 2001, stonden:

F.H. Hupjé, 1-2 Huz. van Boreel - Bemmelen

J. Nieuwenhuis 426e Bat. Inf. - Oppenhuizen.

Die moesten vermeld worden onder "Onderscheidingen".

Verder stond in de lijst "In Memoriam":

J. van Dam, dit moest zijn J. van Dun te Sprundel.

Verder staat in "Sobat" nr. 76 in het Jaarverslag Sociale Commissie VOMI-Nederland onder "Ideële belangen" "Mobilisatie-Oorlogskruis".

Hierna moest nog vermeld worden: Eretken voor Orde en Vrede: zeven keer aangevraagd, zes toegevoerd en één zaak loopt nog.

Voor deze grove nalatigheid mijnne zijds mijn oprichte verontschuldiging.

Victor Bridié

## Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham  
De Kraan 60  
5056 EC Berkel Enschoot  
Tel. 013-5400380/Fax 013-5400381

## Bijeenkomst Dussen

Op 27 maart heeft de 'VOMI-patrouille' het land van Heusden en Altena weer aangedaan. In de vernieuwde zaal van 'De Koppelpaarden' moesten, gezien de onverwacht grote opkomst, stoelen worden aangesleept. Het was er gezellig druk en blijkens de vele reacties die we ontvingen werd deze veteranen-middag erg op prijs gesteld; ook de vertoonde videofilm had alle aandacht, ondanks een aanloopperiode met de geluidswaer-gave. Het kwam allemaal weer goed. Het bestuur was na afloop erg blij met de nieuw aangemelde leden; dat waren er zelfs meer dan de vorige keer. We hebben ze harder en harder nodig!

## Draaginsigne Gewonden



Sobat Snijders wordt, in het bijzijn van zijn echtgenote, het Draaginsigne Gewonden opgespeld door burgemeester Weierink.

Ons lid, A. Snijders uit Kaatsheuvel, ontving op 11 april uit handen van burgemeester Weierink deze onderscheiding in huiselijke kring, waarbij onze voorzitter aanwezig was om Dhr. en Mevr. Snijders een attentie aan te bieden.

Dhr. Snijders heeft als wachtmeester gediend bij de Palmboom-Divisie en wel op diverse locaties en in diverse samenstellingen in de logistiek van de B.O.S.

Onze voorzitter bedankte de burgemeester voor de sympathieke en hartelijke wijze waarop hij zich van zijn taak kweet. Kaatsheuvel heeft overigens ook een gedankteken voor onze gesneuvelden.

## Jaarvergadering

Helaas stond in de vorige 'Sobat' geen herinnering aan onze jaarvergadering, die op 19 april in Eindhoven plaats vond. Achteraf bleek deze herinnering toch mogelijk geweest te zijn, gezien de verschijningsdatum van dit blad. Foutje, waarvoor excuus. Maar onze 'vaste klanten' bleken dit toch wel in hun agenda te hebben gezet.

De voorzitter en 2e voorzitter werden met algemene stemmen herkozen. Onze 2e penningmeester heeft zich nu ook in de boekhoudkundige materie verdiept en we hopen daardoor, bij onverhoopte gebeurtenissen, minder kwetsbaar te zijn in de uitvoering van onze financiële administratie. De voorzitter las bij aanvang van de vergadering de namen van de 38 overledenen van het afgelopen jaar voor, waarbij ook de woonplaats en het onderdeel werd genoemd. De vergadering herdacht hen met 1 minuut stilte.

Tegen deze achtergrond is het te betreuren, dat dit jaar ca. 43 leden hun contributie niet tijdig voldeden, maar wij blijven pogingen doen om hen 'binnen de boot' te houden. Een aantal van hen heeft inmiddels toch nog betaald. Sommigen hebben door minder prettige omstandigheden een begrijpelijk excuus.

De secretaris en de sociaal commissaris brachten op deze vergadering hun verslag uit, terwijl de penningmeester decharge werd verleend voor de gevoerde administratie.

De contributie voor het jaar 2002 kwam ook aan de orde. VOMI Nederland heeft meer inkomsten nodig door verhoogde kosten, o.m. van de 'Sobat' en door de dit jaar ingevoerde BTW-verhoging. Wij waren voorstander van een bescheiden omrekening plus verhoging naar EUR 14 (= f 30,85), maar het merendeel van de verenigingen steunde het landelijke voorstel van EUR 15 (= f 33,-). De leden gingen op onze jaarvergadering ook met dit laatste voorstel akkoord. Het is tenslotte, na zoveel jaren, slechts een verhoging van nog geen cent per dag! Wij hopen dat een ieder zich ook daarin kan vinden. Eind van dit jaar hoort u meer over de wijze van betaling in de overgangperiode van gulden naar euro.

## Reünie in Oirschot op 3 september

Zoals vermeld in het aprilnummer, is het op dit moment (april) nog moge-

lijk in te schrijven. Zie voor details 'Sobat' April. Zolang er plaats is schrijven we u graag in.

## Herdenkingsboek - Tentoonstelling - Monument

(Ingezonden door A. v.d. Aalst)

Op initiatief van de Indië-veteranen uit de gemeente Eersel zijn vergevorderde plannen ontwikkeld om de Indië-geschiedenis voor het nageslacht vast te leggen.

Er is een stichting gevormd, die ten doel heeft de onderlinge contacten te bevorderen en waar nodig de belangen te behartigen.

Er wordt hard gewerkt aan een boek, waarin de verhalen worden opgenomen van de 120 militairen, die vanuit de gemeente Eersel zijn vertrokken, of die na terugkeer langdurig in één van de 6 kerkdorpen van de gemeente hebben gewoond.

Op 25 augustus wordt in dit verband een tentoonstelling geopend in het Streekmuseum, welke tentoonstelling als titel zal dragen: "Kempische Militairen in de Oost".

Op 15 september is er de onthulling van een vredemonument, waarop de namen staan vermeld van de drie gesneuvelden in het voormalige Ned. Oost-Indië.

Ook komen daarbij de namen van de omgekomen militairen en verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog te staan.

De naam 'Vredemonument' sluit aan bij onze toenmalige opdracht en wel het brengen van Orde en Vrede. Belangrijke hoogwaardigheidsbekleders, zowel Burgelijke- als Militaire autoriteiten zullen daarbij worden uitgenodigd.

Op diezelfde dag vindt ook de presentatie van het boek plaats.

Geïnteresseerden kunnen bij voorinschrijving het boek bestellen bij de secretaris: G. Cuijpers, Kerkstraat 17, 5521 JK Eersel.

De kosten bedragen f 25,- per boek, exclusief verzendkosten. Wij spreken de wens uit dat vele Indië-veteranen bij al deze activiteiten aanwezig zullen zijn.

J. van der Ham

## Noord-Brabant West

Secr. J.A. de Bruijn  
Schuivenoord 89  
4707 XN Roosendaal  
Tel. 0165-551214  
E-mail: j.de.bruijn@zonnet.nl

4707 XN Roosendaal  
Tel. 0165-551214  
E-mail: j.de.bruijn@zonnet.nl

### Bijeenkomst in Zevenbergen

Op dinsdag 20 maart jl. waren we bijeen in de gezellige zaal van sobat Aarts. Er waren 124 personen aanwezig, waarvan 38 dames. De zaal was tot alle hoeken gevuld en iedereen genoot van de gezellige sfeer.

Bij de opening van deze bijeenkomst werden onze overleden sobats herdacht.

De heer J. Malipaard sprak over onze deelname aan het defilé in Wageningen op 5 mei a.s. en diverse zaken van huishoudelijke aard. Zoals gebruikelijk was er weer een loterij en de familie Aarts had wederom voor de lekkere hapjes gezorgd. Dank aan alle medewerkers. Omstreeks 16.30 uur gingen allen weer tevreden huiswaarts.

**Protocol - Vaandel en Vaandelwacht**  
Omdat bij het secretariaat veel vragen binnenkomen over het vaandel met o.a. waar en wanneer kan het vaandel gebruikt worden, wordt hierna volgens het protocol/instructie weergegeven die met diverse leden is opgesteld:

### Wanneer wordt met ingetreden vaandel aangetreden?

1. Bij herdenkingen c.q. plechtigheden die een nationaal of internationaal karakter dragen en waarbij een ingetreden vaandel is toegestaan of gewenst.
2. Tijdens de algemene ledenvergadering of regionale bijeenkomsten zal het vaandel een markante plaats innemen binnen het geheel.
3. Bij gebeurtenissen die niet zijn voorzien en op verzoek van autoriteiten.

### Vaandelwacht

1. De vaandelwacht bestaat uit vier (semi) geüniformeerde VOMI-leden, te weten, één vaandelwachtkommandant en drie VOMI-leden.
2. Het tenue bestaat uit grijze broek,

donker blauwe blazer, wit overhemd, VOMI-stropdas en zwarte schoenen.

Indien de donker blauwe baret wordt gedragen, verdient het aanbeveling de Regiment uitmonstering te dragen.

3. De vaandelwachtkommandant zal zich vooraf vergewissen van de plaats van de vaandelwacht tijdens het defilé c.q. plechtigheid.
4. Als het vaandel in bewaring wordt gesteld is het aan te bevelen het vaandel met toebehoren te verzekeren tegen diefstal, beschadiging of anderszins.

### Algemene ledenvergadering in Kruisland

Op donderdag 26 april 2001 hielden wij onze algemene ledenvergadering in zaal Koch te Kruisland. Er waren 262 personen aanwezig, waarvan 102 dames.

Om 10.30 uur verwelkomde onze interim voorzitter onze sobats met hun dames en ging daarna over tot de herdenking van de sobats en de echtgenotes van onze sobats die ons in 2000 en 2001 tot heden zijn overleden. In zijn openingswoord verwelkomde hij de heer Van Haalen van het bestuur VOMI-Nederland en mevrouw Zuidwegt van de S.D.V.

In zijn korte terugblik over het afgelopen jaar memoteerde hij onze druk

bezochte bijeenkomsten en in het bijzonder dat zoveel dames die bijeenkomsten bijwoonden.

De samenwerking binnen onze vereniging is zeer goed en samengevat was het weer een goed jaar. Tot slot dankte hij alle medewerkers binnen onze vereniging inclusief de bestuursleden voor hun inzet in het afgelopen jaar.

De vergadering verliep vlot. De heer P. Nefs werd met algemene stemmen als nieuw bestuurslid gekozen en na de pauze werd door hem aan de leden de heer J. Malipaard voorgesteld als nieuwe voorzitter van onze vereniging.

In de pauze werd er door het bestuur aan de aanwezigen een consumptie aangeboden. Na de pauze sprak de heer Van Haalen de vergadering toe en na zijn toespraak ontving hij spontaan een applaus.

Kort na de middag genoten allen van een voortreffelijke en vooral goed verzorgde Brabantse koffietafel. De heer J. Malipaard had weer gezorgd voor een uitstekende artiest uit het West-Brabantse land. Er werd veel gelachen om de grappen en komische woordspelingen van deze artiest. Het was fantastisch! Ondanks het drukke programma was er weer een loterij met mooie prijzen. Omstreeks 17.00 uur gingen allen tevreden huiswaarts.

### Samenstelling van het bestuur per 26-04-2001

**J. Malipaard**

Voorzitter

Activiteiten Commissie

Woordvoerder Sociale Commissie

Ravelstraat 32

4614 XD Bergen op Zoom

Tel. 0164-252642

E-mail: malipaardtua@dolfijn.nl

**P. Nefs**

Vice-voorzitter

Zuidhaven 161

4761 CW Zevenbergen

Tel. 0168-323571

**J.A. de Bruijn**

Secr./secretariaat

Ledenadministratie

Schuivenoord 89

4707 XN Roosendaal

Tel. 0165-551214

E-mail: j.de.bruijn@zonnet.nl

**P.J.M. Looyen**

Penningmeester

Waarn. Soc. Comm.

Comedijk 1

4706 EG Roosendaal

Tel. 0165-580546

**A. van Nassauw**

Activiteiten Commissie

Christineplein 7

4702 VJ Roosendaal

Tel. 0165-537226

**P. Welten**

Activiteiten Commissie

Beukenlaan 35

4731 CD Oudenbosch

Tel. 0165-312816

## Programma in het najaar

De navolgende bijeenkomsten zijn vastgesteld en beginnen om 13.30 uur.

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Woensdag 22 augustus  | : Zaal Raayberg, Antwerpestraatweg 267 te Bergen op Zoom. |
| 2. Woensdag 19 september | : Zaal Marktzicht te Prinsenbeek.                         |
| 3. Dinsdag 16 oktober    | : Zaal Aarts, Stationsstr. 37 te Zevenbergen.             |
| 4. Dinsdag 20 november   | : Zaal Kerkzicht, O.L. Vrouwestr. 110 te Zegge.           |

Noteer deze data alvast in uw agenda!

## Belangrijke wijziging in de S.D.V.

Sinds kort is de S.D.V. ondergebracht met BNMO, BNMO-centrum, Veteranen Platform en het Ministerie van Defensie in het Veteraneninstituut.

Correspondentieadres	: Postbus 125, 3940 AC Doorn.
Bezoekadres	: Willem van Lanschotplein 2 te Doorn.
Telefoon	: 0343-474147
Teletax	: 0343-474114
E-mail	: inf@veteraneninstituut.nl
Vi-homepage	: www.veteraneninstituut.nl

J.A. de Bruijn

### Attentie LSK-ers

LSK-ers, die op 16 april 1948 zijn vertrokken naar Indië, met de WATERMAN, opgelet.

Als je het leuk vindt om naar de PASAR MALAM BESAR in Den Haag te gaan, doe dit dan op dinsdag 26 juni a.s.

Openingstijd, voor zover nu reeds bekend, is om 12.00 uur.

Als er veel sobats tegelijk op deze dag komen, kunnen we elkaar, al lopend over de Pasar, weer eens ontmoeten. Het is ook de bedoeling om gezamenlijk, of in groepjes om 17.00 uur in de eettent op de Pasar een Indische maaltijd te gaan gebruiken.

Entreprijs 65+ is f 11,50 (neem je 65+kaart mee).

Indien gewenst, verdere info bij: Kees Hiep 070-3562455.

### Gelezen op Teletekst

"Kroonprins Willem-Alexander heeft op de eerste dag van zijn bezoek het Oorlogsmuseum Aruba 1940-1945 geopend. Aruba was het doelwit van de Duitsers vanwege de olieraffinaderij Lago. Twee Arubaanse oorlogsveteranen legden een krans voor hun medestrijders, die sneuvelden in de oorlog." De Indiëveteranen zouden de prins ook eens graag verwelkomen bij de herdenking van hun meer dan 6200 gesneuvelden. De afwezigheid van het Koningshuis op 7 september in Roermond doet duizenden Veteranen zeer en wordt door hen als erg pijnlijk ervaren.

Koninklijke Hoogheid, de Indiëveteranen wachten op uw komst. Wacht U a.u.b. niet te lang, want ons aantal gaat helaas door ouderdom en ziekte afnemen.

Ro.

### Bedankt

Alle mensen die mij het afgelopen jaar postzegels, telefoonkaarten en sigarenbandjes gezonden hebben wil ik hiervoor hartelijk bedanken.

Van verschillende mensen krijg ik telefoontjes, om te vragen wat ik met de postzegels en telefoonkaarten doe. Ik verkoop ze aan de veiling of andere liefhebbers. Het geld wat ik daarvoor krijg gaat naar het sociaal Fonds. Men klaagt ook over de portokosten. Die zijn zo hoog om de postzegels te verzenden. Neemt u ze mee naar een reünie of naar de voorzitter van uw vereniging, dan komt het automatisch bij mij terecht. Rest mij nog u allen een fijn en gezond jaar toe te wensen.

Joyce P. Stramrood

## Noord-Holland

Secr. Nico Kuyt  
Snuiverstr. 91  
1581 HC Krommenie  
Tel. 075-6283900

### Regiobijeenkomsten

Op donderdag 8 maart hielden we onze reünie in Schagen. Onbedoeld kregen we een aardige indruk van die plaats, omdat we eerst moesten spoorzoeken om een plaats in de buurt van de markt te vinden, waar aan het etablissement is gelegen. Dus nooit meer op donderdag afspreken. De volgende bijeenkomst is dan ook op Woensdag 28 november 2001 te Schagen.

Tengevolge van het zoeken naar parkeerplaatsen begonnen we wat later. De opkomst was geweldig. Circa 100 personen waren aanwezig.

Om 11.15 uur opende de voorzitter de vergadering. Na de minuut stilte voor onze gevallen en overleden sobats deed de voorzitter een aantal mededelingen.

Na de mededelingen van de overige bestuursleden ontspan zich een levendige discussie, doch met een goedmoedelijk karakter.

Een van de vragenstellers vond dat de 'Kop van Noord-Holland' alleen maar een postbusnummer heeft, doch geen gezicht, omdat niemand uit die regio in het bestuur zitting heeft.

De voorzitter reageerde daar meteen op met een oproep aan de zaal om zich voor een bestuursfunctie te melden. Helaas had bij vertrek om 16.00 uur zich nog niemand gemeld.

Na het hulshoudelijk deel te hebben afgewerkt was er volop gelegenheid voor het informele.

Na de uitstekende lunch werd de verloting gehouden.

De muzikale omlistung was in de ons inmiddels vertrouwd geworden handen en om 16.00 uur ging ieder tevreden huiswaarts.

Op donderdag 22 maart hielden wij een bijeenkomst in het Party centrum 'De Lindeboom' in Koog aan de Zaan voor de in de Zaanstreek en Waterland wonende sobats, een vijftigtal personen waren aanwezig. Na de herdenking van onze gesneuvelden en overleden sobats was er gelegenheid voor een gedachtenwisseling met het bestuur.

Het valt het bestuur op dat de laatste

tijd ook meer weduwen van overleden sobats deze bijeenkomsten bijwonen. Daar zijn wij erg verheugd over. Na het vergaderdeel en het aperitief genoten wij van een heerlijke lunch. Na de lunch werden twee films over Indië vertoond, waarna de loterij volgde. Om ca. 16.00 uur gingen allen huiswaarts.

Op woensdag 25 april kwamen we bijeen in de kantine van de korfbalclub 'Rhoda' in Amsterdam Osdorp. Hoewel er zich ca. 50 personen hadden gemeld, waarvan er 8 zich afmeldden, waren er ruim 60 personen aanwezig. Wel een beetje veel zonder zich aan te melden. Gelukkig vingen de vrijwilligers in de kantine dat goed op. Na de herdenking van de gesneuvelde en ons ongevallen vrienden was er gelegenheid voor een gedachtenwisseling met het bestuur, waarvan zeer ruim gebruik gemaakt werd. Aan de orde werd gesteld of er in de toekomst in het Hattummerpark in Roermond niet een ruimte kan worden gevonden voor een gedenkplaats voor de in Korea gesneuvelde alsmede voor de gesneuvelde in uitzendmissies. Een grote meerderheid van de aanwezigen was er voor, omdat daarmee een wezenlijke continuering van Roermond als plaats van herdenking van gevallen militairen zou worden bereikt.

Na het vergadergedeelte en het aperitief genoten allen van de lunch. Na de lunch werd een verloting gehouden. Omdat er geen film werd vertoond, vertrokken een aantal aanwezigen iets vroeger dan gebruikelijk. Om ca. 16.00 uur was de kantine leeg.

Als deze 'Sobat' bij u in de bus valt, dan is de bijeenkomst op 9 mei in 't Gooi en de jaarvergadering in Amsterdam - Tuindorp Oostzaan op 16 mei al weer verleden tijd.

#### Toezending berichten

Wij maken u er nogmaals op attent om berichten van overlijden van sobats uit onze vereniging te zenden aan:

J. Harmsen, Egalantierlaan 28,  
2015 KJ Haarlem, tel. 023-5240010.

Berichten van verhuizingen van sobats uit onze vereniging te zenden aan:

N. Kuyt, Snuiverstraat 91,  
1561 HC Krommenie,  
Tel. 075-6283900.  
E. Pereboom.

## Rivierenland/Oost Gelderland

Secr. R.W. Gosselink  
Kookkookstr. 43  
3815 SH Amersfoort  
Tel. 033-4724090

#### Bijeenkomst Culemborg

Op 27 april kwamen de veteranen uit Culemborg en omgeving weer bij elkaar. Een verslag van deze uiteraard goed verlopen middag kunnen we in onze volgende 'Sobat' opnemen.

#### Monument Gorsseel

Onthulling op 16 mei. Voor het verslag moet u nog even geduld hebben.

#### Geduld

Ja, dat wordt van ons in veel gevallen gevraagd en daar kunnen we soms zo moeilijk mee leven. We willen veel dingen vlot geregeld zien. Dit zal te maken hebben met onze leeftijd, want wat nu kan, kan morgen misschien niet meer. Gemeenten denken vaak dat we het eeuwige leven hebben...

#### Bijeenkomst Schaarsbergen

Op 9 mei 2001, het was een stralende dag, de zon scheen in de vroege ochtend al volop en dat voor enkele tientallen deelnemers aanleiding om vroeg naar Schaarsbergen te gaan, zegge om niet in de vele rondom Arnhem gebruikelijke files terecht te komen.

Was de ontvangst gepland tussen 10.00 en 11.00 uur, de eerste groep vroege vogels liep vóór kwart voor negen al op het uitgebreide terrein rond, want het voormalig gebied van de LETS is inmiddels bij de Oranjekazerne gevoegd. En als gevolg daarvan hadden we nu de beschikking over een perfect onderkomen voor onze bijeenkomst in de 'Fly Inn' zaal, want een kantine mag je dat eigenlijk niet meer noemen. Zeker niet in vergelijking met de onderkomens, die wij in onze jonge jaren van overheidswegen kregen toegewezen. Maar terug naar de orde van de dag. De zaal stroomde vol en van alle kanten hoorde je meer dan positieve reacties over deze zaal, want ook de ambiance kan daadwerkelijk bijdragen aan het slagen van een bijeenkomst, de sfeer, de omgeving, alles beïnvloedt zo'n dag. En daar droeg de koffie/thee met gesorteerd gebak zeker aan mee.

Om 11.00 uur konden we alle deelnemers welkom heten, daarbij niet te vergeten de voorzitters van de BvW, COM, FIM, WIVN en aangrenzende VOMI-verenigingen. Uit sommige hoeken hoorde je al vragen of we aan het fuseren waren en zo ja, met welke van de hier vertegenwoordigende groepen. Neen, fuseren niet, maar wel samenwerken, zoals precies een week geleden in Arnhem's Bronbeek gemanifesteerd werd bij de onthulling van de gedenkzuil, want we hebben allemaal dezelfde idealen en doelstellingen.

Natuurlijk stonden wij stil bij de onbezette stoelen; symboliserend voor de 21 in het afgelopen jaar overleden sobats. Voor hen en zij, die in de tropenarde hun laatste rustplaats vonden, werd een minuut stilte in acht genomen.

Geen der leden reageerde negatief op het besluit nu eindelijk de contributie aan te passen. Hetgeen wij drie jaar geleden al in de november-mailing aankondigden, maar waar we nu echt niet meer onderuit kunnen door de vele prijsstijgingen, zoals postverzending etc.

Dus volgend jaar één kopje koffie minder en de contributieverhoging van f 3,- is gecompenseerd. Na deze inleiding werd het woord gevoerd door dhr. Knoppen, voorzitter van het Veteranen Platform. Hij stond stil bij de oude- en jonge veteranen en ging daarnaast in op de mening uit bepaalde kring om naast ons Nationaal Indië-monument in Roermond aldaar ook een monument te plaatsen voor jonge veteranen in het algemeen. Na dhr. Knoppen werd de microfoon gehanteerd door onze landelijke voorzitter, dhr. J. Dijkema, die reageerde tegen het idee voor ons 'Roermond'. Ook nam hij stelling tegen het begrip 'oude' en 'jonge' veteranen. Het zijn veteranen en dat is belangrijk. Jan Dijkema was nog niet uitgesproken of de run op de bar begon. Door het prachtige weer hield de dorst gelijke trend met de temperatuur, waardoor vele extra consumptiebonnen aangeschaft werden. En mogelijk daardoor was er ook veel vraag naar de inmiddels bekende 21-loten. En dat alles onder de klanken van tropische muzikale ondersteuning door het 'All Music' duo, die gezien een deel van hun repertoire de naam wijzigen in 'Aloha Le-1', wat dan wel exotischer klinkt, maar ons niet zo vertrouwd voorkomt. Maar uit (volle)

borst werd het Indische repertoire meegezongen. Kortom: de sfeer was prima, de bar-omzet idem, het sterke-verhalen-niveau lag op gelijk niveau als de temperatuur. Om twee uur verplaatsten wij ons allen naar het nabijgelegen restaurant voor de traditionele rijstmaaltijd, waar door velen werd nagetafeld en anderen op het terras met de bar in de nabijheid de gesprekken voortzetten. Al met al een bijeenkomst waardig; het onderling versterken van de contacten, waarbij de doorgebrachte tijd in de tropen de basis vormde.

Aan het eind van een (voorzover wij konden opvangen) geslachte dag was het dan ook duidelijk: We'll meet again.

Th.J. Koning

## Utrecht en 't Gooi

Secr. A.J.B. Martens  
Chico Mendesstr. 67  
3573 AW Utrecht  
Tel./Fax 030-2716895

Omdat onze secretaris met vakantie is, ben ik als voorzitter van de afd. Utrecht 't Gooi degene die nu een stukje moet schrijven in de Sobat. En wie mij nog niet kent: ik ben Gijs Elders en kom uit Eemnes en ben NNG-ganger. Eén van de 200 NNG-leden, en ik begin wel ingeburgerd te raken bij de VOMI. Al vind ik het wel jammer dat er niet meer NNG-gangers lid worden van de VOMI, want wij zijn met z'n allen toch bezig voor een goede zaak; opkomen voor de belangen van de veteraan, al weet ik maar al te goed dat er verschillende dingen zijn gerealiseerd, zoals de erkenning van de veteranen. En als ik naar mijn eigen afdeling kijk is er nog genoeg over voor het bestuur om gerealiseerd te krijgen, alleen al het feit dat de veteraan steeds ouder wordt en onze Sociale Commissie er veel werk bij krijgt. Zoals het bezoeken van zieken, jubilea, en ga zo maar daar. Gelukkig hebben wij een levendige vereniging, zodat wij kunnen terug vallen op de actieve leden en dat zijn er nogal wat, zodat zijn werk wel wordt verlicht. Dan wil ik ook wel noemen de mensen van het ere-peloton die altijd present zijn bij de herdenkingen bij de diverse gelegenheden. Bravo mannen, houdt vol,

het houdt je jong. Want dat is toch het belangrijkste; dat je op oudere leeftijd fit blijft. Nu ik dit hier alles zit op te schrijven realiseer ik me dat wij onze ledenvergadering alweer achter de rug hebben, en we weer met het volgende project bezig zijn, nl. onze bootreis naar Duitsland, en voor zover nu bekend zijn er nog wat plaatsen beschikbaar. Wie heeft er zin; meld je aan. Het adres van dhr. Schweertman staat voorin de Sobat. Maar voor wij met de bootreis een aanvang nemen, hebben we eerst nog onze jaarlijkse reünie en wel op 4 oktober en deze keer in de Van Gendtkazerne in Rotterdam. En waarom nu weer in een andere locatie, zult u zeggen? Omdat wij niet van de Marinierskazerne te Doorn gebruik kunnen maken, omdat onze mariniers terug komen uit Eritrea, en zij alle beschikbare ruimte nodig hebben om deze mensen te ontvangen. Gelukkig bood de Marine ons de Van Gendtkazerne aan, daar kunnen wij in ieder geval terecht. We gaan dan waarschijnlijk vanuit Utrecht met de bus naar Rotterdam, hoe en waar vandaan dat hoort u nog van ons. Alleen zullen wij een bijdrage moeten vragen in de kosten, want die lopen hier door wel op. Maar deze kosten zullen voor u niet onoverbrugbaar zijn. Verder niets meer te melden, zie ik u op de reünie of op de boot.

G. Elders  
Wakkerendijk 18  
3755 DC Eemnes

## Zeeland

Secr. J. Kloet  
Laan van Barbestein 8  
4451 AH Heinkenszand  
Tel. 0113-561738

### Terugblik jaarvergadering te Goes

Op 20 maart jl. is onze jaarvergadering gehouden, waarbij de opkomst (259 personen) zeer goed was. De voorzitter heette de aanwezigen welkom en ging uitgebreid in op informatie inzake diverse VOMI-activiteiten in de komende maanden. Er ontstond enige commotie toen werd medegedeeld van het plan om in Roermond ook een monument voor de z.g. 'jonge veteranen' te plaatsen en daar ook herdenkingen voor te houden. De

VOMI is daar tegen. Voor de Korea-gesneuvelden zou het wellicht mogelijk moeten zijn, daar velen van hen ook in Indië hebben gediend.

In oktober, begin november willen we onze jaarlijkse reünie houden, in principe op de vliegbasis Woensdrecht. Dit jaar zal in het teken staan van het 15-jarig bestaan van de VOMI-Zeeland. Hiervoor is een werkgroep opgericht om dat allemaal te regelen. Bij de bestuursverkiezing waren dit jaar aftredend de heren J. Kloet (secretaris) en A. Verbiest (Alg. Adjudant). Beiden waren herkiesbaar en werden met algemene stemmen herkozen.

Dat ook echtgenotes van de Oud-Indiëgangers actief zijn, moge blijken doordat mevr. Kools heeft meegedaan aan het vervaardigen van de werkklap Zeeland voor opname in het Guinness Book of Records. Tevens heeft ze de werkklap gemaakt ter gelegenheid van de 75e verjaardag van haar echtgenoot en laat ze zien hoe en wanneer hij in dienst is gegaan, hoe de reis per schip naar Indië is geweest, het verblijf aldaar is verlopen en de terugkomst is beloofd. Het is werkelijk een prachtig uitgevoerd werkstuk geworden. Er werd alle gelegenheid gegeven om dit te bewonderen.

### Onze jaarlijkse reis

Dit jaar worden er twee reizen georganiseerd. Er zijn voldoende deelnemers. We hebben gepland: 8 september Engelse Riviëra (8 dagen) en 24 september Vianden - Drielandenreis (5 dagen).

J. Kloet

## Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong  
Merellaan 247  
3145 EJ Maassluis  
Tel. 010-5927786  
E-mail: jwdjong@kabelfoon.nl

### Bestuur

Ondanks de moeite die onze penningmeester doet om de contributie te innen, blijken een aantal niet te willen voldoen aan deze verplichting. Zeer tot onze spijt hebben we derhalve 10 leden uit ons bestand moeten afvoeren. De ledenwerving in Delft heeft in totaal 7 nieuwe leden opgeleverd. Het ledenaantal bedroeg medio april 1129 leden.



## Regiobijeenkomsten

De bijeenkomsten in het voorjaar zijn succesvol verlopen. Op 27 maart in Delft, 5 april in Katwijk en 18 april in Nieuwkoop waren vele sobats bijeen en werd de onderlinge band versterkt.

## Monumenten

De vooruitzichten voor Den Haag zijn positief, de gemeenteraad zal zich binnenkort beraden over de financiering van dit project.

In 's-Gravenzande wil men overgaan tot een algemeen monument. Tegen dit plan heeft het bestuur schriftelijk geageerd en aangedrongen op herkenbaarheid van de groepen voor wie dit monument bestemd is. De Stichting Militair Indië-Monument Leiden deelde ons mede dat met ingang van 1 januari 2001 het monument eigendom is van de gemeente Leiden en dat de jaarlijkse herdenking op 4 september zal plaatsvinden.

## Viering 15-jarig bestaan

Eind mei zijn de uitnodigingen aan de leden verzonden en in het augustusnummer zullen nadere bijzonderheden worden vermeld. Ter herinnering; de viering vindt plaats op 28 september a.s. in het zalencentrum 'De Koningshof' te Maassluis. Ontvangst vanaf 10.00 uur.

## Reizen

Voor de 3-daagse reis naar Ieperen was voldoende belangstelling en in het volgende nummer van 'Sobat' zult u een verslag aantreffen. Mocht u interesse hebben voor de reis naar de Marine in Den Helder op 4 september, dan kunt u het beste contact opnemen met ons bestuurslid Gerard Bekking, tel. 015-2141102.

## In Nieuwkoop in "De Rank" waren vele sobats aanwezig

De regio Roelofarendsveen e.o. organiseerde op 18 april een bijeenkomst



Meer dan 90 bezoekers waren in gebouw "De Rank" aanwezig en de stemming was uitstekend.

voor onze sobats te Nieuwkoop. En dat kun je de heren Gaastra, v.d. Meer en Spruit wel toevertrouwen.



De stemming werd hier nog beter toen de "catering van de familie van Eijk" een complete rijst/bami maaltijd serveerde. Een bijzondere prestatie voor zo'n groot gezelschap.



Aan het einde van de middag werd de schoonheid van de Nieuwkoopse Plassen verkend aan boord van een salonboot.

Een geslaagde dag waarop de organisatoren met voldoening kunnen terugkijken.

## Benoeming

Met genoegen deelt het bestuur van VOMI Zuid-Holland Noord mede dat



haar lid en regio-vertegenwoordiger, de heer A.D.D. v.d. Ende te Maasdijk, benoemd is tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

J.W. de Jong

## Zuid-Holland Zuid

Secr. H. Barmantlo  
Lohmanpark 50  
2982 VT Ridderkerk  
Tel. 0180-463954

## Info over vervoer

Voor onze leden, woonachtig in Rotterdam en omgeving, ontvangen wij via OV-Reisinformatie te Utrecht onderstaande informatie:

Integratiegebied \* Rotterdam (stadsvervoergebied):

Strippenkaart geldig op NS-lijnen:

Rotterdam CS - Rotterdam	Lombardijen
Rotterdam CS - Vlaardingen West	Rotterdam CS - Capelle Schollevaar
Rotterdam - Rotterdam	Hofplein - Wilgenplan

## Geldig indien:

Strippenkaart voorzien is van één van de navolgende zonennummers: 5300; 5310; 5311; 5314; 5315; 5316; 5319; 5322; 5324; 5326; 5329 en 5336 (alleen in metro).

- Dagkaarten
- Uurnetkaarten
- Meerdagenkaart
- Sterabonnementen gestempeld met keuzezone 5300 en minimaal 3 sterren.
- \* Integratiegebied is een NS-traject(gebied) waarop vervoerbewijzen, die anders allen geldig zijn op bus, tram en metro, ook geldig zijn in de trein.

## Algemene ledenvergadering

Deze vergadering werd op 3 april 2001 gehouden in gebouw "De Open Hof" te Rotterdam-Ommoord en werd door ca. 90 personen bijgewoond.

De voorzitter, Herman Schox, heet alle aanwezigen welkom. Hierna noemt hij de namen van hen, die ons in het afgelopen jaar en dit jaar tot nu toe zijn ontvallen. Dit zijn 65 leden. Op verzoek van de voorzitter wordt voor hen één minuut stilte te hunner nagedachtenis gehouden.

Bij de ingekomen stukken zijn een tweetal berichten van verhindering. De notulen van de ledenvergadering van 4 april 200 worden vastgesteld en goedgekeurd.

Het jaarverslag 2000 wordt door de secretaris, Henk Barmantlo, voorgelezen. Samenvatting: nieuwjaarsreceptie op 11 januari; ledenvergadering op 4 april; contactmiddagen in

Spijkenisse, Gorinchem, Rotterdam en Middelharnis. Reünie in Breda in oktober (2 dagen). Bijeenkomst Giessenburg "50 jaar thuis" op 15 april. Defilé Wageningen op 5 mei met 169 deelnemers, waarvan 16 leden van VOMI-ZHZ. Jaarlijkse herdenking bij Monument Roermond. 4 leden ontvingen het Draaginsigne Gewonden.

Het bestuur vergaderde 12 maal en het Dagelijks Bestuur was 2 keer aanwezig op de Algemene ledenvergadering van VOMI-Nederland.

In het afgelopen jaar heeft Gerard Ritstier zijn functie als bestuurslid Sociale Zaken beëindigd.

Hierna geeft de vice-voorzitter, Ger de Jong, een overzicht

m.b.t. gedenktekens in 2000. In Dirksland en Bleiswijk werden gedenktekens onthuld. Overleg is gaande met Leerdam, Papendrecht en Brielle. In Schiedam zal in september/oktober 2001 een gedenkteken worden onthuld. Na voltooiing in de hierboven genoemde plaatsen is Zuid-Holland bijna compleet.

Er zijn dan 55 monumenten in de provincie Zuid-Holland, waarvan 38 in Zuid-Holland Zuid.

Nu er sprake is van een te integreren monument voor 'jonge veteranen' in het park in Roermond, waar het Indië-monument staat, heeft VOMI-Nederland hiertegen bij de Stichting Dienstverlening Veteranen fel geprotesteerd. De vraag is echter of onze kinderen/kleinkinderen in de toekomst nog naar Roermond zullen gaan.

Vervolgens geeft de penningmeester, Arie van Stenis, toelichting op de jaarstukken en de begroting 2001. De vergadering gaat hiermee accoord. Het verslag van de kascontrole-commissie houdt in, dat de jaarrekening 2000 in orde is bevonden, zodat het bestuur decharge voor het gevoerde beleid wordt verleend, onder dankzegging aan de penningmeester.

Als nieuw lid van de kascommissie wordt de heer van Oosten benoemd. Het verslag Sociale Zaken wordt door de waarnemend Sociaal commissaris, Henk Barmentlo, voorgelezen.

I.v.m. de vergrijzing van ons ledenbestand zijn de activiteiten van onze sociaal contact medewerkers sterk toegenomen en wij zijn hen dan ook zeer veel dank verschuldigd voor hun inzet. Dolf Mennens heeft zich beschikbaar gesteld om als coördinator te gaan functioneren en zal t.z.t. met al-

le betrokkenen contact opnemen. De heren Boer, Buket en Flaming hebben zich bereid verklaard om in de regio Rotterdam, waar nodig, bezoeken af te leggen aan sobats die ziek zijn of hulp nodig hebben.

Agendapunt 11 van de agenda vermeldt bestuursverkiezing. Ger de Jong is statutair aftredend en stelt zich opnieuw beschikbaar. Hij wordt bij acclamatie herbenoemd.

Rondvraag: De voorzitter attendeert op het programma rond de herdenking in Rotterdam op 4 mei a.s. Deze wordt centraal gehouden op de Algemene Begraafplaats Crooswijk, waarbij kransen zullen worden gelegd bij de monumenten: Korea-monument; Indië-monument; Erehof van het Verzet en het Militaire Erehof. Aanvang herdenking 14.30 uur.

Vervolgens deelt de voorzitter mee, dat de besprekingen van VOMI met de Bond van Wapenbroeders nog gaande zijn.

De voorgestelde contributieverhoging naar 15 Euro per 1 januari 2002 krijgt het accoord van de vergadering.

De reünie te Middelharnis op 27 april a.s. zal een numeriek grote bijeenkomst zijn, waarbij wij als maximum aantal bezoekers zullen uitgaan van in totaal 750 personen.

Leen van Geenen doet verslag van de gang van zaken rond de rechtszaak tegen het Rotterdams Dagblad.

Verder heeft hij zich verbaasd over het bericht, dat dames niet welkom zijn bij de 55-jarige herdenking van de 7 December Divisie.

Sobat Harrewijn merkt op, dat monumenten kunnen worden overgenomen en verzorgd worden door bijv. een Oranjevereniging, zoals bij hem in Giessenburg.

Hiermee is deze vergadering ten einde en de voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit hierna de vergadering.

H. Barmentlo

## Limburg

Secr. L.C. Zéguers  
Zonstraat 118  
6463 AE Kerkrade  
Tel. 045-5454013

De jaarvergadering, gehouden op 10 april jl. in het Gen. Spoorpaviljoen bij het Nationaal Indiëmonument te

Roermond verliep, na een korte herdenkingsplechtigheid met bloemlegging bij het borstbeeld van Gen.

Spoor, op een zeer prettige wijze. Jammer genoeg werd het defilé op 5 mei te Wageningen, waar ook VOMI Limburg met 23 personen aan zou deelnemen, afgelast (vanwege de MKZ).

Op het moment dat we dit schrijven lijkt de vakantieperiode nog vrij ver verwijderd, maar tegen de tijd dat deze 'Sobat' bij ieder van ons in de bus valt, duurt het niet zo lang meer dat velen met vakantie gaan voor langere of kortere tijd om, althans voor een poosje, verlost te zijn van de sleur van alledag.

Maar voordat het zover is dat we voor een korte tijd in rustiger vaarwater komen, houden we op dinsdag 26 juni a.s. nog een veteranenbijeenkomst in het Party- en Ontmoetingscentrum "t Plenkhoes", Bachstraat 2 te Geleen (tel. 046-4740817) en een paar dagen later, nl. vrijdag 29 juni onze jaarlijkse reünie. Deze reünie wordt dit jaar, in verband met verbouwingswerkzaamheden in de Van Hornekazerne in Weert, gehouden in de ons ook niet onbekende **Frederik Hendrik kazerne te Blerick** (Venlo). De deelnemerskosten zijn f 15,- per persoon. Voor het geval het U ontschoten is om hiervoor in te schrijven en wilt U toch deelnemen, neem dan even telefonisch contact op met de penningmeester J. Otten, tel. 045-5315331 of met de secretaris L. Zéguers, tel. 045-5454013. Graag brengen wij U in herinnering dat kort na de vakantie weer de Nationale Herdenkingsdag te Roermond gehouden wordt, waar wij als VOMI Limburg steeds aan meewerken met de opbouw van te voren, als ordedienst op de dag zelf en na afloop opruimingswerkzaamheden verrichten, met circa 25 personen. Wilt U hieraan (weer) Uw medewerking verlenen, geef dan zo spoedig mogelijk, even een seintje aan één van de bestuursleden. Bij voorbaat onze dank voor deze medewerking. Tenslotte wensen wij U allen een prettige vakantie en hopen U spoedig weer eens te ontmoeten.

L.C. Zéguers

# Tempo Doeloe

De oorlog in Nederlands-Indië

## De strijd op de Molukken (1)

In het februari-nummer van 2001 van 'Sobat' nr. 75, eindigde ik mijn artikel in de rubriek "De oorlog in Nederlands-Indië", "De strijd op Celebes" (3) met de woorden: "De volgende verhandeling in de Indië-rubriek zal het oorlogsgebeuren in de Molukken (Maluku) behandelen".

In het aprilnummer van dit blad werd vervolgens, als aanvulling op mijn Celebesartikelen, een soort complement in de vorm van een brief van mevrouw H.A. de Valk gepubliceerd. Weliswaar behandelt deze brief stof, die niet door mij is beschreven en is het mij, zoals u zult begrijpen, in het korte bestek dat mij in de Indië-rubriek is toegemeten, onmogelijk een uitputtende geschiedenis van de onderscheidene gedeelten van het voormalige Nederlands-Indië gedurende de Japanse bezetting, te geven. Veel moet dus helaas onvermeld worden gelaten. Desondanks leek het de

redactie nuttig deze brieven te publiceren. De inhoud belicht weer andere aspecten van de gecompliceerde geschiedenis van Nederlands-Indië in de bange jaren 1942-1945/1946. En je hoort het tevens eens van een ander. En dat werkt vaak verfrissend.

En zo start ik, de reeds in het februari-nummer aangekondigde bijdrage in de Indië-rubriek van dit blad met de strijd op de Molukken.

Daaraan voorafgaande schetste ik (in Celebes 2) de strijd en het verzet van de zogenaamde jong-christenen op Celebes, tegen de Japanse bezettings- en gelijkschakelingspolitiek, die zich zelfs uitstreckte tot kerkelijke en godsdienstige stromingen. Op de Molukken, waar een ander slag christenen woonden, de zogenaamde oud-christenen (zie mijn artikelen over Celebes), kregen de Japanse ordonnans, evenals op Celebes, nogal wat met deze groepering (de oud-christenen) te stellen.

De in dienst van hun (de Nederlandse)

vorstin, uit principe wapendragende leden van de Ambonense kerk, waren herhaaldelijk door de bezettende macht gewaarschuwd, dat ze hun wapens, die ze vaak in afwachting van de terugkeer der Nederlanders hadden verborgen, samen met Nederlandse vlaggen, onverwijld dienden in te leveren.

De Japanse waarschuwingen en verordeningen haalden echter niet veel uit, evenmin als de door de Japanners gevestigde herendiensten. In dit kader verordende de Japanners, d.d. 3 februari 1943, dat op de 8e en 9e dag van elke maand, de mannelijke bevolking voor het bezettingsleger moest werken. Zou op één, of beide, van deze dagen niet gewerkt behoeven te worden, moest door de dwangarbeiders, of de dessa, een zogenaamd wegensgeld worden betaald in plaats van de niet verrichte arbeid.

De al tijdens het bewind van de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) ingevoerde herendiensten, (verplichte periodieke arbeid voor de "kompenie"), werden onder het Engelse tussenbewind (1811-1816), vervangen door een landrente. De Nederlanders voerden bij hun terugkeer in 1816, en de instelling van een staatsbewind, de herendiensten weer in, maar lieten daarnaast de landrente bestaan. De Japanners schaften de herendiensten in 1942 formeel af, maar eisten in strijd met hun beloften, de naleving van beide verplichtingen (herendiensten en landrenten) en de daaruit voortvloeiende dienstbaarheid, op. Een vorm van 'vrijwillige' dwangarbeid. Deze wederinvoering van de herendiensten beperkte zich niet tot de Molukken, maar deed zich ook in andere, vooral binnen het Marinegebied gelegen gebieden, vrij frequent voor. Wat deze en andere bezettingspraktijken, onder de bevolking van de Molukken bewerkstelligde, hoop ik in een volgend artikel, binnen deze rubriek uiteen te zetten.

J. Zwaan



# Herdenking Steenwijkerwold

In Steenwijkerwold heeft, evenals in veel andere plaatsen, de jaarlijkse Dodenherdenking weer plaatsgevonden.

De herdenkingsdienst, welke in de Nederlands Hervormde kerk gehouden is, werd geopend door de voorzitter van "Dorpabelang", de heer B. Daan.

Hierna werd door de heer H. Smit een korte gedachtenis uitgesproken. Door de heer H. Gielen, wethouder van de gemeente Steenwijk, werd hierna een toespraak gehouden.

Ds. Van Veen voerde hierna het woord.

Mevrouw Damhuis-Bastiaans las een gedicht voor, speciaal gericht op de gevallen in het voormalig Nederlands-Indië.

De vraag daarin verweven was of de jongens die gevallen zijn in de Gordel van Smaragd, toch elk jaar weer worden herdacht.

Aansluitend werd staande het lied:

"Blijf hen nabij die ons ontvallen zijn", gezongen.

In stille tocht naar het Monument gelopen, waar door de "Woldklank" Koraalmusiek ten gehore werd gebracht. Heel sfeervol. Na 1 minuut stilte werd door scouting Steenwijk de vlag volgens protocol gehesen, waarna door de "Woldklank" het Wilhelmus gespeeld werd en door de vele aanwezigen uit volle borst werd meegezongen.

De eerste krans werd gelegd door de wethouder. Aansluitend werd door de leerlingen van de "Don Bosco" school voor de 10 namen, welke vermeld staan op het monument, een witte roos gelegd. Dit maakte op de vele aanwezigen diepe indruk.

Vele bloemstukken werden er daarna nog gelegd. Na afloop van de herdenking was er in gebouw "Het Centrum" gelegenheid om koffie te drinken en nog wat na te praten. Hier werd gretig gebruik van gemaakt.

Een speciaal woord van dank gaat uit

naar de kinderen, die zich onder leiding van het personeel en een moeder, zich zo keurig hebben gedragen. De woorden uit het gedicht met de vraag: "Gedenk onze jongens tot in lengte van dagen". Dat is: Wat wij aan jullie vragen, zal met zo'n inzet in mijn ogen doorgegeven worden.

Trini Damhuis



## Open brief.

Ministerie van Defensie  
Dienst Veteranenuitkering  
Kosterbeemden 45, PB 7000  
6460 NC Kerkrade

Hamilton, mei 2001.

**Geachte Secretaris van Defensie,**

Als vice-president en woordvoerder voor V.O.M.I. CANADA en diens leden, zou het ons een groot genoegen doen indien ons hier, net als in Nederland, op een jaarlijkse bijeenkomst, met eten, door het Ministerie van Defensie zou kunnen worden gefinancierd, als erkenning aan oud-militairen Indiëgangsters, hier in Canada woonachtig.

Wij hebben hier circa 400 leden over Canada verspreid, de meeste in Ontario, Canada.

Het heeft ons een 50 jaar geduurd eer wij 1000 gulden als uitkering kregen.

Daar hebben wij hard voor moeten "vechten" om deze erkenning eventueel te krijgen.

Op onze jaarlijkse vergadering, in oktober gehouden, in Toronto, Ontario, komen er gemiddeld zo'n 150 à 200 leden. Met een minimum van 150 man kost zo'n dag \$Can. 25,00 per persoon. Die ieder uit eigen zak betaald (een totaal van 3.750,00 Can\$).

Daarbij komen nog verscheidene reünies of pic-nics van verscheidene distrikten, eveneens uit eigen zak betaald. Vrij reizen is hier onbekend, dus alles individueel bekostigd. Het is ons opgevallen hoe gul het ministerie van defensie is geworden in verhouding van de Nederlandse Strijdkrachten, om o.a. fietsen van zo'n 1500 gulden per militair te willen bekostigen of indien niet nodig, dit bedrag bij te leggen aan een computer.

Dit zijn een van de voordelen om mo-

menteel gediend te hebben voor volk en vaderland, zoals wij te lezen krijgen uit nieuwsbladen of magazines ons hier naar toe gestuurd (o.a. de Legerkoerier, Checkpoint, enz.). Nogmaals, het zou ons hier ook een waar plezier doen te kunnen aankondigen dat wij ook van uw gulheid mogen genieten van een jaarlijks etentje op onze jaarlijkse vergadering. In afwachting van een antwoord op deze aanvraag, wil ik U vast van harte bedanken.

Hoogachtend,

w.g. J. Huisman, VP. VOMI Canada  
14 Russell Hamilton - Ontario  
Canada. L8V 1J5

c.c. VOMI Nederland  
G. Determan.



V.O.M.I.

## Onderscheidingen

Met gepaste trots melden wij  
dat is uitgereikt aan:

A. Snijders B.O.S. - Kaatsheuvel  
Draginsigne voor Gewonden - 11.IV.01

H. Voulon 2e Esk. Huz. van Boreel - Oosterbeek  
Draginsigne voor Gewonden - 25.IV.01

F.H. Kranendonk Kon. Mar - Hoogvliet  
Draginsigne voor Gewonden - 14.V.01

F.H. Hupjé 1-2 Huz. van Boreel - Bommel  
Draginsigne voor Gewonden - 16.VIII.00

J. Nieuwenhuis 426e Bat. Inf. - Oppenhuizen  
Draginsigne voor Gewonden - 16.I.01

A. van de Velde F. Cie. 5 LB. - Axel  
Draginsigne voor Gewonden - 12.IV.01

G.H. Bos 432e Bat. Inf. - Emmen  
Lid in de Orde van Oranje Nassau - 27.IV.01

A.J. van Peppen - Rotterdam  
Ridder in de Orde van Oranje Nassau - 27.IV.01

J.H. Banda - Rotterdam  
Lid in de Orde van Oranje Nassau - 27.IV.01

H.A. van Bergen Bravenboer - Nieuwerkerk a/d IJssel  
Draginsigne voor Gewonden - 09.XII.00

Voor de Draggers van het Gewonden Insigne zijn wij bijzonder verheugd met deze uiteindelijke  
erkenning en voor hen die Koninklijk onderscheiden zijn onze oprechte gelukwensen!

V.B.



sociale  
VERBOND  
VOM



## In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste stilte brengen wij een laatste Ere-salut aan:

A. Luiten 9 Veld Genie Vught  
 P. Boer Hendrik Ido Ambacht  
 J. de Lange Huzaren 6 PAW Wateringen  
 H. Ribberink 1-11 R.I. Scheveningen  
 W. de Jong Klazienaveen  
 J. Visser Amstelveen  
 G. Wanrooy 1-3 R.I. Axel  
 E. Grause 6-5 R.I. (423 B.I.)  
 Oud-Beijerland  
 Ch. van den Heuvel 5 R.I.  
 Mountain Home (USA)  
 J. van der Weide 6-6 R.I. (423 B.I.)  
 Heusden  
 W. van Hees Verb. Dienst Veghel  
 C.M. de Vogel 4 Garde Jagers  
 Leidschendam  
 G. Derks 5 Garde Grenadiers Milsbeek  
 F.A. Bakker 6 garde Jagers (421 B.I.)  
 Boelstarenderveen  
 J. Canparie Verb. Dienst E. Div.  
 Eindhoven  
 A.J. Kloezeman Heino  
 K.J. Lassche 3-5 R.I. Oldemarkt  
 F. Goorhuis Raalte  
 D.P. Derks Genie Zwolle  
 L.C. Snel Zeist  
 J.A. van de Weerd Huzaren Hilversum  
 Stietze Stegersma Steens  
 A.W.Th. Zwinkelo Poeldijk  
 B. Bannink 3 RATA, 2RVA  
 Englehart B 3358 Ontario (Canada)  
 P. Storm Voorburg  
 J.P. Dominicus 1-4 R.I. Breda  
 L.G. van de Berg 2-6 R.I. Breda  
 J. Poldervaart Rotterdam  
 J. Faber Schinnen  
 I. van Dun 18e Genie Sprundel  
 B. Maaykens 3-11 R.I. Tilburg  
 J.B.Th. Steverling Gaanderen  
 I. van der Veen Nijmegen

A. Lanting Nieuwleusen  
 M. Janse 4-3 R.I. Brouwershaven  
 A. van de Velde 6e LB. Axel  
 J. Westra Baarn  
 K.A. Schuringa Wildervank  
 G.J. Plasman 4-3 R.I. Kapellen (België)  
 Th. Franssen 6-2 R.I. Eindhoven  
 S. Wijchers 3-9 R.I. Hoogvliet  
 A. van der Velden RVA  
 Wuustwezel (België)  
 W. Hagenaars 506 R.I. 3MP IV  
 Hoensbroek  
 D. Talolesny MBP Vught  
 A.C. van der Plas Hilversum  
 N. Moolhuysen HPVA Aalmoerderbrug  
 K.F.M. van Rheezen Roermond  
 W.G. Smeets LVT Voorendaal  
 C. van den Berg Ridderskerk  
 F. Weyer Gorichem  
 F.C.J. Scheil Rotterdam  
 J. van Strijp 4-11 R.I. Hilvarenbeek  
 I. Tumaala 5e Veld Art. Vught  
 G. de Klerk Bunnik  
 A.L. Jacobs Groesbeek  
 E. Dabois LTD 86 Zevenbergen  
 G. Geikus Meppel  
 Geert Hoogenberg 1-9 R.I. Appelscha  
 H. Bevers 5-6 R.I. Bookel  
 J. Severijnse Haarlemmermeer  
 C. Akkermans 4-7 R.I. St. Willebroed  
 H. van de Merbel 5-7 R.I. Dinteloord

Met ons welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en de kracht geven dit zware verlies te dragen!

V.B.

sociale  
 ERE-SALUT  
 VOMI



3e Esk. Paw. O.V.W. Huz. van Boreel  
 Uitnodiging 24e reünie van het 3e  
 Eskadron Paw. OVW Huzaren van  
 Boreel Y Brigade Zuid-Sumatra 1946-  
 1949, welke zal worden gehouden op  
 donderdag 30 augustus 2001 in de  
 Bernhard-kazerne te Amersfoort.  
 Om 10.00 uur staat de koffie klaar voor  
 de reünisten en hun partners. 11.00 uur  
 aanvang dagprogramma. Kosten f 15,-  
 Opgave voor 1 augustus bij:  
 023-5264531 en 020-6473342.

### 3 R.S. - 7 Dec. Div.

Op 17 oktober 2001 wordt een reünie  
 gehouden voor de leden van 3 R.S. -  
 7 Dec. Div. in de Generaal Spoor-  
 kazerne. Aanvang: 10.00 uur. Kosten  
 f 15,- p.p. Aanmelden (en info) bij:  
 J.W. van Rossum, Broekhoek 32,  
 5394 VR Heesch. Tel. 0412-451838.

### VOMI Limburg

Om misverstanden te voorkomen (er  
 zijn twee data van de te houden reünie  
 in omloop), laten wij hier nogmaals de  
 juiste gegevens volgen: de datum is  
 vrijdag 29 juni 2001 en de deelnemers  
 worden om 11.00 uur verwacht in de  
 Frederik Hendrik-kazerne te Blerick-  
 Venlo.

Aanmelden, voor zover nog niet ge-  
 beurd, bij de secretaris L. Zéguers,  
 Zonstraat 118, 6463 AE Kerkrade, tel.  
 045-5454013, of door overmaking van  
 f 15,00 p.p. op postrekening 6729786,  
 t.n.v. Penningmeester VOMI Limburg,  
 Brandhofstraat 20, 5372 KC Landgraaf.

### II - 6 R.I.

Op 20 september 2001 zal in de Trip  
 van Zoutlandtkazerne in Breda de  
 jaarlijkse reünie worden gehouden  
 voor de sobats van II - 6 R.I. De kazer-  
 ne is gelegen aan De la Reyweg 95 in  
 Breda (ingang aan de achterzijde,  
 Lovensdijkstraat) en is vanaf 10.00 uur  
 geopend.

Voor verdere informatie of aanmel-  
 dingen kunt U contact opnemen met:  
 J.W. Derks, Bergschot 240, 4817 PE  
 Breda, tel. 076-5876925 of 0618021024.

# SOBAT

Nieuwe leden sinds Sobat 76.

Het ledental groeit nog steeds, maar er is nog plaats genoeg voor nieuwe leden.

Opstelling nieuwe leden sinds de vorige Sobat.

Asperen A. van	Alblasserdam	Goorman A.M.C.W.	Dulzel	Gompel J.G.W. van	Reusel
Berg C.G. van de	Alblasserdam	Bergmans C.J.	Eindhoven	Bathof W.D.	Rijswijk
Helderop C.	Alblasserdam	Dijk A.F.G. van	Etten Leur	Engelenburg G.T. van	Rocsendaal
Kleijn F. de	Alblasserdam	Bommel H.J.P. van	Goedereede	Poppelen-Smit E.H.N. van	Rocsendaal
Ravensteijn N.	Alblasserdam	Welscher F.R. te	Haarlem	Santbergen C.	Rocsendaal
Saarberg P.J.	Alblasserdam	Roosendaal J.P.	Halsteren	Silvius J.P.	Rocsendaal
Vogel M.	Alblasserdam	Somers J.J.M.	Halsteren	Hoeksema A.	Schiedam
Waal C. de	Alblasserdam	Staalduinen L. van	Hardinxveld	Mesrits B.	Schiedam
Wassenaar Th.S. van	Alblasserdam		Giessendam	Willigen S.	Sliedrecht
Kamp A.	Almkerk	Veltman P.R.	Harlingen	Meer J.G. ter	Soest
Graaf J. de	Alphen a/d Rijn	Huygens G.A.	Heerle	Hemert J. van	Sommelsdijk
Ridder W.G. de	Amersfoort	Groeneweg J.	Helmenoord	Strien G.J. van	Sommelsdijk
Ommen J. van	Amsterdam	Kerkhof J. v.d.	Helmond	Onsthoek. V.d. Meer E.	Spijkenisse
	Noord	Weerd G. v.d.	Hengelo Ov.	Weegen P. van der	Steenbergen
Sterk C.	Arkel	Dijkstra O.	Hijum	Barlag W.J.	Steenwijk
Meeuwis P.J.	Asten	Keijneemans J.	Hoogblokland	Bijl O. van der	Stiens
Visser A.	Barendrecht	Hulzebos C.	Hoogerheide	Dijkstra F.	Stiens
Hurck P.J.W. van den	Bergen op Zoom	Zuur S.	Hoogezand	Seijen R. van	Stiens
Heems P.G.J.	Bloemendaal	Kamps H.	Kerkenveld	Smit B.	Stiens
Bertens A.	Bochoitz	Leijs P.	Klundert	Spoelstra R.	Stiens
Kennedy B.	Brampton Ont.	Onsman A.	Koog a/d Zaan	Talma K.	Stiens
	Canada	Cornel E.J.	Lage Zwaluwe	Tietnitsch-Geertsma E.	Stiens
Haansbergen F.J.	Breda	Kruijssen H.J.	Lunteren	Dijk C. van	Ter Aar
Hoek A.E. van	Breda	Aanjes W.	Meerkerk	Dijkers P.M.	Terheijden
Roomer M.A.J.	Breda	Mijnders W.	Melissant	Verbeek G.	Veen
Tijssen Klansen P.M.	Breda	Vroege A.E.	Melissant	Vulperhorst J.	Vianen
Berg J.A.G. van den	Capelle a/d	Meer B.C. van der	Meppel	Verdel A.	Vlaardingen
IJssel		Flarussa G.J.	Middelharnis	Geerlings J.	Vlodrop
Adriaans B.	Den Haag	Goense P.	Middelharnis	Buren H.N. van	Waspik
Kortbeek-v.d. Geest C.M.	Den Haag	Jong L. de	Nieuwe Tonge	Hakkers J.W.	Werkendam
	Den Haag	Vosselman A.	Nunspeet	Santbergen J.P.	Zevenbergen
Struijk J.A.	Dirksland	Wielgaard A.D.	Ooltgensplaat	Dolleman F.	Zoetermeer
Verhoeven J.L.	Dirksland	Veer A.P. v.d.	Oud Beijerland	Maadam B.	Zuid Beijerland
Kleiberg L.	Dordrecht	Loon A.J. van	Oude Tonge		
Luijten A.D.	Dordrecht	Kraus J.J.	Oudenboech		
Vermaas N.W.	Dordrecht	Roosendaal L.	Papendrecht		
Breeuwisma J.	Drachten	Evers T.	Puttershoek		



sociale  
VOMI

Sociale Commissie

Gaarne had ik van alle  
Sociaal Commissarissen  
het verslag van de eer-  
ste helft van dit jaar  
(2001) op tijd binnen!

Merci.

V.B.

# OORLOGSGRAVENSTICHTING

## BESCHERMVROUWE H.M. DE KONINGIN

### ERE-VOORZITTER Z.K.H. DE PRINS DER NEDERLANDEN



#### Bloemleggingen en graffoto's (Verre Oosten)

Door tussenkomst van de Oorlogsgravenstichting is het mogelijk om bij graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers in het Verre Oosten bloemen te plaatsen.



De kosten van een bloemlegging in Indonesië bedragen voor:

Type A: Bloemstukje van orchideeetype Douglas/Vanda, hoog model, prijs zonder foto f 10,-, idem met foto f 12,50, Type B: Andere soorten bloemen niet zijnde orchideeën, prijs zonder foto f 10,-, idem met foto f 12,50, Type C: Bloemstukje van Bangkok orchideeën, laag model, prijs zonder foto f 10,-, idem met foto f 12,50, Type K30: Kransje 30 cm, prijs zonder foto f 15,-, idem met foto f 17,50. Soort bloemen wordt in overleg met de plaatselijke bloemist bepaald, Type K75: Krans met foto f 50,-, inclusief rood-wit-blauw lint, met tekst. Deze krans is niet bestemd voor een individueel graf, maar voor kranslegging bij een van de monumenten op de erevelden (oranje gladieden of witte bloemen).

Voor Thailand kunnen uitsluitend eenvoudige bloemstukjes worden besteld. De kosten bedragen f 10,- inclusief een foto.

Bestellingen dienen **uiterlijk 8 weken** voor de gewenste uitvoeringsdatum in ons bezit te zijn.

De eenvoudigste wijze van bestellen is per giro, onder vermelding van: naam overledene, het Ereveld en de gewenste datum.

Voor **Hong Kong, Singapore, Ambon en Korea** gelden aparte voorwaarden waarover des gewensd nadere inlichtingen worden verstrekt.

#### Kleurenfoto's van Erevelden

Overzichtsfoto's van Erevelden in Europa en het Verre Oosten kunnen per giro of telefonisch worden besteld. De prijs voor een foto in het formaat 18 x 24 cm bedraagt f 10,- inclusief porto.

U kunt de Oorlogsgravenstichting steunen door begunstiger te worden door een jaarlijkse bijdrage van ten minste f 25,-. Ook kunt u begunstiger voor het leven worden met een bijdrage van ten minste f 500,-. Voor andere schenkingsvormen kunt u contact opnemen met de Oorlogsgravenstichting, afdeling financiën (tel. 070-3131090).

**Wie nadere inlichtingen wenst kan zich richten tot de**

OORLOGSGRAVENSTICHTING  
Zeestraat 85, 2518 AA 's-Gravenhage  
Postbus 85981 - 2508 CR 's-Gravenhage  
Telefoon 070 31 31 080 - Giro 401.000

# SOCIALE COMMISSIE - V.O.M.I.

V.O.M.I.



*toko*

## Fonds Sociale Zorg

*Met herkenning begint erkenning!*

*Met meer leden meer kracht!*

Draag ons borstembleem en onze stropdas bij alle officiële **V.O.M.I.** gelegenheden!

Plak onze **V.O.M.I.** stickers op de achterruit van uw auto!

U kunt ze bestellen bij de penningmeester van uw vereniging.

fonds  
sociale  
zorg

sociale  
VOMI  
VOMI

V.O.M.I. borstembleem	f 12,50	
V.O.M.I. stropdas donkerrood	f 22,50	
V.O.M.I. stropdas donkerblauw	f 22,50	
V.O.M.I. stickers	f 1,00	
V.O.M.I. korst- en nieuwjaarskaarten, 25 stuks	f 10,00	portvrij
V.O.M.I. sleutelhangers	f 6,00	
V.O.M.I. rollerpennen	f 1,50	
V.O.M.I. ballpoints	f 1,00	
V.O.M.I. demobilisatiespeldje met sureté verguld	f 12,50	portvrij
V.O.M.I. OVW-speldje met sureté verguld	f 12,50	portvrij
V.O.M.I. wapenschild mahonie met spuit/gietwerk plastic	f 30,00	
V.O.M.I. herenhorloge titanium plated met roestvrijstalen bandje	f 65,00	
V.O.M.I. button	f 1,50	
V.O.M.I. sluitzegels	f 2,30	

U kunt de artikelen ook bestellen bij de **Beheerders van het Fonds Sociale Zorg:**

**Leen van Eijk, Pieter Postlaan 14**  
1222 LJ Hilversum, Tel./fax 035 - 685 33 73,  
Postgiro 6131844

**Tjibbe J. Gaastra, A. van Heusdenstraat 15,**  
2461 VJ Ter Aar, Tel./fax 0172 - 602452

Ook hier wordt minimaal f 2,50 extra in rekening gebracht voor verzending en porto.

N.B. alle prijzen zijn per stuk en bij iedere bestelling wordt minimaal f 2,50 extra berekend voor verzending en porto.

## POSTZEGELS / TELEFOONKAARTEN

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **Joyce P. Stramrood-van Vark, Binnenhof 36, 6715 DP Ede, Tel. 0318 - 638160**

De opbrengst komt volledig ten goede van het **Fonds Sociale Zorg V.O.M.I. - Nederland.**

V.B.