



SOBAT

16e jaargang nr. 4 - augustus 2001

nummer 78



VOMI

VERENIGING
OUD MILITAIREN

Indië- en Nieuw-Guineagangers



Om aan de veelvuldige vraag naar foto-prentbriefkaarten van het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond te kunnen voldoen heeft de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 nu sets met vier verschillende prentbriefkaarten laten maken.



De kosten per set van vier foto's bedragen f 5,- eventueel bij toezending per post vermeerderd met f 1,60 aan porto. De prentbriefkaarten kunnen worden besteld bij het secretariaat van de stichting: Mauritslaan 1, 6074 AS Melick (tel. 0475-532094).



Reizen naar Indonesië

voor de Indië- en Nieuw Guinea-veteraan, in groepsverband of individueel

Vraag naar onze brochures BASE TOURS als u belangstelling heeft voor een groepsreis. Hierin zijn reizen opgenomen naar West, Midden en Oost-Java, Sumatra en Papua (Nieuw Guinea). Deze reizen kunnen ook op individuele basis worden uitgevoerd.

Reist u liever niet in groepsverband, maar moet de reis wel geheel of gedeeltelijk worden verzorgd? Kies dan voor Aurora's PrivacyTours®. Dit zijn reizen waarvan het programma door ons wordt uitgevoerd aan de hand van uw wensen.

De mogelijkheden zijn bij ons welhaast onbeperkt. Surabaya, Kembang Kuning, Wonokromo, Gresik, Lamongan, Babat, Tuban, Glondong, Bojonegoro, Kalitidu, Tjepoe, Ngawi, Madiun, Kediri, Wonorejo, Kejayan, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Jayapura, Biak, Merauke, Sorong.

Wilt u tijdens uw reis naar Indonesië het toeristische aspect niet overslaan, vraag dan tevens naar onze Indonesië brochure van Sabang tot Merauke.

Onze andere bestemmingen individueel:

- Australië, Nieuw Zeeland (autohuur/motorhomes)
- Brazilië (diverse excursies)
- Maleisië, Sri Lanka, Thailand (rondreizen/strandvakanties)
- U.S.A. (Californië/Florida - fly self drive)
- (Hawaii - pakketreizen, fly self drive)

Geef uw reiswensen door, dan maken wij een reisvoorstel.



Bezoek onze Website:
www.auroratravel.nl

AURORA
travel service b.v.



Baden Powellweg 130, 1069 LK Amsterdam

Tel. 020 - 619 93 77, Fax 020 - 610 16 11, e-mail: postbus@auroratravel.nl, Open: ma. t/m vr. 09-17 uur. Za. tussen 10 - 14 volgens afspraak.

SOBAT

Officieel orgaan van de
Vereniging Oud Militairen Indië- en
Nieuw-Guineegangers

Raad van Advies

voorzitter: M.M. Bakker, wa.luitenant-
kolonel der artillerie b.d.
leden: H. Boschma, oud burgemeester
B. Bouman, brig.generaal der
artillerie b.d.
H.F. Coopmans, brig.gen. der
lagers.
Jhr. J.H. de Jonge,
kol. der cavalerie
Chef Staf i Divisie "7
December".
W. Epke RMWO brig.gen. der
infanterie b.d.
S.A. Lapré + RMWO, in leven
kol. der infanterie b.d.
J.A. Leenders.
Th.H.A. Rump, h.kol. der inten-
dence Staf Inspect. Gen. der
Krijgsmacht.

Algemeen Bestuur

voorzitter: J. Dijkema
2e voorzitter: drs. Y. Lentz
secretaris: G.M. Daterman, Brongras 68,
3058 PB Rotterdam, tel. 010-
2860486
fax 010-2860553
e-mail: vom1nso@planet.nl
2e secretaris: M. Vis
penningmeester:
J.A. Brouwer, Moeraslanden 8
8332 KW Smeatzijk.
Tel.: 0521-515460
postbusnummer 45.85.91.300
i.n.v.
Vereniging Oud Militairen
Indië- en Nieuw-Guineegangers
Rotterdam
alg. adjunct:
lid: C.L.W. van Haaften
Victor C. Beidisk

Sociale Commissie

voorzitter: V.C. Beidisk,
Van Nijenoordstraat 117,
2597 RL Den Haag,
tel./fax 070-3280532

Redactiecommissie

eindredacteur: L.C. Zegers, Zonstraat 118,
6463 AE Kerkrade,
tel./fax 045-5454013
leden: R. Gatt, Balloo 90, 9458 TD Balloo,
tel./fax 0593-241361
mobiel 06-10491121
E-mail: griff@veerboonen.nl
J. Zwam, Lijpde 45, 1034 KN
Amsterdam, tel. 020-6319151

Boeken ter recensie zenden aan:

J. Zwam,
Lijpde 45,
1034 KN Amsterdam

Correspondentie

- opgave nieuwe leden, adreswijzigingen,
bericht van overlijden e.v., richtten aan de
secretaris van de vereniging waartoe men
behoort - zie secretariatsadressen onder
"VERENIGINGSNIEUWS".
- saken VOMI-Nederland betreffend stichten
aan de secretaris van het algemeen bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten en/of
veranderingen aan te brengen of, zonder op-
gave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld wor-
den voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet
noodzakelijk de zienswijze van het algemeen
bestuur weer te geven.

Oversname van artikelen is toegestaan mits met
bronvermelding.

Druk: Koninklijke De Swart

DOELSTELLINGEN

De vereniging heeft ten doel:

het behartigen van de ideële, materiele en immateriele belangen van Oud Militairen Indië- en
Nieuw-Guineegangers, die bij de Nederlandse Krijgsmacht in voormalig Nederlands Oost-
Indië, respectievelijk Indonesië en Nieuw Guinea hebben gediend;

het behartigen van de belangen van de angelaten betrekkingen van hen die als direct gevolg
van militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of tegevolge daarvan invalide werden;

het herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen in voormalig
Nederlands Oost-Indië respectievelijk Indonesië en Nieuw Guinea en/of aangrenzende zee-
gebieden, alsmede van hen die tijdens, door of tegevolge van krijgsgevangenschap,
ziekte of ongevallen in of in en door militaire dienst zijn overleden.

De vereniging tracht het gestelde doel te verwezenlijken los van elke partij-politieke richting,
levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking, onder voorbehoud van zelfstandigheid, met
verenigingen die zich op overeenkomstig terrein als de V.O.M.I. bewegen en aanverwante
doelstellingen nastreven.

(artikel 2 van de statuten)

Het lidmaatschap staat open voor een ieder die in het voormalig Nederlands Oost-
Indië/Indonesië en Nieuw Guinea in militaire dienst is geweest en voor weduwen van
militairen die hieraan hebben voldaan.

SOCIALE COMMISSIE

Voorzitter Victor C. Beidisk Van Nijenoordstraat 117 2597 RL Den Haag tel./fax 07 03 28 05 32	Vice-voorzitter Hans N. Bloem Gerben Ypmastraat 12 8723 CP Koudum tel. 06 14 52 21 07 fax 06 14 52 34 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



stichting
recreëren
platform

sociale
VERENIGING
VOMI

aangesloten bij

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen Ben C.H. Habich M.E. Gandhiplein 108 9728 TH Groningen tel. 06 075 25 91 00	Noord-Beobant Oost Anton P. Pennings Thorbeckestraat 101 5344 SM Oss tel. 04 12 62 35 15	Zuid-Holland Noord Wim L. Holman Meyplein 145 2544 XZ 's-Gravenhage tel. 070 73 67 28 53	Noord-Holland Han J. Harmsen Eggenlaan 26 2015 KJ Haarlem tel. 023 75 24 00 10
Overijssel Vacant	Friesland Hans N. Bloem Gerben Ypmastraat 12 8723 CP Koudum tel. 06 14 52 21 07	Noord-Beobant-West Vacant	Zeeiland Tom Kooger M. Coehoorngracht 44 4361 BT Vlissingen tel. 01 18 46 30 08
Zuid-Holland Zuid Vacant	Bijverlansd' Oost Gelderland Ellen E. Dormits Weerdjesstraat 57-3 6811 JE Arnhem tel. 026 - 443 38 77	West-Beobant Vacant	Limburg Harry J.A. Dols Heerlenweg 49 6132 CL Sittard tel. 04 674 52 13 16
	Utrecht's Gooi Eppo B. Schweetman Lutherhof 37 1216 ER Hilversum tel. 03 576 21 78 09	Flevoland Frits H.A.M. Franzen Oevergrind 13 1356 EA Almere tel. 03 675 31 86 72	Canada & USA Gerard Ledderhof 148 Sandwell Drive Oakville, Ont. Canada. L8L 4P1 tel. 001 905 627 2216 fax 001 905 827 0328

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Leen van Eijk Pieter Postloot 14 1222 LJ Hilversum tel./fax 035 785 33 73	Assistent beheerder Tjibbe J. Gorter A. van Bovenstraat, 15 2461 VJ Ter Aar tel./fax 0172 60 24 53	Propagandiste Joyce P. Strammond-van Wark Blauwenhof 36 6715 DP Ede tel. 031 878 81 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de opheffingen
uit de Girolootij en de Banklootij.

Uw deelname aan de Giro-, c.q. banklootij wordt daarom van harte aanbevolen.

Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers



- ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder letter en nummer V 123191 -

Jaarcontributie minimaal f 30,00
inclusief 6x per jaar "Sobat"

nummer 78 - 16e jaargang nr. 4
augustus 2001

Bij de voorplaat

'Hollands Glory'

In de maand januari 2001 arriveerde hier bij ons in de Koolcolaba jachthaven de replica van de 'Duifken', het Hollandse jacht, verkenningsvaartuig van de V.O.C. (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) dat in 1606 na een reis vanuit Banda, één van de specerij-eilanden in de Molukken, in Australië landde aan de kust van Cape York en van daaruit langs de kust zeilde tot Cape Keerweer. Na de landing werd contact gemaakt met een groep vijandige Aboriginals (inboorlingen), waarbij na een gevecht 9 leden van de bemanning (bestaande uit twintig koppen) sneuvelden! Na deze onvriendelijke ontvangst werd besloten terug te keren naar de Molukken (vandaar de naam 'Cape Weerkeer'). De 'Duifken' stond onder bevel van Kapitein Willem Janszoon. Zoals men ziet, de Hollanders waren de eerste blanken die hier voet aan wal zetten, 164 jaren vroeger dan de Engelse Captain Cook, die in 1770 aan de Oostkust van Australië landde, in Botany Bay. Waarschijnlijk maakte de 'Duifken' in 1607 weer een reis naar Australië.

In 1608 was ze betrokken bij een gevecht met drie Spaanse galjoenen. Later maakte ze deel uit van de vloot die het Fort Taffasse op het Makian-eiland overmeesterden. Nog later landde de 'Duifken' in Ternate voor de nodige reparaties, maar de kiel was zo zwaar aangetast door Taredo (zeewormen) dat herstel niet meer mogelijk was en zo werd de 'Duifken' dus in Ternate gesloopt. De replica van de 'Duifken' is gebouwd in Fremantle-West (Australië). Het nam 3 jaren in beslag, van 1997 tot 2000.

Het werd gebouwd door een consortium van Australische, Indonesische en Hollandse geïnteresseerden en heeft 3,5 miljoen Australische dollars gekost. Onder de drie masten werd bij de bouw een geldstuk geplaatst van de 3 landen die betrokken waren bij de bouw, dus één Hollands, één Australisch en één Indonesisch geldstuk.

Speciaal eikenhout werd geïmporteerd vanuit Letland aan de Baltische kust (een donatie van een Indonesische zakenman: Julius Tahere). Het hout, van de Portugese pijnboom voor het dek en de masten kwam uit de omgeving van Perth; een donatie van het West-Australisch-

gouvernement. Als bewapening had de 'Duifken': 8 10x3 ponders (lichte kanonnen) en 2 draaibare kanonnen. De bemanning bestond uit 20 koppen en de laadcapaciteit bedroeg 50-60 ton. Als ballast werden uit Holland bouwstenen meegenomen, die na de landing in de specerij-eilanden werden gebruikt voor de bouw van forten, enz.. Zo sneed het mes voor de V.O.C. aan twee kanten. Op de terugreis nam men diverse kruidnagelen mee, die hun gewicht in goud waard waren.

Ter verduidelijking van de vlaggen op de achtersteven van de 'Duifken': In top de V.O.C.-vlag, naar beneden gevolgd door respectievelijk de vlaggen van West-Australië, Indonesië, Australische Aboriginals, Torres Strait Island, Papua New Guinea, Queensland en de Australian Merchant Navy.

Er ligt het plan dat de 'Duifken' naar Nederland zeilen gaat (reis van 8 maanden). Mocht dit schip in Rotterdam of Amsterdam gaan dokken, ga er dan heen. Het is beslist de moeite waard.

Ingezonden door C. van den Heuvel, Buddina-Australië

Sluitingsdata inzenden kopij:

Nr. 79 22-08-2001 oktobernummer 2001

Nr. 80 24-10-2001 decembernummer 2001



Kopij voor het volgende nummer inzenden vóór 22 augustus a.s.
S.v.p., zo mogelijk, eenzijdig getypt insturen met anderhalve of twee regels afstand.



Van de Bestuurstafel

In de voorzittersoverlegvergadering van 19 juni jl. is medegedeeld, dat de heer Lentz heeft bedankt als bestuurslid. Verder hebben de heren Dijkema, Determan, Broesder en Van Haalen hun functies in het bestuur van VOMI-Nederland ter beschikking gesteld, e.e.a. als gevolg van meningsverschillen binnen het bestuur en de relatie met de Raad van Advies.

Na kennisneming in deze vergadering van de standpunten van de nog zittende bestuursleden, de heren Bridié, Swarte en Vis, hebben de voorzitters van de aangesloten verenigingen besloten in een aparte bijeenkomst, zonder bestuursleden van VOMI-Ned., zich te beraden over deze ontwikkeling. Hierbij

werd ook de Raad van Advies uitgenodigd.

Tijdens dit overleg, dat op 10 juli heeft plaats gevonden, is besloten om de afgetreden bestuursleden te danken voor de door hen bewezen diensten. Nader zal overlegd worden op welke wijze afscheid zal worden genomen van de vertrokken bestuursleden.

De nog zittende bestuursleden zijn verzocht voorlopige voorzieningen te treffen, teneinde een goede afwikkeling van de lopende zaken te waarborgen.

Inmiddels worden met een aantal kandidaten gesprekken gevoerd, teneinde in de ontstane vacatures

te voorzien. Hierbij heeft de opvolging van de penningmeester de grootste urgentie, omdat dhr. Broesder, in verband met een zeer ernstige ziekte, met onmiddellijke ingang zijn functie moest neerleggen.

Met hulp van een aantal tijdelijke bestuursleden, verwacht het bestuur zo spoedig mogelijk weer een werkbaar team samen te kunnen stellen.

Het bestuur zal zich binnenkort beraden en nadere voorstellen aan de verenigingen doen over de vervolgstappen.

Vastgestelde vergaderdata blijven voorshands ongewijzigd.

RECTIFICATIE

In Sobat Nr. 77 staat onder "In Memoriam" vermeld: A. van de Velde 6e LB. - Axel. Dit was op het origineel door mij uitgegond maar met de fax is het toch doorgelopen. Mijn oprechte verontschuldiging hiervoor!

V.B.

VOMI
 NEDERLAND
 NIEUWE LEDEN
 WELKOM



Boekbespreking

"432-BI opdat wij niet vergeten. 7 RI"
(De H-Brigade)

Het 432e Bataljon Infanterie, 2 september 1949 - 11 november 1950. Zij werden laatkomers genoemd, deze jongens van de zogenaamde losse bataljons.

Maar het duurde toch nog bijna twee volle jaren, hun diensttijd in de tropen. De belevenissen van deze mannen van lichte 1949 in de gordel van smaragd, het schone Insulinde, creëerde echter voor hen, evenals voor hun voorgangers, zoveel vertelwaaardige stof dat zij daar in dit geval twee boekdelen voor nodig hadden om alles vast te leggen. Samen 513 pagina's zijn er mee gevuld. Nauwelijks te geloven, maar waar.

Als boekenrecensent van 'Sobat' het blad van de VOMI (Vereniging Oud Militairen Indiëgangers) heb ik reeds vele herinneringsboeken van Indië-bataljons, regimenten, brigades, zelfs compagnieën en pelotons onder ogen gehad, maar 432 BI overtreft allen. Hier ligt geen matenboek in de gewone vorm voor u maar een kaleidoscoop. Hier staat letterlijk alles in wat voor een oud soldaat ooit belangrijk is geweest. Een waar monument van papier betreffende (hier) 431 BI/7-1 RI. De vaderlandse geschiedenis van Nieuwpoort (1600), een naam en een jaartal die iedere Nederlander zich nog herinnert, tot 1950 wordt gereleverd.

En verder uiteraard alles wat dit bataljon ervoer vanaf de opkomst in Assen gedurende de zomer van 1949 tot aan de terugvaart in de herfst van 1950.

Je krijgt bij lezing van dit 'epos' de indruk dat de meeste militairen van dit noordelijke bataljon noorderlingen waren. De diverse thuishavens van de in dit werk genoemde miliciens wijzen door de bank genomen naar in de noordelijke provincies van Nederland gelegen plaatsen. Deze in-

druk wordt nog versterkt door de trotse vermelding van drie Noord-Nederlandse chauvinistische streekhymnus. Op pagina 23 het Frysk Folkliet, op bladzijde 26 het Grönense Lied en daarnaast (pag. 27) Mijn Drenthe. Zelfs de provinciewapens ontbreken niet. Hoewel, ook Overijssel en Gelderland zijn present evenals de steden en landschapsbeschrijvingen plus nostalgische prentjes en stadsafbeeldingen.

Dit boekwerk is een ode aan de reüniecommissie van 432-BI waardig, in het bijzonder aan één van drijvende krachten daarin, de reünie-secretaris Roelof Grit uit Balloo (Drenthe). Naast deze reminiscensies van de diensttijd in Indië, en daarna of ervoor, worden wij als lezers deelgenoot gemaakt met de na-Indische lotgevallen van dit late Stoottroepen-bataljon.

Reünies, in memoriams, toespraken, etc.. Vaak waan je jezelf, bij het doornemen van de minutieuze verslagen, in christelijk protestantse kerken; psalmen, bijbelteksten soms devote gedichten, eresaluuts aan gevallen en hoogwaardigheidsbekleders en na terugkomst overledenen, zowel officieren als minderen. De psalmregel: "Het vrome volk in u verheugd ..." speelde me af en toe door mijn hoofd. De vele foto's van reünies, de oud geworden soldaten uit de Indië-periode en hun dames roepen een steeds voortgaande geschiedenis op van het menselijk leven. Opgaan, blinken en verzinken. Maar in "Opdat wij niet vergeten" overheerst gelukkig het blinken. Echter ook het verzinken komt aan bod in de vorm van overlijdensberichten, bidplaatjes (ook in dit noordelijk bataljon dienden natuurlijk roomse soldaten) en foto's van erevelden in Indië, en dergelijke, manifesteren het verzinken. Berichten over crematies en het sneuvelen van sobats op het slagveld zijn opgenomen naast feesten en jubilea. En verder waren er uiteraard tevens militairen uit andere streken van ons land

als die uit het hoge noorden, waaronder onkerkelijken en aanhangers van niet protestantse en katholieke denominaties, religies en ideologieën.

432-BI was een doorsnee Nederlands dienstplichtig bataljon met mannen van allerlei kleur en snit. In dit verband wil ik u lezers een ervaring uit mijn eigen dienettijd niet onthouden. Het gebeurde eens op een Goede Vrijdag. De soldaten die de behoefte voelden (zo werd dat geformuleerd) een kerkdienst te bezoeken, kregen daarvoor de gelegenheid. Het vooruitzicht op een dienstvrije dag bewoog vele militairen, die ondanks het feit dat ze eigenlijk nooit een godshuis van binnen zagen, de behoefte gevoelden een kerkdienst te gaan bezoeken. Nadat de kerkelijken waren afgemarcheerd naar de respectievelijke godsdienst-oefeningen trad een handjevol principiële onkerkelijken, onder leiding van een sergeant, aan. "Salut majoor", meldde de sergeant zijn troep aan de compagniescommandant, een majoor; "de heidenen zijn gekomen". De majoor, een zoon van een bekende gereformeerde bonds-predikant, beantwoordde de melding van de sergeant met de cynische opmerking: "Zelfs voor heidenen is er nog hoop sergeant".

En hiermee wil ik mijn sermoen met betrekking tot dit volumineuze bataljonsgedenkbok beëindigen. Lof voor de samenstellers, J.K. Enschen en J. Keizer uit Enschede, echt geslaagde geschiedvorsers.

Het is een groot werk geweest waar mijns inziens mannikengeduld voor nodig was. Zo u het boek wenst te verwerven moet wel even in de portefeuille worden getast want de prijs is f 65,-. En als je het wilt laten toesturen komt daar nog f 11,- aan portokosten bovenop. Maar het is de moeite waard, in het bijzonder voor de oud7-1-RI-ers. En heus niet alleen voor hen, want dit werk is geen gewoon bataljonsherdenkingsboek(je).

Het is een gebundeld archief, de geschiedenis van een epoque. En in mijn optie dient in feite elke oud-Indiëganger ter reconstructie en herinnering van en aan zijn Indiëtijd, dit relaas aan te schaffen. Doe dat dan ook.

Het is te verkrijgen bij de secretaris van de reüniecommissie van 432-Bataljon Infanterie; R. Grit, Balloo 90, 9458 TD Balloo. Tel.: 0592 241361. E-mail: Grit@veteranen.nl.

Bel even naar Roelof Grit en het boek wordt u na storting, neem ik aan, op het door hem verstrekte giro- of banknummer, toegezonden. Laat de prijs u niet weerhouden. Net zo min als een uur iets betekent op de eeuwigheid net zo min betekent een bedrag van minder dan f 100,- iets van betekenis voor diogene die zijn verleden wil vastleggen en behouden.

J. Zwaan



"Spinninghe"

'Sevenumse Indiëgangers' De vliegende pieëlhaas

Deze keer geen geschiedenis, herinneringsalbum, van een Regiment of Brigade, Bataljon of Compagnie, Peloton of Sectie, maar een gedenkboek over militairen uit één dorp, Sevenum.

Een dorp in de Limburgse Peel.

Een uitgave van de Heemkunde Vereniging Sevenum, samengesteld door N. Verstegen-Maessen (Mulderstraat 26, 5975 VZ Sevenum). Het boek is te bestellen (in bezit te krijgen) door f 39,50 over te maken op bankrekening 1333.04.760, t.n.v. P. van Enckevort, inzake "Spinninghe", Blakdijk 80, 5975 NE Sevenum.

Het boek is een groot formaat paperback, gebonden, met een geplastificeerde omslag voorstellende een Indisch palmenlandschap met in de rechteronderhoek een rennende haas. Naar ik aanneem de vliegende Pieëlhaas.

Een fraai uitgevoerd boek met vele illustraties. Het boek heeft een ISBN-nummer, zodat het ook in de boekhandel bestelbaar is, onder ISBN 90-800582-4-6, 279 pagina's. Prijs f 39,50. Zonder verdere kosten. Formaat 22 x 30 cm. Ergo een flinke portie leesvoer.

Het boek, dat mij werd toegezonden bij schrijven van 30 maart 2001 verscheen volgens de begeleidende brief echter reeds in 1998, in de reeks "Spinninghe" van de Heemkunde Vereniging Sevenum. Spinninghe staat volgens de toelichting voor een nu verdwenen volkegebruik dat inhield (in vroegere jaren) dat meisjes uit de buurt bij elkaar kwamen om samen vlas of wol tot garens te spinnen. Om de eentonigheid van het spinnen te breken werden dan verhalen verteld. Een soort Limburgse Decamarone. Welnu, voor mij ligt nu dan "Spinninghe" 1998.

De Sevenumse Indië-Decamarone. Veel verhaaltstof voor hedentijdse verhalen rond de dorpspomp.

Het is weer eens iets anders, deze vertelsels van plaatsgenoten, die eens gedurende de jaren 1945-1950 als soldaten dienden in het verre Nederlands-Indië, de Sevenumse jongens overzee.

Vertelsels meestal met betrekking op het eigen onderdeel van de militair. De belevenissen van deze jongens, soldaten, verspreid over vele onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht in Indië en beschreven door iemand van buiten de krijgsmacht garanderen een onpartijdige weergave van de vertelde verhalen.

Vele van de zogenaamde matenboeken (als boven omschreven) geven een nostalgisch sterk gekuist beeld van de tijd in de Oost doorgebracht. Je zou verwachten dat mannen, zolang doorgebracht in een tropische omgeving in een totaal andere natuur en cultuur als thuis, een bredere visie op wereld en mensheid zouden hebben ontwikkeld. Dit blijkt echter slechts zelden het geval te zijn geweest. Uit de onderscheidene onderdeelgeschiedenissen en schrijfsels van oud-Indiëgangers, met betrekking tot hun eigen ervaringen in Indië, blijkt dat de meesten zijn teruggevallen op de oude vertrouwde opvattingen van het dorp en de familie van vóór hun uitzending naar de Oost. De meerderheid van hen sloot zich verder op in de eigen kameradengroep. Ze organiseerden zich, als ze dat al deden, in kleine reünieclubjes.

Naar ik veronderstel heeft de vergruizing en criminalisering die de Indiëgangers na hun terugkeer in Patria ten deel viel de Indiëveteranen in hun oude vriendenkringetje teruggedreven en gedwongen tot een vrij

eenduidig, kleinschalig, herinneringspatroon. Helaas heeft deze samendrijving door middel van een onverdiend isolement hen niet vereend in een grote en dus machtige organisatie maar hun in grote verscheidenheid verdeeld in kleine segmenten. De vergruizing in Nederland dreef de oud-strijders weer naar hun vroegere lotgenoten en strijdmakkers. En zo ontstonden de vele Bataljons, compagnies en onderdeelverenigingen. Binnen deze gesegmenteerde veteranen-organisaties ging in de loop der jaren een eigen geest heersen. Een geest, een mentaliteit, die doet denken aan de mentaliteit van boeren uit een eeuwenlange gesloten dorpsgemeenschap met zijn dorps-(groeps)-gebonden mentaliteit gebaseerd op eigen wetten en gebruiken ontstaan in de clancultuur van de dorpspomptradities. Uit dit blijkt dat een dorp (of groep) niet altijd zo'n eigen regionale cultuurkoesterende gemeenschap is. Het boek ademt weliswaar een eigen streek- en godsdienstige geest maar geeft gelukkig een dimensie meer. Het beeld dat de samensteller(star) oprecht is het beeld van een leger in oorlog, ver van huis en haard. Het schepst een totaalbeeld van een soldatengemeenschap in al zijn verscheidenheid en het thuisfront achter de mannen in dat leger.

Het boek valt in twee delen uiteen. Deel A beheerst de persoonlijke verhalen (hun lotgevallen) van de Sevenumse jongens in Indië en hun personalia, inclusief die van de twee in Indië gevallen Sevenummers. En dan volgt, vanaf pagina 159, de integrale reprint van de 'Vliegende Pieëlhaas' een dorpskrant dat in de jaren 1946-1950 werd toegezonden aan de militaire dorpsgenoten overzee. Zij leefden daadwerkelijk mee met de jongens over zee. Prachtig. Een nog niet eerder aangetroffen fenomeen in de annalen van onze laatste koloniale oorlog in Oost-Indië. Zo bleven de in een ver werelddeel strijdende dorpsgenoten verbonden met hun roots (hun wortels) en op de hoogte van wat er in hun dorp gebeurde. Schoon gedaan, inboezelingen van Sevenum.

Het boekwerk opent met een handige chronologie van de oorlog in het Verre Oosten en Nederlands-Indië in het bijzonder, en geeft een goed beeld van ongeveer alles wat in de jaren

1945-1950 plaatsvond, hier en in Indië. Een selecte geheugensteun voor onze vaak zo lakke geheugens. "Spinninghe" is een weefgetouw waarop alle draden samenkomen. Een schoolvoorbeeld van een kleinschalige dorpsgeschiedenis in moeilijke tijden, die nimmer vergeten mogen worden. Een Decameron, niet alleen verteld door spinnende dorps-

schonen maar in dit bijzondere geval door jongens. Jongens, die geroepen werden hun dorp en vaderland te dienen in 's Konings wapenrok aan het andere einde van de wereld onder vaak zeer moeilijke omstandigheden. Zegt het voort. Beleef het opnieuw. Vergeet hen die het grote offer moesten brengen nooit. "Spinninghe" is een uniek boek over

een unieke episode uit de historie van ons volk en het dorp Sevenum. Opdat wij niet vergeten. Een volk dat zijn historie vergeet of vertekent, vervalst of bagatelliseert, is een verloren volk.

J. Zwaan



'Oorlogen blijven je volgen, je hele leven'

Anneke de Vis-Bloem zit Dalen hangt elk jaar op 14 augustus de vlag halfstok en een dag later laat ze hen voluit wapperen. Herdenken en vieren, zoals ze dat ook op 4 en 5 mei doet. Maar die twee dagen in augustus hebben voor haar de meeste betekenis. De vijftiende van die maand geldt als officiële bevrijdingsdatum voor de mensen die in Nederlands-Indië in de Japenkampen verbleven. Anneke de Vis was een van hen. Tot 1980 heeft ze er niet over kunnen praten. Ze ging door diepe dalen, maar vond – met hulp – een manier om zich staande te houden.



Anneke de Vis-Bloem met het 'Indische' schilderij, dat ze mee vindt, maar niet aan de muur hangt. Het zou haar te vaak herinneren met een pijnlijk verleden. © VERNON J. ZEEMAN

In 1970 werd bij Anneke de Vis het KZ-syndroom vastgesteld, geknakt als ze was door haar verdorpen herinneringen en de jarenlange miskenning door anderen van haar Indische oorlogverleden. Een fysiotherapeut en een maatschappelijk werker kregen haar er weer bovenop; zij slaagden erin haar aan het praten te krijgen. In 1987 werd ze lichamelijk ziek: dysenterie en (bc) ook een gevolg van het verblijf in het kamp. Ook dat overwon ze.

Anneke de Vis vertelt haar verhaal krachtig en vaak met een lach op het gezicht. Niet uit vrolijkheid, maar om sterk te blijven. Haar man, die niet het kamp, maar wel de gevolgen van dichtbij heeft meegemaakt, krijgt het af en toe wel te kwaad. Anneke wordt geboren in Balingas op Sumatra. Vader is daar planter. Op 8 maart 1942 gaat hij de deur uit met de greet: 'Tot vanavond'. Ze zullen keen pin op 26 februari 1946 terugzien. Hij overleeft de hel van het werken aan de Birmaspoorlijn.

Zijn vrouw en drie kinderen

worden naar het kamp Yobingting gebracht. Onderweg krijgt de zwakke bus een ongeval. Moeder kan daardoor bijna zes weken niet lopen en andere vrouwen in het kamp ontfermen zich over de kinderen. Anneke de Vis: 'Er zaten allemaal mensen van de plantages. Hier eten was slecht, maar soms brachten Indische mensen die met hun gewerkt hadden, wat extra's. Een leer kregen we drie dagen geen eten. Dat was gestolen en toen we het later toch nog kregen was het bedorven. Elke morgen was er om zes uur appél. Dan moest je je naam zeggen. Als je dat niet goed deed kreeg je straf. En als je moeder een fout maakte, werd ze in de volle zon geplaatst. Als kind

moest je dat aanschouwen. Dat zie ik nog altijd scherp voor mijn ogen.' Na twee jaar worden ze overgeplaatst naar een ander kamp: Palachberang. Anneke de Vis heeft ook daarvan bittere herinneringen. 'Als kinderen hebben we daar hout gestolen. We vingen eellen en muisen die we schoon maakten en op een vuurtje roosterden. Dan kreeg je nog een stukje vlees. We wilden graag brandhout hebben, maar werden betrapt toen we het paktten. Voor straf moesten onze moeders in de geslagen. Onze moeder heeft een half jaar vastgezeten. In die tijd heeft Herry Raat van Offenbarnevel voor ons georgeld. Die naam zal ik nooit verge-

ten. Ze zorgde ook nog voor twee jongens, van wie de moeder een jaar vastzat.' Ze worden nog twee keer verplaatst, eerst naar Cluguril en tenslotte naar Aik Fennamank. 'Het ging steeds slechter. Het eten was beroerd en er ontstonden ziektes. En moeders moesten hun zonen afstaan als ze 10 jaar werden. Dan gingen ze naar een werk-kamp. Dat was hartverscheurend.' De officiële bevrijdingsdag mag dan 14 augustus 1945 zijn, maar pas op 29 augustus worden moeder Bloem en haar kinderen door Engelse 'junks' bevrijd. Van de kampen worden ze naar Medan gebracht, waar ze nota bene weer onder bewaking van Ja-

panen worden geplaatst. Pas drie, vier maanden later kunnen Nederlandse vrijwilligers hen 'echt' bevrijden. In september 1945 hebben ze al gehoord dat vader nog in leven is. In Bangkook moet hij tot 26 februari 1946 wachten, voordat hij per vliegtuig zijn gezin kan bereiken. **Dametin** Met de Soerabadjijk varen ze naar Nederland. De andere boten met de overlevenden uit Indië (1 op de 6 liet er het leven) meren aan in Amsterdam, hun schip als vriger in Rotterdam, waar een medische keuring achterwege blijft. Voor Anneke krijgt dat later de eerdere genoemde ernstige gevolgen. Vader gaat. In 1947 terug

naar Indië, moeder volgt in 1948 met het vierde en vijfde kind, op dat moment respectievelijk 15 en 3 maanden. De andere drie kinderen worden bij pleegouders ondergebracht. Anneke heeft met die familie nog altijd een sterke band. Moeder zien ze in 1950 terug, vader een jaar later, voor de tweede keer beroofd.

Anneke leert haar echtgenoot, een zee-man, kennen op Terschelling. Ze worden een tijd in Roden en komen later (1975) min of meer oevollig in Dalen terecht. De plaats heeft veel sloten voor Indis geleverd en de stichting 'Dametin' (Dalen met Indië) is er nog altijd heel actief. Anneke de Vis: 'In Dalen is mijn leven drastisch veranderd, omdat ik ben gaan praten. De fysiotherapeut en de maatschappelijk werker, die me hielpen, hebben me gestimuleerd, net als voorzitter Gerrit Koutman van Dametin. Ze zeiden: 'laat maar zien wie je bent. Je bent ook een mens in deze maatschappij'. Als zij er niet waren geweest had ik ook het werk voor de Venu (Vereniging Oud-militairen Indië en Nieuw-Guinea - red.) niet kunnen doen. Ik heb het secretariaat voor Zuid-Oost-Grenthe.'

Anneke de Vis, die in Dalen een tiental jaren in het sociaal-cultureel werk actief was, is ook lid van de KJIB, dat staat voor Kinderen Japane Bezetting en de Beroep (politieke acties). Bij elke herdenking of reünie is ze present. Ze heeft veel boeken over de periode in Indië, maar leest er nooit in. Het schijden met een Indisch tafereel, dat ze voor de foto van boven haalt, krijgt geen plaats aan de muur. Het zou haar te sterk confronteren met een pijnlijk verleden. 'Hoe ouder je wordt, hoe intensiever je gaat leven met die tijd. Oorlogen blijven je volgen, je hele leven. Of het nu in Nederland is, op de Balkan of in Indonesië. Het raakt je altijd. Het doet zeer. Dat Hirohitto hier kwam heb ik heel erg gevoeld. De vriendschapsbanden met een krijtingsluit waren belangrijker dan andere zaken. En dan lachben die na Japane exrases met 'dat de kous nu af was'. Voor ons is de kous nooit af.'

Bron: Nieuwsblad v.h. Noorden
Roelof Hoekman



7e Afd. Veldartillerie

Op 21 september 2001 wordt de jaarlijkse reünie gehouden voor de 7e Afd. veldartillerie OVW, gelegerd van 1946 - 1949 op de Oostkust van Sumatra. De reünie wordt gehouden op het Art. Schietkamp "De Knobbel" te Oldebroek.

Inlichtingen bij: C. v.d. Aart, Begoniastr. 69, 3721 HB te Barneveld. Tel. 0342-414672.

2-10 R.I. OVW

Op 28 september 2001 houdt het OVW Bataljon 2-10 R.I. weer een reünie op het A.S.K. te 't Harde. Op deze reünie, die heel goed bezocht wordt, ontbreken nog steeds diegenen waarvan wij de adressen niet hebben. Wij hopen middels deze oproep u te bereiken. Mocht er voor 15 augustus geen uitnodiging bij u binnen zijn, dan kun u de nodige inlichtingen verkrijgen bij: K. Fransman, tel. 038-4214929 of bij A. Meulenbeld, tel. 0164-672643 (na 20.00 uur).

Regimentsreünie voor (L)TD-veteranen

Voor een ieder die, ongeacht zijn dienstvak bij KNIL, KL, Klu, Marine of Mariniers, bij enig (L)TD-onderdeel heeft gediend e.g. is gedetacheerd. De locaties waar de (L)TD actief was: 1 t/m 760 wpl, REME, RIMI, IBW, HHP, SSTA, Hwpl, Locwpl, Mun. Opr. Dnst. Voertuigenparken, AAYT-wpl, Havencommando's, LTD-Staven, LMD, Nw. Guinea etc. Datum 1 oktober 2001 in de Soldaat Ketting Olivierkazerne te Soesterberg. Info: F.Ch. Geerling, Grootmaat 3, 6903 XA Zevenaar. tel. 0316-525175; e-mail: geerling@veteranen.nl.

5-9 R.I.

Op dinsdag 4 september hopen de A- en C Cie van 5-9 R.I. hun reünie te houden in de Johannes Post kazerne te Havelte. Aanvang: 10.00 uur.

Geïnteresseerden, die hiervoor geen uitnodiging ontvingen, kunnen zich in verbinding stellen met dhr. H.W. v.d. Sluis, Kolkweiden 5, 8131 WG te Wijhe, tel. 0570-523818.

5-1 R.I.

Op vrijdag 19 april 2002 wordt een reünie gehouden voor 5-1 R.I. in de JWP kazerne te Assen. De reünie-commissie wil graag beschikken over de juiste adressen en verzoeken daarom een ieder, die na de vorige reünie (maart 2000) verhuisd is, het nieuwe adres door te geven aan A. Leon, Anjelierstr. 14, 9811 HJ te Sappemeer, tel. 0598-392369.

Lucht Verpl. Cie. (L.V.C.)

De reünie-commissie van de Lucht Verplegings Compagnie roept bij deze hun reünisten op om op 12 september a.s. elkaar weer te ontmoeten op de luchtmachtdagen te Soesterberg. De wegens MKZ en treinstaking uitgestelde reünie van 12 april naar 14 juni was klein maar fijn. De volgende reünie, mits de toestemming verleend wordt, zal worden gehouden op zaterdag 13 april 2002 in de Kumpulan van Huize Bronbeek. Deze plaats is gekozen vanwege het vervoer en begeleiding. Namens de reünie-commissie: G. Uidriks.

7e HupVa

De 7e Hupva (Midden-Java) houdt op woensdag 12 september 2001 haar jaarlijkse reünie in de Korporaal van

Oudheusden kazerne te Hollandse Rading (Hilversum).

Voor nadere informatie: Ph. Meershoek, Narcislaan 281, 2555 LN te Den Haag. Tel. 070-3250487.

43e Genie Veld Cie.

De voorbereidingen voor een reünie zijn al in een vergevorderd stadium. De datum staat vast op dinsdag 11 september in de zaal van de Oranjekazerne aan de Deelenseweg 20 te Schaarsbergen. Geef aan deze oproep gehoor. Alle bij ons bekende oud-militairen krijgen een uitnodiging. Telefonische inlichtingen zijn te verkrijgen na 20.00 uur bij: J. Keunix, tel. 0416-372345 of bij P. Spies, tel. 0488-481520.

43 AAT

I.v.m. de MKZ-crisis is onze 2-jaarlijkse reünie, die zou worden gehouden op 20 april, verzet naar vrijdag 14 september 2001 in de Gen. Maj. Kootkazerne te Garderen. De deelnemerskaarten van 20 april blijven geldig. Voor e.v.t. verdere informatie: Piet Kooyman, tel./fax: 0172-537873.

Havencommando/D.K.G. Tandjong Priok

Op woensdag 19 september a.s. wordt de jaarlijkse reünie gehouden van het Havencommando/D.K.G. Tandjong Priok in de Kumpulan van Huize Bronbeek te Arnhem. Info bij: G. Kappert, Enschede, tel. 053-4351296 of bij J. van Zwienen, Lekkerkerk, tel. 0180-661448.

Reg. Staf 41 RVA

Voor de 16e keer houden wij dit jaar

weer een reünie voor onze sobats van de Reg. Staf 41 RVA 1948-1950, West-Java.

De reünie vindt plaats in het A.S.K. te Oldebroek op 3 oktober 2001.

U bent van harte welkom!

Voor meer informatie belt u naar

A. Kielestein, Made, tel. 0162-683526 of L. Spanheim, tel. 023-5336570.

4-10 RI

Op vrijdag 12 oktober 2001 wordt de jaarlijkse reünie van 4-10 RI gehouden in legerplaats 'Harskamp' te Harskamp.

Nadere informatie bij: A. Agema, Boedijnhof 205, 1628 SJ Hoorn, tel. 0229-242798.

2e Mitrailleur Bataljon

Reünie 2e Mitrailleur Bataljon, te houden op 18 oktober 2001 in de Kumpulan te Arnhem.

Aanvang ca. 10.30 uur.

Kosten incl. rijstmaaltijd f 32,50 te starten op rekening Postgiro nr.

3147340 ten name van Veteranen 2e Mitrailleur Bataljon te Wijchen.

Nadere info.: A.J. Steeghs,

tel. 02464-20777 of E.E. Dormits,

tel. 02644-33877

Open brief

Bekijk en vergelijk

Nadat enkele reisgidsen zijn bekeken voor een bezoek aan Indonesië wordt een vergelijk gemaakt van de reisduur, de te volgen route, welke bezienswaardigheden worden aangedaan, e.d.

Wat niet in de reisgidsen zijn vermeld zijn de bijkomende kosten als lucht-havenbelasting, reserveringskosten, en de kosten van annulerings- en reisverzekering, poltskosten e.d. Dat kan oplopen tot f 225,-.

Ook worden de prijzen vergeleken,

plus de bijkomende kosten en deze gedeeld door het aantal dagen van de reisduur.

Een vergelijk van de dagprijzen.

Het bezoek ter plaatse is minus vier reisdagen (twee voor de heenreis en twee voor de retourvlucht).

De dag van vertrek en de vliegreis.

Uit ervaring wordt er in de hotels in Indonesië geen toeslag geheven voor een eenpersoonskamer.

Bij de balie van het hotel wordt een prijslijst voorgelegd waaruit een keu-

ze gemaakt kan worden.

Over het algemeen zijn de prijzen van kamerhuur inclusief ontbijt. Dezelfde kamervoorziening, zoals dagelijks schone handdoeken, aanvulling bad- en doucheschuim en artikelen voor de mondverzorging.

De kamers zijn voorzien van een koelkastje voorzien van diverse dranken en op de tafel een mandje met versnaperingen. Verbruik moet aan de balie worden afgerekend.

Bekijk en Vergelijk!

A. Ouwendijk, Nuenen

Verhuisbericht

Het reüniesecretariaat van I.42 R.V.A. en I.M.D. Soerabaya is met ingang van 8 juni jl.:
Gabriël Thom, Weezenhof 91-109, 6537 AB Nijmegen.



Opsporing verzocht

H.W. Luites (3-5-6 RI) zou graag in contact komen met zijn dienstmaat Linders, met wie hij, na een ongeluk, in het ziekenhuis in Soló werd opgenomen.

Reacties aan Secretaris VOMI Nrd. Brabant Oost, tel. 013-5400380.

Het 'Onze Vader'

Voor degenen, die het willen lezen is het misschien wel eens interessant om het 'Onze Vader' in het Indonesisch als volledige tekst te zien.

Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namaMu,
datanglah kerajaanMu,
jadilah kehendakMu seperti di surga
demikian juga di atas bumi ini
berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya
dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami
dan janganlah membawa kami kepa-
da pencobaan.

melainkan bebaskanlah kami dari yang jahat
(Karena Engkaulah yang punya
kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan
sampai selama-lamanya)
Amin.

Bron: De Regenboog (3-5 R.I.)

Rectificatie

Op de één of andere manier zijn helaas per abuis in 'Sobat' Nr. 77 juni 2001 twee foto's verwisseld.

De foto die geplaatst is op pagina 3 bij het artikel "Draaginsigne Gewonden", behoorde geplaatst te worden op pagina 22, 2e kolom bij het artikel "Benoeming".

De geplaatste foto op pagina 22, 2e kolom bij het artikel "Benoeming", behoorde geplaatst te worden op pagina 3 bij het artikel "Draaginsigne Gewonden".

Onze excuses hiervoor.

De redactie

Gedichten

ROERMOND

HERDENKING

DE AVONDZON EN DE WOLKEN

ALS DE AVONDZON ZIJN LAATSTE STRALEN
 LANGS DE WITTE WOLKEN LAAT PRALEN
 SCHERMT ZE DE WOLKEN AF
 MET EEN GOUDEN RAND
 HET IS NET OF DE HEMEL STAAT IN BRAND
 KIJK VAAK NAAR DAT MOOIE SCHOUWSEL
 EN DENK DAN BIJ ME ZELF
 IS HET DAAR BOVEN ECHT ZO MOOI
 DAN GAAN MIJN GEDACHTEN NAAR DE VETERANEN
 DIE VAN UIT INDIË NIET TERUG KWAMEN
 KIJK WEER NAAR DE GLOED VAN DE AVONDZON
 ZULLEN ONZE SOBATS DAAR BOVEN WONEN?
 ACHTER DAT WONDER MOOIE WOLKENDEK
 ZE ZIJN DAAR TOCH MET DUIZENDEN
 UIT HET AARDSE LEVEN WEG GERUKT
 INDIË HET LAND VAN VELE DROMEN
 ZIJN VOOR DE SOBATS NOOIT UIT GEKOMEN
 KIJK WEER NAAR BUITEN HOOR DE VOGELS FLUITEN
 ZIJ ZOEKEN EEN SCHUILPLAATS VOOR DE NACHT
 DE ZON HEEFT NU PLAATS GEMAAKT VOOR DE MAAN
 DIE LAAT ZIJN KOUDE STRALEN GAAN
 ALLES WORDT DONKER OP DEZE AARDE
 MIJN GEDACHTEN GAAN TERUG NAAR DE VETERAAN
 IN DE ZO MOOIE GORDEL VAN SMARAGD
 GAVEN GEZONDE JONGENS HUN LAATSTE KRACHT
 HUN LAATSTE REIS
 GING RECHTSTREEKS NAAR HET HEMELS PARADIJS
 DE - ZON - EN - DE - MAAN
 ZAGEN - AL - DAT - LEED - VAN - BOVEN - AAN

Petra Schuttinga-van der Togt



DALEN HEEFT EEN GOEDE NAAM GEKREGEN
 DE VETERAAN MAG DEZE DAG ER GRAAG WEZEN
 HIER KUNNEN ZIJ BIJ HUN VRIENDEN ALLES KWIJT
 OOK HOE ZIJ UIT INDIË ZIJN GEKOMEN
 WAAR GEEN TOEKOMST VOOR HUN WAS
 HUN BANEN WAREN IN DIE JAREN BEZET
 ZE HADDEN GEEN GELD VOOR KLEREN
 MAAR DAT KON DE STAAT NIET DEREN
 DEZE REIS HAD DE REGERING VEEL GEKOST
 DUS DE VETERAAN HEEFT HET ZELF OPGELOST
 NA JAREN ZOEKEN KWAM HIJ AAN DE BAK
 DEZE VERHALEN HOOR JE HEEL VEEL
 NU STAAN ZE WEER ALS VELE JAREN
 IN HET MOOIE LANDSCHAP VAN DALEN
 VOOR DE LEVENDEN EN DE DODEN
 INDIË HEEFT DE VETERAAN GEEN GOED GEDAAN
 TOEN ZIJ NAAR HUIS KEERDEN BLEVEN HUN VRIENDEN
 ACHTER IN DE MOOIE GORDEL VAN SMARAGD
 RUSTEN ER AL EEN HALVE EEUW IN MOEDER AARDE
 DAT JONGE LEVEN KON DE VIJAND NIET SPAREN
 VANDAAG GAAN WIJ ALLE VETERANEN EREN
 DE TAPTOE BLAAST - HET WORDT HEEL STIL
 JUUST OP DIT MOMENT GAAN MIJN GEDACHTEN
 DAT WAS TOCH NIET GODS WIL?

Petra Schuttinga-van der Togt

Onderscheidingen

Op 27 mei jl. werd in het Stadhuis van Rotterdam door burgemeester Opatelten aan twee van onze leden (VOMI Zuid-Holland Zuid), een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Ons lid J.H. Benda werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft jarenlang vrijwilligerswerk bij het Zuid-Hollands Landschap, bij de Nederlandse Toeristen Kampeer Centrale en bij de Volkstuinvereniging 'Ons Genoegen' verricht.

Daarnaast heeft hij als lid van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstsachtoffers zieken

bezoekt en waar mogelijk bijgestaan. Ons bestuurslid A.W. van Peppen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij is een vrijwilliger in hart en nieren door zich al meer dan 50 jaar op veel gebieden van de samenleving in te zetten. Hij was 12 jaar lang actief voor de Nederlandse Volleybal Bond, 10 jaar kaderlid voor de ABVA-KABO en speelde meer dan 30 jaar een rol in de KNVB. Verder bekleedde hij 20 jaar diverse functies in de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen. Verder kan nog worden genoemd zijn functie als secretaris voor de

Bewonerscommissie Nieuw Verlaat. Ook is hij inmiddels al een aantal jaren bestuurslid van VOMI Zuid-Holland Zuid en secretaris-penningmeester van de Werkgroep Indië-monument Crooswijk. Ook het penningmeesterschap van het klachten Meldpunt voor Ouderen dient te worden genoemd. Al met al zeer diverse vrijwilligersactiviteiten gedurende een bijzonder lange periode.

Henk Barmentlo

Over overleven

Onze VOMI werd op 23 oktober 1985 opgericht en heeft in de voorbije 15 jaar enorm veel bereikt. Om maar eens wat te noemen: het afdwingen van aandacht van de overheid. Al vrij snel, op 1 maart 1987, resulteerde in de "commissie van der Mei", die 2 jaar later haar eindadvies afleverde onder de titel "Dienstvervulling onder buitengewone en zeer moeilijke omstandigheden", met als ondertitel "De verantwoordelijkheid van de overheid voor de specifieke problematiek van de oud-militairen Indiëgangsters". En het moet gezegd worden: de overheid is inderdaad uit de startblokken gekomen. Er kwam nog in 1989 een Veteranenplatform en in 1991 de Stichting Dienstverlening Veteranen en de veteranenpas; in 1992 de f 7.500,- en in 1996 de f 1.000,-. En laten we ook de reünie-faciliteiten niet vergeten. Maar daarmee loek voor onze vereniging de kous wel af. Voor wat de VOMI betreft zijn de 60-plussers intussen 75-plussers geworden, met alle problemen van dien. Het instandhouden van de opgebouwde organisatie was niet eenvoudig. En het bleek zelfs onmogelijk om de persoonlijke hobby's van alle bestuurders en leden onder één noemer te brengen.

Nu zijn meningsverschillen op zich nooit een probleem. Het is maar net hoe je er mee omgaat. Zo lang discussies met als doel samen een oplossing te vinden, maar niet onttaarden in debatten om de andersdenkende de grond in te boren. Daar is souplesse voor nodig, een geestelijke lenigheid, die bij ouderen vaak steeds moeilijker te vinden is. Jammer, maar waar.

Het door VOMI-Friesland in 1995 aangedragen probleem, "Wie doet het licht uit?", werd aanvankelijk niet erg serieus genomen. Pas in 1998 besloten we tot een "niet-uitsterfscenario" en mocht de commissie Bakker de (on-)mogelijkheden op een rij proberen te krijgen. Er kwamen diverse taakgroepen, die heel wat tijd hebben versleten met vergaderen. Maar er kwamen resultaten.

Toch bleef het zeker stellen van het voortbestaan van de VOMI een onopgelost probleem. Mogelijk zelfs onoplosbaar! Eén derde deel van de sobats is intussen overleden en het aantal uitvallers neemt snel toe. Ook onder onze bestuurders. Als mensen op sleutelposities wegvallen, ik denk speciaal aan secretarissen, penningmeesters, bestuurders van ons sociaal fonds, redactieleden van de

'Sobat', dreigt de ondergang. Gelukkig zijn er in het bestuur van VOMI-NL enkele capabele en enthousiaste mensen bij gekomen. Maar het slijtageproces bij de anderen ging door. Nu ontkomt natuurlijk niemand uiteindelijk aan de aftakeling, lichamelijk of geestelijk. Sommigen doen daar wel wat langer over dan anderen, maar tenslotte zullen wij allen eens de pijp aan Maarten moeten geven.

Wat willen wij in ieder geval zo lang mogelijk vasthouden? In de eerste plaats natuurlijk de 'Sobat'. En het bijhouden van het ledenbestand moet zeker veilig worden gesteld; ook de Sociale Commissie kunnen wij niet geruisloos laten verdwijnen. Zo zijn er nog wel meer punten van belang te bedenken, maar met deze drie genoemde zaken staat of valt de VOMI. En daar moet dus goed over worden nagedacht. Er moeten oplossingen worden gezocht en gevonden. Het bestuur van VOMI-NL heeft hier natuurlijk het voortouw. Wie daar dan ook deel van uitmaken: sterkte en wijsheid toegewenst!

Hans Blom

Tentoonstelling Birma - Siam Spoorweg



Onder auspiciën van de Heemkundekring "Teterings Erfdeel" uit Teteringen presenteert dorpsgenoot Will van de Corput op

12 mei vorig jaar in het dorpshuis "t Web" een indrukwekkende en aansprekende tentoonstelling over de Birma - Siam spoorweg: 415 kilometer enkelspoor, door krijgsgevangenen en dwangarbeiders tijdens de Tweede Wereldoorlog dwars door het oerwoud langs de rivier de Kwai aangelegd van Thanbyuzayat in Birma (Myanmar) naar Ban Pong in Siam (Thailand).

Op veler verzoek wordt deze eendaagse tentoonstelling door Will van de Corput nogmaals gepresenteerd en wel op vrijdag 14 september 2001 (van 14.30 tot 20.00 uur), wederom in het dorpshuis "t Web" in Teteringen. Om 15.00 uur wordt de tentoonstelling geopend door de voorzitter van de Heemkundekring, waarna Will van de Corput een korte toelichting verzorgt.

Met zijn tentoonstelling wil hij u graag kennis laten maken met het vroegere Birma, het land van "Goud en Licht", met zijn vele pagodes en tempels en van de spoorweg tussen Thanbyuzayat en de drie pagoden. Ook krijgt u een indruk van de prille jeugd van Will van de Corput in diverse Jappenkampen op Java.

Na een "foto-bezoek" aan het Ereveld Thanbyuzayat, waar Will zijn vader begraven ligt, geven vele andere foto's een kleurrijk beeld van de mensen en de cultuur in de "Gordel van Smaragd".

Ook is er een plaatsje ingeruimd voor foto's van oud-militairen die in de periode 1945 - 1962 in Indië en/of Nieuw-Guinea zijn geweest.

Will van de Corput exposeert zijn privé-verzameling regelmatig en probeert daarmee

lotgenoten te helpen bij het verwerken van soms diep ingewortelde ervaringen in het (kamp)leven van direct betrokkenen en bij het beantwoorden van vragen die op de dag van vandaag nog steeds leven bij vooral familieleden van niet alleen van de spoorwegslachtoffers, doch ook van hen die vele jaren in de

Jappenkampen hebben gezeten. Het helpt volgens hem mensen om herinneringen op te halen en gesprekken los te maken. U kunt bij hem ook vooraf informatie krijgen, tel. 076-5812564. *Selamat datang (welkom) op deze gratis te bezoeken unieke tentoonstelling.*



Een sobat aan het woord

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het artikel 'Korps Vaartuigendienst' in 'Sobat' nr. 77 van juni 2001. Op 8 mei 1946 moest ik voor mijn nummer onder de wapenen komen in 's-Hertogenbosch bij 4-1 RATA teneinde klaargestoomd te worden om als kanonnier naar Indië te vertrekken. In oktober van dat jaar vertrokken we met de Nieuw-Holland naar de Gordel van Smaragd, waar al spoedig bleek dat er voor ons vlakbaangeschut (de zgn. 17-pounders) geen emplot was.

We moesten ons derhalve één voor één bij een 'Intelligence officier' melden om onze voorkeur uit te spreken voor een alternatief legeronderdeel, echter met uitzondering van een directe repatriëring.

Toen ik aan de beurt kwam vroeg ik of ik bij de kustvaart mocht dienen. Die officier vroeg of ik al eens gevaren had en vol trots kon ik hem mededelen dat ik al van Amsterdam naar Tandjong Priok had gevaren.

Enfin, of het van deze mededeling kwam kan ik me niet zo goed meer herinneren maar, ik werd ingedeeld bij de Vaartuigendienst. Het onderdeel verkeerde toen nog in een pril stadium van haar bestaan. We kregen een werf toegewezen aan het Antjolkanaal bij de Benedenstad. De eerste L.C.V.P.'s werden vervoerd vanuit de Pacific naar Tandjong Priok. Omdat die boten sinds het einde van W.O. 2 op de stranden van de Pacific hadden liggen zonnebaden was de toestand niet meer optimaal te noemen. Toch was het samenge-

raapte zootje, mede door deelname van een aantal Scheveningse en Katwijkse haringvisserij zeer actief aan de slag gegaan. Toen de eerste boten gelost werden in Priok bleken die niet in staat om op eigen kracht het ruime (rivier)sop te kiezen. Het Antjolkanaal liep van Priok naar Batavia en daarlangs liep het jaagpad waar in vroeger tijden de paarden hun trekschuiten naar de stad trokken. Voor de variatie moesten we toen zelf die paarden vervangen. Toen de eerste boot vaarklaar was, was dat leed geleden. Vanaf die werf vertrokken de boten toen naar alle windstreken om transporten over water uit te voeren.

Aanvankelijk zou ik mee mogen om een transport Japanse krijgsgevangenen bij hun repatriëring te begeleiden naar het land van de rijzende zon. Helaas werd daar een stokje voor gestoken door een aanval van malaria tropica.

Na een aantal weken verpleegd te zijn in militair hospitaal 1 te Batavia stagneerde mijn herstel zodanig dat ze me uit voorzorg enige weken naar Bandoeng stuurden om weer op verhaal te komen in, als ik mij goed herinner 'De Rustende Strijder'. Dat ging per Dakota.

Toen ik ongeveer zover hersteld was dat ik weer dienst kon doen waren die Jappen zonder mij naar hun 'heimat' vertrokken. Als pleister op de wonde werd ik gedetacheerd in Tjilatjap, een havenplaats aan de zuidkust van Java.

Omdat de directe omgeving voor een

belangrijk deel bestond uit mangrovebossen hadden we daar aan muskieten geen gebrek.

Toch, hoe gek het ook klinkt heb ik daar het mooiste deel van mijn tropentijd doorgebracht. We beschikten over drie, soms vier landingsboten en waren gelegerd in een aardige woning, op vijf minuten loopafstand van onze boten. We hadden in die tijd een wisselende bezetting van gemiddeld negen mensen. Per boot hadden we een driekoppige bemanning en de bewapening per boot was twee bren-guns plus het persoonlijke wapen (meestal Lee-Enfield repsteergeweren). Ons vast traject was Tjilatjap-Kali-Putjang v.v.

Als traject was het een mooie trip, we voeren via de Kinderzee (Segara-Anakan) en vervolgens de rivier Tjitandoei naar Kali-Pitjang. Dit deden we bij toerbeurt enkele malen per week. Omdat de periode waarin we daar waren relatief gezien rustig genoemd mag worden, hadden we in onze vrije tijd gelegenheid om kennissen te maken onder de bevolking. Doordat ik 's avonds vaak bij een Chinese familie kwam ontstond er zo'n goede band dat die Chinese naar mij aan het zoeken is gegaan na onze repatriëring.

Hoe of die kennismaking is verlopen, zal ik misschien een volgende keer uiteen zetten.

Sampai Berdjumpa
J. v. Dongen - Geleen

Herdenkingsdiensten

De stichting Oost-Indië monument Zeeuws-Vlaanderen houdt op 31 augustus a.s. een herdenkingsdienst en aansluitende kruislegging bij het monument voor de 35 gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen in de periode 1945-1962 in Nederlands Oost-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. De herdenkingsdienst in de Goede Herderkerk aan de Koninginnelaan in Terneuzen begint om 14.00 uur.

Secr. J.F.M. Roovers, Evertsenlaan 38,
4535 AC Terneuzen.

Herdenking Nijmegen

Op de eerste vrijdag van september worden altijd de 59 in het voormalig Nederlands-Indië omgekomen Nijmegenaren herdacht. In verband met het feit dat die vrijdag dit jaar op 7 september valt, en wij die dag allemaal naar Roermond gaan, is de (5e) herdenking nu gezet op donderdag 6 sept a.s. om 15.45 uur in het stadhuis, Burchtstraat te Nijmegen.

Secr. J.H.F. van Son, Nimrodstraat 113,
6531 LE Nijmegen. Tel. 024-3557664.

Voordracht

Tijdens de reünie van de Staf "W"-Brigade op 26 april jl. werd het hierna volgende voorgedragen:

Vrouw van een veteraan

Ze kwamen elkander tegen
En raakten aan de praat
Je weet wel hoe dat gaat
Zij was nog wat verlegen
Maar het bekijken waard
De rest kan je wel dromen
En 't is er van gekomen
Het lag in beider aard
Ze gingen verder door het leven
Met een lach en een traan
Samen en niet voor even
Zij als vrouw van een veteraan.

Vrouw van een veteraan
Dat ben je zo maar niet
't Ligt in het verre verschiot
Daar moet je lang voor gaan
Het kost veel geduld, 't is een gave
Het kost je je jeugd en veel vreugd
Toch doet het je ook deugd
't Is geen gemakkelijke opgave

Want eerst op de lange duur
Word je met een lach en een traan
En pas ter elfder uur
Vrouw van een veteraan.

Eigenlijk was ze onbekwaam
Voor vrouw van een veteraan
Zij had er niet voor school gegaan
Wel was het een volledige baan
De diensttaal leerde ze spreken
Al die verhalen, dat heeft ze geweten
24 uur per dag paraat
Ze stond op wacht als een soldaat
Zijn slapie was zij en zijn makker
Stond met hem op en werd met hem wakker
Kon hij 's nachts niet slapen
Dan lag zij lang te waken

Patrouille liepen zij in kampongs en desa's

Over de dijkes van de sawa's
Werd er gevochten en geschoten
Zij bleef bij hem dat had zij besloten
Ze waren op elkaar aangewezen
Samen hadden ze niets te vrezen
En kwam de nachtmerrie ten einde
Dan was ze present, als steeds, aan zijn zijde
Zo heeft ook zij de wapentrok gedragen
Zonder te klagen of te vragen
Met een lach en een traan
Werd zij zelf een echte veteraan.

T. Stoop, Zwijndrecht

Vrijwilligersprijs

Uitreiking vrijwilligersprijs.
Van R. naar L. de comitésleden en alle VOMI-leden: M. Dijkshoorn, C. Fijan, P.J. Berkel en E. van Kester.

In Bleiswijk een vrijwilligersprijs 2001 voor het comité Indiëgedenkteken. In het Bleiswijkse gemeentehuis werd, aansluitend aan de aubade die werd gehouden op Koninginnedag, aan twee groepen Bleiswijkers een cheque van f 1250,- beschikbaar gesteld door de Rabobank. De uitreiking geschiedde door wethouder mevrouw H. Tichler. Eén groep was Stichting Vluchtelingenwerk Bleiswijk en de andere groep het Comité, dat in 2000 mede zorg heeft gedragen dat er voor de in voornamelijk Nederlandse-Indië gesneuvelde Rens Jacobs een gedenksteen werd geplaatst. Dit comité beijvert zich thans om jaarlijks bij de gedenksteen een bloemstuk te leggen ter nagedachtenis aan Rens Jacobs.



Deze uitreiking toont weer extra aan dat de VOMI regelmatig van zich doet horen in zeer positieve zin. Bleiswijkse sobats, onze waardering voor het vele goede werk in het bij-

zonder voor de nabestaanden!

Ger de Jong

31 januari 2001. Van Tilburg begint de victorie

Scholengemeenschap VWO-HAVO: Sint Odulphuslyceum te Tilburg. De voorzitter van de sectie geschiedenis, Mevrouw drs. Maria G. van Haperen- Van Beurden, organiseerde op bovengenoemde datum een minicongres over het GSC-onderwerp Nederlands-Indië. Genoemd minicongres was gewijd aan de periode 1945-1950, de tijd van de z.g. Polititionele acties. Echt uniek. Welke school heeft ooit een dag beschikbaar gesteld voor dit in onze vaderlandse geschiedenis angstvallig vermeden onderwerp?

Sabat Wim van Breen uit Hilvarenbeek, die als deelnemer aan dit mini-congres (Indië-veteraan) samen met sobat A. van der Aalst uit Eersel (oud-conservator van Streekmuseum De Acht Zaligheden te Eersel) eveneens oud-Indiëgangster, schreef in het contactblad: De Gang van het voormalige Indië-Bataljon van 4-2 RI (1de jaargang nr. 2001/2 mei 2001) in een Terzijde (pag. 19) het volgende over deze goede en navolgingswaardige dag:

Het sectiehoofd geschiedenis van het Sint Odulphuslyceum in Tilburg benaderde mij in januari (2001) of ik wilde deelnemen aan een 1-daagscongres met 80 eindexamenleerlingen, die in hun pakket het vak geschiedenis hadden gekozen met name in het bijzonder de polititionele-acties. Hiermee stemde ik graag in, omdat het mij een formidabele kans leek de jeugd iets over ons verleden te vertellen (...). Het was een enorm succes. De jeugd was zeer geïnteresseerd en stelde goede vragen. Een ervaring rijker na een succesvolle dag. Aan deze woorden heb ik niets toe te voegen. Het was voor de zo vaak vergeten Indiëveteranen een vreugdevol initiatief en een initiatief om na te volgen.

Scholengemeenschappen. Wie volgt? Een van de leraren, die mij na beëindiging van deze geëlaagde dag vergezelde naar de parkeerplaats deelde mij tijdens dit loopje mee dat het in de bedoeling van Sint Odulphus ligt een dergelijk mini-congres over Indië in de laatste fase van de dekolonisatie het volgende jaar (mogelijk zelfs nog dit najaar) te herhalen. Wij deelnemers aan de zo vaak vergeten en

verzwegen laatste koloniale oorlog van Nederland juichen dit voornemen uiteraard van harte toe.

Om u een insicht te geven over het verloop van de hierboven gememoreerde congresdag laat ik hier het dagprogramma volgen:

Dagprogramma

Ochtend:

- 10.00-10.45 lezing door drs H. Smeets van het Moluks Historisch Museum Sedjarah Maluku over de casus Molukken in het CSE.
 11.00-11.45 lezing door J. Zwaan, oud-archivaris van het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Voorheen RIOD).
 12.00-12.45 lezing door dr. P.H.H. de Vries van de Universiteit van Leiden over: Hoe het weeten rijker werd.
 13.00-13.45 lunch in de Aula.

Middag:

Werkgroepen van 15 tot 20 leerlingen nemen deel aan een tweetal bijeenkomsten van de volgende gastsprekers dhr. A. van der Aalst (...) Nederlandse militairen en polititionele acties.

Dhr. Van Breen (idem).
 Mevrouw P. Roetveld: Japanse interneringskampen.
 Dhr. P. van Hout (idem).
 Dhr. J. Zwaan: Japanse bezetting/politionele acties.

Bedankt Rector en initiatiefneemster voor deze dag van het Sint Odulphuslyceum.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Hulde voor de uitstekende organisatie en een woord van lof voor de uitmuntende lunch.

Wie weet tot een volgende minicongres over onze laatste koloniale oorlog in de Oost.

Tevens ook mijn compliment voor het geschenk in de vorm van het fraaie gedenkboek van uw school dat ons werd aangeboden. Dergelijke dagen en initiatieven zullen de oud-militairen-Indiëgangsters steeds zeer op prijs

stellen. In de hoop dat meerdere (vele) scholen het voorbeeld van het Sint Odulphuslyceum zullen volgen eindig ik dit verslag.

De Indiëveteranen zijn niet veel positieve en objectieve belangstelling gewend, zodat elke waarderende en niet negatieve belangstelling hen welkom is.

Helaas is onze laatste militaire actie in het voormalige Nederlands-Indië die tengevolge van vele politieke blunders van onze destijdsde regerders door de onzen verloren werd door bestuurders, politici en leiders van maatschappelijke en religieuze instellingen in het vergeetboek geplaatst. Het weer in het daglicht plaatsen van deze verzwegen en gebagatelliseerde strijd uit deze periode, die aan meer dan 6.000 Nederlandse militairen het leven kostte is niet alleen nuttig maar ook om historische redenen noodzakelijk. Een volk dat zijn verleden verloochend is ten ondergang gedoemd. Met waardering en bewondering.

J. Zwaan



Breng eens een hand vol bloemen



Een ereveld in Nederland.

Het is 4 mei, een klein stadje in het zuidwesten van ons land. Een paar honderd mensen staan bij het monument, dat gewijd is aan hun Poolse bevrijders. Zes soldaten in de houding, drie aan weerszijden van het monument. Het is avond, bijna acht uur. Met de burgemeester en de raadsleden voorop nadert het plaatselijk muziekkorps met omfloerste trommen. Een trompettist wordt met een hoogwerker op een balkon gehesen. Het korps speelt het Poolse en het Nederlandse volkslied. Daarna twee minuten stilte. Dan speelt de trompetter op het balkon de 'Last Post'. Aan de voet van het monument worden kransen gelegd. De vlam wordt ontstoken. Geen enkel woord is gezegd. De menigte gaat uiteen.

Nabij kabbelt de stroom, waar zoveel jonge mannen sneuvelden, rustig voort. Onze vrijheid ging voor hen boven eigen baat. Hoewel met het verstrijken der jaren de belangstelling vermindert, wordt hun offer na al die jaren nog steeds jaarlijks herdacht. Zo'n tien kilometer verder, in Ternouzen aan de Schelde, staat een mooi monument met daarop de namen van onze kameraden, die in Indië gesneuveld zijn. Ik sprak er met een oude man in een rolstoel. "Ik kom niet meer naar reünies" zei hij, "maar ik kom wel vaak hier voor mijn persoonlijke herdenking. Zie je die naam? Dat was mijn luitenant, hij kreeg een kopschot toen wij de kampong bestormden, hij voorop". Tja, dacht ik, wie zal de herinnering aan ons bewaren? Wij leven tussen

elf uur en middernacht en staan aan de oever van de Lethe, de rivier die tussen bestaan en vergetelheid stroomt.

Wij zijn niet allen zo gelukkig als Napoleon, wiens laatste hartewens in vervulling is gegaan: "Ik wens dat mijn beenderen rusten aan de oever van de Seine, te midden van het Franse volk waarvan ik zielsveel hield".

Ik ben er van overtuigd dat de zuilen met de namen in Roermond de jaren zullen doorstaan. En ook zij die sneuvelden aan het thuisfront zullen voortleven in de harten van hen die ze achterlieten en van hen die ze herdenken.

Met bloemen, al is het maar eenmaal per jaar, komt het verleden weer tot leven.

Sobat Pierre



Een Ereveld op Java in oude toestand.

Stichting KOTA PAKU te Spijkenisse

De Stichting KOTA PAKU te Spijkenisse organiseert o.a. bijeenkomsten om een ontmoetingsplaats te creëren voor de wat oudere Indische mensen en ex-Indiëgangers, die niet ver meer willen of kunnen reizen t.b.v. hun sociale contacten.

De bijeenkomsten worden elke maand, m.u.v. juni en juli, gehouden in gebouw "De Akkers", Lanteakker 5 te Spijkenisse van 13.00 tot 17.00 uur.

Op deze bijeenkomsten o.a. cultuur en kunst en informatie uit Indonesië; loterij met leuke prijsjes; Indische snacks en dito maaltijden.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 25 augustus met o.a. een optreden van de Kusuma Group.

Op 2 september is er een cabaret/muziekvoorstelling, getiteld: "Wat is een Indo" en wordt ten tonele gebracht door het gezelschap van Wouter Müller.

Info: 0181-620005 / 0181-614478 / 010-4161173.

Voor alle VOMI-leden in de regio: Selamat Datang.

Henk Barmentlo

Reisverslag

Verslag van een fantastische reis

VOMI Zuid-Holland Noord had voor 29, 30 en 31 mei jl. een reis georganiseerd naar Ieper, gelegen in het mooie Vlaanderen



Grote Markt in Ieper met Lakenhallen en op de achtergrond de toren van de Sint-Maartenskathedraal.

Met 44 man/vrouw zijn we op dinsdagmorgen om 06.00 uur vertrokken vanaf het Centraal Station te Den Haag op weg naar Maassluis, waar de rest van de groep aan zou sluiten. Iedereen had een stralend humeur meegebracht, maar even belangrijk was dat wij vertrokken onder een stralende zon, die ons die drie dagen niet meer in de steek heeft gelaten.

Na aankomst werden wij in drie groepen verdeeld en in drie verschillende hotels ondergebracht. Dat was geen enkel probleem, mede omdat het diner in één hotel gereserveerd zou worden.

's Avonds, na het diner, zijn we naar de Menenpoort gegaan om het blazen van de "Last Post" bij te wonen. Erg indrukwekkend, vooral als men beseft dat dit sedert 1928 iedere avond plaats vindt ter ere van de soldaten van het Britse leger die tijdens de oorlog 1914 - 1918 in de



Engels Ereveld, het grootste op het vasteland van Europa.



Ook het Duitse Ereveld werd bezocht.

"Immortal Ypres Salient" hebben gestreden. Hulde aan het volk dat de slachtoffers van die verschrikkelijke oorlog nog steeds blijft herdenken.

De woensdag was geheel gevuld met een rit door het prachtige Vlaamse land en natuurlijk ging veel aandacht uit naar hetgeen hier in de Eerste Wereldoorlog gebeurd is. De Westhoek is dan ook één van de belangrijkste slagvelden uit die tijd geweest en wie kon daar beter over vertellen dan de gids die we bij ons hadden, Lt. ter Zee F. Declerck (een goede vondst van dhr. Topée). Wat kon die man goed vertellen en vooral de manier waarop viel erg in



Groepsfoto, genomen op het Marine Complex in Brugge.

de smaak. Altijd klaar voor een duidelijke uitleg over het e.e.a., maar dan ook tot in de kleinste details. Een echte Vlaming pur sang.

Donderdagmorgen zijn we richting Brugge vertrokken, waar wij tot 12.00 uur de gelegenheid hadden om zelf het e.e.a. te bekijken. We zouden ook een bezoek brengen aan de school waar koks voor de Belgische Marine, maar ook voor het Ned. leger, worden opgeleid. Dit ging helaas niet door omdat er examens werden afgenomen. Om 12.30 uur werden wij verwacht in de Marinekazerne om eerst gezellig een borrel te nuttigen en om vervolgens een diner, die

er zijn mocht, te gebruiken. Een perfecte ambiance en van hoge kwaliteit. Marine van België, bedankt voor de ontvangst.

Na het diner in Brugge weer op huis aan. De vraag van de reisleader via welke route, werd unaniem beantwoord met "via de Deltawerken".

Na een gezellige stop via de Beneluxtunnel naar huis. Het waren een paar heel fijne dagen en nogmaals dank aan ons gids en de voortreffelijke reisleader Gerard Bekking.

Harry den Elzen, Den Haag

Op zoek naar

Dhr. A. Ettekoven is op zoek naar personen die zijn oom, Simon Trapman, hebben gekend of iets van hem weten of misschien nog foto's van hem hebben of foto's waar hij bij anderen op staat.

Hierna enkele gegevens: Simon Trapman, geboren 21 maart 1918, sneuvelde op 20 augustus in de vroege ochtend bij een actie te Djengkol (Java), als lid van het Korps Commandotroepen (para-compagnie) van het KNIL. Hij was al in 1937 met het M.S. "Baloeeran" naar Indië gekomen en heeft er bijna 10 jaar gediend als KNIL militair. Begaanen met dienst in Solo (Java), verloofd met F.L. (Frieda) Clifford te Solo; krijgsgevangenschap (voorjaar 1942 - 1945, Birmaspoorlijn?) en vervolgens Borneo (Balikpapan 51e Bat. 4e Cie/50e Bat. 1e Cie); Zuid-Celebes (Watumpono, febr. 1945 - juni 1946; S.O.P. opleiding Hollandia najaar 1946. Daarna lid van het Korps Commandotroepen/Paracompanie. Voor dat hij voor het eerst in tien jaar met verlof naar huis zou komen, sneuvelde hij. Wie heeft hem (of zijn verloofde) daar gekend en/of foto's waar hij op voorkomt. Zendt uw berichten c.q. gegevens alstublieft naar A. Ettekoven, Linnaeusparkweg 40 hs, 1098 EC Amsterdam.

Dhr. Ock van Loo, veteranenpasnummer 311001226, marinenummer 32715, is op zoek naar zijn 3 maten (zie foto).

Met genoemde personen ben ik naar Indië gegaan. De foto is gemaakt op de Toenjoengan in Soerabaja, tegenover de Marine kantine. We waren geplaatst in de Oedjoeng kaserne in

Soerabaja - Perak en zijn elkaar daarna uit het oog verloren. Verder ben ik tevens op zoek naar Hofmeester Bax van de Kortenaar en Matroos v.d. Swan of Zwan en Ltz. II O.V.A. Baltussen van H.M. Woendi.

Wie kan mij helpen aan foto's en verdere gegevens over het wel en wee van de voormalige kampong Kodja in Tandjong Priok. Het liefst zou ik de personen, die evenals ik daar langdurig zijn geweest bij de Koopvaardij of Kon. Marine en die hun ervaringen met mij willen delen betreffende de belevenissen en de uitgaansplaatsen, zoals het zeemanshuis en de diverse bars, willen ontmoeten. Eén van de zeelieden die we regelmatig ontmoeten was Cor Verschalk uit

Rotterdam (Delfshaven). Een eventuele kaart met een plattegrond van kampong Kodja zou zeer welkom zijn. Reacties gaarne aan: O.J.G. van Loo, Anna van Burenstr. 8, 5161 HH te Sprang-Capelle. Tel. 0416-279817 of voice inspreken.

Wie van de lezers van de "Sobat" heeft het nummer 64 in zijn bezit en wil het eventueel afstaan voor één van onze leden in Maarssenbroek, die alle nummers heeft, behalve nummer 64.

Reacties gaarne aan dhr. R. Grit, Balloo 90, 9458 TD te Balloo, tel. 0592-241361.

Van L. naar R.
1. Ock van Loo
2. naam vergeten, woonde in 1953 in IJmuiden Oost.
3. Schrijver Tullis de Vries uit Amsterdam.
4. Hofm. Kuitjers uit Utrecht.



Schilderij 43 Regiment Veldartillerie

Op zaterdag 28 april 2001 werd een reünie georganiseerd voor de leden van 43 Regiment Veldartillerie in "Bronbeek" te Arnhem.

Grote Postweg rijdt een GMC (tropen-uitvoering). Verder een inlander die stenen uit de kali heeft gehaald (om er grind van te maken) en enige ba-

boe's. Op de achtergrond de Gedeh (een nog werkende vulkaan).

Heden in het jaar 2000 zie je op de wand naast de ramen de volgende foto's:

1. De "Tabinta", waarmee we op 28 oktober 1949 in Priok werden gedebarkeerd.
2. Het patrouille lopen op de sawah dijkes.
3. Beëdiging van officieren, met een hand op de 25 pondeur.
4. De twee graven op Menteng Poulou van onze jongens P.J.A. van Horck en K. den Hartigh.
5. De "Nelly", die ons uit Indonesië thuisbracht.
6. Een heetje achteraf een baboe.

Op de tafel van links naar rechts enige souvenirs, zoals: een bewerkte huls met inscriptie; het boekje "Scheepspraet" dat we aan boord kregen (met open tips); een leerboekje; eenvoudig spreekmaleis, in 1946 uitgegeven door den Generalen Staf; het Ereteken voor Orde en Vrede; een wajang pop; daarnaast het veteranenblad "De Opmaat" met een artikel over Westerling (tijdens ons verblijf



Schilderij van 43 R.V.A. met de diverse betekenissen er in verwerkt. (Zie onderstaande beschrijving).

Om dit 50-jarig jubileum te gedenken zijn er door de reünie-commissie o.l.v. dhr. M.J. de Vreede enkele initiatieven genomen. Er is o.a. een schilderij vervaardigd door één van hun veteranen, dhr. J. Kramer uit Oudehorne. Dit schilderij "1950 - 2000, Veteranen 43 R.V.A." is op de genoemde reünie aangeboden door Lt. Gen. Artillerie b.d. T. Meines aan het Nederlands Artilleriemuseum (NAM), waarbij het in ontvangst werd genomen door de secretaris NAM, Lt. Kol. F.T. Dürst Britt.

Korte impressie van de schilder zelf:
Door twee ramen wordt de situatie in 1950 uitgebeeld. In het klooster van Tjitjurug op West-Java (tussen Bultenzorg en Soekaboemi) lag de Staf van 1-43 R.V.A. In het "lido" tussen Tjitjurug en Bultenzorg lag de B-Bt van 1-43 R.V.A. Op de voorgrond op de



Lt. Gen. Art. b.d. T. Meines overhandigt symbolisch het schilderij door een handdruk aan Lt. Kol. Dürst Britt (Secr. NAM, Nederlands Artillerie Museum).

deed de APRA een aanval op Bandoeng).

Een kennis die dit schilderij zag oordeelde: Het doek lijkt op een boek van Geert Mak: "De eeuw van m'n vader", maar dan ... de halve eeuw van m'n vader.

Korte impressie van Lt. Gen. Art. b.d. T. Meines:

Het schilderij geeft een duidelijk beeld van onze onderlinge saamhorigheid. Niet alleen de persoonlijke indrukken van de leden van 1-43 RVA, maar het symboliseert ook de indrukken die elke veteraan heeft aan zijn eigen periode in Indië.

Korte Impressie van Lt. Kol. Art. F.T. Dürst Britt:

Het schilderij is groter en nog mooier dan ik had verwacht en het straalt vooral herkenbaarheid uit. Niet alleen voor de Indiëveteraan, maar ook voor de generatie jongeren van dit moment, veelal hun kleinkinderen. Ook voor hen zijn de voorstellingen op het schilderij herkenbaar uit de verhalen van hun opa.

Herinneringsboek

Een ander aandenken werd gepresenteerd in de vorm van een herinneringsboek "43 RVA, de Hekkenluiters (19-09-1949 tot 11-11-1950)". De samensteller, dhr. H. Koningsbruggen, bedankte al degenen die een bijdrage hadden geleverd voor dit document en in het bijzonder dhr. J. van Vliet (voormalig opperwachtmeester 2-43 RVA) voor het gebruik van zijn gedetailleerde dagboek. Ook dit boek

werd aangeboden aan het Artillerie-documentatiecentrum van het NAM, waar het gevoegd wordt bij de documentatie die aan de Sectie Militaire Geschiedenis ter beschikking gesteld wordt bij het schrijven van het boek: "325 Jaar Korps Veldartillerie, 1677-2002".

Het boek is overigens te koop voor belangstellenden bij de samensteller.

Terugblik in de herinnering:

Het Regiment werd geformeerd op 01-07-1949 en de veteranen zijn op 30 september van dat jaar met de "Tabinta" vertrokken naar het voormalig Nederlands-Indië. Na ontschepping in Tandjong Priok werd 1-43 RVA gelegerd op West-Java in de omgeving van Tjicombong, Tjitoeroek en Serang en behield haar artillerietaak naast het "Patrouilleloper". In het herinneringsboek van 43 RVA komt de rol van 1e luitenant T. Meines als batterijcommandant B-Bt veelvuldig aan de orde.

De 2e Afdeling werd na aankomst in Cheribon uiteindelijk omgevormd tot de 2e infanterie-trailleurocompagnie bij het 6e Bataljon Stoottroepen. Zij worden gelegerd in de omgeving van Madjalengka en als commandant wordt aangewezen de toenmalige 1e luitenant Artillerie J.D. Beseelink. Van 3-43 RVA is tot op heden minder bekend. Zij is na ontschepping in Tandjong Priok per trein naar Bandoeng gegaan. Door 1e luitenant Verhoeff is gemeld dat zij vervolgens administratief te werk zijn gesteld bij het Doorgangskamp in Batavia en dat een deel haar artillerietaak bij Tjiturug heeft uitgevoerd. In hun

Indië-periode hebben de sobats van 43 RVA de perikelen meegemaakt rond de Souvereiniteitsoverdracht op 27 december, de APRA-coup van Westerling op 23 januari 1950, het oprichten van de RMS (25 april 1950) en het opheffen van het KNIL (26-07-1950). Op 16 oktober was de thuisvaart met de "Nelly", terwijl twee gesneuvelden moesten worden achter gelaten op het Ereveld Menteng Poeloe: Sld. K. den Hartigh en sld. P.J.A. van Horck (beide van Staf 1-43 RVA).

Bovenstaande foto's zijn gemaakt door mev. Carla Kramer.

Kranslegging bij Artilleriemonument
Naar aanleiding van de Mond- en Klauwzeercrisis op de Veluwe zijn vrijwel alle militaire en civiele evenementen in de maand mei 2001 afgelast. Samenscholing van grote groepen van personen dient vermeden te worden om zo het besmettingsgevaar te minimaliseren. De dodenherdenking van gevallen wapenbroeders met de gebruikelijke kranslegging bij het Artilleriemonument vond deze keer op 4 mei plaats zonder aanwezigheid van detachementen van artillerie-eenheden, oudgedienden en andere belangstellenden. Namens de Wapenoudste, generaal-majoor P.J.E.M. Striek, legde Commandant Korps Veldartillerie, kolonel A.M. Rosengarten en Korpsadjutant P.F.J. Jacobs een krans bij het monument.

Aooi artillerie J. van der Steen

Bevrijdingsdefilé Wageningen

In verband met de MKZ-crisis is de Nationale herdenking van de Bevrijding in Wageningen afgelast. Ook het bevrijdingsdefilé van 3000 oorlogsveteranen, dat zou worden afgenomen door ZKH Prins Bernhard, ging om die reden niet door. Aan dit defilé zou worden deelgenomen door een detachement van het KRA. Het ligt overigens in de bedoeling om in 2002 in het kader van 325 jaar Korps Veldartillerie ook met een detachement veteranen (inbegrepen jonge veteranen/uitgezonden artilleristen) van het Korps Veldartillerie deel te nemen. Nadere informatie bij Projectbureau KVA 325, tel. 0525-657539.

Ingezonden door Lt. Kol. F.T. Dürst Britt



De maker van het schilderij, dhr. J. Kramer uit Oudehorne, geeft uitleg aan Lt. Kol. Art. Dürst Britt.

Tempo Doeloe

De oorlog in Nederlands-Indië

De strijd op de Molukken (2)

Gegevens over de vele, in mijn artikel 'Celebes 3', genoemde eilanden gedurende de Japanse bezetting, zijn schaars en vertonen weinig samenhang. In het juninummer (De Molukken 1) vermeldde ik dat het verbergen van wapens, Nederlandse vlaggen, portretten van leden van het Oranjestad en militaire onderscheidingen door ex-KNIL-militairen, en het vormen van meestal kleine plaatselijke verzetskernen, de Japanners, vaak door de moslimbevolking aan de Japanners verraden, provoceeden tot harde maatregelen tegen deze, toch vaak passieve verzetspogingen. Eveneens het verkapt weer invoeren van de zogenaamde herendiensten leidde, op de eilanden, ook vaak tot lijdelijk verzet van de bevolking. De herendiensten betekenden in feite het ronselen van arbeidskrachten voor allerlei werkzaamheden aan Japanse verdedigingswerken zoals, het herstellen van vernielde bruggen, werk in de havens (lossen en laden van Japanse schepen) het bouwen van militaire installaties (stellingen, loopgraven, bunkers) het aanleggen van wegen, reparaties aan Japanse schepen in de dokken, het bouwen van onderkomens, schuilkelders en dergelij-

ke.

De arbeiders werden verder ingeschakeld bij transporten van militaire goederen, voedsel, materialen enz. enz. Voor de voedselvoorziening moest sago worden gestampt en olie uit klappers (kokosnoten) worden bereid. Voor de bouw van loodsen, barakken en de aanleg van versperringen, kaptten de dwangarbeiders bomen en verzamelden ze brandhout voor keukens. De militaire bivak van de Japanners werden onderhouden en verzorgd door djongoesen (huisbedienden) die voor de soldaten moesten wassen en poetsen.

Het aanwijzen van de werkkrachten, mannen boven de 16 jaar, vond in de meeste gevallen plaats door de dorpschoude (Kapala's negorij), hoewel zich ook wel jongens en mannen vrijwillig ter beschikking stelden. De dwangarbeiders werden overwegend door de kapala's geselecteerd (van razzia's is voorzover bekend zelden sprake geweest).

De geselecteerde werkkrachten stelde men meestal niet ver van hun woonplaatsen te werk. Gezien de structuur van het uit eilanden bestaande gebied, werden echter wel vaak de geronselde werkkrachten op andere eilanden ingezet. Ambon was

het eiland waar het meeste werk moest worden gedaan. Hier werden bestaande vliegvelden en marine-installaties uitgebreid of nieuwe aangelegd. Maar ook op de zuidkust van Ceram, Haruku, Saparua en Nusa Laut (zie kaartje), waar vooral vliegvelden werden aangelegd, was veel Japanse activiteit. In bijna alle gevallen werden de werkkrachten voor de duur van hun inzet, die werden onderbroken door periodieke verloven, in werkkampen gehuisvest. Een aantal van deze kampen was omheind en werden bewaakt door Japanse militairen (niet altijd). De verzorging liet, door de bank genomen, nog al veel te wensen over. De sterfte was relatief vrij hoog. Behalve de Molukse arbeiders, waaronder vaak tani's (boeren), werkten op de objecten grote aantallen krijgsgevangenen (Engelsen, Amerikanen, Nederlanders, Australiërs en Indiërs).

Zo werden bijvoorbeeld in april 1943 ongeveer 4.000 geallieerde krijgsgevangenen van Java aangevoerd voor werk op het vliegveld Liang, ten noorden van Ambon.

Tussen augustus en november 1943 werden duizenden dwangarbeiders en krijgsgevangenen ingezet bij de aanleg van het vliegveld Pelau op

Haruku waaronder 345 KNIL-ers en 1.700 Engelsen. Dit vliegveld, 1800 x 60 meter, moest in kalksteenrotsen worden uitgehouwen, inclusief de daarbij behorende bunkers. De aanleg van dit veld duurde tot april 1944. Een ander vrij berucht werkobject was het vliegveld Amabei op Ceram, waar op 22 oktober 1943 1.000 KNIL-ers arriveerden, aangevoerd van Java. De arbeiders in de werkkampen (ik spreek nu niet over de krijgsgevangenen, waarvoor isolatie vanzelfsprekend was), mochten geen contact hebben met de plaatselijke bevolking. De houtvoorziening werd geregeld door massa's bomen te kappen op het be-



trekkelijk kleine, bergachtige eiland Saparua. Voor de aanvoer van sago (voedselvoorziening voor ongeveer 40.000 Japanse militairen op de eilanden) van Ceram naar Ambon, Haruku en Nusa Laut (de autochtone bevolking telde ongeveer 160.000 zielen, waarvan 55.000 op de kleine eilanden (Illiaser eilanden) en 35.000 op zuid-Ceram), gebruikten de bezetters eveneens de geronselde autochtone arbeiders. (Op Ambon leefden ongeveer 70.000 Molukkers).

De omstandigheden waaronder al deze tewerkgestelden leefden, kunnen zonder meer primitief worden genoemd en waren lang niet altijd zonder gevaar. Zo werd, om één geval te noemen, op 28 juli 1944, het vliegveld Pelau zwaar door geallieerde vliegtuigen gebombardeerd. Uitingen en

gedragingen, die door de Japanners als anti-Japans werden beschouwd, werden barbaars streng gestraft. In dit kader werden op 19 maart 1943 in Makassar op Celebes 7 Molukkers terechtgesteld. Eenzelfde executie vond, eveneens in Makassar, plaats op 31 maart 1943. In het bijzonder gedurende de jaren 1944 en 1945, toen de Molukse eilanden in het gevechtsgebied kwamen te liggen.

Na april 1944 kreeg de bevolking het zwaar te verduren. De Japanners requireerden, overal waar vijandelijke aanvallen dreigden, duizenden mannen voor de aanleg van verdedigingswerken of het herstellen van verwoeste installaties en bivaks. Het aanvankelijke, vooral passieve verzet van de christelijke Ambonezen en dergelijke, dat moslim-bevolking

was, globaal gezien, passief of Japans gezind en brachten de geallieerd-gezinde, anti-Japanse christen-Molukkers vaak in moeilijkheden, doordat ze verzets- en hulpactiviteiten van hun Nederlands-gezinde landgenoten ter kennis van de Japanners brachten, ging in die tijd vaak over in actief verzet, waar de bezetters dan weer wreed op reageerden.

Ik hoop met deze artikelen (ik ben mij dat bewust) een summier uiteenzetting over het reilen en zellen van de Molukse bevolking onder de Japanse bezetting (1942-1945) en een, zij het onvolledige, schets te hebben gegeven van het dagelijkse leven op Molukse eilanden.

J. Zwaan

Veteranendag

Op zaterdag 7 juli 2001 vond in Dalen de veteranendag plaats, welke georganiseerd was door "Dametin", Dalen met Indië, met steun van de gemeente Coevorden en R.M.C. Noord. Voorafgaande aan deze dag hebben enkele oud-Indiëgangers uit Dalen hun verhaal gedaan vanuit hun belevenissen van hun diensttijd tussen 1946 en 1950 in het voormalig Nederlands Oost-Indië aan leerlingen van groep 8 in een school te Dalen.

Naar aanleiding van deze verhalen hebben de leerlingen van deze groep hun eigen opstel gemaakt en zijn door een jury beoordeeld. Van de 54 gemaakte opstellen zijn er een drietal uitgehaald die van een prijs zijn voorzien.

De eerste prijs was voor het gemaakte opstel door Melanie Belt, de tweede prijs voor Eline Ridders en de derde prijs voor Sharon Melenhorst. De redactie van "Sobat" heeft gemeend het opstel van Melanie Belt hierna te moeten plaatsen. Met dit opstel worden ook de twee andere opstellen verwoord.

Indië

De Tweede Wereldoorlog was voorbij. We gingen er vanuit dat alles voorbij was. Maar nee, we werden opgeroepen om naar Indië te gaan. Indië wou onafhankelijk worden, maar dat was Nederland niet naar de zin, want het was een kolonie van ons en waar we

onze specerijen vandaan haalden. We werden dus op de boot gezet naar Indië. Iedereen zal wel denken een mooi cruiseschip. Nee, we zaten op een vrachtschip. Met z'n allen op een plek zonder stoelen, tafels, bedden enz. We slipten op een hangmat, zaten op de grond. Het enigste wat nog een beetje normaal was, was de eetzaal. Daar zaten we met z'n allen aan een grote tafel te eten. Na het eten gingen we weer terug naar onze plek om te gaan slapen. Soms lukte het slapen niet want de boot schommelde heen en weer en zo maar door.

Sommigen werden er heel erg misserijk en begonnen te kotsen. Soms zaten we tot onze enkels in het kots. Dat was niet bepaald lekker. En het stonk ook nog behoorlijk. Toen we er waren moest ik bij de bevoorrading en die andere bij de veldpost. Ik was een echte soldaat en ik moest door de bossen. Eén van onze soldaten had malaria en was er aan doodgegaan. Toen hadden we een dominee opgehaald om hem te begraven. De dominee werd beschoten en geraakt. Toen lieten we nog een dominee komen en die werd precies op dezelfde plek geraakt. Daarna hebben we ze zelf maar begraven. Toen de oorlog was afgelopen moesten we weer terug in de boot naar huis. Er was één man die had gezegd: "Ik ga niet weer met zo'n klotboot naar huis". Nou toen hadden ze gezegd, dat hij twee weken moest wachten tot er een betere boot kwam. Hij had twee weken gewacht en er kwam een boot, een mooie boot.

Nu staat er in Dalen een monument dat herinnert aan Nederlandse-Indië 1945-1949. Aan hoeveel doden er zijn gevallen en hoeveel mensen er hebben gevochten.

De eerste zaterdag in juli wordt het herdacht. Kom ook een keer kijken.

Zaterdag 7 juli 2001.

Het onderstaand artikel is geschreven door de drie hierboven genoemde leerlingen die als vip's deze dag mochten meemaken.

"Veteranendag"

We moesten 's morgens vroeg opstaan, want het was die dag veteranendag. 's Morgens moesten we tegen kwart voor tien bij "De Spinde" zijn. Daar kregen we drinken en gebak. Later gingen we met z'n allen naar de tent. Daar werden verschillende toespraken gehouden. Na de toespraken gingen we de kransen leggen. Eerst werd er wat verteld en toen werden de vlaggen één voor één omhoog gehesen, daarna mochten wij ook met z'n drieën een krans leggen. Dat was best spannend. Na de kranslegging gingen we met z'n allen naar de grote tent om te eten. De hele tent zat helemaal vol met mensen. We kregen Indisch eten: rijst met satésaus, soort vlees en bonen. Wij vonden het hartstikke gezellig en lekker. Na het eten was het afgelopen. Het was heel bijzonder om zo'n dag mee te maken.

Geschreven door:
Melanie, Sharon, Eline

Toespraak door Generaal-Majoor R.P.F. Seijn in Dalen

op 7 juli 2001

Excellentie, Generaal, Dames en Heren,

Het is voor mij als Commandant van de 1e Divisie '7 December' een eer, vandaag tot u het woord te richten. Ik sta hier niet alleen als commandant en namens alle militairen van de enige parate divisie van de Koninklijke landmacht, maar ook als voorzitter van de Stichting Band Oud-Strijders 1e Divisie 7 December met 12.000 veteranen, georganiseerd in 75 reünie-verenigingen.

De historie van de 7 December Divisie begint op 29 augustus 1946, als Hare Majesteit Koningin Wilhelmina te Assen, bij de formele oprichting van de Divisie, de volgende woorden uitspreekt: "Zeven December zal de naam van deze Divisie luiden, omdat in mijn rede van 7 December 1942 de grondslagen zijn gelegd voor een nieuwe verhouding, tussen de delen des Rijks onderling en binnen die delen zelve. Deze grondslagen zijn: Herstel van recht en veiligheid, en vernieuwing in vrij overleg."

Deze grondslagen zijn nu nog actueel, ze symboliseren ook vandaag nog waar wij militairen voor staan: Vrede, Veiligheid en Vrijheid.

Deze waarden zijn nu voor ons in Nederland heel vanzelfsprekend. Echter, u weet nog beter dan ik, hoeveel leed en inspanning dat heeft gekost deze waarden te verwerven en in stand te houden.

Wij weten ook heel goed, o.a. door krantenberichten en televisie, dat op veel plaatsen in de wereld nog steeds geen echte vrede heerst, dat de veiligheid daar ver te zoeken is en mensen nog steeds worden onderdrukt.

In het afgelopen jaar ben ik meer dan ooit nadrukkelijk geconfronteerd met het heden en het verleden.

Met het heden, doordat de activiteiten in de Divisie volop in het teken staan van het opleiden en trainen van soldaten voor crisisbeheersingsoperaties, zoals die nu worden uitgevoerd

in Bosnië-Herzegovina en werden uitgevoerd op Cyprus, in Kosovo, Eritrea en Ethiopië; ook de voorbereiding van een eventuele missie naar Macedonië vallen hier onder.

Met het verleden, doordat ik tijdens mijn bezoeken aan herdenkingen en reünies getroffen werd door de intense wijze waarop u, veteranen, deze bijeenkomsten beleeft en – zoals wij het tegenwoordig noemen – uw uitzending naar het voormalig Nederlands-Indië met elkaar verwerkt.

Uw uitzending van ruim drie jaar naar een land met een adembenemend mooie natuur, maar ook met een chaotische maatschappij en een in alle opzichten ontredderde bevolking, heeft diepe sporen bij u achtergelaten. Daarnaast heb ik ook waargenomen, dat binnen de regimenten en bataljons intense banden van vriendschap en genegenheid zijn ontstaan. Hoe meer de tijd verstrijkt, hoe belangrijker het wordt om bij elkaar te komen, met elkaar herinneringen op te halen, te gedenken en te herdenken. De band tussen u onderling blijft groeien.

Dit geldt natuurlijk ook voor al degenen die later zijn uitgezonden naar o.a. Nieuw-Guinea.

Voor de mannen en vrouwen die tegenwoordig – in uw ogen – maar een half jaar worden uitgezonden naar de Balkan of andere plaatsen op de wereld, en die bij terugkomst tot de jonge veteranen behoren geldt in feite hetzelfde. Ook zij kunnen bij het werken van hun ervaringen steun vinden bij elkaar.

De inspanning van u, oudere veteranen, en het gegroeide besef van het belang van maatschappelijke erkenning en waardering voor uw, door de regering geaccordeerde, optreden, hebben ertoe geleid dat de opvang na uitzending tegenwoordig compleet is georganiseerd. Dit culmineerde vorig jaar in de opening van het Veteraneninstituut in Doorn.

Utzendingen maken emoties los. Voor een bepaalde tijd afscheid moeten nemen van verwanten is niet pret-

tig, zeker niet wanneer die bepaalde tijd overgaat in een onbepaalde tijd en er bijna geen communicatie met het thuisfront mogelijk is. Er zijn nabestaanden geweest die via een brief of zelfs een mededeling in de krant hebben moeten vernemen, dat er nooit meer sprake zou zijn van een hereniging met hun dierbare. Sommige nabestaanden hebben zelfs nooit een plaats of mogelijkheid gekend om aan hun gevoelens van verdriet uiting te geven.

Dit in tegenstelling tot het heden, waarin digitale communicatietechnieken, zowel de actuele situatie aan het thuisfront, als het werken en leven in het uitzendgebied bijna 'live' kunnen weergeven en waarin ernaar wordt gestreefd alle betrokkenen zo direct en juist mogelijk te informeren. Onveranderd is, dat zowel brief als e-mail van invloed zijn op het moreel en de gevechtvaardigheid van de soldaat en op de stemming bij het zo belangrijke thuisfront.

In de loop der tijd zijn er vragen bij velen van u opgekomen: was het wel de moeite waard, is het wel gewaardeerd? U merkte van waardering soms bitter weinig. De maatschappij destijds leek daar bij al haar ontwikkelingen weinig oog voor te hebben. Ik weet zeker, dat het de moeite waard is geweest. Dat grote delen van de Nederlandse bevolking dit onderschrijven en dat mijn militairen van uw ervaringen nog steeds leren.

Naast de gevechtsacties om "Rust en Vrede" te herstellen heeft u zich duidelijk ook gekweten van een humanitaire taak. Ondersteuning van de bevolking met voedsel, geneeskundige en andere hulp. In feite past dit in elke moderne humanitaire missie van tegenwoordig.

U als soldaat, die het ook niet eenvoudig had en onder primitieve omstandigheden leefde, heeft deze hulp onbaatzuchtig en zonder vastgestelde criteria gegeven.

Voor al uw werk in de tropen, bleek de hulp van en de samenwerking met militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, het KNIL, onontbeerlijk.

Gezien het expeditionaire karakter van de huidige crisisbeheersingsoperaties zie ik zeker overeenkomsten tussen de uitzendingen van toen en nu. Ook de wijze waarop u – oudere veteranen – zich ver van huis heeft ingezet, moet niet alleen een blijvend voorbeeld zijn voor onze huidige soldaten, maar ook voor de rest van de

maatschappij en in het bijzonder de jongeren. Wij dienen oog te hebben voor het verleden, maar ook vooruit te kijken en doelen te stellen voor de toekomst. Ook wij kunnen met moeilijke situaties worden geconfronteerd bij onze pogingen mensen een betere toekomst te bieden, waar ook ter wereld.

Het tonen van respect en begrip voor mensen die deze situaties hebben meegemaakt, draagt bij tot ons eigen bewustwordingsproces. De eerste zin van het marslied van de 7 December Divisie begint met de woorden "Wij werden geroepen van huis en van haard..." Laten wij nooit vergeten waartoe en waarom.

Ode aan de Veteraan

Wees welkom, veteraan,
weldadig doet het aan
met vrouw, met vriend, met kind,
hier weer bijeen te zijn;
't is halssem voor de pijn,
die nooit genezing vindt.

Wat is het, veteraan,
dat jou vandaag doet gaan
naar het mooie Drenteland?
't is al zo menig keer
en telkens trekt jou weer
die sterke sobat-band.

Want samen, veteraan,
voel je intenser aan
wat destijds is geschied.
Noem namen, die je weet
– en die je nooit vergeet –
van hen, die je achter liet.

En namen, veteraan,
die nooit verlaten gaan,
bestand tegen de tijd,
worden tot vlees en bloed:
een sobat, sterk door moed,
waarmee je samen strijdt.

Waarmee je, veteraan,

wacht loopt bij 't licht der maan
in de mystieke nacht;
alert op elk geluid,
dat tot je komt vanuit
die sterrenrijke pracht.

En jij weet, veteraan,
wat hem is aangedaan:
zijn leven werd verwoest!
Jij weet hoe 't is gebeurd
en hoe je hebt getreurd,
maar toch weer verder moest.

Want jij hebt, veteraan,
ook toen je plicht gedaan
daar in dat verre oord.
Hij bleef op 't veld van eer,
jij keerde huiswaarts weer:
'cease fire' was het woord.

En toen kwam, veteraan
jouw schip in Holland aan:
welkom in 't vaderland!
Maar je merkt al gauw:
geen aandacht hier voor jou,
geen uitgestoken hand!

Hoe zwaar ook, veteraan,
om troost te brengen aan

je sobat's ouderlijk huis.
't Gevoel, dat je dit geeft,
is schuld haast, dat jij leeft,
want hij komt nooit meer thuis!

En later, veteraan,
gezin, een nieuwe baan,
het leek zo goed, maar toch
mitskenning en verwijt.
Je raakt het niet meer kwijt
en daag'lijks voel je 't nog!

Daarom zal, veteraan,
altijd in jouw bestaan
herdenken noodzaak zijn.
't Besef – en dat nog het meest –
't is niet voor niets geweest;
erkenning stilt de pijn.

Een troost is, veteraan:
Sobats zijn heen gegaan,
maar toch nog steeds dichtbij,
omdat, ondanks verdriet,
ons hart hen niet verliet.

En nooit vergeten wij!

Tekst en declamatie:
Annie Steenstra, Dalen, 7 juli 2001

Herdenkingen te Vlaardingen

VOMI Zuid-Holland Zuid heeft op 4 mei om 15.00 uur in Vlaardingen een herdenkingsbijeenkomst gehouden op de begraafplaats 'Het Emaus' bij het Indië-monument. Tijdens deze herdenking legden Indië-veteranen en nabestaanden uit Vlaardingen bloemen bij dit monument.

H.Barmentlo



Uitreiking Gewonden-Insigne



Rechts dhr. Piet Heems, links burgemeester mev. Snoeck-Schuller.

In aanwezigheid van zijn hele familie heeft burgemeester mev. L.A. Snoeck-Schuller te Bloemendaal op 18 april jl. het Draaginsigne Gewonden uitgereikt aan Piet Heems. Piet diende bij 2-4 R.L. (het Kennemer bataljon) en raakte in juli 1946 tijdens een actie gewond. Zijn linker elleboog werd weggeschoten.

Han Harmsen



Burgemeester Opstelten bezig met zijn betoog.

Op woensdag 25 april 2001 werd bij ons lid, dhr. J. Vissenberg, het Draaginsigne Gewonden opgespeld door de burgemeester van Rotterdam, de heer I. Opstelten.

De burgemeester memoreerde in zijn toespraak de strijd van het Nederlandse Detachement in Korea, waarbij dhr. Vissenberg, die diende bij het Regiment van Heutz, begin 1952 gewond raakte.

Het Draaginsigne Gewonden is een onderscheiding voor hen, die in en door de militaire dienst zijn gewond geraakt en het betekent nu dus een erkenning, die er in de jaren vijftig niet was.

Namens de voorzitters van de Bond van Wapenbroeders en VOMI Zuid-Holland Zuid werden bloemen aangeboden.



Opspelden Gewonden-Insigne door dhr. H. Elemans.

Op maandag 14 mei 2001 heeft ons lid van VOMI Zuid-Holland Zuid, dhr. F.H. Kranendonk, woonachtig te Hoogvliet, in aanwezigheid van zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen het Draaginsigne Gewonden ontvangen uit handen van de heer H. Elemans, voorzitter van de deelgemeente Hoogvliet. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van de deelgemeentesecretarie.

De heer Elemans memoreerde, dat het Draaginsigne Gewonden een onderscheiding is voor hen, die in en door de militaire dienst gewond zijn geraakt en/of psychisch letsel hebben opgelopen. Vervolgens spelde hij het draaginsigne op bij de heer Kranendonk.

Namens de Stichting Marechaussee Contact waren aanwezig de heren Rump en Nienhuis. Laatstgenoemde sprak de heer Kranendonk toe en refereerde aan hun beider verblijf in Soerabaja. Hij overhandigde hem het wapenschild van de Koninklijke Marechaussee.

Namens VOMI Zuid-Holland Zuid waren drie bestuursleden aanwezig en werd de VOMI-verenigingsdas aangeboden.

Met het Draaginsigne op de borst en bloemen van de deelgemeente, VOMI en SMC werd het voor ons lid Kranendonk een dag van erkenning en herkenning.

Henk Barmantlo

53 jaar nadat Harry Voulon tijdens een beschieting gewond was geraakt bij een hinderlaag op weg naar een vooruitgeschoven post op Midden-Java kreeg hij dan eindelijk het Draaginsigne Gewonden uitgereikt door de burgemeester van Renkum, J.W. Verlinden.



Harry Voulon ziet toe hoe het opspelden gaat.

Als huzaar ging hij in 1946 naar de Oost en diende bij de Tijger Brigade, totdat hij in 1948 het noodlot tegemoet reed in de Humber-gevechtswagen. Direct na terugkomst in Nederland had hij geopereerd moeten worden, maar daar had de regering geen oran naar. Maar nu wordt eindelijk erkend wat Harry als jonge knaap in opdracht van de regering heeft gedaan en meegemaakt.

Het echtpaar Voulon was duidelijk aangedaan door de plechtige gebeurtenis in de trouwzaal van het gemeentehuis. De toegesproken speech van de burgemeester deed hen goed, zo ook de aanwezigheid van velen.

Beter laat dan nooit, zal ook ons lid - Lambert van Fulpen gedacht hebben toen ook hij eindelijk het Draaginsigne Gewonden kreeg opgespeld. Door een explosie van een landmijn werd hij getroffen en liep een blijvende gehoorbeschadiging op. Wij waren van de uitreiking helaas niet op de hoogte, wat normaliter wel de bedoeling is. Maar ook hier is het toch wel treurig dat zo'n gebaar een halve eeuw te laat komt ...

Th.J. Koning

Veteranendag in Dalen, 7-7-2001

Toespraak van de Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe, dhr. R. ter Beek.

Geacht Dametin-bestuur, beste veteranen, dames en heren,

Ik ben bijzonder blij dat we elkaar vandaag hier in Dalen opnieuw kunnen begroeten. Zeer tot mijn spijt was ik vorig jaar niet in staat om aanwezig te zijn. In meerdere opzichten ben ik daarom verheugd nu wel in uw midden te kunnen zijn.

Het is zo langzamerhand een traditie dat u weer met zo velen naar dit toch wel bijzondere Drentse dorp bent gekomen. Bijzonder omdat Dalen er opnieuw in is geslaagd een grote reünie te organiseren. En zoals ook vandaag opnieuw uit uw massale opkomst blijkt, voorziet deze dag duidelijk in een behoefte.

Waar er nog steeds mensen zijn die niet aan hun Indië-tijd willen denken of herinnerd willen worden, is er toch ook een grote groep mensen die wel prijs stelt op het weerzien van elkaar, het ophalen van oude herinneringen en het uitwisselen van ervaringen. Maar ook, en misschien wel vooral om gewoon gezellig bij elkaar te zijn, en over de dagelijkse dingen in het leven te praten. Die belevenissen scheppen een band en geven genegeheid, betrokkenheid en warmte. Die gevoelens ervaar ik in Dalen dan ook telkens weer.

Het is inmiddels zeven jaar geleden dat de eerste landelijke Indië- en Nieuw-Guinea dag werd georganiseerd. Ik herinner mij die dag in 1994 nog levendig. Het gastvrije onthaal, de overweldigende belangstelling van veteranen en ander publiek en natuurlijk, als hoogtepunt, de onthulling van het monument door mevrouw Spoor-Dijkema.

Het was een spannende maar vooral ontroerende gebeurtenis. De herdenking aan allen die waren uitgezonden bleek hartverwarmend en emotioneel.

Emotioneel omdat na ruim veertig jaar er iets tastbaars, iets zichtbaars werd neergezet. De onthulling van

het monument in Dalen symboliseerde het begin van een periode van aandacht, van begrip, van respect en van erkenning. Dat begrip en die erkenning kwam ook tot uitdrukking in het veteranenbeleid zoals dat in die periode langzaam maar zeker vorm begon te krijgen.

Inmiddels zijn we zeven jaar verder en heeft ook het veteranenbeleid verder vorm gekregen. Sinds vorig jaar is er zelfs een heus Veteraneninstituut, gevestigd in Doorn.

Het is echter vooral aan uw generatie, aan uw vasthoudendheid te danken dat het veteranenbeleid tot stand is gekomen. U heeft de overheid, zij het laat, overtuigd van het feit dat er iets gedaan moest worden. Op die manier zijn verschillende mogelijkheden en voorwaarden geschapen.

Dat is goed, maar tegelijkertijd zeg ik in mijn hoedanigheid als oud-minister van Defensie erbij dat het niet voldoende is. Steun en initiatieven blijven ook voor de toekomst hard nodig. Voor u maar bovenal ook voor de jonge veteranen die na uitzending terugkeren in Nederland. Laat hun terugkeer anders zijn dan die van u.

Dametin ofwel Dalen met Indië. Hoe mooi dat vijftig jaar nadat de meesten van u uit Indië terugkeerden, het mogelijk is om hier een reünie te kunnen meemaken die uit dat initiatief is voortgekomen.

Als commissaris van deze provincie ben ik daarom oprecht trots op dit initiatief van vier Daler oud-Indië-gangers.

Ik heb grote bewondering voor hen dat zij in staat zijn om dit evenement nu al voor de zevende keer te organiseren.

Veel waardering is er ook voor de medewerking van het Regionaal Militair Commando Noord dat vanuit Assen opereert.

Hoewel het ondersteunen van reüniefaciliteiten past binnen het gestelde

veteranenbeleid heb ik gemerkt dat er tussen het RMC-Noord en het Dametin-bestuur een bijzondere band is ontstaan. Een band gebaseerd op wederzijds respect en waardering voor elkaar.

Dat geldt evenzeer voor de mannen en de vrouwen van de Nationale Reserve die vandaag ook hun bijdrage leveren.

Uit eigen waarneming weet ik dat velen elk jaar opnieuw, en vaak op eigen verzoek, naar Dalen komen om hun bijdrage te mogen leveren.

Als commissaris spreek ik de verwachting uit dat het ministerie van Defensie dit bijzondere initiatief in Dalen blijft steunen.

Tot slot een woord van dank voor de gemeente Coevorden.

De wijze waarop de gemeente dit evenement mogelijk maakt is een voorbeeld voor andere lokale overheden. De gemeente is een voortreffelijk gastheer en met haar medewerking geeft zij bovendien een duidelijk signaal van waardering en betrokkenheid af in de richting van veteranen.

Ik spreek de hoop en de verwachting uit dat de bijzondere samenwerking tussen het bestuur van Dametin, het Regionaal Militair Commando Noord, de Natres, de gemeenschap van Dalen en de gemeente Coevorden er toe zal leiden dat deze reünie nog jaren kan blijven bestaan.

Ik wens u allen nog een fijne dag toe en ik dank u voor uw aandacht.





Verenigingsnieuws

Canada

Secr. D. Wallinga
35 Kingknoll Drive
"Kingtower" Apt. # 402
Brampton Ont. L6Y 5G5
Canada
tel. (905)452-7743
Fax (905)452-8254

Picknick

Als deze 'Sobat' verschijnt is de jaarlijkse picknick al achter de rug. In het volgend nummer zullen wij u een verslag daarover geven. Succes is echter bij voorbaat al verzekerd en wij hopen dat het weer ook meewerkt.

Jaarlijkse bijeenkomst

Deze zal in oktober plaatsvinden; er wordt nog naar een geschikte film gezocht om deze die middag te kunnen vertonen. Hopelijk kunnen wij in het oktobernummer van de 'Sobat' nog een verslag daarover geven.

Vakantie

Ook in Canada was de vakantie volop aan de gang en vele van onze leden zullen waarschijnlijk naar Nederland zijn vertrokken om daar bij familie en vrienden te vertoeven.

Bootreis

Nog een maand en dan schepen we in Arnhem in voor de geplande bootreis op de Rijn, welke reis inmiddels is volgeboekt.

Iedere deelnemer heeft een formulier thuis gekregen, waarin men moet verklaren de VOMI te vrijwaren van mogelijke claims, daar de VOMI niet als reisbureau optreedt. Een en ander gaat onder de verantwoordelijkheid van VAFAMIL.

De EURO

Denkt u er aan dat in Europa op 1 januari 2002 de EURO verschijnt, waardoor in de betreffende landen hun nationale munteenheid gaat verdwijnen. Als u nog Nederlands of ander

Europees geld in uw bezit heeft, dient u dit tijdig om te wisselen. Wij houden u op de hoogte van de mogelijkheden daarvoor.

D. Wallinga

Drenthe/ Groningen

Secr. J. Plat
Sassenbergen 71
9531 GW Barger
Tel. 0599-235666

Busreis VOMI Zuid-Oost Drenthe
VOMI Zuid-Oost Drenthe ging een dagje uit. Bestemming Airborn Museum en Bronbeek. Het was een stralende dag met als vertrektijd 's morgens om 08.00 uur. De eerste stop was in Epe voor koffie met gebak. De tocht ging verder naar het Airborn Museum.

Nadat het museum bezichtigd was, ging het naar het Airborn kerkhof, alwaar bloemen werden gelegd. Hierna vertrokken we naar Bronbeek. Hier werd eerst het nieuwe monument van de Oud-indiëgangsters bekeken en werden ook hier bloemen gelegd. Vervolgens liepen we naar de Kumpulan, waar gebruik werd gemaakt van een Nasi-Ramas rijsttafel. Na nog een kopje koffie te hebben gebruikt liepen we naar het Bronbeek Museum.

Om 16.00 uur reden we huiswaarts. Na onderweg nog een stop te hebben gemaakt in Lemelerveld, kwamen we moe, doch voldaan om 19.30 uur Dalen binnen. Het is een fijne dag geweest.

A.M. de Vis-Bloem

Het nieuwe seizoen

De zomerperiode, tijd van vakantie houden, begint al naar het eind te lopen. We willen hopen dat het nog wat

na genieten wordt van wat mooie dagen in september, zodat de fiets nog volop dienst kan doen, met hier en daar een uitstapje.

Wat het verenigingswerk betreft, het wordt tijd dat we de startblokken voor het komend winterseizoen weer gaan opzoeken.

Zo als altijd beginnen we het nieuwe seizoen met onze veteranendagen op de Johannes Post kazerne te Havelte. Dit jaar op 26 en 27 september en dan gaan we op 2 november nog naar de Johan Willen Friso kazerne te Assen. Er moet weer heel wat geregeld worden, want deze drie dagen zullen weer bezocht worden door tussen de 500 en 600 sobats met hun vrouwen/partners.

De speciale brief hierover heeft u inmiddels ontvangen of valt één dezer dagen bij u in de bus. Wilt u de antwoordstrook zo spoedig mogelijk opzenden naar de secretaris? We weten dan waar we aan toe zijn en kunnen alle maatregelen nemen, die er nodig zijn voor een goede organisatie. We vragen u om weer zo nauwkeurig mogelijk te zijn in uw aanmelding en de overboeking van de gevraagde bijdrage.

Eveneens, of u deze keer wat extra aandacht wilt besteden aan de gevraagde spreiding van de dagen in Havelte. Graag uw volle medewerking. De programma's voor deze dagen, tevens bewijs van toegang tot de kazernes, worden u vanaf het secretariaat toegezonden.

Wij wensen u alvast prettige dagen. In elke uitgave van 'Sobat' zullen we u de komende periode op de hoogte houden van de eerstvolgende bijeenkomsten. Het lijkt ons echter goed om deze keer het hele programma van bijeenkomsten u door te geven. U kunt dan alvast uw agenda hierop afstemmen. U weet, u bent overal hartelijk welkom. Om de kosten te drukken wel graag een prijsje meenemen voor de verlotingen die doorgaans worden gehouden.

Programma 2001 - 2002

Afdeling Assen:

3 oktober 2001; 21 november 2001;
9 januari 2002 en 13 maart 2002.

Afdeling Groningen:

eind februari 2002.

Afdeling Hoogeveen:

11 oktober 2001; 10 januari 2002 en
4 april 2002.

Afdeling Meppel:

14 november 2001; 16 januari 2002 en
20 maart 2002.

Afdeling Z.O. Drenthe (secc. Dalen):

15 november 2001; 24 januari 2002;
en 11 april 2002.

Alle bijeenkomsten beginnen om
13.30 uur.

Om de eerste twee bijeenkomsten
even naar voren te halen:

Afdeling Assen; 3 oktober gaan we
naar café-restaurant "De Aanleg" in
Deurze. Dhr. Chr. Pit zal een dia-serie
voor het voetlicht brengen. De serie is
voor allen een verrassing. De titel
van de serie: "Met Pit op pad door het
land van Bart".

Afdeling Hoogeveen: op 11 oktober
a.s. gaan hier de deuren van de
"Mauritshof" weer voor u open voor
een gezellige middag. Laten we di-
rect onze belangstelling tonen, door
de organisatoren een goede gevulde
zaal voor te schotelen.

I. Plat

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham

De Kraan 60

5056 EC Berkel Enschoot

Tel. 013-5400380/Fax 013-5400381

Bijeenkomst Uden, 11 mei

Uden had de première van onze nieu-
we aangeschafte video-apparatuur.
Het beeld is onvoorstelbaar veel be-
ter dan ons oude (gehuurde) appa-
raat, dat bovendien niet te tillen was!
De techniek staat inderdaad niet stil.
De opkomst was weliswaar iets min-
der dan we in Uden gewend waren,
maar de middag was toch wel ge-
slaagd en we konden ook nog nieuwe
leden verwelkomen. We blijven door-
gaan, zolang we kunnen.
Thuisblijvers: U komt de volgende
keer toch ook?



Het monument te Tilburg, onthuld
door Mevr. Spoor.

Onthulling Monument Tilburg, 19 mei

Voor de 63 gesneuvelden uit Tilburg
werd een prachtig monument, met
Indische kenmerken, opgericht nabij
de Ringbaan Oost. Dit monument is
ontworpen door architect André
Doevondans, zelf een Indië-veteraan
en lid van onze vereniging.

De onthulling geschiedde door Mevr.
Spoor, waarbij zij werd geassisteerd
door kleinkinderen van veteranen.
Hierna hield onze voorzitter de ope-
ningstoespraak. Er waren zeer veel
belangstellenden, waaronder de na-
bestaanden, die vooraf de nabijgele-
gen Sacramentskerk volledig vulden
voor een stemmingsvolle gebeds-
dienst. Het dodenappél vormde hier-
bij een zeer indrukwekkend hoogte-
punt, dat bij de aanwezige diepe ont-
roering teweegbracht. Het is jammer,
dat deze herdenkingsplaats voor ve-
len te laat is gekomen; zeker voor de
ouders van de gesneuvelden, maar
we hopen dat het Monument nog ja-
ren een functie zal kunnen vervullen
voor de Indië-veteranen en de fami-
lies van de achtergebleven militai-
ren.

Dankzij het initiatief (alweer) van
oud-militairen, waaronder veel
VOMI-leden, heeft Tilburg een waar-
devol monument gekregen, waardoor
een belangrijke episode uit de ge-
schiedenis, waarbij zoveel Tilburgers
het leven lieten, niet vergeten raakt.
De werkgroep, die hiervoor heeft ge-
zorgd, verdient alle lof, zowel voor al
het verrichte werk, als de wijze waar-
op de organisatie van deze dag is
verlopen. Het monument zal worden
onderhouden door groep 7-8 van de
nabijgelegen basisschool Armhoetse
Akkers; telkenjare zal dit werk aan
een nieuwe groep 7-8 worden overge-
dragen. Van de gemaakte filmopna-
men bij deze onthulling komt, bij vol-
doende interesse, een videofilm in de
verkoop. Geïnteresseerden dienen
zich telefonisch op te geven op het
nummer 013-5820093.

Bijeenkomst Budel, 31 mei

Voor de tweede keer waren we in zaal
"Bellevue". Ook hier was de opkomst
iets lager, dan we hadden gehoopt.
Het weer was misschien te mooi! Ook
bleek uit reacties, dat niet iedereen
de datum in de gaten houdt. Naar
aanleiding van opmerkingen uit de
zaal over de Dodenherdenking in de
gemeente Cranendonck op 4 mei,
waarbij de Indië-militairen niet met
name werden genoemd, heeft het be-
stuur van onze vereniging een brief
naar het College van B & W gezon-
den, met het verzoek om deze ommissie,
waarvan wij aannemen dat die onbe-
doeld was, in de toekomst te herstel-
len.

Onze nieuwe video-apparatuur heb-
ben we hier voor de tweede keer uit-
getest. Het geluid kan beter en daar
wordt nu aan gewerkt. We leren het
wel. Op deze, erg gezellige, middag
mochten we toch weer drie nieuwe
leden boeken.

Reinie Oirschot, maandag 9 septem- ber

Er zijn nog wat plaatsen over (15 gul-
den per persoon). Overschrijving op
Giro 7588752 i.n.v. Reinie VOMI-NBO,
Thorbeckestr. 101, 5344 SM te Oss.
A.u.b. snel reageren i.v.m. klaarmak-
ken van de lijsten voor de kazernetoeg-
ang en voor het toezenden van uw
toegangsbewijs.

In Memoriam Jan Roordink (402 B.I.)

Begin 90-er jaren moest Jan om ge-
zondheidsredenen afhaken als be-
stuurslid. Toch heeft hij nadien zijn
computerkennis nog ten dienste ge-
steld aan het huidige bestuur, waar-
van onze ledenadministratie nog de
sporen draagt. Jan bleef voor zijn ge-
zondheid vechten en wist zodoende
nog een mooi aantal jaren voor zijn
echtgenote en zichzelf te verwerven.
Op 29 mei is hij overleden, op weg
naar een sobat in Limburg.
Bedankt Jan! Rust in vrede.

Contactmiddagen

Bij het verschijnen van deze 'Sobat'
gaan wij weer bijeenkomsten plan-
nen, die elke maand op een andere
plaats zullen worden gehouden. Uw
bestuur heeft veel geld uitgegeven
om nieuwe video-apparatuur aan te
schaffen en daarom doen wij een be-
roep op u om, als de uitnodiging bij u
in de bus valt, ook zo'n middag eens
te bezoeken. Het is er altijd gezellig
en u zult zich daar niet vervelen.

Voor ons is het dan de mogelijkheid om eens met u kennis te maken.

J. v.d. Ham

Noord-Brabant West

Secr. J.A. de Bruijn
Schulvenoord 89
4707 XN Roosendaal
Tel. 0165-551214
E-mail: j.de.bruijn@zonnet.nl

Bijeenkomst in Zegge

Op dinsdag 8 mei jl. kwamen we bijeen in zaal "Kerkzicht" voor onze laatste voorjaarsbijeenkomst. Ondanks het ultieme prachtige zomerse weer waren er 110 personen aanwezig, waarvan 36 dames. Zoals aan het begin van elke bijeenkomst werden onze overleden sobats herdacht. Er was een korte terugblik op onze Algemene Ledenvergadering in Kruisland, de Dodenherdenking in Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal en het defilé Wageningen, dat door de MKZ-epidemie in ons land geen doorgang kon vinden. Tevens werd er informatie verstrekt over het bijwonen van de herdenking op 14 juni 2001, bij het Indië-gedenkteken Breda op de Trip van Zuidlandtkazerne, te Breda. Ook werd er ruimschoots informatie verstrekt omtrent het grote feest van ons 10-jarig bestaan. Aansluitend werd de middag in de bekende gezellige sfeer voortgezet, waarbij de loterij en de versnaperingen niet ontbraken. Omtrent 17.00 uur ging een ieder tevreden naar huis.

10-jarig bestaan VOMI Noord-Brabant West

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van onze vereniging werd op zaterdag 16 juni jl. dit feest gehouden in de Grote Boesbadhal te Hoeven. De aanmeldingen voor dit feest waren boven verwachting. Met ruim 500 personen was de hal geheel gevuld. Van iedereen werd er een foto gemaakt in een Indische-entourage, die later aan betrokkene werd overhandigd. Na de ontvangst van koffie en koek, werd om 10.30 uur het openingswoord gesproken door onze voorzitter Jac. Malipaard, met vooraf gaande een eerbiedige herdenking van de 134 overleden sobats die vanaf 1991 tot heden ons zijn ontvallen. Ook werd er aandacht geschonken aan diegenen

die door ziekte thuis waren of in een ziekenhuis verbleven en aan hen die door andere omstandigheden niet aanwezig konden zijn.

Hij heette iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder onze gasten, t.w. dhr. Osterloh, burgemeester van de gemeente Halderberge, VOMI-Nederland met de heren Dijkema, Determan, van Hoalen met hun dames, alle bestuursleden van onze zusterverenigingen, bestuursleden van de Bond van Wapenbroeders en de leden van de S.D.V.

Aansluitend werd voorgesteld dhr. Osterloh, die de aanwezigen met een prachtig betoog toe sprak. Hierna werd het woord gegeven aan dhr. Piet Nels uit Zevenbergen, vice voorzitter van onze vereniging, die mede aan de wieg heeft gestaan van de oprichting van VOMI Noord-Brabant. Dhr. Nels richtte een persoonlijk woord tot de aanwezigen over het verleden en het heden van VOMI in zijn algemeenheid. Na zijn toespraak ontving hij een warm applaus vanuit de zaal.

Vervolgens sprak ook dhr. J. Dijkema, voorzitter van VOMI-Nederland, de aanwezigen toe en hield een gloedvol betoog, waarbij hij benadrukte, dat het de hoogste tijd was om de Indië-periode in de lesstof op de scholen op te nemen. In het bijzonder stond hij stil bij het offer dat gebracht was door de meer dan 6.200 gevallen, die wij nooit of te nimmer mogen vergeten. Na dit prachtige betoog ontving ook hij een warm applaus vanuit de zaal.

Aansluitend werd het dagprogramma aan de aanwezigen bekend gemaakt, de aanwezigen een prachtige dag toegewenst en daarna begon de lotenverkoop voor de grote loterij. Omstreeks 12.30 uur kon men gaan eten. De twee buffets waren geweldig, ieder sprak er lof over. Jammer dat er moet worden vermeld, dat de catering het enigszins af liet weten omtrent het onvoldoende aanwezig zijn van het bestek. Maar dit was dan ook het enige minpuntje van deze feestdag.

Na het eten traden er ras-Brabantse artiesten op die de zaal op zijn grondvesten deed trillen. Een dankwoord is zeker op zijn plaats aan Jac. Malipaard, die deze artiesten had gecontracteerd. De gehele dag was er een grandioze steer in de zaal, waarbij veel werd bijgepraat. De loterij verliep geweldig en er waren mooie

prijzen te winnen. Ook hier is een dankwoord op zijn plaats aan hen die meegewerkt hebben om deze loterij te doen slagen. De toko was weer als van ouds prachtig geëtaleerd, deed goede zaken en werd op vakbekwame wijze gerund door de dames Ada Malipaard en Corrie de Bruijn.

Vlak voor het einde van deze feestdag werden Ada en Jac. Malipaard ten overstaan van alle aanwezige hartelijk bedankt voor hun geweldige inzet die het mogelijk heeft gemaakt, dat deze dag zo succesvol is verlopen. Iedereen was het er mee eens dat beiden een geweldige prestatie hadden geleverd. Dit werd kenbaar gemaakt met een staand ovationeel applaus. Namens het bestuur werd aan beiden een attentie overhandigd. Om 17.00 uur gingen allen zeer tevreden huiswaarts.

Jac. de Bruijn

Overijssel

Secr. H. Vos
Dr. v.d. Zandestr. 57
7545 EJ Enschede
Tel. 053-4313859

Ledenvergadering

Op de ledenvergadering van 26 april jl. zijn afgetreden, de secretaris Leo Jaspers Faljer en Sociaal Commissaris Jan Timmer. Zij waren niet herkiesbaar.

Het nieuwe bestuur bestaat thans uit:

Voorz.	: J.F. Hiewlckert
Vice-voorz.	: A.W. Scholten
Secr.	: H. Vos
2e secr.	: C. Ermers
Penninm.	: G.J. v.d. Sluis
Soc. Comm.	: J. Oldenbeuving
Ass. Soc. Comm.	: N. v.d. Gragt
Ass. Soc. Comm.	: G. Scholten

Ereleden

Door de ledenvergadering werden tot Ere-leden benoemd de heren Leo Jaspers Faljer, Jan Timmer en Jan Leenders, vanwege hun enorme inzet en verdienste voor onze vereniging. Zij ontvingen de daarbij behorende oorkonde uit handen van de voorzitter. Mannen bedankt! Wij zijn trots op jullie.

15 augustus a.s.

Einde Tweede Wereldoorlog.
Herdenking van de gevallen als

gevolg van de oorlog tegen Japan en de Bersiap-periode 1945-1949 te Hardenberg, te Zwolle en te Enschede.

Lustrumviering

I.v.m. ons 15-jarig bestaan dit jaar wordt er op donderdagmiddag 18 oktober a.s. een gezellige middag georganiseerd met een optreden van Tante Lien (Wieteke van Dort). Ze zal ons op deze middag weer ontmoeten met haar liedjes en verhalen van Tempo Doeloe, waarin met name de Indië-veteraan veel aandacht van haar zal krijgen.

Kosten voor leden van VOMI

Overijssel en partner of begeleider slechts f 15,- per persoon (incl. koffie/gebak en twee consumpties).

Niet leden kunnen zich, wanneer er nog kaarten beschikbaar zijn, ook opgeven. Kosten f 25,- per persoon.

Opgave is mogelijk door storting van het verschuldigde bedrag op girorekening Nr. 420704 t.n.v. VOMI

Overijssel te Heino.

Plaats van het feestelijk gebeuren is zaal Dijk te Lemele. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Lemele ligt aan de N 347 tussen de plaatsen Nijverdal en Ommen. Dit wordt een middag die u beslist niet mag missen.

Noteer alvast in uw agenda: donderdagmiddag 22 november, bijeenkomst met dia-presentatie. Nader bericht volgt.

J.E. Hielckert

Rivierland/Oost Gelderland

Secr. R.W. Gosselink
Koekoekstr. 43
3815 SH Amersfoort
Tel. 033-4724090

Jaarvergadering

Door buitengewone omstandigheden konden wij onze jaarvergadering niet vóór 30 juni 2001 houden, zoals statutair is vastgelegd en waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd over het in het vorig jaar (dus 2000) gevoerde beleid.

Wij stellen ons voor deze vergadering thans te houden in de tweede helft van september a.s. Aangezien een algemene circulaire aan alle leden een kostenpost van meer dan f 420,- met

zich meebrengt en wij dit gezien een gering opkomstpercentage niet verantwoord vinden, dient deze aankondiging als enige en officiële kennisgeving te worden beschouwd.

Zij, die deze jaarvergadering willen bijwonen dienen dit uiterlijk voor 1 september a.s. schriftelijk op te geven aan onze secretaris. Aan de hand van voldoende aanmeldingen zal dan een passende locatie worden gezocht. Dit omdat in het komende najaar ons 'vergaderhuis' Bronbeek in Arnhem door herinrichting van de Bronbeeklaan moeilijker bereikbaar wordt en wellicht nog moeilijker te verlaten.

De gebruikelijke agendapunten zijn: jaarverslag van secretaris en penningmeester over het kalenderjaar 2000, bevindingen KKC (kascontrole-commissie), sociaal verslag en bestuursamenstelling en natuurlijk wat verder ter tafel komt.

Het bestuur

Gedenkteken Gorsseel



Onthulling monument Gorsseel.

Ter nagedachtenis aan de in 1946 - 1948 omgekomen 6 uit Gorsseel afkomstige militairen, die in het voormalig Nederlands-Indië hun laatste rustplaats vonden, werd op 18 mei jl. een herdenkingsplechtigheid gehouden, waarna een gedenksteen werd onthuld. Het geheel speelde zich af op de even buiten het centrum gelegen begraafplaats.

In de geheel gevulde aula, waar ondermeer het voltallige college van B & W aanwezig was, benevens militaire- en burgerlijke autoriteiten en vele nabestaanden, familie en kennissen werd, omlipet door het christelijk gemengd koor "Canticum" gesproken door de burgemeester van Gorsseel, dhr. N. Meerburg, gevolgd door dhr. T. Lents namens VOMI Oost-Gelderland en de oud-vlootpredikant Coenraad. Na de samenzang van het Wilhelmus verplaatste het gezelschap zich naar

de gedenksteen, die onthuld werd door enkele familieleden van de omgekomenen. Na de kransleggingen werd deze zeer stijlvolle plechtigheid afgesloten met een defilé waarbij nog vele bloemstukken werden gelegd.

Th. J. Koning

Utrecht en 't Gooi

Secr. A.J.B. Martens
Chico Mendesstr. 67
3573 AW Utrecht
Tel./Fax 030-2716895

De jaarlijkse ledenvergadering ligt al weer achter ons, erg jammer dat zo weinig leden daar gehoor aan gegeven hebben. Plusminus 50 leden melden zich present in de Generaal Knoop kazerne te Utrecht. Het is een jaar geweest waarin er nogal wat gebeurd is in de bezetting van het bestuur. Maar gelukkig zijn de gaten weer opgevuld met de komst van de heren H. van Opstal en C.J. Sanders. Van de roedvraag werd gretig gebruik gemaakt met onderwerpen zoals het samengaan met de Wapenbroeders, de film Merdeka en de nog 117 vermisten uit de hele Indië-periode. Het ging er soms heftig aan toe, maar dat stoorde niet, het geeft aan dat het gevoel er bij te horen nog leeft. Het bestuur ziet er als volgt uit:

G. Elders (voorzitter), Wakkerendijk 18, 3755 DC Eemnes.

Tel. 035-538383.

W.L. Evers (penningm.) Barkastr. 2, 3534 PK Utrecht.

Tel. 030-2439152.

A.J.B. Martens (secr.) Chico Mendesstr. 67, 3573 AW Utrecht.

Tel. 030-2716895; E-mail:

sobata@uwnet.nl

E.R. Schweertman (soc. comm.)

Lutherhof 37, 1216 KR Hilversum

Tel. 035-6217809

J. Braakman (vice-voorz.) Kretadreef

82, 3562 VB Utrecht

Tel. 030-2624974

H.A.A. van Opstal, Dorpsplein 77, 3769

VC Soesterberg

C.J. Sanders, Anemoonstr. 39, 3434 JB

Nieuwegein

Nu gaan we werken aan onze komende bijeenkomst in de Van Genth-

kazerne te Rotterdam. En daar reken ik op de volle medewerking van u al-

len, vooral wat betreft de inschrijving van deelname. Dat moet serieus gebeuren. De uitnodiging heeft u vast al ontvangen en we rekenen op een grote opkomst.

A.J.B. Martens.

De Veluwe

Secr. H.G. de Ruygt
Kleinhaversteeg 27
6717 GZ Ede
Tel. 0318-690510

Nieuwjaarsreceptie

De Veluwe begon dit jaar met een nieuwjaarsreceptie, welke goed bezocht werd. Na elkaar een goed nieuwjaar en een gezond 2001 toegewenst te hebben, opende de voorzitter deze middag. Met de woorden dat op deze dag het al weer ruim een halve eeuw geleden was dat de meesten van ons vertrokken uit Indië, met de daar achterlatende sobats die daar gesneuveld zijn voor Orde en Vrede en omdat wij dit nooit zouden vergeten, vroeg de voorzitter een ogenblik stilte om hen te gedenken die ons lief en dierbaar waren. Na een gedicht te hebben voorgelezen, kwam de voorzitter nog even terug op de eindejaarsreünie in Ermelo. Wij hadden daar het spel gespeeld met spreekwoorden op de boerderij en naar alle inzendingen nagezien te hebben, waren er nog enkele prijsjes weg te geven voor de goede oplossingen. De prijzen bestonden uit cadeaubonnen, wat zeer gewaardeerd werd. Na een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje werd nog een ieder erop attent gemaakt dat de jaarvergadering zal worden gehouden op 11 april 2001.

De jaarvergadering op 11 april 2001
Ondanks enkele afzeggingen, welke het gevolg waren van MKZ, was de opkomst goed te noemen. De voorzitter opende de vergadering door iedereen welkom te heten op deze jaarvergadering. Daarna werd overgegaan tot de herdenking van de sobats, die ons in 2000 zijn ontvallen. Na de namen te hebben voorgelezen, met toepasselijke koarmuziek op de achtergrond, werden enkele minuten stilte in acht genomen. Daarna ging men over op de agenda voor het jaarver-

slag van de secretaris. Deze werd bedankt voor het verslag en het vele werk van het afgelopen jaar. Ook de penningmeester had zijn kas goed op orde. De kascontrole-commissie gaf te kennen dat alles in orde was bevonden en deed hier verslag van. Hierna werd de kas goedgekeurd door het bestuur, en werd de penningmeester bedankt voor het vele werk. De jaarvergadering verliep heel rustig, net zoals de voorgaande jaren. Voor de dorstigen was er voor een drankje gezorgd en ook een hapje ontbrak niet op de vergadering, welke verzorgd werd door de beheerder van het militair tehuis in Stroe. Het bestuur kon terug zien op een goede vergadering.

Gezellige middag 17 mei

17 mei was de dag dat de sobats met hun dames waren uitgenodigd voor een gezellige middag. We konden spreken van een goede opkomst. Ook hier werd iedereen welkom geheten door de voorzitter. De voorzitter sprak de verwachting uit dat het een gezellige middag zou worden m.m.v. een ouderwetse voordrager. De voordrachtskunstenaar was de heer C. Hoevelaken uit Voorthuizen. Deze heeft twee keer opgetreden, één keer voor de pauze en één keer na de pauze. In de pauze werd een verloting gehouden met mooie prijzen. Aan het einde van de middag kreeg de heer C. Hoevelaken een staande ovatie voor zijn formidabel optreden. De nodige hapjes en drankjes werden wederom verzorgd door de beheerder en zijn helpers van het militair tehuis in Stroe. Al met al kunnen we terugzien op een geslaagde middag.

Agenda

Op 10 oktober 2001 zal er wederom een gezellige middag gehouden worden op dezelfde locatie in Stroe. Ook dan zal de heer C. Hoevelaken uit Voorthuizen aanwezig zijn en zijn medewerking geven. Wie weet wat hij nog meer in zijn koffertje heeft. Zet deze datum in uw agenda, deze middag mag u niet missen.

J. Hoevelaken

Zeeland

Secr. J. Kloet
Laan van Barbestein 8
4451 AH Heinkensand
Tel. 0113-561738



De originele Dodge Beep.

Op 30 april hebben een aantal VOMI leden te Krabbendijke meegedaan aan de plaatselijke optocht met een originele U.S.A. Dodge Beep. De Oranjevereniging was zeer dankbaar voor deze originele medewerking en beschikbaarstelling van dit goed geconserveerde voertuig uit de Tweede Wereldoorlog van dhr. M. Goud. De Stichting Oost-Indië-monument Zeeuws-Vlaanderen houdt dit jaar de jaarlijkse herdenking bij het Oost-Indië-monument aan de Koninginnelaan in Terneuzen op 31 augustus.

De herdenkingsdienst in de kerk begint om 14.00 uur.
Wij nodigen u hierbij van harte uit.

Herdenking Nationaal Indië-monument Roermond 7 september a.s.

We gaan net als voorgaande jaren per touringcar naar Roermond. Ik mag u er wel aan herinneren de aanvraag voor vervoer naar Roermond uit Check Point van juni naar ondergetekende op te sturen.

Groepsreizen

Dit jaar hebben wij twee groepsreizen, t.w. Engelse Riviera, vertrekdatum 8 september met als standplaats Bournemouth en op 24 september naar Luxemburg met als standplaats Vanden.
Voor beide reizen is voldoende deelname.

Reünie Woensdrecht

Op 31 oktober a.s. houden wij onze jaarlijkse reünie op de vliegbasis Woensdrecht. Deze staat in het teken van ons 15 jarig bestaan van VOMI Zeeland.

Defilé

Het defilé ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van Prins Bernhard op 27 juni was een grandioze dag voor alle deelnemers. Bij de opening van het defilé, in de stralen van de zon, liep de doedelzakband "Inter scaldis pipes and drums" uit Vlissingen voor de drie bataljons oud-strijders. Iedere deelnemer ontving een zilveren anjer met het getal 90 er op als aandenken. Jammer dat wij met zo weinig deelnemers konden meedoen.

J. Kloet

Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong
Merelloan 247
3145 AJ Maassluis
Tel. 010-5927786
E-mail: jwdjong@kabelfoon.nl

Benoeming



Het ospelden van de versierselen.

Met genoegen deelt het bestuur van VOMI Zuid-Holland Noord mede dat haar lid en regio-vertegenwoordiger, de heer A.D.D. v.d Ende te Maasdijk, benoemd is tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bestuur

Op 15 mei werd de algemene ledenvergadering in Den Haag gehouden. Met 43 leden was de interesse matig,

maar toch ziet het bestuur met voldoening terug op deze constructieve bijeenkomst

Door ziekte van de voorzitter, dhr. Wetjs, hanteerde de vice-voorzitter, dhr. Kuyvenhoven, de voorzittershamer. Na 1 minuut stilte werden de agendapunten vlot afgehandeld. De kascontrole commissie bij monde van de heer Brouwer sprak zijn lof uit over het voortreffelijke werk van onze penningmeester, dhr. Topée. Op grond van de goedkeuring werd décharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid. Voor 2002 bestaat de commissie uit de heren Brouwer en Barendse, met als reserve dhr. Thoen.

De voorgestelde contributie verhoging voor het jaar 2002 tot 15 Euro werd door de vergadering goedgekeurd.

Aangezien er geen tegenkandidaten waren aangemeld, werd dhr. J. de Boer in de bestaande vacature in het bestuur benoemd. Ook de herverkiezing van de heren Weijs en d'Haan werd met applaus begroet.

De vice-voorzitter gaf een overzicht van de stand van zaken betreffende monumenten in Den Haag, Noordwijk, 's-Gravenzande, Boskoop en Rijnwoude.

Uit de discussie over een eventuele samenwerking met de Band van Wapenbroeders kwam duidelijk naar voren dat behoud van identiteit belangrijk is. Ook over de toekomst van het monument in Roermond werd uitvoerig gesproken. Gelukkig heeft de Stichting voldoende middelen voor toekomstig onderhoud.

Om 15.30 uur sloot de vice-voorzitter onder dankzegging de vergadering en nodigde een ieder uit voor een drankje/snackje.

Activiteiten

De 3-daagse reis naar Ieper (België) is bijzonder succesvol verlopen. Een reisverslag met foto's treft u elders in dit blad aan. Vermeldenswaard is nog het bezoek aan de 'Dodengang' (verdedigingslinie van het Belgische leger) en aan de 'Ijzertoren', 84 meter hoog en 22 verdiepingen. De laatste zondag in augustus wordt elk jaar naar deze toren een soort bedevaart gehouden ter nagedachtenis aan alle gesneuvelden in oorlogen en in het bijzonder aan die van de Eerste Wereldoorlog.

Voor de dagtocht naar de Marine in Den Helder op 4 september zijn nog

enkele plaatsen beschikbaar. Inlichtingen bij ons bestuurslid Gerard Bekking, tel. 015-2141102.

Lustrumviering

Als u dit leest is bij het bestuur bekend hoeveel leden op 28 september naar Maassluis zullen komen. Het programma ligt vast en het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat het een geslaagde viering zal worden.

Regio bijeenkomsten

Dit jaar trachten we in oktober een bijeenkomst in Gouda te houden en in november is het de beurt van het Westland. Nadere details in het oktobernummer.

Bond van Wapenbroeders

De afdeling Leiden nodigt VOMI leden uit voor haar bijeenkomsten in het PMT te Katwijk a/d Rijn, Tulpestraat 15 A.

In 2001 worden 's avonds de volgende bijeenkomsten gehouden:

14 september: Opening van het seizoen 2001 / 2002. 12 oktober. 9 november en 14 december, soosavonden met schieten.

J.W. de Jong

Zuid-Holland Zuid

Secr. H. Barmentlo
Lohmanpark 50
2982 VT Ridderkerk
Tel. 0180-463954

Contactmiddag Hardinxveld-Giessendam

Dinsdag 15 mei jl. werd een regio-contactmiddag gehouden in het Hervormd Centrum te Hardinxveld-Giessendam. In deze voor ons nieuwe en uitstekende locatie waren ca. 90 personen present.

Daar onze voorzitter Herman Schox door ziekte verhinderd was, opende onze vice-voorzitter deze bijeenkomst. Na zijn welkomstwoord werd de video-film "Sawahtruppen met oom Coen" vertoond. Deze film over het 1e Mitrailleur Bataljon, gedurende drie jaar in de Oost, bevatte zeer veel bekende beelden voor de aanwezigen en even leek het of de tijd had stilgestaan.

In de pauze volgde de inmiddels bekende verloting. Na de pauze werd

een video-film gedraaid over de Tweede Politie Actie, met ook hier voor velen herkenbare beelden. Onze gasten op deze bijeenkomst waren de heer en mevrouw Van Diejen van Pro Rege, die met hun verkoopstand tot onze bekende bezoekers horen. Om ca. 16.30 uur kwam er een einde aan deze bijeenkomst.

Regio-bijeenkomsten

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 11 september in "De Blauwe Brug" te Schiedam. Programma: Videofilms.

Op woensdag 10 oktober is er een bijeenkomst in het Party-centrum Van de Graaf te Ridderkerk.

Noteert u alvast deze datum.

H. Barmentlo

Limburg

Secr. L.C. Zéguers
Zonstraat 118
5463 AE Kerkrade
Tel. 045-5454013

Terugblikkend op de reünie, gehou-

den op vrijdag 29 juni i.l. in de Frederik Hendrikazerne te Blerick, kunnen wij zeer zeker spreken van een, om het zo maar eens te zeggen, meer dan een geslaagde reünie, niet alleen betreffende het programma, maar ook met betrekking tot het aantal aanwezige deelnemers, al kan dat natuurlijk altijd nog beter.

Op het moment dat deze 'Sobat' bij u in de brievenbus valt is de zomervakantieperiode weer bijna achter ons en wordt de blik door de meeste mensen weer wat intensiever naar de toekomst gericht. Zo dus ook door ons als VOMI Limburg. En dan zien we dat de eerste activiteit waar wij bij betrokken zijn en onze medewerking aan verlenen, de Nationale Herdenking op 7 september a.s. bij het Nationaal Indiëmonument te Roermond is. Deze medaworking, het zal bij de meesten van U bekend zijn, bestaat uit de opbouw vooraf (o.a. het plaatsen van de duizenden stoelen), het op de dag zelf als een soort ardedienst optreden en opruimwerkzaamheden daarna de herdenking. Alhoewel zich in de loop van de jaren een min of meer vast team hiervoor gevormd heeft, kunnen wij toch nog wel wat sobats voor een of meerdere dagen gebruiken. Mocht U hiertoe bereid zijn, breng dit dan,

lieft zo spoedig mogelijk (in verband met de taakverdelingen) ter kennis van één van de bestuursleden.

Vanzelfsprekend kan men ook voor meer informatie bij het bestuur terecht.

Verder de kalender raadplegende komen we dan terecht bij de nog dit jaar te houden veteranenbijeenkomsten en wel op dinsdag 25 september a.s. in het 'Broen Cafe' Marktstraat 3 te Echt, op 16 oktober in Partycentrum 'De Ireëts', Kaalheidersteenweg 105 in Kerkrade en de laatste op 6 november in 'De Koestal', Ondersteweg 1 in Kessel.

Deze veteranenbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en hebben allen een zeer informeel karakter waarbij van bestuurszijde de nodige informatie verstrekt wordt en men ook over en weer van gedachten kan wisselen. Het bestuur en de contactpersonen van VOMI Limburg nodigen U gaarne uit om een of meerdere van deze bijeenkomsten, al of niet met Uw partner, te bezoeken. Overigens zijn deze bijeenkomsten ook vrij toegankelijk voor niet-leden. Iedereen is dus van harte welkom.

L.C. Zéguers



In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste stilte brengen wij een laatste Ero-salutt aan:

IL. Albers 4e Bat. G.P.I.	Amsterdam
J.F. van Amerstoort	Amsterdam
J.P. Frank 2e Mit. Bat.	Avenhorn
P. Wasenaar 403 B.I.	Leeuwarden
P.A. Zwaanswijk 6.R.I.	's-Gravenhage
H. de Jong	Stadskanaal
P. Verschuren 43 Z.I.B.	Uden
J. Wekeman Sta 6 R.V.A.	Wezep
J.W. van Wijk 3 R.S.	Drunen
W. Wantinge	Pesae
I. Moerland	Alkmaar
A. Maljaars 4-3 R.I.	's-Gravenpolder
J. van der Plas 3-8 R.I.	Terneuzen
A. Goudewaard 5-2 R.I.	Rotterdam
A. Löfferts	Coeverden

J. Nijmeijer	Hoogeveen
G.J. van Kessel	Kerkdriel
Mevr. H. van Bommel-van Oorschot	Hamont-Achel België
J. Boedink 5-2 R.I. / 402 B.I.	Eindhoven
J. Holties	Hoogvliet
A.W.M. Diks	Vorstenbosch
P.N. Bosschaart	Goes
G.A. Reijntjes 4-11 R.I.	Horst
W. Geelen 425 B.I. (6-6 R.I.)	Someren
Drs. N. Morren Div. Mat. Park.	Geldrop
A. v.d. Ketterij Korps Mariniers	Arnhem
Rinze Postma 5-1 R.I.	Achlum
Gritinus te Veen 5-1 R.I.	Franeke
J.P. Dieffenbach Hus.v.Boreel	Borsbeel
P. Marijns	België
H.L. Haak	Leusden
J. de Stigter	Vlaardingen
F. van Es	Waddinxveen
A.J.M. Steinebach	Haarlem
J. van Wylick Max. Brig.	Amsterdam
Y. Minnema G.Pr.Irene Sint Annaparochie	's-Hertogenbosch
J.E. Bausch	Capelle aan de IJssel
J. van der Hoeven	Rotterdam
W. Cijssener 2-7 R.I.	Eindhoven
J. Trans 4-11 R.I.	Vlissingen

C.A. Goedegebuur	Dordrecht
A. Brabers RAT 4-1	Tilburg
W.C. Voorbaak Stoottroepen	Roozendaal
M. Hulzer	Rotterdam
G.M. Seugling 4e Garde Jagers	Almelo
A. Huijskens 5-3 R.I.	Hoeven (N.-Br.)
A.T.B. Mater	Delft
H.F. Kossen 423 B.I. (6-5 R.I.)	Veserbroek
S. Wolters 4-10 R.I.	Ede
Thijs Harm van der Meer 4-5 R.I.	Rinsumageest
Harm Exel 1-11 R.I.	Lemelerveld
J.J. Major LTD	Almere
P.H.G. Janssen	Groesbeek
C.W.E. van Voorst van Beest	Laren(Gld)
J.W. van Dijk	Culemborg
J.I. van Ewijk	Nijmegen
H.A. Vissers 4e G.R.Gron.	Raamsdonkveer
P. de Lavoit 1-6 R.I.	Roozendaal

Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.

V.B.





V.O.M.I.

Onderscheidingen

Met gepaste trots melden wij
dat is uitgereikt aan:

J.L. Swarte Kon. Mar. - Den Helder
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau - 30.IV.01

P. Nefs - Zevenbergen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau - 28.VI.01

H.J. Smeets 4-2 RATA - Roermond
Nieuw-Guinea Herinneringskruis - 17.V.01

A.D.D. van der Ende 4-4 R.L. - Maasdijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau - 27.IV.01

Anton Keedijk 4-4 R.L. - Dalftsen
Draginsigne voor Gewonden - 17.IV.01

J.F. Vissenberg - Rotterdam
Draginsigne voor Gewonden - 25.IV.01

A.W. van Peppen - Rotterdam
Ridder in de Orde van Oranje Nassau - 27.IV.01

J.H. Benda - Rotterdam
Lid in de Orde van Oranje Nassau - 27.IV.01

Voor de Draggers van het Gewonden Insigne zijn wij bijzonder
verheugd met deze uiteindelijke
erkenning en voor hen die een Koninklijke- dan wel een
Wapenonderscheiding hebben
ontvangen onze oprechte gelukwensen!

V.B.



Jong S. de	Dokkum
Klingma G.	Dokkum
Leijstra J.	Dokkum
Terpstra O.	Dokkum
Vellinga P.	Dokkum
Vries P.H. de	Dokkum
Vries Sj. de	Dokkum
Willemstijn A.	Dokkum
Visser J.T.	Dordrecht
Dorst J.L. van	Dorst
Boer W. de	Drachten
Hageman Kees	Durham
Ont. NDG IRD	Canada
Meindersma T.	Ee
Schreiber S.	Ee
Loo H. van	Elburg
Stuursma W.	Engwierum
Hugens P.J.H.	Etten-Leur
Vaals K. van	Franeke
Lentjes G.A.	Groesbeek
Loo-Hengeveld T. van	Hattem
Wesel A. van	Heerle
Speelman E.	Hengelo
Schuurmans J.J.	Holward
Blok G.F.	Hoogblokland
Borgans J.F.T.	Kerkrade
Beuken v/d-Loo P.C. v/d Kessel	
Wennekers M.	Landgraaf
Kraan T.H.	Leimuiden
Vandermeer J.	Limehouse
Ont LOP IHD	Canada
Benten D. van	Naarden
Verheij J.	Nieuw Lekkerland
Mooren W.A.	Nijmegen
Migchelbrink J.J.	Oosterwolde Gld.
Kribo C.	Ridderkerk
Willemsz-van Dongen J.	Sprang Capelle
Hiddema O.	Ternaard
Peters P.C.	Teteringen
Bruin A. de	Uden
Bilt J. v.d.	Utrecht
Verkoijen G.M.A.	Venlo
Oirsouw H.G.	Voorburg
Berg H.J. van der	Voorhout
Verlaek L.	Weert
Helbergen A.J.H. van	Wouw
Bakker Joh.	Zaandam
Arkensteijn C.P.	Zoetermeer

Nieuwe leden sinds Sobat 77

Meulen D. van der	't Harde	Berg A.H. van den	Assen
Aalst M. van	Achel	Moersel C.T. van	Barneveld
	België	Tuinen A. van	Brantgum
Hameesteman A.J.	Achthuizen	Slenders P.J.A.	Budel
Kerkhoff J.	Amsterdam	Teuwens M.	Budel
Schepers K.	Amsterdam	Bakker A.	Dokkum

OORLOGSGRAVENSTICHTING

BESCHERMVROUWE H.M. DE KONINGIN ERE-VOORZITTER Z.K.H. DE PRINS DER NEDERLANDEN



Bloemleggingen en graffoto's (Verre Oosten)

Door tussenkomst van de Oorlogsgravenstichting is het mogelijk om bij graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers in het Verre Oosten bloemen te plaatsen.



Bestellingen dienen **uiterlijk 8 weken** voor de gewenste uitvoeringsdatum in ons bezit te zijn.

De eenvoudigste wijze van bestellen is per giro, onder vermelding van: naam overledene, het Ereveld en de gewenste datum.

Voor **Hong Kong, Singapore, Ambon en Korea** gelden aparte voorwaarden waarover des gewenst nadere inlichtingen worden verstrekt.

Kieurenfoto's van Erevelden

Overzichtsfoto's van Erevelden in Europa en het Verre Oosten kunnen per giro of telefonisch worden besteld. De prijs voor een foto in het formaat 18 x 24 cm bedraagt f15,- inclusief porto.

U kunt de Oorlogsgravenstichting steunen door begunstiger te worden door een jaarlijkse bijdrage van ten minste f 25,-. Ook kunt u begunstiger voor het leven worden met een bijdrage van ten minste f 500,-. Voor andere schenkingsvormen kunt u contact opnemen met de Oorlogsgravenstichting, afdeling financiën (tel. 070-3131090).

Wie nadere inlichtingen wenst kan zich richten tot de

OORLOGSGRAVENSTICHTING
Zaestraat 85, 2518 AA 's-Gravenhage
Postbus 85081 - 2508 CR 's-Gravenhage
Telefoon 070 31 31 080 - Giro 401.000

De kosten van een bloemlegging in Indonesië bedragen voor:

Type A: Bloemstukje van orchideetype Douglas/Vanda, hoog model, prijs zonder foto f 10,-, idem met foto f 12,50. Type B: Andere soorten bloemen niet zijnde orchideeën, prijs zonder foto f 10,-, idem met foto f 12,50. Type C: Bloemstukje van Bangkok orchideeën, laag model, prijs zonder foto f 10,-, idem met foto f 12,50. Type K30: Kranseje 30 cm, prijs zonder foto f 15,-, idem met foto f 17,50. Soort bloemen wordt in overleg met de plaatselijke bloemist bepaald. Type K75: Krans met foto f 60,-, inclusief rood-wit-blauw lint, met tekst. Deze krans is niet bestemd voor een individueel graf, maar voor kranslegging bij een van de monumenten op de erevelden (oranje gladiolen of witte bloemen).

Voor Thailand kunnen uitsluitend eenvoudige bloemstukjes worden besteld. De kosten bedragen f 10,- inclusief een foto.

SOCIALE COMMISSIE - V.O.M.I.

V.O.M.I.



toko

Fonds Sociale Zorg

Met herkenning begint erkenning!

Met meer leden meer kracht!

Draag ons borstembleem en onze stropdas bij alle officiële V.O.M.I. gelegenheden!

Plak onze V.O.M.I. stickers op de achterruit van uw auto!

U kunt ze bestellen bij de penningmeester van uw vereniging.

fonds
sociale
zorg

sociale
VOMI

V.O.M.I. borstembleem	f 12,50	€ 5,70
V.O.M.I. stropdas donkerrood	f 22,50	€ 10,25
V.O.M.I. stropdas donkerblauw	f 22,50	€ 10,25
V.O.M.I. stickers	f 1,00	€ 0,50
V.O.M.I. kerst- en nieuwjaarskaarten, 25 stuks	f 10,00	€ 4,55 (portvrij)
V.O.M.I. sloutheangers	f 6,00	€ 2,75
V.O.M.I. rollerpennen	f 1,50	€ 0,70
V.O.M.I. ballpoints	f 1,00	€ 0,50
V.O.M.I. demobilisatiespeldje met sureté verguld	f 12,50	€ 5,70 (portvrij)
V.O.M.I. OVW-speldje met sureté verguld	f 12,50	€ 5,70 (portvrij)
V.O.M.I. wapenschild mahonie met spuitgietwerk plastic	f 30,00	€ 13,85
V.O.M.I. herenhorloge titanium plated met roestvrijstalen bandje	f 65,00	€ 29,50
V.O.M.I. button	f 1,50	€ 0,70
V.O.M.I. sluitzegels	f 2,30	€ 1,60
Gunung Mas thee pakje 250 gr.	f 6,00	€ 2,75
Gunung Mas thee zakjes 23 buitjes	f 3,00	€ 1,00

U kunt de artikelen ook bestellen bij de
Beheerders van het Fonds Sociale Zorg:

**Leen van Eijk, Pieter Postlaan 14
1222 LJ Hilversum, Tel./fax 035 - 685 33 73,
Postgiro 6131844**

**Tjibbe J. Gaastra, A. van Heusdenstraat 15,
2461 VJ Ter Aar, Tel./fax 0172 - 602452**

Ook hier wordt minimaal f 2,50 / € 1,15 extra in rekening gebracht voor verzending en porto.

N.B. alle prijzen zijn per stuk en bij iedere bestelling wordt minimaal f 2,50 / € 1,15 extra berekend voor verzending en porto.

POSTZEGELS / TELEFOONKAARTEN

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **Joyce P. Stramrood-van Vark, Binnenhof 36, 6715 DP Ede, Tel. 0318 - 638160**

De opbrengst komt volledig ten goede van het **Fonds Sociale Zorg V.O.M.I. - Nederland.**

V.B.