

19e jaargang • nummer 93 • februari 2004

SOBAT



WOMI



DE VETERANENVAKANTIE ZONDER BEURS 2003

Hoogsauerland alles inclusief vakantie vijfdaagse

(vier overnachtingen op half-pension basis)

INBEGREPEN ZIJN: Ontvangst met koffie en gebak

Dagelijks tijdens uw verblijf zijn de consumptie's van 17.00 tot 24.00 uur gratis
(koffie-thee-frisdranken-vruchtesappen-bieren-jenever en wijnen)

Vier maal een uitgebreid ontbijtbuffet / Vier maal een culinair driegangendiner.

Avondwandeling met koffie en een pikketanussie / Keuze uit vier prachtige autoroute's incl picknickmand.

Twee gratis uitstapjes (keuze uit tien verschillende)

- 1/ (NIEUW) Bezoek aan de nieuwe panorama toren te Willingen.
- 2/ Bezichtiging en rondleiding door de Warsteiner druipsteengrotten.
- 3/ Bezoek aan Schloss Arolsen, rondleiding door het geboortehuis van Koningin Emma.
- 4/ Rondvaart op het grootste stuwmeer van Duitsland, de Edersee. (1 uur)
- 5/ (NIEUW) Prachtige wandeltocht door het wildpark, gelegen aan de Edersee.
- 6/ Zwemmen in het tropisch zwemparadijs te Willingen (90 min)
- 7/ Warsteiner bierbrouwerij, per treintje, incl 5 consumptie's en een bierglas kado.
- 8/ Bezoek aan de Bruchhauser steine, natuur-reservaat met zwerfkeien uit de oertijd.
- 9/ Uitleg en rondleiding door de glasblazerij te Willingen, incl groot atelier.
- 10/ Afdaling en rondleiding per treintje in de ertsminnen van Rantsbeck.

Kosten slechts

Normaal € 225,-



Deze prijs geldt o.a. voor leden van

CHECKPOINT-WAPENBROEDER-COM-SOBAT-YOMI-AVOM-VOKS

De eventuele vrienden of kennissen die met u meereizen betalen hetzelfde als u.

Voor dit unieke alles inclusief arrangement, gelden wel de volgende aankomstdata.

Schlosshotel

Voor dit jaar is het Schloss Hotel bijna volgeboekt. Reserveringen voor komend voorjaar zijn misschien nog mogelijk voor de volgende begindata:

Mei

dinsdag	4	donderdag	21
zaterdag	9	maandag	25
woensdag	13	vrijdag	29
zondag	17		

U kunt rechtstreeks reserveren en wordt door de Nederlandse staf te woord gestaan.

Tel. 0049 - 2961 - 97940
Fax 0049 - 2961 - 979435
E-mail: schlosshotel-brilon-wald@t-online.de
Internet: www.schlosshotel-brilon-wald.de

Hohe
Sauerland



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden Veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen. Verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.

Algemeen bestuur

Voorzitter	H. Vis De Tjerner 2 9051 BV Steens Telefax: 050-2571020 E-mail: nlomz.vis@veteranen.nl
Vice-voorzitter	K.J. Orsel
Secretaris	Van Hinderbeeksvliet 3 2992 TJ Barendrecht Tel: 0380-611612 Fax: 0180-625500 E-mail: orsel-40@wanadoo.nl
Penningmeester	Vacature
2e penningmeester	P.J.G.M. te Walvaart Erenlaan 27 5751 JP Deurne Tel: 0485-512051 E-mail: p.j.g.m.tewalvaart@freder.nl
2e secretaris	H.M. Vos Nieuwlandijk 11 5551 NB Berksdriel Telefax: 0416-625475
Vr. Soc. Comm.	Victor C. Bridle Van Hjerencade 117 2597 NL Den Haag Telefax: 070-5280533
Lid	Th.H.A. Kamp Albatrosstraat 1A 2502 ED Leidschendam Telefax: 071-5416056 E-mail: Therakamp@cs.com
Lid	W. Pöhl Stellingenweg 104 8475 EJ Heteren Tel: 0361-688772 Mobiel: 06-15100579 Fax: 0561-688349 E-mail: wpohl@usa.net

Fonds Sociale Zorg

Beheerder	Leon van Eijs
Voor gegevens zie binnenblad	
Assistent beheerder	Tjibbe J. Gastra
Pragmatische	Joyce F. Stormmond-van Vark

Redactiecommissie

Voorzitter:	K.J. Orsel (de onder bestuur)
Secretaris (Redactieleider)	R. Grijl Bakoo 90, 9450 TD Balkoo 0511 0592 - 201 361 e-mail: grijl@veteranen.nl
Lid	J. Zwart
(Boekbespreking en interviews)	W. Floorbaan 4 3972 WH Driebergen tel. 0345-539570

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiele en immateriele belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betreftelingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend ere- en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginnselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter	N.M. Bakker, reserve luitenant-kolonel der Artillerie b.d.
Leden	H.F.G.M. van den Boorn, Luitenant-kolonel der Jagers, Staf Inspecteur-Generaal der Riddermacht, Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie b.d., Des. H.A. Broeder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee, Chief Cabinet BDP R.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers b.d. M. Epke NTRC, Brigade-generaal der Infanterie b.d. Des. P.L.H. Everts, Kolonel der Jagers, Chief Staf 1 Divisie "7 December".

Ledenadministratie

G.M. Nathekaas-Determan
Amstelpad 17
3181 EA Raarland
e-mail: sornicka@hotmail.com

Correspondentie:

1. Opgeave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSHELMS".

2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris Algemeen Bestuur.

De redactie betaaldt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behouden niet noodzakelijk de dienstwijze van het algemeen bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Opmaak: PERH Communicatie, Leeuwendaal, klasse@perh.nl
Druk: Koninklijke De Swart, Den Haag.

**Sluitingsdatum
inzenden kopij:**

Nr. 94 04-03-2004

Bij de voorplaat

Uit alle windstreken

Donderdag 22 januari logen Sobats van heinde en ver naar Bronbeek om de bijzondere algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland bij te wonen. Het werd, in

een gezellige sfeer, een dierbaar weerzien van oude strijdmakkers in de uitstekende outillage van 'Kumpulan'. Daar werd tussen de middag ook een heerlijke rijstmaaltijd geserveerd. De sfeer was zowel tijdens de zakelijke ledenvergadering van de ochtend als bij de middagbijeenkomst hartverwarmend. Dat was

mede te danken aan de goede woorden van de heer C. van der Knaap, staatssecretaris van Defensie. Zijn toespraak en die van VOMI-voorzitter M. Vis zijn verwerkt in het journalistieke verslag dat verderop in dit nummer wordt opgenomen.

VOMI Nederland heeft twee jaar geleden gekozen voor een verenigingsbeleid met toekomstperspectief. Honderden Nieuw-Guinea veteranen hebben inmiddels de gelede- ren versterkt. En in een sfeer van

openheid wordt plaatselijk en in groter verband samenwerking gezocht met andere organisaties van veteranen. De staatssecretaris zelf wees op het belang van deze con-

tacten, ook voor een wat verdere toekomst. Nu Nederlandse militairen in toenemende mate betrokken zijn bij het handhaven van 'vrede en orde' aan verre kusten, krijgt het veteranenbeleid een nieuw toekomstperspectief.

Daarom was de aanwezigheid van luitenant-generaal Van Baal als Inspecteur der Krijgsmacht en Inspecteur der Veteranen van meer dan ceremoniële betekenis. Het is van grote betekenis dat de voormalig Inspecteur-generaal, luitenant-generaal bd. C. de Veer, zich buigt over de verdere ontwikkeling van het veteranenbeleid. VOMI-voorzitter Vis uitte nadrukkelijk de wens dat de veteranenorganisaties bij de vormgeving van dit beleid worden betrokken. Zij vertegenwoordigen immers de mensen om wie het gaat, en hebben een belangrijke functie in



Inhoud

<i>Bij de voorplaat / Van de voorzitter</i>	3
<i>Algemene Ledenvergadering VOMI-NL</i>	4
<i>Jaarvergadering VOMI Nederland</i>	5
<i>Samenkomst 1e Divisie '7 December'</i>	7
<i>Ontmoeting van veteranen</i>	9
<i>Boekbespreking</i>	12
<i>Veteranenmonument Padang</i>	13
<i>Herdenkingen in Brabant</i>	15
<i>Onderscheiding / Landelijke Veteranendag</i>	16
<i>Bevrijd van schuld</i>	17
<i>Onderscheidingsteken / Ingezonden</i>	18
<i>Reünie</i>	19
<i>Verenigingsnieuws</i>	20
<i>Nieuwe leden</i>	28
<i>In Memoriam</i>	30

de onderlinge contacten, ook met instanties als het Veteraneninstituut. De recente discussies rond bezuinigingsvoorstellen hebben bewezen dat goed overleg tussen al deze geledingen nodig is. Belangwekkende onderwerpen allemaal. Maar de persoonlijke ontmoeting tussen de vele betrokkenen was donderdag voor velen minstens zo belangrijk. Het was een goede jaarvergadering, met veel warmte.

Klaas Jansma

Van de Voorzitter

Samenwerking met de Bond van Wapenbroeders?

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bond van Wapenbroeders werden onze vertegenwoordigers onaangenaam verrast met enkele uitspraken die door de Bond van Wapenbroeders werden gedaan, bij monde van de vice-voorzitter de heer Hazen. Omdat de samenwerking tussen de regionale verenigingen VOMI en de afdelingen van de B.v.W. steeds beter gaat, is door de verklaring van het bestuur van de Bond onduidelijkheid ontstaan. Dit noopt mij er toe om de gang van zaken t.a.v. de besprekingen tussen de besturen van de VOMI NL en de Bond van Wapenbroeders toe te lichten.

Op 3 december 2002 is in een schrijven van VOMI NL aan de B.v.W.

een voorstel gedaan om te komen tot een "open gedachten-uitwisseling" over de mogelijkheden van een samenwerking/samengaan. Op 7 januari 2003 is daarop positief gereageerd en op 31 maart werd afgesproken een werkgroep samen te stellen. Op de eerste vergadering van de werkgroep bij het secretariaat van de B.v.W. was de delegatie van de Bond afwezig. Na telefonisch overleg werd een nieuwe vergadering gehouden op 29 juli. Op die bijeenkomst werd afgesproken dat beide partijen een eerste proeve op papier zou zetten. Tevens werd een volgende vergadering afgesproken. Door de VOMI NL werd een praatpapier in de vorm van een (concept) convenant bij de voorzitter thuis

bezorgd. Van de B.v.W. werd geen stuk ontvangen. Op 2 september vond wederom een gesprek plaats. Hierin werd het document van de VOMI besproken en toegelicht. Afgesproken werd dat in een volgende vergadering beide besturen bij elkaar zouden komen om over de ideeën van de VOMI te spreken. Hiertoe werd 12 november gereserveerd. Deze werd later geannuleerd door de B.v.W. Op 6 oktober werd in een handgeschreven brief van de heer Holsbergen meegedeeld dat de heer Thomson en hij ons op de hoogte wilden stellen van het voorlopige standpunt van het bestuur van de B.v.W.

vervolg op pagina 4

In de brief werd op een tweetal punten gereageerd, welke onderdeel uitmaakten van het papier van de VOMI. I.v.w. "op landelijk niveau gecoördineerd optreden in het Veteranen Platvorm", voorts participatie van de VOMI in de World Veteran Federation. In de brief werd afwijzend gereageerd op beide punten. In een volgende bijeenkomst zou dit nader worden toegelicht. Omdat bij het beraad van het bestuur van de B.v.W. twee bestuursleden niet aanwezig konden zijn, mocht dit niet als een definitief standpunt worden gezien.

Maar aanleiding van dit schrijven wachtte het bestuur van VOMI NL op een definitief antwoord en op een uitnodiging tot een bespreking. Op 24 november is gebeld met de voorzitter van de B.v.W. hoe de stand van zaken was. Antwoord: Het Bondsbestuur heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. "Je hoort nog van mij".

Dit "horen" heeft dan plaatsgevonden op de nieuwjaarsreceptie. Ik heb de heer Hazcu gebeld om toezending van zijn speech zodat er geen misverstanden kunnen komen. Hij heeft dat toegezegd, maar niet gedaan. Hij heeft slechts enkele punten geschreven en die naar mij toegezonden.

Ik moet dus in mijn reactie afgaan op de aangegeven "items" en op het verslag van onze vertegenwoordigers op de nieuwjaarsreceptie. Opmerkingen over naam en organisatie van de VOMI zijn, tenzij de B.v.W. zich wil aansluiten, volstrekt overbodig. Opmerkingen over het geen antwoord geven en gespreksronden heb ik hierboven al weerlegd. Dat de VOMI het Veteranen Platvorm onderuit zou halen, is volstrekt onjuist. Integendeel, als grootste veteranenvereniging voelen wij ons mede-verantwoordelijk voor het goed functioneren van het Platvorm. Zie ook de jaarrede van de VOMI.

Naar mijn mening heeft het bestuur van de Bond van Wapenbroeders een slechte dienst bewezen aan de veteranen. VOMI NL wil graag op een positieve wijze samenwerken met andere veteranenverenigingen en -organisaties. Ook met de Bond van Wapenbroeders, al zijn zij wat slordig in het nakomen van afspraken en doen zij ten onrechte uitspraken over de VOMI.

Minne Vis, voorzitter,

Algemene Ledenvergadering VOMI-NL

Voorzitter Minne Vis opende het huishoudelijke gedeelte van deze vergadering exact om 10.15 uur. Hij heette speciaal welkom de leden van het Sociaalfonds, de redactie, G.de Jong, de jubileumcommissie en in het bijzonder de Veteranen Senioren Vereniging, die zich heeft aangesloten bij de VOMI-NL.

Direct na de opening werden onze overleden SOBATS herdacht met het houden van een minuut stilte. Vervolgens werd door de voorzitter een telegram met steunbetuiging voorgelezen dat naar Hare Majesteit de Koningin werd gezonden. (Er zou 's middags meteen met een dankwoord door de adjudant van de koningin op worden gereageerd). Vervolgens werd de Agenda goedgekeurd en konden de volgende zaken worden afgehandeld en besloten.

• **Aanstaande als lidvereniging**

Onder applaus werd de Veteranen-Senioren-Vereniging (Veluwe/Flevoland) officieel bevestigd als nieuwe vereniging binnen VOMI-NL.

• **Verslag Alg. Ledenvergadering**

2 oktober 2003 werd goedgekeurd. De DB-verslagen van 6 nov03/24nov03 en 16dec03 gaven geen aanleiding tot vragen. Een redactionele wijziging werd aangebracht op het verslag van 16dec03.

• **Begroting 2004**

Gelet op het tekort werd de kilometer-vergoeding teruggebracht naar € 0,25. Voorts werd besloten een commissie adhoc in te stellen die e.e.a. gaat onderzoeken om de tekorten weg te werken en te komen met voorstellen om in de toekomst de uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden. De ingestelde commissie bestaat uit: Th. Rump, W. Patist, P. te Walvaart en M. van Aalten.

• **Kascontrolecommissie**

Voorzitter bedankte de aftredende kascontrolecommissie (Drenthe/Groningen en Overijssel). De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door Vomi-Veluwe en Vomi Rivierenland/Oost Gelderland.

Voorstellen

a. Declaratieregeling sociale-commissie werd goedgekeurd. Tegen

het voorstel waren VOMI Overijssel/Utrecht-'t Gooi en Zuid-Holland-Zuid.

b. Voorstel Utrecht/'t Gooi inzake meer algemeen beschouwende artikelen in de SOBAT werd unaniem ondersteund. De redactie heeft toegezegd te trachten hieraan uitvoering te geven met dien verstande dat het aantal pagina's van de SOBAT niet wordt uitgebreid i.v.m. de kosten.

c. Voorstel Noord-Brabant-Oost betreffende Canada. Dit voorstel werd aangehouden teneinde eerst nadere informatie af te wachten en vervolgens - op voorstel Zuid-Holland-Zuid - in het e.v. Vz. overleg te bespreken. (Zie artikel Canada elders in dit blad).

d. Toegangsbevisen Kerkdienst 5 mei te Wageningen. De uitnodigingen alsmede de toegang bewijzen zullen door het secretariaat worden gedistribueerd.

e. Reglement Lid van Verdienste werd goedgekeurd.

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk Reglement werd met enige aanpassingen goedgekeurd.

Blad Sobat

De redactie gaf een kort overzicht en Red.Lid K. Orsel gaf aan dat we op koers liggen i.v.w. de vernieuwing. Doelstelling advertentie-inkomsten liep wat achter door oorzaken van ruimte prijsstelling etc. Geconstateerd werd dat de verenigingen tevreden waren.

Bestuursverkiezing

Bij enkele kandidaatstelling werd Dhr.A. Luyendijk gekozen in de functie van Penningmeester.

Jubileumcommissie

In de jubileumcommissie adhoc werden benoemd. K.J.Orsel(Vz.), Th.Rump, W.Patist, G.de Jong en W.Topee.

Tot slot mogen we concluderen dat het bestuur en de aanwezige ledenverenigingen kunnen terugzien op een zeer goede vergadering.

*K.J.Orsel
Vice-Vz en Secretaris*

In een vriendelijke sfeer werden donderdag 22 januari jl. belangrijke woorden gesproken door VOMI-voorzitter M. Vis en staatssecretaris C. van der Knaap. Het veteranenbeleid is in ontwikkeling. Veel is al bereikt, nieuwe onderwerpen vragen aandacht.

Veteranen vragen aandacht

'Old soldiers never die, they just fade away', stelde voorzitter M. Vis tijdens zijn toespraak in de middag-bijeenkomst van VOMI NL. Dit motto uit de Eerste Wereldoorlog geldt nog steeds: de nagedachtenis van omgekomen soldaten is ontuitwisbaar en verbonden met hun kameraden. Daarin ligt een belangrijke taak voor VOMI, naast belangenbehartiging in brede zin. Daar hoort ook solidariteit en het geven van hulp en bijstand bij, zo nodig ook aan jonge veteranen.

Vis memoreerde dat veteranenorganisaties een late bloei hebben doorgemaakt. Hij sprak zijn respect uit voor de velen die tot op hoge leeftijd veel werk verzetten voor de organisatie, ook in besturen en Sociale Commissie. Zij hebben de afgelopen tijd het nodige bereikt, zoals het veteraneninsigne en de instelling van een veterandag. Eindelijk zijn er blijken van erkenning en waardering. Dat indertijd in Indië en in Nieuw-Guinea niet is bereikt wat velen voor ogen stond, is de veteraan niet aan te rekenen. Het had te maken met 'de te weinig realistische doelstellingen van de toenmalige Nederlandse overheid'. Nog steeds voelen veel Sobats zich verbonden met het Indonesische volk en met de papoea's. Corruptie, machtsmisbruik, schending van mensenrechten en zelfs vernietiging van een volk zien zij met grote zorg aan. Vis wees erop dat blijkens een publicatie in Checkpoint Nederlanders te weinig weet hebben van de geschiedenis over de jaren 1940-1965. Dat is zorgwekkend, 'niet omdat de geschiedenis zich herhaalt, maar wel omdat toekomstige generaties daar lering uit kunnen trekken.'

Nieuw beleid

Een nieuwe veteranennota is bij Defensie in voorbereiding. 'Wij gaan er vanuit dat de veteranenorganisaties hierbij breed betrokken worden. Bezuinigingen zijn ongetwijfeld nodig, maar de veteranen die vele jaren te weinig aandacht hebben

gekregen, verdienen geen verdere bezuinigingen op de huidige faciliteiten.'

Vis sprak zijn zorg uit over de reüniefaciliteiten, omdat veel kazernes worden gesloten. Dezelfde zorg bestaat ten aanzien van Militaire Tehuizen, waar veteranenorganisaties gebruik van maken. Het Veteranenplatform 'is een onmisbaar instituut voor alle veteranen. (...) Wij maken ons zorgen over de organisatie van dit platform. Bij de oprichting moest in vrij korte tijd een structuur worden opgezet. Deze is naar het inzicht van de VOMI niet meer van deze tijd. (...) Ons inziens dienen in

Contacten zijn er al met de Vereniging Nederlandse Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962 en de Bond van Wapenbroeders, en ook andere organisaties worden benaderd. Erkenning, zorg en nazorg zijn daarbij belangrijke thema's. Vis verwees daarbij naar het onderscheid dat in Groot-Brittannië wordt gemaakt tussen 'war-veterans' en 'veterans'.

Een punt van aandacht blijft in dit verband het Onderscheidingsteken Oorlogsvrijwilliger. Het feit dat bij de ministeriële beschikking van 21 september 1998 geen middelen zijn verstrekt om dit in te vullen, 'stemt



Luitenant-generaal A. van Baal en staatssecretaris C. van der Knaap luisteren aandachtig naar VOMI-voorzitter M. Vis.

het Platform alleen veteranenorganisaties lid te zijn die voor tenminste 50% uit veteranen bestaan. Voorts dient er voor een goede democratische besluitvorming een gewogen stemverhouding te komen, en dienen dagelijks bestuurders geen belangenbehartigers te zijn van een vereniging.'

VOMI-Nederland is, mede dankzij het werk van een werkgroep met als voorzitter de heer Bakker, een open organisatie geworden, met toekomstperspectief. Daar hoort ook samenwerking met andere organisaties bij.

ons teleur. Een ministeriële beschikking zonder ondersteuning om de uitvoering mogelijk te maken, is een huis zonder dak.' Het ongewenste gevolg is dat de veteranen nu zelf voor hun onderscheidingsteken moeten betalen.

Zoon van

De staatssecretaris C. van der Knaap begon zijn speech met uit te leggen waarom het veteranenbeleid zijn bijzondere aandacht heeft. Zijn vader diende zelf in Indië.

'Als zoon van een Indië-veteraan ben

SORBAT



De heer Gerard Determan werd vanwege zijn grote inzet voor VOMI onderscheiden als Lid van Verdienste. In een volgend nummer meer hierover.

Ik onder de indruk geraakt van de veteranencultuur die in Nederland wel degelijk bestaat. De veteranenwereld blijkt zeer divers, zeer omvangrijk en zeer actief. Ook het veteranenbeleid is volop in ontwikkeling. In tegenstelling tot vroeger wordt vandaag de dag veel gedaan om veteranen goede zorg te bieden. Nu is er wel brede maatschappelijke erkenning en waardering voor de inspanningen die veteranen hebben gepleegd. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het veteranenbeleid met grote regelmaat op mijn agenda staat. Zo is bijvoorbeeld het afgelopen jaar het veteraneninsigne ingevoerd en is het monument voor vredesoperaties in Roermond onthuld.

Dit en veel meer krijgt een plaats in de analyse die de net uit zijn functie getreden IGK, luitenant-generaal bd. Cees de Veer, van het huidige veteranenbeleid zal maken. 'Ook wil ik weten', aldus Van der Knaap, 'of het huidige beleid in de praktijk goed functioneert. In het voorjaar hoop ik de uitkomsten tegemoet te kunnen zien.'

U heeft namens de Nederlandse samenleving, met risico voor lijf en leden, onder vaak moeilijke omstandigheden ver van huis een belangrijke taak uitgevoerd. Daarom zal voor het eerst op 29 juni 2005 de Nederlandse Veteranendag gehouden worden. Deze veteranendag

heeft tot doel meer aandacht te geven aan de positie van de veteraan in de samenleving en daarmee het respect en de waardering, waar u recht op heeft, te vergroten. Als voorbereiding hierop zal ik op 11 februari aanstaande het Comité Nederlandse Veteranendag installeren. Het comité zal een breed maatschappelijk karakter kennen. Naast een veteranendeskundige, zit bijvoorbeeld ook iemand uit de journalistiek en uit het bedrijfsleven in het comité. Tevens zijn de gemeenten en provincies vertegenwoordigd. Ook het Ministerie van Onderwijs wordt, gezien de geringe historische kennis van veel jongeren, hierbij betrokken via een hoge functionaris. Wellicht is er een speciaal lesprogramma te ontwikkelen. Het is volgens Van der Knaap absoluut niet de bedoeling om met de Veteranendag de 5 mei herdenking te vervangen.

Indruk

'Hoe belangrijk het samenkomen en herdenken voor veteranen is, mocht ook onlangs mijn collega minister Henk Kamp ervaren tijdens de laatste herdenking bij het Indiëmonument in Roermond. Ik kan u vertellen dat de bijeenkomst op hem veel indruk heeft gemaakt. Over dit Indiëmonument heb ik goed nieuws. Defensie heeft met de stichting NIM afgesproken om voortaan niet alleen de kosten voor het kleinschalig onderhoud, maar ook voor het grootschalig onderhoud op zich te nemen. Daarnaast is afgesproken dat de overheid zorg zal dragen voor het eenmalig herstel van het bijbehorende Generaal Spoorpaviljoen. Over de verdeling van de kosten van het herstel wordt op dit moment nog gesproken met de gemeente Roermond. Maar ik kan u verzekeren dat er een oplossing komt.' Daarmee is de toekomst van het monument en de bijbehorende faciliteit zeker gesteld. 'Dat wordt nog eens versterkt door het onlangs door mij onthulde monument voor vredesoperaties in hetzelfde park te Roermond. De brug tussen oude en jonge veteranen is daarmee symbolisch geslagen.'

Het is volgens de heer Van der Knaap goed dat de VOMI ook nadenkt over toenadering tussen oude en jonge veteranen. 'Ik denk dat het verstandig is om nu goed na te denken over de wijze waarop de fakkel in de toekomst brandend kan worden gehouden, zonder dat daar-

bij afbreuk wordt gedaan aan de eigen identiteit. Door al die verschillende operaties waarin Nederlandse militairen sinds 1945 zijn ingezet, is het begrip veteraan steeds breder geworden. Elke groep heeft zijn eigen unieke karakter, zijn eigen herinneringen en ervaringen. Het is dan ook niet raar dat er zoveel verschillende veteranenorganisaties en reünistenverenigingen zijn. Dat onderschrijft de eigenheid en tekent de onderlinge specifieke verbondenheid.'

'Iedere veteraan, jong en oud, in welk verband ook waar naartoe uitgezonden, is een Nederlandse militair die de belangen van ons Koninkrijk onder bijzondere omstandigheden heeft gediend. Dat is het gemeenschappelijke. Door nu te streven naar meer samenwerking wordt de zichtbaarheid van de veteraan in de samenleving vergroot en wordt het gemakkelijker een positie te bewerkstelligen die de veteraan toekomt. U als VOMI draagt daar aan bij, waarvoor ik u wil bedanken.'

Canada tevreden?

In de vorige Gong (uitgave van onze Canadese sobats) schreef Siem de Boer onder de kop 'Lezers schrijven' dat de Canadese veteranen niet zo tevreden waren met de VOMI en dat zij zelf een veteranenclub aan het oprichten waren. Zoals altijd heeft ook hier de zaak twee kanten. Peter Vlierman stuurde mij een e-mail dat Siem de Boer een verkeerde indruk had gewekt omdat hij niet voor alle Canadese Veteranen kon spreken. Het blad SOBAT is heel lang het enige contact geweest tussen de Canadese Indiëveteranen. De Gong speelde daarbij een rol, maar uiteraard alleen maar bij de oud-4-2 R.I. ers. Peter heeft indertijd contact gekregen met Wiebe Terpstra, Henk Lammers, Ralph Nieuwenhuis en Jaap Rosloot, die hem geleidden naar de vrienden van 4-2 R.I. De afscheiding waarover Siem schrijft in de laatste Gong geldt zeker niet voor alle veteranen, zo schrijft Peter met nadruk. Waarvan akte.

Wij als redactie van de Gong proberen een front te houden in het belang van alle veteranen.

Naschrift redactie SOBAT
We kunnen concluderen dat men graag contact houdt d.m.v. de SOBAT. Het bestuur zal zich nader beraden om dit contact te verbeteren met Canada.

Op vrijdag 5 december 2003 hield de 1e Divisie '7 December' haar traditionele jaarlijkse bijeenkomst in de Frank van Blijnenkazerne te Apeldoorn. Deze begon rond kwart over negen met de ontvangst in de grote tenten op het terrein.

Samenkomst 1e Divisie '7 December'

Om 12.00 uur werd de herdenkingsdienst in de Grote Kerk geopend met een begroeting door Brigadegeneraal A.J.M. Strik, Plaatsvervangend Divisie Commandant, gevolgd door een samenzang met het zingen van het marslied '7 December'. Het "Nunspeets Mannenkoor" zong enkele passende liederen en het koperensemble van de Johan Willem Friso kapel speelde tevens enkele gepaste liederen. De openingsgedachte werd verzorgd door Aalmoezenier G. Wildring. Vervolgens werd het lied "Tibie Pajom" gezongen door het Nunspeets mannenkoor.

Aansluitend hield de Generaal-majoor L. Noordzij, Divisiecommandant, in de Grote Kerk een toespraak.

Hij herinnerde eraan dat op 1 januari 2004, de divisie, "the one and only", geschiedenis zou zijn. "De reorganisatie tot Operationeel

Commando '7 December' is in volle gang en zal op tijd zijn afgerond. Volgend jaar zal de herdenking door het Operationeel Commando onder mijn leiding worden voortgezet. (...)

Vandaag herdenken wij de militairen van de '7 December' Divisie en de zes Bewakingsbataljons - '7 December' die het leven lieten in voormalig Nederlands-Indië. Ook herdenken wij de andere militairen van de 1 Divisie '7 December' die het leven lieten bij latere vredesoperaties elders."

Een aantal aanwezigen heette de heer Noordzij speciaal welkom, onder wie een delegatie Indonesische veteranen onder leiding van Generaal-majoor drs. Soediro. Bij de delegatie hadden zich twee kolonels aangesloten die Generaal-majoor Sulandjana, de commandant van het militaire district Vijf-Siliwangi, vertegenwoordigen: Iskander en Anas Alwi. Ook de draagster van het Militaire Willemsorde mevrouw Mulder-

Gemmeke werd speciaal begroet en een groot aantal civiele en militaire autoriteiten. Onder hen de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie, de heer Annink, Chef Militair Huis van Hare Majesteit de Koningin, Lgen Blomjous, namens de IGK de Lkol Noordhoek, de Lgens b.d. Meines, Gitz en Gijsbers en de oud-commandanten van de divisie de Genms b.d. Messerschmidt (tevens Voorzitter van de Raad Toezicht Band Oud Strijders), Bruurmijn, Tjassens, Nicolai en Strik, en Luitenant-kolonel Dürst Britt. Helaas kon dominee Jense wegens ziekte niet aanwezig zijn.

Generaal-majoor Noordzij ging vervolgens in op de veranderingen bij de Nederlandse krijgsmacht. De voorgenomen ingrijpende maatregelen krijgen nu vanaf begin 2004 hun beslag. Eén daarvan is het opheffen per 1 januari van 1 Divisie '7 December'. Ondanks dit slechte bericht is er voor de traditieshand-

having voorlopig niets veranderd.

"De ere naam '7 December' blijft behouden door deze toe te voegen aan de nieuwe naam, dus het Operationeel Commando '7 December'. Deze nieuwe eenheid blijft ook het bekende en vertrouwde mouwembleem met het wapen van het oude Batavia en de letters EM dragen. De jaarlijkse '7 December'-herdenking zal worden voortgezet door het Operationeel Commando. Als bestuur van de Band Oud Strijders 1



SOBAT

Divisie '7 December' realiseren wij ons dat met het vorderen van de jaren verplaatsen moeilijker wordt. Wij overwegen daarom in de toekomst de herdenking op één locatie te organiseren. Dat zou de grote tent op de kasernie kunnen zijn. De herdenkingsdienst zal dan ook daar worden gehouden. Een grote verandering in vergelijking met de dienst in deze sfeervolle kerk. Dat vereist zorgvuldige besluitvorming. Wij zullen u daarom komend jaar benaderen om uw mening te pellen."

Er zijn, aldus de brigade-generaal, in 2003 belangrijke stappen gezet op weg naar een andere veteranencultuur in Nederland. "Dat was ook hard nodig! Ik heb al vele malen de verhalen gehoord over uw terugkeer uit voormalig Nederlands-Indië en de weinig hartelijke ontvangst toen in Nederland. Te lang heeft het uitblijven van erkenning geduurd voor de prestaties die u heeft geleverd en voor de offers die u in Nederlandse Dienst heeft gebracht. Uw moeizame strijd is echter niet voor niets geweest. De jonge veteranen plukken nu de vruchten van wat u heeft bereikt. Dat is ook één van de redenen waarom ik in mei dit jaar Indonesië bezocht heb. Als, in ieder geval in vergelijking met u, jonge veteraan, beschouw ik het als mijn taak de historische band met de Siliwangi Divisie, inmiddels omgevormd tot Militair District Vijf - Siliwangi, te bevestigen. Ik heb ondermeer in Bandung, op uitnodiging van de Commandant van Kodam V-Siliwangi, de Genm Sulandjana, de viering van de 57ste verjaardag bijgewoond. Ik ben zeer getroffen door de hartelijkheid waarmee ik ben ontvangen door de commandant, zijn staf en door de veteranen. Ik ben ook onder de indruk geraakt van de gastvrijheid van de bevolking en van het overweldigende landschap en de prachtige natuur van Java. Ik realiseer mij dat u veteranen, ook al waren de omstandigheden toen zeker anders, dat ook zo ervaren moet hebben.

Ik moet toegeven dat er momenten zijn geweest waarop ik, met uw verhalen in mijn achterhoofd, met een militaire blik naar het terrein keken heb en dacht, wat een gigantische mogelijkheden om hinderlagen te leggen en overvallen te doen. En genietend van de tropenavond voor het huisje waarin ik sliep in de buurt van Magelang op Midden Java, dacht ik, je zult hier maar 's nachts op wacht moeten staan. Ik vond het

beklemmend en kon mij op dat moment de angst die de wachtgebenden moeten hebben gehad, goed voorstellen. Het heeft mijn respect voor u alleen maar vergroot. Als ik nu naar uw verhalen luister, heb ik door deze reis veel meer "beeld en geluid" gekregen.

Veteranen, u heeft gestreden voor Vrede, Veiligheid en Recht. In deze grondslagen zijn in de loop van de jaren geen veranderingen gekomen. Ook de huidige militairen van de divisie staan hiervoor. Zij voeren op dit moment missies uit in ondermeer Bosnië, Afghanistan en Irak. Zij doen dat op een prima, professionele wijze. En daar zijn wij terecht trots op. En dat in landen waar we enkele jaren geleden nooit aan gedacht zouden hebben. De soort dreiging is veranderd, de inzetgebieden ook.

De kans dat er daarbij doden en gewonden vallen is aanwezig. Gelukkig zijn we daarvan dit jaar tot nu toe verschoond gebleven. In voorgaande jaren was dat helaas anders. Waar kunnen we hen beter herdenken dan temidden van collega's en oude veteranen die in min of meer vergelijkbare omstandigheden hebben verkeerd? Ik hoop daarom dat u zich ook onder de vlag van het Operationeel Commando '7 December' zult thuis voelen en dat de reorganisatie geen reden zal zijn om volgend jaar niet aanwezig te zijn. Ook dan reken ik weer op u."

Zoals in bovenstaande toespraak is vermeld kon Ds. Jense helaas niet aanwezig zijn. Wel zijn wij in het bezit gekomen van zijn, indien hij aanwezig was geweest, te houden toespraak, dat hierna dan ook geplaatst wordt.

Toespraak Ds. Jense

Ieder jaar rond 7 december gaan we in gedachten terug naar meer dan 50 jaar geleden. Naar onze Indische jaren als militairen van de 7 December Divisie. Veel ervaringen van toen hebben in ons aller leven een heel grote rol gespeeld. We zijn er niet alleen rond 7 december mee bezig. Soms iedere dag. Het begon al in Batavia, in Tangerang en Depok. Daarna de 1e Politie actie. We trokken verder over West-Java tot we bijna over het gehele gebied verspreid zaten. Alle onderdelen van de Divisie met een eigen bewakingsgebied. Daarbij waren nog twee bewakingsbataljons die, evenals wij, gevechtsoverdrachten kregen. Dat waren 5-8 R.I. en 5-10 R.I.

Op Noord-Sumatra werd 3-3 R.I. ingezet, 3-5 R.I. op Oost-Java, 3-11 R.I. op Celebes, Borneo en Midden-Java en 3-7 R.I. (Tiga-Toejoeh) dat naast bewakingstaken in Semarang werd ingezet in de zuidelijke richting naar Jogjakarta en in oostelijke richting. Tweeënveertig mannen van dat onderdeel verloren het leven. Veel van onze mensen zijn vooral op de wegen omgekomen. Er werd veel in konvooi gereden. Sommige wegen waren berucht. De weg van Soreang naar Tjilwidej was zo'n traject. Een dricotonner met drie man bewaking keert terug uit Bandoeng, waar gefourageerd werd. Na het passeren van een scherpe bocht opwaarts rollen er een paar grote stenen op de weg. Even daarna wordt het transport van achteren en van boven onder vuur genomen. Bij de eerste salvo's raakt de fourage-meester Cor Eggenkamp zwaar gewond. Hij vraagt nog om zijn rozenkrans en verliest kort daarna het bewustzijn. De chauffeur weet met een lek geschoten radiator en band door te rijden tot vlak bij Twiwidej, vanwaar snel hulp wordt geboden. Ze brengen de gewonde via een slechte weg vol kuller naar Bandoeng. In de loop van de avond sterft hij aan zijn verwondingen. Het eerste zware verlies van Compie Lima. De verslagenheid is groot.

Op 20 september 1947 was er bij de D-Batterij van 6 RVA een hevige schietpartij. Door de vijand zijn valkullen gemaakt en wegen opgebroken. Het begon met het beschieten van een carrier, die achtergelaten moest worden. 's Morgens vonden ze hem uitgebrand terug. Van gistermiddag 4 uur tot diep in de nacht duurde de beschieting. Klunder van 2-6 RVA werd zwaar gewond. Hij had een schot in de heup, schuin naar boven en dat was in zijn borst blijven steken. De dokter verwonderde zich erover dat de soldaat nog leefde. In een nabijgelegen kampong werden grote zuiveringsacties gehouden. 30 man speciale troepen deden er aan mee. Wij moesten onze wapens daarvoor afstaan. Gevangenen zijn meegebracht waaronder een leider. Zo hebben de speciale troepen van Lt. Spier ons vele malen niet alleen geholpen maar ook gered. Klunder heeft de ernstige verwondingen wel overleefd. Hij is voor verder herstel naar Nederland terug gegaan. Naast de ruim 568 gevallen van onze Divisie zijn er ook heel veel gewonden teruggekeerd. Wij gedenken hen, die hun verdere leven zijn

gehinderd gebleven door hun ernstige litlekens uit de strijd in Indië. Op 27 augustus heb ik ook gesproken in Leeuwarden bij het monument voor de 168 Friese gevallen in Indië en Nieuw-Guinea. Een indrukwekkend jaarlijks gebeuren. Na afloop stond een oudere vrouw voor me. Ze zei: "Ik ben de zuster van Jan Bos". Ineens zag ik die forse jongen voor me die op 3 september 1948 sneuvelde bij Tjiamis, samen met nog drie andere jongens van de A-batterij. Hun routine-patrouille kwam onverwachts tegenover een overmachtige vijand te staan, die poogde ons gebied te infiltreren. Die zuster van Jan pakte uit haar tasje een brief die ik 55 jaar geleden aan haar ouders had geschreven. Ik zag mijn handschrift. Ineens stond me weer alles levend voor ogen: de begrafenis, de andere jongens van de batterij die de gesneuvelde jongens droegen. Ik zag me zelf bij de grafkuil staan en ook hoe ik later zat te ploeteren op een brief naar Holland. Voor de ouders van Jan in Noordwolde. Die brief had zijn doel bereikt. Eén van de weinige stukken die getuigden van Jan's leven en sterven.

Weer staan wij bij de graven op de erevelden. Met grote dankbaarheid denken wij aan de oorlogsgravenstichting die tot vandaag voor alle erevelden op bijzondere wijze heeft gezorgd. Vandaag worden er ook weer bloemen gelegd namens ons. Koningin Wilhelmina heeft eens gezegd: "Naam voor naam, persoon voor persoon zal hun nagedachtenis bij ons voortleven". We zien alle gevallen van onze Divisie aan ons nog voorbij trekken, zoveel zijn het. Wij zien ook de ouders, familieleden, vrienden en kinderen. De meeste ouders zijn heengegaan, tot het laatst toe bezig met hun zoon in Indië. Namens ons allen legde onze huidige commandant, Generaal-majoor Noordzij, een krans op het ereveld Menteng Poelo te Jakarta. Moge zij allen rusten in vrede.

Hierna werd het gedicht "Weerspiegelingen" door mev. Annie Steenstra voorgedragen. Vervolgens zong het koor "Dank sei Dir, Herr", waarna de slotgedachte werd uitgesproken door Aalmoezenier G. Wildering. Als slotliet werd "Blijf bij mij, Heer" gezongen.

Bij het monument begroette Generaal-majoor Noordzij nog de Bevelhebber der Landstrijdkrachten levens Plaatsvervangend Commandant van High Readiness Force Hoofdkwartier Generaal-majoor Celie en Luitenant-generaal b.d. Tjassens. Verder heette hij in het bijzonder welkom Luitenant-kolonel Dürst Britt, zoon van wijlen Generaal Dürst Britt.



De heer Noordzij herinnerde eraan dat aan de gevallen in de afgelopen jaren de namen van 10 militairen van de 1 Divisie '7 December' die het leven lieten tijdens recente vredesmissies, moesten worden toegevoegd. Hij zei vervolgens:

"Vandaag staan wij ook stil bij het overlijden, 40 jaar geleden, van generaal-majoor H.J.J.W. Dürst Britt. Op 12 september 1963 overleed deze bijzondere commandant. Niet alleen was hij de eerste commandant van de '7 December' Divisie, meer nog was hij een bij kader en manschappen bijzonder geliefde leider. Hij werd op handen gedragen. Een militair waar wij allen een voorbeeld aan kunnen nemen. Hij stond aan de wieg - en was de eerste voorzitter - van de Band Oud-Strijders - 1 Divisie '7 December'. Dit initiatief, dat reeds in 1947, op de tweede naamdag van de Divisie, werd vormgegeven, was een belangrijke stap om de band tussen de veteranen en de 7 December Divisie in stand te houden. Het is een zeer

waardevol initiatief gebleken, niet in de laatste plaats in de jaren dat van overheidswege aan veteranenbeleid slechts pover inhoud werd gegeven. Generaal Dürst Britt is, ook nadat hij de divisie reeds lang verlaten had, populair gebleven onder de veteranen van 'zijn' Divisie. Ook al bestaat de 1 Divisie '7 December' over een paar weken niet meer, wij zullen hem blijven herinneren als de talentvolle, initiatiefrijke, geliefde, eerste commandant."

De Generaal-majoor besloot met de wens "u volgend jaar hier weer in goede gezondheid te mogen begroeten."

Na deze plechtigheid was er nog gerulme gelegenheid voor een informele bijeenkomst in de grote tent, alwaar velen gebruik maakten een gesprek te gaan voeren met de aanwezige Indonesische veteranen van de Silwangi-Divisie en enkelen van de TNI. Voor degenen die met het openbaar vervoer waren gekomen stonden de bussen weer gereed om een ieder weer naar het station van NS te brengen.

Als niet gediend hebbende bij de 7 December Divisie, doch wel als veteraan zijnde van het onderdeel (432e Bat. Inf.) en een uitnodiging te hebben ontvangen als redacteur van "Sobat", kon ik deze zeer waardige herdenking meemaken.

R. Grit.

Op 10 december 2003 vond een bijeenkomst plaats met veteranen van de Siliwangi-divisie. In de jaren 1946 tot eind 1949 stond in West-Java deze divisie tegenover de C Divisie "7 december" in haar onafhankelijkheidsstrijd tegen de Nederlanders.

Ontmoeting van veteranen

Nadat Soekarno, de latere president van Indonesië, en Hatta op 17 augustus 1945 de Republiek Indonesië hadden uitgeroepen, begon men met de opbouw van de strijdkrachten om de onafhankelijkheid af te dwingen. Op 20 mei 1946 werd de Siliwangi-divisie opgericht. Deze divisie had voornamelijk als gevechtsterrein West-Java en zo hebben vele Indiëveteranen met deze tegenstander te maken gehad.

delegatie van de Siliwangi-divisie een legendebezoek aan Nederland om onder andere de herdenking op 5 december 2003 in Apeldoorn bij te wonen. Daar werd door de leider van de groep, de oud Generaal Drs. K.R.T.H.H. Herman Soediro, een krans gelegd. Verder brachten zij bezoeken aan diverse legermusea en Bronbeek. De heer Leo van de Braken, van de Stichting Indonesiëreizen, trad gedurende de

Haar echtgenoot, de vroegere brigadecommandant van de Siliwangi-divisie en rechterhand van de bekende Generaal Nasution, was een aantal jaren geleden overleden. Brigadecommandant Kawilarang was onze tegenstander geweest op West-Java en later op Sumatra.

Emotionele ervaring

Na de spellen was het tijd voor het koud en warm buffet en tijd om met



De Siliwangi-divisie vindt thans haar voortbestaan in Kodam III / Siliwangi als een soort regionaal commando. Zoals de C Divisie "7 December" haar Band Oud Strijders heeft, heeft ook de Siliwangi haar veteranenorganisatie.

In mei 2003 was het 57 jaar geleden dat de Siliwangi-divisie werd opgericht, reden om de huidige commandant van de 1 Divisie "7 December", de Generaal-majoor L. Noordzij, met o.a. divisie-adjutant R. Boom en adjudant E. Falck van de Band Oud Strijders voor dit heugelijke feit uit te nodigen.

Het contact met de Siliwangi-veteranen was er ook al tijdens het veertig-jarig bestaan van de 1 Divisie "7 december" in 1996. Een aantal Indonesische veteranen waren hierbij aanwezig. Over het bezoek van de Generaal-majoor L. Noordzij aan Indonesië heeft u kunnen lezen in o.a. de Legerkoerier en Visie.

Tegenbezoek

Op uitnodiging van de commandant 1 Divisie "7 december" bracht een

veertien dagen dat de veteranen in Nederland waren op als reisleider. Als lid van de Raad van Toezicht van de Band Oud Strijders 1 Divisie "7 December" ontvingen mijn vrouw en ik een uitnodiging om aanwezig te zijn bij het officiële afscheid van de Siliwangi-veteranen op 10 december 2003. De bijeenkomst vond plaats in Brummen in de Vinkeweide in "Pete's Party Place" en stond in het teken van een Oud Hollands Feest. Om vier uur in de middag werden de Indonesische gasten, de stafleden van de 1e Divisie en enige Indië-veteranen, die verbonden zijn aan de Band Oud Strijders, door de kolonel Drs. P.L.M. Evers, Chef Staf van de Divisie, verwelkomd. De divisiecommandant Generaal Noordzij meldde zich iets later vanwege andere verplichtingen. We werden met koffie en gebak, dus niet de gebruikelijke kazernecake, ontvangen. Vervolgens werden er teams gevormd om aan de Oud Hollandse spellen te beginnen. Ik had het voorrecht om mevrouw Kawilarang in mijn team te mogen begroeten.

de Siliwangi-veteranen van gedachte te wisselen. Het is een enorme, soms emotionele ervaring om meer dan vijftig jaar teruggeworpen te worden in de tijd dat we als jonge mannen elkaar bevochten. De aanwezige Generaal Soediro wist zelfs nog te vertellen hoe ik met mijn peloton in de buurt van Tjiwaroe in een hinderlaag was gelopen. Hij was er bij.

Wat bijzonder opviel is de perfecte wijze waarop niet alleen de veteranen de Nederlandse taal nog spraken, maar ook de aanwezige echtgenotes. Bij het spelen van het Wilhelmus tijdens de herdenking in Apeldoorn werd duidelijk meegezongen.

Na het buffet kregen we een aantal optredens, begeleid door een voortreffelijk spelende band "Breezy". De Generaal Noordzij trad met zijn staf op in boerenkiel, pet en klompen en vertolkte een aantal Oud Hollandse liedjes, die ook door de gasten enthousiast werden meegezongen. Daarna een optreden van de Indonesische gasten die met liedjes

uit eigen land een extra Indonesische sfeer aan de avond gaven. Na een dansje en nog een karaoke optreden van enige zanglustige gasten en een toespraak en dankwoord van Drs. Soediro, besloot de Generaal-majoor L. Noordzij de avond met een dankwoord aan allen die hadden meegewerkt om deze dag te doen slagen en een wel thuis

aan een ieder. Mijn indruk van deze ontmoeting is, dat er bij de Indonesische veteranen geen enkele wrok bestaat ten opzichte van de Nederlandse jongens, die zij als tegenstander hadden. Zij beschouwen ons als broeders, zoals één van de veteranen mij vertelde.

Het verleden heeft al te veel slacht-

offers aan beide zijden gemaakt. Daarmee werd nog eens aangetoond dat er geen enkele behoefte is aan excuses, zoals sommige Nederlanders dat zouden wensen.

Ger de Jong, erevoorzitter VOMI Zuid-Holland Zuid.

Lid Raad van Toezicht Band Oud Strijders 1 Divisie '7 December'.

Ton Jorna, Indiëveteraan en bestuurslid van het Nationaal Indiëmonument in Roermond, sprak tijdens een bezoek aan dit monument de 35 leden van de toenmalige Indonesische Sillwangi-divisie met de volgende woorden toe.

Een waardige herdenking

Met de komst van u naar dit Nationaal Indiëmonument is een daad van goodwill getoond en een barrière doorbroken, die bestaan heeft vanaf onze strijd 55 jaar geleden. Een conflict dat ons aan beide zijde slachtoffers gekost heeft, die we nu al die jaren op deze plek op onze eigen wijze herdenken.

richt terugblikken op een tijd die niet de aangenaamste in ons leven was. Niet voor u, noch voor ons. Ik ben er van overtuigd dat uw komst naar deze herdenkingsplaats door de Nederlandse Indiëveteranen bijzonder op prijs gesteld wordt. Wij, als bestuur van dit monument, zijn het daar in ieder geval eenstemmig

jaren naar uw land togen, zo bent u vandaag hier op de plek die voor de Nederlandse Indië-veteranen heilig is. Wij reiken u vandaag oprecht de hand en hopen dat de banden die u met uw komst gesmeed hebt, nog heel veel jaren mogen blijven bestaan.

Ik ga u nu in het kort uitleggen hoe



Generaal Soedarto (TNI) en Generaal L. Noordzij (Commandant 1e Divisie '7 December').

Generaal Soedarto met zijn toespraak

U in uw mooie land, 16.000 km. hier vandaan, en wij hier in Nederland in de veteranenstad Roermond. En op deze plaats waar wij onze doden eren, bent u nu gekomen om hen ook te herdenken. Ik geloof namens alle Nederlandse Indië-veteranen te mogen spreken als ik zeg, dat wij uw grootse gebaar bijzonder op prijs stellen. Wij mogen ons dan nu ook als vrienden begroeten. Als dit, in deze wereld, tussen allerlei partijen die tegen elkaar strijden en gestreden hebben zou plaatsvinden, zouden de woorden vrede en verzoening beter tot hun recht komen dan vaak blijkt.

Wij zijn hier niet meer de toean besar van toen, maar wij zijn gelijkwaardige mensen die ook gelijkge-

over eens. Ik heb gedurende de jaren 1945-1949 tegen u als eenvoudig soldaat gevochten en misschien hebben wij gedurende de vele bloedige militaire schermutselingen die toen hebben plaatsgevonden, wel eens oog in oog tegenover elkaar gestaan. Dat staan wij vandaag wederom. Nu echter zonder geweer, bamboeroetjing of kris. Nu met de oprechte wens om te kunnen zeggen: soedah. Wij waren beiden een instrument van onze regering en hebben gedaan wat zij besloten. Of dat altijd verstandige beslissingen zijn geweest, zullen we vandaag niet aan de orde stellen. Uw komst hier naar toe is dat in ieder geval wel. Zoals vele duizenden van ons, na die vreselijke oorlog, in de loop der

dit monument hier gekomen is en waarom juist hier in Roermond. Ik zal u daarna rondleiden en de symboliek van verschillende uitbeeldingen nader verklaren. Helaas is mijn Behassa Indonesia niet meer van dien aard dat ik dit in uw taal kan doen. Op de Indische pasar misschien nog wel, doch hier valt vandaag niets te lawarren en nemen wij de prijs die voor de hand ligt, te weten: wederzijdse hartelijkheid en genegenheid.

Ik wens u namens mijn bestuur en vele Nederlandse veteranen een hartelijk verblijf in ons land toe, een voorspoedige reis terug naar uw mooie Indonesia en vooral vandaag hier een broederlijke en waardige herdenking."

De titel luidt 'Noodzakelijk Kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland'. Het had beter kunnen heten: niet-bestraf-fing. Want de schrijver-onderzoeker Joggli Melhuizen levert hier de onthulling van een nationaal schandaal. Misschien nog beter: een cluster van schandalen.

Wat een boek! Bijna 900 bladzijden. Juridische uiteenzettingen (Voor niet-juristen een vrij zware opgave, helaas) over de "rechtsuitoefening" bij de Politieke Rechtspleging Afdeling Collaboratie (PRAC), economisch, wel te verstaan. Reeds in mijn bespreking van Klemanns "Nederland 1938-1948" met als ondertitel "Economie en Samenleving in jaren van oorlog en bezetting" uit 2002, gewaagde ik van mijn verbijstering over de enorme mate van collaboratie in Nederland in de jaren 1940-1945. Dit boek overtreft helaas mijn ont-zetting. Hier geldt: "de helft was mij nog niet aangezegd". Mijn ergernis en woede trof in het bijzonder de hypocriete wijze waarop deze vorm van collaboratie op schier elk terrein van de samenleving werd afgedaan. De gerechtelijke instanties van de Bijzondere Rechtspleging werden door de overheden en soms zelfs door de medewerkers van deze Bijzondere Rechtspleging zelf op alle mogelijke manieren tegengewerkt. Het motto van de uitermate zwakke bestraffing en goedpraterij van de economische collaborateurs van het hoogste balkon der Nederlandse oorlogssamenleving luidde permanent: "Wij (als natie) hebben deze gecollaboreerd hebbende megabe-drijven en hun opportunistische bazen nodig voor de instandhouding van de Nederlandse economie en de wederopbouw van ons door de oorlog zo ernstig verwoeste land. De auteur van dit weliswaar moeilijk te verwerken maar excellente werk zei in een TV uitzending terecht: "De eindconclusie van deze studie kan niet anders luiden dan: "Misdad loont". Melhuizen merkt in zijn briljante proefschrift op: "De Bijzondere Rechtspleging, en in het bijzonder de PRAC, strafte de groen-teboer om de hoek en liet de grote vissen zwemmen". Hij had mijns inziens met evenveel recht kunnen stellen dat de berechting van de grote economische collaborateurs uit de jaren 1940-'45 een school-voorbeeld was van klassejustitie. List, bedrog en juristerij waren in deze berechting usance. Terwijl de kleine visjes werden opgeborgen in zompige aquaria, zwommen de grote haaien binnen de vaderlandse ambtenarij, de captains of industry,

machtige reders, scheepsbouwers, aannemers, wetenschappers, politieke voormannen, plus allen die met en onder hen zich bewogen in vrijheid verder. Helaas hoeven wij geen voorbeelden te geven van het bevoordelen van hooggeplaatste personen of bedrijven, want de collaboratie met de vijand was in deze kringen schier algemeen. Er werd gedurende de bezettingsjaren volop voor de Duitsers gewerkt, op zeer grote schaal: er werden voor de vijand oorlogssche-pen gebouwd, munitie gemaakt, wapens gegoten, verdedigingswer-ken aangelegd. Er werd op alle ter-reinen met de vijand samengewerkt. De vijand werd van alles voorzien. En er werd aan dit alles veel geld

verdiend. Om der wille van het smeer likte de kat de kandelaar. Geld stinkt nooit, en kleine stelen maar grote stelen het meest. Melhuizen brengt dit meesterlijk in beeld. Ik wil u dit boek van harte aanbeve-len. Weliswaar zal het u vele illusies ontnemen, doch de waarheid wordt u geopenbaard. En dat kan een grote winst betekenen. Een gewaar-schuwd man telt altijd nog voor twee.

J. Zwaan

Joggli Melhuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische (collaborateurs) collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Een proefschrift. (Cum laude beloond. En terecht). Een volumineus boek, 880 pagina's, prijs euro 45,00. Een uitgave van uitgeverij BOOM (Tel. 020-6226107, fax 020-6253327. Gebonden en geïllustreerd ISBN: 90 5352 883 0. 2003.

Oorlogsaffiches 1940-1945

In het fraaie boek vol kleurige affiches, getiteld V=Victorie, Oorlogsaffiches 1940-1945, geven René Kok en Erik Somers een goede indruk van de oorlogs-beeldpropaganda in Nederland en Indië. Jarenlang beheerde ik als archivaris van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (toen RIOD, nu NIOD) de rijke verzameling affiches uit de Tweede Wereldoorlog, die later nog is uitgebreid. Lang heb ik het betreurd dat een breed publiek hier geen kennis van kon nemen. Nu is het eindelijk zover. Met gebruikmaking van uitstekende reproductietechnieken is er een zorgvuldig gemaakte selectie van 150 affiches uit de immense verzameling in boekvorm uitgebracht. Het is een kleurige en artistiek verantwoorde uitgave geworden, met deskundige en gewetensvolle toelichtingen. Neem er kennis van. Het is de moeite waard! Hulde aan de samenstellers/auteurs, die als mijn opvolgers bij het RIOD/NIOD deze uitgave mogelijk maakten. Een door mij vele jaren gekoesterde wens is hier op sublieme wijze gerealiseerd. Bedankt René en Erik.

René Kok en Erik Somers, V=Victorie, Oorlogsaffiches 1940-1945. Met een introductie van J.C.H. Blom, directeur van het NIOD. Uitgeverij Waanders, Zwolle. Prijs € 19,50. ISBN 90 400 8893 4.

Drie keer de letter A: Asia (Jahaja, Asia pelindoeng en Asia pemimpin (Japan is het Licht, de Beschermers en de Leider van Azië). Affiche uit 1942.



In Padang staat een zeer bijzonder monument. Waarschijnlijk is het niet zo bekend. Het is namelijk een erbetoon aan de Nederlandse soldaten, die gesneuveld zijn bij de eerste en tweede politionele actie.

Veteranenmonument Padang

De Opmaat-02-reis voor oudveteranen van Aurora die op Sumatra werd gehouden heeft dit monument opgenomen in het reisprogramma. Op 3 maart 1997 stonden de deelnemers aan deze reis voor dit prachtige monument om een krans te leggen voor hen die vielen om de rust in Indonesië te herstellen onder vaak zeer moeilijke omstandigheden.

De prachtige krans gemaakt van orchideeën en het woord "Sobats", een simpele groet aan hen die vielen, spreekt boekdelen of het nu slaat op de Indonesiërs of Nederlanders. De kleine plechtigheid werd afgerond met het voorlezen van twee coupletten van "The Captives Hymn" (Het lied van de gevangenen van Margret Dryburgh 1890-1945 Palembang).

Voor onze dierbaren bidden wij
Wees Gij dag en nacht hun Hoeder
Vrijwaar hen van elk gevaar
Houd alle bezorgdheid verre
Dat zij ons aan Uw zorg toevertrouwen
Weten dat gij onze smarten deelt

Moge de dag der vrijheid dagen
Vrede en recht opnieuw ontstaan
Geef dat volkeren die U beminnen
Over heel de wereld broeders zijn
Door lijden gelouterd, opnieuw geboren
Uw Koninkrijk zien komen op aarde.

Verzoening

De 50 gevallen die hier begraven werden zijn overgebracht in 1962 naar het Ereveld Leuwigajah te Cimahi, waar zij zijn herbegraven in vak IV.

Het initiatief is genomen door Achmad Tahir (Letjen TNI-Ad Purn) en is bevestigd door de burgemeester van Padang. Het monument is ontworpen door de kunstacademie SMSR Padang.

In een brief van 30-07-'84 van de heer Amran Usman gericht aan de Nederlandse Ambassade in Jakarta - hij was één van de initiatiefnemers, de naam van Achmad Tahir wordt in deze brief niet genoemd - deelt hij mee dat zij op de plaats van het

oude ereveld in Padang bezig zijn met "de oprichting van een monument ter nagedachtenis aan hen, zowel van de Nederlandse zijde als van de Indonesische zijde, die in de strijd hadden deelgenomen, welke plaats vond in Padang en omstreken in het bijzonder en in het gebied van Sumatra's Westkust in het algemeen. Namelijk gedurende de eerste politionele actie van 21 juli 1947 en de tweede politionele actie van 18 december 1948."

"Als symbool van verzoening en ter ere van de gesneuvelden, die zich heroïek hadden gedragen gedurende de gevechten, zijn wij van plan de namen der gesneuvelden, zowel van Nederlandse zijde, namelijk de Nederlandse Militairen van de K.L. (Koninklijke Landmacht) en het K.N.I.L. (Koninklijke Ned. Ind. Leger) als van de Indonesische strijders op een marmeren plaat te laten graven ten behoeve van het monument."

De ambassade heeft via de Oorlogsgravenstichting gezorgd voor de namen van de Nederlandse strijders en deze staan vermeld. Merkwaardig is dat het plan om ook de Indonesische namen te noemen niet is uitgevoerd, hun namen ontbreken. Omtrent het hoe en waarom lasten wij in het duister.

De onthulling heeft op 17 augustus 1984 plaats gevonden. De eerste steen is gelegd door de gouverneur van West-Sumatra, Ir. H. Azwar Anas. Volgens de gegevens op het monument is dit 23 augustus 1984. Heden bekleedt hij in het huidige kabinet de functie van Coördination Minister for People's Welfare. Het monument staat aan Jl. Jeneral Sudirman, tegenover het kantoor van de gouverneur op het terrein Departement Pendidikan Dan Kebudayaan, Kantor Wilayah, Sumatra Barat (de residentie van de gouverneur). Waar ook het oude ereveld was gelegen, voordat dit verplaatst werd naar Cimahi op Java. Aan de voorkant een muur met de 50 namen, rang en legernummer.

Met daarboven het opschrift: "Deze soldaten zijn hier gesneuveld tijdens de eerste en tweede actie" en daaronder: "Deze soldaten waren hier begraven". Daar achter een beeldhouwde sokkel met oorlogstaferelen met aan de achterkant de gegevens van de initiatiefnemers. Er moet op de sokkel nog een tweede tekst staan, gesteld in het Minangkabau, de taal die gesproken wordt in West-Sumatra.



*Het monument te Padang.
(Zie voor verdere beschrijving onderstaande)*

Dit is een zgn. "Pantun", een versvorm die bij de Minangkabau wordt gebezigd. In het Bahasa Indonesia luidt de tekst: "Menangkat batang tertanan, esa hilang dua terbilang, terbupur lalu tergeletak parah". Een exacte vertaling van dit vers is erg moeilijk te geven, maar het komt er op neer dat deze soldaten doorgingen ondanks de moeilijke omstandigheden en moedig voor het vaderland zijn gestorven. De afbeeldingen op de sokkel spreken voor zich.

Op de achterkant van de sokkel staat: Monumen Saku Kepahlawanan

Pandan Kota Tercinta Motto
Mambankik Batang Tarandam
Aso Ilang Duo Tabilang
Tabujua lalu Tabalintang patah
Dit zou een verkorte "pantun" zijn
van hierboven.

Mijn beschrijving

Achter de marmeren plaat-muur met de namen van de gesneuvelden is een sokkel met oorlogstaferefen. Hieruit rijst een afgeknotte Lotusbloem, waar weer een afgesneden stengel uitkomt, als het afgesneden leven van hen, die abrupt door oorlogsgeweld omkwamen. Gegroepeerd om een vierkante kolom met op de top de Garuda met de Panca Sila, op de banderol "Bhinneka Tunggal Ika" (eenheid in verscheidenheid) het wapen van Indonesië. Het geheel opgetrokken in gele baksteen.

Aanvullende informatie

De heer Neumann is de man die Van der Sluis attent heeft gemaakt op dit monument. De heer Van der Sluis deelde mee dat de afbeeldingen beginnen bij de overgave van de Jappen en eindigen met de Merdeka.

Het ereveld in Padang is in 1962 opgeheven. De stoffelijke resten zijn op Java op de bestaande erevelden herbegraven, zoals het ereveld in Medan "Perkuburan" in 1966 naar Cimahi Leuwigajah. De Oorlogsgravenstichting is op de hoogte van dit monument. Maar om statutaire redenen kunnen ze zich alleen bemoeien met het onderhoud van erevelden. Verder weten zij niets.

De heer Van Horn heeft indertijd de overdracht gedaan aan de TNI. Daar deze bij de overdracht vertikte om de Nederlandse vlag naar beneden te halen, is hij 'vergeten' die te hij-

sen. Zijn schoondochter Marijke van Horn-van Raalten heeft in april 1997 een boekje uitgebracht

"Zonsopgang en Ondergang in Padang en Bankinang, gedenkboek 1942-1945". Zij is ook erg geïnteresseerd in het verhaal achter dit monument. Daar haar schoonvader is overleden kan zij hierover niets vragen.

Op de namenlijst komen veel Zeeuwen voor. Het schijnt dat het Zeeuwse regiment hier heeft gelegerd.

Ik houd mij aanbevolen voor iedere opmerking of aanvulling op dit monument om het te kunnen completeren.

Wim Hamel, Churchillaan
18, 2215 TJ te Voorhout.
Tel. 0252-210679.

"De lijst met namen" van de gesneuvelde militairen op het veteranen monument te Padang. Deze soldaten hier zijn gesneuveld tijdens de eerste en tweede actie (Nama Nama tentara Sekutu Yang Tewas di Sumatra Barat Selama agresi 1 dan 2).

Links

A. den Boesterd, sold., 260728063; G. van Schooneveld (afkomstig uit Rolde), sold., 270126001; C.J.A. v.d. Sneepe, sold., 201010003; J.A. Bastiaens, sergt., 111116000; J.W. v.d. Heyden, sld. 1e kl., 250715001; S. Klaassen, sold., 171016000; J. Coenen, sold., 221126000; A.C.M.H. Teurlings, 261214001; G.T. Unepetty, sold., 4457a (KNIL); A.H.A. Kolen, sld. 1e kl., 250130000; A. Sits, sld. 1e kl., 221120004; A.J. Berenman, sld. 1e kl., 240316001; E. Arendse, sergt., 240406000; B. Kooman, sergt., 100707000; F.A. Gummink, korp., 231024001; H. Daanen, sold., 210425002; J.H. Eikhoudt, sold., 260426003; J.W.M. v.d. Velden, sold., 250903170; M. Davelaar, sld. 1e kl., 210703001; D. v.d. Weerd, sld. 1e kl., 231106000; A.H. Soeteman, sold., 161030001; H. Harmsen, sold., 261231000; P.C. v.d. Vlucht, korp., 190826000;

Rechts

H. Plantenga, sold., 220300004; H.S. Weerts, sold., 231117000; L.O. Voogdt, sold., 270321001; H.V. v.d. Berg, korp., 200410002; M.A.G. den Wijngaart, sold., 250702001; E. Penters, sold., 260904206; G. v.d. Speck, korp., 270529105; A.H. van Gent, sold., 280316003; H.B. Jager, sold., 230126005; A.H. Hermsen, sld. 1e kl., 240713002; L.J.H.M. Berden, sold., 270310007; Schunkel, sld. 1e kl., 230523000; W.J. Deeteren, sold., 250515218; M.F. Blauw, 2e Luit., 200130006; Stolker, sergt., 94689 (KNIL); Djoeri Jav. Sid., (KNIL); Kostari, Jav. Sid., 11299A (KNIL); H.K.M. Beukers, Off.v. Gez. 1e kl., 110318001; A. van Sprunkeel, Sergt. Maj., 25089 (KNIL); H. Bergman, korp., 310900044; W.J. Valentin, korp., 50409 (KNIL); K. Stokking, sold., 5824 (KNIL); B. Blom, sergt., 315104547; E. Thulmann, sold., 4792A (KNIL);

Deze soldaten waren hier begraven (Tentara Tersebut Diatas Berkubur di Lokasi Ini).



De plaat met namen van de gesneuvelden.

*De vereniging VOMI Noord-Brabant West ontving van de
Ambassadeur van de Republiek Polen de heer Jan Michalowski een
uitnodiging voor de begrafenis van de Poolse bemanning van de
bommenwerper Lancaster, die op 13 juni 1944 is neergeschoten.
Het was een van de plechtigheden van eind oktober 2003.*

Herdenkingen in Brabant

De eerste plechtigheid vond plaats op 25 oktober 2003 te Breda. Wij werden in Breda vertegenwoordigd door 16 man, met levensgezellen. Onze vlag en vaandel (standaard) waren aanwezig. Het geheel begon met een gezongen H. Mis, die in het Pools/Nederlands werd opgedragen op een in Nederland bijna vergeten manier. De lijkstaf is gedragen door luchtmachtkadetten van de KMA, zowel in de kerk als op de Poolse begraafplaats. Het geheel werd bijgewoond door de Poolse minister van veteranzaken (let wel: minister van veteranen). Zijn naam is mij helaas ontschoten. Tevens was aanwezig de enige Pools overlevende van deze crash. Daarna koffie met cake in "de koe". Het weer werkte mee, terwijl er regen en storm was voorspeld.

Bevrijding

Op zaterdag 26 oktober 2003 waren wij 's morgens weer present voor de herdenking van de 59e Jaardag van de bevrijding van Breda door de 1e Poolse pantserdivisie. Deze herdenking op het Pools Militair Ereveld werd vooraf gegaan door een H. Mis in het Pools, waarna wij ons aansloten bij de Poolse vaandelwacht. De overige veteranen namen plaats onder de afgevaardigden van de nieuwe huidige 1e Poolse pantserdivisie uit Sakopane, die hiervoor was overgekomen uit Polen.

Verder de nodige hoogwaardigheidsbekleders van Marine, Luchtmacht en andere legeronderdelen en tevens nabestaanden uit Polen. Nederland was er zowel civiel als militair aanwezig met Luchtmacht, Landmacht, KMA en veteranen organisaties.

Aansluitend de herdenking op het Poolse Erehof Ginneken (sinds 1942 bij de gemeente Breda) bij de daar begraven 83 Poolse gevallen. Na de toespraak en eerbetoon legden de kinderen van de oorspronkelijke Poolse lagere school uit Ginneken

op elk graf een bloemstuk. Deze graven zijn door de kinderen van de lagere school geadopteerd.

Wij hebben het droog gehouden tot na de koffie met een broodje in "Vlanten" en daarna stortregende het.

Op maandag 27 oktober 2003 hebben wij met onze traditionele erewacht gestaan met krans en bloemlegging, iets wat wij doen in samenwerking met andere veteranenverenigingen, onder één commando bij de herdenking van de bevrijding van Bergen op Zoom en de omgekomenen. Eerst nabij de kerk op het Thaläplein bij het monument voor omgekomenen 1940-1945, de plaque voor de gevallen in Nederlands-Indië 1945-1962 en de plaque voor de omgekomen Nederlandse burgers in het voormalig Nederlands-Indië (thans Indonesië). Een ieder legde zijn bloem neer waarvoor hij was gekomen.

Hierna naar het bevrijdingsmonument nabij het A. van Duinkerkenpark, waar de bloemen en kransen werden neergelegd voor de bevrijding van de stad.

Vervolgens naar het Canadees oorlogskerkhof voor het leggen van bloemen en kransen bij de gevallen voor de bevrijding van Bergen op Zoom. Hierbij was aanwezig The Royal British Legion Antwerp Branch groep Bergen op Zoom en Eindhoven. Na het beëindigen van deze plechtigheid naar het er naast gelegen Brits oorlogskerkhof voor een gelijkwaardige herdenking van de Engelse gevallen. Hierbij was ook het Brits graven comité aanwezig.

In het woord van dank, gesproken door Pieter van der Velde als burgemeester van Bergen op Zoom, gaf hij aan dat het volgend jaar 60 jaar geleden is dat Bergen op Zoom bevrijd is. De gemeente wil hier bijzondere aandacht aan besteden. Hij heeft nu reeds opdracht gegeven

om dit gedenkwaardig moment met alle betrokkenen te gedenken en of vieren.

Monument

Op dinsdag 28 oktober 2003 vond een onthulling plaats van een monument voor de gevallen in Nederlands-Indië uit Chaam in de gemeente Alphen-Chaam. Dit had voor ons een bijzondere betekenis, daar de betrokkenen goede bekenden waren, zowel in Indië als hier.

Deze plechtigheid was door zijn eenvoud en woorden een verrijking voor herdenken. Voor alle sprekers is hier een woord van oprechte dank op zijn plaats. In het bijzonder aan dominee mevr. Ten Thije (een jonge vrouw die zich in de tijd van 1945-1962 heeft verdiept), burgemeester Van Campenhout, de toenmalige commandant Coerse, namens de veteranen de heer De Bie, die de heer Aarts verving wegens ziekte. Het was een werkelijke verademing voor herdenken. Na het officiële gedeelte was er een bijeenkomst in "De Loco" met koffie en een broodje. Tevens was hier een kleine tentoonstelling over Indië, waar persoonlijke dingen van de gevallen te zien waren. Ook hier waren de weergoden ons goed gezind.

M. van Aalten, Breda.

Rectificatie

Op pagina 8 van "Sobat" Nr. 92 is abusievelijk een verkeerde naam vermeld in het artikel "VOMI onderscheidingen SOBAT december 2003".

Dit had moeten zijn: dhr. H.J. Hillerstrom

Onze excuses hiervoor.

Op zaterdag 25 oktober 2003 vond te Nieuwstadt de dertigste en tevens de laatste herdenking plaats voor onze gesneuvelde en overleden kameraden van 4-6 R.I. (De Bokkerjders).

Herdenking en onderscheiding



Jan Bemont als lid in de Orde van Oranje Nassau.

Na de herdenking werd in het gemeenschapshuis onze voorzitter van 4-6 R.I., Jan Bemont, in het bijzijn van 225 veteranen van 4-6 R.I. Koninklijk onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij kreeg de onderscheiding voor zijn werk voor de reünie-commissie van

4-6 R.I., waarvan hij sinds 1968 lid

en sinds 1991 voorzitter is. In die functie organiseert hij de jaarlijkse bijeenkomsten van het bataljon (Limburgse Jagers), onderhoudt contacten met onder meer zusterorganisaties en verzorgt de ledenadministratie. Ook is hij uitgever en redacteur van het blad "De Bokkerjder" en is medeorganisator van de plechtigheden ter ere van de gesneuvelde militairen.

Verder is hij 10 jaar lid en kerkwacht bij de parochie Sint Martinus te Venlo.

Reünie comité 4-6 R.I.



Burgemeester Schrijen van Venlo met zijn toespraak en zal even later de heer Bemont de onderscheiding met versierselen opspleiden.

Landelijke Veteranendag

De Stichting "Dametin" (Dalen met Indië) organiseert op zaterdag 3 juli 2004 voor de tiende keer de Landelijke Indië - Nieuw-Guinea Veteranendag in Dalen (Dr).

De deelnamekosten zijn 15.00 Euro per persoon. Daarvoor krijgt u koffie met cake, een lunchpakket, consumptiebonnen en een nasi-maaltijd met frisdrank naar keuze of bier.

Een militaire kapel zal voor de muzikale omlijsting zorgen en in het centrum van Dalen zullen er weer dver-

se activiteiten worden georganiseerd.

Het is van groot belang te weten hoeveel gasten er op 3 juli 2004 verwacht kunnen worden. Er wordt aan u dan ook het vriendelijke verzoek gedaan om het aanmeldingsformulier z.s.m. ingevuld te zenden aan Stichting Dametin, Schoolstraat 10, 7751 GJ te Dalen.

Na ontvangst van het formulier wordt u een bevestiging van inschrijving toegezonden waarbij u

tevens wordt aangegeven op welke wijze u de kosten kunt voldoen.

Aan de 10e reünie voor Indië- en Nieuw-Guinea veteranen proberen wij, vanzelfsprekend, een extra feestelijk tintje te geven. Wij zijn daarom druk doende een aansprekend programma voor u samen te stellen. De 10e reünie is de laatste grootschalige bijeenkomst van Indië- en Nieuw-Guineaveteranen in Dalen. Zonder steun van het Ministerie van Defensie is het ons niet mogelijk een dergelijke reünie voor de 11e keer te organiseren, maar

Een bijzonderheid is het verschijnen van een rijk geïllustreerd boek ter gelegenheid van 10 jaar veteranendagen in Dalen, geschreven door de historicus H.D. Minderhoud. Tot 1 mei 2004 bestaat de mogelijkheid om bij voorinschrijving één of meerdere boeken te reserveren voor de prijs van 15.00 Euro per stuk.

VOOR MEER INFORMATIE:

G. Rotman, voorzitter,
tel. (0524) 551337
A. Warringa, penningm.,
tel. (0524) 551873
A. Sniijders, bestuurslid,
tel. (0524) 551786

AANMELDINGSBON

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Aantal personen Tel.

Onderdeel
meldt zich aan voor de Landelijke Veteranendag op zaterdag 3 juli 2004 in Dalen. Na acceptatie wordt mij ter bevestiging de enveloppe, voorzien van postzegel en adres, per omgaande retour gezonden met nadere gegevens.

Ik kom met: 0 eigen vervoer 0 trein
Duidelijk aangegeven wat gewenst is

Datum:

Handtekening:

Stichting Dametin, Schoolstraat 10, 7751 GJ te Dalen.

In ons Juninummer 2003 van Sobat beschreef sobat Men van de Wetering zijn worsteling met schuldgevoelens. Bij een ongelukkig schietincident was Martinus Buijs door een kogel uit zijn geweer gedood. Een half leven later kwam hij na bemiddeling van Marianne de Jong in contact met de familie van het slachtoffer. Dat leidde tot de volgende reactie van Luitenant-kolonel drs. Charles Jansen.

Bevrijd van schuld

"Ik heb zelf het gevoel dat tussen de beide heren Buijs (Herman en zijn oom) alsook mijnheer van de Wetering open en eerlijk en daardoor op een prettige wijze een gesprek heeft kunnen plaatsvinden. Zoals ik wel verwacht had speelden de emoties soms op, maar dat is natuurlijk ook best te begrijpen. Ik moet bekennen dat ik zelf door het hele relaas ook niet onberoerd gebleven ben. Het is ook nogal wat, een indrukwekkende en aangrijpende geschiedenis. Als ik mij realiseer dat zo een tragisch ongeluk na zo'n lange tijd nog zo'n impact kan hebben op de betrokkenen en ook op de mensen daaromheen, dan weet je ook welke invloed hedendaagse rampspoed, ongelukken en oorlogs-geweld nog zal hebben op onze generatie en die van onze kinderen. Ik heb ook de indruk dat ik de aanvankelijke "achterdocht" in de richting van Defensie heb kunnen wegnemen. Dat is ook de reden dat ik maar gewoon kopieën van de stukken heb achtergelaten.

Eerlijkheid duurt toch het langst. Het is zeker waar dat Defensie in het verleden wel eens krampachtig reageerde op verdenking van verdoezeling of verdraaiing, zoals bijvoorbeeld in de zaak Ova/Spijker, maar daar was in de case toch geen sprake van, waarom ook, Defensie zou er geen belang bij hebben gehad (hooguit de wachtcommandant destijds, die duidelijk in gebreke was). We hebben de brief van Defensie aan mevrouw Buijs uit 1947 niet meer, maar die zal ongetwijfeld geen nadruk hebben gelegd op het feit dat het ongelukkige schietincident met eigen vuur te maken had. Dat geloof ik best.

Sneuvelen in gevechtsonstandigheid, door vijandelijk vuur, had zeker in die tijd een hogere status of prestige, als je in die termen hierover kunt spreken. Het verlies is er natuurlijk niet minder om, maar in het perspectief van die jaren kan ik

mij wel voorstellen dat in de formele brief aan de weduwe is getracht het leed niet groter te maken dan het al was, ook al weten we nu dat zo'n poging contraproductief is. Maar helaas beschikken we niet meer over die brief. Wel over andere bronnen. Deze blijken onverbloemd de ware toedracht te vermelden en vormen tezamen toch een ondubbelzinnig beeld van het ongelukkige en tragische schietincident waarbij Mattheus Buijs om het leven kwam.

Geen schuld

De gevoelens van schuld bij de heer van de Wetering kan iedereen begrijpen. Ik wil hem daarvan nogmaals namens Defensie vrijpleiten. Ik ben geen jurist, maar naar mening treft hem geen blaam in de zin van doodslag of grove nalatig-

heid en zeker niet na al die jaren. Een strafrechtelijke procedure is, kan en zal niet aan de orde zijn. Dat hij zich desondanks voortdurend gewetensvol over de zaak wil bezinnen siert hem. Vele anderen hadden in die situatie op 4 Januari 1947 wellicht hetzelfde gedaan, hun plicht. Dat hij de pech had op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn, wil en kan ik hem niet aanrekenen. Hoe tragisch en verdrietig de gevolgen ook voor Mattheus Buijs en zijn nabestaanden. Na al die emoties en ter afsluiting van het gesprek was er een heerlijk bord snert, dat ik zeer op prijs stelde. Tot slot, als er nog vragen zijn dan hoor ik dat wel."

Lkol.drs.Charles Janssen.

De heer Van de Wetering reageerde als volgt op dit schrijven:

4 Januari 1947, 5 November 2003

"Een periode van ruim 57 jaar gelopen met schuldgevoelens terwijl ik geen schuld had, is voor mij een loodzware last geweest. Wat gaat er door je heen als je na jaren je vroegere dienstmaten ontmoet op een reünie, die niet weten wat de ware toedracht van het gebeuren is geweest?"

Aan dit alles is op 5 November j.l. een einde gekomen. Na bemoeienis van Marianne de Jong en Jan Verdonschot mocht ik op 10 April j.l. een ontmoeting hebben met familie Buijs in Nieuw Vossemeer. De eerste ontmoeting vond plaats in goede verstandhouding en begrip, zeker toen ik het ware verhaal had verteld over het gebeuren op 4 Januari 1947.

Dit alles kreeg een vervolg. We wilden van het ministerie van Defensie weten hoe het kwam dat dit heeft kunnen gebeuren.

Dit vervolg kwam op 5 November j.l. met een ontmoeting van een vertegenwoordiger van Defensie namens Lt.Kolonel C.J.Janssen in het huis van Herman Buijs te Nieuw Vossemeer. Ik vernam toen mij de verlossende woorden: "De gevoelens van schuld bij de heer v.d. Wetering kan iedereen begrijpen. Ik wil hem daarvan nogmaals namens Defensie vrijpleiten. Ik ben geen jurist, maar naar mijn persoonlijke mening treft hem geen blaam". Zijn dat geen verlossende woorden na 57 jaar?

Ik wil nu niet meer nakaarten, maar had dat niet eerder kunnen gebeuren? Niettemin ben ik toch heel blij dat dit alsnog gebeurd is. Zeker, vergeten doe je zo iets niet, maar kan er nu wel veel en veel beter mee leven ook al ben ik aan mijn laatste patrouille bezig. Genoemde hulpverleners, zo ook Lt.Kol.Janssen voor zijn bemoeienissen, allen hartelijk bedankt. Dit ook namens mijn vrouw en kinderen."

Men van de Wetering.

Slagvelden Eerste Wereldoorlog

Met belangstelling heb ik het artikel 'Een bezoek aan Frankrijk' van H. van de Bospoort in Sobat 91 gelezen. Naar aanleiding daarvan merk ik het volgende op.

Wie de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog wil bezoeken, doet er goed aan het boekje 'Velden van Weleer, Reisgids naar de Eerste Wereldoorlog' door Chr. en K. Brandts mee te nemen. Een heuvelkam in Nieuw Guinea, waar de Australiërs de Japanners versloegen, werd door hem VIMY-Ridge genoemd, las ik in Toen & Nu 1940-1945.

Van één zaak nam ik met verbazing kennis:

Toen de Duitsers tegen nov. 1918 vertrokken, werden hele Franse dorpen letterlijk met de hand gesloopt, waardoor een diepe en brede ver-

woeste strook land ontstond. Hele compagnieën zaten op de daken van de huizen en begonnen de zinloze verwoesting door alle dakpannen stuk te smijten.

Normandië. Nu hebben dus ook de Canadezen hun eigen Museum Juno Beach. In 1982 was ik daar met vakantie. Toen was het al moeilijk om een keus te maken tussen de vele bezienswaardigheden. Koos voor het 6e Airborne Divisie Museum, ondergebracht in het eerste bevrijde huis van Frankrijk, nabij de Pegasus-Bridge. Toen zaten de kogelgaten nog in deze brug, maar enige jaren geleden is de basculebrug vernieuwd en daarmee dus niet meer authentiek.

Bezoekt het Landingsmuseum in Arramanche, destijds nog alleen

met commentaar in luid schetterend Frans. En de Duitse kustbatterijen in Longues sur Mer (Gold Beach). Een must is ook Ste. Mere Eglise op het schiereiland Cotentin (Utah Beach), waar de parachutistenpop waarschijnlijk nog aan de toren hangt. Meer gegevens van musea en historische plaatsen vond ik in een Nederlandstalige folder 'De Landingsstranden Calvados' van het Frans Verkeersburo te Amsterdam, helaas uit de jaren tachtig. Of deze folder nog in het Nederlands te krijgen is, weet ik niet. Als u individueel gaat, neem dan een goede kaart mee, zoals Michelin nr. 231 Normandië / Normandy (plm. € 6,20). Goede reis!

Gerrit van Renselaar, Uithoorn
Tel. 0297 - 567 520

Onderscheidingsteken OVW

Bij ministeriële beschikking was het toegestaan aan militairen van de Koninklijke Landmacht (inbegrepen de Luchtstrijdkrachten), die voor 1 oktober 1946 in voormalig Nederlands-Indië aan land zijn gegaan en niet behoorden tot bijv. de 1e Divisie "7 December" en de "7 Decemberbataljons", een onderscheidingsteken te dragen met daarop de letters OVW, gedekt door een koninklijke kroon.

Eerst in 1998 heeft de toenmalige Minister van Defensie, bepaald dat alle oud-militairen die gediend hebben als Oorlogsvrijwilliger bij de Koninklijke Landmacht, gerechtigd zijn dit onderscheidingsteken te dragen.

Het bestuur van VOMI-NL heeft bij Defensie gepoogd de medewerking, resp. financiën, te verkrijgen om uitvoering mogelijk te maken. Dit is helaas niet gelukt.

Het bestuur van VOMI-NL geeft hier daarom nu op eigen initiatief aandacht en invulling aan.

Als u prijs stelt op toezending van dit draaginsigne OVW, gedekt door een koninklijke kroon en een herinneringsoorkonde, geef dan uw persoonlijke gegevens schriftelijk (in blokletters) door.

Ter bestrijding van de kosten van

het aanmaken van de oorkonde, draaginsigne en de verzending van één en ander, vragen wij u een bijdrage van Euro 7,50 d.m.v. storting op postbanknummer 42 39 398 tnv VOMI-Nederland, 5751 JP te Deurne.

Indien u reeds in het bezit bent van een OVW-draaginsigne en u stelt alleen prijs op de oorkonde, dan vragen wij u een bijdrage van Euro 2,50 d.m.v. storting op dit postbanknummer.

Registratienummer/Legernummer

OVW-nummer

Naam en evt voorvoegsel(a)

Voorletter(s)

Man/Vrouw

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoonnummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

Bovengenoemde is lid van de regionale

VOMI vereniging

Kruis aan wat u wenst:

- Ik ontvang gaarne de draaginsigne en de oorkonde.
 Ik ontvang gaarne alleen de oorkonde.

RETOURADRES:

Bestuur VOMI-NL, p/a Albatrosstraat 14, 2552 EG Leiderdorp, (The Netherlands)

3-12 R.I.

3-12 R.I. - 2e Inf. Brig. - 1e Div. "7 Dec." heeft de toestemming weer binnen om op 26 maart a.s. voor de 17e keer hun reünie te kunnen houden in "De Brammert" van de J.W.F. kazerne te Assen. Info: C.T. Attema, secr./penningm. Tel. 058-2134156.

31e B-Hospitaal Medan

Het 31e B-Hospitaal Medan organiseert haar reünie op donderdag 6 mei 2004 in de Kumpulan van huize "Bronbeek" te Arnhem. De commissie is nog steeds op zoek naar oud-medewerkers (zowel vrouwelijk als mannelijk), die in de jaren 1948, 1949 en 1950 in het hospitaal aan de Boelweg in Medan hebben gewerkt. Voor aanmelding en inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Joop Kerkhof, tel. 0348-413413.

15e G.V.C.

Op dinsdag 6 april 2003 wordt voor de 15e keer de 2-jaarlijkse reünie gehouden voor de veteranen van de 15e Genie Veldcompagnie, Zuid-Sumatra 1948-1950, in de Prins Maurits kazerne te Ede. Sobats die hiervoor geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen de benodigde informatie verkrijgen bij H. Stroomberg, Postweg 84, 6741 ML te Lunteren. Tel. 0318-482373.

2, 4 en 7 AAT (OVW)

Op donderdag 18 maart 2004 wordt de reünie voor 2 en 4 AAT (OVW) gehouden, waarbij tevens wordt uitgenodigd 7 AAT (OVW) in het Officierscasino van de Koninklijke Luchtmacht aan de Kampweg 1 in Soesterberg. De reünie-commissies verzoeken u deze datum alvast te noteren en vrij te houden. Alle 2, 4 en 7 AAT-ers waarvan de adressen bekend zijn, hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Deelname is mogelijk door overmaking van 1 Euro op postgiro 398 70 86 Ln.v. reünie-commissie 2e Cie AAT in Doorn onder vermelding van het compagniesnummer. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met A. de Bode, tel. 070-3662902 of J. Rebergen, tel. 030-6060263.

1 IBW - REME 87

Op vrijdag 23 april 2004 wordt een reünie georganiseerd voor 1 IBW - REME 87 in de Kromhoutkazerne te Utrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer W. van Vuren, tel. 0412-473513.

Staf 2e Inf. Brig.

1e Div. 7 Dec.

Op woensdag 21 april 2004 is er weer een jaarlijkse reünie in de Frans van Bijenkazerne te Apeldoorn, waar tevens de kranselegging bij het Divisiemonument voor onze gevallen sobats zal plaatsvinden. Info: secr. W. v.d. Triest, tel. 050-5253484.

I-G.B.I. - 5e Cie KNIL.

Deze oproep is bestemd voor hen die als OVW-G.B.I.-er in Eersel, Wrottesleypark-camp Wolverhamton, op de Orontes in Darley-camp te Baachus Marsh Australië zijn geweest. Op 8 oktober 1945 in Tandjong Priok aangekomen, waar op 15 oktober 1945 onze eerste 3 sobats sneuvelen. Reünie en herdenking vinden plaats in Eersel, in Hotel-café-restaurant "De Bengel" op 24 april 2004. Info: bij H. Lensink, tel. 0113-581547.

3-9 R.I.

Op vrijdag 23 april wordt een reünie gehouden voor de A-, B-, C-, en D Cie. van 3-9 R.I. in de Johannes Postkazerne te Havelte. Info.: O. Koning te Borne. Tel. 074-2662223.

1 RH Huzaren van Boreel

Op vrijdag 2 april 2004 houdt het 1e Verkenningsregiment Huzaren van Boreel de herdenkings- en reüniedag in de Bernhardkazerne te Amersfoort. Info: Ab Lagaaij, tel. 010-4381152 of Ab Olthuijs, tel. 030-2880845.

1-14 R.I. en 2-14 R.I.

Het reünie Comité van de O.V.W.-bataljons 1 en 2-14 R.I. (Bataljon Zeeland) houdt op 21 april 2004 haar jaarlijkse reünie in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal. Info: P.J. Geldof, Van Heemskerckstraat 35, 4335 HZ te Middelburg. Tel. 0118-626787.

G.B.I.-L.S.K.

Op 7 april 2004 wordt een reünie gehouden in de Gen. Maj. de Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot voor Vrienden van de "Stirling Castle" 1945 G.B.I.-L.S.K. Info: secr. J.H. van Ampling, Remalunet 33 D, 6221 JE te Maastricht. Tel. 043-3218603.

6e Bataljon Garde Regiment Jagers

Op donderdag 22 april 2004 wordt de reünie van het 6e bataljon Garde Regiment Jagers gehouden in de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Info bij de heer J. van Tilburg, Bernhardlaan 24, 5342 OG te Oss. Tel. 0412-646638.

43e Genie Veld Cie.

Op vrijdag 23 april 2004 wordt een reünie gehouden voor de 43e Genie Veld Compagnie in de Kumpulan van Huize Bronbeek aan de Velperweg 147 te Arnhem. We rekenen op een grote opkomst in deze centraal gelegen prachtige locatie. Alle bij ons bekende adressen van bovengenoemd onderdeel ontvangen een uitnodiging. Telefonische inlichtingen zijn te verkrijgen na 20.00 uur bij J. Keuninx, 0416-332624 of F. Spies, 0488-481520.

1-8 R.I. (OVW)

Op 28 april 2004 wordt de reünie voor 1-8 R.I. (OVW), het Veluwe Bataljon, gehouden in de Generaal Spoorkazerne te Ermelo. De ontvangst is vanaf 10.00 uur tot 10.30 uur, waarna de reünie een aanvang neemt. Info: J. Roebbers, tel. 058-4652157.

4e Bataljon Garde Grenadiers Oost-Java

Op 31 maart 2004 houden de 1e Cie., 3e Cie. Staf Cie. van genoemd bataljon een reünie in de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Alle bij de commissie bekend zijnde adressen krijgen een uitnodiging. Voor evt. info kunt u zich wenden tot: Voor de 1e Cie. bij W.F.H. Hoolhorst, tel. 031-617202; Voor de 3e Cie. en Staf Cie. bij J. de Boer, tel. 079-3311943.

5-1 R.I.

Op vrijdag 16 april 2004 wordt de reünie voor de Stacompanie, Pioniers en Mortieren gehouden in de Johan Willem Priso kazerne te Assen. Een ieder, die na de vorige reünie (april 2002) verhuisd is, wordt verzocht alsnog zijn nieuwe adres even door te geven. Noteer in elk geval wel even de datum van de te houden reünie. T.z.t. ontvangen de bij de commissie bekend zijnde adressen een persoonlijke uitnodiging met de verdere gegevens. Opgave voor deelname aan A. Leen, Anjelierstr. 14, 9611 HJ Sappemeer. Tel. 0598-392369.

KVD-NOI 1945-1950

De KVD-NOI 1945-1990 van de Kon. Marine houdt haar jaarlijkse reünie op woensdag 12 mei 2004 in de Van Ghentkazerne te Rotterdam. Deze reünie is bestemd voor ex-personeel dat heeft gedient op RP-boten, Hr. Ms. Triton, LT's, Sleepboten en de wallenrichtingen Tj. Oeban, Tj. Pinang, Belawan-Deli en Soerabaja. Informatie kan worden verkregen bij: Hans ten Raa, tel. 070 - 365 1814 en/of van der Linden 010 - 452 9156

2-13 R.I. (OVW)

Het voormalige Limburgse bataljon 2-13 R.I. van de T-Brigade, houdt op 24 september 2004 haar jaarlijkse reünie in de KMS (Koninklijke Militaire School) in Weert. Vanaf 11.00 uur worden de leden met hun dames verwacht. Info bij de secretaris, de heer Ton Jorna, tel./ fax 0475-334070.

KVD-NOI 1945-1950

De KVD-NOI 1945-1950 van de Kon. Marine houdt haar jaarlijkse reünie op woensdag 12 mei 2004 in de Van Ghentkazerne te Rotterdam.

Deze reünie is bestemd voor ex-personeel dat heeft gedienst op RP-boten, Hr. Ms. Triton, LT's, Sleepboten en de waldirichtingen Tj. Oeban, Tj. Pinang, Belawan-Deli en Soerabaja. Info: Hans ten Kaa, tel. 070-3651814 of Jan van der Linden, tel. 010-4529156.

3-9 R.I.

De jaarlijkse reünie van de Staf en ondersteunings Cie. zal dit jaar plaatsvinden op 7 mei a.a. in de Johannes Postkazerne te Havelte.

I-G.B.I. - 5e Cie KNIL.

Deze oproep is bestemd voor hen, die als OVW-G.B.I.-er in Eersel, Wrottesley-park-camp Wolverhampton, op de Orontes; in Darley-camp te Bacchus Marsh Australië zijn geweest. Op 8 oktober 1945 in Tandjong Priok aangekomen en waarbij op 15 oktober 1945 onze eerste 5 sobats sneuvelen.

Reünie en herdenking vinden plaats in Eersel, in Hotel-café-restaurant "De Bengel" op 24 april 2004. Info: bij H. Lensink, tel. 0113-581547.

Staf 2e Inf. Brig. 1e Div. 7 Dec.

Op woensdag 21 april 2004 is er weer een jaarlijkse reünie in de Frans van Bijenkazerne te Apeldoorn, waar tevens de kranstegging bij het Divisiemonument voor onze gevallen sobats zal plaatsvinden. Info: secr. W. v.d. Triest, tel. 050-5253484.



Canada (25/0)

Secr. G. Lodder
303-72 Woodlawn Rd. E
Guelph Ontario
L6V 1J5 Canada

Bijeenkomst in Calgary

Op 8 september 2003 hield district 13 in Calgary, Alberta, haar 2-maandelijke luncheon. Omdat in diezelfde tijd ook een internationaal concours ter plaatse werd gehouden, waar ook vertegenwoordigers van de deelnemende landen waren uitgenodigd, kregen de sobats van district 13, geholpen door de Nederlandse Consul in Calgary, mevr. Bakker, ook visite.



Op 17 september 2003 werd door ons lid Siebe Kloosterman een picnic georganiseerd in de stad Peterborough, waarbij ook ons bestuurslid Joop Hulsman en zijn echtgenote Carla aanwezig waren. Het was voor hen een hele reis van zo'n 300 km, die nog gehinderd werd door vele verkeersopstoppingen. Maar het bezoek aan Peterborough was de moeite waard, want deze noordelijke toeristenplaats staat bekend om zijn prachtige omgeving met verscheidene meren, waar het voor vissers, zowel in de zomer als in de winter

(ijsvissen) bijzonder in trek is. Siebe en zijn echtgenote houden meestal twee keer per

Van L naar R: Bill Taman, vertegenwoordiger van District 13 en zijn echtgenote Bernice en de heer Joop Coxijn van het Nederlands Consulaat in Vancouver.



Gezellig samentzjn van sobats en hun partners.

jaar een picnic en op 17 september waren de weegoden ons zeer gunstig gezind. Het was weer, als vanouds, een gezellig samentzjn, waarbij men zich de koffie en thee, alsmede een verscheidenheid aan koek en gebak, goed liet smaken. Voor de lunch was ditmaal gekozen voor een onlangs nieuw geopend Chinees restaurant met "Buffet-menu".

Daarna terug naar de woning van de Kloosterman's voor diegenen, die dat nog wilden; zeker om te genieten van de prachtige tuin met o.a.

Friesland

Secr. Drostlaan 68
8303 EE Emmeloord
Tel. 0527-616717
E-mail: h.j.leeman@fiberworld.nl
Denk om nieuw e-mail adres van
uw secretaris.

Het nieuwe jaar is weer begonnen en ondertussen hebben we onze eerste bijeenkomst van dit jaar al weer achter de rug. We hebben dit jaar in januari gekozen voor Joure in plaats van Heerenveen. Dat was in de eerste plaats om financiële redenen en in de tweede plaats vanwege parkeerproblemen in Heerenveen. Of onze keuze juist is geweest zullen we aan het eind van het seizoen bespreken.

We komen dit jaar nog bijeen in Leeuwarden en in Sint Annaparochie en dan tot slot nog de ledenvergadering in April.

Gemeentelijke bijeenkomsten

Er zijn nog een aantal gemeenten waar we nog geen gemeentelijke bijeenkomst gehad hebben en dat zijn: Achtkarspelen, Gaasterlân-Sleat, Leeuwarden, Menaldumadeel, Nijefurd, Opsterland en de eilanden Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog. In Sneek zijn onze pogingen vastgelopen. Ondertussen is er contact met de burgemeesters van Achtkarspelen en Nijefurd. Deze contacten zijn positief geweest en we hopen in dit jaar in deze gemeenten te worden ontvangen. Ook is er een informeel contact geweest met de nieuwe burgemeester van Sneek. Hij is op de hoogte gebracht van onze verlangens en ook hij stond hier welwillend tegenover. Maar laten de sobats in Sneek zich vooral nog geen illusies maken, want er zijn absoluut geen toezeggingen gedaan.

Wel en wee van onze vereniging

Zoals gebruikelijk zien we op de aanstaande ledenvergadering terug op de ups en downs van het afgelopen jaar. We verloren dit jaar door overlijden 19 leden (voorzover bij ons bekend). Er kwamen nieuwe leden bij en er waren bedankjes, met het gevolg dat het ledental ongeveer gelijk bleef. Wilt u meer weten, kom dan op de ledenvergadering in april. Tot slot een persoonlijke vraag aan de sobats in Sneek: Bij mijn terug-

een aviarla vol met kanaries, een hobby van Siebe. De diverse planten, een hobby van zijn echtgenote, oogsten ook veel bewondering. Al met al een bijzonder geslaagde dag en wij zien weer uit naar de eerstvolgende picnic, die in de lente zal plaatsvinden.

Op de foto staan helaas niet alle deelnemers, daar velen, in verband met de grote reisafstand, eerder huiswaarts gingen.

Wij hopen in het lopende jaar meer van dit soort verslagen te kunnen publiceren, daar uit de declname blijkt, dat men behoefte heeft aan contact met mede-veteranen.

G. Lodder, secretaris.

Drenthe/Groningen

Secr. J. Plat
Sassenbergen 71
9531 GW Borger
Tel. 0599-235666
E-mail: jplat476@freeler.nl

U zit net met de eerste uitgave van "Sobat" 2004 in uw handen en er wordt toch al weer gesproken over een aflopend seizoen wat de activiteiten van onze vereniging betreft. De nieuwjaarsvisites die in januari zijn afgewerkt bij alle afdelingen, mochten overal een grote belangstelling hebben. Daarom hopen alle organisatoren dat ook de komende bijeenkomsten die het winterseizoen 2003/2004 gaan afsluiten uw interesse nog mogen hebben. Waar zijn de laatste bijeenkomsten van dit seizoen:

Afdeling Z.O. Drenthe

11 maart a.s. staat het bestuur van deze afdeling weer klaar om net als altijd u te verwelkomen in restaurant "Cornelis" te Dalen.

Afdeling Meppel

17 maart a.s. staan hier weer de deuren open van zalencentrum "An de Brink" in Havelte.

Afdeling Assen

17 maart a.s. gaat men ook hier het seizoen afsluiten in "De Aanleg" in Deurse.

Laatstgenoemde plaatsen liggen gelukkig nogal een eindje uit elkaar, maar anders zult u deze dag toch een keuze moeten maken.

Afdeling Hoogeveen

1 april a.s. wil men u hier weer graag verwelkomen en begroeten in

"Ons Dorpshuis" in Stulfzand. U kunt er zeker van zijn dat men overal bezig geweest is om u een leuke en gezellige middag te bezorgen, zodat u met een tevreden gevoel weer huiswaarts zult gaan. U weet het, overal hartelijk welkom. Wel graag een prijsje meenemen voor de te houden verloting ter bestrijding van de kosten. De bijeenkomsten beginnen overal om 13.30 uur.

Jaarvergadering

Op woensdag 7 april a.s. wordt als een afsluitende dag nog de jaarvergadering van VOMI Drenthe/Groningen gehouden. Evenals de vorige jaren gaan we weer naar het restaurant "Onder de Hoge Dennen" in Witteveen. We hopen met elkaar als één grote familie na het officiële gedeelte weer aan te schuiven aan de stampot-maaltijd.

Ook voor de middaguren is er weer iets gezelligs bedacht en gewoontegedrouw zal de dag worden afgesloten met de grote verloting. Gaat u deze datum daarom maar alvast reserveren. Nadere details zult u in de maand maart in uw brievenbus vinden. We hopen dan een snelle reactie van u tegemoet te mogen zien.

Veteranecafé

Vanuit Assen café "Marktzicht" de data doorgekregen voor de activiteiten voor 2004. De volgende middagen heeft men gereserveerd: 27 febr., 23 april en 19 nov. 2004. Vanaf 14.30 uur weer hartelijk welkom voor een ontmoeting met een andere veteraan in een gezellig samenzijn. De koffie is gratis. Bij dit gratis horen ook de hapjes die u geserveerd zullen worden. Het drankje betaalt u zelf, maar wel voor een aangepaste prijs. Er is volop parkeergelegenheid en trein en busstation zijn op 5 minuten loopafstand. Men ziet u graag. Denk eraan, de eerste middag is op 27 febr. a.s. en die datum komt al heel dicht bij. Tenslotte nog het verzoek van de penningmeester om nog even te controleren of u de contributie voor 2004 al heeft overgemaakt. Nog even laten liggen? Graag dan nu even afwerken s.v.p. Acceptgiro kwijt? Even bellen met de penningmeester, tel. 0592-372059.

J. Plat.

keer uit Indië heb ik een verzilverd asbakje gekregen met de inscriptie "Oantinken oan Indiëtlid". Tot op heden weet ik niet waar dat vandaan komt. Zijn er sobats in Sneek die dit ook gekregen hebben en zo ja, wie weet van wie dat afkomstig is?

En dan echt tot slot

Mocht u de contributie nog niet overgemaakt hebben, de penningmeester ziet uw bijdrage graag vóór 1 maart tegemoet.

Henk Leeman

Limburg

Secr. Theo Maas
Puccinplein 7
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394

Inmiddels hebben we de feestdagen achter ons gelaten en zijn we met frisse moed begonnen aan het jaar 2004. Voor dit nieuwe jaar wensen we iedereen nogmaals veel geluk, voorspoed en vooral een goede gezondheid toe.

Bijeenkomst Kessel

Op 4 november 2003 hadden we de laatste bijeenkomst van 2003 in Kessel. Net als in Echt een druk bezocht samenzijn met een grote belangstelling in een prettige sfeer. Wij hopen dat in 2004 deze groeiende belangstelling doorzet. Wij vragen onze leden hierbij de veteranen die niet bij ons aangesloten zijn te bewegen met hen mee te komen, want ook zij zijn van harte welkom.

Bezoek aan Maasmechelen (België)

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, namen wij ook dit jaar op 11 november weer deel aan de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog in het Belgisch-Limburgse Maasmechelen. Dit is ieder jaar weer een speciale gebeurtenis, waarbij we door de Belgische veteranen hartelijk verwelkomd worden. Deze veteranen wonen de laatste jaren met een stevige delegatie onze reünie bij.

Herdenking Sittard

Op 10 december 2003 waren we aanwezig bij de herdenking bij het Mariniers-monument in Sittard. Een herdenking waarbij nogal wat jeugd aanwezig was. Dit is toch noodzakelijk om herdenkingen in de toekomst in stand te kunnen houden.

Vervolgens werden in december 2003 nog drie begrafenis van overleden leden bijgewoond. Als wij tijdig op de hoogte gebracht worden van het overlijden van één van onze leden, zijn wij altijd vertegenwoordigd. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Programma 2004

16 - 03

"De Meulenwiek" - Tegelen.

20 - 04

Jaarvergadering in "Hertenheijm" te Herten.

18 - 05

"Carré" te Schaesberg/Landgraaf.

02 - 07

Reünie in de kazerne te Weert;

Aanvang: 11.00 uur.

21 - 09

"Broen café" te Echt.

09 - 11

"Koestal" te Kessel.

Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur, behalve onze reünie, daarvan is de aanvang 11.00 uur.

Reizen

Bij voldoende deelname ligt het in de bedoeling een bezoek te brengen aan

Normandië. Tijdstip wordt nader vastgesteld. Het verblijf zal plaats vinden in Hotel "La Campanille" te Bayeux. De duur van de reis zal 4 dagen en 3 overnachtingen zijn. De kosten van deze reis op basis van halfpension bedragen 285,00 Euro p.p. Voor een eenpersoonskamer geldt een toeslag van 75,00 Euro extra.

Engeland (Londen). Het doel van deze reis is een bezoek te brengen aan de z.g. "Poppy's day" (klaproosdag), de herdenking van het einde van de 1e Wereldoorlog. Datum van vertrek zal omstreeks 11 november zijn. Het verblijf zal plaatsvinden in een hotel in het centrum van Londen. De duur van de reis zal 5 dagen en 2 overnachtingen zijn. De kosten van deze reis op basis van logies en ontbijt zijn 160,00 Euro. Overige maaltijden zijn voor eigen rekening.

Voor beide reizen geldt: Reis- en annuleringsverzekering, evenals eventuele entree's voor eigen rekening. Liefhebbers voor deelname aan één van beide reizen gelieven zich zo spoedig mogelijk op te geven bij onze penningmeester, dhr. Sjeff

Otten, tel. 045 - 53 15 331. Tevens kan men zich bij hem opgeven voor deelname aan het defilé op 5 mei a.s. in Wageningen, de reünie en evt. voor het willen meewerken aan de voorbereiding voor de herdenking op 7 september a.s. in Roermond.

Theo Maas.

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham
De Kraan 60
5056 EC Berkel Enschot
Tel. 013-5400380/Fax 013-5400381
E-mail: voml.nbo@veteranen.nl

Jaarwisseling

Wij danken iedereen die ons alle goeds voor ons en onze vereniging hebben gewenst. Leuk om zoveel reacties te mogen ontvangen. Helaas kregen wij ook veel berichten van ernstige ziekte en overlijden, die ons nog niet eerder waren gemeld. Per 1 januari was weer ca. 80% van de contributie op de rekening van onze penningmeester gestort en we hopen dat het resterende gedeelte zeker in januari zal zijn binnengekomen. Het is elk jaar weer een groot karwei!

De inschrijvingen voor de reünie in Oirschot op 15 april a.s. stromen regelmatig binnen. Stel uw deelname niet te lang uit, want er is een limiet aan het aantal deelnemers. Het programma zal ook dit jaar zeker weer in de smaak vallen.

Bijeenkomst in Someren

Op 24 oktober 2003 hielden wij een geslaagde contactmiddag in Someren. De zaal, die wat kleiner was dan we normaal gewend zijn, was snel weer goed gevuld. De sfeer was, als vanouds, gezellig en de vertoende videofilm en de loterij kregen alle aandacht. Gelukkig waren er ook hier weer veteranen die bereid waren de open gevallen plaatsen in onze vereniging op te vullen. Dat is op onze leeftijd bitter hard nodig.

Bijeenkomst in Eindhoven

Op 28 november 2003 hielden we een bijeenkomst in het "Oenderdal" te Eindhoven. Deze keer hadden we de leden en niet-leden die ten zuiden van de spoorlijn wonen persoonlijk uitgenodigd, omdat anders het aantal bezoekers te groot zou zijn voor de beschikbare zaalcapa-

citeit. We hebben toch nog heel wat tafels en stoelen moeten aanslepen om de toeloop te kunnen opvangen. De volgende keer komen uiteraard de overige Eindhovenaren aan de beurt. Wij hopen dat hier begrip voor is, want de beschikbare ruimte heeft nu eenmaal zijn beperkingen; mede op last van de brandweer.

Jaarvergadering op 23 april a.s.

Ook dit jaar zal in het "Genderdal" in Eindhoven om 13.30 uur onze jaarvergadering worden gehouden, waarbij tevens onze overleden vrienden zullen worden herdacht. Steevast wordt onze jaarvergadering in Eindhoven gehouden, omdat onze vereniging ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

De agenda bevat verder de vaste punten, waaronder het verslag van de kascontrole en de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester. De voorzitter slaat dit jaar op de nominatie om (her)verkozen te worden. Kandidaten voor deze functie kunnen zich bij de secretaris opgeven.

J. v.d. Ham.

Noord-Brabant West

Secr. J.A. de Bruijn
Schuivenoord 89
4707 XY Roosendaal
Tel. 0165-551214
E-mail: j.de.bruijn@home.nl



Dhr. H.J. Hillerström

Door de burgemeester van de gemeente Roosendaal, de heer Mr. M.J.H. Marijnen, werd op vrijdag 7

november 2003 in de eigen woning het Draaginsigne Gewonden uitgereikt aan ons VOMI-lid de heer H.J. Hillerström, gediend hebbende bij de Mariniersbrigade. Bij deze bijzondere gelegenheid was zijn familie in ruime kring aanwezig. Ook enige trouwe dienstmakers, een afgevaardigde van B.N.M.O., alsmede twee leden van het bestuur VOMI Noord-Brabant West.

De burgemeester hield een warme toespraak, gericht op het verleden en het heden, waarin de erkenning en herkenning centraal stond. Aansluitend werd het Draaginsigne Gewonden bij de heer H.J. Hillerström opgespeld en volgden de felicitaties van alle aanwezigen. Namens onze vereniging werd aan mevr. Hillerström een boekje overhandigd. Vervolgens was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een uitstekend verzorgde versnapering met een drankje.

Bijeenkomst in Zegge

Op dinsdag 18 november 2003 waren wij voor de laatste maal in 2003 bijeen in zaal "Kerkzicht". Er was een zeer goede opkomst, 112 personen waren aanwezig, waarvan 37 dames. Zoals gebruikelijk werden alle aanwezigen hartelijk welkom geheten door de voorzitter en werden de overleden sobats herdacht. Vervolgens gaf hij uitleg omtrent de stand van zaken van VOMI-NL en sprak hij over de kerstmaaltijd, die op dinsdag 16 december zou worden gehouden in de zaal van onze sobat Wim Aarts te Zevenbergen. Verder was het weer een gezellige middag met een drankje en de bekende loterij en omstreeks 17.00 uur ging een ieder weer tevreden huiswaarts.

Nieuwjaarsbrief

Als dit bericht door mij naar de redactie verzonden wordt, zult u in het begin van het nieuwe jaar de nieuwjaarsbrief, uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2004 en aanvullende informatie ontvangen hebben. Tevens was hierbij ingesloten de euro-acceptgiro voor de contributie voor het jaar 2004. Ons volledige programma voor 2004 is in de nieuwsbrief vermeld. Bewaar deze brief goed in verband met de diverse locaties en data die daar in vermeld zijn. Aanvang alle bijeenkomsten is om 13.30 uur. (Bijeenkomsten in Zevenbergen en Zegge op dinsdagen en in Bergen op Zoom en Prinsenbeek op woensdagen).

Wij als bestuur hopen dat we dit jaar, net zoals in de afgelopen jaren, met onze leden weer gezellige bijeenkomsten kunnen meemaken. Breng ook uw oude makkers van vroeger, die nog geen lid zijn van onze VOMI, mee naar onze bijeenkomsten. Door uw medewerking kan bij hen belangstelling voor onze vereniging ontstaan, met als mogelijk resultaat, een nieuw VOMI-lid.

Contributie 2004

Hebt u de contributie voor het jaar 2004 al overgemaakt op het gironummer van onze vereniging? Zo ja, prima. Zo nee, pak dan de pen en vul de ontvangen euro-acceptgiro in en maak uw contributie vóór 14 februari a.s. over. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Algemene Ledenvergadering 2004

Hebt u als deelnemer aan onze Algemene Ledenvergadering op donderdag 29 april a.s. in zaal Koch te Kruisland, de inschrijfstrook reeds ingevuld en verzonden naar ons secretariaat?

Kerstmaaltijd 2003

Op dinsdag 16 december 2003 werd er weer een kerstmaaltijd gehouden in de zaal van onze sobat Wim Aarts te Zevenbergen. Zoals te doen gebruikelijk bij onze vereniging schrijft men massaal in als er bekend wordt gemaakt dat er weer wat staat te gebeuren. Zo ook weer met deze kerstmaaltijd in de kleine, o zo gezellige zaal die wij in West Brabant kennen, zoals onze leden beweren.

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 18 november 2003 te Zegge werd de 80e inschrijving ontvangen, waarvan 50 dames. Vanaf de aanvang om 11.00 uur werd er afgesproken dat er het eerste uur koffie en een borreltje werd genuttigd. Vanaf 12.00 uur werd de soep geserveerd en daarna de heerlijke gerechten, die de dochters van sobat Aarts hadden uitgekozen.

Na de maaltijd werden deze dames en het overige bedienend personeel met een dankwoord door onze voorzitter verrast voor hun inzet en het bereiden van deze heerlijke maaltijd. Aansluitend werd de dag voortgezet met de bekende loterij en het gezellig samenzijn. Omstreeks 16.30 uur ging iedereen tevreden huiswaarts.

Postzegels

Vermeldenswaard is een grote hulde aan onze sobat Jan Verstraten uit Zegge, die het afgelopen jaar maar

liefst 25.000 gram (25 Kg.) aan postzegels en 500 telefoonkaarten bij elkaar wist te halen. Dit was goed voor een netto bedrag van 325,00 Euro, die hij op de girorekening van het Fonds Sociale Zorg van VOMI-NL. kon overmaken.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2004

Op dinsdag 6 januari jl. hielden wij onze nieuwjaarsbijeenkomst in Zevenbergen. Er waren 91 personen aanwezig, waarvan 33 dames.

Door de voorzitter werden de aanwezigen hartelijk welkom geheten en aansluitend werden onze overleden sobats en echtgenotes/partners van onze sobats herdacht.

Namens het bestuur wenste hij iedereen een gezond, gezegend en vrolijk nieuwjaar en dankte hij de bestuursleden en verdere medewerkers voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Voorts dankte hij alle medewerkers van zaal Aarts voor de wijze waarop zij steeds met veel blijheid en goede service onze bijeenkomsten in 2003 hadden verzorgd.

Hij blikt kort terug op het jaar 2003 en sprak voorts over de geplande activiteiten in 2004.

De gehele bijeenkomst was zoals vanouds een gezellig samenzijn en omstreeks 16.15 uur ging men weer huiswaarts.

Jac. De Bruijn.

Noord-Holland

*Secr. Ad Bouterse
Linderlaan 110
1741 TX Schagen
Tel. 0224-215621*

E-mail: ad.bouterse@1.2.move.nl

Regio bijeenkomsten

Op woensdag 26 november kwamen we bijeen in de kantine van de korfbalclub "Rohda" in Amsterdam-Osdorp. Er hadden zich 70 personen aangemeld en er kwamen 55 opdagen. Enkelingen hadden zich correct en tijds afgemeld. Ongeveer 12 personen lieten zonder bericht van verhindering verstek gaan. Voor onze vereniging werd dit een bijzonder vervelende zaak, omdat wij daardoor 10 lunches, die niet genuttigd werden, moesten betalen. Wij hopen dat onze leden zullen beseffen dat dit niet de manier is om zo met elkaar om te gaan.

Wij kunnen dit jaar niet terecht in het motel in Eemnes in verband met

een verbouwing en hadden daarom onze leden in het Gooi in Amsterdam-Osdorp uitgenodigd. Het deed ons goed een aantal van hen in Amsterdam te begroeten.

Wij hopen dat het hun in Amsterdam ook goed is bevallen. Om ca. 10.30 uur waren de meeste sobats en hun partners aanwezig. Na de ontvangst met koffie en cake ving om ca. 11.00 uur de vergadering aan. Na een ogenblik stilte voor onze gevallen en ontvallen vrienden begon een gedachtewisseling tussen bestuur en leden.

Hierbij kwamen o.a. de vrijreizen faciliteit aan de orde. Omdat in die discussie een misverstand is ontstaan, nog even in het kort de regeling.

Veteranen en hun partners worden in de gelegenheid gesteld per trein een reünie of een herdenking van het eigen onderdeel te bezoeken. De twee kaartjes kunnen ook voor een dagje uit worden gebruikt. Daarnaast wordt extra vervoer verstrekt voor een aantal grote evenementen, waaronder de veterandag van de vier krijgsmachtleden, de herdenking capitulatie Wageningen (mits de aanvrager gaat deelnemen aan het defilé) en de herdenking bij het Nationaal Indiëmonument te Roermond.

Na het officieel gedeelte begaven we ons aan de lunch, bestaande uit soep met broodjes. Na de lunch werd de film "De Divisie van de 7e september", een video-registratie van de Nationale Dodenherdenking op 7 september 1994, vertoond. Na de film hielden wij een verloting. Om ca. 16.00 uur gingen de laatste huiswaarts.

Bijeenkomst Schagen 3 maart 2004
Onze leden in de betreffende regio ontvangen in februari voor deze bijeenkomst een uitnodiging.

E. Ferboom.

Overijssel

*Secr. H. Vos
Dr. v.d. Zandstr. 57
7545 EJ Enschede
Tel. 053-4313859*

Zoals bij de meeste leden wel bekend zal zijn, ben ik als secretaris enkele maanden uit de running geweest door ziekte. Op onze laatste bestuursvergadering in december 2003 ben ik weer ten tonele ver-

schenen en heb de mij toegedachte werkzaamheden weer hervat. De leden die blijk van medeleven hebben gegeven, zowel telefonisch als met een "beterschapskaart" tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, wil ik hierbij hartelijk danken. Op voornoemde vergadering is de heer Klein-Douwel uit Hattum toegetreden tot het bestuur van VOMI-Overijssel. Wij hopen in de toekomst op een prettige samenwerking met de heer Klein-Douwel.

Op de bestuursvergadering van 10 december 2003 te Nijverdal mochten we een aantal afgevaardigden van de Bond van Wapenbroeders verwelkomen, t.w. die van Noord-West- en Midden-Overijssel. Op deze vergadering is besloten een kleine commissie te benoemen van de diverse verenigingen die gezamenlijk bijeenkomsten en uitstapjes kunnen organiseren in de toekomst. Als eerste resultaat kunnen alle leden van VOMI-Overijssel de bijeenkomsten van de bovenvermelde afdelingen van de Bond van Wapenbroeders bezoeken. Voor de B.v.W. is dit omgekeerd eveneens van toepassing.

Op voornoemde vergadering werd door de voorzitter gemeld dat de organisatie voor wat betreft de uitreiking van de O.V.W. onderscheiding toebedacht is aan VOMI-Nederland. Hoe één en ander zal plaats vinden moet nog verder worden uitgewerkt. U hoort hierover in de nabije toekomst.

Wij attenderen u nog op de onderstaande bijeenkomsten van VOMI-Overijssel:

Woensdag 25 februari 2004: Zaal "Dijk" te Lemele, tel. 0572-331215. Aanvang: 14.00 uur. Een bijeenkomst met verloting. Entertainment: Een 2 uur durende Cabareteske Talkshow.

Donderdag 25 maart 2004: Café-Restaurant "De Viersprong" te Nieuwleusen, tel. 0529-481496. Aanvang 14.00 uur. Bijeenkomst met verloting. Optreden van het duo "May Hat".

Dinsdag 27 april 2004: Algemene ledenvergadering in "Het Bonte Paard" te Holten, Deventerweg 87, tel. 0548-361202. Entertainment: Parodie op "Dorus".

Bijeenkomsten van de B.v.W.:
Maandag 1 maart 2004, P.M.T. te Havelte, Johannes Postweg 5, tel. 0521-341297. Aanvang: 19.30 uur. Doelzakvoorstelling door Ad ten Berge uit Bovensmilde.

Maandag 5 april 2004: Eveneens P.M.T. te Havelte. Indische avond met film over de Koninklijke Marine in

Nederlands-Indië.

Dinsdag 25 maart 2004: In recreatiegebouw "De Uittaal" van de Prinses Margriet-kazerne te Wezep. Aanvang: 13.30 uur. Lezing over onze Canadese bevrijders en Erebegraafplaats te Molten met video-film.

Dinsdag 27 april 2004: Feestelijke bevrijdingsbijeenkomst met verlofting. Lokatie: Wezep (zie dinsdag 23 maart 2004).

Dinsdag 4 mei 2004:

Dodenherdenking met stille tocht te Zwolle. Plaats Pellinkwijk-park te Zwolle. Vertrek om 19.00 uur bij het "Spinhuis", Bredehoek te Zwolle.

Dinsdag 8 juni 2004: Ons "dagje uit". Bezoek aan Luchtvaartmuseum en Vliegbasis Soesterberg. Dit uitstapje wordt georganiseerd door de afdeling Noord-West-Overijssel. Inlichtingen tel 0528-264665.

In "Sobat" van april 2004 zullen de diverse herdenkingen van de diverse afdelingen worden vermeld.

H. Vos.

Rivierenland/Oost Gelderland

Secr. Th.J. Koning
Leeuwengrootstede 30
5431 XS Cuijk
Tel. 0485-322215

Elkan Dormits †

Als een donderslag bij heldere hemel werden wij in de ochtend van 8 december 2003 geconfronteerd met het plotselinge overlijden van onze sociaal commissaris, lid van ons bestuur

Elkan E. Dormits

tijdens een korte vakantie in Borger (Drenthe).

Op 10 december werd tijdens een indrukwekkende uitvaartdienst, onder meer door veel sociale relaties, afscheid genomen, waaronder bestuursleden van het Comité Indië-Monument Arnhem, waarvan hij aan de realisatie een grote bijdrage heeft geleverd, besturen en leden van de Bond van Wapenbroeders en VOMI.

Elkan stelde zich op onze jaarvergadering in 1999 beschikbaar om de opengevallen plaats van sociaal commissaris op te vullen, in welke functie hij veel leden heeft kunnen begeleiden.

Hij ruste in vrede.

Het (Uw) bestuur

Het kan niet anders: na het droevige bericht over Elkan volgt er haast automatisch een oproep aan alle nog vitale leden (en eerlijk is eerlijk: het worden er helaas steeds minder): wie wil en kan ons bestuur komen versterken? Al een paar jaar worstelen wij met een veel te kleine bestuursbezetting, waardoor de druk op de nog actieve bestuursleden groter en groter wordt. En op een gegeven moment is de rek eruit, en dan? We weten dat er leden zijn, die wél willen maar niet kunnen, maar ook leden, die wél kunnen, maar niet willen. Vandaar deze wel heel dringende oproep: Wie o wie helpt ons om het bestuur te versterken. Meldt u zich dan geheel vrijblijvend bij onze voorzitter om de wederzijdse mogelijkheden na te gaan. Vandaag aan de dag bestaat ons bestuur uit:

A. Ebben, voorzitter, Scheidingsweg 5, 6585 KD te Mook.
Tel. 024-6961253.

Th. Koning, secr.,
Leeuwengrootstede 30,
5431 XS te Cuijk. Tel. 0485-322215.

L. van Brienem, St. Annastr. 286,
6525 HC te Nijmegen.
Tel. 024-3541379.

En buiten bestuur toegevoegd in de functie van ledenadministratie:

Mevr. J. Gosselink, Euterpeplein 108, 3816 NS te Amersfoort.
Tel. 035-4724090.

Vacant: de functies van sociaal commissaris, 2e secretaris, 2e penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Wat betreft de functie van sociaal commissaris: hier moet niet te zwaar aan getild worden, aangezien het geen full-time baan is. U vertegenwoordigt de sociale zorg in het land met nog 14 collega's. In het artikel "Sociale Commissie" in "Sobat" vindt u de totale samenstelling van de sociaal commissarissen.

Jaarreünie 26 mei 2004

Van een behoorlijk aantal leden ontvingen we een positieve reactie voor deelname aan deze zoveelste reünie. Deze leden ontvangen rond medio februari alle van belang zijnde gegevens. Die kunnen we op dit moment nog niet verstrekken omdat de detail-besprekingen met de

kazerne eerst begin februari kan plaats vinden. Mocht u eind februari de volledige informatie met prijsopgave nog niet ontvangen hebben, belt u dan even Theo Koning op.

In het kader van kostenbesparing hebben wij besloten de leden die in 2003 niet deelnamen aan de reünie en niet positief reageerden op ons verzoek in ons rondschrijven van november 2003, niet automatisch persoonlijk te informeren. Dat scheelt ons zo'n 100 Euro en die kunnen we dan beter besteden aan iets extra's op de reünie. Behoort u tot de categorie die niet automatisch informatie krijgt, laat het ons weten, dan zetten we u alsnog op de lijst.

Th.J. Koning.

Utrecht en 't Gooi

Secr. A.J.B. Martens
Chico Mendesstr. 67
3575 AW Utrecht
Tel/Fax 030-2716895
E-mail: sobatam@veteranen.nl



Het onthulde monument te Utrecht

De feestdagen liggen weer achter ons en het lijkt dat de tijd steeds sneller gaat. Terugkijkend op de herdenking van de 52 Utrechtse mannen op 13 december 2003: dit was een stijlvol gebeuren. We zijn de Kolonel L.H. Habraken en ds. W. in 't Hout van het Veteraneninstituut zeer erkentelijk voor hun toespraken, die op het zeer gemeleerde gezelschap een bijzondere indruk maakten. Aanwezig waren o.a.: Minister R.Verdonk; burgemeester Mr. A.H. Brouwer-Korf; Jhr. Dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland; adj. E. Falck (Band oud strijders 7 dec. Div.); M.M. Bakker (Raad van Advies van VOMI-NL); vertegenwoordigers van AVON, Mariniers, Bond van Wapenbroeders, nabestaanden en vele VOMI-leden. Het geheel vond plaats in de aula van de begraafplaats. Na de toespra-

ken verlieten we, onder begeleiding van het oudste Harmonie Orchest van Utrecht en het Erepeloton, de aula naar het monument. Toen viel de regen bij bakken naar beneden. Daar werd het dodenappél voor de 52 mannen die op het monument vermeld staan gehouden, werd het Wilhelmus gespeeld en gezongen, kransen en bloemen gelegd met begeleidend koraalmuziek. Daarna defileerden de aanwezigen langs het monument. Vervolgens kon iedereen in de aula nog een kopje koffie of een drankje gebruiken, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Voor het jaar 2004 is de herdenking op 18 december gepland, het is dan voor de 5e keer, een lustrum dus. Een reden te meer om daar een extra tintje aan te geven.

Het kerstdiner op 16 december 2003 in de Kromhoutkazerne is bijzonder goed geslaagd, alle hulde voor het keukenpersoneel. Onderstaand verslag is van de vice-voorzitter, de heer J. Braakman. Om wat meer activiteiten te doen, was het idee geopperd een kerstdiner-dansant te organiseren. Van 17.00 tot 22.30 uur hebben 128 personen gebruik gemaakt van deze bijeenkomst in het "Vossegat" van de Kromhoutkazerne. Ruim voor de tijd waren veles al aanwezig en na een welkom door de voorzitter werd het eerste uur besteed aan een aperitief met een praatje hier en een praatje daar. Om 18.00 uur werden we uitgenodigd naar de kantine. Hier waren de tafels keurig aangepast aan de kerstsfeer. Met brandende kaarsen en muziek van entertainer Hans Baay op de achtergrond kon het diner aanvangen. Er waren zes personen die zorgden voor de bediening en voor het vullen van de wijnglazen. De stemming was "top". Tussen de gangen van het diner door kon er gedanst worden, waar dan ook flink gebruik van werd gemaakt. Om 22.00 uur werden lijstaarten binnengebracht, compleet met vuurwerk en donderslagen. Na een warm applaus voor de koks en de bediening en een dankwoord van de voorzitter ging een ieder na afloop voldaan naar huis.

Bijeenkomst

Op 27 februari a.s. om 14.00 uur is er een kennismakingsbijeenkomst met de Bond van Wapenbroeders van het Gewest Utrecht in "Het Vossegat" in de Kromhout kazerne. Aanvang: 14.00 uur. Noteer de datum.

A.J.B. Martens.

De Veluwe

Secr. H.G. de Ruygt
Klein haversteeg 27
6717 GZ Ede
Tel. 0518-690510

Nu u dit leest, moet u weten dat ik onder de kerstboom dit verslag schrijf. In gedachten ga ik terug naar het jaar 1947. Toen vierde ik kerstfeest in de tropen bij een temperatuur van 34 graden celsius, ons eerste kerstfeest voor de meesten van ons ver van huis, familie en allen die ons lief en dierbaar zijn en waren. Toen zijn er heel wat brieven geschreven naar het thuisfront. Over hoe we kerstfeest gevierd hebben als militair, over hoe we ons eerste kerstpakket kregen namens de Nederlandse bevolking, georganiseerd door de NIWIN. En nu 56 jaar later is het geweldig dat je als veteraan erop terug kunt zien. Maar ook nu gaan mijn gedachten uit naar onze jongens die nu in het buitenland vertoeven. Alsof de geschiedenis zich gewoon herhaalt.

Terugblik over 2003

De bijeenkomsten van de VOMI zijn het afgelopen jaar redelijk bezocht, maar er zijn toch nog altijd veteranen die we jammer genoeg nooit hebben mogen begroeten. Ik hoop dat een ieder die dit leest en veteraan is, bij zich zelf gaat denken, laat ik ook eens naar een bijeenkomst gaan. Het is er altijd gezellig. De datums van de bijeenkomsten zijn reeds bekend en ontvangen en daarvoor heb ik maar één advies: KOM OOK EENS KIJKEN.

Verslag eindejaarsreünie VOMI 2003

Deze heeft plaats gevonden op 26 november 2003 in de legerplaats 't Harde. De bedoeling was dat om 10.00 uur begonnen zou worden, maar doordat niet iedereen de bordjes goed wist te volgen, liep dit uit naar 11.00 uur. Na de opening van de voorzitter, die iedereen welkom heette en een gezellige dag toewenste, kon de vergadering beginnen. Na het lezen van een gedicht van de sobat Wijnand Jakobs werden de gevallen in stilte herdacht. Daarna was er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje, werd er nog een leuke kwis gedaan over de hobby van onze kroonprins, namelijk over water. Om 13.30 uur was het dan tijd voor het diner. Dit keer een nasmaaltijd,

waar werkelijk niets aan ontbrak. Alle lof voor de koks en het bedienend personeel, het was formidabel. De daverende ovatie was dan ook volledig terecht. Na de gezamenlijke maaltijd heeft het bestuur daarom weer een datum geprikt voor deze locatie. De locatie zelf was voor ons ook nieuw, maar het smaakte letterlijk en figuurlijk naar meer. Over de datum zult u nader worden ingelicht. We sloten af met koffie, waarna iedereen weer voldaan huiswaarts keerde. We mogen als VOMI terug zien op een geslaagde dag.

Tenslotte

De penningmeester moet constateren dat er enigen onder u zijn die de contributie en/of donatie nog niet hebben overgemaakt. Daarom ook een vriendelijk verzoek om deze zo spoedig mogelijk over te maken. Wat lief en leed betreft, mocht u hierover iets te melden hebben als gevolg van ziekte, overlijden, of andere (leukere) dingen, dan kunt u zich wenden tot onze sociaal werker, Ruud Alblas, telefoon 0518-483339.

Agenda 2004

- 07-01-2004 Nieuwjaarsreünie
- 14-04-2004 Jaarvergadering
- 12-05-2004 Ontspanningsmiddag
- 13-10-2004 Ontspanningsmiddag

Wilt u deze data overnemen in uw agenda? De VOMI spreekt de hoop uit dat ook in het jaar 2004 de bijeenkomsten goed bezocht zullen worden en wensen u allen een goed en voorspoedig jaar toe.

J. Hocvelaken.

Zeeland

Secr. J. Kloet
Laan van de Barbestein 8
4451 AH Heinkenszand
Tel. 0113-561738

Nu we 2004 schrijven, gaan onze gedachten uit naar de jaarvergadering die we zoals gewoonlijk een feestelijke tintje geven. Deze zal worden gehouden op dinsdag 23 maart. Plaats deze datum alvast in uw agenda.

Van meerdere nabestaanden van overleden leden kregen we herhaaldelijk het verzoek, hen te bedanken die regelmatig hun betrokkenheid en medeleven hebben getoond tijdens de ziekte en na het overlijden

van hun echtgenoot / vader. Zij waren hiervoor bijzonder erkentelijk.

J. Kloef.

Zuid-Holland Noord

*Secr. J.W. de Jong
Merellaan 247
3145 EJ Maassluis
Tel. 010-5927786
E-mail: jvdjong@kabelfoon.nl*

Bestuur

Het ligt in de bedoeling om op 27 april a.s. de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging te houden. In de nieuwsbrief van maart ontvangt u nadere gegevens over de locatie en de agenda. Op 31 december 2003 sloten wij het jaar af met een ledental van exact 1000. Vergelijking met vorige jaren laat het volgende zien:

31 december 2002 – 1036 leden;
31 december 2001 – 1087 leden;
31 december 2000 – 1133 leden.
Dit betekent in drie jaren een teruggang van bijna 12%, aan de ene kant verontrustend, maar aan de andere kant begrijpelijk door de leeftijd van onze leden. Op 27 januari j.l. hadden we overleg met alle vertegenwoordigers in de regio's over de plannen voor 2004.

Regiobijeenkomsten

Op 16 december 2003 hielden wij onze laatste bijeenkomst in Alphen. Niettegenstaande een aantrekkelijk programma viel de opkomst tegen. Voor 2004 liggen de volgende bijeenkomsten vast:
24 februari in Zoetermeer in het gebouw van de schietvereniging, Voorweg 54 A.
23 maart in Delft in het gebouw van de Drumguards, Buitenwatersloot.

14 april in Roelofarendsveen in gebouw 'De Pepersteeg', Noordeinde 167.

De bijeenkomst op 1 april in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders Leiden e.o. is in voorbereiding, hierover volgt informatie in de nieuwsbrief van maart. Voor alle bijeenkomsten geldt: zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur.

Monumenten

Op 20 maart zal een gedenksteen met één naam worden onthuld in Woubrugge. Voor nadere details zie plaatselijke pers.

Contributie

Mocht u door omstandigheden de contributie nog niet hebben betaald, dan is het dringend aanbevolen dit spoedig te doen, daar wij eind maart aan onze verplichting naar VOMI Nederland moeten voldoen.

J.W. de Jong.

Zuid-Holland Zuid

*Secr. a.l. D. Memmens
Lijsterlaan 12
3055 CH Rotterdam
Tel. 010-4188239
E-mail: d.mennens@zonnet.nl*

Regiobijeenkomsten

Op dinsdag 10 februari 2004 in het Recreatiecentrum 'De Slaver', Olympiaweg 32 te Middelhamis. Hier gaat S.O.R.E.O. (Senioren Orkest Rotterdam en Omgeving) optreden. Zaal open: 13.00 uur.
Dinsdag 16 maart 2004 in de Stichting Welzijn 'De Blauwe Brug', Bachplein 590 te Schiedam. Het programma zal nog ingevuld worden. Zaal open: 13.00 uur.

Dinsdag 20 april 2004 in het Verzorgingshuis 'Laurens', Sinclair Lewisplein 364 te Rotterdam. Algemene ledenvergadering. Zaal open: 13.30 uur.

Dinsdag 25 mei 2004 wordt de jaarlijkse reünie gehouden in de Lkol. Tonnetkazerne in 't Harde. Voor deelname aan deze reünie kunt u zich opgeven nadat u van het bestuur een aanmeldingsbrief met de te betalen kosten heeft ontvangen. Het is de bedoeling om weer met bussen naar de kazerne te reizen.

Tentoonstelling Indonesië

Van woensdag 11 februari tot en met donderdag 18 maart 2004 wordt in de Oudheidkamer, Kerksingel 26 te Ridderkerk een tentoonstelling ingericht over Indonesië. De tentoonstelling is opgezet en ingericht door Oer de Jong, erevoorzitter van VOMI Zuid-Holland Zuid, die tevens lid is van de werkgroep wisseltentoonstellingen van de Stichting Oud Ridderkerk. De tentoonstelling geeft in beeld en tekst de geschiedenis weer van het voormalig Nederlands-Indië in het koloniale tijdperk met o.a. de V.O.C., de inval van de Japanners in 1942 en de interneringskampen, de onafhankelijkheidsstrijd, waarbij wij veteranen een grote rol hebben gespeeld en het Indonesië van nu. De openingstijden van de Oudheidkamer zijn op woensdag-, donderdag- en zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur en vrijdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur. U bent van harte welkom om op één van de genoemde dagen de tentoonstelling te komen bezoeken. Info: Oer de Jong, tel. 078-6771902.

Ger de Jong (Erevoorzitter VOMI Zuid-Holland Zuid)

Oproep Gedenkboek

Het ligt in mijn bedoeling een gedenkboek samen te stellen over alle in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea achtergebleven militair personeel van de Koninklijke Marine en Koninklijke Landmacht gedurende de periode 1 januari 1946 t/m. 31 december 1962. Voor zover mogelijk ook die van het thans niet meer functionerende KNIL, hoewel met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet worden aangenomen dat dit een utopische gedachte is. In 1995 is eerder een soortgelijk boekwerk verschenen betreffende de 157 niet teruggekeerde Friese militairen.

Oproep Gedenkboek

Vanzelfsprekend gaat het niet alleen om hen die rusten op de erevelden Menteng Pulo te Jakarta, Pandu te Bandung, Kalibanteng te Semarang, Leuwigajah te Cimahi en Kembang Kuning te Soerabaya, maar evenzeer vermisten van wie geen aanwijsbaar graf bestaat. Van alle helaas niet teruggekeerde mannen (en enkele vrouwen) zijn de militaire gegevens zoals rang, onderdeel en registratienummer reeds bekend. In het bijzonder gaat het dus om een foto of bidprentje en een korte biografische beschrijving, eventueel aangevuld met andere relevante informatie. Daarom doe ik een zeer dringend

Oproep Gedenkboek

beroep op nabestaanden van deze militairen, sobats die hen gekend hebben en anderen die iets omtrent hun korte leven weten te vertellen. Alvorens onze snel uitdunnende generatie helemaal naar de eeuwigheid is verdwenen, moet een dergelijk werk tot stand kunnen komen. Informatie aangaande uit Fryslân afkomstige omgekomen militairen kan achterwege blijven, omdat zij reeds in een boekwerk zijn geregistreerd.

*Jack Kooistra
Postbus 412*

8901 BE LEEUWARDEN

SOBAT

Lijst nieuwe leden SOBAT

Wageningen 5 mei 2004

TITEL	NAAM	WOONPL.	ONDERDEEL
DE HEER	AARTS F.	BOXTEL	HvB
DE HEER	BAUW F.	BUSSUM	30 AAT
DE HEER	BEUZZEL H.	ASSEN	1- 8 RI / NOREA
DE HEER	BUJ H. v.d.	GOUDA	
DE HEER	BOGAART F. v.d.	ODILAPPEL	4- 7 RI
DE HEER	BUSKERMOLEN N.	EINDHOVEN	VD 7 DD
DE HEER	CLAESSENS Th.	WEERT	5- 6 RI
DE HEER	DOMMELEN H. VAN	VEGHIEL	6- 6 RI = 425 BI
DE HEER	DRIESSEN M.W.C.	OIRSCHOT	7 RS = 435 RI
DE HEER	GOEDE A.A. de	AMSTERDAM	7 LLua
DE HEER	HEUVELS J.J. van	HAREN	5- 4 RI
DE HEER	HINTHEM M.P.P. van	RUENEN	6 BI = NNG
DE HEER	HOUTMAN A.M.	UTRECHT	5- 3 RI
DE HEER	LISSSELSTEIN I.	OIRSCHOT	3 GVC
DE HEER	JANSSEN E.J.	ROTTERDAM	7 LLua
DE HEER	JORDANS J.	EINDHOVEN	1- 3 RI
DE HEER	KEMPER T.	UDEN	KM
Mevr.	KOREWLIK - AVELING H.L.	NISTELRODE	KNIL
DE HEER	KUIK D.	ZWOLLE	
DE HEER	MOUW C.	UDEN	6 GRJ = 421 BI
DE HEER	MELISSEN A.A.C.	EINDHOVEN	Klu LSK
DE HEER	OORSCHOT E.J. van	EINDHOVEN	IEW 7 LTD
DE HEER	RENSELAAR T.	UTHOORN	
DE HEER	RUSA R.G.	ALKMAAR	
DE HEER	BUYVEN H.M. van	MAASDIJK	423 BI
DE HEER	SERWIS K.	HEERLEN	42 RVA
DE HEER	SOETEN L.	EINDHOVEN	1- 3 RI
DE HEER	SPRANCKENS H.L.J.	LIEROP	Lua - LTD
DE HEER	STRAATMAN P.J.	DEN HAAG	45 AAT
DE HEER	TIMP J.	STADSKANAAL	GVC 41
DE HEER	VERBEECK P.C.L.J.	EINDHOVEN	41 AAT
DE HEER	VERSTEDEN P.	OIRSCHOT	6 RS = 401 BI
DE HEER	WEEERTS M.	WILBERTOORD	5- 7 RI
DE HEER	WILLEMS H.	OIRSCHOT	5-11 RI
DE HEER	WOLTERS A.	ADUARD	1-12 RI/KNIL
Mevr.	ARENS - JANSSEN M.A.J.	LELYSTAD	
DE HEER	ARENS R.J.	LELYSTAD	Mevr.
Mevr.	ATTENA - BOS A.	NUNSPPEET	DE HEER
DE HEER	ATTENA J.	NUNSPPEET	Mevr.
Mevr.	BARNEVELD - TUNP G.	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	BARNEVELD D.	NUNSPPEET	Mevr.
Mevr.	BECKER - SALIMIN K.	VIERSHOUTEN	DE HEER
DE HEER	BECKER M.	VIERSHOUTEN	Mevr.
Mevr.	BEENMAN - SCHOONEMELIER C.G.M.	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	BEENMAN J.	NUNSPPEET	DE HEER
Mevr.	BERG - van WELY A.C. v.d.	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	BERG B. van de	NUNSPPEET	Mevr.
Mevr.	BERNÉL T. van	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	BORKEN M.J. van	NUNSPPEET	DE HEER
Mevr.	BOOT J.T.	ERMELO	Mevr.
DE HEER	BROSKY - PHAF M.	NUNSPPEET	Mevr.
Mevr.	BROSKY H.	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	BRUJNES - KROON J.	NUNSPPEET	DE HEER
Mevr.	BRUIN - van BERGEN G. de	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	BRUIN H.J.H. de	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	BRUIN K. de	NUNSPPEET	DE HEER
DE HEER	BUITENHUIS H.D.	NUNSPPEET	DE HEER
Mevr.	BUXTORFF - BRANDBERGEN J.	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	BUXTORFF B.J.	NUNSPPEET	Mevr.
Mevr.	CORNAX - LANS G.	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	DEVOIX H.E.F.	NUNSPPEET	DE HEER
Mevr.	DURKHUIS - de VRIES H.	NUNSPPEET	DE HEER
DE HEER	DURKSTRA - van DIJK H.	NUNSPPEET	Mevr.
Mevr.	DURKSTRA R.	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	FRONA - HIENSTRA H.J.	NUNSPPEET	DE HEER
Mevr.	FRONA W.	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	GARDINGEN G. van	NUNSPPEET	DE HEER
Mevr.	GOMMERS - BOTHE J.C.H.	NUNSPPEET	DE HEER
DE HEER	GOMMERS PFG.	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	GREVEN H.	DRONTEN	DE HEER
Mevr.	GREVEN R.	DRONTEN	Mevr.
DE HEER	GRIFT - MASTENBROEK RA.	NUNSPPEET	DE HEER
Mevr.	GRIFT E.	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	HEGGOD - LAATSCH R.	NUNSPPEET	DE HEER
Mevr.	HILMAN - SMIT J.A.	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	HILMAN J.F.	NUNSPPEET	DE HEER
Mevr.	HOEK - PATERS G. van der	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	HOEK T. van der	NUNSPPEET	DE HEER
Mevr.	HOOFT - SPOOR J. van 't	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	HOOGENDIJK - van VEEN A.	NUNSPPEET	DE HEER
Mevr.	HOOGENDIJK R.F.W.	NUNSPPEET	Mevr.
DE HEER	HOUTER - STEENBRUGGEN H.	ERMELO	DE HEER
Mevr.	HOUTER Th.	ERMELO	Mevr.
DE HEER	KLE - VEMMINK T.A.	ERMELO	Mevr.
Mevr.	KLE J.	ERMELO	DE HEER

De sobats die willen deelnemen aan het defilé in mei a.s. in Wageningen, worden verzocht zich vanaf nu reeds op te geven bij de secretaris van de VOMI vereniging in de provincie waar hij of zij woonachtig is. Dit kunt u nu doen onder vermelding van:
Naam en adres, wel of niet met partner (i.v.m. lunchpakket).
Wel of niet vrij vervoer (i.v.m. N.S. dagkaart).
Wel of niet parkeerkaart (indien eigen vervoer).
U ontvangt L.Z.L. de benodigde instructies.
Denkt u om het voorgeschreven tenue? Zie Sobat 92.

De H.H. verenigings-secretarissen worden verzocht hun opgave te richten aan de detachements commandant, dhr. F.J.F. Smoorenburg, Koedijk 2, 4415 RB te Krabbendijke. Tel. 0113-502005.

Mevr.	KOELE - KOOPMAN G.	NUNSPPEET
DE HEER	NOELE G.	NUNSPPEET
Mevr.	KROONDIJK - BRANDSMA K.	NUNSPPEET
Mevr.	LODDER - WANKERY H.N.	NUNSPPEET
Mevr.	LUURSEMA - DEKKER A.	HARDERWIJK
DE HEER	LUURSEMA E.	HARDERWIJK
Mevr.	MULDER W.	NUNSPPEET
Mevr.	OTTEN - TUITEL H.	NUNSPPEET
DE HEER	PASSCHIER W.	NUNSPPEET
Mevr.	PIERLOT - FEYER E.W.	ERMELO
DE HEER	PIERLOT R.	ERMELO
Mevr.	RIJN - ERDIN T.A. van	NUNSPPEET
DE HEER	RIJN J.G. van	NUNSPPEET
Mevr.	SCHAFFHEIJZEN D.G.	HARDERWIJK
Mevr.	SCHINKEL - de BUYTER G.	NUNSPPEET
Mevr.	SMIT - GEERDES J.	NUNSPPEET
DE HEER	SMIT L.	NUNSPPEET
Mevr.	SMITH - SMITH Y.E.	NUNSPPEET
Mevr.	SNEL - RINGENALDUS M.A.	NUNSPPEET
DE HEER	SNEL P.J.	NUNSPPEET
DE HEER	SOETHOUT C.A.	NUNSPPEET
Mevr.	SPURMAN - EDING J.	NUNSPPEET
Mevr.	SPIN - ACKERMAN M.	NUNSPPEET
Mevr.	SURIG - VOGT van K.S.	NUNSPPEET
DE HEER	SURIG J.	NUNSPPEET
DE HEER	TIMMEREN W. van	NUNSPPEET
Mevr.	URK - HOOGHORDEL J. van	NUNSPPEET
Mevr.	VELDKAMP - VLEEK M.	NUNSPPEET
DE HEER	VELDKAMP G.	NUNSPPEET
Mevr.	VERBIEST - COMMELLO N.J.M.	NUNSPPEET
DE HEER	VERBIEST P.M.	NUNSPPEET
DE HEER	VERVELZER G.A.M.	NUNSPPEET
Mevr.	VISSENBERG - BLOEMSM A.S.	NUNSPPEET
DE HEER	VISSENBERG C.G.	NUNSPPEET
Mevr.	VLIET - VENDELBOOS A. van	SWIFTERBANT
DE HEER	VLIET H. van	SWIFTERBANT
Mevr.	VOETS - THIEN A.M.Th.	NUNSPPEET
DE HEER	VOETS B.	NUNSPPEET
Mevr.	WALSWEER - COELEMAN G.	NUNSPPEET
DE HEER	WALSWEER Th.	NUNSPPEET
Mevr.	WATTEL - BART A.	ELBURG
DE HEER	WATTEL P.	ELBURG
Mevr.	WELL - RIGTER N.J. van	NUNSPPEET
DE HEER	WELL W.G.Th. van	NUNSPPEET
Mevr.	WIGBERS - vd BOSCH J.	ZEEWOLDE
DE HEER	WIGBERS A.	ZEEWOLDE
Mevr.	WINK A.	NUNSPPEET
Mevr.	ZWAANS G.	NUNSPPEET
DE HEER	ZWAANS W.	NUNSPPEET

Bus-Hotel-Bootvakantie

Voor het jaar 2004 is dit keer gekozen voor een Bus-Hotel-Boot-vakantie naar het Sauerland en de Rijn. We verblijven 4 nachten in het Schloßhotel Brillon (maximaal 48 personen) of 4 nachten in Hotel zum Rübezahl (maximaal 30 personen). De totale deelname aan deze reis is 78 personen. (Vol is vol). De kosten van deze 8-daagse vakantiebedrag bedraagt 384 Euro p.p. (Inclusief administratiekosten). Verder nog een af te sluiten annuleringsverzekering á 16 Euro en een reisverzekering á 11 Euro (collectief af te sluiten). Voor dit deelnamebedrag hebt u een volledige verzorging, d.w.z. vol pension, zowel in de hotels als ook aan boord, drie leuke uitstapjes en excursies, gezellige avonden in de hotels en aan boord. Mogelijkheden voor opstappen in de

bus zijn: Utrecht C.S. (Jaarbeurs); Schaarsbergen (P.M.T.) en Arnhem C.S. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich voorlopig aanmelden voor 15 maart 2004 bij dhr. R. Grit, Balloo 90, 9458 TD te Balloo.

U krijgt dan z.s.m. de officiële reis-papieren toegezonden. Tel./fax 0592-241361, Mobiel 06-10491121 of per e-mail: grit@veteranen.nl

Ook hier geldt weer: vol is vol.



M.P.S. 'Brillant'

SOCIALE COMMISSIE



aangesloten bij

Voorzitter
Victor C. Bridé
Van Nijerodestraat
117
2597 RL Den Haag
tel./fax 070-3 28 05 32

Secretaris
W.P.J. Patist
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijholtspade
tel. 0561-688772
mobiel 06-15100579
fax 0561-688349
E-mail:
wpatist@usa.net

Vice-voorzitter
Hans N. Blom
G. Ypmastraat 13
8723 CP Kouzum
tel. 0514-522107
fax 0514-523404
mobiel 06-23109407

Notulist
Jan Bonte
Oude Rijksweg 458
7954 GD Rouveen
Tel. 0522-291471



stichting
veteranen
platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
M.P. de Boer
Hoofdweg 67
9626 AB Schiltholde
tel. 0598-42 23 89

Noord-Brabant-West
L. Looyen (wvd)
Cameedijk 1
4706 EG Roosendaal
tel. 0165-56 05 46

Utrecht't Gooi
Eppo R. Schwaertman
Lutherhof 37
1216 KR Hilversum
tel. 035-6 21 78 09

Noord-Holland
Han J. Hamme
Egelanberaan 26
2015 KJ Haarlem
tel. 023-5 24 00 10

**Rivierland/
Oost Gelderland**
A. Ebben
Scheidingsweg 5
6585 KD Mook
tel. 0246 - 96 12 53

Overijssel
Joost Odenbeuving
Relger 27
8103 AL Raalte
tel. 0572-35 89 47

Noord-Brabant Oost
Antoon P. Pennings
Thorbeckestraat 101
5344 SM Oss
tel. 0412-62 35 15

Zuid-Holland Noord
Wim L. Hofman
Meppelade 146
2544 XZ 's-Gravenhage
tel. 070-3 67 26 53

Limburg
Harry J.A. Dois
Heerlenerweg 49
6132 CL Sittard
tel. 046-4 52 13 16

Canada & USA
Gerard Ledderhof
149 Sandwell Drive
Oakville, Ont. Canada,
L6L 4P1
tel. 001 905 627 3216
fax 001 905 627 0328

Zuid-Holland Zuid
Dolf Mennens
Lijsterlaan 12
3055 CH Rotterdam
tel./fax 010-41 88 239

Friesland
Hans N. Blom
Gerben Ypmastraat 13
8723 CP Kouzum
tel. 0614-52 21 07

Flevoland
Frits H.M. Franzen
Woesduinlaan 57
3941 XG Doorn
tel./fax 0343-42 08 08
Mobiel: 06-51185814

Zeeland
J. Kloot
Laan van de Barbestein 8
4451 AH Heinkenzand
tel. 0113-561738

Veluwe
Vacant

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder
Leen van Eijk
Pieter Postlaan 14
1222 LJ Hilversum
tel./fax 035-685 33 73

Assistent beheerder
Tjibbe J. Gaastra
A. van Heusdenstr. 15
2461 VJ Ter Aar
tel./fax 0172-60 24 52

Propagandiste
Joyce P. Stramrood-
van Vark
Binnenhof 36
6715 DP Ede
tel. 0318-63 81 60

V.S.V. (Veluwe/Flevoland)

Mevr. A. Wink
Ranchweg 24
8071 XM Nunspeet
tel. 0341 - 252 625

Mevr. I. Froma-
Hiamstra
Van Goghstraat 12
8072 JX Nunspeet
tel. 0341 - 253 653

Mevr. T. Hijman-Smit
Oenenburgweg 174
8072 GN Nunspeet
tel. 0341 - 256 854

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit de Giroloterij en de Bankloterij.
Uw deelname aan de Giro-, c.q. bankloterij wordt daarom van harte aanbevolen.

SORBAT

In Memoriam

"SOBAT" december 2003

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Aa van de	G.	Elshout	4-7 RI
Aarts	J.	Echt	LTD 719 - 760
Alberts	G.J.	Terborg	1-11 RI
Alofs	C.P.	Angeren	?
Bakker	G.	Koog aan de Zaan	IBW=LTD 695
Barselaar van den	S.	Rotterdam	1 MiBat
Berghuijs	N.	Buren	?
Berteris	A.	Bocholtz	GBI + Welfare Wbrigade
Bilkland	J.J.	Rotterdam	AAT/ 52 VP
Boschma	H.	Roosendaal	KMO-LMD
Bijl	L.	Den Bosch	1-12 RI + 2-15 RI
Bijnen	A.H.	Helmond	5-6 RI
Brada	J.G.	Leeuwarden	6-1 RI (403 BI)
Brugman	P.	Zeevolde	?
Colenbrander	J.W.	Aalten	?
Daanje	H.	Brielle	6-3 RI (413 BI)
Doornbos	W.A.E.	Rotterdam	1 Reg Huzaren van Boreel
Dop van	S.	Delft	?
Dormits	E.E.	Arnhem	?
Eldik van	H.	Axel	4-5 RI
Ende van den	A.	's Gravenzande	3 GRG
Fleuren	M.J.	Bemmel	4-5 RI
Gastel van	J.N.	Hoogvliet RI	?
Gils van	J.L.	Geervliet	1 Reg Huzaren van Boreel
Gommans	Th.A.J.	Helmond	2-6 RI
Groenenboom	L.	Heerjansdam	4-3 RI
Groen in 't Woud	Th.H.	Rotterdam	1 DMP
Heitink	B.	Doetinchem	6 Jagers (421 BI)
Hoek	J.	Uitgeest	?
Iersel van	J.H.	Raamsdonkveer	Kon. Marine
Jong de	P.	Bodegraven	?
Kaijijm	A.	Dordrecht	3 GRG
Kalse	A.	Diemen	52 ^e Hupva
Kempen van	H.	Oirschot	3-2 RI
Koenen	M.	Den Bosch	Kon. Marine
Koster	D.	Alphen a/d Rijn	LMD
Krabbendam	M.A.	Sassenheim	?
Kraanen	H.M.	Culemborg	?
Krulter	E.	Onstwedde	4-1 RI
Leijten	FA.	Ettien-Leur	Mitibat 1 Div 7 Dec
Lindeboom	F.	Eindhoven	1-8 RI
Lith, van	H.Th.	Veghel	KMG-MOD
Man de	J.	Spijkenisse	?
Mathijssen	H.	Zelst	43 ZMC
Meer	C.	Maarsse	?
Meijs, van de	A.P.	Tilburg	6-3 RI/415 BI
Moorelisse	H.	Schoonrewoerd	?
Nagelkerke	G.	Roosendaal	4-4 ORPI
Nijland	D.	Heelsum	5 GRG
Ophoven	Th. J.H.	Montfort	36 AAT
Parren-Corbey	A.M.H.J.	Roermond	?
Perce	J.	Zevenaar	5 HupVa
Poos	N.	Nijmegen	?
Pover	C.	Tilburg	52 HupVa
Rozenbeek	H.	Putte	413 BI
Smeets	J.G.A.	Landgraaf	6 R.I. (425 B.I.)
Spoelstra	J.	Burgum	5-4 RI
Strulck	J.C.C.	Den Burg	VD 7DD
Taerlings	H.J.J.	Rotterdam	3 LUUA
Uitvlugt	T.	Voorburg	IBW
Verhagen	C.	Sprang-Capelle	Kon. Marine
Vogels	J.W.	Uden	5-7 RI
Vries de	J.	Puttershoek	3-2 Huzaren van Boreel
Wijma	A.	Zwagerbosch	3-1 RI
Willems	J.C.	Oirschot	KNIL
Winter de	D.	Balk	?
Wijngaarden	J.H.P.	Capella a/d IJssel	1 MIBA



**Met ons aller
welgemeend medele-
ven en dat de liefde
en de warmte van
uw naasten U de
moed en kracht
geven dit zware
verlies te dragen.**

**sociale
VOMI**

**"Sobat"
in gesproken
vorm**

De redactie onderzoekt of leden met een leeshandicap en in het bezit van een eenvoudige cassette-recorder op de hoogte willen blijven van de inhoud van "Sobat". Indien er voldoende belangstelling is voor een gesproken versie, dan zullen wij proberen om dit te realiseren. Voor informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van VOMI-NI, tel. 0180-611612.



Hotel-Café-Restaurant

“ De Zwaan ”

Beekbergen

Genieten is van alle tijden! Wij bieden u een gastvrij onthaal in ons hotel "De Zwaan".

Elk jaargetijde heten wij u van harte welkom.

U kunt genieten van een verblijf in ons hotel en van de prachtige omgeving die u vele mogelijkheden biedt voor een aangenaam verblijf.

Uit de hieronder vermelde periodes kunt u een keuze maken voor een vier-, vijf-, of achtdaagse vakantie.

Inbegrepen in het hiernaast vermelde arrangement zijn 's ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds een uitstekend 3-gangen menu.

Het arrangement is inclusief de hieronder vermelde uitstapjes (1 arrangement per dag)

- * Bezoek brengen aan Paleis het Loo
- * Toegang tot de Hoge Veluwe en Openluchtmuseum
- * 1 dag fietsuur inclusief een lunchpakket
- * Bezoek brengen aan de Kaasboerderij
- * Toegang tot het Oorlogs Museum in Arnhem
- * Ontspannen in het verwarmde zwembad (Malkander) of de sauna
- * 1 daags gebruik van de Veluwegpas per touringcar
- * Toegang tot kasteel De Cannenburgh in Vaassen

U ziet vele mogelijkheden om uw verblijf in ons hotel tot een feest te maken.

Voor dit alles inclusief-arrangement gelden de volgende aankomstdata:

4 dagen (3 overnachtingen)

aankomst op: 27 februari
5, 12, 19 of 26 maart
2, 9, 16, 23 of 30 april

5 dagen (4 overnachtingen)

aankomst op: 1, 8, 15, 22 of 29 maart
5, 12, 19, of 26 april
3 mei

8 dagen (7 overnachtingen)

aankomst op: 27 februari
5, 12, 19, of 26 maart
2, 9, 16, 23 of 30 april

Houwe Zo-aanbod!
Bij aankomst in
januari en februari
5 % Korting!!

	aanbieding	normaal
4 dagen (3 overnachtingen)	€ 130,- p.p.	(€ 145,-)
5 dagen (4 overnachtingen)	€ 160,- p.p.	(€ 180,-)
8 dagen (7 overnachtingen)	€ 260,- p.p.	(€ 280,-)

Voor kamers op de begane grond wordt een toeslag berekend van € 3,00 p.p.p.d.

Toeslag Paasweekende: € 3,00 p.p.p.d.

Toeristenbelasting: € 1,50 p.p.p.d.

Voor reserveringen:

Hotel De Zwaan***

Arnhemseweg 520 - 524

7361 CN Beekbergen

e-mail: hoteldezwaan@worldonline.nl

website: hoteldezwaan.net

tel. 055-5061393 / fax 055-5062636

