

19e jaargang • nummer 94 • april 2004

SOBAT



WOMI





Hotel-Café-Restaurant

* * *

“ De Zwaan ”

Beekbergen

Genieten is van alle tijden! Wij bieden u een gastvrij onthaal in ons hotel "De Zwaan".

Elk jaargetijde heten wij u van harte welkom.

U kunt genieten van een verblijf in ons hotel en van de prachtige omgeving die u vele mogelijkheden biedt voor een aangenaam verblijf.

Uit de hieronder vermelde periodes kunt u een keuze maken voor een vier-, vijf-, of achtdaagse vakantie.

Inbegrepen in het hiernaast vermelde arrangement zijn 's ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds een uitstekend 3-gangen menu.

Het arrangement is inclusief de hieronder vermelde uitstapjes (1 arrangement per dag)

- * Bezoek brengen aan Paleis het Loo
- * Toegang tot de Hoge Veluwe en Openluchtmuseum
- * 1 dag fletshuur inclusief een lunchpakket
- * Bezoek brengen aan de Kaasboerderij
- * Toegang tot het Oorlogs Museum in Arnhem
- * Ontspannen in het verwarmde zwembad (Malkander) of de sauna
- * 1 daags gebruik van de Veluwepas per touringcar
- * Toegang tot kasteel De Cannenburgh in Vaassen

U ziet vele mogelijkheden om uw verblijf in ons hotel tot een feest te maken.

Voor dit alles inclusief-arrangement gelden de volgende aankomstdata:

4 dagen (3 overnachtingen)

aankomst op: 27 februari
5, 12, 19 of 26 maart
2, 9, 16, 23 of 30 april

5 dagen (4 overnachtingen)

aankomst op: 1, 8, 15, 22 of 29 maart
5, 12, 19, of 26 april
3 mei

8 dagen (7 overnachtingen)

aankomst op: 27 februari
5, 12, 19, of 26 maart
2, 9, 16, 23 of 30 april

	aanbieding	normaal
4 dagen (3 overnachtingen)	€ 130,- p.p.	(€ 145,-)
5 dagen (4 overnachtingen)	€ 160,- p.p.	(€ 180,-)
8 dagen (7 overnachtingen)	€ 260,- p.p.	(€ 280,-)

Voor kamers op de begane grond wordt een toeslag

berekend van € 3,00 p.p.p.d.

Toeslag Paasweekende: € 3,00 p.p.p.d.

Toeristenbelasting: € 1,50 p.p.p.d.

Voor reserveringen:

Hotel De Zwaan***

Arnhemseweg 520 - 524

7361 CN Beekbergen

e-mail: hoteldezwaan@worldonline.nl

website: hoteldezwaan.net

tel. 055-5061393 / fax 055-5062636



Houwe Zo aanbod!
Bij aankomst in
januari en februari
5 % Korting!!

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waaraan de leden Veteranen, oud-verzetmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.

Algemeen bestuur

Voorzitter M. Vis
De Tsjerne 2
9051 HF Sluis
Tel/Fax: 058-2571929
E-mail: m.vis.v@veteranen.nl

**Vice-voorzitter/
Secretaris** K.J. Orsel
Van Minnebekeveld 3
2002 TJ Barendrecht
Tel: 0180-611612
Fax: 0180-623580
E-mail:
orsel-4@wanadoo.nl

Peningmeester Vreughe
2e penningmeester P.J.G.M. de Waart
Ernstlaan 27
5751 JF Deurne
Tel: 0493-312051
E-mail:
p.j.g.m.dewaart@frecker.nl

Postbanknummer 4230396
Banknummer 4588.91.300
L.v.v. Vereniging Oud
Militairen Indijegangers

2e secretaris R.M. Vos
Maasberdijk 11
5331 NS Kerkrade
Tel/Fax: 0410-623475

Vr. Soc. Comm. Victor C. Bekke
Van Nijenrodestr. 117
2507 RL Den Haag
Tel/Fax: 070-3280532

Lid Th.H.A. Ramp
Albatrosstraat 14
2552 EG Leidschendam
Tel/Fax: 071-5418936
E-mail: Theonamp@cs.com

Lid Wil H.A. Pals
Stellingenweg 104
0478 EJ Nijeholtpade
Tel: 0561-688772
Mobiel: 06-15100579
Fax: 0561-688549
E-mail: w.pals@usa.net

Fonds Sociale Zorg

Beheerder Leen van Eijs
Voor gegevens zie Huisblad
Assistent beheerder Tjibbe J. Gastra
Propagandiste Joyce F. Stramrood-van Vark

Redactiecommissie

Voorzitter: K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Secretaris (Redactieadres)
R. Griff
Balloo 90, 9458 TD Balloo
tel/fax 0502 - 241 361
e-mail: griff@veteranen.nl

Lid J. Zwaan
**(Beekbespreking en
interviews)** W. Floorlaan 4
3972 NH Driebergen
tel: 0345-538570

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiele en immateriele belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken,

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL, bewegingen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter P.M. Bekker, reserve Luitenant-kolonel der Artillerie b.d.

Leden H.F.G.H. van den Boorn, Luitenant-kolonel der Jagers,
Staf Inspecteur-Generaal der krijgsmacht.
Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie b.d.
Drs. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee
Chef Kabinet SOVI
H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers b.d.
W. Epke RMO, Brigade-generaal der Infanterie b.d.
Drs. P.L.H. Everis, Kolonel der Jagers,
Chef Staf 1 Divisie "7 December".

Ledenadministratie

G.M. Hattelaas-Deleman
Amstelpad 17
3181 EA Rozenburg
e-mail: vomido@hotmail.com

Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSRELIËS".

2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris Algemeen Bestuur

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of te veranderen om te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het algemeen bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaanmits met bronvermelding.

Opmaak: PENIS Communicatie, Leeuwarden. Maas@penis.nl
Druk: Koninklijke De Swart, Den Haag

**Sluitingsdatum
inzenden kopij:**

Nr. 95 07-05-2004

Bij de voorplaat

Lonny Gerungan en Indië
Hij kookte voor vorsten en prinses, de bekende Balinese topkok Lonny Gerungan. Nu gaat hij het Nederlandse tv-kijkerspubliek vergasten op 'de Koninklijke Reistafel', die vooral gebaseerd zal zijn op gekruide recepten uit het rijst-etend deel van de wereld. Vanaf 29 maart 2004 verzorgt hij voor de Tros op TV2 een bijzondere kook rubriek, die bij oud-Indiëgangsters zeker in de smaak valt. Lonny Gerungan schreef een aantal boeken over exotische oosterse gerechten, en weet als een tovenaarsmaken uiterst avontuurlijk te combineren. Hier staat hij pontificaal voor de machtige vulkaan Merapi op Midden-Java, gefotografeerd door Warren Bright. In koelere sferen is hij 's maandags om 17.25 uur te zien, met herhalingen op zondag om 11.25, vanaf 18 april. Hoewel er tien afleveringen voor zijn uitgetrokken, is nu al te voorspellen dat van de hele Indische gastronomische cultuur slechts een zeer



klein deel aan bod zal komen. Immers, binnen het immense Indonesische eilandrijk met zijn drieduizend eilanden bestaat een enorme variatie in gerechten en voorkeuren. Lonny Gerungan laat ons meegenieten met toprecepten van de Molukken, Bali, Sumatra, Java, Bima, Celebes, Timor en Borneo. Dus voor elk wat wils. Er zal veel belangstelling voor bestaan bij de vele tienduzenden Nederlanders die leefden in ons tropisch Nederland en Zuid-Oost

Azië. Sinds in de jaren 1945-'50 duizenden landgenoten als militair naar ons voormalige Insulinde werden uitgezonden, is de Indische keuken ook in Nederland zeer populair. Indisch eten is een curieus gebeuren. Geen wonder dat de meeste oud-Indiëgangsters liefhebber van de gekruide Indische keuken zijn geworden. Deze serie belooft, evenals de boeken van de topkok, een presentje te worden voor de fijnproevers in de

oosterse smakenwereld. Oud-Indiëgangsters, doe er uw voordeel mee. Geniet van de grote verscheidenheid van onze Indische gerechten. Ze komen echt niet alleen in hun grote verschillen in de meer aan het Nederlandse gebruik aangepaste menu van onze Indische en Chinees-Indische restaurants voor. Neem er dus wat van mee en stel ze zelf samen. Eet Smakelijk!

Jaap Zwaan

Van de Voorzitter

Groot succes

Op dit moment zitten we midden in de uitreiking van de O.V.W.-spelden. De sobats die dachten dat er weinig animo voor zou bestaan, hebben ongelijk gekregen. Zoals het nu staat, komen we wel op 1500 spelden. Sobat Rump heeft veel werk verzet om deze uitreiking mogelijk te maken. Hij heeft er de laatste maanden bijna dagwerk aan gehad, ook al omdat bijna iedereen haast had. Dat is gezien de leeftijd van de O.V.W.-ers niet zo vreemd. In deze maand proberen we de speld te laten uitreiken.

Een gelukkige bijkomstigheid is dat we de autoriteiten op hun verantwoordelijkheid in deze konden aanspreken tijdens de buitengewone

ledenvergadering van Januari jl. Zij hebben (eindelijk) hun medewerking toegezegd.

Binnenkort komen de mel-herdenkingen er weer. De VOMI hoopt zowel op 4 mei in Amsterdam als op 5 mei in Wageningen vertegenwoordigd te zijn. Ondertussen wordt in breed verband een passende invulling van de Nationale Veteranendag voorbereid. Centraal zal daarbij staan het onderlinge respect en begrip, dat ons allen bindt.

De voorzitter van de Bond van Wapenbroeders vroeg mij om in een man tot man gesprek te komen tot een betere verstandhouding. In een

goede sfeer heeft dit gesprek plaats gehad. Het bestuur van de Bond van Wapenbroeders had schriftelijk de regionale bestuurders al geïnformeerd. Ik zal een afschrift van die brief krijgen. Daarnaast zal ons schriftelijk excuus worden aangeboden voor de eerder beschreven strubbelingen.

Als dat is gebeurd, is de lucht weer opgeklaard en kunnen de wederzijdse besprekingen in een constructieve sfeer worden voortgezet. Gelukkig. Goede onderlinge verhoudingen zijn tenslotte in het belang van alle veteranen.

Minne Vis

Inhoud

Bij de voorplaat Van de voorzitter	3
Een luizenbaan	4
Onderscheidingsteken OVW	5
Comité Nationale Veteranendag	7
Jaarverslag Sociale Commissie	8
Kabinet kiest voor basisverzekering	9
Gedicht: Weerspiegelingen	10
Op het Internet	11
Boekbesprekingen	12
Naar de 'Sibajak'	13
Herdenkingen	15
Reünies	16
Reservepagina	18
Nieuw: Lid van Verdienste	19
Verenigingsnieuws	20
Nieuwe leden	28
In Memoriam	29
Sociale Commissie	31

In zekere zin was het wel een "luizenleventje", dat ik gedurende een deel van mijn diensttijd in Indië had: filmoperateur bij de mobiele film, onderdeel van de Dienst Welfare, later Welzijnsverzorging. Ik was vóór mijn diensttijd filmoperateur in een bioscoop, zodat het niet verwonderlijk was dat ik op de heenreis in mei '47 hulpoperateur was op de "Johan van Oldenbarneveldt". Dat leverde prettige voorrechten op, zoals het betreden van dekken waarop officieren en vrouwelijk personeel zich verpoosden.

Een luizenbaan



Als artillerist van huis uit bleek ik met vele anderen bij aankomst op Java overbodig en na enig initiatief mijnerzijds werd ik na een test aangenomen als filmoperateur bij de Welfare in Batavia. Spoedig volgde overplaatsing naar Soerabaja en van daaruit heb ik zo'n half jaar vrijwel heel Oost-Java en Madoera bereisd met filmapparatuur. Dat materiaal was destijds niet best, veelal afkomstig van het Engelse leger en het vervoer was navenant. Een eigen filmjeep kwam pas veel later. Het vertonen van films – de kwaliteit er van was dikwijls zeer matig en breuk trad vaak op – was een dankbare job. Niet alleen de militairen op de verre buitenposten genoten ervan maar ook de lokale bevolking, die zich in stille bewondering verbaasde over wat zich op dat witte doek afspeelde. Bij hilarische scènes bleef het soms stiel, terwijl als er zich iets droevigs afspeelde het gelach en geklap te horen was!

Door de modder

De Kleine Soenda-eilanden vielen onder het bereik van Soerabaja. Zo werd ik begin 1948 op het vliegtuig gezet naar Timor en Soembawa. Weldra ontdek ik dat de filmspullen en mijn persoonlijke bagage niet aan boord zijn en ook dat de vlieg-reis die dag niet verder gaat dan Makassar op Celebes. Maar goed, de

volgende dag arriveer ik dus met een grote omweg via een tussenlanding in Mamoemere (Flores) op Timor, waar ik onderdak vind in het KNIL-kampement bij Kupang. De volgende ochtend vertrekken we met de intussen gearriveerde barang geveien – een aalmoezenier, een chauffeur en een monteur van het KNIL en ik – met een aggregaat voor de stroomvoorziening op een drietonner met bestemming Atamboea, een stadje aan de grens met het toenmalige Portugees-Timor; afstand 285 km! Na enkele uren verspert een grote aardverschulving de weg. Timorezen zetten zich in om de ergste modderhopen op te ruimen. Bij een poging van de chauffeur om de hindernis te nemen, strandt de wagen in een diepe kuil. Een achterop komende truck vergaat het al niet beter. Vijf uur later doemt er van de andere kant een legerwagen op en met hulp van dorpsbewoners trekt die eerst de voorste truck eruit en vervolgens halen die twee samen onze drietonner uit de modder. Even verder blijkt de brug over de rivier Ondolmina door een bandjir te zijn weggeslagen, maar via een ondiep gedeelte in de rivier kunnen we toch de overkant bereiken. Tegen de avond arriveren we in het dorp Soë. We hebben 110 km afgelegd in 10 uur. De aalmoezenier koopt een fles citroenenever en na een paar glazen gaan we in het doorgangshuis te bed, geheel gekleed liggend in een ijzeren ledikant zonder matras.

Na de geslaagde vertoning van twee films in de open lucht in Atamboea gaan we na twee dagen terug naar Kupang. Bij een afdaling verliest de chauffeur de macht over het stuur en botst bij het oprijden van een brug tegen een brugspant; hoofd-voorveer kapot. De onmisbare veld-telefoon wordt aangesloten op een telefoondraad langs de weg om het ongeluk aan Kupang te melden. Na enige uren arriveert een jeep, maar

die komt alleen maar de aalmoezenier ophalen. Na in een Chinese toko een borreltje te hebben gedronken, spannen de KNIL-mannen hun hangmat tussen de bomen en ik zet mijn veldbed aan de kant van de weg. Zonder klamboe, maar met de kleren aan, slaap ik die nacht heerlijk. De volgende middag komt er een jeep met voorveer en kan de reis eindelijk worden voortgezet.

Een paar dagen later vlieg ik via Flores en Makassar naar Soembawa-Besar. Op het vliegveld staat zowaar een wagen op mij te wachten. Volgens de opdracht moet ik voorstellingen geven in Bima-Raba, aan de andere kant van het eiland. Door lekke banden duurt de rit 15 uur en de terugreis, mede door andere mankementen, ruim 20 uur. Maar de panorama's op Soembawa zijn schitterend en de jongens op de afgelegen posten op die eilanden hadden weer wat afleiding gehad.

Kanonvuur

Gebeurde er dan nooit wat op het gebied van militaire activiteiten, waar ik mee te maken had? Ja, een enkele keer, zoals in Pamekasan, de hoofdplaats van Madoera. Toen moest ik midden onder de voorstelling stoppen omdat de artilleristen werden opgeroepen de stukken te bemannen en ging de filmvoorstelling door voor een half lege zaal, terwijl even later kanonvuur werd afgegeven. Ook op een frontpost op Oost-Java werd het geluid van de film een keer overstemd door artillerievuur. Voor het overige: afgezien van hindernissen en ergernissen, zoals het regelmatig breken van de film of een kapotte filmamp, was het inderdaad een "Luizenbaantje".

Mart van Duijvenvoorde.

Hof ter Veste 157

4333 HJ Middelburg.

Tel. 0118-644055

(Ex 7 RVA; 18 RVA;

Dienst Welfare/ Welzijnsverzorging)

Over de kwestie van het "onderscheidingsteken" voor OVW'ers is er in de afgelopen decennia veel te doen geweest. Ook recent zijn oude misvattingen hieromtrent helaas weer breed geventileerd. Daarom volgt hieronder tekst en uitleg van de hand van het Hoofd van de Sectie Onderscheidingen van het Ministerie van Defensie.

Onderscheidingsteken voor Oorlogsvrijwilligers

Het onderscheidingsteken voor oorlogsvrijwilligers ziet op papier het levenslicht in art. 6 van het Oorlogsvrijwilligersbesluit (KB. Nr. 1, getekend op 1 oktober 1944 door Koningin Wilhelmina te Londen). De tekst van dit artikel luidt:

Artikel 6.

"De oorlogsvrijwilligers dragen op de uniform een door Orzzen Minister vast te stellen onderscheidingsteken"

De Ministers van Oorlog en Marine waren belast met de uitvoering van dit besluit.

De misvatting

Met name vanaf de jaren '90 werd de misvatting, dat in het betreffende besluit met "onderscheidingsteken" een decoratie met bijbehorende uniformbaton zou zijn bedoeld, meer onderwerp van gesprek.

Van Defensiezijde is echter steeds aangegeven dat hier met het "op de uniform te dragen onderscheidingsteken" ook daadwerkelijk is bedoeld een "uniformonderscheidingsteken" en niet een decoratie.

En niet in de laatste plaats omdat een decoratie nooit reeds vanaf de eerste dag algemeen, zonder voordracht en zonder enig voorbehoud, aan een hele groep kan worden toegekend. Het gestelde in art. 6 van het KB van 1-10-1944 heeft ook het karakter van een algemene bepaling.

Koninklijke Landmacht

De Minister van Oorlog heeft uitvoering gegeven aan de betreffende bepaling uit het Oorlogsvrijwilligersbesluit toen hij bij zijn beschikking van 20 december 1946, Militair kabinet, Bureau 2, nr. 925, het "bijzondere onderscheidingsteken" voor

de KL vaststelde. Dat was het Oorlogsvrijwilligers-embleem (monogram van de goudkleurige letter OVW, gedekt door de Koninklijke kroon, op een pat in de kleur van het uniform waarop het werd gedragen). Het embleem mocht worden gedragen door militairen van de Koninklijke Landmacht mits zij voor

"veteranenuniform". Er bestaan diverse uitvoeringen van, zowel geborduurd, als o.m. uitgevoerd in metaal, waaronder de goudkleurige OVW-speld van de VOMI.

De beschikking uit 1946 van de Minister van Oorlog had echter als probleem dat deze een beperking

'Een onvergetelijke tijd'



De 77-jarige heer Sierp Haitsma uit Drachten draagt het OVW-insigne straks weer bij de samenkomst van het Friese Bataljon in Leeuwarden. Hij meldde zich meteen na de bevrijding van Nederland als vrijwilliger voor Indië.

'Wij beschouwden het als onze plicht om dat land van de Jappen te bevrijden. Maar toen we in oktober 1945 vertrokken, was de toestand al veranderd.'

Haitsma had de tijd in Indië niet willen missen, zegt hij. Het was een onvergetelijke periode. Wel heeft hij naderhand een andere visie gekregen op de Nederlandse politiek. 'Wat wisten wij daar als jongens ook van', zegt hij. Bij een bezoek aan Indonesië is hij later getroffen door de hartelijkheid en gastvrijheid waarmee hij is ontvangen. 'Ze beschouwden ons niet meer als vijanden.'

Klaas Jansma

1 oktober 1946 in voormalig Nederlands-Indië aan land waren gegaan en niet behoorden tot de 1e Divisie "7 December" en de "7 December bataljons", zo werd in de Ministeriële beschikking bepaald.

Ook tegenwoordig wordt nog door oud-OVW'ers van de Koninklijke Landmacht dit embleem - terecht - met trots gedragen op het (civiele)

voor het dragen bevatte, in die zin dat slechts de militairen van eenheden die in Ned. Indië aan land waren gegaan voor 1 oktober 1946 dit embleem mochten dragen. Daarmee konden dus ook niet-OVW'ers van die eenheden dit embleem dragen (saamhorigheid) en waren OVW'ers die na die datum aan land gingen en de OVW'ers die niet in Nederlands-Indië dienden van

het dragen uitgesloten. Bovendien waren militairen van de 1 Div. 7 Dec. en van de 7 Decemberbataljons uitgesloten. Deze ongelijke situatie was echter niet eerder expliciet besproken.

Koninklijke Marine

Eind jaren '90 bleek voorts dat de toenmalige Minister van Marine geen invulling heeft gegeven aan art. 6 van het Oorlogsvrijwilligersbesluit. Dit bleek in de loop van 1997 uit gesprekken met vertegenwoordigers van de OVW'ers van de Koninklijke Marine, naar aanleiding van een verzoek uit die kring over dit onderwerp. Samenvattend kon toen worden gesteld dat de door de OVW'ers van de KM ervaren "leemte" door hen in de praktijk was ingevuld met de OVW-draagspeld, welke overigens reeds in de tweede helft van de jaren '40 vanuit de KM (echter niet officieel) in het leven was geroepen en ook daadwerkelijk werd gedragen.

Reparatie

In verband met de gebrekkige uitvoering van het KB van 1-10-1944 volgden gesprekken van Hoofd Sectie Onderscheidingen van het Ministerie van Defensie met vertegenwoordigers van de Directeur Personeel Koninklijke Marine, de Directeur Generaal Personeel, de vereniging OVW'ers KM en van het Veteranen Platform (onder meer namens de oud-OVW'ers van de KL). Daarin is medio 1998 besloten de Minister van Defensie een "reparatievoorstel" voor te leggen. De voorgestelde reparatie hield in dat alsnog:

* de bij de Koninklijke Marine in de praktijk gegrocieerde situatie formele Ministeriële goedkeuring zou krijgen. De OVW-KM draagspeld zou dus de status krijgen van het in het Oorlogsvrijwilligersbesluit bedoelde bijzonder onderscheidingsteken en

* alle OVW'ers van de Koninklijke Landmacht zouden gerechtigd zijn het reeds in 1946 ingestelde bijzonder onderscheidingsteken voor de OVW'ers KL te dragen, derhalve zonder de in de Ministeriële beschikking van 1946 opgenomen beperkingen.

Bij zijn beschikking van 21 september 1998, P/98006832 heeft de Minister van Defensie aan dit twee-



voudige voorstel zijn goedkeuring gehecht.

Samenvattend:

1. De oorlogsvrijwilligers-draagspelden zijn de onderscheidingstekens zoals bedoeld in artikel 6 van het Koninklijk besluit van 1 oktober 1944 (het Oorlogsvrijwilligersbesluit).

2. Het KB van 1-10-1944 bepaalt in algemene zin dat OVW'ers een nader vast te stellen onderscheidingsteken dragen. Om die reden is er dus geen sprake van een persoonlijke toekenning of Ministeriële oorkonde.

3. Bij beschikking van de Minister van Defensie van 21 september 1998 is alsnog volledige uitvoering

gegeven aan art. 6 van het Oorlogsvrijwilligersbesluit en zijn alle oud-OVW'ers van de Koninklijke Landmacht en van de Koninklijke Marine, zonder voorbehoud, qua erkenning als OVW'ers in een gelijke positie gebracht.

De situatie nu

Aangezien de OVW'ers reeds lange tijd niet meer in actieve dienst zijn en derhalve niet meer uniformdragend zijn, mogen de speld respectievelijk het embleem thans op het civiele tenue worden gedragen. In plaats van het oorspronkelijk in stof, later onder meer in metaal uitgevoerde OVW-embleem KL, dat reeds lang niet meer verkrijgbaar is, mag uiteraard ook de rechtstreeks daarvan afgeleide en alom bekende OVW-draagspeld worden gedragen.

Door Defensie is in 1998 aan het bestuur van de vereniging oud-OVW'ers KM en onlangs aan het bestuur van VOMI-Nederland, op hun verzoek, een forse stapel extra exemplaren verstrekt van de Ministeriële besluiten van 21 september 1998, ter verstrekking aan oud-OVW'ers van KM en KL.

De betreffende draagspelden zijn op één van de volgende wijzen te verkrijgen:

Oud-OVW'ers Koninklijke Landmacht:

De VOMI-NL, te bestellen via de penningmeester of bij de beheerders van het Fonds Sociale Zorg, zoals gepubliceerd in "Sobat" (bestuur VOMI-NL, p/a Albatrosstraat 14, 2352 EG te Leiderdorp).

Oud-OVW'ers Koninklijke Marine: De vereniging OVW'ers KM, (bestuur Vereniging OVW-KM, p/a Gezellelaan 391, 4624 GL te Bergen op Zoom).

Rectificatie

In "Sobat" nummer 95, pagina 6 is in het artikel "Canada tevreden?", per abuis vermeld: "Wij als redactie van de Gong proberen een front te houden in het belang van alle veteranen."

Ten onrechte wordt gesuggereerd dat het contactblad "De Gong" in Canada wordt uitgegeven.

Het is een contactblad voor en door oud-4-2 R.I.'ers en wordt uitgegeven door de Stichting Vrienden van 4-2 R.I.

Onze excuses hiervoor (De redactie).

Door de Staatsecretaris van Defensie C. van der Knaap is in Den Haag het Comité Landelijke Veteranendag geïnstalleerd. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander is tot dit comité toegetreden.

Het comité bulgt zich over de invulling van de landelijke Veteranendag. Dit jaarlijks terugkerend initiatief op nationaal niveau moet een bijdrage leveren aan de maatschappelijke erkenning van Nederlandse Veteranen.

Comité Landelijke Veteranendag

Op 29 juni 2003 zal voor het eerst de veteranendag plaatsvinden. Deze dag is de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard.

Naast de Prins van Oranje heeft een breed samengestelde groep personen zitting in het Comité.

Voorzitter is de heer Jhr. Mr. A.A. Loudon, voorzitter van de raad van commissarissen van AKZO Nobel. De Nederlandse provincies worden vertegenwoordigd door Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, Gouverneur van Limburg. Namens de gemeenten maakt Drs. J. Wallage, burgemeester van Groningen, er deel van uit.

Aangezien educatie eveneens een rol zal krijgen in het programma, heeft de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Drs. K. van der Steenhoven, tot het Comité toegetreden. Voorts bestaat het uit mevrouw W. van Scherrenburg (journalist); de heer P. van den Hoogenband (zwemkampioen); de heer M. Zijlstra (voorzitter Veteranen Instituut) en Luitenant-Generaal b.d.

J.F.G.A.M. Maas.

De functie van Vice-voorzitter wordt vervuld door de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht en tevens inspecteur der Veteranen, Luitenant-generaal A.P.P.M. van Baal.

Nieuwe Veteranen

In de Nederlandse veteranenwereld is een nieuwe categorie veteranen toegetreden. Het betreft hier de militaire deelnemers aan de humanitaire missie Provide Care GOMA 1994.

Naar aanleiding van het verzoek dat inmiddels door het Veteranen Platform werd ontvangen, is een nader onderzoek ingesteld naar de missie Provide Care en heeft overleg met Defensie plaatsgevonden. Dit had als resultaat dat de Staatssecretaris van Defensie heeft besloten dat de inzet van deze groep mensen in Oost-Zaire en de omstandigheden waaronder zij hun werk hebben moeten verrichten, rechtvaardigen dat zij, na het verlaten van de militaire dienst, de status van veteraan verkrijgen.

Functioniewisseling

Luitenant-generaal der Artillerie A.P.P.M. van Baal is benoemd tot de nieuwe Inspecteur-generaal der Krijgsmacht. In die hoedanigheid zal hij tevens functioneren als Inspecteur der Veteranen. Van Baal is de opvolger van Luitenant-generaal van de Koninklijke Luchtmacht, C.J.M. de Veer, die inmiddels de actieve dienst heeft verlaten. Op verzoek van de Staatssecretaris van Defensie zal De Veer als adviseur van de Staatssecretaris, de hem opgedragen evaluatie van het veteranenbeleid afronden. Deze evaluatie zal een belangrijke rol spelen bij het verder vormgeven aan het toekomstige veteranenbeleid. De Staatssecretaris heeft toegezegd dat hij met een nieuwe nota veteranenbeleid zal komen in de eerste helft van 2004. Het veteranen platform zal hierbij nadrukkelijk worden betrokken.

K.J. Orsel

Mededeling

Groot aantal aanvragen voor OYW-Draaginsigne en/of oorkonde

Naar aanleiding van mededelingen daarover in de tijdschriften "SOBAT" en "Checkpoint" heeft het bestuur van VOMI-NL bijna 1300 aanvragen ontvangen voor het OYW-draaginsigne en/of oorkonde. Het zorgvuldig registreren en controleren van dit grote aantal aanvragen uit binnen- en buitenland heeft veel tijd gekost. Het bestuur van VOMI-NL vraagt u hiervoor dan ook begrip.

Op 18 maart j.l. heeft het bestuur van VOMI-NL in een speciaal daar-

voor belegde vergadering met de voorzitters van de regionale VOMI verenigingen afgesproken dat een ieder die een aanvraag heeft ingediend en aan de gestelde criteria voldoet, op korte termijn door het bestuur van de regionale VOMI vereniging zal worden uitgenodigd om het OYW-draaginsigne en/of oorkonde in ontvangst te nemen. Elke regionale VOMI vereniging zal daartoe – in principe in de maand april 2004 – op enige locatie en op enig

tijdstip een bijeenkomst organiseren.

Indien men niet in de gelegenheid is op de geplande datum en op gepland tijdstip aanwezig te zijn, zal e.e.a. worden toegezonden of op het huisadres worden bezorgd.

*Namens het bestuur
van VOMI-NL*

T.H.A. Rump

Onze Sociaal Commissarissen en hun helpers hebben dit jaar in ruim 2000 gevallen aan onze 10.000 leden steun kunnen verlenen, evenals in 2002. Door de toenemende ouderdomsproblemen wordt het volhouden van een goede ondersteuning er niet eenvoudiger op en het wordt ook steeds moeilijker om alle functies binnen de Besturen en de Sociale Commissie bezet en actief te houden.

Sociale commissie

Jaarverslag over 2003

Bij dit verslag zijn de beide Canadese VOMI's weer buiten beschouwing gebleven. Ook hebben niet alle regio's de volledige gegevens kunnen aanleveren door persoonlijke- en gezondheidsproblemen onder de Sociale Commissarissen, sociaal medewerkers en binnen de Regionale Besturen.

Mutaties binnen de Sociale Commissie in het jaar 2003:

Overleden: E.E. Dormits van Rivierenland/Oost-Gelderland. Hij werd vervangen door A. Ebben.
A. Kooger van Zeeland werd vervangen door J. Kloet.
W.P.J. Patist trad aan als secretaris i.p.v. K.J. Orsel.

De bezetting van de Sociale Commissie op 31-12-2003:

Sociale Commissie: 18 man.
Fonds Sociale Zorg: 3 man/vrouw.
Sociale Contact medewerkers: 35 man/vrouw.

Specificatie van de werkzaamheden:

Bemiddeld bij uitreiking onderscheidingen (19 gevallen)
Koninklijke onderscheidingen: Twee leden werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Ereteken voor Orde en Vrede: vier maal aangevraagd en toegewezen.
Nieuw-Guinea Herinneringskruis: werd aan drie leden toegekend.
Draaginsigne Gewonden: Aan tien sobats uitgereikt.
Ereteken voor Oorlogsvrijwilligers: VOMI-NL is begonnen met de voorbereiding van de uitreiking hiervan.
Veteranen insigne: werd door het Ministerie van Defensie aan alle veteranen toegezonden en ondanks verscheidene constructiefoutjes in dank ontvangen.

Eerbetoon

Kransen werden op 6 september gelegd op onze Erebegraafplaatsen in Indonesië, bij het Nationaal Indië-Monument te Roermond en op 15 augustus bij het Indië-monument in Den Haag. Evenzo bij diverse andere Indië-monumenten in den lande.

Bemiddeld bij pensioenen en uitkeringen (33 gevallen)

Voor drie sobats kon een Militair Invaliditeitspensioen in positieve zin worden bijgesteld. In twee gevallen mochten wij bemiddelen voor bijstand via de W.V.O. Achtentwintig leden konden wij helpen met contributie-bijstand.

Morele steun (meer dan 1000 gevallen)

Bij 256 bezoeken aan zieken thuis, in het zieken- of bejaardenhuis, hebben wij een fruitbakje, bloemstukje o.i.d. mogen overhandigen. Bij 168 uitvaarten konden wij aanwezig zijn met een graftak; bij 88 overlijdensgevallen kregen wij te laat bericht en moest worden volstaan met een condoleancekaart.

Er zijn ruim 600 bezoeken afgelegd. Verscheidene Gemeentebesturen hebben op ons aandringen en op kosten van de Gemeente een middag georganiseerd voor alle Indië- en Nieuw-Guinea veteranen uit hun gemeente.

Voor weduwen van onze sobats werd door drie regionale VOMI's een aparte bijeenkomst georganiseerd, waarbij in totaal ruim 120 dames aanwezig waren.

Nu de mobiliteit bij velen steeds problematischer wordt, is telefonisch contact een zeer gewaardeerde en steeds meer gebruikte vorm van communicatie. Het aantal telefoongesprekken is niet exact vast te stellen, maar loopt in de duizenden en blijft bij de telling van steunverleningsgevallen buiten beschouwing.

Immateriële belangen (72 gevallen)

Wij hebben zes keer een Staat van Dienst aangevraagd bij het BRIOF. Wij hebben 30 keer informatie gevraagd voor- en geholpen bij het opstellen van verzoeken, requesten, bezwaarschriften etc.
Twee leden mochten wij doorverwijzen naar het Centrum '45 voor een intake-gesprek en zes naar andere hulpverleningsinstanties. In totaal mochten wij 28 keer helpen bij het aanvragen van een Veteranenpas.

Tenslotte

Nu de stroom van negatieve berichten en opmerkingen over Indië-veteranen kennelijk aan het opdrogen is en het veteranenbeleid van de Overheid als duidelijk positiever wordt ervaren, is de onrust onder onze leden significant afgenomen. Wij zijn daar dankbaar voor.

Dankbetuigingen

De heer Jan Willen de Leeuw, Kolonel der Limburgse Jagers b.d. te Roermond, danken wij voor zijn niet aflatende hulp bij het speurwerk naar vermisten en voor zijn waardevolle adviezen.

Ook betuigen wij onze dank aan de navolgende instanties voor de beloofde hulp en aandacht: Het Veteranen Instituut te Doorn. Het Centrum '45 te Oegstgeest. I.C.O.D.O. te Utrecht G.G. en G.D. in diverse plaatsen. Stichting Joods Maatschappelijk Werk in diverse plaatsen. De Oorlogsgravenstichting te 's Gravenhage. Sociale Zaken WVG in diverse plaatsen.

Het K.T.O.M. "Bronbeek" te Arnhem. Wetswinkels in diverse plaatsen. Royal British Legion te Amsterdam en Londen.

Ministerie van Defensie:

- Inspecteur Generaal der Veteranen.
- Buitenlandse Betrekkingen te 's

Gravenhage.

- Bureau Onderscheidingen te 's Gravenhage.
- Centraal Archieven Dépôt te Rijswijk (Zuid-Holland).
- Centraal Medisch Archief te Leiden.
- Adjudant Generaal te 's Gravenhage.
- Directoraat Personeel Kon. Marine te 's Gravenhage.
- Sectie Militaire Geschiedenis te 's Gravenhage.
- B.R.I.O.F. te Kerkrade.
- Nederlandse Ambassade in Indonesië te Jakarta
- Vietnam te Saigon

Verder moeten wij zeker vermelden dat dhr. J.C. Verstraten met postzegels etc. een bedrag van 351,00 Euro voor het Sociaal Fonds heeft binnengebracht.

En de grote inzet van de beheerders van het Sociaal Fonds, Leen van Eijk en Tjibbe Gaastra, dient evenzo vermeld: hun zorg voor de VOMI-toko en hun propaganda en ledenwerving tijdens vele bijeenkomsten door het gehele land mogen ons allen ten voorbeeld zijn, zien we daar van af: zichzelf beschouwen hun werk namelijk gewoon als hun plicht. Wél mag vermeld worden dat hun plichtsvervulling een prestatie is, waarop wij met zijn allen best trots mogen zijn. Zeker gezien de toenemende ouderdom is het betoonde doorzettingsvermogen en enthousiasme indrukwekkend!

Wij hopen ook in het jaar 2004 allen die aan onze zorg zijn toevertrouwd van dienst te kunnen blijven, op dezelfde wijze waarop wij in de voorbije jaren al meer dan 10.000 maal een helpende hand mochten bieden.

's Gravenhage, 05-02-2004.
Namens alle medewerkers.

Victor C. Bridié, OVW

W.P.J. Patist

J.N. Blom

Nederlanders krijgen per 2006 een particuliere basisverzekering voor hun ziektekosten. Er komt een acceptatieplicht voor verzekeraars en de concurrentie wordt scherper. Dat heeft het kabinet medio december 2003 besloten. Bezwaren uit Brussel tegen deze private basispolis leveren, zo zeggen bronnen dicht bij het kabinet, geen problemen op.

Kabinet kiest voor private Basispolis Zorg

Met deze regeling vult het kabinet één van de grootste onzekerheden op het gebied van zorg in. Het zag er lang naar uit dat de Europese regelgeving de introductie van een private basisverzekering met publieke randvoorwaarden onmogelijk zou maken. Deskundigen hebben steeds gezegd dat zo'n verzekering door Brussel zou worden afgekeurd.

Onlangs heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS) echter een brief van de Europese Commissie ontvangen, waaruit blijkt dat Brussel niet zal dwarsliggen. De keuze voor een privaat uitgevoerde basisverzekering maakt meer concurrentie mogelijk. De keuze voor een private polis heeft gevolgen voor het toezicht. Nu worden ziekenfondsen minutieus gecontroleerd op de rechtmatigheid van hun uitgaven. De controle kan straks vervallen. Dat resulteert in minder overheidsbemoeienis en meer toezicht op doelmatigheid.

Geen selectie

Het huidige ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering zullen in 2006 opgaan in de basisverzekering. De helft van de premie wordt door de verzekerde betaald, het andere deel wordt door de werkgevers opgebracht. De zorgverzekeraars die de basispolis uitvoeren, mogen niet aan

risicoselectie doen. Dat moet het overstappen van verzekerden naar een andere maatschappij makkelijker maken. Daarnaast mag een zorgverzekeraar geen premieonderscheid maken tussen jonge en oudere verzekerden.

De zorgverzekeraars mogen zelf bepalen of ze winst willen maken met het uitvoeren van de nieuwe zorgverzekering. Er komt een vereveningsfonds, dat verzekeraars met onevenredige kosten compenseert. Verzekeraars met relatief veel ouderen en chronisch zieken ontvangen extra geld uit dat fonds. De Europese Commissie heeft de kanttekening geplaatst bij dit vereveningsfonds dat het niet tot ongeoorloofde overheidssteun aan verzekeraars mag leiden. Maar volgens ambtenaren van het ministerie van VWS is dit niet aan de orde.

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben steeds voor een publieke basisverzekering met meer overheidsbemoeienissen gepleit. Zij willen een basisverzekering die lijkt op het huidige ziekenfonds.

Kortom: In 2006 komt er een private basispolis voor alle Nederlanders. Daarmee komt het huidige systeem van zorgverzekeringen te vervallen.

Bron: med. Blad KVEO

Uitreiking Gewonden Insigne

Op woensdag 25 februari 2004 werd door de burgemeester van Hoogeveen, dhr. Urlings, het Gewonden Insigne uitgereikt aan sobat Th. Kikkert uit Hollandseveld,

in aanwezigheid van familie en enkele bestuursleden van VOMI afdeling Hoogeveen. Tijdens een rit met een militaire vrachtwagen ontplofte ergens een

born onder zijn voertuig, waar hij een gescheurd trommelvlies en rugletsel aan overhield, waarvan hij nog steeds hinder ondervindt.

Onderstaand gedicht werd voorgedragen tijdens de kerkelijke herdenkingsdienst Divisie "7 December" in de Grote kerk te Apeldoorn op 5 december 2003 door Annie Steenstra.

Weerspiegelingen

Onze ogen zijn de spiegel van de ziel, zo zegt het spreekwoord en dat kunnen we geloven, want immers, als je in de regenplassen kijkt, komt toch ook de onderkant van alles boven!

De wolken in de lucht, 't oneindig blauw, het gras, de vogels, bloemen, huizen en de bomen, als je dat in 't nat weerspiegeld ziet, lijkt alles anders, 't lijken beelden uit je dromen.

Hoogte wordt diepte, een bodemloze put, dimensies hebben de realiteit schijnbaar verloren, de wereld op z'n kop is wat je ziet, maar daardoor tevens boeiender dan ooit tevoren!

Een hemellichaam – zon, maan, sterrenpracht flonkrend aan 't firmament, zie je in stil-koele meren als sprookjesachtig licht van zilverig goud, een onderaardse schat, ontstaan in hoge sferen.

En als je dan je blik weer opwaarts richt, voel je bewondering en eerbied door je stromen, je kleinheid bij de macht van de natuur; een blijk van dankbaarheid zal in je ogen komen.

En veteraan, dit sterk-poëtisch beeld heb jij – waarschijnlijk onbewust – ook eens ervaren, want op de reis naar 't verre tropenland beroerde 't maanlicht over zee je ziele snaren. Wat werd er toen weerspiegeld in jouw blik? Was 't weemoed, daar je huls en haard moest achterlaten, of avontuur, omdat je nog niet wist wat de toekomst brengen zou voor Indië-soldaten.

En eenmaal daar kwam eerst verwondering over al die nieuwe, nooit ervaren dingen: het landschap, de hitte, het vreemde om je heen, zoveel indrukken, zoveel weerspiegelingen!

Patrouille lopen, dat vergeet je nooit: de angst, de dreiging, het gevaar van donk're nachten, beklemming, die jou toen gevangen hield, weerspiegelt nu nog in je ogen en gedachten.

In troebel water geen weerspiegeling: als je het sneuvelen van je sobats moet verwerken, worden je ogen dof van zielepijn en kun je daardoor je verdriet niet laten merken.

Men bracht het droevig nieuws aan 't ouderlijk huis: "Uw zoon komt niet weer thuis, hij moest de prijs betalen!" En de ogen van die moeder zonder hoop hebben nooit meer zoals vroeger kunnen stralen!

Toen je terug kwam in het vaderland, werd jij tot in je ziel gekwetst door vooroordelen; geen opvang kreeg je en geen luist'rend oor, waar jij van wakker lag kon je met niemand delen.

Je zette door en ging je eigen weg, maar kon slechts moeizaam weer aan 't oude leven wennen; vroegere contacten vielen stil en stroef, 't naoorlogse vaderland leek jou niet meer te kennen!

Maar als je onder lotgenoten bent weerspiegelt een bijzonder lichtje in je ogen: dat is de vlam van vriendschap en begrip; die sterke sobat-band heeft jou nog nooit bedrogen!

Je bent nu ouder veteraan en merkt: weerspiegelingen verandert in bespiegelingen; je blik terug en vraagt waarom men zweeg toen 6000 man voor 't koninkrijk de dood in gingen!

En ieder jaar sta jij daar weer bij stil, want "het vergeeten leger" staat nog aangetreden en bij 't herdenken vraagt de veteraan respect voor Jan Soldaat, in 't heden en 't verleden.

Tekst en declamatie: Annie Steenstra.
(Auteursrechten Meur. A.G. Steenstra)

Sinds kort heeft VOMI-Nederland een eigen website. Peter Nattekaas heeft deze samen met Marina 'gebouwd'. Hoewel enkele details nog in- of aangevuld moeten worden, is het nu al een prachtige presentatie van de VOMI, en een unieke mogelijkheid om te communiceren.

Op het Internet

Een website maakt het mogelijk om razendsnel geïnteresseerden over de hele wereld te informeren. De communicatie is uiterst voordelig, want de post komt er niet aan te pas. Maar zo'n website moet natuurlijk wel gemaakt worden. En dat is vaak een kostbare aangelegenheid, waarvoor de nodige kennis vereist is. VOMI-Nederland mag zich dan ook gelukkig prijzen dat de familie Nattekaas het belangeloos op zich heeft genomen om de organisatie van deze nieuwe presentatievorm te voorzien. Het bestuur van de VOMI juichte dit initiatief zeer toe en verleende graag zijn medewerking. Het is een goed toegankelijke, fris ogende en complete site, met actuele én duurzame informatie. U roept deze op onder de domeinnaam: www.vomi-nederland.nl Kortere kon niet, want de site VOMI bestond al, als adres van de Vereniging van Dienstverlenende Bedrijven in de Procesindustrie.

Veel informatie

Nattekaas heeft gekozen voor een transparante opzet. De Menubalk biedt toegang tot allerlei soorten informatie. Uiteraard zijn de doelstellingen en de bestuursamenstelling – en ook de samenstelling van de Sociale Commissie – vermeld, maar ook een beknopt overzicht van de geschiedenis en een actueel bijgewerkte agenda. Inhoud en omslag van het jongste nummer van SOBAT staan erop. De eveneens opgenomen Nieuwsbrief bevat zelfs al de reactie ('Aangenaam Verbaasd') van G. Determan op zijn benoeming tot Lid van Verdienste. Interactief is de site ook, zoals dat bij een modern communicatiemedium hoort. Via vomi-nederland.nl kunnen leden zich aanmelden. En ze kunnen via een Gastenboek reacties

geven, vragen stellen, etcetera. Omdat het met interactiviteit nauw steekt (je wordt daardoor een 'open medium' waar ook anderen zich toegang kunnen verschaffen) zullen met name deze onderdelen de komende tijd door de maker en het VOMI-bestuur goed in de gaten worden gehouden. Een punt van aandacht is daarbij de autorisatie van de op te nemen 'officiële' informatie, die bij het blad 'Sobat' momenteel via de lijnen van regio's, redactie en bestuur loopt.

onder de naam 'Sobats' geregeld met elkaar mailt. Zo houden ze tot ver over de grenzen contact, want de deelnemers wonen behalve in Nederland ook in Australië, Amerika en Canada.

Uit Canada kwam ook een reactie van Ralph Siebring van VOMI-Western, op 13 maart 2004.

Nog meer mogelijkheden

Niet iedereen beschikt over een computer, en zonder zo'n machine kun je alleen internetten in het Internetcafé of bij kennissen. Toch is de spreiding van dit soort apparatuur in korte tijd zo groot geworden, dat de website voor een groot deel van het ledenbestand van VOMI, en vele anderen, een volwaardig communicatiemiddel is.

Dat is vooral handig wanneer naast artikelen in 'Sobat' of nieuwsbrieven van regio's en afdelingen nog snel aanvullende informatie verspreid moet worden. Over een nagekomen oproep voor reünie of herdenking bijvoorbeeld, een actueel nieuwsfeit dat snelle reactie vraagt, e.d. Om die mogelijkheden van het nieuwe medium te benutten, blijft voortdurende verzorging gewenst. Een web-

Enthousiaste reacties

Al gauw nadat de site op het world wide web stond, kwamen de eerste reacties binnen. De eerste vermelding in het Gastenboek kwam van

site bouwen is al een hele klus, het onderhouden vraagt zorg en uithoudingsvermogen.

Roep op: www.vomi-nederland.nl

Jac. de Bruijn, die dinsdag 9 maart om 19.06 schreef: *Peter, het is een site om trots op te zijn. Bedankt voor je inzet.* Daarmee was de toon gezet voor andere bezoekers. J.J.W. Kruf schreef op 11 maart dat hij zich weer even terug voelde in voormalig Nederlands Nieuw Guinea. Elie van Schilt liet weten dat een clubje van ongeveer vijftig mensen

site bouwen is al een hele klus, het onderhouden vraagt zorg en uithoudingsvermogen.

Zowel de familie Nattekaas als het bestuur van VOMI-Nederland is zich bewust van het belang hiervan. En dus worden alle lezers en hun kennissen bij deze opgeroepen om geregeld de site te raadplegen.



J.W. de Jong diende op Borneo (Kalimantan). Over de Nederlandse troepen op dat immens grote eiland is betrekkelijk weinig geschreven. Ze waren er ook niet zo talrijk. Sobat de Jong beschreef zijn diensttijd op Borneo. Het is een van de vele matenboeken, geschreven door een soldaat voor zijn vele dienstmakkers.

Van infanterist tot radiomonteur

Voor de lezer die gewend is aan verslagen van moeilijke patrouilles, gevechten, sneuvelende kameraden, ontberingen etc. etc. gebeurt er ogenschijnlijk betrekkelijk weinig in dit onopgesmukte dienstrelaas van een militaire radiomonteur in een niet door zware gevechten geteisterd eiland. Het is het grootste van de gordel van smaragd, een eiland van oerwouden en kannibalen, zo leerden wij vroeger op school, ongecultiveerd en primitief. Maar dat schijnt, kennismemende van dit uitstekende matenboek, toch nog mee te vallen. Prof. dr. Pietra M.H. Groen van het Instituut voor Militaire Geschiedenis te Den Haag schrijft in haar recensie over dit boekwerk: "U (de auteur) biedt hier weer een heel ander beeld van de toenmalige werkelijkheid" (van het soldatenleven in Indië dan de gangbare, J.Z.). En zo is het. Sobat De Jongs diensttijd in Tropisch Nederland destijds doet bijna aan als het relaas van een periode uit een burger-carrière.

Desondanks geeft dit boek toch ook "een goed beeld van de lotgevallen van een Nederlandse dienstplichtige in het voormalige Nederlands-Indië", om de vorige scribent nog eens te citeren.

Ondanks de schijnbare rust in Kalimantan die uit dit geschrift naar ons toekomt, gebeurden er op/in Borneo, net als elders in ons Insulinde in die hectische jaren, verschrikkelijke dingen en dreigden voor de uitgezonden Nederlandse militairen ook daar grote, levensbedreigende gevaren.

Enkele jaren geleden besprak ondergetekende in dit blad het voor hem meest fascinerende matenboek dat hem ooit onder ogen kwam. En ook dat boek handelde over Nederlandse militairen op Borneo (*Ben Loohis, De Grote Patrouille*, Uitgeverij Van de Berg, Enschede, 1999). Dat werk geeft een heel ander, minder rustiek en arcadisch beeld van Kalimantan dan dit zo op het oog militair gezien wat tamme beeld van Borneo toentertijd.

Ondanks de vredig verlopende tropendienst van sobat De Jong toch een aan te bevelen geschrift, een soort oase in een wereld van wanorde en strijd in plaats van de orde en rust die wij daar volgens onze zenders hadden moeten brengen. Sobat De Jong had echt veel geluk. Er is geen land waar het niemand goed gaat.

J.W. de Jong en E.Boonstra-de Jong, Herinneringen van een friese dorpsjongen aan zijn diensttijd als dienstplichtig militair in het voormalige Nederlands-Indië. Uitg. J.W. de Jong, Merellaan 277, 3145 EJ Maaassluis (010 - 59 27 786). ISBN 90 70037 93 9. 108 pp., geïll.

J. Zwaan

Richard L. Klaessen

Macaber Soerabaja

In een dikke paperback van 425 pagina's geeft Klaessen in feite een ooggetuigeverslag van het begin van onze laatste koloniale oorlog in de jaren 1945-'50. Dit relaas is in onverbloemde woorden, recht voor zijn raap, van dag tot dag geschreven aan de hand van rapporten, persoonlijke waarnemingen, toenmalige krantenberichten, dagboekfragmenten en getuigenverhalen. Het rekent af met een traditie van politiek-correct geschrift in verhullende bewoordingen.

Ook hier blijkt de werkelijkheid rauwer dan ideologisch en politiek bijgewerkte van horen zeggen-verhalen. Het Soerabaja van najaar 1945 was een stad van gruwel, bedrog en verwoesting, een oord van haat en raciaal fanatisme. Een stuk altijd verbloemde geschiedenis ontroft zich in de schets, want meer is het ondanks de gedetailleerdheid nog steeds niet geworden.

Neem kennis van dit geschrift, onkundig gehouden lezers. Hier welt de naakte en ongehumaniseerde werkelijkheid op van een bloedig drama. Het geschrift is echt de moeite van het kennismaken waard.

Richard L. Klaessen, Macaber Soerabaja 1945. De Werfstaatgevangenis. Relaas van een reeks gebeurtenissen in Soerabaja in het najaar van 1945 met ingrijpende gevolgen. Geschreven in 1990. Voor € 23,35 te verkrijgen bij R.L. Klaessen, Schenkkade 223, 2595 AT 's Gravenhage (070 - 38 34 678).

Ergens tegen het eind van onze aanwezigheid op Noord-Sumatra (dat zal ongeveer half juni 1950 geweest zijn), werd ons peloton het voorstel gedaan om een tocht te ondernemen naar en in de vulkaan "Sibajak". Wij waren gelegerd in een grote expeditieloods van de tabaksonderneming "Paja Bakoeng" (Dell)

Naar de "Sibajak"

De vulkaan bevindt zich even ten noorden van Brastagi, boven het Tobameer. Per slot was dat voor ons nog bereikbaar, zolang wij er zo dicht bij woonden.

Een paar dagen later was het zover.

berg kijkt, een makkie; dat bleek al vlug een tegenvaller. De hellingen waren aanvankelijk dichtgegroeid met niets anders dan dichte jungle, waar we ondanks een 'kampongpaadje omhoog', moeilijk door kon-

glijden. Steeds moesten wij daarbij goed oppassen om niet van de helling op zij te glijden en wie zou dan weten waar we uiteindelijk terecht zouden komen.

Op dat moment meende onze sobat Hulleman de knoop te moeten doorhakken, door ons duidelijk met zijn accent te laten horen: "Niet lull'n, deur loop'n, wie hebb'n 't wel eens meer moeilik had jong".

Zon en krater

Even later, heel onverwacht, ging voor ons letterlijk de zon schijnen, doordat wij opeens boven de begroeiing en bewolking uit kwamen: hierdoor werd de wereld rondom ons, als bij toverslag, veel vriendelijker. Maar wij konden toen ook goed zien dat we nog zeker zo'n 50 meter hoger moesten klimmen om de rand van de krater te bereiken. Toen wij daar onze blikken van de berg afwendden, kregen we een prachtig vergezicht: nu en dan zagen wij ver beneden ons, verder dan 'het wolkendeek rondom de berg', de daken van Brastagi te voorschijn komen. Die wolken waren dus constant in beweging: het ene moment dik en ondoorzichtig, het volgende moment als het ware opgelost in het schijnsel van de zon, die op dat moment al hoog aan de hemel stond.

Er lag vanaf dat punt een aardig ruige klim voor ons: inmiddels was nl. de begroeiing overgegaan in volledig kale ruige rotspartijen. Boven aan de rand van de krater aangekomen, keken wij opnieuw onze ogen uit: dat was hem dan, waar wij zoveel inspanning voor moesten leveren, een echte krater van een nog levende vulkaan.

Wat wij eerst voor onweer hadden versleten, was daar boven aangegroeid tot een oorverdovende herrie. Maar ook drong de penetrante geur van de zwavel onze neusgaten binnen: deze geur werd echt misselijk makend.

Toen moesten wij ons opnieuw vermennen om verder te gaan: wij lie-



Stenendraagster op Ball, met acht zware plauwizen op haar hoofd. Ill. A.F. Koning.

Wij werden met 12 man met een truck ergens onder aan de berg afgezet; de anderen van ons peloton voelden niets voor deze onderneming en vonden dat wij al bergen genoeg hadden moeten beklimmen tijdens patrouilles in en rond Tapanuli.

De beklimming van de "Sibajak" lijkt, als je op een afstand naar die

den komen. Op dat pad moesten wij regelmatig de dichte plantengroei weg bulgen om weer een stap voorwaarts te kunnen doen: altijd een zeer vochtig warm klimaat (95 á 100° R.V.).

Door deze toestand was het, wat dan een pad heette, een vieze kleiachtige brei: kleverig en vet, doorlopend twee stappen voorwaarts omhoog en weer één terug

ten ons langs een zeer ruige weg, van blok tot blok in de gele mist, afzakken.

De bodem lag, voor zover wij konden zien, zo'n 30 tot 40 meter naar beneden. De enorme herrie, zo bleek onderhand, ontstond door het spuiten van zwavelstoom, wat met een enorme kracht tussen de rotsblokken op de bodem werd uitgerst. Wij konden ons moeilijk verstaanbaar maken: er werd veel geschreeuwd en de rest maar met gebarentaal.

Toch vreemd vonden wij die grote plas water op de bodem. Heel vreemd, koud water, met rondom gloeiende stoomspuiten tussen de rotsblokken en uit spleten, voorzien van zwavel: en wat een rotherrie, waar komt dat allemaal vandaan??

Gevolgd

Toen wij een kwartiertje al gissend over de bodem rondliepen, ontdekten wij voor het eerst dat wij door ongeveer 8 Batakse mannen waren gevolgd. Wij keken verbaasd, omdat niemand van ons de achtervolging had opgemerkt. Die mannen zagen wij vervolgens, met allerlei simpel verpakkingsmateriaal tussen de rotsblokken met die hete stoom, verdwijnen. Zij waren druk in de weer om de daar afgezette zwavel te verzamelen. Hoe die mannen het daar konden uithouden, snappen wij tot op de dag van vandaag nog niet: hun ademhaling zal toch niet al te

best meer gewerkt hebben.

De bodem onder onze voeten trilde alsof er diep daaronder machines stonden te stampen, maar wel onregelmatig.

Inmiddels dreigden wij allemaal miselijk te worden van de zwaveldamp en besloten het maar voor gezien te houden: met de klim omhoog werd een aanvang gemaakt, voortdurend ons omhoog trekkend aan allerlei scherp gesteente.

Toen wij bijna allemaal over de bovenrand van de krater waren gekomen, vielen wij in de volgende verbazing. De groep Batakkers wist niet hoe snel zij de krater uit moesten komen om ons te volgen.

Ons vertrek was kennelijk voor hen een verrassing. Zij schreeuwden elkaar de helen en gaten uit, renden met vallen en opstaan de weg omhoog; daarbij moesten zij ook proberen de vergaarde zwavel zoveel mogelijk mee te nemen. Het was als of kwade geesten hen op de helen zaten: maar waarom nou die paniek? In onze buurt gekomen, werden zij weer rustig. Bij latere navraag bleek dat het ook echt iets met kwade geesten van doen te hebben: hun verre voorvaderen schijnen nog steeds een vinger in de pap te houden.

Daar hebben de Christelijke Missie en Zending in de loop der eeuwen nog geen verandering in kunnen brengen. Wij hadden nooit kunnen bevroeden, nog eens een matigende

invloed te hebben op hun voorvaderen in het Batakse hiernamaals.

Eruptie

Enige tijd later (begin september 1950), toen wij waren overgeplaatst naar de "Berenlaan" in Batavia, kwam er nog een verrassende ontdekking in het "Sibajakverhaal". Eén van die dagen kregen wij, waarschijnlijk vers van de pers, één van onze militaire kranten. Naar ik mij nu nog kan herinneren was het "De Kiewang" of was het misschien toch de "Legerkoerier"? In ieder geval een krant waar wij weinig wijzer van werden, maar die door ons altijd bij gebrek aan wat anders van A tot en met Z gespeld en gelezen werd. Al lezend werden wij opeens verrast door een kort berichtje. Er riep iemand: "Verrek, moet je dit lezen! Eruptie van vulkaan op Noord-Sumatra".

..... De Sibajak
Zijn wij daar effe door het oog van de naald gegaan!

Frans Ferris
2e Cie. - 424e Bat. inf.

Stichting Historisch Besef

Pacific War 1930 - 1945

Een indringende expositie "Onvoltooid verleden tijd; Het andere gezicht van Japan" is te zien in de Laurenskerk te Rotterdam. De Stichting Historisch Besef Pacific War 1930 - 1945 organiseert in samenwerking met de Stichting Laurenskerk deze expositie. De expositie wordt op maandag 5 april geopend door Professor Dr. A.C. Zijderfeld en is te zien tot en met 7 mei 2004 in de Laurenskerk, Grotekerkplein 27 te Rotterdam. Op aanvraag worden groepsrondleidingen verzorgd. Niet alleen voor scholen zijn deze rondleidingen bijzonder interessant, maar ook voor de bij de oorlog betrokkenen en geïnteresseerden. De expositie is te bezichtigen van dinsdag t/m zaterdag (10.00-16.00 uur), behoudens 9, 15, 16, 22 april en 6 mei. De toegang is gratis. Info: 010-4141494

Ingezonden door Henk Mergler

Pensioenindexatie Overheidspersoneel

Jaarlijks wordt uw pensioen in de maand januari aangepast overeenkomstig de algemene bezoldigingswijzigingen van het overheidspersoneel in het achterliggend jaar. Deze aanpassing gebeurt door uw pensioen te wijzigen met het gewogen gemiddelde van de wijziging van de salarissen van het overheidspersoneel in de verschillende sectoren. Dit is vastgelegd in hoofdstuk 12 van het pensioenreglement van het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). Men spreekt in dit verband van pensioenindexatie.

Het is de bedoeling dat uw pensioen door deze aanpassing gelijke tred zal houden met het verloop van de

ambtenarensalarissen. Er is echter een "maartje" aan deze aanpassing verbonden.

De aanpassing is voorwaardelijk en gebeurt alleen indien de financiële positie van het pensioenfonds zich niet dwingend tegen de aanpassing verzet. Aangezien de financiële positie van het ABP naar het oordeel van het bestuur van dat fonds een volledige indexatie van pensioenen met ingang van 1 januari 2004 niet toestaat, zal uw pensioen met ingang van die datum niet met 2,65 %, zijnde de gemiddelde bezoldigingsverhoging van het overheidspersoneel in het jaar 2003, maar slechts met 1,7 % worden verhoogd.

Herdenkingen

Indië monument Tilburg

Op zaterdag 22 mei 2004 zal de jaarlijkse herdenking gehouden worden voor de 60 in Nederlands Indië omgekomen Tilburgse militairen. De herdenkingsdienst zal gehouden worden in de Sacramentskerk, gelegen aan de Ringbaan Oost te Tilburg. De kerk is geopend vanaf 10.30 uur.

Na intrede van de diverse vaandels zal om 11.00 uur de herdenkingsdienst aanvangen. Deze herdenking zal muzikaal worden opgeluisterd door de Nieuwe Koninklijke Harmonie en door het Moluks koor Musafir en mevr. José Santegoeds. Na de herdenkingsdienst gaan wij, voorafgegaan door "The Dutch Pipes and Drums" en de diverse vaandels, naar het monument aan de Gerard van Swietenstraat, waar een kranslegging zal plaatsvinden. Na het ten gehore brengen van de "Taptoe" en het "Wilhelmus" zal de herdenking om ± 13.00 uur worden afgesloten.

Met het openbaar vervoer is de kerk bereikbaar met lijn 42 vanaf het station richting Elisabeth ziekenhuis, halte Sacramentskerk. Loopafstand van kerk tot monument is ongeveer 10 minuten.

Indien u met een groep komt met vaandel, dan gaarne bericht aan: G.A.J. de Vet, Verrieststr. 97, 5044 PJ Tilburg. E-mail: mge-devet@het-net.nl

Onthulling Den Haag

Op verzoek van de VOMI Zuid-Holland Noord en de Bond van Wapenbroeders, afdeling 's Gravenhage e.o. zal op 21 april a.s. de burgemeester van Den Haag, de heer drs. W. Deetman, tezamen met drie nabestaanden, de namen onthullen van vier Haagse militairen die in de periode 1945-1950 in het voormalige Ned. Oost-Indië zijn omgekomen. De namen zijn toegevoegd op het in 2002 onthulde monument aan de Verkuëllweg (naast Madurodam) te Den Haag. De plechtigheid vangt aan om 10.30 uur bij het monument met een toespraak van de heer Deetman. Vervolgens zullen de burgemeester en drie nabestaanden de namen onthullen op het monument. Tijdens deze plechtigheid zullen alle

genoemden op het monument worden herdacht.

Daarna zal mevrouw Majoor Ds. M.A. Bezemer spreken en tot slot vindt er een krans- en/of bloemlegging plaats.

J.W. de Jong

Beverwijk

Op dinsdag 4 mei wordt een herdenking voor gesneuvelden in

Rotterdam

Op dinsdag 4 mei 2004 zal op de Algemene Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam de jaarlijkse herdenking worden gehouden. Aanvang: 14.00 uur.

Burgemeester mr. I.W. Opstelten zal samen met vertegenwoordigers van de diverse monumenten een krans leggen bij het Burger-monument, het Geallieerden Monument, het



Nederlands-Indië gehouden op het Kuenenplein te Beverwijk.

Aanvang herdenking: 12.30 uur;

Einde herdenking: 13.00 uur.

Na afloop is er voor de aanwezigen gelegenheid tot het nuttigen van een kop koffie in het "Trefpunt" (hoek Galgenweg/Arendsweg)

Schiedam

Op zondag 2 mei 2004 zal bij het Indië/Korea-monument de jaarlijkse herdenking plaatsvinden. Aanvang: 10.00 uur. Plaats: Crematorium en Begraafplaats Beukenhof, Burg. Van Haarenlaan 1450 in Schiedam. Info: dhr. C.G. de Bruin, tel 010-4701929.

Indië Monument, het Korea Monument, het Erehof van het Verzet en het Militair Erehof. Info: Gemeente Rotterdam, mevr. Lucienne M. Longayroux, tel. 010-4172080 en/of dhr. G. de Jong, tel. 078-6771902.

Vlaardingen

Op dinsdag 4 mei 2004 zal op de Algemene Begraafplaats Emaus aan het Emaus 8, de jaarlijkse herdenking worden gehouden bij het Indië-monument.

Aanvang: 15.00 uur. Info bij dhr. G. van der Laan, tel. 010-4749206.

Verbindingsafdeling B-Divisie

De reünie-commissie van de verb. Afd. B-Divisie houdt op 22 april 2004 de reünie in de Kumpulan van Huize Bronbeek, Velperweg te Arnhem.

Info: Gijs Verrips, tel. 035-6931747 of Klaas van Vliet, tel. 0348-414858.

5-3 R.I.

Op woensdag 19 mei 2004 wordt de 19e reünie gehouden van het onderdeel 5-3 R.I. (Zuid-Sumatra 1947-1950) in de Trip van Zoutlandtkazerne te Breda. Zij die nog geen bericht hebben ontvangen kunnen zich schriftelijk aanmelden tot uiterlijk 24 april 2004 bij de secretaris van de reünie-commissie, de heer J.C. Buckens, van Houtenstraat 20, 4623 XL te Bergen op Zoom. Tel. 0164-237994. E-mail: j.buckens@home.nl
Inschrijving na die datum is dan helaas niet meer mogelijk.

50e en 51e Veldhospitaal

Op woensdag 21 april 2004 wordt een reünie gehouden voor het reünieverband van het 50e en 51e Veldhospitaal in de Korporaal van Oudheusdenkazerne te Hollandse-Rading. Aanvang: 11.00 uur. Afsluiting ± 17.00 uur. Zaal open 10.00 uur. Info: J.M. van Rijn, tel. 071-5801319.

432e Bat. Inf. (H Brigade) 7-1 R.I.

Op vrijdag 15 oktober 2004 wordt voor het 432e Bataljon Infanterie de 14e reünie gehouden in de J.W.F. kazerne te Assen. Sobats die gedënd hebben of ingedeeld zijn geweest bij bovengenoemd bataljon en nog geen uitnodiging hebben ontvangen voor deze reünie, kunnen hiervoor contact opnemen met de secretaris van de reünie-commissie de heer B. Grit, Balloo 90, 9458 TD te Balloo. Tel./Fax 0592-241361 of Mobiel 06-10491121 of E-mail: grit@vetreanen.nl

3e Bat. Garde Jagers (Ost. Cie.)

Op 14 april a.s. hoopt de v.m. Ondersteunings Compagnie van het 3e Bataljon Garde Jagers haar jaarlijkse reünie te houden in de Mauritskazerne te Ede. Vanaf 10.00 uur is men van harte welkom. Ontvangst koffie met cake. Info: tel./fax 071-5763663 of e-mail: chris.endeveld@tiscall.nl

K.S.T.

Op woensdag 25 augustus 2004 wordt de reünie voor alle oud D.S.T. - K.S.T. - en R.S.T.-ers gehouden in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal. Aanmelden door overmaking van 10.00 Euro vóór 5 augustus 2004 op girorekening 243874 t.n.v. penningm. K.S.T. Reünie 2004 te Leiden. Info: tel. 071-5317693 of 0165-554692.

1-11 R.I. (Margrietbataljon) OVW

De reünie van 1-11 R.I., die zou plaatsvinden op donderdag 29 april 2004, is verplaatst naar woensdag 28 april 2004 in de Prinses Margrietkazerne te Wezep. Iedereen die zich heeft opgegeven of nog zal opgeven als deelnemer krijgt begin april 2004 nog een brief. Er rijden bussen vanaf station NS te Wezep naar de kazerne en terug. Info: Lippenoordweg 6, 8051 XJ Hattem. Tel. 038-4442868.

L.M.D. / V.Ma.Mat.Mu. Padang

Op donderdag 24 juni 2004 wordt de jaarlijkse reünie voor de Leger Materieel Dienst / V.Ma.Mat.Mu Padang gehouden in de Lunettenkazerne te Vught. Info: J.M. van Geenhoven; tel. 0297-261415.

42 RVA

Op 21 oktober 2004 is aan de reünie-commissie van 42 RVA de gelegenheid geboden om weer een bij-

eenkomst te houden op de "Knobbel" te Oldebroek. Houdt u daarvoor deze dag vrij en noteer deze datum in uw agenda. Nadere mededelingen volgen. Info: Thom G. Gabriël, tel. 024-3551183 of Geert Bekker, tel. 050-5131494.

4-9 R.I. MT Groep

De reünie voor de MT Groep van 4-9 R.I. wordt gehouden op donderdag 15 april 2004 in de Legerplaats Harskamp, Otterloseweg 5 te Harskamp. Aankomst 10.30 tot 11.00 uur. Einde 16.30 - 17.00 uur. Info: mevr. M. Vlisscher-Bakker, Simondsstr. 49, 8281 CE te Genemuiden of bij dhr. K.H.J. Cuijpers, Hagenstr. 13, 6174 RM te Sweikhuizen.

5 Garde Reg. Jagers

Het 5e bataljon Garde Regiment Jagers (V.O.J. '47), vertrokken op 19 nov. 1947 met de "Kota Baroe" naar het voormalig Nederlands Oost-Indië, houdt op 12 mei 2004 haar reünie in de Oranje kazerne te Schaarsbergen. Info: 078-6913112 of 030-2616303.

Ned. Indië / Oosterhout

Op donderdag 10 juni 2004 wordt in de Trip van Zoutlandtkazerne te Breda een reünie / herdenking gehouden voor familie, sobats en belangstellenden. Aanvang: 14.00 uur. Voor nader info en uitnodiging: J.G. Gulickx, Kemeelsteede 29, 4817 ST te Breda, tel. 076-5877824 of per e-mail: mvanaalten@veteranen.nl

2-6 R.I.

Op vrijdag 14 mei 2004 wordt de jaarlijkse reünie van het 2e bataljon van het 6e Regiment Infanterie gehouden in de Van Hornekazerne, Kazernelaan 101 te Weert. Aanvang: 10.00 uur. Afsluiting: 17.15 uur. Info: Mevr. M. de Jong-Lankhuizen, Tijnweg 85, 3193 GH te Hoogvliet, tel. 010-4386745. Website: <http://www.sepatocroesoek.nl>. E-mail: sepatocroesoek@lycos.nl

L.T.D. Mat-inspectie

Op donderdag 22 april 2004 wordt voor L.T.D. Mat-Inspectie de jaarlijkse reünie gehouden in de Kumpulan van Huize Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem.

Aanvang: 10.00 uur. Info: Mevr. Corrie Ytsma, K. Onneslaan 15, 8024 CL te Zwolle.
Tel. 038-4532711.

Nieuw-Guinea Militairen 1945 - 1962

Op 19 en 20 augustus 2004 worden de herdenkings/contactdagen gehouden in de Luitenant-Kolonel Tonnetkazerne te 't Harde. Info: 072-5715081 / 06-40141521 e-mail: corvanvliet@veteranen.nl

42e Hupva.

Op woensdag 29 september 2004 wordt voor de 42e Hupva de reünie gehouden in de Korporaal van Oudheusdenkazerne te Hllversum. Info: Tel. 0599-610333 of 0570-621041.

LTD 713, 719, 760

Op vrijdag 11 juni 2004 is er weer een reüniedag georganiseerd voor genoemde onderdelen in de Legerplaats "Harskamp" te Harskamp.

Sobats, noteer de datum! Nadere informatie via de te ontvangen uitnodiging cq inschrijvingsformulier. Info: Geert van Mierlo, tel. 075-6418903.

35e Hupva

Op zaterdag 25 september 2004 wordt voor de 35e Hupva een reünie gehouden in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem.

Opgave voor 1 juli 2004 met gelijktijdige storting van 10.00 Euro per person op bankrekening 1404 63 135 t.n.v. J.M. Kramer te Eindhoven met vermelding van reünie-comm. 35e Hupva.

Info: A. Bruglemans, Ludwighove 62, 4701 NM te Roosendaal. Tel. 0165-533675.

REÜNIEVERBAND DUTCHBAT 3

O P R O E P Wanneer u, Dutchbatters 3, dit leest en u hebt geen bericht thuis ontvangen en u deel wilt uitmaken van het Reünieverband van Dutchbat 3, neem dan contact op met één van onderstaande adressen:

1. Secretariaat RVDB 3, Maria in Campislaan 19, 9406 JA te Assen. Tel. 06-53971024 of 15 Infbat Lumbi RSPB Sectie 1, Johan Willem Frisokazerne, Postbus 113, 9400 AC te Assen. Tel. 0592-358100 of per e-mail: secretariaatrvdb3@msn.com

VETERANENDAGEN

In 2004 zullen onderstaande veterandagen plaatsvinden.

1. Op 3 juni voor de KL (Indië-veteranen te Oirschot)
 2. Op 8 juli voor de KM (Indië-veteranen)
 3. Op 9 en 10 september voor de Klu (alle veteranen)
- Op 24 september voor de Kmar (alle veteranen)

Nog enkele plaatsen vrij!

Bus-Hotel-Bootvakantie

28 oktober tot 4 november 2004

Voor het jaar 2004 is dit keer gekozen voor een Bus-Hotel-Boot-vakantie naar het Sauerland en de Rijn. We verblijven 4 nachten in het Schloßhotel Brilon (maximaal 48 personen) of 4 nachten in Hotel zum Rübezahl (maximaal 30 personen). De totale deelname aan deze reis is 78 personen. (Vol is vol). De kosten van deze 8-daagse vakantiereis bedraagt 384 Euro p.p. (Inclusief administratiekosten). Verder nog een af te sluiten annuleringsverzekering à 16 Euro en een reisverzekering à 11 Euro (collectief af te sluiten). Voor dit deelnamebedrag hebt u een volledige verzorging, d.w.z. vol pension, zowel in de hotels als ook aan boord, drie leuke uitstapjes en excursies, gezellige avonden in de hotels en aan boord. Mogelijkheden voor opstappen in de

bus zijn: Utrecht C.S. (Jaarbeurs); Schaarsbergen (P.M.T.) en Arnhem C.S. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich voorlopig aanmelden voor 15 maart 2004 bij dhr. R. Grit, Balloo 90, 9458 TD te Balloo.

U krijgt dan z.s.m. de officiële reis-papieren toegezonden. Tel./Fax 0592-241361, Mobiel 06-10491121 of per e-mail: grit@veteranen.nl

Ook hier geldt weer: vol is vol.



M.P.S. "Brillant"

SOBAT

Erkenning voor de Indiëveteranen. Het zou eens tijd worden. Maar wel wat laat en niet volledig. Als ik voor mijzelf bereken, wat mij tekort gedaan is dan kom ik op meer dan f. 1000,00. Niet het bedrag, dat veteranen bij twee jaar werkelijke dienst in Indonesië als een soort wedergoedmaking kregen. Neen, daar kwam ik niet voor in aanmerking, want ik was er maar achttien maanden.

Het zit mij nog steeds dwars!

Het gaat om een ander bedrag. De militairen in Indonesië kregen hun Nederlandse soldij in Indonesische roepia's uitbetaald. De koers van de roepia was vier roepia voor één Nederlandse gulden. Wij hadden dus vier keer zoveel roepia's moeten ontvangen. Destijds heb ik er bij een betaalmeester in Jakarta geïnformeerd en hij bevestigde mijn verhaal. Toen ik hem nog vroeg: "Als ik nu in Amerika zou dienen, zou mijn 84 gulden soldij dan in 84 dollars worden uitbetaald?" Antwoorde hij: "Beslist niet!". "Waarom krijg ik hier dan geen 4 x 84 roepia?" Hij wist het ook niet, waar het verschil bleef hangen.

Het leuke was, ik liet via de betaalmeester tien roepia per maand naar Nederland overmaken. Mijn moeder stuurde mij per brief dan elke keer een briefje van tien op, die ik in

Jakarta weer kon wisselen voor veertig roepia.

Ik heb er ooit tijdens een bijeenkomst van de VOMI bij een vertegenwoordiger van de Stichting Dienstverlening Veteranen naar geïnformeerd, maar daar nooit een antwoord op gekregen. Wel kwam een paar jaar later die duizend gulden, waar ik dus naast zat. Was dat misschien een zoethoudertje? Anders zou het de Staat wellicht wel eens met rente op rente het twintigvoudige per veteraan hebben gekost.

Er moet toch echt een lezer van "Sobat" zijn, die mij kan duidelijk maken, waar het koersverschil gebleven is. Bij Defensie? Bij het Nederlandse bestuur in Indonesië? Bij een Nederlandse bank? Bij een Indonesische bank? Ik heb nu het

gevoel, dat de Nederlandse Staat of een andere instantie mij, nadat ik tegen mijn zin (als dienstplichtige) naar Indonesië ben gestuurd, ook nog heeft bestolen. Nederland heeft dan het leger op een koopje naar Indonesië kunnen sturen!

Maar ben ik dan de enige, die zich hier druk over maakt? Ook al zou niemand van de sobats weten, hoe het nou precies in elkaar zit, dan moet er toch een sobat zijn, die via zijn politieke netwerk er voor kan zorgen, dat dit onderzocht wordt. Het gaat mij niet alleen aan, maar ook ongeveer zo'n honderdduizend Nederlanders met hun nabestaanden. Is dat niet de moeite waard?

Utrecht, 17-11-'05
Drs. H.A. Denneman

Toen en nu. nu en toen...

Toen we in de afgelopen zomer tijdens één van de hittegolven de krant openploegen, viel ons oog op het volgende bericht: "Soldaten IRAK twee maanden eerder terug": nog geen 10 dagen nadat de mariniers het commando overnamen is geconcludeerd dat het onverantwoord is hen een half jaar in de woestijn te laten werken. De ware reden van de vervroegde terugkomst ligt in de verzengende temperaturen, die overdag kunnen oplopen tot 55 graden, hetgeen een zeer zware wissel op manschappen en materieel trekt. Einde uittrekstel. Bij het lezen van dit bericht dacht ik natuurlijk aan onze tropertjaren en herinnerde ik me een passage uit het herinneringsalbum van de 1e Inf. Brigade Groep van de "7 Dec. Div.", hetwelk luidde: "En zo gaan we de tweede natte moesson tegemoet.

Al meer dan een jaar zitten we nu in de snikhete laagvlakte, die straks door de regen weer geheel van de bewoonde wereld zal worden afgesloten. Met groot verlangen kijkt een ieder dan ook naar de bergen, die 's morgens en 's avonds in het Zuiden zichtbaar zijn. En als iedereen overtuigd is dat wij hier zullen blijven zitten, komt plotseling het bericht: Wij gaan verhuizen en gaan de bergen in. Begin november (1948) rullen wij ons vak met 5 GRPI". Einde citaat. Ach, wij zaten er zo'n drie jaar, zonder even te mogen overwippen naar Nederland, wat die arme jongens van nu wel mogen. De tijden zijn wel veranderd, toen en nu, een hemels breed verschil.

Theo Koning.

Tijdens de Vergadering van besturen van Vomi-Nederland op 22 januari jl. in Arnhem verraste voorzitter Minne Vis de heer Gerard Determan met een bijzondere onderscheiding: het lidmaatschap van verdienste. De heer Determan was compleet verrast.

Nieuw: Lid van Verdienste

Tot Lid van Verdienste kan een persoon benoemd worden die zich gedurende langere tijd op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor deze organisatie en haar leden. Aangezien Vomi-Nederland geheel drijft op sobats die zich belangeloos inzetten en daarbij niet zelden tot op hoge leeftijd actief zijn, zouden velen in principe voor deze onderscheiding in aanmerking kunnen komen.

Het was dus wel een heel bijzonder moment voor de heer Determan toen hij, geheel onwetend van wat komen zou, naar voren werd geroepen en in het zonnetje werd gezet. Voorzitter Vis memoreerde hoeveel werk hij zowel voor de landelijke organisatie als voor zijn eigen afdeling in Zuid-Holland Zuid heeft verricht. Diverse functies heeft hij in de loop der jaren met grote inzet bekleed, tal van activiteiten ontwikkeld. De opzet en ordening van de leden-administratie was daar een van, en niet de geringste. Determan was en is daarbij een meelevende



Voorzitter M. Vis (rechts) overhandigt Determan de oorkonde.

persoonlijkheid, die in teamverband een bindend en inspirerend figuur was. Hem komt, aldus Vis, deze onderscheiding in alle opzichten toe.

Ook mevrouw Determan deelde in de hulde, en terecht. Bij zoveel drukte is een goed thulsfront immers onmisbaar. Zij kreeg dan ook een bloemetje.

Aangenaam verbaasd

Het was voor mij een bijzondere dag om aanwezig te zijn op een bijeenkomst van de besturen van alle lokale verenigingen van VOMI-NL, het bestuur van VOMI-Nederland; de Staatssecretaris van Defensie en een heleboel schoudergoud op de eerste rij op die merkwaardige dag van 22 januari in de Kumpulan van Bronbeek in Arnhem. Zeker als ik bedenk dat ik niet tot enig bestuur van de VOMI behoor.

Niettemin was er een plaats voor mijn vrouw en mij gereserveerd, tamelijk vooraan in de zaal en vlak achter al het schoudergoud. Bijzonder was het dat na de gesprekken van de voorzitter en de Staatssecretaris en het uitreiken van de "Sawahtrapper" aan de

Bedankt



staatssecretaris, mijn gade en ik werden uitgenodigd op het podium waar met enkele gloedvolle woorden van de voorzitter mededeling werd gedaan van het feit dat was besloten tot instelling van "Lid van Verdienste" binnen VOMI-Nederland.

Aangenaam verbaasd was ik te horen dat ik als eerste en enige op dat moment was uitverkoren voor een benoeming van deze ere-titel. Mijn echtgenote, aanwezige dochter (uw ledenadministratrice) en schoonzoon waren minstens zo verbaasd.

Heel hartelijk dank aan hen die mij hebben voorgedragen voor deze onderscheiding die in dank werd aanvaard.

Gerard Determan

SOBAT



Verenigingsnieuws

Canada (25/0)

Secr. Secr. G. Lodder
303-72 Woodlawn Rd. E.
Guelph Ontario
L8V 1J5 Canada

De activiteiten van onze vereniging spelen zich geheel anders af dan die van de verenigingen in Nederland. Dit komt door het feit, dat de diverse districten ver van elkaar verwijderd liggen en zelfs de afstanden binnen een bepaald district groot zijn.

Neem b.v. Ontario, waar de grootste concentratie VOMI-leden woont.

Deze staat is 32 x groter dan Nederland. De districten liggen haast allemaal in het zuiden van Ontario, maar het meest oostelijke district ligt 400 tot 500 kilometer van het meest westelijke district verwijderd. Dit is dus alleen maar Ontario, maar er wonen ook leden in New Brunswick, ver naar het oosten (1500 km.) en leden in Calgary, Alberta (2500 km.).

We zien deze leden helaas haast nooit, tenzij zij in de zomer op pad zijn om familie te bezoeken of om

op vakantie te gaan. VOMI-Canada/USA telt zo'n 250 leden. De leden die in de USA wonen zien we zeker niet, maar we proberen toch om contact met hen te onderhouden, mede door onze Newsletter, die vier keer per jaar verschijnt.

Als vereniging hebben we twee keer per jaar een grote bijeenkomst en wel de picknick in het voorjaar en de ledenvergadering in het najaar.

Ook hier zien we maar een klein deel van onze leden; schuldig daaraan zijn de grote afstanden, zoals hierboven geschetst. En dan wordt het winter.

Inwoners van Noord-Ontario lachen om ons, inwoners van Zuid-Ontario, als we het te kwaad hebben met nachtelijke temperaturen van 25 tot 30 graden Celsius vorst en windchill factors van 35 tot 40 graden Celsius onder nul. Daarbij komen dan nog de sneeuwstormen, ijzel en zogenaamd "zwart ice" op de wegen. Maar erger nog is de "blowing snow", die komt als de sneeuwstorm over is, maar de wind blijft spelen met de sneeuw en dat komt vaak voor. Er ontstaan dan dikwijls "white-outs". Je rijdt rustig en plotseling rij je in een witte wolk en je

ziet niets meer; je bent gedesoriënteerd en het gevoel van rechts en links kwijt. Als het goed gaat, klaart het ook meteen weer op en ben je er uit. Zo niet, dan kun je in een greppel of erger belanden. Gedurende de afgelopen winter zijn we voortdurend geconfronteerd met bovengeschetste weersomstandigheden en dat is mede de reden, dat er van VOMI-activiteiten geen sprake kan zijn. Veel van onze leden "vluchten" dan ook naar het zuiden van de U.S.A., om daar van welhaast zomerse temperaturen te genieten. VOMI in de Canadese winter Komt u zelf maar eens kijken om te zien hoe het er hier dan aan toegaat

G. Vandewetering (voorz.)

Drenthe/Groningen

Secr. J. Plat
Sassenbergen 71
9531 GW Borger
Tel. 0599-235666
E-mail: jplat476@freeter.nl

Wat de bijeenkomsten betreft is er

Secr. Drostlaan 68
 B303 EE Emmeloord
 Tel. 0527-616717
 E-mail: h.j.leeman@fiberwald.nl

Het is inmiddels bijna midden april als u dit leest en de meeste activiteiten van onze vereniging zijn weer achter de rug. We kunnen terugzien op een vijftal geslaagde regiobijeenkomsten, waarbij de opkomst van de leden met hun partner genoemd mag worden. Deze opkomst zal ten dele te danken zijn aan de voortreffelijke presentatie van mevr. Joke Keizer. Of we in het komende seizoen hetzelfde succes zullen hebben moeten we maar afwachten. U weet, het is moeilijk om iets te brengen wat de meeste mensen kan boeien en daarbij spelen ook nog de financiën een rol. Maar we blijven ons best doen.

Gemeentelijke bijeenkomsten

Voor 26 maart staat een bijeenkomst met het gemeentebestuur van Nijefurd op het programma. Een verslag hiervan kunt u lezen in het juninummer van "Sobat". Van de gemeente Achtkarspelen, waarmee we contact hebben, weten we nog niet of dit door kan gaan. Wat betreft de gemeente Sneek is er weer goede hoop. De nieuw aangetreden burgemeester hebben we benaderd en die heeft zeer positief gereageerd. Zo het er nu voorstaat zal er een bijeenkomst komen, maar dat zal niet op korte termijn kunnen. Waarschijnlijk in het najaar of misschien zelfs begin volgend jaar. Wat in het vat zit verzuurt niet! We gaan door met het benaderen van gemeenten waar we nog geen bijeenkomst hebben gehad.

Verjonging bestuur

De oudste knarren in ons overigens zeer plezierige bestuur hopen dit jaar de leeftijd van 78 jaar te bereiken en één van hen is zelfs al zo ver. Omdat we niet willen dat met het onverhoopte uitvallen van één of meerdere bestuursleden ook de vereniging de vernieling in gaat, zou het goed zijn om het bestuur te versterken met een jonger lid. We denken daarbij aan b.v. een Nieuw-Guineaganger, die ook enigszins bekend is met het werken op de computer. We hebben een dergelijke oproep al eens vaker gedaan en inmiddels hebben we een tweetal

deze keer niets te melden of aan te kondigen. Ook de jaarvergadering is weer achter de rug en volgens de officiële stukken aldaar behandeld, kunnen we er weer een jaartje tegenaan. Het bestuur hoopt dat we iedereen die deze vergadering heeft meegemaakt, een gezellige dag hebben kunnen bezorgen.

U gaat nu waarschijnlijk de fiets nakijken en de caravan startklaar maken voor de komende zomerperiode. Heel veel plezier daarmee. Geniet ervan, zo lang het u nog gegeven is. Het VOMI-gebeuren verdwijnt nu een beetje achter de schermen, maar achter die schermen wordt nog een tijdje doorgewerkt met het organiseren en in elkaar zetten van diverse gebeurtenissen en bijeenkomsten. Te zijner tijd komen we daar wel op terug en zal u weer een hele scala van activiteiten voor een nieuw seizoen worden aangereikt.

Veteranencafé

"Marktzicht" te Assen op 23 april 2004: hier moeten we beslist voor de zomer nog een keer naar toe. Moet u ook doen, want dit is de laatste soos voor de zomerperiode. Altijd gezellig, de ontmoeting met veteranen van diverse pluimage. U weet het toch? Voldoende parkeergelegenheid. De koffie en de hapjes zijn gratis. Het drankje betaalt u zelf voor een aangepaste prijs.

Herdenkingen 4 en 5 mei

We hebben elkaar beloofd om onze achtergebleven makkers te zullen blijven herdenken, zo lang we daar toe nog in staat zijn. U weet wel waar de monumenten staan en als het even kan, doen. Wanneer er ergens namens het bestuur een officieel lintje aan kan worden gegeven, stel u dan in verbinding met hen of stuur een uitnodiging naar het secretariaat. Officieel is uw bestuur met een afvaardiging aanwezig op de JWF kazernes te Assen. Het verzorgt daar een kranslegging. Ook u bent daar welkom vanaf 18.30 uur. Neem gerust uw kinderen en kleinkinderen mee. U zult daar zo'n 500 medeveteranen aantreffen. Aanvang: 19.30 uur. Op verzoek kan u een programma van dit gebeuren toegezonden worden door het secretariaat.

5 mei Wageningen bevrijdingsdag

Van onze vereniging zullen daar ook weer een tiental leden meelopen in het grootse veteranendefilé, tot nu toe nog altijd afgenomen door prins

Bernhard. Ook u bent daar welkom. Deelnemers van ons, een bijzondere dag toegewenst.

Bus/bootreizen

Op veler verzoek is de afdeling Assen weer bezig met een uitgaansdag, evenals het vorig jaar met een bus/bootreis. Met de bus naar Meppel en dan met de boot. Deze keer een andere route. Een vaartocht waarop nog meer te zien zal zijn. De datum 14 mei is hiervoor gepland. De eerste deelnemers zijn, alleen bij het horen van het gerucht, al ingeschreven. U hebt per brief al de mededeling gehad. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij B. Visscher, tel 0592-346020.

Ook de afdeling Z.O. Drenthe gaat vanuit Dalen een dagje uit met de bus. Dit gaat op 18 augustus gebeuren ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in dit jaar van deze afdeling. Er zijn nagenoeg al twee bussen volgeboekt, maar mocht u toch ook nog interesse hebben, bel dan eens met Anneke v.d. Vis, Tel. 0524-552295. Misschien valt er nog iets te regelen.

Landelijke veteranendag Dalen (Dametin)

Dit jaar voor de 10e keer, het zal de laatste grootschalige bijeenkomst in de geschiedenis van "Dametin" zijn. Wilt u het nog een keer meemaken, vergeet dan niet u aan te melden. Zaterdag 3 juli is de juiste dag en datum.

"In memoriam" Ben Habich

Op 10 januari j.l. werden wij opgeschrikt door het toch wel plotselinge overlijden van Ben. Hij kon de laatste tijd al niet meer zelfstandig wonen, maar ergens ging het toch wel weer de goede kant op. Met een delegatie uit het bestuur zijn wij 15 januari aanwezig geweest bij de crematie in Groningen. Ben was een op en top VOMI-man en erg verknocht aan zijn geliefde Gordel van Smaragd. Tot twee maal toe heeft hij onze vereniging in volle toewijding gediend als sociaal commissaris. Dit is door Max de Boer, de tegenwoordige sociaal commissaris voor VOMI Drenthe/Groningen in een toespraak tot uiting gebracht. Ben, rust in vrede.

Jan Plat.

jongere bestuursleden, maar dat is nog niet genoeg. Een topsalaris met eventueel een gouden handdruk kunnen we niet bieden, maar een plezierige sfeer is ook mooi meegenomen toch?

Het asbakje

Na mijn oproep om duidelijkheid betreffende het asbakje met het opschrift: "Oantinken oan Indiëtiid", dat ik van een onbekende gever ontving bij mijn thuiskomst uit Indië, hebben velen gereageerd. Het is gebleken dat in alle delen van Friesland dit asbakje is uitgereikt. Iemand beweerde dat het van de provincie kwam, een ander meende dat de gemeente het had gegeven, weer een ander had het over de NIWIN, maar de meest aannemelijke verklaring kwam van de heer Kramer uit Leeuwarden. Hij zei dat het asbakje afkomstig was van de Provinciale Demobilisatieraad en dat er een boekje bij was met allerlei nuttige tips. Dat boekje heeft hij nog in zijn bezit. Misschien is er iemand onder de lezers die nog iets meer kan vertellen over die Mobilisatieraad.

Tot slot

Een aantal leden zullen ongetwijfeld een herinnering hebben ontvangen voor de contributiebetaling. Mogen wij op een snelle afhandeling rekenen?

Henk Leeman

Limburg

Secr. Theo Maas
Puccinplein 7
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394

We zijn al weer enkele maanden gevorderd in het jaar 2004 en vertrouwen er op dat de, in het vorig jaar ingezette trend, zich zal doorzetten. Vorig jaar werden de bijeenkomsten beter bezocht dan in de jaren ervoor. Binnenkort kunnen we waarnemen of dit bewaarheid wordt.

Reizen

Op de geplande reizen naar Normandië en Londen is nog weinig positief antwoord ontvangen. U weet dat deze reizen alleen doorgang kunnen vinden bij voldoende deelname. Wij wachten dus maar rustig af of de respons zal toenemen.

"Het Elders Hoes"

Wij brachten met enkele bestuursleden een bezoek aan het onlangs geopende ontmoetingscentrum voor Limburgse veteranen in Hoensbroek. Wij waren onder de indruk van wat deze z.g. jonge veteranen in een kort tijdsbestek tot stand hebben weten te brengen. Voorts was het bewonderenswaardig met welk een enthousiasme deze mensen dit veteranen-home trachten te runnen. Deze plaats is werkelijk een bezoek meer dan waard en de leiding van het centrum zal uw bezoek zeer op prijs stellen. U bent van harte welkom, zo heeft men ons verzekerd. Zij geven toe dat zij tot een heel andere groep veteranen behoren dan de Indië- en Nieuw-Guinea veteranen, doch zij willen er erg graag meer over te weten komen. Wat is er dan beter dan hierover iets te horen van de veteranen die dit zelf hebben meegemaakt? "Het Elders Hoes" is gevestigd aan de Aldenhofstraat 13, 6431 KA te Heerlen / Hoensbroek, tel. 045-5281271. Voorzitter hiervan is de heer Armand Roolant.

Programma 2004

- 16-03: "De Meulenwiek" te Venlo.
- 20-04: Jaarvergadering in "Hertenhejm" te Herten.
- 05-05: Wageningen.
- 18-05: "Carré" te Schaesberg/Landgraaf.
- 02-07: Reünie in de kazerne te Weert. Aanvang: 11.00 uur.
- 07-09: Herdenking te Roermond.
- 21-09: "Broen café" te Echt.
- 09-11: "Koestal" te Kessel.

Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur, behalve onze reünie; daarvan is de aanvangstijd gesteld op 11.00 uur.

Suggesties

Gaarne zien wij suggesties uwerzijds tegemoet die kunnen bijdragen tot verbetering c.q. nog gezelliger maken van onze bijeenkomsten. Na beoordeling kunnen wij dan besluiten, indien het te realiseren is, of deze suggesties in daden kunnen worden omgezet.

Indië-Monument te Belfeld

Het afgebeelde monument in Belfeld is het oudste Indië-monument in Limburg en één van de oudste in Nederland, dat de herinnering aan de gesneuvelde militairen in Indië in de jaren 1945 - 1950 levend houdt. Het monument beeldt uit een gewonde militair in de armen van



zijn strijdmakker. Dit monument werd op 11 april 1953 onthuld aan de Irenelaan in het burgemeester Harbersplantsoen in Belfeld. Op het monument zijn de namen aangebracht van de drie Belfeldenaren die gedurende hun verblijf in Indië om het leven zijn gekomen. Op de vier zijden van de sokkel zijn uitgekapt: een afbeelding van het demobilisatiespeld en van de wapens van Belfeld, Limburg en Nederland.

Theo Maas

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham
De Kraan 60
5056 EC Berkel Enschoot
Tel. 015-5400380/Fax 015-5400381
E-mail: vom.nbo@veteranen.nl

Receptie

Onze nieuwjaarsreceptie op 16 januari j.l. was zeer goed bezocht en de sfeer was zo als gewoonlijk, erg gezellig. Met een drankje en een hapje, geserveerd door onze dames, lukt dat meestal wel. De zaal moest al maanden van tevoren worden gereserveerd, zodat de weersomstandigheden niet te voorzien waren. Wat dat betreft hebben we weer eens geluk gehad, maar we zorgden er wel voor, dat iedereen vóór het donker weer thuis kon zijn.

Contributie en Reünie 2004

De penningmeester en secretaris zijn druk bezig geweest met de verwerking van de betalingen. Een 100-

tal contributiebetalingen waren niet tijdig binnengekomen, waar soms een aanvaardbare verklaring voor bleek te zijn. Achteraf bereikten ons helaas nog berichten, dat er in 2003 leden waren overleden.

We hebben eind februari een 2e acceptgiro verstuurd, welke met de hand vervaardigd moest worden. Hopelijk komen deze achterstallige betalingen alsnog snel binnen, zodat wij niet tot uitschrijving hoeven over te gaan.

De betalingen voor de reünie in april zijn inmiddels in grote getale binnengekomen.

OVW-insigne en oorkonde

Hoewel wij hiervoor op onze bijeenkomsten geen erg grote belangstelling constateerden, blijken er toch al meer dan 1100 aanmeldingen bij VOMI-NL te zijn binnengekomen. U kunt zich hiervoor nog opgeven, als u zich bij dit aantal wilt aansluiten. Het bestuur zal zich nog beraden over de wijze waarop deze onderscheiding te zijner tijd zal worden uitgereikt.

Bijeenkomst in Oss

Ondanks het winterse weer was op 27 februari de zaal "Tivoli" helemaal gevuld en werd het een zeer geslaagde bijeenkomst, waarbij wij ook weer een aantal nieuwe leden konden inschrijven, waaronder een ex-KNIL militair en een echtgenote van een overleden KNIL-militair, beide nieuwe leden reeds hoogbejaard.

Ook een journaliste en een fotograaf waren aanwezig en zorgden voor een uitgebreide reportage, voorzien van een foto in het plaatselijke dagblad.

De vertoonde video werd zeer op prijs gesteld en riep zelfs bij enkele aanwezigen speciale herinneringen op. Het was een goede keus om weer eens een bijeenkomst in Oss te houden.

We hopen dat op 17 april, als het monument (en nu in zijn volledige vorm) feestelijk wordt onthuld, er ook zo veel belangstellenden aanwezig zullen zijn.

Jaarvergadering

Vrijdag 23 april a.s. om 13.30 uur in het "Genderdal" te Eindhoven. Zie "Sobat" nr. 93, alsook de mededeling in onze nieuwsbrief, die u allen heeft ontvangen.

Agenda van Herdenkingen

Dinsdag 4 mei zal in Oss, bij het monument in de Prof. Regoutstraat, om 10.30 uur door de veteranen

een bloemstuk worden gelegd.

Zaterdag 8 mei in Haaren wordt in het voormalige gijzelaarskamp om 10.00 uur een tentoonstelling geopend ter herdenking van de eerste Indische gijzelaars die werden geïnterneerd in het voormalige Groot Seminarie.

Zaterdag 15 mei in Sprang-Capelle vindt er in de Hervormde Kerk een herdenkingsdienst plaats.

Zaterdag 22 mei in Tilburg wordt de Jaarlijkse herdenking gehouden bij het monument aldaar. Aanvang: 11.00 uur in de kerk aan de Ringbaan.

Reünie in de Legerplaats Oirschot

Als deze "Sobat" u bereikt, heeft deze reünie waarschijnlijk al plaatsgevonden. Een verslag daarover vindt u dus in het volgende nummer.

J. van der Ham

Noord-Brabant West

*Secr. J.A. de Bruijn
Schutvenoord 89
4707 XN Roosendaal
Tel. 0165-551214
E-mail: j.de.bruijn@home.nl*

Bijeenkomst Bergen op Zoom en Prinsenbeek

Op woensdag 21 januari en 11 februari j.l. hadden wij onze bijeenkomsten in Bergen op Zoom en in Prinsenbeek. Er waren in totaal 152 personen aanwezig, waarvan 49 dames. Ook deze bijeenkomsten waren als vanouds heel gezellig en goed verzorgd. Dank aan de medewerkers die met hun inzet deze bijeenkomsten mede hebben doen slagen.

Algemene ledenvergadering 2004

Het bestuur vermeldt dit als geheugensteuntje, hoewel alle leden een persoonlijke uitnodiging met de nieuwjaarsbrief hebben ontvangen. Op donderdag 29 april 2004 wordt deze vergadering gehouden in zaal Koch, Molenstraat 120 te Kruisland. Globale dagindeling:

09.30 - 10.30 uur:

Binnenkomst van de deelnemers,

10.30 - 12.30 uur:

De Algemene Ledenvergadering.

12.30 - 14.00 uur:

Brabantse koffietafel in de vorm van een buffet.

14.00 - 16.45 uur:

Gezellig samenzijn met een loterij en evt. optreden van één of meerdere artiesten.

Alle leden ontvangen persoonlijk de agenda van deze Algemene Ledenvergadering middels een brief in de maand maart.

Excursiedag 2004

Het bestuur heeft de excursiedag vastgesteld op donderdag 17 juni a.s. De reis gaat die dag naar het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon. Alle leden worden persoonlijk geïnformeerd middels een brief in de maand maart.

Jac. De Bruijn

Noord-Holland

*Secr. Ad. Bouterse
Lindenlaan 110
1741 TX Schagen
Tel. 0224-215621
E-mail: ad.bouterse@1.2.move.nl*

Veteranencafé Amsterdam

De Karpershoek in Amsterdam is het zeventiende Veteranencafé in Nederland. Deze veteranen kroeg op de hoek van Martelaarsgracht en Prins Hendrikkade (t.o. Centraal Station, westzijde) geeft iedere tweede en vierde maandag van de maand vanaf 14 uur op vertoon van uw Veteranen- of AVOM-pas 10% korting op de consumpties. Eigenaar is Wil J.P. Jansen, tel. 06 - 55 355 865.

Maandag 26 januari werd om half vier dit etablissement geopend door de Amsterdamse burgemeester Job Cohen. Het was overweldigend druk, tjongejonge, je kon je oren nauwelijks bewegen. Cohen taptte bij wijze van opening bier voor de gasten. Ze lieten zich het vocht goed smaken, en de stemming zat er al gauw in. Cohen hanteerde de schuimspaan vaardig en geroutineerd.

Er werden enige speeches ten gehore gebracht. De inhoud hiervan was vanuit politiek-correct standpunt soms wat aan de pikante kant. De burgemeester kreeg als belangrijkste hint mee: 'Wij als Amsterdamse oorlogs- en in het bijzonder

Indiëveteranen hebben nu, nadat zoveel plaatsen ons zijn voorgegaan, ook wel eens recht op een Indiëmonument. Wanneer komt dat er nu eens?

En waarachtig, Cohen zette de deur daarvoor op een kier. Zorg ervoor makkers dat hij die niet weer sluit. De opening van deze Amsterdamse Karpersput (helaas zonder karpers) was een echt Mokums kroeggebeuren met een geanimeerd veteranensausje. Het gezelschap was zeer gemeleerd, iedereen was er. KNIL, Landmacht, Marine (nadrukkelijk vertegenwoordigd), Luchtmacht, Mobile teams van het Rode Kruis, VHK, VK-Knil en uiteraard de onvermijdelijke Amsterdamse schuimer, die weliswaar nog nooit een leger had gezien maar nu lustig meezwette. Rood als een kroot? Geen nood. Millarist of niet, het bier was best en de jajem deed de rest. Zelfs een stel oud(e) Marva's, nog springlevend, zongen lachend mee. Het was een levend festijn, Indië waardig. Sobats, breng deze oudstrijders-kroeg bij gelegenheid eens een bezoekje. Proost

Ingezonden door J. Zwaard

Overijssel

Secr. H. Vos
Dr. v.d. Zandestr. 57
7545 EJ Enschede
Tel. 053-4313859

Gerrit van der Sluis, de man die op onze centjes past, belandde in januari j.l. voor drie weken in het ziekenhuis. Hij revalideert momenteel weer thuis en wil de leden die blijken van belangstelling hebben getoond tijdens zijn ziekte, bedanken voor hun medeleven. Dat hij weer aardig in de running is, blijkt uit zijn verzoek aan de secretaris om even in onze "Sobat" te melden dat er nog een aantal leden zijn die de contributie over het jaar 2004 nog niet voldaan hebben. Gaarne uw medewerking hierin gevraagd.

De door het bestuur georganiseerde bijeenkomsten worden in het algemeen goed bezocht door de leden. Het aantal bezoekers op de bijeenkomst in Albergen in januari j.l. viel wat tegen, dit zal waarschijnlijk aan de minder gunstige weersvoorspellingen hebben gelegen. De bijeenkomst in Lemele in februari j.l. in zaal "Dijk" daarentegen had

een goede opkomst. We mochten daar een honderdtal bezoekers verwelkomen.

Zoals u in "Checkpoint" heeft kunnen lezen heeft Enschede ook een Veteranen Sociëteit. Initiatiefnemer hiervan is ons lid de heer Hendriksen. Deze Veteranenclub organiseert twee keer per maand een bijeenkomst in Café-Restaurant "De Zon" in het centrum van de stad. Een loopafstand van 5 minuten van het station. Parkeergelegenheid is in het centrum voldoende aanwezig. Heeft u interesse om eens een bijeenkomst bij te wonen en bent u in het bezit van een veteranenpas, dan kunt u contact opnemen met de heer Hendriksen, tel. 053-4316397. Hij kan u verdere bijzonderheden mededelen omtrent de data van de bijeenkomsten en de daarbij georganiseerde activiteiten. Ook de dames zijn van harte welkom. Voor de volledigheid volgt hieronder nogmaals een overzicht van de in het eerste halfjaar georganiseerde activiteiten van onze vereniging en de Bond van Wapenbroeders.

Dinsdag 27 april a.s.: Algemene ledenvergadering in "Het Bonte Paard" te Holten, Deventerweg 87, tel. 0548-361202. Entertainment met Parodie op "Dorus". Bijeenkomst van de Bond van Wapenbroeders op 27 april a.s. Aankomst: 13.30 uur. Feestelijke bevrijdingsbijeenkomst met verloting in de "Prinses Margriet" kazerne te Wezep.
Dinsdag 4 mei a.s. Dodenherdenking met stille tocht te Zwolle in het Pellinkwijkpark. Vertrek om 19.00 uur bij het "Spinhuis", Bredehoek te Zwolle.
Dinsdag 8 juni a.s. ons "Dagje uit". Bezoek aan Luchtvaart-Museum en Vliegbasis Soesterberg. Inlichtingen bij de afdeling Noord-West Overijssel. Tel. 0528-264665.

H. Vos

Pleziervaart

Op de laatst gehouden VOMI middag in Lemele is gevraagd of er interesse bestond om eens een pleziervaart te maken met als eindbestemming Urk. Uit een ruwe telling bleek dat er 25 á 30 personen belangstelling hadden. Samen met de Wapenbroeders zijn we de zaak verder gaan bespreken met Rederij Keur te Zwolle. Bij voldoende deelname gaat deze tocht op woensdag 12 mei a.s. door. De kosten bedra-

gen 31 Euro per persoon bij een deelname van 100 personen. Zijn het er minder dan gaat de prijs omhoog en zijn het er geen 50 dan gaat het niet door. Meer dan 100 is geen punt en kan zelfs goedkoper worden.

We worden aan boord ontvangen met koffie en gebak, om ongeveer 12.30 uur is er een uitgebreide koffietafel. Tussendoor zijn drankjes aan de bar verkrijgbaar.

We vertrekken om 9.30 uur vanaf de kade bij de Scaniafabriek en hopen om 16.30 uur weer te kunnen afmeren op dezelfde plaats. Er is daar een ruime gelegenheid voor gratis parkeren.

Als u dit leest is het al medio april. Ik moet voor 28 april (dit is de uiterste datum) weten hoeveel personen er mee gaan. U kunt zich opgeven bij J. Oldenbeuving, tel. 0572-358947 en het geld overmaken op giro 420704, t.n.v. VOMI Overijssel, De Hoge Kampen 8 te Heino. Ik hoop dat velen zich opgeven, zodat we een gezellige dag met elkaar hebben.

J. Oldenbeuving (Soc. Comm.)

Rivierenland/Oost Gelderland

Secr. Th.J. Koning
Leeuwaengrootste 30
5431 XS Cuyck
Tel. 0485-322213

Jaarreünie

Eind februari ontvingen onze leden die kenbaar gemaakt hadden dat zij nadere informatie wensten over deze jaarlijkse terugkerende dag, de nodige gegevens. En dat waren er maar liefst 236. Begin maart kwam de stroom bijdragen van de deelnemers los. Op dat moment zag het er naar uit dat we op woensdag 26 mei a.s. weer op een volle bak kunnen rekenen. Als nu toch nog een enkeling vergeten heeft de bijdrage van 8 Euro of 16 Euro (1 of 2 personen) over te maken op gironummer 5189414 t.n.v. VOMI Rivierenland te Nijmegen, laat die het dan per ongaand doen, want de lijst met deelnemers moet eind april al naar de Oranjekazerne gezonden worden.

Th.J. Koning

Utrecht en 't Gooi

Secr. A.J.B. Martens
Chico Mendesstr. 67
3573 AW Utrecht
Tel/Fax 030-2716895
E-mail: sobatam@veteranen.nl

De nieuwjaarsbijeenkomst in de Kromhoutkazernne werd druk bezocht. Velen kwamen met goede wensen voor het jaar 2004, maar dat geldt niet voor iedereen. Twee bestuursleden zijn ernstig ziek. Het leven gaat door en zo zijn we alweer aanbeland op de kennismakingsbijeenkomst van 27 februari met de Wapenbroeders. Zo'n 90 personen waren naar de Kromhoutkazernne gekomen. Onze voorzitter heeft het voortouw genomen en vertelde dat het niet de bedoeling was om te fuseren, maar wel dat er activiteiten zijn die we best gezamenlijk kunnen doen. Dat bleek al heel gauw, want het was gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.

We kregen ook een uitnodiging voor de leden die in de omgeving van Amersfoort wonen, om ook met hen zo'n bijeenkomst te organiseren. Hier komen we L.Z.T. nog wel op terug.

Op 25 maart a.s. is de ledenvergadering in de Kromhoutkazernne, aanvang: 14.00 uur.

Op 28 mei a.s. is de reünie in de Du Moulinkazernne te Soesterberg. De uitnodigingen hiervoor krijgt u thuis gestuurd.

Onze vice-voorzitter is drukdoende met de deelnemers aan het defilé op 5 mei in Wageningen. Verder is er weinig of niets te vermelden en hopen we velen van u te mogen ontmoeten op de jaarvergadering en op de reünie.

A.J.B. Martens

De Veluwe

Secr. H.G. de Ruigt
Klein Haversbeeg 27
6717 GZ Ede
Tel. 0318-690510

Wij begonnen het jaar met de nieuwjaars-receptie op 7 januari.. De opkomst was redelijk. Zelf kon ik door omstandigheden niet aanwezig

zijn, maar van mijn medebestuurleden heb ik wel gehoord dat de stemming er goed in zat. Wij hopen maar dat de komende bijeenkomsten in dit jaar ook goed mogen verlopen.

In het afgelopen jaar zijn ons acht sobats ontvallen. Wij gedenken hen in de jaarlijkse ledenvergadering. Wij wensen de families veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Er zijn zeven sobats die hun lidmaatschap hebben opgezegd. Dit is zeer jammer, want hoe meer leden hoe beter het is voor de vereniging. Er zijn gelukkig weer tien nieuwe leden bijgekomen. Wij zullen deze nieuwe leden tijdens onze bijeenkomsten hartelijk verwelkomen. In het rondschrjven in december 2003, waarin de acceptgirokaart en de lijst met de evenementen die in het komende jaar gehouden zullen worden, bijgesloten waren heb ik ook bij enkele sobats een klein formuliertje bijgevoegd met de bedoeling om de vragen te willen beantwoorden. Deze zijn namelijk belangrijk voor het ledenbestand, alsmede voor de ledenadministratie van VOMI-NL, die hier regelmatig om vraagt. Een aantal leden hebben hieraan reeds gehoor gegeven, maar er zijn nog een aantal sobats die het formuliertje nog niet terug gezonden hebben. Wij verzoeken u dit alsnog te gaan doen, dan kan het bestand gecompleteerd worden. Het aantal bestuursleden is inmiddels op 7 gekomen. In de ledenvergadering worden de diverse functies bekend gemaakt.

De penningmeester, de heer H.W. van de Bospoort, heeft te kennen gegeven zich niet meer voor de volgende periode beschikbaar te stellen. Wel blijft hij bestuurslid en zal met zijn kennis ons ongetwijfeld bijstaan.

Wij danken sobat Van de Bospoort voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan. Hij was in vele dingen onze steun en toeverlaat. Hij zorgde b.v. dat wij met onze uitgaven binnen de perken bleven. Toen onze toenmalige secretaris Jaap Stramrood door ziekte zijn functie neer moest leggen, werd mij gevraagd om het secretariaat over te nemen. Sobat Stramrood kon door zijn ziekte mij niet meer inwerken, het was Henry v.d. Bospoort die mij met raad en daad bijstond. En zo was hij altijd bereid om, indien het nodig was, een ander bij te staan. Henry v.d. Bospoort, bedankt voor alles.

De nieuwe penningmeester wordt tijdens de jaarvergadering bekend

gemaakt. We kennen hem al als een accuraat werker en het financiële gebeuren zal bij hem in goede handen zijn.

H.G. de Ruigt

Zeeland

Secr. J. Kloet
Laan van Barbestein 8
4451 AH Heinkenszand
Tel. 0113-561738

Zoals gebruikelijk zien we op de aanstaande jaarvergadering terug op de ups en downs van het afgelopen jaar.

We verloren vorig jaar 16 leden. Er waren ook enkele bedankjes en er kwamen ook weer leden bij, zodat we helaas iets achteruit zijn gegaan wat het ledenbestand betreft.

Ondertussen hebben we in het nieuwe jaar 2004 onze regiobijeenkomsten, zes in totaal, weer achter de rug. Deze zijn, zoals elk jaar, goed bezocht en zijn als het ware, zo kort na de jaarwisseling, een verlengstuk van een nieuwjaarsreceptie.

Ook de vergadering van de Sociale Commissie op 6 februari is al weer geweest. De secretarissen van alle verenigingen hadden hun vergadering in de Knoopkazernne, zo ook de voorzitters. Met andere woorden:

"De VOMI gaat er weer voor". Het organiseren van een dagreis richting Ieperen gaat gestaag door. Er zijn al vele inschrijvingen. Als u dit leest, is er ondertussen een datum geprikt en kunnen we verdere afspraken maken, want ook voor één dag moeten we de inwendige mens niet vergeten. U ontvangt hierover nog een bericht.

Voor de vakantiereis staat momenteel de inschrijving nog open en is in volle gang. Deze reis organiseert de penningmeester. Nu we toch bij de penningmeester zijn aangeland, doet hij het verzoek aan de sobats die hun contributie nog niet hebben overgemaakt, dit nu zo spoedig mogelijk alsnog te doen. De penningmeester kan dan op de eerstvolgende vergadering mededelen: "Zeeland, alles is binnen".

Mochten er leden zijn die denken dat het bestuur iets voor hen kan doen bij moeilijkheden, b.v. ziekte, ziekenhuisopname enz. enz., neem dan gewoon even contact op met de secretaris / sociale commissaris (tel. 0113-561738).

J. Kloet

Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong
Merellaan 247
3145 EJ Maassluis
Tel. 010-5927786
E-mail: jwdjong@kabelfoon.nl

Bestuur

Op 27 april a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Als locatie is deze keer gekozen voor "De Schelft", Maandagsewetering 202 te Noordwijkerhout. Gaarne nodigen wij onze leden uit deze regio uit om de bijeenkomst bij te wonen om hun stem te laten horen. Aanvang zoals gebruikelijk om 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. Voor de agenda verwijzen wij naar de nieuwsbrief die u eind maart heeft ontvangen. De vergaderstukken worden u op wens door de secretaris toegezonden.

Bijeenkomsten

Het voorjaarsprogramma is bijna afgelopen en we eindigen met een bijeenkomst op 14 april in Roelofarendsveen in gebouw "De Pepersteeg", Noordeinde 167. Op deze middag zal ons lid Arie v/d Ende een filmprogramma verzorgen. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur.

Andere activiteiten

Het bestuur onderzoekt nog de mogelijkheden voor een meerdaagse reis naar Ieper en een dagtocht in Nederland. In "Sobat" van juni hopen wij hierover definitieve informatie te kunnen verstrekken.

J.W. de Jong

Zuid-Holland Zuid

Secr. a.l. D. Mennens
3055 CH Rotterdam
Tel. 010-4188239
E-mail: d.mennens@zonnet.nl

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 6 januari 2004 waren 200 sobats met partner aanwezig in het partycentrum "De Graaf" in Ridderkerk, om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.

De voorzitter verwelkomde de genodigden van de diverse verenigingen, zoals BNMO Zuid-Holland, Bond van



H.H.M. Mergler, voorzitter VOMI Zuid-Holland Zuid.



Van l. naar r.: Henk Barmantlo, oud secretaris; C. Wajers, veldwerker en de onlangs overleden Hans Clasquin, oud bestuurslid.

De foto's zijn gemaakt door Cor Kribbo

Wapenbroeders afdeling Rotterdam en Zuid-Holland Zuid-Oost, VOMI Zuid-Holland Noord met pater Leo



Gebroederlijk naast elkaar; Pater Leo van der Bol, de enige nog in leven zijnde aalmoezenier en Ds. Karel Schipper, veldprediker, beiden uit onze Indiëtijd.

van der Bol, VOMI-NL door de voorzitter van de Raad van Advies. De Marine was present door een lid van de A.V.O.M. Namens de vereniging Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis was aanwezig de heer W. Elgers. Het Veteraneninstituut werd vertegenwoordigd door mevrouw Frances Zuidwegt.

De voorzitter refereerde aan het mooie weer in de afgelopen zomer, hetgeen gedachten oopriep aan toen, weliswaar zonder de genuegten die

we thuis op het terras consumeerden.

Hij hoopte op een samenleving met respect en eerbied in het nieuwe jaar, want nu zien wij allen de waarden en normen, waarover zoveel gesproken wordt, achteruitgaan. Bij de terugblik op het afgelopen jaar memoreerde hij de reünie in "De Staver". Het was een klapper van jewelste zonder stroomstoring en banyak makan. VOMI Zuid-Holland Zuid en Zuid-Holland Noord sloten een convenant tot samenwerking met het gewest van de Bond van Wapenbroeders. Het eerste uitvloeisel hiervan was de gezamenlijk georganiseerde bijeenkomst in "De Til" in Glessenburg, alwaar meer dan 300 veteranen bijeen waren.

Op 1 januari telde de vereniging VOMI Zuid-Holland Zuid 1322 leden, terwijl een nog groter aantal in onze regio nog geen lid zijn. Nu genoeg gepraat, want vandaag zijn we in een kumpulan bijeen om contacten en vriendschappen te hernieuwen.

Ook noemde hij nog even de komende activiteiten, zoals op 10 februari de regiomiddag in "De Staver" te Middelhamis, de regiomiddag in de "Blauwe Brug" te Schiedam, de Algemene Ledenvergadering in de "Laurens" in Rotterdam op 20 april en de reünie in de kazeme te 't Harde op 25 mei

2004.

Tot slot wenste hij allen veel gezondheid toe en alle zieken sterkte en van harte beterschap.

D. Mennens (Secr. a.l.)

Regiobijeenkomst

Op 10 februari j.l. is weer een succesvolle regiobijeenkomst georganiseerd door VOMI Zuid-Holland Zuid I.s.m. Bond van Wapenbroeders afd. Zuid-Hollandse Eilanden en onze sobat Teun van Kempen uit Oude Tonge.

Deze bijeenkomst werd gehouden in het recreatie centrum "De Staver" in Sommelsdijk. Er waren 375 mannen en vrouwen aanwezig.

Na de ontvangst door het bestuur konden zij zich tegoed doen aan koffie en cake en weer oude verhalen met elkaar ophalen. Door de grote opkomst moesten er in rap tempo zelfs nog vele stoelen bij gezet worden.

Bijzondere aanwezigen op deze regiobijeenkomst waren: Mevr. Francis Zuidwegt namens het Veteraneninstituut; dhr. P. Coenraad, voorzitter van de Stichting Kota Paku; dhr. Th. Rump, bestuurslid VOMI-NL en dhr. L. van Alphen

namens B.v.W., afd. Zuid-Hollandse Eilanden en PR&V.

Na het openingswoord van de voorzitter VOMI Zuid-Holland Zuid, dhr. Henk Mergler, was er een zeer geslaagd optreden van de Rotterdamse Muziekvereniging "SOREO". Deze band, bestaande uit 50 mannen en vrouwen en onder leiding van de nieuwe dirigent John Seegers, speelde vele bekende marsen en Indische liedjes, zodat er uit volle borst meegezongen kon worden. Een hoogtepunt was het spelen van het alom bekend lied van de 1e Divisie "7 December": "Wij werden geroepen", iets wat voor de veteranen die bij deze divisie gediend hebben, een reden was om spontaan van hun stoel op te staan en de houding aan te nemen. Een daverend applaus op de maat van de muziek volgde. Na afloop werden dirigent Seegers en de bandleden in de bloemetjes gezet en bedankt voor hun zeer geslaagde optreden.

Na het optreden konden er consumpties genuttigd worden, militaire bescheiden, zoals batons, medailles, insignes, boeken enz. worden aangeschaft bij de ons al bekende Korea-veteraan Wim Militaria. Ook

was er weer de stand met prachtige artikelen uit Indonesië, zoals houtsnijwerk, wierook, sieraden, batik kleding, boeken en noem maar op. Deze artikelen werden verkocht door Jacques en Ada Mallpaard en we kunnen u verzekeren, het rook er echt lekker naar wierook.

Ook was er ruimschoots de gelegenheid om onder elkaar weer lekker bij te praten over de tijden van toen en nu. De bestuursleden waren in de pauze druk in de weer om loten te verkopen voor de Grote Superloterij, die na de pauze gehouden zou worden. Bij binnenkomst kon men de vele uitgestalde en uitgebreide prijzen reeds bewonderen, zodat de loten zeer snel van de hand gingen.

Vele sobats staken de handen uit de mouw om de prijzen naar de winnaars te brengen.

Zeker gezien de grote opkomst zal iedereen terugzien op een zeer geslaagde regiobijeenkomst.

Cor Kribo (PR. VOMI Z-H Z.)

Op zoek naar

De heer H.J. Huisman is op zoek naar de nummers 1 t/m 12, 61, 66, 67, 70 en 87 van "Sobat". Wie kan hem hier aan helpen?

Verder is hij op zoek naar de vijfde serie met betrekking tot het Nationaal Indiëmonument 1945-1962 in Roermond met o.a. de complete verlieslijsten twee delen en de slagorde van de Indië-krijgsmacht in twee delen. Alle delen werden uitgegeven in een luxe cassette. Informaties hierover gaarne aan: H.J. Huisman, Dintel 26, 5172 CA Kaatsheuvel. Tel./Fax: 0416-282599.

Mevr. M. de Jong is op zoek naar veteranen van het O.V.W. bataljon 2-13 R.I. die haar

zo mogelijk iets kunnen vertellen omtrent de dood van Pieter Vellinga op 1 januari 1946 te Serdang, Malakka.

Wie was getuige of weet meer omtrent de dood van Pieter? Uw medewerking wordt vriendelijk verzocht om tot opheldering te komen. De familie Vellinga is tot op heden nog steeds in grote vertwijfeling. Maak het voor de familie mogelijk het verleden eindelijk te kunnen laten rusten. Reageer desnoods anoniem, maar reageer s.v.p.

Informaties namens de familie Vellinga gaarne aan mevr. M. de Jong, Tijmweg 85, 3193 GH te Hoogvliet. E-mail: sepatoeroesak@lycos.nl

Mevr. Minneboo is op zoek naar personen die haar inlichtingen kunnen geven over de broer van haar schoonvader; o.a. wie heeft hem gekend, wie weet hoe hij om het leven is gekomen? Zie de hieronder vermelde gegevens. Het betreft: Petrus Minneboo; Rang: Sergeant Majoor Depôt Vaartuigen Dienst; Geboren: 19 juni 1913; Overlijdensdatum: 28 januari 1949 nabij het Maria gebergte te Bangsri. Begraven op het Nederlands Ereveld Candi te Semarang. Reacties gaarne aan: Mevr. Minneboo te Zwartewaal, tel. 0181-469749.

Lijst nieuwe leden SOBAT

NAAM	WOONPLAATS	ONDERDEEL
LOURENS J.	DRACHTEN	17 IB
ROOS J.G. De	WIEUWERD	426 BI
BERENDSEN W.H.	ASSEN	VDMB
BUS C.J.	MEPPEL	1-11 RI OVW
DORTLAND S.E.	ASSEN	1- 9 RI
KOENDERS J.P.	ASSEN	42 BR JWF
KRIKKE J.	ASSEN	KM NNG
STREUTKER A.	HOOGEVEEN	4- 1 RI
HURINK A.	ZWOLLE	
OUDE STEENHOF B.J.	ALMELO	GRG
SCHUTTENBELD H.	BORNERBROEK	7 AAT
GROOT A.A. de	HARDERWIJK	411 BI
SCHUURMAN H.	OLDEBROEK	
UPPELEN A.J. van	NIJBROEK	
STRAVERS L.	HEEMSKERK	MPI
CLAPROTH J.E.	LEIDEN	GRG v HEUTZ
RRUYGROK van de WERVE Th.H.	WASSENAAR	OVW 038091
STELT J. v.d.	VOORBURG	
WATER A.L. v.d.	VLAARDINGEN	2- 5 RI
ESSEN F. Van	OUD BEIJERLAND	KM NNG
HEIDEN H.	BARENDRECHT	KM NNG
HUIJZERS J.	OUD BEIJERLAND	DST
BESEMER A.	ZIERIKZEE	3- 7 RI
HARPE W.	VLISSINGEN	
JONG G. de	GOES	41 LAD
LINDENBURG J.	HEIKANT	MP X-Brigade
LUYKX P.C.	HALSTEREN	NNG
QUIST J.	STAVENISSE	NNG
STRIEN R.J. van	MIDDELBURG	42 AAT
WISSE - PELAGATTI C.	RILLAND	2- 1 RATA
HUSSON J.G.M.	BOSSCHENHOOFD	Geneesk Troepen NNG
JOBSE W.M.L.	BREDA	Marbrig
RÖHRLICH V.R.E.	ROOSENDAAL	Klu NNG
TRIGT G. van	HALSTEREN	4- 6 RI 30B Hosp.
VOETEN A.	BREDA	KM
BLANKEN A.C. van den	OSS	KNIL
BONTE C.W.	OSS	KM NNG
BOVEN C. v.d.	OSS	Klu LVC 1
BRUGGEN C.B. v.d.	TILBURG	KM
KOCKEN M.	OSS	4- 2 RI
MAN H.A. de	LITHOIJEN	4-10 RI
SWEVELS M.H.	OSS	KNIL
THIEL J.L. van	OSS	IWB LTD 695
VERZIJL L.	VEGHEL	KM
PEETERS M.	ROERMOND	1- 5 RI
TRUIJEN H.	NEDERWEERT	412 BI
TUBEE H.	HOENSBROEK	43 ZMC
VERDOES A.	HEERLEN	42 VGC
BAARDA J.	UTRECHT	3-10 RI
SCHAKEL O.	UTRECHT	
VONK J.P.F.	IJSSELSTEIN	OVW

ROTTERDAM
5-4-3 R.I.

Oktober 1946
februari 2001

Indonesië



Goos Duizer

Via dit blad wil ik onze strijdmakers

Te kennen geven dat jij ons,

Met name mij hebt verlaten.

Jij was voor mij de man in de tropen

Die altijd naast mij stond in de moeilijke tijd

Die wij hebben doorgemaakt.

Jij hebt nu de strijd moeten opgeven

Door de ziekte die over jou heen kwam.

Ik wil het en verdere familie sterkte

toewensen in deze moeilijke tijd.

Adrie Drenth

In Memoriam

Op vrijdag 20 februari j.l.
ontvingen wij het droeve bericht
dat plotseling ons
oud-bestuurslid



Henry Christiaan Clasquin

is overleden.

Hans was Lid in de Orde van Oranje Nassau en drager van het Onderscheidingsteken voor Orde en Vrede met vier jaargespelen. Vanaf 1987 was hij in het bestuur, van toen nog de afdeling VOMI Zuid-Holland Zuid, opgenomen. Hij nam de ledenadministratie, de ledenwerving en public relations voor zijn rekening en heeft, mede door zijn enorme inzet, er aan bijgedragen dat onze vereniging de grootste van VOMI-Nederland werd. Hij vormde een belangrijke schakel in de vriendschap die in ons bestuur was ontstaan. Niets was hem te veel en hij was bereid anderen te helpen.

Bovendien was hij de voorzitter en de stuwende kracht van het reünie-comité van

4-3 R.I. Al vele jaren verzorgde hij de organisatie van dit "7 December"- onderdeel.

Enige jaren geleden trad hij uit het bestuur om het iets kalmer aan te gaan doen. Hij verscheen nog regelmatig op onze bijeenkomsten en bleef een goede vriend.

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterkte toe om dit zo grote onverwachte verlies te dragen. Wij zullen hem blijven missen.

Ger de Jong.

In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste stilte
brengen wij een laatste Ere-saluuat aan:*

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Aalst van	M.	Achel (België)	4-11 RI
Aarts	W.	Zevenbergen	4-3 RI
Bartels	J.H.	Dordrecht	426 BI
Berg van den	P.	Almere	2-7 RI
Boer de	H.	Tietsjerk	6 RVA
Boomen, v.d.	P.	Someren	5-10 RI
Brand	C.	Dordrecht	9/15 Genie
Bruijn de	A.J.	Roosendaal	3-7 RI/Ostcie
Buijs	C.G.	Oude Tonge	?
Buren	C.J.	Badhoevedorp	MIBAT 2
Clasquin	H.C.	Hendrik Ido Ambacht	4-3 RI
Dierx	H.	Herten	3-11 RI
Draaler	W.	Hilversum	3-9 RI
Eijk van	C.J.	Zeist	?
Everdink van	E.	Hoeven	7 RS Ostcie
Gevel, v.d.	M.	Eindhoven	5-6 RI
Habich	B.	Groningen	3 GRG
Havermans	A.	Oud Vossemeer	6 R.S.
Hasenbos	W.H.	Utrecht	3-2 RI
Hazendonk van	A.M.	Tilburg	AAT 31
Hecke van	P.A.	Almere	Parkie Genie
Heijden v.d.	J.J.	Helmond	3-11 RI
Helten, van	W.H.	Geldermalsen	4-7 RI
Hendriks	H.	Heerlen	RS
Hessing	L.	IJalsteren	Mariniers Brigade
Heuvel v.d.	A.	Rotterdam	?
Hoek, van der	P.	Rockanje	5-3 RI
Hofmeester	H.J.	Vegelinsoord	?
Hout, van den	J.A.	Hulsel	4-7 RI
Janssen	W.T.	Venlo	2-13 RI
Jong de	A.	Lekkerkerk	3-8 RI
Kerstes	G.J.	Etten - Leur	4-7 RI
Ket	J.	Emmeloord	Vbd
Knuiman	T.	Boxmeer	3-11 RI
Korpershoek	A.	Vlaardingen	KL Inf
Laarschot, van	K.	Rotterdam	4-7 RI
Lahnstein	G.	Rotterdam	5-4 RI
Lambrechts	L.	Vladder	2-11 RI
Leede de	C.L.	Den Hoorn	?
Leest van de	W.M.	Oss	7 RS - 435 BI
Lenards	J.	Den Bosch	4-8 RI
Lith van	H. Th.	Uden	KMG-MOD
Louwman	H.E.	Dordrecht	KL NOI
Lorie	G.A.A.	Rijswijk	AHK
Meems	H.	Musselkanaal	4-8 RI
Meer van der	Th. J.	Rijswijk	4-11 RI
Mus	J.	Vlaardingen	7-3 RI/436 BI
Pelkmans	C.	Baarle Nassau	LLUA
Rancuret	H.M.	Schiedam	Andjing Nica
Rijnstra, van	J.H.	Bilthoven	5 GRG
Schaafsma	A.	Kimswerd	5-4 RI
Snoek	J.C.	Breda	K.N.I.L.
Sierhuis	A.H.	Amersfoort	8 VA
Taling	J.C.	Lelystad	LLUA
Terpstra	P.	Deventer	4-4 RI
Torremans	G.A.M.	Maastricht	4-7 RI
Veen, van der	F.	Tzum	426 BI
Veken	J.	Almere	1 MITBAT
Ven, van der	M.	Amsterdam	2-14 RI/Bat Zeeland
Vissers	J.	Tilburg	4-7 RI
Vogel	M.	Sint Nicolaasga	5-4 RI
Westland	A.G.	Tilburg	4-10 RI
Wetten van	J.	Gemert	1e Jagers
Zuidema	P.	Velp	3/5-7 RI



Met ons aller

welgemeend medele-

ven en dat de liefde

en de warmte van

uw naasten U de

moed en kracht

geven dit zware

verlies te dragen.

sociale
VOMI

SOCIALE COMMISSIE - V.O.M.I.

V.O.M.I.



toko

Fonds Sociale Zorg

*Met herkenning begint erkenning!
Met meer leden meer kracht!*

fonds
sociale
zorg

sociale
VOMI

Draag ons borstembleem en onze stropdas bij alle officiële V.O.M.I. gelegenheden!

Plak onze V.O.M.I. stickers op de achterraut van uw auto!

U kunt ze bestellen bij de penningmeester van uw vereniging.

V.O.M.I. borstembleem	€ 5,70	V.O.M.I. wapenschild mahonie met spult/gietwerk plastic	€ 13,85
V.O.M.I. condoleancekaart	€ 0,75	V.O.M.I. herenhorloge titanium plated met roestvrijstalen bandje	€ 29,50
V.O.M.I. stropdas donkerrood	€ 10,25	V.O.M.I. button	€ 0,70
V.O.M.I. stropdas donkerblauw	€ 10,25	V.O.M.I. sluitzegels	€ 1,80
V.O.M.I. stickers	€ 0,50	Gunung Mas thee pakje 250 gr.	€ 2,75
V.O.M.I. kerst- en nieuwjaarskaarten, 25 stuks	€ 4,55 (portvrij)	Gunung Mas thee zakjes 25 buitjes	€ 1,60
V.O.M.I. rollerpennen	€ 0,70	O.V.W. Mouw-insigne, versierd met broche-speld	€ 4,55
V.O.M.I. ballpoints	€ 0,50	Demobilisatie dasclip	€ 7,50
V.O.M.I. demobilisatiespeldje met sureté verguld	€ 5,70 (portvrij)		
V.O.M.I. OVW-speldje met sureté verguld	€ 5,70 (portvrij)		

N.B. alle prijzen zijn per stuk en bij iedere bestelling wordt minimaal € 1,15 extra berekend voor verzending en porto

U kunt de artikelen ook bestellen bij de **Beheerders** van het **Fonds Sociale Zorg**:

Leen van Eijk, Pieter Postlaan 14, 1222 LJ Hilversum, Tel./fax 035 - 685 33 73, Postgiro 6131844

Tjibbe J. Gaastra, A. van Heusdenstraat 15, 2461 VJ Ter Aar, Tel./fax 0172 - 602452

Ook hier wordt minimaal € 1,15 extra in rekening gebracht voor verzending en porto.

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **Joyce P. Stramrood-van Vark, Binnenhof 36, 6715 DP Ede, Tel. 0318 - 638160**

De opbrengst komt volledig ten goede van het **Fonds Sociale Zorg V.O.M.I. - Nederland.**

V.B.

SOCIALE COMMISSIE



aangesloten bij

Voorzitter

Victor C. Bridié
Van Nijenrodestraat
117
2597 RL Den Haag
tel./fax 070-3 28 05 32

Secretaris

Wil P.J. Patist
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
tel. 0561-689772
mobiel 06-15100579
fax 0561-686349
E-mail:
wpatist@usa.net

Vice-voorzitter

Hans N. Blom
G. Ypmastraat 13
8723 CP Koudum
tel. 0514-522107
fax 0514-523404
mobiel 06-23109407

Notulist

Jan Bonte
Oude Rijksweg 458
7954 GD Rouveen
Tel. 0522-291471



stichting
veteranen
platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
M.P. de Boer
Hooldweg 67
9626 AB Schildwolde
tel. 0596-42 23 89

Noord-Brabant-West
L. Looyen (wnd)
Cameedijk 1
4706 EG Roosendaal
tel. 0165-56 05 46

Utrecht/'t Gooi
Eppo R. Schwaertman
Lutherhof 37
1216 KR Hilversum
tel. 035-6 21 78 09

Noord-Holland
Han J. Harmsen
Egelanberlaan 26
2015 KJ Haarlem
tel. 023-5 24 00 10

**Rivierland/
Oost Gelderland**
A. Ebben
Scheidingsweg 5
6585 KD Mook
tel. 0246 - 96 12 53

Overijssel
Joost Oldenbeuving
Pelgou 27
8103 AL Raalte
tel. 0572-35 89 47

Noord-Brabant Oost
Antoon P. Pennings
Thorbeckestraat 101
5344 SM Oss
tel. 0412-62 35 15

Zuid-Holland Noord
Wim L. Hofman
Meppelede 146
2544 XZ 's-Gravenhage
tel. 070-3 67 28 53

Limburg
Harry J.A. Dols
Hoerlonweg 49
6132 CL Sittard
tel. 046-4 52 13 16

Canada & USA
Gerard Ledderhof
149 Sandwell Drive
Oakville, Ont. Canada,
L6L 4P1
tel. 001 905 827 3216
fax 001 905 827 0328

Zuid-Holland Zuid
Dolf Mennens
Lijsterlaan 12
3055 CH Rotterdam
tel./fax 010-41 88 239

Friesland
Hans N. Blom
Gerben Ypmastraat 13
8723 CP Koudum
tel. 0514-52 21 07

Flevoland
Frits H.M. Frantzen
Woestduinlaan 97
3941 XG Doorn
tel./fax 0343-42 06 06
Mobiel: 06-51185814

Zeeland
J. Kloet
Laan van de Barbestein B
4451 AH Heinkenszand
tel. 0113-561738

Veluwe
Vacant

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder
Leen van Eijk
Pieter Postlaan 14
1222 LJ Hilversum
tel./fax 035-685 33 73

Assistent beheerder
Tjibbe J. Gaastra
A. van Heusdenstr. 15
2461 VJ Ter Aar
tel./fax 0172-60 24 52

Propagandiste
Joyce P. Stramrood-
van Vark
Binnenhof 36
6715 DP Ede
tel. 0318-63 81 60

V.S.V. (Veluwe/Flevoland)

Paul P.G. Gommers
Alb. Meihuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
Tel. 0341 - 254 231
Fax 0341 - 470 022
Mobiel 06 - 206 11 062
E-mail pofpauln@planet.nl

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit de Giroloterij en de Bankloterij.

Uw deelname aan de Giro-, c.q. bankloterij wordt daarom van harte aanbevolen.