

19e jaargang • nummer 95 • juni 2004

SOBAT



WOMI



Hotel-Café-Restaurant

“ De Zwaan ”

Beekbergen

Genieten is van alle tijden! Wij bieden u een gastvrij onthaal in ons hotel "De Zwaan".

Eik jaargetijde heten wij u van harte welkom.

U kunt genieten van een verblijf in ons hotel en van de prachtige omgeving die u vele mogelijkheden biedt voor een aangenaam verblijf.

Uit de hieronder vermelde periodes kunt u een keuze maken voor een vier-, vijf-, of achtdaagse vakantie.

Inbegrepen in het hiernaast vermelde arrangement zijn 's ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds een uitstekend 3-gangen menu.

Het arrangement is inclusief de hieronder vermelde uitstapjes (1 arrangement per dag)

- * Bezoek brengen aan Paleis het Loo
- * Toegang tot de Hoge Veluwe en Openluchtmuseum
- * 1 dag fietsuur inclusief een lunchpakket
- * Bezoek brengen aan de Kaasboerderij
- * Toegang tot het Oorlogs Museum in Arnhem
- * Ontspannen in het verwarmde zwembad (Malkander) of de sauna
- * 1 daags gebruik van de Veluweepas per touringcar
- * Toegang tot kasteel De Cannenburgh in Vaassen

U ziet vele mogelijkheden om uw verblijf in ons hotel tot een feest te maken.

Voor dit alles inclusief-arrangement gelden de volgende aankomstdata:

4 dagen (3 overnachtingen)

aankomst op: 27 februari
5, 12, 19 of 26 maart
2, 9, 16, 23 of 30 april

5 dagen (4 overnachtingen)

aankomst op: 1, 8, 15, 22 of 29 maart
5, 12, 19, of 26 april
3 mei

8 dagen (7 overnachtingen)

aankomst op: 27 februari
5, 12, 19, of 26 maart
2, 9, 16, 23 of 30 april

	aanbieding	normaal
4 dagen (3 overnachtingen)	€ 130,- p.p.	(€ 145,-)
5 dagen (4 overnachtingen)	€ 160,- p.p.	(€ 180,-)
8 dagen (7 overnachtingen)	€ 260,- p.p.	(€ 280,-)

Voor kamers op de begane grond wordt een toeslag berekend van € 3,00 p.p.p.d.

Toeslag Paasweekeinde: € 3,00 p.p.p.d.

Toeristenbelasting: € 1,50 p.p.p.d.

Voor reserveringen:

Hotel De Zwaan***

Arnhemseweg 520 - 524

7361 CN Beekbergen

e-mail: hoteldezwaan@wordonline.nl

website: hoteldezwaan.net

tel. 055-5061393 / fax 055-5062636



Houwe Zo aanbod!
Bij aankomst in
juni: en februari
5 % Korting!!

SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden Veteranen, oud-verzetmensen, oud-militairen, verwonden en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Algemeen bestuur

Voorzitter M. Via
De Tjelerne 2
9051 HV Steen
Tel/Fax: 066-2571929
E-mail: mrvia.via@veteranen.nl

**Vice-voorzitter/
Secretaris** K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2003 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
Fax: 0180-623580
E-mail:
orsel-4@wanadoo.nl

**Penningmeester/
Zie penningmeester** Yvonne
F.J.G.M. de Wiltmaat
Ermalaan 27
5751 JF Deurne
Tel. 0493-312051
E-mail: p.j.g.m.dewiltmaat@freeler.nl
Banknummer: 1004.20.143
4555.91.300

Zie secretaris Postbanknummer: 4250598
i.v.m. VOMI Nederland, Deurne
H.M. Vos
Maasbestijk 11
5331 NB Kerkratie
Tel/Fax: 0416-653475

Vz. Soc. Comm. Victor C. Brink
Van Nijerodestr. 117
2507 BL Den Haag
Tel/fax: 070-5280532

Lid Th.H.A. Ramp
Abdrossaal 14
2552 EG Leidschendam
Tel/fax: 071-5416936
E-mail: Tharonamp@cs.com

Lid Wil F.J. Patis
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtpolder
Tel. 0561-688772
Mobiel: 06-15100079
Fax: 0561-688349
E-mail: upatis@usa.net

Fonds Sociale Zorg

Beleider Loen van Eijk
Voor gegevens zie ledenblad
Assistent beleider Tjibbe J. Gastra
Financiële Joyce F. Stammoed-van Valk

Redactiecommissie

Voorzitter: K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Secretaris (Redactieadres)
R. Grit
Balloo 90, 9458 TD Balloo
tel/fax 0592 - 241 361
e-mail: grit@veteranen.nl

Lid J. Zwaan
(Boekbespreking en
interviews) M. Floorbaan 3
3972 BH Driebergen
tel. 0343-539570

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de kloffe, materiele en immateriele belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kamerzadschap tussen de leden van haar lid-verenigingen
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties

Beginselen

De vereniging tracht gestroke doden te verzezonlijken,
kos van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op
overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter M.P. Bakker, reserve Luitenant-kolonel der Artillerie t.v.d.

Leden H.P.D.M. van den Boom, Luitenant-kolonel der Jagers,
Staf Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.
Dr. B. Bouman, Brigadegeneraal der Artillerie t.v.d.
Des. W.A. Broeder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee
Chef Kabinet BOM
H.F. Coopmans, Brigadegeneraal der Jagers t.v.d.
W. Epke OIRG, Brigadegeneraal der Infanterie t.v.d.
Des. H.L.M. Everts, Kolonel der Jagers,
Chef Staf 1 Divisie "7 December".

Ledenadministratie

G.M. Halbeek-Determan
Amstelpad 17
3101 EA Reerburg
e-mail: vomico@kolmail.com

Correspondentie:

1. Opgeve nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de
secretaris van de vereniging waarbij men behooft. Zie secretariaatsadressen onder
"VERENIGINGSDEWIS".

2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris Algemeen Bestuur

De redactie behoofst zich het recht voor ingezonden artikelen in te sorteren en/of veranderingen
aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de steunwaa van het algemeen
bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Opmaak: PERN Communicatie, Loosdrecht. Naam@pern.nl
Druk: Koninklijke De Waart, Den Haag

**Sluitingsdatum
inzenden kopij:**

Nr. 96 25-06-2004

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Bij de voorplaat

De Jeugd hoort erbij

Dit jaar zijn de gevallen in oorlogen waar ons land bij betrokken was op 4 mei in alle waardigheid herdacht. Anders dan in 2003 is de Dodenherdenking van dit jaar niet ontstierd door vervelende incidenten. Toen deden zich onder meer in Amsterdam onwaardige tafereelen voor, waarbij Marokkaanse jongerijes de stilte verstoorde en zich zelfs vergrepen aan kransen.

Op de foto, door Foto Honing genomen in Beverwijk, zien we dat meerdere generaties van verschillende etnische achtergrond aanwezig waren om eerbied aan de gevallen betuigen.

Na de incidenten van vorig jaar zijn op meerdere fronten initiatieven genomen om herhaling te voorkomen. Er is contact gelegd met onder meer de Marokkaanse gemeenschap. Er zijn gesprekken gevoerd met ouderen en jongeren. En er is gekozen voor een nieuwe aanpak, waarbij nog meer dan in het verle-

den ook de Jeugd, autochtoon en allochtoon, actief is benaderd.

Van het probleem is zo op voorbeeldige wijze door organisatoren op vele niveaus een kans gemaakt.

Het bleek heel goed mogelijk om ook nieuwe Nederlanders, die niet met kennis van de Nederlandse geschiedenis zijn opgegroeid, te doordringen van de betekenis van de herdenking van strijd en bevrijding. Die hele positieve ontwikkeling heeft onszelf ook weer aan het denken gezet. Er zijn in de oorlogen waar Nederlanders bij betrokken waren, ook vele niet-Nederlanders gevallen. Marokkanen hebben, ingedeeld bij de Franse troepen, deelgenomen aan de bevrijding. Bij het Britse leger hebben contingents Afrikanen en Aziaten hun bijdrage in de strijd tegen de bezetter geleverd. Dat internationale aspect is voor geen der veteranen een onbekend gegeven. Wij hebben op 4 mei ook medestrijders en kameraden uit

Bij de voorplaat, Van de voorzitter	3
Verlag Redactieraad	4
Koningin Juliana	5
Gastenboek	6
Uitrijking OYW-insigne	7
Herdenkingen	8
Onthulling gedenktekens	9
Afscheid zonder thuiskomst, Gedicht	11
Boekbespreking	12
Reunies	14
Helden van Nederland	15
Verenigingsnieuws	18
Veteranen in Nederland	26
Onderscheidingen	27
In Memoriam	28
Nieuwe leden	29
Sociale Commissie	30

voormalig Nederlands-Indië, Nieuw Guinea, Korea en elders herdacht. De brede aandacht van media en publiek voor deze invulling heeft aan de herdenking van dit jaar een extra accent gegeven.

Dat een nieuwe generatie zich actief betrokken voelde bij het eren van de nagedachtenis van hen die vielen, is positief. Jongeren zullen in het gedenken van de strijd voor vrede, vrijheid en gerechtigheid het vaandel verder moeten voeren dat de ouderen aan hen overdragen. Onze herinnering is hun opdracht.

Klaas Jansma

Van de Voorzitter

Veel steun

In de afgelopen twee maanden heeft 'herdenker' in het centrum van de belangstelling gestaan.

Op 4 mei mochten we voor de tweede maal de VOMI vertegenwoordigen bij de herdenking in Amsterdam. De twee minuten stilte is juist op de anders zo drukke Dam zeer indrukwekkend.

Op 5 mei was er in Wageningen, gelukkig in tegenwoordigheid van Prins Bernhard, eveneens een herdenking die velen van ons heeft aangegrepen. Gelukkig was Sobat Smorenburg er ook.

Bewonderenswaardig was de inzet van de veteranen, ook VOMI-leden, ondanks hun vaak hoge leeftijd. In Roermond is op 13 april de urn geplaatst bij het Indië-monument. De urn die laatstelijk in Bronbeek was, heeft een bewogen geschiede-

nis. Als mijn informatie juist is, is al tweemaal de aarde verversd. In Roermond werd de urn met de aarde van de Indische erevelden op plechtige wijze opnieuw gevuld. Er zal nog een plaats worden gezocht binnen een bestaand monument. Voorlopig staat de urn in het Spoorpaviljoen.

In het Verzetsmuseum van Leeuwarden is op 15 april, de bevrijdingsdag van Friesland, een dagboek aangeboden dat in de oorlogsjaren door een dochter van een veearts uit Sneek is bijgehouden. Een uniek document, dat de jaren van de Duitse bezetting weer dicht bij je brengt. Voor iedereen die het Verzetsmuseum bezoekt, is dit een aanrader.

De laatste maanden hebben de regionale verenigingen veel werk

gemaakt van de uitreiking van het draaginsigne OYW met oorkonde. Meerdere keren heb ik een uitreiking meegemaakt en het viel mij elke keer opnieuw op hoeveel waardering daar voor is.

In de Telegraaf stond op 7 mei een sensatie-artikel vol onterechte kritiek op Defensie. Defensie heeft ons met name de laatste tijd veel steun gegeven. Bovendien heeft de Inspecteur der Veteranen Luitenant-Generaal Van Baal alles gedaan om de uitreiking van het draaginsigne tot een succes te maken. Wij zijn met name hem veel dank verschuldigd, niet in het minst voor het eigenhandig tekenen van meer dan 1500 oorkonden.

Mirre Vls



Het jaar 2003 was het begin van een nieuwe periode van "SOBAT". Was voorheen "SOBAT" qua inhoud en drukwerk uitbesteed aan Koninklijke De Swart, thans, na het uitbrengen van diverse offertes, werd gekozen voor de opmaak door PENN Communicatie te Leeuwarden en druk door Koninklijke De Swart te Den Haag. Wij constateren, dat na enige aanvangsperikelen, één en ander goed verloopt. In 2004 zal er een evaluatie plaats vinden.

Verlag redactieraad 2003

Redactie

De redactie in het jaar 2003 bestond uit:

Dhr. K. Jansma

PENN Communicatie

K.J. Orsel

Voorzitter redactie

R. Grit

Secretaris redactie

J. Zwaan

Lid en boekbesprekingen

Tijdens het jaar 2003 zijn zes edities van "SOBAT" verschenen en is de redactieraad zes keer bijeen geweest. De redactievergaderingen worden gehouden te Leeuwarden op het kantoor van PENN Communicatie.

Inhoudelijk "SOBAT"

Gelet op de financiën werd besloten "SOBAT" uit te geven met 28 pagina's, waarin behalve algemeen beschouwende artikelen ook verenigingsnieuws een grote plaats innam. Voorts werd door J. Zwaan aandacht besteedt aan boekbesprekingen en werd regelmatig informatie verstrekt vanuit de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, als wel vanuit de Sociale Commissie met o.a. de rubriek "In Memoriam". Gelet op het aanbod van artikelen vanuit de verenigingen en individuele leden moet de redactie regelmatig een

keuze maken uit dit aanbod omtrent plaatsing. Dat betekent, mede gelet op het aantal pagina's, dat sommige artikelen niet geplaatst kunnen worden of wel later. Wij erkennen dat dit voor een aantal inzenders teleurstellend is, doch vragen begrip hiervoor omdat uitbreiding van het aantal pagina's inhoudt dat de financiën voor "SOBAT" stijgen en gelet op de financiële situatie kan VOMI-NL zich dat op dit moment niet veroorloven. Mogelijk kan in 2005 verbetering in die situatie optreden.

Toekomst

Gelet op het feit dat "SOBAT" in een grote behoefte voorziet als verenigingsorgaan, zal men de ogen gericht moeten houden op:

- Financieel beleid ten aanzien van "SOBAT"
- Aanbod van algemeen beschouwende artikelen
- Verbetering van verenigingsnieuws
- Onderzoeken of het blad in gesproken woord kan worden aangeleverd bij diegenen die daar behoefte aan hebben.
- Evaluatie met beide partners t.a.v. druk en opmaak
- Gelet op de leeftijd van enkele redactieleden zoeken naar jongere redactieleden.

Slot

De redactie dankt eenieder die heeft meegewerkt om aan de inhoud van "SOBAT" gestalte te geven d.m.v. het aanbieden van artikelen, alsmede adviezen over verbetering. Zij is zich bewust dat een ieder vindt dat zijn of haar artikel belangrijk is en geplaatst dient te worden, doch de redactie vraagt begrip voor het feit dat telkenmale is gebleken dat het aanbod dermate groot is dat zij een keuze dient te maken. Wij hopen dat één en ander niet zal leiden tot vermindering van het aanbod van artikelen.

Namens de redactie
K.J. Orsel (Vorz.)



Op 20 maart 2004 overleed Hare Koninklijke Hoogheid prinses Juliana in de ouderdom van 94 jaar. Overeenkomstig gangbaar gebruik wordt zij na haar begrafenis op 30 maart jl. met Koningin Juliana aangeduid - een onvergetelijke vorstin.

Koningin Juliana

30 april 1909- 20 maart 2004

Koningin Juliana regeerde 32 jaar lang in een periode vol ingrijpende veranderingen. Zij gaf op haar eigen wijze invulling aan een koningschap dat blootstond aan kritiek: niet op haar optreden, integendeel, maar op het instituut monarchie zelf. Zij deed dat op een wijze die respect en waardering oproep bij alle partijen, binnen en buiten Nederland. Tijdens het wekelijkse sprekkuur tussen staatshoofd en regeringsleider, dat onder premier Piet de Jong werd ingesteld, gaf zij blijk van haar grote belangstelling voor en kennis van maatschappelijke, economische, internationaal-politieke en defensievraagstukken. Na haar troonsafstand op 30 april 1980 bleef zij haar betrokkenheid tonen. Het is veelzeggend dat Koningin Juliana ook na het onafhankelijk worden van de voormalige Nederlandse koloniën een graag

geziene, zeer geliefde gast was in de Oost en de West. Want zij was veel meer dan een symbool van de Nederlandse souvereiniteit: ze was een warm meelevende persoonlijkheid met een scherpe eigen visie op de nationale en internationale problemen van haar tijd. Aan haar overtuigingen is op waardige wijze rechtgedaan tijdens de uitvaartplechtigheid op 30 maart. Daarbij waren ook veteranen vertegenwoordigd. Uiteraard; want door wie zij zich soms op moeilijke momenten in de steek gelaten hebben gevoeld, niet door de Koningin en Prins Bernhard. VOMI-Nederland heeft aan de nabestaanden haar medeleven betuigd. Bijgaand is de reactie afgedrukt die het bestuur van de VOMI kreeg van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard.



HEEL VEEL DANK VOOR UW BLIK VAN MEDELEVEN.
UW HARTELIJKE WOORDEN HEBBEN MI DIEP GERAAKT
EN ZIJN MI TOT GROTE STEUN.

Bloemenhulde

Tijdens een bijeenkomst op 1 april 2004 in de sociëteit "De Valkenhorst" van het Marine Vliegveld Valkenburg werden 5 veteranen in het zonnetje gezet, die deel uitmaakten van de erewacht bij de uitvaart van koningin Juliana.

Op de foto van links naar rechts: burgemeester Van der Reijden van de gemeente Valkenburg; A. Verbeek; J. Werter; G. de Bruijn; G. Bekkink; A. Pleij en burgemeester Van der Lee van de gemeente Rijnsburg.



SOBAT

Van het gastenboek

oog voor de
www.gevolgenvanoorlog.nl

Kijk op www.gevolgenvanoorlog.nl en vind een schat aan informatie.

Tot 'ziens' in de digitale bibliotheek, een samenwerkingsverband van het Veteraneninstituut en het ICODO

De heer Jan van der Meer uit Ontario in Canada, voorheen Rinsumageest, vroeg zich af of hij als vrijwilliger in mei 1945 opkwam en na zijn opleiding daar in juni 1946 naar Indië vertrok, wel in aanmerking zou komen voor het OVV-draaginsigne. Het feit dat hij bij de 7 Decemberdivisie was ingedeeld met een groot aantal dienstplichtigen, had hem op het verkeerde been gezet.

In de eerste ministeriële beschikkingen van oktober 1944 en december 1946 waren deze militairen uitgesloten van toekenning van een onderscheidingsteken.

De OVV-draagspeld is nu juist in het leven geroepen om aan deze ongelijkheid van behandeling een einde te maken.

Alle oud-oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Landmacht en van de Koninklijke Marine kunnen er, zonder onderscheid, recht op doen gelden.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Th. H. A. Rump (voor adres enz. zie onder colofon), of voor de Koninklijke Marine, bij de Vereniging OVV-KM (zie ook Sobat 94, waarin dit allemaal wordt uitgelegd).

Gesproken Sobat

Enkele malen hebben wij in Sobat belangstellenden opgeroepen voor een 'Gesproken versie' van dit blad, speciaal voor slechtzienden. Hier zijn slechts enkele reacties op gekomen. Dat betekent dat er voorlopig geen uitvoering aan dit idee kan worden gegeven.

Ondertussen schrijft de techniek voort. Er is reeds apparatuur en er zijn programma's ontwikkeld waarmee men tekst kan scannen en deze kan 'vertalen' in gesproken woord. Wij komen hier in een volgend nummer op terug.

Het ICODO en het Veteraneninstituut werken samen aan een 'Digitale Bibliotheek'. Deze is sinds 10 december 2003 operationeel. U kunt er informatie opdoen, en zelf ook toevoegen. Bovenstaande 'boekenlegger' symboliseert de nieuwe dienst.

Redactie

Veteranencafé

In Veghel is een veteranencafé geopend voor Veghel, Uden en omstreken. Het is iedere 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Het is gevestigd in Peppelhof, ingang Wilgenstraat 15 te Veghel.

Consumpties zijn daar verkrijgbaar tegen geringe prijs en er is de mogelijkheid om te bijtarten.

Oproep

Sobat U. Hofstra heeft tijdens een trip naar Frankrijk, waar de invasie-stranden bezocht werden, tot zijn grote spijt zijn dasspeld verloren. Het was voor hem een grote strop, want hij was hier zeer aan gehecht. Vermoedelijk is hij hem kwijt geraakt toen ze een begraafplaats bezochten, alwaar de speld natuurlijk moeilijk terug te vinden zal zijn.

Het is een speld met daarop het E.M. embleem. Mocht er onder de lezers iemand zijn, die in het bezit is van zo'n speld en die eventueel zou willen missen, zou hij daar geweldig mee geholpen zijn. U kunt daarvoor contact opnemen met sobat U. Hofstra, Dúmnysbosk 1 H, 9245 JA te Nij Beets. Tel. 0512-461766.

De eerste uitreiking van de OVW-draaginsigne vond plaats op 13 april jl. te Delft door het bestuur van VOMI Zuid-Holland Noord. In de maanden april en mei volgden op gepaste wijze de uitreikingen bij de andere regionale VOMI verenigingen in den lande.

Uitreikingen OVW-draaginsigne

Op 10 juni zal de laatste uitreiking plaatsvinden te Oirschot onder verantwoordelijkheid van het bestuur van VOMI Noord-Brabant Oost.

Aan hen die niet bij de uitreiking aanwezig konden/kunnen zijn, zal de draaginsigne worden toegezonden of op het huisadres worden bezorgd. Dit geldt ook voor de aanvragen die na de diverse uitreikingen zijn binnengekomen.

Grote belangstelling

De belangstelling voor de OVW-draaginsigne heeft onze verwachtingen ver overtroffen. Meer dan 1500 aanvragen moesten worden behandeld en dat kost tijd, veel tijd. Inmiddels zijn alle aanvragen uit het buitenland (meer dan 120) verzonden, terwijl enkele honderden aanvragen uit Nederland eveneens zijn verwerkt en verzonden. De aanvragen die de laatste weken zijn binnengekomen, worden thans geregistreerd en beoordeeld. Na goedkeuring zullen ook deze aanvragen in de komende weken worden afgehandeld.

Dank

Het bestuur van VOMI Nederland heeft grote waardering voor de medewerking die zij heeft ondervonden van:
De Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen,
Luitenant-generaal A.P.P.M. van Baal
De Bevelhebber der Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal M.L.M. Urlings
De P1v Bevelhebber der Landstrijdkrachten, Generaal-majoor J.A. van Diepenbrugge
Het hoofd van de Sectie Onderscheidingen van het Ministerie van Defensie,
de her E.V.E. Horbowiec en
De besturen van de regionale VOMI verenigingen.

Namens het bestuur van VOMI - NI

Th. H. A. Rump



Langste rijsttafel van Nederland

Op zaterdag 5 juli 2004 vanaf 17.00 uur zal in de straten van de Molukse wijk in Barneveld de 'langste rijsttafel van Nederland' worden gerealiseerd. Dit gebeurt met medewerking van de televisiekok van het programma 'De Rijsttafel', Lony Gerungan en verder nog een aantal 'tantes' die allen afkomstig zijn uit de Molukse wijk in Barneveld.

Er zal een rijsttafel gemaakt worden voor ongeveer 700 personen met een lengte aan tafels van ruim tweehonderd meter.

Dit wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor de herbouw van een school in de toch al zo zwaar geteisterde Indonesische eilandengroep de Molukken.

De organisatie is in handen van de Stichting 'Maluku Tabakar Barneveld'. Ook zijn er muzikale optredens van o.a. Lony Gerungan, Sandra Masmeljer en Ais Lawalata.

Informatie is te verkrijgen bij Susan Stettler, tel. 06-12967485 of bij SantiBV/Lonny's, tel. 020-4118263.

Steenwijk

Het comité Indisch Monument Steenwijk nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse herdenking op zondag 15 augustus 2004 in het Slingerbos te Steenwijk.

11.00 uur vlag halfstok; 11.45 uur trompetter blaast "verzamelen"; 12.00 uur aanvang ceremonie - kranslegging - taptoe - één minuut stilte; vlaghijsen; defilé.

* Parkeren kunt u bij het zwembad "De Waterwijk".

* Bloemstukken en kransen kunnen van tevoren besteld worden bij de Nijeveense Boemenhandel, tel. 0522-491846 of 06-53124868, die verder ook met een bloemenstand bij het monument aanwezig is.

• Er zal gezorgd worden voor voldoende zitplaatsen.

• Ter dekking van de kosten vraagt het comité een bijdrage van minimaal 4,50 Euro p.p.

• U kunt uw bijdrage storten op bankrekening 592729516 t.n.v.

Johanna Esselink-Roest onder vermelding van "herdenking 15/8. Opgave en betaling gaarne voor 1 augustus. Na afloop is er gelegenheid in "De Lange Diek" / Taman Indonesia te Kallenkote 53, om wat bij te praten en waar de deelnemers een kop koffie met spekkoek zal worden aangeboden en waar hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn. Info: Johanna Esselink-Roest, tel. 0521-514510 en Henk van Dalen, tel. 0521-513280.

Leeuwarden

Herdenking Stichting Indië-Monument Friesland

Het bestuur van de Stichting Indië-Monument Friesland organiseert op woensdag 25 augustus 2004 in het "Rengerspark" te Leeuwarden de jaarlijkse herdenking van de uit Friesland afkomstige militairen, die in de periode 1945-1962 in Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea zijn omgekomen. Deze herdenking begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur.

Tijdens de plechtigheid wordt de herdenkingsrede uitgesproken door de Weledede heer R. Kortenhorst,

Joure, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De declamatie wordt verzorgd door mevr. A.G. Steenstra te Emmen en de muzikale begeleiding wordt verleend door het Frysk Seniorenorkest. De kranslegging wordt, zoals in voorgaande jaren, geopend door de overheid, waarna familieleden en/of nabestaanden bloemen en/of kransen leggen aan de voet van het monument. Hierna volgen de diverse instanties.

De plechtigheid wordt besloten met een defilé langs het monument, waarbij de afzetting wordt gevormd door de erewacht van oud-strijders, onder commando van de Lt.-Kol. b.d. J.N. Blom en dhr. M.J. Orth van de oud-mariniërs.

Er wordt wederom een grote opkomst verwacht. Het bestuur draagt zorg voor voldoende zitplaatsen, maar u mag gerust uw eigen stoel meenemen. Op de locatie wordt ook gezorgd voor koffie/thee. Alle zitplaatsen zijn vrij. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

1. De eerste rij stoelen is gereserveerd voor de sprekers en/of sprekers.

2. Voor zover nodig zijn van elke rij de twee buitenste stoelen gereserveerd voor hen die namens diverse organisaties een krans en/of bloemen zullen leggen. Eén en ander is bedoeld om dit onderdeel van de plechtigheid zo ongestoord mogelijk te doen verlopen.

Organisaties die een krans willen leggen worden dringend verzocht dit vooraf tijdig te melden bij de secretaris van het bestuur, de heer J. Hoogsteen, Oosterein 14, 9291 GR te Kollum. Tel. 0511-451764. Niet tijdige melding kan leiden tot verstoring van dit onderdeel. Daarom doet het bestuur een dringend beroep op uw medewerking in dezen.

Voor algemene informatie omtrent de herdenking kunt u zich eveneens wenden tot bovengenoemd adres. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Namens het bestuur, J. Hoogsteen

Terneuzen

De "Stichting Oost-Indië Monument Zeeuws-Vlaanderen" houdt op 27 augustus a.s. een herdenkingsdienst en aansluitende kranslegging bij het

monument voor de 35 gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen in de periode 1945-1962 in Nederlands Oost-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. De herdenkingsdienst in de Goede Herderkerk aan de Koninginnelaan in Terneuzen begint om 14.00 uur.

J.J.M. Roovers

Almelo

Op vrijdag 13 augustus 2002 wordt in Almelo bij het Indië-monument in het Hagenpark de herdenking gehouden ter herdenking van de Almelse gesneuvelde militairen. De herdenking wordt gehouden van 16.00 uur tot 17.00 uur. Eenieder is hierbij van harte welkom.

Een welkomstwoord zal worden gesproken door Hans Freiboth, gevolgd door vlaggenceremonie, herdenkingsrede, vermoedelijk uitgesproken door de heer A. Scholten, voorzitter VOMI Overijssel, gevolgd door de gebruikelijke plichtplegingen. Om ± 16.45 uur zal de kranslegging plaats vinden. Mocht u ook een krans of bloemstuk willen leggen, neem dan s.v.p. even contact op met de heer J.L. Freiboth, tel. 0546-492944.

Hierna zal een dankwoord worden gesproken, gevolgd door het defilé. Na het officiële gebeuren is er koffie in "De Hofkamp" alwaar nog even de gelegenheid is om nog even wat na te praten.

Hans Freiboth

Herdenking slachtoffers Birma-Siam spoorweg

De bouw van de Birma-Siam spoorweg heeft duizenden Nederlandse onderdanen het leven gekost. Nog steeds ervaren overlevenden en de nabestaanden van de slachtoffers de pijn die deze afschuwelijke periode hen heeft gebracht.

De herdenking van de slachtoffers vindt dit jaar plaats op zaterdag 21 augustus om 12.00 uur bij het monument ter nagedachtenis van de gevallen op het landgoed van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek (KTOMM) te Arnhem.

Informatie over de herdenkingsplechtigheid en deelname hieraan is te verkrijgen bij de secr. van het Comité Herdenking Birma-Siam Spoorweg, Mevr. Anjo Mulling, tel. 026-3639450.

Door welke omstandigheden onderstaand artikel destijds niet is opgenomen, zal niet meer te achterhalen zijn. Wel is bekend dat het in 2000 is verzonden naar de toenmalige eindredacteur, die toen zeer onverwachts ziek is geworden. Vandaar dat de huidige redactie dit artikel nu alsnog plaatst, met welgemeende excuses.

Onthulling gedenktekens



Het monument dat onthuld werd door de dames mev. E. Spoelstra-Machiela en Mevr. K. Stegersma-Sinnema

Nederlands Indië 1945 - 1950

Strijd foar orde en frede

SIJ BINNE NIET WEROM KOMMEN

Wijbe Binnema	† 17-10-1948	Madjaari	26 jaar
Luurtse de Boer	† 24-03-1949	Soerakarta	21 jaar
Wilhelm van Kammen	† 10-02-1947	Tjakoen	21 jaar
Andele Lautenbach	† 23-12-1946	Bandoeng	20 jaar
Klaas Machiela	† 28-01-1947	Bandoeng	19 jaar
Dirk Miedema	† 29-12-1947	Toempang	23 jaar
Johannes Tjepkema	† 20-10-1947	Tjimahi	22 jaar

de heer K. Swart namens VOMI Friesland.

Na de onthulling werd nog een bewogen dankwoord uitgesproken door mevr. E. Feenstra - van Kammen.

Deze middag was, in het bijzonder voor de nabestaanden, een plechtig en emotioneel gebeuren, dat op de aanwezigen een diepe indruk heeft gemaakt.

Na afloop van de plechtigheid was er nog een informeel samenzijn in de hal, waar door de gemeente nog enige consumpties werden aangeboden.

In de toespraak van de heer Hoogland, namens het comité en uit naam van de families van de gevallen en de Bildtse veteranen, werd erkentelijkheid betuigd aan het adres van de gemeente het Bildt voor alle medewerking die verleend werd bij het tot stand komen van deze fraaie herinneringsplaquette. Daarbij is alsnog een waardig eerbetoon gebracht aan de gevallen kameraden, die in de strijd voor Orde en Vrede in het toenmalige Ned. Indië het hoogste offer hebben gebracht.

Dat zij daar met Ere mogen rusten.

G. Woudman

Onthulling gedenkplaat Het Bildt

Op vrijdag 7 juli 2000 is in de gemeente Het Bildt een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de 7 militairen uit onze gemeente, die in de periode 1945 - 1950 in het toenmalige Ned. Indië zijn omgekomen. Op de gedenkplaat staat, in het Bildtse streektaal, vermeld:

De onthulling vond plaats in de hal van het gemeentehuis van het Bildt te St. Annaparochie, alwaar de pla-

quette een plaats heeft gekregen, in aanwezigheid van familieleden van de omgekomen kameraden, afgevaardigden van de gemeente, VOMI Friesland, Veteranen-legioen Nederland (V.L.N.) en de Indië-veteranen uit deze gemeente.

Voorafgaand aan de onthulling, welke werd verricht door twee familieleden van de gevallen, werd het woord gevoerd door de burgemeester, de heer K. Dankert, de heer B. Hoogland namens het "Comité gedenkteken gevallen" en

Den Haag



Burgemeester Deetman houdt zijn toespraak.

Op 21 april 2004 werden door burgemeester W. Deetman en nabestaanden de vier namen onthuld die op het bestaande monument aan de Verheulweg zijn aangebracht. Deze namen werden pas later bekend nadat het monument in 1992 al gerealiseerd was. De namen zijn: M.F. de Vet, A. Kientz, V.P. Blomjous en J. Hol.

Voorafgaand aan de onthulling was er een ontvangst in de Frederikkazerne met een woord van welkom van de voorzitter, de heer Rubingh. Met bussen werden de genodigden naar de plaats van onthulling gebracht.

Een passende muzikale omlijsting werd verzorgd door de politiekapel. In de toespraken van burgemeester Deetman, Lt. Kol. b.d. T.J. Meines en mevr. Majoor Ds. M.A. Bezemer werd op verschillende wijze het belang van deze monumenten en herdenkingen benadrukt.

Met voldoening kijkt het bestuur van VOMI Zuid-Holland Noord terug op deze dag, die dankzij de inzet van enkele bestuursleden goed verlopen is.

J.W. de Jong

Burgemeester Deetman en nabestaanden van de gevallen bekijken het monument. Op de achtergrond de heer Topée.



Brielle

Op zaterdag 19 juni om 11.00 uur wordt op de oude begraafplaats aan de G.J. van de Boogerdweg in Brielle een gedenksteen onthuld door burgemeester mevr. G.W.M. van Viegen en de Indië-veteraan A. Zwart, broer van de in 1951 in Korea gesneuvelde J.J. Zwart. Verder wordt er op de gedenksteen nog een naam toegevoegd, nl. W. Mol, gesneuveld in 1951 in Korea. In het voormalig Nederlands-Indië sneuvelde in 1948 de militair H.I. Troost. Toespraken zullen worden gehouden door de generaal b.d. G.N. Tack, voorzitter van VOKS (Vereniging Oud Korea Strijders) en de heer G. de Jong, coördinator gedenktekens van VOMI-NL.

Inlichtingen over deze onthulling zijn te verkrijgen bij Ger de Jong, tel. 078-6771902 of e-mail: gedejo@veteranen.nl

G. de Jong

Een afscheid zonder thuiskomst

Dit gezegde staat op de gedenksteen ter nagedachtenis aan Jan de Bruijn uit Woubrugge.

Onder grote belangstelling, in aanwezigheid van familieleden, oud-Indiëgangers en burgemeester en wethouders, werd deze gedenksteen op 27 maart j.l. in Woubrugge onthuld.

Toen Jan de Bruijn ziek werd op Oost-Java, mocht hij aansterken op het bekende Tretes, een plek die als veilig werd aangemerkt. Toch werd Tretes onverwacht aangevallen en werd Jan de Bruijn neergeschoten. In de toespraken door burgemeester Andel en de voorzitter van VOMI Zuid-Holland Noord, de heer Rubingh, werd nog eens het belang van dergelijke monumenten/gedenkstenen benadrukt, ook al hebben de

gebeurtenissen meer dan 50 jaar geleden plaatsgevonden.

Jan de Bruijn kan nu dicht bij zijn huis herdacht worden.

Met een korte overdenking van oud-aalmoezenier Pater L.M. van der Bol, dankwoorden van een neef en de heer Weijs, waarbij de burgemeester als herinnering het VOMI schild werd aangeboden, werd deze stijlvolle onthulling besloten.

Met deze onthulling zijn thans 32 monumenten/gedenkstenen in het gebied van VOMI Zuid-Holland Noord gerealiseerd.

J.W. de Jong



Onthulling gedenksteen op 27 maart 2004.

Gedicht

De Veteraan

Het is al die jaren niet zo goed gegaan

Met de waardering voor de Indië veteranen.

Na de oorlog bracht men snel een strijdmacht op de been

Maar lang niet iedereen ging met enthousiasme heen

Deze mannen hebben heel wat meegemaakt, beslist geen sinecure

En moesten eenmaal thuis negatief gepraat verduren.

Maar al snel werd met arbeid begonnen, de plannen lagen klaar

Er werd hersteld en nieuwe woonwijken verzezen snel achter elkaar

De handen uit de mouwen, het land moest worden opgebouwd

Er werd hard gewerkt, gezoogd en veel energie verstuurd.

Maar in die tussentijd werd Indië weggegeven

De gedachte kwam snel: was ik maar thuis gebleven.

Oinds zijn nu de gevallen, zij kwamen nooit meer thuis

Wat daar nu is gebleven, is een steen of houten kruis.

Maar de regering werd loyaal en bracht ons toch nog hulde

Wie daarvoor in aanmerking kwam, kreeg zo maar 1000 gulden

Voor de familie is het moeilijk de graven te bezoeken

Veel ouders zijn niet meer; zij kunnen niet meer boeken.

Gelukkig zijn er verenigingen voor veteranen opgericht

En krijgt men nog waardering voor dienstbaarheid en plicht.

Er wordt nu weer gestreden voor iedere veteraan

Want ook de jonge garde sluit zich nu bij ons aan.

Zij laten zich flink horen door ingezonden stukken

Zo wordt saamhorigheid vergroot en zal het zeker lukken

Ieder jaar in Roermond ziet men elkander weer

Helaas voor oudere veteranen misschien de laatste keer???

Jan van der Drift

Oorlogsvrijwilligers Koninklijke Marine

Op 1 oktober 2003 werd het 20-jarig bestaan van de Vereniging van Oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Marine gevierd. Bij die gelegenheid werd aan alle aanwezigen een bijzonder gedenkboek uitgereikt: 'Wij Oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Marine'. Het ademt, ondanks de lange tijd tussen de aanmelding als vrijwilliger van de reünisten en nu, nog de geest van zeer kort na de oorlog. Het waren jaren van groot enthousiasme voor de krijgsdienst, in het bijzonder voor de Marine.

De geest van Michiel de Ruyter, de Trompen en de Heinen herleeft. Avontuur en de lust om vreemde landen te zien begeisterte de pas bevrijde jonge mannen van 1944 en 1945. En ze voeren uit, de aarde en de zeeën over.

Ze voelden zich ontkerkerd na 5 jaren van opsluiting en belemmering van hun vrijheid. 'Als matroosje vlug en net, werd voet aan boord gezet'. Ze marcheerden in Amerika, Engeland, Australië en de West, Malakka en Indië. Ze vochten tegen desperado's, boeven en vrijheidsstrijders. Ze hadden weer een vaderland, nationale trots en ze blaakten als generaties in lang vervlogen tijden van dadendrang en strijdust. Velen moesten deze dadendrang met hun leven bekopen. Nadat de strijd was gestreden in de 5 werelddelen kwam helaas de desillusie. Hun inzet en enthousiasme werd niet gewaardeerd. Ze werden verguisd of op z'n gunstigst niet begrepen, zoals de meeste soldaten die terugkeerden uit verloren oorlogen. Samengedreven door de miskenning verenigden ze zich in een veteranenvereniging. Over de geschiedenis en organisatie van deze vereniging gaat dit boek ook. Het is een goed boek geworden, leesbaar en informatief. Het is de geschiedenis van een groep mannen die veel meemaakten en veel beleefden.

Wel kameraden, eens waren we sobats (strijdmakers), nu zijn wij oorlogsveteranen. Nog steeds trots op wat we eens deden en meenden te moeten doen. Wij blijven vereend.

Old soldiers never die. Laat de vlam steeds weer oplaaien Pappes, ouwe taaien, marcheer verder.

J. Zwaan

'Wij oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Marine'. Geïllustreerd herinneringsboek. Samengesteld

door het bestuur van de Vereniging van de Oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Marine (KM). Uitgeverij: De Nieuwe Haagse. Dit fraaie boek is niet in de handel. Een prijs wordt niet vermeld (Inlichtingen te bekomen bij het verenigingssecretariaat, Postbus 825, 4600 AW te Bergen op Zoom).

Aap, Noot, Mies

Het verhaal van Andreas Schelthout over drie Nieuw-Guinea-veteranen, drie menseneeters – zij het ongewild en niet beseffend – drie buitenbenen. Bij het lezen van dit wonderbaarlijke boekje van 173 pagina's zag ik de juffrouw in de tweede klas van de lagere school weer goochelen met haar lettertjes en lettergreepjes, pogende ons kleuters lezen te leren. Ik zag mezelf weer zitten in mijn matrozenpakje naast het meisje in haar dito pakje, maar dan wit. Zij werd later jeugdstormster en nog later een Blauwe Mädel (Kriegsmarine). Het blauwe matroosje werd later Indië-veteraan. De drie Aap, Noot Mies-spelers werden Nieuw-Guinea-veteranen en eindigden als kannibalen.

Oerwouden, woeste bergen en primitieve Papoea's stigmatiseerden hun levens. Oorlog, dood en geestelijke verwarring bepaalden hun levenslopen, en hun einde.

Zij leefden hun levens, bepaald door de loop van de geschiedenis, dreeven voort op de deining van de levenszee als kinderen van hun tijd. Ze aten en ze dronken, vrijden en bezochten nog eenmaal gezamenlijk de slagvelden van hun soldateske verleden en verloren geleidelijk de werkelijkheid uit het oog. Ze zongen, declameerden, hoopten en leefden het lot van hun generatie.

Ze sloten hun ogen en mijmerden, Van Aap, Noot, Mies tot Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen...

Andreas Schelthout, *Aap, Noot, Mies*. Uitg. Boekenplan.

www.boekenplan.nl ISBN 907 17 94 634. Bestellen? Bel A. Schelthout (0511 – 45 41 53) of loop even naar de boekhandel.

Wat velen niet weten is dat de capitulatie-overeenkomst met de Duitse bezetter op 15 mei 1940 is getekend in Rijsoord (gemeente Ridderkerk).

De Duitse Generaal Student had hier in de meidagen van 1940 in de Christelijke School zijn tijdelijke hoofdkwartier gevestigd.

Capitulatiemuseum in Rijsoord

Op 10 mei 1940 viel Duitsland ons land binnen. Ondanks het verzet van de Nederlandse Krijgsmacht moest Nederland al vrij snel het onderspit delven. Na vier dagen besloot Duitsland om Nederland snel op de

Van Voorst tot Voorst en enkele Nederlandse stafofficieren. Vanaf de Maasbruggen werd het gezelschap naar de Christelijke School te Rijsoord gedirigeerd.

kunnen overtuigen van de historische betekenis van dit gebouw. Hij mocht de school overnemen om in te richten als capitulatiemuseum. Met behulp van vrijwilligers is het hem gelukt om er een museum van

te maken dat zijn weerga niet kent.

De klaslokalen zijn weer in de staat van 1940 ingericht met de schoolplaten, de schoolbanken enz. Een bijzonder lokaal is de ruimte waar indertijd de officieren hebben gezeten voor de ondertekening van de capitulatievoorwaarden. De personen zijn levensecht nageemaakt en zitten aan de tafels compleet met de stafkaarten. De vele vitrines zijn gevuld met documenten die herinneren aan deze trieste periode. Een bibliotheek geeft de bezoeker gelegenheid om de diverse boeken na te zien.

Enige jaren geleden is op de binnenplaats van het

museum het borstbeeld van Generaal Winkelman geplaatst. Dit borstbeeld is afkomstig van de inmiddels gesloten Generaal Winkelmankazerne.

Onder zeer grote belangstelling is het beeld onthuld door de toenmalige Inspecteur der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, de Luitenant-generaal C. de Veer, in o.a. de aanwezigheid van de Commandant 1 Divisie '7 December', de burgemeester van Ridderkerk, drs. J.B. Waaijer en vele anderen.

Het museum is geopend elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur. Toegangsprijs is 2,50 Euro. Het museum is gelegen aan de Rijksstraatweg 101 te Rijsoord, gemeente Ridderkerk. Zeer de moeite waard om er eens een bezoek te brengen.

Ger de Jong



Het lokaal waar de capitulatie-overeenkomst op 15 mei 1940 werd ondertekend. Aan tafel de Duitse en Nederlandse officieren. De toeschouwers zijn enige bestuursleden van VONI Zuid-Holland Zuid met de echtgenotes.

knieën te krijgen door de stad Rotterdam te bombarderen. Dit geschiedde op 14 mei in de middag en het centrum van Rotterdam werd compleet van de kaart gevaagd ten koste van honderden doden.

De Duitsers dreigden nog andere steden te bombarderen. Dit was het sein voor de Nederlandse Opperbevelhebber, Generaal Winkelman, om op dezelfde dag via de radio de capitulatie van het Nederlandse Leger aan te kondigen. Generaal Winkelman werd door de Duitse bezetters opgeroepen 's morgens om 08.00 uur te verschijnen bij de Maasbruggen in Rotterdam om de capitulatie en de daarbij behorende voorwaarden te tekenen. Hij werd vergezeld door Generaal

Omstreeks negen uur zaten in één van de klaslokalen, dat daarvoor speciaal was ingericht, aan de ene zijde van de lange tafel de Duitse Generaal met zijn officieren en aan de andere zijde Generaal Winkelman met zijn staf. Na het bespreken van de voorwaarden werd om tien uur de capitulatie-overeenkomst getekend. Nederland ging vijf jaar tegemoet van vele verschrikkingen.

Een museum

Enige jaren geleden had Ridderkerk het plan om de school, die inmiddels de naam van één van onze verzetshelden, Johannes Post, had gekregen, te slopen en het terrein te gebruiken voor woningbouw. Het is de heer Ad Los geweest die de gemeente heeft

4-10 R.I.

Datum: vrijdag 10 september 2004.
Lokatie: Legerplaats "Harskamp te Harskamp.
Info: A. Agema, Boedijnhof 205, 1628 SJ te Hoor. Tel. 0229-242798.

Verb. Afd. AHK

Batavia 1946-1950

Datum: 20 oktober 2004.
Lokatie: Prinses Julianakazerne te Den Haag.
Info: L.W.M. Ermerins, Forellendaal 464, 2555 KA te Den Haag. Tel. 070-3976449.

2-6 R.I.

In "Sobat" Nr. 94 van april 2004 is helaas een foutje geslopen wat betreft de website en het e-mail adres. Dit moet zijn voor de website: www.sepatoeroesak.nl en voor het e-mail adres moet dit zijn: sepatoeroesak@tycos.nl.

4-6 R.I. (De

Bokkerijders)

Datum: 10 september 2004. (De laatste reünie)
Lokatie: Horne kazerne te Weert.
Info: J.J. Kemmerling, Büttgenbachtstr. 10, 6462 JA Kerkrade, tel. 045-5458572
J.G.L. Bemont, Laaghuissingel 225, 5913 ER Venlo, tel. 077-3513038.

5e Afdeling Veld

Artillerie

Datum: 15 augustus 2004.
Lokatie: O & O Mess "REMONTE" op het MVP kamp te Nieuw-Milligen.
Info: L.P. Legierse, Jan van Arkelstr. 19, 3132 VL te Vlaardingen. Tel. 010-4340780.

6e Bataljon Garde

Regiment Prinses

Irene. (412e Bat. Inf.)

Datum: 23 september 2004.
Lokatie: Legerplaats Oirschot.
Info: Jan Elbers, tel. 026-3514227.

4-4 Prinses Irene

(Compagnie

Kattekamp)

Datum: 15 september 2004 (25e reünie en laatste)
Lokatie: Mauritskazerne te Ede.
Info: M. Hottinga-Vochtelo, Ruytersstr. 38, 1645 SC te Ursem. Tel. 072-5022126.

7e Afd. Veldartillerie

OVW.

Datum: 10 september 2004.
Lokatie: ASK "De Knobbel" te Oldebroek.
Info: Th.C. van der Aart, Begoniastraat 69, 3772 HB te Barneveld. Tel. 0342-414672.
E-mail: tvda@veteranen.nl

4e Bat. Garde

Grenadiers Ost. Cie.

en 2e Cie.

Datum: 15 september 2004-05-21
Lokatie: Oranjekazerne Schaarsbergen
Info: A.A.G. de Kom, tel. 0174-412638.

4e Bat. Garde

Grenadiers 4e Cie.

Datum: 15 september 2004-05-21
Lokatie: Oranjekazerne Schaarsbergen
Info: C. Verbaan, tel. 0341-415767

Verb. Afd. 1e Div. 7

Dec. en 41e ZIBVA

Datum: 6 oktober 2004.
Lokatie: Prins Mauritskazerne te Ede.
Info: L. van Eijk, tel. 035-6853373 of W.G. Polman, tel. 0316-261838 of C. de Heijer, tel. 070-3867511.

4-8 R.I.

Datum: 23 september 2004.
Lokatie: Bernhardkazerne te Amersfoort.
Info: S. Joling, tel. 036-5323878. E-mail: s.joling@wanadoo.nl.

2-10 R.I.

Datum: 15 september 2004.
Lokatie: ASK te 't Harde
Info: K. Fransman, Penningkruidweg 62, 8042 NS Zwolle, tel. 038-4214929.

Fak-Fak reünie.

Datum: Zaterdag 23 oktober 2004 voor Mariniers en Vlootpersoneel, gediend hebbende in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea.
Lokatie: Op de banen van Handboogschutterij "Houts Welvaren" te Helmond.
Info: Jos v.d. Konijnenberg, tel. 0492-534102 (maandag t/m vrijdag tussen 17.30 en 18.00 uur) of 06-42554943, of bij Piet Postma, tel. 026-3612814 of 06-23366926.

Datum: Zaterdag 30 oktober 2004 voor het Landmachtpersoneel.
Lokatie: als bovenvermeld op 23 oktober.
Info: Jac. Maliepaard, tel. 0164-252642. E-mail: maliepaardtua@home.nl
Ook personen die een binding hebben met de plaats Fak-Fak, zijn welkom.
Voor beide datum geldt: Na uw aanmelding worden de nadere gegevens toegezonden.

Dit artikel, in 1936 afgedrukt in de Katholieke Illustratie, is ingezonden door M.W. Benschop te Waddinxveen.

Helden van Nederland

Wij zijn ze gaan opzoeken en zullen vertellen van Hollanders die streden voor hun land als militair, die als redders bij schipbreuk, brand en watersnood hun leven voor hun naasten veili hadden – Hollanders, die niet minder heldhaftig zijn omdat men ze moet gaan zoeken!

De borst van den ouden koloniaal is gemeenlijk versierd met een groot aantal medailles, en de trots van deze eerstekonen is ongetwijfeld het Atjehkruis. Maar het is een schamele belooning voor deze menschen, die aan pensioen niet eens zoveel ontvangen dat zij in de vrije maatschappij leven kunnen.

Laten wij ons geen illusies maken, onze helden zijn gewoonlijk eendagsvliegen, die voor een ogenblik onder daverende koppen in onze dagbladen genoemd worden, en even snel weer aan de vergetelheid worden prijsgegeven. Wij zijn een nuchter volk, en hebben niet veel tijd voor lieden die ons een tijdlang met enthousiasme vervullen. Van onze groote historische helden leeren we natuurlijk op de schoolbanken, soms wat te veel, en soms te weinig, en in later jaren irriteren de namen ons omdat we de

Helden van Atjeh

In vroeger dagen was het zoor als een jonge man niet wilde oppassen, of in de burger-maatschappij om de

den nog maar een paar jaartjes bij, om onder de "koperen ploert" het vaderland te dienen. Het vaderland zelf trok zich hier niet

Generaal Van Heutsz in Atjeh.



een of andere reden niet kon slaan, dan zocht hij zijn weg naar het leger in Indië. Een prettig baantje was dit zeker niet, want er werd overal nog gevochten. Atjeh moest nog onderworpen worden, Borneo was nog onrustig, en in de gloeiende hitte deden deze mannen "hun werk". Het werk waarvoor zij geteekend hadden.

zoo bijster veel van aan. Soldaat is soldaat, en hem is ontbering beschoren ter harding. Zoo nu en dan wisten deze mannen zich te onderscheiden, en kregen voor het front der troepen een medaille op hun jas gespeld. Die medailles hebben ze nog ... als zij nog leven, en ze liggen ergens in een kast, vergeten en waardeloos, of zij worden nog gedragen. De menschen zijn zoo verschillend!

Bronbeek

Over de groene terreinen van Bronbeek ligt de voorjaarszón. In Bronbeek hebben deze helden van Indië, die een menschenleven doorbrachten in de tropen, er gevochten, geleefd, en geleden hebben, een onderdak gevonden. Daar sukkelen er een paar door de tuin: oude mannetjes, die mocizaam loopen met een stok, die een plaats in het zon-

"Wij zijn een nuchter volk, dat niet graag met zijn goede eigenschappen pronkt."

bijbehorende jaartallen vergeten zijn. Het zijn echter niet de helden van dit formaat, waarover we in dit artikel spreken willen, al zijn er bij, die heel wat voor ons en ons land gedaan hebben.

Dan kon het gebeuren, dat zij na zes jaar weer huls-toe gingen, om tot de ontdekking te komen, dat het niet meer ging, dat zij niet meer aarden konden in het rustige moederland, en opnieuw trokken zij weg, teeken-

netje zoeken, en even militair groeten als we voorbij gaan. Zij allen hebben een verleden, ginds, ver weg. Zij allen hebben iets glinsterends op de borst hangen. Zij hebben het vaderland gediend, zij hebben zich helden getoond, toen het er om ging Indië te behouden.

Het grootste deel van ons volk trekt zich er niets van aan. De gouden tijd van Indië is al lang voorbij, en onze koloniale troepen kosten handen vol geld. Zoo redeneert "men". En bovendien, zegt men, is er niets meer te doen in Indië. Dat dit vroeger heel anders geweest is, kan men in Bronbeek zelf gewaar worden, waar geen plekje is, of er wordt een herinnering bewaard.

Hier in Bronbeek hebben de mensen het zonder eenigen twijfel goed, al zijn er dan ook ontevreden onder, en ook op andere wijze wordt getracht het leven van deze "helden" dragelijk te maken. Maar er zijn er nog altijd honderden, die aan het onverschillige leven zijn prijs gegeven, die de para's van de weg zijn geworden, die geen huis voor zich hebben, en nauwelijks te eten.

In het Tehuis voor invalide Militairen uit het Indische leger, "Bronbeek" te Arnhem, worden ongeveer honderd mannen verpleegd. Al is de discipline over deze manschappen niet bijzonder groot, er heerscht toch altijd nog een militaire geest; de mannen salueren hun meerderen en nemen, misschien uit onverslijtbare gewoonte, de houding aan. Overigens worden zij zoo vrij mogelijk gelaten, al moeten de regels van het Huis stipt in acht genomen worden.

Zij dragen hun medailles en

hun kruisen al lang niet meer vol trots op de borst. Als zij ze niet verkwanseld hebben, zitten ze opgeborgen tusschen wat rommelige bagage, welke ze van plaats tot plaats meedragen. Zij hebben een zeer klein pensioen, dat in de verste verte niet genoeg is om van te leven. Zij slijten hun dagen in de kleine logementen, en juist deze logementen zijn hun ongeluk. Er zijn mensen, die parasiteeren op hun armoede en op hun ongeluk. Zij weten, dat de oud-soldaat altijd weer zijn schijntje pensioen krijgt, en indien zij nu maar hun papieren af willen staan aan den logement-

houder, krijgt hij crediet. En met dit crediet hebben ze hem vast, voor jaren achtereen, want de oud-soldaat zal nooit zijn schuld kunnen aflossen, ieder kwartaal overschrijdt hij het, ieder kwartaal, als hij zijn geld gebeurd

heeft, is daar een groote hand, die hem alles afneemt, en komt hij weer te kort. Zoo is het leven van deze mensen buiten.

Luitenant Colijn

Wij willen niet zeggen, dat de portier van Bronbeek een van de oudste bewoners van Bronbeek is, omdat dit niet het geval is, en er nog een soldaat van zes-en-negentig in het hospitaal ligt - maar de meeste

woorden, ooit door een oud-soldaat gebruikt, zijn zeker van hem afkomstig. Deze portier is de fourier Vermeeren. Hij heeft een eigen optrekje, naast de voordeur, een knus kamertje, waar de herinneringen keurig gerangschikt staan op tafel, rond een groot portret van de Koningin, en waar tegen de muren plaatjes uit de verre Oost hangen.

"Zijn wij echter minder heldhaftig, minder tot groote daden in staat dan andere volken?"

Hij vertelt graag, en zit minder graag. Hij drentelt om je heen, en springt in zijn herinneringen tien en twintig jaren terug, tot hij plotseling, als op bevel, bij luitenant Colijn stopt. Ja, ja, hij heeft nog onder hem gediend, en daar moet hij natuurlijk iets van vertellen. Niet dat hij de enige is die Colijn als "vechtjas" gekend heeft, er zijn er meer, maar dit doet niets ter zake. Vermeeren praat graag, en hij praat goed. In 1900 ging hij van Kota Radja naar het detachement Tapa Toean.

Zijn commandant was de eerste luitenant Colijn. En met eerbied vertelt

hij, hoe veel luitenant Colijn voor zijn mannen gedaan heeft. De manschappen droegen hem dan ook op de handen, en het liefst rukten zij met hem uit, omdat hij hen nooit in de steek liet. Hij wist te geven en te

nemen, en het is meerdere malen gebeurd dat de avond voordat hij met z'n mannen op patrouille ging, hij tegen Vermeeren zei: "Denk er aan, de cantine blijft een uur langer open, zorg voor het vuur en zorg er voor, dat alles ordelijk toe gaat, en dat er morgen niemand op het ziekenrapport staat". Wat ook nooit is voorgekomen!

Vergeten helden

In de groote gangen van

"Bronbeek" heeft men talloze herinneringen aan de strijd om Ned.-Indië verzameld. Op de loopren der inmiddels verouderde kanonnen zoeken de bewoners verpoizing, bij het ophalen van oude verhalen, waarbij de heldenfeiten van wapenmakers trouw worden verder verteld en zodoende bewaard.

Wij loopen door de gangen, de stallen, den tuin ... Om ons heen zijn de mannen uit Indië. Oude helden. Borsten vol medailles. Het Atjehkruis ... jaren van strijd, jaren in de brandende zon, jaren zonder eenig genoegen ...

En in het moederland wacht hen, als een soort weldadigheid, Bronbeek. Velen weten het te waardeeren. Niet eens allemaal

Maar wie zal scherp oordeelen over menschen, die verbitterd uit onze Overzeesche Gewesten weerkeeren? Zij werden slechts eens als helden geprezen, in daverende woorden, toen men hen nodig had. Nu zijn zij vergeten. Nu hebben zij niet eens genoeg om in de vrije maatschappij te kunnen leven. Nu kunnen zij in de gierige handen van logementhouders vallen ...

Arme kerels, arme, vergeten helden.

"Tot de aangename afwisselingen in het ietwat eenonig leven der gepenslonneerden behoort het uitbetalen der soldij. Het is zeer zeker niet veel wat deze helden van de Nederlandsche Staat ontvangen, maar voor hun oude dag is tenminste gezorgd! Voor hen die geen plaats gevonden hebben in het beschermende huis "Bronbeek", is dit pensioen totaal onvoldoende om van te leven."

Onderzoek omgekomen sobats

De heer Kooistra is bij zijn naspeuringen naar omgekomen sobats in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea uit de periode 1 januari 1946 tot en met 31 december 1960 onderstaande namen tegen gekomen, waarvan geen informatie bekend is en komen niet voor in het bestand van de Oorlogsgravenstichting in Den Haag. Wie van de veteranen kan dhr. Kooistra nadere gegevens verstrek-

ken, zoals personalia, rang, registratie- of legernummer, onderdeel, doodsoorzaak, burgerlijke staat of laatst bekende woonplaats in Nederland of elders ter wereld? Het betreft de volgende slachtoffers: **G. Immers, overleden 2 januari 1961 te Blak, hij behoorde tot de Kon. Marine; A.W. van Loon, overleden 17 december 1959 te Fak Fak; L.J. Minders, overleden 16 juli 1957 te Blak; R. Mulder,**

overleden 2 januari 1961; A. Oostindiër, overleden 30 juli 1956 te Blak; A. Paulusse, overleden 16 juli te Blak; C. Urbas, overleden 1953 op Nieuw-Guinea (Plaats onbekend) en Koos Verhoeven, overleden 1958 op Nieuw-Guinea.

Reacties kunt u zenden naar Jack Kooistra, Postbus 412, 8901 BE te Leeuwarden, tel. 058-2987654.

Reactie

Van sobat T. Leutz te Veenendaal kregen we een reactie op de vorige oproep van Jack Kooistra

In de Sobat heeft Jack Kooistra gevraagd om gegevens over gesneuvelde en/of vermiste militairen in Indië.

In het boek 'Indisch Verleden' zag ik dat Harm Holtjer (uit Odoorn) in Tasikmalaja als 'vermist' is vermeld. Ik weet niet of uit andere bronnen iets over Harm Holtjer is geschreven, maar hierbij twee fotootjes waar hij op staat.

In 1947 vond een 'toevallige' ontmoeting plaats in Bandoeng. Daar kwamen zes voormalige leerlingen van de HBS in Stadskanaal elkaar tegen. Alle zes waren oorlogsvrijwilligers. Eén fotootje heb ik genomen, en daar sta ik dus niet op, maar daarop is Harm Holtjer het duidel-



lijkt te herkennen.

Op de andere sta ik wel, helemaal rechts.

Op deze foto staan van links naar rechts Appo Sein (van de LSK, hij is later gezagvoerder bij de KLM geworden); Rinze Douma (volgde die

toen een kaderopleiding?). Harm Holtjer, Jaap Kubel (van de LSK, hij was later leraar lichamelijke opvoeding) en de meest linkse is Van Dijken.

Ik zelf zat toen op de SROI in Bandung.

Lezers schrijven

Verzorging

Als militair in Indonesië konden wij indertijd in de krant lezen dat men in het bestuur van de NIWIN het niet helemaal eens was over de vorm waarin de verzorging van "onze jongens" moest plaats vinden. Moest de nadruk worden gelegd op het materiële of op het geestelijke? Dat onze

jongens minder worstelden met dit probleem blijkt wel uit de volgende uitspraak van een katholieke collega waarmee ik in Jakarta op kantoor zat: "Ik weet het goed gemaakt; ik open hier 's morgens met gebed, waarna jullie chocolade ronddelen".

G. de Jong, Goes



Verenigingsnieuws

Canada (25/0)

Secr. G. Lodder
303-72 Woodlawn Rd. E.
Guelph Ontario
L8V 1J5 Canada

Langzamerhand begint Canada weer te ontwaken uit de "winterslaap", om het zo maar eens te zeggen, want zoals wij al schreven in de vorige "Sobat": De winters zijn hier soms genadeloos streng.

Inmiddels heeft iedereen de Newsletter "Spring 2004" ontvangen en daaruit de nodige informatie kunnen halen.

Ook de picknicks beginnen weer, maar daarover wordt u periodiek, via onze Newsletter, geïnformeerd.

Gery van de Wetering is tijdens zijn vakantie in Nederland te gast geweest op de jaarlijkse reünie in de Legerplaats Oirschot bij VOMI Noord-Brabant Oost en heeft dus zelf kunnen meemaken hoe één en ander in Nederland wordt georganiseerd.

Op 21 april heeft uw bestuur vergaderd ten huize van Pete Vlietman; de bestuursleden die daar zijn genomen,

zullen u zondig via de Newsletter bereiken.

George Lodder

Drenthe/Groningen

Secr. J. Plat
Sassenbergen 71
9531 GW Borger
Tel. 0599-235666
E-mail: jplat476@freeler.nl

Hoewel er geen bijeenkomsten zijn geweest of staan te gebeuren, is het toch nog wel een drukke tijd geweest.

Er hebben rond 4 en 5 mei heel wat herdenkingen plaatsgevonden en ook het bevrijdingsfeest in Wageningen heeft onze volledige aandacht opgeëist. Heel velen onder ons zijn in touw geweest met het leggen van bloemen en kransen bij de monumenten die ons herinneren aan de kameraden die niet met ons mochten terugkeren. Herdenken moet blijven, want wij mogen hen niet vergeten.

OVW-draaginsigne

Op 21 mei j.l. heeft namens onze vereniging in een officiële bijeenkomst in Assen alle OVW-ers uit Drenthe en Groningen voorzitter Bron het OVW-draaginsigne mogen uitreiken, in tegenwoordigheid van enkele bestuursleden van VOMI-NL en enkele burgerlijke autoriteiten. Door VOMI-NL is heel wat werk verzet om meer dan 1500 aanvragen te verwerken. Maar de klus is geklaard. Ook de Inspecteur-generaal der Veteranen heeft zijn vingers bijna blauw moeten schrijven, want hij wilde elk daarbij behorend certificaat persoonlijk ondertekenen. Ook aan de OVW-er, niet lid van de VOMI zijnde, is door ons het insigne uitgereikt. Dat is door velen onder hen zo op prijs gesteld dat men als dank lid is geworden van onze vereniging.

Landelijke Veteranendag Dalen

Nog een laatste oproep aan hen die nog steeds twijfelen of men wel of niet op zaterdag 3 juli a.s. naar de laatste grootschalige Veteranendag in Dalen zal gaan. Kom op mensen, als dank aan het bestuur van Dametin, die dat nu 10 jaar voor ons heeft georganiseerd.

gaan we toch zeker massaal naar Dalen. U heeft zich nog niet ingeschreven? Oké, dan maar geen bordje rijst voor u, maar bij het monument en op de activiteitenmarkt is plaats en nog ruimte genoeg voor uw bezoek.

VOMI-koor

Wie het voortouw heeft genomen is niet precies bekend, maar Wim Bröker uit Coevorden heeft in elk geval de fakkel overgenomen. Op de jaarvergadering is, schrikt u niet, het VOMI-koor binnen onze vereniging, opgericht. Spontaan tijdens deze dag zo maar ruim een 20-tal aanmeldingen, zowel mannen als vrouwen. Er is zelfs op dit moment al een dirigent gevonden en nu wordt er naarstig naar een oefenruimte gezocht. Ook van uw kant belangstelling? Neem de telefoon en bel dan maar naar Wim Bröker, tel. 0524-552295 en u krijgt alle inlichtingen.

Veteranendagen

De voorbereidingen zijn in volle gang. Op 22 of 23 september a.s. kunt u naar Havelte en op 29 oktober a.s. volgt dan nog de veteranendag in Assen. Noteert u de data alvast, de uitnodigingen komen t.z.t. in de brievenbus. We vragen u nu al wel om na de ontvangst daarvan zo spoedig mogelijk te reageren om de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Geniet eerst nog maar even van de zomer.

J. Plat

Friesland

Secr. Drostlaan 68
8303 EE Emmeloord
Tel. 0527-616717
E-mail: h.j.leeman@fiberworld.nl

Ledenvergadering

Traditioneel is de ledenvergadering het einde van ons verenigingsseizoen. De opkomst was ook dit jaar weer uitstekend te noemen en daar kunnen wij als bestuur natuurlijk bij mee zijn. Het programma werd in een vlot tempo afgehandeld, zodat er voldoende tijd overbleef om weer eens gezellig bij te praten.

Uit het verslag van de secretaris bleek o.a. dat het aantal leden iets was gedaald, nl. van 808 naar 797. Dit is gezien onze leeftijd nog niet spectaculair, hetgeen mede te danken is aan het feit dat veel weduwen van overleden leden onze vereniging

trouw blijven.

In de kascommissie namen we afscheid van de heer Wijbenga en werd de heer Draaijer te Bolsward in zijn plaats benoemd.

In het bestuur waren de heren Molwerda en Leeman aftredend, maar ze werden bij gebrek aan tegenkandidaten opnieuw voor drie jaar in hun functie benoemd.

Gemeentelijke bijeenkomsten

De bijeenkomst op uitnodiging van de gemeente Nijefurd is in verband met het overlijden van koningin Juliana op verzoek van de gemeente verplaatst naar 14 mei.

Over de eventuele bijeenkomsten in Achtkarspelen en Sneek is op dit moment geen nieuws te melden.

Programma volgend seizoen

Voor het komende seizoen zijn de volgende bijeenkomsten gepland. De data zijn voorlopig en kunnen nog enigszins gewijzigd worden.

- 21-09-2004 Weduwen bijeenkomst op de vliegbasis.
- 20-10-2004 N.O.-Friesland te Damwoude.
- 17-11-2004 Z.W.-Friesland te Koudum.
- 18-01-2005 Z.O.-Friesland te Joure.
- 15-02-2005 Regio Leeuwarden op de vliegbasis.
- 15-03-2005 N.W.-Friesland te Sint Annaparochie.
- 12-04-2005 Ledenvergadering op de vliegbasis.

Uitreiking OVW-insigne

Op 16 april werd in "t Haske" te Joure aan een 39-tal OVW-ers de lang verwachte insigne uitgereikt. Aan 10 OVW-ers, die niet aanwezig konden zijn, werd de insigne op een later tijdstip persoonlijk uitgereikt. We mogen trots zijn dat dit door toedoen van de VOMI bereikt is. Een minpunt is dat van de OVW-ers een eigen bijdrage werd gevraagd, omdat het Ministerie hiervoor niet over de brug wilde komen. Voor het realiseren van ons monument hebben we de financiën ook zelf moeten verzorgen. Als blijk van waardering leverde ons dit weer een aantal nieuwe leden op.

Tot slot

Een extra groet aan hen die met ziekte of ander ongemak te kampen hebben en voor allen een goede zomer toegewenst.

Henk Leeman

Limburg

Secr. Theo Maas
Puccinplein 7
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394

Jaarvergadering VOMI Limburg

In deze goed bezochte jaarvergadering, waarbij helaas ons bestuurslid Sjra Heijnen wegens verblijf in het ziekenhuis ontbrak, kwam het verenigingsgebeuren van 2003 aan de orde.

Wij wensen Sjra van harte beterschap en een volledig terugkeer in ons bestuur toe.

Onze voorzitter May Everhartz opende, zoals te doen gebruikelijk, met enkele ogenblikken stilte voor diegenen die niet meer bij ons zijn. Vervolgens deed de voorzitter enkele mededelingen over de aanstaande uitreiking van de OVW-insignes. Deze uitreiking heeft plaatsgevonden op vrijdag 23 april 2004 in het Hertehelm. Sobat Smeets gaf te kennen onder punt 10 van de agenda enkele zaken aan de orde te willen stellen. Daarna werden de agendapunten succesvol afgehandeld. Het jaarverslag van de penningmeester werd eveneens door de vergadering goedgekeurd, met de kanttekening dat sobat Hunteferslag van mening was dat de verschillende rubrieken nader gespecificeerd op de tafels zouden moeten liggen. Deze mening werd blijkbaar niet door de rest van de vergadering gedeeld. Voor wie nader geïnformeerd willen worden is het altijd mogelijk om van de penningmeester een nadere toelichting op deze onderwerpen te vragen. Wij gaan echter van het standpunt uit dat het beknopt overzicht en de toelichting van de penningmeester voldoende informatie geven over de stand van zaken.

Sobat Ubben gaf hierna namens de kascontrole-commissie volledige décharge aan penningmeester en bestuur voor het in 2003 gevoerde financiële beleid, dat met applaus werd onderstreept door de vergadering.

In het komende jaar zal de kascontrole-commissie worden aangevuld met sobat R.W.M.A. Verreck, die zich spontaan aanmeldde ter vervanging van de aftredende sobat Smeets. De volgens rooster aftredende, maar herkiesbaar zijnde bestuursleden Sjef Otten en Harry Dols, werden bij acclamatie herkozen.

Gedurende de pauze werden, zoals gebruikelijk, de loten verkocht en konden de aanwezigen genieten van de door de penningmeester meegebrachte paaseieren en de hartige hapjes, die kennelijk beide goed in de smaak vielen.

Na de pauze werden de activiteiten voor 2004 nog eens onder de aandacht gebracht, die overigens altijd in "Sobat" worden herhaald.

Hierna kwam punt 10 van de agenda aan de orde, waarbij de heer Smeets er zijn verbazing over uitsprak dat volgens het blad "Checkpoint" geen veteranen betrokken zijn bij de organisatie van de veteranendag 2005. Onze voorzitter kon hierop antwoorden dat het bestuur van VOMI-NL actie zal ondernemen om bij deze organisatie vertegenwoordigd te zijn. Vervolgens stelde sobat Smeets de vraag of de geplande reizen doorgang zullen vinden. De stand van zaken op dit moment is zo dat zich tot nu toe voor de reis naar Londen 46 personen hebben aangemeld. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat deze reis zeer waarschijnlijk doorgang kan vinden. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt zodat de vergadering werd gesloten nadat de voorzitter iedereen bedankte voor zijn/haar aanwezigheid en iedereen een goede thuisreis had toegewenst.

Th. Maas (secr.)

Uitreiking OVW-insigne

Op vrijdag 23 april vond de uitreiking van het OVW-insigne plaats in "Het Herteheljm" te Nerten. Het was een druk bezochte bijeenkomst, waarbij de voorzitter van VOMI-NL dhr. M. Vis en bestuurslid van VOMI-NL dhr. Th. Rump aanwezig waren.

Reizen

Tot op dit moment hebben zich zoveel gegadigden voor de reis naar Londen opgegeven bij de penningmeester dat er goede hoop is dat deze reis in november a.s. doorgang zal kunnen vinden. Voor wat de reis naar Normandië betreft, denken wij dat de deelname te gering is. U wordt op de hoogte gehouden.

Reünie

Op vrijdag 2 juli zal onze jaarlijkse reünie plaatsvinden in de kazerne te Weert. Heeft u zich hiervoor al opgegeven? Zo nee, doe dat dan zo spoedig mogelijk bij de penningmeester Sjeff Otten, tel. 045-5315331. De kosten bedragen 5

Euro per persoon, eveneens te voldoen bij de penningmeester op bankrekening 6729786 t.n.v. penningm. VOMI Limburg onder vermelding van Reünie 2004.

Wageningen

Ook dit jaar hopen wij weer te kunnen deelnemen aan het defilé te Wageningen ter herdenking van het einde van de 2e Wereldoorlog.

Herdenking Roermond

Evenals voorgaande jaren zal een groep leden van VOMI Limburg weer hand- en spandiensten verlenen bij de jaarlijkse herdenking in Roermond op 7 september a.s. Mochten er nog sobats zijn die hieraan mee willen doen, dan gelieven zij zich zo spoedig mogelijk op te geven bij Sjeff Otten, tel. 045-5315331.

Programma 2004

2 juli 2004

Reünie in de kazerne te Weert.

Aanvang: 11.00 uur.

7 sept. 2004

Herdenking te Roermond

21 sept. 2004

"Broencafé" te Echt

9 nov. 2004

"Koestal" te Kessel

Th. Maas (secr.)

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham

De Kraan 60

5056 EC Berkel Enschoot

Tel. 013-5400380/Fax. 013-5400381

E-mail: voml.nbo@veteranen.nl

Bijeenkomst in Budel

Deze keer in een andere zaal dan gewoonlijk. Nu hielden wij dicht bij de grens een middag, waar wij ook onze "Belgische" leden weer konden verwelkomen. Het bezoekersaantal is hier in een grensplaats vanzelfsprekend niet zo groot als elders, maar was meer dan voldoende om er een geslaagde middag van te maken.

Jaarlijkse reünie in Oirschot

De Kempenzaal in de Legerplaats Oirschot was weer goed gevuld met ca. 375 deelnemers. Na de koffie met vlaai zat de stemming er al snel in.

Door een sterfgeval kon een gepland optreden in de schouwburg

helaas niet doorgaan en moest op het laatste moment worden uitgeweken naar het vertonen van een videofilm. Die keus bleek toch wel goed te zijn geweest.

Door deze veranderde omstandigheden werden de gratis loten en consumptiebonnen uitgebreid en uiteindelijk was iedereen tevreden met de gevonden oplossing.

Het bestuur had het wel druk om zo kort voor deze bijeenkomst het programma aan te passen, daar een vervangend optreden niet kon worden verwezenlijkt.

De loterij was ook dit jaar weer een succes; zeker door de vele kwalitatief mooie prijzen. Het is een heel karwei om elk jaar een zo groot aantal prijzen aan te schaffen, maar wel fijn als dat ook weer is gelukt. Op veler verzoek werd het aantal loten uitgebreid en toch moesten sommigen nog worden teleurgesteld wegens "uitverkocht". We mochten veel reacties van tevreden bezoekers ontvangen en dit sterkt ons weer in ons voornemen om volgend jaar, in goede gezondheid, weer zo'n dag te organiseren.

Monument Oss

Op 17 april werd het nu complete monument ten tweede male ont-huld. Alle panelen zijn nu aangebracht, met als centraal paneel de afbeelding van Titus Brandsma. Onze voorzitter en penningmeester waren namens u bij deze plechtigheid aanwezig.

Jaarvergadering

De voorzitter opende op 23 april deze vergadering met de herdenking van de 57 leden die in 2003 zijn overleden.

De namen, woonplaats en onderdeel werden voorgelezen, waarna de aanwezigen hen in stilte gedurende 1 minuut herdachten.

Sinds 2000 hebben we op deze wijze van 220 leden afscheid moeten nemen.

De kascontrolecommissie heeft de stukken over 2003 goedgekeurd en de voorzitter werd met algemene stemmen herkozen.

Herdenking bevrijding Eindhoven op 18 sept. a.s

Dit jaar wordt het 60e bevrijdingsfeest gevierd. We hebben de toezegging dat we voor onze vereniging een aantal tribuneplaatsen kunnen reserveren.

Geeft u zich schriftelijk (ook FAX of E-mail is mogelijk) op bij de secretaris als u in aanmerking wilt komen voor een zitplaats bij deze indruk-

wekkende manifestatie op het Stadhuisplein met aankomst van de fakkel uit Normandië en een grote parade van legervoertuigen uit W.O. II. Bij grote belangstelling zullen we proberen nog extra kaarten te krijgen.

Reageer daarom zo spoedig mogelijk om teleurstelling te voorkomen.

J. van der Ham

Noord-Brabant West

Secr. J.A. de Bruijn

Schulvenoord 89

Tel. 0165-551214

E-mail: j.de.bruijn@home.nl

Bijeenkomst te Zevenbergen en Zegge

Op dinsdag 16 maart j.l. hielden wij een bijeenkomst in Zevenbergen. Er waren in totaal 116 personen aanwezig, waarvan 45 dames. Ook deze bijeenkomst was als vanouds heel gezellig en goed verzorgd. Dank voor de medewerkers die met hun inzet deze bijeenkomst mede hebben doen slagen.

Najaarsprogramma bijeenkomsten

Woensdag 18 augustus

Zaal Rozenoord te Bergen op Zoom

Woensdag 15 september

Zaal Marktzicht te Prinsenbeek

Dinsdag 12 oktober

Was zaal Aarts te Zevenbergen

(Vervangende ruimte nog niet bekend)

Dinsdag 16 november

Zaal Kerkzicht te Zegge.

Aanvang van de bijeenkomsten:

13.30 uur

Contributie 2004

Tot nog toe hebben enkele leden hun contributie voor het jaar 2004 nog niet betaald. Vergeten? In dit geval willen wij u vriendelijk verzoecken de pen ter hand te nemen en de door u ontvangen euro-acceptgiro verder in te vullen en te verzenden.

Namens het bestuur dank voor uw welwillende medewerking.

Algemene ledenvergadering

Op donderdag 29 april j.l. heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden in zaal Koch te Krulstrand. Er waren in totaal 240 personen aanwezig, waarvan 80 dames. Om 10.30 uur verwelkomde de

voorzitter onze sobats met hun dames en ging over tot de herdenking van de 21 sobats waarvan wij in 2003, en de 15 sobats tot 29-04-'04, een overlijdensbericht hadden ontvangen.

In zijn openingswoord verwelkomde hij de leden alsmede de genodigde bestuursleden van VOMI-NL en gedelegeerden van het Veteraneninstituut.

In zijn korte terugblik over het afgelopen jaar memoreerde hij onze druk bezochte bijeenkomsten, in het bijzonder dat zoveel dames die bijeenkomsten bijwoonden en dat de samenleving binnen onze vereniging zeer goed was. Samengevat: het was weer een goed jaar. Tot slot dankte hij alle medewerkers binnen onze vereniging, inclusief de bestuursleden voor hun inzet in het afgelopen jaar.

De statutair aftredende bestuursleden M. Machielse en J. de Bruijn, die zich beiden herkiesbaar hadden gesteld, werden met algemene stemmen herkozen.

De heer M. van Aalten werd met algemene stemmen als nieuw bestuurslid gekozen.

In de pauze werd door het bestuur aan de aanwezigen een consumptie aangeboden.

Na de pauze sprak de heer K.J. Orsel, bestuurslid van VOMI-NL, de vergadering toe en na zijn toespraak ontving hij een spontaan applaus. Kort na de middag genoten allen van een voortreffelijke en vooral goed verzorgde Brabantse koffietafel, waarna de middag in een gezellige sfeer werd voortgezet en opgeleust werd met aangepaste muziek. Ondanks het drukke programma was er weer een loterij met mooie prijzen en omstreeks 17.00 uur gingen allen tevreden huiswaarts.

Uitreiking OVW-insigne

Op vrijdag 23 april j.l. is in de Engelbrecht van Nassau kazerne te Roosendaal aan 38 sobats, waarvan 18 leden, de OVW-insigne uitgereikt door de Korpscommandant van het Korps Commando Troepen, Kolonel Van Uhm. Er waren voor deze uitreiking in totaal 65 sobats uitgenodigd, doch om medische redenen konden helaas 27 sobats niet aanwezig zijn. Hun bescheiden zijn bij hen bezorgd.

Door onze voorzitter, dhr. J. Malpaard, werd een openingswoord gehouden met daar aansluitend een toespraak door Kolonel Uhm. Daarna werden de sobats door de Kolonel gedecoreerd en gefeliciteerd.

teerd.

Aansluitend werd ook nog een toespraak gehouden door de heer P. te Walvaart, bestuurslid van VOMI-NL. Door alle aanwezigen werd deze middag in een gezellige ambiance voortgezet onder het genot van een drankje en een hapje. Omstreeks 16.30 uur gingen allen weer huiswaarts.

Samenstelling bestuur per 01-05-2004:

J. Malpaard, Ravelstraat 32, 4614 XD te Bergen op Zoom. Tel. 0164-252642.

E-mail: malpaardtua@home.nl

Voorzitter. Activiteiten Commissie.

P. Nefs, Prins Bernhardstraat 1, 4761 AJ te Zevenbergen. Tel. 0168-329571.

J. de Bruijn, Schulvenoord 89, 4707 XN te Roosendaal. Tel. 0165-551214.

E-mail: j.de.bruijn@home.nl

Secretaris/Secretariaat.

Ledenadministratie.

P. Looyen, Cameedijk 1, 4706 EQ te Roosendaal. Tel. 0165-560546.

Penningmeester. Waarnemend

Sociaal Commissaris.

M. van Aalten, Leeuwerikstraat 32, 4815 CT te Breda. Tel. 076-5871631.

E-mail: mvan.aalten@veteranen.nl

Activiteiten Commissie. 2e penningmeester.

M. Machielse, van de Marktstraat 2, 4761 KB te Zevenbergen. Tel. 0168-326174.

Activiteiten Commissie.

Woordvoerder Sociale Commissie.

P. Welten, Beukenlaan 35, 4731 CD te Oudenbosch. Tel. 0165-312816.

Activiteiten Commissie.

A. van Nassauw, Christineplein 7, 4702 VJ te Roosendaal. Tel. 0165-537226.

Activiteiten Commissie.

Jac. De Bruijn

Noord-Holland

Secr. AD Bouterse

Lindenlaan 110

1741 TX Schagen

Tel. 0224-215621

E-mail: ad.bouterse@12move.nl

Bijeenkomst te Schagen

Op woensdag 3 maart kwamen we bijeen in de "Spartahal" te Schagen. Er kwamen in totaal 70 personen opdagen. Slechts enkelen moesten verstek laten gaan, maar ze hadden zich keurig afgemeld.

Na ontvangst met koffie en cake werd met de vergadering om ca. 11.00 uur aangevangen. Na een ogenblik stilte voor onze gevallen en onvallen vrienden vond een gedachtenwisseling tussen bestuur en leden plaats. Na het vergadergedeelte begaven we ons aan de lunch, bestaande uit soep met broodjes. Na de lunch was er voor de sportliefhebbers gelegenheid een poging te wagen om te kegelen. Hieraan werd door een beperkt aantal aanwezigen deelgenomen. Na de verloting ging men weer huiswaarts.

Jaarvergadering

Op maandag 19 april hielden wij onze jaarvergadering. Aanwezig waren 64 personen, waaronder 47 leden. Tengevolge van files kwamen een aantal te laat, zodat wij om 11.15 uur met de vergadering konden beginnen. Na de opening door de voorzitter werd een ogenblik stilte gehouden ter nagedachtenis aan hen die niet meer onder ons zijn. De notulen van de vorige vergadering werden ongewijzigd goedgekeurd.

Daarna volgde de bestuursverkiezing. Aftredend waren de voorzitter dhr. Pereboom, en dhr. Dijkhuizen, die te kennen had gegeven niet herkiesbaar te zijn.

Omdat er zich geen tegenkandidaten hadden aangemeld, werd de voorzitter bij acclamatie herkozen. Na deze herverkiezing wijdde de voorzitter en de secretaris lovende woorden aan het scheidende bestuurslid Machiel Dijkhuizen. Hierna stelden zij de vergadering voor om Machiel tot Lid van Verdienste van VOMI Noord-Holland te benoemen, wat met algemene stemmen werd aangenomen. De secretaris had hierop al geanticipeerd en reikte Machiel een moule op de computer vervaardigde oorkonde uit.

De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden in een vlot tempo afgewerkt en van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt, zodat de voorzitter om 12.15 uur de vergadering kon sluiten en men een drankje kon gaan nuttigen.

Na de lunch werd de loterij gehouden. Om ± 16.00 uur ging eenieder

weer huiswaarts. De muzikale omlijsting was de gehele dag in handen van het ons inmiddels vertrouwde duo Benny Rumaklewang en Eric Winterkamp.

Instuif bij Wapenbroeders Amsterdam

Uw voorzitter had een ontmoeting met de voorzitter van de Bond van Wapenbroeders afd. Amsterdam, die ons niet onbekende heer Lith. Hij leidde de voorzitter rond in de kantine van het verpleeghuis "Slotervaart", recht tegenover het Slotervaart ziekenhuis. Hij vertelde dat zij hun soos hielden op elke 2e dinsdag van de maand met uitzondering van juli, augustus en december. De leden van het voormalig verzet en VOMI leden zijn als gast zeer hartelijk welkom.

Veteranencafé

Met name onze leden in en rond Amsterdam maken wij attent op de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het veteranencafé "De Karpershoek", hoek Martelaarsgracht/Prins Hendrikkade (t.o. Centraal Station, Westzijde) op iedere 2e en 4e maandag van de maand. Open vanaf 14.00 uur.

Oproep

De sobats, die bij een eventuele gelegenheid deel willen uitmaken van het zogenaamde Erecouloir, worden verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven aan de secretaris, de heer Ad Bouterse, met vermelding van hun telefoonnummer.

E. Pereboom

Overijssel

Secr. H. Vos
Dr. v.d. Zandestr. 57
7545 EJ Enschede
Tel. 053-4313859

Uitreiking OVW-insigne

Op donderdag 18 maart kregen de voorzitters van de VOMI verenigingen van het Algemeen Bestuur van VOMI-NL het verzoek om aan de in hun verenigingsgebied wonende OVW-ers het OVW-insigne met oorkonde uit te reiken. Omdat dit al veel eerder had moeten plaatsvinden, heeft het bestuur van VOMI Overijssel besloten dat deze uitreiking een officieel tintje moest krijgen. Het moest niet in één of ander restaurant of clubgebouw zijn, maar

iets met een militair karakter. Omdat wij in Overijssel geen operationele kazernes meer hebben, zijn wij uitgeweken naar de Prinses Margriet kazerne in Wezep.

In overleg met de facilitaire dienst hebben we een datum geprikt waarop de uitreiking kon plaatsvinden, waarbij tevens afspraken zijn gemaakt t.a.v. de ontvangst van de OVW-ers en een kort verblijf daarna, waarbij een hapje en een drankje kan worden geserveerd.

Door tussenkomst van een lid van de Commando's is aan Brigadegeneraal b.d. Van Lindzel, zelf een veteraan en OVW-er, gevraagd of hij de insignes wilde uitreiken, hetgeen hij toezegde. Alle OVW-ers in de prov. Overijssel zijn uitgenodigd om op 7 mei aanwezig te zijn in de Prinses Margriet kazerne. Een veertigtal gaven hieraan gehoor.

Om 13.30 uur werden ze ontvangen met het gebruikelijke kopje koffie met cake, waarna om 14.00 uur de generaal de insignes met de oorkondes uitreikte. Na deze ceremonie was het nog een gezellig samenzijn en werden vele herinneringen opgehaald. VOMI Overijssel mocht een zestal nieuwe leden inschrijven, dat was dan mooi meegenomen. Aan de overige OVW-ers die niet wilden of konden ingaan op onze uitnodiging zal het insigne worden opgestuurd of thuisbezorgd.

We zijn blij dat er eindelijk gerechtigheid is geschied t.a.v. deze oud strijders.

J. Oldenbewing

Rivierenland/Oost Gelderland

Secr. M.B. Niemeijer
Jan van Riebeeckweg 11
6861 BC Oosterbeek
Tel. 026-3391503
E-mail: m.b.niemeijer@hccnet.nl

Hierbij een tussentijdse nieuwsaankondiging. Aanleiding vormt de onvoorziene noodzaak tot wijziging in het bestuur van de vereniging.

1. Onze zeer gewaardeerde secretaris Th. (Theo) J. Koning heeft onlangs zijn activiteiten voor de vereniging moeten beëindigen, teneinde zich volledig te kunnen wijden aan hulp voor zijn zwaar zieke echtgenote.

2. Onze secretaris/penningmeester L.P.C.M. van Brien en heeft een ongeheellijke oogziekte gekregen, die hem het lezen en schrijven thans nagenoeg onmogelijk maakt. Hierdoor kan hij zijn functie(s) niet meer uitoefenen. Wij hebben M.B. Niemeijer te Oosterbeek bereid gevonden hem per heden als secretaris op te volgen.

3. In de opvolging als penningmeester is reeds per 8 maart j.l. voorzien door benoeming van J.H. Switser te Stevensbeek.

Onderstaand vermelden wij de adresgegevens van beide nieuwe bestuursleden. Volgens de statuten is voor bestuursbenoemingen tevoren de instemming van de leden van onze vereniging vereist. Omdat hier echter sprake is van dringende redenen, zijn wij ditmaal van deze bepaling afgeweken. Tijdens de ledenbijeenkomst op 26 mei a.s. kunnen wij ons besluit zo nodig toelichten. Naam / adres secretaris: zie boven. Naam / adres penningmeester: J.H. Switser, Cerespark 14, 5844 AE Stevensbeek.

Tel. 0485-383685. E-mail: j.switser@veteranen.nl

Attentie

Aangezien op de computer van de penningmeester het ledenbestand is gekoppeld aan het financiële bestand, dienen alle adreswijzigingen en overlijdensberichten aan hem te worden doorgegeven.

A.H.W. Ebben (voorz.)

Utrecht en 't Gooi

Secr. A.J.B. Martens
Chico Mendesstr. 67
3573 AW Utrecht
Tel./Fax. 030-2716895
E-mail: sobatam@veteranen.nl

Allereerst de vermelding dat Willem Evers (penningmeester), één van de grondleggers van VOMI Utrecht / 't Gooi, onder grote belangstelling op dinsdag 13 april 2004 is begraven. Hij was onderscheiden met de Maartenspenning van de stad Utrecht, vanwege zijn grote verdienste voor het Harmonie orkest van de stad en drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met vier jaargespren. De hele harmonie was

compleet aanwezig bij de begrafenis en onder groot eerbetoon werd hij naar zijn graf gebracht. Het voltallig bestuur en vele sobats woonden de plichtigheid bij.

Op 11 mei mochten wij aan een 70-tal OVW-ers, die voor 1 oktober 1946 in Indië aan land zijn gegaan, alsnog een draaginsigne uitreken. Dit vond plaats in de Knoopkazerne.

Afgevaardigden van het bestuur zijn op 21 april j.l. aanwezig geweest bij de onthulling van het Korea monument op de begraafplaats Gansstraat te Utrecht en hebben namens VOMI bloemen gelegd. Ditzelfde hebben we gedaan op 28 april j.l. in de gemeente Huizen, waar op een monument naamplaketten werden onthuld waar o.a. ook enkele gesneuvelde sobats op vermeld werden, die woonachtig waren in Huizen.

Wanneer dit nummer bij u in de bus valt, is de bijeenkomst in de Du Molinkazerne van 28 mei reeds weer voorbij. De belangstelling hiervoor is groot en we hopen dat het een fijne dag is geweest.

Gelukkig hebben wij bij de laatste ledenvergadering Cor Henneke bereid gevonden om de plaats van penningmeester op te vullen. We zijn daar erg blij mee. Er zijn nog steeds enkelen die hun contributie niet hebben voldaan. Verzoeken u vriendelijk dit nu alsnog even te doen; maak het de nieuwe penningmeester niet te moeilijk. Allen die op vakantie gaan, wensen wij veel plezier. Vergeet niet om de zieken een kaartje te zenden, bijv. Cris Sanders, Anemoonstr. 39, 3434 JB Nieuwegein, die ernstig ziek is.

A.J.B. Martens

De Veluwe

Secr. H.G. de Ruygt
Klein Haversteeg 27
6717 GZ Ede
Tel. 0318-690510

Na de nieuwjaarsreceptie is het een tijdje stil geweest. Tot aan de jaarvergadering op 14 april zijn er dan ook geen evenementen georganiseerd.

Deze vergadering is wat matig bezocht en dat is jammer, omdat het toch belangrijk is dat de sobats op de hoogte blijven van de besluiten die genomen worden.

Na de opening door de voorzitter, dhr. J. Hoevelaken, werden de over-

leden sobats herdacht. Ze werden één voor één genoemd, waarna er een minuut stilte gehouden werd. Daarna werden de verslagen van de secretaris en penningmeester voorgelezen. De kascommissie keurde het financiële verslag goed. De penningmeester H.W. van de Bospoort stelde de nieuwe penningmeester, dhr. E.R. Kiers, voor aan de leden.

Dhr. H.W. van de Bospoort werd bedankt voor de vele diensten gedurende de vele jaren die hij voor de vereniging "De Veluwe" heeft verricht. Er werd hem een cadeaubon aangeboden en zijn vrouw een bos bloemen. Het geheel werd opgeluisterd met een hapje en een drankje.

Er werden pennen uitgedeeld die beschikbaar waren gesteld door het Veteraneninstituut. Daarna werd de middag afgesloten door de voorzitter, die iedereen een goede thuiskomst wenste.

OVW-insigne

Tijdens de vergadering zijn er mededelingen gedaan over het uitreiken van het OVW-insigne met oorkonde voor de OVW-ers die in de Regio van VOMI De Veluwe wonen. Het bestuur van VOMI De Veluwe heeft de insignes uitgereikt op 12 mei 2004 te Stroe tijdens de bijeenkomst op die dag. De uitreiking is bijgewoond door een lid van het bestuur van VOMI-NL.

Er zijn enkele sobats die hierbij helaas niet aanwezig konden zijn. Zij krijgen het insigne met oorkonde thuis bezorgd.

H.G. de Ruygt

Zeeland

Secr. J. Kloet
Laan van Barbestein 8
4451 AH Helkensezand
Tel. 0113-561738
E-mail: jkloet1926@zeelandnet.nl

Op 13 april j.l. is het Mobilisatie Oorlogskruis uitgereikt aan de heer L. de Witte, Baarsjesstr. 31 te Middelburg door burgemeester Schouwenaar. Tevens aanwezig de aanvragers voor de onderscheiding, enkele bestuursleden van VOMI Zeeland. In de toespraak van burgemeester Schouwenaar werd gememoreerd dat het een late uitreiking was – maar het is nu eenmaal beter laat dan nooit. Vanaf deze plaats

felicitieren wij de heer Witte en hopen dat hij nog vele jaren in gezondheid de onderscheiding mag dragen.

Reünie

Bataljon Zeeland, 2-14 R.I., had op 21 april een reünie in de Engelbrecht van Nassau kazerne te Roosendaal. Enkele bestuursleden van VOMI Zeeland waren hiervoor uitgenodigd. Ze hadden van deze reünie een bijzonder gezellige reünie gemaakt. Velen waren voor mij bekenden en zodoende had ik leuke contacten. Wat in de smaak viel bij velen was de tentoonstelling van een privé museum van militaire uitrustingstukken, inclusief bewapening vanaf 1940 tot na de Ned. Oost-Indië periode. Dit alles is samengebracht en tentoongesteld door een zoon van een veteraan. Een prestatie. Ook deze reünie werd afgesloten met een voortreffelijke rijstmaaltijd. Na uitgebreid afscheid nemen en het in ontvangst nemen van een leuke attentie, was dit het einde van een geslaagde 55e reünie van dit bataljon.

OVW-insigne

De uitreiking had plaats op 28 april in de kantine van Camping Molenhoek te Kamperland en geschiedde door de voorzitter van VOMI Zeeland in aanwezigheid van een afvaardiging van het bestuur van VOMI-NL. Alle rechthebbenden die deze insigne hadden aangevraagd, waren hiervoor uitgenodigd met partner of begeleider. Na het uitbrengen van een heikdrank bleef het gezelschap nog enige tijd samen. Vele oud-strijdmakkers kenden elkaar nog van hun vroegere diensttijd. Het was zonder meer een geslaagde namiddag.

Wageningen

5 mei 2004, het was een bijzondere gebeurtenis voor de heer Van Eykeren, 101 jaar, om nog het volledige parcours te mogen defileren in Wageningen! Het Zeeuwse peloton had al vroeg aandacht te Middelburg van de opnames van TV Zeeland. Onderweg vanaf Kruijningen reisde in de bus een TV-ploeg mee van "Man bijt hond". Deze namen geregeld een gesprekje op met mededefilanten. Wageningen was voor ons als vanouds bijzonder en geslaagd.

J. Kloet

Zuid-Holland Noord

*Secr. J.W. de Jong
Merellaan 247
3145 EJ Maassluis
Tel. 010-5927786
E-mail: juwdfong@kabelfoon.nl*

Bestuur

De Algemene Ledenvergadering die op 27 april werd gehouden, is door ca. 55 leden bezocht en had een levendig karakter. Na een korte toelichting van de secretaris op het jaarverslag en aanvullende informatie van de penningmeester op het financiële hoofdstuk ging de vergadering akkoord met de stukken en werd aan het bestuur décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid in 2003. De aftredende bestuursleden K.J. Rubingh, J. de Boer en E. d'Haan werden bij acclamatie herkozen, zodat het bestuur in de huidige formatie doorgaat met haar werk.

Regiobijeenkomsten / activiteiten

De bijeenkomsten in het voorjaar op 24 februari in Zoetermeer, 25 maart in Delft, 1 april in het Marine Vliegkamp te Valkenburg samen met de B.v.W. en tenslotte op 14 april in Roelofarendsveen werden over het algemeen goed bezocht. Ze voorzien in een behoefte. Voor het komende seizoen is op 22 oktober de ruimte bij de Fatima kerk in Den Haag gereserveerd en verder is er op vrijdag 20 augustus in samenwerking met de B.v.W. afd. Leiden e.o. een boottocht op de Kaag gepland. Opgave voor 1 juli a.s. aan: A. Cebol, tel. 071-5760325, waar u ook voor nadere informatie terecht kunt. Kosten: 10 Euro p.p. De 4-daagse reis naar Ieper Vlaanderen is gepland van maandag 20 sept. t/m donderdag 25 sept. De kosten zullen ca. 200 Euro p.p. zijn op basis van half pensioen, excl. toegangsprijzen. Voor aanmelding of nadere informatie kunt u zich in verbinding stellen met ons bestuurslid Gerard Bekking te Delft. Tel. 015-2141102.

OVW-insigne

Op verzoek van VOMI-NL heeft het bestuur op 15 april in Delft en op 14 april in Roelofarendsveen aan vele OVW-ers het Draaginsigne met oorlonde uitgereikt. Bij diegenen die niet in staat waren deze bijeenkomsten bij te wonen, zijn inmiddels de

attributen bezorgd. Het bestuur ondervond veel waardering voor dit initiatief van VOMI-NL.

Onderscheiding

Ons lid N.A.H. Sluis uit Noordwijkerhout is op 29 april 2004 onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Monumenten

Op 27 maart 2004 in Woubrugge en op 21 april in Den Haag vonden ont-hullingen plaats. Elders in dit nummer wordt verslag gedaan.

J.W. de Jong

Zuid-Holland Zuid

*Secr. a.l. D. Mennens
Lijsterlaan 12
3055 CH Rotterdam
Tel. 010-4188239
E-mail: d.mennens@zonnet.nl*

Algemene ledenvergadering
Deze vergadering, die gehouden werd in de "Laurenschhof" te Rotterdam op dinsdag 20 april 2004, had een bijzonder tintje. 's Morgens om 12.00 uur werd onze erevoorzitter Ger de Jong gebeld door een medewerker van SBS 6. 's Avonds zou in hun programma "Hart van Nederland" het item "nep-veteraan" aan de orde komen en men wilde de mening hebben van enige veteranen. Zo ook die van o.a. Ger de Jong. Omdat men nog meer veteranen wilde spreken over dit onderwerp, nodigde hij het team uit om 's middags om 15.30 uur te verschijnen na onze vergadering, die besloten was. Eerder was niet mogelijk. Aldus geschiedde. Na de vergadering verscheen de televisieploeg van SBS 6 om veel opnamen te maken en veteranen te interviewen. In het programma zelf kon men alleen enige korte shots zien van enige van onze leden, die hun mening gaven. Nu de vergadering zelf. Na de opening door onze voorzitter Henk Mergier werd een in memoriam gelezen van 70 in 2003 en tot aan de vergaderdatum overleden leden. Een moment stilte werd in acht genomen. Verder werden de eerste punten van de agenda vlot afgehandeld. De penningmeester deed verslag van de financiën en vervolgens het verslag van de kascontrolecommissie. Penningmeester en bestuur

werd décharge verleend. Daarna volgde het aftreden van penningmeester Arle van Stenis, die gedurende meer dan 12 jaren het penningmeesterschap op zich had genomen. Hij werd voor zijn beleid en grote betrokkenheid bij de VOMI benoemd tot Erelid en ontving daarbij een oorkonde. In de vacature moet nog worden voorzien. Wel werden aan het bestuur toegevoegd de heren Cor Kriboo als PR funktionaris en Theo Wapenaar als algemeen adjunct.

Uitreiking OVW-insigne

In het "Partycentrum Van der Graaf" in Ridderkerk werd aan ongeveer 80 OVW-ers die in ons verenigingsgebied wonen, het OVW draaginsigne met oorkonde op dinsdag 27 april 2004 uitgereikt. Daaronder een groot aantal die geen lid van de VOMI waren. De uitreiking vond plaats onder toezien van de voorzitter van de Raad van Advies, de heer M.M. Bakker en de secretaris van VOMI-NL, de heer K.J. Orsel. Het eerste insigne met oorkonde werd uitgereikt door voorzitter Henk Mergler aan onze ere-voorzitter Ger de Jong.

Vervolgens werden de overige insignes uitgereikt door Henk Mergler, Harry Kuijpers en Ger de Jong. De middag werd opgeluisterd door de Molukse muziek- en zanggroep "Sapa Sangka".

Ger de Jong



Uitreiking OVW-insigne aan Ger de Jong door voorzitter Henk Mergler.



Molukse muziek- en dansgroep.



De sobats Thom van Son en Cris Wayers aan het ziekbed van

sobat Mesrits.

Gaarne wil ik, echtgenote van sobat Mesrits, het bestuur van VOMI Zuid-Holland Zuid heel hartelijk dank zeggen voor de mooie fruitmand en medeleven die we mochten ontvangen vanwege het langdurig ziek zijn (5 jaar bedlegerig) van mijn man. In het bijzonder een woord van dank aan Thom van Son en Cris Wayers voor het veelvoudig bezoek dat zij gebracht hebben. (Dit zijn de echte fijne sobats)

Ingezonden door D. Mennens.

Veel veteranen worstelen op hoge leeftijd met problemen als gevolg van hun oorlogservaringen. Lichamelijke en psychische klachten maken hen het leven zwaar. Partners en contacten met lotgenoten kunnen de pijn verlichten.

Veteranen in Nederland

breed onderzoek bevestigt onthutsend beeld

Tussen 1940 en 1953 zijn enkele honderdduizenden Nederlandse mannen betrokken geweest bij oorlogsgeweld. Later zijn daar nog vele duizenden bijgekomen, die meestal als militair werden ingezet in Nieuw-Guinea en bij zg. vredesmissies. Velen van hen hebben na het verrichten van hun militaire plicht het gewone dagelijkse leven weer opgevat, als burger in een samenleving die de geschiedenis achter zich wilde laten.

Een aantal veteranen kwam ernstig geschonden uit de strijd. Bij sommigen was dit zichtbaar, aan lichamelijke gebreken. Bij anderen niet, maar hun lijden was er niet minder om. En met het verstrijken van de jaren werd de pijn eerder groter dan kleiner. Een deel van deze groep heeft zich aangesloten bij de Bond van Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO). Anderen zochten hun eigen weg. Hetzij omdat ze de oorzaak van hun problemen aanvankelijk nauwelijks onderkenden, hetzij omdat ze 'niet wilden klagen', of omdat ze de weg niet wisten te vinden naar professionele hulpverleners. In verschillende publicaties is al opgemerkt dat er nog maar vrij kort serieus aandacht wordt besteed aan het leed van veteranen. Hoe ernstig het lijden soms is, en hoe belangrijk

VETERANEN IN NEDERLAND

ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN
VAN OORLOGSERVARINGEN -
TWEDE WERELDOORLOG -
POLITIONELE ACTIES - KOREA

H.M. VAN DER PLOEG
J.M.P. WEERTS (REDACTIE)

aandacht en contact met lotgenoten kan zijn, wordt duidelijk in het boek 'Veteranen in Nederland', Onderzoek naar de gevolgen van oorlogservaringen - Tweede Wereldoorlog - Positionele Acties - Korea. Het is uitgebracht onder redactie van H.M. van der Ploeg en J.M.P. Weerts.

Breed onderzoek

Aan deze publicatie van ruim tweehonderd pagina's ligt breed onder-

zoek vanuit verschillende disciplines ten grondslag. 'Dit onderzoek en dit boek vormen ... een mijlpaal in de na-oorlogse geschiedenis. Het is voor het eerst dat op een dergelijke, grote schaal en op een wetenschappelijk verantwoorde manier gegevens zijn verzameld over deze vragen', stelt de redactie in haar inleiding. De vragen waren: 'wat heeft de oorlog betekend voor de verdere levensloop van de veteranen? Welke problemen hebben deze mensen ervaren in relatie tot de gebeurtenissen en de ervaringen tijdens de oorlog? Hebben zij daarbij behoefte gehad aan hulp en steun? Zo ja, hebben zij hulp en steun gekregen, en van wie?'

Met name ten aanzien van BNMO-leden is een vrij compleet antwoord op deze vragen gegeven. Maar er zijn, blijkt uit diverse hoofdstukken, ook velen die als slachtoffer zijn te kenschetsen zonder dat ze door de buitenwereld als zodanig zijn erkend en herkend. De oorzaak van veel medische problemen is aan te wijzen. Bij psychische en sociale problemen is dat veel lastiger. Want hoe herken je als niet-deskundige een posttraumatisch stress syndroom? Voor de omgeving is het moeilijk om een

geschonden vertrouwen, een negatief wereldbeeld, onbegrepen agressie terug te voeren op ervaringen in een ver verleden.

De grote waarde van 'Veteranen in Nederland' is dat wetenschappelijk verantwoord verkregen onderzoeksresultaten in een historische context worden geplaatst en gekoppeld aan het persoonlijk verhaal van betrokkenen en hun partners. Daarmee wordt zowel aan eisen van breedte als van diepgang voldaan.

Herkenning

Voor wie de publicaties van Meijer en Schoeman in de afgelopen jaren heeft gevolgd, biedt 'Veteranen in Nederland' veel herkenbare observaties. Maar de rijkdom van dit boek is de integraliteit. Op de 'Beknopte geschiedenis van de militaire psychiatrie' van J.M.W. Binneveld volgt 'De medische invalshoek' van W.S. Loos. I.Bramsen, M.T.A. Klaarenbeek en H.M. van der Ploeg behandelen achtereenvolgens 'Klachten en gezondheidsbeleving van oorlogsveteranen', 'Psychische aanpassing op lange termijn', 'Leven met militaire oorlogsgetroffenen'.

En daar volgt dan het hoofdstuk 'In gesprek met Nederlandse oud-militairen' op, een hoofdstuk waaraan ook J.M.P. Weerts heeft bijgedragen. Het geheel geeft, in toegankelijke taal, een onthutsend beeld van door velen ontkend lijden, van gebrek aan erkenning, van moeite en pijn bij wie het beste van zichzelf hebben gegeven. Jarenlang hebben mensen in de kou gestaan, althans naar hun eigen ervaring, die beter hadden verdiend. Maar, zo blijkt ook uit het onderzoek, zeker vanaf eind jaren tachtig is de situatie gaandeweg verbeterd. Met name bij Defensie is het bewustzijn gegroeid dat de samenleving aan de getroffenena volwaardige bijstand en, waar nodig, professionele hulp verschuldigd is.

Van fundamentele betekenis daarbij is de ervaren saamhorigheid tussen lotgenoten, en het begrip van partners. Veteranenorganisaties vervullen een belangrijke rol in het hanteerbaar maken van opspelende problemen.

Aangezien er nu een toekomstige generatie oorlogsveteranen wordt gevormd via Nederlandse aanwezigheid in landen als Afghanistan en Irak is het boek ook een waardevol document voor beleidsmakers.

Fouten die in het verleden jegens 'oude' veteranen zijn gemaakt, kunnen nu wellicht worden vermeden.

Klaas Jansma



V.O.M.I.

Onderscheidingen

Met gepaste trots melden wij dat is uitgereikt aan:

A.M. van Duijnhoven - Nuenen
Mobilisatie Oorlogskruis

J. v.d. Pas - Geldrop
Lid in de Orde van Oranje Nassau

N.A.H. Sluis - Noordwijkerhout
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

J. de Vos - Goudriaan
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jelle Wieringa - Heltenoord
Lid in de orde van Oranje Nassau

L. de Witte - Middelburg
Mobilisatie Oorlogskruis

*Onze oprechte gelukwensen met
Uw welverdiende en
toegekende onderscheiding.*



**Let op nieuwe adres
secretaris VOMI-NL**

**K.J. Orsel, Van Hobokenhaven 63,
2992 HH te Barendrecht.**

Telefoonnummer enz. blijft gelijk.

SOBAT

In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste stilte
brengen wij een laatste Ere-saluuat aan:*

Naam	Voort	Woonplaats	Onderdeel
Ariaans	G.	Gemert	1e Jagers
Baert	R.J.	Koewacht	6 HPVA
Bekkema	B.	Wirdum	403 BI
Berg, van de	J.	Nijmegen	5-7 RI
Berg, van den	J.C.	Lemmer	425 BI
Berg, van den	P.G.	Den Haag	?
Blans	B.	Rotterdam	1 GRJ
Boer, de	S.	Mindeloopen	1-9 RI
Bongard, van den	F.J.	Berg a/d Maas	5-11 RI
Bruinsma	S.	Arum	1-9 RI
Bult	H.A.C.	Berkei-Enschot	LVT (Klu)
Buijk	J.P.	Oud-Gastel	425 BI
Dekkers	I.A.	Vlissingen	5-8 RI
Dik	J.	Assen	?
Dings	W.H.	Breda	2-6 RI
Everaarts	T.	Leeuwarden	5 GRPI
Evers	W.L.	Utrecht	?
Franke	B.	St Maartensdijk	5-12 RI
Freriks	J.H.	Bladel	4-1 AAT
Gameren, van	J.	Heerjansdam	1-15 RI/2-4 RI
Geertsen	W.H.M.	Breda	MP + KMAR
Grauw, de	G.C.	Den Bosch	Parkcie 1 Div
Grotentraast	W.	Wesep	4-9 RI
Hartendorp	J.D.	Ruinerwold	7 GRG/431 BI
Hartog	A.J.	Rotterdam	7-3 RI/436 BI
Hermans	J.	Bergen op Zoom	4-4 RI
Huls	J.	Koekange	3 GRJ
Jansen	A.	Coosburg	?
Jong, de	J.C.	H.L. Ambacht	6 GVC
Kok, de	J.	Lewedorp	5-3 RI
Koppenol	I.J.	Emmen	2-5 RI
Kortekaas	J.H.	Sassenheim	?
Kraats	C.J.	Putten	3-2 RI
Kuster	T.L.	Doesburg	3-6 RVA
Kuypers	P.J.	Ospel	42 ZMC
Leeuwen, van	L.	Utrecht	LLUA
Loo, van	A.J.M.	Kerkrade	TrCo N Sumatra
Mouwen	F.A.	Bergen op Zoom	Pr. Irenebrig
Mulzelaar	M.	Serooskerke	4-3 RI
Noord, van	K.	Sint Annaparochie	3-2 RI
Osinga	P.	Spijkenisse	3-8 RI
Quint	R.	Lexmond	Vbdafd B Div
Rits	L.E.	Breda	4-6 RI
Romeijnders	J.	Beneden Leeuwen	5e Reg 18 RVA
Siesse	N.	Nieuwerkerk	4-3 RI
Sinnema	L.	Harlingen	34 AAT
Slot, van der	O.	Spijkenisse	KL Inf
Smit	H.J.	Rotterdam	Vbdd AHK
Smulders	H.G.M.	Hilversum	?
Snoek	J.C.	Breda	KNIL
Sonneveld	P.	Krimpen a/d IJssel	3-10 RI
Spijker	G.	Wolvega	403 BI
Strijbosch	Chr.	Eindhoven	2 AAT
Thuijsman	P.H.A.	Doorwerth	1-2 RVA
Venhovens	T.J.	Haarlem	9 Genie
Vermeij	J.A.	Lekkerkerk	Tandheelk. Trn
Verstappen	J.W.	Rosmalen	6-7 RI/424 BI
Weljters	W.	Tilburg	6-6 RI/425 BI
Wind	G.	Diepenheim	?
Woexik, van	A.J.	Bergsharen	3-10 RI
Woudstra	B.	Landgraaf	7e cie OVW



Met ons aller

welgemeend medele-

ven en dat de liefde

en de warmte van

uw naasten U de

moed en kracht

geven dit zware

verlies te dragen.

sociale
VOMI

Lijst nieuwe leden SOBAT

NAAM	WOONPLAATS	ONDERDEEL
ANTHONISSEN J.H.	HOGERHEIDE	AAT
BAVELAAR B.	LEIDEN	RS
BELGRAVER C.	LEIDERDORP	1- 8 RI U-BRIG
BENDERMACHER S.H.M.	LANDGRAAF	STAF CIE 2-13 RI
BERG A.K. van de	SCHIEDAM	
BERKHOF J.J.	LEERDAM	2-10 RI
BIERSTEKER G.J.	AMSTELVEEN	
BIJLSMA M.	ASSEN	Pr.Bernh.KAPEL
BISSCHOPFS W.J.M.	HOENSBROEK	GRPI
BLIJ H.W. de	DELFT	3- 7 RI
BOER H.G. de	WASSENAAR	4- 5 RI X-BRIG
BOUVY Ab.H.	DEN HAAG	
BOUW F.	BUSSUM	
BURG D. van den	ZUTPHEN	GENIE
CUIPER D.J.	ROTTERDAM	
DALEN A.J. van	ROELOFARENDSEVEEN	
DALEN W. van	ROTTERDAM	
DIJKSTRA E.B.	DEN HAAG	1- 4 RI
DIMMERS B.H.	ROGGEI	2-14 RI
DOEDENS A.	ARNHEM	
DONGEN P.C. van	ROTTERDAM	18 AAT
DORT P.W. van	KRIMPEN A/D IJSEL	1- 5 RI
FAASSE C.M.	PAPENDRECHT	2- 7 RI
FROWLIN C.F.A.	SNEEK	8 RS
GERITS J.A.	WEERT	2- 6 RI
GöBEL H.W.	ASSEN	5- 1 RI
GOEZINNNEN C.J.	HOLWERD	8 RS
GRAVE J. de	LEEWARDEN	7 AAT
GROOT C. de	HAGEN	
HOF P.	ZFIST	KM NNG
HORDIJK L.	CAPELLE a/d IJSEL	RS
HOUT - TAUBERT G.A.E.F. van	HARDERWIJK	
HOUT E.T.A.M. van	HARDERWIJK	100 BEVO TRANSF BAT
HUIJSKENS P.	OUDGASTEL	4- 3 RI
HUIJNDER H.A.	GENK (BELGIE)	GRPI
JANSSEN J.C.	BUDEL-DORPLEIN	GRPI
JORNA J.C.	LEEWARDEN	
KAMMEN C. van	KOLLUM	3- 9 RI
KAMP H.C. van de	HARLINGEN	2- 7 RI
KIERS J.H.	BARNEVELD	1- 1 RI
KLAESSEN R.L.	DEN HAAG	
KNIPPELS J.M.L.	BELFELD	LIMB.JAGERS
KUYCK J.P. van	PRINSENBEEK	MP
LAAR A. van de	CAPELLE a/d IJSEL	
LOOSSCHILDER J.C.	HEERLEN	2-14 RI
MAAKER H.J. de	ZAANDAM	2- 4 RI
MOESMAN P.O.	WEERT	1- 4 RI
NAGTEGAAL A.E.	ALPHEN A/D RIJN	31 AAT
ODEKERKEN H.P.	VALKENBURG A/D GEUL	4 AAT
OOMS G.	ALBLASSERDAM	SUBS BAT
PEELEN W.J.	LANDGRAAF	2-13 RI MP
PERDAEMS G.M.N.	VAALS	LSK KNIL
PETERS F.J.	LANDGRAAF	4 VCG
PETERS W.J.	AMSTERDAM	2- 4 RI
PIEST K.	STEENWIJK	1- 8 RI / 4 MP 1 / 1-15 RI
FRONK L.	DELFT	
PRUYSSERS P.	ZOETERMEER	4 GRPI
PUTS J.P.	MAASTRICHT	2-13 RI
RAS B.	ROTTERDAM	2-10 RI
RAZIJN M.	LAREN	
ROOSSEN J.	BORGER	KM BAK 344
RUITER J. de	HILVERSUM	
RUTJENS J.C.	OOSTERHOUT NB	3- 1 AAT 7DD
SCHAAPSMA J.O.	WESTWOUDE	2- 7 RI
SCHIPPERS P.	VLISSINGEN	DEPOT VA KL
SIMMELINK J.	EPE	
SIMPelaar L.	VLISSINGEN	1- 3 RI
SNEL H.	KRIMPEN A/D IJSEL	4- 4 RI
STUNNENBERG H.	BENNEKOM	3 GRPI
VADER - HASSELMAN M.C.	NUNSPLET	
VEEN J. van der	AMSTERDAM	Marbrig
VELDKAMP G.	NUNSPLET	
VENEMA - HANFF H.G.	ZUIDWOLDE (DR)	
VENEMA H.	APeldoorn	
VENEMA W.	UTRECHT	
VERBEEK C.J.	HOORN	THD W-BRIG
VISSER W.	LEEWARDEN	2 AAT
VONDEREN W.M.F. van	VENLO	1- 3 RI
WUNSMAN A.J.	LEEWARDEN	3- 3 HvB
WILS A.A.	ULFT	
ZUUR J.	ZWIJNDRECHT	DRENTS BAT
ZWART K.	DEN HAAG	GRPI

SOCIALE COMMISSIE - V.O.M.I.

V.O.M.I.



toko

Fonds Sociale Zorg

*Met herkenning begint erkenning !
Met meer leden meer kracht !*

fonds
sociale
zorg

sociale
VOMI

Drag ons borstembleem en onze stropdas bij alle officiële V.O.M.I. gelegenheden !

Plak onze V.O.M.I. stickers op de achterraut van uw auto !

U kunt ze bestellen bij de penningmeester van uw vereniging.

V.O.M.I. borstembleem	€ 5,70	V.O.M.I. wapenschild mahonie met spuit/gietwerk	€ 18,80
V.O.M.I. condoleancekaart	€ 0,75	plastic	
V.O.M.I. stropdas donkerrood	€ 10,25	V.O.M.I. herenhorloge titanium plated	€ 29,50
V.O.M.I. stropdas donkerblauw	€ 10,25	met roestvrijstalen bandje	
V.O.M.I. stickers	€ 0,50	V.O.M.I. button	€ 0,70
V.O.M.I. kerst- en nieuwjaarskaarten, 25 stuks	€ 4,55 (portvrij)	V.O.M.I. sluitzegels	€ 1,80
V.O.M.I. rollerpennen	€ 0,70	Gunung Mas thee pakje 250 gr.	€ 2,75
V.O.M.I. ballpoints	€ 0,50	Gunung Mas thee zakjes 25 bultjes	€ 1,80
V.O.M.I. demobilisatiespeldje met sureté verguld	€ 5,70 (portvrij)	O.V.W. Mous-insigne, vernikkeld met broche-speld	€ 4,55
V.O.M.I. OVW-speldje met sureté verguld	€ 5,70 (portvrij)	Demobilisatie deascip	€ 7,50

N.B. alle prijzen zijn per stuk en bij iedere bestelling wordt minimaal € 1,15 extra berekend voor verzending en porto

U kunt de artikelen ook bestellen bij de **Beheerders van het Fonds Sociale Zorg:**

Leen van Eijk, Pieter Postlaan 14, 1222 LJ Hilversum, Tel./fax 035 - 685 33 73, Postgiro 6131844

Tjibbe J. Gastra, A. van Heusdenstraat 15, 2461 VJ Ter Aar, Tel./fax 0172 - 602452

Ook hier wordt minimaal € 1,15 extra in rekening gebracht voor verzending en porto.

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **Joyce P. Stramrood-van Vark, Binnenhof 36, 6715 DP Ede, Tel. 0318 - 638160**

De opbrengst komt volledig ten goede van het **Fonds Sociale Zorg V.O.M.I. - Nederland.**

V.B.

SOCIALE COMMISSIE



aangesloten bij

Voorzitter

Victor C. Bridié
Van Nijenrodestraat
117
2597 RL Den Haag
tel./fax 070-3 28 05 32

Secretaris

Wil P.J. Pafist
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtspade
tel. 0561-688772
mobiel 06-15100579
fax 0561-688349
E-mail:
wpafist@usa.net

Vice-voorzitter

Hans N. Blom
G. Ypmastraat 13
8723 CP Koudum
tel. 0514-522107
fax 0514-523404
mobiel 06-23109407

Notulist

Jan Bonte
Oude Rijksweg 458
7954 GD Rouveen
Tel. 0522-291471



stichting
veteranen
platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
M.P. de Boer
Hoofdweg 67
9626 AB Schildwolde
tel. 0598-42 23 89

Noord-Brabant-West
L. Looyen (wvd)
Cameedijk 1
4706 EG Roosendaal
tel. 0165-56 05 46

Utrecht/1 Gooi
Eppo R. Schweetman
Lutherhof 37
1216 KR Hilversum
tel. 035-6 21 78 09

Noord-Holland
Han J. Harnsen
Egelantierlaan 28
2015 KJ Haarlem
tel. 023-5 24 00 10

**Rivierland/
Oost Gelderland**
A. Ebben
Scheidingsweg 5
6585 KD Mook
tel. 0246 - 96 12 53

Overijssel
Joost Oudenbeuving
Reiger 27
8103 AL Raalte
tel. 0572-35 89 47

Noord-Brabant Oost
Antoon P. Pennings
Thorbeckestraat 101
5344 SM Oss
tel. 0412-62 35 15

Zuid-Holland Noord
Wim L. Hofman
Meppelade 146
2544 XZ 's-Gravenhage
tel. 070-3 67 28 53

Limburg
Harry J.A. Dois
Heerlenweg 49
6132 CL Simard
tel. 046-4 52 13 16

Canada & USA
Gerard Leederhof
149 Sandwell Drive
Oakville, Ont. Canada,
L6L 4P1
tel. 001 905 827 3216
fax 001 905 827 0328

Zuid-Holland Zuid
DoF Menners
Lijsterlaan 12
3066 CH Rotterdam
tel./fax 010-41 88 239

Friesland
Hans N. Blom
Gerben Ypmastraat 13
8723 CP Koudum
tel. 0514-52 21 07

Flevoland
Frits H.M. Frantzen
Woestduinlaan 97
3941 XG Doorn
tel./fax 0343-42 06 06
Mobiel: 06-51185814

Zeeland
J. Kloet
Leen van de Barbestein 8
4451 AH Heinkenszand
tel. 0113-561738

Veluwe
Vacant

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder
Leen van Eijk
Pieter Postlaan 14
1222 LJ Hilversum
tel./fax 035-685 33 73

Assistent beheerder
Tjibbe J. Gastra
A. van Heusdenstr. 15
2461 VJ Ter Aar
tel./fax 0172-60 24 52

Propagandiste
Joyce P. Stramrood-
van Vark
Binnenhof 36
6715 DP Ede
tel. 0318-63 81 60

V.S.V. (Veluwe/Flevoland)

Paul P.G. Gommers
Alb. Meuhuislaan 23
8072 HJ Nunspeet
Tel. 0341 - 254 231
Fax 0341 - 470 022
Mobiel 06 - 206 11 062
E-mail pcp@planet.nl

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit de Giroloterij en de Bankloterij.

Uw deelname aan de Giro-, c.q. bankloterij wordt daarom van harte aanbevolen.

Exclusieve
Stichting Vafamil
Aanbiedingen

6-daagse reis naar Normandië met het Thema D-Day en Operatie Overlord

Reisprogramma

- Maandag:** Heenreis per luxe Comfort Class touringcar naar het Ibis hotel met diner.
Dinsdag: Bayeux en de Pegasusbridge. U bezoekt o.a. het grootste oorlogsmuseum van Normandië, een groot Engels kerkhof en maakt een tour langs de Engelse en Canadese invasiestranden, welke eindigt bij de Pegasusbridge. Na een bezoek aan het museum en de gedenkplaten waar 3 Horsa zweefvliegtuigen neerkwamen, bezoekt u het 1ste bevrijde huis in Frankrijk (fam. Gondree).
Woensdag: Port en Bessin, Arramanches, La Longues.
Donderdag: Omaha Beach, Pointe de Hoc. U bezoekt o.a. een belangrijke bunker, een Amerikaanse oorlogsbegraafplaats en Duitse loopgraven.
Vrijdag: Utah beach, Saint Mere Eglise. U brengt o.a. een bezoek aan een museum welke de geschiedenis van de landing op Utah weergeeft, het monument La Londe (1ste geallieerde vliegveld in Europa), een monument van een groot Duits gevangenenkamp enz.
Zaterdag: Terugreis met een afscheidsdiner in Nederland.



€ 539,- p.p.
o.b.v. 2-pers.

Vertrekdata:

* ma 03 augustus * ma 06 september

Vertrek vanaf:

* Loenen 06:00 uur * Utrecht 07:00 uur * Breda 08:00 uur

8-daagse reis naar Aachenkirch aan de Aachensee Tirol Oostenrijk

Reisprogramma

- Zaterdag:** Heenreis per luxe Comfort Class touringcar naar het Gasthof en Sporthotel Geisler in het Oostenrijkse Aachenkirch met "Sekttempfang" en uitstekend diner.
Zondag: Eerst rustig de omgeving van het hotel verkennen, 's middags een kleine tour langs de Aachensee. In de bekende plaats Pertisau heeft u de mogelijkheid een boottochtje te maken.
Maandag: Zillertal, Gerlospass, Krimmlerwatervallen en het Brixenthal met tot slot een heerlijk diner.
Dinsdag: Wandeling door het historisch centrum van Innsbruck. Een bezoek aan Swarovski Kristal in Wattens. Afsluitend een grillavond op het hotelterras (afhankelijk van het weer).
Woensdag: Na een kleine tour door Duitsland rijdt u door het Rissstal door het Karwendelgebirge (beschermde natuurgebied) met een stop bij een kaasmakerij en tijd voor een wandeling.
Donderdag: Verkennen van het Zillertal. Met een treintje over een smalspoor door het Zillertal is mogelijk. Vervolgens het Tuxertal naar Hintetux. Op de terugweg een bezoekje aan een schnapsbremerie of handweverij.
Vrijdag: Rustig ontbijten en genieten van "Kaffee mit Kuchen," een rustige wandeling naar de Kogelarn.
Zaterdag: Na het diner neemt de familie Geisler gepast afscheid met een muziekkavond.
Zaterdag: De terugreis met een afscheidsdiner in Nederland ter afsluiting.

Vertrekdatum:
za 24 juli 2004

€ 462,- p.p.
o.b.v. 2-pers.

Vertrek vanaf:

* Zwolle 06:00 * Utrecht Jaarbeurs 06:00 * Loenen 06:45 uur
* Arnhem CS Sonsbeekzijde 06:50 * Arnhem Mercure 07:00 uur

Voor bovenstaande reizen geldt:

Inbegrepen:

- * Reis per Comfort touringcar, met alle excursies zoals omschreven in het uitgebreide programma.
- * Alle entreegelden van musea, vermeld in het uitgebreide reisprogramma.
- * Verzorging op basis van halfpension; logies, ontbijtbuffet en 3-gangendiner.
- * Begeleiding van deskundige gids gedurende de hele reis.
- * Afscheidsdiner in Nederland.

Niet inbegrepen:

- * Eventuele lunches
- * Verteringen en aankopen van persoonlijke aard



Bovenstaande reizen zijn door de VAFAMIL georganiseerd speciaal voor de veteranen en alleen te boeken bij de stichting. Informeer voor plaats(en) en vraag om een uitgebreid programma.

TELEFOON (070 318 75 94), per FAX (070 385 93 32), per E-MAIL (vafa01@freder.nl) of per BRIEF (POSTBUS 95994 - 2509 CZ DEN HAAG)

Wij adviseren u snel te reageren (vol = vol). Na reservering ontvangt u z.s.m. de bevestiging. Wij verzoeken u bij boeking door te geven of u een reis- en / of annuleringsverzekering wenst.

STICHTING
VAFAMIL