

21e jaargang • nummer 108 • oktober 2006

SOBAT



WOMI





3-DAAGSE KERSTMARKTVAKANTIE DUITSLAND

VERVOER PER LUXE KEURMERK TOURINGCAR

In samenwerking met de VAFAMIL organiseert het Schlosshotel ook dit jaar weer de 3-daagse reizen naar het Sauerland waar u een 3-tal Kerstmarkten kunt bezoeken.

Inbegrepen:

- * 2x culinair 3-gangen diner (1x Oosters)
- * 2x een uitgebreid ontbijtbuffet
- * 4 GRATIS consumpties per persoon
- * 2 overnachtingen in het Schlosshotel

Reisprogramma: *Dag 1:* Bezoek aan de Kerstmarkt Essen.

Dag 2: Rit door het Sauerland, met o.a. bezoek aan 'Oranjestad' Siegen met zijn sfeervolle Kerstmarkt. *Dag 3:* U bezoekt o.a. Weihnachtsmarkt Wunderwelt in Gelsenkirchen en de American Dream Kerstmarkt.

GEMAK DIEN DE MENS: LAAT U RIJDEN EN KOM UITGERUST AAN

Vertrekdata 2006:

13 december, 15 december en 17 december

Vertrektijden:

- * 09.00 uur Utrecht CS Jaarbeursplein
- * 10.00 uur Arnhem CS Sonsbeekzijde

€ 119,- p.p.

7-DAAGS KERSTARRANGEMENT

Alles inclusief / eigen vervoer reis

Inbegrepen:

- * 6 overnachtingen op halfpensionbasis
- * 4x een culinair driegangendiner
- * 1x een Oosters buffet
- * 6x uitgebreid ontbijtbuffet
- * 1x een viengangen Kerstdiner
- * Live muziek tijdens uw diners

GRATIS CONSUMPTIES van 17:00 - 24:00 uur tijdens uw verblijf

(Koffie - thee - frisdranken - vruchtensappen - biertje - jussefers en wijnen)

Reisprogramma:

- * Bus-excursie
- * Keuze uit 4 autoroutes inclusief lunchpakket
- * Wandeltocht met koffie en een warme lunch
- * Avond met 'zwijntje' schieten en sjoelen
- * 2e Kerstdag een verrassingstocht per touringcar met Kerstbrunch
- * Spannende "Las Vegas" avond waarbij NIETS te verliezen valt, alleen te winnen.

Aankomst: * Zaterdag 23 december 2006

Vertrek: * Vrijdag 29 december 2006

5-DAAGS OUD EN NIEUWARRANGEMENT

Alles inclusief / eigen vervoer

Inbegrepen:

- * 4 overnachtingen halfpension
- * 4x uitgebreid ontbijtbuffet
- * elke avond een culinair driegangendiner
- * toepasselijke live muziek tijdens uw diners
- * 1x een Oosters buffet
- * Op Oudejaarsavond een Koud-Warm buffet met om 24.00 uur champagne

GRATIS CONSUMPTIES van 17:00 - 24:00 uur tijdens uw verblijf

(Koffie - thee - frisdranken - vruchtensappen - biertje - jussefers en wijnen)

Reisprogramma:

- * Verrassingsbustocht
- * Spelletjesavond
- * Nieuwjaarswandeling met warme lunch
- * Autoroute met lunchpakket etc.....
- * Spannende "Las Vegas" avond waarbij NIETS te verliezen valt, alleen te winnen.

Aankomst: Vrijdag 29 december 2006 **Vertrek:** Dinsdag 02 januari 2007

€ 380,-

p.p.

Alle arrangementen kunt u rechtstreeks reserveren. U wordt in het Nederlands te woord gestaan.

SCHLOSSHOTEL

Tel: 0049 - 2961 979-40

//

E-mail: info@schlosshotel.nl



NIEUW! NU OOK IN RIDDERKERK!

Tweede fauteuil voor €1,-



Kom naar Prominent en ontdek het geheim van relaxen. Uw lichaam komt namelijk alleen tot rust als uw fauteuil precies de goede steun biedt. U voelt hoe uw rug, knieën en gewrichten optimale steun krijgen. Prominent biedt u keuze uit honderden fauteuils in talloze verrassende modellen en kleuren. Ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze geven uw lichaam op de juiste plaats de juiste steun. Bovendien profiteert u van de riante marktpositie van Prominent. Dankzij de fantastische acties, scherpe aanbiedingen en hoge kortingen zit u meteen relaxed. Profiteer nu van de allerlaatste ronde zomerknallers bij Prominent. Dat betekent topcomfort tijdelijk voor een bodemprijs. U ziet de zomerknallers hiernaast in het groene actieblok staan. Bel 0341 - 26 06 76 of surf naar www.prominent.nu voor een gratis brochure of een vrijblijvende demonstratie bij u thuis. Komt u naar een van onze showrooms, dan krijgt u persoonlijk advies van onze adviseurs. Welkom!

10
DAGEN
LEVERTIJD

ACTIE FAUTEUILS VOOR €1,-

RELAXFAUTEUIL CAPRIO
Rug en zitting verstelbaar. Verkrijgbaar in 5 kleuren leder incl. voetenbank.
NIEUW VOORDEELDEAK!
Van €699,- nu voor **€1,-**

RELAXFAUTEUIL CUPIDO
Geheel verstelbaar. Verkrijgbaar in 5 kleuren leder. Geldig zolang de voorraad strekt.
steeds 175 op voorraad
Van €699,- nu voor **€1,-**

RELAXFAUTEUIL BENITO
Geheel verstelbaar. Verkrijgbaar in 5 kleuren leder. Geldig zolang de voorraad strekt.
OP=OP
Van €699,- nu voor **€1,-**

© 2014 Prominent 1100000 110000



van €890,-

10
DAGEN
LEVERTIJD

Moeite met opstaan?

1 druk op de knop en de fauteuil doet het voor u! Knieën, gewrichten en rug worden hiermee ontlast. 12 modellen, 10 dagen levertijd.



van €890,-

Last van uw rug?

Eigenrucht ontworpen fauteuils i.o.m. fysiotherapeuten. Deens-fabriekast. 10 modellen, op uw maat!



van €850,-

NIEUW

Vermoede benen?

Mak het zoef makkelijk en ervoor de vele voordelen van een relaxfauteuil 22 modellen, op uw maat gemaakt!



van €790,-

Scandinavisch comfort

Scandinavisch topfauteuil! Geheel verstelbaar. 12 modellen, op uw maat gemaakt!

GRATIS BROCHURE?

JA, stuur mij de gratis uitgebreide zitcomfort brochure.

Naam Dhr Mevr

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

© 2014 Prominent

Zonder persoonsgegevens naar Postbus 1000, 3900 BA, Rijksweg 1000

VRIJBlijvende DEMONSTRATIE!



Unieke service

Van de producent van Prominent heeft u elke dag gratis, samen u niets zo prettig als het product uit te proberen in uw eigen omgeving.

Bel voor een afspraak 0341 - 26 06 76

SHOWROOMS IN NEDERLAND 0341-26 06 76

Parmerend

Nieuw 1 - 03 509 20

Nunspeet

Loosdrecht - 0341 710 00

Amstelveen

Houding 020 - 48 010 00

Waddinxveen

Waddinxveen 05 - 48 010 00

Ridderkerk

Meerdijkweg 6 - 03 509 20

Best

De Maat 0 - 03 509 20



11 TEVREDEN KLANTEN

SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwonden en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
M. Vos
De Tijerne 2
9051 PH Steens
Tel/Fax: 054-2571929
E-mail: m.vos@veteranen.nl

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel: 0180-611612
Fax: 0180-623580
E-mail:
k.orsel@veteranen.nl

Ie Penningmeester
A. Lijendijk
Voordijk 475
2003 BE Barendrecht
Tel: 0180-618425
E-mail: am.lijendijk@gva.net
Banknummer: 1004.20.143
4505.01.200

**De penningmeester
Vz. Sect. Soc. Coem.**
Vacant

WER P.J. Pollet
Stellingeweg 104
9475 EJ Nijeholtpade
Tel: 0561-685772
Mobiel: 06-15100579
Fax: 0561-688349
E-mail: vpollet@usa.net

Vice-vz./Budgethouder
Th.H.A. Ruemp
Abatruistraat 14
2352 DG Leiderdorp
Tel: 071-5416956
E-mail: Thoruemp@cs.com

Functionaris/PK/W
A.M. Mol
De Wicardboom 9
8532 JT Steenswijk
Tel: 0521-512095
E-mail: a.mol@wanadoo.nl

Lid
L. Noordzij
P. de Hoogstraat 6
0181 DH Elabo
Tel: 0404-360607
E-mail: l.noordzij@hotmail.com

Ere leden
J.M.J. in den Berken
Ans. P. de Graaf

Leden van Verdienste
G. Deleman; V.C. Bekke; G. de Jong
G. Strijker; K. Dri; F.J.F. Smoorenburg
L. van Rijk; T.J. Gastera; M.M. Bakker

Redactiecommissie

**Voorzitter/coördinator
advertenties**
A.J. Orsel (zie onder bestuur)

Hoofdredacteur/coördinator
A.M. Mol (zie onder bestuur)

**Secr./tes. Hoofdred.
coördinator**
K. Dri
Baloo 06
9450 TD Baloo
Tel/Fax: 0502-241361
e-mail: gdri@veteranen.nl

Lid/redactiecoördinator
Th.H.A. Ruemp (zie onder bestuur)

Voorgedaat
Nationaal Indiv. monument 1945-1963
te Noermond

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken.

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aamerwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter
H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden
M.M. Bakker, Reserve kolonel (Huis) der Artillerie bd (adviseur)
Dr. S. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd
Drs. W.A. Broeder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee
H. Coerts, Kolonel der Infanterie
C.R. Hilderink, Generaal-majoor RLI bd

Ledenadministratie

G.M. Rutakawa-Deleman
Amalpad 17
3181 EA Nozenburg
e-mail: vomida@hotmail.com

Correspondentie

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERBODINGSNIEUWS".

2. Zaken VOPB betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zenswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Druk: Koninklijke De Swart, Den Haag

Website VOMI-NL:
www.vomi-nederland.nl

**Sluitingsdatum
inzenden kopij:**

Nr. 109 27-10-2006

SOBAT

Nieuws van de Bestuurstafel



Inhoud

Van de bestuurstafel	4
Krijgshistorische Musea: Normandië (D-Day)	7
Indië dagboeken	8
Een bijzonder initiatief van VOMI	
Zuid Holland Noord en Zuid	9
Onthulling Indië-gedenkteken in Doetinchem	11
Zeeuwse Veteranendag	12
Defensiemuseum op de vliegbasis	
Soesterberg	17
Stichting Indië-Monument Friesland	17
Drenthe/Groningen in het Nederlands	
Artillerie Museum	22

Gedurende de zomermaanden is het bijzonder rustig geweest. Het bestuur heeft bij een aantal herdenkingen acte de présence gegeven en besprekingen gevoerd met het Veteraneninstituut (VI) ter voorbereiding op het symposium van 25 januari 2007. Op 31 oktober 2006 is de Algemene Ledenvergadering in het Officers Casino te Soesterberg waarbij tevens het voorzitterschap van VOMI-NL zal worden overgedragen.

bestuur bij de navolgende herdenkingen:

Enschede, Almelo, Den Haag, Leeuwarden, Terneuzen, Leiden en Roermond.

Op 31 augustus j.l. zijn een aantal bestuursleden aanwezig geweest bij de viering van de oprichtingsdatum van de 1 Divisie "7 December" op de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Het bestuur vergaderde op 13 september j.l. en vergadert dit jaar nog op 24 oktober, 29 november en 13 december.

Aanvraag lidmaatschap WVF (World Veterans Federation) is in voorbereiding.

K.J. Orsel
Secretaris

De verzending en bezorging van "Sobat"

Sedert begin van dit jaar wordt – uit kostenoverwegingen – het periodiek "Sobat" voor de VOMI-leden in Nederland niet meer verzonden en bezorgd via TPG-post maar via Sandd B.V.

Het is van groot belang dat onze leden "Sobat" elke twee maanden op de juiste tijd en op de juiste plaats ontvangen.

Indien u klachten en/of opmerkingen heeft over de nieuwe wijze van verzending en bezorging via Sandd B.V., dan gaarne een schriftelijke melding (bij voorkeur via de e-mail) aan de secretaris van VOMI-Nederland, de heer K.J. Orsel. Voor postadres of e-mail, zie de colofon op pagina 3 van deze "Sobat".

In Memoriam

Het bestuur heeft de droevige plicht u te melden dat op 21 juli 2006 is overleden:

Anna Maria de Graaff-Jansen

echtgenote van
Anton P. de Graaff
(ereid van VOMI-Nederland)

Van de Voorzitter

In de afgelopen zomerperiode heeft het bestuur haar representatieve taken verricht daar waar het gaat om de herdenkingen en monumentonthullingen. Zelf was ik o.a. aanwezig bij de herdenking op 30 augustus j.l. te Leeuwarden in het Rengerspark. Deze herdenking trekt jaarlijks veel belangstelling, niet alleen uit Friesland, maar uit nagenoeg geheel Noord-Oost-, Midden- en zelfs West-Nederland. De organisatie van deze plechtigheid verdient dan ook veel lof voor deze jaarlijkse uitvoering. Dat geldt uiteraard voor alle organisaties van herdenkingen in geheel Nederland,

want het is een goede zaak dat we blijven gedenken en herdenken. Op deze wijze respect betuigen voor de gevallen of anderszins achtergebleven sobats moet blijven voortduren. En zij die deze herdenkingen jarenlang organiseren verdienen eveneens ons respect en onze dankbaarheid voor hun inzet. Eind van deze maand, tijdens de algemene ledenvergadering van VOMI Nederland, zal ik mijn functie als voorzitter overdragen aan mijn beoogde opvolger dhr. L. Noordzij (generaal-majoor bd). In mijn voorzittersperiode gedurende de afgelopen 5 jaar heeft de VOMI op vele fronten deelgenomen aan veteranenactiviteiten en standpunten uitgedragen over de positie

van de veteraan. Dit zal de komende jaren moeten blijven doorgaan, want de strijd om de belangen van de veteraan te waarborgen zal blijven bestaan, zeker daar waar het de "oude veteranen" betreft. Ik ben er van overtuigd dat mijn opvolger zich minimaal met dezelfde energie zal inzetten voor onze vereniging en haar leden, en ik wens hem dan ook veel wijsheid en sterkte toe in deze functie. Ik wens u allen voor de toekomst een goede gezondheid en veel geluk toe. En tenslotte wens ik onze vereniging uiteraard een goede toekomst.

M. Vis
Voorzitter

Uruzgan

De hoofdmacht van Task Force Uruzgan (TFU) voor de missie in Afghanistan is op 4 juli j.l. vanaf de vliegbasis Eindhoven vertrokken. Demissionair minister Kamp van Defensie zwaalde de militairen uit. De Task Force zal in totaal uit 1400 militairen bestaan.

De bewindsman benadrukte in zijn toespraak bij het vertrek van de hoofdmacht nog eens het belang van de strijd tegen het terrorisme en dat om Afghanistan te helpen niet alleen de regio rond Kabul, maar het hele land veilig moet zijn. "Wat u gaat doen is van wereldbelang en daarom bent u dat ook" aldus minister Kamp. "Het wordt zwaar, moeilijk en gevaarlijk voor u. Alleen goed getrainde, goed georganiseerde militairen met een goede ultrusting, kunnen dit aan. U kunt dit aan. Ik wens u een goede reis, een succesvolle missie en zeg: Tot ziens. Eerst in Afghanistan en daarna weer hier. Hou je taai".

"De Nederlandse militairen in Tarin Kowt hadden in de tweede helft van juli last van directe dreiging", zo liet Commandant der Strijdkrachten, generaal D. Berlijn, weten. Volgens hem was er zelfs sprake van de grootste dreiging tot dan toe. Slechts tien kilometer ten noorden van Tarin Kowt in de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan ligt de Baluchi-vallei. Hier verschansten zich de afgelopen tijd veel vijandelijke eenheden. Vanuit de bergen zouden die zogenoemde Opposing Military Forces, onder wie leden van de Taliban, heel gemakkelijk het Nederlandse kamp (Kamp Holland) kunnen bestoken. De Deployment Task Force was genoodzaakt iets aan de situatie te doen. Dat gebeurde dan ook, en wel in nauw overleg met coalitietroepen van operatie Enduring Freedom die gelijktijdig met een eigen operatie bezig waren in de vallei. De operatie "Baluchi", ondersteund door pantservoertuigen, Apache gevechtshelikopters en F-16's werd succesvol afgerond. De situatie in de Baluchi-pas was mede na ingrijpen van Nederlandse commando's weer onder controle. De Nederlanders vormden tevens een beveiligingselement in het zuiden van het betreffende gebied en hebben daarmee voorkomen dat vijandelijke eenheden wegtrokken richting Tarin Kowt. Het gezuiverde terrein is ingenomen



Apache waakt



De Bushmaster

door Afghan National Police om te voorkomen dat Opposing Military Forces het gebied wederom zouden innemen. Aan eigen zijde leverde de tien dagen durende actie gelukkig geen gewonden of doden op, aan vijandelijke kant wel. Achttien strijders zijn uitgeschakeld. De militaire inzet in de Baluchi-vallei had als positieve bijwerking dat de bevolking zich dankbaar toonde.

Op 28 juli j.l. heeft Defensie een contract getekend met de Australische firma ADI Limited, een onderdeel van Thales, voor de levering van 25 pantserpatrouillevoertuigen van het type Bushmaster. De overeenkomst kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Australische overheid. Er was behoefte aan een aanvullend patrouillevoertuig voor de

Nederlandse ISAF-missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Zo kan de Task Force beschikken over een breed pallet inzetmiddelen, afgestemd op de aard van de operatie. De categorieën beschikbare tactische voertuigen zijn te onderscheiden in licht, medium en zwaar. De keuze voor welk type hangt af van het dreigingsniveau. Het gevaar in Afghanistan komt vooral van klein kaliber wapens, mijnen en de berrbommen. Dat vraagt om een aanvulling in het lichte segment. De Bushmaster moet meer bescherming bieden dan een Mercedes terreinwagen en daarnaast zorgen voor meer flexibiliteit dan de beschikbare Patria en YFR pantservoertuigen. Bij de keuze waren bescherming, flexibiliteit en snelle levertijd van doorslaggevend belang. Met ADI Limited is overeengekomen dat 25 voertuigen

SOBAT



Kolonel Th. Vleugels



Transport van brandhout

vanaf 28 augustus voor vervoer in Afghanistan beschikbaar zijn. De andere twee worden in Nederland afgeleverd voor opleiding en reserve. Defensie heeft met de firma tevens afspraken gemaakt over de opleiding van het personeel en het operationeel onderhoud van de voertuigen ter plaatse in Afghanistan. Twaalf Bushmasters worden ook voorzien van een van onder pantser bedienbare mitrailleur. Met het totale project is een bedrag genoemd van € 24,9 miljoen. Dit budget is door het kabinet beschikbaar gesteld.

Op 1 augustus is de Task Force Uruzgan officieel van start gegaan in de gelijknamige Afghaanse provincie. In het kamp bij Tarin Kowt (Kamp Holland) droeg kolonel H. Morsink (commandant van de opbouw-eenheden) tijdens een korte ceremonie het bevel over aan kolonel Th. Vleugels

(commandant van de Task Force Uruzgan). De missie gaat zich richten op de wederopbouw. Bij de overdracht waren onder andere gouverneur Munib van Uruzgan en de Nederlandse ambassadeur Van der Geer aanwezig. Munib benadrukte dat de inwoners van Uruzgan heel blij zijn met de komst van de Nederlandse militairen. Kamp Holland heeft een omtrek van ongeveer twaalf kilometer en telt ook drie kleine ziekenhuisjes in containers. De slaapvertrekken waren aanvankelijk nog in tenten met airconditioning. De gepantserde slaapvertrekken zouden eind september gereed moeten zijn. Kamp Holland ligt aan de rand van Tarin Kowt, met ongeveer 30.000 inwoners.

De hoofdmacht van de Deployment Task Force, onder leiding van kolonel H. Morsink, is op 6 augustus j.l.

teruggekeerd in Nederland. Minister van Defensie Kamp wachtte er de militairen op. Na ze een warm welkom te hebben gebeten, ging hij onder meer in op enkele behaalde successen zoals de totstandkoming van de Nederlandse kampen in Tarin Kowt en Deh Rawod.

De minister betitelde het verzette werk als een topprestatie, met name de konvoolverplaatsingen door een onherbergzaam gevaarlijk deel van Afghanistan die allemaal veilig zijn verlopen. Daarnaast sprak hij zijn waardering uit voor het feit dat de militairen zich niet lieten afschrikken door de verschillende gevechtscontacten die op hun pad kwamen. Met name kolonel H. Morsink werd genoemd om zijn getoonde leiderschap en het tot team weten te smeden van de diverse eenheden binnen zijn ontplooiingsmissie. Morsink ontving tot zijn grote verrassing een bijzondere Defensie-onderscheiding: het ereteken van verdienste in goud.

Task Force Uruzgan is direct begonnen met het ontplooiën van activiteiten in de omgeving. Zo worden geregeld voetpatrouilles uitgevoerd in de dorpen Tarin Kowt en Deh Rawod, vaak in samenwerking met de Afghaanse politie en het Afghaanse leger. Als resultaat daarvan is onder meer op 6 augustus j.l. in Deh Rawod een wapenopslagplaats ontdekt en ontruimd. Hier werden ook materiaal en springstoffen gevonden voor het maken van geïmproviseerde explosieven.

De Mil Mi-26 "Halo", de grootste helikopter ter wereld, maakt ook vrachtvluchten voor Task Force Uruzgan. Met een lengte van ruim 33 meter, een spanwijdte van 32 meter en een laadcapaciteit van meer dan 20 ton is dit toestel de houder van diverse wereldrecords. De vliegstrip op Tarin Kowt werd speciaal aangepast om het bakbeest te kunnen laten landen en opstijgen, iets dat met veel opwaaiend stof gepaard gaat. Naast "Halo" vliegen ook C-130 Herculesen, C-17 Globemasters en een Antonov An-12 grote hoeveelheden vracht in.

Bron: www.mindef.nl

Niet onvermeld mag blijven dat de grondslag voor het artikel "Uruzgan" in SOBAT nummer 106 van juni 2006 deels afkomstig was van www.boekje-pienter.nl

Th.R.

Tijdens de conferentie van Quebec in 1943 werd besloten om in de lente van 1944 een grote landingsoperatie op het door de Duitsers bezette Europese continent uit te voeren. Deze operatie kreeg de codenaam Overlord. In tegenstelling tot wat het Duitse opperbevel verwachtte, hadden de Geallieerden beslist om de landing uit te voeren op de kuststrook van Normandië in Frankrijk en dus niet in het gunstiger gelegen gebied rondom de Pas de Calais. Nadeel van Normandië was wel de afwezigheid van een grote haven in de nabije omgeving van het geplande invasiegebied. Om dit gemis in zekere mate te compenseren zouden er twee grote kunstmatige havens voor de invasie stranden aangelegd worden.

Krijgshistorische Musea: Normandië (D-Day)

D-Day

De landingsoperatie werd na diverse malen van uitstel in de nacht van 5 op 6 juni 1944 gestart met het afwerpen van drie divisies luchtlandingsstroepen aan weerszijden van het geplande front. De parachutisten hadden de opdracht een aantal sleutelposities te veroveren, zoals de kanonnenstelling van Merville en de zogenaamde Pegasus-brug over het kanaal van Caen. Vervolgens zouden tussen half zeven en half acht in de morgen 135.000 soldaten en 20.000 voertuigen met speciale landingsvaartuigen de hoofdaanval op het Normandische kust uitvoeren. Hiervoor waren een vijftal specifieke strandlocaties uitgekozen: de Amerikanen zouden de twee westelijke stranden (Utah en Omaha) bestormen, een gecombineerde Brits-Canadese troepenmacht de meer oostelijk gelegen stranden (Gold, Juno, Sword).

Ondanks het overwicht van de Geallieerden, met name in de lucht en op de zee, waren de gevechten met de Duitsers bijzonder fel. Vooral de strijd op het Amerikaanse Omaha-strand bij Laurent-sur-Mer verliep voor de Geallieerden dermate ongunstig, dat zelfs overwogen werd



de aanval hier af te breken. Op de andere stranden verliep de strijd voor de Geallieerden succesvol en konden de kwetsbare bruggehoofden op tijd geconsolideerd en vervolgens uitgebreid worden. Door het nu totale Geallieerde overwicht hadden de te laat ingezette Duitse reserves geen schijn van kans.

Musea

Het voormalige invasiegebied telt talrijke musea, met name aan de kuststrook tussen Point du Hoc en Quistreham gelegen. Ik beperk me tot de adresvermelding van de mijns inziens tien meest aantrekkelijke en kwalitatief beste musea:

- Musée de la batterie de Merville

- Merville-Franceville
- Musée du mur de l'Atlantique Quistreham
- Musée du Débarquement Arromanches
- Musée D-Day et Cinema Circulaire 360 Arromanches
- Musée de la bataille de Normandie Bayeux
- Musée Airborne St-Mère-Eglise
- Musée du débarquement d'Utah-beach St-Marie-du-Mont
- Mémorial et Musée Pegasus Ranville-Benouville
- Musée D-Day Omaha Vierville-sur-Mer
- Le Mémorial et Musée pour la Paix Caen

Helaas was het, bij D-Day-insiders ongetwijfeld bekende, Radarmuseum bij Douvres tijdens mijn bezoek aan Normandië gesloten, zodat ik het kennelijk spectaculaire onderaardse gangenstelsel tussen de diverse radarposities niet heb kunnen aanschouwen.

Ten slotte is een bezoek aan het indrukwekkende Amerikaanse ereveld bij Colleville-sur-Mer een absolute aanrader vanwege ook het fantastische uitzicht over de Atlantische Oceaan.

Toeristische autoroutes

De regionale VVV van Normandië heeft een boekje uitgebracht, waarin een achttal historische autoroutes zijn opgenomen. De routes, die met kleuren worden aangegeven, gaan langs vrijwel alle interessante D-Day locaties en variëren in lengte van 72 km tot maar liefst 207 km. Overigens zijn de routes prima met opvallende bewegwijzeringsborden aangegeven. Het routeboekje is bij elk museum of VVV gratis verkrijgbaar.



Landing op de stranden van Normandië

Aanwijzingen en Tips

Ik sluit deze enigszins speciale museumbijdrage af met het memoreren van diverse nuttige aanwijzingen en tips, die zeker van pas zullen komen bij een bezoek aan het voormalig invasiegebied:

- Gezien de centrale ligging van Caen ten opzichte van de invasie-stranden is het verstandig in deze omgeving een hotel te boeken.
- Het VVV-kantoor van Caen bezit een groot assortiment folders, kaarten, boeken en andere informatie over D-Day. Het is raadzaam dit VVV-kantoor te bezoeken alvorens het invasiegebied in te rijden.
- De musea zijn over het algemeen in de lente - en zomermaanden elke dag van 10.00u tot 17.00u geopend. De gemiddelde toegangsprijs bedraagt Euro 6,- per persoon.
- Gezien het grote aantal musea dient een bezoeker van tevoren

globaal een selectie te maken uit het dan relevante museumaanbod.

- De verschillende locaties rondom het regionale verkeersknooppunt Caen kunnen het beste elke keer via de rondweg (Périphérique) benaderd worden. Uit eigen ervaring weet ik dat met name het centrum van Caen als een doolhof getypeerd kan worden.
- Toplocaties in relatie met D-Day zijn Caen, Arromanches en St-Mère-Eglise. Dit vanwege de aanwezigheid van kwalitatief aantrekkelijke musea in combinatie met een gezellige boulevard of winkel-promenade.

Conclusie

Het voormalige invasiegebied in Normandië behoort nog steeds tot de historische topattracties van Europa. Niet alleen vanwege de betekenis in relatie met het verloop van de Tweede Wereldoorlog, maar ook

vanwege de vele interessante zaken die er nu nog voor jong en oud te zien zijn. Een bezoeker die een algemene indruk wil opdoen en de meest belangrijke locaties wil aanschouwen dient ermee rekening te houden meerdere dagen in zijn totaliteit onderweg te zijn. Het is raadzaam van tevoren een selectie uit het totale aanbod van stranden, musea, erevelden en uitzichtlocaties te maken. In dat kader kunnen de uitgezette autoroutes behulpzaam zijn. Mijns inziens verdienen de autoroutes de voorkeur die langs het Normandische kustgebied en dus ook langs de invasiestranden gaan. Dit zijn de gele, paarse en oranje autoroutes. De lengtes zijn respectievelijk 72, 150 en 95 km.

*Drs. ing. H. Edelhausen,
luitenant-kolonel van het Logistiek*

Indië dagboeken

Peter van Santen diende in Nederlands-Indië bij het 6e Bataljon Garde Regiment Jagers, misschien beter bekend als het 421e Bataljon Infanterie. Hij was ingedeeld bij het 1e peloton van de 4e compagnie. Op persoonlijke wijze heeft hij zijn ervaringen in die periode in dagboeken opgetekend. Erik Smids, een 29-jarige kleinzoon van Peter van Santen, heeft een begin gemaakt om deze dagboeken te bundelen en te publiceren. Het boek zal worden ingeleid met een historische beschouwing, om de dagboeken in de juiste historische context te kunnen plaatsen. Diverse foto's en documenten zullen het

geheel gaan illustreren. Tevens zal een register van persoonsnamen worden opgenomen.

In verband met dit boek is Erik op zoek naar onderstaande sobats, dan wel hun nabestaanden, t.w.: Wim van Aken, geboren 27-11-1928, woonplaats 1950 Tilburg; Korporaal Barkhuis, geboren 25-01-1928; L.M. (Leen) Bouman, geboren 15-12-1928; S. van der Lee, woonplaats 1950 Leeuwarden; Bataljons Aalmoezenier Rietmeijer, geboren 22-07-1910, overleden te Canada; Vaandrig H. Roemer, geboren 11-02-1926; A.J. (Ad) Schaap, geboren 26-07-1928, woonplaats 1950 Franeker; J. (Jan) van Seventer, woonplaats 1950 Amsterdam; J. (Jan) Simons, geboren 29-12-1928, woonplaats 1950 Den Haag; Driekus

of Riekus Scholtens, geboren 30-12-1928, waarschijnlijk overleden in 1999, woonplaats 1949-1999 Enschede; Cor van Veen, opgekomen op 10-09-1948, ingelijfd bij het Garde Regiment Jagers te Amersfoort. Ten tijde van het inschepingsverlof op 28-01-1949 afgekeurd; W.H. of J. Zwarts, geboren op 09-04-1928, woonplaats 1950 Steenwijk. Voor informatie over deze sobats, dan wel over hun nabestaanden, kunt u contact opnemen met Erik Smids, indien u geïnteresseerd mocht zijn in het (dag)boek, dan kunt u een folder aanvragen met informatie over dit boek bij Erik Smids, Van Groningenstraat 40, 3205 CR 's-Gravendeel. Tel. 078-6835232; e-mail: fpsmids@hotmail.com

Uit de oude doos

50 jaar geleden.... Hongaarse Opstand

Het jaar 1956 behoort ongetwijfeld tot de meest dramatische periode uit de Hongaarse geschiedenis. De jarenlange moeilijkheden bij de wederopbouw van dit in de laatste wereldoorlog zwaar gehavende land, de politieke en culturele knechting en de economische uitbuiting door Rusland, wekten zoveel rancune, dat het op 23 oktober 1956 tot een

openlijk verzet kwam. Een bloedige opstand volgde. Op 1 november van dat jaar trokken Russische troepen het land binnen en er ontbrandden (vooral in Boedapest) verbitterde gevechten, die meer dan twee weken duurden en waarbij een onvoorstelbare schade werd aangericht. Duizenden Hongaren vluchten met hun gezinnen naar het westen. Velen van hen ontkwamen daardoor aan arrestatie en terechtstelling. Overal in het westen wekte het Russische optreden een golf van verontwaardiging. Omstreeks half november 1956 keerde de rust geleidelijk aan in Hongarije weer.

40 jaar geleden.... Monument voor Generaal Spoor

Mevrouw H.T. Spoor-Dijkema onthulde op 28 oktober 1966 in de Legerplaats Ermelo een monument ter nagedachtenis aan haar man, generaal S.H. Spoor. Op 2 september 1946 werd hij legercommandant van alle Nederlandse strijdkrachten te land in Nederlands-Indië en tevens hoofd van het Departement van Oorlog in Nederlands-Indië. De op 25 mei 1949 te Batavia overleden

Th.R.

commandant, die tussen zijn mensen begraven ligt op het Nederlandse ereveld Menteng Pulo, werd op 17 juni 1949 door H.M. Koningin Juliana postuum benoemd tot Commandeur in de Militaire Willems-Orde. Bij de onthulling van het borstbeeld was ook Z.K.H. Prins Bernhard aanwezig. De naam van de kazerne werd toen veranderd in Generaal Spoorkazerne.

Th.R.

45 jaar geleden.... Bouw van de Berlijnse Muur

In augustus 2006 was het 45 jaar geleden dat de bouw van de Berlijnse Muur begon. De Berlijnse Muur vormde 28 jaar lang de bijna onneembare afscheiding tussen West-Berlijn en het communistische

Oost-Berlijn. Het bouwwerk viel op 9 november 1989 nadat de Oost-Duitse machthebbers hun bevolking niet meer onder controle konden houden. De opening van de grenzen leidde tot uitzinnige tafereelen. Bij pogingen over de Muur naar het Westen te ontsnappen zijn in 28 jaar tenminste 125 Oost-Duitse vluchtelingen om het leven gekomen. De Muur was 166 kilometer lang.

Th.R.

Uitgave speciaal boek

Een bijzonder initiatief van VOMI Zuid Holland Noord en Zuid

Ter gelegenheid van hun 20-jarig bestaan hebben de beide verenigingen besloten aan hun leden een bijzondere herinnering te geven. In onderlinge samenwerking en met een financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid Holland heeft dit geresulteerd in de uitgave van een gedenkbuch, waarin alle monumenten en gedenktekens in onze provincie zijn opgenomen. In fullcolour afgedrukt en met de namen van de sobats die in het voormalige Ned.Indië zijn omgekomen, is dit een uniek document geworden. Compleet met geboorteen overlijdensdatum, het onderdeel waartoe men behoorde en het Ereveld waar hij/zij begraven is, is het een cersaluut aan hen die hun leven lieten voor een opdracht waartoe de toenmalige regering hen had uitgezonden.



Het voorwoord geschreven door de Commissaris van Koningin in Zuid-Holland de heer J. Franssen, was voor de besturen een reden om het eerste exemplaar van dit prachtige boek op 21 september j.l. te overhandigen aan de heer Franssen. Ook de gemeenten waarin gedenktekens staan hebben het boek toegezonden gekregen.

In een oplage van 2500 exemplaren is dit boekwerk ook beschikbaar voor geïnteresseerden. Bestelling kan uitsluitend bij de beide vereni-



gingen, d.w.z. door het overmaken van € 10,- incl.verzendkosten naar de postrekening 532172 t.n.v. Ver. Oud Militairen Indiëgangers Z.Holland Noord te Rijswijk of naar postrekening 5536274 t.n.v. Vomi Z.Holland Zuid te Spijkenisse.

De samenstellers:
J.W. de Jong
B. Weijs
G. de Jong

Herdenking Almelo

Op 14 Augustus vond bij het Indiëmonument in het Hagenpark in Almelo de jaarlijkse herdenking van de in Indië gesneuvelde Almelse militairen plaats. Een sfeervolle bijeenkomst die werd bezocht door ongeveer 100 personen waaronder de loco-burgemeester van Almelo, de heer A. Sjoers. De vlaggenceremonie werd uitgevoerd door de scouts van de John F. Kennedygroep. Vomi Nederland werd vertegenwoordigd door de heren Patist en Mol. De ceremonie werd geopend met

een welkomstwoord door de heer Freiboth waarna de heer Patist de herdenkingsrede uitsprak en daarmee de onverdeelde aandacht van de aanwezigen kreeg. In zijn rede ging hij in op de betekenis die vooral deze dagen in augustus voor vooral de oudere veteranen hebben. Na het gezongen Indische Onze Vader en het voordragen van enkele gedichten werd een minuut stilte gehouden. Hierna werd door de hoornblazer het Signaal 'Taptoe' gespeeld gevolgd door een geza-

menlijk gezongen Wilhelmus. Na de kranslegging en het defilé was er gezamenlijk koffie drinken. In zijn dankwoord benadrukte de heer Freiboth het belang van deze herdenking voor de aanwezige Sobats en de nabestaanden van de in het verre Indië achtergebleven kameraden. De organisatie zoekt echter nog naar enkele vrijwilligers, of een jonge veteraan uit Almelo of omgeving, die hem behulpzaam willen zijn bij het organiseren van deze herdenking. Er is immers geen betere manier om onze achtergebleven Sobats te herdenken dan deze bijeenkomsten.

SOBAT

Reünie

Stichting Geschiedkundige Verzameling EOD.

De reüniecommissie van de Stichting roept al het dienstplichtig en beroepspersoneel van de KM, Kl. en Klu op, die dienen of gediend hebben bij de Explosievenopruimingsdienst, voor haar reünie op 5 november 2006.

In het kader van de 60e verjaardag van de EOD is een herinneringspeld uitgegeven. Zij, die deze speld nog niet ontvangen hebben, kunnen deze tijdens de reünie aanvragen bij de reünie-commissie.

Zij die nog geen oproep ontvangen hebben en toch willen deelnemen kunnen zich aanmelden voor 15 oktober 2006 bij de Reüniecommissie EOCKL. Sm. Scheickkazerne, Gutenbergweg 10, 4104 BA Culemborg. De kosten voor deelname zijn: gepensioneerden € 10,00; voor actief dienenden € 20,00. Over te maken op giro 5774053 t.n.v. SGVEOD te Culemborg.

4-6 R.I. (De Bokkerijders)

Op 8 november a.s. is het 60 jaar geleden dat het bataljon 4-6 R.I. in de Tapijnkazerne te Maastricht werd opgeleid voor uitzending naar Ned. Indië. Dit wordt op vrijdag 10 november a.s. gevierd met een reünie (de laatste) in de Van Hornekazerne te Weert

Info: J.J. Kemmerling, Bütgenbachstr. 10, 6462 JA Kerkrade. Tel. 045-5458572

42 RVA

Datum: 19 oktober 2006
Locatie: ASK "De Knobbel" te Oldebroek
Aanmelden en info bij: Th Gabriël, tel. 024-3551185 of G. Bekker, tel. 050-3131494

31e B.hospitaal Medan

Datum: woensdag 25 april 2007
Locatie: Kumpulan van Hulze "Bronbeek" te Arnhem
Info: Joop Kerkhof, tel. 0348-413413; e-mail: joopkerkhof@veteranen.nl

Oproep / Op zoek naar

De heer Jack Kooistra, rechtbank-journalist bij het "Fries Dagblad" te Leeuwarden, is bezig een boek samen te stellen over het achtergebleven militair personeel in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea gedurende de periode 1 januari 1945 tot en met 1 januari 1963.

In "Sobat" Nr. 105 van april 2006 heeft reeds een artikel gestaan met het verzoek om gegevens in te zenden betreffende de omgekomen sobats, zowel van het niet meer functionerende KMIL, als van de Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Landmacht.

De respons hierop was zeer teleurstellend. Slechts zes reacties van een zeer uitstekend

gehalte zijn ontvangen. Het is amper voorstelbaar dat wij, de overlevenden, kennelijk onze destijds gedane belofte hen niet te zullen vergeten, opzij hebben gezet.

Mocht u achtergrondverhalen van één of meerdere omgekomen sobats, foto's, eventueel bidprentjes, documenten, onderscheidingen en dergelijke in uw bezit hebben, het zal in dank aanvaard worden. Het mag toch niet zo zijn dat wij onze omgekomen militairen, die het hoogste offer hebben gebracht, nu na zoveel jaren vergeten zijn.

U kunt al uw informatie enz. zenden aan Jack Kooistra, Postbus 412, 8901 BE Leeuwarden. Tel. 058-2987685.

Poolse onderscheiding voor Luchtmachtsergeant

Sergeant der eerste klasse De Groot van de Koninklijke Luchtmacht heeft op 6 juli j.l. een Poolse onderscheiding ontvangen uit handen van de Poolse ambassadeur in Nederland, de heer J. Michałowski.

Hij kreeg de Pro Memoria-medaille voor zijn verdiensten voor het Poolse volk en voor het levend houden van de herinnering aan de Poolse militairen die deelnamen aan de Slag om Arnhem in 1944. Al vele jaren is de sergeant betrokken bij de herdenkingen van de Slag om Arnhem. Hij begeleidt en steunt daarbij Poolse veteranen en hun familie.

Defilé en Veteranendag

Van het defilé te Wageningen en van de Nederlandse Veteranendag te Den Haag, respectievelijk op 5 mei en op 29 juni, zijn DVD's en/of video's verkrijgbaar. Deze kunnen besteld worden bij Johan Edelhäuser, tel. 043-3433778 of e-mail: Johan4045@planet.nl

De prijs inclusief de verzendkosten bedraagt € 15,00 per stuk, voor twee DVD's en/of video's, van Wageningen en Den Haag, is de prijs € 25,00. Alle detachementen komen in beeld, sommige zelfs meerdere malen.

Heroprichting 45 Pantserinfanteriebataljon

45 Pantserinfanteriebataljon "Oranje Gelderland" is op 14 september j.l. heropgericht met als standplaats Generaal Spoorakazerne in Ermelo. De heroprichting komt voort uit de herstructurering van de krijgsmacht, die de capaciteit van de landmacht om deel te nemen aan crisisbeheersingsoperaties vergroot. Het bataljon wordt in maart 2008 uitgezonden naar Druzgan. Een deel van het bataljon is afkomstig van de onlangs gesloten kazernes in het Duitse Seedorf. Om de relatie met de plaatselijke bevolking te onderstrepen, vond de oprichtingsceremonie plaats

op de markt in Ermelo. Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal P.J.M. van Uhm, reikte namens de Koningin het bataljonsvaandel uit aan de bataljonscommandant. De naam "Oranje Gelderland" dateert uit 1722 toen het regiment van het gewest Gelderland onder commando kwam van de erfgenaam uit het geslacht Oranje-Nassau, de latere stadhouder Willem IV. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft de geschiedenis ervan beschreven in het boek "Het Regiment Infanterie Oranje Gelderland".

Herdenkingsbijeenkomst 15 Augustus

Op dinsdag 15 augustus 2006 vond te Den Haag de jaarlijkse herdenking plaats van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië. De herdenking begon in de ochtend met een herdenkingsbijeenkomst in het World Forum Convention Center (voormalig Nederlands

Congrescentrum) en werd daarna voortgezet met een ceremoniële plichtigheid bij het Indisch Monument aan de Teldersweg. Het Indisch Monument werd in 1988 door H.M. Koningin Beatrix onthuld. Het ontwerp is van mw. Jaroslawa Dankowa, een Nederlandse kunstenaar van Bulgaarse afkomst, die lang in Den Haag gewoond en gewerkt heeft. Het monument herinnert aan de slachtoffers van de oorlog die Nederland van 1941 tot 1945 tegen Japan heeft gevoerd in voormalig Nederlands-Indië. Het monument toont zeventien bronzen gestalten van verschillende leeftijden rond een baar voor een hoog weef- of hekwerk. Zij vertegenwoordigen de vele gezichten van lijden, de pijn, de wanhoop en het protest.



De dood staat in het midden. De figuren aan de uiterste zijde verwijzen naar de bevrijding. De verschillende verschijningsvormen van de figuren laat ruimte voor persoonlijke identificatie voor de bezoeker. Het hoge hekwerk symboliseert voor de een saamhorigheid, voor de ander de omhelming waarachter men gevangen zat.

Links op het monument staat de tekst "8 dec. 1941 - 15 aug. 1945" verwijzend naar de data van de oorlogsverklaring van Nederland aan Japan en van de capitulatie van Japan na het Amerikaanse bombardement op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Formeel eindigde de Tweede Wereldoorlog voor Nederland pas op 15 augustus 1945 en niet op 5 mei 1945. De

tekst rechts op het monument "De Geest overwint" is vrijwel gelijk aan de tekst op de gedenktekens van de acht erevelden in Indonesië en zeven erevelden verspreid over Zuid-Oost Azië waar Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven liggen. Erevelden die vanuit Nederland moeilijk te

bezoeken zijn vanwege de afstand en de kosten. Daarom is het Indisch Monument in Den Haag voor veel mensen die dierbaren op die erevelden hebben liggen een plek voor herdenken, gebed en meditatie. Daarom ook vindt hier elk jaar op 15 augustus de herdenking plaats van het einde van de Tweede Wereldoorlog en van de slachtoffers van die oorlog. Namens het bestuur van VOMI-Nederland waren bij de herdenking aanwezig de heer K.J. Orsel en de heer Th.H.A. Rump. In het cluster van Veteranen Nederlandse Krijgsmacht en KNIL werden er mede namens VOMI-Nederland kransen gelegd.

Th.R.

Onthulling Indië-gedenkteken in Doetinchem

Doetinchem heeft de Nederlandse Veteranendag een extra dimensie gegeven door op 29 juni j.l. een monument te onthullen voor de zes Doetinchemse militairen die in voormalig Nederlands-Indië in de periode 1945-1950 het hoogste offer gaven. Zij liggen begraven op de Erevelden op Java in Indonesië. Het plaatsen van dit monument is in het bijzonder te danken aan de

initiatieven van Indië-veteraan de heer Theo van der Heiden. Het monument dat geplaatst is in het Mark Tennant plantsoen is onder grote belangstelling onthuld door burgemeester W. Dijkstra. Het monument bestaat uit een zuil van roestvrij staal met aan de bovenzijde een plaquette met de zes namen. Hiermede is de lijst van in Nederland geplaatste gedenktekens



voor in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea omgekomen militairen weer met één gedenkteken gegroeid. Nederland telt inmiddels meer dan 280 Indië-gedenktekens.

V I J F V I N K E L
S C H O E N E N

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht

SOBAT
11

Zeeuwse Veteranendag

Op zaterdag 1 juli 2006 is in Terneuzen de eerste Zeeuwse Veteranendag gehouden. Onder de ongeveer 500 veteranen (voornamelijk Indië- en Nieuw-Guineagangers) waren ook een aantal "jonge oudgedienden" die deel uitmaakten van vredesmissies in landen als Bosnië, Irak, Libanon en Afghanistan. De deelname van een Belgische delegatie van de Europese Confederatie van Oud Strijders (ECOS) zorgde voor een internationaal tintje. Bij de ontvangst op de scholengemeenschap "De Reede" heette burgemeester Lonink van Terneuzen zijn gasten welkom. "De Zeeuwse Veteranendag is vooral ook een eerbetoon aan allen die zich hebben ingezet voor de strijd om de vrede. Maatschappelijke erkenning is de hoeksteen waar het omgaat", zei burgemeester Lonink. Kapitein Elgers van het Veteranen Platform sloot zich daar volledig bij aan. "Evenals de oude strijders verdienen ook de veteranen van vandaag en morgen erkenning, respect en waardering. Een Zeeuwse veteranendag moet een blijvende gebeurtenis worden. De veelvoud van missies illustreert dat de veteraan geen voorbijgaand verschijnsel is, maar hier en nu en in de toekomst deel zal uitmaken van onze samenleving", aldus kapitein Elgers. Muzikaal ondersteund met Glen Miller-muziek van Termenieke uit Hulst, vonden daarna oude en jonge veteranen bij een hapje en een drankje elkaar in meer en minder sterke en ware verhalen en werd in groter verband dan in eigen bataljonsreünies duidelijk dat veteranen één ding gemeen hebben:



Kameraadschap. Het toeristentreintje maakte het de partners van de veteranen mogelijk om Terneuzen te verkennen.

Waar het de bedoeling was dat de kranslegging bij het Oost-Indië Monument Zeeuws-Vlaanderen zou worden bijgewoond door een kleine deputatie van de aanwezige veteranenorganisaties ("de V-speld staat niet alleen voor Veteranen sec, maar ook voor de veteraan in dienst van de Vrede", zei de oud legerpredikant Van den Berg in zijn toespraak bij het monument), werd dat door de aanwezigheid van een twintigtal oude legervoertuigen van de "Vrienden van Museum Infatuatie" een massale gebeurtenis. Alsof ze weer ultrukten voor een patrouille, zo werden de voertuigen (een attractief hoogtepunt) bemand.

Burgemeester Lonink die met kapitein Elgers de kranslegging verrichtte, vond het indrukwekkend. De eer-



ste Zeeuwse Veteranendag werd afgesloten met een door paradecommandant, de heer Van de Guchte, strak geregisseerd defilé op de Terneuzense markt. In gesloten formatie trok de "troep" langs paradeinspecteur Elgers en de eregasten. In deze opzet een goed initiatief, luidde het oordeel van het gros van de deelnemers. **DE TOON IS GEZET.** Van de veteranendag is een DVD gemaakt. Zie www.veteranendag.ont-heweb.nl

J. Kloet

Herdenking in Steenwijk

Op donderdag 15 augustus 2006 werd in het Slingerbos te Steenwijk bij het Indisch monument een indrukwekkende herdenking gehouden ter ere van de slachtoffers van de Japanse bezetting en de daarop volgende Bersiap tijd in het voormalige Nederlands-Indië.

De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 was een 'bevrijding zonder vrijheid'. Johanna Esselink-Roest beschrijft haar kampervaringen in een boek dat als titel draagt: "Ik ben gelukkig geen nummer". Tijdens de bijeenkomst na de plech-

tigheid in Taman Indonesia te Kallenkote bood zij het eerste exemplaar aan oud-wethouder Henk Gielen aan, die zich voor de totstandkoming van het monument bijzonder heeft ingespannen.

Loco-burgemeester Wout de Vries van de gemeente Steenwijkerland betoonde zijn dank aan het comité. "Deze mensen zorgen ervoor dat de verhalen bekend blijven bij de jongeren van nu. Vergeet niet, vergeet nooit wat hen is overkomen", zo citeerde hij uit een gedicht van Heleen Hüpscher. Hij spoorde aan te

luisteren 'opdat gedenken herhaling voorkomt en toekomst inhoudt.' Na de kranslegging volgden de taptoe en het vlaghijsen. Tijdens de minuut stilte werden mede herdacht degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Wij vermelden in het bijzonder Frè Roefsema die op 20 december 2005 is overleden. Zij was vanaf het begin lid van het comité. Daarna klonk het Wilhelmus dat uit volle borst werd meegezongen. Door de diverse burgerlijke en militaire instanties werden kransen en bloemen gelegd.



Hotel-Café-Restaurant

“De Zwaan”

Beekbergen

Genieten is van alle tijden! Wij bieden u een gastvrij onthaal in ons hotel “De Zwaan”.

Elk jaargetijdé heten wij u van harte welkom.

U kunt genieten van een verblijf in ons hotel en van de prachtige omgeving die u vele mogelijkheden biedt voor een aangenaam verblijf.

Uit de hieronder vermelde periodes kunt u een keuze maken voor een vier-, vijf-, of achtdaagse vakantie.

Inbegrepen in het hiernaast vermelde arrangement zijn 's ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds een uitstekend 3-gangen menu.

Bij elk arrangement is minimaal 1 uitstapje per dag inbegrepen in de prijs.

- Bezoek brengen aan Paleis het Loo
- Toegang tot de Hoge Veluwe en Openluchtmuseum
- 1 dag fietsuur inclusief fietspakket
- Bezoek brengen aan kaasboerderij
- Toegang tot het Oorlogsmuseum in Arnhem
- Ontspannen in het verwarmde zwembad (Malkander) of de hotel sauna
- 1-Daags gebruik van de Veluwepas per touringcar
- Toegang tot Papiermolen “De Middelste Molen”
- Toegang tot “Auto Gallery”(Klassieke auto's en sportwagens) (In hetzelfde gebouw ook speelgoedmuseum).

U ziet vele mogelijkheden om uw verblijf in ons hotel tot een feest te maken

Voor dit alles inclusief arrangement gelden geen aankomstdata

	Aanbieding	normaal
4 dagen (3 overnachtingen)	€ 130,- p.p.	(€ 145,-)
5 dagen (4 overnachtingen)	€ 160,- p.p.	(€ 180,-)
8 dagen (7 overnachtingen)	€ 260,- p.p.	(€ 280,-)

Voor kamers op de begane grond wordt een toeslag berekend van € 4,- p.p.p.d.
Verblijfsbelasting: € 1,50 p.p.p.d.

Elke dag van de week geldt als aankomstdag.



Hotel De Zwaan***

Arnhemseweg 520 - 524
7361 CN Beekbergen
e-mail: hoteldezwaan@worldonline.nl
website: hoteldezwaan.net
tel. 055-5061393 / fax 055-5062636



Verenigingsnieuws

Canada (25/0)

Secr. G. Lodder
72 Woodlawn Rd. East Suite 303
Quelph ON, Canada N1H 1G7
Tel. 519-824-8395
Fax 519-821-5754
E-mail: george.lodder@3web.net
Soc. Comm. Tel. 001 905 827 3216

Jaarlijkse picknick

Deze werd, zoals gewoonlijk, midden in de zomer gehouden. De weergoden waren ons dit jaar echter niet gunstig gestemd. Wat er ook maar naar beneden kon vallen kwam ook naar beneden, regen, hagel, storm, noem maar op. Een trieste dag wat het weer betrof, maar de stemming van de bezoekers, die toch nog in ruime getale aanwezig waren, bleef opgewekt. Velen hadden er weer heel wat kilometers voor over om dit jaarlijkse evenement bij te wonen. De geplande wandeling door het park ging natuurlijk niet door, maar het jaarlijks terugkerende onderdeel "tombole" was daarvoor in de plaats weer een "goedmakertje", temeer door de humoristische en slagvaardige wijze van het afroepen van de winnende nummers door de welbekende Joop Huisman. Ondanks het slechte weer toch nog een ruimschoots geslaagde dag. Hopelijk treffen de hier en daar te houden lokale picknicks het beter, zeker wat het weer betreft.

G. Lodder



Drenthe/Groningen

Secr. Jaap Krikke, Marnepad 36,
9406 TM Assen. Tel. 0592-357140,
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0598-422389.

Bijeenkomsten

Vrijdag 20 oktober veteranendag
J.W.F.kazerne te Assen;
Donderdag 2 november Zuid-Oost
Drenthe in Restaurant "Cornelis" te
Dalen;
Vrijdag 8 november lustrumviering in
Assen;
Donderdag 23 november afdeling
Meppel in "t Knooppunt" in Havelte;
Donderdag 4 januari 2007 nieuw-
jaarsbijeenkomst afdeling Hoogeveen
in "Ons Dorpshuis" te Stulfzand;
Woensdag 10 januari nieuwjaarsbij-
eenkomst afdeling Assen in "De
Aanleg" te Deurze;
Donderdag 11 januari nieuwjaarsbij-
eenkomst afdeling Meppel in "t
Knooppunt" te Havelte;
Donderdag 18 januari nieuwjaarsbij-
eenkomst afdeling Zuid-Oost
Drenthe in Restaurant "Cornelis" te
Dalen.
De afdelingsbijeenkomsten beginnen
steeds rond half twee.

Friesland

Secr. E. Moorlag, Offemar 48,
8939 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail: f2hmoorlagvo@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Bestuurswisseling.

Na bijna 20 jaar heeft Henk Leeman zijn functie als secretaris met ingang 1 september 2006, in overleg met de collega bestuursleden, overgedragen aan Henk Moorlag.

Gehoörproblemen liggen ten grondslag aan dit besluit. De ledenadministratie blijft bij Henk Leeman, terwijl de Jong de artikelen voor "Sobat" zal gaan verzorgen. Let op het adres van de nieuwe secretaris.

Boottocht.

Op veler verzoek ging, na de succesvolle tocht van vorig jaar, VOMI Friesland ook dit jaar een boottocht over de Friese meren maken. Op 23 mei was het dan zover. Op de gestelde tijd, 10.00 uur, waren op één na alle schepelingen aan boord. Na nog een kwartier gewacht te hebben werd besloten het ruime sop te kiezen. De "Marprinses" was al los toen we ontdekten dat de ontbrekende persoon op een andere kade bij de verkeerde boot stond te wachten. Na weer aangelegd te hebben werd ook hij aan boord genomen en kon de tocht een aanvang nemen. Ondanks het minder fraaie weer zat de stemming er meteen goed in en dat bleef gedurende de gehele dag zo. De tocht voerde ons o.a. door een fraai natuurgebied, de "Aldes Feanen", het Prinses Margrietkanaal en het Sneker Meer. De verzorging aan boord was super. Bij monde van voorzitter Hans Blom hiervoor dank aan het personeel. It wie een moale del.

Herdenking Heerenveen.

In 2002 werd met volledige steun van de gemeente een monument voor de vijf gesneuvelde sobats gerealiseerd. Op 15 augustus 's avonds om 19.00 uur werd voor de vierde keer de jaarlijkse herdenking gehouden. Daar 15 augustus de dag is van de Japanse capitulatie waren er verschillende overlevenden van de Jappenkampen aanwezig. Na een toespraak van burgemeester P. de Jonge werd het woord gevoerd door de voorzitter van de werkgroep Monument, de heer T. Huisman. Na het spelen van de taptoe en het in acht nemen van een minuut stilte werden bloemen gelegd door de burgemeester, leden van de werkgroep en door omstanders. De herdenking werd afgesloten met het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus, waarna in de nabij gelegen museum door de gemeente koffie met cake werd aangeboden.

Gedenkteken Joure.

Op 7 september j.l. is in Joure een gedenkteken onthuld voor de omgekomen zeven dienstplichtige militairen in het voormalige Nederlands-Indië. (Zie "Sobat" december a.s.)

H. Leeman

Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394
Soc. Comm. Tel. 046-4521316

Bijeenkomst

Op 7 november 2006 wordt in "Koestaf", Koeweide te Kessel, een bijeenkomst gehouden van VOMI Limburg. Aanvangstijd is vastgesteld op 14.00 uur.

Mededeling

Het bestuur zal trachten u van de belangrijke ontwikkelingen in zaken op de hoogte te houden. Ook van uw zijde verwachten wij de medewerking om het bestuur te melden als er ernstige ziekten onder de leden zijn, die wij dan met een bezoek kunnen dienen of op enigerlei andere wijze tot troost kunnen zijn in hun verdriet. Hetzelfde geldt voor eventuele sterfgevallen van sobats. HOUD ONS OP DE HOOGTE (kan ook via e-mail).

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, De Kraan 60
5056 EC Berkel Enschtot
Tel. 013-5400380/Fax 013-5400381
E-mail: voml.nbo@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0412-623515

Veteranendag

Voor het verslag van de geslaagde Veteranendag in Eindhoven verwijzen we naar "Checkpoint" nr. 6. Er is een mogelijkheid dat in de toekomst deze dag afwisselend in Eindhoven of Helmond, dat vorig jaar het initiatief in de regio nam, wordt gehouden.

Ons bestuur heeft binnenkort contact met de gemeente Den Bosch om onze provinciehoofdstad ook tot activiteit op deze dag te bewegen.

Vrienden Monument Roermond

Op 12 juli j.l. waren 2 leden van het bestuur namens u aanwezig op de bijeenkomst van de Vrienden in Oirschot.

Herdenkingen op 15 augustus 2006

Geldrop

Het dagelijks bestuur was traditiegetrouw weer afgereisd naar Geldrop, waar op de avond de herdenking plaats vond en er op wonderbaarlijke wijze geen druppel regen viel.

Door de weersomstandigheden waren er (begrijpelijk) wat minder aanwezigen dan gewoonlijk, maar de toespraken en de begeleidende ceremonie met zang werden aandachtig gevolgd.

Het samenzijn na afloop was als vanouds het ontmoeten van veel vrienden.

Vught

Ons bestuurslid J. Kemper en onze vaste hulpkracht H. Straver waren aanwezig tijdens de herdenking bij het monument in Vught, waar zij gezamenlijk een bloemstuk legden. Ook dit jaar was het weer een korte, maar sfeervolle herdenking, die minder toeschouwers trok dan andere jaren, omdat ook hier het weer spelbreker was.

Eersel

Ook bij deze herdenking waren wij vertegenwoordigd en wel door ons bestuurslid J. de Jonge. De voorzitter van de Stichting Oud Indië Strijders, A. v.d. Aalst, heette de burgemeester en gemeenteraadsleden, alsook de vele aanwezigen welkom, waarna de ceremonie een aanvang nam. Na enige koraalmuziek hield Mevr. A. Jucewitz, geboren in Semarang, een indrukwekkende herdenkingsoverweging. Daarna volgden nog enkele sprekers, waarna 2 minuten stilte in acht werden genomen en na het spelen van ons volkslied diverse bloemen en kransen werden gelegd.

Den Bosch

Deze herdenking vond op 19 augustus j.l. plaats, waarbij uw bestuur aanwezig was en een bloemstuk heeft gelegd. De belangstelling had naar onze mening wel wat groter mogen zijn. Maar de bijeenkomst was toch indrukwekkend.

Na afloop was er nog een geantimeerde samenkomst in "De Roos".

Middagbijeenkomst in Grave

Op 1 september gingen we, op verzoek, naar Grave om met de toen aanwezigen o.m. de tentoonstelling van de Heemkundekring over onze Indietijd te bekijken.

J. v.d. Ham

Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse, Lindenlaan 110,
1741 TX Schagen. Tel. 0224-215621
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 036-8448554

Bijeenkomst

Op maandag 13 november 2006 wordt in "De Brink", Middenweg 168 te Heerhugowaard een bijeenkomst gehouden.

Regionale herdenkingen.

Ons bereiken verzoeken om financiële bijstand voor het leggen van kransen of bloemstukken op 4 mei bij Indië monumenten. Die bijdragen worden niet vergoed door het Sociaal Fonds van VOMI Nederland. Het bestuur heeft besloten om verzoeken dienaangaande tot een bedrag van € 15,00 uit eigen kas te voldoen.

OVW speld.

Die leden, (OVW-ers), die destijds verzuimd hebben de OVW onderscheiding aan te vragen, kunnen dat alsnog schriftelijk doen bij de voorzitter van VOMI Noord-Holland, de heer E. Pereboom, Fellinilaan 50, 1325 VN Almere. Tel. 036-8448554. Er zijn nog een beperkt aantal draaginsignes in voorraad met bijbehorende Ministeriële Beschikking. De kosten bedragen € 10,00.

Overijssel

Secr. H. Vos
Dr. v.d. Zandestraat 57
7545 EJ Enschede
Tel. 053-4313659
E-mail: henryvos@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

In deze "Sobat" willen we u alvast opmerkzaam maken op de 2 Kerstdiners, die we gepland hebben in de maand december a.s. Op 19 december a.s. is het Kerstdiner in de koksschool te Zwolle. Hier wordt u een 5 gangendiner voorgeschoteld. De kosten hiervoor bedragen € 19,50 per persoon. Opgave hiervoor gaarne voor 15 november a.s. U kunt het bedrag voor dit diner overmaken op girorekening 420704, t.n.v. VOMI Overijssel te Heino, onder vermelding van Kerstdiner Zwolle. Uw betaling geldt als deelname. Voor dit diner is er plaats voor 50 personen. De aanvangstijd is gesteld op ± 16.00 uur.

Naast het Kerstdiner in Zwolle houden wij, speciaal voor onze leden en hun partners in Twente en Salland, eveneens een Kerstdiner. Deze zal plaats vinden op woensdag 20 december a.s. in Café-Restaurant "De Zevenster", Haaksbergerstraat

125 te Hengelo. Aanvang 15.00 uur. Opgave voor 15 november a.s. bij het bestuurslid J.W. Beumer, tel. 074-3764102. De kosten bedragen € 20,00 per persoon. De te betalen kosten overmaken op girorekening 886367 t.n.v. J.W. Beumer te Delden onder vermelding van Kerstdiner Twente/Salland 20122006.

Na de Lustrum-viering is de eerstvolgende bijeenkomst op 16 november te Markelo bij de "Haverkamp". Hier vindt een dia-voorstelling plaats door de heer Goossen uit Deventer. Aanvang van deze bijeenkomst is 14.00 uur en is gepland met een verloting. Mocht u een prijsje ter beschikking willen stellen, dan wordt dit in dank aanvaard.

De Veluwe

Secr. *IT Dirst Britt*
Epenweg 21, 8181 ET Heerde
Tel. 0578-691646/Fax: 0525-657336
E-mail: *kva325@artillerie.nl*
Soc. Comm. Tel. 0318-483339

In Memoriam

Op 25 juli j.l. is de oud-secretaris van VOMI "De Veluwe", sobat Jaap Stramrood, overleden. Hij was één van de oprichters van onze afdeling en mede door zijn energie en toewijding heeft hij met zijn toenmalige mede-bestuursleden VOMI "De Veluwe" tot grote bloei gebracht. Na jaren van intensieve en positieve inbreng werd hij plotseling getroffen door een herseninfarct, die dusdanig ernstig was dat hij vanaf dat moment verzorgd moest worden in een verpleeghuis in Bennekom. Tijdens zijn verblijf aldaar heeft het bestuur van VOMI "De Veluwe" besloten om Jaap tot Ereid van onze vereniging te benoemen en hem een oorkonde met inscriptie uit te reiken voor zijn verdiensten. Tijdens de uitvaart in Ede werd namens het bestuur gesproken door de penningmeester, Hennie Bospoort, en is hij door vier bestuursleden begeleid naar zijn laatste rustplaats. Dat hij ruste in vrede. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Zeeland

Secr. *J. Kloet, Ln. v. Barbestein 8*
4451 AH Heinkenszand
Tel. 0113-561738

E-mail: *jkloet1926@zeelandnet.nl*
Soc. Comm. Tel. 0113-501738

Hoewel we momenteel in een minder actieve periode verkeren wat de verenigings bijeenkomsten betreft, gaat het veteranen "Bivak" vrolijk verder. Het is tenslotte een ontmoetingsplaats voor alle veteranen. Elke vrijdag van 15.00 - 17.00 uur is er open huis in buurthuis "Aldegonde", Westerzicht 368 te Vlissingen. Afspraak is dat op vrijdag 13 december 2006 tussen 15.00 - 17.00 uur de burgemeester van Vlissingen aanwezig zal zijn. We zullen dan hopen dat de gemeente zich positiever zal gaan opstellen ten aanzien van de veteranen.

Herdenking

Op vrijdag 25 augustus 2006 is bij het Indië Monument Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen een herdenking gehouden. De herdenkingsdienst werd gehouden in de "Goede Herder" kerk met orgelspel en intrede van vaandels/vlaggen en het ontsteken van de herdenkingskaars. Toespraken werden gehouden door de heer Veerman (voorzitter van de Stichting), burgemeester Lonink van Terneuzen, kolonel Habraken van het Veteraneninstituut, dominee Smeets en een leerling van de Scholengemeenschap "De Rede" namens de nabestaanden. Een muzikale ondersteuning was er van een blazers-ensemble. Bij het monument werden de namen van de gesneuvelden genoemd. De krans- en bloemlegging werd afgesloten met een defilé. Ook dit jaar was de belangstelling groot en het lijkt wel of dit bij het jaar groeiende is. Van deze herdenking is een DVD uitgebracht en is te bestellen bij het Stichtingsbestuur, telefoon 0115-695262.

Reünie.

Wat betreft onze jaarlijkse reünie op de vliegbasis Woensdrecht kunnen we u helaas nog niets mededelen. Het heeft onze volle aandacht en u krijgt hierover persoonlijk nader bericht.

Zuid-Holland Noord

Secr. *J.W. de Jong, Merellaan 247,*
3145 EJ Maassluis,
Tel. 010-5927786

E-mail: *jwdjong@kabelfoon.nl*
Soc. Comm. Tel. 070-3672853

Bestuur.

De maand september stond in het teken van ons 20-jarig bestaan met de toezending aan onze leden en andere belanghebbenden van een gedenkboek waarin alle monumenten en gedenktekens in Zuid-Holland zijn opgenomen. Dit project kwam tot stand in samenwerking met onze zustervereniging Zuid-Holland Zuid. Voor verdere details zie elders.

Bijeenkomsten.

In samenwerking met de B.v.W. Leiden e.o. werd het seizoen geopend op 18 augustus met een boottocht over de Vliet van Leiden naar Leidschendam. Het mooie weer werkte mee en zodoende hadden de deelnemers een prachtige middag met mooie vergezichten. Op 14 september gingen we met een volle touringcar naar het Liberty Park in Overloot, waarin het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum en het Marshall Museum zijn ondergebracht. Na een aantal uren in dit interessante Park te hebben doorgebracht ging het gezelschap naar Breda om aldaar in de kazerne van een rijssmaaltijd te genieten.

Op 24 oktober komen we bijeen in Maassluis in "De Koningshof" aan de Ulverlaan t.o. het winkelcentrum "Koningshoek". Onze leden uit het Westland e.o. zijn van harte welkom. Aanvang 14.00 uur.

Op 10 januari 2007 houden wij een nieuwjaarsreceptie in Ypenburg in het Defensie Studie Centrum. Nadere details in de nieuwsbrief van november en in "sobat" van december a.s.

J.W. de Jong



Defensiemuseum op de vliegbasis Soesterberg

Nederland krijgt een nieuw defensiemuseum op de vliegbasis Soesterberg. Het museum zal bestaan uit twee bestaande defensiemusea: het Militaire Luchtvaart Museum (MLM) en het Legermuseum.

De collectie van het MLM, nu nog gevestigd op Kamp Zeist, zal over enkele jaren verhuizen naar de vliegbasis Soesterberg, evenals het

Legermuseum dat nu nog in Delft staat. Het nieuwe museum zal gebruik maken van bestaande hangars, waaromheen nieuwbouw is gepland. Volgens het Militaire Luchtvaart Museum ontstaat met de fusie een museum dat niet alleen de beide deelcollecties volop recht zal doen, maar dat tevens ook kwalitatief hoogwaardige presentaties gaat verzorgen.

Viering oprichtingsdatum 1 Divisie "7 December"

Op 31 augustus j.l. werd in Schaarsbergen tijdens een zeer gezellige bijeenkomst het 60 jarig bestaan gevierd van de 1 Divisie "7 December". De feitelijke oprichtingsdatum is 1 september. Gastheer op deze dag was de 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) die immers de traditie voortzet van de 1 Divisie "7 December" en voortaan dan ook de naam zal dragen 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 december".

Dit werd in het welkomstwoord door de brigadecommandant, brigadegeneraal Van Uhm, bekendgemaakt. Hij benadrukte dat zijn brigade er alles aan zal doen om de naam waardig te zijn.

In zijn openingswoord ging de generaal verder door op wat hij noemde de gelijkenissen van de oude en de nieuwe veteranen. "Daar moeten we meer naar kijken dan naar de verschillen die er zijn". Deze dag is er één om een brug te slaan tussen de oude en de jonge veteranen, daarom ook dat er veel van de jongere militairen van zijn brigade de gehele dag aanwezig waren. De ouderen konden op deze manier ook makkelijk de hele dag door vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

Na de opening werd er een lezing



verzorgd door ons VOMI lid Ger de Jong, die met een goed verzorgd verhaal het publiek wist te boeien. De jongeren kregen zo aan de hand van beelden via de computer een aardig beeld van de inzet van de troepen destijds in Nederlands-Indië.

Hierna was er de mogelijkheid om op je gemak langs het tentoongestelde materieel te gaan en te praten met de militairen die erbij waren voor tekst en uitleg. Ook was er een keurig verzorgde foto-tentoonstelling opgezet door Ger de Jong. Om 13.30 uur was het tijd voor de brigade-generaal Van Uhm die met een lezing het optreden en het materieel van zijn brigade liet zien. Toch een heel verschil met wat we vooraf hoorden en zagen in de lezing van Ger de Jong, maar zoals de generaal in zijn lezing ook vertelde het optreden is nu wereldwijd en

Nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Het kabinet heeft op 18 augustus 2006 ingestemd met de benoeming van schout-bij-nacht ir. M.A. van Maanen tot Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen. Hij volgt op 15 januari 2007 luitenant-generaal A.P.P.M. van Baal op die met functioneel leeftijdsontslag gaat. Van Maanen wordt bij zijn aanstelling bevorderd tot vice-admiraal. Tijdens zijn loopbaan voerde hij onder meer het commando over Hr.Ms. Kortenaer en Hr.Ms. Tromp. Sinds januari 2004 is Van Maanen als transitie-manager belast met de vorming van de Defensie Materieel Organisatie, een omvangrijke reorganisatie waarbij de verschillende materiele directies van de krijgsmacht zijn samengevoegd.

daarbij gelden andere reistijden dan met de troepenscheppen naar Indië.

Na de lezing was het tijd voor een drankje en wat gezellig met elkaar bijpraten waaraan gelukkig ook de aanwezige jongere militairen deelnamen.

Om 14.30 uur was het tijd voor een gezamenlijke Nasi maaltijd die we ons goed lieten smaken en na afloop konden er nog wat oude herinneringen worden opgehaald. Met ruim 300 deelnemers was deze dag er één om van te kunnen zeggen: "goed dat we er bij waren, het was een fijne en prima verzorgde dag". De traditiehandhaving is bij 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 december" in goede handen. De veteranen voelden zich vandaag weer thuis.

J.M.

Stichting Indië-Monument Friesland Herdenking 2006

Op woensdag 30 augustus 2006 was het voor de 14e keer dat in Friesland de 168 omgekomen militairen, die vielen in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea tussen 1945 en 1962, werden herdacht in het Rengerspark in Leeuwarden. Dat deze herdenking nog steeds leeft in vele harten in Friesland moge blij-

ken uit de grote belangstelling van ouderen en ook jeugd. Er waren ruim 750 tot 800 nabestaanden, familie en vrienden aanwezig bij deze herdenking.

Na de huishoudelijke mededelingen door de lady-speaker, verwelkomde de voorzitter van de Stichting, de heer M. F. Koopmans, de aanwe-

gen waarbij hij in het bijzonder noemde:

- De nabestaanden, familie en vrienden van de omgekomenen, want met u herdenken wij hier in het bijzonder hen die niet terugkerden van hun missie.
- De Loco-Commissaris van de Koningin in Friesland, de heer P.A. Bijman, samen met de heer G. J. Sandberg, hoofd Protocol.
- De Burgemeester van de Gemeente Leeuwarden, Mr. Dr. G. J. Dales en chef



- Communicatie Mevr. H. Reiding,
- d) Luitenant-generaal A.P.P.M. van Baal, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, samen met luitenant-kolonel J. W. Grims.
 - e) Kolonel-Vlieger B.A.F. Ruijs, Commandant Vliegbasis Leeuwarden, vergezeld door zijn echtgenote en plv Basis-adjutant, sergeant-majoor De Groot, alsmede de secretaresse Mevr. M. Kamminga.
 - f) Majoor D. van Rossen namens Commandant RMC-Noord.
 - g) Adjutant E. Falck samen met Kpl I L. Arntz-de Heij namens commandant 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) "7 December" en Band Oud Strijders "7 December".
 - h) Dhr. F. Wagenaar, Korpschef Politie Fryslân, en dhr. F. Jacobs, Korpschef Politie Leeuwarden.
 - i) Mevrouw A. G. Steenstra als declamatrice.
 - j) Mevrouw R. Vries-de Heer als lady-speaker.
 - k) Frysk Seniorenorkest onder leiding van dirigent D. Lautenbach.
 - l) De erewacht van oud-strijders en oud-mariniers onder bevel van luitenant-kolonel bd J.N. Blom en marinier J. de Vries.
 - m) De heer M.Vis, voorzitter VOMI-Nederland, samen met echtgenote en luitenant-kolonel bd W. Patist, lid bestuur VOMI-Nederland.
 - n) Reserve kolonel titulair bd M. M. Bakker, lid Raad van Advies VOMI-Nederland.

Tot slot wenste hij allen een stijlvolle herdenking toe en deelde hij mee dat er heden om twaalf uur plaatselijke tijd bij de monumenten op de vijf erevelden op Java, namens de Stichting, een krans is gelegd door de Oorlogsgravenstichting.

Luitenant-generaal Van Baal sprak hierna de herdenkingsrede uit.

"Vanavond eren wij de 168 militairen uit Friesland die tussen 1946 en 1962 omkwamen in voormalig Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea", zo begon hij zijn toespraak en direct daarna noemde hij ook die militairen die wel terugkwamen, maar die of lichamelijk of psychisch beschadigd geraakt waren en daarvan nog heel veel jaren hinder ondervonden. Hun aantal is nog vele malen groter, ook zij moeten niet worden vergeten.

Hij schetst de ontwikkelingen in die periode waarbij hij de grote militaire acties noemt die, zo zei hij, "zeer succesvol verliepen. Doch onder grote internationale druk moesten wij in 1949 het hoofd buigen en de soevereiniteit overdragen". Hetzelfde gebeurde met Nieuw-Guinea waar 9 Nederlandse militairen, waaronder 2 uit Friesland en een onbekend aantal Papoea-militairen sneuvelden voordat wederom onder grote internationale druk de Nederlandse vlag in augustus 1962 definitief werd gestreken.

Bij hun terugkeer in het Vaderland kregen de militairen nauwelijks aandacht. Men wilde in Nederland niet herinnerd worden aan het geweldadige einde van het koloniale tijdperk. Een luisterend oor wat toch wel het minste had kunnen zijn, werd de militairen niet gegund. Het gebrek aan aandacht daarvoor, inclusief het gebrek aan aandacht voor de ruim 6.200 militairen die achterbleven op de erevelden in de Oost maakt dat die terugkeer node-loos stroef verloopt. Pas in de jaren '80 komt daarin langzaam verandering vooral als gevolg van initiatieven door veteranen zelf. Zo komt in 1988 het monument in Roermond en in 1993 kwam door particulier initiatief, ook veteranen, het monument "De Deadenwacht" tot stand waar wij vanavond de omgekomen militairen uit Friesland weer herdenken.

Veel beter dan in het verleden realiseren wij ons nu het bijzondere karakter van het militaire beroep en van militaire inzet. Betere voorbereiding draagt bij aan het succes van de inzet van Nederlandse militairen. Ook het contact met de bevolking was in uw tijd in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea succesvol evenals bij latere uitzendingen in andere gebieden. Door de kritiek van de Indië-militairen en hun strijd voor erkenning en nazorg is de begeleiding tijdens en na terugkeer van de nu jonge veteranen veel beter. Maar ondanks alle verbeteringen blijft militaire inzet ook gekoppeld aan slachtoffers. Gelukkig zijn het er nu vele malen minder dan in uw tijd van uitzending naar Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea maar toch zijn de gevolgen voor de slachtoffers en hun naasten er niet minder om. Het is mijn vaste overtuiging, aldus luitenant-generaal Van Baal, dat je omgekomen militairen pas echt eert als je ook hun nog levende kameraden respectvol behandelt. Op dit terrein is de laatste 20 jaar in Nederland en ook in de omgang met onze Indiëgangers gelukkig veel verbeterd. De langzaam ontluikende waardering voor de uitgezonden militairen, ook de bewustwording van de onmogelijke positie waarin zij door de toenmalige politiek werden gebracht, zijn positieve ontwikkelingen. Dit heeft de grote groep Indië- en Nieuw-Guineagangers moeten ontberen en dat was wrang. De groep Indiëgangers wordt snel kleiner maar dat betekent niet dat de herdenkingen, zoals hier, moeten stoppen. Integendeel, zij moeten blijven bestaan, misschien in de toekomst wel op een andere manier, maar voorlopig, aldus de spreker, moeten wij maar op deze manier doorgaan. "U heeft in naam van Nederland belangrijk en vaak gevaarlijk werk verricht. Daarvoor verdient u respect en waardering. Ik hoop dat het mij door middel van deze woorden lukt u iets van die waardering en dat respect over te brengen. Dat geldt dan u en de offers die u bracht, het geldt bovenal in respectvolle herinnering aan uw 168 kameraden die alleen nog in gedachten en in uw hart bij u kunnen zijn". zo eindigde luitenant-generaal Van Baal zijn indrukwekkende toespraak die in grote stilte werd aanhoord. Het gedicht dat door Mevrouw Steenstra werd voorgedragen had als titel: "Ontmoetingen". In dit door haarzelf gemaakte gedicht liet zij vele vormen van ontmoetingen de

revue passeren. Ontmoetingen met de sobats die je voorheen niet kende, ontmoetingen met een vreemd land waar je orde en veiligheid meende te brengen.

Ontmoetingen met de mensen daar die je vaak wel, maar ook vaak niet kon vertrouwen. Ontmoetingen met de tegenstander die je tegenkwam tijdens de patrouilles in het aarddonker met de dreigende dood niet ver van je vandaan. Later blijkt dat er in stille uren moelzaam ontmoeting is met je eigen pijn, waarbij je dan steeds weer geconfronteerd wordt met makkers die daar ginds gebleven zijn.

Netzelfde wat jij als Indiëveteraan hebt ondergaan geldt ook voor de jonge veteraan, die van de - zo mooi geheten - vredesmissie weerkeerde met een wond die je niet ziet. Jij en zij dragen beiden de "Gouden V" een ereteken van Veteraan, van Vriendschap en van Vertrouwen. Het geeft erkenning en herkenning, het doet contact ontstaan. En daarom sobats blijf elkaar ontmoeten, een luisterend oor, een klankbord kan ook zonder woorden een helend medicijn zijn.

Het gedicht eindigde met de woorden:

Kon men elkaar maar zonder haat ontmoeten
in deze wereld vol angst, terreur
en moord,
want uit ontmoeting wordt begrip
geboren
en uit begrip komt éénmaal vrede
voort.

Na het Signaal "Taptoe", gevolgd door één minuut stilte en het spelen en zingen van twee coupletten van het Wilhelmus, volgde de krans- en bloemlegging bij het monument. Deze plechtigheid werd geopend door de Loco-Commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, de heer P. A. Bijman die een krans legde namens de overheid. Vervolgens kregen nabestaanden en familieleden van de omgekomen militairen gelegenheid om bloemen op het monument te leggen. Daarna werden door vertegenwoordigers van militaire- en oud-militaire organisaties alsmede burgerinstanties kransen en bloemstukken gelegd bij het monument. De kranslegging werd afgesloten met een krans namens het Bestuur van Stichting Indië-Monument Friesland, gelegd door mevrouw H. Duijff-Van der Hout, de echtgenote van het in het

afgelopen jaar overleden bestuurslid R. Duijff. Zij werd bijgestaan door Mevrouw M. Hottinga-Mulder, bestuurslid van de Stichting. In totaal werden 14 kransen en 9 bloemstukken gelegd. De herdenkingsplechtigheid werd beëindigd met een defilé langs het monument waarbij de commandanten het defilé afnamen. Tijdens de gehele plechtigheid verzorgde het Frysk Seniorenorkest als altijd de muzikale omlistung waarvan gezegd mag worden dat het plechtig was en stijlvol. Met voldoening ziet het bestuur terug op de herdenking die, naar haar mening, een vlekkeloos verloop heeft gehad. Uit de reacties die achteraf werden ontvangen kwamen de steekwoorden: waardig, plechtig, stijlvol en schitterend naar voren. Het bestuur is met deze waardering erg blij en wil trachten op de ingeslagen weg door te gaan. Tot slot wil het bestuur niet onvermeld laten dat enige tijd geleden de ontwerper van het beeld "De Wachter", de heer Tuink uit Raalte, is overleden.

Kollum, september 2006

Persbericht

Mijn opa was een...en mijn Oma ook!

Inloopdagen militair-historische foto's en voorwerpen 18 en 19 november 2006

Veel Nederlanders hebben voorouders die bij de krijgsmacht hebben gediend. Maar wanneer de zolder of kast wordt opgeruimd en oude foto's en voorwerpen tevoorschijn komen, kan men de betekenis daarvan vaak niet meer duiden. Toch kunnen die foto's en voorwerpen veel vertellen over het leven van de eigen voorouders. Daarom organiseren zes militair-historische musea de inloopdagen "Mijn opa was een... en mijn oma ook!" op zaterdag 18 november 2006 in Delft en op zondag 19 november 2006 in Arnhem.

Krijgsmachtbreed panel

Twee dagen lang kunnen mensen terecht met hun foto's en voorwerpen die betrekking hebben op het militaire verleden van hun voorouders. Een krijgsmachtbreed panel van experts met betrekking tot de

Nederlandse Koninklijke Marine en het Korps Mariniers, de Luchtmacht, Landmacht en Marechaussee, het voormalige Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en Nederlands-Indië staat klaar om oude foto's, documenten en onderscheidingen te bekijken en vragen hierover te beantwoorden. De specialisten analyseren de getoonde foto's aan de hand van bijvoorbeeld uniformen, wapens, voer- en vaartuigen en gebouwen, en geven uitleg bij de meegebrachte voorwerpen en documenten. In sommige gevallen kunnen zij ook advies geven voor het doen van nader genealogisch onderzoek naar de afgebeelde militairen.

Twee locaties

Belangstellenden kunnen terecht op twee locaties. Op zaterdag 18 november is het panel in het

Legermuseum te Delft en op zondag 19 november in Museum Bronbeek te Arnhem, beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur.

Reserveren

Reserveren bij het betreffende museum is raadzaam. Belangstellenden voor de inloopdag op 18 november in Delft kunnen zich opgeven via telefoon 015-215 05 49. Wie de inloopdag op 19 november in Arnhem wil bezoeken kan daarvoor reserveren via telefoon 026-376 35 55.

Nadere informatie

Het weekend is een initiatief van de zes Defensiemusea. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met één van deze musea: Legermuseum te Delft (www.legermuseum.nl), Marechausseemuseum te Buren (www.marechausseemuseum.nl), Marinemuseum te Den Helder (www.marinemuseum.nl), Mariniersmuseum te Rotterdam (www.mariniersmuseum.nl), Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg (www.militaireluchtvaartmuseum.nl) en Museum Bronbeek te Arnhem (www.bronbeek.nl)

In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste stilte
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:*

Naam	Voort	Woonplaats	Onderdeel
Baelde,	J.	Brockville/Ontario/Canada	4 GRJ
Beek, van	J.C.	Zeeland (NB)	3-11 RI
Beekman,	W.B.	Bennekom	1-8 RI OVW
Berkel, van	J.H.	Breda	3 GRJ/LUA NNG
Boek,	Th.G.M.	Den Haag	3 GRG
Bos, de	J.H.	Velp (Gld)	4 RS
Brekelmans,	N.J.	Nieuwerkerk	?
Bussink-Bergen Henegouwen,	Mw C.L.	Harderwijk	
Dasselaar, van	K.	Putten	4 GRG
Davidse,	G.	Stavenisse	3-5-3 RI
Derkse,	J.W.	Breda	2-6 RI/Tijgerbde
Dijke, van	M.A.F.	Zwijndrecht	42 HUPVA
Draaier,	B.	Almelo	?
Es, van	H.	Heerenveen	LSK
Essers,	J.	Valkenburg a/d Geul	KLu
Fijma,	J.	Amsterdam	2-8 RVA
Geers,	E.J.	Bergen op Zoom	MP
Gink, van	A.C.	Kalmthout/België	2 GnVeldcie
Greving,	W.	Meppel	AAT
Haan, de	W.	Utrecht	?
Hakman,	H.	Wolvega	4-9 RI
Herwijnen, van	F.	Benthuizen	?
Hoer,	L.A.	Deventer	?
Huisman,	L.	Zwolle	?
Jansen,	A.F.	Houten	KL
Janssen,	T.	Udenhout	6-12 RI/402 BI
Jong, de	A.H.J.	Haule	4-4 RI
Jorna,	T.	Roermond	2-13 RI
Kamp,	J.J.	Hardinxveld Giessendam	3-10 RI
Kampert,	A.G.	Leidschendam	?
Klijnsma,	K.	Leeuwarden	1-9 RI
Koff,	J.H.	Amsterdam	?
Kusters,	M.	Helden	5-11 RI
Leenders,	J.	Bennekom	LTD 86 en 21
Leeuwen, van	G.	Calgary/Alb/Canada	4 GRPI
Limburg,	J.G.	Loenen a/d Vecht	?
Mensing,	A.W.	Hengelo	?
Miedema,	A.	Bayfield/Ontario/Canada	1-12 RI
Mol,	C.A.	Breda	Art KNIL
Niessen,	C.L.	Susteren	3-11 RI
Pot,	C.	Oss	14 AAT
Raman,	F.	Almere	?
Raadsveld,	T.	Sneek	Genie
Reen, van	G.	Eindhoven	10 Genie
Reijnen,	J.F.	Pembroke/Ontario/Canada	1 Esk PAW
Rooding,	W.Th.C.	Gendt	3-5 GRJ
Schreur,	J.Th.	Den Haag	?
Schroder,	R.	Uitgeest	?
Spruit,	J.	Zoetermeer	3-5 RI
Stramrood,	J.J.C.	Ede	5 GRJ
Strootman,	H.	Klundert	LTD 80 en 60
Thijs,	H.	Mill	?
Tilborg, van	H.J.E.	Rotterdam	7-3 RI/436 BI
Timmerman,	K.	Rouveen	?
Tramper,	G.	Krabbendijke	Marbrig
Tuink,	G.J.	Raalte	?
Valen, van	G.W.	Alblasserdam	2-2 RVA
Veerkamp,	J.C.	Amsterdam	4-9 RI
Vinck,	C.P.	Almere	?
Visschers,	B.	Uff	?
Visser,	C.H.	Werkendam	Marbrig
Vork,	J.A.	Den Kwakel	3-8 RI
Woonings,	J.	Kampen	?
Zeguers,	A.A.A.	Kerkrade	2-13 RI
Zetten, van	J.A.	St. Maartensdijk	2-14 RI

RECTIFICATIE:

In de vorige SOBAT werd vermeld dat W.H. van Noort diende bij 16 Onveldcie. Dat moet zijn 16e cie Leger Genie Troepen (16 LGT)



Met ons aller

welgemeend mede-

leven en dat de

liefde en de warmte

van uw naasten U

de moed en kracht

geven dit zware

verlies te dragen.

sociale
VERBOND
VOMI

Lijst nieuwe leden

NAAM	WOONPLAATS.....	ONDERDEEL
ATTEMA S.....	DRACHTEN	426 BI
DAM E.A.H. ten.....	BREDA.....	6 BI NNG
FLESKENS A.A.....	HEESCH.....	43 AAT
GRIM T.....	BREDA.....	
HAGEN H.J.W.....	VELP OLD.....	KM NNG
HEEMKUNDEVER, BERCHS-HEEM.....	BERGHEM.....	
HEUMAN J.....	RIDDERKERK.....	KM NNG
HOPLAND J.....	APELDOORN.....	KM
KOEHLE H.W.....	AMSTERDAM.....	KL
LENDERS H.....	GRAVE.....	KM NNG
LICHTENBERG J.....	GOOR.....	
LINGBERG J.N.A.....	RIDDERKERK.....	6-5 RI 413 BI
LOUWERS G.H.....	GRAVE.....	KM NNG
SCHNITZLER L.....	ROTTERDAM.....	6-5 RI = 413 BI
SCHONEWILLE G.....	CUIJK.....	RS 4
SMIT S.....	CUIJK.....	4-10 RI
SPANJERSBERG J.A.....	VLEUTEN.....	5-7 RI
VEN J. van der.....	AMSTERDAM.....	Lize NNG 7DD
VISSER J. de.....	AXEL.....	3 IMA
VISSER R.....	ZOETERMEER.....	RIMI LTD
WEZENBERG A.....	ZWOLLE.....	GRPI
WIJNBORG L.G.....	AMSTERDAM.....	M.T.H.D. BRIGADE
WOERKOM J. van.....	SCHIEDAM.....	

Onderscheiding

In juli j.l. is aan de heer M.G. Meeuwsen te Eindhoven-Maasmechelen het Draaginsigne Gewonden uitgereikt.

Roermond, 7 september-herdenking

In Roermond zijn op 7 september j.l. bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 de ruim 6200 gevallen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea herdacht. Namens de regering woonde minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking de plechtigheid bij. Voor een gehoor van 19.000 veteranen uit de jaren 1945-1962 prees Van Ardenne de strijd die de oud-Indiëgangers voerden voor waardering en erkenning van hun inzet in de voormalige rijksoorden Nederlands Oost-Indië en Nieuw-Guinea. "Toen u na de oorlog voet aan wal zette in Nederland, sloten overheid en bevolking u niet in de armen", zei ze. "Met uw strijd voor erkenning heeft u de weg bereid voor nieuwe generaties veteranen. De voorbereiding van missies is nu beter op orde en

militairen zijn ook beter voorbereid op missies in den vreemde". Van Ardenne brak verder een lans voor het geven van geschiedenislessen op middelbare scholen over de Nederlandse militaire missies in Oost-Indië na de Tweede Wereldoorlog. "Onze studenten moeten meer weten over Indië dan alleen over de VOC", vond ze. Tot slot roemde Van Ardenne "de moedige mannen en vrouwen die helpen bij de pacificatie en wederopbouw van Afghanistan".

Th.R.



SOBAT

Drenthe/Groningen in het Nederlands Artillerie Museum

Oldebroekse Heide

Onder het genot van koffie en een prachtig uitzicht over de bloeiende Oldebroekse Heide van de Veluwe, werden de bestuursleden van VOMI Drenthe/Groningen, de corrector van SOBAT, de afdelings sociaal commissaris, de notulist en hun dames de negende augustus welkom geheten door conservator Frits Dürst Britt van het Nederlands Artillerie Museum in Oldebroek.

Eén cent

De Oldebroeksche Heide werd in het verleden aangekocht voor één cent per vierkante meter. De Duitsers gebruikten in de oorlog ook veelvuldig dit schietterrein, zij schoten van links naar rechts of van voor naar achteren en veiligheidsbepalingen werden niet of nauwelijks genomen. Later is de Elspeter Heide aangekocht zodat er ook met langere dracht kanonnen geschoten kan worden.

Op de tjit

De sfeer in de mooie zaal van het onderofficiersverblijf, gebouwd in het begin van de vorige eeuw, boven op die tjit de "Knobbel", later werd verteld de hoogste van de Veluwe te zijn, gaf niet het gevoel op het terrein te zijn van een zeer moderne Artillerie Schietschool.

Een vooruitblik

Om goed voorbereid de museumronddgang te maken werd uitvoerig de geschiedenis van het Korps verteld, met daarbij de ontwikkelingen van het wapen Artillerie door de eeuwen heen. Ook de verschillende soorten artillerie werden, letterlijk, stuk voor stuk genoemd. Dat Dürst Britt niet alleen grote kennis heeft van wapens, maar ook van de geschiedenis van dit onderdeel van de Koninklijke Landmacht bleek toen de wapenfeiten aan de orde kwamen. De lessen vaderlandse geschiedenis, heel vroeger op de lagere school, kwamen weer in herinnering toen verhalen kwamen over het beleg van Antwerpen, de schermutelingen in Waterloo, Den Brielle en de Mokerhei. Ook namen als Napoleon, van Speijk met zijn uitspraak 'dan liever de lucht in', Chasse en anderen deed ons weer denken aan de fraaie schoolplaten

in het leslokaal van de vroegere tijd uit onze jeugd.

De bezetting van Nederland, de periode in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea werd als slot van de inleiding natuurlijk niet vergeten.

Makan

In het bedrijfsrestaurant was gelegenheid te genieten van een broodmaaltijd. Het personeel van Paresto zorgde voor een ruim assortiment en de lege magen konden voldoende gevuld worden.

Rondje tijd

Gesterkt door het eten kon het museumbezoek beginnen: "Een ronde door de tijd". Prachtige modellen, diorama's, van voorlader naar achterlader, en over elk onderdeel een geweldig verhaal en vaak een anekdote. Van het ene naar het andere gebouw met daartussen voldoende objecten, verzameld uit het hele land.

En natuurlijk: "Elk object heeft zijn eigen geschiedenis".

De Oost

De harten klopten sneller toen we onze "Oost" naderden. De vele afbeeldingen aan de fotowanden, de voor ons zo bekende attributen in de vitrines, de keukenwagen annex werkplaats, de motorfiets, een klamboe en het afdakje van atap. Het roók zelfs naar de Oost, of was dat verbeelding?

Toen wij aankwamen bij de 25-ponder in het tafereel, nagebootst uit

de Artillerie kleuren, rood en blauw, met daarop de gekruiste kanonlopen en het onderdeel 5 - 12 RVA beschreven. Hij bood dit het museum aan en overhandigde het onze gastheer en gids, dhr. Dürst Britt. Deze reageerde zeer enthousiast en verzekerde dat het een mooie plaats zal krijgen in het museum. Zichtbaar héél erg blij was hij toen hem ook nog de Kerstnummers 1947, 1948 en 1949 van het blad "De Wapenbroeder" werden aangeboden.

Sinte Barbara

Aan het einde van de rondleiding

werd onze aandacht gevraagd voor Sinte Barbara, de beschermheilige van de Artillerie die ons behoedt tegen bliksem en brandgevaar. Artilleristen over de gehele wereld beschouwen Sinte Barbara als hun patrones, maar ook andere beroepsgroepen, kennen haar als beschermheilige, zoals bijvoorbeeld mijnwerkers en



brandweelieden. Elke 4 december, op de naamdag, is een samen(z)jn dat wordt geopend met het nuttigen van enige "vloei(bare) versnaperingen, waarbij het eerste glas wordt geheven op het Wapen der Artillerie of op Sinte Barbara.

Dank u wel

Na een paar aankopen in de toko werd in de sfeervolle koffiekamer lang en druk nagepraat. Na lovende woorden over gastvrijheid, deskundige uitleg en de boeiende verhalen, namen we afscheid van onze, en naar wij aannemen, ook eens úw gastheer.

Lopend buffet

Wij verlieten het militaire terrein en reden in colonne naar het centrum van Meppel. Na een goed verzorgd lopend Indisch buffet konden we terugkijken op een zeer geslaagde dag.

J. Krikke



onze Indiëperiode, haalde één van onze Sobats, onze oud-voorzitter Daan Bron, een vaantje te voorschijn dat hij destijds in Pekalongan had laten batikken. Het doek is in

VAFAMIL - VAKANTIE FACILITEITEN MILITAIREN

VAFAMIL REIZEN 2006



reisbureau@vafamil.nl

STICHTING
VAFAMIL

TEL: 070 - 316.93.95

Postbus 90701
2509 LS Den Haag

Bezoekadres:
Van Alkemadeaan 357



Telefoon : 070 - 316 93 95
Fax : 070 - 385 93 32
E-mail : reisbureau@vafamil.nl
Internet : www.vafamil.nl

VAFAMIL REIZEN 2006

U BOEKT TOCH OOK GRAAG UW VAKANTIE MET KORTING?

WIST U DAT :

.....U bij de VAFAMIL nagenoeg alle reizen kunt boeken van alle touroperators (OAD, KUONI, HOTELPLAN, SUDTOURS, EVENEMENTS REIZEN, VRIJ UIT, NECKERMANN, ARKE, TRAVEL TREND, P&O FERRIES, RP HOLIDAYS, HOLLAND INTERNATIONAL, HOLIDAY CARS etc..)

..... U bij VAFAMIL **KORTING** krijgt voor het boeken van uw vakanties (en autohuur etc...)

..... VAFAMIL de reizen verzorgt voor Veteranen, huidige en ex-medewerkers van Defensie (ook burgerpersoneel) en donateurs

..... VAFAMIL beschikt over eigen campings en jachthavens binnen Nederland

..... U, behalve de reizen uit de VAFAMIL reisbrochure, uit nagenoeg alle reguliere reisgidsen reizen bij VAFAMIL kunt boeken (met korting!)

..... het reisbureau voor u klaar staat van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur

VOOR RESERVEREN EN INFORMATIE:

VAFAMIL

Tel: 070 - 316.93.95 // Fax: 070 - 385.93.32 // E-mail: reisbureau@vafamil.nl