

22e jaargang • nummer 111 • april 2007

SOBAT



W O M I



Genieten is van alle tijden, in het land van de 1000 bergen

*** HET SCHLOSSHOTEL ***

Nederlands vakantiehôtel in Hoogsauerland - Duitsland, op 220 km van de NL-se grens

www.schlosshotel.nl

www.defensiehotel.nl



DE VAKANTIE ZONDER BEURS 2007

Vijfdaagse Alles Inclusief Hoogsauerland Vakantie

(4 overnachtingen op basis van half-pensioen)

INBEGREPEN:

- * **GRATIS CONSUMPTIES** tijdens uw verblijf, dagelijks van 17.00 tot 24.00 uur (koffie - thee - frisdranken - vruchtensappen - bieren - jenever - wijnen)
- * 4 maal een uitgebreid ontbijtbuffet / 4 maal culinair driegangendiner
- * avondwandeling met koffie en een pikketanussie
- * keuze uit 4 prachtige autoroute's incl. lunchpakket
- * Bovendien een leuke GRATIS verrassingstocht per luxe touringcar
LAAT U VERRASSEN!!!

Bij deze **UNIEKE** alles inclusief vakantie is er overdag veel te ondernemen en te zien. Maar ook voor 's avonds is er genoeg entertainment in onze bar/lounge of terras. Voor de liefhebbers is er een leuke avondwandeling, een biljarttoernooi en een spannende "Las Vegas" avond waarbij **NIETS** te verliezen valt, alleen te winnen.

Voor dit unieke arrangement gelden de volgende aankomstdata:

MEI

Donderdag 3 mei
Maandag 7 mei
Vrijdag 11 mei
Dinsdag 15 mei
Zaterdag 19 mei
Woensdag 23 mei
Zondag 27 mei
Donderdag 31 mei

JUNI

Maandag 4 juni
Vrijdag 8 juni
Dinsdag 12 juni
Zaterdag 16 juni
Woensdag 20 juni
Zondag 24 juni
Donderdag 28 juni

JULI

Maandag 2 juli
Vrijdag 6 juli
Dinsdag 10 juli
Zaterdag 14 juli
Woensdag 18 juli
Zondag 22 juli
Donderdag 26 juli
Maandag 30 juli



Dit jaar bieden wij u ook de mogelijkheid de Vakantie Zonder Beurs als 9-DAAGS ARRANGEMENT te boeken voor slechts

€ 399,90

(Dit bedrag)

*** NIEUW

NIEUW

NIEUW ***

Met gepaste trots presenteren wij onze **NIEUWE BROCHURE 2007**.
Vraag hem nu aan !!!

Reserveren doet u rechtstreeks. U wordt in het Nederlands te woord gestaan

SCHLOSSHOTEL: 0049-2961.97940 // WWW.SCHLOSSHOTEL.NL

Wij verheugen ons op uw bezoek; Fam. Swartjes & team



**MEER DAN 125 FAUTEUILS
BEZOEK ÉÉN VAN ONZE SHOWROOMS!**

NU TOT € 250 RETOUR!

'Moeite met opstaan? Ik niet!'



Ontdek nu het geheim van comfortabel zitten en moeiteloos opstaan. Kies voor de fauteuils van Prominent. Ze geven uw lichaam op de juiste plaats de perfecte steun. Een druk op de knop en de fauteuil helpt u bij het opstaan! Uw knieën, gewrichten en rug worden hiermee ontlast. De meeste keuzes, de beste modellen, de mooiste designs en de laagste prijzen: ze bewijzen dat Prominent dé fauteuilspecialist is. Groot geworden dankzij talloze tevreden klanten uit heel Nederland die kiezen voor gemak en service. Tel maar op: grote showrooms, gratis haal- & brengservice, vrijblijvende demonstratie thuis, ergonomische adviezen, maatwerk, aantrekkelijke financiering en een eigen servicedienst. Ongetwijfeld hebt u altijd met plezier op uw oude stoel gezeten. Toch is het verstandig dat u op tijd kiest voor 'n nieuwe fauteuil met optimaal zitcomfort om zo klachten als rugpijn, nekpijn, stijve ledematen of tintelende lichaamsdelen te voorkomen. Over uw huidige stoel hoeft u zich geen zorgen te maken: die levert nog tot € 250,-* inruilkorting op. Bel 0341 - 26 06 76 of surf naar www.prominent.nu voor een gratis brochure of een vrijblijvende demonstratie bij u thuis. Komt u naar een van onze showrooms, dan krijgt u persoonlijk advies van onze adviseurs. Welkom!

**NU TOT € 250 RETOUR
VOOR UW OUDE STOEL!**

Het is verstandig dat u tijdig kiest voor 'n nieuwe fauteuil met optimaal zitcomfort. Zo voorkomt u klachten als rugpijn, nekpijn, stijve ledematen of tintelende lichaamsdelen. Bovendien levert uw huidige stoel nog tot € 250,-* inruilkorting op.



nu tijdelijk tot
€ 250,-*
inruilkorting op

ACTIE FAUTEUILS

**RELAXFAUTEUIL
MILANO**

De Milano is een stijlvolle ontspanningsstoel. Geniet om de afspanning heerlijk in 'n heerlijk waterbad.



Van € 1290,- nu voor **€ 690,-**

**RELAXFAUTEUIL
STOCKHOLM**

Digitaal fauteuil met regelbare ledematen en waterbad. Verrijgbaar in 3 kleuren.



Van € 1090,- nu voor **€ 990,-**

**RELAXFAUTEUIL
CUPIDO**

Van welke kant u 'n reuk bekijkt, de Cupido is een origineel ontwerp. Zo dik & lekker lekker.



Van € 890,- nu voor **€ 495,-**

0341-26 06 76

* Niet geldig bij aankoop van een ander product (behalve bij aankoop van de nieuwste modellen). Niet geldig op andere acties.

Meeste keus in sta-op fauteuils, 35 modellen



Heeft u moeite met opstaan? Kies dan voor een sta-op fauteuil. Deze geeft uw lichaam overal de gewenste steun. Een druk op de knop en de fauteuil helpt u bij het opstaan! Zo worden uw knieën, gewrichten en rug ontlast.

Grootste collectie relaxfauteuils, 42 modellen



Vermoeide benen of gewoon lekker ontspannen? Maak het zelf gemakkelijk. Uw lichaam komt namelijk al een beetje rust als uw fauteuil precies de juiste steun biedt. Ervaar de vele voordelen en kies voor een comfortabele relaxfauteuil!

Ergonomische fauteuils, 18 modellen, Deere® merk



Heeft u last van uw rug? Ontdek dan nu het geheim van ergonomisch zitten. Uw knieën, rug en nek krijgen de juiste steun. Zo voorkomt of verlicht u rugklachten. Ontworpert u in fysio- en ergotherapeut!

GRATIS BROCHURE?

Ja, stuur mij de gratis uitgebreide zitcomfort brochure.

Naam Dir Mevr

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Zender postzegel opsturen naar: Prominent, Arnie, nr. 205, 8016 RD Norgwiel

VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE!



Umeike service

Van de fauteuils van Prominent heeft u elke dag plezier. Daarom is reizen zo prettig als de fauteuil bij u thuis uit te proberen. Zo ziet u direct of het past!

Bel voor een afspraak 0341-26 06 76

**SHOWROOMS IN NEDERLAND 0341-26 06 76
geopend van di t/m za, van 10.00-19.00 u.**

- Roden Wierstraat 8
- Purmerend (NEMO)
- Nunspeet, Looze 14 - (Dit op maandag gesloten)
- Amstelveen (Nieuwweg 13)
- Veendam (Gemeentehuis tegenover)
- Waddinxveen (Arenaveldweg 14)
- Ridderkerk (Hoenderweg 6)
- Breda (De Vliet 8)
- Heerlen (De de Cramer 2)



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-voetballers, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen verleggen worden.
Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Worster L. Noordzij
P. de Hoogstraat 8
6181 BH Bako
Tel. 046-4369607
E-mail: l.noordzij@hotmail.com

Vice-voorzitter/
Secretaris K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
Fax: 0180-623580
E-mail:
k.orsel2@kpnplanet.nl

1e Penningmeester A. Kujendijk
Woordijk 475
2995 BC Barendrecht
Tel. 0180-610425
E-mail: a.m.kujendijk@grc.net
Banknummer: 1804.20.142
4585.91.300
Rekeningnummer: 4226298
i.v.a. "VOMI-Nederland" Barendrecht

2e penningmeester
V.v. Soc. Coen W.H.J. Palm
Stellingeweg 104
8475 EJ Heteren
Tel. 0561-688772
Mobiel: 06-15100579
Fax: 0561-688349
E-mail: w.palm@usa.net

Vice-vz./Budgethouder Th.H.A. Rump
Albrosstraat 14
3352 EG Leidenorp
Tel. 071-8416936
E-mail: Theorump@cs.com

Functionaris P.B.W. A.M. Mol
De Wezenboom II
8352 JT Steensijk
Tel. 0521-512099
E-mail: a.m.mol@wanadoo.nl

Ere leden
Leden van Verdienste G. Determan; V.C. Beldé; G. de Jong;
G. Strijker; R. Gilt; F.J.F. Smoorenburg;
L. van Eijk; T.J. Gastra; M.M. Bakker;
H. Vis; A.M. Vis - v.d. Bloem

Redactiecommissie

Voorzitster/hoofdredacteur
advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)
Hoofdredacteur/corrector A.M. Mol (zie onder bestuur)
Soc./Ass. Hoofdred./
corrector K. Gilt
Bakoo 90
9450 TD Bakoo
Tel./fax: 0592-241361
e-mail: r.gilt@kpnplanet.nl
Lid/redacteur/corrector Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)

Voorplaat Het Nieuw Ereveld Gredabeerg

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideale, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend enen en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aansprekende doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd
Leden Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd
Des. M.A. Broecker, Kolonel der Koninklijke Marechaussee
W.G.M. Brons, Kolonel der Grenadiers
C.R. Hilderink, Generaal-majoor RLU bd
J.H. de Meyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd

Ledenadministratie

O.M. Nettekoven-Determan
Amstelpad 17
3181 EA Rozenburg
e-mail: vomicle@gmail.com

Correspondentie:

1. Opzeggingsverzoeken, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging, waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSMEDELIJNEN".

2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behouden niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Druck: Koninklijke De Swart, Den Haag



Website VOMI-NL:
www.vomi-nederland.nl

Sluitingsdatum
inzenden kopij:

Nr. 112 04-05-2007

SOBAT

Nieuws van de Bestuurstafel



Inhoud

Van de bestuurstafel	
Van de voorzitter	4
De Bewogen Jaren 1939 – 1950	
Herdenking Grenadiers en Jagers	5
Naar Indië voor Orde en Vrede (deel 3)	6
Uruzgan	10
20 jarig bestaan	12
Zijn achtende boek	16
Verenigingsnieuws	19
in Memoriam	25

Van de Voorzitter

Maart en april staan voor mij vooral in het teken van de toekomst van onze vereniging. Ik heb in de afgelopen weken vruchtbare gesprekken gehad met de voorzitters van de FIM en de Bond van Wapenbroeders om vast te kunnen stellen waar mogelijkheden tot samenwerking liggen. De Raad van Advies is inmiddels gereed met zijn rapport over de toekomst van de VOMI. In het voorzittersoverleg op 20 maart en in de algemene ledenvergadering van 25 april zullen we daarover met de besturen van de lidverenigingen discussiëren, de richting vaststellen en onze verdere activiteiten daarop richten.

Naast deze organisatorische aspecten was er nog genoeg tijd om bijzondere leden te ontmoeten. Zo heb ik op 1 maart j.l. mevrouw Vis-v. d. Bloem in Dalen (Dr) de speld van verdienste mogen uitreken. En op 3 maart j.l. ben ik in Hansweert (Zld) op verjaardagsvisite geweest bij ons oudste lid, de heer Van Eijkeren. Hij is maar liefst 104 jaar geworden en nog topfit. Geweldig!

De komende periode ga ik verder met het kennismaken met de besturen van onze lidverenigingen. Het is alles bij elkaar best druk, maar het is leuk en dankbaar werk. Ik wens alle lezers toe dat zij de tijd net zo aangenaam doorkomen als ik.

L. Noordzij

- Het symposium georganiseerd door VOMI-NL op 25 januari j.l. in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek is, mede gelet op de vele reacties die het bestuur heeft ontvangen, een groot succes geweest.
- De Bijzondere Algemene Ledenvergadering in de ochtenduren van 25 januari waarin voorlichting op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Pensioenen centraal stond, heeft aan de verwachtingen voldaan van het bestuur van VOMI-NL. Gelet op de reacties van diverse bestuursleden van de lidverenigingen is er behoefte om informatie over maatschappelijke thema's ook regionaal aan de leden te verschaffen. De ACOM is bereid ons daarin te ondersteunen.
- Teleurstellend is dat het secretarissenoverleg op 22 februari j.l. geen doorgang kon vinden wegens gebrek aan belangstelling.
- De commissie "Toekomst VOMI" o.l.v. voorzitter C. Hilderink is gereed met haar bevindingen en heeft het rapport met haar conclusies en aanbevelingen aangeboden aan het bestuur van VOMI-NL.

Barendrecht. Na aanmelding ontvangt u de agenda.

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering VOMI-Nederland

Regelmatig bereiken het bestuur vragen van individuele leden van de aangesloten verenigingen om een uitnodiging te ontvangen voor deze vergadering. Het bestuur van VOMI-NL is blij met deze belangstelling, echter bij de tot standkoming van de Statuten is hier geen rekening meegehouden. VOMI-Nederland een overkoepelende organisatie waar lidverenigingen bij zijn aangesloten. Dat betekent dat de lidverenigingen lid zijn van VOMI-Nederland en de besturen van de aangesloten lidverenigingen hun leden vertegenwoordigen tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van VOMI-NL.

Nieuws vanuit het VP

Onderzocht wordt of het KPU-bedrijf het veteranentenue kan verwerven, opslaan, verkopen en distribueren. Het betreft grijze broek, wit overhemd, blauwe blazer en zwarte schoenen. Centraal verwerven biedt vele voordelen:

Goedkoper, eenheid van tenue, via Internet eenvoudig te bestellen, aflevering thuis. Zodra hierover meer bekend is, wordt u nader geïnformeerd.

Veteranendag 2007 van de Koninklijke Landmacht (KL) is op 3 juni. Dat is helaas op een zondag. De KL heeft besloten voor 2007 niets meer te wijzigen, maar in de toekomst geen activiteiten meer te zullen ontplooiën op een zondag.

K.J. Orsel
Secretaris



VOMI-FLEVOLAND

Op 30 juni a.s. zal een vergadering worden gehouden voor alle leden van VOMI-FLEVOLAND. Deze vergadering zal in het teken staan van de toekomst van de vereniging t.w. opheffen of onderbrengen bij een andere vereniging. Tijdens deze vergadering zal dan ook aan de orde komen een statutenwijziging. Het is dan ook noodzakelijk dat u allen aanwezig bent.

De vergadering zal worden gehouden in KOLKZICHT – Almere stad – Klokkenuiderstr 37. Aanvang 11.00 uur einde plm. 14.30 uur. Tijdens deze vergadering zal u een rijstmaaltijd worden aangeboden. Eigen bijdrage € 5,-. Opgave z.s.m. bij het secretariaat van VOMI-Nederland, Van Nobokenhaven 63, 2993 HH

De Bewogen Jaren 1939 – 1950

Een roerige periode in beeld in een rustiek Kempisch dorp

Hooge Mierde is een landelijk dorp in de Brabantse Kempen waar men heerlijk kan fietsen en wandelen in de prachtige natuur en door de uitgestrekte bossen van landgoed De Utrecht. Een dorp waar men letterlijk de Kempische gastvrijheid kan proeven op een sfeervol terras aan het rustieke dorpsplein. Vlakbij de robuuste middeleeuwse toren, een pronkstuk van de bekende Kempische gotiek met de kerk uit 1920 en de statige pastorie die in de negentiende eeuw door de dorpsbewoners eigenhandig werd gebouwd. Deze gebouwen, toren, kerk en pastorie, zijn geklasseerde rijksmonumenten. Het zijn karakteristieke beeldbepalers voor veel Kempische dorpen.

Toch was het niet altijd zo rustig in dit deel van de Kempen. In mei 1940 werd in Hooge Mierde kort maar hevig slag geleverd tussen Franse en Duitse troepen. Tijdens de daarop volgende Duitse bezetting vormde de regio, met zijn uitgestrekte bossen en geïsoleerde boerderijen, een belangrijke schakel in de ontsnapingslijnen van piloten en joodse mensen. In september 1944 vond in het buurdorp Reusel een grote veldslag plaats tussen Engelse en Duitse troepen waarbij het dorp in puin werd geschoten en veel dorpsbewoners in paniek naar Hooge Mierde vluchtten. Kort daarna werden Hooge Mierde en Lage Mierde overspoeld door evacués uit de regio Nijmegen (Groesbeek, Beek-Imbergen en Berg en Dal) die er eveneens een goed heenkomen zochten tegen het oorlogsgeweld. Toen de rust goed en wel was weergekeerd, werden 38

jonge mannen uit Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulselt opgeroepen om uitgezonden te worden naar het verre Nederlands-Indië. In de jaren vijftig bevolkte een aantal families van Molukse K.N.I.L.-militairen het "kamp Lage Mierde." Dit barakkenkamp, dat in de crisisjaren werd gebouwd voor huisvesting van werkloze arbeiders uit het westen van het land die ingezet werden bij de ontginning van de regio, was tijdens en kort na de oorlog tevens gebruikt door Duitse troepen en de Nederlandse Arbeidsdienst. Bovendien werden er na de oorlog gerepatrieerde N.S.B.-ers korte tijd geïnterneerd. De laatste barak van dit kamp kon nog juist op tijd van de slopershamer worden gered en staat nu als "Molukse barak" te pronken in het Openlucht Museum Arnhem

Vlakbij de monumentale kerk en pastorie van Hooge Mierde bevindt zich een museum dat de roerige periode 1939-1950 in de Brabantse Kempen treffend in beeld brengt. De uitgebreide collectie omvat uniformen en persoonlijke uitrustingen van Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse en Engelse soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de regio actief waren. Maar ook van de Nederlandse militairen die in de jaren veertig naar Nederlands-Indië werden uitgezonden. Distributie, verduistering, surrogaatproducten en graanmolentje, collaboratie, verzet en illegaliteit: van al deze onderwerpen zijn tastbare herinneringen en veel fotomateriaal in het museum te bezichtigen. Ook de verschrikkingen van de concentratiekampen in

Europa tijdens de Duitse bezetting en in Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting vormt een onderdeel van de museumcollectie die daarmee boven het regionale karakter uitstijgt. In een aparte ruimte wordt een aantal keren per jaar een thematentoonstelling ingericht over een uitgewerkt onderwerp uit de bewogen jaren 1939-1950.

Het museum beschikt over een uitgebreid documentatiecentrum (boeken, tijdschriften, dagboeken en andere egodocumenten) dat door middel van een computer met internetaansluiting te raadplegen is voor persoonlijk historisch onderzoek. Terwijl de ouders en grootouders rustig de collectie bekijken, houden de kinderen zich bezig met een fotozoektocht door het museum. Daardoor nemen zij spelenderwijs kennis van de ervaringen van hun opa en oma tijdens de oorlogsjaren en van de verschrikkingen en absurditeit van de oorlog in het algemeen. Ook zijn er fiets- en wandelroutes die langs monumenten en (militair)historische bezienswaardigheden in de regio Hooge Mierde voeren. Een arrangement met een lunch in café-zaal De Bijenkorf gecombineerd met een gratis bezoek aan het museum is eveneens mogelijk.

Museum "De bewogen Jaren 1939-1950" is dagelijks geopend van 13.00 - 17.00 uur. Groepen op afspraak (met gids).
Tel. 013-5093133
(b.g.g. 013-5091776).
Bekijk alvast de website:
www.museumdebewogenjaren.nl

Herdenking Grenadiers en Jagers

De traditionele herdenking van Garde Grenadiers en Jagers die zijn omgekomen als gevolg van inzet tijdens militaire operaties vindt dit jaar plaats op zondag 6 mei, bij het monument aan de Johan de Wittlaan te 's-Gravenhage.

De plechtigheid begint om 13.00 uur (ontvangst vanaf 12.00 uur). Medewerking wordt o.m. verleend door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers, het mannenkoor 'De Vereenigde Zangers' en Mevrouw Anita Poolman, die enkele gedichten zal voordragen. Verder zal de vaandelwacht alsmede

een detachement van het 11e Infanteriebataljon Aaslt Garde Grenadiers en Jagers de herdenking ondersteunen.

Er is gelegenheid tot het leggen van bloemen en na afloop van de plechtigheid tot een samenzijn in de aula van het tegenover het monument gelegen 'Sorghvliet' gymnasium. De Garde Grenadiers en Jagers hebben een bijzondere band met de stad Den Haag. Zij dienden er lange tijd "onder het oog des Konings" en stredden bij het begin van de tweede wereldoorlog eervol bij Ypenburg en Ockenburg.

Heden ten dage voeren zij met succes taken uit, onder andere in Uruzgan, Afganistan.

De Stichting tot handhaving traditie Grenadiers en Jagers roept nabestaanden, belangstellenden en (oud-) Grenadiers en -Jagers op tot het bijwonen van deze plechtigheid. Degenen die jaarlijks persoonlijk informatie over de herdenking wensen te ontvangen, wordt verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat van de werkgroep dodenherdenking, p/a De Amer 1, 5152 RV Drunen.

SOBAT

Naar Indië voor Orde en Vrede (deel 3)

RENVILLEOVEREENKOMST

In januari 1948 werd er hoopvol een "wapenstilstand" gesloten, welke ondertekend werd op neutraal terrein, te weten op het Amerikaanse schip USS Renville". De Nederlandse troepen hielden zich nauwgezet aan de uitkomst.

Zo niet de Republikeinen (c.q. de groepen extremisten die zij niet in de hand hadden). Een tweede actie was onontkoombaar als gevolg van de ongeregeldeheden, alsmede om het bevrijden van gevangen gehouden Europeanen mogelijk te maken. Die "Tweede Politieke Actie" vond plaats van 19 december 1948 tot 5 januari 1949 en werd o.a. ondernomen om de Republikeinse leiders tot samenwerking te dwingen zoals in de "Overeenkomst van Linggadjati" (25 maart 1947) was vastgelegd. Het ging erom te komen tot een federale basisvorming van Staten onder behoud van staatkundige banden met Nederland. De bestandsschendingen verminderden niet! Zo kon het niet door gaan!

Bij verrassing werd het hoofdkwartier te Yogyakarta door een soort van "luchtmobiele brigade" aangevallen. De tegenstand van de TNI was, anders dan werd verwacht, gering.



USS Renville

Het behoorde overigens tot de tactiek van TNI-ers om zich bij onheil van hun uniform te ontdoen en een "pendek" (kort broekje) aan te trekken om zich vervolgens onherkenbaar onder de bevolking te mengen. De actie te Yogya was bedoeld om de Indonesische leiders, met aan het

hoofd Soekarno, gevangen te nemen en hen vervolgens te isoleren.

Opmerkelijk zijn de beelden van de legerdokumentatie-dienst die tonen hoe Soekarno, bij zijn arrestatie, breed lachend en vrolijk koutend, als jongens onder elkaar met de officier die belast was met zijn begeleiding, in een Jeep plaatsnam. Hier leek geen sprake te zijn van onenigheid! Hij werd, samen met Hatta en Sjahrir, keurig vervoerd naar een mooie buitenplaats in het Noorden van Sumatra in de omgeving van Prapat. Zij werden daar, weliswaar onder bewaking van Nederlandse militairen, van alle gemakken voorzien, comfortabel ondergebracht. En opnieuw was Soekarno verbannen! Onder druk van de UN, voornamelijk aangestuurd door Australië, moesten hij en zijn companen echter korte tijd later teruggebracht worden naar hun hoofdkwartier in Yogyakarta. Dit werd door de Republikeinse leiders als een grote overwinning gezien. Frustratie bij de Nederlandse troepen!

ONZE EIGEN DOCUMENTATIE

Het is hier niet de bedoeling de ontwikkelingen van dag tot dag weer te geven.

Van de geschiedenis is al zoveel vastgelegd. Veelal op wetenschappelijke basis. Ook op persoonlijke titel. In beide vormen van geschiedschrijven werden stellingen gevonden die twijfel deden rijzen. De Indië-militair kent zijn eigen belevenissen. En die zijn dan wellicht gekleurd door eigen interpretatie, zoals dat ook hier het geval zal zijn.

We hebben nu onze tijdschriften o.a. Checkpoint en Sobat. Hierin worden ervaringen gevonden die vaak nauwgezet zijn beschreven. M.b.v. een speciale rubriek kan men ook uit het oog verloren sobats proberen op te sporen.

Een prachtige serie boeken, inmiddels al 16 deeltjes, zijn in de loop der jaren geschreven door Ant. P. de Graaff. (uitgeverij Van Wijnen-Franeker). Als Sobat weet hij ons te boeien met zijn verhalen. Hij heeft daarbij o.a. gebruik gemaakt van eigen ervaringen, alsmede dagboeken en brieven van sobats, of hun echtgenoten, waarin zij soms het leven van alledag belichten. Het ware te wensen dat zij, die zich een oordeel willen vormen, enkele van deze boekjes zouden lezen. Dat geldt in niet mindere mate voor bewindsli-

den en parlementariërs die er eerder blijk van gaven niet zo goed op de hoogte te zijn van de gebeurtenissen van TOEN, maar voor zover ze die wel denken te kennen, deze in hun EIGEN tijdsbeeld en tegen de mores en wetenschap van HEDEN beoordeelen.

UNITED NATIONS

De pressie van de zijde van de UN op de Nederlandse Regering om de Republiek Indonesia te erkennen en de militairen terug te trekken nam toe. En dat vooral van Amerikaanse en Australische zijde.

Onder ons bevonden zich ook UN-waarnemers die, opmerkelijk genoeg, zeer mild waren in hun oordeel over het optreden van de Nederlandse troepen. Zij staken hun verwondering ook niet onder stoelen of banken toen zij de beperkte middelen zagen die ons ten dienste stonden. Geen Amerikaanse soldaat die dat zou accepteren. En de beloning!

Intussen zag de UN-vergadering het conflict toch als ingegeven door een herkolonisatie-wens van Nederlandse zijde.

Wellicht dat juist bij de volkeren van de USA en van Australië de gedachten uitgingen naar hun voorouders die immers indertijd de Indianen resp. de Aboriginals hadden verdreven om voor zichzelf grondgebied te verwerven?

In de USA bestonden er NB tot ver in de jaren van 1950 zelfs nog geen gelijke rechten voor blank en zwart. Van landen met eigen koloniën zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en Portugal werd terecht weinig vernomen.

De Nederlandse regering heeft zich tenslotte toch moeten schikken naar de wil van de UN.

Er werd nog een Ronde Tafel Conferentie over gehouden te Den Haag. Ondanks de afspraken kwam het niet tot

"De Verenigde Staten van Indonesië", maar tot de "Republiek Indonesia" gedictieerd vanuit Jakarta. In Jakarta



Conferentie op de Renville

zou men wel weten wat goed was voor het grote eilandrijk! Het Javaans gevoel van meerderwaardigheid deed zich gelden

SOEVEREINITEITSOVERDRACHT

Soevereiniteit werd officieel bereikt op 27 december 1949 en bekrachtigd door de Nederlandse Regering waarvan de acte werd ondertekend door Koningin Juliana in het Koninklijk Paleis te Amsterdam. Tegelijkertijd vond ondertekening plaats in het Paleis Koningsplein te Batavia door vertegenwoordigers van de Republiek Indonesia. Dat kan toch geen waardeeloos stuk zijn geweest? Of achteraf toch wel?

Zoals in augustus 2005 gesteld door de minister van Buitenlandse Zaken, Dhr. B. Bot, wordt nu door Nederland erkend dat de Republiek Indonesia op 17 augustus 1945 ontstond. Voor mij blijft de officiële datum 27 december 1949 gelden.

Op die dag werd de Nederlandse driekleur, bij onze verblijven, voor het laatst in Nederlands-Indië gestreken.

Dat werd niet plechtig gedaan. Er bestond geen dagorder voor. Niettemin herinner ik mij een bijna emotioneel beroep, op ons gedaan door de soldaat/hulpsmeester van de verblijven, om bij dat moment tegenwoordig te zijn! Deze eenvoudige zeer koningsgezinde man hebben we, jammer genoeg, in de steek gelaten. Het kon ons niets meer schelen! Dat was het!

De driekleur werd door een eenzaam man gestreken! (anno 2005 blijkt hij het gelukkig zelf te zijn vergeten). Miskent hier dhr. B. Bot de toenmalige regering o.l.v. minister-president Willem Drees niet? Het Nederlandse parlement steunde de politieke beslissingen. Waren de leden daarvan oorlogszuchtig? Of hebben zij gehandeld naar toenmalig geldend algemeen inzicht, gebaseerd op bevind van zaken en gezond verstand?

SPIJTBETUIGING?

Wanneer er redelijk overleg op gang was gekomen, zoals de Nederlandse Regering dat voor ogen had, dan zou alles zonder moeilijkheden zijn opgelost.

Er wordt wel over spijtbetuging gesproken. Dat heeft nu nog weinig zin. Indonesië zit daar echt niet op te wachten.

De toen uitgezonden militairen verwachten ook geen spijtbetuging namens de toenmalige Republikeinse leiders.

't Zou kunnen! Wanneer die namelijk

destijds hadden meegewerkt dan was er geen gewapend conflict nodig geweest.

De jongens die toen onder de wapenen werden geroepen waren ook liever veilig bij moeders pappot gebleven! Zij hadden veel liever -twintig jaar oud- hun studie afgemaakt. Hadden aan het opbouwen van hun carrière kunnen werken.

Hun vrienden en vriendinnen niet in de steek hoeven laten. En dat eens te meer omdat zij zojuist de afschuwelijke Duitse bezetting achter zich hadden gelaten. Zij hadden kunnen meewerken aan de wederopbouw van het gehavende Nederland. Zij hadden dat conflict niet gezocht maar werden drie jaar lang geblokkeerd.

ERVARINGSDESKUNDIGHEID

De vraag luidt nog steeds: "had de toenmalige Nederlandse Regering wél anders kunnen handelen?"

Onze minister van buitenlandse zaken dhr. B. Bot, laat in 2005 officieel blijken dat het anders had gekund.

Hij miskent daarmee zijn voormalige collega's. En..... wordt opgevoerd als deskundige en als kenner van Indonesië.

De Heer B. Bot is inderdaad te Semarang! geboren. Daarbij valt op te merken dat hij als kleuter van 3 jaar in het Jappenkamp terecht kwam (gezien zijn leeftijd ongetwijfeld bij zijn moeder in het vrouwenkamp) en dat hij op zesjarige leeftijd het kamp weer kon verlaten en waarschijnlijk niet lang daarna naar Nederland is afgereisd.

Ik benijd hem zijn eerste levensjaren niet, maar dat bestempelt iemand-60 jaar later- toch niet tot ervaringsdeskundige?

REPATRIËRING

Het past in dit verband niet om in te gaan op de gevolgen die de soevereiniteitsoverdracht had voor de in Indonesië aanwezige Nederlandse burgers die daar geboren en getogen waren; die gevolgen waren groot! Veel begrip hebben zij niet ondervonden toen zij naar Nederland kwamen maar zij konden zichzelf redden.

Oh, kassean het is voorbij! Hoe treffend heeft Willem Wilmsink het verwoordt in een lied, ongetwijfeld van informatie voorzien door Wieteke van Dort. Met de onvolprezen muziek van de hand van Harry Bannink kon zij een prachtig lied met grote betekenis ten gehore brengen: "Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij!" Van de Nederlands-Indonesische Unie zoals die voor ogen stond bij de

"Overeenkomst van Linggadjati" is niets terecht gekomen. 'Ah Joh, 't is toch tempo-doeloe ja!"

KNIL-militairen, geboren in Indië, die wilden blijven en zich goed konden vinden in een vrij Indonesië, meenden een plaats te kunnen vinden bij de Indonesische strijdkrachten. Zij kwamen bedrogen uit.

En de Nederland zo getrouwe KNIL-militairen van Molukse afkomst werden weggehouden van hun "eigen Molukken".

Daarbuiten zouden zij niet kunnen aarden. Zij kozen voor een vrije vestiging in Nederland.

In Nederland aangekomen werden zij uit militaire dienst ontslagen! Adoc! Dát was hen niet verteld bij het inschepen!

Wat de uitgezonden Landmacht, Luchtmacht en Marine betreft, zag de Nederlandse regering zich gesteld voor de opgave om die 120.000 Nederlandse militairen terug te brengen naar Nederland. Zij hadden in Indonesië geen functie meer.

Het militair materieel werd min of meer volgens protocol aan de vertegenwoordigers van het Indonesische leger TNI overgedragen. Dat hoefde dus niet mee teruggenomen te worden.....! Het was al tweedehands Brits/Canadees materieel.

Militairen uit de gehele archipel moesten nu eerst in groepen, m.b.v. KPM-schepen, worden overgebracht naar Tandjong Priok, de haven van Batavia. Zij werden opeenvolgend



Linggadjati

ondergebracht in een kaserné in de Berenlaan.

Daar vond een vorm van "voórmobilisatie" plaats, waarna ongeduldig gewacht werd op indeling op een van de gecharterde schepen voor de vier weken durende zeereis naar Nederland.

Dit proces nam maanden in beslag. Er lagen immers geen honderden daartoe geëquiperde schepen te wachten.

Er werden ook veel schepen gecharterd. Wat moet dát allemaal een geld hebben gekost!

De repatriëring van de militairen vergde veel organisatietalent. En dat betrof niet alleen het organiseren van voldoende geschikte schepen. De opvang in Nederland, waarvan zij intussen



OPEN DAGEN voor aspirant-bewoners op Bronbeek

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum (KTOMM) Bronbeek te Arnhem organiseert voor gepensioneerde, vrijwillig gediend hebbende militairen van alle krijgsmachtdelen (m/v) die opgenomen willen worden in het militair verzorgingshuis Bronbeek Open Dagen op maandag 12 maart, 4 juni, 3 september en 10 december 2007.

Tijdens deze Open Dagen maakt u tussen 10.30 uur en 15.00 uur kennis met de leiding van Bronbeek en met andere bewoners en krijgt u, inclusief rondleiding en lunch, een compleet beeld van het leven op het Landgoed Bronbeek. Ook wordt u uitgebreid geïnformeerd over de (in vergelijking tot andere verzorgingshuizen) gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.

U komt in aanmerking voor opname in het militair verzorgingshuis Bronbeek, indien u:

- 65 jaar of ouder bent, alleenstaand en nog in staat bent om de algemene dagelijkse handelingen zoals wassen/douchen en aankleden zelf uit te voeren;
- beschikt over minimaal 15 pensioenjaren als militair (tropenjaren tellen dubbel) en niet behoort tot de categorie officieren;

- onder oorlogsomstandigheden of anderszins, naar het oordeel van de Minister van Defensie daarmee vergelijkbare omstandigheden heeft gediend, in krijgsgevangenschap heeft verkeerdt of heeft deelgenomen aan het verzet, dan wel buiten Nederland heeft gediend bij een eenheid die door de Nederlandse regering is uitgezonden of ter beschikking is gesteld van de Verenigde Naties of van andere internationale organisaties.

Aanmelding voor deelname aan de Open Dagen kan:

- telefonisch: 026-3763518, 026-3763515 (b.g.g. 026-3763555) of
- schriftelijk: Adres: KTOMM Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Los daarvan kunt u te allen tijde de informatie map voor aspirant-bewoners inclusief aanmeldingsformulieren schriftelijk aanvragen.

Ik hoop u spoedig op Bronbeek te mogen verwelkomen.

Commandant Koninklijk Tehuis voor
Oud-Militairen en Museum Bronbeek
w.g.
J.C.L. Bolderman
Kolonel der Huzaren

HUISLIFTEN TRAPLIFTEN

Haal luxe en comfort naar uw eigen huis!

Verhuizen? ...dat nooit! Maar ja, die trap.



Vijf redenen om te kiezen voor een huislift van ThyssenKrupp?

- ! waardevermeerdering
- ! wannahave
- ! design
- ! maatwerk
- ! veelzijdig



Waarom ThyssenKrupp?

- ! unieke levering
- ! plaatsing van spijde
- ! uw trap leuning blijft zitten
- ! meerdere etages met één traplift
- ! de grootte van de wereld
- ! uitstekende service



Bel 0800-022 88 82. Wij hebben de oplossing!

Bel 0800-022 88 82. Wij hebben de oplossing!

Graag ontvang ik informatie over uw huislift.

Naam: dhr./mevr.
Adres:
PC + Plaats:
Telefoon:

07-202004

ThyssenKrupp



ThyssenKrupp Monoliften
Antwoordnummer 170 - 2920 VB Krimpen ad IJssel - info@huislift.nl

Graag ontvang ik informatie over uw traplift.

Naam: dhr./mevr.
Adres:
PC + Plaats:
Telefoon:

07-202004

ThyssenKrupp



ThyssenKrupp Monoliften
Antwoordnummer 170 - 2920 VB Krimpen ad IJssel - info@traplift.nl

toch wel vervreemd waren, moest met zorg geschieden. Daar is over nagedacht. Dat er enkele zaken over het hoofd werden gezien zou veel later pas blijken.

Máár... er was wel een Nationale Demobilisatie Raad in het leven geroepen waarvan Prins Bernhard deel uitmaakte.

Hij leverde het bewijs dat hij achter de Indië-veteraan stond en bleef dat ook later doen.

DE ZEEREIS, TIJD OM NA TE DENKEN

Geen mooier geluid dan de stoomfluit van een troepen transportschip dat je thuis brengt. Drie keer blazen met zo'n diep sonore klank! Steek maar van wal! Laat de golven maar komen. Een heerlijke reis tegemoet! De wereldkaart klopt nog steeds. De grote oversteek over de Indische Oceaan met de dolfijnen en de "vliegende vissers".

Dan Aden om te bunkeren; De Rode Zee; Het Suezkanaal; Port-Said; De Middellandse Zee; Gibraltar; De Atlantische Oceaan; Golf van Biscaye; Het Kanaal; Nieuwe Waterweg..... Rotterdam!!!

En onderweg maar genieten van de zee, hier bladstil, daar een flinke deining. Het zout op je lippen, staande aan de reling. De glazen tellen (nautische tijd). De zonsondergang. Elke avond vanaf een vast punt zien hoe de sterrenbeelden verschoven zijn door de verplaatsing van het schip. Proeven van goede Europese maaltijden die wij toch lang hebben moeten ontberen. Nee honger en dorst hebben we niet gehad. Wel verlangen!

De kok in Indië slaagde er toch wonderwel in om iets goeds te bereiden van de vaak schamele producten. Maar het was verre van luxe. Met rijst en groenten kon hij goed overweg, geholpen door de Indische "koldé", Indonesië! 1001 nacht! Zouden we het nog eens zien? Zouden we ons verblijf daar ooit vergeten?

We wisten toen nog niet dat Indië ons door de jaren heen nooit los zou laten! De reis duurde sommigen te lang. Blijkbaar had niet iedereen zin in een terugblik op gedane zaken (die geen keer nemen). Er was zeker niet overal sprake van een persoonlijke voorbereiding op de terugkeer in Patria. En er was nog wel volop tijd om daar eens goed over na te denken; volkomen tot rust te komen!

Naar ik aanneem was aan een mogelijkheid van groepsbesprekingen, over wat ons te wachten stond, niet gedacht door de Demobilisatie Raad. Dat was in die tijd ook niet zo in de mode. De socioloog van heden zou er wel raad mee weten.

Een kleine persoonlijke enquête onder sobats van verschillende onderdelen maakte mij niet bepaald optimistisch over een algemeen goed verloop van het herintreden in de Nederlandse samenleving. Van enige verruiming en van onthechting mocht wel gesproken worden.

TERUG OP NEDERLANDSE BODEM

De Nieuwe Waterweg was toch langer dan we dachten.

Nadat de boot onder grote belangstelling van de opvarenden was afge-meerd aan de kade te Rotterdam bleek er een delegatie van hoogwaardigheidsbekleders ons op te wachten. Iemand wilde een woord van welkom spreken via een geluidsinstallatie die waarschijnlijk niet geheel aan de eisen voldeed. Binnen enkele minuten werd er vanaf de boot gejoeld dat het zo wel genoeg was en dat we naar huis wilden! Begrepen ze dat wel??? We waren niet meer zo gedisciplineerd! Het debarkeren verliep vlot. Er stonden bussen klaar met - tot reis-leider benoemde- militairen die voorzien waren van een degelijke, tevoren besproken reisroute. Zij gidsten de chauffeurs door het land. Je stond ervan versted te ondervinden dat er bij de Landmacht ook wel eens iets écht bleek te kloppen. Zo bracht een bus, ieder van ons tot vóór de huisdeur.

Onder luid gejoel van de overgeblevenen stapte je verwachtingsvol uit. Familie was reeds geïnformeerd per telegram (wie had er in die tijd nu al telefoon?) over het tijdstip van arriveren. Dat bleek ook al aardig te kloppen. Zodoende kon ieder van ons een warme ontvangst worden bereid. Maar wat waren die straten smal en de



Linggadjatti

huizen klein! Je kreeg het er benauwd van! Dat gevoel valt niet uit te leggen. Familie en vrienden bereidden ons aanvankelijk dan wel een goed ont-haal. Maar het moest eigenlijk toch ook maar niet te lang duren. Je bent vertrokken als 20 jarige. Drie jaar later ben je toch wel erg veranderd!

"En hou nou eens op met die verhalen. Waarom vind je het hier zo eng en benepen? Je hebt wat meegemaakt dat begrijpen we wel maar je moet je nu maar aanpassen" en "Tabeh" dat kennen we maar; "lida ada" niet. Nou maar weer even gewoon doen! " Zo werd je stalje bij beetje weer "v-nederlandst".

"En waarom moet je nu zo lachen als je op de radio hoort dat in het parlement urenlang gepraat wordt over een loonsverhoging van 1 procent, nee voorzitter 2 procent, nee voorzitter 1,5 procent.....en het wordt dan 1,33 procent?"

Dat kon je immers niet normaal vinden? Je had toch in de tijd die achter je lag wel even wat ruimer leren denken.

Pieter J. Boomgaard, Leidschendam

foto's: NIMH

Reactie

Enkele weken geleden ontving de redactie van "Sobat" een brief vanuit Canada. Een van de leden van de afdeling Canada, de heer Roks uit Delaware, schreef ons naar aanleiding van een foto die stond in de SOBAT nr 109, bladzijde 10. Het betrof de foto met daarop Ir. Soekarno. De heer Roks kon ons vertellen dat deze foto gemaakt was aan het Tobameer en dat de andere personen op de foto majoor Hendriks, luitenant Kloesmeyer en Agnus Jalim zijn. De heer Roks heeft gediend bij 5 - II RI dat in die tijd een overwegend Limburgs bataljon was. Thans woont hij in de provincie Ontario en is, zoals hij het zelf noemt, een boer in ruste. Mochten er onder onze lezers meer mensen zijn die personen of locaties van foto's herkennen dan kunt u dit schrijven of mailen naar de redactie. De meeste foto's bij het betreffende artikel zijn afkomstig van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Aanvullingen op de foto's worden door het NIMH dankbaar aanvaard. Adres en telefoonnummer van het NIMH zijn bij de redactie bekend.

Redactie

URUZGAN

Begin januari zijn eenheden van Task Force Uruzgan in Afghanistan regelmatig onder vuur genomen door vijandelijke strijders. Op vrijdag 5 januari j.l. werd een gecombineerde verkenningseenheid bestaande uit Nederlandse commando's en een Afghaanse eenheid onder vuur genomen nabij Kala Kala, zo'n dertig kilometer ten noorden van Tarin Kowt. Een Nederlandse Apache-gevechtshelikopter leverde luchtsteun, maar hoefde geen wapens in te zetten. De Afghaanse eenheid doorzocht hierop enige huizen in de nabijheid. Daarbij werd een kleine hoeveelheid wapens, munitie en opium in beslag genomen.

Op verzoek van Britse eenheden zijn 13 januari j.l. in de provincie Helmand Nederlandse Apache-gevechtshelikopters ingezet. Tijdens de steunverlening werd gebruik gemaakt van hellfire raketten en het 30mm boordkanon. Bij terugkeer op de thuisbasis Tarin Kowt bleek een van de Apaches licht beschadigd door kogelinslag.



Steun van de Apache

Op 19 januari j.l. is een patrouille van Task Force Uruzgan getroffen door een geïmproviseerd explosief. Hierbij was sprake van een aanslag met behulp van een voertuig. De aanslag vond plaats in de omgeving van de patrouillebasis Poentjak, nabij de Baluchi-pas. Bij dit incident raakten vijf Nederlandse militairen in een YPR-765 pantserrupsvoertuig gewond, waarvan twee militairen ernstig gewond raakten aan hun gezicht. Alle gewonden zijn per helikopter afgevoerd naar het hospitaal op Kamp Holland.

Op 22 januari j.l. zijn Nederlandse militairen opnieuw onder vuur genomen tijdens een patrouille in de omgeving van de vooruitgeschoven post Poentjak. Het vuurgevecht duurde ongeveer twee uur. Vanuit

de basis Tarin Kowt kwamen twee Apaches de troepen te hulp. Ook de speciale standby-eenheid QRF (Quick Reaction Force) rukte uit.

De toenmalige Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Van Ardenne, heeft op 24 januari j.l. op Kamp



Op patrouille

Holland in Tarin Kowt een zogenoemd PKT-huis geopend. In deze ontmoetingsruimte kan de Afghaanse bevolking terecht met al haar vragen. De Nederlandse militairen maken er afspraken met de stamhoofden in het gebied.

Commandant Task Force Uruzgan, kolonel Th. Vleugels en zijn staf keerden na zes maanden op 28 januari j.l. terug op vliegbasis Eindhoven. Naast familie en vrienden wachtte ook de toenmalige Minister van Defensie de eenheid op. Vleugels was sinds 1 augustus 2006 commandant Task Force Uruzgan. Sinds 24 januari van dit jaar voert kolonel Van Griensven als tweede commandant het bevel over de Task Force Uruzgan, waartoe naast de Nederlanders ook zo'n vierhonderd Australische militairen behoren.

Bij een gezamenlijke actie van Nederlandse en Afghaanse troepen zijn op 11 februari j.l. tweehonderd militairen ingezet. De militairen wilden een inval doen in een woon-

huis. Van dit huis was gezegd dat er bommen werden vervaardigd. Toen bij het huis werd aangeklopt, openden meerdere personen het vuur. Er werden geen explosieven in het huis gevonden. Tien mensen zijn gearresteerd. Later bleek dat het gevecht tegen de Nederlands-Afghaanse eenheid vanuit de nabije omgeving werd geleid. De vijandelijke commandopost bevond zich in een woning. Deze commandopost is daarop door Apaches vernietigd.

Op 15 februari j.l. is een pantservoertuig (Patria) in de omgeving van Poentjak op een explosief gereden. Daarbij zijn drie Nederlandse militairen licht gewond geraakt. De militairen zijn in het hospitaal op Kamp Holland behandeld aan hun verwondingen.

De logistieke organisatie in Uruzgan heeft niet veel aandacht gekregen in de berichtgeving. Toch is de missie in Uruzgan de grootste logistieke operatie voor de Koninklijke Landmacht sinds de Tweede Wereldoorlog. De aanvoer van materiaal is moeizamer verlopen dan verwacht. Afgezien van de geïsoleerde ligging van Uruzgan, was de dreiging van de Taliban niet alleen in de provincie Uruzgan maar zeker in de andere provincies erg groot. De logistieke aanvoer is van een enorme omvang. Op Tarin Kowt en Deh Rawod staan meer dan 2500 containers voor opslag, werk- en slaapaccommodatie. Er is een directe aanvoerlijn tussen Kandahar Airfield en Tarin Kowt met een Antonov 12 die meerdere keren per week vliegt, en met de grootste transporthelikopter ter wereld, de Mi 26, die vliegt tussen Kandahar Airfield, Tarin Kowt en Deh Rawod.

Th.R.

Bron: www.mindef.nl



Logistieke aanvoer

Herdenking

Appingedam

Op donderdag 26 april 2007 wordt te Appingedam de herdenking gehouden op de begraafplaats Yarden/ "Stilleweer".

Om 14.00 uur is de ontvangst in de Aula van het uitvaartcentrum Yarden/ "Stilleweer", Stilleweesterweg 1 te Appingedam.

Om 14.30 uur is de herdenking bij het Indië Monument.

Info kan worden verkregen bij F.G.J. Bergman, tel. 0596-680209.

Beverwijk

Op donderdag 4 mei 2007 wordt de twaalfde herdenking Indië-gesneuvelden Kuenenplein te Beverwijk gehouden.

Om 12.45 uur is de verwelkoming door de voorzitter Indië-monument Beverwijk.

Vervolgens wordt het Signaal Taptoe geblazen, kranslegging, vlaghijsen en worden 2 coupletten van het Wilhelmus gespeeld.

Spreekers zijn de heren Stulbergen en Vernuijt en e.v.t. anderen.

Een dankwoord wordt uitgesproken door de voorzitter van de Stichting Indië-monument Beverwijk, waarna het defilé zal plaatsvinden.

Na afloop is er voor de aanwezigen gelegenheid tot het nuttigen van een kop koffie in de "St. Jozefzaal" (Goede Raad-kerk aan de Arendsweg, hoek Galgenweg).

Rotterdam

Op 4 mei zal op de Algemene Begraafplaats "Crooswijk" weer de jaarlijkse herdenking worden gehou-

den om 14.00 uur. Door de burgemeester mr. I.W. Opstellen zal bij zes monumenten, o.a. bij het Indiëmonument een krans worden gelegd samen met de vertegenwoordigers van de betreffende monumenten.

Info: de heer G. de Jong, tel. 078-6771902.

Dordrecht

Op zondag 6 mei, aanvang 10.00 uur, zal op de Algemene Begraafplaats "Essenhof" de jaarlijkse herdenking worden gehouden, waarbij ook bij het Indiëmonument door de burgemeester een krans wordt gelegd. Info: de heer G. de Jong, tel. 078-6771902.

Schiedam

Op zondag 6 mei zal op de Algemene Begraafplaats "Beukenhof" de jaarlijkse herdenking worden

gehouden bij het Indiëmonument. Aanvang: 10.30 uur.

Info: de heer J. Franken, tel. 010-4736186.

Dubbeldam

Op zaterdag 12 mei zal bij het Artilleriemonument aan het Damplein weer de jaarlijkse herdenking worden gehouden. Aanvang: 10.00 uur. De VOMI Zuid-Holland Zuid en de Bond van Wapenbroeders zullen gezamenlijk een bloemstuk leggen.

Info: de heer G. de Jong.

Verder zal de VOMI samen met de Bond van Wapenbroeders aanwezig zijn bij de herdenkingen o.a. in Zwijndrecht, Ridderkerk, Alblasterdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Spijkenisse en Barendrecht.

Op zoek naar

De heer J.G.L. Bemont is op zoek naar "Sobat" Nr. 81, 17e jaargang nr. 1 - januari 2002. Mocht u dit nummer in uw bezit hebben en u zou deze willen afstaan, dan zal de heer Bemont u hiervoor zeer dankbaar zijn. Info: J.G.L. Bemont, tel. 077-3515038.

Gevraagd: Kerst- en nieuwjaarskaarten, oude foto's van Indië- (Indonesië) en Nieuw-Guinea-periode 1945 t/m 1962 en foto's van wapenonderdelen.

Reacties gaarne aan D. Smorenburg, Arnhemsebovenweg 72, 3971 ML Driebergen. Tel. 0343-517995.

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Met het samenvoegen van de historische diensten van marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee is het nieuwe Instituut op 1 juli 2005 ontstaan.

Het instituut is in Den Haag gevestigd op het terrein van de Alexanderkazeme en is ondergebracht in vier gebouwen. Het behoort een unieke militaire collectie en is aanspreekpunt voor een ieder met

vragen over het Nederlandse militaire verleden.

Bij het instituut werken 42 vaste en 35 vrijwillige medewerkers.

De website www.nimh.nl biedt een klantvriendelijke toegang tot dit erfgoed.

Een studiezaal is voor iedereen toegankelijk op dinsdag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 16.45 uur. Het verdient

aanbeveling hiervoor van te voren een afspraak te maken, waarbij voor toegang een identiteitsbewijs noodzakelijk is.

Het bezoekadres is gebouw 204, Postadres: postbus 90701 2509 LS Den Haag, telefoon: 070- 3165836, E-mail: NIMH@mindef.nl

J.W. de Jong

20 Jarig bestaan VOMI-DRENTHE/GRONINGEN



Hr. S. Hoekstra
Voorzitter VOMI Drenthe/Groningen

Op 23 en 24 januari 2007 herdacht VOMI-Drenthe/Groningen het feit dat zij twintig jaar geleden werd opgericht. Hoewel de oprichtingsdatum 8 november was werd nu, door omstandigheden, daaraan uitvoering gegeven. In zijn openings toespraak stond voorzitter VOMI-Drenthe/Groningen (S. Hoekstra) stil bij de geschiedenis en bovendien werden de ontvallen Sobats staande in stilte herdacht. Hij ver-

welkomde voorts op 23 januari j.l. de afgevaardigden van het bestuur van VOMI-Nederland, voorzitter L. Noordzij en secretaris K. Orsel, evenals de leden van verdienste en de nog in leven zijnde oprichters. Op de tweede dag (24 januari) verwelkomde hij de Burgemeester van Assen, Mw. Van As. Na zijn openingswoord op 23 januari j.l. gaf hij het woord aan de voorzitter van VOMI-Nederland, dhr. L. Noordzij.

Toespraak 20 jaar VOMI-DRENTHE/GRONINGEN door voorzitter VOMI-Nederland



Hr. L. Noordzij
Voorzitter VOMI-NL

Meneer de voorzitter, geacht bestuur, beste sobats en partners, overige aanwezigen.

Ik weet best dat het vandaag al 23 januari is, maar toch wil ik u allen nog een voorspoedig en gezond nieuw jaar wensen. Naar mijn mening is het namelijk nooit te laat om vriendelijke dingen tegen elkaar te zeggen. Dat kun je elke dag doen, zeker als het ook nog eens gemeend is!

Ik wil het bestuur en u allemaal danken voor het feit dat de secretaris van VOMI-Nederland en ik hier vandaag zijn uitgenodigd op uw jubileum. Het is een stukje rijden vanuit Zuid-Limburg, maar dat heb ik er graag voor over.

Dat stelt mij in staat om u in persoon namens het hele bestuur van VOMI-Nederland van harte te feliciteren met uw jubileum. Want ruim twee maanden geleden, op 8 november 2006 om precies te zijn, bestond de lidvereniging VOMI-Drenthe/Groningen al weer 20 jaar. Zo snel vliegt de tijd!

Naar aanleiding van het programma 'Voor een gulden per dag' dat op 15 mei 1985 op de televisie werd uitge-

zonden, werd door een aantal Indiëgangers van het 3e Regiment Stoottroepen de COMI opgericht. Uit dit Comité Oud-Militairen Indiëgangers ontstond op 23 oktober 1985 de VOMI. Al vrij snel daarna werden afdelingen in verschillende provincies opgericht die enkele jaren later zelfstandig werden.

De VOMI ontwikkelde zich qua leden-tal voorspoedig. Zij begon in 1985 met 23 leden en groeide uit tot de grootste veteranenvereniging in Nederland. En ondanks dat wij de laatste jaren helaas krompen met zo'n 500 leden per jaar, is VOMI op dit moment met ruim 8.500 leden nog steeds de grootste! En daar mogen we best trots op zijn.

Want zowel landelijk als regionaal heeft VOMI zijn ups en downs gekend. Het ledental groeide dan wel voorspoedig, maar de huidige organisatie is met de nodige groeistuipen ontstaan. Ik kan daar niet omheen. Als voorbereiding op deze toespraak heb ik jaarverslagen en documenten van zowel het VOMI-hoofdbestuur als van de regio Drenthe bestudeerd, en ik was ervan onder de indruk hoeveel strijd intern de vereniging is geleverd.

Op zo'n feestdag als vandaag past het niet om daar uitgebreid bij stil te staan. Laten we met z'n allen blij zijn dat het uiteindelijk allemaal goed gekomen is. Dat VOMI-Nederland en de lidverenigingen nog steeds bestaan en nu, zo'n twintig jaar later, in staat zijn om hun jubilea te vieren.

En wat gaat de toekomst ons brengen? Zo fit als u er allemaal bij zit, is een 25 jarig jubileum totaal geen probleem. We hebben dus iets om naar uit te kijken!

Maar wat daarna? Ik zie het als een van de taken van het hoofdbestuur van VOMI om na te denken over de verdere toekomst. Ik ben realist en ik zie VOMI de komende jaren niet overspoeld worden met veteranen die recent op uitzending zijn geweest. Er zijn genoeg jonge veteranen, daar niet van, maar ze hebben het nu nog te druk met hun werk en hun gezin. De behoefte om lid te worden van een veteranenvereniging komt waarschijnlijk pas tegen de tijd dat hun kinderen het huis uit zijn of dat ze met pensioen gaan. Maar daar hebben we nu dus niets aan.

Ik noemde net al een teruggang in leden van ongeveer 500 per jaar. Er komt dus onherroepelijk een moment dat het aantal leden en de contributie die zij opbrengen niet meer voldoende is om alle uitgaven, denk alleen maar eens aan het blad SOBAT, te dekken. En ik ga ervan uit dat het laatste lid niet in zijn eentje alle kosten voor zijn rekening neemt. En dan heb ik het nog niet over de besturen. De ouder wordende bestuursleden moeten het allemaal nog maar willen en kunnen! Dat is geen vanzelfsprekendheid.

Ik hoor u denken, dat wordt dus een



uitsterfscenario, dat hebben we hier in Drenthe/Groningen toch al eerder aangegeven! Als voorzitter respecteer ik vanzelfsprekend uw mening. Maar ook bij 'de knop omdraaien' bij het laatste lid komt toch nog meer kijken dan u zo op het eerste gezicht zou denken. En er zijn meer regio's die hetzelfde willen. In mijn ogen moet VOMI ook niet een vereniging worden die langzaam aftakt omdat lidverenigingen zich succesvoller opheffen. Het lijkt mij dat we daarin een lijn zouden moeten trekken. Misschien is dan de gedachte van uw voorzitter om te zijner tijd een groot afsluitend knalfeest te houden met alle lidverenigingen nog niet zo slecht. Maar ook dan moet er nog nazorg gegaran-

deerd zijn door de sociale commissie en moet het onderhoud van - en de herdenking bij - de Indiëmonumenten gecontinueerd kunnen worden.

Ik ga de komende maanden eens mijn licht opsteken bij verenigingen die in dezelfde situatie verkeren. Ik denk aan de BvW en de FIM. Hoe gaan zij het aanpakken? En ondertussen onderzoekt ook de Raad van Advies van de VOMI wat de diverse mogelijkheden zijn en welke consequenties die hebben. Als we alles op een rijtje hebben, kunnen we er in de ALV verderop in dit jaar, eens met alle besturen verder over van gedachten wisselen. Maar wat we bereikt hebben, nemen ze ons niet

meer af! Dus er is genoeg reden om feest te vieren, en ik stel voor dat we daar dan ook maar snel mee door gaan.

Nogmaals iedereen van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal en ik hoop dat u ook weer allemaal bij het volgende jubileum, over vijf jaar, aanwezig kunt zijn. Ik vraag graag uw gewaardeerde aandacht voor mevrouw Steenstra en de onnavolgbare wijze waarop zij declameert. Ook haar wens ik toe dat zij nog heel lang plechtigheden (waaronder natuurlijk die op 7 december), ceremonies en jubilea van Indië-veteranenverenigingen mag opluisteren en dat wij daar getuige van mogen zijn. Dank u wel voor uw aandacht.

Toespraak Burgemeester van de gemeente Assen, Mw. Van As

Dames en heren,

Hartelijk welkom in Assen. Ik vind het een goed idee dat u de Drentse hoofdstad uitkoos om uw vierde lustrium te vieren. Assen heeft veel met Defensie. De monumentale kazerne, de militaire oefenterreinen, de schoolbataljons, de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Een paar maanden geleden mocht ik het oefenterrein De Haar overdragen aan Defensie. Assen is weliswaar niet meer de garnizoensstad van weleer, het leger is en blijft een belangrijke factor. Assen. Vandaag is voor velen van u een reis naar het verleden. Onder u zijn veteranen die ooit in Assen gelegerd zijn geweest. En sommigen van u werden hier opgeleid, want er waren immers veel vrijwilligers onder de troepen die naar voormalig Nederlands-Indië vertrokken. Dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers. De laatste groep moest het vak in het te korte tijdsbestek van zes maanden onder de knie krijgen. In Nederlands-Indië paktten ook oud-KNIL militairen hun taak op. Opgewekt en moedig, na vreselijke ervaringen in krijgsgevangenschap en werkkampen.

Wie zich een beetje heeft verdiept in het Verre Oosten tijdens en vlak na de oorlog begrijpt dat de Gordel van Smaragd voor onze jongens een nachtmerrie moet zijn geweest. Zij moesten vrede en veiligheid brengen na de Japanse capitulatie, in een land geregeerd door chaos. Jonge jongens op missie die het uiterste

van ze zou blijken te vergen. Dreiging en verwoesting hadden de overhand. Hinderlagen en een felle guerrillastrijd de waan van de dag. Erbarmelijke toestanden. Toch hebben de troepen zich tot het uiterste ingespannen. Ervan gemaakt wat ervan te maken viel. 6.200 Nederlanders brachten het hoogste offer.

Mensen, ik was er niet bij. Maar uit verhalen, in boeken en kranten, uit uw eigen verhalen, kan ik me een beetje een voorstelling maken van hoe het geweest moet zijn. Tegenwoordig krijgen we de meest gruwelijke televisiebeelden live uit Irak dagelijks voorgeschoteld. Dat was in uw tijd niet zo. Voormalig Indië stond ver van ons bed. Het Verre Oosten was geen hot news, tenminste, niet in die mate, niet tot in de vreselijkste details. Bovendien, Nederland likte haar wonden.

Terug in het vaderland wachtte de thuiscomers uit Indië een kille ontvangst. En niet alleen in letterlijke zin. Nauwelijks opvang, laat staan waardering, negatieve berichtgeving, vergeten door de overheid. Onze oud-Indië strijders leidden een geïsoleerd leven, aangewezen op elkaar. Je zult maar uit een risicovol bestaan plotseling aan de zijlijn verder moeten. Ons land heeft daar flinke steken laten vallen. Zelfs in de geschiedenisboeken van school geen woord over de Indiëstrijders. Zij kwamen de politiek niet zo gelegen.



Mevr. van As

Ik moet dan denken aan die jeugdige soldaat, op z'n 19e op vredesmissie naar Libanon, waarvan hij als oorlogsslachtoffer terugkeerde. Twee jaar geleden en 25 jaar na dato, mocht ik hem het Draaginsigne Gewonden overhandigen. Hij vertelde me dat het insigne voor hem een nieuwe start betekende, dat de uitreiking een afsluiting was van een lange, moeilijke en vaak bittere periode. Het draaginsigne blijkt telkens weer, ook na al die jaren, de ultieme waardering en erkenning voor oorlogsslachtoffers. Zij moesten er "net zoals u" te lang op wachten.

Daarom is het goed dat u destijds het heft kordaat in eigen handen nam. En met de oprichting van de Vereniging voor Oud Militairen Indiëgangers - en later voor Nieuw Guinea strijders - waardering en erkenning vroeg voor het werk dat u op bevel van de regering uitvoerde. In eerste instantie was nazorg aan de orde, ook voor de nabestaanden, later ging het om erkenning en eerberechtiging. En wat moet het mooi zijn geweest dat Prins Bernhard tot op het laatzet het defilé in Wageningen afdankte. Of toen vice-premier Zalm op

29 juni 2005 tegenover achtduizend veteranen namens de Nederlandse Regering zijn spijt betuigde over de manier waarop met name de Indiëveteranen zijn behandeld. Eindelijk een stukje gerechtigheid. Anno 2007 richt u de blik ook op de nieuwe generatie veteranen. Dat is helaas nog steeds nodig. De toestand in landen als Irak,



Afghanistan, Congo en zoveel andere plaatsen vraagt regelmatig om VN-hulp.

Waar ultraard ook Nederland haar deel op zich neemt. Het woord vredesmissie dekt ook vandaag de lading lang niet altijd. In Irak zijn gijzelingen, schietpartijen en aanslagen aan de orde van de dag. Met de adoptie van jonge veteranen laat VOMI zien mee te willen groeien met de actualiteit.

Ik feliciteer u van harte met uw twintigjarig jubileum. Met al die jaren volhardende inzet voor onze veteranen. U heeft veel goeds bereikt. Vandaag is het dan ook terecht feest en ik vind het fijn hier mijn respect te kunnen uitspreken voor het belangrijke werk dat de VOMI heeft verzet.

Dames en heren, volgens mij gaat u vandaag een prachtige dag tegemoet. Geniet ervan.

Tot slot, het moge duidelijk zijn dat gedurende beide dagen VOMI - Drenthe/Groningen niet alleen binnen maar ook buiten de VOMI in de belangstelling heeft gestaan. Dat ruim 500 honderd Sobats hebben deelgenomen aan de jubileumviering. Dat het bestuur terugkan zien op een zeer geslaagde viering die allen goed deed. Dat de kameraadschap nog steviger is aangetrokken en allen met een gevoel van tewredenheid naar huis zijn gegaan. Bestuur u verdient een pluim.

K. O.

Het Militair Ereveld Grebbeberg

Direct na de capitulatie van 15 mei 1940 werd op de top van de Grebbeberg in een beukenbos onder leiding van de Duitse Hauptmann Lessmann en een Feldwebel een begraafplaats ingericht waar zowel Nederlandse als ook Duitse gesneuvelden werden begraven. Mannen van ondermeer het Rode Kruis en de EHBO, meest vrijwilligers, kwamen vanuit de wijde omgeving van Rhenen om te zoeken naar de gesneuvelden. Kapelaan Smulders en predikant Keers, geassisteerd door enkele hulpkrachten, hielden zich bezig met het vaststellen van de identiteit van de gesneuvelden.

Maandag 20 mei 1940 is het opsporen en begraven der doden volbracht. Een plechtigheid volgt waarbij het oorlogskerkhof, tot dan onder Duitse autoriteiten, officieel overgedragen wordt aan de burgemeester van Rhenen. 27 mei 1940 wordt opdracht gegeven tot het overbrengen van alle veldgraven op en rond de Grebbeberg naar het Grebbekerkhof. Het ereveld telt op dat moment ruim 380 Nederlandse graven, gemarkeerd door houten bordjes met daarop de namen. Voor zover bekend, want op een groot aantal van deze bordjes staat lange tijd te lezen: Onbekende Soldaat. Het exacte aantal Duitse graven op de Grebbeberg is onbekend, maar in ieder geval meer dan honderdvijftig. Dit aantal komt zeer waarschijnlijk niet overeen met het werkelijke aantal gesneu-



velde Duitse militairen op en om de Grebbeberg. Diverse bronnen uit Renkum, Heesum en Arnhem maken melding van het afvoeren van gesneuvelden vanuit het Grebbefront al tijdens de oorlogsdagen.

Zo ontstond de eerste oorlogsbe-

graafplaats uit de geschiedenis van ons land:

Het Militair Ereveld Grebbeberg.

Th.R.

Bron: www.grebbeberg.nl

Bewindslieden Defensie

In het nieuwe kabinet Balkenende-IV is de heer E. van Middelkoop (ChristenUnie) Minister van Defensie geworden. Van Middelkoop is een ervaren en gerespecteerd parlementariër. Als lid van de Tweede Kamer (1989-2002) was hij onder meer voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar de klimaatverandering. Tevens gaf hij leiding aan de tijdelijke commissie die de par-

lementaire enquête Srebrenica voorbereidde. Sinds juni 2003 was hij lid van de Eerste Kamer, waar hij zich bezighield met buitenlandse zaken, financiën, defensie, cultuur en milieu.

Op Defensie heeft de heer C. van der Knaap (CDA) zijn post als Staatssecretaris behouden.

Th.R.

SOCIALE COMMISSIE



aangetoet bij

Voorzitter/secretaris
Wij P.J. Palist
Stellingerweg 104
8475 EJ Nijhofpade
tel. 0561-688772
mobiel 06-15100579
fax 0561-688349
E-mail: wpalist@usa.net

**Vice-voorzitter/
Budgethouder FSZ**
Theo H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel. 071-5416936
E-mail:
Theorump@vcs.com

Notulist
Jan Bonte
Oude Rijkweg 458
7954 GD Rouveen
Tel. 0522-291471



stichting
veteranen
platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
M.P. de Boer
Hooftweg 67
9826 AB Schildwolde
tel. 0596-42 23 89

Noord Brabant-West
J.G. Husson
Mauritsstr. 1
4744 BR Bosschenhoofd
Tel. 06-51974917
e-mail: jghusson@xs4all.nl

Utrecht't Gooi
Eppo R. Schweetman
Lutherhof 37
1216 KR Hilversum
tel. 035-6 21 78 09

Limburg
Harry J.A. Dolis
Heerlenweg 49
6132 CL Sittard
tel. 046-4 52 13 16

Canada & USA
J. Huisman
Vert. in Nederland
Jan v.d. Ham

Overijssel
Joost Oldenbouwing
Reiger 27
8103 AL Raalte
tel. 0572-35 89 47

Noord-Brabant Oost
Antoon P. Pennings
Thorbeckestraat 101
5344 SM Oss
tel. 0412-62 35 15

Zuid-Holland Noord
Wim L. Hofman
Moppelrade 146
2544 XZ 's-Gravenhage
tel. 070-3 67 28 53

Zeeland
J. Koel
Laan van de Berbesten 8
4451 AH Heinkenszand
tel. 0113-561738

Veluwe
R. Alblas (wvd)
Willem Welgravenlaan 14
6741 ZH Lunteren
Tel. 0318-483339

Zuid-Holland Zuid
W.A.J.K. (William) Roza
Heernraadstraat 9
3131 VG Vlaardingen
tel. 010-4 340 870
willam.roza@wanadoo.nl

Friesland
Hans N. Blom
Gerben Ypmastraat 13
6723 CP Koudum
tel. 0514-52 21 07
e-mail: jnblom@hetnet.nl

Noord-Oostpolder
Kees Caljé
P.A. straat 23
8307 BB Ene
Tel. 0527-251470

**Rivierland/
Oost Gelderland**
A. Ebben
Scheidingsweg 5
6585 KD Mook
tel. 0246 - 98 12 53

Noord-Holland
Nico Baan
Molenwafelslaan 58
2103 TE Heemstede
Tel. 023-5263997
E-mail: nbaan@fiscali.nl

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting
J. (Sjef) Franken
Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
Tel. 010-4736186, sjef.franken@vets.demon.nl
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels
J. Hoovelaken
Weerdestein 175
6714 CN te Ede
Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)
Paul P.G. Gommers
Ab. Nieuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
Tel. 0341-254231
Mobiel: 06-20611062
E-mail: p.gommers.sr@planet.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoovelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.
De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerders van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI rollerpen	€ 1,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Sticker	€ 0,50	VOMI manchethopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,00	OVW draaginsigne, verguld	€ 6,00
Demobilisatie-speld verguld	€ 6,00	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie dasclip	€ 7,50	Rood, wit, blauw lint voor opmaak bloemstukken	€ 1,50 p. mtr.
VOMI kruidentbitter	€ 10,00		
VOMI borrelbekertje (telescopisch)	€ 10,00		
VOMI schrijfnap met logo	€ 8,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@vets.demon.nl

Budgethouder: Postbanknummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoovelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

SOBAT

Zijn achttiende boek

Begin januari 2007 is Anton P. de Graaff begonnen aan zijn achttiende boek dat de titel zal gaan dragen "Indië blijft onze denkwereid". Met instemming van de schrijver volgt hieronder de tekst van de proloog van zijn nieuwe boek.

Het is 7 december 2006. Op het terrein van de Oranjekazerne te Schaarsbergen zijn grote legertenten opgebouwd. De voormalige "7 December" Divisie houdt haar jaarlijkse reünie en in het bijzonder haar jaarlijkse herdenkingsdienst ter nagedachtenis van de 683 man die op de Erevelden in Indië achterbleven. Sinds ik u in deel 15 van de serie, "Indië bepaalde ons leven", de herdenkingsplichtigheid van 2003 beschreef en u bijzonderheden over de voormalige "7 December" Divisie gaf, is er veel gebeurd en veel veranderd.

De "7 December" Divisie werd het Operationeel Commando "7 December" maar dat was ook maar tijdelijk. In 2005 werd het Operationeel Commando opgeheven onder gelijktijdige oprichting van het Commando Landstrijdkrachten, terwijl de toenmalige commandant van de 11 Luchtmobiele Brigade Air Assault zich bereid verklaarde de tradities van de "7 December" Divisie over te nemen. Vanaf 5 september 2005 werd bij een formele traditie-overdracht de officiële naam van de brigade: 11 Luchtmobiele Brigade Air Assault "7 December", in de praktijk genaamd: 11 LMB AASLT "7 December".

Voorts werd het monument, gelegen naast de hoofdepoort van de Koning Willem III / Frank van Bijnenkazerne in Apeldoorn overgebracht naar de Oranjekazerne in Schaarsbergen, het domein van de 11 Luchtmobiele Brigade. Dientengevolge vindt de herdenkingsdienst dit jaar niet plaats in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn, maar in een grote legertent op het terrein van de Oranjekazerne te Schaarsbergen, een tent die kreunt en kermt en af en toe onder het geweld van de aanwakkerende storm dreigt te bezwijken maar toch stand houdt als de mannen van de oude "7 December" Divisie, de nu 81-jarigen van de lichterling 1925 – grijsaards in de letterlijke zin van het woord – muzikaal ondersteund door het Fanfare Korps Koninklijke

Landmacht "Bereden Wapens" – staande – hun marslied zingen: " Wij werden geroepen van huis en van haard, te dienen ons volk en ons land", Vaders, grootvaders en zelfs over-grootvaders zijn ze, deze oude mannen, maar ze zingen nog steeds met enthousiasme en gedrevenheid. Ze zijn vrienden voor het leven. Niet alleen de circa twaalfhonderd "jongens", die hier naar toe gekomen zijn, de meesten met hun echtgenote of partner, maar dit geldt voor alle soldaten die destijds naar Indië gestuurd werden om "orde en vrede" te brengen.

Zij vormen in de Nederlandse samenleving – ondanks hun hoge leeftijd – een stroming, die niet over het hoofd gezien kan worden. Helaas vormen zij door (echt Nederlandse) verdeeldheid geen "veteranen-legioen" zoals dit bijvoorbeeld in Engeland en Amerika het geval is, maar toch! Bij het Veteranen Platform – de spreekbuis van de veteranen in het overleg met de regering in Den Haag – zijn maar liefst 37 veteranenverenigingen en organisaties aangesloten waarvan VOMI-Nederland, de vereniging van Oud-Indië- en Nieuw-Guineagangers, met circa 9.500 man de grootste is.

De circa twaalfhonderd oude mannen, die in de schuddende en krakende legertent hun marslied zingen, zien tijdens dat zingen als in een caleidoscoop hun Indië-tijd weer voorbijkomen. Een tijd, die ze nooit meer vergeten kunnen. Een van de positieve dingen van Indië was, dat de "jongens" leerden wat vriendschap betekent, want ze waren dagelijks op elkaar aangewezen en dat ze zestig jaar later nog vrienden zouden zijn, daaraan dacht geen mens. "Vrienden heb je niet voor even – echte vrienden heb je voor het leven".

Nadat de Chef Staf van de brigade de "jongens" begroet heeft en het marslied geklonken heeft, spreekt de aalmoezenier de openingsgedachte uit en zingt het Nunspeets Mannenkoor, dat al voor de 14e keer medewerking aan de "7 December" herdenking verleent, het "Adoramus te Christe". Dan volgt de toespraak van de commandant 11 Luchtmobiele Brigade, brigade-generaal Van Uhm, die als eerste hooggeplaatste militair toegeeft, dat we in Indië meer dan zesduizend man verloren. Hij zegt letterlijk: "U kwam terug in een land, dat afstand

wilde nemen van zijn koloniale verleden en daarbij paste niet een voortdurende herinnering aan het gewelddadig einde van dat tijdperk. Dat leidde tot een gebrek aan aandacht, inclusief een gebrek aan aandacht voor de ruim 6.200 militairen die achterbleven op de Erevelden in de Oost". Generaal Van Uhm bevestigt hier dus, wat ik u in hoofdstuk 2 van deel 17 van deze serie, n.l. "Leven in twee werelden" gemeld heb.

De televisie maakt vandaag bekend dat de Amerikanen in Afghanistan in drie jaar tijd 3.000 man verloren hebben. Wij verloren in "onze" drie jaar, in de jaren 1946-1949, meer dan 6.000 man, het dubbele dus. Als er vandaag in Afghanistan 1 enkele Nederlandse militair zou sneuvelen, zou dit onmiddellijk in alle kranten staan en zouden radio en televisie dit onmiddellijk melden. Waarschijnlijk zouden er zelfs Kamervragen over gesteld worden. Als wij nu weten dat wij in Indië meer dan 6.000 man verloren, leert een eenvoudig rekensommetje ons dat dit betekent dat wij gemiddeld 5 man per dag en in werkelijkheid meer dan 38 man per week verloren.

Inmiddels zingt het Nunspeets Mannekoor het "Sanctus" uit de Deutsche Messe van Schubert en maakt oud-veldprediker dominee le Grand – Indië-veteraan – evenals zijn helaas in 2005 op 84-jarige leeftijd overleden voorganger, ds. Wim Jense, zich gereed voor zijn toespraak.

Buiten blijft het stormen en regenen, klappert het tentzeil aan alle kanten, maar de legertenten zijn solide en perfect opgebouwd. Toch geeft al dat geraas buiten een apart tintje aan deze bijeenkomst. Nadat het koperensemble van het Fanfarekorps nog met passende muziek de toespraak van dominee le Grand heeft afgesloten, is het woord – evenals in 2005 – aan de bekende dichteres Annie Steenstra die met haar declamatie "Ontmoeting" in feite een brug slaat tussen de oude en de jonge veteranen en die brug zal er toch ook moeten komen voor zover die er nog niet is. Wij zijn oud en sterven uit. Zij zijn jong en moeten straks – als wij er niet meer zijn – de tradities overnemen. Wij zijn nog steeds geneigd te spreken over "onze drie jaar" en "hun drie maanden",..... Het koor zingt: "Vaste rots van mijn

Reünie

behoud" en aalmoezenier Hes spreekt de slotgedachte uit. Dan komt het eigenlijke slot (waar ik het elk jaar benauid van krijg). We worden allemaal verzocht - indien mogelijk - te gaan staan en met koor en orkest het slotlied te zingen: "Blijf bij mij Heer". Op dat moment zie ik het kaartenbakje op mijn bureau en het lijstje met de namen van de twintig vrienden en vriendinnen die dit jaar heengingen - waaronder mijn vrouw....

Ik ben waarlijk niet de enige onder deze 1200 mensen, die met verstikte stem en tranen in de ogen het laatste couplet zingt:

"Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,

Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!

De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:

In dood en leven, Heer, blijf mij nabij!"

Herdenkingen

Op 7 juli 2007 wordt in Dalen de traditionele Veteranendag van "Dametin" gehouden voor Indië- en Nieuw-Guineaveteranen.

Op 15 augustus 2007, Jaarlijkse Herdenking bij het Indisch Monument te Den Haag.

Op 7 september 2007, Jaarlijkse Herdenking Gevallen Militairen 1945-1962 bij het Nationaal Indië-Monument te Roermond.

Proficiat

De heer A. van Eijkeren (lid van VOMI-Zeeland) heeft op zaterdag 3 maart j.l. de gezegende leeftijd van 104 jaar bereikt. Namens het bestuur en de redactie van hartelijk geluk gewenst.



4e Bataljon Garde Reg. Grenadiers

Datum: woensdag 12 september 2007.

Locatie: Oranjekazerne te Schaarsbergen.

Info: J. de Boer, tel. 079-3311943 (Staf en 3e Cie.); W.F.H. Hooihorst, tel. 0517-617202 (1e Cie.); A.A.G. de Kom, tel. 0174-412638 (2e en Ost. Cie.) en C. Verbaan, tel. 055-3781404, (4e Cie.).

5e Bataljon Garde Regiment Jagers

Datum: woensdag 25 april 2007 (Laatste reünie).

Locatie: Oranjekazerne te Schaarsbergen.

Info: C.J. v. Maarschalkerweerd, tel. 050-2616303 of A. Sanders, tel. 078-6913112.

8e Genie Veldcie. en 3e EM Peloton

Datum: donderdag 26 april 2007.

Locatie: Kumpulan "Huize Bronbeek" te Arnhem.

Info: C. Groenewoud, Klein Amerika 11, 2806 CA Gouda. Tel. 0182-517724.

5e Esk. Paw. Reg. Huz. v. Boreel

Datum: 16 juni 2007.

Locatie: Kumpulan "Huize Bronbeek" te Arnhem.

Info: Ben Koerselman, De Dennen 126, 1402 KM Bussum. Tel. 035-6916276.

3-9 R. (Staf en Ost. Cie.)

Datum: vrijdag 11 mei 2007.

Locatie: Johannes Postkazerne te Navelte.

Info: F.H. Dijkstra, W. Lodewijkstr. 16, 8606 AE Sneek. Tel. 0515-417706. E-mail: thdijkstra@home.nl

413e Bat. Inf.

Datum: donderdag 7 juni 2007.

Locatie: Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal.

Info: Sjeff Ots, Burg. Moorstr. 22, 4631 ED Hoogerheide. Tel. 0164-612166.

5-3 R.I. (De laatste) Zuid-Sumatra 1947-1950

Datum: woensdag 9 mei 2007.

Locatie: Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal.

Info: J.C. Buckens, Van Houtenstr. 20, 4623 XL Bergen op Zoom.

Tel. 0164-237994.

E-mail: j.buckens@home.nl

436e Bat. Inf. (7-3 R.I.)

Datum: woensdag 16 mei 2007.

Locatie: Engelbrecht van

Nassaukazerne te Roosendaal.

Info: G.H. Swijnenburg,

Ghijsseland 335, 3161 VW Rhoon.

Tel. 010-5013316.

E-mail: g.h.swijnenburg@veteranen.nl

2-6 R.I. (+ de "Blijvertjes" van 2-6 R.I.)

Datum: 10 mei 2007.

Locatie: Trip van Zoutlandkazerne

te Breda. Info: Mevr. M. Lankhuizen,

Tijmweg 85, 3193 GH Hoogvliet.

Tel. 010-4386745.

E-mail: m.lankhuizen@chello.nl

Leger Materieel Dienst/V/Ma/Mat/Mu Padang 1946-1950

Datum: donderdag 21 juni 2007

(Laatste reünie).

Locatie: Lunettenkazerne te Vught.

Info: J.M. van Geenhoven, Boshoeve

12, 3438 LV Nieuwegein.

Tel. 030-6036290.

E-mail: vangeenhoven@tiscall.nl

Staf 2e Inf. brig. 1e Div. 7 dec.

Datum: 25 april 2007.

Locatie: Frank van Bijnenkazerne te

Apeldoorn.

Info: W. v.d. Iest, tel. 050-5253484.

4-5 R.I. (Ampat Lima)

Datum: vrijdag 22 juni 2007.

Locatie: Prinses Margriet kazerne te

Wezep. Info: K.J. Doornbosch,

Nijlandstr. 43 AC Assen.

Tel. 0592-330839 / 06-18442720.

E-mail: doork75@home.nl

Verbindingsafdeling B. Divisie

Datum: 19 april 2007.

Locatie: Kumpulan Huize "Bronbeek" te

Arnhem.

Info: Gijs verrips, tel. 035-6931747

of Klaas van Vliet, tel. 0348-414858

L.S.K. (1927, 1928 en 1929)

Op 8 mei 2007 wordt een reünie

gehouden in het Officers Casino te

Soesterberg voor de veteranen van

dienstplichtige LSK-ers van de lich-

ting 1927, 1928 en 1929.

Info: Jo Roos, tel. 078-6121497.

E-mail: roos7034@planet.nl

LTD 713, 719 en 760.

Datum: donderdag 14 juni 2007.

Locatie: Legerplaats Harskamp.

Info: Geert van Mierlo, tel. 073-

6418903.

Nieuw Lid van Verdienste

Op 1 maart 2007 werd door de voorzitter van VOMI-NL, de heer L. Noordzij, de speld met oorkonde behorende bij het Lidmaatschap van Verdienste uitgereikt aan Mevrouw A. M. Vis-van de Bloem. Deze onderscheiding werd haar overhandigd tijdens een bijeenkomst van de afdeling Zuid-Oost van VOMI-Drenthe/Groningen in zaal Cornelis te Dalen. De voordracht hiertoe was door de in januari j.l. overleden voorzitter van de afdeling, de heer W.A. Bröker, ingediend maar de uitreiking moest



wegens zijn overlijden enige weken worden uitgesteld. In het bijzijn van ongeveer honderd leden van de afdeling werd Mevrouw Vis toegespro-

ken door de voorzitter van VOMI-NL die haar roemde voor haar grote betrokkenheid als bestuurslid van het eerste uur en als mede-oprichtster van de afdeling. Ook door de voorzitter van VOMI-Drenthe/Groningen en de voorzitters van de afdelingen Hoogeveen en Dalen werd zij lovend toegesproken en bedolven onder de bloemen. De oorkonde die aan Mevrouw Vis werd uitgereikt vermeldt de volgende tekst:

"Wegens de vele en belangrijke diensten die zij de vereniging gedurende ruim 10 jaren met grote bezieling en toewijding heeft bewezen; inzonderheid blijkende uit:

De voortreffelijke en meer dan punctuele wijze waarop zij gedurende 10 jaren bestuursfuncties heeft vervuld binnen de Afdeling Zuid-Oost van VOMI - Drenthe/Groningen.

De grote persoonlijke betrokkenheid die zij bij het vervullen van deze bestuursfuncties altijd heeft getoond, waardoor haar bestuurslidmaatschap als zeer plezierig en kundig is ervaren.

De onmisbare bijdrage die zij gedurende 10 jaren heeft geleverd als Assistent Sociaal Commissaris, de grote nauwgezetheid en bewonderenswaardige persoonlijke inzet die zij daarbij altijd heeft getoond".

Veteranen-Bivak

Het Veteranen-Bivak te Vlissingen in het Buurthuis, Westerzicht 368, is iedere vrijdag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur voor alle veteranen. Tel. 0118-418641.

Zeeuwse Veteranendag 30 juni 2007 te Middelburg

Op 1 juli 2006 werd in Zeeland uit onvrede met de Landelijke Veteranendag een Zeeuwse Veteranendag (tevens herdenking) gehouden, wat gezien het aantal deelnemers (ongeveer 300) best een succes was, zeker gezien het feit dat dit voor de eerste keer werd georganiseerd. De Zeeuwse TV schatte het aantal deelnemers op 400 tot 500. De organisatie was voor een groot deel in handen van de heer Jan Roovers met nog een aantal enthousiaste medewerkers.

Eigenlijk was het de bedoeling dat deze dag maar 1 keer georganiseerd zou worden, maar iedereen en ook de gemeente Terneuzen was enthousiast, zodat besloten werd dit elk jaar te gaan doen. Burgemeester Schouwenaar van Middelburg wilde dat best in zijn gemeente zien komen en het resultaat was dat we hem maar gelijk "gecontracteerd" hebben.

Er is een vast comité dat dit jaarlijks zal organiseren, wisselend van en naar andere plaatsen. De Veteranendag is een samenwerking, zowel in het comité als bij de defilanten, tussen een aantal organisaties, VOMI, AVOM, COM, Vredesmachten, de Europese en de BvW. Het comité is hieruit dan ook samengesteld en de samenwerking is prima. Dit jaar wordt dus de Zeeuwse Veteranendag in Middelburg gehouden, beginnend met een samenkomst in de Wandelkerk op het Abdijplein, waar dan

een herdenking wordt gehouden gevolgd door een defilé via de Lange Delft naar de Markt, waar door een Parade-Inspecteur samen met de burgemeester de Parade zal worden afgenomen. De Paradedoelgroep en de Wandelwachtcommandant worden door de afdeling Zeeland van de Bond van Wapenbroeders geleverd, evenals vorig jaar. Ook aan het organiseren dragen deze hun steentje bij. Over medewerking hebben we niet te klagen. De gemeente Middelburg, met name de heer Bleyenbergh, steunt ons aan alle kanten. Voorts werken mee de Inter Scaldis Pipe Band uit Vlissingen en een Pipe Band uit Den Haag.

Muziekvereniging Armemuiden, de Scouting Armemuiden en het Museum 1940 - 1948 Infantuatie uit Nieuwdorp, die tevens de militaire voertuigen levert. Eventueel zullen we nog gebruik kunnen maken van de Zeeverkenner uit Vlissingen. De Scouting en Zeeverkenner kunnen we voor diverse doeleinden inzetten, o.a. bordjes dragen voor de groepen bij het defilé en andere zaken. De ontvangst op 30 juni is voorlopig vastgesteld tussen 11.45 uur en 12.30 uur in de Wandelkerk. Het einde wordt verwacht tussen 16.00 uur en 16.30 uur.

Jan Kloet

Veteranendagen 2007

Koninklijke Landmacht op zondag 3 juni op de Prinses Margriet kazerne te Wezep.

Doelgroep veteranen van de Koninklijke Landmacht van inzet buiten Europa, **exclusief** de veteranen uit Nederlands-Indië, Korea en Nieuw-Guinea.

Koninklijke Marine op donderdag 12 juli.

Doelgroep veteranen van de Koninklijke Marine van inzet buiten Europa, **exclusief** de vetera-

nen uit Nederlands-Indië, Korea en Nieuw-Guinea.

Koninklijke Luchtmacht op woensdag 19 en donderdag 20 september. Doelgroep alle veteranen van de Koninklijke Luchtmacht.

Koninklijke Marechaussee op vrijdag 28 september. Doelgroep alle veteranen van de Koninklijke Marechaussee.

Nederlandse Veteranendag op 29 juni.

Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394
E-mail: themaas@home.nl
Soc. Comm. Tel. 046-4521316
E-mail: harrie.dols@home.nl

Bijeenkomsten/Programma voor 2007

Zie hiervoor "Sobat" nr. 110 februari 2007.

Wij hopen ook dit jaar weer op goed bezochte prettige bijeenkomsten. Vooral de toename van het aantal partners hebben wij als zeer positief ervaren. Je hoort zo vaak: "Ja, maar ik ken daar niemand". Men kan toch altijd nog mensen leren kennen. We zijn tenslotte altijd nog "lotgenoten".

Alle bijeenkomsten beginnen op dinsdag om 14.00 uur. De reünie begint om 11.00 uur.

Zoals u in het programma kunt zien is op vrijdag 22 juni de jaarlijkse reünie. Hiervoor kunt u zich nu reeds opgeven. Wij vragen hiervoor slechts € 5,00 per persoon. Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op postrekening 6729786 t.n.v. "Peningmeester VOMI Limburg". Gaarne zo snel mogelijk, dan weten we met welk aantal deelnemers wij rekening moeten houden.

Contributie

Degenen, die tot nu toe vergeten zijn de contributie te betalen worden vriendelijk verzocht dit nu z.s.m. over te maken aan onze penningmeester.

Reisje

Inmiddels begint het geplande reisje vorm te krijgen. De reis zal gaan naar Ieper en de Belgische kust van 10 t/m 12 oktober 2007. De reis is op basis van halfpension en zal met inbegrip van museumbezoek en afscheidsdiner ca. € 205,00 per persoon gaan kosten. Wijzigingen voorbehouden. Wij vragen een ieder die aan de reis wil deelnemen zich z.s.m. aan te melden bij de heer Sjeff Otten, tel. 045-5315331 of Th. Maas, tel. 045-5327394.

Noord-Brabant West

Secr. J. Mallpaard
Secr. Waarnemend: Ravelstraat 32
4614 XD Bergen op Zoom
Tel. 0164-252642
Soc. Comm. Tel. 06-51974917
E-mail: jghusson@xs4all.nl

Verenigingsnieuws

Friesland

Secr. E. Moortag, Offemar 48,
8939 CM IJeeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail: f2hmoortaguo@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Op de laatst gehouden bestuursvergadering van 27 februari passeerden weer diverse onderwerpen de revue. Zo kregen we van een aantal leden bericht dat zij hun lidmaatschap beëindigden, als ook een aantal berichten van overlijden. Het aantal leden dat nog geen contributie had betaald was nog vrij hoog, voor onze penningmeester nog geen reden tot juchten, want ook hij moet lijdig voldoen aan de verplichting tegenover VOMI-Nederland.

De bijeenkomsten voor het volgende seizoen werden voorlopig vastgesteld, de data en de locaties worden bekend gemaakt in de volgende Sobat, alsook wederom een bijeenkomst voor de weduwen/partners van onze overleden Sobats.

Op de jaarlijkse vergadering van de samenwerkende organisaties van oude militairen (S.O.M.) werden diverse zaken besproken die gezamenlijk kunnen worden gedaan.

Voor onze vereniging waren daarbij aanwezig A. Holwerda en ondergeleekende.

Verder vindt u in deze rubriek het reisnieuws waarin onze onvolprezen reiscommissaris, Ype Terpstra, en de beheerder van de reispenningen, A. Holwerda, u vertellen dat wij dit voorjaar weer gaan bootjevaren en dat nog wel, ondanks alle prijsstijgingen, voor hetzelfde bedrag als vorig jaar.

Lees dit nauwkeurig na, want u krijgt geen nader bericht. Er is al veel belangstelling, dus zorg dat je er bij komt.

I. de Jong.

Reisnieuws

Traditiegetrouw gaan we ook dit jaar een dag de Friese meren op, deze cruise zal plaats vinden op dinsdag **22 mei a.s.** met de Marneprinses van rondvaart Princenhof uit Eernewoude. De inhoud van ons reisotje laat toe dat we u deze boottocht voor dezelfde prijs kunnen aanbieden als vorig jaar.

Aan boord ontvangt u voor **€ 40,- per persoon** 2 x koffie of thee met een stuk Friese

Oranjekoek, om 12.30 uur een uitstekend diner met een consumptie, in de loop van de middag 2 x thee met een dumke en tot slot om

17.00 uur een belegd broodje en een krentenbol met een kop koffie of een beker karnemelk. De overige consumpties die u deze dag nuttigt zijn voor eigen rekening.

De **inscheping** vindt plaats om **9.30 uur, de boot vertrekt om 10.00 uur en laat eventuele laatkomers staan.**

De ontscheping vindt plaats om 17.30 uur, allebei in Eernewoude bij rondvaardi Princenhof.

Als u aan deze reis wilt deelnemen, moet u er voor zorgen dat het reisbedrag uiterlijk 12 mei is bijgeschreven op rekeningnummer 29.69.47.326 t.n.v. VOMI-reisfonds te Leeuwarden.

(Deze rekening is bij de Frieslandbank). Betalen betekent deelnemen.

Bewaar deze gegevens, want u ontvangt geen nader bericht.

Uw reiscommissaris Ype Terpstra,
tel. 0515 - 572179

Nieuwjaarsreceptie 2007

Op 3 januari hebben wij onze Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in de Engelbrecht van Nassaukazerne (Commandokazerne) te Roosendaal. Op onze uitnodiging was het bestuur van de Bond van Wapenbroeders, afd. West-Brabant met 6 personen aanwezig. Ook de heer M.P. van den Broecke, voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, afd. Baronie van Breda, die o.a. ook voorzitter van de Unie van Nederlandse Veteranen is, was met zijn echtgenote aanwezig. En natuurlijk niet te vergeten onze vriend Gerrit Vink van het Veteraneninstituut.

Zoals gebruikelijk werden allereerst onze overleden sobats en hun overleden echtgenotes/partners staande herdacht voor een kort moment van stilte en bezinning.

Deze bijeenkomst is verder als vanouds in een zeer prettige sfeer verlopen met de weer niet ontbrekende loterij. Totaal waren er die dag 115 personen aanwezig, waarvan 48 dames.

Bijeenkomsten

Op woensdag 24 januari hadden wij onze bijeenkomst in Hoogerheide/Woensdrecht. Hier waren 69 personen aanwezig, waarvan 27 dames. Vervolgens hadden wij op woensdag 21 februari dan weer onze bijeenkomst in Breda. Hier waren 87 personen aanwezig, waarvan 32 dames. Ook deze beide bijeenkomsten waren als vanouds heel gezellig en goed verzorgd. Met na afloop evt. een warme maaltijd, die na elke bijeenkomst in de kazerne kan worden genuttigd, mits men bij binnenkomst zich hiervoor opgegeven heeft bij ons bestuur.

Diamanten Bruiloft

Op 3 februari is een afvaardiging van 11 man op de receptie geweest bij het diamanten jubileum van onze sobat, Piet Ouwens, uit Bergen op Zoom. Eén en ander was met de dochter in het geheim geregeld.

Zoende was het voor het diamanten paar een complete verrassing om via een erehaag van sobats in veteranenkostuum, die dan ook nog de eregroet brachten, de feestzaal te mogen betreden.

Ook werden namens het bestuur en de leden van VOMI Noord-Brabant West een felicitatiebrief en een geschenk onder couvert overhandigd. De heer en mevrouw Ouwens hebben onze aanwezigheid buitengewoon op prijs gesteld, hetgeen mede bijgedragen heeft om de feestvreugde compleet te maken, waarvoor zij ons heel hartelijk bedanken.

Oproep

Bij deze vraagt het bestuur U vriendelijk, maar wel dringend, om er eens over na te denken (niet te lang a.u.b.) om zich kandidaat te stellen om ons bestuur aan te vullen, cq. te versterken.

Mocht U zich echter niet tot het bestuur geroepen voelen, dan kunt U ons, en alle andere sobats, toch helpen met het zich beschikbaar stellen als veldwerker. Veldwerkers zijn personen die zich inzetten bij herdenkingen, bijeenkomsten, ziekenbezoek, begrafenissen en/of crematies. Vooral aan sobats die zich bij begrafenissen en crematies als **erewacht** willen opstellen hebben we een zeer dringende behoefte.

Voelt U zich geroepen of heeft U vragen over het bovenstaande, dan kunt U als evt. bestuurskandidaat contact opnemen met onze voorzitter, Jac. Malipaard, onder telefoonnr. 0164 - 25 26 42 en als evt. veldwerkerkandidaat/erewacht met onze Sociaal Commissaris, Johan Husson, onder telefoonnr. 06 - 51 97 49 17 (of evt. Piet Looyen onder telefoonnr. 0165 - 56 05 46).

Contributie

Nog niet iedereen heeft de contributie voor dit jaar betaald! Heeft U het al overgemaakt? Zo niet, doe het dan nu meteen even. Dit luttele bedrag van € 17,50 (meer mag!) is echt enorm belangrijk voor het blijven voortbestaan van onze vereniging.

Het enige en juiste gironummer is 50 13 84 Ln.v. **Ver. Oud Militairen Indëlgangers West Brabant, Camedijk 1, 4706 EG Roosendaal.**

U dient hiervoor wel Uw eigen overschrijvingskaart te gebruiken, want U krijgt geen acceptgirokaart meer!

Zomerreünie 8 juni 2007

Wegens het slecht ter been zijn van veel van onze leden is vorig jaar besloten om de jaarlijkse excursie te vervangen door een feestelijke bijeenkomst. Volgens opiniepeiling is dit al onze leden zeer goed bevallen (het was toen tevens de lustrumviering van 15 jaar VOMI Noord-Brabant West). Beter dan een excursie was de algemene mening.

Zoende willen we het dit jaar nog eens dunnetjes over doen. Er wordt uitgekeken naar een (betaalbaar) live-music bandje.

Laatste inschrijfmogelijkheid en betaling tijdens de bijeenkomst op woensdag 23 mei 2007 te Breda.

Komende bijeenkomsten

- **LET OP: Donderdag 26 april**

2007 aanvang 10.30 uur (binnenkomst vanaf 09.30 uur): Algemene Ledenvergadering waarvoor eenieder een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen.

- Woensdag 23 mei 2007 aanvang 13.30 uur: Trip van Zoutlandkazerne, de La Reijweg 95, Breda.

- Vrijdag 8 juni 2007 aanvang 11.00 uur: Zomerreünie (Reünie feestdag): Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, Roosendaal, waarvoor ook eenieder een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen.

Johan Husson

Noord-Holland

Secr. AD Bouterse, Lindenlaan 110, 1741 TX Schagen. Tel. 0224-215621. E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl Soc. Comm. Tel. 023-5283997 E-mail: nbaan@tiscali.nl

Afscheid

Zonder iets af te doen aan het verlies van de vele vrienden van wie wij het afgelopen jaar afscheid moesten nemen, melden we dat we op 1 maart afscheid namen van ons gewaardeerd lid, de heer Jaap Couprie. Hij was vanaf het begin lid van onze vereniging en bezocht trouw onze bijeenkomsten.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 17 april a.s. en zal een feestelijk karakter hebben, omdat de vereniging dan tevens het 20-jarig bestaan zal vieren.

Activiteiten

Op woensdag 22 augustus 2007 proberen we een vaartocht te organiseren. Noteert u deze datum avast. U krijgt daar nog nader bericht over.

Bijeenkomsten

Dinsdag 2 oktober 2007: In het centrum "De Brink", Middenweg 168, Heerhugowaard.

Maandag 12 november 2007: In "De Lulfer", Cultureel Centrum Casca, Heerenweg 96, Heemstede.

Overijssel

Secr. H. Vos
Dr. Van der Zandestr. 57
7545 EJ Enschede
Tel. 053-4513859
E-mail: hennyvos@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

Na enkele maanden afwezig te zijn geweest door operatie en revalidatie is onze voorzitter, de heer Scholten, weer in de gelederen van het bestuur zichtbaar en verbaal aanwezig. Een ander bestuurslid, de heer Van der Slouwe, is nog steeds zlek thuis. Zijn herstel laat nog op zich wachten. Daarbij hebben we nog een groot probleem in het bestuur door de bekendmaking van de penningmeester dat hij er na 20 jaar absoluut mee wil stoppen. Hij heeft dit al veel eerder aangegeven maar het is het bestuur, ondanks meerdere pogingen daartoe, tot nog toe niet gelukt een capabele vervanger te vinden. Je zou verwachten dat er onder de 470 leden die we nog hebben wel iemand de functie van penningmeester wil overnemen. Deze functie hoeft niet perse door een Oud Indië- of Nieuw-Guineaganger te worden vervuld. Ook een zijdelings geïnteresseerd persoon kan deze functie vervullen als hij denkt capabel te zijn. Wij doen dan ook een beroep aan de leden om in hun naaste omgeving rond te zien om dit probleem op te lossen zodat het voortbestaan van de vereniging kan worden gecontinueerd.

Bijeenkomsten

Donderdag 19 april 2007 is er een soosmiddag in Café-Restaurant "De Koerkamp" te Lettele, tel. 0570-551271. Aanvang: 13.30 uur. Hierbij een optreden van het Trio "Mary Hatt". Deze bijeenkomst is met verloting.

Van 14 april tot 31 mei 2007 is er in Zwolle een tentoonstelling van Batik schilderkunst. Heel bijzonder en herkenbaar voor Indië-veteranen. De toegang is gratis en de tentoonstelling vindt plaats in het Diensten-Centrum Werkeren in de wijk Stadshagen. Voldoende parkeergelegenheid. Noteer deze bijeenkomst in uw agenda. Echt de moeite waard.

H. Vos

Utrecht en't Gooi

Secr. A.J.B. Martens,
Chico Mendesstr. 67,
3573 AW Utrecht.
Tel./Fax: 030-2716895
E-mail: sobatam@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 035-6217809

Op woensdag 25 april 2007 vieren wij het 20-jarig bestaan van onze vereniging. Het wordt gehouden in

het Officiers Casino Soesterberg, Kampweg 1 te Soesterberg. Met het openbaar vervoer lijn 56, 74 en 252 vanuit Utrecht of Amersfoort is het goed te bereiken. De bushalte is voor de ingang. Parkeergelegenheid is voldoende aanwezig. We rekenen op uw aller komst.

Op woensdag 15 mei 2007 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in de Luitenant-generaal Knoopkazern, Croeselaan te Utrecht. Aanvang 14.00 uur. Einde 16.00 uur. De uitnodigingen en de vergaderstukken worden u toegezonden.

Contributie

Enkele sobats hebben hun contributie voor het jaar 2007 nog niet voldaan. De penningmeester doet een beroep op deze personen om het bedrag alsnog te willen overmaken.

We hebben dit jaar vele sobats verloren, onze leeftijd gaat een rol spelen. We zitten in blessuretijd. De herdenking van de 52 Utrechtse mannen uit de Indiëperiode is weer goed verlopen. Vele sobats waren aanwezig op deze regenachtige dag. Gelukkig vond het meeste plaats in de Aula en de Kapel. Bij de krans- en bloemlegging was het even droog.

A.J.B. Martens

Zeeland

Secr. J. Kloet, Laan van Barbestein 8,
4431 AH Heinkenszand.
Tel. 0113-561738
E-mail: jkloet1926@zeelandnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0113-561738.

De reglobijeenkomsten zijn achter de rug. Het was een hele klus maar het was de moeite waard. Ook de verloting was elke keer een succes. Bij deze een extra bedankje voor het echtpaar Witte voor de keurige verzorging van de loterij. Het weerhoudt onze leden die nu op een leeftijd zijn, soms met bijkomende fysieke beperkingen, niet om deel te nemen aan onze veteranenactiviteiten.

Jubileum (4e Lustrum)

Het 20-jarig bestaan van onze vereniging gaat niet ongemerkt voorbij. Een spetterend feest hebben wij niet georganiseerd omdat wij daar de financiële middelen niet voor hebben, maar we hopen er toch een leuke, gezellige middag van te maken. Het verslag ziet u in de vol-

gende "Sobat".

Vakantiereis 2007

De inschrijving voor de reis naar Oostenrijk is gesloten en is reeds volgeboekt.

De Zeeuwse Veteranendag

Hierover kunt elders in deze "Sobat" iets lezen. Wel kunnen we u mededelen dat er nu een contact is ontstaan met de Bond van Wapenbroeders door het organiseren van de Zeeuwse Veteranendag. Deze contacten kunnen mogelijk nog uitgebreid worden en het is zeer belangrijk om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

J. Kloet

Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong, Merellaan 247,
3145 EJ Maassluis.
Tel. 010-5927786
E-mail: jwdjong@kabelfoon.nl
Soc. Comm. Tel. 070-3672853

Met de nieuwsbrief die eind maart is verzonden, bent u geïnformeerd over de algemene ledenvergadering die op dinsdag 8 mei wordt gehouden.

Deze keer komen we samen in gebouw De Schelft, Maandagsewetering 202, 2211 WW te Noordwijkerhout. Aanvang 14.00 uur, de jaarstukken zijn op te vragen bij de secretaris.

Ook dit jaar hebben we weer een dagtocht gepland en wel op dinsdag 5 juni. We gaan naar Buren en bezoeken het Marechausseemuseum en aansluitend naar Bronbeek waar we in de Kumpulan van een rijstmaaltijd gaan genieten.

Mocht u nadere informatie hierover willen ontvangen, neem dan contact op met onze bestuursleden Gerard Bekking tel: 015-2141102 of John de Boer tel: 079-3311943.

Voor een bijeenkomst met rijstmaaltijd in Den Haag op het Instituut Defensie Leergangen wachten wij nog op toestemming van de commandant. In de sobat van juni hopen wij u hierover nader te kunnen informeren.

Op 17 april zijn de leden van de regio's Leiden en de Bollenstreek bijeen in restaurant/ bar "De Engel" Heerenweg 386 te Lisse. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur.

Belangstellenden en leden uit andere regio's zijn uiteraard ook welkom

Over verdere activiteiten zijn nog geen concrete plannen bekend, we hopen u in de sobat van juni resp. augustus hierover te kunnen informeren.

Met de terugloop van leden zijn er discussies gaande over de toekomst van onze verenigingen. Zodra hierover meer bekendheid is, komen wij hierop terug.

J.W. de Jong

Zuid-Holland Zuid

Zuid-Holland Zuid

Secr. D. Mennens, Lijsterlaan 12,
3055 CH Rotterdam.
Tel./fax: 010-4188239
E-mail: d.mennens@zonnet.nl
Soc. Comm.: Tel. 010-4540970
E-mail: William.roza@wanadoo.nl

Op 2 januari 2007 hebben we onze Nieuwjaarsreceptie gehouden in het Partycentrum "De Graaf" te Ridderkerk.

De voorzitter opende de bijeenkomst, waar 125 personen aanwezig waren, en wensde alle leden een goed en gezond 2007 toe. Hij memoreerde ook dat het bestuur aan de drie kampen in Afghanistan Kerst- en Nieuwjaarskaarten verzonden heeft via de militaire post, met de tekst:

"De Indië- en Nieuw-Guinea veteranen van VOMI Zuid-Holland Zuid wensen de toekomstige veteranen een veilig verblijf in de inzetgebieden, Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar met een behouden thuiskomst".

Op de receptie waren veel genodigden aanwezig, zoals: de burgemeester van Ridderkerk; vertegenwoordigers van het V.I.; B.v.W.; VOKS (Koreagangers); BNMO; AVOM; VOMI Zuid-Holland Noord en namens de "7 Dec" Divisie ook E. Falck en kpl 1 L. Verheij.

De receptie was zeer geanimeerd en werd opgeluisterd door een toespraak van de burgemeester van Ridderkerk, mev. J.N.M. Hermans-Vloedveld, die duidelijke en positieve woorden sprak t.a.v. de veteranen en het in stand houden van een veterandag.

Door overlijden verloren wij 45 leden in het jaar 2006. Zij zullen worden herdacht tijdens onze Algemene

Ledenvergadering op 10 april 2007 in het Partycentrum "De Graaf" te Ridderkerk.

Het uitgebrachte Monumenten Herdenkingsboek op het 20-jarig jubileumfeest, d.d. 26 september 2006, is bij de leden zeer goed ontvangen. Hiervoor mochten wij vele dankbetuigingen ontvangen. Om ca. 16.30 uur ging een ieder vol-
daan huiswaarts.

Regiobijeenkomst

Op 8 mei is de bijeenkomst in de "Drie Lelies", Narvikstraat 1 te Puttershoek.

Op 16 oktober 2007 is er een bijeenkomst in het "Openhof" in Ommoord.

Monumentenboeken

Wie nog een monumentenboek wil aanschaffen, kan contact opnemen met Dolf Mennens, tel./fax 010-4188239. De kosten zijn € 10,00 incl. porto en verzendkosten.

Busreis

Op 11 september 2007 wordt er een busreis georganiseerd naar het Indië-Monument in Roermond.

D. Mennens

VOM (Noord-Veluwe/ Oostelijk Flevoland

VOM (Vereniging Oud Militairen)

Secr. P. Wattel, Orgelkampstr. 19,
8081 XR Elburg, tel. 0525-683695.
E-mail: p.wattel@chello.nl
Soc. Comm. Tel. 0341-254231

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de Vereniging Oud Militairen (VOM) Noord Veluwe - Oostelijk Flevoland (Voorheen V.S.V.) is als volgt vastgesteld.

Voorzitter:

P.P.G. Gommers,
Alb. Neuhuyslaan 23,
8072 HJ Nunspeet.
Tel. 0341- 254231.
E-mail: p.gommers.sr@planet.nl

Secretaris:

P. Wattel, Orgelkampstraat 19,
8081 XR Elburg, Tel. 0525-683695.
E-mail: p.wattel@chello.nl

Penningmeester:

L. Smit, Schaeplmanstraat 41,
8072 AP Nunspeet.
Tel. 0341-251246.
E-mail: leosmit@versatel.nl

Vice-voorzitter:

W. Visscher, De Landauer 58,
8256 DL Biddinghuizen.
Tel. 0321-331967.
E-mail: w.visscher2@chello.nl
2e secr. / 2e penningm.:
C.G. Vissenberg, Wagenweg 19,
8071 XC Nunspeet.
Tel. 0341-251758.
E-mail: coes.vissenberg@planet.nl

Sociale Commissie:

Voorzitter: P.P.G. Gommers,
Alb. Neuhuyslaan 23,
8072 HJ Nunspeet.
Tel. 0341-254231.
E-mail: p.gommers.sr@planet.nl

Lid Soccom.:

Mevr. A. Wink, Randweg 24,
8071 XM Nunspeet.
Tel. 0341-252625.

Lid Soccom.:

I. Froma,
Van Goghstraat 12,
8072 JX Nunspeet.
Tel. 0341-253653.

Ledenadministratie:

P.P.G. Gommers,
Alb. Neuhuyslaan 23,
8072 HJ Nunspeet.
Tel. 0341-254231.
E-mail: p.gommers.sr@planet.nl

"Troostmeisje" getuigt voor Congres VS

De Nederlandse Jeanne Ruff-Offene heeft voor het Amerikaanse Congres getuigt tijdens een hoorzitting over zogenoemde "troostmeisjes". De 85-jarige in Australië woonachtige vrouw werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanse bezetters op Java gedwongen tot prostitutie. De hoorzitting vond plaats op initiatief van Congreslid Michael Honda. De democraat, zelf van Japanse komaf, hoopt dat de Amerikaanse volksvertegenwoordiging een resolutie aanneemt waarin Japan wordt opgeroepen zich "formeel en ondubbelzinnig" te verontschuldigen voor het leed dat de seks-slavinnen in dienst van het Japanse leger ondergingen. Zo'n erkenning van een van de zwaarste bladzijden uit de Tweede Wereldoorlog is volgens Honda urgent. Ruff vertelde zelfs haar familie niet over haar verleden tot zij er begin jaren '90 een boek over uitbracht.



Hotel-Café-Restaurant

“ De Zwaan ”

Beekbergen

Genieten is van alle tijden! Wij bieden u een gastvrij onthaal in ons hotel “De Zwaan”.

Elk jaargetijde heten wij u van harte welkom.

U kunt genieten van een verblijf in ons hotel en van de prachtige omgeving die u vele mogelijkheden biedt voor een aangenaam verblijf.

Uit de hieronder vermelde periodes kunt u een keuze maken voor een vier-, vijf-, of achtdaagse vakantie.

Inbegrepen in het hiernaast vermelde arrangement zijn 's ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds een uitstekend 3-gangen menu.



Bij elk arrangement is minimaal 1 uitstapje per dag inbegrepen in de prijs.

- Bezoek brengen aan Paleis het Loo
- Toegang tot de Hoge Veluwe en Openluchtmuseum
- 1 dag fietshuur inclusief fietspakket
- Bezoek brengen aan kaasboerderij
- Toegang tot het Oorlogsmuseum in Arnhem
- Ontspannen in het verwarmde zwembad (Malkander) of de hotel sauna
- 1-Daags gebruik van de Veluwepas per touringcar
- Toegang tot Papiemolen “De Middelste Molen”
- Toegang tot “Auto Gallery”(Klassieke auto's en sportwagens) (in hetzelfde gebouw ook speelgoedmuseum).

U ziet vele mogelijkheden om uw verblijf in ons hotel tot een feest te maken

Voor dit alles inclusief arrangement gelden geen aankomstdata

	Aanbieding	normaal
4 dagen (3 overnachtingen)	€ 130,- p.p.	(€ 145,-)
5 dagen (4 overnachtingen)	€ 160,- p.p.	(€ 180,-)
8 dagen (7 overnachtingen)	€ 260,- p.p.	(€ 280,-)

Voor kamers op de begane grond wordt een toeslag berekend van € 4,- p.p.p.d.
Verblijfsbelasting: € 1,50 p.p.p.d.

Elke dag van de week geldt als aankomstdag.

Hotel De Zwaan***

Arnhemseweg 520 - 524
7361 CN Beekbergen
e-mail: hoteldezwaan@worldonline.nl
website: hoteldezwaan.net
tel. 055-5061393 / fax 055-5062636

Persbericht

Op zondag 22 april 2007 organiseren de Stichting Kumpulan Bronbeek en de Werkgroep Indisch Erfgoed Apeldoorn i.s.m. het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek de themabijeenkomst "Werken en Zaken doen in het voormalig Nederlands-Indië en Indonesië" op het landgoed Bronbeek te Arnhem.

Ontvangst met koffie 10.00 uur; aanvang presentatie 11.00 uur, afsluiting 14.30 uur.

Voorinschrijving is vereist. Info: mevrouw N. Bosman,

tel. 026-3763578. Inschrijving sluit op 16 april 2007.

Tentoonstelling "Krijgsverrichtingen op Bali" is verlengd tot en met 27 mei 2007. De expositie gaat in op de vijfde Bali-expeditie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), die in 1906 plaats vond met een dramatische afloop.

Op zondag 3 juni 2007 komt de jeugdboekenschrijver Peter Vervloed naar museum Bronbeek. Hij verzorgt van 13.30 tot 15.00 uur een voorstelling voor het hele gezin vanaf 7 jaar. Peter vertelt niet alleen, maar maakt ook muziek. Wie wil kan meezingen met Indonesische

liedjes, instrumenten bespelen en dansen.

Op zondagmiddag 8 juli 2007 brengt Bronbeek een sfeervol zomerevenement. Een verhalenvertelster doet dan een boekje open over Bronbeek. Tussen 13.30 en 15.30 uur vertelt zij op meerdere plekken zowel buiten op het landgoed als binnen in het museum verhalen over Bronbeek en zijn geschiedenis. Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen zijn welkom.

Toegangsprijs voor ieder evenement bedraagt € 2,30. Reserveren is gewenst. Tel. 026-3763555.

Nederlandse Veteranendag 2007

Op vrijdag 29 juni 2007 wordt in Den Haag voor de derde keer een Nederlandse Veteranendag gehouden. Zoals bekend is de Nederlandse Veteranendag bedoeld om een bijdrage te leveren aan de vergroting van de maatschappelijke erkenning en waardering voor de Nederlandse veteranen door de overheid en samenleving. Naast een korte plechtigheid in de Ridderzaal en een medailleparade op het Malieveld, zal

het Malieveld weer het centrum zijn van de diverse evenementen en een ontmoetingsplaats voor publiek en veteranen. Net als afgelopen jaar zal ook dit jaar een defilé plaats hebben van veteranen en actief dienende militairen. Tijdens het defilé zal een zogenaamde fly-past worden uitgevoerd met alle soorten vliegtuigen en helikopters van de Nederlandse krijgsmacht. Vanwege veiligheids- en logistieke redenen kunnen 4000

veteranen deelnemen aan het defilé. Vanaf 09.00 uur bent u van harte welkom op het Malieveld.

Th.R.



Onthulling zes bronzen plaquettes

Op 19 januari 2007 zijn 356 opvarenden van 19 schepen geëerd met een eigen monument. Vice-admiraal J.W. Kelder, Commandant der Zeestrijdkrachten, onthulde op deze dag zes bronzen plaquettes met de namen van de marinemannen die bij

de verdediging van Nederlands-Indië in de periode 8 december 1941 tot 9 maart 1942 in de Indische wateren een zeemansgraf vonden. De platen zijn aangebracht op een nieuw monument, het zogenaamde Vlootmonument, dat speciaal ter

nagedachtenis van deze slachtoffers is opgericht in het Karel Doormanhof op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning te Surabaya, Indonesië. Het monument is een initiatief van de Oorlogsgravenstichting.

Th.R.

SOBAT

V I J F V I N K E L
SCHOENEN

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht

In Memoriam

**Met grote eerbied en in gepaste stilte
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:**

Naam	Voort	Woonplaats	Onderdeel
Ancker,	T.	Acton, Ontario, Canada	43 Brig Park
Arendse-de Visser,	T. (Mw)	Vlissingen	
Bakker,	A.	Zwagerbosch	3 Hvboreel
Berkers,	J.	Lierop	4-2 RI
Boer,	A.	Dalen	3-5 RI X-Brig
Braven, den	G.	Meerkerk	3-3-10 RI
Buenk,	B.W.	Moordrecht	4-3 RI
Commandeur,	J.A.	De Rijp	5 GRG
Coupré,	J.J.	Purmerend	1-15 RI
Dalfsen, van	A.Z.G.	Hoogeveen	2-41 RVA
Doeselaar, van	J.	Axel	3-3 RI
Dominicus,	L.	Oisterwijk	KLU LSK
Duyvestein,	A.J.	Naaldwijk	5-3 RI
Elsen, van de	J.	Uden	4-7 RI
Engelkes,	A.	Helmond	Intendance MNG
Esch, van	J.	Boxtel	Marbrig
Etten, van	M.	Sittard	2-4 RI
Fiers,	P.A.	Veghel	4-7 RI
Gastel, van	J.W.A.	Bergen op Zoom	KLU BD Transp
Geest, van	C.	De Lier	?
Gerritsen,	P.	Rockyford, Alb, Canada	KMarns
Gijsbertsen,	J.W.	Heesum	5 GRG
Gort,	H.A.B.	Velp	?
Haar, van der	L.	Staphorst	?
Haeren, van	W.	Beek en Donk	433 BI
Hoevera,	E.	Helmond	2 MiBat
Hokke,	P.	Oud Beijerland	KL NOI
Homan,	Th.J.J.	Hillegom	VD 7DD
Hoof, van	P.C.	Breda	Vbda 1 Div
Hoof, van	J.	Beek en Donk	425 BI/6-6 RI
Hoofdakker, van de	R.	Eindhoven	4 GRG
Huisman,	F.J.	Meppel	2-12 RVA
Jansman,	G.	Prescott, Ontario, Canada	4 GRPI
Janssen,	J.A.	Middelburg	42 RVA
Kal,	A.	Vlaardingen	Vbdd KL
Klippe, van de	D.	Heino	?
Kruithof,	J.	Eindhoven	Andjing Nica
Lely, van der	I.	Wateringen	5-8 RI
Marchal,	H.A.	Doom	?
Meeren, van de	W.	Veldhoven	1 Jagers
Megens,	G.	Oss	5 GRPI
Melis,	H.	Tilburg	AAT 2
Merbel, van de	W.	Willemstad	10 GnVeldCie
Meurs,	J.	Axel	4-3 RI
Miedema,	J.	Hijlaard	4-1 RI
Molenaar,	P.A.	Heemskerk	424 BI/6-7 RI
Neef, de	J.	Wemeldinge	4-7 RI
Neefs,	K.C.	Zundert	5-6 RI
Oortman Gerlings,	O.C.	Brasschaat, België	TD
Pieterse,	J.	Oude Bildtzijl	5-10 RI
Poot,	G.	Sint Annaland	5-9 RI
Post,	M.	Oisterwijk	43 ZMC
Prooijen, van	T.	Ridderkerk	2-4 RI
Raijmakers,	F.	Helmond	421 BI
Reuvers,	H.J.	Noordhoek	2-4 RI en 1-15 RI
Ridder, van de	H.	Oud Beijerland	2-15 RI
Riesebeek,	G.J.	Zwolle	?
Roodnat,	C.	Venray	1 VD
Schoemaker,	H.	Nieuweusen	?
Scholten,	W.I.	Randwijk	5 GRG



Met ons aller

welgemeend mede-

leven en dat de

liefde en de warmte

van uw naasten U

de moed en kracht

geven dit zware

verlies te dragen.

sociale
GEE-
VOMI

SOBAT

Schonewille,	G.	Cuijk	4 (8) RS
Schouten,	C.P.	Voorschoten	?
Sijtsma,	W.	Metslawier	3-12 RI
Smit,	J.	Berkel en Rodenrijs	41 IBW
Staal,	H.J.	Beilen	1-1 RI
Strijbosch,	H.P.A.	Eindhoven	LLUA
Thissen,	F.P.G.	Sittard	5-6 RI
Thoen,	J.W.	Den Haag	A Div OVW
Ulthol,	J.C.	Vlaardingen	4 GRG
Verbruggen,	P.	Uden	VD MJ
Verdonk,	J.G.	Lewedorp	15 On
Verhagen,	M.	Woudrichem	Marbrig NNG
Verhoeven,	L.	Veghel	3-11 RI
Versluis,	C.	Geldermalsen	?
Vlies, van der	J.Q.	Gorinchem	KL Intendance
Vonder,	A.	Rolde	6 PAW HvB
Vonk,	B.	Kortenhoef	4-8 RI
Wauben,	B.	Rijswijk	12 RVA
Wesdorp,	A.L.	Rotterdam	4-5-10 RI
Westra,	S.	Henrik	403 BI
Wijk, van	J.	Tolbert	Scie 4 GRJ
Wikkerling,	H.	Brampton, Ontario, Canada	6 Y-Brig
Wildschut,	W.F.	Utrecht	?
Wingelaar,	W.J.	Wijk bij Duurstede	?
Wolf, de	M.P.	Rotterdam	4-3-3 RS
Wysja,	D.	Brampton, Ontario, Canada	403 BI

ONDERSCHIEDINGEN:

Op 14 november 2006 is aan de heer C. van Pelt (PLD in NNG) uit Ridderkerk ultgereikt het Nieuw Guinea Herinneringskruis.

RECTIFICATIE:

In SOBAT nr 110, februari 2007 is onder IN MEMORIAM per abuis vermeld dat de heer C. van Pelt uit Ridderkerk zou zijn overleden, hetgeen onjuist is. Betrokkene is daarentegen onderscheiden. Namens de Sociale Commissie is aan de heer C. van Pelt excuses aangeboden.

In dezelfde SOBAT werd onder IN MEMORIAM per abuis vermeld dat de heer J. Bouwmeester uit Hoogeveen was ingedeeld bij 5-9 RI/2 MP IV. Dit moet zijn: Militaire Politie. Excuses hiervoor

Lijst nieuwe leden

NAAM.....	WOONPLAATS.....	ONDERDEEL
BARKER A.....	SPIJKENISSE.....	1 RS
BREEDVELD J.....	RIDDERKERK.....	Marine NNG
CLAASSEN M.....	BLADEL.....	6-2 RI = 402 BI
COSLIJN M.....	DONGEN.....	TD
DOORN J.C. van.....	RIJSWIJK.....	
ELGERS W.P.J.....	HELMOND.....	Marbrig NNG
FABER W.....	DEN HAAG.....	
GULDEN C.W.A.....	VUGHT.....	5 HupVa
HAAS O.J. de.....	LENNE.....	6-2 RI = 402 BI
HERMANS A.J.A.C.....	SINT WILLEBRORD.....	6 IB NNG
HOOGENDAM A.S.....	VALKENSWAARD.....	
KARMAN J.A.....	TERNEUZEN.....	6 IB NNG
KELJZER M.H.....	OUD BEIJERLAND.....	VSD NNG
KLEIN R.....	ASSEN.....	42 Pant.Bat. LIBANON
KOOIKER W.....	TOLBERT.....	1-2 RATA LTD 654
LIEDER K.W.....	GOUDA.....	Reg v Heutz
MELISSEN M.....	GOES.....	MP
NELISSEN L.M.....	DEN BOSCH.....	42 ZMC
NIJWENHUIS B.....	ALKMAAR.....	KM
OMMEN - KRAMER D.H. van.....	NUNSPPEET.....	
OMMEN E.E. van.....	NUNSPPEET.....	2-2 HvB
ORTEN H.M. van.....	EINDHOVEN.....	GRPI
PENNINGS J.....	BOXTEL.....	
POTS E.....	SCHILDWOLDE.....	LSK
RIEL M.J.J. van.....	ZIERIKZEE.....	Lichtmacht
SCHULTING H.....	HOOGVEEEN.....	
SNIT J.....	HELMOND.....	6 RVA
SWARTE J.L.....	DEN HELDER.....	
VISSER A.....	ROTTERDAM.....	
WIEL J.J.A. v.d.....	UDEN.....	5-1 RI
WIJFFELS P.A.....	DEN BOSCH.....	MGD
WOUW M.H. v.d.....	KAATSHEUVEL.....	3-8 RI
WOUWE - ARNOLD D. van.....	NUNSPPEET.....	
WOUWE J. van.....	NUNSPPEET.....	

De Stichting VAFAMIL presenteert in samenwerking met Boonstra River Line het PROGRAMMA 2007



8 - DAAGSE NEDERLAND - BELGIE CRUISE
Tijdens deze prachtige reis zult u met het comfortabele M.P.S. Serena over de prachtige Nederlandse en Belgische wateren varen. U vaart vanuit Arnhem richting Dordrecht, waarna u verder vaart richting de mooie en gezellige Belgische steden Antwerpen en Hasselt. Eenmaal terug in Nederland zult u via de Maas en Waal ook nog bourgondisch Maastricht, Roermond en het oude Nijmegen aandoen.
In deze 8 dagen zult u vanaf het water genieten van het vele moois dat Nederland en België te bieden hebben.

VAARSCHEMA

8 dagen Nederland/ België

*** Dag 1: ARNHEM - TIEL**

U wordt vanaf 15:30 uur welkom geheten aan boord van de Serena. Terwijl u geniet van een heerlijk diner, vaart u richting TIEL.

*** Dag 2: TIEL - DORDRECHT**

*** Dag 3: DORDRECHT - ANTWERPEN**

Vandaag vaart u naar de middeleeuwse stad Antwerpen. Antwerpen staat bekend om haar markten, terrasjes, winkelmogelijkheden en natuurlijk als diamantenstad. U zult na de lunch arriveren.

*** Dag 4: ANTWERPEN - HASSELT**

Hasselt is de hoofdstad van Belgisch Limburg. De stad kenmerkt zich door de vele marktpleintjes, terrasjes en de hierbij behorende gezellige sfeer.

*** Dag 5: HASSELT - MAASTRICHT**

Vanuit de ene gezellige stad naar de andere! Maastricht heeft veel te bieden met tal van monumentale kerken en andere historische bezienswaardigheden. Ook treft u hier uitstekende winkelmogelijkheden.

*** Dag 6: MAASTRICHT - ROERMOND**

Vandaag via de Maas naar Roermond, de sfeervolle stad met grote rijkdom aan cultuurhistorie, gezellig winkelhart en unieke ligging aan de Maasplassen.

*** Dag 7: ROERMOND - NIJMEGEN**

Vandaag vaart u richting de oudste stad van Nederland. Mede door haar prachtige ligging aan de Waal, tussen de heuvels en bossen, is een bezoek aan Nijmegen voor veel mensen een plezier.

*** Dag 8: NIJMEGEN - ARNHEM**

Helaas alweer het laatste traject van onze reis. Na het ontbijt neemt de bemanning omstreeks 10:30 uur afscheid van u.



VERTREKDATA:

* 13 oktober 2007

* 20 oktober 2007

INBEGREPEN: Welkomstdrankje, volpension vanaf het diner op eerste dag t/m ontbijt op laatste dag, een avond met muziek, een Captains diner, 's morgens en 's middags koffie / thee enz.

Reisschema altijd onder voorbehoud



VOOR RESERVEREN EN INFORMATIE:

V A F A M I L

Tel: 070 - 316.93.95 // Fax: 070 - 385.93.32 // E-mail: reisbureau@vafamil.nl