

22e jaargang • nummer 113 • augustus 2007

# SOBAT



# VOMI





*Genieten is van alle tijden, in het land van de 1000 bergen*

## \*\*\* HET SCHLOSSHOTEL \*\*\*

Nederlands vakantiehotel in Hoogsauerland - Duitsland, op 220 km van de NL-se grens

[www.schlosshotel.nl](http://www.schlosshotel.nl)

[www.defensiehotel.nl](http://www.defensiehotel.nl)



## DE VAKANTIE ZONDER BEURS 2007

### Vijfdaagse Alles Inclusief Hoogsauerland Vakantie

(4 overnachtingen op basis van half-pensioen)

#### INBEGREPEN:

- \* **GRATIS CONSUMPTIES** tijdens uw verblijf: dagelijks van 17.00 tot 24.00 uur (koffie - thee - frisdranken - vruchtesappen - bieren - jenever - wijnen)
- \* 4 maal een uitgebreid ontbijtbuffet / 4 maal culinair driegangendiner
- \* avondwandeling met koffie en een pikketanussie
- \* keuze uit 4 prachtige autoroute's incl. lunchpakket
- \* Bovendien een leuke GRATIS verrassingstocht per luxe touringcar  
**LAAT U VERRASSEN!!!**

slechts  
**€ 199,95**  
per persoon

Bij deze UNIEKE alles inclusief vakantie is er overdag veel te ondernemen om te zien.

Maar ook voor 's avonds is er genoeg entertainment in onze bar/lounge of terras.

Voor de liefhebbers is er een leuke avondwandeling, een bijartoernooi en een spannende "Las Vegas" avond waarbij NIETS te verliezen valt, alleen te winnen.

Voor dit unieke arrangement gelden de volgende aankomstdata:

#### AUGUSTUS

Zaterdag 11 aug  
Woensdag 15 aug  
Zondag 19 augustus  
Donderdag 23 aug  
Maandag 27 aug  
Vrijdag 31 aug

#### OKTOBER

Dinsdag 2 oktober  
Zaterdag 6 oktober  
Woensdag 10 oktober  
Zondag 14 oktober  
Donderdag 18 oktober  
Maandag 22 oktober  
Vrijdag 26 oktober  
Dinsdag 30 oktober

Dit jaar bieden wij u ook de mogelijkheid de Vakantie Zonder Beurs als 9-DAAGS ARRANGEMENT te boeken voor slechts

**€ 399,90** per persoon



Reserveren doet u rechtstreeks. U wordt in het Nederlands te woord gestaan.

**SCHLOSSHOTEL: 0049-2961.97940 // WWW.SCHLOSSHOTEL.NL**

*Wij verheugen ons op uw bezoek; Fam. Swartjes & team*





**BEZOEK EEN VAN DE SHOWROOMS  
OF BEL VOOR EEN VRIJBlijVENDE DEMONSTRATIE!**

# 'Vermoeide benen? Ik niet!'



Het enige wat u nodig hebt om relaxed te zitten, is een relaxfauteuil van Prominent. Zo eenvoudig is het. In deze eigentijdse fauteuils droomt u weg, volledig ontspannen in uw geliefkoosde zithouding. U ervaart dat uw lichaam en geest tot rust komen. De meeste keuze, de beste modellen, de mooiste designs én de laagste prijzen: ze bewijzen dat Prominent dé fauteuilspecialist is. Groot geworden dankzij talloze tevreden klanten uit heel Nederland die kiezen voor gemak en service. Tel maar op: grote showrooms, gratis haal- & brengservice, vrijblijvende demonstratie thuis, ergonomische adviezen, maatwerk, aantrekkelijke financiering en een eigen servicedienst. Ongetwijfeld hebt u altijd met plezier op uw oude stoel gezeten. Toch is het verstandig dat u op tijd kiest voor 'n nieuwe fauteuil met optimaal zitcomfort om zo klachten als rugpijn, nekpijn, stijve ledematen of tintelende lichaamsdelen te voorkomen. Over uw huidige stoel hoeft u zich geen zorgen te maken: die levert nog tot € 250,-\* inruilkorting op. Bel 0341 - 26 06 76 óf surf naar [www.prominent.nl](http://www.prominent.nl)

nu voor een gratis brochure of een vrijblijvende demonstratie bij u thuis. Komt u naar een van onze showrooms, dan krijgt u persoonlijk advies van onze adviseurs. Welkom!

nu tot 250 euro retour  
**€ 250,-**  
voor uw oude stoel\*



\* Waag naar de voorwaarden. Niet geldig bij aankoop van een fauteuil, draai-, en/of buigfauteuil. Niet geldig i.c.m. andere acties.

**Meeste keus in sta-op fauteuils, 35 modellen**



Heeft u moeite met opstaan? Kies dan voor een sta-op fauteuil. Deze geeft uw lichaam overal de gewenste steun. Een druk op de knop en de fauteuil helpt u bij het opstaan! Zo worden uw knieën, gewrichten en rug ontlast.

**Grootste collectie relaxfauteuils, 42 modellen**



Vermoeide benen of gewoon lekker ontspannen? Maak het uzelf gemakkelijk. Uw lichaam komt namelijk alleen tot rust als uw fauteuil precies de juiste steun biedt. Ervaar de vele voordelen en kies voor een comfortabele relaxfauteuil!

**Ergonomische fauteuils, 18 modellen, bevestigd bijkomst**



Heeft u last van uw rug? Ontdek dan nu het geheim van ergonomisch zitten. Uw lendenen, rug en nek krijgen de juiste steun. Zo voorkomt of verhelpt u rugklachten. Ontworpen i.s.m. fysio- en ergotherapeuten!

## GRATIS BROCHURE?

JA, stuur mij de gratis uitgebreide zitcomfort brochure.

Naam  Dhr  Mevr

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Zonder postzegel opsturen naar Prominent, Anna, nr. 201, 8070-ML Nunspeet

**VRIJBlijVENDE DEMONSTRATIE BIJ U THUIS!**



Uw stoel wordt gratis afgehaald en wordt gratis afgeleverd.

**SHOWROOMS IN NEDERLAND 0341-26 06 76**

- Boden** Wouweijk 8 • 1411-17-14 • 01106 20 10 10
- Nunspeet** Coen 24 • 1411-15-15 • 01106 20 10 10
- Alblasser** Eggenhart 17 • 4114-22-17 • 01420 20 10 10
- Purmerend** Netwerk 11 • 1115-15-10 • 01143 20 10 10
- Amstelveen** Nieuweweg 13 • 1115-15-10 • 01143 20 10 10
- Voersendaal** Oudekerkplein 19 (Woudekerk) • 1115-15-10 • 01143 20 10 10
- Waddinxveen** Vriesmanweg 15 • 1115-15-10 • 01143 20 10 10
- Roelkerk** Noordweg 8 • 1115-15-10 • 01143 20 10 10
- Best** De Meent 5 • 1115-15-10 • 01143 20 10 10
- Heerlen** In de Groen 21 • 4115-22-12 • 01420 20 10 10





# SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetmensen, oud-militairen, verzetsen en sympathisanten kunnen vergeten worden.  
Verschijnt 6 keer per jaar.

## Bestuur

**Voorzitter**  
L. Noordzij  
E. de Hoogstraat 6  
6101 DB Driehoek  
Tel. 046-4360007  
E-mail: lnoordzij@vomi.nl

**Vice-voorzitter/  
Secretaris**  
K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2903 RH Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
Fax: 0180-623580  
E-mail:  
k.orsel2@kpnplanet.nl

**De Penningmeester**  
A. Lijndijk  
Voordijk 175  
2995 BC Barendrecht  
Tel. 0180-610325  
E-mail: am.lijndijk@ingrx.net  
Rekeningnummer: 1904-20.145  
4383.01.200

Postrekeningnummer: 4129030  
E.O.N. "VOMI-Nederland" Barendrecht

**De penningmeester  
Vz.verz. Soc. Corren.**  
W.H.J. Patis  
Stellingsweg 104  
8475 EJ Rijsholtpede  
Tel. 0561-680772  
Mobiel: 06-15100579  
Fax: 0561-680910  
E-mail: wpat16@vsa.net

**Vice-vz./Reclamehouder**  
Th.H.A. Ruemp  
Albatrosslaan 14  
2352 EG Leidschard  
Tel: 071-5416006  
E-mail: thoruemp@cs.com

**Parochianaris/PR/W**  
A.M. Mol  
De Hilsenboom 9  
8332 JT Steerwijk  
Tel. 0521-512005  
E-mail: a.m.mol@orange.nl

**Ere lid**  
Leder van Voorlezer  
Ant. F. de Graaf  
G. Determan, W.C. Bridié, G. de Jong,  
G. Stijger, R. Grit, E.J.F. Smoorenburg,  
L. van Dijk, T.J. Oosterlaan, M.H. Bekker,  
M. Vla, A.M. Vla - vd. Bloem

## Redactiecommissie

**Voorzitter/redacteur** Th.H.A. Ruemp (zie onder bestuur)  
**Hoofdredacteur** A.M. Mol (zie onder bestuur)  
**Secr./pk. hoofdredacteur** R. Grit  
Balko 90  
9456 TD Balko  
Tel: 0952-241261  
e-mail: rgrit5@kpnplanet.nl  
**Advertenties**  
K.J. Orsel (zie onder bestuur)

**Voorpagina**  
29 Juni 2007 - Nederlandse Veteranendag -  
aankomst Z.K.H. Prins Willem-Alexander op  
het Malieveld te Den Haag.

## Doelstellingen

### De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken,  
los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.  
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op  
overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

### Raad van Advies

**Voorzitter** H.F. Coopers, Brigade-generaal der Jagers bd  
**Leden**  
Dr. B. Sijman, Brigade-generaal der Artillerie bd  
Drs. W.A. Broeder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee  
W.G.M. Brons, Kolonel der Grenadiers  
C.R. Hilderink, Generaal-majoor NLU bd  
J.H. de Nijze, Luitenant-generaal der Infanterie bd

### Ledenadministratie

G.M. Rattelaars-Delemans  
Amstelpad 17  
5181 EA Roermond  
e-mail: somkiam@gmail.com

### Correspondentie:

1. Opgeven nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de  
secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariatsadressen onder  
"VERZORGINGSBUREAU"

2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen  
aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit tijdschrift behoeven niet noodzakelijk de zinswijze van het bestuur  
weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Druck: Koninklijke De Swart, Den Haag



Website VOMI-NL:  
[www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)

**Sluitingsdatum  
inzenden kopij:**

Nr. 114 24-08-2007

**SOBAT**

# Nieuws van de Bestuurstafel



## Inhoud

Van de bestuurstafel	
Van de voorzitter	4
Nederlandse Veteranendag 2007	5
Kort verslag van het Voorzittersoverleg	6
Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering	7
De Amerikaanse begraafplaats in Margraten	8
Veteranen en de zorg (deel 1)	9
"In dienst van de troep"	10
URUZGAN	11
Herdenkingen	15
Veteranendag 'Dametir' in Dalen	16
Het respect voor de veteraan	18
Verenigingsnieuws	19
Barendrechtse Veteranendag 2007	24

Tijd is iets en tijd is niets  
't is een vleugel of een fiets  
tijd is netzo iets als "weer"  
wie geen tijd heeft, leeft  
niet meer.

Toon Hermans

- Het eindrapport "Toekomst VOMI-Nederland" zal verder worden uitgewerkt daar waar het gaat om de uitvoering.
- Er heeft een informeel gesprek plaatsgevonden tussen de besturen van VOMI-NL en de Bond van Wapenbroeders. Afgesproken is dat deze gesprekken een vervolg zullen krijgen.
- Op 30 juni jl. is er een bijeenkomst geweest met de leden van VOMI-Flevoland. Tijdens deze bijeenkomst is er een interimbestuur gekozen dat, met instemming van de leden, de vereniging formeel (en juridisch juist) zal gaan opheffen. Te zijner tijd zullen de leden van VOMI-Flevoland bij een andere regionale VOMI-vereniging worden ondergebracht, waarbij gewaarborgd wordt dat er jaarlijks voor de leden in Flevoland op een centrale locatie een bijeenkomst zal worden gehouden.
- Tijdens de vergadering van het Veteranen Platform (VP) zijn de volgende punten aan de orde geweest:
  - a. De vrijstelling van successierechten bij legaten, erfenis-

- sen etc. Vanuit het VP zal een brief worden gezonden naar de Tweede Kamer.
- b. Symposium. Het eindrapport "Toekomst VOMI-Nederland" beveelt aan om een symposium te houden over de toekomst van de veteranenorganisaties. Besloten is dat een commissie dit zal onderzoeken en eventueel voorbereiden.
- c. Tot het Veteranen Platform zijn toegetreden de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 en de Stichting Regiment Limburgse Jagers.
- d. Het verzoek om het Libertypark in Overloon onder dezelfde reüniefaciliteiten te laten vallen als bijv. de Kumpulan, is door het VP ingediend bij de Staatssecretaris van Defensie.

K.J. Orsel  
Secretaris



## Van de Voorzitter

De derde Nederlandse Veteranendag ligt inmiddels weer achter ons. Van verschillende kanten heb ik complimenten ontvangen dat de VOMI-leden er prima bijliepen tijdens het defilé in Den Haag. Maar ook bij lokale en regionale manifestaties waren onze leden ruim vertegenwoordigd en dat ondanks de wat mindere weersomstandigheden. Ik dank iedereen die op enige wijze heeft bijgedragen aan het welslagen van al deze evenementen. Helaas heeft nog niet elke gemeente iets voor de veteranen georganiseerd. Het blijft een groei-proces, maar in vergelijking met nog maar een paar jaar geleden is

zeker een geweldige verbetering te constateren. Het moet u goed doen dat de VOMI met haar jarenlange strijd voor erkenning en waardering van de Indië- en NMG-veteranen daaraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd. En we gaan daar de komende jaren onvermoeibaar mee door! Op 24 mei jl. is voor het eerst na lange tijd weer vergaderd met het bestuur van de Bond van Wapenbroeders. Er is weer een stap naar meer en betere samenwerking met andere veteranenverenigingen gezet. Een goede zaak!

L. Noordzij

## Oproep

Sobat W.F. de Ronde uit Rozenburg (ZH) heeft aan iemand foto's gegeven van een herdenking, maar heeft hier verder niets meer van gehoord of gezien. Hij weet niet aan wie hij de foto's heeft gegeven en de vraag is nu: "Wie heeft deze foto's? Gaarne bericht aan Henk Mergler, tel. 078-6913515.



# Nederlandse Veteranendag 2007

De derde Nederlandse Veteranendag werd op 29 juni jl. officieel geopend met een korte plechtigheid in de Ridderzaal. Minister-president Balkenende zei dankbaar te zijn dat mensen waarden als democratie, rechtvaardigheid en solidariteit, ook ver van huis, tijdelijk willen verdedigen. Hij stond stil bij de recente ontwikkelingen in Afghanistan, waar in korte tijd drie Nederlandse militairen het leven verloren. "Zij gaven hun leven voor de vrijheid van anderen. We gedenken hen met het grootste respect en leven mee met hun nabestaanden", aldus de premier.

Het Malieveld in Den Haag was eind van de ochtend het toneel van een ceremoniële medaille-uitreiking. In aanwezigheid van kroonprins Willem-Alexander kregen meer dan tweehonderd militairen de herinneringsmedaille opgespeld. Drie militairen en een veteraan kregen het Draaginsigne Gewonden uitgereikt.



Op de Haagse Kneuterdijk heeft de kroonprins 's-middags het defilé van ongeveer vijfduizend veteranen en militairen afgenomen. Samen met de zeventien muziekkorpsen vormden zij vierentachtig lopende detachementen (waaronder een groot VOMI-detachement /zie ook de foto's) en een rijdend detachement van 55 voertuigen. Bij aanvang van de parade was er een zogenoemde fly-past.

De hele dag was er op het Malieveld een grote manifestatie voor het publiek. De prins bezocht een aantal activiteiten en sprak met meerdere veteranen. Ondanks regen en wind hadden veel mensen de moeite genomen naar de festiviteiten in Den Haag te komen als een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen.

*Th.R.*

*Vaandel op de Veteranendag in Den Haag.*



**SOBAT**



# Kort verslag van het Voorzittersoverleg VOMI-Nederland

Op 20 maart 2007 werd te Utrecht in de luitenant-generaal Knoopkazerne door het bestuur van VOMI-Nederland overleg gevoerd met de voorzitters van de regionale verenigingen. Hierbij ontbrak helaas VOMI-Zeeland wegens de viering van hun lustrum. Voornaamste agendapunt was deze middag de presentatie van het Eindrapport "Toekomst VOMI-Nederland" ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2007. Maar de gelegenheid werd tevens aangegrepen om andere zaken bekend te stellen.

Zo werd bekend gesteld dat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2008 nieuwe belastingregels gaat invoeren inzake schenkingen en legaten. Indien de VOMI-verenigingen onder de vrijstelling van de nieuwe fiscale regels willen vallen moeten zij nog dit kalenderjaar een nieuw verzoek indienen.

Voorzitter L. Noordzij besteedt zijn eerste jaar vooral aan het bezoeken van zoveel mogelijk VOMI-bijeenkomsten, maar ook lustrumvieringen, herdenkingen en bijeenkomsten van andere verenigingen krijgen zijn aandacht. Hij wil immers met zoveel mogelijk veteranen en veteranenverenigingen kennis maken.

De jongste loot aan de VOMI-boom, de V.S.V., heeft haar naam gewijzigd in Vereniging Oud Militairen (VOM) Noord-Veluwe / Oostelijk Flevoland.

Hierna werd het tijd voor de presentatie van het Eindrapport "Toekomst VOMI-Nederland". Voorzitter L. Noordzij leidde deze presentatie in. Hij had zijn twijfels over de conclusies en aanbevelingen van het rapport "Clusterbijeenkomsten" over de verjonging van VOMI-Nederland. De aanwas blijkt meer dan 10, maar minder dan 15 jonge veteranen te zijn. Een doorstart met jonge veteranen is dus geen realiteit. De jonge aanwas zal ons ouderenverlies (circa 40 tot 50 sobats per maand) nooit kunnen compenseren. Daarom heeft het bestuur aan de Raad van Advies gevraagd om een nader onderzoek te doen naar de mogelijke toekomst van VOMI-Nederland. Hiertoe is de heer C. Hilderink bereid gevonden om als commissievoorzitter op te treden en een aantal commissieleden om zich heen te verzamelen.

De heer C. Hilderink verzorgde de presentatie, waarbij de essentie op het volgende neerkwam:

- Als we niets doen sterft de ene na de andere regionale vereniging uit;
- Dat is kenmerkend voor alle missiegerichte veteranenverenigingen;
- Daarom moeten we onze vereniging gefaseerd gaan ombouwen om als veteranenorganisatie te blijven bestaan;
- Redenen om te blijven bestaan moeten worden gezocht in de doelstellingen van onze vereniging (zie voorin de SOBAT), waarbij vooral de 3e een verplichting met zich meebrengt, die ook toekomstgericht is: het veiligstellen van ons erfgoed moet centraal staan!
- Een eerste fase is tot maximale samenwerking komen met gelijkgestemde veteranenverenigingen;
- Een volgende fase is binnen het Veteranen Platform (weer) komen tot een adequate, aanspreekbare, democratische veteranenkoepel;
- Een EXTERNE optie is de verenigingen zoveel mogelijk regionaal aan een locatie binden, waar een KL-regiment of -korps, een KM-basis of KLu-basis aanwezig is, die ondersteunende diensten kan verrichten: een eenheid in de buurt. Dit wordt in het rapport "een onderdeelgerichte vereniging" genoemd in tegenstelling tot de "missiegerichte vereniging". In dit kader maakt het niet uit aan welke missie men heeft deelgenomen: een mengmoes van veteranen onder elkaar, maar regionaal gebonden. Dus bij bijeenkomsten korte reisafstanden, onderlinge saamhorigheid, uitwisseling van verschillende ervaringen als vete-

raan, e.d. Het systeem dient er als volgt uit te zien:

- administratieve onderbrenging bij deze eenheid;
- bestuurlijke organisatie bij deze eenheid;
- treffen van regelingen door deze eenheid;
- bijeenkomsten in beginsel bij deze eenheid.
- Een INTERNE optie is allereerst om zich, zodra een regionale vereniging stuurloos dreigt te worden, te laten "adopter" door een belendende regionale vereniging, waardoor een grotere vereniging ontstaat waarvan de leden wel onder de paraplu van de VOMI kunnen blijven. Voorts kan men ook individueel lid worden van de afdeling VOMI Binnenland/ Buitenland, waardoor men rechtstreeks onder het bestuur van VOMI-NL, komt te vallen.

Een idee is om de inhoud van dit rapport en vooral de conclusies en aanbevelingen ter discussie te stellen tijdens een symposium met o.a. alle veteranenverenigingen en -organisaties. Het gaat hierbij om "het veteranenland van de toekomst", dus niet alleen om de VOMI, maar wel om een reorganisatie van de nu bestaande structuren.

Gesprekken hierover gedurende de komende maanden met de Inspecteur der Veteranen, het Veteranen Platform en het Ministerie van Defensie zullen mogelijk meer duidelijkheid kunnen opleveren.

In zijn algemeenheid konden alle regionale verenigingen zich hierin vinden en onderschreven op voorhand dit rapport.

## Onze joës (jongens) in de tropen

Onlangs is er een nieuw boek uitgebracht waar verhalen in staan van veteranen uit de regio West-Friesland. Ze hebben in Nederlands-Indië hun diensttijd vervuld in de periode 1945-1950. Enkele anderen waren als vrijwilliger daar. De titel van het boek is: "Onze joës (jongens) in de tropen". De uitgave bestaat uit 108 pagina's met vele foto's.

De prijs is € 12,50 en is te bestellen door overmaking van het bedrag banknummer 106 105 043 L.n.v. Stichting Historisch Spanbroek Opmeer. Vergeet niet bij de bestelling uw adres te vermelden. Het boek wordt u per omgaande toegezonden.

Gerard Appel



# Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering VOMI-Nederland

Op 25 april 2007 werd de (voorjaars) Algemene Ledenvergadering van VOMI-Nederland gehouden in het Evenementencentrum Casino Soesterberg. Met kennisgeving waren afwezig VOMI-Veluwe, VOMI-Noord-Brabant West en VOMI-Utrecht/t Gooi.

- De witte anjer als reversspeld werd ondersteund. De Stichting Limburgse Veteranendag voert dit initiatief dit jaar al uit en de VOMI zal hieraan meedoen.
- Gesproken werd over de opzet en de doelstelling van de Nederlandse Veteranendag; het onder de aandacht brengen van het Nederlandse volk, zowel nationaal, regionaal als lokaal. Het is dus geen reiniedag zoals wij die gewoonlijk kennen. Veteranenverenigingen moeten zelf het initiatief nemen om gemeenten te benaderen en te pushen om lokaal iets te organiseren, want van zelf gebeurt er niets. Ook het vervoer wordt tegen het licht gehouden, vooral die voor de gehandicapte veteraan, waarbij aan de begeleider niet wordt gedacht.
- Het Rapport "Toekomst VOMI" wordt uitvoerig besproken. Het rapport krijgt de steun van alle regionale verenigingen; alleen



Bestuur VOMI NL.

VOMI-Noord-Brabant West heeft hierbij schriftelijk een kanttekening geplaatst.

- De financiën kregen na een korte discussie instemming van de kascontrole-commissie en van de vergadering.
- Het voorstel om enige wijzigingen aan te brengen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement inzake Leden van Verdienste werd goedgekeurd.
- Over de Sociale Commissie en het Fonds Sociale Zorg werd nog van gedachten gewisseld omtrent het verschil tussen rechtmatigheid en doelmatigheid van diverse uitgaven.
- Met een diversiteit aan rondvragen werd deze ALV in een goede sfeer besloten.
- Hierna kreeg de 80-jarige mevrouw Van der Laan-de Boon (lid van de VOMI), die als Marva in Nederlands-Indië heeft gedient, door voorzitter L. Noordzij het Ereteken voor Orde en Vrede opgespeld. Een onderscheiding waar zij nog recht op had, maar waarvoor nooit een aanvraag was ingediend.

WP/KO/ThR

## Erelidmaatschap voor mevrouw De Klerk

Mevrouw De Klerk is tijdens de bestuursvergadering van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 op dinsdag 8 mei, benoemd tot erelid. Dit gebeurde ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag.

Mevrouw De Klerk stond ongeveer 20 jaar geleden aan de wieg van het Nationaal Indië-monument 1945-1962 en was medeoprichtster van het monument, dat op 7 september 1988 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard werd onthuld.

De voorzitter van de stichting, de heer Hans Cremers verwoordde haar benoeming als volgt: "In die 20 jaar hebben wij Betty de Klerk leren kennen en waarderen als een bijzondere persoonlijkheid. In die lange periode was er geen dag dat zij er niet was. Ze was nooit op vakantie, ze was nooit ziek, ze was er altijd, of in elk geval bereikbaar. Wat zij aan werk heeft verricht voor dit Indië-monument grenst aan het ongelooflijke. Bij dit Nationaal Indië-monument is zij een monument naast het monument. Zij kent iedereen en alles en is gezegend met een fantastisch geheugen. Haar ijver is spreekwoordelijk, haar ontgaat niets, ze weet alles en ze wil terecht alles weten. Wat zou het Nationaal Indië-monument zijn zonder haar, of zou geweest zijn zonder haar. Om nu ons grote waardering en diep respect te tonen heeft het gehele bestuur besloten om haar te benoemen tot erelid van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962. We zijn er absoluut van overtuigd dat tienduizenden Indië-veteranen met grote instemming van deze eretitel enthousiast kennis willen nemen".



**SOBAT**



# De Amerikaanse begraafplaats in Margraten

Deze begraafplaats beslaat ruim 26 ha voormalig akkerland. Op 13 september 1944 werd deze plek bevrijd door eenheden van de 30e Infanterie Divisie van het Eerste Amerikaanse Leger tijdens de opmars naar de Roer in het Roergebied in Duitsland. Dit ereveld was een van de eerste begraafplaatsen waar in Duitsland gesneuvelde Amerikaanse militairen werden begraven. Op 10 november 1944 nam het Negende Amerikaanse Leger de begraafplaats in gebruik. Uit eerbied en dankbaarheid heeft de Nederlandse regering de grond in eigendom genomen en in eeuwigdurend gebruik afgestaan.

De toegangsweg leidt vanaf de ingangspoort ten zuiden van de provinciale weg Maastricht-Aken, rond een met gras begroeide ovaal naar de trappen van het Ereplein. Direct ten noorden en zuiden van deze trappen zijn de parkeerplaatsen; nog zuidelijker bevinden zich de bedrijfsgebouwen. Het Ereplein van het gedenkteken voert naar de toren met daarin de kapel. Achter de kapel bevindt zich het grafveld.

De ingang tot het Ereplein wordt geflankeerd door het bezoekersgebouw in het zuiden en het museum in het noorden. In het museum zijn drie landkaarten gebeiteld in Romaans travertijn, verfraaid met mozaïek en bronzen, geëmailleerde appliques (pijlen, insignes, etc). De grote landkaart aan de noordzijde laat het verloop zien van de militaire acties vanaf de landingen in Normandië tot het einde van de oorlog. Genoemd worden ook de strategische luchtaanvallen die hun aanvang vonden in 1942. De teksten naast de kaarten geven de bijbehorende, gedetailleerde informatie in



de Engelse en Nederlandse taal. De landkaart op de westelijke muur geeft een beeld van de op grote schaal uitgevoerde luchtladingen die ten doel hadden het "omtrekken" van de versterkte Siegfriedlinie en het veroveren van de brug over de Nederrijn. Tot slot de kaart op de oostelijke muur, die het oversteken van de Roer en het optrekken naar de Rijn laat zien. Ook deze kaarten worden vergezeld door bijbehorende informatie. Het Ereplein en zijn spiegelvijver strekken zich uit van de trappen tot de toren. Gebeiteld in de noordelijke en zuidelijke muren van het plein staan de namen, rang, eenheid en de staat van 1722 vermisten van de land- en luchtstrijdkrachten. Deze mannen gaven hun leven in dienst van hun vaderland in deze streek, maar waarvan de stoffelijke overschotten niet zijn gevonden of niet geïdentificeerd konden worden. Een sterretje markeert degene die naderhand teruggevonden is. De namen op de muren zijn van mannen die uit alle staten van Noord-Amerika (uitgezonderd Alaska) en het District Colombia kwamen.

De begraafplaats is in zestien vakken - A tot en met P - verdeeld. De vakken zijn onderling gescheiden door de promenade en de graspaden. De 8501 grafstenen, een grafsteen met de Davidster voor degene die het Joodse geloof beleden en een Latijns kruis voor alle anderen, zijn geordend in parallel lopende bogen die zich uitstrekken langs de brede gazons. Ongeveer 43 procent van de militairen die destijds hier en op andere begraafplaatsen in de buurt tijdelijk werden begraven, hebben nu hun rustplaats op Margraten. De meeste van hen gaven hun leven tijdens de luchtladingen- en grondoperaties om het oosten van Nederland te bevrijden, de opmars door Duitsland over de Roer en de Rijn en tijdens de luchtoorlog boven deze streken. In niet minder dan veertig gevallen werden twee broers naast elkaar begraven. Op de top van de heuvel, in de as van de promenade, staat de vlaggenmast.

De bomen aan beide zijden van de promenade zijn karakteristieke Amerikaanse eiken. Rondom de begraafplaats zijn rododendrons geplant die ieder jaar, omstreeks "Memorial Day" uitbundig bloeien. Tot de andere planten op de begraafplaats behoren de meldoomhaag, verschillende soorten eiken en meidoornbomen. De lange, gebogen perken ten noorden en zuiden van het monument zijn beplant met trosrozen, omringd door palmboomhaagjes met op de achtergrond een hulsthaag. De aanleg van de begraafplaats en het gedenkteken was gereed in 1960. De inwijdingsceremonie werd gehouden op 7 juli 1960.

Th.R.

Bron: [www.margraten.nl](http://www.margraten.nl)





# Veteranen en de zorg (deel 1)

## Woord vooraf

Het onderstaande interview heb ik van internet geplukt. Het komt uit een religieuze uitzending welke elke zondagmorgen tussen 09.00 uur en 10.00 uur wordt uitgezonden en wordt geleid door dominee Robert H. Schuller. En als je dit bericht leest en herleest, dan vraag je je wel af is dit wel waar dit veteranenbeleid in Amerika, met een Minister van Veteranenzaken en met een jaarlijks budget van 65 miljard dollar. Het is niet te geloven. Bij nadere informatie bleek het wel juist.

Henk Spaan

## Inleiding

Onze gast is een man voor wie ik de grootste bewondering heb. Hij is één van de mensen die ik zonder enig voorbehoud bewonder, respecteer en lief heb. Dat is deels omdat hij ook in Noord-West Iowa is geboren op een boerderij. Alleen had mijn vader een eigen boerderij of lever: hij probeerde de hypotheek te betalen. Zijn vader kon geen boerderij kopen, dus woonden ze in leegstaande huizen. Het gezin telde zeven kinderen. Hij werd op school gepest omdat z'n schoenen niet bij elkaar pasten. En dan dacht u dat u in armoede was opgegroeid. Het was dan ook vol enthousiasme dat ik hem mede heb gekozen voor de Horatio Alger Broederschap. Ik heb heel veel bewondering voor zijn geloof in Christus. Hij is nu Minister van Veteranenzaken en zit in het presidentieel kabinet. Hij, mr. James Nicholson, is een uiterst waardig en integer mens.

## Interview

RHS: Robert H. Schuller

JN: James Nicholson.

RHS: U bent al sinds uw jeugd actief voor ons land. Je kunt iemand uit het prachtige Iowa altijd uit duizenden herkennen. Vertel ons uw verhaal in uw eigen woorden.

JN: Mijn felicitaties voor u, uw familie en de gemeente met het 50-jarig bestaan. Ik heb heel erg lang naar dit eerste bezoek uitgekeken. Het is fantastisch wat u tot stand hebt gebracht. We zijn een heel eind gekomen sinds Alton of Strubel in Iowa. Ik ben inderdaad in armoede

opgegroeid. Mijn vader leed helaas aan alcoholisme en kon er niet vanaf komen. We woonden in allerlei huizen zonder stromend water, soms zelfs zonder elektriciteit. Maar we hadden een moeder die diepgelovig was. En als ze ons bij de petroleumlamp uit de Bijbel voorlas, zei ze soms: "Niet opgeven, wees trots, jullie hebben een goed verstand". Ook zei ze altijd: "Jullie moeten hard werken en hard studeren. En vooral: hard bidden". Ze was een toegewijd katholiek en heeft dat geloof op ons overgebracht. We zijn allemaal gaan studeren, sommigen zelfs op universitair niveau. Het was behoorlijk zwaar, vooral omdat de mensen om ons heen niet arm waren. Heel confronterend. Maar het was wel een belangrijke les die me m'n leven lang zal bijblijven.

RHS: Uw broer, die iets ouder was, werd toegelaten tot de militaire academie, maar u en uw familie hadden daar het geld niet voor. Toen deed u iets waarvan ik een brok in m'n keel krijg.

JN: We baden voortdurend. Er was altijd wel iets om te bidden. En nog steeds. Ieder gezin met veel kinderen weet dat. God heeft twee wonderen verricht. We waren ten einde raad, we hadden niks te eten. Ik zag een verkoopadvertentie in een oud tijdschrift staan voor felicitatiekaarten. Ik reageerde en ging alle boerderijen langs om kaarten te verkopen. 50% van de opbrengst was voor mij. We konden weer eten kopen. Jaren later was mijn vader er zo slecht aan toe dat hij werd opgenomen. We hadden niks en m'n broer kon niet naar de militaire academie toe. In Noord-West Iowa spoelde door hevige regenval een groot deel van het spoorwegnet weg. Ik had net zomervakantie en ben naar de spoorwegen gegaan om bij de opbouw te helpen. Een forse, Griekse opzichter zei: "Je bent te jong en het is te zwaar voor je". En ik zei: "Meneer, ik heb echt werk nodig". Dat maakte op de één of andere manier indruk en hij gaf me werk. Ik heb daar de hele zomer gewerkt. M'n vader kon naar

huis, m'n broer kon naar de academie, we hadden te eten en kochten een auto, zodat m'n vader naar z'n werk kon. Dat was echt door God geleid.

RHS: Dat mogen we toejuichen. Hoe ging het verder? U belandde ook op de academie en u bent afgestudeerd. U droeg uw uniform met trots en eer. Plicht, eer en vaderland. Zeg ik het zo goed? En in al die moeilijke tijden hebt u vastgehouden aan uw geloof. Nu bent u Minister van Veteranenzaken. Met een jaarlijks budget van 65 miljard, het op één na hoogste in de VS. Ik ben trots dat een man als u voor de veteranen zorgt.

JN: Dank u, ik ben de grootste pleitbezorger voor onze veteranen. Amerikaanse veteranen worden door het volk hoog geacht. En terecht. Ze zijn ontzettend heldhaftig geweest en hebben ons in verre oorden gediend. Nu proberen we te zorgen voor diegenen die mentaal of fysiek beschadigd zijn geraakt. We hebben 158 ziekenhuizen en veel uitkeringsinstellingen. Dit weekend heb ik onze instellingen in L.A. bezocht en overleg gehad over onze dakloze veteranen. Er zijn helaas veel te veel dakloze veteranen. De werkloosheid onder jonge veteranen is vier keer hoger dan gemiddeld. Ze zijn goed opgeleid en gedisciplineerd. Ik probeer werkgevers over te halen hen in dienst te nemen waardoor ze de waardering en het respect krijgen die ze verdienen. Zij hebben onze vrijheid verdedigd. Dominee Schuller, misschien zou u voor onze veteranen willen bidden en voor mij in het werk dat ik doe. Dat zou helpen.

RHS: Dat doen we zeker.

JN: Dank u.

RHS: Onze liefde en gebeden gaan met u.



**SOBAT**



# "In dienst van de troep"

Het boek met de titel "In dienst van de troep" geeft een goed gedocumenteerd en rijk geïllustreerd overzicht van de geschiedenis van de bevoorrading en het transport ten behoeve van de Nederlandse landstrijdkrachten. De auteurs besteden vooral aandacht aan die goederen waaraan een leger tijdens zijn operationeel optreden doorlopend in zeer grote hoeveelheden behoefte heeft: levensmiddelen, brandstoffen en munitie. Hoewel de logistiek in principe ten dienste staat van het operationeel optreden, ligt de relatie in de praktijk gecompliceerder. Deze wisselwerking komt in het boek uitgebreid aan bod.

In grote lijnen schetst "In dienst van de troep" de ontwikkeling van de logistieke verzorging vanaf de zestiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog. Hierbij passeren onder meer de professionalisering van de logistieke verzorging, de opkomst en de ondergang van het magazijnstelsel, de ontwikkeling van de spoorwegen en de introductie van motorvoertuigen de revue. Vanzelfsprekend worden de ontwikkelingen binnen Nederland in de internationale context geplaatst.

De nadruk ligt op de periode na de Tweede Wereldoorlog. Martin Elands (Veteraneninstituut) laat zien hoe de strijd in Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949 hoge eisen stelde aan de logistieke verzorging. Vooral het optreden van de Aan- en Avoertroepen (AAT), die met hun vrachtauto's over grote afstanden en door gevaarlijk terrein transporten van troepen en goederen verzorgden, sprak tot de verbeelding. Het opschrift "Java en Sumatra 1946-1949" dat ook het huidige vaandiel van het Regiment Bevoorrading en Transport siert, herinnert hieraan. Daarnaast deed de landmacht in Indië voor het eerst ervaring op met bevoorrading door de lucht.



Herman Roozenbeek (Nederlands Instituut voor Militaire Historie) besteedt vervolgens aandacht aan de logistiek van de Koninklijke Landmacht tijdens de Koude Oorlog. Hoewel de verdediging tegen de dreiging van het Warschaupact in NAVO-verband plaatsvond, was de logistiek een nationale verantwoordelijkheid. In de praktijk, waarin operationeel optreden en logistieke steun op elkaar moesten worden afgestemd, bleek het niet eenvoudig aan dit principe vast te houden. Een ander probleem dat de militaire logistici bezighield, was de toenemende afstand waarover de logistiek van het Nederlandse legerkorps moest worden verzorgd naarmate de NAVO-verdediging verder naar het oosten opschoof. Tegelijkertijd namen de verwachtingen ten aanzien van het brandstof- en munitieverbruik en het tempo van de moderne oorlogvoering alleen maar toe. Het antwoord hierop werd onder meer gezocht in technologische vernieuwing, zoals de invoering van bevoorrading in bulk.

Vanaf 1990 verdween de aloude verdedigingsstaak naar de achtergrond, terwijl de nadruk in het optreden van de Koninklijke Landmacht op crisis-beheersingsoperaties (ver) buiten de landsgrenzen kwam te liggen. Arthur ten Cate en Jeffrey van Woensel (beiden van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie) beschrijven hoe de logistiek ter ondersteuning van het expeditionaire optreden aan nieuwe eisen moest voldoen, terwijl de inkrimping van de krijgsmacht

eveneens aanleiding gaf om nieuwe wegen in te slaan. Meer dan in het verleden worden bevoorrading en transport als twee zijden van dezelfde logistieke medaille gezien, bezegeld door de integratie van de Intendance en de AAT in het Regiment Bevoorrading en Transport. De invoering van het concept van de Fysieke Distributie, gebaseerd op een verregaand gebruik van containers, komt tegemoet aan de voor het moderne optreden benodigde flexibiliteit.

*Uitvoering: Gebonden met stof-omslag, geïllustreerd*  
*Omvang: Circa 350 pagina's*  
*Formaat: 17 x 24 cm*  
*ISBN: 9789085054558*  
*Prijs: € 35,00*  
*Versijnt: Oktober 2007*



**15 augustus 2007**, Jaarlijkse Herdenking bij het Indisch Monument te Den Haag.

**7 september 2007**, Jaarlijkse Herdenking Gevallen Militairen 1945-1962 bij het Nationaal Indië-Monument te Roermond.



# URUZGAN

Onderstaand citeer ik uit de e-mail berichten die een Nederlandse militair (majoor Gijs) als reservist-functioneel specialist tijdens zijn uitzending van vier maanden naar Uruzgan (Tarin Kowt) verzond aan zijn familie, vrienden en bekenden. Het zijn ervaringen, waarnemingen, belevenissen en indrukken die hij tijdens zijn uitzending heeft opgedaan.

"Ik maak deel uit van het Provinciaal Reconstructie Team (PRT), bestaande uit zo'n 60 mensen. Het is ongelooflijk hoe ondanks alle moeilijke omstandigheden hier een paar honderd kleine en grote projecten voor de bevolking van de grond worden getild. De vier missieteams die iedere dag op pad zijn, doen geweldig goed werk en leveren weldegelijk een bijdrage aan de wederopbouw. Daar zou in de pers best wat meer aandacht aan besteed mogen worden".

"Het eten is uitstekend. Je kunt zo gezond of ongezond eten als je wilt. Ik begin iedere morgen braaf met een bord stevige havermost en eet zelfs naast chocoladetaart ook twee keer per dag verse sla! Van het feit dat het kamp geheel is drooggelegd, heb ik geen last".

"Iedereen maakt hier lange dagen. Eerste briefing in PRT om 07.30 uur (alle briefings in het Engels, want er zijn ook Australiërs en Amerikanen bij) en 's-avonds de afsluitende briefing om 18.30 uur, waarna iedereen weer aan het werk gaat tot 20.00 uur-21.00 uur (o.a. rapportages schrijven en briefings voorbereiden)".

"Over mijn bezoek aan de plaats Tarin Kowt kan ik bladzijden vol schrijven, maar ik beperk me nu maar tot het volgende. Vooral het bezoek aan de cellen in het politiebureau (waar je je hond nog geen halve dag in zou willen achterlaten) en de gevangenis (eerder iets uit de Romeinse tijd dan de Middeleeuwen) hebben een onuitwisbare indruk op



Transport door de lucht met de Chinook.

mij gemaakt. Over de sanitaire voorzieningen zal ik maar helemaal niets zeggen. Een gewonde agent met een gebroken been op het politiebureau kon ik blij maken met een paar paracetamollen. Ik had na terugkeer in ons kamp wel even wat tijd nodig om deze, ondanks alle voorbereiding, kennismaking met de dagelijkse werkelijkheid in Uruzgan te verwerken. Vervolgens dan weer hier in de eetzaal te zitten en te dineren met boerenkoolstampot met worst, is dan tegenstrijdigheid ten top".

"Op de terugweg was het eerst twee uur in de brandende zon wachten op een kale vlakte die als heliveld dienst doet. Je zit dan met volle bepakkings en bagage te wachten op de heli's en in je scherfvest en helm en met meer dan 40 graden celsius voel je je net een spiegel dat op een rots wordt gebakken. Wanneer de twee heli's vlakbij landen, wordt je in een enorme stofwolk bijna weggeblazen. De heli's blijven draaien terwijl de aankomers uitstappen en de vertrekkers meteen daarna instappen en weg zijn ze weer. Op de terugweg zat ik naast de boordschutter voor de open deur met dus prachtig uitzicht".

"Afscheid nemen van de missie in Afghanistan en terug naar huis in Nederland gaan leverde een dubbel gevoel op. Enerzijds verdrietig om alles en iedereen van het intense bestaan in Uruzgan achter me te moeten laten, maar anderzijds blij om weer gewoon thuis te kunnen zijn".

Tot zover enkele citaten uit de berichtgeving van majoor Gijs.

Op 28 mei jl. zijn zes korporaals van het Logistics Support Detachement in Uruzgan op Kamp Holland onderscheiden met de Combat Action Badge.

De zes chauffeurs van 140 Zwaar (Zwaar Transport Compagnie) uit Garderen kregen de Amerikaanse onderscheiding vanwege hun inzet bij internationale konvoien van Kandahar naar Forward Operating Base Robinson in de Afghaanse provincie Helmand. De route van de konvoien liep door zeer gevaarlijk en slecht begaanbaar terrein, berucht om de geïmproviseerde explosieven. Dankzij het noodtransport van water, voedsel en munitie aan Base Robinson konden de 750 paratroopers van Task Force 11'URY de operatie Furious Pursuit volbrengen. De Combat Action Badge is een onderscheiding voor niet-infanteristen.

Woensdag 30 mei jl. hebben twee Chinook helikopters van de Koninklijke Luchtmacht in de eerste golf van een grote luchtlandingsoperatie meegevlagen. De toestellen vervoerden militairen van de coalitiepartners die een gebied veilig moesten stellen in de buurt van de Kajakidam. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse helikopters, dat ze ingezet zijn in de eerste wave van zo'n grote operatie. De helikopters brachten elk 40 ISAF-mansschappen, verdeeld over twee waves, in het gebied rondom de Kajakidam. De ISAF-operatie had als doel het gebied bij de dam veilig te stellen, zodat de stuwdam het zeer nodige onderhoud kan krijgen. Op dit moment werkt de dam, die een groot deel van het zuiden van Afghanistan van stroom moet voorzien, slechts voor eenderde. Het plan is om uiteindelijk de capaciteit aanzienlijk te verhogen, zodat vele huishoudens in de zuidelijke provincie elektriciteit krijgen.

Nederlandse F16's hebben voor het eerst daadwerkelijk hun wapens





## Hotel-Café-Restaurant

\* \* \*

# “ De Zwaan ”

## Beekbergen

Genieten is van alle tijden! Wij bieden u een gastvrij onthaal in ons hotel “De Zwaan”. Elk jaargetijde heten wij u van harte welkom. U kunt genieten van een verblijf in ons hotel en van de prachtige omgeving die u vele mogelijkheden biedt voor een aangenaam verblijf. Uit de hieronder vermelde periodes kunt u een keuze maken voor een vier-, vijf-, of achtdaagse vakantie.

Inbegrepen in het hiernaast vermelde arrangement zijn 's ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds een uitstekend 3-gangen menu.



Bij elk arrangement is minimaal 1 uitstapje per dag inbegrepen in de prijs.

- Bezoek brengen aan Paleis het Loo
- Toegang tot de Hoge Veluwe en Kasteel “De Cannenburgh”
- 1 dag fietsuur inclusief fietspakket
- Bezoek brengen aan kaasboerderij
- Toegang tot het Oorlogsmuseum in Arnhem
- Ontspannen in het verwarmde zwembad (Malkander) of de hotel sauna
- 1-Daags gebruik van de Veluwepas per touringcar
- Toegang tot Papiermolen “De Middelste Molen”
- Toegang tot “Auto Gallery” (Klassieke auto's en sportwagens) (in hetzelfde gebouw ook speelgoedmuseum).

U ziet vele mogelijkheden om uw verblijf in ons hotel tot een feest te maken!

Voor dit alles inclusief arrangement gelden geen aankomstdata

	Aanbieding	normaal
4 dagen (3 overnachtingen)	€ 132,50 p.p.	(€ 145,-)
5 dagen (4 overnachtingen)	€ 162,50 p.p.	(€ 180,-)
8 dagen (7 overnachtingen)	€ 270,00 p.p.	(€ 280,-)

Voor kamers op de begane grond wordt een toeslag berekend van € 4,- p.p.p.d.

Verblijfsbelasting: € 1,50 p.p.p.d.

Bij een verblijf van 3 of 4 nachten wordt een seizoenstoelage (alleen in de periode 1/7-16/9) berekend van € 2,00 p.p.p.d.

Aankomstdag elke dag van de week.

## Hotel De Zwaan\*\*\*

Arnhemseweg 520 - 524  
7361 CN Beekbergen  
e-mail: hoteldezwaan@worldonline.nl  
website: hoteldezwaan.net  
tel. 055-5061393 / fax 055-5062636



gebruikt om een belaagde Nederlandse eenheid te helpen. Dat gebeurde op 5 juni jl. ten noordoosten van Tarin Kowt, waar een Nederlandse patrouille onder vuur lag van vijandelijke strijders. De Nederlandse F16-gevechtsvliegtuigen verlenen vaak bijstand aan tal van ISAF-eenheden in de zuidelijke provincies van Afghanistan, maar dat hadden ze nog niet eerder gedaan bij de eigen Nederlandse troepen.

Bij een zelfmoordaanslag in Tarin Kowt is op 15 juni jl. een 20-jarige Nederlandse soldaat der eerste klasse omgekomen. Hij maakte deel uit van het 42e Bataljon Limburgse Jagers uit Oirschot. Een sergeant-majoor van het 13e Infanteriebataljon Luchtmobiel (Stoottroepen) uit Assen is op 18 juni jl. tijdens hevige gevechten met de Taliban rondom de stad Chora om het leven gekomen.



Th.R.

F 16 in actie.

## “De nevel doorbroken”

*Ons erelid Ant. P. de Graaff is begonnen aan zijn negentiende deel van de serie “Met het vergeten leger in Indië”. Met toestemming van de schrijver volgt hieronder integraal de tekst van de proloog van zijn nieuwe boek dat de titel zal gaan dragen: “DE NEVEL DOORBROKEN”.*

Dit is het 19e deel van de serie “Met het vergeten leger in Indië” en omdat de post blijft binnenstromen, ben ik in mijn tachtigste levensjaar nog maar aan een nieuw boek begonnen. Wellicht is het mij gegeven ooit nog aan een twintigste boek te beginnen om de zaak mooi af te ronden en af te sluiten, maar de mens wikt.....

Wat de titel betreft, hier heb ik lang over nagedacht. Toen wij uit Indië terugkwamen was er – zoals wij langzamerhand allemaal weten – helemaal geen veteranenbeleid en werd iedereen aan zijn lot overgelaten. Er kwam een heel gedemobiliseerd leger op de Nederlandse arbeidsmarkt en wij moesten maar zien een baan te vinden. Ik hoor mijn oude baas nog zeggen: “Dacht jij dat ik die baan 2,5 jaar voor jou open gelaten had?” Officieel was hij verplicht mij weer in dienst te nemen, maar hij kocht mij af met dertig gulden (dat zou vandaag nog geen veertien euro zijn geweest) en ik kon gaan. Er daalde figuurlijk gesproken een wattendeken over ons heen. Wij moesten ons maar niet te veel laten zien en zeker niet te veel laten horen. Zonder op al die narigheid in te gaan: Vandaag hebben we wel een veteranenbeleid, althans dat begint erop te lijken, hoewel het zich voornamelijk op de “jonge veteranen” richt. Wij – Indië-veteranen – zijn een (snel) uitstervend ras. Maar toch: “DE NEVEL IS DOORBROKEN”. Wij worden niet meer doodgezwegen. Wij worden zelfs – nu en dan – voor het voetlicht gehaald.

Dat het ook in 2007 nog noodzakelijk is door te gaan met het schrijven vertellen van onze ervaringen in het voormalige Nederlands-Indië en later in het huidige Indonesië, bewijst de binnenkomende post van oud-Indië-militairen. Er kwamen op het moment dat ik dit schrijf, mei 2007, in 1 week brieven uit Australië, uit Canada, uit Amerika, maar ook uit Indonesië!

Een betere proloog dan de inhoud van de brief van soldaat Harry uit Honolulu zou ik niet kunnen bedenken. Daarom zullen wij zijn brief van 13 april 2007 als proloog voor dit boek opnemen.

### HONOLULU - USA - 13 april 2007

“Zojuist is nummer 17 aangekomen, waarvoor mijn hartelijke dank. Ik brand van nieuwsgierigheid om het te lezen, dus ik ga nu naar beneden en installeer mijzelf aan de rand van het zwembad – lekker rustig om ongestoord je “laatste” te kunnen lezen. Mijn vrouw is vandaag uit en de telefoon heb ik afgezet. Ik wil rust en mijn aandacht aan jou besteden. Na het lezen kom ik terug en deel mijn gevoelens met je. Doel... Het is nu avond. Ik heb “Leven in twee werelden” gelezen en ben nu aan de “post digestion” van wat ik gelezen heb. Ik zal mijn best doen om het in het Hollands weer te geven. Na beëindiging van het lezen kon ik een treurig gevoel niet onderdrukken. Niet om wat ik gelezen heb, maar om de reden die tot mijn gevoelens leidde. Er komt bij mij een diep gevoel van persoonlijke aard boven. Het is niet te vinden in een werkelijke tekst, maar het is duidelijk waarneembaar tussen de regels door.

Een langzaam afscheid.... Anton, je hebt je, gedurende vele jaren, gewijd aan een tijdperk betreffende de jonge levens van de “jongens” die, onwetend en onschuldig, naar een ver gelegen land werden

gestuurd. Je hebt de wereld op trefende wijze laten meeleven met hun ondervindingen, hun verliezen en treurigheid. Alhoewel je reeds eerder afscheid van ons hebt genomen: Je bent er nog en je zult er nog wel langer zijn omdat niemand ter wereld een verband met het innerlijke leven van die “jongens” heeft weten te weerspiegelen op de jou zo vertrouwde wijze en die “jongens” zijn zich daar zeer van bewust. Ze vertrouwen je en daarom delen zij hun hart met jou.

Jij bent je daar nu eveneens van bewust en dat stimuleert je te blijven schrijven tot het niet meer kan. Het is, door de jaren heen, een roeping geworden waarvan je in het begin de diepte niet beseefte, maar die nu zo'n grote plaats heeft in de harten van duizenden uit “het vergeten leger”. Je hebt dit gepresteerd “on the seat of your pants”. Ten dele omdat je een drukke zakenman was, maar ook omdat je geen “auteur” van beroep was.

Tenslotte, ouderdom en verlies van je vrouw hebben je toch niet tot stilstand kunnen brengen. Zuiver en alleen omdat je weet dat onze “twee werelden” nog steeds levend zijn en zolang dat zo is, blijf je ons trouw en zul je over ons blijven schrijven..... Het is groots dat je dit niet voor persoonlijk gewin hebt gedaan en dat je de opbrengst aan veteranen-fondsen doneert. Ik heb maar één wens en dat is dat wij nog de kans krijgen elkaar persoonlijk te ontmoeten voordat de “Grote Baas” een beslissing neemt.

Als altijd, Aloha!

Sobat Harry

Tot zover de indrukwekkende brief van een van de tientallen correspondenten, die ik nooit gezien heb, maar die mij wel de inspiratie en spirit gegeven hebben deze serie boeken te schrijven.



# De geschiedenis van de 1e Militaire Veldbakkerij in Nederland en in het voormalig Nederlands Oost-Indië in de periode 1946 t/m 1948 (deel 1)

Mijn kennismaking met de 1e Militaire Veldbakkerij vond plaats in een klein kamertje in het pand van de Bijenkorf in Den Haag. Dit kamertje deed dienst als rekruteringskantoor voor oorlogsvrijwilligers voor de bevrijding van Nederlands Oost-Indië. Ik werd ontvangen door een sergeant-majoor die aan mij vroeg wat ik voor de kost deed. Ik vertelde hem dat ik in een bakkerij werkte. Hij zei: 'Je komt als geroepen! Er is een militaire bakkerij in oprichting. Maar voor je daar heen gaat, krijg je een militaire opleiding'. Toen hij ook nog zei dat ik een echt geweer zou krijgen met echte kogels, tekende ik meteen 'voor onbepaalde tijd en overal ter wereld'. Omdat ik nog minderjarig was, tekende mijn vader voor toestemming.

Dit was in mei 1946. Al kort daarop kreeg ik een envelop thuis met een treinkaartje en een bevel om mij op 6-6-1946 te melden in het Prinses Beatrix kamp in Rockanje. Ik was 17 jaar.

De militaire opleiding bestond voor mij uit exercitie, geweer schoonmaken, wachtlopen, toezicht houden op Duitse soldaten (die als krijgsgevangenen mijnen ruimden op het strand van Rockanje) en aardappels schillen. Ik heb daar geen schot gelost. Dat gebeurde pas toen ik al een ½ jaar in Indië was en wel op een kokosnoot. Maar dat is een ander verhaal...

Na de 'militaire' opleiding vertrokken wij eind juli 1946 naar de Boreelkazerne in Deventer voor de bakkerijopleiding. Wij moesten daar in troggen die op doodskisten leken, en in en uit elkaar konden worden geschroefd, deeg maken met de



hand; men ging er namelijk vanuit dat er in de rimboe geen deegmachines waren. Toen die opleiding was afgerond, vertrokken wij met een sterkte van 48 man op 20-8-1946 met de trein naar Rotterdam en werden daar ingescheept op de 'Kota Inten'. Met deze boot vertrokken wij via Southampton naar Indië.

In Southampton hebben wij vier dagen gelegen. Daar kwamen de Huzaren van Boreel aan boord met hun materieel van Humbers en Scoutcars. Daar werden ook een aantal veldovens ingeladen waarin wij in Indië het brood moesten bakken.

Op 25-9-1946 kwamen we aan in Tandjong Priok, de haven van het toenmalige Batavia.

In Batavia werden wij gelegerd in het gebouw van de Jan Pieterszoon Coen Stichting.

Onze commandant was 2e luitenant v.d. Water en plv commandant was sergeant Straatman.

In Batavia wachtten wij af wat men

verder met ons van plan was. Wij doodden daar de tijd met de stad verkennen, eten, drinken, slapen en het vangen van wandluizen. Die waren er genoeg en we hadden er onze handen vol aan!

Eind november 1946 (ik was in Batavia op 25-11-'46 18 jaar geworden) vertrokken we met het K.P.M. (Koninklijke Pakketvaart Maatschappij) schip 'Melchior Treub' naar Padang aan de westkust van Sumatra. Wij waren toen met 24 man. Wat er met de andere 24 man die in Batavia achterbleven is gebeurd???? Ik weet het niet; wij hebben er nooit meer iets van/over gehoord.

In het ruim van 'Melchior Treub' zaten circa 200 Japanse krijgsgevangenen die als een soort boetedoening koeliewerk verrichtten. Die Jappen werden in Padang in een kamp opgesloten. Dagelijks werden zij met trucks opgehaald om te werken aan de wegen, houthakken voor de keukens en de bakkerij. Er werden dagelijks 15 Jappen te werk gesteld in de bakkerij die was gevestigd aan Poelau Karam.

Toen wij in de Emmahaven, de haven van Padang, aankwamen stonden er 3-tonners klaar om ons naar Padang te brengen. De bakkerij werd ondergebracht in een verlaten voormalige sigarettenfabriek. Aan de fabriek was een langwerpige ruimte gebouwd waarin wij met z'n veertienen sliepen. Daartegenover in een soort barak sliep de rest waaronder de inmiddels tot sergeant-majoor bevorderde Straatman en diens plaatsvervanger korporaal Bekker.



*Ik sta geheel rechts. Verder op deze foto Gerrit Lokhof, Plet Boxe, Tinus de Koning en v.d. Meij.*

*F. M. Maris*



# Herdenkingen

## Zwolle

Op woensdagavond **15 augustus 2007** zal bij het Indië - en Nieuw Guinea - monument in Park Eekhout aan de Burgemeester van Rooijensingel te Zwolle vanaf **19.00 uur** een dodenherdenking worden gehouden ter nagedachtenis aan burgers en militairen, die omkwamen in het voormalig Nederlands Indië, het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en de rest van ZO-Azië in de jaren 1941 tot 1962. Dit jaar zal een urn met aarde afkomstig van de erevelden op Java bij het monument worden ondergebracht.

## Leiden

Op **4 september 2007** wordt bij het Militair Indië-monument te Leiden bij de molen "De Put" een herdenking gehouden. Spreker zal zijn de heer Drs. A. Pechtholt, voormalig wethouder in Leiden.

## Venlo

Ter nagedachtenis aan de 15 Venlonaren die in Nederlands-Indië zijn omgekomen, wordt op **19 augustus 2007** een herdenkingsdienst gehouden in het processiepark aan de Urbanusweg in Genooi (Venlo). De dienst wordt opgeluisterd door het koor "Keluarga Katolik Indonesia" en vangt aan om 11.30 uur. Na de herdenkingsdienst volgt de krans- en bloemlegging bij het monument m.m.v. het Politiekoor, Regio Limburg-Noord.

Info: W.J.L. Holla, tel. 077-3824579 of J. Schoolmeesters, tel. 077-3519665 (na 18.00 uur).

## Tilburg 26 mei 2007

"Schooljeugd heeft meer begrip"  
Op 26 mei jl. werd voor de 7e keer, onder grote belangstelling, de herdenking van de 60 gesneuvelde Tilburgse militairen gehouden in aanwezigheid van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht/tevens Inspecteur der Veteranen, de vice-admiraal M. van Maanen. Na de gebedsdienst in de Heuvelkerk, waar ook het dodenapfel werd gehouden, begaven de aanwezigen zich, onder begeleiding van "The Dutch Pipes & Drums", naar het prachtige monument aan het plantsoen in de Van Swietenstraat. De organisatie was bij het betreffende comité weer in goede handen. De grote afwezigte was het college van B&W, dat in december in al haar wijsheid had besloten om niet meer bij deze plechtigheid aanwezig te zullen zijn. Men wil zich beperken tot 4 mei en 27 oktober, de bevrijdingsdag van Tilburg. Naar men ons berichtte, was van de gemeenteraad slechts Hans Smolders, van de gelijknamige fractie, aanwezig. Deze heeft inmiddels een aantal vragen aan genoemd college gesteld (o.a. "waarom zelfs geen bloemetje gestuurd en wie van u gaat tegen de verkiezingstijd wel?"). Smolders vindt, dat zowel de nabes-

staanden, de veteranen en de hoge Defensie afgevaardigden door hun afwezigheid zijn gescholfferd.

In de toespraken, in de overvolle kerk, werd deze afwezigheid ook al bekritiseerd en bij het monument, dat tot stand is gekomen door particulier initiatief, zei de voorzitter van VOMI Noord-Brabant Oost er het volgende over:

"Een monument waar B&W trots op zou moeten zijn, want het is één van de mooiste die ik ken. De gesneuvelden waardig! Dit monument staat er niet voor niets.

Zij die hier worden herdacht, hebben een groter persoonlijk en democratisch gevraagd offer gebracht, dan ooit van hen als bestuurders gevraagd zal worden. Dit heeft ons, oude veteranen, meer geraakt dan we kunnen verwoorden.

Na jaren van stilte zag onze overheid eindelijk in, dat zij een taak en verantwoordelijkheid tegenover de veteranen hebben en juist nu laat uw plaatselijke overheid verstek gaan. Teleurstellend en grievend voor ons en zeker niet in de laatste plaats voor de nabestaanden".

Aan het slot van zijn toespraak dankte hij de scholieren die de zorg voor het monument op zich hebben genomen met de woorden: "Jullie nemen onze zorgen voor de toekomst van dit monument van ons over en tonen meer begrip dan het bestuurscollege van jullie stad".

Ro

## Uitreiking Ereteken voor Orde en Vrede te Dronten

Adjutant Fred van der Zwan (CA Anarescic) was er, al pratende met een kerkgenoot van hem, achter gekomen dat een Indië-veteraan niet beschikte over het Ereteken voor Orde en Vrede. Aan de hand van de Staat van Dienst was vervolgens te achterhalen dat Jacobus van Driel uit Dronten, 78 jaar oud, in Indonesië had gediend van 2 april 1950 tot 20 februari 1951. Weliswaar na de soevereiniteitsoverdracht van 27 december 1949, maar toch in aanmerking komend voor deze onderscheiding. Met de steun van het bestuur van VOMI-Nederland en het voortreffelijke werk van de Sectie Onderscheidingen van het Ministerie van Defensie was het op de derde Nederlandse Veteranendag (29 juni jl.) dan zover. In de Raadszaal van het gemeentehuis te Dronten vond de

uitreiking plaats in aanwezigheid van familie, vrienden, bekenden en redelijk veel media-aandacht. Bijzondere gast hierbij was de heer B. Brouwer, in het bezit van het Ereteken voor Orde en Vrede met 4 jaargespens. Burgemeester mr. A.B.L. de Jonge van Dronten was bereid gevonden om deze ceremonie uit te voeren. Na een vrij lange en erg positieve inleiding over het historisch besef (en gebrek hieraan) van de Nederlanders in het algemeen en de plaats van de veteranen in onze maatschappij, kwam hij tot het aanstippen van de belangrijkste passages uit de Staat van Dienst van de heer Jacobus van Driel. Daarna werd overgegaan tot het opspelden van het Ereteken voor Orde en Vrede. De plechtigheid werd in eerste instantie afgesloten met een gezelli-

ge oranje-bitter- en koffiebijeenkomst in de kantine van het gemeentehuis om tenslotte op waardige wijze af te sluiten met een fotosessie bij het "4 mei-monument", dat vlak voor het gemeentehuis is gesitueerd.

De heer Jacobus van Driel heeft op 29 juni 2007 zo zijn eigen Veteranendag op bijzonder gepaste wijze kunnen vieren in zijn eigen woonplaats Dronten.



SOBAT



# Veteranendag 'DAMETIN' in Dalen

Op 07-07-07 ofwel 7 juli 2007 werd voor het dertiende jaar de Veteranendag in Dalen gehouden. Ondanks het feit dat de weersvoorzichten niet erg hoopvol waren, is het toch weer een stralende dag geworden. Slechts heel even dreigden de weergoden met enkele druppels regen roet in het eten te gooien. De ontvangst was zoals gewoonlijk een weerzien met veel oude vrienden en bekenden, en onder het genot van een kopje koffie met cake kwamen de eerste verhalen weer snel los. Al gauw was het een geroezemoes van jewelste in de grote tenten en hadden "oude maten" elkaar weer gevonden.

De voorzitter van DAMETIN, de heer B. Groefsema, opende de bijeenkomst en heette iedereen hartelijk welkom.



Goed gevulde tent.

In het kort lichtte hij het verdere verloop van de dag toe en kon daarna het woord geven aan de brigadegeneraal M.J.H.M. van Uhm, commandant van 11LMB Aaslt "7 December". De generaal ging in zijn toespraak in op de ontvangst en de omstandigheden die de Indië- en Nieuw Guinea-veteranen destijds ondervonden bij hun terugkeer in Nederland. Een gedeelte uit zijn toespraak: "Kritiek van u als Indië- en Nieuw-Guineaveteranen op de gebrekkige voorbereiding en opvang destijds heeft er mede toe geleid dat militairen tegenwoordig veel beter worden begeleid voor, tijdens en na hun uitzending. Uw succesvolle strijd voor erkenning en nazorg komt nu de



Eigen T. Meines achter de 25 ponders.

jonge veteranen ten goede. Er is daarbij niet alleen oog voor de betrokken militair, maar ook voor zijn of haar thuisfront. Dat is uw grote verdienste en daar mag u als veteraan best trots op zijn". Hierna volgde een toespraak van mevrouw T. Klip, gedeputeerde van de provincie Drenthe. Zij verwoordde in haar toespraak het respect en de verbondenheid welke zij in de loop der jaren met de veteranen in Dalen heeft gekregen.

Na deze toespraak werd het woord gegeven aan dominee Weibinga die in een gloedvolle toespraak, doorspekt met vele Maleisische uitdrukkingen en woorden, de toehoorders in de tent wist te boeien. Zijn toespraak, recht uit het hart en voor de vuist weg, maakte diepe indruk op de aanwezige veteranen. Na deze toespraken was het tijd voor iets heel anders. De laatste 7 jaar tijdens de reünie in Dalen heeft mevrouw Annie Steenstra buiten bij het monument een door haarzelf geschreven gedicht gedeclameerd. Telkenmale was er veel vraag naar de tekst van het gedicht en dit jaar is door het bestuur van DAMETIN, in overleg met mevrouw Steenstra en de drukkerij EDO print in Dalen, besloten een bundeltje uit te geven met door haar geschreven gedichten. Om het geheel compleet te maken is de tekst ook ingesproken door haar en op CD gezet, dat nu samen met het bundeltje op deze dag voor het eerst kan worden aangeboden. Het idee hiervoor is ontstaan tijdens het lustrumfeest van VOMI Drenthe/Groningen. Daar is ook aan de voorzitter van VOMI-Nederland, de heer L. Noordzij, gevraagd om het voorwoord te schrijven. Op deze bijeenkomst mocht hij dan ook glunderend het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Na de ceremonie in de tent begaf het gezelschap zich naar het monument voor de kranslegging aldaar. Na het melden en de drie ere-roffels voor de luitenant-generaal bd T. Meines was het woord aan luitenant-kolonel Grims, namens de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht die helaas op doktersadvies rust moest nemen. Ook hij ging in zijn toespraak in op de moeilijke omstandigheden die de oudere veteranen tijdens hun inzet in Nederlands-Indië en Nieuw Guinea hebben meegemaakt. Hierna was het woord aan de heer Bouwmeester, burgemeester van de gemeente Coevorden, die in zijn betoog vooral het belang van lokale activiteiten memoreerde. Na deze toespraak droeg mevrouw Steenstra weer een door haar speciaal geschreven gedicht voor. Daarna volgde het ceremoniële gedeelte met de kransleggingen onder leiding van luitenant-kolonel bd W. Fatist. Vervolgens spoedde het gezelschap zich terug naar de tenten om zich te goeden te doen aan een voortreffelijke nasi-maaltijd en werd het ook tijd om aan een wandeling over de Pasar Baru in het dorp te beginnen en natuurlijk volop bij te praten met de Sobats.

Jos Mol



Kransen bij het monument in Dalen.



# Stichting Steunfonds VOMI- Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Een weduwe van een sobat heeft uit haar erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze vereniging hebben reeds een donatie gedaan. Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht. U doet toch ook mee?

Th.R.

## Gedenkzuil omgekomen vliegers en bemanning

De militaire luchtvaart heeft in haar korte geschiedenis honderden slachtoffers moeten betreuren. Om de herinnering aan deze omgekomen vliegers en bemanningen levend te houden, wordt in het najaar op Vliegbasis Soesterberg een gedenkzuil met hun namen onthuld.

### Persbericht

#### Eigendommen oorlogsslachtoffers terug bij Indische gemeenschap.

Op zondag 30 september 2007 spreekt om 14.00 uur dr. Regina Gruter, hoofd oorlogsnazorg van het Rode Kruis, in museum Bronbeek te Arnhem over een bijzonder onderwerp: de overdracht van de niet-geïdentificeerde persoonlijke eigendommen van oorlogsslachtoffers uit de Indische Gemeenschap. Ongeveer 130 van deze persoonlijke eigendommen worden op 14 augustus 2007 overgedragen aan Museum Bronbeek in Arnhem.

#### Toegangsgegevens en adres:

Toegangsprijs incl. museum-entree: € 9,00.  
Inschrijving is noodzakelijk:  
Volksuniversiteit Arnhem,  
tel. 026-4422363 of  
[www.volksuniversiteit.nl/arnhem](http://www.volksuniversiteit.nl/arnhem)  
Adres: Museum Bronbeek,  
Velperweg 147 Arnhem.

## Reünie

### O.V.W. 1-3 R.I.

Datum: 3 oktober 2007.  
Lokatie: Trip van Zoudlandtkazerne te Breda.  
Info: J.C. van Dalsen, Tobagolaan 9, 4383 AL Vlissingen. Tel. 0118-474186.

### 35e Hupva

Datum: Zaterdag 6 oktober 2007.  
Locatie: Kumpulan Huize Bronbeek te Arnhem.  
Info: J.H. Kramer, Ariëslaan 12, 5632 AS Eindhoven. Tel. 040-2412871.

### 43e Veld Compagnie

Datum: donderdag 25 oktober 2007.  
Lokatie: Kumpulan van Huize Bronbeek te Arnhem.  
Info: P. Spijs te Kesteren.  
Tel. 0488-481520.

### 41e ZVE (Huzaren van Boreel)

Datum: 20 september 2007.  
Locatie: Bernhardkazerne te Amersfoort.  
Info: P. Holtman, Moersbergenlaan 26, 6925 AN Arnhem. Tel. 026-3615859.  
E-mail: [p.holtman@versatel.nl](mailto:p.holtman@versatel.nl)

### 5-2 R.I.

Datum: 26 september 2007.  
Locatie: Kumpulan Huize "Bronbeek" te Arnhem.  
Info: Bram van Manen, tel. 0318-612068, E-mail: [b.manen@chello.nl](mailto:b.manen@chello.nl)

### O.V.W.-ers "Engeland - Schotland"

Datum: Donderdag 4 oktober 2007.  
Locatie: Bernhardkazerne te Amersfoort.  
Info: L.J.C. van Alphen, Westdijk 3, 5244 BM Nieuwe Tonge.  
Tel. 0187-651447.  
E-mail: [ljvalphen@planet.nl](mailto:ljvalphen@planet.nl)

V I J F V I N K E L  
S C H O E N E N

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht

SOBAT



# Het respect voor de veteraan

Ieder jaar komen de mannen van 3-5 RI bijeen. Ze houden reünie in Ermelo in het voorjaar en in Pesse in het vroege najaar. De mannen halen herinneringen op aan de tijd dat ze in de tropen zaten. Veel van de mannen hebben hun vrouwen meegenomen. Of ze dit jaar nog naar Den Haag af zullen reizen voor de Nederlandse Veteranendag dat hangt van de gezondheid af. Per slot van rekening zijn ze allemaal tachtigers. Misschien is er een geschikte bijeenkomst in de buurt 29 juni, dan moet die maar. Het hangt van lokale initiatieven en autoriteiten af of zij wat kunnen en willen maken van de landelijke Veteranendag bij hun in de buurt. Toen de mannen thuis kwamen van hun missie uit het toenmalige Ned-Indie werden zij niet met open armen ontvangen. Defensie wilde ze wel houden, maar als je als burger in de maatschappij kwam, was er weinig begrip. Nederland was druk met de opbouw na WOII en had geen tijd en oog voor de veteranen. Sommigen van hen moesten zelfs meerdere malen op 'herhaling' bijvoorbeeld, alsof zij al niet voldoende ervaring en training hadden opgedaan voor een eventuele nieuwe oorlogshandeling. Gerechtigheid was soms ver te zoeken. In de jaren zestig werd de publieke opinie zelfs zeer negatief. De positionele acties in de tropen werden als wandaden van veteranen weggezet. De overheid schoof de verantwoordelijkheid af. De veteranen van Sebreñica ondergingen in eerste instantie het zelfde lot. De publieke opinie was tegen hen. Van gerechtigheid was even geen sprake meer. Goddank is in de afgelopen jaren het tij gekeerd en is er nu erkenning voor de veteraan van Indie en Sebreñica en alle andere veteranen. Kroonprins Willem -Alexander heeft meermalen zijn respect geuit. Het is immers de overheid die de mannen van toen en mannen en vrouwen van nu uitzend. De overheid dient dan de verantwoordelijkheid ook te dragen als de missie minder goed slaagt. De overheid heeft dit gelukkig ingezien. Voor de veteraan is deze gedeelde verantwoordelijkheid van levensbelang. Voor hen is het niet te verdragen als zij in opdracht oorlogshandelingen moesten verrichten en vervolgens thuis als mens daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. De gespreide verantwoordelijkheid als

kernbegrip is alleen mogelijk als gerechtigheid is gedaan en wordt beleden. Als de verantwoordelijkheid daadwerkelijk mag worden gedeeld is er sprake van gerechtigheid. Defensie, als overheidsinstantie is dan ook nauw betrokken bij de zorg voor en zorg door de veteraan tegenwoordig. De herdenking van de gevallen Indie-veteranen en sinds enkele jaren alle andere veteranen in Roermond 7 september wordt door defensie mee georganiseerd. Het is defensie die met militaire precisie en punctualiteit de bijeenkomst perfect regelt en tot een waardige bijeenkomst maakt. De gemeente Roermond spant zich in om allen de mogelijkheid te geven op tijd van het station naar het herdenkingspark te komen en terug. De NS heeft vele extra treinen om alle veteranen en hun gezellen uit alle uithoeken van Nederland naar Roermond te brengen en naar huis. Dit geldt ook voor de dienst voor de overleden kameraden van de Indie-veteranen 7 december. 29 juni in Den Haag wordt ook op een dergelijke wijze georganiseerd. De solidariteit, zoals CDA die ziet, past in bovengenoemd beeld. Uit solidariteit doen tal van organisaties en instituties hun best om de veteranen bijvoorbeeld 29 juni in het zonnetje te zetten. Omdat we als mensen boodschap aan elkaar moeten hebben. Vanuit het mensbeeld van CDA is immers ieder mens meer dan uniek. De naam geschreven in de palm van Gods hand. Mensen verschillen in gaven en talenten en komen pas echt tot hun recht in relatie tot de ander. In deze betrokkenheid met elkaar mogen wij elkaar aanspreken. En dat is precies waarom ik met veel liefde mijn steentje bijdraag om het mogelijk te maken dat de veteranen en hun vrouwen van 3-5 RI bij elkaar kunnen komen. Bij elkaar zijn ze om hun ervaringen uit 'De Oost' te delen, en kunnen blijven omzien naar elkaar, zeker nu ze ieder jaar velen uit hun midden moeten missen. Het zijn allemaal mannen in de tachtig. De een kan nog prima overweg met e-mail, de ander is te ziek om de reünie te bezoeken. Het bestuur van de vereniging voeren ze nu nog zelf. Maar mogen de laatste veteranen straks ook nog de broodnodige aandacht van diegenen die weten wat ze hebben doorgemaakt? In ieder geval

moet toch de laatste 3-5 RI er ook zijn eerbetoon krijgen? In onze maatschappij zijn voldoende mensen met juist die gaven en talenten die kunnen en willen omzien naar deze veteranen. Dit kan door goed rentmeesterschap. Dat is mogelijk als de overheid de talenten en gaven van de mens kans geeft en het land zo bestuurt dat de mens tot zijn recht kan komen. Voor CDA is zo zorg dragen voor de mensen in de maatschappij dat er ook steeds weer mensen zullen zijn die uit solidariteit met de medemens willen omzien naar de huidige en komende generatie veteranen. Dat kan als er sprake is gespreide verantwoordelijkheid. Dat is, als ook de overheid haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om de zorg voor de veteraan nadat die overheid hen op missie had gezonden met een bepaald mandaat. Gerechtigheid doen in het publieke domein is een opdracht van de overheid en moet op zo een manier dat iedere burger in Nederland respect toont op zijn eigen wijze voor de Indie-veteraan van 3-5 RI en alle andere veteranen nu en in de toekomst. Toen de Indie-veteraan werd uitgezonden naar de tropen waren de omstandigheden niet te vergelijken met die van de missie in Afghanistan nu. De militairen van nu hebben een puik beste uitrusting en uitstekende communicatie middelen. Met een computer en webcamb kunnen ze met het thuisfront spreken en elkaar zien. De drie lange jaren dat de meeste jongens naar de Indische Archipel waren ging alles per brief. Het duurde wel even voor je een brief aan je geliefde thuis beantwoord zag terugkomen. Met de training was het helemaal vreemd in 1946. Sommige aanstaande militairen tralenden op de dijk van Kampen. Deze dijk moest dan het ruige terrein van Indonesië voorstellen. Bij gebrek aan voldoende wagentuig moesten de jongens in opleiding de wapens delen. Maar hoe de omstandigheden toen of nu ook zijn; een veteraan is een man of vrouw die voor Koningin en Vaderland heeft gestreden en daarom verdienen zij ons respect.

*Welmoed G.J. Smit  
Dochter van B. Smit, veteraan 3-5 RI.  
Artikel geschreven als eindopdracht voor de CDA Kaderschool.*





## Canada

Secr. G. Lodder

72 Woodlawn Rd, East Suite 303

Guelph ON Canada N1H 1G7

Tel. 519-824-8395

Fax: 519-821-5754

E-mail: [george.lodder@3web.net](mailto:george.lodder@3web.net)

Soc. Comm. Tel. 001 905 827 3216

Zo langzamerhand beginnen bij ons de activiteiten los te komen en als u dit leest dan is de jaarlijkse picknick al weer achter de rug. Hopelijk hebben we dan betere weersomstandigheden gehad dan vorig jaar.

Ook de districts-picknicks hebben inmiddels plaatsgevonden of zullen na het verschijnen van deze "Sobat" nog plaatsvinden. In ons volgende verslag zullen we daar nog op terugkomen. Zoals u in onze newsletter heeft kunnen lezen, zijn wij naarstig op zoek naar vervanging van onze penningmeester. Wij hopen dat iemand zich daarvoor beschikbaar kan en wil stellen.

Het is geen dagwerk en onze vereniging zou er erg mee gebaat zijn, dus .... Vrijwilligers voor!

George Lodder

## Friesland

Secr. E. Moorlag, Offemar 46,

8939 CM Leeuwarden

Tel. 058-2800048

E-mail: [f2hmoorlaguo@hetnet.nl](mailto:f2hmoorlaguo@hetnet.nl)

Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Om te beginnen vind u deze keer in deze rubriek geen verenigingsnieuws en mededeling van de bestuurstafel, uw bestuur is tot 4 september met vakantie.

Wel worden dringende zaken voor zover mogelijk afgehandeld.

Ook kunnen wij u vertellen dat bij de traditionele lintjesregen onze voorzitter Hans Blom een Koninklijke Onderscheiding te beurt viel n.l. het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn verdiensten op maatschappelijk en kerkelijk gebied. "Proficiat".

Wat wij u deze keer niet willen onthouden is een verslag van de op 22 mei jl. gehouden boottocht als VOMI-Friesland over de Friese meren, wederom vanuit Eernewoude waar de "Marprinces" op ons lag te wachten en het personeel al druk in de weer was om aan boord de nodige voorbereiding te treffen.

Al ruim voor de vertrektijd konden we de gasten verwelkomen, de koffie met oranje koek viel prima in de smaak en meteen was er al een gezellige stemming aan boord. Op de gestelde tijd om 10.00 uur werden de trossen losgegooid en met de VOMI vlag in top vertrokken wij. Het weer liet zich goed aanzien, hoewel de zon verstek liet gaan. Voorzitter Hans Blom wenste ons een gezellige dag.

De tocht voerde ons door prachtige ongerepte natuurgebieden, maar ook door druk bevaren scheepvaart-routes. Het vee in de weilanden, met de boot meevliegende aalscholvers, zo nu en dan duikend naar een visje, en het steeds wisselende landschap, bleef boeien.

Ondertussen genietend van een uitstekend en heerlijk drie gangen diner en met knellende broeksbanden voeren wij via het Snekermeer langs een andere route terug naar Eernewoude. 's Middags was er naar oud Friesch gebruik thee met een dúnke en voor wij om 17.00 uur weer aanlegden in Eernewoude, waren er nog belegde broodjes, een krentenbol en een glas drinken.

Een dankwoord gesproken namens de opvarenden, bevestigde het voldane gevoel van deze gezellige dag. Met voldoening zien het bestuur en vooral de organisatoren Ype Terpstra en Allard Holwerda, terug op deze geslaagde dag.

Ook veel dank aan het personeel van de "Marprinces" voor de uitstekende bediening en verzorging. Waarvan acte.

I. de Jong

## Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7

6371 LV Landgraaf

Tel. 045-5327394

E-mail: [themaashome.nl](mailto:themaashome.nl)

Soc. Comm. Tel. 046-4521316

### Bijeenkomsten

Op 18 september 2007 wordt een bijeenkomst gehouden in het "Broen Café" aan de Marktstraat te Echt. Op 6 november 2007 wordt een bijeenkomst gehouden in de "Koestal" aan de Koeweide te Kessel. De bijeenkomsten zijn op dinsdag en beginnen om 14.00 uur.

Uiteraard zullen wij u ook dit jaar weer van alle belangrijke ontwikkelingen en zaken op de hoogte houden. Mochten er van uw kant bepaalde onderwerpen aandacht vragen gelieve ons hiervan dan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen, zodat wij u dan een antwoord kunnen geven of op een andere wijze aan uw vraag kunnen voldoen.

Wij van onze kant vragen u ons op de hoogte te willen stellen van eventueel ernstig zieke sobats, die wij op enigerlei wijze tot troost zouden kunnen zijn of anderszins in hun verdriet kunnen bijstaan. Hetzelfde geldt voor eventuele sterfgevallen van sobats.

### Reisje

Inmiddels begint het geplande reisje ook vorm te krijgen. De reis zal gaan naar Leipzig met tevens een dagtocht naar Dresden en zal plaats vinden van 15 t/m 17 november 2007. De reis is 5 dagen met 4 overnachtingen op basis van halfpension met een afscheidsdiner.

De kosten hiervan zijn € 350,00 per persoon. Wij vragen een ieder die aan deze reis wil deelnemen, zich zo spoedig mogelijk op te geven bij de penningmeester Sjef Otten, tel. 045-5315331.

Theo Maas



## Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, De Kraan 60,  
5056 EC Berkel Enschot,  
Tel. 013-5400380/Fax 013-5400381  
E-mail: voml.nbo@veteranen.nl  
Soc. Comm. Tel. 0412-623513.

### Veteranententoonstelling 7 mei 2007

Deze tentoonstelling werd gehouden in het Stadskantoor te Eindhoven en werd geopend door de heer Van der Knaap, Staatssecretaris van Defensie, in aanwezigheid van veel functionarissen uit de veteranenwereld en (natuurlijk) veteranen, jong en oud. De heer Van der Knaap preeste Eindhoven om de veteranen-activiteiten, die dit jaar samen met Helmond worden georganiseerd. Dit was de reden dat Eindhoven de primeur kreeg van deze tentoonstelling, die later nog het land zal doorreizen. Het bestuur van VOMI Noord-Brabant Oost was hierbij voltallig aanwezig.

### Herdenking in Tilburg 26 mei 2007

Ook dit jaar was de belangstelling groot, maar het college van Burgemeester en Wethouders liet dit jaar verstek gaan. (Zie artikel elders in dit blad). Vice-admiraal M. van Maanen, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht/tevens Inspecteur der Veteranen, was wel aanwezig en dat werd zeer op prijs gesteld. Na de herdenkingsdienst in de kerk werd bij het monument een toespraak gehouden door onze voorzitter, die elk jaar daarvoor wordt uitgenodigd.

### Bijeenkomst Wapenbroeders 7 juni 2007

Ons bestuur was, op uitnodiging, aanwezig op de bijeenkomst van de Bond van Wapenbroeders afdeling Midden Brabant en Zeeland, die gehouden werd in de OO-kantine in de kazerne te Oirschot.

### Pas op de plaats

Door enige medische problemen (gelukkig niet van ernstige aard) en aanstaande verhuizingen, zijn we eerder dan gewoonlijk met onze zomerpauze moeten beginnen. We hopen de draad zo spoedig mogelijk weer op te nemen.

J. van der Ham



## Noord-Brabant West

Wvd. secr. J. Malipaard  
Ravelstraat 32 4614 XD Bergen op Zoom  
Tel: 0164-252642 / 06-40744695  
E-mail: malipaardtua@home.nl  
Wvd. Soc. Comm. Tel: 0165-560546/  
vanaf 1 mei '07

### Zomerreünie

Heel kort na de jaarlijkse algemene vergadering van onze afdeling weer een bijeenkomst waar de stukken vanaf vlogen. Het was niet bij te houden zoveel inschrijvingen werden bij de penningmeester per post bezorgd. Ook de betalingen hiervoor volgden heel snel. De betalingen van de contributie komen helaas wat moeilijker binnen. 2 tot 3 keer een herinnering, het komt wel maar ..... Wat is het verschil tussen een betaling voor de contributie of de betaling voor een gezellig uitje? "Het is maar een opmerking hoor". Wat hebben ze weer genoten met een gezellig stukje muziek, een dansje, de maaltijd en niet te vergeten die grandioze verloting met die prachtige prijzen, verzorgd door het echtpaar Welten. Vanwege de gezelligheid moest er een uur bijgelapt worden. Sobats geniet ervan zolang het kan.

Het bestuur hoopt van harte dat de opkomsten, zoals die nu zijn bij onze bijeenkomsten, zo goed bezocht blijven worden en de saamhorigheid hoog in het vaandel blijft staan.

De eerstvolgende bijeenkomst is woensdag 15 augustus. Vliegbasis Woensdrecht, Koolweg 40 te Hoogerheide.

De daarop volgende bijeenkomst is woensdag 12 september, Trip van Zoutlandt kazerne te Breda. Dan de volgende op woensdag 17 oktober, Engelbrecht van Nassau kazerne te Roosendaal. Alle bijeenkomsten vangen aan om 13.30 uur.

Jac Malipaard

## Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse, Lindenlaan 110,  
1741 TX Schagen. Tel. 0224-215621.  
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 036-8448554

## Afscheid

Op 18 maart 2007 overleed ons lid F.J. Damen, voor zijn vrienden Frans. Op vrijdag 23 maart hebben enkele bestuursleden van VOMI Noord-Holland de uitvaartdienst in de Parochiekerk Moeder van de Verlosser te Haarlem bijgewoond, waarna een crematieplechtigheid in het crematorium Westerveld plaats vond. Frans organiseerde al vele jaren met enkele vrienden de reünies voor het Kennemer bataljon 2-4 RI, waarvan dan ook een aantal vrienden aanwezig waren. Wij wensen zijn vrouw veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

## Activiteiten

Op woensdag 22 augustus a.s. gaat de aangekondigde vaartocht door. De uitnodigingen met aanmeldingsformulier zijn reeds verzonden.

## Bijeenkomsten

Dinsdag 2 oktober 2007 in het centrum "De Brink", Middenweg 168 te Heerhugowaard.

Maandag 12 november 2007 in "De Luifel", Cultureel Centrum Casca, Heerenweg 96 te Heemstede.

## Overijssel

Secr. H.Vos  
Dr. van der Zandestr. 57  
7545 EJ Enschede  
Tel. 053-4313859  
E-mail: hernyvos@hetnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

## Bijeenkomsten

**September 2007.** In een bestuursvergadering is het plan geopperd om in de maand september 2007 een bezoek te brengen aan het Artilleriemuseum op de Wolberg, Eperweg 149 in 't Harde (voor velen vooral bekend als "De Knobbel" te Oldebroek). Dit museum herbergt materiaal uit vervlogen tijden, vanaf 1600 tot, zo mogelijk zelfs na, de Indië periode. De veteranen hebben op vertoon van hun veteranenpas vrije toegang. De partners en niet-veteranen betalen € 2,50 entree. De bezoektijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur en ook op afspraak. **Als datum is gepland donderdag 27 september a.s.** Aanvang: 13.00 uur. De mogelijkheid om een kopje koffie te nuttigen is aanwezig in de OO-kantine. Verder onderzoeken we de mogelijkheid om in een Chinees-Indisch restaurant te gaan eten. Het vervoer gaat per eigen auto. Indien u geïnte-



resseerd bent, gaarne melden voor **1 september a.s.** bij de secretaris, de heer H. Vos. Wij kunnen dan afspraken maken met de Chinees.

### Woensdag 17 oktober 2007

In café-restaurant Voskamp (het veteranencafé), Oranjestr. 38 te Holten, tel. 0548-361339. Aanvang 13.30 uur. Met verloting. De heer Huttinga uit Gortel gaat een dia-serie presenteren, getiteld: "Door de vier seizoenen heen". Het café-restaurant is gelegen op loopafstand van bus- en treinstation. De zaalingang is aan de linker kant, staande voor het pand.

### Donderdag 22 november 2007

In café-restaurant/Zalenaccommodatie Spooier, Butzelaarstraat 27 te Luttenberg, tel. 0572-301837. Aanvang: 13.30 uur. Met verloting. Er zal een optreden plaats vinden van het shantykoor "De Regghe Sangers" uit Hellendoorn. Het café-restaurant is gelegen in het centrum van Luttenberg, schuin tegenover de R.K. kerk. Voldoende parkeergelegenheid. Bereikbaar via de N 348 en komende vanuit de richting Raalte, bij de verkeerslichten rechtsaf en komende vanaf de richting Ommen linksaf, of via de N 35, tussen Marienheem en Nijverdal, neemt u de afslag Luttenberg.

Op de website van VOMI-Nederland is onder Overijssel het totaal overzicht van de bijeenkomsten van VOMI-Overijssel t/m april 2008 beschikbaar.

H. Vos

## De Veluwe

Secr. *Fr. Dürst Britt*  
Eperweg 21, 8181 ET Heerde  
Tel. 0578-691646/Fax 0525-657336  
E-mail: [kva325@artillerie.nl](mailto:kva325@artillerie.nl)  
Soc. Comm. Tel. 0318-483339

### Algemene Ledenvergadering

Deze vond plaats op 25 april 2007. Vanwege de afwezigheid van de voorzitter werd zijn plaats ingenomen door de secretaris, Frts Dürst Britt. Er waren vele sobats aanwezig. Onder andere werd in deze vergadering de vraag gesteld of er leden waren die eventueel bereid waren om het bestuur te versterken. Niet iedereen stond te springen om het bestuur te versterken, maar toch was er nog een sobat die bereid was om

het bestuur te versterken. Wij hopen op een goede samenwerking met hem.

### Bijeenkomst

Op 10 oktober a.s. is de volgende bijeenkomst. Hiervan ontvangt u een bericht.

Nu dit geschreven wordt, zitten we midden in de zomermaanden. We hopen dat u met volle teugen mag genieten van deze maanden, b.v. door dagjes uit te gaan of van een vakantie elders te gaan genieten. Wij wensen u heel veel plezier.

Mocht u in uw naaste omgeving van een sobat weten dat hij ernstig ziek is of dat hij overleden is, laat dit dan weten aan de Soc. Comm., tel. 0318-483339.

### Postzegels

Een ieder wordt bedankt voor de toezending van de postzegels. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het Fonds Sociale Zorg VOMI-NL. Voor de VOMI-leden die zelf postzegels sparen is er de mogelijkheid tegen vergoeding om postzegels te kopen, zowel buitenlandse als Nederlandse zegels.

J. Hoewelaken

## Zeeland

Secr. *J. Kloet*, Laan v. Barbestein 8,  
4451 AH Heinkenszand  
Tel. 0113-561738  
E-mail: [jkloet1926@zeelandnet.nl](mailto:jkloet1926@zeelandnet.nl)  
Soc. Comm. Tel. 0113-561738

Het is zo langzamerhand een traditie geworden dat we jaarlijks een meerdaagse busreis maken. Deelname was deze keer 42 personen. Dit jaar zijn we voor 10 dagen naar het Salzburgerland in Oostenrijk geweest. Vanuit het kleine dorpje Rusch, gelegen aan de voet van de Grossglockner in hotel Römerhof, waar het een aangenaam en goed verzorgd verblijf was, hebben we dagelijks leuke uitstapjes gemaakt. Zowel natuurtochten als leuke stadjes bezocht met hun bezienswaardigheden. Van dit alles hebben we kunnen genieten door de deskundige begeleiding en toelichting van onze reisleidster Tiny Oosterhuis.

J. Kloet

## Zuid-Holland Zuid

Secr. *D. Memmens*, Lijsterlaan 12  
3055 CH Rotterdam  
Tel./Fax: 010-4188239  
E-mail: [d.mennens@zonnet.nl](mailto:d.mennens@zonnet.nl)  
Soc. Comm.: Tel. 010-4340970  
E-mail: [William.rosa@wanadoo.nl](mailto:William.rosa@wanadoo.nl)

### Regiobijeenkomst Puttershoek

Op dinsdag 28 mei 2007 kwamen hier 85 personen bijeen in het gebouw "De 3 lilies" voor de 2e regiobijeenkomst in 2007, een opkomst waar het bestuur zeer verheugd over was.

Bij binnenkomst werd een leder voorzien van koffie met cake en kon de welgevulde prijzetafel bewonderd worden. Ook Wim's militaria gaf deze middag acte de presence. Het programma voor de pauze was dit maal een videopresentatie op een groot scherm door Henk Harrewijn over de Nederlandse Veteranendag 2006 in Den Haag. De aanwezigen konden hierop dingen zien, die zij daar misten en het gaf de thuisblijvers op hoofdlijnen inzicht van wat er die dag gebeurde. Na de presentatie is Henk hiervoor bedankt.

In de pauze werden de loten voor de verloting verkocht en kon een ieder een praatje maken met andere aanwezigen. Na de pauze werden de loten waarop een prijs zou vallen getrokken door ds. K. Schipper (oud-legerpredikant in Indië). Rond 16.00 uur kon de voorzitter deze middag met voldoening afsluiten en gingen de aanwezigen huiswaarts.

Na de afsluiting werd het bestuur door het management van "De 3 Lilies" geïnformeerd over een trouwring, met als inscriptie "Hettie 8-12-1955", die in de zaal was gevonden. De eigenaar kan zich in verbinding stellen met het bestuurslid Theo van der Vlag, tel: 0180-647629

De eerstvolgende regiobijeenkomst is op 16 oktober a.s. in de "Open Hof" te Rotterdam-Ommoord. Info: Theo van der Vlag.



# SOBAT





Een geslaagde dag (Zuid-Holland-Noord).

## Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong, Merellaan 247,  
3145 EJ Maassluis  
Tel. 010-5927786  
E-mail: [jwdjong@kabelfoon.nl](mailto:jwdjong@kabelfoon.nl)  
Soc. Comm. Tel. 070-3672855

Op 25 mei jl. was er een gezellige bijeenkomst met leden van de B.v.W. afdeling Leiden e.o. in de Julianakazerne in Den Haag. Na een uitgebreide rijstmaaltijd werd een verloting gehouden waarvoor vele prijzen ter beschikking waren gesteld. Op het terras, met uitzicht op de mooie tuin, werd nog nagepraat onder het nuttigen van een drankje resp. koffie.

Met een goed bezette bus van Connexxion werd op 8 juni een bezoek gebracht aan het Museum van de Koninklijke Marechaussee in Buren. Dit was voor velen een eerste kennismaking die bijzonder in de smaak viel. Na het nuttigen van een paar broodjes en koffie ging een aantal het prachtige stadje bezoeken. Met in de middag een mooie tocht door de Betuwe was er nog gelegenheid het Militair Ereveld op de Grebbeberg te bezoeken, hetgeen veel indruk maakte. In Bronbeek in de Kumpulan werd een uitstekende rijstmaaltijd voor de deelnemers geserveerd en kon met een goed gevoel de terugreis worden ondernomen. Alle deelnemers keken met genoegen terug op deze geslaagde dag-tocht en dankten ons bestuurslid

Gerard Bekking voor de voortreffelijke organisatie.

Voor de "schietgrage" leden hebben wij goed nieuws. Op 11 september hebben ze de gelegenheid hun scherpshutterskwaliteiten te tonen op de schietbanen van de Schietvereniging Zoetermeer aan de Voorweg 54a, 2711 NC Zoetermeer. Vanaf 13.30 uur wordt u welkom geheten met een kopje koffie.

Het bestuur buigt zich nu over het programma voor het komend seizoen, suggesties uwerzijds worden zeer gewaardeerd en u kunt hiervoor ons bestuurslid Piet Kuyvenhoven tel. 0174-626282 benaderen.

J.W. de Jong

## Nieuwe naam en doelstellingen SFMO

De Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstilachtoffers en aanverwante Doelstellingen (SFMO) heeft een nieuwe naam gekregen. Het fonds gaat verder als het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (V-fonds). Jaarlijks besteedt het fonds ongeveer tien miljoen euro aan projecten die te maken hebben met vrede, vrijheid en veteranen-

zorg. Dat geld komt uit de opbrengsten van de Bank-Giro Loterij en de Lotto

De SFMO werd in 1970 opgericht voor de werving van fondsen voor de zorg voor veteranen van de Tweede Wereldoorlog en de conflicten daarna. Het fonds was ook één van de oprichters van de Giroloterij. Met de nieuwe naam

heeft het V-fonds ook zijn doelstellingen aangepast. Het V-fonds richt zich nu op veteranenzorg, het creëren van begrip voor veteranen en oorlogsgetroffenen, het herdenken van oorlog en het vieren van vrijheid en het trekken van actuele lessen uit het verleden door educatieve projecten in oorlogs- en verzetsmusea.



## SOCIALE COMMISSIE



aangesloten bij

### Voorzitter/secretaris

Wij P.J. Patist  
Stellingenweg 104  
8475 EJ Nijeholpade  
tel. 0561-688772  
mobiel 06-15100579  
fax 0561-688349  
E-mail: wpatist@usa.net

### Vice-voorzitter/ Budgethouder FSZ

Theo H.A. Rump  
Albatrosstraat 14  
2352 EG Leiderdorp  
Tel. 071-5416938  
E-mail:  
Thecrump@cs.com

### Notulist

Jan Bonte  
Oude Rijksweg 458  
7954 GD Rouveen  
Tel. 0522-291471



stichting  
veteranen  
platform

### SOCIAAL COMMISSARISSEN

#### Drenthe-Groningen

M.P. de Boer  
Hoofdweg 67  
9626 AB Schildwolde  
tel. 0596-42 23 89

#### Noord-Brabant-West

P. Looyen (wnd)  
Cameedijk 1  
4706 EG Roosendaal  
Tel. 0165-560546

#### Utrecht't Gooi

Eppo R. Schweetman  
Lutherhof 37  
1216 KR Hilversum  
tel. 035-6 21 78 09

#### Limburg

Harry J.A. Dols  
Heerlanweg 49  
6132 CL Sittard  
tel. 046-4 52 13 16

#### Canada & USA

J. Hulsman  
Vert. in Nederland  
Jan v.d. Ham

#### Overijssel

Joost Oudenbeuving  
Reiger 27  
6103 AL Raalte  
tel. 0572-35 89 47

#### Noord-Brabant Oost

Antoon P. Pennings  
Thorbeckestraat 101  
5344 SM Oss  
tel. 0412-62 35 15

#### Zuid-Holland Noord

Wim L. Hofman  
Moppelrade 146  
2544 XZ 's-Gravenhage  
tel. 070-3 67 28 63

#### Zeeland

J. Koet  
Laan van de Barbestein 8  
4451 AH Heikenszand  
tel. 0113-661739

#### Veluwe

R. Ablas (wnd)  
Willem Welgwenlaan 14  
6741 ZH Lunteren  
Tel. 0318-483339

#### Zuid-Holland Zuid

W.A.J.K. (William) Roza  
Heemraadstraat 9  
3131 VG Vlaardingen  
tel. 010-4 340 970  
william.roza@wanadoo.nl

#### Friesland

Hans N. Blom  
Gerben Ypmastraat 13  
8723 CP Koudum  
tel. 0614-52 21 07  
e-mail: jnblom@hetnet.nl

#### Noord-Oostpolder

Kees Calje  
P.A. straat 23  
8307 BB Ens  
Tel. 0527-251470

#### Rivierland/ Oost Gelderland

A. Ebban  
Scheidingsweg 5  
6585 KD Mook  
tel. 0246 - 96 12 53

#### Noord-Holland

Nico Baan  
Molenwerfslaan 58  
2103 TE Heemstede  
Tel. 023-5283997  
E-mail: nbaan@tiscali.nl

### FONDS SOCIALE ZORG

#### Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting

J. (Sjef) Franken  
Spulstraat 1, 3114 CR Schiedam  
Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl  
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

#### Postzegels

J. Hoevelaken  
Weerdestein 175  
6714 CN te Ede  
Tel. 0318-614557

#### VOMI (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul P.G. Gommers  
Ab. Nieuhuyslaan 23  
8072 HJ Nurspeet  
Tel. 0341-254231  
Mobiel: 06-20611062  
E-mail: p.gommers.rr@planet.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerders van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI pennenset	€ 10,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,00	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
Demobilisatie-speeld verguld	€ 6,00	OVW draaginsigne, verguld	€ 6,00
Demobilisatie dasclip	€ 7,50	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	Rood, wit, blauw lint voor opmaak bloemstukken	€ 1,50 p. mtr.
VOMI borrelbekertje (telescopisch)	€ 10,00		
VOMI schrijfmep met logo	€ 8,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Sjef Franken, Spulstraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.**

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

**Budgethouder: Postbanknummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

SOBAT



# Barendrechtse Veteranendag 2007

*Op 22 juni 2007 werden in het Gemeentehuis van Barendrecht als eerbetoon de veteranen (met hun partners) woonachtig in deze gemeente door de burgemeester, de heer J. van Belzen, ontvangen voor een gezellig samenzijn met een drankje en een voortreffelijke rijstmaaltijd. Hieronder treft u de speech aan uitgesproken door de burgemeester.*

Veteranen, dames en heren,

Welkom op deze tweede Barendrechtse Veteranendag. Bijzonder welkom aan de brigade-generaal der Jagers bd de heer H.F. Coopmans. Als burgemeester vind ik het een eer u vandaag in het Barendrechtse gemeentehuis te mogen ontvangen. Het doet mij dan ook genoegen te zien dat u dit jaar wederom in groten getale aanwezig bent. Dat sterkt mijn gevoel dat u dit initiatief vorig jaar zeer op prijs heeft gesteld. Ik ben er trots op dat de Stichting Evenementen en de gemeente Barendrecht u deze dag mogen aanbieden als symbolisch cadeau en als eerbetoon voor uw werk als veteraan.

Het komt niet dagelijks voor dat u, als veteraan, in de gelegenheid bent ervaringen met elkaar te delen. Toch is dit heel belangrijk. Ervaringen van eenieder hier zijn persoonlijk en uniek, maar bij elkaar vormen zij een onzichtbaar geheel. Hierdoor is een band ontstaan die alleen veteranen onderling hebben en kunnen delen. Ik kan me zo voorstellen dat die band en die ervaring u inspiratie geeft het leven aan te kunnen en verder te gaan. Zelf weet ik niet hoe

het is om in oorlogsgebied te werken, maar ik heb grote waardering voor mensen die dat wel doen. Want zo'n ervaring laat een diepe indruk achter bij u en uw geliefden.

De emoties die militaire (vredes) operaties met zich meebrengen, zijn lange tijd onderschat. Gelukkig is er nu oog voor. Zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau. Op 29 juni, de geboortedag van wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard, wordt sinds 2005 jaarlijks een Nederlandse Veteranendag georganiseerd. In navolging daarvan worden in vele gemeenten lokale veteranendagen gehouden. Ik acht het van groot belang dat ook Barendrecht 'haar' veteranen in de gelegenheid stelt bijeen te komen om ze uitgebreid de kans te geven met elkaar kennis te maken, herinneringen op te halen en ervaringen te delen. Ik dank daarom de heer Orsel voor het feit dat hij het initiatief heeft genomen tot de organisatie van een Veteranendag in onze gemeente. Meneer Orsel, het doet u ongetwijfeld goed dat de Barendrechtse Veteranendag niet een eenmalig iets is gebleken, maar dat wij hier vandaag opnieuw bij elkaar zijn als eerbetoon aan zo veel mede-veteranen.

Volgende week wordt de Nederlandse Veteranendag voor de derde keer op 29 juni op het Malieveld in Den Haag gehouden. Een dag die tot tweemaal toe door vele duizenden belangstellenden bezocht werd. Misschien hoorde u daarbij of bent u van plan daar volgende week aanwezig te zijn. Als u in de gelegenheid bent, raad ik u zeker aan deze indrukwekkende manifestatie te bezoeken. Het is ten

slotte een blijk van waardering voor het werk dat u als veteraan in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties heeft verricht. Het zal u dan ook zeker een goed gevoel geven dat de Nederlandse Veteranendag vorig jaar door de regering aangemerkt is als nationaal evenement. Terechte erkenning voor het belang van het werk dat door zo'n 140.000 Nederlandse veteranen is verricht!

Ten onrechte leeft het gevoel in de Nederlandse samenleving dat veteranen uitsluitend nog in leven zijnde militairen zijn die tijdens de Tweede Wereldoorlog, in Nederlands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet. Niets minder is waar. Nederland kent een snel groeiende groep 'jonge veteranen': oud-militairen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in Internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Afghanistan en Irak. Het is een goede zaak dat ook hiervoor aandacht is. Hoewel het hedendaags denken in ons land vaak afstand doet van sommige militaire operaties, heerst er toch wel een breed gevoel van respect voor de militairen die in opdracht van datzelfde Nederland zulke operaties moesten uitvoeren. Dit respect deel ik en ik hoop dit ook over te dragen op de inwoners van de gemeente Barendrecht. Vrede en vrijheid blijven immers een bijzonder groot goed!

Ik besluit met mijn hoop uit te spreken dat u aan vandaag een dierbare herinnering overhoudt en dat wij elkaar hier komend jaar weer treffen. Ik wens u nog een prettige voortzetting van de middag.





# Veteranendag Marechaussee 2007

De 8e Veteranendag Koninklijke Marechaussee vindt plaats op vrijdag 28 september a.s. van 09.30 uur tot 15.30 uur. 'The place to be' voor verhalen en anekdotes uit verleden en heden is de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Veteranen zijn niet alleen oudgedienden. Sommigen die op vredesmissie zijn geweest werken nu bij de politie of hebben een totaal andere baan opgezocht. Feit is dat ze de marechausseedienst uit zijn. Marechaussee-veteranen (onder wie de oudgedienden van het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie) kunnen zich voor deze dag aanmelden bij het Veteraneninstituut. Helemaal nog niet als KMar-veteraan ingeschreven? Neem dan zeker con-

tact op: telefoon 0343-474147 of e-mail [info@veteraneninstituut.nl](mailto:info@veteraneninstituut.nl). Sedert 2004 participeren de districten, staf en opleiding-/kenniscentrum met elk maximaal 25 aspirant-veteranen in de veteranendag. Ze zijn ooit op vredesmissie(s) geweest, maar zijn nog in actieve dienst. Heel belangrijk is om deze nu al bij het veteranegebeuren te betrekken. Nieuw dit jaar is de deelname van het basiscontingent - zij die in voorbereiding zijn van hun (eerste) vredesmissie - van de Brigade Buitenland Missies. Info-desk projectgroep: reserve adjudant Bernard Maathuis, telefoon 055-5410443 of 06-51028506, of e-mail [bgmaathuis@hotmail.com](mailto:bgmaathuis@hotmail.com).



Oorlogsveteranen op hun gemak

## Veteranencafé

Het nieuwe adres van het veteranenbivak(café) in Vlissingen is: Veteranenbivak, Scheidekwartier, President Rooseveltlaan 2B (tegenover de sporthal) 4385 NE Vlissingen. Voor alle veteranen is het geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Info: M.J. Boogaard, Rozengracht 36, 4382 PA Vlissingen. Tel. 0118-418641. E-mail: [papua@zeelandnet.nl](mailto:papua@zeelandnet.nl)

## Veteranendagen 2007

**Koninklijke Luchtmacht**  
op woensdag 19 en donderdag 20 september te Soesterberg. Doelgroep alle veteranen van de Koninklijke Luchtmacht.

**Koninklijke Marechaussee**  
op vrijdag 28 september te Apeldoorn. Doelgroep alle veteranen van de Koninklijke Marechaussee.



## OPEN DAGEN voor aspirant-bewoners op Bronbeek

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum (KTOMM) Bronbeek te Arnhem organiseert voor gepensioneerde, vrijwillig gediend hebbende militairen van alle krijgsmachtdeelen (m/v) die opgenomen willen worden in het militair verzorgingshuis Bronbeek Open Dagen op maandag 12 maart, 4 juni, 3 september en 10 december 2007.

Tijdens deze Open Dagen maakt u tussen 10.30 uur en 15.00 uur kennis met de leiding van Bronbeek en met andere bewoners en krijgt u, inclusief rondleiding en lunch, een compleet beeld van het leven op het Landgoed Bronbeek. Ook wordt u uitgebreid geïnformeerd over de (in vergelijking tot andere verzorgingshuizen) gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.

*U komt in aanmerking voor opname in het militair verzorgingshuis Bronbeek, indien u:*

- 65 jaar of ouder bent, alleenstaand en nog in staat bent om de algemene dagelijkse handelingen zoals wassen/douchen en aankleden zelf uit te voeren;
- beschikt over minimaal 15 pensioenjaren als militair (tropenjaren tellen dubbel) en niet behoort tot de categorie officieren;

- onder oorlogsonstandigheden of andere, naar het oordeel van de Minister van Defensie daarmee vergelijkbare omstandigheden heeft gediend; in krijgsgevangenschap heeft verkerd of heeft deelgenomen aan het verzet, dan wel buiten Nederland heeft gediend bij een eenheid die door de Nederlandse regering is uitgezonden of ter beschikking is gesteld van de Verenigde Naties of van andere internationale organisaties.

*Aanmelding voor deelname aan de Open Dagen kan*

- telefonisch 026-3763518, 026 3763515 (b.g.g. 026-3763555) of
- schriftelijk Adres: KTOMM Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Los daarvan kunt u te allen tijde de informatiemap voor aspirant-bewoners inclusief aanmeldingsformulieren schriftelijk aanvragen.

Ik hoop u spoedig op Bronbeek te mogen verwelkomen.

Commandant Koninklijk Tehuis voor  
Oud-Militairen en Museum Bronbeek  
w.g.  
J.C.L. Bolderman  
Kolonel der Huzaren



# Belevissen op de Nederlandse Veteranendag

29 juni 2007 was voor onze groep een dag om nooit te vergeten. Onze buurman wilde nog graag een keer naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Hij is inmiddels 80 jaar en slecht ter been. Nadat we een rolstoel voor hem hadden geregeld, kon de reis naar Den Haag beginnen. Op het station in Roosendaal ging alles goed en we kwamen daar ook veel bekenden tegen die dezelfde reis maakten als wij. Gezellig met z'n allen naar Den Haag en daar aangekomen werden we opgevangen met koffie en koek. Eten en drinken was er in overvloed en verder alleen maar bije gezichten, mensen die elkaar na langere tijd weer zagen, waardoor het erg gezellig was. Ook het defilé was drukbezocht. Wel koud en nat maar het was erg mooi. De invalide mensen zaten op de tribune en werden met dekens en regen-capes prima verzorgd. Terug in de tent kwam Z.K.H. Prins Willem-Alexander nog langs en praatte met veel veteranen en gaf ook veel aanwezigen een hand. Na een geslaagde dag ging onze groep van 8 personen weer naar de trein voor de thuisreis. Doordat er een ongeval was gebeurd bij Rotterdam-Blaak ging de trein echter niet verder

dan Delft en moesten we naar Utrecht om van daaruit via 's-Hertogenbosch naar Roosendaal te reizen. In Utrecht moesten we echter overstappen en daar met de lift naar een ander perron. We waren met acht personen en de lift kon 15 personen of 1000 kg hebben, dus stapten we gezamenlijk in de lift. Echter halverwege de weg naar beneden bleef de lift hangen en er was geen beweging meer in te krijgen. De alarmknop hebben we geprobeerd, maar van al dat lawaai werden we in de lift doof, maar er kwam niemand. Via een andere knop op het paneel kregen we verbinding via de telefoon met een jonge man die er helemaal niets van begreep. Zijn advies was om op een knop te drukken waardoor de lift wel naar boven of beneden zou gaan, hetgeen uiteraard niet gebeurde. Hierop vertelde hij ons dat hij hulp zou regelen en ons binnen 10 minuten terug zou bellen. Het werden echter 20 minuten en zijn boodschap was dat hij niets voor ons kon doen. Inmiddels zagen we wel NS-personeel, politie en brandweer lopen, maar ook zij konden op dat moment niets aan de onwillige lift doen. Het werd echter wel warmer in de kleine ruimte, maar

gelukkig raakte niemand in paniek. Eindelijk kon de brandweer via de bovendeuuren in de liftkoker het luik in de lift openen. Vervolgens hebben ze een ladder in de lift gezet en zo iedereen er uit gehaald. Boven werden we door erg geschrokken personeel van de NS opgevangen en in de kantine werden we door hen met koffie en fris en van alles goed verzorgd. Door de politie werden al onze gegevens opgenomen. Inmiddels hadden we meer dan 2 uur in de lift vastgezet. We kregen formulieren om in te vullen voor een schadeclaim en ook kregen we slachtofferhulp aangeboden, dat gelukkig niemand nodig had. We hadden er geen trauma van overgehouden. Om 21.30 uur kwam een taxi voorrijden die ons keurig thuis voor de deur heeft afgezet. Inmiddels hebben we ook schriftelijke verontschuldiging van de NS gekregen met een grote bos bloemen. Al met al kunnen wij zeggen dat we de Nederlandse Veteranendag 2007 nooit zullen vergeten, ook al worden we 100 jaar.

*Namens de hele groep uit Roosendaal,  
Dirk Timmermans*

## HUISLIFTEN

Haal luxe en comfort naar uw eigen huis!



### Waarom ThyssenKrupp?

- ✓ snelle levering
- ✓ professioneel advies
- ✓ Italiaanse design & Duitse kwaliteit
- ✓ maximaal 15 meter hefhoogte
- ✓ turnkey oplossingen
- ✓ lifteleverancier sinds 1953

## TRAPLIFTEN

Verhuizen? ...dat nooit! Maar ja, die trap.



### Waarom ThyssenKrupp?

- ✓ snelle levering
- ✓ plaatsing aan binnenzijde
- ✓ uw trapleuning blijft zitten
- ✓ meerdere etages met één traplift
- ✓ montage op traprede
- ✓ trapliftleverancier sinds 1957

Bel 0800-022 88 82. Wij hebben de oplossing!

Graag ontvang ik informatie over uw huisliften.

Naam:  dhr./mevr. ....

Adres:

PC + Plaats:

Telefoon:

ThyssenKrupp Monoliften

Antwoordnummer 170 - 2920 VB Krimpen ad IJssel - info@huisliften.nl



07506065  
ThyssenKrupp

Bel 0800-022 88 82. Wij hebben de oplossing!

Graag ontvang ik informatie over uw trapliften.

Naam:  dhr./mevr. ....

Adres:

PC + Plaats:

Telefoon:

ThyssenKrupp Monoliften

Antwoordnummer 170 - 2920 VB Krimpen ad IJssel - info@trapliften.nl



07506066  
ThyssenKrupp



# Korea medio maart 1953 "Luisterpost"

's Middags kreeg ik van mijn pelotonscommandant (luitenant Ardennen) te horen dat ik, net als reeds meerdere keren daarvoor, die nacht weer mee moest op luisterpost. Rond 22.00 uur was het verzamelen bij de commandobunker van kapitein Kamevaar. Drie mensen uit de verschillende infanteriepelotons en ondergetekende, normaal dienstdoende als ordonnans bij het Ostepeloton van de A-Cie. Een korporaal was de groepsleider van de vier man sterke ploeg. De enige naam die ik mij herinner is de roole van Keulen, dit alleen omdat hij net als ik ook uit Tilburg afkomstig was. Een man moest al meteen worden gewisseld, die had namelijk een schorre hoest bij zich die wij op de luisterpost in het voorterrein niet konden gebruiken. Buiten vroom het 18 graden en er stond een koude schrale wind, wij waren er echter op gekleed, combat boots, parka gevoerd met bont, zal maar niet vertellen wat we nog meer aanhadden, dan wordt het verhaal te lang. Bewapening, jungle karabijn, iedereen een paar handgranaten, kruislings over je parka 2 linnen slings gevuld met karabijnmunitie, de groepsleider had ook nog een lichtpistool om bij uitval van de zijn radio zo nodig lichtsignalen te kunnen geven. Even elkaar controleren of alles op zijn plaats zat, een paar keer springen om er zeker van te zijn dat er niets zou rammelen en nadat bij de roole van Keulen nog een deken aan de achterkant van zijn koppelriem was bevestigd, waren wij gereed voor vertrek. De deken werd meegenomen als brancard, mocht er iemand gewond raken, dan was het door middel van die deken makkelijk hem te vervoeren. Rond kwart over tien vertrokken wij uit de bunker van kapitein Kamevaar, na ontvangst van de nodige instructies. Buiten was het aardedonker en door de sneeuwvlucht die er hing, stond er geen ster of maan aan de lucht. Middels de loopgraaf, die liep van de verdedigingslinie A-Cie naar de voorpost Nudea, kwamen wij bij het uitpad naar het voorterrein. Dit wel na enig zacht gevloek omdat wij door de duisternis diverse obstakels niet wisten te ontwijken. Het uitpad, gemarkeerd met een wit lint, was de enige mogelijkheid om mijnen vrij de voorpost Nudea te kunnen verlaten en het voorterrein te kunnen betreden. Na een honderd vijftig meter te hebben gelopen, waren wij aangeland op de locatie die ons was aan-

gewezen. Hoe de korporaal deze in de diepe duisternis heeft kunnen vinden is mij nu nog een raadsel. Waaiervormig installeerden we ons op de luisterplaats, ondergetekende lag op de linkerflank, telkens vijf meter naar rechts lag de volgende. Door de harde wind hadden we onze helmen niet meegenomen, die zouden een beletsel zijn om de geluiden in je omgeving te horen. Mijn linker-oor had ik vrij gemaakt van wollen sjaal en bontcap om niets van eventuele geluiden te missen. Ondanks onze kleding hadden we het toch bitter koud en regelmatig moest het blote oor gewreven worden om bevroering te voorkomen. We lagen ongeveer één uur toen de wind wat ging liggen, maar toen begon het te sneeuwen, langzaam werden wij één wit geheel met de omgeving. Verplaatsen was niet meer mogelijk daar dit meteen zichtbaar zou zijn. Door het witte sneeuwdek werd het inmiddels ook lichter en was de omgeving vaag te onderscheiden. Over ons heen ging het gefluit van de artilleriegranaten die van beide kanten werden afgevuurd, ook klonk soms het geratel van een punt 50 die zorgde voor storingsvuur, zichtbaar doordat elke vijfde patroon lichtspoomunitie was. Iets verder weg werd het voorterrein verlicht door lichtgranaten en langzaam zag je de parachutes met daaraan de lichtflair naar de grond af dalen. Het werd weer stil, ook werden er geen lichtgranaten meer afgeschoten, vermoedelijk had ergens een patrouille contact gemaakt met onze tegenstanders, de Chinezen. Weer een poos later hoorde ik links achter mij de sneeuw knisperen, ik drukte mijn hoofd weg in de sneeuw maar zo dat ik nog net over mijn linkerarm van mij af kon kijken. Toen zag ik ongeveer 10 á 15 meter bij mij vandaan een donkere gestalte te voorschijn komen, de sneeuw dwarrelt intussen gestaag door. De gestalte, door zijn donker uniform inmiddels herkenbaar als zijnde een Chinees, loopt in de richting van de eigen linie, maar het bleek niet één Chinees te zijn, steeds meer figuren zag ik uit de sneeuw te voorschijn komen en even verder weer in de dwarrelende sneeuw verdwijnen. Ik telde een patrouille van 15 man. Toen de laatste man was gepasseerd, ben ik naar de groepsleider gekropen, die mijn bevindingen middels zijn radio door gaf aan de commandopost. Nog geen vijf minuten later klonken

schuin links voor ons de knallen van exploderende mortiergranaten, of deze inderdaad de Chinese patrouille hebben getroffen was voor ons niet te constateren. Even later kregen we bericht om terug te keren naar de stelling, wel meer opletend dan toen we vertrokken, daar wij nu ook als donkere figuren zichtbaar waren in de sneeuw. Het terugkeren naar de stelling ging met een grote boog om eventuele hinderlagen te vermijden. De Chinezen hadden namelijk de nare gewoonte patrouilles ongestoord uit te laten gaan, maar dan bij terugkeer in een hinderlaag laten lopen, vaak gebeurde dit vrij dicht bij de eigen linie. Aangekomen bij het uitpad moest eerst even bericht worden gegeven dat wij terug waren van luisterpost, dit om te voorkomen door eigen maten onder vuur te worden genomen. Na ons te hebben teruggemeld in de commandobunker van kapitein Kamevaar, konden wij naar onze eigen slaapbunkers vertrekken, met als beloning de komende dag geen loopgraafcorvee of andere diensten. (Kapitein Kamevaar is in de nacht van 18/19 Maart 1953 tijdens een nachtelijke aanval gesneuveld). Later bleek toch dat het randje van mijn linker-oor die nacht niet goed had doorstaan, het bleek bevroren te zijn geweest, dat zelfs nu vele jaren later nog merkbaar is. Dit was zomaar één verhaal. De hele Korea-oorlog heeft ieder bataljon, bijna iedere infanteriecompagnie, dit soort belevenissen meegemaakt en iedere Korea-veteraan, die daadwerkelijk aan de strijd heeft deelgenomen, heeft zo ook zijn eigen verhaal. Maar dit was dus mijn verhaal.

*Elie van Schilt*

Ik hou van jou, ik hou van jou  
een dag, een jaar, een eeuw.  
Ik weet dat liefde lente is  
maar ook een beetje saccuw.

*Toon Hermans*

**SOBAT**



Op 5 september verschijnt het boek 'Laatste Bericht. Ereveld van Indië', van Jack Kooistra. Het bevat de namen van bijna 5300 gevallen in Nederlandse krijgsdienst in Nederlands Indië en Nederlands Nieuw-Guinea in de periode 1945-1962. Een monumentaal werk van 800 pagina's.

# Monument voor alle gevallen

Sinds zijn eigen actieve diensttijd in Nederlands-Indië heeft speurder-journalist Jack Kooistra tientallen jaren onvermoeibaar gewerkt aan zijn levenswerk. Dat wordt nu bekroond met een magistraal boekwerk, waarin de namen en persoonlijke gegevens van alle gevallen zijn verwerkt.

Van Aalderen tot Zwart is dit overzicht een hommage aan allen die vielen, een ereveld op papier. Terecht geeft mevrouw H.T. Spoor, echtgenote van wijlen generaal S.H. Spoor, dit boek een lovend ten geleide mee.

## Militaire kwaliteit

In uitvoerige inleidingen wordt de militaire inzet van Nederland in Indië en westelijk Nieuw-Guinea beschreven. Directeur drs. P.H. Kamphuis van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en seniormedewerker dr. J.A. De Moor leverden hierbij waardevolle bijdragen, waarbij ze gebruik konden maken van de jongste bronnen.

Uit de uitgebreide inventarisaties van Kooistra blijkt de militaire kwaliteit van de Nederlandse troepen. Hoewel de guerrillaoorlog hard en onoverzichtelijk was, bleef het aantal slachtoffers relatief gezien beperkt. Officieren en manschappen gehoorzaamden in overgrote meerderheid aan de opdracht van generaal Spoor om hun werk met ere te doen. Des te meer reden om ze in ere te gedenken, ook zij die vielen door ongeval of ziekte.

## Speciaal voor u

Mede dankzij royale steun van diverse instanties, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds, kan dit imposante, geïllustreerde werk betaalbaar op de markt worden gebracht. Voor veteranen geldt daarbij een kortingsregeling. U kunt voor € 35,- over dit gebonden boekwerk met stofomslag beschikken als u nu de bon invult en opstuurt.

## Kortingsbon voor Sobats

Als u nu de bon opstuurt en invult, geldt voor u een korting van € 4,- op de winkelprijs van € 39,-.

U machtigt de uitgever voor afschrijving van het bedrag van € 35,- nadat u het boekwerk franco thuis hebt ontvangen.

Kiest u voor betaling op factuur, dan komt hier € 1,- aan administratiekosten bij.

Verzendkosten worden niet berekend!

Ik bestel \_\_\_\_\_ x Laatste bericht.

Ik machtig PENN Uitgeverij om het totaalbedrag éénmalig van mijn rekening af te schrijven.

Ik betaal € 35,- per exemplaar.

Ik ontvang graag een factuur na aflevering en betaal € 36,- per exemplaar.

In alle gevallen krijg ik het boek kosteloos thuisgestuurd.

(actie loopt t/m 15 november 2007)

Naam .....

Adres .....

Woonplaats .....

Telefoonnummer .....

Rekeningnummer .....

Naam rekeninghouder .....

Handtekening .....

Plaats .....

Stuur deze bon naar: PENN Uitgeverij,  
o.v.v. Veteranenactie, antwoordnummer 3435,  
8900 VC Leeuwarden (postzegel niet nodig).  
Kijk op [www.penn.nl](http://www.penn.nl) voor meer informatie.





# In Memoriam

**Met grote eerbied en in gepaste stilte  
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:**

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Bel, v.d.	L.K.	Eindhoven	1 Mibat
Blauw,	P.	Poppenwier	405 BI
Boeren,	M.J.	Roosendaal	8 RVA
Boogert, van den	M.A.L.	Capelle a/d IJssel	6-3 RI/413 BI
Brinkhof,	G.M.	Mijdrecht	8 GRJ + 421 BI
Burg, ten	?	Velsen Noord	6-1 RI/403 BI
Endt, van der	M.J.	Vlissingen	2-14 RI
Engel, v.d.	B.	Delft	?
Gerritsma,	B.	Heeg	5-1 RI
Geus, de	M.A.	Zuilichem	1-42 RVA
Groot, de	S.	Wouterswoude	4-9 RI
Hanse,	S.J.	Zierikzee	42 RVA
Heezen,	A.	Papendrecht	1-12 RI
Hoek, van der	T.	Nunspeet	?
Hollenstalle,	J.P.	Nijmegen	4-10 RI
Huisman,	A.	Amersfoort	?
Jong, de	A.	Genderen	432 BI
Joosten,	A.H.J.	Tiel	7-2 RI
Kamps,	H.	Kerkenveld	403 BI
Koen,	P.J.	Roosendaal	2-8 RVA
Kort, de	A.J.	Heerlen	9 Veldgn
Moret,	B.	Pernis	LUA
Mulder,	A.	Middelharnis	KM/HM van Nassau
Peters,	G.H.	Arnhem	LTD
Schoones,	J.	Oisterwijk	4-1 RATA
Six,	J.P.	Moordrecht	1 LUA
Spijker,	L.	Rotterdam	3-7 RI
Stel, van	H.	Wemeldinge	2-14 RI
Swart,	P.	Ferwert	LUA
Ver, v.d.	J.	Hilvarenbeek	7 RS/435 BI
Verlinde,	A.G.	Aardenburg	2-14 RI
Versluis,	G.A.	Kamperland	?
Vijn,	A.M.	Enkhuizen	2-4 RI
Vries, de	Sj.	Dokkum	?
Wacht, van der	H.	Hendrik Ido Ambacht	On
Woude, van der	F.	Leeuwarden	403 BI
Zetten, van	H.P.	Leersum	3-1 BW

Op 29 juni 2007 is **Joyce Stramrood**, PR-medewerkster van VOMI-Veluwe, op 79-jarige leeftijd overleden. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor de Sociale Commissie/Ponds Sociale Zorg van VOMI-Nederland, door het ten geide maken van de verzamelde postzegels. De heer R. Alblas, sociaal commissaris van VOMI-Veluwe, heeft namens de vereniging de condoleances overgebracht en een bloemstuk bezorgd. Dat zij moge rusten in vrede.

*H. v.d. Bospoort*

Het bestuur van VOMI-Nederland heeft de droeve plicht u te melden dat op 3 juli 2007 is overleden **Ada van de Bunt**, partner van Jacques Mallpaard (voorzitter van VOMI Noord-Brabant West). Het bestuur wenst Jacques, de kinderen, verdere familie en vrienden bijzonder veel sterkte toe om dit onverwachte en grote verlies te kunnen dragen.



**Met ons aller**

**welgemeend mede-**

**leven en dat de**

**liefde en de warmte**

**van uw naasten U**

**de moed en kracht**

**geven dit zware**

**verlies te dragen.**

sociale  
VOMI

**SOBAT**



# Lijst nieuwe leden

NAAM.....	WOONPLAATS.....	ONDERDEEL
AMERICA P.F.....	LANDGRAAF.....	KNIL
BOUMAN E.J.....	DORDRECHT.....	5 -11 RI
BRUENS J.....	BARENDRECHT.....	KM NNG
HEET S.....	HOOGVEEN.....	KM KOREA
HUYTELEERSLAG P.....	BEEK (L).....	KM NNG
JANSEN W.J.....	ELBURG.....	42 PAINTBAT UNIPIL '80
MEER H.C. v.d.....	ROELOFARENDSEVEEN.....	KM
MOL J.C.....	SCHAGEN.....	KM
NOORD H. van.....	OUDE TONGE.....	
RIJK B.J. de.....	BREUKELEN.....	KM
ROODNAT C.....	VENRAY.....	1 VBD
VEJHELI C.....	ROTTERDAM.....	KM KMAR
VOLLEBREGT M.H.A.....	MONSTER.....	GRPI
VULPEN J.A. van.....	KROMMENIE.....	3 -7 RI
WINTERS H.C.....	BARENDRECHT.....	KM NNG

## Eindhoven krijgt inloophuis voor veteranen

Eindhoven opent op korte termijn een inloophuis voor veteranen aan de Smitsstraat. Dit heeft burgemeester Sakkers van deze stad tijdens de drukbezochte regionale veteranendag op 29 juni j.l. bekend gemaakt. Het inloophuis, het tweede in Nederland, krijgt behalve een huiskamer, waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten en met lotgenoten kunnen praten, ook ruimten voor een psycholoog en een maatschappelijk werker. Het pand aan de Smitsstraat wordt om niet ter beschikking gesteld aan de Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost. De exploitatiekosten, zo'n € 12.000 per jaar, hoopt de stichting te kunnen dekken met sponsorgelden.

## ONDERSCHEIDINGEN

- Op 27 april 2007 is de heer **Roovers, J.F.M.** uit Terneuzen (5-3 RI) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
- Op 27 april 2007 is de heer **van Doorn, J.A.** uit IJsselstein benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.





## De Stichting VAFAMIL presenteert in samenwerking met Boonstra River Line het PROGRAMMA 2007



**8 - DAAGSE NEDERLAND - BELGIE CRUISE**  
Tijdens deze prachtige reis zult u met het comfortabele M.P.S. Serena over de prachtige Nederlandse en Belgische wateren varen. U vaart vanuit Arnhem richting Dordrecht, waarna u verder vaart richting de mooie en gezellige Belgische steden Antwerpen en Hasselt. Eenmaal terug in Nederland zult u via de Maas en Waal ook nog bourgondisch Maastricht, Roermond en het oude Nijmegen aandoen.  
In deze 8 dagen zult u vanaf het water genieten van het vele moois dat Nederland en België te bieden hebben.

### VAARSCHEMA

### 8 dagen Nederland/ België

**\* Dag 1: ARNHEM - TIEL**

U wordt vanaf 15:30 uur welkom geheten aan boord van de Serena. Terwijl u geniet van een heerlijk diner, vaart u richting TIEL.

**\* Dag 2: TIEL - DORDRECHT**

**\* Dag 3: DORDRECHT - ANTWERPEN**

Vandaag vaart u naar de middeleeuwse stad Antwerpen. Antwerpen staat bekend om haar markten, terrasjes, winkelmogelijkheden en natuurlijk als diamantenstad. U zult na de lunch arriveren.

**\* Dag 4: ANTWERPEN - HASSELT**

Hasselt is de hoofdstad van Belgisch Limburg. De stad kenmerkt zich door de vele marktpleintjes, terrasjes en de hierbij behorende gezellige sfeer.

**\* Dag 5: HASSELT - MAASTRICHT**

Vanuit de ene gezellige stad naar de andere! Maastricht heeft veel te bieden met tal van monumentale kerken en andere historische bezienswaardigheden. Ook treft u hier uitstekende winkelmogelijkheden.

**\* Dag 6: MAASTRICHT - ROERMOND**

Vandaag via de Maas naar Roermond, de sfeervolle stad met grote rijkdom aan cultuurhistorie, gezellig winkelhart en unieke ligging aan de Maasplassen.

**\* Dag 7: ROERMOND - NIJMEGEN**

Vandaag vaart u richting de oudste stad van Nederland. Mede door haar prachtige ligging aan de Waal, tussen de heuvels en bossen, is een bezoek aan Nijmegen voor veel mensen een plezier.

**\* Dag 8: NIJMEGEN - ARNHEM**

Helaas alweer het laatste traject van onze reis. Na het ontbijt neemt de bemanning omstreeks 10:30 uur afscheid van u.

### VERTREKDATA:

\* 13 oktober 2007

\* 20 oktober 2007

**INBEGREPEN:** Welkomstdrankje, volpension vanaf het diner op eerste dag t/m ontbijt op laatste dag, een avond met muziek, een Captains diner, 's morgens en 's middags koffie / thee enz.



Reisschema altijd onder voorbehoud



VOOR RESERVEREN EN INFORMATIE:

V A F A M I L

Tel: 070 - 316.93.95 // Fax: 070 - 385.93.32 // E-mail: [reisbureau@vafamil.nl](mailto:reisbureau@vafamil.nl)