

okt 2007

22e jaargang • nummer 114 • oktober 2007

# SOBAT



# WOMI



Genieten is van alle tijden, in het land van de 1000 bergen

www.schlosshotel.nl

\*\*\* HET SCHLOSSHOTEL \*\*\*

www.defensiehotel.nl

Nederlands vakantiehôtel in Hoogsauerland - Duitsland, op 220 km van de NL-se grens



Wegens enorm succes in 2006, nu ook in 2007 een  
**SPETTERENDE "HERFST-AKTIE"**

### Vijfdaagse Alles Inclusief Hoogsauerland Vakantie (4 overnachtingen op basis van half-pension)

alleen  
**€ 179,95**  
per persoon

#### INBEGREPEN:

- \* **GRATIS CONSUMPTIES** tijdens uw verblijf; dagelijks van 17.00 tot 24.00 uur (koffie - thee - frisdranken - vruchtensappen - bieren - jenevers - wijnen)
- \* 4 maal een uitgebreid ontbijtbuffet / 4 maal culinair driegangendiner
  - \* avondwandeling met koffie en een pikketanussie
  - \* keuze uit 4 prachtige autoroute's incl. lunchpakket
  - \* leuke GRATIS verrassingstocht per luxe touringcar

Bij deze **UNIEKE** alles inclusief vakantie is er overdag veel te ondernemen en te zien. Maar ook voor 's avonds is er genoeg entertainment in onze bar/lounge of terras. Voor de liefhebbers is er een leuke avondwandeling, een biljarttoernooi en een spannende "LAS VEGAS" avond waarbij NIETS te verliezen valt, alleen te winnen.

Voor dit unieke arrangement gelden de volgende aankomstdata:



#### OKTOBER

Vrij 26 okt  
Din 30 okt

#### NOVEMBER

Zat 03 nov      Woe 07 nov  
Zon 11 nov      Don 15 nov  
Maa 19 nov      Vrij 23 nov  
Din 27 nov



### 3-DAAGSE KERSTMARKTVAKANTIE DUITSLAND VERVOER PER LUXE KEURMERK TOURINGCAR

In samenwerking met de VAFAMIL organiseert het Schlosshotel ook dit jaar weer de 3-daagse reizen naar het Sauerland waar u een 3-tal Kerstmarkten kunt bezoeken.

**GEMAK DIEN DE MENS: LAAT U RIJDEN EN KOM UITGERUST AAN**

#### Inbegrepen:

- \* 2x een uitstekend culinair 3-gangendiner
- \* 2x een uitgebreid ontbijtbuffet
- \* 4 GRATIS consumpties per persoon
- \* 2 overnachtingen in het Schlosshotel

**Reisprogramma:** *Dag 1:* Bezoek aan de Kerstmarkt Essen. *Dag 2:* Rit door het Sauerland, met o.a. bezoek aan bisschopsstad Paderborn. *Dag 3:* U bezoekt de fantastische Kerstmarkt in het nabijgelegen Centro te Oberhausen.

#### Vertrekdata 2007:

10 december, 12 december en 14 december.

**Vertrektijden:** \* 09.00 uur Utrecht CS Jaarbeursplein      \* 10.00 uur Arnhem CS Sonsbeekzijde

per persoon

**€ 119,-**

Alle arrangementen kunt u rechtstreeks reserveren. U wordt in het Nederlands te woord gestaan.

**SCHLOSSHOTEL Tel: 0049 - 2961 979 40 // E-mail: info@schlosshotel.nl**



**BEZOEK ÉÉN VAN DE SHOWROOMS  
OF BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE!**

# € 250 RETOUR VOOR UW OUDE STOEL!



**10  
DAGEN  
LEVERTUD**

## Prominent presenteert 'De Sevilla'

De Sevilla valt op door de combinatie van een rank model met een behaaglijke uitstraling. Dit wordt uw hoofdzetel. Breng de fauteuil handmatig of elektrisch in uw geliefkoosde positie en ontdek hoe uw lichaam zich ontspant. De Sevilla verzekert u van optimale steun - van top teen. Ontdek de luxe van deze sta-op-fauteuil in één van de showrooms of vraag om een demonstratie bij u thuis. Het is verstandig dat u op tijd kiest voor 'n nieuwe fauteuil met optimaal zitcomfort om zo klachten als rugpijn, nekpijn, stijve ledematen of tintelende lichaamsdelen te voorkomen. Over uw huidige stoel hoeft u zich geen zorgen te maken: die levert nog tot € 250,-\* inruilkorting op. Omdat het oog ook wat wil, bestelt u elke fauteuil gewoon in de kleur en bekleding van uw keuze. Kom naar onze showroom en maak kennis met deze fauteuil!

Of bel 0341 - 26 06 76 óf surf naar [www.prominent.nu](http://www.prominent.nu) voor een gratis brochure of een vrijblijvende demonstratie bij u thuis!

nu tot 250 euro retour  
**€ 250,-**  
voor uw oude stoel\*



\* Waag naar de voorwaarden. Niet geldig bij aankoop van een firtstrap, skoor-, en/of budgetfauteuil. Niet geldig i.c.m. andere acties.

### Meeste keus in sta-op fauteuils, 35 modellen



Heeft u moeite met opstaan? Kies dan voor een sta-op fauteuil. Deze geeft uw lichaam overal de gewenste steun. Een druk op de knop en de fauteuil helpt u bij het opstaan! Zo worden uw knieën, gewrichten en rug ontlast.

### Grootste collectie relaxfauteuils, 42 modellen



Vermoeide benen of gewoon lekker ontspannen? Maak het uzelf gemakkelijk. Uw lichaam komt namelijk alleen tot rust als uw fauteuil precies de juiste steun biedt. Ervaar de vele voordelen en kies voor een comfortabele relaxfauteuil!

### Ergonomische fauteuils, 16 modellen, Ovens fabrikant



Heeft u last van uw rug? Ontdek dan nu het geheim van ergonomisch zitten. Uw lendenen, rug en nek krijgen de juiste steun. Zo voorkomt of verhelpt u rugklachten. Ontworpen i.s.m. fysio- en ergotherapeuten!

## GRATIS BROCHURE?

**JA**, stuur mij de gratis uitgebreide zitcomfort brochure.

Naam   Dhr  Mevr   
 Adres   
 Postcode   
 Plaats   
 Telefoon   
 E-mail

Zonder postzegel opsturen naar: Prominent, Arnhem, van der Boegelaan 100, 6813 MB Nieuwegein

## VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE BIJ U THUIS!



## SHOWROOMS IN NEDERLAND 0341-26 06 76

- Redon** Westersch 81 - 6606 GZ - 0341-260676
- Manspeet** Looze 24 - 6606 VM - 0341-260676
- Alkmaar** Olijvenlaan 17 - 4101 NL - 0341-260676
- Purmerend** Nieuwe 11 - 6101 XG - 0341-260676
- Amstelveen** Hendingweg 11 - 4101 NL - 0341-260676
- Veerenlaan** Groenewaldlaan 19 (Woudestad) - 6606 ZL - 0341-260676
- Waddinxveen** Alcazarlaan 19 - 4101 NL - 0341-260676
- Ridderkerk** Woudestad 8 - 6606 ZL - 0341-260676
- Beest** Du Maas 8 - 6606 ZL - 0341-260676
- Heerlen** van Craaijck 21 - 6101 NL - 0341-260676



# SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waaraan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.  
Verschijnt 6 keer per jaar.

## Bestuur

**Voorzitter**  
L. Noordrij  
P. de Hoogstraat 6  
6181 DH Edeco  
Tel. 046-4360607  
E-mail: l.noordrij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/  
Secretaris**  
K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2905 HH Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
Fax: 0180-623580  
E-mail:  
k.orsel2@kpnplanet.nl

**1e Penningmeester**  
A. Lujendijk  
Voordijk 475  
2905 BE Barendrecht  
Tel. 0180-618425  
E-mail: am.lujendijk@gmx.net  
Banknummer: 1804.20.143  
4585.01.300  
Postbanknummer: 4220098

**2e penningmeester  
Vl. Sect. Soc. Comm.**  
W.H. Ed. Palst  
Stellingsweg 104  
8475 EJ Nijehorpe  
Tel. 0561-680772  
Mobiel: 06-15100879  
Fax: 0561-680349  
E-mail: wpalst@usa.net

**Vice-vl. Budgethouder**  
Th.H.A. Rump  
Albatrosstraat 14  
2382 EG Leidenorp  
Tel: 071-5416836  
E-mail: Th.rump@ca.com

**Functionaris PR/W**  
A.M. Mol  
De Wicobuon 9  
6532 JT Steenwijk  
Tel. 0521-512085  
E-mail: a.mmol@orange.nl

**Ere lid**  
**Leden van Verdienste**  
G. Delemans; VC. Bridé; G. de Jong;  
G. Steijker; R. Grit; F.J.P. Smoorenburg;  
L. van Eijk; T.J. Gastra; M.M. Bekker;  
M. Vis; A.M. Vis - v.d. Bloem

## Redactiecommissie

**Voorzitter/redacteur** Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)  
**Hoofdredacteur** A.M. Mol (zie onder bestuur)  
**Secr./vl. hoofdredacteur** R. Grit  
Balko 90  
8430 TD Balko  
Tel.: 0502-241561  
e-mail: rgrit3@kpnplanet.nl  
**Advertenties** K.J. Orsel (zie onder bestuur)

**Voerplaat** Het Indië-monument te Dalen van kunstenaar Gerard Tuinik

## Doelstellingen

### De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgeschiedenis, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.  
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

### Raad van Advies

**Voorzitter** H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers lid  
**Leden** Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie lid  
Dr. W.A. Broeder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee  
H.G.M. Bross, Kolonel der Grenadiers  
C.K. Hilderink, Generaal-majoor INU lid  
J.H. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie lid

### Ledenadministratie

G.M. Nattejaan-Deleman  
Amstelpad 17  
3181 EA Rozenburg  
e-mail: vomida@gmail.com

### Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSADRESSEN".

2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de steun van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Druk: Koninklijke De Swart, Den Haag



Website VOMI-NL:  
[www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)

**Sluitingsdatum  
inzenden kopij:**

Nr. 115 26-10-2007

SOBAT

# Nieuws van de Bestuurstafel



## Inhoud

Van de bestuurstafel	
Van de voorzitter	4
Nationale Herdenking in Roermond	5
Herdenkingen	6
Geschiedenis van de 1e Militaire Veldbakkerij (deel 2 en slot)	9
URUZGAN	11
Veteranen en de zorg (deel 2 en slot)	15
Onthullingen	16
Veldpost (1) Brieven 1945-1950	18
Verenigingsnieuws	20
Jaarlijkse Indië-herdenking te Leliden	26
Boekpresentatie	28

Een vriend is  
iemand die vraagt  
wanneer je  
terug komt.

- De gesprekken met het bestuur van de Bond van Wapenbroeders zullen eind oktober begin november worden voortgezet op informele basis.
- Op verzoek van het VP onderzoekt Defensie thans de mogelijkheid voor veteranen om via het KFU-bedrijf een veteranentenu aan te schaffen.
- Het abusievelijk verzenden van uitnodigingen aan overleden veteranen. Dit is met name voorgekomen bij de organisatie van een veterandag door diverse gemeenten. Door VOMI-NL is dit aangekaart bij het Veteraneninstituut (VI). Het VI heeft als volgt gereageerd. Vanuit privacy-overwegingen is het niet toegestaan dat het Veteraneninstituut adressen van veteranen doorgeeft aan derden. Vandaar dat gemeenten of provincies, wanneer zij iets willen organiseren voor veteranen, de verzending van uitnodigingen door het VI laten doen. Hiervoor put het VI uit haar bestand veteranenpashouders. Dit bestand wordt actueel gehouden door de pashouders zelf: zo komen er

dagelijks tientallen adreswijzigingen binnen. Wanneer er bericht komt dat een veteraan overleden is, dan wordt dit gemuleerd in het bestand en wordt er geen informatie cq post meer verzonden. Helaas komt het echter voor dat overlijdensberichten niet worden doorgegeven aan het VI en dat betekent dat dit tot pijnlijke situaties kan leiden, bijvoorbeeld in de vorm van een uitnodiging van een gemeente. Het spreekt voor zich dat zowel de gemeente, het VI als ook de nabestaanden niet op zulke situaties zitten te wachten. Het is daarom uitdrukkelijk van belang dat u het overlijden van een veteraan meldt aan het secretariaat van uw eigen vereniging of organisatie en ook doorgeeft aan het VI (tel.0543-474147, e-mail info@veteraneninstituut.nl).

K.J. Orsel  
Secretaris



## Van de Voorzitter

Vanwege de vakanties zijn mijn activiteiten voor de VOMI in de zomermaanden beperkt. In de afgelopen weken heb ik al wandelend zo'n 600 km in ons eigen prachtige Nederland afgelegd. Ik ben nu weer helemaal fit om mij in het verenigingsleven te storten. Ik hoop dat de lezers de vakantieperiode net zo aangenaam hebben beleefd als ik. Inmiddels heb ik al weer enkele herdenkingen en geanimeerde reünies bijgewoond. Speciaal noem ik de herdenking in Leeuwarden bij het Provinciaal Indië-monument en in Roermond bij het Nationaal Indië-monument. Beide plechtigheden waren perfect

georganiseerd en stijlvol en waardig uitgevoerd. Hulde aan de organisatiecomités. Het deed mij goed op beide plaatsen zoveel sobats te ontmoeten. Ik spreek de wens uit dat dit nog vele jaren zo mag voortduren.

Ik heb onlangs bij het Veteranen Platform zitting genomen in een comité dat gaat onderzoeken of het mogelijk is om in 2008 een symposium te organiseren over de toekomst van 'veteranenland'. De eerste vergadering is inmiddels geweest. In een latere fase zal ik u op de hoogte brengen van de resultaten.

L. Noordzij

## Verzoek

Vriendelijk doch dringend verzoek aan alle VOMI-leden om **geen** adreswijzigingen door te geven aan Koninklijke De Swart te Den Haag (drukker van ons tijdschrift "Sobat"). Adreswijzigingen en/of andere mutaties dient u aan de secretaris van het bestuur van uw eigen regionale VOMI-vereniging door te geven of aan de secretaris van het bestuur van VOMI-Nederland. De achterzijde van de adresdrager van "Sobat" is hier speciaal voor ontworpen.

Redactie

# Nationale Herdenking in Roermond



In het stadspark Hattem van Roermond werd op vrijdag 7 september j.l. bij het Nationaal Indiëmonument 1945-1962 voor de 20ste maal de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. In Roermond worden de meer dan 6200 jonge mannen en vrouwen herdacht, die gedurende de jaren 1945-1962 in het toenmalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea tijdens de militaire acties het leven lieten. De Minister van Defensie, E. van Middelkoop, legde namens de regering een krans bij het Indiëmonument.

In zijn toespraak stelde Van Middelkoop o.a. "U bent destijds uitgezonden zonder voorlichting over wat zou komen. Het ontbrak aan een goede tropenopleiding. U wist vaak niet wie vriend was en wie vijand. U verloor dierbare kameraden in de strijd. Dat maakte uw opgave in het verre Nederlands-Indië buitengewoon moeilijk en bij terugkomst werd u niet omringd met de erkenning en de waardering die u verdiende. De samenleving kan leren van de veteranen van destijds. Leren hoe om te gaan met de militairen van vandaag, die de veteranen van morgen zijn. Het uitzenden van militairen schept verplichtingen, niet alleen voor het kabinet, maar ook voor de maatschappij. Wij moeten de grootste zorg besteden aan de opvang van militairen die namens ons op missie worden gestuurd".

Tijdens de herdenking voerde een formatie F-16's van de vliegbasis Volkel een fly-by uit in de zogenoemde missing man formation. Vertegenwoordigers van veteranenorganisaties en (toenmalige) krijgsmachtonderdelen legden ruim 115 kransen. De erewacht werd dit jaar gevormd door een detachement van de Koninklijke Marine. Het was wederom een grootse herdenking.

*Th.R.*



# Herdenkingen

## Herdenking 15 augustus 1945

De Stichting Herdenking 15 augustus 1945 organiseerde op woensdag 15 augustus 2007 te Den Haag de jaarlijkse herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. Dit betekende het einde van de oorlog in Zuid-Oost Azië en tevens van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Herdacht werden de slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië zowel burgers – mannen, vrouwen en kinderen – als militairen. De herdenkingsbijeenkomst begon in het World Forum Convention Center te Den Haag. Het programma werd geopend door de voorzitter van de Stichting, de heer Joost van Bodegom. De herdenkingstoespraak werd gehouden door mevrouw Marguerite Hamer-Monod de Froideville. De herdenkingsplechtigheid en de ceremoniële kranslegging vonden plaats bij het Indisch Monument te Den Haag.



Aanwezig waren o.a. de Minister President, de Staatssecretaris van VWS, de Minister van Defensie, de loco-burgemeester van Den Haag, de Commissaris van de Koningin, vertegenwoordigers van een aantal ambassades en vele andere autoriteiten. Tijdens deze plechtigheid werd een voordracht gehouden door de heer Willem Nijholt, een declamatie door een leerlinge 5 VWO van het VCL te Den Haag en werden overwegingen uitgesproken door mevrouw Jacqueline Bish-Godec. Het programma werd muzikaal omlijst door het Residentie Bach Koor en het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens. De plechtigheid

werd afgesloten met een ceremoniële kranslegging door autoriteiten en organisaties. Hierna volgde een defilé van alle aanwezigen langs het Indisch Monument.

Op 14 augustus 2007 organiseerde dezelfde Stichting wederom de jaarlijkse besloten herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden bij de Indische Plaquette in de hal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het Binnenhof te Den Haag.

Namens het bestuur van VOMI-Nederland waren de heren K.J. Orsel en Th.H.A. Rump bij deze herdenkingen aanwezig.

*Th.R.*

## Herdenking Terneuzen 2007

We herdenken hier in de kerk weer allemaal te samen, met familie, vrienden, bekenden en hun oude maten. De jongens die niet terug uit het verre Indië kwamen, die in dat land hun nog jonge leven moesten laten. Dat verre land, ze wisten alleen dat het bestond, uit de schoolboekjes en uit verhaaltjes in die tijd. Ze liggen nu begraven in die vreemde tropengrond, gevallen in een onbegrepen en een hopeloze strijd. Ze werden er toen met duizenden naar toegezonden, met de leus, in naam van Koningin en Vaderland, om de bevolking te beschermen maar ze vonden er heel veel onbegrip en niet verwachte tegenstand. Vele jaren zijn er ondertussen al voorbij gegaan, en de scherpste kanten zijn er al van afgesleten. Toch willen wij hier weer eerbiedig samen staan, anders komen we wel in strijd met ons geweten. Ook de wapenbroeders van toen en ook van deze tijd, brengen hun groet aan deze gevallen kameraden. Lange tijd werd te weinig aandacht aan hen gewijd die Indiëtijd is nog steeds met veel onbegrip beladen. Als straks bij hun eigen monument met crewacht door vele mensen de bloemen worden neergelegd, de lastpostgroet door de trompetter is gebracht, en velen hebben een herdenkingswoord gezegd. Dan kunnen we weer terug naar huis gaan keren, vol emotie maar toch met een opgelucht gevoel, samen met oude vrienden en familie hun te eren en dat was, is en blijft altijd toch ons hoogste doel. Ondanks verdriet toch wel een gevoel van vreugd, ik weet wel het klinkt wat vreemd

maar ik bedoel. Over het ook weer aanwezig zijn van onze jeugd, dat heeft bij mij altijd weer een warm en blij gevoel. Zij zijn de toekomst en de maatschappij van morgen, en mogen dat offer van die jongens nooit vergeten. Wij voelen het als onze ereplicht als ouderen te zorgen, dat ze nooit kunnen zeggen, ik heb het nooit geweten.

*Leendert Remouw*

## Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor de 10e keer vond de herdenking voor de omgekomen militairen en burgers in Nederlands-Indië plaats op 14 augustus 2007 bij het monument aan de Kerklaan door veteranen en leden van de Indische gemeenschap uit Nieuwerkerk a/d IJssel.

Een erewacht van VOMI, COM, AVOM, BvW en VOKS marcheerde af van het gemeentehuis en stelde zich op bij het monument.

Eén van de sprekers (een oud-comitélid van destijds) memoreerde o.a. de moeizame totstandkoming van het monument 10 jaar geleden. Een waardige herdenking die werd afgesloten in het gemeentehuis.

## Hardenberg



*Monument te Hardenberg. (foto R.G.)*

Op woensdag 15 augustus 2007 werd voor de negende keer een herdenking gehouden bij het Indiëmonument in het Indiëplantsoen voor de zes Hardenbergse jongens die in het voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen en voor de slachtoffers van de Japanse concentratiekampen in het voormalig Nederlands Rijksdeel. De belangstelling was erg groot, zowel van de zijde van de oudere als van de jongere generatie. Een welkomstwoord werd uitgesproken door de heer G. Weikamp,

waarna een toespraak werd gehouden door de voorzitter van de Stichting Indië-monument, de heer A. Telman, onder de titel: "Ik ben de zoon van een veteraan".

Het oude bestuur bestond sinds de oprichting uit mensen die daadwerkelijk hebben moeten dienen ver buiten de eigen landsgrenzen. Zij zocht en vond in deze herdenking een gelegenheid om stil te staan bij de eigen herinneringen en om eer te bewijzen aan hen, die deze periode niet hebben overleefd.

Het nieuwe bestuur bestaat uit mensen die allen op de één of andere manier erg betrokken zijn bij de herdenking op 15 augustus.

De erewacht bestond uit twee oud-mariniers en mannen van de Nationale Reserve, doch ook enkele jonge militairen die gedient hebben in Afghanistan.

Door de aanwezigheid van vele jongeren blijkt een groeiende behoefte aan de persoonlijke verhalen over toen.

Na de toespraak van de heer Telman werd het woord gevoerd door de heer Veenhuysen en wethouder D. Prinsse, die liet horen dat er de laatste tijd het nodige verandert en dat er momenteel anders gedacht wordt over hun inzet. De inzet van de veteranen zelf, het houden van exposities, het oprichten van monumenten en het houden van herdenkingen, hebben in dit andere denken een behoorlijke bijdrage gehad.

Door de leerlinge Denice Nijland van de school "De Morgenster" (adoptieschool van het monument) werd onderstaand gedicht voorgelezen.



Voorlezen gedicht (foto R.G.)

### Oorlog

*Oorlog is niet fijn, het is verdrietig*

*Ik weet niet hoe het voelt*

*Er zijn wel duizenden doden*

*Zij vallen misschien voor je neer*

*Maar hoe voelt het nou?*

*Ik weet er eigenlijk niks van*

*Alleen dat het verdrietig is*

*Misschien ook wel heel eng*

*Huizen staan in brand*

*Vliegtuigen bombarderen je land*

*Het lijkt mij vreselijk*

*Hoe voelt het nou?*

*Je weet het alleen uit een boek of van TV*

*Maar ik weet niet hoe het voelt*

*Ik weet één ding zeker als je in oorlog leeft*

*dan kun je altijd op God vertrouwen*

*Hij zorgt voor iedereen.*

Denice

Om 20.00 uur werd het signaal "Taptoe" geblazen, waarna twee minuten stilte in acht werd genomen. Vervolgens werden twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld en gezongen en werd de nationale driekleur langzaam in top gehesen. Hierna werden bloemen en kransen gelegd. Als eerste werden de families en nabestaanden van de gevallen verzocht hun bloemen te willen leggen, gevolgd door afgevaardigden van het gemeentebestuur, adoptieschool "De Morgenster" en vele anderen. Ook werden bloemen gelegd door kinderen uit de Japanse bezetting en Berslap-periode. Na afloop konden de genodigden onder het genot van een kop koffie nog even wat bijpraten in de "Voorveghter".

### Leeuwarden

Woensdag 29 augustus 2007 werd op een bijna windstille avond in het Rengerspark bij het Indië-Monument onder grote belangstelling een herdenking gehouden voor de Friese gevallen in het voormalig Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea gedurende de jaren 1945-1962.

Het openingswoord werd gesproken door de voorzitter van de Stichting Indië-Monument Priesland, de heer M.F. Koopmans.

Hij heette de aanwezigen van harte welkom bij deze herdenking. In het bijzonder een woord van welkom tot de aanwezige familie en/of nabestaanden van de gesneuvelden, burgerlijke- en militaire autoriteiten en verdere genodigden, waaronder de heer L. Noordzij, voorzitter van VOMI-Nederland, ds. J. Bulthuis, Indiëveteraan, en de aanwezige Erewacht o.l.v. Hans Blom, luitenant-kolonel bd.

De herdenkingstoespraak werd gehouden door ds. J. Bulthuis. Zijn toespraak begon met de woorden: "Wie er bij was, toen en daar, komt er nooit meer van af. Wie er bij was, weet wat ik daarmee bedoel. Gedenken vraagt betrokkenheid, met alle moeite en met alle verbondenheid, die dat met zich meebrengt. Daarom zijn we hier om hen te gedenken die niet teruggekomen zijn.

Er was iets dat niemand ooit zal vergeten, bij een terugblik als deze. Dan moeten wij denken aan persoonlijke verhoudingen in de kring waarin je verkeerde. Je hoorde bij je maten in de groep, in het peloton. Zo denk ik wat er in de groep gevoeld werd, als er iemand niet terug kwam van een patrouille. Wat er gebeurde was, dat probeerde je samen te beleven, te verwerken, maar er waren niet altijd goeie woorden voorhanden om te zeggen wat je wilde zeggen.

Ik had de functie van foerier. Ik had de zorgen voor alles waar maar voor te zorgen was, alleen geestelijke verzorging zat niet in mijn pakket, een begrafenis leiden zat er al helemaal niet in. Maar wat doe je als er op een meerdaagse patrouille twee mannen van jouw compagnie worden neergeschoten.

Na overleg met je compagniescommandant doe je dan wat je denkt te moeten doen. Ik heb het maar opgevat als een order.

Naar eer en geweten, diep bewogen en zeer betrokken hebben we, met een kort woord en na het bidden van het Onze Vader ... in kleine kring de lichamen van Anne en Albert begraven.

Iedere keer als we op de 4e mei op het kazemeterrein in Assen hun namen lezen op de gedenkplaats, gaat er iets bijzonders door mij heen en blijf ik wat langer staan bij de plaquette van 4-1 RI.

Dit voorbeeld staat voor de vele anderen die wij vandaag hier op Friese grond gedenken. Hun namen staan hier zichtbaar op het monument. Vele vrijwilligers en later ook dienstplichtigen die hen volgden. Ik kan niet nalaten vandaag stil te staan bij de dood van nog een man uit Priesland. Twee dagen geleden kwam hij om in Druzgan. Zijn naam noemen we met ere: Martijn Rosler, ook gestorven door net zo'n gemeen wapen als menigeen kent uit onze tijd in Indonesië. Wij leven mee met zijn vrouw, kinderen en familie en met allen die om hem rouwen.

Menigmaal komen verhalen boven op de bataljonsreünies, o.a. over de



grote verschillen van begeleiding van oud-militairen toen en nu. Daarom hebben veteranen iets met elkaar. Wij zijn volgens de definitie van het woord veteraan "Oudgedienden, uitgediende soldaten".

Maar hoe je het ook bekijkt en met welke gevoelens je ook hebt deelgenomen aan de acties tot herstel van orde en vrede, vandaag zijn we hier met z'n allen als een eenheid, in grote betrokkenheid met elkaar, samengekomen om te gedenken". Bovenstaande is een greep uit de toespraak van dominee Bulthuis (4-1 R.I.).

Hierna volgde een declamatie door mevr. A.G. Steenstra, met als titel: "Geloof, hoop en liefde". Vervolgens werd "The Last Post" gespeeld met daarna een minuut stilte, gevolgd door het spelen en zingen van het Wilhelmus. Door de Lady-Speaker, mevr. R. Vries-de Heer, werd de kranslegging aangekondigd. De eerste krans werd gelegd namens de overheid, gevolgd door kransen en/of bloem-

legging door familie en/of nabestaanden; overheden; (oud) militaire organisaties en anderen.

Tot slot van deze zeer stijlvolle plechtigheid werd overgegaan tot het defilé langs het monument, waarbij de afzetting wederom werd gevormd door een erewacht van oud-strijders en oud-mariniers, welke geopend werd door het bestuur en speciaal genodigden, gevolgd door alle aanwezigen. Het geheel van deze herdenking stond onder muzikale begeleiding van het Fries Senioren orkest o.l.v. haar dirigent, de heer G. Heeringa. Na afloop van deze plechtigheid was er, zoals gebruikelijk, gelegenheid elkaar te ontmoeten en afscheid van elkaar te nemen in Verzorgingstehuis "De Hofwijck", gelegen tegenover het park, waar men onder het genot van een kop koffie/thee nog even wat kon bijpraten.



## Ooproep

Sinds 2004 bestaat de vereniging "LSK-veteranen", die zich bezig houdt het contact onder de dienstplichtige LSK-ers van 1947 tot 1950 gaande te houden via jaarlijkse reünies. Helaas beschikken wij niet over alle daarvoor in aanmerking komende namen en adressen, waardoor veel van deze veteranen nooit een schrijven van ons hebben ontvangen en dat is jammer. Als bestuur zouden wij het op prijs stellen als je op dit bericht wilt reageren en je aansluit bij de vereniging. Informatie bij de voorzitter Herman Straver, tel. 073-6428427 of bij de secretaris Jo Roos, tel. 078-6121497. Als je beschikt over Internet kan je ook een berichtje sturen via e-mail. De website is: [www.lsk.veteranen.nl](http://www.lsk.veteranen.nl). Laat iets van je horen. Wellicht kunnen we je dan ontmoeten op de reünie in 2008.

Jo Roos

## Stichting herdenking 15 augustus 1945

De DVD van de NOS-uitzending van 15 augustus 2007 is verkrijgbaar bij "Beeld en Geluid" te Hilversum. De prijs van de DVD is € 27,50 per stuk (exclusief € 2,25 verzendkosten).

In verband met de lengte van de uitzending heeft men de keuze uit 3 mogelijkheden:

- Samenvatting of
- Deel I (inclusief de toespraak van Willem Nijholt en Alexandra Tan) of
- Deel II (vanaf Alexandra Tan inclusief de toespraak van Jacqueline Bish-Godee en het interview met Willem Nijholt).

Bestellen op de volgende wijze: [www.webshop.beeldengeluid.nl](http://www.webshop.beeldengeluid.nl), via de zoekfunctie Indië Herdenking of telefonisch 035-6775975 of 035-6775270.



## Nooit een dag

Nooit een dag in je leven  
dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij de  
handen reikt.

Nooit een dag in je leven  
dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij  
troosten wil.

Nooit een dag in je leven  
dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij  
moed inspreekt.

Nooit een dag in je leven  
dat je zeggen moet:  
niemand is hier om mee op  
weg te gaan.

## Reünie

### Stichting Geschiedkundige Verzameling EOD

Het reüniecomité van de Stichting Geschiedkundige Verzameling EOD, gelet op het succes van de afgelopen jaren, roept het personeel van de KM - KL en Klu op die dienen of gediend hebben als (oud) vuurwerker, (oud) munitietechnicus dan wel als (oud) explosieven opruimer voor haar jaarlijkse reünie, die zal worden gehouden op 9 november 2007 in de SM. Scheickazerne, Gutenbergweg 10, 4104 BA Culemborg. De deelnemers worden vanaf 10.30 uur verwacht. Alle bekend zijnde adressen krijgen automatisch bericht waarin staat hoe te handelen. Zij die deze uitnodiging niet ontvangen en toch willen deelnemen, kunnen zich aanmelden bij: Reünie-comm. EOD, Gutenbergweg 10, 4104 BA Culemborg.

### Verbindingsafdeling A-Divisie

Donderdag 18 oktober 2007,  
Bernhardkazerne te Amersfoort.  
Info: N. de Schaaf, tel: 0299-401225



# De geschiedenis van de 1e Militaire Veldbakkerij in Nederland en in het voormalig Nederlands Oost-Indië in de periode 1946 t/m 1948 (deel 2 en slot)

Wij werden ingedeeld bij de U-Brigade. De commandant van deze brigade was de KNIL-kolonel J.W. Sluyter. Zijn plaatsvervanger was luitenant-kolonel Van Erp.



Wij bakten brood voor de bataljons Zeeland, het Veluwe bataljon ("De Haantjes") en de Jagers en nog enkele onderdelen als de LTD en de AAT.

Het meel dat met een treintje vanuit Emmahaven naar Padang werd vervoerd, kwam uit Australië. Dit meel was van zéér slechte kwaliteit. Het leek wel kalk en zat vol met torren. Wij probeerden de torren uit het meel te zeven, maar de gaten in de zeef waren zo groot dat de meeste torren toch werden meegebakken. Dit had tot gevolg dat wij in de stad boze militairen tegenkwamen die ons vroegen wanneer ze echt krentenbrood kregen.....

Na verloop van tijd mochten de Jappen naar huis en werden hun werkzaamheden overgenomen door Chinezen.

Er werd een 2e bakkerij in gebruik genomen op Terendam aan de andere kant van Padang.

Dit onderkomen bestond uit een huis met warande met daarachter de bakkerij.

Wij waren met zijn drieën: Korporaal Sjeff Franzen uit Maastricht, soldaat Henk Schouten uit Breda en ik, soldaat 1e klas Piet Maris uit Scheveningen.



## VANDAAG STELLEN WIJ U VOOR:

Slt. P. M. Maris, Markennasstraat 77, Scheveningen.

Air Maris — Lievelijk water, zo waart de bewijking van de heling aan de oeverzijde van de Azenberg, ergens bij Parijs, door bijna rimpellose vlakke, met in de verte een



enkel groenend strand en een kushet met van sand, bespelt met verruete, adonidische bomen en een steen hier en daar. Daar geen menschen, behalve de zee, die luid, aan en lucht. De taal. Drie mannen van de veldbakkerij in het hartje van Padang zien de glorieuze zee en een stralend zon in de beide zwaarden langs dit „lievelijk water“ een andere lucht in de adonid, als die van lieflijk doer en bruisende lucht. Gelooft troffen op de foto staat veldsluit P. M. Maris.

(Artikel Haagsche Courant)

Van kolonel Sluyter ontving ik de onderstaande brief die ik nog immer koester.

Van de namen van de jongens die op Poelau Karam achterbleven herinner ik er mij een aantal :

Zoutewelle uit Rotterdam, korporaal Engels uit Amsterdam, Piet Boxe uit Oude Wetering, Harjagers uit Bergen op Zoom, Henk Schouten, Zwiers, Van der Meij uit Arnhem, Henk van Laar uit Amsterdam, Wim Spapé uit Deventer, Tinus de Koning uit Ouderkerk a/d Amstel en André van

Schaik uit Oost-Souburg, waarmee ik nog zeer goed en regelmatig contact heb.



In het boek "Naar de Oost" van Pieter Brugman, waarin de wederwaardigheden van de U-Brigade zijn beschreven, is helaas met geen woord gerept over het bestaan van de militaire bakkerij en is niets over de Japanse krijgsgevangenen vermeld. De enige tastbare bewijzen die van onze aanwezigheid aldaar bestaan en die ik gelukkig heb, zijn een visitekaartje, enkele foto's en de dankbrief van kolonel Sluyter. En gelukkig vermeldt ook het krantenartikel het bestaan van de veldbakkerij. Verder zijn wij – de militairen van de veldbakkerij in Indië – totaal onbekend en onvermeld. Wij horen nergens bij.

O.a. bij reünies is nergens een bordje met 1e militaire veldbakkerij. Dat steekt soms.....

In september 1948 vertrokken wij uit Padang, per Dakota (vliegveld Tabing) met een tussenlanding in Palembang, naar Batavia. Daar werden wij in afwachting van onze terugkeer gelegerd in de Willem III kazerne aan de Beerenlaan. Op 24-9-1948 vertrokken wij met het hospitaalschip "Grote Beer" via Padang, waar troepen werden afgezet, naar Nederland waar wij in oktober 1948 aankwamen.

P.M. Maris



Genieten is van alle tijden! Wij bieden u een gastvrij onthaal in ons hotel "De Zwaan".  
Elk jaargetijde heten wij u van harte welkom.  
U kunt genieten van een verblijf in ons hotel en van de prachtige omgeving die u vele mogelijkheden biedt voor een aangenaam verblijf.  
Uit de hieronder vermelde periodes kunt u een keuze maken voor een vier-, vijf-, of achtdaagse vakantie.

Inbegrepen in het hiernaast vermelde arrangement zijn 's ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds een uitstekend 3-gangen menu.



4 gezellige kerstdagen: vanaf € 188,50  
Verlenging per dag is mogelijk  
(vanaf € 40,00 p.p.p.d.)  
Toeslag éénpersoonkamer € 35,50 p.p.

Diner op dag van aankomst (23 of 24 december)  
Op 1e kerstdag uitgebreid warme en koud buffet  
Op 2e kerstdag een 4-gangen keuze diner  
Live muziek op beide kerstdagen

Bij elk arrangement is minimaal 1 uitstapje per dag inbegrepen in de prijs.

- Bezoek brengen aan Paleis het Loo
- Toegang tot de Hoge Veluwe en Kasteel "De Cannenburgh"
- 1 dag fietshuur inclusief fietspakket
- Bezoek brengen aan kaasboerderij
- Toegang tot het Oorlogsmuseum in Arnhem
- Ontspannen in het verwarmde zwembad (Malkander) of de hotel sauna
- 1-Daags gebruik van de Veluwepas per touringcar
- Toegang tot Papiermolen "De Middelste Molen"
- Toegang tot "Auto Gallery" (Klassieke auto's en sportwagens) (in hetzelfde gebouw ook speelgoedmuseum).

U ziet vele mogelijkheden om uw verblijf in ons hotel tot een feest te maken

Voor dit alles inclusief arrangement gelden geen aankomstdata

	Aanbieding	normaal
4 dagen (3 overnachtingen)	€ 132,50 p.p.	(€ 145,-)
5 dagen (4 overnachtingen)	€ 162,50 p.p.	(€ 180,-)
8 dagen (7 overnachtingen)	€ 270,00 p.p.	(€ 280,-)

Voor kamers op de begane grond wordt een toeslag berekend van € 2,- p.p.p.d.\*  
Verbljfsbelasting: € 1,50 p.p.p.d.

\* Comfortkamers parterre € 4,50 p.p.p.d.

Aankomstdag elke dag van de week.

## Hotel-Café-Restaurant De Zwaan\*\*\* Beekbergen

Arnhemseweg 520 - 524  
7361 CN Beekbergen  
e-mail: [hoteldezwaan@worldonline.nl](mailto:hoteldezwaan@worldonline.nl)  
website: [hoteldezwaan.net](http://hoteldezwaan.net)  
tel. 055-5061393 / fax 055-5062636

# URUZGAN

Als gevolg van een nietsontziende zelfmoordaanslag op de bazaar in Deh Rawod, waarbij ook veel Afghaanse kinderen, vrouwen en mannen omkwamen, is een eerste-luitenant van 42 Pantserinfanteriebataljon (Limburgse Jagers) gesneuveld. Hij raakte op 10 juli zwaar gewond tijdens de aanslag en is enkele dagen later in het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht overleden. Zeven andere Nederlandse militairen en 20 tot 30 burgers raakten bij deze aanslag ook gewond. De bazaar in Deh Rawod is een dagelijkse markt, die verspreid ligt over meerdere straten. Er zijn diverse eenvoudige winkeltjes waar voornamelijk voedsel wordt verkocht. De mensen die er inkopen doen, komen uit de omgeving van Deh Rawod. Het is de bekendste bazaar in de regio.



Op 1 augustus j.l. heeft kolonel J. van Griensven het commando van de Task Force Uruzgan (TFU) overgedragen aan zijn opvolger, kolonel N. Geerts, die de komende zes maanden het commando over de derde lichter TFU zal voeren. Volgens de vertrekkende commandant zijn er veel successen geboekt op het gebied van opbouw en veiligheid. Met een groeiende aanwezigheid van vijandelijke troepen en de gevechten bij onder meer Chora, lag het accent de laatste maanden vooral op "veiligheid". Van Griensven benadrukte dat dit niet betekende dat de opbouw stil stond. "Er zijn in de afgelopen zes maanden 180 nieuwe projecten geïnitieerd waarvan de effecten op korte termijn zichtbaar zullen worden". Meerdere malen stond de kolonel stil bij het overlijden van vier collega's en de militairen die tijdens de missie gewond zijn geraakt.

Het commando over de battle group van de Task Force Uruzgan is sinds 6 augustus in handen van luitenant-kolonel J. Groen. Hij nam het over van luitenant-kolonel R. Querido.

Het grootste deel van de battle group is afkomstig van het 13e Bataljon Luchtmobiel (Regiment Stoottroepen Prins Bernhard), gelegerd in Assen. De commando-overdracht in Uruzgan werd dan ook gesymboliseerd met de overhandiging van het plaatsnaambord "Assen". Het bataljon is aangevuld met eenheden van 42 en 43 Brigade Verkenningsskadron. De battle group zet de komende vier maanden het werk voort op het gebied van veiligheid en de ondersteuning van het Provinciaal Reconstructie Team (PRT) bij de wederopbouw van de Afghaanse provincie.

Het PRT leverde een belangrijke bijdrage aan de lokale en nationale wederopbouwprojecten van de Afghaanse overheden. Het departement van irrigatie is, dankzij steun van het PRT, steeds beter in staat zelfstandig bij te dragen aan de ontwikkeling van de provincie. Inmiddels heeft dat geresulteerd in 12 irrigatieprojecten in de provincie.

Er moet een Provinciaal Ontwikkelingsplan 2008 komen, waarin zo'n 80 ontwikkelingsprojecten worden benoemd. Dat is het resultaat van besprekingen tussen burgers uit Uruzgan, het provinciaal bestuur en vertegenwoordigers uit Kabul. Zij spraken van 5 t/m 9 augustus in Tarin Kowt over de problemen in de Afghaanse provincie. Meer dan 120 personen uit alle gedeeltes van de bevolking waren aanwezig bij de besprekingen in de residentie van de gouverneur van



Uruzgan, Abdel Hakim Munib. Ook het PRT van Task Force Uruzgan werd bij deze besprekingen vertegenwoordigd.

Twee Nederlandse militairen zijn op 20 augustus 2007 gewond geraakt toen er ten noorden van Tarin Kowt een granaat ontplofte in de buurt van het Patria-voertuig waarin zij zaten. De militairen zijn voor behandeling naar het hospitaal op Kamp Holland overgebracht. De Patria raakte beschadigd en was niet te bergen. Daarom is besloten om het ter plaatse te vernietigen. Dit om te voorkomen dat het voertuig in verkeerde handen zou vallen.

Bij een aanslag met een geïmproviseerd explosief is op 27 augustus 2007 een sergeant der eerste klasse van de Koninklijke Landmacht om het leven gekomen. Een korporaal raakte gewond. De aanslag vond plaats bij de Cutu-brug, die twaalf kilometer ten noorden van de Nederlandse basis Deh Rawod ligt. Beide militairen, afkomstig van 111 Pantsergeniecompagnie uit Wezep, maakten deel uit van een genie-eenheid die naar explosieven zocht.

Bron: [www.mindf.nl](http://www.mindf.nl)

Th.R.



# Een gewone, zonnige, winterse dag in Korea (maart 1953)

Het was die dag schraal en winderig maar wel zonnig, zodat ik van de uitkijkpost in een gevechtsofstelling van de A-cie met mijn veldkijker het voorterrein goed kon observeren. Zelfs de loopgraven van de Chinezen aan de overkant van niemandsland waren voor mij duidelijk zichtbaar. Mijn taak was alle bewegingen in het voorterrein of bij de vijandelijke stellingen per veldtelefoon door te geven aan de dienstdoende inlichtingenofficier bij de sectie 2 van de stafcompagnie. Tot nu toe had ik echter nog niets te melden gehad. Achter mij hoorde ik mijn maatjes bezig met werkzaamheden aan loopgraven. Dit ging steeds gepaard met het geluid van pikhouwelen, waarmee de bevroren grond werd bewerkt. Soms was er een doffe klap van springstof met daaraan vooraf gegaan de roep "go in your hole". Het hele frontgebeuren was rustig, geen inkomend of uitgaand artillerie- of storingsvuur van mitrailleurs. Ook geen geluid van verkenningsvlieg-

tulgies, die anders toch regelmatig het voorterrein en de vijandelijke stellingen kwamen bekijken. Niets wees erop dat dit beeld plotseling zou veranderen. Mijn aandacht werd plotseling getrokken door beweging geheel rechts van mij. Voor mij nog net zichtbaar, was een grote groep mensen bezig met werkzaamheden in de vijandelijke linie. Na deze groep met mijn kijker te hebben geobserveerd, kon ik vaststellen (met gebruik van de vierkantjes op mijn kaart) dat het een groep van meer dan 300 man betrof. Ik nam de veldtelefoon, kreeg verbinding met de betreffende officier of onderofficier en gaf mijn bevindingen door met daarbij de juiste coördinaten, in de veronderstelling binnen enkele minuten het geluid te horen van uitgaand artillerie- of mitrailleurvuur. Niets van dat alles, het bleef stil. Toldat ongeveer vijf minuten later vier straaljagers met hun angstaanjagend gegier over de skyline van de achter mij liggende

bergketen opdoken. Toen barstte het inferno los.

De plek waar eerst al die mensen aan het werk waren geweest, was overdekt met brandende napalm. Nadat de napalm was opgebrand, bleef er niets meer dan een zwarte brandplek op die plaats over. Later hoorde ik dat de inlichtingendienst rechtstreeks contact kon leggen met de Amerikaanse vliegkampschepen die in de Koreaanse wateren patrouilleerden om overal, waar nodig, met hun toestellen bijstand te verlenen.

Gezien de omvang van de groep was in deze situatie dus geen beroep gedaan op de artillerie maar op de luchtmacht. Vaak heb ik er nog aan gedacht, ook wel eens met de gedachte "had ik maar niets gemeld". Maar dan was misschien het resultaat geweest, meer gewonden en gesneuvelden aan onze kant.

*Elle van Schilt*

## Ode aan de Veteraan

Aan de digitale meezeg,  
zit een Veteraan.  
Achter zijn computer,  
lijkt alleen zijn naam.  
Hij chat met hen, van tijd tot tijd,  
waar hij ook zit dat is wereld wijd.  
De echte Veteraan, de echte Veteraan.

s-Morgens nu het opstaan,  
tijdens het ontbijt.  
Zijn gedachten zijn reeds elders,  
bij de veteranen site.  
Snel nog een kopje en een slokje thee,  
de rest van 't ontbijt, dat neemt hij mee.  
Zo leeft een Veteraan,  
zo leeft een Veteraan.

Maar dan zijn er problemen,  
het wachtwoord dat is zoek.  
Eigen opgeschreven,  
lijkt vindt het in zijn boek.  
Hij logt het in, het gaat niet snel,  
maar het geduld, dan lukt het wel.  
Hij is toch Veteraan,  
hij is toch Veteraan.

Het Outlook venster opent,  
de mail geactiveerd.

Alles volgens regel,  
zoals hem is geleerd.  
Nu leest hij verhalen van een vriend,  
waarmee hij vroeger heeft gedacht.  
De echte Veteraan,  
de echte Veteraan.

Dan ontstaat stagnatie,  
alles gaat verkeerd.  
In 't Engels staat geschreven,  
wat hij nimmer heeft geleerd.  
Een mail blokkade als resultaat,  
omdat hij nu op Bouncing staat.  
Die arme Veteraan,  
die arme Veteraan.

Daar zit hij nu al uren,  
wacht vergeefs op een bericht.  
Hij gaat een poosje sluiten,  
doet zijn ogen even dicht.  
Tot zover alle een woord van dank,  
een middag slapje op de bank.  
Dan droont de Veteraan,  
dan droont de Veteraan.

Het leed is weer geleden,  
nadat hij had gebeld,  
Met de moderator,

die de zaak weer heeft hersteld.  
Hij mist weer mee zoals verwacht,  
van s'morgens vroeg, tot in de nacht.  
Als stoere Veteraan,  
als stoere Veteraan.

Opeens valt er een stilte,  
geen miltje van die kant.  
Dat is al een paar dagen,  
wat is er aan de hand.  
Ook telefonisch geen geluid,  
de onrust groeit, wie zoekt dat uit.  
Waar is de Veteraan,  
waar is de Veteraan.

Dan volgt er een berichtje,  
't is kort, met zwarte rand.  
Zijn zoon die meldt zijn vrienden,  
waar z'n vader is beland.  
Hij maakt een reis en keert niet weer,  
is nu in dienst van onze Heer.  
Als trouwe Veteraan,  
als trouwe Veteraan.

*Auteur: K.H. Kanits  
Terneuzen 100105*

# Draaginsigne Veteranen

Het Veteraneninsigne is ingesteld bij beschikking van 20 januari 2003, nr. P/2003000849. Deze beschikking kunt u nalezen op: [www.mindf.nl](http://www.mindf.nl). Via 'Personeel' komt u bij het 'Handboek Onderscheidingen'. Het insigne is te vinden bij 'Overige insignes en ereblijken'.

Artikel 2 van genoemde beschikking vermeldt: Het Draaginsigne Veteranen wordt verstrekt aan de veteraan die in het bezit is van een veteranenpas en die als zodanig staat ingeschreven bij het Veteraneninstituut.

In artikel 3 van genoemde beschikking staat over de wijze van dragen

het volgende vermeld: "Het Draaginsigne Veteranen is bestemd om alleen te worden gedragen op burgerkleding op de linker revers of een dienovereenkomstige plaats". Dit insigne kan onafhankelijk van officieel toegekende onderscheidingen altijd worden gedragen.



## Op zoek naar

De reüniecommissie van het 432e Bataljon Infanterie is op zoek naar A.P.(Tonnie) Bisschop. Hij was ingedeeld bij de B-Cie van bovengenoemd bataljon. Zijn legernummer is: 29.07.29.053. Zijn adres in 1949

was: Schrietsen 50 te Harlingen. Informatie gaarne doorgeven aan secr. reüniecommissie 432 B.I., Balloo 90, 9458 TD Balloo. E-mail: [r.grit3@kpnplanet.nl](mailto:r.grit3@kpnplanet.nl)

Wij werden  
geroepen van  
huis en van haard,  
te dienen ons  
volk en ons land.  
Wij zijn jong en  
krachtig,  
vol moed  
onvervaard,  
en houden ons  
woord steeds  
gestand.

Uit:  
Marssied  
"7 December"

## Onderscheiding

In Hilversum is door de burgemeester op 8 juni 2007 het Draaginsigne Gewonden uitgereikt aan de heer J.J. Kooman. Onder de belangstellenden waren o.a. kapitein Verresen van het Veteraneninstituut en een deel van het bestuur van VOMI Utrecht en 't Gooi aanwezig.



## Persbericht

Op zondag 4 november 2007 houdt om 14.00 uur Daan Wieman, kostuumwerzameelaar, in museum Bronbeek te Arnhem de lezing 'Van Djas toetoeop tot sarong kabaja'. Met dia's toont hij hoe zich in het koloniale Nederlands-Indië een eigen stijl van kleden ontwikkelde op basis van Europese en inheemse elementen.

Aanvankelijk droegen de Nederlandse Indië-gangers nog kleding van Europese snit. De lakense pakken die Europese mannen gewend waren te dragen voldeden beslist niet in het warme Indië. Al gauw paste men zich aan het tropische klimaat aan en ging kleding van heel dunne stof dragen. In de Europese ontwerpen doken steeds meer inheemse ele-

menten op. Het Europese colbert bijvoorbeeld ontwikkelde zich tot de zogenaamde djas toetoeop. Uiteindelijk ontstond een koloniale stijl, die voortdurend beïnvloed werd door de Europese mode. Over de wisselwerking tussen die invloeden en over de specifieke ontwerpen die dat opleverde gaat deze lezing met veel aanschouwelijk materiaal.

De lezing begeleidt de tentoonstelling 'De gordel van de macht', die in zomer en najaar 2007 in museum Bronbeek te zien is. Deze expositie maakt duidelijk hoe het overheidsgezag in het koloniale Nederlands-Indië tot uitdrukking kwam in kleding en uniformen van militairen en ambtenaren.

**Toegangsgegevens en adres:**  
Toegangspreis incl. museumentree: € 9,-

Inschrijving is noodzakelijk: Volksuniversiteit Arnhem, telefoon 026 4422363 of [www.volksuniversiteit.nl/arnhem](http://www.volksuniversiteit.nl/arnhem)

Adres:  
Museum Bronbeek,  
Velperweg 147 Arnhem  
[www.bronbeek.nl](http://www.bronbeek.nl)

**Inlichtingen:**  
- Volksuniversiteit:  
(026) 4422363  
- Museum Bronbeek:  
Niek B. Ravensbergen  
(026) 3763555

## Protocol anjerspeld

*"Deze witte anjer is een teken van onderlinge verbondenheid tussen de Nederlandse bevolking en haar veteranen, die gestalte krijgt in de vorm van de jaarlijkse veteranendag die zowel centraal als regionaal en lokaal gevierd wordt".*

### **Draagwijze en periode**

De anjerspeld mag door iedereen gedragen worden, dus ook door veteranen. De anjerspeld wordt

gedragen binnen een bepaalde periode, n.l. vanaf één week voor de Nederlandse Veteranendag, op de Veteranendag zelf en tijdens een regionale en lokale viering van Veteranendag die buiten voornoemde periode wordt gehouden.

Om een traditie op te bouwen, zoals die in het Verenigd Koninkrijk waar de Poppy slechts in één periode van het jaar gedragen wordt, is het dragen van de anjerspeld buiten boven-

vermelde periode niet gewenst. In een educatieve informatie bij de uitreiking of uitgifte van de anjerspeld zal derhalve op deze strikte draagwijze expliciet gewezen moeten worden. Wij hopen dat u zich kunt verenigen met de bovengenoemde "procedures" en dat u deze anjerspeld zult dragen conform het voorgaande.

Bron: Stichting Limburgse Veteranendag

## Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het ver-

mogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten.



Een weduwe van een sobat heeft uit haar erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze vereniging hebben reeds een donatie gedaan. Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

U doet toch ook mee?

Th.R.

# Veteranen en de zorg (deel 2 en slot)

De zorg voor de veteranen zoals in deel 1 beschreven, staat in een schril contrast met de "zorg" voor de Indië-veteranen, waarbij wij ook nog hebben moeten bedelen voor een jaarlijks vrij vervoer.

Wij werden toch gehoord toen wij uit Indië terug kwamen en we kregen woorden naar ons hoofd geslingerd als: Verkrachters, moordenaars, brandstichters, om nog maar te zwijgen over de tekortkomingen die ons werden aangedaan.

Een pakje sigaretten, een sinasappel en wat klein geld om in de eerste behoeften te voorzien.

Een papertje konden we tekenen dat we gezond en heelhuids waren teruggekeerd van onze taak. En dat, na jaren van afwezigheid, onze moeders hun zonen in de armen konden sluiten, weer rustig konden slapen met op hun netvlies nog de wekelijkse rouwadvertenties, zoals: "Deze week sneuvelde de volgende militairen" en dan de namen van de ontvallenen..... Verder nog de verdraaide, verkeerde en onvolledige berichtgeving aan de families van onze gesneuvelde sobats, zoals ik zelf aan den lijve heb moeten ondervinden. Ik zal het u niet onthouden. Op donderdag 25 mei 1989, alweer 18 jaar geleden, mochten wij in Roermond onze plaquette onthullen met daarop alle namen van onze dode sobats uit de Indië-tijd. Het was de sterfdag van onze zeer gewaardeerde bevelhebber, generaal Simon Spoor.

Op 22 juli 1949 sneuvelde onze grote vriend, korporaal Hans Buys. Hij was geïnterneerd in een Jappenkamp op Java gedurende de Japanse bezetting. Direct na de bevrijding ging Hans met zijn familie naar Nederland. Hij kon hier zijn draaf niet vinden en wilde militair worden om weer terug te gaan naar zijn geboorteland. Hij bracht het tot korporaal bij de Inlichtingendienst en zijn taal kwam hem daarbij goed van pas. Op die betreffende datum rukte Hans met een patrouille uit vanaf de thee-onderneming Gedeh nabij Cipanas. Onderweg in de omgeving van Tegallega werd de patrouille hevig beschoten vanuit een bamboebosje. Allen sneuvelde. De tegenpartij bestond uit een patrouille onder commando van de deserteur Poncke Princen. Er worden andere omschrijvingen tegen hem gebruikt. Hier moet toch wel verraad in het spel zijn geweest. Dezelfde dag heb ik Hans naar Menteng Pulo gebracht. Ik

was aangewezen als begrafeniscommandant. Daar op Menteng speelden zich emotionele tafereels af. De verloofde van Hans was daarbij aanwezig en ik vernam dat zij en Hans trouwplannen hadden, maar door deze gebeurtenis was haar leven volledig in elkaar gestort. De foto's van de begrafenis heb ik bewaard.

Terug naar 25 mei 1989. Ik heb daar de eer gehad met onze kapitein-adjutant L. Donk, het comité en vele anderen, de plaquette te onthullen. Ons comité had toen alle voorbereidende werkzaamheden gedaan om tot deze onthulling te geraken.

Bij de voorbereidingen is het besluit genomen om de nog in leven zijnde familieleden op te sporen en hen uit te nodigen bij de onthulling aanwezig te zijn. Het was mijn taak om de familie van Hans Buys op te sporen en dat is ook gelukt. De familie woonde in Bussum. Daar heb ik kennis gemaakt met de zuster van Hans. "Oh", zei ze, "ik weet alles van Hans en hoe het met hem is afgelopen. Hij reed elke dag kinderen naar school. Hij is toen verongelukt, kwam zwaar gewond in een ziekenhuis en is aan zijn verwondingen overleden".

Gelukkig hoefde ik er verder niet op in te gaan en is haar verder leed bespaard gebleven.

Ik schrok van de mentaliteit hoe de berichtgeving was over deze zaak en hoe de familie hiervan in kennis was gesteld. Ik vertelde haar over het doel van mijn bezoek en nodigde haar uit om naar Roermond te komen om de plichtigheid bij te wonen.

Uit een donkere hoek van de kamer kwam een manspersoon te voorschijn en sprak tot mij: "Jij hebt niets meegemaakt in Indië. Ik heb bij de Waffen SS in de Kaukasus gevochten, dat was andere koek". Mijn vrouw zag mij wegtrekken en trok mij snel mee naar de uitgang en voorkwam zo verder onheil.

Gelukkig is er verandering gekomen en is er een veteranenbeleid van de grond gekomen, maar dat moet nog verder groeien ten gunste van de jonge veteranen die nu zijn of nog worden uitgezonden voor vredesoperaties.

Wijzelf hebben grotendeels onze eigen plaquette's in Roermond moeten financieren.

We hebben een prachtige herinnering aan onze overleden grote veteraan Prins Bernhard, die altijd voor zijn veteranen klaar stond en waar mogelijk klaar stond met blijk van sympathie en medeleven.

*Henk Spaan, 1-3-10 RI*

## Veteranendag Apeldoorn

Op zaterdag 25 juni 2007 werden de bijna 1000 veteranen woonachtig in de gemeente Apeldoorn uitgenodigd door burgemeester Mr. G.J. de Graaf voor de "Apeldoornse Veteranendag" in Schouwburg en Congrescentrum Orpheus. Op deze dag werden ca. 750 deelnemers (veteranen en partners) ontvangen. Naast toespraken en een optreden van de Apeldoornse Pipes & Drums kon worden genoten van een uitstekend Indisch buffet. Het belangrijkste element was echter het leggen van contacten onderling tussen de veteranen of werden die verstevigd. Grote dank aan het Comité Veteranendag Apeldoorn, dat bestond uit vertegenwoordigers van de BvW, de VOMI, de AVOM, de MILU, de VNHGM, het COM, de KMAR, de VOKS, de VIM en de Veteranensociëteit Apeldoorn. De dag mag als geslaagd worden beschouwd door het comité en de gemeente en er wordt beraadslaagd of dit een jaarlijks evenement kan worden. Het comité is voornemens zich aan te sluiten bij de Stichting Apeldoorn 1945 en zal daar de belangen van de Nederlandse veteranen behartigen. Wenst U de contacten met Apeldoornse veteranen te verstevigen, dan bent U van harte welkom in de Veteranensoos op iedere eerste dinsdag van de maand in wijkcentrum "De Stolp" Viollerenplein 101 te Apeldoorn. Nadere informatie hierover via dhr G.W. van de Beek (tfn 055-5334583) of dhr A. Vlieger (tfn 055-5410350).

Namens het Comité Veteranendag Apeldoorn  
FT. Dürst Brill  
Secr. VOMI Afd "De Veluwe"

SOBAT



# Onthullingen

Op zaterdag 10 november 2007 wordt in Ridderkerk op de Algemene Begraafplaats "Rusthof" aan de Lagendijk als aanvulling op het bestaande Oorlogs- en Verzetsmonument een plaquette onthuld voor de in Libanon gesneuvelde Ridderkerkse militair, sergeant Philippus Wilhelmus de Koning. Hij was ingedeeld bij 44 Painbat dat deel uitmaakte van UNIFIL.

Als lid van de werkgroep veteranendag Ridderkerk waarin ik de VOMI vertegenwoordigde, had ik in 2006 in het gemeentehuis een tentoonstelling ingericht met foto's en teksten van alle oorlogen en vredesmissies vanaf 1940 tot heden. Daarbij kwam ik in het bezit van foto's van Libanongangers. Dankzij de opmerking van mev. Lerie Kielen-Klip van de afdeling Management Ondersteuning Kabinet van de gemeente Ridderkerk, kwam ik tot de ontdekking dat de militair PW de Koning een Ridderkerks militair was. Dit was de aanleiding om bij de burgemeester, mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedveld, een verzoek in te dienen voor het plaatsen van een plaquette op het monument waar jaarlijks op 4 mei de herdenking wordt gehouden, waarbij de VOMI jaarlijks een Erewacht levert.

Op 12 maart j.l. heeft er een gesprek plaats gevonden met de burgemeester, die bereid was om hieraan haar medewerking te verlenen. Inmiddels is er contact geweest met de moeder en een broer van Philippus, die met dit initiatief zeer verheugd waren.

De onthulling is juist op zaterdag 10 november a.s. gepland omdat dit de geboortedag van Philippus was, t.w. 10 november 1957. Hij is gesneuveld in Libanon op 09 november 1979. Een toespraak zal worden gehouden o.a. door de heer L. Noordzij (generaal-majoor bd, oud cdt 1e Div. 7 Dec. en oud cdt. Operationeel Commando 7 Dec.), voorzitter van VOMI Nederland.

Uitnodigingen voor nabestaanden, autoriteiten en betrokken veteranenorganisaties zullen tijdig door de gemeente worden verzonden. Het is een goede zaak dat wij oudere veteranen ons op deze wijze betrokken voelen bij de jongere veteranen. Dit streven ligt ook geheel in de lijn van de wensen van burgemeester mevrouw Hermans.

Info: Mevr. L. Kielen-Klip; e-mail: L.Kielen@ridderkerk.nl of G. de Jong; e-mail: gedejo@veteranen.nl

## Onthulling plaquettes in de gemeente Nederlek

Op 15 augustus 2007 zijn in de gemeente Nederlek, in de deelgemeenten Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk, plaquettes onthuld voor twee plaatselijke militairen die in de periode 1945 - 1950 zijn overleden in het voormalig Nederlands-Indië. Dit is te danken aan vertegenwoordigers van de Historische Vereniging "Crempene" uit Krimpen aan de Lek en aan de Historische vereniging "Lekkerkerk door de tijd" uit Lekkerkerk, respectievelijk de heren F. H. Hartog en L.G. van der Graaf. Het verschijnen van het monumentenboek Zuid-Holland, waarin in een addendum ook de namen van de Nederlekse overleden militairen waren opgenomen, was aanleiding voor hen om met steun van de VOMI opnieuw contact op te nemen met de gemeente.

Om 09.45 uur werden de nabestaanden en de gasten ontvangen in het gemeentehuis van Lekkerkerk, waarna burgemeester, Ir. C.W. Veerhoek, de gasten verwelkomde en aangaf hoe de realisatie tot stand was gekomen en hij noemde daarbij de namen van de twee militairen, wier namen op de plaquettes staan en hun geschiedenis. Na nog enige toespraken van familie en vrienden van de overleden militairen hield vervolgens de heer De Jong zijn toespraak. Hij memoreerde hoe de Nederlandse Krijgsmacht betrokken raakte bij de onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesiërs en onze rol daarbij. Deze periode is lang een zwarte bladzijde gebleven in de vaderlandse geschiedenis. Gelukkig wordt er in 2007 en 2008 aandacht aan deze periode geschonken door het onderwerp te plaatsen als examenkatern op de Havo. Ook het basis en voortgezet onderwijs, scholieren van tien tot vijftien jaar, krijgen voorlichting van veteranen.

Als gasten waren o.a. aanwezig de voorzitter van de Raad van Advies van VOMI-NL, de heer H.F. Coopmans, brigadegeneraal der Jagers bd en de heer G. de Jong, lid van de Raad van Toezicht van de Bond Oud Strijders. Hij nam de honneurs waar van adjudant E. Falck, die helaas niet aanwezig kon zijn. Verder waren nog aanwezig de voorzitters van VOMI Zuid-Holland Zuid en de Bond van Wapenbroeders met enkele bestuursleden en de voorzitter van VOMI Zuid-Holland Noord. Als erewacht waren aanwezig twee leden van de BvW en

twee van de VOMI, onder commando van Henk Barmantlo.



Gedenksteen Krimpen aan de Lek

Daarna vertrok het gezelschap per bus naar de Algemene Begraafplaats te Krimpen aan de Lek, waar door nabestaanden van Comelis van den Berg (van het 1e Regiment Huzaren van Boreel) de plaquette werd onthuld. Na een minuut stilte en het spelen van het Wilhelmus en het voordragen van het gedicht "herinnering" door Oer de Jong, de bloemlegging en het defilé, ging het gezelschap met de bus naar de Algemene Begraafplaats te Lekkerkerk, waar op dezelfde wijze door nabestaanden en konvulten van Jan van der Wal (van het vijfde bataljon Garde Regiment Prinses Irene) de plaquette werd onthuld.



Gedenksteen Lekkerkerk

Na deze plechtige gebeurtenis keerden men terug naar het gemeentehuis, waar gelegenheid was tot het nuttigen van een voortreffelijke lunch. Het laatste woord werd gesproken door Oer de Jong, die de burgemeester namens de nabestaanden en de VOMI bedankte voor de realisatie van de plaquettes. Hij bood de burgemeester als aandenken aan deze dag een sawahtrapper aan. De heren Hartog en Van der Graaf van de Historische Verenigingen ontvingen voor hun inzet het VOMI wapenschild.

GdJ

# Foto-impressie Nederlandse Veteranendag 2007



## Hotel Inkelshoes te Epen

In één van de mooiste valleien van Nederland, midden in het Zuid-Limburgse Heuvelland, ligt Hotel Inkelshoes. De ideale plaats om eens lekker te ontspannen en tot rust te komen.

Wij en ons personeel hebben voor u weer een aantal zeer interessante arrangementen samengesteld om u gedurende u verblijf in ons hotel eens heerlijk te verwennen.



Hotel Inkelshoes &  
Inkelshoeve a gen Bongerd  
Terzieterweg 12  
6285 NE Epen  
Tel.: (043) 455 17 42  
Fax: (043) 455 24 53  
e-mail: [info@inkelshoes.nl](mailto:info@inkelshoes.nl)  
website: [www.inkelshoes.nl](http://www.inkelshoes.nl)



Wij bieden u naast onze standaard arrangementen de volgende verwen-arrangementen aan:

- o Veteranen verwen-arrangementen
- o Inkel-wild, zeer ge-wild
- o Verrassend najaar
- o Een vroege Kerst
- o Onze feestelijk kerstdagen
- o Bridge-arrangementen en dagwedstrijden

Meer informatie over deze arrangementen kunt u vinden op onze website: [www.inkelshoes.nl](http://www.inkelshoes.nl). U kunt ons ook bellen of e-mailen voor meer informatie.

Wij hopen u dan ook spoedig te mogen begroeten in Hotel Inkelshoes!

*Loes & Peter en kinderen Wijsen-Sijstermans*

# VELDPOST (1) Brieven 1945-1950

De veldpost was belangrijk en de facteur had bij het bezorgen de uitstraling van Sinterklaas. Ik kan daarover met kennis van zaken spreken, want in Batavia was ik enige tijd facteur omdat de radio-toestellen nog niet aangekomen waren en toch iemand dat werk moest doen. Alle namen van de mannen in ons bataljon stonden in de kaartenbak, altijd nuttig om te weten.

De brieven vanuit Engeland en Indië werden door mijn familie secuur bewaard. Toen Rieks de Reijger dat hoorde, stelde hij voor om uit die lektuur een verhaal samen te stellen in de trant van Alberda. Wat u hier leest komt dus direct uit de brieven en is tijdgebonden, betrouwbaar als "PIONIERS OVER ZEE".

Iedere lezer van deze krant kent de inhoud van "HET TROMMELTJE" I en II van Alberda. Het is kostelijke lektuur met nauwkeurige gegevens, veel humor en wereldwijs. In mijn verhaal zullen doublures niet te vermijden zijn. We hebben beiden een soortgelijk leven geleid, zowel in Engeland als op Java. Een punt van verschil was de dansvaardigheid. Ik heb Alberda gevolgd op z'n vele uitgaansavondjes. Dat is mij niet beschoren geweest. Het behoorde niet tot het gereformeerde gedachtengoed. Ook de bioscoop was taboe en reizen op zondag alleen wanneer het strikt noodzakelijk was. Met enige afgunst lees ik nu zijn blijde verhalen. Trouwens, mijn dansvaardigheid is zeer gering zoals later is gebleken.

In deze afleveringen komt af en toe de politiek om de hoek kijken, want daarvan waren we afhankelijk. We hebben beiden een goede herinnering behouden aan land en volk van Java. Het doel werd niet bereikt, maar het waren geen verloren jaren. Ik denk dat dit de mening is van vele veteranen.

M'n HBS-A Gorcum 1942 werd aangevuld met een volwaardig diploma B te Bandoeng 1948. In het najaar van 1942 werd een "illegale" studie sociale geografie te Utrecht gestart, maar die stopte in februari 1945 omdat de Duitsers de universiteit sloten. Van toen af werd ik betrokken bij de hulp aan onderduikers, een prachtige bezigheid met veel risico's waaronder een half jaar concentratiekamp (Nacht und Nebel). Een dergelijk verleden was na de bevrijding een opstapje naar een mooie baan, maar..... er was voor ons beiden (mijn tweelingbroer en ik) maar één keus.

De geallieerden hadden ons bevrijd en nu waren wij aan de beurt.

## 21-22/7/45 Gorcum (eerder kon niet)

Me gemeld als OVW'er voor de EM. Er waren 6 mogelijkheden, maar deze leek me de snelste. Mijn tweelingbroer werd helaas afgekeurd. Was het van ons een impulsieve daad? Mogelijk, maar tot heden heeft me dat niet gespeten.

## 23-30/7/45 Mill

Te Mill (NB) begon mijn soldatenbestaan. Het was er heet en stoffig zowel buiten als binnen de nissenhutten. Een aanvraag voor de officiersopleiding strandde tijdens het eerste gesprek. Was de reden het A-diploma of het illegaal verleden dat toen uit de gunst was? Enfin, het mocht niet zo zijn. Als voorkeur voor een legeronderdeel werd door mij "de verbinding" genoemd en daarmee lag mijn militaire bestemming vast.

## 30/7-2/8/45 Mill-Oostende-Londen-Wolverhampton

Het werd een vrij comfortabele reis. Van Mill naar Oostende hadden de wagons geen ruiten maar dat hinderde niemand.

## 2-6/8/45 Wolverhampton

We kwamen in het trainingskamp van de Irene Brigade. Het bestond uit een groot park met ruime, gerieflijke barakken. In de kantine fraaie tekeningen nog uit de oorlogsjaren: Molens en velden, het heimwee naar Holland. Het eerste tinnetje sigaretten wordt samen met m'n burgerkleding naar Holland gestuurd.

## 6/8/45 Wolverhampton-Glasgow

Een treinreis door Midden Engeland naar Schotland. Een apart gevoel om nu echt in Groot Brittannië te zijn, het land waar we tijdens de bezetting vaak met onze gedachten waren.

## 6/8-5/9/45 Glasgow (Mary Hill Barracks)

Eerste cursus (de Primary Training van 28 dagen).

Vanaf het begin was het "aanpakken" geblazen. M'n voeten voelden gekneusd aan. Van 's avonds "de stad in" kwam aanvankelijk weinig. Later trok de pijn weg en werd het leven plezieriger. Zo ging ik samen met anderen bij burgers op de thee. Er bleek een kunstijbaan te zijn en er was een indrukwekkende samenkomst in de St. Andrew's Hall. Later nog een excursie naar het lieflijke

Loch Lomond. Ik zag het geboortehuis van de Schotse dichter Robert Burns. Aan wachtlopen heb ik toe niet gedacht. Gelukkig nam een ander m'n plaats in. Het programma bestond uit drill (exercitie), theorie geweer en bren, handgranaat werpen, bajonet vechten etc. Het Britse kader was welwillend. De korporaals schreeuwden ons om 06.00 uur uit bed met de kreet "waky! waky!" En steeds was het "spit en polish" (poetsen dus en blanco'en). Het kader besloot elke toespraak met "right'o". We kregen een Engelse pond per week en dat was redelijk.

Blij ben ik op 14 augustus met de wapenstilstand. Het was VJ-day. De stemming onder vele OVW'ers was minder uitbundig. Wat moet er nu gebeuren? De bestemming was weg! In de tweede helft van augustus staat in de Hollandse kranten het bericht dat niet de EM maar de gezagsbataljons als eerste naar het Oosten gaan. Dit was een teleurstelling. Direct daarop kwam het nieuws rondom Soekarno. Erger vond ik de woorden van de Engelse generaal Christison vanuit Singapore. Voorlopig geen "dutch troops to Java". Dit waren verdachte geluiden. De Angelsaksische media keerden zich tegen ons. "Down with dutch imperialism" werd geschreven. En dan minister Meynen die verklaarde dat de EM geen zin meer had. Zelf verliet hij het schip om directeur te worden van de AKU te Ede.

Bij de post van thuis waren er berichten van oud-kampgenoten. Die hadden het "Nacht und Nebelager" dus overleefd. Dat deed me intens genoegen.

Mooie herinneringen heb ik aan de marsen door het Schotse landschap. Het eten in de Mary Hill Barracks was schaars. Zou het Schotse zuinigheid zijn? Bij de burgers die we ontmoeten, was daar niets van te merken. De uitslag van de cursus was A+, een meevaller. Tijdens de parade voor generaal Voorst-Eveking liep ik met 2 anderen voorop en toen hoorde ik een commando niet goed en stapte als eenling naar rechts. De korporaals van het peloton hadden op de eerste prijs gerekend en dat ging dus niet door. Wel heb ik ze schadeloos gesteld.

## 5/9/45 Treinreis Glasgow-Edinburgh-Darlington

Toen maakte ik kennis met de beide anderen die voor een seineropleiding waren geselecteerd: Bob Vleght en

Jan van Hekken. Bob vertelde over zijn jeugd op Java waar zijn vader schoolhoofd was en Jan van Hekken had al een baan gehad bij de PTT in Rotterdam. Er werd ook druk gepraat met andere passagiers. Het was een prachtige rit maar eindigde een beetje beschamend. We werden opgehaald met een "1500 wgt" en toen vergat ik mijn geweer. Terug dus, het stond nog tegen de muur van het station. De Engelsen keken typisch.



Aske Hall

### 5/9-29/10/45 Aske Hall

Tweede cursus (School of Junior NCO's of the Infantry Signal Training).

Ons onderkomen was het kasteel Aske Hall, sinds 1939 ingericht voor de selneropleiding. Het bleek er goed van eten en drinken. De accommodatie (een paardenstal) was redelijk, het onderlicht prima, de behandeling menselijk en zelfs voorkomend. In de "lecture room" werd gestudeerd maar ook gedebatteerd, gedeclameerd, gezongen en massaal gestoeid. De gangmaker was Ger van Zijl, die worstelpraktijken (eenmaal in de Franse Maquis geleerd) op de anderen toepaste. De opleiding werd afgewisseld met "physical training" met onder andere marsen in looppas. Ook was er boomklimmen (met klimjzers). Het kabelleggen voor veldtelefonie bracht ons midden in het Yorkshire landschap. En dat bij prachtig weer. In 2 maanden moesten we op Aske Hall evenveel leren als voor de oorlog in 6 maanden. Tijdens de "tests" werd dan ook gespiekt en voorgezegd bij het leven. Omdat

Londen wekenlang verzuimde geld te sturen, mopperde ook de paymaster. Het ontbijt bestond uit pap en wittebrood, witte bonen, spek of eieren. De lunch was een aardappel met veel vlees of worst, sla of knollen waarna pudding. Om 17.00 uur was er brood met jam, kaas of vis en om 22.00 uur kon men nog eens aan het brood met kaas. Mijn gewicht ging van 80 naar 87 kilo. De soldij steeg naar vieren-eenhalf pond, maar - zoals gezegd - de betaling haperde. Toch was er nog geld zodat ik spullen naar huis kon sturen. Zou m'n jongste zus haar armband van vliegtuigglas nog hebben? De Engelsen in de bus bleken ten



opzichte van de Duitsers een houding voor te staan van "vergeven en vergeeten", zeer goed dus. Zes dagen van de week moesten we officieel om 06.00 uur opstaan, maar velen kwamen pas om 07.00 uur uit bed. Op zondag liep ik naar Congregational Church, een wandeling van 4 km. De dienst was matig bezet. Met oogstdag werden er veldvruchten en groenten uitgesteld. Een aantrekkelijk meisje, de dochter van een ouderling, zong Schotse liedjes. Andere militairen bezochten de Methodist Church. Ook daar was van alles te beleven. Er waren toen naar verluidde 100.000 militairen rondom Richmond gelegerd, geen wonder dat men er velen in het stadje tegenkwam. Het oefenen met de seinsleutel lag me niet, een kwestie van maatgevoel. Zeer

populair waren de oefeningen met de 18-set (een draagbaar radio zend/ontvang toestel). Op 28 oktober werd examen gedaan met de uitslag A+. De resultaten van het "dutch squad" overtroffen die van alle andere groepen vanaf 1939. Na het aansluitende verlof volgt de instructeurscursus te Catterick. Na afloop daarvan gaan we naar Holland terug of (volgens sommigen) onder bevel van het "Supreme Allied Command" naar het Verre Oosten. Mogelijk gaat Catterick niet door maar volgt uitzending naar Indië. Op 29/10/45 reis ik per trein naar Londen. Het eerste verlof.

1e rij helemaal rechts (zittend) Mulder uit Drachten

1e rij helemaal links (zittend)

Harm Doornbosch uit Dokkum

2e rij vijfde van rechts (staand)

Ger van Zijl

2e rij vierde van rechts (staand)

Jan van Hekken uit Rotterdam

2e rij derde van rechts (staand)

Peter van Toor uit Ameide

3e rij derde van rechts (staand)

Bob Vleght uit Den Haag

3e rij eerste van rechts (staand)

Dick Riemersma uit Schiedam

Van de overigen schieten me de namen niet te binnen.

Haarlem, Peter van Toor

V I J F V I N K E L

S C H O E N E N

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht

SOBAT



# Verenigingsnieuws

## Canada

Secr. G. Lodder  
72 Woodlawn RD East Suite 303  
Guelph ON Canada N1H 1G7  
Tel. 519-824-8395  
Fax: 519-821-5754  
E-mail: george.lodder@3web.nl  
Soc. Comm. Tel. 001 905 827 3216

Een aantal maanden geleden was er door ons niet veel te melden. De lange winter verhinderde om ergens een bijeenkomst te houden en wel gezien de lange afstanden die men dan zou moeten afleggen.

Op 11 juli hebben we onze picknick in het Rockwood Conservation Park in Rockwood Ontario gehouden. Dit is een jaarlijks terugkerende 'happening'. Het is jammer dat we elk jaar toch weer wat deelnemers missen of moeten missen. Dit zal bij elke vereniging wel merkbaar zijn. Het weer werkte dit jaar gelukkig mee en dat verhoogde uiteraard de stemming.

Als gasten waren aanwezig een Nederlands echtpaar, de Nederlandse Militaire Attaché, luitenant-kolonel H. Schevers, gestationeerd in Ottawa, als ook de president van de Marine Association, Ben Hendriks.

Onze voorzitter verwelkomde de aanwezigen met daarbij een extra welkom aan de hierboven genoemde gasten. Er werd stilgestaan bij de gevallen dienst-makkers en bij hen die zijn overleden sinds de vorige gehouden picknick. Uit de ontvangen reacties kunnen we merken dat dit soort bijeenkomsten zeer op prijs worden gesteld.

De heer Ben Hendriks bracht de groeten over van de leden van zijn vereniging en luitenant-kolonel Schevers hield een korte speech, waarna hij zich onder de aanwezigen begaf om hier en daar een persoonlijk gesprek te voeren.

We kunnen terugzien op een geslaagde bijeenkomst en het bestuur hoopt dat er onder u mensen zijn die het bestuur willen komen versterken om dit soort bijeenkomsten in de toekomst veilig te stellen.

G. Lodder

## Drenthe/Groningen

Secr. Jaap Wrikke, Marnepad 36  
9406 TM Assen. Tel. 0592-357140  
E-mail: jaalvanale@veteranen.nl  
Soc. Comm. Tel. 0596-422389

### Veteranendagen

Als deze "Sobat" bij u op de deurmaat valt, zijn alle Regionale, Provinciale en Nationale Veteranendagen uitvoerig in de geschiedenisboeken beschreven. In Drenthe en Groningen werden veteranen in ruime mate in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan vele bijeenkomsten en sobats te ontmoeten. VOMI Drenthe/Groningen gaat nog even door en noteert u het maar op de kalender: Op vrijdag 19 oktober wordt de Drentse veteranendag gehouden in de JWF kazerne te Assen.

Onder de uitspraak van Marcus Tullius Cicero 'Sine amicitia vita non valet' (zonder vriendschap heeft het leven geen waarde) maken we daar weer een prachtige dag van.

Alle leden van VOMI Drenthe/Groningen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Leden van zusterverenigingen kunnen uiteraard informatie inwinnen bij het secretariaat.

### Veteranensoos

Op iedere laatste vrijdag van de oneven maanden, m.u.v. de maand juli, wordt de veteranensoosmiddag gehouden in Café-Zalencentrum "De Aanleg" te Deurze, gelegen tussen Assen en Rolde. **Dus niet meer in**

het Marktkafé te Assen. Ook leden van buiten onze regio zijn uiteraard van harte welkom.

### VOMI Drenthe

Sommige VOMI-leden hebben wel eens vragen over de structuur. VOMI Drenthe is een zelfstandige vereniging met een eigen dagelijks bestuur en bestuursleden met voorzitter, secretaris, penningmeester enz. onder de 'paraplus' van VOMI Nederland, die ook een eigen dagelijks bestuur en bestuursleden heeft en o.a. zorg draagt voor de verspreiding van het verenigingsblad "Sobat". Binnen VOMI Drenthe zijn vier onderafdelingen werkzaam: VOMI Meppel, die activiteiten organiseert in Havelte; Zuid-Oost Drenthe in Dalen; Hoogeveen in Stuifzand en Assen in Deurze. De leden in de provincie Groningen zijn sinds een groot aantal jaren van harte welkom bij VOMI Assen. Vandaar dat gesproken wordt over VOMI Drenthe/Groningen. Deze vereniging organiseert o.a. de veteranendagen in Havelte en Assen alsmede de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke dit jaar in Spier is gehouden. De eerstkomende bijeenkomsten in het jaar 2007 van de 'onderafdelingen' zijn:

Woensdag 10 oktober in Deurze; donderdag 18 oktober in Stuifzand; donderdag 1 november in Dalen en donderdag 22 november in Havelte.

U ziet dat er regelmatig overleg is tussen de verschillende afdelingen en dat getracht wordt alle leden van VOMI Drenthe de gelegenheid te bieden naar alle bijeenkomsten te komen. Het verhoogt de kans om een sobat te ontmoeten.

### Kledinginspectie

Onze oproep in de vorige "Sobat" over het 'verkeerde jasje' is niet voor niets geweest. Niet één, maar twee deelnemers aan de ALV zijn weer heel gelukkig.

### Reünie 4-1 R.I.

De reüniecommissie van 4-1 R.I. organiseert op vrijdag 26 oktober 2007 in de JWF kazerne te Assen de jaarlijkse reünie. Indien geen uitnodiging is ontvangen, kan contact worden opgenomen met het secretariaat van VOMI Drenthe. Eén van onze VOMI-leden is op zoek naar het Regimentsboekje 'Het Piere Eendje'.

### Help!

Het bestuur doet een beroep op alle leden om, als het bekend is dat een sobat gaat verhuizen, ziek of overleden is, dit door te geven aan de secretaris van VOMI Drenthe of aan de Sociaal Commissaris van deze vereniging.

## Friesland

Secr. E. Moortag, Offemar 48  
8939 CM Leeuwarden  
Tel. 058-2800048  
E-mail: f2hmoortagvo@hetnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Hoewel er nog geen verenigingsnieuws valt te melden, willen wij toch terugzien op enige gebeurtenissen die de afgelopen maanden plaatsvonden en de aandacht verdienen.

Zo waren in de maand augustus de herdenkingen i.v.m. de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. In Den Haag was op deze datum de landelijke herdenking van de slachtoffers in het voormalig Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting.

In Heerenveen werd op deze datum een herdenking gehouden voor de omgekomen sobats uit die gemeente. Een stijlvol gebeuren in aanwezigheid van de nabestaanden en belangstellenden. Burgemeester De Jonge hield een toespraak en na het spelen van "The Last Post" en een ogenblik stilte werden kransen en bloemen gelegd bij het mooie monument waarop de namen van de sobats zijn vermeld. Als deze "Sobat" bij u wordt bezorgd, is ook de herdenking in het Rengerspark te Leeuwarden al weer geweest, evenals de landelijke herdenking bij het Nationaal Indië-Monument te Roermond. Bij ons gaan dan de gedachten weer terug naar de achtergebleven sobats en naar Tempo-Doeloe, het laat ons niet los.

Vandaar ook dat uw bestuur voornemens is, zolang als mogelijk, de vereniging te laten voortbestaan en daarmee de onderlinge band van onze leden vast te houden. Samenwerking voor de toekomst met soortgelijke verenigingen zal tot de mogelijkheden behoren. Bij deze helen wij u alvast van harte welkom op de bijeenkomst van 25 oktober te Oudwoude en willen besluiten met een groet aan u allen en in het bijzonder aan de zieken. Hieronder volgt een gedicht ontleend uit het gedenkboek van 4-1 RL.

I. de Jong

### **Zij die niet terug kwamen**

*Ik denk aan jou, gevallen wapenbroeder  
en in gedachten sta ik bij het witte kruis  
waarop je naam staat en je legernummer,*

*geplant in vreemde grond, zover van huis.*

*Ik zal steeds aan jou de herinnering bewaren,  
de herinnering aan een goede kameraad.  
De tijd, de jaren dat wij echte sobats waren,  
tot aan de kampong waar het witte kruis nu staat.*

*Ik zeg je geen vaarwel, maar een, tot weerzien makker,  
wij zien elkaar weer gevallen kameraad  
daar, waar eens allen samen zullen komen,  
waar het altijd Vrede is en niemand henen gaat.*

## Limburg

Secr. Theo Maas, Pucctniplein 7  
6371 LV Landgraaf  
Tel. 045-5327394  
E-mail: themaas@home.nl  
Soc. Comm. Tel. 046-4521516

Dit is de voorlaatste "Sobat" van dit jaar, waarvan we hopen dat dit voor iedereen een goed jaar mag zijn. Wat de bijeenkomsten betreft hebben wij, als u deze "Sobat" leest, dit jaar nog één bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op 6 november 2007 in de "Koestaf", Koeweide in Kessel. We hopen dat deze, net zoals in voorgaande jaren, goed bezocht zal worden.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft en die graag kwijt wilt, of waar u graag een antwoord op zou willen krijgen, deel ons dat dan mede. Het bestuur zal u, indien mogelijk, gaarne een antwoord geven. Indien bij u iets bekend is betreffende een ernstig zieke of overleden sobat, laat dit dan aan uw bestuur weten. We kunnen dan reageren. Van 13 t/m 17 november 2007 houden we ons reisje naar Leipzig en Dresden. De brieven zijn reeds verstuurd aan hen die zich tot nu toe hebben opgegeven. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Mochten er nog liefhebbers zijn voor deze reis, u kunt zich nog opgeven bij de heer Sjef Otten, tel. 045-5331531 of bij uw secretaris, tel. 045-5327394.

## Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, Buxusplaats 10  
5038 HK Tilburg  
Tel. 013-5400380/Fax 013-5400381

E-mail: vomi.nbo@veteranen.nl  
Soc. Comm. Tel. 0412-623513

### **Adreswijziging**

Voor adreswijziging secretariaat, zie hierboven.

### **Regionale Veteranendag Eindhoven/Helmond**

Ook dit jaar werd de Veteranendag gehouden in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. De belangstelling was groot, waaruit blijkt dat een regionale opzet in een grote behoefte voorziet. De medaparade werd in het naastgelegen voetbalstadion gehouden. Door de grote toeloop was er een parkeerprobleem, waardoor sommigen wel wat ver moesten lopen om de locatie te bereiken. Niet iedereen heeft blijkbaar de pendelbusjes kunnen ontdekken. Voor ons ouderen wel belastend. Het weer werkte helaas niet mee. Hopelijk volgend jaar beter. De deelnemers kregen een fraaie anjerspeid uitgereikt en konden zich laten registreren, zodat een adresbestand kon worden opgebouwd. Het is een goede zaak dat ook in andere gemeenten initiatieven zijn genomen, soms op een andere datum, om de grote evenementen niet in de wielen te rijden. Tilburg en Den Bosch zijn helaas nog niet zover om hun veteranen op 29 juni iets te bieden. Jammer, maar we verwachten van Den Bosch volgend jaar toch echt iets, onze "hoofdstad" waardig. In september stond de opening van het Inloophuis, Jan Smitsstraat 17, gepland.

### **Indië-herdenking**

We kunnen niet op alle plaatsen tegelijk zijn, maar we zullen zo mogelijk een afgevaardigde sturen. De grootste herdenking in ons gebied is wel Geldrop, waar ca. 350 personen de herdenking bijwoonden bij het monument bij de begraafplaats "t Zand". De militaire autoriteiten uit de omgeving geven ook elk jaar acte de présence en dat wordt zeer op prijs gesteld. Onze voorzitter was dit jaar uitgenodigd de herdenkingsspeech te houden samen met de loco-burgemeester en de veteranen-aalmoezenier M. van Rooij. Het gemeentebestuur betuigde onze voorzitter haar dank met de volgende woorden: "De speeches hebben een grote indruk op de aanwezigen gemaakt. Uw speech was boeiend en warm. Uw woorden waren ongetwijfeld een steun voor de mensen, die nu nog te kampen hebben met de gevolgen van de zware jaren 1941-1949".

De voorzitter en penningmeester hebben samen namens u een bloemstuk gelegd. (Zie foto).



### Herdenking Den Bosch

Op zaterdag 18 augustus om 12.00 uur verzamelden de deelnemers zich bij het monument in het Zuiderpark voor de herdenking van de 36 Bossche gesneuvelden.

Na de toespraken van de voorzitter en de erevoorzitter van het herdenkingscomité, belichtten twee leerlingen van het Sint Jans Lyceum de persoon van sergeant Van Hassel, wiens portret bij het monument was geplaatst. Als laatste vertelde de heer Van Veldhoven uit Ulvenhout, een dienstrakker, op indrukwekkende wijze hoe hij samen met Van Hassel, kort voor diens overlijden, in het hospitaal had gelegen en gezien had hoe Van Hassel, na in een hinderlaag te zijn gelopen, met zware verwondingen werd binnengebracht en kort na zijn operatie was overleden.

*J. v.d. Ham*

## Noord-Brabant West

*Wvd.Secr. J. Mallpaard  
Ravelstraat 32 4614 XD Bergen op Zoom  
Tel: 0164-252642 / 06-40744695  
E-mail: mallpaardtua@home.nl  
Wvd; Soc. Comm. Tel: 0165-560546/  
vanaf 1 mei '07*

### Veteranen Café, in het prachtige bosrijke natuurgebied "De Brabantse Wal"

Enkele personen hebben zich sterk gemaakt en zijn erop uit gegaan voor een locatie.

Ze zijn daar in geslaagd en hebben dit kenbaar gemaakt, op de bijeenkomst van 15 augustus op de vlieg-basis Woensdrecht. De locatie die de mensen hebben uitgekozen heet: "Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen". Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht, telefoon -0164-672546

De Volksabdij bestaat uit meerdere zalen, Zowel voor grote en kleine groepen en u kan er zelfs lunchen in een middeleeuwse Kapel.

De plaats waar de veteranen bijeen gaan komen is in het "Restaurant De Blauwe Pauw" De eerste officiële bijeenkomst zal zijn op donderdag 27 september, aanvang 19.00 uur. Deze dag zal een speciaal tintje krijgen, doordat de opening zal geschieden door vooraanstaande personen, zowel uit het bedrijfsleven als uit de militaire organisatie.

De eerstvolgende bijeenkomst is woensdag 14 november, Trip van Zoutlandt kazerne te Breda. Aanvang 13.30 uur.

Op vrijdag 14 december zal de kerstbijeenkomst worden gehouden in de Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10 te Roosendaal aanvang 11.00 uur.

*Jac Mallpaard.*

## Noord-Holland

*Secr. Ad Bouterse, Lindenlaan 110  
1741 TX Schagen. Tel. 0224-215621  
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 023-5283997*

### Veteranendagen

Op maandag 25 juni 2007 vond een veteranenavond plaats in het gemeentehuis van Heerhugowaard. Hier namen 88 veteranen aan deel. Op woensdag 27 juli werd 's morgens in Schagen een veteranenbijeenkomst gehouden. Hieraan namen ruim 100 veteranen deel.

In de pers werd ruime aandacht besteed aan de bijeenkomsten in beide plaatsen. In Schagen werd zelfs een Veteranenkrant uitgebracht die aan alle bewoners werd uitgereikt.

### Boottocht

Op woensdag 22 augustus 2007 maakten we met ca. 70 personen een boottocht door de Kop van Noord-Holland. Om 11.00 uur vertrokken we van de Koedijk in Alkmaar. Via het Noord-Hollands Kanaal door de Roskamsluis en de Hoornse Vaart naar het plaatsje Winkel, gemeente Nieuwe Niedorp. Bij het aan boord komen werden we ontvangen met koffie en cake en tijdens de vaart werd de lunch geserveerd. In Winkel legde de boot aan vlak voor het museum, zodat ook zij die wat moeilijker liepen, geen moeite hadden dit museum te bezoeken. Beneden was een grote verzameling van scheeps- en andere motoren,

waar vooral de mannen belangstelling hadden. Op de bovenverdieping was een museum over zaken uit grootmoederstijd. Deze verdieping was gemakkelijk te bereiken door de aanwezigheid van een lift. Terug voeren wij via Schagen, waar wij de Ark van Noach bewonderden en het Noord-Hollands Kanaal naar de Koedijk in Alkmaar waar wij om kwart over zeven afmeerden.

### Bijeenkomsten

Maandag 12 november 2007 in "De Luifel", Cultureel Centrum Casca, Heerenweg 96 te Heemstede.

## Flevoland

In twee bijeenkomsten, resp. 30 juni 2007 in "Kolkzicht" en 26 juli 2007 op een Almeersteras werd tot liquidatie van de vereniging VOMI Flevoland besloten.

Besloten werd de liquidatiehandelingen door het interimbestuur, bestaande uit de heren E. Pereboom (voorz.), Ad. Bouterse (seccr.) en J.J. Klein (lid) te laten uitvoeren.

De leden zullen worden benaderd om een keuze te maken voor overgang naar VOMI Noord-Holland of naar V.O.M. (Noord-Veluwe/Oostelijk Flevoland).

## Overijssel

*Secr. H. Vos  
Dr. van der Zandestraat 57  
7545 EJ Enschede  
Tel. 053-4513859  
E-mail: hennijvos@hetnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 0572-358947*

### Bijeenkomsten

#### Donderdag 22 november 2007

In Café-Restaurant Spoolder, Butzelaarstr. 27 te Luttenberg, gelegen in het centrum van Luttenberg, schuin tegenover de R.K. Kerk. Bereikbaar via de N 348 en komend uit de richting Raalte bij de verkeerslichten rechts af en komend uit de richting Ommen links af, of via de N 35, tussen Marienheem en Nijverdal is een afslag naar Luttenberg. Aanvang: 13.30 uur. Met verloting !!

#### December 2007

Het voornemen is om in de maand december 2007 weer een Kerstdiner te organiseren, zowel in Twente als in Salland. Als datum voor beide locaties is geprikt 18 december.

Voor de regio Zwolle is gekozen: Café-Rest. "De Mol", Heinoeseweg 32 te Wijkhuizen.

Voor de regio Twente is gekozen: Café-Rest. "De Oude Molen", Fazantstr. 35 te Haaksbergen. De kosten van dit diner bedragen voor beide locaties € 25,00 p.p. U kunt zich opgeven door genoemd bedrag te storten op gironummer 420704 L.n.v. VOMI- Overijssel, Lippenoordweg 6 te Hattem, uiterlijk 1 december 2007 o.v.v. "De Mol" of "De Oude Molen"

### **Donderdag 17 januari 2008**

De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in Café-Zalencentrum "Bosgoed", voorheen Café-Restaurant "De Tijd", Dorpsstr. 17 te Heeten. Aanvang: 13.30 uur. Geen verloting. We kunnen hier gezellig samenzijn, elkaar een goed en gelukkig nieuwjaar wensen onder het genot van een kopje koffie en mogelijk een drankje. Het Café-Restaurant is gelegen in het centrum van het dorp, tegenover de R.K. Kerk. Parkeergelegenheid op het tegenover het restaurant gelegen marktplein.

## Utrecht/'t Gooi

Secr. A.J.B. Martens  
Chico Mendesstr. 67  
3575 AW Utrecht  
Tel./Fax 030-2716895  
E-mail: sobatam@veteranen.nl  
Soc. Comm. Tel. 035-6217809

De Nederlandse Veteranendag is voorbij, maar zelf heb ik er weinig van gemerkt. Op 29 juni gingen van het bestuur, de heren Braakman, Baarda en echtgenote en mijn persoon met de trein naar Den Haag. Toen we daar aankwamen, zouden we met busjes vanaf het station naar het Malieveld gaan. De heer Braakman kon er niet meer in en zou met een ander busje gaan. Maar wat er op het Malieveld ook aankwam, geen Braakman. Op een gegeven moment zagen de heer en mevrouw Baarda de heer Braakman aankomen. Hij was door en door nat. Na hem een kop koffie te hebben gegeven, viel hij achterover. Mevrouw Baarda ving hem op, doch kon hem niet houden. Het bleek dat hij een hartstilstand had gehad. Sobat Heesakkers heeft mond- op mondbeademing toegepast totdat er ambulancepersoneel aanwezig was. Vervolgens is hij naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft ons naar het ziekenhuis

gebracht, zodat wij onze veteranendag in het ziekenhuis doorbrachten. Na twee weken is de heer Braakman overgebracht naar Utrecht, waar hij nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Zijn toestand is nog steeds zorgelijk.

A.M.

## Zeeland

Secr. J. Kloet, Laan v. Barbestein 8  
4451 AH Heikenszand  
Tel. 0113-561738  
E-mail: jkloet1926@zeelandnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 0113-561738

### **Herdenking**

Hoewel we momenteel in een minder actieve periode verkeren wat de bijeenkomsten van de vereniging betreft, gaan we het nieuwe seizoen beginnen met de herdenking in Terneuzen van de 35 Zeeuws-Vlaamse jongens die in de overzeese missie in Indië en Nieuw-Guinea sneuvelden.

Op 31 augustus j.l. was het de twaalfde herdenking na de onthulling van het monument in 1996. Het is altijd een waardige herdenking en men mag zich altijd verheugen in een grote belangstelling van veteranen.

De organisatie van deze plichtigheid verdient dan ook veel lof voor deze jaarlijkse herdenking.

### **Roermond**

Op 7 september j.l. was weer een grote groep veteranen aanwezig bij het Nationaal Indië-Monument 1945-1962 rond deze sfeervolle herdenking. VOMI-Zeeland was met 120 veteranen vertegenwoordigd.

### **Reünie**

Voor de jaarlijkse reünie op de vliegbasis Woensdrecht kunnen we nog geen datum noemen. We zijn hiervoor nog volop bezig en u ontvangt hiervoor persoonlijk een bericht.

J. Kloet



## Zuid-Holland Noord

Zuid-Holland Noord  
Secr. J.W. de Jong, Merellaan 247,  
3145 EJ Maassluis  
Tel. 010-5927786  
E-mail: juwjong@kabelfoon.nl  
Soc. Comm. Tel. 070-3672855

Op 18 juli j.l. hadden wij een bijzonder geslaagde dag op het Instituut Defensie Leergangen te Ypenburg. Na het openingswoord van onze voorzitter, Wim Topée, heette de Directeur van het Instituut, kolonel Blom, de deelnemers van harte welkom en vertelde enige bijzonderheden over het Instituut.



Met passende achtergrondmuziek, bingo met mooie prijzen en een voortreffelijke rijstmaaltijd ging een ieder met goed gevoel huiswaarts, waarbij de mannelijke deelnemers bij het weggaan verrast werden met een trui die door het Instituut beschikbaar was gesteld.

Op 6 november a.s. is voor de leden van het Westland en Den Haag een bijeenkomst belegd in Gebouw Rehoboth, Poeldijksepad 6, 2575 CL Honselersdijk. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur.

Het aantal gemeenten dat voor haar eigen veteranen n.a.v. de Nederlandse Veteranendag een bijeenkomst heeft belegd, is toegenomen en wij noemen o.a. Noordwijk, Noordwijkerhout, Leiden, Zoetermeer, 's-Gravenzande, Maassluis, Delft, Roelofarendsveen en Rijswijk. Een positieve ontwikkeling die door alle veteranen jong en oud als zeer positief wordt ervaren. Voor alle duidelijkheid, de uitnodiging voor deze bijeenkomsten wordt namens de betreffende gemeente door het Veteraneninstituut aan u verzonden omdat daar de veteranen, die een veteranenpas hebben, geregistreerd staan. De VOMI heeft daarop geen invloed en bij klachten moet u zich bij het Veteraneninstituut melden



## Opening seizoen 2007 - 2008

Met ruim 40 deelnemers werd met een prachtige stadsrondvaart in Leiden het seizoen 2007 - 2008, gezamenlijk met de Bond van Wapenbroeders afd. Leiden e.o., geopend.

Na afloop van de rondvaart werd door allen een roos gelegd bij het

Militair Indië-Monument bij de molen "De Put" te Leiden. De middag werd afgesloten met een zeer geanimeerd samenzijn in het veteranen ontmoetingscentrum "Leonardus". Hier kon een ieder, onder het genot van een hartversterking, kennis maken met de beoogde nieuwe landelijk voorzitter van de BvW., de heer A. Seijkens. VOMI-NL werd vertegenwoordigd

door het bestuurslid Theo Rump. De organisatie van deze middag was in handen van het lid Bram Cebol.



Monument bij de molen "De Put" te Leiden.

Te leven is een  
gunst,  
te weten hoe  
is een kunst.

Toon Hermans

## HUISLIFTEN

Haal luxe en comfort  
naar uw eigen huis!



### Waarom ThyssenKrupp?

- ✓ snelle levering
- ✓ professioneel advies
- ✓ Italiaanse design & Duitse kwaliteit
- ✓ maximaal 15 meter hefhoogte
- ✓ turnkey oplossingen
- ✓ lifteverancier sinds 1953

## TRAPLIFTEN

Verhuizen? ...dat nooit! Maar ja, die trap.



### Waarom ThyssenKrupp?

- ✓ snelle levering
- ✓ plaatsing in 1 of 2 dagen op de  
w. trap en nu blijft u afen!
- ✓ maximale stagen met 4m traplft.
- ✓ montage op traplft.
- ✓ lifteverancier sinds 1957

Bel 0800-022 88 82. Wij hebben de oplossing!

Graag ontvang ik informatie over uw huisliften.

Naam:  dhr./mevr. ....  
Adres: .....  
PC + Plaats: .....  
Telefoon: .....

ThyssenKrupp Monoliften  
Antwoordnummer 170 - 2920 VB Krimpen ad IJssel - info@huislift.nl



07-30610  
ThyssenKrupp

Bel 0800-022 88 82. Wij hebben de oplossing!

Graag ontvang ik informatie over uw trapliften.

Naam:  dhr./mevr. ....  
Adres: .....  
PC + Plaats: .....  
Telefoon: .....

ThyssenKrupp Monoliften  
Antwoordnummer 170 - 2920 VB Krimpen ad IJssel - info@trapliften.nl



07-30610  
ThyssenKrupp

## SOCIALE COMMISSIE



aangestaan bij

### Voorzitter/secretaris

Wl P.J. Patist  
Stellingenweg 104  
8475 EJ Nijhofspade  
tel. 0661-688772  
mobiel 06-15100679  
fax 0661-688349  
E-mail: wpatist@usa.net

### Vice-voorzitter/ Budgethouder FSZ

Theo H.A. Rump  
Albrosstraat 14  
2362 EG Leiderdorp  
Tel. 071-5416936  
E-mail:  
Theorump@cs.com

### Notulist

Jan Bonte  
Oude Rijksweg 458  
7954 GD Rouveen  
Tel. 0522-291471



stichting  
veteranen  
platform

## SOCIAAL COMMISSARISSEN

### Drenthe-Groningen

M.P. de Boer  
Hoofdweg 67  
9626 AB Schiedwold  
tel. 0596-42 23 89

### Noord-Brabant-West

P. Looyen (wvd)  
Cameedijk 1  
4706 EG Roosendaal  
Tel. 0185-560546

### Utrecht/'t Gooi

Eppo R. Schwoertman  
Lutherhof 37  
1216 KR Hiversum  
tel. 035-6 21 78 09

### Limburg

Harry J.A. Dols  
Heerlenweg 49  
6132 CL Sittard  
tel. 046-4 52 13 16

### Canada & USA

J. Huisman  
Vert. in Nederland  
Jan v.d. Ham

### Overijssel

Joost Oudenbeuving  
Reiger 27  
8103 AL Raalte  
tel. 0572-35 89 47

### Noord-Brabant Oost

Antoon P. Pennings  
Thorbeckestraat 101  
5344 SM Oss  
tel. 0412-62 35 15

### Zuid-Holland Noord

Wim L. Hofman  
Moppelrade 146  
2544 XZ 's-Gravenhage  
tel. 070-3 67 28 53

### Zeeland

J. Kloot  
Laan van de Barbestein 8  
4451 AH Heinkenszand  
tel. 0113-561738

### Veluwe

R. Alblas (wvd)  
Willem Welgravenlaan 14  
6741 ZH Lunten  
Tel. 0318-483309

### Zuid-Holland Zuid

W.A.J.K. (Willeam) Roza  
Heernraadstraat 9  
3131 VG Vlaarding  
tel. 010-4 340 970  
willeam.roza@wanadoo.nl

### Friesland

Hans N. Blom  
Gerben Ypmastraat 13  
8723 CP Kooldum  
tel. 0514-52 21 07

### Noord-Oostpolder

Kees Caljé  
P.A. straat 23  
8307 BB Ens  
Tel. 0527-251470

### Rivierland/ Oost Gelderland

A. Ebben  
Scheidingsweg 5  
6585 KD Mock  
tel. 0246 - 96 12 53

### Noord-Holland

Nico Baan  
Molenwerfslaan 58  
2103 TE Heemstede  
Tel. 023-5283997  
E-mail: nbaan@tiscali.nl

## FONDS SOCIALE ZORG

### Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting

J. (Sjef) Franken  
Spulstraat 1, 3114 CR Schiedam  
Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl  
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

### Postzegels

J. Hoevelaken  
Weerdestein 175  
6714 CN te Ede  
Tel. 0318-614557

### VOMI (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul P.G. Gommers  
Alb. Neuhuyslaan 23  
8072 HJ Nunapeet

Tel. 0341-254231

Mobiel: 06-20811062

E-mail: p.gommers.tr@planet.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerders van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI pillendoosje	€ 2,50
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI pennenset	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
Demobilisatie-spekl verguld	€ 6,00	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
Demobilisatie dasclip	€ 7,50	O.V.W draaginsigne, verguld	€ 6,00
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	O.V.W draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
VOMI borrelbekertje (telescopisch)	€ 10,00	Rood, wit, blauw lint voor opmaak bloemstukken	€ 1,50 p. mtr.
VOMI schrijfmop met logo	€ 8,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Sjef Franken, Spulstraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.**

Via @mail: [sjef.franken@versatel.nl](mailto:sjef.franken@versatel.nl)

**Budgethouder: Postbanknummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

# Jaarlijkse Indië-herdenking te Leiden

Tijdens de jaarlijkse herdenking van de 26 Leidse militairen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn gesneuveld, hield op 4 september j. l. de heer A. Pechtold, voormalig wethouder in Leiden, oud-burgemeester van Wageningen en thans Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66, een toespraak. Het Indië-monument in Leiden staat op een grasveldje bij molen "De Put" waar vroeger de Morspoortkazerne was. Vanuit die kazerne vertrokken kort na de Tweede Wereldoorlog vele militairen naar het voormalig Nederlands-Indië.

## Toespraak A. Pechtold

Veteranen, nabestaanden, dames en heren,

Vorige week bracht ik als lid van de Tweede Kamer voor de tweede keer een troepenbezoek aan de militairen die vorig jaar door de Nederlandse regering naar Afghanistan zijn gestuurd.

Een indrukwekkend bezoek aan een verscheurd land, een land dat al drie decennia oorlog en onrust kent. De problematiek van die afgelopen 30 jaar valt niet makkelijk te duiden. De gemiddelde Afghaan is na de Russen, de Mujahedeën, de Taliban, de Amerikanen en nu de NAVO wantrouwend. Wantrouwend om weer in de steek gelaten te worden. Het zal nog zeker een generatie kosten om dit land weer enigszins op te bouwen.

In veel Westerse landen zijn militaire missies de afgelopen jaren omstreven. Bosnië, Irak en nu Afghanistan. Opvallend is dat de publieke opinie sterk bepalend is voor het gedrag van politieke leiders. Het wordt zelfs inzet van verkiezingen, zoals nu in de Verenigde Staten.

Hoe anders was dit 60 jaar geleden. Jonge mannen, veelal dienstplichtig, gingen na een door WOII ontregelde jeugd, naar Indië.

De media kende nog niet de dynamiek van vandaag de dag. Waarbij wij ongeveer live kunnen meemaken hoe een oorlog verloopt. 60 jaar geleden had de communicatie met thuis soms weken vertraging en waren zelfgemaakte LP's met ingesproken teksten het hoogtepunt van vernieuwing. Nu is er 24 uur radio en gratis mobiel telefoonverkeer.

De opvang bij thuiskomst was onvergelijkbaar bij de ondersteuning die een militair tegenwoordig ter beschikking staat.

Waar de thuiscomers uit Uruzgan eerst een paar dagen mogen bijkomen op Kreta, voldeed 60 jaar geleden een sinaasappel wanneer je afmeerde in de Rotterdamse haven. De kennis over het precieze hoe en waarom van de strijd in Indië was bij velen niet bekend. Wat was de kennis bij de gemiddelde soldaat over een kolonie die onafhankelijkheid bevocht.

Toch werden de soldaten toen en nu uitgestuurd volgens democratisch genomen besluiten. Toen heette dat nog "voor God, Koningin en Vaderland".

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om je eigen geschiedenis te beoordelen, zeker wanneer die geschiedenis nog springlevend is. Nu al weten sommigen zeker dat wij goed werk doen in Afghanistan en anderen beweren met dezelfde stelligheid dat we er nooit aan hadden moeten beginnen.

Zo ook is het de Indië-veteraan vergaan. Na 60 jaar zijn we er nog steeds niet over uitgesproken, over die periode: 1945-1962. Voor sommigen komt de verwerking zelfs pas nu, na die decennia. In de herfst van je leven is het soms moeilijk geconfronteerd te worden met oordelen en zelfs veroordeling van jouw jeugd.

Als oud-burgemeester van Wageningen heb ik ervaren hoe belangrijk het is om veteranen te eren. Een plek te geven, niet alleen in het verleden, maar ook in het heden. Nederland gaat vaak slecht om met zijn verleden. Ook deze zomer in Bretagne kon ik weer met eigen ogen zien dat elk gehucht, hoe klein ook, het verleden levend houdt. Midden in de gemeenschap: een standbeeld, een plaquette, prominent.

Discussie over de wenselijkheid van missies mag, moet zelfs. Terugkijken en oordelen moet ook. We moeten van onze geschiedenis willen leren. Maar niet over de af het zwaarst belaste rug van diegenen die het democratisch besluit moesten en moeten uitvoeren.

Bijna tien jaar geleden hoorde ik voor het eerst over het initiatief om in Leiden een monument op te richten. Een plek van herdenking voor 26 Leidse jongens die niet levend zijn teruggekeerd uit Indië. Een plek

ook van bezinning.

Er volgde een lang en soms pijnlijk proces. Ook toen nog was de Leidse politiek sterk verdeeld. Ik herinner me vele bijeenkomsten op het stadhuis. Met mannen, allemaal van de leeftijd van mijn vader. De omslag in het denken kwam met het ontwerp. Niet een heroïsch militair verleden moest worden uitgebeeld. Nee, een gat. Een voelbaar en zichtbaar gat tussen diegenen die wel teruggekeerd waren. "Een afscheid zonder thuiskomst"



De onthulling van dit monument op 23 oktober 1999 zal ik nooit vergeten. Ook zal ik niet snel vergeten de dulkploeg die het beeld weer moest opvissen, de besmeuring en de slijptol. Niets werd het monument bespaard. Het monument niet, maar de veteranen ook niet. Vandaag wil ik na al die jaren, nu de rust wat is teruggekeerd, mijn waardering en bewondering uitspreken voor de leden van het comité ter oprichting van dit monument. De aanslagen op het monument werden beantwoord, niet met woede of frustratie, maar met het aanbod om op scholen te komen praten. Ervaringen te delen met de jongste generatie. Je moet het maar kunnen.

Op de terugweg uit Afghanistan zat ik in het vliegtuig met daarin het stoffelijk overschot van de omgekomen sergeant Martijn Rosier, echtgenoot en vader van drie kinderen en een baby op komst. Ik hoop dat het debat over verlenging van die missie waardig wordt gevoerd. Landen als Nederland zullen in deze eeuw vaker worden gevraagd zich in te zetten voor vrede en veiligheid. En terecht.

Ik hoop ook dat dit monument, naast de voormalige kazerne bij de Morspoort, een plek van herdenking en bezinning blijft. De omgekomen Leidse jongens verdienen dat en wij hebben zo'n plek hard nodig.

# De boeken van Ant. P. de Graaff die geen veteraan mag missen!

Ant. P. de Graaff zat er als sergeant-gewondenverzorger in Indië middenin.

Zijn boeken beschrijven het leven in Indië op zeer herkenbare wijze.

Mannen die er nooit over konden praten, kunnen hun kinderen deze boeken geven. Zo was het!

Hebt u alle achttien boeken al in huis? Ze tellen allemaal ca. 120-160

bladzijden, met afbeeldingen van foto's en oorspronkelijke documenten. Prijzen tussen de € 8,95 en € 13,95.

Als u ze alle 18 bestelt, betaalt u € 192,00 i.p.v. € 218,10. Uw totale korting is dan meer dan € 26,00

Hier volgt een overzicht van alle titels met de prijs erbij. Daarnaast een bestelstrook.



1) De heren worden bedankt (8e druk)	€ 12,95
veteranenprijs	€ 11,50
2) De weg terug (4e druk)	€ 8,95
veteranenprijs	€ 7,50
3) Brieven uit het veld (2e druk)	€ 8,95
veteranenprijs	€ 7,50
4) Met de TNI op stap (3e druk)	€ 13,95
veteranenprijs	€ 12,50
5) Notities van een soldaat (3e druk)	€ 8,95
veteranenprijs	€ 7,50
6) Zeg, Hollands soldaat (3e druk)	€ 11,95
veteranenprijs	€ 10,50
7) Merdeka (2e druk)	€ 12,95
veteranenprijs	€ 11,50
8) Vertel het je kinderen, veteraan (4e druk)	€ 11,95
veteranenprijs	€ 10,50
9) Levenslang op patrouille (3e druk)	€ 11,95
veteranenprijs	€ 10,50
10) De laatste patrouille	€ 11,95
veteranenprijs	€ 10,50
11) Op patrouille in blessuretijd (2e druk)	€ 12,95
veteranenprijs	€ 11,50
12) Indië-veteraan ben je levenslang (2e druk)	€ 12,95
veteranenprijs	€ 11,50
13) Indië blijft ons bezighouden	€ 12,95
veteranenprijs	€ 11,50
14) Indië vergeet je nooit! (2e druk)	€ 12,95
veteranenprijs	€ 11,50
15) Indië bepaald ons leven (3e druk)	€ 12,95
veteranenprijs	€ 11,50
16) Indonesië als eindstation	€ 12,95
veteranenprijs	€ 11,50
17) Leven in twee werelden	€ 12,95
veteranenprijs	€ 11,50
18) Indië blijft onze denkwereld	€ 12,95
veteranenprijs	€ 11,50

## BESTELBON

**JA,**

Stuur mij een pakket van alle 18 titels van De Graaff voor de veteranenprijs van € 192,00, in plaats van € 218,10. Ik bespaar meer dan € 26,00.

Stuur mij alleen de volgende nummers toe:

\_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_ M/V

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

E-mailadres: \_\_\_\_\_

Stuur mij voor de betaling een acceptgirokaart.

Ik machtig Uitgeverij Van Wijnen het bedrag af te boeken van mijn rekeningnummer \_\_\_\_\_

Al onze boeken zijn leverbaar via de boekhandel.

Zie ook [www.uitgeverijvanwijnen.nl](http://www.uitgeverijvanwijnen.nl).

Deze BON opsturen in een gesloten envelop zonder postzegel,

aan Uitgeverij Van Wijnen, t.a.v. Annette Mollema,

Antwoordnummer 1072, 8800 VB FRANEKER.

Telefoon: 0517-394588. Fax: 0517-397179.

E-mail: [info@uitgeverijvanwijnen.nl](mailto:info@uitgeverijvanwijnen.nl).

## Boekpresentatie



In de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem vond op 5 september j.l. de presentatie plaats van het boek "Laatste Bericht" geschreven door de ons bekende journalist Jack Kooistra.

Voor deze gelegenheid was onze Minister van Defensie, de heer E. van Middelkoop, naar Bronbeek gekomen, want aan hem werd het eerste exemplaar uitgereikt. Ook mevr. Spoor-Dijkema en de heer Kamphuis van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie kregen een exemplaar aangeboden. In dit lijvig en gebonden boekwerk van 799 pagina's staan alle namen vermeld van onze sobats die in het voormalig Ned-Indië in de periode 1945-1962 zijn omgekomen. Alfabetisch en verdeeld in de rubrieken Landmacht, KNIL en Marine is

dit een gedenkwaardig boekwerk geworden, waarvoor wij dank verschuldigd zijn aan de heer J. Kooistra,



de medewerkers en aan de sponsors die deze uitgave mogelijk hebben gemaakt.

Naast de auteur van dit boek is er medewerking verleend door de heer Klaas Jansma van PENN Communicatie, is de coördinatie verzorgd door drs. Milja Roosjen, is het ontwerp en de opmaak verzorgd door de heer Murk Pietersma, is de druk verzorgd door drukkerij Giethoorn ten Brink en werd de uitgave verzorgd door uitgeverij PENN te

Leeuwarden.

Seniormedewerker dr. J.A. de Boer van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie leverde een waardevolle bijdrage voor de inleiding van het boek.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het boek, kijk dan even in "Sobat" Nr. 115 van augustus 2007. In het decembernummer van "Sobat" volgt integraal de toespraak die de heer J. Kooistra bij zijn boekpresentatie heeft gehouden.

# In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste stilte  
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:*

Naam	Voort	Woonplaats	Onderdeel
Apeldoorn,	Th.	Geleen	6-6 RI
Arens,	R.J.	Lelystad	KL/VOM
Benten, van	D.	Naarden	?
Bisseling,	E.T.	Dulven	6-7 RI
Collignon,	H.W.	Hoeven	436 BI
Dijkshoorn,	M.	Bleiswijk	Veldhospitaal
Faber,	D.J.	Zoetermeer	4-10 RI
Flipsen,	C.L.	Woensdrecht	4-10 RI
Florack,	F.J.	Breda	1-3 RI
Geurts,	J.H.	Utrecht	3-7 RI
Greljdanus,	A.	Akkrum	5-9 RI
Greweldinger,	L.J.	Horst	1 MIBAT
Grootherder,	H.	Eerbeek	2-5 RS
Haas, de	C.	Zwijndrecht	6-3 RI/413 BI
Hameeteman-Janssen,	A.J. Mevr	Den Bommel	
Heijden, v.d.	W.	Berghem	5-11 RI
Hendriks,	J.J.	Zwolle	?
Heyt,	K.	Vlissingen	436 BI
Hoijenbos,	G.	Eindhoven	1-42 RVA
Horstmanshoff,	W.N.	Voorschoten	4 BI
Huijs,	W.A.	Tienray	KLu/RAF
Jacobs,	W.	Ugchelen	5-5 RI
Jong, de	J.	Grimsby, Ontario, Canada	2-1 AAT
Junte,		J.Elburg	3-9 RI
Kaa, v.d.	D.	De Bilt	?
Kloosterman,	M.P.	Malden	4-7 RI
Koetsier,	H.	Barneveld	KM
Koetsier,	H.	Gortel (Emst)	3-2 RI
Kommeren,	C.A.	Breda	423 BI
Koobs,	G.	Deventer	?
Koops,	R.	Hollandscheveld	403 BI
Kooyman,	A.P.	Ridderkerk	16 LOC
Kuchler,	C.W.	Bennekom	3-5 RI
Leeuwis,	H.	Barneveld	KM
Les,	T.	Oude Tonge	5-3 RI
Lieshout, van	J.	Helmond	Huz van Boreel
Loenen, van	T.	Tuil	42 RVA
Looye,	C.P.	Maasdijk	4-6 RI
Louter,	H.	Hellevoetsluis	Huz van Boreel
Maatjens,	C.A.P.	Roosendaal	Tr Comm Tapanuli
Meer, van der	B.	Almere	?
Meeuwisse,	H.A.	Erica	6-5 RI/423 BI
Middelburg,	E.	Naaldwijk	6 GRG/411 BI
Moerman,	A.	Coevorden	Staf 3-10 RI
Nassau, van	G.H.	Roosendaal	4-7 RI
Overzier,	Chr.	Hamont-Achel, België	31 AAT
Polman,	W.	Oost Souburg	1-2 RVA
Raaff-Gouw, de	T.N. Mevr	Prinsenbeek	
Schraaf, van der	P.C.	Kloetinge	3-8 RI
Smit,	J.	Amstelveen	43 Genie
Snel,	A.	Den Bosch	6 RS/401 BI
Stoel,	J.	Scharendijke	4-3 RI
Suykerbuijk,	P.A.M.	Hoogerheide	5-5 RI
Veenstra,	R.	Schipborg	5-5 RI + 5-1 RI
Verver,	H.A.	Breda	3 RS
Vlasman,	P.	Marrum	4-9 RI
Vlerken,	J.W.	Someren	3-11 RI
Voortman,	G.H.	Rijssen	?
Vos,	A.	Leeuwarden	4 GRJ
Wayers,	J.	Oss	IMA



*Met ons aller*

*welgemeend mede-*

*leven en dat de*

*liefde en de warmte*

*van uw naasten U*

*de moed en kracht*

*geven dit zware*

*verlies te dragen.*

sociale  
VEE-  
VOMI

**SOBAT**

# In Memoriam

Het bestuur van VOMI-Nederland heeft de droeve plicht u te melden dat op 8 september 2007 is overleden de heer

## J. Braakman

vice-voorzitter en ere lid van de afdeling VOMI-Utrecht/t Gooi. De heer J. Braakman werd in april 2006 door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wielemaker	K.	Middelburg	3-5 RI
Zanden, v.d.	J.	Deurne	3-6 RU
Zanting	R.	Meppel	LMD

### ONDERSCHIEDING

De heer Maris Wzn, J.A. uit Fijnaart (lid van VOMI NB-W) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

## Lijst nieuwe leden

NAAM.....	WOONPLAATS.....	ONDERDEEL
Barnhoorn F.....	Noordwijk.....	
Baseler L.A.F.....	Huljbergen.....	RST TD
Bok A.....	Enkhuizen.....	KM
Crispijn J.T.....	Dalen.....	Llva (Blak)
Daalen K.P.L. van.....	Maassluis.....	17 BI
Dijkstra F.....	Bierum.....	RS NNG
Doorne W.J. van.....	Maassluis.....	43 ZI BVA
Drost C.J.....	Koog aan de Zaan.....	6 BI NNG
Eradus E.J.....	Zierikzee.....	KM NNG
Grinwis F.P.J.....	Bergen op Zoom.....	Nlu
Kievit G.J. de.....	Wassenaar.....	Llva
Kramer H.K.....	Zeist.....	3-7 RI
Lyklema C.H.....	Den Haag.....	7 GRPI
Meer Th.J. van der.....	Middelburg.....	NNG (Oranje Gelderland)
Pluyms W.F.....	Hoogerheide.....	K.N.I.L.
Rozemeijer G.A.H.....	Oegstgeest.....	KM
Rus J.H.....	Schagen.....	3-3 RI
Schaner H.....	Wellington (Nieuw-Zeeland).....	2-14 RI; 1-15 RI
Velhuisen J.G.....	Leiden.....	Larva 9-40
Vogel C.J.....	Leiden.....	
Vogelaar A.W.L.....	Eindhoven.....	MP
Voorde W. van de.....	Middelburg.....	5 RS
Woerkom W.....	Ridderkerk.....	

## Wist u dat ...

Het jaar 2007 is uitgeroepen tot het Jaar van de Molens en het dorp van de vele malen vereeuwigde molens (Kinderdijk) zijn naam zou ontleenen aan een voorval tijdens de grote St. Elisabethsloed in 1421, toen over de Noord een wiegje met een hullen-de baby kwam aandobberen, en op de randen, zegt het verhaal, sprong al miauwend een kat van de ene naar de andere kant om het wiegje in evenwicht te houden. Op de plaats waar het aanspoelde werd het dorp gebouwd.



## VAFAMIL - VAKANTIE FACILITEITEN MILITAIREN

### VAFAMIL REIZEN

2007



**KORTING**  
voor alle huidige en ex-medewerkers  
van Defensie, veteranen en nabestaanden  
in nagenoeg alle touroperators

reisbureau@vafamil.nl

STICHTING  
**VAFAMIL**

TEL: 070 - 316.93.95

Postbus 90701

2509 LS Den Haag

Bezoekadres:

Van Alkemadeelaan 357

**Kortingen** opgevoerd met **40%**

Wij VAFAMIL zijn u graag van dienst bij het boeken van v.a. Reizen met:  
Swire Line, Holland International, DAF, Expeditie Reizen,  
Arke, Holiday cars, WJ CR, RP HOLIDAYS, HOLIDAYS 5-1000,  
Luxe, Outback, RUSTE, P&O Ferries, Seaboard, Taver, Trans,  
Continentaal, Ben Stuurman, P&O Cruises, Arctic Circle,  
De Jong WVA, The International, Trans en Star & Wonder  
en nog veel meer...

Telefoon : 070 - 316 93 95

Fax : 070 - 385 93 32

E-mail : reisbureau@vafamil.nl

Internet : www.vafamil.nl

VAFAMIL REIZEN 2007

## U BOEKT TOCH OOK GRAAG UW VAKANTIE MET KORTING?

### WIST U DAT :

.....U bij de VAFAMIL nagenoeg alle reizen kunt boeken van alle touroperators (OAD, KUONI, HOTELPLAN, SUDTOURS, EVENEMENTS REIZEN, VRIJ UIT, NECKERMANN, ARKE, TRAVEL TREND, P&O FERRIES, RP HOLIDAYS, HOLLAND INTERNATIONAL, HOLIDAY CARS etc..)

..... U bij VAFAMIL **KORTING** krijgt voor het boeken van uw vakanties (en autohuur etc..)

..... VAFAMIL de reizen verzorgt voor Veteranen, huidige en ex-medewerkers van Defensie (ook burgerpersoneel) en donateurs

..... VAFAMIL beschikt over eigen campings en jachthavens binnen Nederland

..... U, behalve de reizen uit de VAFAMIL reisbrochure, uit nagenoeg alle reguliere reisgidsen reizen bij VAFAMIL kunt boeken (met korting!)

..... het reisbureau voor u klaar staat van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur

VOOR RESERVEREN EN INFORMATIE:

**VAFAMIL**

Tel: 070 - 316.93.95 // Fax: 070 - 385.93.32 // E-mail: reisbureau@vafamil.nl