

23e jaargang • nummer 118 • juni 2008

SOBAT

OPPERBEVELHEBBER VAN
HET WAARTE VAN AUGUSTUS
1914 TOT NOVEMBER 1918
VOOR'S LANDS VEILIGHEID



WOMI



SCHLOSSHOTEL BRILON WALD - DUITSLAND

op slechts 2 uur rijden van de Nederlandse grens,
uniek gelegen tussen Willingen en Winterberg

5-daagse Hoogsauerland Vakantie nu volgens **NIEUWE ALL IN FORMULE**



DE VAKANTIE "ZONDER BEURS"

Een super 5 daags alles-inclusief arrangement

Bij deze All-In formule is het volgende inbegrepen:

Ontvangst met koffie en gebak

* 4 overnachtingen

* 4x ontbijtbuffet

* 4x een culinair 3-gangendiner

* 4x een heerlijke lunch

Tijdens uw verblijf zijn alle consumpties **GRATIS** van 17.00 - 24.00

Regelmatig een bittergarnituur

GRATIS gebruik kegelbaan en minigolfbaan en een **GRATIS**
rodelbaan afdaling

Leuke uitgezette auto & wandelroutes.

Bovendien is een leuke, **GRATIS** dagtocht per luxe touringcar door
het Sauerland inbegrepen.

Laat u verrassen !!!

Tijdens het **EK VOETBAL** zijn bij ons de wedstrijden **LIVE** te volgen op groot scherm

Bij deze **UNIEKE** alles inclusief vakantie is er overdag veel te zien en te ondernemen

Maar ook 's avonds is er genoeg entertainment in onze bar/ lounge of terras met o.a
een avondwandeling, biljarttoernooi en spannende "Las Vegas" avond waarbij niets te verliezen valt,
maar wel leuke prijzen te winnen zijn. Bovendien is er regelmatig **live-muziek**

Het Schlosshotel beschikt over 32 kamers, allen smaakvol en modern
ingericht, en voorzien van bad/ douche, wc en tv met Ned zenders.

Voor dit unieke arrangement gelden de volgende aankomstdata:

Juni

Vrij 20 juni

Din 24 juni

Zat 28 juni

Juli

Woe 2 juli

Zon 6 juli

Don 10 juli

Augustus

Zon 03 aug

Zat 23 aug

Woe 27 aug

Zon 31 aug

September

Don 4 sept

Maa 8 sept

Vrij 12 sept

Zat 20 sept

NU
SLECHTS
€ 215,00
per persoon



Alle arrangementen kunt rechtstreeks reserveren. U wordt in het Nederlands te woord gestaan.
Tel: 0049 - 2961 - 97940 E-mail: info@schlosshotel.nl www.schlosshotel.nl

Speciale aanbieding voor veteranen 5-daagse reis per luxe touringcar naar Rudesheim aan de Rijn

Deze reis is we er een speciale aanbieding voor veteranen georganiseerd door Van den Berg Touring & Reizen. Dit keer nemen wij u mee naar de bekende wijn- en toeristenplaats Rudesheim, fraai gelegen aan de rivier de Rijn. U bent te gast bij het sfeervolle Rheinhôtel Rudesheim. Tijdens deze reis kunt u naast een perfecte service en een uitstekende verzorging ook genieten van een aantrekkelijk excursie-programma, waarbij alle entreegelden bij de reissom zijn inbegrepen.

Rheinhôtel Rudesheim ligt aan de rand van het centrum. U zult zich in dit gezellige familiehotel van de familie Driessen direct thuis voelen. In het sfeer- en ingerichte restaurant wordt u dagelijks verzorgd met een ontbijtbuffet en een smakelijk diner. Alle kamers zijn ruim en beschikken over moderne voorzieningen. Er is een zwembad met whirlpool en sauna aanwezig, evenals een lift.

Vertrekdata:

**zondag 13 juli 2008 en
zondag 24 augustus 2008**

Speciale veteranenprijs

Toeslag 1-persoonskamer € 63,00

€ 398,-

Reisprogramma:

- 1e dag:** naar Rudesheim via Keulen
- 2e dag:** boottocht over de Rijn, rondleiding Asbach Uralt fabriek en bezoek aan "de Drosselgasse"
- 3e dag:** Rheingaugebergte, Bad Ems, Lahndal en "de Loreley".
- 4e dag:** tour met "Winzerexpress", bezoek Siegfrieds Musikkabine, stoeltjeslift naar Niederwald Denkmål, bezoek wijnmuseum Brömserburg en wijnproeverij.
- 5e dag:** terug naar Nederland

Bij de prijs inbegrepen

- reis per luxe ****touringcar
- hotelverzorging, half pension (logies, ontbijtbuffet en 3 gangen diner)
- kamers comfortabel ingericht met bad of douche en toilet
- hotel met lift
- gratis gebruik van zwembad en whirlpool
- welkomstdrankje
- boottocht over de Rijn en langs de Loreley
- rondleiding Asbach Uralt fabriek
- muziek- en dansavond in de Drosselgasse
- bustocht door het Rheingau-gebergte, het Lahndal en via de Loreley
- rit per Winzerexpress
- rondleiding mechanisch muziekmuseum
- stoeltjeslift naar het Niederwald Denkmål
- bezoek wijnmuseum Brömserburg
- wijnproeverij in de wijnkelder van het hotel
- afscheidsdiner in Nederland.

In- en uitstap mogelijkheden:

Locnen Gld. met gratis parkeermogelijkheden, Utrecht, Arnhem en Beekbergen. Indien gewenst kunt u in Beekbergen een voor- en/of na-overnachting reserveren.

**Boek snel,
want vol = vol**

☎ 055-5059500
www.BTRreizen.nl


VAN DEN BERG
Touring & Reizen



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetmensen, oud-militairen, verwondt en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.
Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
P. de Boogstaal 6
6181 DR Dikelo
Tel. 046-436007
E-mail: L.noordzij@bobsnet.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2995 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
Fax: 0180-623580
E-mail:
k.orsel2@kpnplanet.nl

1e Penningmeester
A. Lugendijk
Voordijk 475
2995 BE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail: aen.lugendijk@grm.net
Banknummer: 1804.20.145
4205.91.200

Postbanknummer: 4220200
O.v.v. "VOMI-Nederland" Barendrecht

2e penningmeester
Vz. Secr. Soc. Comm.
M.F. J.J. Patal
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijholtpark
Tel. 0561-688772
Mobiel: 06-15100579
Fax: 0561-688589
E-mail: w.patal@husa.net

Vice-vz./Budgetbeheer
Th.H.A. Rump
Albatrossstraat 14
2352 DD Leiderdorp
Tel: 071-5416936
E-mail: therrump@gmail.com

functionaris/PK/W
A.M. Mol
De Wierboon 9
8332 JT Steenswijk
Tel. 0521-512000
E-mail: a.m.mol@orange.nl

Leden van Verkiezing
G. Delemann; V.C. Brink; G. de Jong;
G. Strijker; K. Gali; F.J.F. Broezeburg;
T.J.F. Gastra; M.M. Bakker; M. Vis;
A.M. vd. Vis - Bloem; W.G.L. Topée;
E.J.D.H. te Walsart

Redactiecommissie

Voorzitter/redacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Hoofdredacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)
Secr./plv. hoofdredacteur R. Gull
Balkoo 90
8158 TD Balkoo
Tel.: 0593-241201
e-mail: r.gull@kpnplanet.nl
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat Paquettje C.J. Beijders te Scherpeningen

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagebaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameraadschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL, beweging en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers lid
Leden Dr. B. Beuman, Brigade-generaal der Artillerie lid
Drs. W.A. Broeder, kolonel der Koninklijke Pareschussie
W.G.M. Brons, kolonel der Grenadiers
C.R. Thiderik, Generaal-majoor NLD lid
J.P. de Kleijn, Luitenant-generaal der Infanterie lid

Ledenadministratie

G.M. Pothoos-Delemann
Amstelged 17
3181 EA Rozenburg
e-mail: vomiklat@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgeve nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie oorspronkelijke adressen onder "VERENIGINGSNIEUWS".
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie aan niet-aanpakelijk geveld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behouden niet noodzakelijk de schrijfwijze van het bestuur weer te geven.

Oversname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Druck: Koninklijke De Swart, Den Haag



Website VOMI-NL:
www.vomi-nederland.nl

**Sluitingsdatum
inzenden kopij:**

Nr. 119 20-06-2008

SOBAT

Nieuws van de Bestuurstafel



Inhoud

Van de bestuurstafel	4
Van de voorzitter	4
Mobilisatie 1914-1918	5
VELDPOST (5) (boottocht met "BOISSEVAIN")	6
Aflossing van de wacht (deel 1)	8
Opening Inloophuis Eindhoven	13
Boottocht ZHN/ZHZ	15
URUZGAN	16
Veteranendagen 2008	18
Koninklijke Onderscheiding	23
Verenigingsnieuws	24
In Memoriam	28

Begin nooit je dag
met de scherven van gisteren!

Phil Bosmans

Van de Voorzitter

Sinds enkele maanden trekt de fototentoonstelling "Veteranen Ingezet in dienst van de vrede" door ons land. Verschillende gemeenten besteden zo aandacht aan veteranen en hun verdiensten voor ons Koninkrijk. Ik was aanwezig bij de openingsceremonie in Barendrecht. De tentoonstelling is zeker de moeite waard, dus als u in de gelegenheid bent om die in uw omgeving te bezoeken, moet u dat beslist doen. We naderen weer de periode dat nationaal, regionaal en lokaal veteranenbijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd. Ook hier stimuleer ik u om zo veel mogelijk deel te nemen. De Nederlandse maatschappij wil haar erkentelijkheid jegens u tonen, dus geeft u ze die kans. Er zijn andere tijden geweest, zoals u als geen ander weet!

Op 4 mei heb ik samen met de heer Martens (VOMI Utrecht/'t Gooi) VOMI vertegenwoordigd bij de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument in Amsterdam. Ook dit jaar was het tot in de puntjes verzorgd en zeer indrukwekkend.

Op 5 mei bevrjdingsfeest in Wageningen. Met een gevoel van trots zag ik op de tribune een groot en prima verzorgd VOMI detachement strak langs marcheren. Complimenten aan allen die hieraan hebben deelgenomen, u heeft een uitstekende indruk bij de toeschouwers achtergelaten!

Die trots is voor mij (en voor de andere bestuursleden van VOMI-NL) een stimulans om me ook na mijn voorjaarsvakantie (dus vanaf eind juni) weer volop voor u in te zetten. Tot die tijd geef ik het roer even over aan onze vice-voorzitter Klaas Orsel.

L. Noordzij

Op 22 april vond er een bespreking plaats tussen het bestuur VOMI-Nederland en een delegatie van de leiding van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg. Het was een bijzonder plezierig gesprek waarin VOMI-Nederland inzicht gaf over de besteding van de subsidiegelden, evenals de toekomstvisie van VOMI-Nederland betreffende het voortbestaan.

Op 24 april heeft voorzitter L. Noordzij in het rouwcentrum in Nijmegen met de Commandant der Strijdkrachten en zijn echtgenote gesproken en de condoleances van het bestuur en leden van VOMI-Nederland overgebracht. Dit werd door beiden zeer op prijs gesteld.

Op 26 april was VOMI-Nederland, door de secretaris, vertegenwoordigd bij de herdenking te Appingedam.

Op 4 mei, bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam

en de kerkdienst te Amsterdam, werd VOMI-Nederland vertegenwoordigd door onze Voorzitter en Dhr. Martens, lid van het bestuur VOMI Utrecht. Voorts waren diverse bestuursleden van VOMI-Nederland aanwezig bij de herdenking te Loenen, de Grebbeberg en in de J.W.F. kasernie te Assen, evenals vele bestuurders van de lidverenigingen bij de lokale herdenkingen.

Op 5 mei werd door een detachement van VOMI-Nederland, o.l.v. Dhr. M. van Aalten, deelgenomen aan het Vrijheidsdefilé te Wageningen.

Op 16 mei werd VOMI-Nederland vertegenwoordigd door de secretaris bij de jaarlijkse reünie van de Vereniging Nieuw-Guinea 1945-1962 in 't Harde.

Op 19 mei werd een voorzittersoverleg belegd in het ANT te Stroe waar van gedachten werd gewisseld o.a. over de invulling van het 25-jarig bestaan van de VOMI in 2010/2011. Wij zullen u over de eventuele plannen op de hoogte houden.

K.J. Orsel
Secretaris

Geluk kun je niet kopen.
Wat een geluk!

Phil Bosmans

Bereikbaarheid

Wegens het tijdelijke verblijf op een camping van Sief Franken, toko beheerder, P.R.- en voorlichtingpersoon, wordt u vriendelijk verzocht, indien u hem wilt spreken of iets moet opgeven, dit alleen te gaan doen via zijn mobiel telefoonnummer 06-51580957.

MOBILISATIE 1914-1918

De mobilisatie die vier jaren zou duren

De moord op de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Frans Ferdinand op 28 juni 1914 in Serajewo (hoofdstad van Bosnië) door een Servische nationalist was de vonk in het kruitvat. Oostenrijk legde als reactie hierop op 23 juli 1914 een onuitvoerbaar ultimatum voor aan Servië. Als tegenreactie mobiliseerde Servië op 25 juli haar strijdkrachten. De teerling was geworpen.

Op diezelfde 25 juli kondigde Oostenrijk een gedeeltelijke mobilisatie af, gevolgd door een algemene mobilisatie op de dag er na. Twee dagen later volgde de oorlogsverklaring aan Servië en een dag later vielen de granaten in Belgrado. Rusland steunde Servië en meende niet werkloos te mogen toezien en startte de mobilisatie op 30 juli. Op 31 juli oordeelde de Nederlandse regering dat een oorlog tussen Duitsland en Rusland spoedig zou uitbreken en besloot om 12.10 uur tot de mobilisatie. Duitsland had een verdrag met Oostenrijk en kon de Russische mobilisatie niet negeren. Op 1 augustus verklaarde Duitsland de oorlog aan Rusland en diezelfde nacht vielen Duitse troepen Luxemburg binnen om de spoorlijnen te bezetten die nodig waren voor troepentransporten en bevoorrading in het westen. Frankrijk was middels een verdrag verbonden met Rusland. Frankrijk reageerde op de Duitse mobilisatie met de mobilisatie van haar strijdkrachten. Duitsland verklaarde op 3 augustus de oorlog aan Frankrijk en deelde in de ochtend van 4 augustus, na een voorafgaand ultimatum, België mee dat Duitse troepen uit "veiligheidsoverwegingen" het kleine land zouden binnentrekken. Hierop werd de mobilisatie in Engeland afgekondigd. Op 23 augustus verklaarde Japan de oorlog aan Duitsland. Engeland, Frankrijk en Rusland (Entente) verklaarden de oorlog aan Turkije.



De staf van de Generale staf.

Op 24 mei 1915 verklaarde Italië de oorlog aan Oostenrijk en kort daarna op 10 augustus de oorlog aan Turkije. Op 16 oktober 1915 verklaarden de geallieerden de oorlog aan Bulgarije. Ook Portugal ontkomt niet aan de oorlog. Duitsland verklaarde deze op 9 maart 1916. Roemenië betreedt op 30 augustus 1916 het oorlogstoneel en verklaarde zich in oorlog met Duitsland. De VS verklaarden op 6 april 1917 in oorlog te zijn met Duitsland.

De oproep tot mobilisatie van de Nederlandse grens- en kustbewaking ging op 31 juli 1914 om 14.00 uur de deur uit. De volgende dag was de mobilisatie van de grens- en kustbewaking voltooid en een groot succes gebleken. 's Avonds waren 44 van de 105 detachementen op post. Om 15.00 uur werden de mobilisatieoproepen voor de Landweer, Militie en de Zeemacht op de gemeentehuizen opgeplakt en onder het luiden van de kerkklokken onder de aandacht van de bevolking gebracht. Totaal werden 15 lichten opgeroepen. Het beheer van de spoorwegen kwam bij de staf van de Generale Staf te liggen om de mobilisatie soepel en snel te laten verlopen. Beroering was er in het socialistische kamp, er volgden demonstraties tegen de oorlog. Nederland bereidde zich voor op een verdedigingsoorlog, op de bescherming van haven en goed én de handhaving van de neutraliteit. Op 3 augustus maakten de kranten bekend dat burgers voor de duur van de mobilisatie als vrijwilligers onder de wapenen konden komen voor een vergoeding van fl 80,00. Men ging er van uit dat de oorlog met de Kerstdagen toch wel voorbij zou zijn. Overigens verliep de mobilisatie goed en zonder incidenten.

De aanschaf van het wagenpark en paarden werd verwezenlijkt door de burgers te contracteren om hun voertuig of paard voor de tijd van de mobilisatie tegen een vergoeding af te staan. Daar vonden natuurlijk de nodige misstanden plaats. De kledingvoorziening was ook niet al te best geregeld. Men liep in verschillende uniformen, oudere lichten droegen nog het donkerblauwe, de nieuwe in het in 1913 ingevoerde veldgrijze uniform.

Na de mobilisatie volgde de concentratie, d.w.z. het in positie manoeuvreren van de troepen. Deze concen-



Monument te Scheveningen.

tratie was door generaal C.J. Snijders (opperbevelhebber van de gehele Land- en Zeemacht) uitgewerkt. De 1e Divisie verdedigde de Noordzeekust tegen een aanval vanuit zee, de 2e Divisie lag achter de IJssel en de 3e Divisie werd gelegerd in Noord-Brabant. De 4e Divisie was als reserve opgesteld achter de andere divisies. Dit alles in stellingen die defensief ingericht waren. Snijders voornaamste opdracht was de neutraliteit van Nederland te waarborgen. Op 3 augustus had het veldleger haar posities ingenomen en na de Duitse inval in België besloot Snijders de 4e Divisie naar Brabant te verplaatsen. In Zeeland, Brabant, Limburg en een deel van Gelderland werd de staat van oorlog afgekondigd. Kanonnen van 8 staal - we komen ze nog tegen in de Tweede Wereldoorlog - werden per schip naar de forten van de Hollandse Waterlinie gebracht.

Toen de strijdende partijen in november 1914 vastliepen in wat een afschuwelijke loopgravenoorlog zou gaan worden, zou het Nederlandse leger vier jaar paraat blijven. Voor de soldaten betekende dit hoofdzakelijk vier jaar verveling en ergernis. De legerleiding had zich niet gerealiseerd dat in een mobilisatietijd de mannen tevreden en het moreel hoog moest worden gehouden. Al spoedig verscheen de "soldatenkrant", werden leeszaal ingericht en werden cursussen georganiseerd. Ook de geoefendheid liet te wensen over. Vandaar dat de warme augustusmaanden werden gevuld met dagmarsen van 40 km. Verder werd er

vervolg op pagina 10

VELDPOST (5) (de boottocht met de "BOISSEVAIN")

22/09/46 zondag

Ik keer na afloop van het inscheppingsverlof in de Kromhoutkazerne terug. Als sergeant van de week heb ik veel te doen. In de kazerne hangt de sfeer van het aanstaande vertrek.

24/09/46 dinsdag

Om 13.00 uur reizen we via Hilversum naar Amsterdam. De inschepping verloopt vlot, al om 17.00 uur zijn de 2500 militairen (van verschillende onderdelen) aan boord. Het schip meet 14.000 ton en het vervoerde eens 5000 militairen van Amerika naar Engeland. De belangstelling op de Javakade is enorm. Ook op de sluis van IJmuiden is veel publiek hoewel het al donker is. Om 21.00 uur laten we Nederland achter ons. De stemming aan boord is goed, zo lijkt me. De boot vaart pal westelijk tot voor Harwich, vandaar gaat het zuidwaarts en bij zonsopgang zijn we reeds door het Nauw van Calais. Die nacht heb ik tussen deks gebivakkeerd. Het slaap best en het was een apart gezicht al die hangmatten onafzienbaar ver. Het is intussen anders geregeld en vanavond slaap ik samen met 5 andere sergeanten in een hut. Overdag kijken we naar het steeds wisselende panorama van water en lucht met zo nu en dan land aan den einder. We zien de Witte Klippen van Dover en de kusten van Bretagne met het eiland Quessant. Er wacht mogelijk een moeilijke tijd in Indië maar nu is het voor mij een vakantiereis. De zon schijnt over de wijde zee en overal aan dek liggen manschappen te zonnen. We varen in de Golf van Biskaje en elk uur wordt er 35 km afgelegd. Een telegram wordt verzonden: "26/09 Biskaje, mooi weer, alles in orde, niet zeeziek, brieven vanuit Port Said, hartelijke groeten allemaal, Peter" met daarbij de hoopvolle gedachte: "wanneer jullie m'n brieven bewaren, heb ik later een dagboek". Het weer is reusachtig.



Vertrek van de "Boissevain" uit Amsterdam op 24 september 1946.



De sloepenrol in de Golf van Biskaje.

26/09/46 donderdag

We kijken naar metershoge golven, de wind loeit, een groep dolfinen passeert. Er doen zich gevallen van zeeziekte voor. Dat is vooral vervelend voor de manschappen in het ruim. Intussen verdeelt de RAO dammen schaakspelen en morgen gaat de bibliotheek open. We naderen Kaap Finisterre op de Spaanse noord-west kust. Officieren en onderofficieren eten in de luxe eetzaal terwijl korporaals en manschappen zich behelpen in de ruimen. Salons en promenadedekken zijn voor hen verboden terrein en de MP ziet scherp toe op de naleving van het verbod. M'n vriend Jan van Hekken verblijft eveneens in de ruimen, heel vervelend. Het is evenmin toegestaan iemand in de salons uit te nodigen. Ik kom daarom vaak in het ruim.



Tocht van de "Boissevain" 24/09 tot 19/10/46.

28/09/46 zaterdag

We varen door de zeestraat die de Atlantische Oceaan met de Middellandse Zee verbindt. Ten noorden zien we de omtrekken van de Rots van Gibraltar en ten zuiden het Hoogland van Tanger. Vandaar gaat het over "De Oude Wereldzee" pal naar het oosten. Tijdens "sloepenrol" moeten allen met zwemvesten om aantreden. We varen nu voor de kust van Noord-Afrika. Af en toe holt men naar stuur- of bakboordzijde om naar een school bruinvissen te kijken. Ook komen er dolfinen voorbij. Binnen 2 dagen passeren we Kaap Bon en het eiland Pantellaria.



De rots van Gibraltar.



Het eiland Pantellaria.

Twee mannen lijden aan een vorm van heimwee, ze zullen per vliegtuig vanaf Port Said teruggaan. Na een week wordt het warmer en steeds meer manschappen zoeken een plaats op de dekken. In onze hut worden de tropenpakken gepast. Vanmorgen een brief verstuurd aan Jan Schouten (van de A.R.) en aangedrongen op goedkope verspreiding van "Trouw". Ik zie met smart uit naar de kranten die volgens afspraak te Port Said op me wachten. Van de zeelui hoor ik aangrijpende verhalen uit Wereldoorlog II zoals torpederingen in volle zee.

02/10/46

Ik wens m'n vader beterschap. Hij is ernstig ziek.

03/10/46

In de haven van Port Said. Echt verrassend is het uitzicht niet. Een artikel gaat naar de krant in de Alblasserwaard maar ik heb m'n twijfels of het opgenomen wordt. De stad is als een verzameling hel-witte blokken. Er volgt enig gemarchandeer met de kooplui in de bootjes. De goochelaar is indrukwekkend, in een mengelmoes van talen vertelt hij wat we moeten zien. Maar nog geen post uit Holland en evenmin kranten.



Port Said met de kooptui.



De Schelfzee, deel Suezkanaal.

We vervolgen onze weg door het Suezkanaal en ontmoeten oorlogsbodems waaronder een vliegdekschip: de "FORMIDABLE" met namen op de commandotoren: TIRPITZ 1944, Kaap MATAPAN en TOKIO 1945, plaatsen waar het schip in actie is geweest. Het dek staat vol met wulvende Tommies met hun duim naar het noorden. Maar wij varen de andere kant op! Het kanaal biedt uitzicht op een woestijn met hier en daar een palmboom. Elders volgt het schip een vaargeul door meren. Zo passeren we in de nacht het BITTERMEER, een glimmende spiegel met daarboven de maan in het eerste kwartier. Via de scheepsradio wordt de plaats aangegeven waar de Joden tijdens de vlucht uit Egypte door de Schelfzee trokken. Daar is de (schelf-)riet zee 20 km breed. Details uit het Bijbelverhaal worden daardoor aannemelijk. Verderop wordt de berg Sinai aangewezen. De zonsondergang met schitterende kleuren is als een plaatje uit 1001 Nacht.

05/10/46 zaterdag

In de Rode Zee, het is zinderend heet. Voor de brug van het schip heb ik een wereldkaart opgehangen bestemd voor de militairen die niet in de salons mogen komen. De positie van het schip wordt daarop dag voor dag aangegeven. Van het eten in die salons hoor ik zeggen: "wat het aan luxe wint, boet het aan hoeveelheid in".

06/10/46 zondag

De dominee preekt voor een groot gehoor. Het schip vaart door de Straat Bab el Mandeb en rond Kaap Guardafule, we gaan de Indische Oceaan op. Later passeren we Ceylon. Op een avond dringt het gedruis van het variété-cabaret tot me door. Het lied "Beste, beste Bolsevain, ..." wordt fors meegezongen. Dit geïmproviseerde ensemble is prima en verbeterd de sfeer aan boord. Het is nog mooi weer. De nachthemel is sterk veranderd, in het zuiden zie ik nieuwe sterrenbeelden. Scholen vliegende vissen brengen afwisseling. Het varen wordt echter eenzaam. M'n speurtocht naar de GROENE STRAAL is vergeefs. Volgens Jules Verne kan men die onder gunstige omstandigheden heel even zien wanneer de zon onder de horizon duikt.

15/10/46 op SABANG

Het is goed vaste grond onder de voeten te hebben al is het maar voor kort. Van het eiland heb ik vrij veel gezien. Vanaf de bergtop "Poeloe Weh" is de "Bolsevain" een speelgoedje. De bevolking wuift uit alle macht. Vier man geven met hun gitaren een avond-concert. Er zijn weer vredesgeruchten. Er zou op 16/10 een wapenstilstand gesloten zijn. Ik hou m'n hart vast.



Samen met Martin Brinkers (die van Zoetermeer) in de Indische Oceaan.

16/10/46

Sabang ligt achter ons en we volgen Sumatra's westkust. De zeewind brengt verkoeling. Ik ben weer sergeant van de week, dus veel bezigheden. Eenmaal op Java hoop ik snel aan de radloverblindingsdienst te beginnen. De lijst met de 28 regimentsseiners ligt klaar. Samen met Jan van Hekken kan ik dan goed werk doen. Van een herhalingscursus tijdens de vaart is echter niets gekomen.

17/10/46

Vanmorgen zijn we de evenaar gepasseerd. Het gaat zonder ceremonieel. Alles aan boord bereidt zich voor op de aanstaande ontschepping. De "Scheepsroeper" bericht nu over de wapenstilstand, gesloten tussen een Commissie en Sockarno. Schermerhorn heeft zijn zin gekregen. Het lijkt me een man wiens ideologie strijdt met z'n praktische zin. De TNI wordt nu erkend. Dit lijkt me verkeerd. Van zogenaamde "hoge politiek" kan ik deze regering niet verdenken. We hadden gehoopt dat Van Mook de zaken zou rekken.

Waarschijnlijk zal ons verblijf hierdoor langer duren. Generaal Spoor beschuldigt Engeland van woordbreuk. Uit gesprekken aan boord komt naar voren dat de extremisten worden gevreesd en de Engelsen gewantwoord. Was het maar zo dat we de eigen regering konden vertrouwen. Na de vrede in Europa vrij gemakkelijk aan de macht gekomen, staat die nu voor het echte werk: het voeren naar zelfstandigheid van een verleidelijk eilandrijk en dat met veel kapers op de kust. Bovendien met de gedachte aan de uitspraak van Koningin Wilhelmina van 7 december 1942: "Herstel van recht en veiligheid en vernieuwing in vrij overleg".



De "Bolsevain".



18/10/46

Morgen komen we te Priok aan. We varen nu in een zone die gevaarlijk geacht wordt. Steeds moeten we zwervestten dragen. We passeren Straat Soenda met de Krakatau. Aan de veldprediker aan boord wordt een oorkonde uitgereikt.

19/10/46

De generaals Spoor en Durst Britt komen aan boord. Daarna volgt de ontschepping.

20/10/46 zondag

Vanuit m'n kamer uitzicht op het binnenplein van een kasernie te Meester Cornelis. Twee waringins en verder kokospalmen, zeer fraai om te zien. Het is warm en het eten is vreemd maar dat went wel. Vanmorgen met Jan van Hekken naar de kerk geweest. Batavia doet wat dit betreft Hollands aan.

Haarlem, Peter van Toor

Aflossing van de wacht (deel 1)



Ter introductie:

Als relatieve buitenstaander breng ik, Broer Bax, het volgende onder uw aandacht.

Enige tijd geleden legde ik de laatste hand aan het manuscript over mijn familie. Het boek met de titel "Kroniek van de familie" is inmiddels in eigen beheer gedrukt. Een niet onbelangrijk deel van het boek gaat over Wim Timmermans als oud-dienstplichtig militair bij de "7 December" Divisie, dienstdoende van 1946 tot en met 1949 op West Java. Na het lezen van het boek vertelde zoon Hans Timmermans mij dat hij al jaren de grote wens had om de plaatsen op Java waar zijn vader had dienstgedaan en waarnaar deze in 1977 in gezelschap van zijn oud-strijdmakkers terugkeerde, te bezoeken. Hij nodigde mij mede namens de gehele familie uit om hem bij die reis te vergezellen. Ik nam de uitnodiging aan onder de voorwaarden dat het voor mij geen vrijblijvende reis mocht worden. Bij mij was het plan gerezen om over het leven van soldaat Wim Timmermans een eenvoudig drieluik te schrijven. Dit boekwerkje zou moeten bestaan uit drie ter zake dienende onderwerpen. Te weten:

- 1e Het soldatenleven van Wim Timmermans en zijn directe kameraden over de periode van 1946 - 1949.
- 2e De reis die Wim samen met zijn strijdmakkers naar Indonesië in 1977 maakte.
- 3e De reis die zijn zoon Hans in 2008 naar Indonesië ging maken en waarbij hij zou pogen in de voetsporen van zijn vader Wim te treden.

Ik kan mij voorstellen dat u onmiddellijk de vraag stelt of de reis van Hans Timmermans voor "Sobat" wel interessant is. Naar mijn mening zeker en wel om de volgende reden. Daar spijtig genoeg het legioen van oud-strijders uit de periode 1945 - 1950 jaarlijks door overlijden op hoge leeftijd steeds kleiner wordt en daardoor de geschiedenis van de vergeten oorlog naar de achtergrond zou kunnen geraken, is het goed en noodzakelijk dat de volgende generatie het vaandel van eerbetoon overneemt. Zij hebben de morele verplichting de herinnering levend te houden en het op hun beurt weer aan hen die na hen komen, door te geven. Aan mijn gestelde voorwaarden zou worden voldaan en op 8 januari 2008

reisden wij naar Indonesië. Met summere informatie begonnen wij onze onderzoekingen.

Aan de hand van een kleine reisbeschrijving geïllustreerd met foto's zal ik proberen een beeld te scheppen van de reis van Hans Timmermans.

Op 9 januari 2008 nam ik, Hans Timmermans, mijn intrek in het Park Lane hotel in Jakarta. Ik was zeer verrast toen ik uit het raam van mijn hotelkamer keek. Onder mij lag een begraafplaats met bijna onafzienbare rijen witte kruizen. De aanblik van de begraafplaats wekte mijn nieuwsgierigheid en ik ging kort daarna op onderzoek uit. Na enige omzwervingen kwam ik uiteindelijk bij de ingang van de begraafplaats. Tot mijn grote verbazing stond ik voor de ingang van de Ere-begraafplaats Menteng Pulo die wij beslist wilden bezoeken.



Toen ik het ereveld betrad, werd ik getroffen door de indrukwekkende staat van onderhoud waarin de begraafplaats zich bevond. Met hulp van een werker op het veld werd ik gebracht naar het monument van de "7 December" Divisie.



Daar staande realiseerde ik mij, dat ik me bevond op de plaats waar mijn vader Wim samen met zijn kameraden in 1977 een eresaluut brachten aan hun gesneuvelde kameraden. Ik kwam diep onder de indruk.



Vervolgens bracht ik een bezoek aan het graf van Jan Spaan, een gevallen kameraad van vader. De geschiedenis van het sneuvelen van Jan kende ik. Het zou te ver voeren om deze geschiedenis geheel hier te beschrijven, maar ik kan de lezer zeggen dat Jan, ondanks zijn pogingen daartoe, zijn noodlot niet heeft kunnen voorkomen. Een treurige gebeurtenis die mijn vader zijn hele leven is bijgebleven. Vader bracht Jan in Tasikmalaya naar zijn rustplaats. Ik stond daar bij zijn graf, omringd door vele gevallen kameraden, die ook allemaal hun geschiedenis hadden maar die ik niet kende. Ik was diep bewogen.



Vervolgens werd ik gebracht naar de laatste rustplaats van Generaal Spoor. Geen kapitaal monument maar een zelfde eenvoudig wit kruis zoals zijn gevallen manschapen rondom hem.

Hij was hun legercommandant die boven hen was gesteld, maar hij was meer nog een strijdmakker die als soldaat naast hen stond.

Het eenvoudige kruis op het graf van de generaal groeide toen ik daar stond uit tot een monument dat voor mij, zonder hen daarbij te kort te doen, ver uitgroeide boven de indrukwekkende monumenten van andere legercommandanten uit het verleden.



Vervolgens bracht ik een bezoek aan de graven waarop alleen het opschrift "ONBEKEND" stond. Ik werd, toen ik daar stond, diep getroffen omdat

ik mij realiseerde dat zij evenals al hun andere kameraden zijn gesneuveld, maar dat hen daarbij zelfs geen laatste rustplaats met hun naam was gegund. Ik voelde daar tussen deze graven het verdriet van de families van deze jongens die nooit het bekende graf van hun zonen, broers of vrienden hebben kunnen bezoeken. Toen ik daar op Menteng Pulo liep kwam plots de gedachte in mij op dat hier jongens lagen begraven die dezelfde leeftijd hadden als mijn jongens thuis. Ik raakte als vader bij die gedachte zeer gëemotioneerd.



Wij hadden het plan om een poging te doen om de plek in de haven van Tandjong Priok te bezoeken waar vader met vele kameraden in 1946 was aangekomen en vanwaar hij in 1949 weer naar Nederland vertrok. Het probleem was dat ik alleen maar een oud fotootje van de haven had. Dankzij de geweldige hulp van een taxichauffeur, die een beetje Engels sprak, gelukte het mij het havenhoofd terug te vinden.

Dat was buitengewoon moeilijk omdat de veiligheidsmaatregelen in de haven zeer streng waren. Door de commandant van de havenbeveiliging werd mij zelfs toegestaan om foto's te nemen. Hij vertelde ook nog dat dit deel van de haven op korte termijn zou worden vervangen door moderne

havenfaciliteiten. Wij hadden dus geluk. Het was voor mij heel bijzonder te staan op de plek waar mijn vader als jong en onervaren soldaat een voor hem onbekend land betrad en waar hij drie jaar later als volwassen en ervaren soldaat weer vertrok.



Vervolgens bracht ik een bezoek aan de militaire begraafplaats in Jakarta. Een indrukwekkend ereveld met onafzienbare rijen graven van Indonesische militairen uit verschillende oorlogen. Ik bezocht het immens grote monument waar mijn vader samen met zijn makkers in 1977 een krans hadden gelegd. Daar stond ik. De geschiedenis herhaalde zich.



Vervolgens bezochten wij de botanische tuin in Bogor (vh Buitenzorg) die mijn vader in 1949 en 1977 ook had bezocht. Ik maakte op dezelfde locatie foto's.



Van Bogor reisden wij via de beruchte Puntjac uit het verleden naar Bandoeng. De Puntjac bleek zoals wij al hadden gehoord erg toeristisch te zijn. Wij reden het traject in een paar uur en wij vroegen ons af hoe lang de soldaten er in 1947 over hadden gedaan. Zeker veel en veel langer en over slechte bergweggetjes.



Wij bezochten in Bandoeng het museum van de Siliwangi Divisie. Dit bezoek voegde, misschien door gebrek aan kennis van de taal, niet zoveel toe aan het doel van onze reis. Het enige dat wij vonden was een foto van kapitein Westerling.

*Broer Baz, Oudendijk NH.
Ingezonden door H. Timmermans,
Witboomsb: 59, 4264 RV Veen,
Noord-Brabant, Tel. 06-53164525*

Onthulling en herdenking

Op vrijdag 2 mei 2008 vond in de officierskantine in de legerplaats bij Oudebroek te 't Harde de onthulling plaats van de gedenkramen met daarop de namen van de 67 gesneuvelde (aspirant) officieren der Artillerie. De namen zijn gevoegd bij de vele tientallen namen die reeds op de andere aanwezige gedenkramen staan vermeld. De openings toespraak werd gesproken door voorzitter CGO, Brigade-generaal der Artillerie bd, Dr. B. Bouman, waarin hij een ieder van harte welkom heette.

Een dodenappel onder koraalmuziek gespeeld door het veteranenorkest der Artillerie, werd afgenomen door

Luitenant-kolonel der Artillerie bd, F.T. Dürst Britt.

Vervolgens werd de onthulling van de zes nieuwe gedenkramen gedaan door de Wapenoudste der Artillerie, Generaal-majoor A.J.C. van Loon. Deze ceremonie werd gevolgd door een stille tocht voor de herdenking bij het Artilleriemonument. Een krans werd hier gelegd door de wapenoudste der Artillerie, Generaal-majoor A.J.C. van Loon. De Korpscommandant Veldartillerie, Kolonel Pröling, heeft hem hierbij geassisteerd. De Korpscommandanten van het KRA (Luitenant-kolonel Bouwmeester) en het KLUA (Kolonel Jobse) kwamen mee opgemarcheerd.

Aansluitend werd het Wilhelmus gespeeld. Het daarop volgende defilé langs het monument werd geopend door Generaal-majoor A.J.C. van Loon, Kolonel Pröling, Luitenant-kolonel Bouwmeester en Kolonel Jobse, gevolgd door de verdere genodigden. Hierna verplaatste men zich weer naar de officierskantine waar men alsnog de gelegenheid had om de nieuwe (en de oude) gedenkramen te bezichtigen.

Ter afsluiting van het geheel was er nog een eenvoudige broodjeslunch. Dit gaf ieder de gelegenheid om nog wat bij te praten. Hierna keerde ieder weer huiswaarts.

RG

Mobilisatie 1914-1918

vaak en veel geoefend. De rest van de tijd werd gevuld met wachtlopen, poetsen en het in orde brengen van de ultrusting. Inspecties werden vaak uitgevoerd door allerlei militaire instanties en ook de Koningin liet zich daarbij niet onbetuigd.

De inkwartiering van de officieren leverde niet veel problemen op. Dat van de manschappen wel. Liever had de legerleiding dat een compagnie in een gebouw werd ondergebracht, dat was makkelijk. Veel leegstaande en soms haveloze fabriekshallen werden hiervoor gebruikt. De voorzieningen voldeden bij lange na niet aan de gestelde voorschriften. Ongedierte, ongemak en stank achtervolgden de soldaten. Voor het gebruik van zo'n fabriekshal werd betaald en er werd geld mee verdiend. Aan de grens, waar de bewoners meestal zelf een armoedig bestaan leefden, werden de soldaten ingekwartierd in grote schuren en stallen en op steenkoude zolders onder een los pannendak.

Het uniform was niet zo uniform als het woord aangeeft. Oudere lichten droegen nog het, wel of niet versleten, donkerblauwe uniform, de nieuwere het veldgrijs. Stalen helmen waren tot aan het einde van de oorlog nog steeds niet voorradig. Over



het soldij werd natuurlijk geklaagd. Soldaten kregen ongeveer 16 cent per dag terwijl een sergeant toch al gauw fl 1,35 toucheerde. Het verlof baarde hun ook zorgen. In 1914 kreeg elke soldaat één dag verlof per tien dagen. De in de forten gelegerde soldaten kregen één dag per week.

De demobilisatie in 1918 bracht, onder druk van de bezuiniging, een snelle afbraak van het leger. De mobilisatie zou 25 jaar later weer herhaald worden en het zou nagenoeg een kopie zijn van de eerste, inclusief de zo geprezen neutraliteit, de bewapening, de mentaliteit en de tegenstander. Men had er wel van geleerd, maar men had er geen geld voor over om een herhaling te voorkomen.

Bron: *Buiten Schot*

Th.R.

Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Een weduwe van een sobat heeft uit haar erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze vereniging hebben reeds een donatie gedaan. Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht. U doet toch ook mee?

Th.R.

Draaginsigne Gewonden

Op 17 april 2008 werd in de Luitenant-kolonel Tonnelkazerne te 't Harde de 24e reünie gehouden van II-6 RVA, één van de onderdelen die ingedeeld was bij de "7 December" Divisie. Tijdens deze reünie werd een bijzondere ceremonie verricht. Na zijn openingswoord vroeg de regimentsoudste, Brigade-generaal bd B Bouman (destijds luitenant) het woord voor een toenmalige collega pelotonscommandant luitenant J. A. Bloklander. Hij bracht de gedachten van de aanwezigen terug naar de situatie van het regiment in het voormalig Nederlands-Indië op 5 januari 1948 en sprak het volgende:

"Op die bewuste datum werd een alarmfase gegeven aan de post PEGADEN BAROE - gelegen aan de

spoorlijn - alwaar de C-Batterij van de 2e Afdeling was gelegerd, omdat de post TJIKADEM, een kapokonderneming, eveneens gelegen aan dezelfde spoorlijn, door Indonesische guerrilla's werd aangevallen. De toenmalige commandant, (inmiddels wijlen) kapitein De Kruijf, gaf mij de opdracht een patrouille samen te stellen om de post Tjikaoem hulp te verlenen. Daar dit in de nacht plaats vond, stelde ik een patrouille van klein formaat samen, teneinde een goed onderling contact en overzicht te hebben, geen lampen gebruiken en als richtingaanwijzer diende de spoorlijn. Het treffen met de tegenstander vond plaats om en nabij het stationnetje Tjikaoem. Het was een kort en heftig vuurgevecht. Verder oprukken was niet meer mogelijk, omdat één van onze mensen gewond was

geraakt. Bij daglicht hebben we hem via het spoor op een lortie terug gebracht naar Pegaden Baroe".

De gewonde was de heer Strik, onder sobats bekend als Piet Strik, thans wonende in Hengelo. Ik verzoek hem naar voren te komen.

"Piet, jij hebt (net als vele anderen) je leven in de waagschaal gezet om orde en rust te brengen in het voormalig Nederlands-Indië. Namens de Strijdkrachten en in het bijzonder de C-Batterij van II-6 RVA overhandig ik jou het Draaginsigne Gewonden. Ik hoop dat je het met trots zult dragen. Van harte gefeliciteerd".

*Eint der Artillerie bd
J.A. Bloklander*

Mobilisatie-Oorlogskruis

Voor de tweede keer in een kort tijdsbestek mocht de voorzitter van VOMI-Nederland, de heer L. Noordzij, postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis uitreiken.

Deze keer betrof het een postume toekenning van het Mobilisatie-Oorlogskruis aan wijlen de heer J.W. van 't Hul voor zijn diensttijd bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) van 8 december 1941 tot aan zijn overlijden op 26 juni 1944. Met behulp van het bestuur van VOMI-Nederland werd het verzoek van de zoon (de heer J.C.W. van 't Hul) van wijlen de heer J.W. van 't Hul om toekenning van het Mobilisatie-Oorlogskruis doorgeleid

naar de Sectie Onderscheidingen van het Ministerie van Defensie. Korte tijd later werd door het bestuur de onderscheiding ontvangen en konden op verzoek van de heer J.C.W. van 't Hul op zijn huisadres in Eindhoven op 25 maart 2008 het betreffende versiersel en bijbehorende certificaat aan hem worden uitgereikt door voorzitter VOMI-Nederland, de heer L. Noordzij. Bij de uitreiking waren verder aanwezig zijn echtgenote, enige bekenden van de familie en de heren K.J. Orsel en Th.H.A. Rump (beiden van het bestuur van VOMI-Nederland). De echtgenote van de heer Van 't Hul mocht bij deze bijzondere gelegenheid van het bestuur van VOMI-Nederland een bloemencheque in ontvangst nemen.

Wijlen de heer J.W. van 't Hul is geboren op 30 mei 1900 te Zutphen en komt op 10 januari 1919 met een vaste verbintenis als soldaat bij de koloniale troepen (zowel in als buiten Europa) onder de wapenen. Na 3 jaar op Curacao te hebben gediend, keert hij op 21 april 1922 terug in Nederland. Op 27 mei 1922 vertrekt hij naar Nederlands-Indië en wordt op 22 april 1938 te Soerakarta uit de militaire dienst ontslagen. Op 8 december 1941 wordt hij vervolgens bij algemene mobilisatie weer in werkelijke dienst bij het KNIL opgeroepen. Op 8 maart 1942 wordt hij als brigadier kok door de Japanners in krijgsgevangenschap weggevoerd. Tijdens een zeetransport werd het S.S. "Van Waarweyk",



waarop hij zich bevond, op 26 juni 1944 getorpedeerd in de Straat Malakka. Daarbij komt J.W. van 't Hul om het leven.

Het Mobilisatie-Oorlogskruis werd ingesteld in 1948, voor werkelijke dienst gedurende de periode 1939-1945, voor zover men reeds niet gerechtigd was tot het dragen van het Oorlogs-Herinneringskruis. Het kruis is uitgevoerd in brons. De vier armen worden gevormd door gefacetteerde zwaardpunten verbonden door korte stralenbundels. Kruiseliings tussen de armen twee Nederlandse stormdolken. In het midden een stalen helm met lauwerlak. Zowel de helm als de stormdolk waren typerend voor de Nederlandse uitrusting in 1940. Aan de keerszijde een strofe uit het eerste couplet van het Wilhelmus: DEN VADERLANT OMETROUWE. Het versiersel hangt aan een paars lint met een oranje middenbaan.

Th.R.



Speld Lid van Verdienste

Na de uitreiking in Eindhoven (zie artikel hierboven) reisde het VOMI-gezelschap door naar Deurne om daar de heer P.J.G.M. te Walvaart op zijn huisadres met een bezoek te vereren. Piet te Walvaart (voormalig penningmeester van het bestuur van VOMI-Nederland) moest, vanwege zijn benoeming tot Lid van Verdienste op 24 januari 2008 tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van VOMI-Nederland in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem, nog in het bezit gesteld worden van de mooie speld behorende bij het Lidmaatschap van Verdienste. Op 24 januari kon hij namelijk - zeer

tot zijn spijt - in persoon niet in Arnhem aanwezig zijn. Voorzitter L. Noordzij mocht hem dan op 25 maart de speld en de bijbehorende oorkonde voor zijn verdiensten, voor VOMI-Nederland in het bijzonder en de veteranen in het algemeen, in aanwezigheid van zijn echtgenote uitreiken. De echtgenote van Piet werd bij deze gelegenheid een mooi boekje bloemen aange-reikt. Verder waren deze middag bij de uitreiking aanwezig een dochter van Piet en de voorzitter van VOMI-Noord-Brabant Oost (de heer W.A.Th. van Rooij) met zijn partner.

Th.R.



SOBAT
=



Genieten is van alle tijden! Wij bieden u een gastvrij onthaal in ons hotel "De Zwaan".

Elk jaargetijde heten wij u van harte welkom.

U kunt genieten van een verblijf in ons hotel en van de prachtige omgeving die u vele mogelijkheden biedt voor een aangenaam verblijf.

Uit de hieronder vermelde periodes kunt u een keuze maken voor een vier-, vijf-, of achtdaagse vakantie.

Inbegrepen in het hiernaast vermelde arrangement zijn 's ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds een uitstekend 3-gangen menu.



Bij elk arrangement is minimaal 1 uitstapje per dag inbegrepen in de prijs.

- Bezoek brengen aan Paleis het Loo
- Toegang tot de Hoge Veluwe en Kasteel "De Cannenburgh"
- Bezoek brengen aan kaasboerderij
- Toegang tot het Oorlogsmuseum in Arnhem
- Ontspannen in het verwarmde zwembad (Malkander) of de hotel sauna
- Toegang tot Papiermolen "De Middelste Molen"
- Toegang tot "Auto Gallery" (Klassieke auto's en sportwagens) (In hetzelfde gebouw ook speelgoedmuseum).

U ziet vele mogelijkheden om uw verblijf in ons hotel tot een feest te maken

Voor dit alles inclusief arrangement gelden geen aankomstdata

	Aanbieding	normaal
4 dagen (3 overnachtingen)	€ 135,00 p.p.	(€ 145,-)
5 dagen (4 overnachtingen)	€ 167,50 p.p.	(€ 180,-)
8 dagen (7 overnachtingen)	€ 280,00 p.p.	(€ 295,-)

Voor kamers op de begane grond wordt een toeslag berekend van € 2,- p.p.p.d.*
Verblijfsbelasting: € 1,50 p.p.p.d.

* Comfortkamers parterre € 4,50 p.p.p.d.

Aankomstdag elke dag van de week.

Hotel-Café-Restaurant De Zwaan*** Beekbergen

Arnhemseweg 520 - 524
7361 CN Beekbergen
e-mail: hoteldezwaan@woridonline.nl
website: hoteldezwaan.net
tel. 055-5061393 / fax 055-5062636

Opening Inloophuis Eindhoven

Op 24 april is onder grote belangstelling het Inloophuis voor veteranen "De Treffer" aan de Smitsstraat 17 geopend.

Op deze zonnige namiddag werden de gasten verwelkomd met de vrolijke klanken van een militaire band uit het Belgische Mons. Leerlingen van de horeca-opleiding waren druk in de weer met het verzorgen van een hapje en een drankje voor de gasten in de partytent, die op het achterterrein was opgesteld.

Staatssecretaris van Defensie Jack de Vries, burgemeester van Eindhoven Rob van Gijssel, voorzitter van de Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost Roy Meelhuysen, alsmede aalmoezenier M. van Rooij, hielden een toespraak.

Onder de aanwezigen was ook oud-burgemeester Sakkers, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit inloophuis, mede gezien zijn ervaring bij het identieke Inloophuis het "Elders Hoes" in Heerlen.

Er waren meerdere burgemeesters uit de regio Eindhoven aanwezig en ook de commandanten van de Legerplaats Oirschot en de Vliegbasis Eindhoven toonden hun belangstelling en gaven blijk van waardering voor dit soort initiatieven.

Ook de voorzitter van VOMI-NL, de heer L. Noordzij, was aanwezig bij deze opening. Na de toespraken begaf iedereen zich naar de voorzijde van het gebouw voor de inzegening door de aalmoezenier, waarna de bezichtiging van het gebouw een aanvang kon nemen.

Bedoeld pand dateert van ruim vóór de oorlog en heeft diverse bestem-



Wim van Rooij, voorz. VOMI N. Br. Oost, biedt Roy Meelhuysen, voorz. van de Stichting, het VOMI-cadeau aan, in aanwezigheid van de Staatssecretaris en de burgemeester van Eindhoven.

mingen gehad. Het is in een tijd van enkele weken door militairen uit de Legerplaats Oirschot, zowel aan de buitenkant- als aan de binnenkant, opgeknapt. Het gemeentebestuur van Eindhoven neemt voor de periode van twee jaar de exploitatiekosten van het gebouw voor haar rekening. In het gebouw zijn diverse ruimtes beschikbaar, zoals een huiskamer, een vergader- en activiteitenruimte, een televisiekamer, expositiekamer, spreekkamer enz. Het is beslist géén Veteranencafé.

Alle veteranen uit de regio Brabant Zuid-Oost zijn er van harte welkom en ook degenen, die van verder komen zullen er een open deur vinden.

VOMI Noord-Brabant Oost schonk bij deze gelegenheid een VOMI-vlag, een VOMI-schildje en een bedrag voor de verdere inrichting van het inloophuis. De voorzitter van de



Het inloophuis vóór de opening.

Stichting nam deze geschenken geëmotioneerd in ontvangst, omdat hij door dit gebaar van Oud-Indië militairen werd herinnerd aan zijn vader, die destijds bij het KNIL had gediend.

Wij van VOMI Noord-Brabant Oost spreken de hoop uit, dat ook de oudere categorie veteranen nog enige jaren gebruik zal kunnen maken van deze nieuwe accommodatie en dat deze van tijd tot tijd een afspraak zullen maken om elkaar in de Smitsstraat te ontmoeten. Let op: in de buurt "De Bergen" is een parkeervergunning voor belanghebbenden van kracht, zodat u uw auto niet overal kunt parkeren. Busverbindingen zijn: Lijn 3 naar Willemstraat en de lijnen 14, 15 en 150 naar Grote Berg (heel dichtbij). Voorlopig zijn de openingstijden op donderdag en zaterdag. Na een aanloopperiode wordt dit uitgebreid en aangepast aan de wensen van de bezoekers. Men zoekt nog naar vrijwilligers voor assistentie. Kijk eens op: www.stichtingveteranenbrabant-zuidoost.nl als u meer wilt weten.



Het is zover: de deur gaat bijna open.

Vakantie!...

Zo om je heen hoor je regelmatig "we gaan naar Indonesië en Nieuw Guinea". Wij, Ad en Nel Bouterse en Henk en Geesje Michels, waren er in oktober 2007. Eerst Nieuw-Guinea, Biak. In samenwerking met de stichting V.I.S. (Verenigd Internationaal Samenwerking) lopen daar een paar projecten, o.a. een school in Samber en één op Wundi. Gebouwen en inboedel zijn goed op orde, lesmateriaal is altijd welkom. Oraag willen ze elektriciteit hebben dan kunnen er 's avonds activiteiten ontplooid worden. Dit is nog een punt van bespreking.



De school in Siabes.

De school in Siabes was er erg beroerd aan toe, in enkele lokalen zaten er gaten in het dak, dus bij regen?.....De toiletten zijn niet te gebruiken. Hier moet nodig wat aan gedaan worden. Dit is aan de projecten toegevoegd.

Lambert Kalfar, de broer van Ben, woont in Biak en is namens de stichting V.I.S. direct betrokken bij de projecten. Lambert had samen met een vroedvrouw een lijst gemaakt van benodigdheden die zij nodig heeft wanneer zij bij Papoea vrouwen gaat helpen bij de bevalling en daar 10 dagen blijft. Met het geld dat we van vrienden en kennissen hadden meegekregen, en ook van ons, is heel wat gekocht. Een dokter uit Nederland gaf een stethoscoop mee. Wij en onze vrienden hadden een koffer babykleertjes en babyspullen mee. Heel gelukkig en dankbaar was ze met zoveel materiaal.



Hier wordt overleg gepleegd.

Bij Thuis van Vliet in Biak op de koffie, zij is erg begaan met de Papoea's. Ze geeft verschillende cursussen,

meest aan vrouwen. We waren zes dagen in Biak, veel gezien en veel gedaan. Chris Padwa, die elke dag met ons meeging, heeft ons naar het vliegveld gebracht, vanwaar we vertrokken richting Kaimana, een plaats waar niet zo veel te doen is maar waar je heerlijk kunt ontspannen. Meest gaan daar veteranen heen die daar gelegerd geweest zijn. Gelijk met ons waren er nog zes Nederlanders. Heel apart is dat. Wij logeerden met z'n vieren bij een Papoeagezin, heerlijk tussen de bevolking.

We hebben een paar kampongs bezocht, met name Tangaromi en Sissir. Er leven nog mensen die je kunnen vertellen dat kap. Van Driel en Van der Steur er met hun manschappen aanwezig waren. Prachtig hé.

De fam. Ohee is ons logeer adres. Naast hun huis wordt nieuw gebouwd waar wij en meerdere sobats gedeel-lijk aan bijdragen. Het wordt een prachtig huis. Na zes dagen Kaimana en een tussenstop in Pak-Pak, Ambon en Makassar, steken we over naar Java alwaar we in Soerabaja aankomen. Daar wachten Anton en Maria ons op. Zij hebben twee kamers voor familie of sobats. Hun adres is; Anton Ibrahim van Apeldoorn, Jin Pagerwojo, Desa Gelam rt 4- Rw 1, Sidoarjo Jawa-timbur Indonesia, tel 0031 80 60 841. email: aapeldoo@hotmail.com of



Hier wordt gesproken over de kapiteins Van Driel en Van der Steur.

gasthuis-maria@operamail.com. Het is echt aan te raden. Mooi, de oude suikerfabriek waar zoveel Nederlanders gewerkt hebben. In twee dagen veel gezien, zo onder andere ook de Erebegraafplaats, iets wat heel indrukwekkend was. Dan reizen we per trein naar Joljakarta, een ware belevenis. Onderweg zie je veel moois, doch ook veel armoe. Bezienswaardigheden in Jokja zijn o.a. de Borobodur en een Sultanaat. Het is een roerige stad waar twee jaar geleden een aardbeving was die aan de kuststrook z'n sporen heeft nagelaten. Vijf dagen later met de trein naar Bandung, daar bezoeken we de Erebegraafplaats Pandu. Er ligt een neef van Ad begraven. In Jakarta naar Menteng Pulo, waar familie van Henk ligt begraven. In Jakarta blijven we nog zes dagen. Hier gaan we een bezoek brengen aan het oude Batavia en de haven Sunda Kalapa. Daar worden vele schepen nog met het handje geladen. En dan.....na een maand zijn we weer terug op Schiphol. We kunnen terugzien op een mooie reis.

Nel Bouterse en medereizigers

Zojuist verschenen :

Sterren stralen overal.
Zoektochten naar vroeger Nederland
- Indonesië - Nieuw Zeeland.
Door Hans Gerritsen.

In Sterren stralen overal weerspiegelt zich een meeslepend leven, dat van kust naar kust trekt en achter de nieuwe horizon op zoek gaat naar die behouden plek waar toekomst en avontuur elkaar de hand reiken.

Die nieuwe wereld lag verscholen in het verre Indië en Nieuw Zeeland, waar ongerepte kusten en eindeloze wouden de ingrediënten vormden voor een interessant document dat zich tegelijkertijd laat lezen als een reisverhaal en een tijdsdocument. Een afscheid van Nederland, een omzien met een traan, een vooruitblik vol ver-

wachting en een levensavond achter de Hollandse duinen.

Het boek is voorzien van foto's en belevissen die vooral de Indië-veteraan zullen aanspreken.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel;
ISBN 978-90-5911-587-3
NUR 400
Formaat 15,5 x 23,5 cm
388 pagina's
Paperback
€ 27,95



Samen de boot in

Op 3e Pinksterdag scheepten zich zo'n 260 Sobats van VOMI Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid zich in op de splinternieuwe partyboot "Marlina". Vooraf werden 51 deelnemers die met het Openbaar Vervoer kwamen met busjes van het Metrostation Spijkenisse naar de steiger gebracht. Op de steiger werden allen verwelkomd door de voorzitter van VOMI Zuid-Holland Zuid, Henk Mergler, die voor deze gelegenheid zijn marinemuts van vroeger droeg.

Natuurlijk moest de bemanningslijst nauwkeurig worden ingevuld zodat we exact wisten wie er aan boord waren en uiteraard voor de verstrekking van de consumptie bonnen. Er waren, zoals dat bij de Marine heet, 4 achterzeilers (een term die aangeeft dat mensen bij het vertrek van het schip niet aanwezig zijn). Onder werkelijk schitterende weersomstandigheden gingen om 12.35 uur de trossen los en kon onze tocht beginnen. Door de scheepsomroep meldde de kapitein dat vanuit Spijkenisse via de Oude Maas naar Dordrecht zou worden gevaren en vervolgens over de Noord langs Alblasterdam en Kinderdijk en bakboord uit de Nieuwe Maas op om het Rotterdamse te gaan bezien. Via de van Brienoordbrug en Willemsbrug, Hotel New York, waar in de haven gekeerd zal worden om de terugreis naar Spijkenisse te beginnen. Hij zou regelmatig via de scheepsomroep de passagiers op de hoogte houden van de route en bezienswaardigheden. Hierna nam Henk Mergler het woord en heette een ieder van harte welkom op de "Marlina". Een drietal personen kreeg bijzondere aandacht t.w. Leen Noordzij, voorzitter van VOMI-NL, die we als gast konden begroeten. Ook een bijzondere gast was de oprichter van het 1e veteranencafé in Nederland, Ger van Wageningen die recentelijk wegens zijn vele werk voor de veteranen een



Koninklijke Onderscheiding kreeg. De derde was ons lid Potappel die, volgens onze inlichtingen, deze dag 80 jaar was geworden.

Een luid applaus was hun deel. Na verdere huishoudelijke mededelingen en wat de pot zou schaffen (daar werd iedereen stil van), meldde Henk Mergler nog dat aan het einde van de vaartocht Leen Noordzij een dagsluiting zou houden en Wim Topée, voorzitter van VOMI Zuid-Holland Noord, ook een afsluitend woord zou spreken. Aan boord waren 2 EHBO-mensen gestationeerd om bij calamiteiten handelend te kunnen optreden. Gelukkig is hun hulp niet nodig geweest.

De muziek aan boord werd verzorgd door het duo Jan & Ron, muzikanten uit het veteranencafé in Delft, die veel oude melodieën voor ons speelden. Als zij moesten rusten werd er via de scheepsomroep heerlijke krontjongmuziek gedraaid die velen verleidden om mee te zingen of te neurien.

Jef Franken had een minitoko gevestigd aan een tafel voor verkoop t.b.v. het Fonds Sociale Zorg en dat was succesvol.

Zoals eerder gezegd was het een prachtig nieuw schip, ook rolstoel-vriendelijk en met allerlei voorzieningen, waaronder een zonnedeck van voor naar achter waarvan velen gebruik maakten om het kleurenschema bij te werken.

Toen het sein "aan je bakker" werd gegeven, werd eerst de soep uitgeserveerd en daarna kwamen 2 buffetten vanuit het dek omhoog met de heerlijke ingrediënten van de brunch.

De zeer hongerige vaargasten moesten wachten totdat een ieder was geweest, waarna toch een aanzienlijk aantal zich wederom naar de buffetten spoedde.

Na de brunch gingen velen weer naar het zonnedeck om te praten en te kijken wat er aan de wal te zien was. Ondertussen was er volop gelegenheid om consumpties aan te schaffen, het was trouwens een echte bierdag.

Bij de nadering van Spijkenisse nodigde Henk Mergler de voorzitter VOMI-NL, Leen Noordzij, uit om de dagsluiting te doen. Hij prees het bestuur voor de organisatie van deze dag en had als Limburger, samen met zijn vrouw, echt van deze dag genoten.

Ook Wim Topée werd het woord gegeven maar die vond dat de voorzitter van VOMI-NL al het nodige gras voor zijn voeten had weggemaaid, maar benadrukte wat samenwerking tussen 2 verenigingen vermag en dat we dit in de toekomst meer moeten doen.

Hierna begon Henk Mergler met de afsluiting en bedankte een ieder voor zijn inzet in het bijzonder de bestuursleden van Algemene Zaken, Rob Degener en Theo van der Vlag, die het geheel voortreffelijk hadden georganiseerd.

Hij wenste iedereen wel thuis en toen er afgemeerd was nam de voorzitter aan de valreep afscheid van de gasten van deze dag die allen, zonder uitzondering, zeiden van deze dag te hebben genoten.

H.H.M. Mergler



SOBAT

URUZGAN

Op 19 maart j.l. kregen 103 studenten van de politieopleiding in Tarin Kowt hun diploma. Onder toezicht oog van de gouverneur van Uruzgan (Assedulla Hamdam) en het hoofd van politie van Uruzgan (Juma Oul), die beiden ook een deel van de diploma's uitreikten, voltrok de ceremonie zich op het politieterrein. De studenten mogen zich nu agenten van de "Afghan National Police" (ANP) noemen. De gouverneur gaf aan trots te zijn op de bereikte resultaten en overhandigde het certificaat voor de best geslaagde leerling.

Een luchtmobiel peloton van de Nederlandse Battlegroup is in de week van 21 maart ingezet bij Dizak, ten zuiden van Deh Rawod aan de overkant van de rivier de Helmand. De militairen zijn er met twee Chinook transporthelikopters heen-gebracht. Dizak was lange tijd in handen van Opposing Militant Forces (OMF), maar het is er sinds operatie Patan Char veel rustiger. De luchtmobiele eenheid liet in een groot gebied haar gezicht zien. Met Afghan National Security Forces (ANSF) en het Provinciaal Reconstructie Team (PRT) liepen de militairen bovendien patrouilles om de effecten van Patan Char vast te houden. De lokale bevolking reageerde positief op de infanteristen. "Voor de lokale bevolking en de Afghan National Police (ANP) is het duidelijk dat we er zijn om hen te ondersteunen en, als het moet, snel ter plaatse te zijn om hen te versterken", zei de pelotonscommandant.

Luitenant-kolonel M. Hubregtse is sedert 24 maart j.l. de nieuwe commandant van het Provinciaal Reconstructie Team (PRT) in Uruzgan. Hij nam het bevel over van luitenant-kolonel W. Rietdijk. Scheidend commandant Rietdijk begon zijn afscheidsspeech in het Pashtun, de taal die de meerderheid van de bevolking in Uruzgan spreekt. Rietdijk benadrukte ook de goede samenwerking met de Amerikanen



en de Australiërs, evenals de enorme inzet van de Battlegroup. Hij bedankte tevens de Afghaanse genodigden voor de samenwerking en wenste ze veel geluk en voorspoed.

Drie Nederlandse militairen zijn op 27 maart j.l. lichtgewond geraakt toen hun voertuig nabij Chora op een geïmproviseerd explosief reed. De gewonde militairen zijn afgevoerd naar het Role 2 Hospitaal op Kamp Holland in Tarin Kowt. Ze hebben zelf hun families kunnen informeren.

De commandant van Battlegroup 5, luitenant-kolonel T. Hogeveen, heeft op zaterdag 29 maart het bevel overgedragen aan luitenant-kolonel K. de Rijke. Na het strijken van de vlag van 44 Pantserinfanteriebataljon uit Havelte mocht 45 Pantserinfanteriebataljon uit Ermelo vanaf deze dag vier maanden gestalte geven aan Battlegroup 6.

Tijdens een patrouille in de omgeving van Tarin Kowt is op 30 maart een voertuig op een geïmproviseerd explosief gereden. Hierbij zijn drie Nederlandse militairen gewond geraakt en overgebracht naar het hospitaal op Kamp Holland. Eén van hen was zwaar gewond en moet zijn beide benen missen. Diezelfde avond is opnieuw een patrouille in deze omgeving op een explosief gereden. Hierbij raakten twee Nederlandse militairen gewond, ook zij zijn overgebracht naar het hospitaal op Kamp Holland.

De zwaargewonde militair is op 1 april voor verdere behandeling naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht overgebracht.

Op 3 april is tijdens een patrouille wederom een voertuig op een explosief gereden aan de zuidrand van de

Baluchvallei. Hierbij raakte drie Nederlandse militairen gewond. Zij werden voor behandeling overgebracht naar het Role 3 Hospitaal op Kandahar Airfield.

Het Australische Reconstruction Taskforce (RTF) heeft op Kamp Holland een kapel gebouwd waar onder andere kerkdiensten gehouden kunnen worden. De Australiërs en Nederlanders hadden al enige tijd behoefte aan een eigen gebedsruimte. De kapel werd op zaterdag 5 april officieel ingezegend met een gezamenlijke viering door de Australiërs, Nederlanders en Amerikanen op het kamp. Voor de komst van de kapel werden de zondagse vieringen in de Echos, de ontspanningsruimte op Kamp Holland, gehouden.

Op 18 april zijn in de ochtend twee Nederlandse militairen bij een aanslag omgekomen. Het voertuig waarin zij zaten reed op ongeveer twaalf kilometer ten noordwesten van Kamp Holland op een geïmproviseerd explosief. Het betrof de soldaat der eerste klasse Schouwink en de eerste-luitenant Van Uhm. De laatste was de zoon van de op 17 april aangetreden Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal P.J.M. van Uhm. Bij de aanslag raakten ook twee Nederlandse militairen zwaargewond. Het betrof hier de soldaat der eerste klasse Norden en de korporaal der eerste klasse Hack. Alle vier de militairen waren afkomstig van 45 Pantserinfanteriebataljon uit Ermelo.

Th.R.



Bron: www.mindef.nl

Met het eerste detachement naar Korea (deel 2)

Omdat er geen burgers in de buurt van de frontlinie mogen zijn, is er een voortdurende stroom van vluchtelingen.

Door de extreem lage temperaturen komen er onderweg oude en jonge mensen te overlijden, worden er kinderen geboren, maar niemand die zich hier iets van aantrekt.

Worden de fronten te snel verplaatst, dan komen deze vluchtelingen vaak in het gebied tussen de strijdende partijen terecht. Dan wordt het een slagveld waarbij duizenden omkomen onder het moordend artillerie- en mortiervuur.

Het Nederlandse bataljon is nu een onderdeel van het 38ste Amerikaanse Regiment en ingedeeld bij de Second Division.

De eerste opdracht is patrouille lopen in een bepaald gebied en dit te zuiveren van vijandelijke infiltranten. Dit gebied is erg groot, mobiele patrouilles van dikwijls meer dan 100 km zijn geen uitzondering. Daar we echt weinig weten van de juiste oorlogssituatie, kan het toch gebeuren dat men niet weet wat er 25 km verderop gebeurt. Wel is bekend dat de aanvoer naar Korea van tienduizenden Chinezen gewoon door gaat. De verplaatsing daarvan geschiedt vaak in de nacht.

Telkens trekken weer bommenwerpers en jagers naar het noorden om daar de zaak plat te gooien, maar aan het geluid kan men horen dat het front steeds dichterbij komt. Ons bataljon gaat voorlopig gewoon door met patrouille lopen en oefeningen. Enkele mensen mogen een paar dagen naar Seoel, maar die komen ook al "depri" terug van hetgeen ze zagen. Kleine kinderen met niets meer dan een lap of een zak om, op blote voeten en dat bij een graad of tien vorst, lopen te schooien om wat eten, ook vrouwen met hun baby op de rug, vaak half bevroren en allemaal maar één doel. Het Zuiden.



Dan komt er bericht dat het bataljon gaat verhuizen, dat gebeurt ook in de nacht, bitter koud, het sneeuwt. Het is uren rijden over spiegelgladde wegen en over bergpassen, dwars door bevroren rivieren. Soms wordt er gestopt om onze sobats de benen te laten strekken, op open vrachtauto's en dat bij een graad of tien vorst is deze reis beslist geen pretje. Het einddoel is Hwang Gang een Zuid-Koreaans dorp dat ligt aan de Han rivier.

Door en door koud klimmen ze van de vrachtauto's, maar geen gebouwen of iets anders als onderkomen. Er wordt een terrein aangewezen waar ze hun tentjes op kunnen slaan, of een kuil kunnen graven in de sneeuw en daar dan het tentzeil overheen kunnen leggen, en dat alles na al een hele nacht op te zijn geweest.

Kerstmis is een witte Kerst, geen post, maar de Nederlandse bevolking in Tokio had voor iedereen een kerstpakketje gestuurd. Met versnaperingen uit deze pakketjes werd toen een kerstboom versierd. Toch nog een beetje Kerstmis. Tweede Kerstdag moet er verplaatst worden naar een nieuw gebied, het bataljon wordt verspreid.

De A-cie gaat naar Socanbo, de B-cie gaat naar Yongpoen, de Staf-cie naar Moengong en de Ost-cie naar Choch Om Ni. Er was een tekort aan transportmiddelen maar toch was iedereen voor het donker in zijn bivak.



Het enige nieuws is dat Zuid-Koreaanse recruten met honderdduizenden tegelijk worden opgeroepen. Het is koud, er valt sneeuw, het is glad en bij de bergpassen staat Amerikaanse MP het verkeer te regelen. Er mag maar één wagen tegelijk op de bergpas, via radiocontact wordt dat door de MP geregeld. De taak van ons bataljon is de weg van Pusan naar het front, via Taegu, vrij te houden van saboteurs. Dit gebied staat bekend als een gevaarlijk gebied waar door saboteurs overvallen worden gepleegd op kleine dorpjes, konvoien en militaire opslagplaatsen. Tijdens het patrouilleren ziet de B-cie kans een kleine bende volkomen af te maken.

In de volgende aflevering wordt het bataljon in de frontlinie geplaatst.

Elie van Schilt

Duim van de week ...

"De duim van de week" is een rubriek waarin een groep, team, vereniging of individueel persoon extra aandacht krijgt naar aanleiding van behaalde successen of geleverde prestaties. Dit kan in zowel positieve als negatieve zin zijn. In positieve zin gaat de duim omhoog en in negatieve zin omlaag.

De "Duim Omlaag" voor: Die ongetwijfeld gestoorde mensen die een verschrikkelijke klap hebben toegediend aan de 38 jonge mannen uit Hapert die indertijd in Nederlands Indië als militair hebben gediend.

28 zijn reeds overleden. Voor elke overleden militair hangen de overi-

ge oud-strijders een kruisje in het kapelleke aan de Ganzestraat in Hapert. Afgelopen week werd geconstateerd dat er 5 waren ontvreemd. Dit is natuurlijk een vorm van grafschennis en moet hard worden aangepakt, maar misschien krijgen de daders spijt en hangen of leggen ze ze terug, desnoods 's nachts.

Dan bent u tenminste flinke kerels.

Ingezonden door J. v.d. Ham (VOMI-NBO)



Geachte Sobats

Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Ab Verhoef, zelf ben ik geen Nederlandsch-Indië-veteraan, zelfs niet eens een zoon daarvan. Ik ben wel bijzonder geïnteresseerd in deze periode en dan vooral in de troepen-transportschepen en hun vele reizen van en naar Nederlandsch-Indië. Deze interesse is in eerste instantie ontstaan door mijn hobby, het sparen van het Nederlandse papieren geld, maar ook, en dit zeker niet in de laatste plaats, door mijn bewondering voor de oude schepen die bij mij thuis om de hoek voorbij voeren. Ik kreeg eens een tip van een veteraan dat er ook papiergeld werd gebruikt aan boord van die schepen. U begrijpt natuurlijk wel, dat juist dit zogenaamde boordgeld, gelijk mijn speciale interesse wekte. Over dit boordgeld was maar heel weinig bekend en er was ook niets over in de boeken te vinden, vandaar dat ik zelf maar op speurtocht gegaan ben. Ik kwam er al snel achter dat ik, om enige kennis te willen vergaren, vooral bij de Nederlandsch-Indië veteranen moest zijn, niet alleen voor dat boordgeld zelf, maar zeker ook voor de nodige belangrijke informatie hierover, want het waren tenslotte deze veteranen die voornamelijk met dat geld te maken kregen.

Op heel veel brieven (en e-mail schrijven en versturen) kreeg ik gelukkig ook veel reacties, waardoor ik na een aantal maanden al behoorlijk wat interessante informatie, documenten, foto's en zelfs wat boordgeld verzameld heb. Door al deze (vaak korte)



verhalen, die ik zo verzamelde, te bundelen, lukte het mij om een redelijk beeld te krijgen over hoe het er tijdens zo'n reis aan boord aan toe ging. Dit alles boeide mij dusdanig, dat ik besloten heb om er een website over te gaan maken.

Het maken van een site op zich is niet zo'n eenvoudige taak, maar het lukte toch. Ook had ik inmiddels al aardig wat materiaal en informatie binnen om er mijn website redelijk mee te kunnen vullen, maar dit was hopelijk nog maar het begin. Nu weet ik dat er nog heel veel informatie onder de veteranen aanwezig moet zijn en deze informatie zou ik dan ook heel graag willen gebruiken om er mijn site verder mee uit te breiden.

Mijn eerste vraag aan u is dan ook, of u mijn website eens zou willen bekijken en in de tweede plaats zou

ik u willen vragen of u nog informatie, foto's, documenten en/of mis-schien zelfs nog wel boordgeld in uw bezit heeft? Ik zou dat dan graag van u vernemen via de e-mail op mijn website, of via mijn onderstaande huisadres. Ik hoop natuurlijk van harte dat u mijn site interessant vindt en dat er bij u weer de nodige herinneringen naar boven komen. Verder staan er ook nog genoeg links naar andere interessante sites op mijn website, ook die dragen bij aan het nodige kijkplezier.

Vriendelijke groeten,

Ab Verhoef

AM Verhoef
Lodewijk Pincoffsweg 25
3071 AS Rotterdam
Tel: 010-8405376, na 18.00 uur
Website: www.boordgeld.nl

VETERANENDAGEN 2008

Nederlandse Veteranendag
ZATERDAG 28 juni te Den Haag.

Koninklijke Marine
DONDERDAG 10 juli te Den Helder.
Doelgroep: Alle veteranen van de Koninklijke Marine.

Koninklijke Luchtmacht
WOENSDAG 17 en DONDERDAG 18 september te Soesterberg.
Doelgroep: Alle veteranen van de Koninklijke Luchtmacht.

Koninklijke Marechaussee
VRIJDAG 26 september te Apeldoorn.
Doelgroep: Alle veteranen van de Koninklijke Marechaussee, inclusief Korps Politietroepen en Korps Militaire Politie.

Drie dingen om aan te kweken:
Moed, menslievendheid en
beschaving.

Drie dingen om aan te bevelen:
Sparzaamheid, arbeidzaamheid
en vaardigheid.

Tussen gisteren
en morgen
ligt slechts
eenmaal vandaag.

Herdenkingen

Almelo

Organisatie/Secretariaat: J.I. Freiboth
Hankemaborg 77
7608 DD Almelo
Tel. 0546-492944
E-mail: freiboth@home.nl

De herdenking zal plaatsvinden bij het Indië Monument in het Hagenpark aan de Hagenborgh op donderdag 14 augustus 2008 van 16.00 uur tot 17.10 uur.

Het programma is als volgt:

- Opmars van de militaire erewacht
- Welkomstwoord door Hans Freiboth
- Vlaggenremonie
- Herdenkingsrede door de heer Henk Slettenhaar
- Gedicht door Mevr. M. Rietberg-Koene
- "Het Indische Onze Vader", gezongen door Anja Lankamp
- Muziekarrangement door Wouter Muller
- 1 minuut stilte – indien mogelijk staand en aansluitend wordt het Wilhelmus gezamenlijk gezongen
- Vlaggenremonie
- Kranslegging op afroep met medewerking van de scouts van John F. Kennedy groep
- Dankwoord
- Einde herdenking met defilé langs het monument
- Afmars van de erewacht en aansluitend koffie in "De Hofkamp" voor iedereen.

Indien u een bloemstuk wilt leggen bij het monument, dan vernemen we dat graag.

Info: Hans Freiboth,
tel. 0546-492944.

Enschede

Op vrijdag 15 augustus a.s. zullen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische vrijheidsstrijd bij het Indië Monument in het Blijdensteinpark worden herdacht. Verwacht worden tegen de 1000 bezoekers.

Aanvang 10.15 uur met ontvangst met koffie. Einde van het officiële gedeelte zal om 13.00 uur zijn, waarna u nog een broodje en koffie zal worden aangeboden.

Na het intreden van het Vaandel zal de voorzitter de bezoekers welkom heten, waarna de plechtigheden een aanvang zullen nemen met het hissen van de vlag.

Het thema van deze herdenking zal zijn:

"Voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea 1949 – 1962".

Dit laatste deel van de Nederlandse kolonie in Zuid-Oost Azië werd pas in 1962 via de Verenigde Naties aan Indonesië overgedragen. In genoemde periode sneuvelden/stierven Nederlandse burgers en militairen in dit deel van ons land, maar worden in de herdenkingen vaak vergeten. Een voormalige "DETA jongen" (een jongeman die bij de "Dienst Economische en Technische Aangelegenheden" tewerkgesteld werd) en een uitgezonden militair zullen hier het woord voeren.

Diverse instellingen worden in de gelegenheid gesteld een krans bij het monument te leggen.

De plechtigheid zal worden afgesloten met een defilé langs het monument. Info: Hans Freiboth. Tel. 0546-492944.

Den Haag



Op 4 mei om 12.00 uur werden de 165 Haagse militairen herdacht bij het monument aan de Prof. Teldersweg. Kransen werden o.a. gelegd door vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag en het Ministerie van Defensie. Bij de korte plechtigheid werd het woord gevoerd door ons lid Wim Hofman. In het bijzonder vergeleek hij de verbeterde zorg voor veteranen in de huidige tijd in vergelijking met de jaren '47 – '50 voor de Indiëgangers en nabestaanden.

J.W. de Jong

LONDEN-REIS 2008

Evenals vorige jaren organiseert de Bond van Wapenbroeders weer de Londen-reis 2008 naar de bekende Remembrance Sunday. Uiteraard gaan we niet alleen voor deze gedenkdag maar ook voor onze eigen herdenkingen op vrijdag in de Central R.A.F. kerk op het Strand in Londen en op ons Ere-veld te Mill Hill.

De datum van vertrek is vastgesteld op woensdag 5 november en de terugkeer op maandag 9 november a.s.

Op donderdag staat er een bezoek gepland aan het museum van de voormalige vliegbasis Duxford, maar er is ook gelegenheid een bezoek te brengen aan de stad Cambridge voor shopping en sightseeing. Zaterdag is een dag met veel activiteiten. Londen krijgt ieder jaar een nieuwe burgemeester. Men kan dan genieten van een groots feest met een soort carnavalesk optreden van veel bedrijven, verenigingen en legeronderdelen. Het ligt in ons voornemen op zater-

dagmiddag een bezoek te brengen aan het festival of remembrance in de Royal Albert Hall. Sedert jaren verblijven wij die dagen in de bekende Union Jack Club in Sandell Street Waterloo.

Voor informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot: Westdijk 3, 3244 BM Nieuwe Tonge. Telefoon: 0187- 651447, e-mailadres: ljcvlphen@planet.nl

Leun van Alphen

SOBAT

Hotel Inkelshoes te Epen (Zuid-Limburg)

In één van de mooiste valleien van Nederland (Terziet), midden in het Zuid-Limburgse Heuvelland, liggen Hotel Inkelshoes & Inkelshoeve a gen Bongerd.

De ideale plaats om eens lekker te ontspannen en tot rust te komen.

Ons hotel ligt daar voor u; voor een fijne vakantie, korter of langer, een paar dagen, het kan allemaal. Wij en ons personeel staan klaar om u eens heerlijk te verwennen tijdens uw verblijf in ons hotel of vakantiehuis.



Hotel Inkelshoes

Hotel Inkelshoes is van oorsprong een stijlvolle villa waar nu, in de tweede generatie Loes en Peter Wijsen-Sijstermans, met veel liefde, in een familiale sfeer, hotelgasten worden ontvangen.

Het hotel is zeer rustig gelegen in een uitzichtgebied en beschikt over 26 gezellige kamers. In het stijlvolle gastenrestaurant van het hotel toert Loes iedere dag opnieuw de heerlijkste gerechten op tafel met strook- en seizoensproducten.

Niet alleen is Hotel Inkelshoes al jarenlang een fijne, gemeentelijke pleisterplaats voor de vakantiegast die rust, gezelligheid en comfort waardert. Het is ook een ideale uitvalsbasis voor de verder verkenning van het Limburgse Heuvelland en zijn omliggende plaatsjes en steden zoals Maastricht, één van de oudste steden van Nederland, het idyllische Valkenburg met zijn grotten en thermalbaden en niet te vergeten Vaals met z'n Drielandpunt.

Limburg op z'n mooist dus!!!



Inkelshoeve a gen Bongerd

Vakantiehuis tot 10 personen. Gehele jaar geopend!

Deze zeer stijlvol gerestaureerde boerenwoning overtreft de stoutste dromen van liefhebbers van landelijk leven, zowel voor wat betreft het interieur als de sprookjesachtige ligging temidden van boomgaarden in het gloeiende landschap met voor de voordeur de kabbelende Terzieterbeek.

Meer informatie over het hotel, het vakantiehuis en onze (verwen-)arrangementen kunt u vinden op onze website: www.inkelshoes.nl of www.inkelshoeve.nl.

U kunt ons natuurlijk ook bellen of e-mailen voor meer informatie.

Wij hopen u dan ook spoedig te mogen begroeten in ons hotel of vakantiehuis!

Peter, Loes, Savannah en Rowan Wijsen-Sijstermans



Hotel Inkelshoes &
Inkelshoeve a gen Bongerd
Terzieteweg 12
6285 NE Epen
Tel.: (043) 455 17 42
Fax: (043) 455 24 53
e-mail: info@inkelshoes.nl



Mariniers

*De mariniers zijn uit Urizgan
thuis gekomen,
gelukkig weer in eigen kring,
niets ernstig overkomen.
Met het vliegtuig mooi geland
op de vliegbasis Lindhoven,
daar werden zij door hoge heren
nog even toegesproken.
Misschien wordt er later wat op
hun borst gespeld
en hopelijk wordt er thuis
gekusterd naar wat er wordt
verteld.*

*Deze mannen hebben weer heel
wat meegemaakt,
geen opdracht was te zwaar,
nooit werd er iets verzaakt.
Zij deden gewoon hun plicht,
positie ingenomen,
de hitte en de stammenstrijd,
het is hen overkomen.*

*Voor deze mannen heb ik niets
dan lof,*

*zij deden het maar weer in alle
puin en stof.*

*Ver van huis en familie gaf hen
dagelijks vervelling,
maar iedereen, ook oud-soldaat,
gaf hen ook veel waardering.
De marinier volgt orders op, het
geeft hen niet waarheen,
de sms en mobiele telefoon van
thuis hield hen wel op de been.
Het corps is weer thuis, de taak
is weer volbracht,
voor jullie alle hulde, er werd
met smart gewacht.*

*Ze nemen nu alle rust en laten
zich verwennen,*

*niet te veel sores aan je kop, je
moet weer even wennen.*

*Het is heel goed voor het moraal
dat jullie werden beloond
voor deze zware klus aan
NEDERLAND getoond.*

Lisse, J. v.d. Drift

Insigne bij optreden onder gevechtssomstandigheden

Militairen die hebben gefunctioneerd onder risicovolle omstandigheden krijgen voortaan een gevechtssingne. Deze wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2001 ingevoerd. Het gaat hierbij niet om een onderscheiding binnen het huidige decoratieselsel, maar om een zichtbare "blijk van erkenning en waardering". Andere landen kennen vergelijkbare insignes, zoals de *Combat Infantry Badge* en de *Combat Action Badge* in de Verenigde Staten. Het insigne

voor "optreden onder gevechtssomstandigheden" is niet onderscheidend naar operationeel commando, dienst, wapen/dienstvak of vakgebied. Het insigne kan op alle tenues worden gedragen.



Jaarvergadering Sociale Commissie 2008

Op 6 maart 2008 heeft de Jaarvergadering van de Sociale Commissie (SOCCOM) van VOMI-Nederland plaats gevonden in de luitenant-generaal Knoopkazerne te Utrecht. Onder leiding van voorzitter SOCCOM Wil Patist en Budgethouder Fonds Sociale Zorg (FSZ) Theo Rump waren de regionale sociaal commissarissen bijeen gekomen voor deze jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst.

Een groot deel van deze bijeenkomst bestond – na de herdenking van de gevallen en overleden sobats – uit informatieverstrekking en informatie-

uitwisseling. Zo is er o.a. uitvoerig gesproken over de declaratiemogelijkheden en -onmogelijkheden alsmede over de ledenadministratie en de relatie met de overlijdensmeldingen. Uit diverse rapportages blijkt dat het bezoeken van zieken, het aanwezig zijn bij begrafeningen, crematies en het bezoeken van weduwen in toenemende mate de belangrijkste activiteiten zijn geworden. Ook werden de onderlinge bereikbaarheidsgegevens weer eens opgelijnd en waar nodig aangepast. Het belangrijkste agendapunt was de goedkeuring van het Jaarverslag 2007 van de SOCCOM en het FSZ. Belangrijkste zaken uit dit Jaarverslag 2007 waren:

- In 2007 is ons ledenbestand teruggelopen van 8301 naar 7751 leden.

- In 2007 heeft het FSZ aan giften ontvangen € 880,-, hebben de postzegels etc. € 535,- opgebracht en heeft de VOMI-TOKO meer dan € 6.200,- omgezet.
 - Daar staat tegenover dat het FSZ bijna € 15.000,- aan sociale declaraties heeft uitgekeerd.
- De vergadering was zeer te spreken over de gang van zaken en ieder zal zich ook dit lopende jaar maximaal inzetten voor de steeds ouder wordende sobats, hun partners en de weduwen van reeds overleden sobats. Maar ook voor de wat jongere aangesloten leden, waarvan nog steeds verwacht wordt dat zij "het stokje" zullen overnemen van de oudere "zorg-coördinatoren" van de SOCCOM VOMI-Nederland.

W.P.

MERKBANDEN VANAF € 29,-



Een band is voor de meeste mensen rond en zwart en een roosterlijk letten onder de auto te hebben. Meer, een band is veel meer.

De banden van uw auto spelen een cruciale rol bij uw eigen veiligheid en die van anderen. Wanneer u veilig en comfortabel wilt rijden, zijn goede banden een voorwaarde. De band vormt immers het enige contact met het wegdek. U moet hier dus te allen tijde op kunnen vertrouwen.

Als bandenspecialist verkoopt en weet Profile Tyrecenter hoe belangrijk het is dat de banden met uw auto in topconditie verkeren. Vakassesslop en kennis op het gebied van montage, balanceren en uitlijnen zijn voor hoogtech producten zoals banden onmisbaar. Profile Tyrecenter is daarom juist verlondbaarlijk en dat is natuurlijk een groot voordeel.

WWW.MIJNAUTOBAND.NL

Borendrecht

Kalding 5 Tel. 0180 - 44 34 44

Rotterdam-Zuid

Klinkerstraat 3-5 Tel. 010 - 403 34 64

Zoetermeer

Hofstraat 123 Tel. 079 - 362 28 31

PROFILE
TYRECENTERS

Regimentspenning in brons

Tijdens de 20e en tevens laatste reünie van het 1e Verkennings Regiment Huzaren van Boreel op vrijdag 4 april 2008 werd door de Regimentscommandant, luitenant-kolonel De Jong, de Regimentspenning in brons met de inscriptie "toegewijd voorzitter" uitgereikt aan de voorzitter van de reüniecommissie, de heer Ab Lagaaïj. De voorzitter van VOMI Zuid-Holland Zuid mocht in de Bernhard kazerne te Amersfoort deze plechtigheid bijwonen.

Namens VOMI Zuid-Holland Zuid feliciteerde de voorzitter de heer Ab Lagaaïj met de toekenning van deze Regimentspenning.

H.H.M. Mergier

File

Ach, al die arme zielen,
in hun mooie blik op
wielen, slaan daar in
die hitte uren in de file.

Maar die arme zielen
in de file zijn juist reuze blij,
ze willen echt niet anders,
ze staan er zelfs voor in de rij!

W. Fortgens

SOBAT

SOCIALE COMMISSIE



Voorzitter/secretaris
 Wil P.J. Patist
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 tel. 0561-688772
 mobiel 06-15100579
 fax 0561-688349
 E-mail: wpatist@usa.net

**Vice-voorzitter/
 Budgethouder FSZ**
 Theo H.A. Rump
 Albatrosstraat 14
 2352 EG Leiderdorp
 Tel. 071-5416836
 E-mail:
 Theorump@gmail.com

Notulist
 Jan Bonte
 Oude Rijksweg 456
 7954 GD Rouveen
 Tel. 0522-291471

Coördinator monumenten
 Ger de Jong
 Rozenlaan 41
 2995 AS Heerjansdam
 Tel. 078-6771902



stichting
 veteranen
 pleikum

33ngetoten.bj

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
 M.P. de Boer
 Hooftweg 67
 9826 AB Schildwolde
 tel. 0598-42 23 89

Noord-Brabant-West
 P. Looyen (wnd)
 Cameedijk 1
 4706 EG Roosendaal
 Tel. 0165-560546

Utrecht't Gooi
 Eppo R. Schweetman
 Lutherhof 37
 1216 KR Hilversum
 tel. 035-6 21 78 09

Limburg
 Harry J.A. Dols
 Heerlenerweg 48
 6132 CL Sitard
 tel. 0464 52 13 16

Canada & USA
 Jan v.d. Ham
 Buxusplaats 10
 5038 HK Tilburg
 Tel. 013-5400360
 vomiribo@veteranen.nl

Overijssel
 Joost Oldenbeuving
 Reiger 27
 8103 AL Raalte
 tel. 0572-35 89 47

Noord-Brabant Oost
 Antoon P. Pennings
 Thorbeckestraat 101
 5344 SM Oss
 tel. 0412-62 35 15

Zuid-Holland Noord
 Eduard d'Haan
 Kennedylaan 15
 2324 ES Leiden
 Tel. 071-5763418

Zeeland
 J. Kloet
 Laan van de Barbestein 8
 4451 AH Heinkenszand
 tel. 0113-561738

Veluwe
 J. Hoevelaken (wnd)
 Weerdestein 175
 6714 CN Ede
 Tel. 0318-614557

Zuid-Holland Zuid
 W.A.J.K. (William) Roza
 Heernraadstraat 9
 3131 VG Vlaardingen
 tel. 010-4 340 970
 w.roza3@kpnplanet.nl

Friesland
 Hans N. Blom
 Gerben Ypmastraat 13
 8723 CP Koudum
 tel. 0514-62 21 07

Noord-Oostpolder
 Kees Café
 P.A. straat 23
 8307 BB Ens
 Tel. 0527-251470

**Rivierland/
 Oost Gelderland**
 A. Ebben
 Scheldingweg 5
 6585 KD Mook
 tel. 0246 - 96 12 63

Noord-Holland
 Nico Baan
 Molenvaertlaan 58
 2103 TE Heemstede
 Tel. 023-5283997
 E-mail: nbaan@tiscali.nl

FONDS SOCIALE ZORG

Behaarder Toko, P.R. en Voorlichting
 J. (Sjef) Franken
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels
 J. Hoevelaken
 Weerdestein 175
 6714 CN te Ede
 Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul R.G. Gommers
 Alb. Neuhuyslaan 23
 8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231
 E-mail: p.gommers.sr@planet.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerders van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI pennenset	€ 10,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,00	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
Demobilisatie-speld verguld	€ 6,00	OVW draaginsigne, verguld	€ 6,00
Demobilisatie dasclip	€ 7,50	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	Rood, wit, blauw lint voor opmaak bloemstukken	€ 1,50 p. mtr.
VOMI borrelbekertje (telescopisch)	€ 10,00	Gedichtenbundel met CD van mevr. A. Steenstra	€ 7,00
VOMI schrijfmop met logo	€ 8,50		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: Postbanknummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

Koninklijke Onderscheiding

Op 25 april heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd de Nieuw-Guinea veteraan **M.P.J. Schumacher** te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn inzet in het M.K.B. (Midden- en Kleinbedrijf) van Oosterhout en het veteranenbeleid in Oosterhout. Tevens heeft hij zitting in het bestuur van de VUMO (Voormalig Uitgezonden Militairen Oosterhout).



Nieuw-Guinea veteraan
M.P.J. Schumacher.

Namens Hare Majesteit de Koningin reikte op 25 april 2008 de burgemeester van Maassluis, onder aanwezigheid van het voltallige bestuur van VOMI Zuid-Holland Noord, de Koninklijke Onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje Nassau uit aan onze secretaris **Jo de Jong**. Deze onderscheiding werd hem ondermeer toegekend voor zijn vele werk voor de veteranen en in het bijzonder voor VOMI Zuid-Holland Noord.

Het bestuur is zeer vereerd dat wederom een bestuurslid door Hare Majesteit de Koningin werd gedecoreerd. Wij beschouwen het dan ook als een erkenning van de veteraan. Het bestuur wenst Jo de Jong dat hij nog vele jaren in goede gezondheid en met trots deze onderscheiding mag dragen.

Namens het bestuur van VOMI Zuid-Holland Noord
W.G.L. Topée (voorzitter)



J.W. de Jong.

Op 25 april werd in het stadhuis van Zoetermeer het lid **Ton van Luxemburg** verrast met de Koninklijke Onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ton doet al vele jaren vrijwilligerswerk voor zijn parochie en heeft zich ingezet voor de realisatie van een monument en heeft mede invulling

gegeven aan de veteranendag ter plaatse.

J.W. de Jong



Ton van Luxemburg.

Op 25 april werd het lid **E.J. (Toby) Kamphuis** benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd aan hem uitgereikt door de burgemeester van Arnhem. Toby Kamphuis diende in de jaren 1948 - 1950 in het voormalig Nederlands-Indië bij de Garde Regimenten Grenadiers en Jagers. Hij zette zich vijftien jaar lang in voor de vernieuwing van het herdenkingsmonument op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Hij organiseerde reünies voor oudgedienden en werkte als vrijwilliger bij het Veteranenplatform. Daarom ontving hij ook een oorkonde van het Ministerie van Defensie. Kamphuis was 35 jaar lang actief voor de voetbalvereniging SV "De Paasberg" in Arnhem.

M.B. Niemeijer

Koninklijke Onderscheiding voor twee Dametin-bestuursleden

Op vrijdag 25 april 2008 werden de heren Anne Srijders en Albert Warringa, beiden lid van het bestuur van Dametin te Dalen, onder het mom van een vergadering over DAMETIN met de burgemeester van Coevorden, de heer Bert Bouwmeester, door de overige bestuursleden meegenomen naar het gemeentehuis. Na even te hebben gewacht kwam de burgemeester hen begroeten, zei dat er door werkzaamheden aan diverse lokaliteiten geen plaats was in het gemeentehuis, maar dat er elders wel plaats was.



Anne Srijders.

Op weg gaand naar de NH Kerk te Coevorden, een paar honderd meter van het gemeentehuis gelegen, werd de groep steeds groter en zag je de vraagtekens op beider gezichten komen. Maar pas bij het naar binnen treden van deze kerk en door chef kabinet naar voren gelooft worden, waarbij ruim honderd aanwezigen opstonden en een luid applaus aanhieven, begon het te dagen. Vervolgens werd door burgemeester Bert Bouwmeester achtereenvolgens aan mensen uit gemeente Coevorden bekend gesteld "dat het Hare Majesteit heeft behaagd om elk van hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau". En zo ook de heren Anne Srijders en Albert Warringa. Niet alleen vanwege hun verdienste als mede-oprichter, bestuurslid en organisator van DAMETIN, maar ook vanwege een veelheid aan vrijwilligerstaken, die zij in de loop der jaren in Dalen hebben uitgevoerd.



Albert Warringa.

Een prachtige verrassing voor beide heren, die ook lid zijn van VOMI Drenthe/Groningen. Aansluitend werd dit heuglijke feit met familie, vrienden en buren te Dalen gevierd in het bij veel veteranen bekend zijn etablissement "Het Oeln Bret".

WP en JM



Verenigingsnieuws

Canada

Secr. G. Lodder
305-72 Woodlaure Rd East
Quelph ON N1H 1G7 Canada
Tel. 519-824-8395
Fax: 519-821-5754
E-mail: georgelodder@rogers.com
Soc. Comm. Tel. 013-5400380
E-mail: voml.nbo@veteranen.nl

Jaarlijkse picnic

De jaarlijkse picknick wordt gehouden op 9 juli 2008 in hetzelfde park als in de voorgaande jaren van 10.00 uur AM tot ca 15.30 uur PM. Wij zien u graag tegemoet.

George Lodder.

Drenthe/Groningen

Secr. Jaap Krikke, Marnepad 36
9406 TM Assen. Tel. 0592-357140
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0598-422389

Jaarvergadering

De jaarvergadering werd weer een gezellige familiedag op die vrijdag de 18e april in de "Ridderzaal" van Restaurant "Kasteel Schortingshuis" te Spier. Vanaf negen uur werden de eerste kopjes koffie of thee met cake geserveerd. Tijd om weer gezellig bij te praten. Om tien uur begonnen wij met de jaarvergadering onder voortreffelijke leiding van tweede voorzitter Ep de Leeuw. Hij kon in zijn welkomstwoord o.a. voorzitter VOMI-Nederland L. Noordzij verwelkomen. De agenda werd vlot afgewerkt en voor de laatste keer bood penningmeester Berend Vos het financieel verslag en de begroting voor 2008 aan. Een applaus uit de zaal kwam

nadat hij vroeg of iedereen akkoord kon gaan met zijn financieel voorstel. Lovende woorden sprak Bertus Visscher over "het goed op de kas passen" van onze scheidende penningmeester. De komende weken zal hij zijn opvolger, Cees Eijkelenboom uit Siberië, de fijne kneepjes van het vak leren. Rond half één konden we aanschuiven aan de traditionele stamppotmaaltijd. Voor het vullen van de laatste gaatjes was er nog een heerlijk toetje toe. Tegen drie uur werd een grote verloting afgewerkt.

Bert Hagenbeek

In Crematorium "De Boskamp" te Assen namen veel VOMI-leden afscheid van Bert Hagenbeek. Hij was één van mannen van het eerste uur van VOMI Drenthe en was jarenlang enthousiast bestuurslid van de regio Hoogeveen. Dat hij, en overige leden die ons dit jaar al zijn overleden, moge rusten in vrede.

Bootreis 29 augustus

De reis van afdeling Meppel met de nieuwe rondvaartboot "Jan Plezier" gaat deze keer vanuit Meppel naar de Weerribben. Na de afvaart natuurlijk koffie met gebak. Aan boord een bami/nasi buffet en een ijsje na. Hier zal een drankje niet ontbreken. 's Middags koffie/thee met cake, zodat we niet met een lege maag naar huis gaan. Ook leden uit de andere regio's kunnen informatie vragen en aanmelden bij voorzitter regio Meppel Ep de Leeuw 0522.251.573.

Agenda

In uw agenda kunt u vast de veterandagen 17 september in Havelte en 15 oktober in Assen noteren. De eerste regio bijeenkomsten zijn: 8 oktober in Deurze, 23 oktober in Stulfzand, 20 november in Dalen en Havelte. De bijeenkomsten beginnen altijd rond half twee.

Website

Misschien overbodig, maar op bladzijde 3 van elke SOBAT staat de website vermeld van VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl U kunt onze actuele informatie altijd vinden door gewoon op provincie Drenthe/Groningen te klikken.

J. Krikke

Friesland

Secr. E. Moorlag, Offermar 48
8039 CM Leeuwarden
Tel. 059-2900048
E-mail: f2hmoorlagvo@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Onderscheiding

Zie hiervoor elders in dit blad

Bestuur

Het bestuur heeft een brief ontvangen van het bestuurslid I. de Jong, waarin hij de mededeling doet dat hij met zijn bestuursfunctie om gezondheidsredenen moet stoppen en tevens met alle verdere activiteiten er om heen. Dit wordt door het bestuur zeer betreurd, maar de leeftijd van ons allen gaat hierin een rol spelen. Vanaf deze plaats heel veel dank voor de jaren dat hij met het bestuur VOMI Friesland op de kaart heeft gezet.

Ledenvergadering

De ledenvergadering werd onder goede belangstelling gehouden in Joure. Namens VOMI-Nederland was aanwezig de heer Patist.

Bestuursverkiezing: De heren Blom en Leeman waren volgens rooster aftredend, maar stelden zich herkiesbaar, zodat het bestuur weer verder kan.

Kascommissie: Zij had de boeken gecontroleerd en kon aan de ledenvergadering het voorstel doen om de penningmeester Hein Pols decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Als laatste punt voor de pauze kreeg de secretaris, tevens voorzitter van de BNMO Friesland, de gelegenheid om de BNMO te presenteren. Er werd ingegaan op de noodzaak aan de hand van het rapport uitsterf of geen uitsterf van VOMI Nederland. De besturen hadden zich reeds uitgesproken voor een niet uitsterf scenario. Wat dan wel? Dit was de aanleiding voor deze discussie. Wat kan de BNMO meer bieden aan onze VOMI leden? Kort gezegd: "Wat bij de BNMO op de plank ligt voor de toekomst, kan ook door de VOMI leden gebruikt worden".

Na de pauze waren er weinig vragen meer, maar aan de gezichten kon je aflezen dat de leden diep onder de indruk waren voor hetgeen er door een particuliere organisatie geleverd is met bijna 65 jaar aan ervaring in veteranenzorg.

Op woensdag 27 augustus a.s. is de jaarlijkse herdenking gepland in het Rengerspark te Leeuwarden. Aanvang: 19.00 uur.

Het bestuur wenst de zieken en leden die het moeilijk hebben van harte beterschap en veel sterkte.

H. Moorlag

Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394

E-mail: themaas@home.nl
Soc. Comm. Tel. 046-4521315

Programma 2008

20 juni: Reünie in de kaserna, Kasernelaan 101 te Weert.

5 augustus: Bijeenkomst in café "De Sport", Wilhelminaplein 7 te Horst.

16 september: Bijeenkomst in "Broen Café", Marktstraat te Echt.

4 november: Bijeenkomst in "Gemeenschapshuis", Lindelaan 4 te Kessel-Eik.

Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur. De reünie begint om 11.00 uur.

Indien u naar de reünie wilt komen geef u dan zo spoedig mogelijk op bij onze penningmeester Sief Otten, Brandhofstraat 20, 6372 KC Landgraaf, tel. 045-5315351 of bij de secretaris. Zoals in voorgaande jaren bedragen de kosten voor de reünie ook dit jaar weer € 5,00 per persoon, over te maken op postrekening 6729786 t.n.v. penningmeester VOMI Limburg onder vermelding van "Reünie 2008".

Het verzoek aan u is nogmaals om het bestuur tijdig op te hoogte te stellen van eventueel ernstig zieke leden van onze vereniging, zodat we ook daaraan de nodige aandacht kunnen besteden.

Th. Maas

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, Buxusplaats 10,
5038 HK Tilburg.
Tel. 013-5400380/Fax: 013-5400381
E-mail: vomi.nbo@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0412-623513

Jaarvergadering 27 maart 2008

Nadat de controle van de boekhouding over het jaar 2007 was uitgevoerd, hielden we, zoals gewoonlijk onze jaarvergadering in "Het Genderdal", waarbij het verenigingsjaar 2007 officieel kon worden afgesloten.

Gewoongetrouw werd de lijst met die in 2007 overledenen met vermelding van naam en onderdeel, afgelezen en daarna door de aanwezigen met een ogenblik stilte herdacht. Deze keer werden 71 namen genoemd, maar bij de controle van de nog niet betaalde contributie 2008 bleken er nog meer overledenen te zijn, waarvan wij destijds niet op de hoogte waren en daarin dus ook geen actie hebben kunnen ondernemen.

Na de afwerking van de agenda was er nog een gezellig samenzijn met de meestal vaste bezoekers die onze statutaire vergadering bijwonen. Eén van de aanwezigen sprak aan het eind, namens allen, de waardering uit voor de inzet van het bestuur, dat in sommige opzichten geen gemakkelijk jaar achter de rug had.

Jaarlijkse reünie Oirschot 10 april 2008



Gezellig bij elkaar

Dit was al weer de 13e keer dat wij in Oirschot deze grote reünie hielden en voor de 2e keer in de nieuwe Kempenzaal, waar de "kinderziekten" van vorig jaar snel vergeten waren. Het personeel had de zaal voortreffelijk ingericht voor de ± 325 deelnemers. Het waren er toch iets minder dan het vorig jaar.

Nadat ieder van een worstenbroodje was voorzien gingen we naar de schouwburg, waar de Sgt. Wilson's Army Show weer een voortreffelijk optreden gaf en dan ook veel applaus kreeg voor het gebrachte repertoire.

De maaltijd was ook weer uitstekend verzorgd door het team van Paresto. Na terugkeer in de zaal werd de loterij gehouden. Er waren ongeveer 100 prijzen te verdelen, zodat de winkans groot was en iedereen dan in spanning zat of er een prijs op zijn of haar lot zou vallen.

Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse, Lindenculaan 110
1741 TX Schagen. Tel. 0224-215621
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl
Soc. Comm. 023-5283997

Jaarvergadering

Op maandag 1 april 2008 hield VOMI Noord-Holland haar jaarvergadering. Ongeveer 170 sobats en partners hadden reeds in de vergaderzaal plaats genomen toen de voorzitter om precies 11.00 uur verscheen. Na een ogenblik stilte voor de gevallen en ons ontvallen kameraden heette hij allen hartelijk welkom. Het stelde hem enigszins teleur dat er van VOMI-Nederland niemand aanwezig was, hoewel zij wel uitgenodigd waren.

De agenda werd in een vlot tempo afgewerkt. Na de opening door de voorzitter en behandeling van de notulen van de vergadering van 17 april 2007, kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Ad Bouterse, secretaris en Nico Baan, Sociaal Commissaris, werden beiden herkozen. Omdat Gerard Visser had aangegeven zijn bestuursfunctie als penningmeester ter beschikking te stellen, stelde het bestuur voor om Cor Drost als penningmeester in het bestuur op te nemen. Hij werd bij acclamatie gekozen. Hierna lichtte Gerard Visser het financiële jaarverslag toe. Hoewel hij niet als bestuurslid terug treedt, bedankte de voorzitter hem omdat hij de administratie onder moeilijke omstandigheden had overgenomen en weer geheel in orde had gebracht. Wegens afwezigheid van de kascommissie las de voorzitter het verslag voor. De leden dechargeerden het bestuur. Voor het agendapunt rondvraag waren geen vragen en kon de voorzitter om 11.45 uur het officiële gedeelte afsluiten.

Hierna spoedden we ons naar de ontspanningsruimte. Tot verrassing van de voorzitter waren daar drie bestuursleden van VOMI-Nederland aanwezig. De secretaris verzocht de aanwezigen om 13.00 uur weer naar de vergaderruimte te gaan, omdat de burgemeester van Almere, Mevrouw Jorritsma, de sobats wilde toespreken. De voorzitter heette haar van harte welkom. Toen Mevrouw Jorritsma het woord nam begon het voor hem duidelijk te worden waarvoor zij aanwezig was. Zij sprak de voorzitter toe en deelde hem mee dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd hem voor zijn vele vrijwillige functies tot Lid in de Orde van

Oranje Nassau te benoemen. De voorzitter was duidelijk aangeslagen. Na deze ceremonie begaven allen zich aan de uitstekende rijsttafel. Hierna was er nog een gezellig samenzijn en een verloting. De muziek werd verzorgd door Rob Wijga en zijn muziekpartner. Om ongeveer 16.00 uur ging een ieder tevreden huiswaarts.

Postzegels

Het bestuur van VOMI Noord-Holland bedankt haar lid G. Rijn te Amsterdam voor de grote verzameling postzegels die hij ter beschikking stelde voor het Sociaal Fonds. De opbrengst wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Overijssel

Secr. H. Vos
Gerhard ter Borgstraat 1
Appartement 208
7545 BB Enschede
Tel. 053-4313859
E-mail: herryvos@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

Verhuisbericht:

Denk om het nieuwe adres van uw secretaris. Zie boven.

Algemene Ledenvergadering

Gezien de geringe belangstelling op de A.L.V. j.l. gaat de busreis naar Den Haag niet door. Daarvoor in de plaats willen we een bezoek brengen aan het Infanterie Museum te Harskamp en wel op **donderdag 11 september 2008**. Het museum is open van 15.00 tot 16.00 uur, de toegang is vrij. We reizen op eigen gelegenheid en carpoolen zoveel mogelijk. Naar de mogelijkheid van een maaltijd in de kazerne wordt nog geïnformeerd of anders bij de Chinees in Harskamp. Opgave voor **1 augustus** bij de penningmeester, telefoon 038-4442868. Houdt u vooral de berichtgeving in "Sobat" in de gaten de komende maanden.

Programma rest 2008

Donderdag **9 oktober 2008** in café-restaurant annex zalencentrum "Spoolder" te Luffenberg. Entertainment met verloting. Aanvang 15.30 uur.
Woensdag **19 november 2008** in café-restaurant. "Koerkamp" te Lettele. Muzikale entertainment met verloting. Aanvang 15.30 uur.
In december organiseren we weer een **kerstdiner**. De planning is om het weer in Wythmen bij café-restaurant "De Mol" te houden op

18 december. De kosten bedragen € 26.00 p.p. Opgave bij de penningmeester. Betalen is deelname. Nader bericht en programma 2009 volgt in "Sobat" Nr 119.

De secretaris (ad interim)

Western Canada

Secr. R.A. Siebring
215-1329 K.L.O. Rd.
Kelowna BC
V1W 3Y9 Canada
Tel. 250 762 6140

Het bestuur van VOMI Western Canada kwam in hun normale voorjaarsvergadering bijeen in Vernon, British Columbia op 6 Maart 2008. Alle leden, en hun dames, waren aanwezig. De vergadering werd geopend door de voorzitter, Siemon de Boer. De agenda voor de vergadering werd besproken en met algemene stemmen aangenomen.

De secretaris sprak zijn dank en waardering uit voor de steun ondervonden van de bestuursleden en hun vrouwen gedurende de tien jaar durende ziekte en het overlijden van zijn vrouw. "Het was vaak een steun die ernstig nodig was."

De secretaris gaf een uitvoerig verslag van het bijwonen van de speciale ledenvergadering van VOMI-NL gehouden op 24 Januari 2008 in Bronbeek. Een kople van zijn toespraak aan de vergadering werd aan de leden verstrekt. Verschillende vragen werden gesteld en beantwoord.

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van VOMI-NL, gehouden op 25 Oktober 2007 werd doorgenomen en besproken. Het was een schok voor de leden te vernemen dat VOMI Ontario zal ophouden te bestaan. Allerlei suggesties kwamen ter tafel. Uiteindelijk werd besloten, om - daar er nog steeds velen in Canada en in de Verenigde Staten zijn die niet met VOMI op de hoogte zijn - een grote advertentie in The Windmill te plaatsen. Daarin zal het doel en streven van VOMI worden uiteengezet. (Voor onze Nederlandse lezers: The Windmill is een Hollandse krant voor Canada en de Verenigde Staten en verschijnt twee keer per maand). De Ontario-leden kunnen zich laten overschrijven en nieuwe leden kunnen zich aanmelden. Vomi Western Canada zou niet graag zien dat oud-leden in Oostelijk Canada er het bijl-

tje bij neerleggen. Eendracht maakt macht. Tszamen kan er nog heel wat tot stand worden gebracht. De "hoe en wat voor de toekomst" kan alleen besproken worden als we de reacties weten.

VOMI Western Canada heeft zich vanaf het ontstaan er op toegelegd om zoveel mogelijk betekenis te hebben voor die leden die ver weg wonen en onze vergaderingen of picknicks niet kunnen bijwonen. Nu er meer en meer leden komen in de Vancouver area werd gesuggereerd om een bijeenkomst te beleggen in of in de nabijheid van Abbotsford. De secretaris zal proberen, na overleg met de leden die in dat district wonen, een diner of lunch te organiseren. De voorzitter en secretaris zegden toe aanwezig te zullen zijn.

Hoewel de meeste afdelingen klagen over een vermindering in leden, liet de penningmeester horen dat het ledental met twee was gegroeid.

De penningmeester verstrekte aan de leden een financieel rapport. Ook hier werd een vooruitgang geconstateerd.

De sociale commissie rapporteerde dat in 17 gevallen kaarten en bloemen werden verzonden. (11 geboorte kaarten, twee 50-jarige huwelijks kaarten, twee 55-jarige huwelijks kaarten en in twee gevallen een kaart van medeleven en bloemen). De voorzitter dankte de dames voor het verrichte werk.

Ons blad "Contact" werd besproken. Algemene waardering werd geuit voor de tijd besteed aan de publicatie en de goede artikelen die zijn opgenomen.

Hans de Leeuw rapporteerde over zijn bezoek aan Estonia. Hij vertegenwoordigde de veteranen in Nederland en Canada en ontving een gouden gedachtenispenning. Hij zal een artikel schrijven voor de volgende uitgave van Sobat. Voorts liet Hans ons enige beelden van dit bezoek zien op zijn laptop.

Rondvraag. Besloten werd om de najaarspicknick te houden in Bear Creek Park in Kelowna. De secretaris ontving gedurende zijn bezoek aan Bronbeek twee VOMI-vlaggen voor onze afdelingen. Werden onder dank aanvaard.

Voorts kwam de naam "VOMI" ter sprake. Die naam heeft geen betekenis in Canada: het is moeilijk een uit-

leg te geven zonder te worden aangemerkt als kolonist. In de volgende uitgave van ons blad zal de leden worden gevraagd om suggesties in te zenden voor een nieuwe naam.

De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun bijdrage.

Ralph A. Siebring-secretaris

Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong, Merellaan 247
3145 EJ Maassluis
Tel. 010-5927786
E-mail: jwdjong@kabelfoon.nl
Soc. Comm. Tel. 071-5763418

Bestuur:

Naar de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 17 april in Honselersdijk, waren een behoorlijk aantal leden gekomen. Belangrijkste punten:

Wim Hofman nam afscheid als bestuurslid en als Sociaal Commissaris en wordt opgevolgd door het bestuurslid Eduard d'Haan.

Met de benoeming van Carel Hoek als bestuurslid is het bestuur weer op sterkte. Besloten is het aantal nieuwsbrieven uit te breiden tot vier om de communicatie naar onze leden te verbeteren.

Regio's:

Op 23 april hield de Venen een bijeenkomst in Roelofarendsveen. Zoals gebruikelijk goed bezocht met een interessante lezing over het berggen van vliegtuigwrakken. In mei hadden we een tweetal interessante uitstapjes waarover we in het augustusnummer verslag zullen doen. Het ligt in de bedoeling om op 7 oktober in de Julianakazerne een bijeenkomst te beleggen compleet met rijstmaaltijd. Een buitenkansje voor de vele leden die we in de regio Den Haag hebben. In "Sobat" van augustus kunt u lezen hoe u hiervoor kunt inschrijven.

J.W. de Jong

Zuid-Holland Zuid

Secr. D. Mennens, Lijsterlaan 12
3055 CH Rotterdam
Tel./Fax: 010-4188239
E-mail: d.mennens@zonnet.nl
Soc. Comm. Tel. 010-4340970
E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

Algemene Ledenvergadering

Zo'n 55 leden hadden gereageerd op de uitnodiging van het bestuur tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. De voorzitter heette allen van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom aan de bestuurders van VOMI Zuid-Holland Noord en uiteraard de Leden van Verdienste Oer de Jong, Arnold Geurink en Harrie Kuitjpers.

De voorzitter blikte terug op het afgelopen jaar met als hoogtepunt de geslaagde reis naar Roermond en vooruitkijkend naar het aantal regiomiddagen in 2008 met als uitschieter de bootreis op 15 mei 2008. Hiervoor hebben zich inmiddels 250 personen van Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid opgegeven.

De tand des tijds knaagt aan onze generatie, zei de voorzitter en bij de herdenking van de ons ontvallen leden in 2007 moest hij melden dat in dat jaar 57 leden van de vereniging zijn overleden. Henk Mergler, Rob Degener en Sjef Franken lazen de namen op.

De notulen leverden geen vragen op en het financieel overzicht was een gedegen werkstuk. De penningmeester let (zoals het hoort) goed op de duiten en hoewel we geen spaarvereniging zijn was hij blij te kunnen melden dat een contributieverhoging niet noodzakelijk was. De kascommissie stelde voor om het bestuur te dechargeren, hetgeen door de vergadering werd overgenomen.

Bij de opening had de voorzitter reeds gezegd dat besturen menskracht vergt en dat Zuid-Holland Zuid die menskracht heeft. Hij was verheugd dat de aftredende leden hun schouders er opnieuw gingen onder zetten. De leden hadden geen nieuwe kandidaten aangedragen en Dolf Mennens, Mari van Zwielen en Jaap van Dijk werden met applaus herbenoemd.

Het jaarverslag over 2007 riep geen vragen op. De Sociaal Commissaris William Roza gaf zijn verslag en riep de leden op zich aan te melden voor huisbezoeken in hun eigen omgeving.

Tenslotte deed Ger de Jong zijn verslag als coördinator monumenten en meldde o.a. de onthulling van een plaquette op monumenten in Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. Om in Papendrecht een monument te realiseren ziet hij niet meer zitten, zulks vanwege de houding van de burgemeester en dat moeten nu maar anderen proberen.

De voorzitter had het laatste woord en dankte een ieder voor de inbreng en de steun aan het bestuur. De

gemaakte opmerkingen zullen we ter harte nemen. Hierbij werd het officiële gedeelte afgesloten en hij wenste een ieder wel thuis.

H.H. Mergler

Zeeland

Secr. J. Kloet, Laan v. Barbestein 8
4451 AH Heinkenszand
Tel. 0113-561738
E-mail: jkloet1926@zeelandnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0113-561738

Jaarvergadering 18-03-2008

Deze werd gehouden in de grote zaal van Motel "GOES", waarvoor een zeer grote belangstelling was.

De voorzitter verwelkomde naast de leden en hun partner de heren afgevaardigden van de Wapenbroeders en van het COM. Daarna werden de ons ontvallen sobats staande in stilte herdacht.

De voorzitter schetste het ontstaan van onze vereniging en wat het afgelopen jaar door onze vereniging is georganiseerd. Hij onderstreepte het belang van onze VOMI vereniging op sociaal en maatschappelijk terrein. Alle genoemde dagen van deelname hebben gezorgd voor één hechte onderlinge vriendschap. Door ons optreden, soms individueel, soms in groepsverband, hebben we een plaats veroverd in de maatschappij, die eerst afwijzend tegenover elke oud Indië / Nieuw-Guinea veteraan stond, maar nu eindelijk begint in te zien wat de veteraan voor ons Vaderland heeft betekend en daarvoor erkenning verdient.

Daarna werd in een rap tempo de Algemene Jaarvergadering voortgezet. Wel werd de vergadering onderbroken voor een uitstekend verzorgde rijstmaaltijd en er volgde een zeer geanimeerd borreluurtje.

De vergadering bedankte het bestuur voor het vele werk dat er voor hen in de loop van het jaar is gedaan en bood hen als dank een attentie aan.

J. Kloet



SOBAT

In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste vorm
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:*

Naam	Voort	Woonplaats	Onderdeel
Apperlo,	J.	Steenwijk	422 BI/6-8 RI
As, van	A.Q.	Oud Gastel	2-6 RI
Beuzel,	H.	Assen	?
Braakman-Koch	M. (Mw)	Utrecht	
Briemen, van	A.	Zoetermeer	?
Crutzen,	M.	Voerendaal	KM
Dahmen,	P.	Diepenheim	5-5 RI
Dazler,	P.	Utrecht	1-3 GRG
Deelen, van	G.	Barendrecht	2 DMP
Duren, van	W.	Dieren	42 Veldcie
Elk, van	B.	Utrecht	2-12 RI
Engels,	G.L.	Sint Jansteen	4-3 RI
Ent, van der	A.A.	Rhoon	423 BI/6-5 RI
Erp, van	C.	Best	23 AAT
Everaert,	S.	Eindhoven	Marbrig
Grootswagers,	M.	Kaatsheuvel	3 GRPI
Hagenbeek,	A.P.	Hoogeveen	30 Hupva
Hakkemars,	J.C.	Hengelo	5-5 RI
Heijster, van	M.	Rosmalen	2-6 RI
Hellings,	C.	Best	5-6 RI
Hendriks,	J.	Wijchen	?
Hockers,	P.	Helmond	4-1 RATA
Holler,	C.	Leiden	35 Hupva
Hooijsma,	M.	Waalre	MLu
Hoop, de	J.	Bergambacht	Ostcie 5-7 RI
Huljer,	B.P.	Steenwijk	4 MWBE (correctie)
Hurink,	A.	Zwolle	Marbrig
Hutten,	J.W.A.	Nijmegen	30 B Hospitaal
Jonker,	J.	Utrecht	?
Keerweer,	P.	Linschoten	436 BI/7-3 RI
Kok,	H.	Nieuwpoort	4-3 RI
Kuijck, van	J.P.	Prinsenbeek	Militaire Politie
Lemmens,	P.	Hapert	5-6 RI
Marion, van	L.	Geervliet	413 BI/6-3 RI
Mian,	G.	Nieuwerkerk a/d IJssel	KL Infanterie
Nijeboer,	A.	Radewijk	3-9 RI
Nijhuis,	H.	Schaljk	17 Infbat NNG
Nispen, van	C.J.	Hoeven	5-11 RI
Oostwoud-Koenen,	H. (Mw)	Wolvega	
Pouwels,	H. Th. M.	Berg en Dal	?
Pruis,	W.H.	De Bilt	432BI
Rooy, de	L.B.	Den Haag	8 VA
Ruigrok v.d. Werve,	Th. H.	Wassenaar	OVW
Sempel,	W.	Rotterdam	2-10 RI
Smitshoek,	P.	Mookhoek	4 RS
Snuverink og Lansink,	G.M.	Boekelo	?
Stremmelaar,	H.	Almelo	?
Theunissen,	L.	Linne	3-11 RI
Uhen, van	W.J.	Hoeven	36 AAT
Veen, van	T.M.	Voorschoten	5-10 RI
Veide, v.d.	A.	Axel	Fcie 6 Infbat NNG
Velthoven, van	J.	Bergen op Zoom	3-10 RI
Verrij,	G.	Oud Beijerland	RS
Versteegh,	O.M.	Wassenaar	?
Verwegen,	A.	Veghel	4-11 RI
Wagelaar,	J.M.	Kerkrade	2-13 RI
Wijngaard,	F.	Rotterdam	Staf DRG
Zwart, de	P. L.	Hulst	42 RVA



Met ons aller

welgemeend mede-

leven en dat de

liefde en de warmte

van uw naasten U

de moed en kracht

geven dit zware

verlies te dragen.

c
sociale
ERVENIS
VOMI
e

V O M I

Onderscheidingen

Met gepaste trots melden wij:
Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagt
te benoemen tot:

M.J.P. Schumacher - Oosterhout
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

H.A.M. Groenendaal - Sint Anna Parochie
Lid in de Orde van Oranje-Nassau - 25-04-2008

T. van Luxemburg - Zoetermeer
Lid in de Orde van Oranje-Nassau - 25-04-2008

J.W. de Jong - Maassluis
Lid in de Orde van Oranje-Nassau - 25-04-2008

A. Snijders - Dalen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau - 25-04-2008

A. Warringa - Dalen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 25-04-2008

F.J. Kamphuis - Arnhem
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor de Draggers van de Koninklijke Onderscheiding
onze oprechte gelukwensen.

In Memoriam

Medio december 2007 kregen wij het bericht dat onze oud-voorzitter **Evert Vaartjes** was overleden. Als bestuur zijn wij in gebreke gebleven dit in "Sobat" te memoreren. Met dit schrijven willen we hem eren en gedenken.

Vaartjes was een man van het eerste uur. Hij droeg de VOMI een warm hart toe. Vanaf het begin was hij actief in het bestuur. Na zijn bestuursfunctie is hem het ereidmaatschap van VOMI Overijssel verleend.

Als oud-verzetsman was hij bekend door het onderduikerswerk en de vele droppingen die hij mede uitvoerde. Hij heeft aan vele acties deelgenomen, doch daar hoorde je hem nooit over praten. Direct na de oorlog is hij als OVW-er naar Indië gegaan. Ook over die tijd wilde hij als zovele anderen niet praten. We hebben in hem een goede sobat verloren die het bestuur en zeker mijn persoon met raad en adviezen bijstond. Wij zijn er trots op dat wij hebben kunnen bewerkstelligen dat hij door Koningin Beatrix werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. We zullen hem gedenken als een rustige en integer persoon. Dat hij ruste in vrede.

*Namens het bestuur van
VOMI Overijssel
A.W. Scholten, voorzitter*

Lijst nieuwe leden

Naam.....	Woonplaats.....	ONDERDEEL
Aarts A.J.....	Den Haag.....	KM NNG
Bastemeijer B.L.....	Spijkenisse.....	KM NNG
Bredenhof William.....	Canada.....	
Deuring F.A.....	Harderwijk.....	Kon. Marechaussee
Floresse P.A.....	Middelburg.....	Lhaa
Fredriksz C.M.....	Leiden.....	KNIL
Haaksman C.....	Usselstein.....	
Haas A.....	Voorhout.....	6 BI NNG
Meijer H.....	Zwolle.....	Sistdet 101 Marbat
Ruighaver C.....	Nieuw Beijerland.....	KM NNG
Saaltink Hendrik J.....	Canada.....	
Schoemaker H.....	Nieuwleusen.....	
Thorn - Woordes B.W.....	Baarn.....	
Tromp Popko.....	Canada.....	
Verkerk M.....	Amsterdam.....	1 MI/BL Tr. Cie
Vos A.....	Barendrecht.....	6 LI.
Vries H.F. de.....	Wijk bij Duurstede.....	IVB
Vagt A.J.G.M. van.....	Eindhoven.....	5-7 RI
Wef J.S. van der.....	Nunspeet.....	9 RMA

Vergoeding medische reiskosten gewezen Defensiepersoneel

Voor gewezen Defensiepersoneel is een aparte vergoedingsregeling afgesproken voor zogenaamde medische reiskosten. Tot nu toe werden deze kosten afgedaan op basis van meerdere regelingen. De nieuwe regeling heeft dan ook tot doel deze versnippering op te heffen.

Op basis van deze nieuwe Regeling Onkostenvergoeding Gewezen Defensiepersoneel (ROGD) kunnen gewezen militairen aanspraak maken op een vergoeding in de reiskosten, verblijfkosten en in de inkomsten-derving ten gevolge van de gemaakte reis. Ook de begeleider en de naaste relatie kunnen in aanmerking komen voor onkostenvergoeding als betrokkene niet alleen kan reizen. Niet iedere reis komt in aanmerking

voor vergoeding. Het moet bijv. gaan om een militair of burger met arbeidsongeschiktheid dan wel invaliditeit met dienstverband die vanwege zijn aandoening een zorgverlenende instelling bezoekt. Het kan ook gaan om een militair of burger die in verband met een aandoening opgeroepen wordt voor een onderzoek door een zorgverlenende instelling. Alleen kosten in verband met reizen naar erkende instellingen of personen binnen Nederland komen voor vergoeding in aanmerking. Vergoeding van kosten van bezoek van een hulpverlener buiten Nederland is ook mogelijk, maar dan moet wel eerst vooraf goedkeuring zijn verleend door Defensie.

Secr.

Reünie

4-10 R.I.

Datum: Vrijdag 29 augustus 2008

Locatie: Legerplaats "Harskamp" te Harskamp

Info: Abe Agema, Boedijnhof 205, 1628 SJ Hoom. Tel. 0229-242798

Verbindingsafdeling 1e Div "7 Dec" en 41e ZIBVA

Datum: Donderdag 16 oktober 2008

Locatie: Bernhardkazernie te Amersfoort

Info: C. den Meyer, Vlietwyck 44, 2271 EW Voorburg. Tel. 070-3867511

Verbindingsafdeling AHK Batavia 1946 - 1950

Datum: Woensdag 15 oktober 2008

Locatie: Kumpulan Huize Bronbeek te Arnhem

Info: P.N. Welten, Beukenlaan 35, 4731 CD Oudenbosch

Opening fototentoonstelling: Veteranen ingezet in dienst van de vrede

Op donderdag 8 mei opende wethouder de Vries van de gemeente Steenwijkerland de fototentoonstelling "Veteranen ingezet in dienst van de vrede" in de hal van het gemeentehuis in Steenwijk. De wethouder prees het veteranencomité Steenwijkerland voor hun inzet om de tentoonstelling hier gerealiseerd te krijgen. In zijn toespraak ging vervolgens de voorzitter van het veteranencomité, Peter van der Meulen, in op de status en behandeling van de oudere veteranen die hun toeviel bij thuiskomst na hun missie. Gelukkig is er in de huidige tijd veel veranderd maar dat houdt niet in dat we nu achterover kunnen leunen en afwachten. Nog steeds behoeft de veteraan bij zijn terugkeer zorg en aandacht en nog steeds zijn het de veteranen zelf die daar voor strijden. Deze tentoonstelling geeft met een prachtig overzicht in foto's maar ook in digitaal beeld en geluid de inzet van de krijgsmacht in alle missies sinds WO II weer. De tentoonstelling loopt tot vrijdag 23 mei en de organisatie verdient zeker een grote opkomst van het publiek.



Toespraak Peter van der Meulen.



J.M. Een aandachtig gehoor.

**Postbus 90701
2509 LS Den Haag**

Bezoekadres:

Van Alkemadeaan 357

Kortingen oplopend tot wel **35%**

Via VAFAMIL kunt u reizen boeken van o.a. Neckermann, Stena Line, Holland International, OAD, Evenements Reizen, Arke, Holiday cars, Vrij Uit, RP Holidays, Hotelplan, D-Tours, Sunair, Corendon, KUONI, P&O Ferries, Sudtours, Travel Trend, Q-International, Buro Scandinavia, Panta Reizen, ACCOR Hotels, de Jong Intra, Sky International Tours, de Boer & Wendel en nog veel meer.....

Telefoon : 070 - 316 93 95
Fax : 070 - 385 93 32
E-mail : reisbureau@vafamil.nl
Internet : www.vafamil.nl

VAFAMIL REIZZEN 2008