

SOBAT



V O M I



SCHLOSSHOTEL BRILON WALD - DUITSLAND

op slechts 2 uur rijden van de Nederlandse grens,
uniek gelegen tussen Willingen en Winterberg

5-daagse Hoogsauerland Vakantie nu volgens **NIEUWE ALL IN FORMULE**



DE VAKANTIE "ZONDER BEURS"

Een super 5 daags alles-inclusief arrangement

Bij deze All-In formule is het volgende inbegrepen:

Ontvangst met koffie en gebak

- * 4 overnachtingen
- * 4x ontbijtbuffet
- * 4x een culinair 3-gangendiner
- * 4x een heerlijke lunch

Tijdens uw verblijf zijn alle consumpties **GRATIS** van 17.00 - 24.00

Regelmatig een bittergarnituur

GRATIS gebruik kegelbaan en minigolfbaan en een

GRATIS rodelbaan afdaling

Leuke uitgezette auto & wandelroutes.

Bovendien is een leuke, **GRATIS** dagtocht per luxe touringcar door
het Sauerland inbegrepen.

Laat u verrassen !!!

Het Schlosshotel beschikt over 32 kamers, allen smaakvol en modern ingericht. en voorzien van
bad/ douche, wc en tv met Ned zenders.

Bij deze **UNIEKE** alles inclusief vakantie is er overdag veel te zien en te ondernemen
Maar ook 's avonds is er genoeg entertainment in onze bar/ lounge of terras met o.a
een avondwandeling, biljarttoernooi en spannende "Las Vegas" avond waarbij niets te verliezen valt,
maar wel leuke prijzen te winnen zijn. Bovendien is er regelmatig **live-muziek**

Voor dit unieke arrangement gelden de volgende aankomstdata:

OKTOBER

maandag 6 oktober
vrijdag 10 oktober
dinsdag 14 oktober
woensdag 22 oktober
zondag 26 oktober
donderdag 30 oktober

NOVEMBER

maandag 3 november
vrijdag 7 november
dinsdag 11 november
zaterdag 15 november
zondag 23 november

NU
SLECHTS
€ **215**,00
per persoon



Alle arrangementen kunt rechtstreeks reserveren. U wordt in het Nederlands te woord gestaan.

Tel: 0049 - 2961 - 97940

E-mail: info@schlosshotel.nl

www.schlosshotel.nl

**Bel nu en boek snel
want vol = vol**

Perfect verzorgde en aantrekkelijk geprijsde cruises

Op ons cruiseschip de M.P.S. Brillant, bieden wij ook deze zomer en komend najaar weer perfect verzorgde en aantrekkelijk geprijsde riviercruises.

De M.P.S. Brillant zal bij velen onder u geen onbekend cruiseschip zijn. Door de gezelligheid en huiselijke sfeer zult u zich er snel thuis voelen. In het restaurant en de sfeervolle salon met bar kunt u heerlijk genieten van een goede culinaire verzorging en een gezellig animatieprogramma. Vanaf het zonnedeck kunt u tijdens de cruise volop genieten van langzaam voorbijtrekkende landschappen en ook van de stadjes en steden die wij tijdens de cruise aandoen. Alle hutten hebben benedenbedden en zijn voorzien van een douche en toilet.

Op de onderstaande cruises hebben wij nog plaats vrij.

**Bel nu en boek snel
want vol = vol**

8-daagse Zuid Nederland en België Cruise
met bezoek aan Antwerpen, Hasselt en Maastricht
Vertrek 16 aug. en 4 okt. 2008

vanaf slechts

€ 349,-

8-daagse Rijn en Moezel Cruise
naar Cochem
Vertrek 25 okt. 2008

vanaf slechts

€ 329,-

8 daagse Midden & Noord Nederland Cruise
met een bezoek aan Texel
Vertrek 13 sept. 2008

vanaf slechts

€ 419,-

11-daagse Rijn en Moezel Cruise
naar Rudesheim en Cochem
Vertrek 6 aug. 2008

vanaf slechts

€ 599,-

Op al onze reizen kunnen toeslagen geheven worden indien de brandstofprijzen daartoe aanleiding geven.

Alle cruises zijn volledig verzorgd met een uitgebreid ontbijtbuffet, gevarieerde lunch en heerlijk diner. Bij vertrek wordt u een welkomstdrankje aangeboden en wordt u twee keer per dag getrakteerd op een kopje koffie of thee. Daarnaast wordt er een gezellig animatieprogramma georganiseerd met o.a. een bingo, quiz, rad van fortuin en kunt u iedere cruise genieten van een Captainsdiner en een gezellige afscheidsavond met live muziek.

Voor alle informatie, reserveringen en gratis
BTR International River Cruises Vaarvakantie 2008 folder

belt u naar: **055-5059500**
of kijk op: **www.BTRreizen.nl**


BTR International
River Cruises



Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.
Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
P. de Hoogstraat 6
6161 DH Elstou
Tel. 046-4360607
E-mail: l.noordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2983 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
Fax: 0180-623580
E-mail:
k.orsel2@kpnplanet.nl

1e Penningmeester
A. Luitjens
Voorzijh 475
2995 BE Barendrecht
Tel. 0180-610423
E-mail: koo.luitjens@gmx.net
Banknummer: 1804.20.143
4505.91.300
Postbanknummer: 4239390
L.N.A. "VOMI-Nederland" Barendrecht

**2e penningmeester/
Vz./accr. Soc. Comm.**
W.H. El, P. Bist
Stellingeweg 104
8475 GJ Hijeftolgade
Tel. 0661-688772
Mobiel: 06-15100579
Fax: 0561-688549
E-mail: wpatat@usa.net

Vice-vz./budgethouder
Th.H.A. Ramp
Albatrossstraat 14
2553 EG Leidenorp
Tel: 071-3410690
E-mail: Theorangepig@gmail.com

Functionaris/PK/W
A.M. Nal
De Wierboom 9
8532 JT Steenswijk
Tel. 0521-512095
E-mail: a.m.nal@orange.nl

Leden van Verdienste
G. Determan; V.C. Bekkè; G. de Jong;
G. Strijbos; K. Grijl; F.J.F. Smoorenburg;
T.J.J. Gansma; H.M. Bakker; M. Vos;
A.M. v.d. Vliet - Bloem; W.G.L. Topée;
F.J.G.M. te Malswart

Redactiecommissie

Voorzitter/redacteur
Th.H.A. Ramp (zie onder bestuur)

Secretariaat/redacteur
R. Grijl
Bakoo 90
8438 TD Baitoo
Tel.: 0562-281361
e-mail: r.grijl@kpnplanet.nl

Fotobewerking/redacteur
A.M. Nal (zie onder bestuur)

Advertenties
K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat
Het VOMI-detachement tijdens de Nederlandse Veteranendag 2008

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginnelen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL, bewegingen en samenvoernde doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter
H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bij

Leden
Dr. B. Braaman, Brigade-generaal der Artillerie bij
Drs. W.A. Broeze, Kolonel der Koninklijke Marechaussee
W.G.M. Bross, Kolonel der Genodiers
C.B. Hiderink, Generaal-majoor RLI bij
J.B. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie bij

Ledenadministratie

G.M. Batsikaas-Determan
Amstelpad 17
3181 EA Rozenburg
e-mail: bomsda@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgeve nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariatsadressen onder "VERENIGINGSHEMERS".

2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de goedkeuring van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Druk: Koninklijke De Swart, Den Haag.



Website VOMI-NL:
www.vomi-nederland.nl

**Sluitingsdatum
inzenden kopij:**

Nr. 120 22-08-2008

Nieuws van de Bestuurstafel



Inhoud

| | |
|---|----|
| Van de bestuurstafel | 4 |
| Van de voorzitter | 4 |
| Nederlandse Veteranendag 2008 | 5 |
| VELDPOST (6) (de eerste maanden op Java) | 6 |
| Met het eerste detachement Korea (deel 3) | 9 |
| Aflossing van de wacht (deel 2 en slot) | 10 |
| De stad Ieper en de Eerste Wereldoorlog | 14 |
| URUZGAN | 16 |
| Dinsdag 3 juni 2008 een bijzondere dag | 17 |
| Landelijke Veteranendag "DAMETIN" | 21 |
| Verenigingsnieuws | 24 |
| In Memoriam | 28 |

Grote dingen zijn voor iedereen,
kleine dingen zijn voor vrienden.

Van de Voorzitter

De laatste dagen van juni stonden vooral in het teken van de Nederlandse Veteranendag en een, gelukkig, steeds groeiend aantal regionale en lokale veteranenactiviteiten. Er waren zoveel uitnodigingen dat ik een selectie heb moeten maken. De keuze is dit jaar gevallen op Ridderkerk (27 juni) en Den Haag (28 juni).

In Ridderkerk was een groot aantal veteranen uit de gemeente op het gemeentehuis aanwezig en hen werd een prima georganiseerd, indrukwekkend en gevarieerd programma aangeboden. Hulde aan het gemeentebestuur. Maar dit was niet het enige teken van betrokkenheid bij veteranen. Al tenminste sinds 1990 laat men op vele wijzen zien dat veteranen erkenning en respect verdienen en dat ook moeten krijgen. Reden voor het VOMI-bestuur om de gemeente, vertegenwoordigd door de burgemeester, hiervoor te waarderen met een dankwoord en stoffelijke blijken van waardering. Burgemeester Hermans was zeer verguld met dit schouderklopje en zij heeft toegezegd ook in de toekomst door te gaan met het geven van aandacht aan de veteranen. Daar zijn wij als veteranenvereniging uiteraard heel gelukkig mee en wij hopen dat dit goede voorbeeld veel navolging zal vinden bij andere gemeenten. In Den Haag leek een druilerige ochtend een spetterende viering in de weg te staan. Gelukkig knapte het weer rond het middaguur op en onder een stralende zon kon het defilé plaats vinden. Hieraan werd door een groot VOMI-detachement o.l.v. Sytse Hoekstra (voorzitter VOMI Dr/Cr) deelgenomen. Het zag er heel goed uit, de tenuen, de exercitie en de trots waarmee de deelnemers marcheerden. U heeft een uitstekende indruk achtergelaten en ik heb vele complimenten in ontvangst mogen nemen. Bedankt mensen, voor jullie voorbereiding, de aanwezigheid en deelname en voor het visitekaartje dat is afgegeven. Hopelijk kunt u er volgend jaar in goede gezondheid weer bij zijn of er via de media getuige van zijn. Ik wens u fijne, zonnige zomermaanden.

L. Noordzij

Op 27 juni j.l. heeft de voorzitter namens VOMI-Nederland een herinneringsplaquette en oorkonde uitgereikt aan het gemeentebestuur van Ridderkerk vanwege haar inzet voor de Ridderkerkse veteranen. De burgemeester van Ridderkerk heeft deze "onderscheiding" tijdens de Ridderkerkse veteranendag in ontvangst mogen nemen.

Op 5 juli j.l. heeft onze voorzitter namens VOMI-Nederland de VOMI-Legpenning (nummer 2) en oorkonde uitgereikt aan de burgemeester van Coevorden als dank voor de inzet van de gemeente tijdens de Landelijke Veteranendagen "DAMETIN". De uitvoering van de veteranendag op 5 juli was voor de 14e maal en in deze omgang tevens de laatste.

Tijdens de vergadering van het Veteranen Platform (VP) op 6 juni

j.l. is onder meer gesproken over het veteranentenue. De invoering van veteranentenue stuit op een aantal problemen o.a. aanvraag/levering etc. Het zal dus nog wel even duren voor het zover is.

Voorts zal de schadevergoeding aan dienstslachtoffers worden verbeterd en toegankelijker worden.

De reiniefaciliteiten welke thans gelden voor de veteranen zullen worden aangepast, in die zin dat deze faciliteiten ook worden toegepast op de postactieven. De financiering echter van de postactievenregeling dient uit het arbeidsvoorwaardenoverleg te komen en hierover dienen de vakcentrales onderhandelingen te voeren met defensie. De gehele regeling zal op een aantal punten verder worden aangepast en de verwachting is dat eind 2008 het geheel zodanig is bijgesteld dat er geen misverstanden meer kunnen ontstaan over toewijzing van accommodaties en de financiën.

Tenslotte zijn een drietal verenigingen toegelaten als lid van het Veteranen Platform t.w., de Vereniging Huzaren van Boreel, de Stichting Veteranen Reservisten en de Vereniging Jonge Veteranen.

K.J. Orsel
Secretaris

Tussen gisteren
en morgen
ligt slechts
eenmaal vandaag.

Zeg ook eens:
ik heb genoeg!

Phil Bosmans

Nederlandse Veteranendag 2008

De vierde Nederlandse Veteranendag werd op zaterdag 28 juni 2008 j.l. gehouden te Den Haag.

Daar werd op vele manieren stilgestaan bij de inzet van Nederlandse militairen in het verleden, maar ook bij de activiteiten nu in het kader van vredesoperaties in verschillende delen van de wereld. Het was een dag voor iedereen, feestelijk en gezellig. Een dag voor herinnering, maar ook voor het algemeen besef dat militairen, namens ons allen, werden en worden ingezet in dienst van de vrede.

In aanwezigheid van Z.K.H. Prins Willem-Alexander ging de Nederlandse Veteranendag van start met een plechtige bijeenkomst in de Ridderzaal, waar onder meer premier mr. dr. J.P. Balkenende en de secretaris-generaal van de NAVO drs. J.G. de Hoop Scheffer het woord voerden. De minister-president zei in zijn toespraak tot de veteranen ondermeer: "Namens ons land stond u in de frontlinie op plaatsen waar angst en onrecht heersten. U deed wat u kon om orde, vrede en veiligheid te versterken. Met moed, soms met de moed der wanhoop. Maar altijd namens ons. Respect voor de inzet van veteranen is de noodzakelijke ruggeleuning die wij geven aan de mensen die namens ons aan de frontlijn staan van recht en vrijheid. Zonder onze betrokkenheid gaat het niet".

Daarna werd door veteranen op het Binnenhof aan een 50-tal militairen een herinneringsmedaille uitgereikt voor hun inzet bij vredesoperaties.



De Prins van Oranje nam een defilé af waaraan door ruim 3500 veteranen en 1000 actief-dienende militairen werd deelgenomen. Een groot VOMI-detachement onder leiding van de heer S. Hoekstra (zie ook de Voorplaat) nam, strak in het gelid en strak in de pas, deel aan het defilé. Het defilé, waarbij de regen van die ochtend plaats had gemaakt voor een stralend zonnetje, werd begeleid door 13 militaire muziekkorpsen en een selectie voertuigen. Speciaal onderdeel was een fly-past van historische en moderne vliegtuigen over de Hofvijver. Naast een KDC-10 en een C-130 Hercules vlogen ook een vijftal F-16's, drie Cougars, twee Alouettes, twee Chinooks, twee Apaches en een AB 412 SAR helikopter boven de Hofstad.

Naast het officiële programma was er de manifestatie op het Malieveld en werden er op Het Plein activiteiten georganiseerd. Op het Malieveld werd in stands en met diverse presentaties aandacht gevraagd voor organisaties (zoals bijv. VOMI-Nederland) en instellingen die zich met veteranen bezighouden. De gehele dag waren er demonstraties en muzikale intermezzo's. Het was zeker weer de moeite waard om op deze dag naar Den Haag te komen.



Th.R.

SOBAT

VELDPOST (6)

de eerste maanden op Java, de periode van acclimatiseren

Berenlaan, Meester Cornelis

De stad Batavia komt vrij neutraal over. Het klopt allemaal met wat we op school leerden. Zeer veel mensen op straat, langs de kali en op de pasar. Druk is het straatbeeld van de eigenlijke stad, stil en vredig is de Europese wijk: Menteng. Men ziet veel arme mensen, geen wonder bij de hoge prijzen. Ook veel vrouwen met sporen van vreselijke ziektes in het gezicht. Alles maakt na de jaren van Japanse bezetting een verwaarloosde indruk. En in dat straatbeeld de Hollandse militairen, veelal in de slordig zittende werkpakken. Men heeft niets anders. De naaste omgeving van de stad is nauwelijks interessant maar Buitenzorg en Bandoeng moeten prachtig zijn. Het is warm, af en toe drukkend, de natte moesson is begonnen, een klamboe is onmisbaar. Het is mooi weer afgezien van de uren dat het regent. Soms ziet men net voor zonsondergang de Salak en de Gedeh aan de zuidelijke horizon. We slapen op een "stretcher", een brancard van twee stokken met daartussen zeildoek, vlak boven de grond. Je moet in diepe slaap je bovenarm van het hout houden, anders worden zenuwen bekneld.



Gesprek met Annie Kombalje.



Onder de Waringin, van rechts naar links: Van Lagen, Vialle, Van Oostveen, Van Toor.

Met Jan van Flekken ben ik een keer naar de grote Hervormde Kerk geweest. Daarna zijn we naar de Gereformeerde Kwartierkerk gegaan

waar steeds wat te doen is en waar de gevierde predikanten Verkuyl en Oranje staan. De eerste schijnt Van Mook te adviseren. Daar ontmoet men de Nederlandse burgers maar er is nauwelijks contact. Men herinnert zich de V en W brigades als de eersten die op Java landden. Zij zijn de echte bevrijders en wij komen er achteraan. Bovendien ziet men ons als de dienstplichtigen waarvoor in Amsterdam gestaakt werd. De burger weet niet dat het kader van de "7 December" Divisie voor een deel uit oorlogsvrijwilligers bestaat, die zich als eersten meldden voor de strijd tegen Japan. Bovendien hebben ze al genoeg aan hun hoofd. Ze zijn nauwelijks uit de interneringskampen of de toestand met de Republiek baart grote zorgen. Bovendien heeft men geen of weinig vertrouwen in de Nederlandse regering. Een zaak als Shell gaat z'n eigen gang, maar de handelsmaatschappijen als Geveke, Blom, Van der Aa en Hagemeyer moeten praktisch opnieuw beginnen. De Chinezen zien de zaken somber in. "De Hollanders praten teveel, ze moeten wat doen", zei er één tegen mij.

Na de avonddienst in de Kwartier wordt er steevast een lezing gegeven door een vooraanstaand persoon uit de stad. Zo hoorden we Rutgers, Thijssen, Van Helsdingen en Grosheide. Het is mogelijk vragen te stellen en daarvan maken Jan en ik gebruik.

Het radiomateriaal is voor een deel aangekomen maar ik heb de indruk dat men mij dit werk nog wil onthouden. Dat is spijtig. Intussen ben ik de hele dag bezig als bataljonsfactor. Je bent populair, iedereen wil z'n post wel. Vanwege de postdrukke ben ik praktisch vrijgesteld van exercitie en daar ben ik niet rouwig om. Dagelijks is het liften naar het KPM gebouw. Er wordt bar veel geschreven en zelf krijg ik brieven vanuit Duitsland en Engeland van vrienden uit het jongste verleden. Er gaan brieven naar Jan Schouten. Dat doen velen met mij en zo is deze op de hoogte van onze zorgen. M'n dagelijkse belevissen verschijnen in een krant van de Alblasserwaard maar deze was geen lang leven beschoren, Trouw en Parool blijken sterker. De toezending van Trouw verloopt trouwens moeizaam. De kranten van Batavia berichten veel van hetzelfde, de communisten krijgen van alles de schuld. De echte tegenstanders zitten vol-

gens mij elders, in Engeland en Amerika: De archipel is voor die landen een aantrekkelijk gebied. Een neef logeert af en toe in Hotel des Indes, een oase van rust en luxe. Als boordwerktuigkundige heeft hij een schitterend uniform waarbij mijn Amerikaanse werkpak schril afsteekt. De KLM vliegt 4x per week naar Batavia met beroemde vliegtuigen als Skymaster en Connie. Met Kerstmis is er een dag geen post omdat het vliegtuig volgestouwd was met kerstbomen, zo men zei.



Vialle met aapje.



De rivier de Tjiluwong, kamp Ketapang.

M'n brieven worden getypt op Japans papier dat men overal aantreft. Het resultaat is slecht. Hier en daar ziet men Indiërs van de Britse bezettingsmacht. Ze voeren bij flikkerend avondlicht sabeldansen uit. Men wordt aangeraden geen contact te zoeken want ze schijnen moeilijk te zijn in de omgang. Hier en daar ziet men een rood-witte vlag van de TNI. In de kazerne voelen we ons rijk met de prettige hulp van djongos en baboe. De laatste zei steeds bij het vertrek: ANNIE KOMBALJE. We dachten dat ze zo heette, ze lachte maar wat. Ze zei gewoon dat ze terug zou komen. De figuur van Van Mook is beslist niet

populair. Velen voelen zich door hem bedrogen. Maar intussen stroomt het militair materieel binnen en dat geeft toch te denken. Samen met Jan van Hekken ga ik vaak naar een burgerfamilie op de Soemenepweg. De heer Roest nodigt veel militairen uit. Er wordt vrolijk gepraat, zittend op het voorbordes. Af en toe zijn er mannen van de V en W brigades. Ook bij Roest zijn zij de eersten geweest. We zijn bij een andere burger geweest, een oude bekende van Jan. Men noemt daar Van Mook een collaborateur en Schermerhorn een Mussert. Ten aanzien van Van Mook heb ik m'n twijfels. De regering van Nederland wil samen met de TNI de orde gaan herstellen. Men denkt hierbij aan een gezamenlijke bestrijding van de Daroel Islam. Dan is er nog een Lord Killearn die samen met Soekarno, Hatta, Schermerhorn en Van Mook op een foto staat. Wat doet die Engelsman erbij?

Het ziet er naar uit dat de radiotoestellen bestemd voor de Genie te laat zullen aankomen en daarmee vervalt mijn rol in het gebeuren. Dan gaat het werk naar de Infanterie.

GANG BATOE aan het Koningsplein te Batavia

In deze laatste maanden van 1946 gaan de drie veldcompagnieën de stad Batavia uit, de 11e naar Buitenzorg en de andere twee verspreid over het gebied ten westen en oosten van Batavia. De Park Compagnie komt terecht in een oud schoolcomplex aan het Koningsplein. De bataljonsstaf wordt gelegerd in Kamp Kotapang. Grote rode mieren zweven over het witte papier. Als ze komen zijn ze nog voorzien van vliezige vleugels maar ze doen hun best om die kwijt te raken. Op het terrein is een aap die deze beesten bij tientallen verslindt. Er is een grappig incident geweest met luitenant Bos, sergeant Bakker en militairen van de 3e compagnie. Een schietoefening wordt verstoord door vuur van elders. Men gaat in de aanval. Het blijkt niet te gaan om extremisten maar om een korporaal die met een sten klappers uit de bomen schiet. Er is een algemeen rondschriven van Jan Schouten aan de troepen in Indië. Onze taak is duidelijk: Herstel van Orde in het land. Het eilandrijk krijgt in federale vorm zelfstandigheid. Begin november is er een parade van de "7 December" Divisie op het Koningsplein. Alles verloopt vlot. Het is een machtig gezicht, zoveel spullen en dat in zo korte tijd aangevoerd. Het is een dwangmiddel bij onderhandelingen, maar wordt het gebruikt? Tot heden heb ik van

het eigenlijke Java nog niets gezien. Maar op de uitnodiging van Wim Vialle, de fouragemeester, rij ik op een dag naar Tangerang en vandaar nog verder tot de voorposten, 42 km westelijk van de stad. Dit is het echte Java. Zo ver het oog reikt strekken zich de vierkanten van de sawahs uit. Er wordt geploegd met de zware karbouw voor en de bruine man achter de lichtledige ploeg. De boer draagt een grote zonnehoed. Kleine jongens zitten op de logge beesten. Een kampong ligt in een groene omlijsting onder de kokospalmen. Het eindpunt is een rubberfabriek. We zien het hele proces, het eindproduct gaat naar Amerika. We horen wat er achter de demarcatielijn gebeurt. Men spreekt over terreur en willekeur, maar zijn deze berichten objectief? Ook de heer Sharir zal er tegen zijn, maar kan hij het keren? Vanaf december ben ik ingeschakeld als verbindingssergeant. Er is een luitenant Pont gekomen van het Wapen der Verbindingsdienst en een sergeant Knopper van hetzelfde onderdeel. Ik ben er voor de regimentsseiners. Radiotoestellen zijn er nog niet maar wel laadapparaten voor de accu's en zo meer. Vier seiners zijn begonnen. Ook Jan van Hekken is ingeschakeld. Het factuurswerk blijft nog even. De seiners werken aan de aggregaten. Hiermee worden de 125 ah accu's geladen, bestemd voor de 19-set. Een radiowagen, de GMC 104, wordt ingericht. Het is een sterke en ook snelle auto die half gepantserd is. Later worden nog twee dergelijke auto's van radio's voorzien.

Druk bezig met het opruimen van struikgewas heeft een bulldozer op een haar na een baboe geraakt die daar schuilde voor de middaghitte. De hemel is helder en kleurt vaak groenig. Tegen de avond zijn er dreigende wolken aan de horizon. Men ziet weerlicht. Dan zijn er enkele windvlagen en vervolgens stroomt de regen neer. Na een poos is dat geraas voorbij en de natuur is even kalm als voorheen. Vanuit Holland komt het bericht dat Schouten er niet in geslaagd is om de KVP mee te krijgen. Lingardjati komt daarmee door het parlement. Een TNI-generaal wil doorvechten tot de volledige vrijheid is veroverd. Met zo'n regering in Den Haag heeft de man een mooie kans. Van de warmte ondervind ik weinig last. Velen hebben echter ringworm. Op Eerste Kerstdag is er een diner voor het bataljon, een schitterend gebeuren. Die avond gaan we naar de Chinese Operette in het Prinsenspark. Het is een langdradig spel maar met schitterende zijden gewaden. Het gaat over de LEEUW 1/ in het bos,

2/ uit het bos, 3/ in het dorp, 4/ in de villa, 5/ door 2 meisjes verslagen, en 6/ weer slapend in het bos. Ik heb het tot einde toe uitgezeten. Op Tweede Kerstdag is er een voetbalwedstrijd. Normaal werken de mannen van 07.00 tot 13.00 uur met een half uur pauze, dan verplichte rust tot 16.00 uur. Vervolgens doet een ieder wat hem lust. De bioscopen bijvoorbeeld worden bezocht. Ik heb weinig zicht op de andere activiteiten.

Het is bijna Oud en Nieuw wanneer de reis naar Buitenzorg geschiedt. Het is 65 km naar het zuiden. Het gaat om het ophalen van radiomateriaal. De ontvangst is hartelijk. Zelfs vraagt men of we meegaan de berg op naar de top. De chauffeur is Lies Hotting. We rijden met de GMC door de plantentuin. Het park is keurig onderhouden. Het enorme profiel van de Salak tekent zich tegen de hemel af. De helling is nog gevaarlijk vanwege de Femoeda's.

Gang Batoe aan de Tjiltwong is een aantrekkelijke plek en onze kamer is dat eveneens. Wim Vialle heeft een geweldige krab op het strand gevonden. Deze is boven de ingang gespierd "een alhier gevangen wandluis" staat er bij. Tevens woont er sergeant Gernier. Deze is tot in de puntjes gekleed en men ziet hem met een tennisracket onder de arm. Er zijn dus verschillen.

Er is een voetbalwedstrijd tussen officieren en onderofficieren. Uitslag 4-3. Dan vervaagt de scheiding tussen de boven- en onderlaag. Die scheiding overigens is historisch gegroeid en internationaal.



Met de GMC 104 onderweg.



GMC met Knopper en Van Hekken.

De drie radio-auto's (met luitenant Pont en sergeant Knopper) zijn tussen Buitenzorg en Soekaboemi in

actie geweest, het resultaat is niet geweldig wegens storing. De tweede keer gaat Jan van Hekken mee, dan zijn er minder klachten. In Batavia probeer ik mee te luisteren en het geratel van de machinegeweren komt luid door. De chauffeur/selners van de GMC 104 zijn veelal Jelle de Vries en Henne Ringoir. De Genie repareert dan een brug en een garnizoen blijft achter.

Tot heden zijn slechts verticale antennes toegepast. Het moet met horizontale beter gaan. We geven een herhalingscursus. Die verloopt prima. Les wordt gegeven door de luitenant, de beide sergeanten en Jan van Hekken.

De driver/operators (chauffeur/selners) zijn: Attema, Martinot, Vonk, Naarhuis, Ringoir, Vreugdenhil, De Vries, Kous, Brinkers, Van Wouwen, Wieringa, Sluys, Van Rijsingen, Hotting, Van Lieshout, Koeze, Kouwenhoven, De Wever, Kraan, Hiddema, Brugman, De Rijk, Stemmer, Oude Hengel, Blonk, Portengen, Claassen en Verheyen. Met de algemene leiding zijn belast Van Toor en Van Hekken. Het is spijtig dat de selners over de 4 compag-



Op excursie naar het vliegveld Kemajoran.

nieën verdeeld zijn. In de praktijk blijkt dat het onder andere daarom zeer moeilijk is om het contact te onderhouden.

Begin januari 1947 doet zich de kans voor met een Dakota mee te vliegen van Tjililitan naar Kemajoran.

De stad Batavia als een maquette, het uitzicht overweldigend. Er komt veel materieel binnen. We verwachten nieuwe acties. Dan hoop ik mee te gaan.

Haarlem, Peter van Toor

Voorzittersoverleg VOMI-Nederland

Op 19 mei j.l. werd in het AMT te Stroe een bijzonder overleg gevoerd door het bestuur van VOMI-Nederland met de voorzitters van alle regionale VOMI-verenigingen. Helaas moesten Zeeland en Noord-Brabant West wegens moverende redenen afzeggen.

Naast een hoeveelheid mededelingen werd gesproken en gediscussieerd over een mogelijke organisatie en viering van ons 25-jarig jubileum. In 2010 bestaat VOMI-Nederland 25 jaar, maar de meeste regionale verenigingen vieren hun jubileum in 2011. In welk jaar zouden we dit feit het beste kunnen vieren? Die vraag werd voorgelegd aan de regionale voorzitters, die heel divers waren in hun voorlopige antwoorden. In 2010 hebben we waarschijnlijk nog zo'n 4.000 leden en in 2011 duidelijk minder. De vraag is ook hoeveel regionale verenigingen er dan nog een bestuur hebben. Ook moet rekening worden gehouden met de mobiliteit van eventuele deelnemers, want ook die loopt hard achteruit, getuigt op o.a. de

toename van het aantal rollators en afzeggingen voor bijeenkomsten. Diverse opties van een mogelijke lustrumviering werden door voorzitter L. Noordzij naar voren gebracht: van grootschalig voor alle leden van VOMI tot en met kleinschalig "iedere regionale vereniging voor zich". De grootschalige zou massaal in het teken staan van "de laatste keer dat de Indië-veteraan in het middelpunt van de belangstelling kan komen te staan", door veel media-aandacht, door een groot nationaal evenement, door veel sponsoring van buitenaf, etc. Bij een voorlopige intentiemeting onder de regionale voorzitters bleek dat de meeste regionale verenigingen veel voelden voor een opzet op grootschalige wijze en dus met heel veel media-aandacht. Enkele verenigingen wensen daarenboven in 2011 ook een "eigen regionaal feestje" te houden. Waar niet over gesproken is: waar moet al het geld vandaan komen? Maar dat wordt voorlopig nog gezien als fase 2 bij de besluitvorming: wat kan VOMI-Nederland hierin betekenen? Wat kunnen de regionale verenigingen hierin betekenen?

Wat kunnen we aan subsidies ontvangen? En wat is mogelijk aan externe sponsoring? Afgesproken werd om de vraagstelling binnen alle regionale verenigingen te laten behandelen en pas - na de regionale leden gehoord te hebben - tijdens de Algemene Ledenvergadering van VOMI-Nederland op 30 oktober 2008 tot besluitvorming over te gaan: Wat gaan we wanneer doen en bij voorkeur waar? Wat moet de opzet gaan worden en wie moeten zitting hebben in de projectgroep, die dit gaat voorbereiden? Hierna zijn nog kort een aantal actuele onderwerpen aan de orde geweest, zoals:

- Gewenste procedure bij het opheffen van een regionale vereniging.
- Het juiste tenue bij een ceremonie, inclusief het dragen van onderscheidingen.
- De centrale aanschaf van linten voor kransen en bloemstukken.

Er liggen meer dan voldoende besprek- en actiepunten op de regionale bordjes!

W.P.

Met het eerste detachement naar Korea (deel 3)

Daags na nieuwjaar gaat het gerucht dat het bataljon wordt verplaatst naar Hoengsong, de frontberichten zijn onheilspellend, het leger van de United Nations trekt zich nog steeds terug voor de Chinese troepen.

Op de dag van vertrek is het redelijk weer, de B-cie vertrekt het eerst via de plaatsen Choegjoe en Wonjoe.

's Avonds komt de eenheid in Hoengsong aan. Nou daar staat dan de troep met hun plunjebalen op een besneeuwd stuk akker, er is totaal niets, geen kampement, geen eten, het enige wat je hoort is het gerommel van artillerievuur, een teken dat de frontlinie dichtbij is.

Er worden uiteindelijk nog een paar leegstaande huizen gevonden waar men de nacht kan doorbrengen. In Korea is vloerverwarming al zo oud als Methusalem, ook hier werd een vuurtje onder de vloer gestookt en de mannen lagen warm die nacht.

De volgende morgen stonden er al een paar vrachtwagens klaar, het was tijd voor actie. De wagens brachten de eenheid naar een bepaald punt en verder moest het per benen varen.

Aan de oostkant van de Second Division scheen een opening te zijn waar de verdedigingslinie niet aansloot op de rest. Om het een en ander te controleren werd een patrouille uitgezonden met een radio-operator die in verbinding stond met een verkenningsvliegtuig dat boven de patrouille zou blijven vliegen. Dit vliegtuig zou onmiddellijk luchtsteun aanvragen als dat nodig was.

Nadat de gevechtspatrouille is geformeerd, gaat men op pad richting Sandong Pyong. Het is overal doodstil, het geeft het idee hier klopt iets niet. Eenmaal in Sandong Pyong blijkt het dorp uitgestorven, men kan zien dat er hevig gevochten is, overal liggen achtergelaten munitie en geweren. Een verlaten politiepost is volkomen overhoop gehaald, ook hier achtergelaten wapens, kleding en hier en daar wat geronnen bloed. Uit alles blijkt dat de Chinezen een overval op het dorp hebben gepleegd en dat ze nog niet ver weg kunnen zijn. Het peloton dat voorop gaat mag



niet verder dan een meander in de rivier. Het dorp Chohyon, dat net voorbij die meander ligt, is voor het peloton verboden gebied.

Opeens is er een schietpartij aan de kop van de patrouille. Meteen komt het bericht door dat er contact met de vijand is, de achtervolging wordt ingezet. De Noord-Koreanen gaan op de loop, het bleek dat ze bezig waren de weg te ondermijnen. De eenheid gaat van de weg af en begint de klim naar de heuveltoppen om hierdoor een betere positie te krijgen ten opzichte van de tegenstander.

Vanaf de top kijkt men op het dorpje Chohyon Ni met wat kleine huisjes die bedekt zijn met sneeuw. Het ziet er op het eerste gezicht rustig uit maar je kunt eronder op zeggen dat er in die huisjes een groep zit die de bewegingen van de patrouille in de gaten houdt. Aan de overkant van de rivier liggen ook weer bergen en op de flanken daarvan verplaatst zich de vijand. Steeds wordt er geschoten en ook de patrouille krijgt met inkomend mitrailleurvuur te maken. De rivier is voor het grootste deel dichtgevroren. Dan gebeurt er iets wat niet in de bedoeling lag, dwars over het besneeuwde terrein en vervolgens dwars over de rivier loopt een sergeant met een groep soldaten rechtstreeks het dorp Chohyon Ni in. Vanaf de berghellingen en uit de huizen wordt hevig op hen geschoten en het is een wonder te noemen dat er nog niemand geraakt is. Even later raken de Nederlanders in een hevig gevecht met de Noord-Koreanen en om de zaak nog erger te maken komt de radio-operator met het bericht dat er vanuit het oosten nog meer vijandelijke troepen onderweg zijn als versterking. De piloot van het verkenningsvliegtuig schat het op driehonderd man terwijl de Nederlanders slechts met ongeveer honderd man zijn.

Dan wordt er geroepen om de hospik, er blijken gewonden te zijn waarvan er één heel ernstig. De hospik begint meteen te rennen om zo vlug mogelijk hulp te kunnen bieden, maar ook hij wordt onder vuur genomen. Door

het vliegtuig wordt een bericht uitgeworpen, hierin staat dat ze rondom zijn ingesloten door de vijand. Door een paar duikvluchten te maken geeft de piloot aan waar de vijand zit. Dan wordt er weer geschreeuwd om dragers, de gewonden moeten afgevoerd worden, maar het vuur van de vijand wordt steeds heviger, het blijkt zonder verliezen niet mogelijk de gewonden in veiligheid te brengen. Er wordt luchtsteun aangevraagd, maar intussen gaat het gevecht door. Het open stuk tussen het dorp en de plaats waar de rest van de eenheid zit ligt geheel onder vuur.

Er wordt gewacht en nog eens gewacht maar er komt geen luchtsteun. De piloot van het verkenningsvliegtuig meldt dat de troep volledig is ingesloten en adviseert onmiddellijk terug te keren.

Dat wordt gewelgerd, ze gaan niet weg zonder de gewonden. Wel wordt een peloton naar achteren gestuurd om een opening te maken voor de terugweg.

Dan volgt bericht dat de sergeant-majoor hospik door een kogel in het hart is gesneuveld.

Het begint inmiddels avond te worden en het gevecht is nog in volle gang, het heeft inmiddels vier uur geduurd en sommige jongens beginnen door hun munitie heen te raken. Van het hoofdkwartier komt de opdracht om terug te trekken. Het peloton, dat naar achteren was getrokken, was juist op tijd om te voorkomen dat de terugweg was afgesloten. Een kleine groep Noord-Koreanen was bijna aan de weg maar de Nederlanders openden het vuur en wisten de groep terug te werpen. De munitievoorraad is aan het slinken, er moet al munitie bij elkaar geleend worden. Toch wordt besloten tot dekkingsvuur op de vijand terwijl anderen proberen de gewonden af te voeren.

Weer komt via de piloot het bevel van de Second Division om onmiddellijk terug te trekken op de basis, maar het bevel wordt genegeerd, eerst de gewonden eruit!

Elle van Schilt



Aflossing van de wacht (deel 2 en slot)



Van Bandoeng reisden wij naar Tasikmalaya – ons einddoel – waar ons veel onderzoek te wachten stond.



Ik toonde de foto's van het huis in Tasikmalaya, waar mijn vader in Indië had gewoond en waar hij in 1977 terugkeerde, aan twee fietstaxi-jongens. Na onderling overleg brachten zij ons feilloos naar het betreffende huis. Het aanblik van het huis was nog hetzelfde doch de omgeving was sterk gemoderniseerd. Wij kregen zelfs van de bewoner, een Indonesische soldaat, toestemming om in de hal en achter het oude huis foto's te nemen. Het was voor mij heel bijzonder om daar te staan en in gedachte terug te gaan naar de tijd toen mijn vader daar als soldaat woonde.

De volgende dag werden wij door onze fietstaxi-chauffeurs gebracht naar een oud adres van de baboe van vader Wim en zijn vriend Nel van Ballegooijen. Zij hadden deze baboe in 1977 teruggevonden.



Yok de baboe.

Onze onderzoekingen naar het verleden waren tot dusver voorspoedig verlopen, maar bij het oude adres kregen wij een eerste teleurstelling te verwerken. Het adres bleek een blinde muur met een afgesloten deur. Onze fietstaxi-chauffeurs lieten het er niet bij zitten. Zij trokken met de foto van de baboe de buurt in. Eén van de mensen op straat bracht

ons bij een man die de baboe heel goed had gekend. Het bleek dat zij enige maanden daarvoor was overleden. Ik werd via een smal steegje gebracht naar het huisje van de dochter van de baboe, die wij zochten. Zij toonde foto's van haar moeder en foto's die tijdens het bezoek van mijn vader en zijn vrienden in 1977 waren gemaakt. Heel bijzonder. De dochter bracht ons vervolgens naar het graf van haar moeder op een begraafplaats vlak bij haar huisje. Dit graf was voor het grootste deel door onkruid overwoekerd en gemarkeerd door een klein wit zerkje zonder naamsaanduiding. Zij vertelde dat zij wel het plan hadden om een steen op het graf van haar moeder te zetten, maar dat de financiën daarvoor nog ontbraken. Uit respect en vriendschap liet ik het graf van de baboe schoonmaken en vervolgens deed ik namens mijn vader en zijn vriend Nel van Ballegooijen een steentje met haar naam op het graf plaatsen.

Dat was naar mijn mening het minste dat ik nog voor haar kon doen.



Het was mij via derden bekend dat mijn vader in zijn diensttijd als chauffeur bij de brug Manongejaja een prestatie van formaat had verricht. Hij bracht in zijn eentje een groot aantal legerwagens over de smalle brug. Hij kreeg daarvoor twee dagen prestatieverlof. Ik wilde de brug zien en toen ik daar aankwam, bleek er in zestig jaar bijna niets te zijn veranderd. Toen ik daar stond en de situatie bekeek, vroeg ik mij als chauffeur van grote vrachtauto's af of ik een dergelijke prestatie als van mijn vader zou kunnen leveren. Ik kwam tot de conclusie dat mijn stuurmanskunst, nog afgezien van het gevaar om beschoten te worden, beslist te kort zou schieten. Op dat moment was ik als zijn zoon trots op mijn vader.



Door mij werd ook de militaire begraafplaats in Tasikmalaya bezocht. Daar waren Nederlandse militairen begraven geweest die later naar Menteng Pulo waren overgebracht.





Bovenstaande is een slechts een beknopt relaas van de inhoud van het boek over de soldaat Wim Timmermans.

Het belang van ons boekwerk is dat de geschiedenis van Wim Timmermans en daar onlosmakelijk mee verbonden de geschiedenis van al zijn strijdmakkers uit de oorlog in Indië, niet in de vergetelheid verdwijnt. Wij als volgende generatie zijn naar mijn mening verplicht de geschiedenis levend te houden en op onze beurt weer door te geven aan hen die na ons komen. Het is daarom te hopen dat het toch wel persoonlijk-gerichte boek over een gewoon soldaat daaraan mag bijdragen.

*Hans Timmermans
Veen (N-Br)*

Vervolgens bezocht ik de plaats waar in 1948 bij Soekaradja door de Genie de langste Baileybrug van Java was gelegd. Deze brug bleek een paar jaar geleden door een nieuwe, moderne brug te zijn vervangen. Onder deze brug trof ik nog wel een oude pijler waarop de oude brug had gerust.

Daarna werden wij gebracht naar een kruispunt op de zogenaamde Dodenweg tussen Tasikmalaya en Garut. Deze plaats had mijn vader en zijn vrienden in 1977 ook bezocht.

Ook dit kruispunt was gemoderniseerd maar de bebouwing aan de kruising gaf mij de zekerheid dat ik op het goede kruispunt stond. Na dit bezoek aan het kruispunt hadden wij al onze doelstellingen van ons onderzoek bereikt.

Er deed zich daarna een belangrijke mogelijkheid voor, die voor ons onderzoek ook van belang was. In een gesprek met één van de fietstaxi-jongens vertelde deze mij dat zijn ouders in een kleine kampong in de bergen woonden. Ik maakte met hem de afspraak dat wij deze kampong zouden kunnen bezoeken. In gezelschap van de twee fietstaxi-chauffeurs reden wij met een auto met chauffeur over slechte bergweggetjes naar de kampong. Op een gegeven moment kon de auto niet meer verder en moesten wij in de bloedhitte het laatste eind lopen. Over kleine sawahdijkjes tussen de rijstvelden kwamen wij in de kleine kampong.

Het leek of de tijd daar had stilge- staan. Toen ik over de hete sawah-

dijkjes liep, voelde ik een heel klein beetje wat voor ontberingen de soldaten met hun zware bepakking tijdens de vele patrouilles hadden moeten doormaken en de gevaren van sluipschutters of hinderlagen die van alle kanten uit de rimboe op hen loerden.



Wij waren daar als observant, maar zij moesten.

Het was goed om daar geweest te zijn. Mijn respect voor de soldaten in Indië werd daardoor nog groter.



Uitdrukkelijk wordt door mij als één van de samenstellers gesteld dat het boekwerk geen of slechts een geringe geschiedkundige waarde heeft.

De samenstellers van het boek ontbreekt daarvoor alle deskundigheid en het boek is daar ook niet voor samengesteld. Het boek is van belang voor hen die dicht bij de hoofdrolspeler staan en voor degenen die hem en de genoemde strijdmakkers hebben gekend.

Tot slot moet worden opgemerkt dat de vriendelijkheid en hulpvaardigheid van de Indonesische bevolking bij het onderzoek hartverwarmend was. Het was geweldig wat zij voor ons hebben gedaan om onze onderzoeken op West Java tot een succes te maken.

**Broer Bax
Oudendijk (N-II)**



Genieten is van alle tijden! Wij bieden u een gastvrij onthaal in ons hotel "De Zwaan".
Elk jaargetijde heten wij u van harte welkom.
U kunt genieten van een verblijf in ons hotel en van de prachtige omgeving die u vele mogelijkheden biedt voor een aangenaam verblijf.
Uit de hieronder vermelde periodes kunt u een keuze maken voor een vier-, vijf-, of achtdaagse vakantie.

Inbegrepen in het hiernaast vermelde arrangement zijn 's ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds een uitstekend 3-gangen menu.

Bij elk arrangement is minimaal 1 uitstapje per dag inbegrepen in de prijs.

- Bezoek brengen aan Paleis het Loo
- Toegang tot de Hoge Veluwe en Kasteel "De Cannenburgh"
- Bezoek brengen aan kaasboerderij
- Toegang tot het Oorlogsmuseum in Arnhem
- Ontspannen in het verwarmde zwembad (Malkander) of de hotel sauna
- Toegang tot Papiermolen "De Middelste Molan"
- Toegang tot "Auto Gallery" (Klassieke auto's en sportwagens) (in hetzelfde gebouw ook speelgoedmuseum).

U ziet vele mogelijkheden om uw verblijf in ons hotel tot een feest te maken

Voor de diverse arrangementen gelden geen aankomstdata



| | Aanbieding | normaal |
|----------------------------|---------------|-------------------------|
| 4 dagen (3 overnachtingen) | € 135,00 p.p. | (€ 145,-) ¹⁾ |
| 5 dagen (4 overnachtingen) | € 167,50 p.p. | (€ 180,-) ¹⁾ |
| 8 dagen (7 overnachtingen) | € 280,00 p.p. | (€ 295,-) |

Voor kamers op de begane grond wordt een toeslag berekend van € 2,- p.p.p.n.*

¹⁾ Toeslag seizoen 1 juli - 15 september bij 3 of 4 nachten € 2,- p.p.p.n

Verblijfsbelasting: € 1,50 p.p.p.n.

* Comfortkamers parterre € 4,50 p.p.p.n.

Aankomstdag elke dag van de week.



Hotel-Café-Restaurant De Zwaan*** Beekbergen

Arnhemseweg 520 - 524
7361 CN Beekbergen
e-mail: hoteldezwaan@worldonline.nl
website: hoteldezwaan.net
tel. 055-5061393 / fax 055-5062636

Dodenherdenking in Crooswijk

Onder zomerse omstandigheden werd de jaarlijkse herdenking op de begraafplaats Crooswijk gehouden bij het Erehof van Verzet, Korea-monument, Indiëmonument en het Militair Erehof. Bij alle monumenten werd door burgemeester Ivo Opstelten, geassisteerd door de vertegenwoordigers van diverse verenigingen, een krans gelegd. Bij de kranslegging bij het Indiëmonument werd de burgemeester geassisteerd door Ger de Jong en Henk Mergler, zijnde de vertegenwoordigers van VOMI Zuid-Holland Zuid. Onze oud-voorzitter Herman Schox legde met zijn kleinzoon bloemen en bekeek daarna met zijn kleinzoon (zie foto) het monument. Het geheel was prima georganiseerd m.m.v. het Korps Mariniers voor de gewapende wacht bij de monumenten en het koperkwintet bij de plechtigheden in de tent. Het was wederom een waardige herdenking.

H.H.M. Mergler



Dodenherdenking Schiedam 2008

Op zondag 18 mei j.l. werd op de begraafplaats Beukenhof in Schiedam een herdenking gehouden bij het monument waarop 32 gesneuvelden staan vermeld uit Indië en Korea. De herdenking was georganiseerd door het Comité Herdenking Indië/Korea militairen Schiedam (C.G. de Bruin-COM en J. Franken-VOMI). Een grote erewacht, gevormd door sobats van VOMI, COM, VOKS en Wapenbroeders, stond voor het monument met banieren opgesteld. Na het openingswoord van de heer C.G. de Bruin sprak de burgemeester van Schiedam, mevr. Verver-Aartsen. Hierna begon de kranslegging met als eerste de krans van het gemeentebestuur door de burgemeester van Schiedam, de krans van de VOMI werd gelegd door William Roza. Het was een stijlvolle herdenking die door zo'n 50 personen werd bijgewoond.

H.H.M. Mergler

Herdenking te Deventer



'De Wachtende Moeder'

De Stichting Indië Monument te Deventer houdt in samenwerking met de Stichting Masohi een herdenkingsbijeenkomst op vrijdag 15 augustus 2008 bij het Indië Monument 'De Wachtende Moeder'.

Locatie: Grote Kerkhof (plein) te Deventer.
Tijdstip: 11.00 tot 11.45 uur.
Zitplaatsen: Voor alle belangstellenden.

Herdenking in Venlo

Ter nagedachtenis aan de 15 Venlonaren die in Nederlands-Indië zijn omgekomen, wordt op 17 augustus 2008 een herdenkingsdienst gehouden in het nieuwe processiepark in Genooi (Venlo). De dienst wordt opgeluisterd door het koor 'Keluarga Katolik Indonesia' en zal aanvangen om 11.30 uur. Aansluitend de herdenking, krans- en bloemlegging m.m.v. het Politiekoor, regio Limburg-Noord.
Info: W.J.L. Holla, tel. 077-3824579 of J. Schoolmeesters, tel. 077-3519665.

"Herdenken verbindt verleden met heden"

In de Hoeksche Waard waren begin mei velen op diverse locaties bijeen om de slachtoffers van oorlogsgeweld te herdenken. In 's-Gravendeel stond het herdenken in het teken van de gevallen slachtoffers in voormalig Nederlands-Indië. Dit omdat de Christelijke Basisschool 'De Bouwsteen' het Indië-monument heeft geadopteerd. In de herdenkingsdienst in de NH kerk sprak burgemeester Borgdorff een overdenking uit. Hij gaf aan dat de strijd in Nederlands-Indië een pijnlijk hoofdstuk in onze geschiedenis is. In dat kader haalde hij een verhaal van een oud-Indiëganger aan over zijn ervaringen in de Oost. Hoe hij als 20-jarige in mei 1947 naar Indië werd gestuurd en evenals zijn kameraden niets van de politiek had begrepen. Maar ook hoe erg het was dat de politiek niets van hen begreep toen ze terug kwamen. De politiek, zo beschreef hij in

zijn verhaal, liet hem en zijn kameraden vallen nadat er berichten waren verschenen over wangedrag van Nederlandse militairen. Voor de militairen, vaak nog maar jongens, was het verblijf in de Oost heel ingrijpend. "Ze waren niet gewend aan de hitte, hadden last van insecten en bloedzuigers, hun wonden heelden maar moeizaam". In de herdenkingsdienst waren ook de heren Van Breugel en De Jong die dit alles hebben overleefd en jaarlijks bloemen op het graf van hun gesneuvelde kameraden leggen. Zij zijn dankbaar dat die taak door 'De Bouwsteen' is overgenomen. Herdenken, zo benadrukte Borgdorff, is van belang. "Herdenken verbindt het verleden met het heden. Het zorgt ervoor dat je weet wat er kan gebeuren. In die zin is herdenken waarschuwen".

Bron: Maasstad weekbladen

De stad Ieper en de Eerste

De stad Ieper in de Belgische provincie West-Vlaanderen was één van de grote martelaarssteden van de Eerste Wereldoorlog. Enkele maanden na de Duitse inval in België op 4 augustus 1914 liep het front vast bij deze kleine, middeleeuwse stad. Van oktober 1914 tot oktober 1918 bevond het slagveld zich op luttele kilometers van het centrum. De loopgraven lagen van noord naar zuid in een boog rond Ieper. In die fameuze Ieperboog of Ypres Salient werden maar liefst vijf bloedige veldslagen uitgevochten.

Op 22 april 1915 begon de Tweede Slag bij Ieper met de eerste grote gasaanval ooit. Het chloorgas versmoorde duizenden geallieerde militairen, vooral Franse troepen met heel wat Noord-Afrikanen. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een massavernietigingswapen werd ingezet. Ook later in de oorlog bleek de Ypres Salient een experimenteel slagveld te zijn; hier werden in juli 1915 voor de eerste keer vlammenwerpers ingezet. In juli 1917 is het de beurt aan het verschrikkelijke mosterdgas, ook wel yperite genoemd.

Van 31 juli tot 10 november 1917 woedde de Derde Slag bij Ieper, naar zijn eindfase wel eens als "Slag bij Passendale" aangeduid. Het was een slachting zonder weerga. Over de zin van dit offensief wordt nog altijd gediscussieerd. In de loopgraven en in het niemandsland rond de stad sneuvelden ongeveer een half miljoen mensen tussen 1914 en 1918. Onder hen niet alleen Duitsers, Fransen, Britten en Belgen maar ook Marokkanen, Algerijnen, Tunesiërs, Senegalezen, Italianen, Canadezen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Zuid-Afrikanen, Chinezen, Indiërs, Jamaicanen en nog vele andere nationaliteiten.

Tijdens de vier jaar oorlog werd de stad in het hart van de Ieperboog letterlijk met de grond gelijk gemaakt. De laatst overgebleven inwoners werden reeds begin mei 1915 verplicht geëvacueerd. Vanaf dat moment woonde er niemand in de spookstad Ieper. Begin 1919 keerden de eerste bewoners naar hun vernietigde stad terug en begon schoorvoetend de wederopbouw. De eerste jaren woonden de teruggekeerde en nieuwe Ieperlingen in houten noodwoningen. Vanaf 1921 kwam de wederopbouw pas echt op gang.



Nog in de jaren 1920 werden ook de meer dan honderdvijftig militaire begraafplaatsen in en om de stad aangelegd (in totaal zijn er zo'n 150 Britse begraafplaatsen, die beheerd worden door de Commonwealth War Graves Commission) en werden er monumenten gebouwd waarvan de Menenpoort in Ieper de belangrijkste was. Die monumenten en begraafplaatsen, maar ook de al dan niet getrouw heropgebouwde huizen herinneren ons tot op vandaag aan de zinloosheid van de oorlog en aan de meest tragische periode uit de geschiedenis van Ieper.

The Last Post

The Last Post wordt sinds 1928 iedere avond om 20.00 uur onder de Menenpoort door de "The Last Post Association" geblazen. Klaroeners van de vrijwillige Ieperse brandweer blazen de sonnerie. Deze korte maar ontroerende plechtigheid gedenkt de duizenden - vooral Britse verdedigers van de "Ieperse Spitsboog" - die tijdens de Eerste Wereldoorlog in deze streek sneuvelden voor vrijheid, onafhankelijkheid en het herstel van de vrede.



De Menenpoort.

Wereldoorlog



De Menenpoort.

De Menenpoort is het meest gekende Gemeenbest Oorlogsmemorial in West-Vlaanderen. In de poort werden de namen van 54.896 soldaten gebeiteld. Zij werden als vermist opgegeven vanaf het uitbreken van de oorlog in 1914 tot en met 16 augustus 1917. De namen van de vermisten van na die datum vindt men terug op Tyne Cot Cemetery in Passendale.

Tyne Cot Cemetery

Tyne Cot Cemetery is de grootste begraafplaats van de Commonwealth ter wereld. Het is ook de belangrijkste

herinnering aan de bloedige Slag bij Passendale, precies 91 jaar geleden. 11.956 soldaten van het Gemeenbest liggen hier begraven. Tijdens het Britse offensief van 1917 vielen hier in honderd dagen tijd tienduizenden doden voor een terreinwinst van amper acht kilometer. Ook werd er een "muur" opgetrokken ter nagedachtenis van de 34.957 vermiste soldaten die sneuvelden na 16 augustus 1917.

Bron: www.ieper.be

Th.R.



Tyne Cot Cemetery.

Herdenking Leeuwarden

Het bestuur van de Stichting Indië-Monument Friesland organiseert op woensdag 27 augustus 2008 in het Rengerspark te Leeuwarden de jaarlijkse herdenking van de uit Friesland afkomstige militairen, die in de periode 1945-1962 in Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea zijn omgekomen. De herdenking begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur.

Tijdens de plechtigheid wordt de herdenkingsrede uitgesproken door de heer A.H.P. Knoppen, voorzitter Veteranen Platform.

De declamatie wordt verzorgd door mevrouw A.G. Steenstra.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Frysk Seniorenorkest. De kranstegging wordt geopend door de overheid, waarna familieleden en/of nabestaanden, bloemen en/of kransen leggen aan de voet van het monument. Hierna volgen de diverse instanties.

De plechtigheid wordt besloten met een defilé langs het monument, waarbij de afzetting wordt gevormd door de erewacht van oud-strijders, onder commando van luitenant-kolonel bd J.N. Blom en de heer M.J. Orth van de oud-mariniërs.

Er wordt wederom een grote opkomst verwacht. Op de locatie wordt ook gezorgd voor koffie/thee. Alle zitplaatsen zijn vrij. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:

1. De eerste rijen stoelen zijn gereserveerd voor de sprekers, alsmede voor speciaal genodigden.
2. Voor zover nodig zijn van elke rij de twee buitenste stoelen gereserveerd voor hen die namens diverse organisaties een krans en/of bloemen zullen leggen. Eén en ander is bedoeld om dit onderdeel van de plechtigheid zo ongestoord mogelijk te doen verlopen.

Aan de organisaties en personen, die een krans of bloemstuk willen leggen, wordt dringend verzocht dit vooraf tijdig te melden bij de secretaris van het bestuur, de heer J. Hoogsteen, Oosterein 14, 9291 GR Kollum, tel. 0511-451764. E-mail: jakobhoogsteen@knid.nl

Niet tijdige melding kan leiden tot verstoring van dit onderdeel. Daarom doen wij een dringend beroep op uw medewerking in deze.

Voor algemene informatie omtrent de herdenking kunt u zich eveneens wenden tot dit adres.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

J. Hoogsteen, secretaris bestuur
Stichting Indië-Monument Friesland

SOBAT

URUZGAN

Op Kamp Holland is in de periode 12 tot en met 18 mei 2008 een cursus Start and Improve Your Business (SIYB) begonnen. Hierin werden lokale (startende) ondernemers getraind op basisondernemingsvaardigheden als marketing, inkoop en het inspelen op de wensen van de klant. Aan deze eerste cursus namen zeven ondernemers uit de regio Tarin Kowt deel. Na afloop van de opleiding werd gekeken of de ondernemers in aanmerking zouden kunnen komen voor een microkrediet van de World Council of Credit Unions. Alle zeven ondernemers sloten de cursus met goed gevolg af. In de komende periode staan meer van dit soort cursussen gepland.

Het was in mei en juni betrekkelijk rustig in Uruzgan. Improvised Explosive Devices (IED's) vormen echter een voortdurende dreiging, niet alleen voor ISAF-militairen, maar vooral ook voor de lokale bevolking. De genie van de Task Force Uruzgan beschikt over geavanceerde middelen om dergelijke wapens op te sporen. Zo werden opnieuw enkele IED's en niet geëxplodeerde granaten gevonden.

Er vonden ook opnieuw raketaanvallen plaats op Kandahar Air Field, zonder dat daar slachtoffers bij vielen. Nederlandse F-16's verleenden door middel van wapeninzet ondersteuning aan ISAF-eenheden. Ten behoeve van ISAF-operaties in de provincie Zabul werden Chinook-transporthelikopters ingezet, zij werden daarbij beschermd door Nederlandse Apache-gevechtshelikopters.



Bushmaster.

In het district Chora zijn op zondag 8 juni 2008 succesvolle verkiezingen gehouden voor de functie van districtshoofd. Zeven kandidaten stelden zich beschikbaar. Ruim een derde van de 2600 uitgebrachte stemmen ging naar Rofi Khan. De verkiezingen waren uitgeschreven door de gouverneur van de provincie Uruzgan, Assadullah Hamdam. Militairen van het Provinciaal Reconstructie Team hebben de Afghanen bijgestaan bij de voorbereidingen. Afghaanse militairen en battlegroup-eenheden van de Task Force Uruzgan verleenden assistentie door de veiligheid te waarborgen.

Op 5 juni is in Tarin Kowt onder grote belangstelling van de lokale bevolking een hardlooptwedstrijd gehouden op initiatief van gouverneur Hamdam. De wedstrijd werd gewonnen door een inwoner van Tarin Kowt, die als prijs een beker en een fiets kreeg.

Nederland gaat dertien nieuwe Bushmasters aanschaffen. Drie daarvan worden operationeel ingezet in Afghanistan. De gepantserde voertuigen beschermen de militai-

ren goed tegen bermbommen. Vier Bushmasters dienen als logistieke reserve. De overige zes worden in Nederland gebruikt voor opleiding en training. Nederland had tot nu toe 35 Bushmasters. Zes daarvan gingen tijdens operaties in Uruzgan verloren of raakten beschadigd.

Een Nederlandse patrouille heeft medio juni in een quala (Afghaans woonerf) granaten, drugs en onderdelen voor Improvised Explosive Devices gevonden. De bewoner van het woonerf in Kakarak was niet aanwezig tijdens de doorzoeking, maar zijn identiteit is bekend. In totaal werden bij de huiszoeking twaalf granaten gevonden en in beslag genomen. Ook bleken er twee raketwerpers en een grote hoeveelheid opiumpreparaten opgeslagen te zijn. Communicatiemiddelen en ontstekers, een accu en andere middelen om explosieven mee te produceren werden ook gevonden.

Bron: www.mindef.nl

Th.R.



Dinsdag 3 juni 2008 een bijzondere dag

Op het Korpsplein van de Veldartillerie op de legerplaats bij Oldebroek stond, onder een stralende zon, het 103 ISTARbataljon onder commando van de paracommandant, majoor der Artillerie A. Strijker, aangetreden.

Na het melden aan de commandant van het bataljon, luitenant-kolonel H.J. de Jong, begon de ceremonie. Kolonel De Jong vroeg sergeant-majoor E.B.A. van Duuren om uit te treden en zich te melden. Vervolgens deelde de overste de aanwezigen mede dat de sergeant-majoor het Draaginsigne Gewonden was toegekend. Voor het front van de troep en de aanwezige familieleden werd vervolgens de onderscheiding uitgereikt.

Vervolgens ging kolonel De Jong in op de reden van het aanwezig zijn van enige oudere gasten van de VOM (Vereniging Oud Militairen) onder leiding van hun voorzitter, de heer P.O. Gommers.



Hij vertelde dat nu, meer dan 60 jaar na dato, het Mobilisatie-Oorlogskruis zou worden uitgereikt aan de heer J.S. van der Werf.

De heer van der Werf is lid van de VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Plevoland) die op haar beurt weer een lidvereniging is van VOMI-Nederland. De heer van der Werf werd onderscheid door zijn dochter en kon de ceremonie staande met een glimlach ondergaan. Een bijzondere ceremonie met de tegenstelling van het uitreiken van een Draaginsigne Gewonden aan een actieve jonge militair en het uitreiken van een Mobilisatie-Oorlogskruis aan een oude veteraan.

Dat de uitreiking op deze locatie plaats vond, komt omdat de VOM commandant 103 ISTARbataljon als beschermheer heeft en de overste

verklaarde zich, op de vraag om de onderscheiding uit te reiken, gaarne bereid hieraan te voldoen voor het front van een groot aantal aangetreden militairen van zijn eenheid. Na de ceremonie en het indrukken volgde een receptie met een gezellig samenzijn in de kantine van het Wachtmeester Krulthof paviljoen, waar ieder de gelegenheid kreeg de decorandi te feliciteren met hun onderscheiding.

J.M.

Koninklijke Onderscheidingen

De Heer W. Olieman (geboren 29-10-1926) is door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is hem op 25 april j.l. door de burgemeester van de gemeente Pijnacker uitgereikt.

De heer W.F. de Ronde uit Rozenburg (lid van VOMI-ZIIZ) is ook door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd hem uitgereikt voor het vele vrijwilligerswerk in de plaatselijke bejaardentehuizen en voor zijn inspanningen tot het realiseren van een gedenkteken in Rozenburg voor de gesneuvelde militair H. Goudappel van 4 ORPI.

Onze oprechte gelukwensen.

Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd

door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Een weduwe van een sobat heeft uit haar erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze vereniging hebben reeds een donatie gedaan. Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht. U doet toch ook mee?

Th.R.

SOBAT

Verslag van de Algemene Ledenvergadering VOMI-Nederland gehouden op 23 april 2008 in de Van Ghentkazerne te Rotterdam

Te 11.05 uur opende de voorzitter, L. Noordzij, de vergadering met een minuut stilte om staande de gesneuvelde en overleden sobats te herdenken.

Door omstandigheden waren helaas niet aanwezig de vertegenwoordigers van VOMI-Overijssel en VOMI-Rivierenland/Oost Gelderland. Hoewel een toezegging was ontvangen dat de voorzitter a.i. van de BNMO een lezing zou houden, heeft betrokkene zich om persoonlijke redenen afgemeld. Vanwege de korte termijn was het bestuur niet in staat om een vervanger te vinden. Voorzitter deelde mede dat op 19 mei een voorzittersoverleg zal worden gehouden in het AMT in Stroe over de organisatie en viering van het 25-jarig jubileum en de (gewenste) procedure bij, in voorkomend geval, het opheffen van een regionale vereniging. Voorts deelde voorzitter mede dat het bestuur op 22 april een gesprek heeft gehad met het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg te Doorn. De inhoud van het gesprek ging o.a. over de subsidieaanvragen en de

onderbouwing daarvan in relatie tot de toekomstvisie betreffende de VOMI. Gebleken is voorts dat het opvragen van medische dossiers nog steeds een probleem is, hetgeen werd onderstreept door een tweetal voorbeelden van de heer S. Hoekstra (vz. VOMI-Drenthe/Groningen) en de heer W.A.Th. van Rooij (vz. VOMI-Noord-Brabant Oost). Voorzitter VOMI-Nederland zegt toe dit aan te kaarten bij het VP in de e.v. vergadering. De kascommissie stelde voor, na het voorlezen van hun bevindingen over de financiële verantwoording 2007 (de financiën, het Fonds Sociale Zorg en het Steunfonds), het bestuur décharge te verlenen over het gevoerde beleid in 2007 en de penningmeester over het gevoerde beheer 2007. De vergadering stierde hiermee, onder applaus, in. Na het financiële gedeelte deelde voorzitter mede dat hij cq het bestuur een gesprek zal arrangeren met de PIM over beider toekomst. Voorts heeft het bestuur een brief ontvangen van luitenant-generaal tit bd T. Meines met een voorstel

tot samenwerking met de BvW. Voorts brengt de voorzitter naar voren dat hij een gesprek heeft gehad met mev. S. Scagliola van het Veteraneninstituut (VI). Betrokkene is namens het VI bezig met het aanleggen van een databank van mondelinge interviews van veteranen, die samen een groot historisch document moeten vormen. Intussen zijn ongeveer 3000 veteranen geïnterviewd, meest manschappen en onderofficieren. Voor een goede balans is het van belang dat hieraan ook m.n. officieren in de rang van majoor en hoger deelnemen. Voorzitter verzoekt hem namen van kandidaten in deze categorie voor 15 mei door te geven. Tijdens de rondvraag kwam het verzoek van een vereniging naar voren om te onderzoeken of het aantal vergaderingen teruggebracht kan worden. Het bestuur zal dit bestuderen. Na deze vlotte vergadering werd genoten van een voortreffelijke rijstmaaltijd en kon een ieder weer op tijd huiswaarts keren.

Secretaris K.J. Orsel



OPEN DAGEN voor aspirant-bewoners op Bronbeek

Toelatingseisen zijn verruimd!

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum (KTOMM) Bronbeek te Arnhem organiseert voor gepensioneerde, vrijwillig gedienst hebbende militairen van alle krijgsmachtsoorten (m/v) die opgenomen willen worden in het militair verzorgingshuis Bronbeek dit jaar Open Dagen op maandag 10 maart, 16 juni, 1 september en 1 december 2008.

Tijdens deze Open Dagen maakt u tussen 12.00 uur en 16.00 uur kennis met de leiding van Bronbeek en met andere bewoners en krijgt u, inclusief rondleiding en lunch, een compleet beeld van het leven op het Landgoed Bronbeek. Ook wordt u uitgebreid geïnformeerd over de (in vergelijking tot andere verzorgingshuizen) gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.

U komt in aanmerking voor opname in het militair verzorgingshuis Bronbeek, indien u:

- 65 jaar of ouder bent, alleenstaand, en nog in staat bent om de algemene dagelijkse handelingen zoals wassen/douchen en aankleden zelf uit te voeren en niet behoort tot de categorie officieren;
- onder oorlogsomstandigheden of anderszins naar het oordeel van de Minister van Defensie daarmee vergelijkbare omstandigheden heeft geleden; in krijgsvangenschap heeft verbleven of heeft deelgenomen aan het verzet, dan wel buiten Nederland heeft gedienst bij een eenheid die door de Nederlandse regering is uitgeroepen of ter beschikking is gesteld van de Verenigde Naties of van andere internationale organisaties;

- beschikt over minimaal 15 pensioenjaren als militair (troepenjaren tellen dubbel)*.

* De Minister van Defensie heeft persoonlijk in november 2007 toestemming gegeven tot het laten vervallen van de eis van minimaal 15 pensioenjaren als militair voor oud-dienstplichtigen en Kort Verbod Veijwilligers uit de periode 1940-1962!

Aanmelding voor deelname aan de Open Dagen kunt u:
- telefonisch (026-3763518, b.g.g. 026-3763553) of
- schriftelijk. Adres: KTOMM Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Las daarvan kunt u te allen tijde de informatie map voor aspirant-bewoners inclusief aanmeldingsformulieren schriftelijk aanvragen.

Ik hoop u spoedig op Bronbeek te mogen verwelkomen.

Commandant Koninklijk Tehuis voor
Oud-Militairen en Museum Bronbeek
w.g.
J.C.L. Bolderman
Kolonel der Huzaren

Nederlandse Veteranendag 2008

Foto-impressie



Hotel Inkelshoes te Epen (Zuid-Limburg)

In één van de mooiste valleien van Nederland (Terzieter), midden in het Zuid-Limburgse Heuvelland, liggen Hotel Inkelshoes & Inkelshoeve a gen Bongerd.

De ideale plaats om eens lekker te ontspannen en tot rust te komen.

Wij en ons personeel hebben voor u weer een aantal zeer interessante arrangementen samengesteld om u gedurende u verblijf in het hotel of vakantiehuis eens heerlijk te verwennen.



Inkelshoeve a gen Bongerd

Vakantiehuis tot 10 personen. Gehele jaar geopend!

Deze zeer stijlvol gerestaureerde boerenwoning overtreft de stoutste dromen van liefhebbers van landelijk leven, zowel voor wat betreft het interieur als de sprookjesachtige ligging temidden van boomgaarden in het glooiende landschap met voor de voordeur de kabbelende Terzieterbeek.

Meer informatie over het hotel, het vakantiehuis en onze (verwen-)arrangementen kunt u vinden op onze website: www.inkelshoes.nl of www.inkelshoeve.nl.

U kunt ons natuurlijk ook bellen of e-mailen voor meer informatie.

Wij hopen u dan ook spoedig te mogen begroeten in ons hotel of vakantiehuis!

Peter, Loes, Savannah en Rowan Wijsen-Sijstermans



Hotel Inkelshoes &
Inkelshoeve a gen Bongerd
Terzieterweg 12
6285 NE Epen
Tel.: (043) 455 17 42
Fax: (043) 455 24 53
e-mail: info@inkelshoes.nl



Hotel Inkelshoes

Hotel Inkelshoes is van oorsprong een stijlvolle villa waar nu, in de tweede generatie Loes en Peter Wijsen-Sijstermans, met veel liefde, in een familiale sfeer, hotelgasten worden ontvangen.

Het hotel is zeer rustig gelegen in een stiltegebied en beschikt over 26 gezellige kamers. In het stijlvolle gastenrestaurant van het hotel toert Loes iedere dag opnieuw de heerlijkste gerechten op tafel met strook- en seizoensproducten.

Wij bieden u naast onze standaard arrangementen de volgende verwen-arrangementen aan:

Veteranen-arrangementen:

Maastricht-Anders (27 - 31 okt. '08)

Lekker in de Ardennes (30 mrt - 03 apr. '09)

Bridge-arrangementen:

Middweek-arrangement (06 - 10 okt. '08)

Oudejaars-arrangement (28 dec. '08 - 1 jan. '09)

Carnavals-arrangement (21 - 24 feb. '09)

en diverse weekend-/dag-arrangementen



Uitdrukkingen in oorlogstijd 1914-1918

*Ouwe afgepukte broodkaart
Kukken van een vliegmnachten
Mijnzenzoeker op laag water
Wat een lekkie zeppeln!*

*Heerlijk schatje, lieve hooikist
Kerel, hou je loopgraaf dicht
Krijg de kolendistributie
Wat een Posthuma-gezicht!*

*Mij een bord centrale keuken
Krijg voor mijn part de cultuur
Schaam je, ouwe dronken
duikboot
Mensch, maak niet zo'n
roffelvaar*

*Zeg eens, potvermitraillerie
Nare levensliederling
Sta zo draadloos niet te liegen
Prikkeldraad-ellendeling*

*Leg nou niet te handgranaten
Vulle scheele periscoop
Wat een stuk regeeringsvarken
Wat een Italiaansche loop!*

*Laat je niet verdardanellen
Pa komt weer als bom naar huis
Rook niet zulke gasaanvallen
Hou nou op, ik tach me Duys!*

Na lezing van het artikel
"Mobilisatie 1914-1918"
in "Sobat" nr. 118 juni 2008
ontving de redactie dit gedicht
van mevr. J.H. Esselink-Roest
uit Steenwijk.
Zij kreeg dit gedicht uit
1914-1918 van haar vader.

Stichting Reünie Comité OVW'ers "ENGELAND - SCHOTLAND" "1940 - 1946"

Persbericht

Opsporing gezocht

van alle Oorlogsvrijwilligers KM - KL en KLu die zijn opgeleid voor de diverse taken binnen onze krijgsmacht, in Engeland, Schotland en de Verenigde Staten van Amerika. Tevens is dit een uitnodiging voor hen die wel de status van Oorlogsvrijwilliger hebben, maar niet in bovengenoemde landen zijn opgeleid.

Op donderdag 2 oktober a.s. houden wij onze 35e reünie in de Bernhardkazerne te Amersfoort. Alle bekende adressen krijgen automatisch bericht. Zij die niet bij ons bekend zijn, zijn van harte welkom. Aanmelden bij L.J.C. van Alphen - Westdijk 3 - 3244 BM Nieuwe Tonge. Tel: 0187-651447 (idem fax) of per e-mail: ljcvalphen@planet.nl.

*L.J.C. van Alphen
Voorzitter*

Landelijke Veteranendag "DAMETIN"

Zaterdag 5 juli 2008 was Dalen weer het toneel voor de jaarlijkse Landelijke Veteranendag voor Indië- en Nieuw-Guinea-veteranen. Een bijzondere dag omdat het dit jaar de 14e bijeenkomst was en tevens de laatste grootschalige bijeenkomst in deze vorm. Na de 13 voorgaande vieringen heeft het provinciebestuur van de provincie Drenthe besloten het evenement niet meer financieel te ondersteunen. Ook Defensie zal haar ondersteuning in de toekomst flink inkorten. De gemeente Coevorden, de provincie Drenthe en het Ministerie van Defensie waren al die jaren de belangrijkste sponsors van deze dag. Het bestuur van Stichting "DAMETIN" met de adviesgroep is nog in overleg in welke vorm een afgeslankte dag volgend jaar een vervolg kan zijn. Deze dag, de 14e bijeenkomst, was er één om in te lijsten. Stralend weer en een goede opkomst waardoor de grote tent weer geheel gevuld was. In "De Spinde" had de voorzitter a.l. (Wil Patist) de veteranen uit Dalen 's morgens al welkom geheten. Nu kon hij in een volle tent de overige veteranen en gasten verwelkomen. Onder de gasten waren de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen (Vice-admiraal ir. M.A. van Maanen) met echtgenote evenals de burgemeester van Coevorden met echtgenote en de oud-burgemeester van Dalen. Ook aanwezig was de voorzitter van het Veteraneninstituut, de heer M. Zijlstra en met hem vele prominenten uit de veteranenwereld, waaronder vanzelfsprekend luitenant-generaal der Artillerie bd T. Meines en commandant 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December", brigade-generaal M.J.H.M. van Uhm. Als eerste spreker wist Ds. Wijbenga, ondanks zijn hoge leeftijd, het gehoor met een gloedvolle toespraak te boeien.

Voor de volgende spreker gingen de mensen in de tent er eens goed voor zitten. De voorzitter kondigde luitenant-generaal T. Meines aan die met

een bevolgen toespraak nog eens heel duidelijk maakte waarom hij zo'n geliefd spreker is op veteranenbijeenkomsten. In duidelijke bewoordingen schetste hij het belang en de plaats van de Daler-bijeenkomst. Daarmee ook de besturen van veteranenorganisaties, gemeenten en provincies aangevend dat een evenement als dit een plaats in de regionale samenleving meer dan verdient. De voorzitter van VOMI-Nederland, de heer L. Noordzij, ging in zijn toespraak verder in op het belang van deze bijeenkomst voor de oudere veteranen. Heel belangrijk en onmisbaar is hierbij de medewerking van het plaatselijk bestuur. "De gemeente Coevorden is al die jaren een voortreffelijk aanspreekpunt geweest voor het bestuur van de Stichting "DAMETIN" en is ook dit jaar, zonder de medewerking van de provincie, weer onmisbaar geweest voor het organiseren van deze dag", aldus Noordzij. Hij gaf verder aan dat de gemeente Coevorden een voorbeeld is voor andere gemeenten en op deze laatste grote bijeenkomst best eens in het zonnetje gezet mag worden. Hij vroeg de burgemeester, de heer Bouwmeester, naar voren te komen en overhandigde hem voor de gemeente Coevorden de **VOMI Legpenning (nummer 2) met bijbehorende Oorkonde.**



De oorkonde vermeldt daarbij: "Wegens haar inzet tijdens de Landelijke Veteranendagen "DAMETIN" voor de Nederlands-Indië- en Nederlands-Nieuw-Guineamilitairen, daarin bij voortduring de erkenning en waardering voor deze veteranen tot uitdrukking gebracht".

Vervolgens begaf het gezelschap zich naar de plaats waar de vlaggen-ceremonie zou plaatsvinden. De ceremonie begon met de aankomst van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen (IGK) met drie ere-roffels door het Fanfarekorps



Koninklijke Landmacht "Bereden Wapens". Toespraken waren er hier van Drs. M. Zijlstra en de burgemeester van de gemeente Coevorden, de heer Bouwmeester. Annie Steenstra declameerde op de haar zo kenmerkende wijze één van haar gedichten. Na de vlaggen-ceremonie werden kransen gelegd door de IGR, de burgemeester van Coevorden met drie schoolkinderen, bestuur van de Stichting "DAMETIN" en een gezamenlijke krans door VOMI-Drenthe/Groningen en de Bond van Wapenbroeders. Ter afsluiting defileerden de aanwezigen langs het erepodium en het monument met de zojuist gelegde kransen.

Het gezelschap begaf zich hierna terug naar de grote tent waar gezamenlijk van de traditionele rijstmaaltijd werd genoten. Hiermee was formeel een einde gekomen aan de bijeenkomst in Dalen en begaf eenieder zich naar de Pasar Baru in het dorp waar onder een stralende zon door de veteranen weer vele herinneringen werden opgehaald. Onnodig te zeggen dat het nog lang gezellig was in Dalen. Een geweldige fijne dag en een bestuur dat complimenten verdient voor de opzet en uitvoering van deze dag. Ook veel dank aan **alle vrijwilligers**, waaronder de mannen en vrouwen van het Korps Nationale Reserve onder leiding van kapitein Slor en eerste-luitenant Siebring, die weer hebben gezorgd voor een onvergetelijke en goed georganiseerde dag.

J.M.

Naschrift redactie: VOMI Legpenning (nummer 1) werd op 7 december 2007 uitgereikt aan mevrouw A.G. Steenstra voor haar grote persoonlijke betrokkenheid bij de Indië-veteranen gedurende vele jaren.



SOCIALE COMMISSIE



singeloten bij

Voorzitter/secretaris

Wij P.J. Patist
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
tel. 0661-689772
mobiel 06-15100579
fax 0561-688349
E-mail: wpatist@usa.net

Vice-voorzitter/ Budgethouder FSZ

Theo H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel. 071-5418808
E-mail:
Theorump@gmail.com

Notulist

Jan Bonte
Oude Rijksweg 45B
7954 GD Rouveen
Tel. 0522-291471

Coördinator monumenten

Ger de Jong
Rozenlaan 41
2995 AS Heerjansdam
Tel. 078-6771902



stichting
veteranen
platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen

M.P. de Boer
Hoofdweg 67
9626 AB Schildwolde
tel. 0598-42 23 89

Noord Brabant-West

P. Looyen (wnd)
Carnedijk 1
4706 EG Roosendaal
Tel. 0165-560546

Utrecht/1 Gooi

Eppo R. Schwaerman
Lutherhof 37
1216 KR Hilversum
tel. 035-6 21 78 09

Limburg

Harry J.A. Dols
Heerlenerweg 49
6132 CL Sittard
tel. 046-4 52 13 16

Canada & USA

Jan v.d. Ham
Buxusplaats 10
5038 HK Tilburg
Tel. 013-5400380
vomi.nbo@veteranen.nl

Overijssel

Joost Ouderbeuving
Reiger 27
8103 AL Raalte
tel. 0672-35 89 47

Noord-Brabant Oost

Antoon P. Pennings
Thorbeckestraat 101
5344 SM Oss
tel. 0412-62 35 15

Zuid-Holland Noord

Eduard d'Haan
Kennedylaan 15
2324 ES Leiden.
Tel. 071-5763418

Zeeland

J. Kloot
Lisan van de Barbestein 8
4451 AH Heinkenszand
tel. 0113-561738

Veluwe

J. Hoevelaken (wnd)
Weerdestein 175
6714 CN Ede
Tel. 0318-614557

Zuid-Holland Zuid

W.A.J.K. (William) Rozz
Heenraadstraat 9
3131 VG Vlaardingen
tel. 010-4 340 970
w.rozz3@kpnplanet.nl

Friesland

Hans N. Blom
Gerben Ypmastraat 13
8723 CP Koudum
tel. 0514-52 21 07

Noord-Oostpolder

Kees Caljé
P.A. straat 23
8307 BB Ens
Tel. 0527-251470

Rivierland/ Oost Gelderland

A. Ebben
Scheidingsweg 5
6686 KD Mook
tel. 0246 - 96 12 53

Noord-Holland

Nico Baan
Molenwerfslaan 58
2103 TE Heemstede
Tel. 023-5283997
E-mail: nbaan@tiscali.nl

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting

J. (Sjef) Franken
Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels

J. Hoevelaken
Weerdestein 175
6714 CN te Ede
Tel. 0318-614557

VOMI (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul R.G. Gommers
Ab. Nauhuystraat 23
8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231

E-mail: p.gommers.sn@planet.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerders van de VOMI stand:

| | | | |
|--|---------|---|----------------|
| VOMI Borstembleem | € 7,00 | VOMI pennenset | € 10,00 |
| VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood | € 11,50 | VOMI wapenschild, mahonie | € 19,00 |
| VOMI Condoleancekaart | € 1,00 | VOMI manchetknopen, per paar | € 10,00 |
| Demobilisatie-speld verguld | € 6,00 | OVW draaginsigne, verguld | € 6,00 |
| Demobilisatie dasclip | € 7,50 | OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking | € 7,50 |
| VOMI kruidenbitter | € 10,00 | Rood, wit, blauw lint voor opmaak bloemstukken | € 1,50 p. mtr. |
| VOMI borrelbekertje (telescopisch) | € 10,00 | Gedichtenbundel met CD van mevr. A. Steenstra | € 7,00 |
| VOMI schrijfmop met logo | € 8,50 | | |
| VOMI pillendoosje | € 2,50 | | |

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: Postbanknummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

Onthulling gedenksteen in Heemstede en Veteranendag 2008

Op vrijdag 27 juni, voorafgaande aan de jaarlijkse lokale veteranendag in Heemstede, is dit jaar een gedenksteen onthuld voor de gesneuvelde inwoners van Heemstede, destijds uitgezonden naar het voormalig Ned. Indië.

Het College van Burgemeester en Wethouders stond unaniem achter

het voorstel om een gedenksteen te plaatsen op een speciale plaats op de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan 3.

De raad, uitgezonderd Groen Links, had geen enkele moeite met het opschrift "Voor Orde en Vrede" en ook de kosten werden zonder meer geaccepteerd.

De onthulling werd verricht door veteraan en Nieuw-Guineaganger Nico Baan, die ook met het voorstel bij de Adviescommissie Veteranen Heemstede was gekomen.

De namen van de 6 gesneuvelde militairen die op de gedenksteen staan zijn:

Charles Boshoven

Stoker eerste klas Kon. Marine
Geboren 21 maart 1921
Gesneuveld 19 jan. 1946 in Soemobito
Begraven op het Ereveld Kembang Kuning Soerabaya

Reinier Jesserun

Luitenant-kolonel KNIL
Geboren 15 febr. 1904
Vliegtuigongeluk 14 mei 1949 bij Kroya
Begraven op het Ereveld Menteng Pulo Djakarta

Antonius Denekamp

Sergeant Inf. Mil. Politie KNIL
Geboren 2 aug 1911
Gewond geraakt op 16 mei 1950
Overleden 23 mei 1950 in Makassar
Begraven op het Ereveld Candi/Semarang

Dirk Willemsse

Sergeant Korps Mariniers
Geboren 29 okt. 1923
Dienstongeval 13 maart 1947
Begraven op het Ereveld Kembang Kuning Soerabaya

Jacob Hindriks

Soldaat Grenadiers Kon. Landmacht
Geboren 6 maart 1926
Gesneuveld 30 mei 1949
Begraven op het Ereveld Kembang Kuning Soerabaya

Joseph IJland

2e Luitenant Vlieger KNIL
Geboren 7 juni 1918
Neergestort 4 aug 1946
Begraven op het Ereveld Candi/Semarang

Deze namen worden elk jaar met de herdenking voorgelezen

In het bijzijn van burgemeester mevr. drs. M.J.C. Heeremans en de wethouders mevr. Kuiper en dhr. van de Stadt, woonden 76 Heemsteedse veteranen en partners een indrukwekkende plechtigheid bij. Hierna gingen alle veteranen met het gemeentebestuur naar het Raadhuis om hun veteranendag te vieren, waarbij als gastspreker mevr. Smit - Scheffener vertelde over haar Indië-tijd in het Jappenkamp. De opkomst van de veteranen met hun partners was behoorlijk te noemen en het slotstuk met een glorieuze rondrit door de gemeente op de oude legervoertuigen van Keep them Rolling was een absoluut hoogtepunt. Ieder jaar zal voorafgaande aan de viering van de veteranendag, eerst de tocht naar de begraafplaats worden gemaakt om de gevallen kameraden te herdenken.

Gerard Visser



SOBAT

MERKBANDEN VANAF € 29,-



Een band is voor de meeste mensen rood en zwart en een noodzakelijk iets om zeker de auto te hebben. Maar, een band is veel meer.

De banden van uw auto spelen een cruciale rol bij uw eigen veiligheid en die van anderen. Wees er u veilig en comfortabel wilt rijden, zijn goede banden een voorwaarde. De band vormt immers het enige contact met het wegdek. U moet hier dus te allen tijde op kunnen vertrouwen.

Als bandenspecialist van huis tot huis Profile Tyrocenter hoe belangrijk het is dat de banden van uw auto in topconditie verkeren. Vakmanschap en kennis op het gebied van montage, balanseren en uitlijnen zijn voor high-tech producten zoals banden onontbeerlijk. Profile Tyrocenter is daarom bewaart rationaliteit en dat is natuurlijk een groot voordeel.

WWW.MIJNAUTOBAND.NL

Barendrecht
Kokking 5 Tel. 0180 - 64 54 44

Rotterdam-Zuid
Klinkerstraat 3-5 Tel. 010 - 483 94 64

Zoetermeer
Hofstraat 123 Tel. 079 - 362 28 31

PROFILE
TYROCENTER

Verenigingsnieuws

Limburg

Secr. Theo Maas, Pucciniplein 7
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5527394
E-mail: themaas@home.nl
Soc. Comm. Tel. 046-4521315

Allereerst even een terugblik op onze reünie van vrijdag 20 juni j.l. in de kasernie te Weert. Het was een reünie waarop we zeer veel positieve reacties hebben ontvangen, zowel van onze eigen leden als ook van onze Belgische vrienden uit Maasmechelen die in steeds grotere getalen aan onze reünie deelnemen. Zij zijn inmiddels vaste en vertrouwde gasten geworden.

De middag werd na de herdenkingsplechtigheid op zeer kundige en gepaste wijze (qua muziek) prettig ingevuld door een entertainer met een goed gekozen programma, terwijl hij ook nog over een prettige stem beschikte.

Onze sobat Piet Smits bedankt voor de tip en de bemiddeling. Wij mogen wel zeggen een aanbeveling voor de toekomst.

Na het verschijnen van deze "Sobat" zullen er nog 2 bijeenkomsten plaatsvinden, nl. op 16 september 2008 in het "Broen Café" te Echt en op 4 november 2008 in het Gemeenschapshuis te Kessel-Eik. Aanvang van de bijeenkomsten is om 14.00 uur.

Wij blijven U vragen ons op de hoogte te houden van ernstig zieke sobats en tevens van het overlijden van sobats, zodat we daar onze aandacht aan kunnen geven.

Th. Maas

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, Buxusplaats 10
5038 HK Tilburg
Tel. 013-5400380/Fax: 013-5400381
E-mail: vomt.nbo@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0412-623513

Herdenking Eersel

Op 15 augustus a.s. zal bij het Vredesmonument in Eersel de jaarlijkse herdenking plaatsvinden. De burgemeester van Eersel (mevr. Thijs) en dhr. L. Meelhuysen (luitenant-kolonel bd tevens voorzitter van de Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost) zullen aldaar het woord voeren. Tevens zal het woord gevoerd worden door een vertegenwoordiger van de Indische Nederlanders. Het geheel zal muzikaal worden omlijst met koraalmuziek, uitgevoerd door het Kempisch Seniorenorkest. De herdenking begint om 13.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om deel te nemen aan een Indische middag met muziek en dans en de middag zal worden afgesloten met een rijstmaaltijd. Voor inlichtingen kunt u zich vervoegen bij A. van Aalst, tel: 0497-512827.

Herdenking Tilburg

Op zaterdag 31 mei vond voor de 8e keer de herdenking plaats bij het monument voor de in voormalig Nederlands Oost-Indië omgekomen militairen.

Om 11.00 uur werd aangevangen met de gebedsdienst in de Parochiekerk St. Jozef op de Heuvel in het centrum van Tilburg. De dienst werd geleid door aalmoezenier Heinrichs van de Koninklijke Marechaussee. Verdere medewerking werd verleend door het seniorenorkest van de Nieuwe Koninklijke Harmonie, het Katholiek Koor Indonesia en door mevrouw Santegoets, die enkele

liederen ten gehore bracht. Het dodenappèl werd afgenomen door reserve majoor P.A.J.M. de Vet en Luitenant ter Zee P.J.M. de Vet. Na de dienst ving de gezamenlijke tocht naar het Monument aan, voorafgegaan door de Dutch Pipes and Drums. Om 12.30 uur begon de herdenking bij het Monument, waar de heer Van Rooij (voorzitter van VOMI Noord-Brabant Oost) een toespraak hield.



Vice-Admiraal ir. M.A. van Maanen.

Hierna was er gelegenheid om kransen en bloemen te leggen. Als eerste (zie foto) werd een krans gelegd door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen (Vice-Admiraal ir. M.A. van Maanen), waarna velen volgden. De herdenking werd afgesloten met het spelen van de "Last Post", het zingen van ons volkslied en een defilé langs het Monument.

J. v.d. Ham

Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse, Lindenlaan 110
1741 TX Schagen. Tel. 0224-215621
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 023-5283997

Bijeenkomsten

Op maandag 6 oktober 2008 wordt een bijeenkomst gehouden in de "Luifel Casca", Herenweg 96 te Heemstede.

Op dinsdag 18 november 2008 wordt een bijeenkomst gehouden in "De Brink", Middenweg 168 te Heerhugowaard.

Excursie Broekerveiling

Op maandag 1 september 2008, dus niet op woensdag, brengen we een bezoek aan de Broekerveiling. De kosten bedragen € 30,00 per persoon. Na ontvangst met koffie en cake volgt een rondleiding door het museum, daarna volgt de veiling en het varen en na de borrel een West Friese stampot. U kunt zich opgeven bij C.G.F. van Vliet, Bosstraat 85, 1731 SC Winkel. Tel: 06-40141521.

Overijssel

Secr. H. Vos
Gerhard ter Borgstraat 1
Appartement 208
7545 BB Enschede
Tel. 053-4313859
E-mail: hennyvos@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

Verhuisbericht

Denk aan het nieuwe adres van uw secretaris. Zie boven.

Kerstdiner

Op **18 december 2008** organiseert VOMI Overijssel het Kerstdiner in café-restaurant "De Mol" te Wythmen. De kosten bedragen € 26,00 p.p. Opgave bij de penningmeester, de heer G. Klein Douwel, tel. 038-4442868. Betaling via giro 420704 t.n.v. VOMI Overijssel te Hattem. Betalen is deelname.

Programma 2009

Donderdag **15 januari 2009** houden we de nieuwjaarsreceptie in café-restaurant "Reimink", Spanjaardsdijk 17 te Heeten. Er is geen verloting en de aanvang is om 13.30 uur.

Donderdag **19 februari 2009** houden we een dia-voorstelling in café-restaurant "De Hagmöl", O.L. Vrouwestraat 2 te Bentelo. Een middag met verloting, de aanvang is om 13.30 uur.

Donderdag **19 maart 2009** wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in zalencentrum "De Haverkamp" te Markelo, aanvang 14.00 uur. Er is geen verloting.

Woensdag **22 april 2009** een entertainmentprogramma in café-restaurant "De Viersprong" te Nieuwleusen. Aanvang 14.00 uur. Er is dan weer een verloting.

Noteer alvast deze data in uw agenda. Op de VOMI-middagen liggen de stencils met het programma gereed. U kunt deze meenemen. Let op het verenigingsnieuws in "Sobat".

Secretaris a.i.

Utrecht/'t Gooi

Secr. A.J.B. Martens
Chico Mendesstraat 67
3573 AW Utrecht
Tel./Fax: 030-2716895
E-mail: sobatam@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 035-6217809

Op maandag 23 juni werd 's middags voor het eerst een Veteranendag gehouden in het Spoorwegmuseum te Utrecht voor de in de gemeente Utrecht wonende veteranen. Zo'n duizend veteranen kregen hiervoor een uitnodiging toegezonden. Ongeveer 500 veteranen hadden gehoor gegeven aan deze uitnodiging.

Tijdens deze bijeenkomst werd aan de burgemeester het boek "Klappermelk en Klompen" aangeboden, dat in opdracht van de Stichting Indië-Monument geschreven is door Carla v.d. Wal. U kunt het fraaie boekje in uw bezit krijgen door het bedrag van € 10,00 over te maken op rekeningnummer 53 46 59 438 t.n.v. Stichting Indië-Monument te Utrecht onder vermelding van: boek "Klappermelk en Klompen". Tien jaar geleden is met veel moeite het monument tot stand gekomen en is nu niet meer weg te denken. De burgemeester is nog maar sinds korte tijd in functie en zei dat zijn oom ook in de tropen was geweest, maar dat dit onderwerp bij hun thuis een moeilijk bespreekbaar onderwerp was. Luitenant-kolonel E.H. Haitsma vertelde dat de opvang van uitgezonden militairen, dankzij de leerschool van onze periode, wat beter is georganiseerd. Gelukkig voor hen. We leven nu in een andere tijd en terugdraaien kan niet meer.

A.J.B. Martens

De Veluwe

Secr. F.T. Dürst Britt
Eperweg 21, 8181 ET Heerde
Tel. 0578-691646/Fax 0525-657336
E-mail: kva325artillerie.nl
Soc. Comm. Tel. 0318-614557

Jaarvergadering VOMI De Veluwe

Op woensdag 9 mei werd de jaarvergadering gehouden. De opkomst was zeer goed. De voorzitter, de heer J. Hoevelaken, opende de vergadering kort na 14.00 uur. Hij heette allen welkom en een bijzonder woord van welkom tot de voorzitter van VOMI-Nederland, de heer L. Noordzij. Zijn aanwezigheid werd zeer bijzonder op prijs gesteld. Vervolgens noemde hij de namen van de 11 sobats en een weduwe die de vereniging in het afgelopen jaar waren ontvallen en vermeldde daarbij de eenheid waarbij zij in het voormalig Nederlands-Indië hadden

gediend. De voorzitter droeg het gedicht "Een laatste groet" voor en besloot de opening met het houden van een moment stilte waarbij alle aanwezigen, voor zover mogelijk, gingen staan.

Daar er geen aanmerkingen op de vaststelling van de agenda waren, verliep de vergadering als van ouds.

Bestuursmutaties

Aan de beurt om af te treden was bestuurslid F.T. Dürst Britt. Hij stelde zich wederom herkiesbaar, waarmee de vergadering kon instemmen. De heren Alblas en Van de Bospoort stelden zich niet herkiesbaar. De heer Alblas hield een vurig pleidooi tijdens de vergadering om anel in de vervanging van de sociaal commissaris te voorzien. De heer F.A. (Frits) Willemsen uit Ede stelde zich beschikbaar voor een bestuursfunctie.

Hierna heeft de heer Hoevelaken het woord gegeven aan de voorzitter van VOMI-Nederland, die van deze gelegenheid gebruik maakte om de scheidende bestuursleden toe te spreken. De heer Van de Bospoort is lid sinds 1987 en 12 jaar bestuurslid en de heer R. Alblas is lid sinds 1985 en 13 jaar sociaal-werker (bestuurslid). Hij bedankte beide heren voor hun jarenlange inzet en reikte aan hen een plaquette uit van VOMI-Nederland met een persoonlijke inscriptie.

De voorzitter van VOMI De Veluwe reikte aan de scheidende bestuursleden een kruik Barbara's kruidenbitter uit en enkele cadeaubonnen namens alle leden en donateurs van de vereniging.

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

- Jan Hoevelaken, voorzitter en tevens wnd. sociaal commissaris.
- F.T. (Frits) Dürst Britt, secretaris en tevens wnd. penningmeester.
- Rieks Verema, bestuurslid en tevens public relations.
- Frits Willemsen, bestuurslid en tevens ledenadministratie.

Er blijft derhalve nog steeds behoefte aan nieuwe bestuursleden.

Op 28 mei had VOMI De Veluwe een BBQ in de Officierskantine op het ASK te 't Harde. Door de geweldige opkomst werd dit een zeer geslaagde middag, iets dat voor herhaling op deze locatie vatbaar is.

We hopen u allen na de vakantieperiode in oktober a.s. weer welkom te mogen heten voor een activiteitenmiddag in het AMT te Stroe.

Zeeland

Secr. J. Kloet, Laan v. Barbestein 8
4451 AH Heinkenszand
Tel. 0113-561738
E-mail: jkloet1926@zeelandnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0113-561738

Evenals voorgaande jaren organiseerde VOMI Zeeland weer een busreis, dit jaar was gekozen voor Tsjechisch-Bohemen met als vertrek datum 13 juni.

De reis begon die morgen vroeg om 06.30 uur op de eerste opstapplaats Zierikzee en via diverse opstapplaatsen reden we naar ons overnachtingshotel in Midden-Duitsland (Wachenroth). Na het ontbijt de volgende morgen ging de tocht verder richting Tsjechië. Aan het eind van de middag kwamen we aan in Hotel Ferdinand in het Boheemse Loket. Van daaruit zijn tal van dagtochten gemaakt door de heuvels en het bergachtige Ertzgebirge, alwaar de sporen van de traditionele zilvermijnbouw nog duidelijk terug te vinden zijn.

De Gouden stad Praag met het historische centrum, met als hoogtepunt de Praagse Burcht, de beroemde St. Vitus kathedraal en het Koningspaleis. Wandelen op de beroemde versierde Karelsbrug, een kijkje nemen in het Gouden straatje en het bewonderen van het Raadhuis.

Den vaartocht over de Moldau, waar tevens aan boord een koud/warm buffet werd geserveerd.

Een bezoek aan Karlovy Vary met zijn imponerende rijk gedecoreerde kuurgebouwen, waar door de eeuwen heen vele koninklijke en keizerlijke gasten verbleven voor het heilzame bronwater.

Het is een land met veel natuurschoon, maar ook een land dat 50 jaar still heeft gestaan wat goed te zien is aan de dorpjes op het platteland. Vele gebouwen zien er verwaarloosd uit, er is een grote achterstand in het onderhoud van de huizen. In de steden die door toeristen worden bezocht, is en wordt hard gewerkt aan het herstel daarvan.

We hebben plezierige dagen beleefd onder leiding van onze gids mevr. Oosterwijk en met een chauffeur die niet schroomde om ons in de drukke steden, zoals o.a. Praag, met zijn touringcar bij alle mogelijke bezienswaardigheden te brengen. Zo ook in de fraaie natuurgebieden met allerlei veraf gelegen dorpjes.

Tijdens onze laatste koffietafel in Ulvenhout hebben we afscheid

genomen van onze vaste reisleidster. Zij heeft vele jaren voor ons de meerdaagse reizen verzorgd en gaat nu met pensioen. Zij werd bij dit afscheid door de deelnemers toegezongen met een door mevr. Maljaars gemaakt toepasselijk liedje. We kunnen terugzien op een geslaagde reis waarbij gelukkig geen calamiteiten hebben plaatsgevonden.

Wanneer u dit leest is de Nederlandse Veteranendag in Den Haag en de voor ons zo belangrijke Zeeuwse Veteranendag te Middelburg voorbij. Dit jaar zijn er enkele gemeenten die hun veteranen uitnodigen voor een gezellige middag, hoe die worden/verden beleefd weten we op dit moment nog niet. We hopen dit in een volgende "Sobat" te vermelden.

Net als voorgaande jaren gaan we op 6 september a.s. weer met twee touringcars naar de herdenking bij het Indië-Monument in Roermond.

J. Kloet

Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong, Merellaan 247
3145 EJ Maassluis
Tel. 010-5927786
E-mail: jwodjong@kabelfoon.nl
Soc. Comm. Tel. 071-5763418

Als u dit leest, is het volop zomer en het bestuur hoopt dat u van een mooie zomer heeft kunnen en nog zult genieten.

Na een kort reces van activiteiten kunt u op 5 september een boottocht meemaken georganiseerd door de BvW Leiden e.o. en onze vereniging. De tocht gaat naar de Westeinder plassen. Vertrek vanaf de Zijldijk te Leiderdorp om 13.00 uur. Deelname door storting van € 12.50 p.p. op postrekening 4312024 t.n.v. penningmeester BvW te Oegstgeest. Nadere informatie bij A. Cebot, tel: 071-5760325.

Op 7 oktober nodigen wij onze leden uit Den Haag en omgeving uit naar de Julianakazerne in Den Haag te komen. U bent welkom vanaf 11.00 uur. In de middag wordt u een rijstmaaltijd aangeboden en voor deze bijeenkomst vragen wij een bijdrage van € 6.50 p.p. Het vereiste bedrag moet voor 25 september worden overgemaakt op postrekening 6879965 t.n.v. VOMI Zuid-Holland Noord activiteiten te Delft. Uiteraard zijn partners ook hartelijk welkom. Extra informatie over onze vereniging kunt u eind augustus verwachten. In

de Algemene Ledenvergadering van 17 april j.l. is besloten de communicatie met onze leden te verbeteren door verzending van extra nieuwsbrieven. De mobiliteit wordt bij het ouder worden minder en we hopen u op deze wijze toch bij ons werk te betrekken en te informeren over wat er speelt in het veteranenland.

J.W. de Jong

Zuid-Holland Zuid

Secr. D. Mennens, Lijsterlaan 12
3055 CH Rotterdam
Tel./fax: 010-4188239
E-mail: d.mennens@zonnet.nl
Soc. Comm. Tel. 010-4340970
E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

Op 18 september 2008 wordt er in "De Staver" te Middelharnis een regiomiddag gehouden. Info: Theo van der Vlag, tel: 0180 647629.

Op 1 september 2008 en 6 oktober 2008 is er weer een bestuursvergadering. Heeft u inbreng? Bel dan met Dolf Mennens, tel: 010-4188239.

Op 10 september 2008 zal de jaarlijkse herdenking op het eiland Goeree/Overflakkee worden gehouden in de gemeente Goedereede. Info: Teun van Kempen, tel: 0187-641264.

VETERANENDAGEN 2008

Koninklijke Luchtmacht
WOENSDAG 17 en DONDERDAG
18 september te Soesterberg.
Doelgroep: Alle veteranen van
de Koninklijke Luchtmacht.

Koninklijke Marechaussee
VRIJDAG 26 september te
Apeldoorn.
Doelgroep: Alle veteranen van
de Koninklijke Marechaussee,
inclusief Korps Politietroepen en
Korps Militaire Politie.



Reünie

403 Bataljon Infanterie

Datum: 24 september 2008
Locatie: JWF kazerne te Assen
Info: H. van Dalen, tel. 0521-513280.

Staf 1e Divisie "7 December"

Datum: 21 augustus 2008
Locatie: Koning Willem III kazerne te Apeldoorn
Info: M. van der Weele, tel. 010-4829758. E-mail: weelem@xs4all.nl

4-8 R.I.

Datum: Donderdag 9 oktober 2008
Locatie: Bernhardkazerne te Amersfoort
Info: M. van Tol, Grootjesstr. 4, 1742 RK Schagen, tel. 0224-218643. E-mail: mvantol@quicknet.nl

35e HUPVA (laatste reünie)

Datum: Zaterdag 27 september 2008
Locatie: Kumpulan Huize Bronbeek te Arnhem
Info: J.H. Kramer, Ariëslaan 12, 5632 AS Eindhoven, tel. 040-2412871.

1-3 R.I. OVW (De Watermannen)

Datum: 8 oktober 2008
Locatie: Trip van Zoutlandkazerne te Breda
Info: J.C. van Dalsen, Tobagolaan 9, 4383 AL Vlissingen.
Tel. 0118-474186.
E-mail: j.c.vandalsen@kpnplanet.nl

7e Afdeling Veldartillerie (OVW)

Datum: 4 september 2008
Locatie: ASK "De Knobbel" te Oldebroek
Info: T.C. v.d. Aart, Begoniastr. 69, 3772 HB Bameveld. Tel. 0342-414672. E-mail: tvda@veteranen.nl

43e Genie Veld Cie en 43e Park Genie

Datum: Donderdag 25 september 2008
Locatie: Kumpulan Huize Bronbeek te Arnhem
Info: P. Spies, tel. 0488-481520 en G. Bleeker, tel. 0226-317912 (voor beiden na 20.00 uur).

Landmacht K.L. (Fak-Fak, Ned. Nieuw-Guinea)

Datum: 22 november 2008
Locatie: Kumpulan Huize Bronbeek te Arnhem
Inschrijving tot 1 november 2008.
Info: J. Maliepaard, Ravelstr. 32, 4614 XD Bergen op Zoom.
Tel. 06-40744695.
E-mail: maliepaardtua@home.nl of opabotak@gmail.com

42 RVA (laatste reünie)

Datum: 2 oktober 2008
Locatie: "De Knobbel" te Oldebroek
Info: Thom Gabriël
Tel: 024-3551185.

Adreswijziging

Het nieuwe adres van de penningmeester van VOMI-Overijssel is:

G.H.J. Klein Douwel
Lippenoordweg 1 - 23
8051 XG Hatterm
Tel: 038-4442868.

Changi Prison in Singapore

In Singapore is een klein maar interessant museum over Changi Prison waar gedurende WO II vele duizenden burgers gevangen hebben gezeten. Het museum is in bredere zin geïnteresseerd in gevangenen en geïnterneerden in Singapore. Aangezien veel Nederlandse burgers geïnterneerd zijn geweest in wat genoemd werd Kamp Wilhelmina, bovendien Nederland een belangrijke rol heeft gespeeld bij de strijd tegen Japan in Z-O Azië en veel Nederlandse burgers en militairen in Singapore vertoefd hebben tijdens de oorlog, zijn wij op zoek naar materiaal zodat in het museum een aparte vitrine over Nederlandse gevangenen en geïnterneerden gemaakt kan worden. Als u nadere informatie heeft in de vorm van brieven, dagboeken, tekeningen of foto's dan houden wij ons daarvoor ten zeerste aanbevolen.

Postadres:
KITZ mr. A.H.L. Louter
Defensie Attaché
Indonesië, Maleisië en Singapore
NAPO 645
3509 VP Utrecht
E-mail: jak-defat@minbuza.nl

Indië-herdenking

Roermond 2008

zaterdag 6 september

De Airborne Begraafplaats te Oosterbeek

In "Sobat" nr. 117/april 2008 (blz. 5) had ik een artikel geschreven over deze begraafplaats.

Ik heb na het verschijnen van deze "Sobat" vele positieve reacties op dit artikel mogen ontvangen. Dit doet de redactie natuurlijk altijd goed, waarvoor dank.

Eén van de reacties ontving ik van mev. J.P. van Pommeren uit Bergen op Zoom.

Zij was als dertienjarig meisje in 1953 met haar ouders naar Oosterbeek verhuisd waar zij naar de eerste klas van de M.U.L.O. ging. Op één van de eerste schooldagen werd haar al verteld over de jaarlijkse herdenking in september op de Airborne Begraafplaats. En zo is

het heden ten dagen nog steeds. Kinderen zorgen tijdens de jaarlijkse herdenking zelf voor de bloemen en tijdens de ceremonie betreden zij het Ereveld. Ieder kind staat voor een graf en na enige tijd wordt hen gevraagd zich om te draaien en de bloemen op het graf neer te leggen.



Van 1953 tot 1958 heeft mev. Van Pommeren dit ook mogen doen en dat heeft haar latere leven, qua herdenkingen, zeker bepaald. De Airborne Begraafplaats is voor de Oosterbeker een groot begrip. Het gebeurt regelmatig dat familie na een crematie de eventuele bloemen naar deze begraafplaats laten brengen. Dat is ook gebeurd na het overlijden van haar vader en moeder.

Met dank aan mev. J.P. van Pommeren voor deze waardevolle aanvullende informatie over de jaarlijkse herdenking op de Airborne Begraafplaats te Oosterbeek.

Th.R.

SOBAT

In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste vorm
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:*

| Naam | Voort | Woonplaats | Onderdeel |
|------------------|----------|---------------------|--------------------|
| Bekkering, | J. | Castricum | 4-6 RI |
| Bode, | E. | Groesbeek | Mar Brig |
| Boels, | D. | Borger | ? |
| Bosman, | ER. | Sprang Capelle | 5 RS |
| Brouwer, | J. | Alphen a/d Rijn | ? |
| Buul, van | J.E. | Eindhoven | 1-5 RI + KNIL |
| Deelen, | E. | Veldhoven | 206 RI |
| Dekker, | I. | Goes | 5-10 RI |
| Frantzen, | F.H.A.M. | Doorn | Oud-Vz Flevoland |
| Groskamp, | S.J. | De Ooort | 4-8 RI |
| Hendriks, | E. | Eindhoven | OVW-Bat Jagers |
| Hendriks, | W. | Geldrop | 4-11 RI |
| Hurkens, | M. | Sint Anthonis | 4 GRPI |
| Kesteren, van | H. | Hillegom | 3-2 RI |
| Korteweg, | J.J. | Middelharnis | KL NOI |
| Kuinder, v.d. | W. | Eemnes | 1-2 Huz van Boreel |
| Lageveen, | W. | Drachten | 4-1 RI |
| Lieftink, | H.J. | Wijhe | 4-9 RI |
| Lust, | A. | Zeist | Vhdd 7 Dec Divisie |
| Markus, | A. | Rotterdam | 423 BI/6-5 RI |
| Paree, | P. | Axel | 2-14 RI |
| Peereboom, | P. | Arnhem/Bronbeek | 6 GRJ/421 BI/VA-BA |
| Smeets, | A.J. | Landgraaf | 5e Cie 2-15 RI |
| Spraakman, | R. | Meppel | 30 AAT |
| Steffers, | A. | Tilburg | 4-11 RI |
| Stein, | A.J. | Oss | LTD |
| Taylor Parkins | P.H. | Oss | 2 AAT |
| Tuk, | A. | Capelle a/d IJssel | 413 BI/6-5 RI |
| Verhoeven, | R.P. | Zuiddorpe | 413 BI/6-5 RI |
| Vis, van de | A. | Coevorden | ? |
| Wal, v.d. | J. | Nieuw Leusen | ? |
| Wernsen, | E. | Hoogland | ? |
| Westelaken, v.d. | H.M. | Sint Michielsgestel | HKAG |
| Wolters, | A.J. | Almelo | 4-5 RI |



Met ons aller

welgemeend mede-

leven en dat de

liefde en de warmte

van uw naasten U

de moed en kracht

geven dit zware ver-

lies te dragen.

sociale

VOMI

Lijst nieuwe leden

| Naam | Woonplaats | ONDERDEEL |
|--------------|----------------|-----------|
| Beuk C.C. | Leimuiden | 423 BI |
| Focke J.W. | Koudekerke | 5-1 R.I. |
| Hunnego W.J. | Hellevoetsluis | LTD 86 |
| Peters A. | Woubrugge | GRJ |
| Somers J.P. | Huijbergen | Genie |
| Swaanen W.C. | Bergen op Zoom | |

Onderscheiding

Het Draaginsigne Gewonden is in juni 2008 uitgereikt aan:

| Naam | Voort | Woonplaats | Onderdeel |
|-----------|-------|----------------|-----------|
| Tavenier, | D.L. | Wolphaartsdijk | NNG |

De tweede veteranendag in Schagen op 27 juni 2008

Het is al weer voor het tweede jaar dat met groot succes een veteranendag in de gemeente Schagen is gehouden.

"Ik ken de verhalen alleen uit geschiedenisboekjes en filmpjes" aldus burgemeester Gerrit Westerink in zijn korte toespraak.

De burgemeester was zeer verheugd dat ook jonge veteranen gehoor hadden gegeven aan de oproep voor deze bijeenkomst. Wat tellen zijn de belevissen van de veteranen.

De gemeente heeft evenals vorig jaar met veel succes een veteranenkrant uitgeven, waarin sobats uit de gemeente hun verhaal, van toen en nu, hebben geschreven.

Voor de meegekomen dames een schouderklopje, want het thuisfront is o zo belangrijk wanneer er missiegerichte uitzendingen plaatsvinden. De Koreaganger werd ook expliciet genoemd, hetgeen in goede aarde viel.



Eb Pereboom ging in op de plicht die vele veteranen namens de Nederlandse regering hebben vervuld en nog vervullen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog veel na gepraat. Om 17.00 uur werd de bijeenkomst beëindigd en zoals de burgemeester zei "tot volgend jaar".

Namens de veteranen van Schagen,

Ad Bouterse

Nationaal Indië-monument 1945-1962

Eén van de belangrijkste activiteiten van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 is de organisatie van de grote jaarlijkse herdenking in september. Bijna 20.000 oud Indië-militairen, familieleden en nabestaanden komen op die dag naar Roermond om bij het monument hun dierbaren die gesneuveld zijn te herdenken en hun eer te bewijzen.

De bijzondere plechtigheid wordt opgeluisterd door een militair muziekkorps en een koor, waarbij een delegatie van de Krijgsmacht de erewacht vormt. Vertegenwoordigers van veteranen-organisaties en de toenmalige krijgsmachtonderdelen leggen ruim 115 kransen.

De 21e herdenking vindt plaats op:

zaterdag 6 september 2008

145 jaar BRONBEEK

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum (KTOMM) Bronbeek, gevestigd op het landgoed Bronbeek te Arnhem, bestaat dit jaar 145 jaar.

Omsreeks 1830 stond op deze plaats een eenvoudige uitspanning. Het eenvoudige bouwwerk werd in 1847 tot villa verbouwd. Koning Willem III koopt het landgoed in 1854 en laat dan de villa verbouwen met het doel als zomerverblijf voor zijn moeder Anna Paulowna te dienen. De moeder van de koning heeft echter zelf niet in de villa gewoond. De koning zelf gebruikte zijn huis zelden.

In 1859 werd het landgoed door Koning Willem III aan de Staat geschonken, onder de voorwaarde dat er een Tehuis zou worden gevestigd voor gegageerden (gepensioneerde onderofficieren en soldaten) van de Koloniale Landmacht, die als gevolg van de dienst invalide waren geworden. Ook 55-jarigen met 40 dienstjaren konden er een plaats vinden. Gegageerden met veertig dienstjaren, die op grond van een militair geneeskundig onderzoek niet geschikt werden geacht in eigen onderhoud te voorzien, werden ook toegelaten.



In de Akte van Schenking werd verder bepaald dat aan het onroerend goed nimmer enige andere bestemming mocht worden gegeven dan waarvoor het geschonken was. Bronbeek werd in 1863 geopend. De voormalige villa functioneert vanaf die tijd als ambtswoning voor de commandanten van Bronbeek.

De *Amsterdamsche Courant* van 5 maart 1857 meldde:

"Naar men verneemt, zou Zijne Majesteit de Koning op voordragt van den minister van koloniën, de verwezenlijking hebben bevorderd van het voornemen om hier te lande een doebnatig koloniaal invaliden-gesticht op te rigten, met de drieledige bedoeling om oude en gebrekkige krijgsvlieden uit de koloniën van den staat behoort te verplegen; den lust voor de koloniale dienst bij onze landgenooten op te wekken en de aktief-dienenden te bemoedigen door het uitzigt op eene goede verzorging na eene eervolle en moeijelijke loopbaan".

Th.R.

SOBAT

Tweede regionale veteranendag



Het Apeldoornse Stadhuis vormde op 20 juni 2008 het decor van de tweede regionale veteranendag. De landing van drie parachutisten op het Marktplaatsplein was het startsein voor deze dag. Veteranen uit de gemeenten Apeldoorn en Epe kwamen daarna in het Apeldoornse Stadhuis bijeen. "De herinnering en waardering

aan hen die het vaderland in den vreemde dienden, moet levend blijven", hield burgemeester De Graaf de 900 veteranen (voormalig militairen uit de twee gemeenten die in oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies hebben gediend) voor.

Bron: www.destentor.nl

Ooproep

Ondergetekende is op zoek naar diegenen die medio april 1950 in Surabaya 's avonds het bericht kregen om aan boord terug te keren van Hr. Ms. Kortenaer met bestemming onbekend.

Iedereen verwachtte toen Korea, maar aan boord gekomen vertrokken we naar Makassar i.v.m. de gevechten welke plaatsvonden tussen APRIS-troepen en KL (ex KNIL). Behoorde u tot deze sobats van de Koninklijke Marine, geef dan a.u.b. uw naam, adres/ woonplaats, telnr. en Marinenummer aan mij door.

O.J.G. van Loo
Anna van Burenstraat 8
5161 HM Sprang-Capelle
Tel/fax: 0416-279817



Vliegbasis Woensdrecht

Op 27 mei gingen 53 leden van Zuid-Holland Noord voor een dagtocht naar vliegbasis Woensdrecht en aansluitend naar Roosendaal naar de Engelbrecht van Nassaukazerne voor een rijstmaaltijd.

Dat dit vliegveld zo groot is en zo belangrijk is voor de Koninklijke Luchtmacht was voor velen een verrassing. Naast de opleiding voor vlieger zijn er opleidingen voor electronicus, brandweer, militair leiderschap, didactiek voor instructeurs, meteorologie e.a.

Ook voor het PC 7 demoteam is Woensdrecht de thuisbasis.

Na een welkomstwoord van de commandant volgde een informatieve



Vooraanzicht Engelbrecht van Nassaukazerne.

Monument op het kazerneterrein te Roosendaal.

film over de vliegbasis en werd aansluitend met de bus over het gehele complex rondgereden.

Van de aangeboden lunch werd dankbaar gebruik gemaakt, waarna naar Roosendaal werd vertrokken. In de Schuttershof werd na het aperitief een uitstekende rijstmaaltijd geserveerd.

Met een tevreden gevoel over deze zeer geslaagde dag werd de terugreis aangevaard.

J.W. de Jong

**Postbus 90701
2509 LS Den Haag**

Bezoekadres:

Van Alkemadeaan 357

Kortingen oplopend tot wel **35%**

Via VAFAMIL kunt u reizen boeken van o.a. Neckermann, Stena Line, Holland International, OAD, Evenements Reizen, Arke, Holiday cars, Vrij Uit, RP Holidays, Hotelplan, D-Tours, Sunair, Corendon, KUONI, P&O Ferries, Sudtours, Travel Trend, Q-International, Buro Scandinavia, Panta Reizen, ACCOR Hotels, de Jong Intra, Sky International Tours, de Boer & Wendel en nog veel meer.....

Telefoon : 070 - 316 93 95
Fax : 070 - 385 93 32
E-mail : reisbureau@vafamil.nl
Internet : www.vafamil.nl

VAFAMIL REIZEN 2008