

23e jaargang • nummer 120 • oktober 2008

# SOBAT



VOMI

**Bel nu en boek snel**  
**☎ 055 - 5059500**

## **Cruisen met Kerst- en Nieuwjaar met de M.P.S. Brillant**

Voor vele gasten van de M.P.S. Brillant organiseert BTR International River Cruises een sfeervolle Kerstcruise en een feestelijke Nieuwjaarscruise. Speciaal voor deze cruises is de Brillant in Kerst- en Nieuwjaarsfeer aangekleed om uw verblijf aan boord een extra feestelijk tintje te geven. Vanzelfsprekend kunt u naast de volledige verzorging tijdens de kerst extra genieten van onze speciaal aangepaste menukaart in een sfeervolle ambiance. De Nieuwjaarscruise heeft natuurlijk een feestelijke jaarwisseling met vuurwerk, oliebollen en appelflappen. Voor beide cruises hebben wij weer een mooi vaarprogramma en een gezellig animatie-programma voor u samengesteld met o.a. "Captains-Dinner" en live-muziek.

### **9-daagse Kerstcruise**

van 20 t/m 28 december 2008

#### **Vaarprogramma:**

- 1e dag: Arnhem – Wesel
- 2e dag: naar Düsseldorf
- 3e dag: naar Bonn
- 4e dag: naar Koblenz
- 5e dag: naar St. Goar
- 6e dag: naar Boppard (eerste kerstdag)
- 7e dag: naar Keulen (tweede kerstdag)
- 8e dag: naar Emmerich
- 9e dag: terug naar Arnhem

**Prijs v.a. € 675,00 p.p.**

v.a.  
**€ 675,-**

### **5-daagse Nieuwjaarscruise**

van 29 december 2008 t/m 2 januari 2009

#### **Vaarprogramma:**

- 1e dag: Arnhem – Gorinchem
- 2e dag: naar Tholen
- 3e dag: naar Antwerpen (oudejaarsdag)
- 4e dag: naar Rotterdam (nieuwjaarsdag)
- 5e dag: terug naar Arnhem

**Prijs v.a. € 449,00 p.p.**

v.a.  
**€ 449,-**

Beleef met ons deze bijzondere feestdagen op een aangename manier en laat u lekker verwennen. Wij hopen u van harte aan boord te mogen begroeten.

**Bel nu en boek snel 055 - 5059500 / [www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl)**  
Op aanvraag zenden wij u een uitgebreide reisomschrijving toe.

**Bel nu en boek snel**  
**vol = vol**

**☎ 055-5059500**  
**[www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl)**

  
**BTR International**  
River Cruises



Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.  
Versijndt 6 keer per jaar.

## Bestuur

**Voorzitter** L. Boontje  
E de Hoogstraat 6  
6181 DH Elstou  
Tel. 046-4360507  
E-mail: l.boontje@hotmail.com

**Vice-voorzitter/  
Secretaris** K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2993 HH Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
Fax: 0180-625580  
E-mail:  
k.orsel2@kpnplanet.nl

**1e Penningmeester** A. Letjendijk  
Voordijk 475  
2963 BC Barendrecht  
Tel. 0180-618123  
E-mail: am.letjendijk@grms.net  
Banknummer: 1804.20.143  
4585.91.500

Postbanknummer: 6250598  
t.n.v. "VOMI-Nederland" Barendrecht

**2e penningmeester** Yocart  
**Vz.veer. Soc. Comen.** W.H.J. Thuis  
Stedingerweg 104  
8475 EJ Nijeholtpede  
Tel. 0561-688772  
Mobiel: 06-15100579  
Fax: 0561-688349  
E-mail: wpt@tdfusa.net

**Vice-vz./Budgethoeder** Th.H.A. Rump  
Albatrosstraat 14  
2352 EG Lekkerdorp  
Tel: 071-5416006  
E-mail: Theorump@gmail.com

**Functionaris/PR/W** A.M. Plof  
De Wisseboom 9  
6332 JT Steenwijk  
Tel. 0521-512095  
E-mail: a.m.plof@orange.nl

**Leden van Verkiezing** G. Beerman; V.C. Beulde; G. de Jong;  
G. Strijter; R. Gric; E.J.E. Smoorenburg;  
T.J.L. Gansma; M.M. Bakker; M. Vis;  
A.M. v.d. Vlis - Bloem; B.G.L. Toppe;  
E.L.G.M. te Wahaart.

## Redactiecommissie

**Voorzitter/redacteur** Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)  
**Secretaris/redacteur** K. Dri  
Bakoo 10  
9456 TD (Veloo)  
Tel.: 0592-241261  
e-mail: rgdri3@kpnplanet.nl  
**Publiekswerving/redacteur** A.M. Plof (zie onder bestuur)  
**Advertenties** K.J. Orsel (zie onder bestuur)

**Voorpagina** Nationaal Indië-Monument 1945-1962 Boermond

## Doelstellingen

### De vereniging heeft ten doele:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het leveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameraadschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.  
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

### Raad van Advies

**Voorzitter** H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

**Leden** Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd  
Des. W.A. Broeder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee  
R.G.M. Brons, Kolonel der Grenadiers  
C.J. Hilderink, Generaal-majoor RLI bd  
J.H. de Krijn, Luitenant-generaal der Infanterie bd

### Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Determan  
Amstelpost 17  
3181 EA Nozenburg  
e-mail: vomklad@gmail.com

### Correspondentie:

1. Opgevoerde leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS".

2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Druk: Koninklijke De Swart, Den Haag



Website VOMI-NL:  
[www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)

Sluitingsdatum  
inzenden kopij:

Nr. 121 24-10-2008

# Nieuws van de Bestuurstafel



## Inhoud

Van de bestuurstafel	4
Van de voorzitter	4
Herdenking Roermond	5
VELDPOST (7)	6
Van de Consul-Generaal	8
Met het eerste detachement naar Korea (deel 4)	9
Balkenende op veteranendag 2008	10
Veteranendagen Regio Zuid-Holland Zuid	15
Ereveld Loenen	18
Veteranen...	19
Herdenkingsbijeenkomst te Den Haag	21
Verenigingsnieuws	24

Op 14 augustus j.l. hebben de bestuursleden Th. Rump en K. Orsel het bestuur van VOMI-NL vertegenwoordigd bij de jaarlijkse besloten herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden bij de Indische Plaqueette in de hal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het Binnenhof in Den Haag.

Op 15 augustus j.l. hebben voorzitter L. Noordzij en bestuurslid W. Patist het bestuur van VOMI-NL vertegenwoordigd bij de jaarlijkse herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus

1945 bij het Indisch Monument in Den Haag.  
Zie ook het artikel "Van de Voorzitter".

Op 27 augustus j.l. vond de jaarlijkse herdenking plaats bij het Indië-Monument Friesland te Leeuwarden, waarbij enige bestuursleden van VOMI-NL aanwezig waren.

Op 4 september j.l. was het bestuur vertegenwoordigd bij de jaarlijkse herdenking bij het Indië-Monument te Leiden.

Op 6 september j.l. heeft de vice-voorzitter namens VOMI-NL een krans gelegd bij het Nationaal Indië-Monument te Roermond.

Op het secretariaat worden de voorbereidingen getroffen voor de ALV van 30 oktober a.s. Er is besloten dat de B(Bijzondere) ALV op woensdag 21 januari 2009 zal plaatsvinden in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem.

K.J. Orsel  
Secretaris

## Van de Voorzitter

De zomervakantie is weer voorbij maar of het die naam verdient? Veel zomer en zon hebben we niet gezien in Nederland. Niettemin hoop ik dat u weer fit genoeg bent om in de tweede helft van dit jaar de vele verenigingsactiviteiten die door de VOMI-besturen voor u worden georganiseerd, bij te wonen. Ook de bestuursleden van VOMI-NL doen hun uiterste best om aanwezig te zijn als zij worden uitgenodigd. Ons motto is dat u ons niet alleen moet kennen van de foto's in de "Sobat".

Overigens heeft u misschien gemerkt dat deze "Sobat" vier bladzijden dikker is dan normaal. Dankzij de vele kopij die de redactie van u mocht ontvangen. Weet u dat vele veteranenbladen daar jaloers op zijn? Gaat u vooral door met het indienen van uw gewaardeerde bijdragen. De redactieleden selecteren liever dan dat zij zelf moeten schrijven. Ons blad is er voor en door u!

Op 15 augustus mocht ik de derde legperening van VOMI-NL uitreiken aan de voorzitter van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 omdat de Stichting dit jaar voor de 28e keer de plechtigheid organiseerde om het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden te herdenken. U weet als geen ander dat op 5 mei 1945, toen Nederland bevrijd was, de oorlog in Zuid-Oost Azië nog in volle hevigheid woedde. Pas op 15 augustus 1945 capituleerde Japan en was ook het voormalig Nederlands-Indië vrij. De aandacht die de Stichting al zo lang schenkt aan dat stukje geschiedenis waarbij ook de slachtoffers van die periode waardig worden herdacht, maken de VOMI-waardering meer dan verdiend. Het bestuur van de Stichting was zeer vereerd met deze schouderklop en ziet het als een stimulans om hiermee door te gaan.

Op 26 augustus zijn de besprekingen over nauwere samenwerking met FIM en Bond van Wapenbroeders weer opgepakt. De bijeenkomst was constructief en ik hoop u nog voor het einde van dit jaar concrete resultaten te kunnen melden. Wordt dus vervolgd.

Vooruitkijkend tot het einde van dit jaar zijn er tenminste twee hoogtepunten. De ALV op 30 oktober waarin we (ondermeer) besluiten nemen over de viering van ons 25-jarig jubileum en het symposium (door zorg van het Veteranenplatform) waarin we over de toekomst van veteranenland discussiëren. Ik zal daarbij een presentatie verzorgen over de problematiek van verenigingen met een ledenbestand dat ik typeer als "rijpe jeugd". Meer over beide onderwerpen in de volgende "Sobats".

Uw voorzitter  
L. Noordzij

Wie de wereld wil  
verwarmen  
moet een groot vuur  
in zich dragen.

Phil Bosmans

Het is nooit te laat  
om je te verzoenen!

Phil Bosmans

# Herdenking Roermond

*Op zaterdag 6 september 2008 werd in het "Veteranenpark" Hattem te Roermond voor de 21e keer de jaarlijkse herdenking gehouden bij het Nationaal Indië-Monument 1945-1962. Namens de Nederlandse regering heeft de Staatssecretaris van Defensie, de heer J. de Vries, een krans gelegd bij het Monument.*

In zijn toespraak herdacht De Vries de 6229 militairen die bij de strijd in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea hun leven gaven. "Deze militairen streden in dienst van het vaderland en zij verdienen ons respect en onze waardering. Een aantal veteranen is nog in leven en we moeten vooral hun verhalen optekenen nu dat nog kan. Want wie het verleden niet levend houdt, kan nooit werken aan een toekomst met vrede voor uw kleinkinderen en mijn kinderen. Zekerheden voor de toekomst kunnen we ze helaas niet geven. Wel de lessen uit het verleden. We kunnen ze opvoeden met twee minuten stilte. Met geschiedenis op school. Met het voor(t)leven van respect. Respect voor veteranen. Ook dat houdt het besef van vrijheid en verantwoordelijkheid levend. Al die 6229 militairen brachten daar-



De erewacht werd dit jaar gevormd door een detachement van de 15 Gemechaniseerde Brigade uit Oirschot. De Koninklijke Militaire Kapel "Johan Willem Friso" en het Hertens Mannenkoor verzorgden de muzikale omlijsting van deze weder-

om bijzondere herdenkingsplechtigheid, waarbij door vertegenwoordigers van veteranen-organisaties en (toenmalige) krijgsmachtonderdelen ruim 110 kransen werden gelegd.

Th.R.



voor het hoogste offer en wij herdenken ze hier vandaag. Opdat wij niet vergeten". Aldus De Vries. Tijdens de herdenking voerde een formatie van vier F-16 straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht van vliegbasis Volkel een fly-by uit in de zogenoemde Missing Man Formation.

## MERKBANDEN VANAF € 29,-



Een band is voor de meeste mensen rond en zwaar en niet noodzakelijk om uw auto te hebben. Maar, een band is veel meer.

De banden van uw auto spelen een cruciale rol bij uw eigen veiligheid en die van anderen. Wanneer u veilig en comfortabel wilt rijden, zijn goede banden een vereiste. De band vormt immers het enige contact met het wegdek. U moet hier dus te allen tijde op kunnen vertrouwen.

Als bandenspecialist verbaast u niet Profile Tyrecenter hoe belangrijk het is dat de banden van uw auto in topconditie verkeren. Vakmanschap en kennis op het gebied van montage, balansen en uitlijnen zijn voor hoogste producten zoals banden noodzakelijk. Profile Tyrecenter is daardoor bewaarmerkbaar en dat is natuurlijk een groot voordeel.

[WWW.MIJNAUTOSBAND.NL](http://WWW.MIJNAUTOSBAND.NL)

### Barendrecht

Kalding 5 Tel. 0180-64 54 44

### Rotterdam-Zuid

Klinkerstraat 3-5 Tel. 010-483 34 64

### Zoetermeer

Plotingsrooi 123 Tel. 079-362 28 31

**PROFILE**  
TYRECENTER

**SOBAT**

# VELDPOST (7)

(januari 1947 tot de Eerste Politionele Actie 21 juli 1947)

Onweersbuien bij Buitenzorg storen de radioverbinding. Zodra de hemel opklaart werkt alles perfect. De stad heeft een beter klimaat dan Batavia, 's nachts kan men een deken goed velen.

De Genie werkt door aan het herstel van de infra-structuur. Het wegdek wordt gerepareerd en per dag wordt er een brug gelegd, compleet met het bord: éénrichting verkeer.

Tijdens een zuiveringsactie bij de demarcatielijn wordt er vanaf een vooruitgeschoven post om munitie gevraagd. Ik loop samen met een collega door niemandsland. Op de terugweg is er een kort gesprek met een kapitein over een zwaar gewonde TNI-man, die in de wegberm ligt. De Conventie van Geneve komt ter sprake, dan wordt hulpverlening toegestaan. De kapitein wijst op het risico van booby-traps.

In februari begint majoor Mays met zijn werk, het zoeken naar nog bestaande maar intussen verwaarloosde waterbronnen. Bijzonder interessant. De Genie doet goed werk voor land en volk.



De plantentuin te Buitenzorg



Een brug werd gelegd

Terug in Batavia ligt daar een brief van Jan Schouten. Een gesprek met mr. Van Helsingingen wordt gevoerd. Deze heeft de brochure "Cri de

Coeur" gepubliceerd naar aanleiding van de Overeenkomst van Lingardjati van 25 maart. Maar wat doet Van Nook?

De radioverbindingen staan onder leiding van luitenant Pont van de Vbd A, hierin bijgestaan door sergeant Knopper. Jan van Knoppen en ik zijn voor de regimentsseiners. Er zijn problemen onderling die min of meer opgelost worden.

Tot driemaal toe brengen herhalingscursussen de seiners naar Batavia. Elke leergang bestaat uit 7 werkdagen theorie en een tussenperiode van 5 dagen praktijk. Oefeningen met de 3 GMC-radiowagens worden gehouden in Batavia en de naaste omgeving. Aparte dagcode's zijn er en iedereen houdt zich daaraan. Vaste posten te Kemajoran, Priok en Bekassi. De cursussen worden door de leiding geprezen en door andere onderdelen nagevolgd.

Voor afwisseling wordt gezorgd. Op maandag 17 maart maken we met een klas van 12 man een rondvlucht boven Batavia en Priok. Het vliegtuig is een Dakota. We scheren boven het water van de Javazee en groeten het zeeschip "De Oranje". Later zijn er nog vluchten met de Mitchell bommenwerper. Java van bovenaf te zien is de moeite (en het risico) waard.



Wim Vialle met de jeugd op de kalf



Naast de kolonne

De verjaardag van Beatrix wordt gevierd met een bonte avond in het Chr. Militair Tehuis. Alle medewerking wordt ondervonden van de commandant.

Er is een dagsluiting in de kazerne, verzorgd door Stans, Jan van Hekken en mij. Zo gebeurt er van alles, in Batavia wordt men niet lui.

In de Kwitangkerk wordt een studieclub opgericht met leden afkomstig uit alle bevolkingsgroepen. Er wordt nog zwaar gedebatteerd in de stijl van de jaren 30. Bekende Nederlanders uit de stad Batavia houden er inleidingen. Na afloop maken Grosheide, Trijntje Wissels en ik een wandeling rond het Koningsplein. Op Tweede Pinksterdag is er een excursie van de groep naar de Travertijnheuvels van Depok.



De Kwitang-studieclub op de Travertijnheuvels bij Depok



Savahs tussen Batavia en Buitenzorg

Erebogen overal in de stad en in de tussengelegen kampongs zijn opgericht voor de jonggeboren Marijke.

Zelf geef ik samen met twee anderen les aan een middenstandscursus, die militairen voorbereidt op het examen van eind 1947. Tot heden verloopt het moeizaam vanwege de overplaatsingen. Aan drie groepen wordt volgens een strak rooster les gegeven.

Met grote regelmaat zijn we op bezoek bij de familie aan de

Soemenepweg. Het is er gezellig en je hoort nog eens wat. In de grote woonkamer is het vaak "pluisje blazen".

Jan van Nekken verlooft zich in april met Nelly, de oudste dochter.



Met Jelle de Vries in het veld



Nellie Roest met geltjes van de Puntjak

Maar de radio's blijven nummer 1. Geen middel wordt geschuwd om ze bedrijfsklaar te houden. Zo "lenen" we op een dag een flinke hoeveelheid accu's bij een "bevriend" onderdeel, mogelijk een onrechtmatige daad maar men moet wat. De experimenten met de verticale antennes beantwoorden niet aan de verwachtingen maar met de horizontale gaat het perfect, luid en duidelijk komen de boodschappen door. Gewoon elektriciteitsdraad, gespannen tussen twee klapperbomen, (tweede van de golfengte) garandeert een radioverbinding Batavia-Buitenzorg en beslist nog veel verder. Knopper richt zich vooral op de radiotelegrafie, terwijl Jan en ik het houden op radiotelefonie. Aan de maandrapporten, ingediend via luitenant Pont, wordt alle aandacht geschonken. Deze maanden in Batavia kenmerken zich door grote inzet en steeds nieuwe experimenten. Er wordt vaak heen en weer gereden Batavia-Buitenzorg-Tjiandjoer. Afwisselend Jelle de Vries en Henne Ringoir besturen dan de GMC. Het zijn prachtige ritten. Een idee van de afstanden geeft het volgende staatje: Batavia-Buitenzorg 65 km, vandaar naar Patjet 50 km, door naar Tjiandjoer 25 km, dan naar Bandoeng 50 km. Totaal 190 km.

Boven het museum van Batavia wappert de Rood-Witte vlag. Ik loop naar



binnen en duidelijk wordt dat men wil ruilen tegen levensmiddelen. Wanneer wordt de toestand eens normaal? Schrijnend en triest is de situatie nu voor de gewone Indonesiër.

Op 10 maart is er een indrukwekkende parade van de Divisie op het Koningsplein.

Van 12 tot 14 maart doen we mee aan een actie bij Buitenzorg met 9 seiners verdeeld over drie GMC's. Een schitterend groen landschap waar de vulkaan "De Salak" domineert. In de sawahs worden karbouwgewassen. De jonge Javanen steken hun duim op wanneer we passeren. Soms stoppen we om een tros pisangs te kopen. Ik betaal gewoon de prijs want van afdingen heb ik nooit gehouden.

In april enkele dagen in het Militair Hospitaal. Door vermoedheid was m'n bovenarm tijdens de slaap afgekneeld op die ellendige stretcher. Naar Tjiandjoer geweest en tevens sergeant van de week, dat breekt je op.

In de Kwitangkerk luisteren we naar de prachtige preken van Verkuyl, Vlijm en Oranje. Ook in Batavia is de zondag een oase van rust.



In de kolonne

Door Van Mook wordt te Bandoeng de Staat Pasoendan gesticht als tegenhanger van de Republiek te Djocja. Minister-president Schermerhorn is even in de stad. Bar veel drukte van MP's. Afgezien van wat smokkel in duistere café's, zoals "De Zwarte Kat", gebeurt hier niets. Schouten en Brulins Slot reizen rond. De eerste laat een helder geluid horen. Wel zelfstandigheid voor een federaal Indonesia maar eerst het gezag herstellen. Of de delegatie van de PvdA en KVP die nu Batavia bezoekt het daarmee een is, staat te bezien. Indonesië is nog steeds "a spotlight of international politics". Het is duidelijk dat Engeland en Amerika ons scherp in de gaten houden. De laatste belet een opmars voorzien per begin juni. Beschamend is dat onze regering zich door de VS de wet laat voorschrijven.

Begin juni zijn er radio-oefeningen met de officieren van het bataljon te Buitenzorg, Kerajaran en Tjiandjoer, lekt en uitleg wordt gegeven. Het is een succes. Ik vind het een sterk punt van ons leger dat er aandacht bestaat voor elkaar's werk. Men laat daardoor weinig kansen liggen.

Intussen is m'n broer Jan als dienstplichtig MP te Batavia aangekomen. In Ameide is vader ernstig ziek. We kunnen hem via Radio Batavia toespreken. Een verzoek om naar Holland te reizen, wordt afgewezen. De dag na de uitzending overlijdt hij.

Den Haag besluit toch tot een Positionele Actie per 21 juli 1947. De veldtocht wordt gezien als de oplossing voor de trieste situatie waarin land en bevolking verkeren.

Haarlem, Peter van Toor

# Van de Consul-Generaal

## "Honour our Past, Celebrate the Future"

Zaterdag 17 mei 2008 was een gedenkwaardige dag. Op de bijeenkomst voor oorlogsgetroffenen onder de titel: "Honour our Past, Celebrate the Future", waren meer dan 600 deelnemers afgekomen. De bedoeling was dat we met z'n allen nogmaals de moeilijke oorlogsjaren zouden doorleven. Contact en erkenning, daar ging het om. Contact met lotgenoten voor wie de oorlogsjaren ook zo'n belangrijke periode in hun leven is geweest, lotgenoten uit de concentratiekampen van de Nazi's als ook van de Jappenkampen, verzetsstrijders, onderduikers en andere lotgenoten, maar ook oorlogsveteranen uit Nederland en het voormalig Nederlands-Indië. Gezamenlijk nog eens terugkijken naar deze moeilijke jaren, vaak ook tezamen met een dierbare; partner, kind, kleinkind. Erkenning ook, dat niet wordt vergeten wat er in die oorlogsjaren allemaal is gebeurd. De aanwezigheid van zoveel instanties vanuit Nederland (Pensioen en Uitkeringsraad, Stichting de Basis, Felita en het Ministerie van WVS) en ook de financiering door Nederlandse organisaties zoals het V-Fonds en Felita, was een erkenning dat men de lotgenoten in Canada niet wil vergeten. Een late erkenning misschien, maar toch. Een dag met een eigen logo, de fantastische herdenkingspin, een dag georganiseerd voor, maar ook door oorlogsoverlevenden. De inzet van alle vrijwilligers was hartverwarmend.

Voor mij waren de persoonlijke getuigenissen in de ochtend en de verhalen die loskwamen in de break-out rooms, door vrijwilligers ingericht, in de middag vooral de hoogtepunten van de dag. We willen hier ook een vervolg aan geven. Ook van het meetingpoint is druk gebruik gemaakt. Verrassende ontmoetingen ook, mensen die elkaar vonden zonder dat ze wisten dat ze zo dicht bij elkaar hier in Canada woonden.

Over het entertainment hebben we al uitgebreid gesproken. De muziekbandjes, de Ballinese dansers, de indrukwekkende vioolsolo van Moshe Hammer en zijn optreden met de pianist Sam Kosakoy, ze hebben allemaal bijgedragen om een sfeer van saamhorigheid te creëren, een sfeer van toen, een herinnering aan de oorlogsdagen.

Natuurlijk was daar ook David Barnouw van het NIOD, maar vooral Wieteke van Dort. Wat een vakvrouw. Wieteke heeft speciaal voor deze bijeenkomst enkele optredens in Nederland afgezegd, omdat ze hier bij wilde zijn. Hoewel veel van de deelnemers nog nooit met haar kennis hadden gemaakt, was ze in staat iedereen actief bij haar optreden te betrekken. In één woord fantastisch.

Ik wil hier niet onvermeld laten, hoe jammer ik het vond dat een groep mensen niet kon komen omdat hun bus niet kwam opdagen. Onvergeeflijk, maar niet meer terug te draaien. Het busbedrijf heeft toegezegd in de maand juli nog iets speciaals voor deze mensen te willen doen. Ik hoop ze in ieder geval hier op het consulaat te kunnen ontvangen om ze alsnog de herdenkingspin te kunnen opspelden, de informatie te overhandigen en met hen over hun persoonlijke ervaringen te kunnen praten. Dit alles om aan te geven dat we hen niet willen en zullen vergeten.

Hoe nu verder. In de eerste plaats wil ik u allemaal stimuleren uw eigen getuigenissen aan het papier toe te vertrouwen. We gaan kijken of we dit samen met het Ministerie van WVS op één of andere wijze in een gedenkboek kunnen onderbrengen, tezamen met een verslag en hoogtepunten van de bijeenkomst. We willen hiervoor speciaal een redacteur inhuren. Een boek waarin we ook veel foto's op willen nemen. Ik zal hierover nog een brief naar de deelnemers sturen.

Hoewel we ons realiseren dat niet alle deelnemers even gemakkelijk met de computer kunnen omgaan, willen we toch een website opzetten. We hopen dat diegenen die, net als ik overigens, wat minder handig zijn met de computer, wel een kind of kleinkind hebben die kan helpen. Op de site worden de hoogtepunten van de dag nogmaals beschreven, veel foto's komen erop, maar we willen u ook stimuleren uw persoonlijke verhalen via deze site aan ons toe te sturen, vertrouwelijk of open. We willen u ook vragen als u mooie foto's heeft, deze ook op de site te zetten. De website moet een uniek document worden, waarop niet alleen foto's kunnen worden geplaatst, maar die ook gebruikt

kan worden als meetingpoint, om andere lotgenoten te vinden. Ook zullen er links op kunnen van vergelijkbare organisaties in Nederland en andere belangrijke verwijzingen. We zijn nu met experts bezig om na te gaan waarvoor we deze site allemaal nog meer kunnen gebruiken. Rudi Li refereerde er al aan tijdens de bijeenkomst om, als u met lotgenoten verder uw ervaringen wilt delen, dan niet te aarzelen de bestaande organisaties aan te schrijven. Zij zullen u met open armen ontvangen.

We zijn met Nederland in gesprek om ook voor de lotgenoten in W-Canada een vergelijkbare dag te organiseren. Ik was erg blij dat Hans Driesser, mijn collega uit Vancouver, 17 mei aanwezig was. Hans was zeer onder de indruk en wil absoluut in Vancouver iets dergelijks organiseren. Hij denkt daarbij aan voorjaar 2009. Wij zullen hem daar graag mee helpen.

Rest mij u allen te bedanken dat u bent gekomen, het was een memorabele dag, uw erkenning ook voor ons initiatief. Daar zijn we u zeer dankbaar voor.

Tot slot nog even een opmerking over een veel gehoorde vraag tijdens de bijeenkomst. Mij werd vaak gevraagd: "Hoe zit dat nu met het bewijs van in-leven-zijn dat we nodig hebben om onze pensioens-uitkering te kunnen ontvangen". De laatste jaren moest hier fors voor worden betaald, een flinke hap uit een toch niet altijd even riant pensioen. Ik heb dit hier intern nog eens nagevraagd en het is me een genoegen u mee te delen dat hiervoor niet meer betaald hoeft te worden. Ik citeer: "Met ingang van 11 december 2007 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken besloten dat voor het stempelen en tekenen door het Consulaat-Generaal van een door een pensioenfonds verstrekt formulier dat strekt tot een bewijs van in-leven-zijn, de volgens de Wet op de Consulaire Tarieven gebruikelijk geldende kosten, niet meer verschuldigd zijn op voorwaarde dat deze handeling niet door de lokale (Canadese) autoriteiten gratis wordt verricht".

Johan Kramer  
Consul-Generaal Toronto Canada



# Met het eerste detachement naar Korea (deel 4)

Nog geen kwartier later steekt een groep over met een gewonde, kruipend en dekking zoekend achter elke terreinoneffenheid. Dan komt er een sergeant in zijn eentje met op zijn schouder een gewonde, die hij steeds neer moet leggen om dekking te zoeken, het is gewoon een run om te overleven. Als hij door de rivier loopt, spatten aan alle kanten de kogels om hem heen, niet te begrijpen dat hij niet geraakt wordt. Volledig uitgeput arriveert hij bij de rest van de groep, de gewonde ligt hevig te kreunen, hij heeft een schot dwars door zijn voet. Er worden meteen maatregelen getroffen om de gewonden af te voeren, want spoed is geboden.

Er komen nog enige gewonden lopend binnen rennen, de meesten met schotwonden in de arm. De uitgeputte sergeant is inmiddels weer wat op adem gekomen.

Hij zegt dat er nog een gewonde met een buikschot ligt en voor iemand hem kan tegenhouden is hij weer weg om nog meer gewonden op te halen, in zijn natte goed dat reeds begint te bevriezen en door een regen van kogels, maar deze keer raakt ook hij gewond door een schot in zijn arm.

Onder het dekkingsvuur komen nog meer gewonden binnen, ook zijn er bij de reddingspogingen nog verschillende helpers gewond geraakt, de meesten gelukkig maar licht. Weer krijgen ze opdracht van de piloot om terug te trekken, deze keer gaan ze wel akkoord en vragen tevens aan de piloot om te zorgen voor vervoer voor de gewonden. De avond valt, het wordt bitter koud. Het is noodzaak dat ook de gewonden met hun natte kleren in beweging blijven om bevriezing te voorkomen.



Er is bijna geen munitie meer, wat logisch is na een vuurgevecht dat vier en een half uur heeft geduurd. Ze worden weer zwaar onder vuur genomen en het is bijna zeker dat de Noord-Koreanen tot een tegenaanval over zullen gaan. Het wordt nu tijd om haast te maken, het begint echt donker te worden. Plotseling worden ze ook nog bestookt met mortiergranaten, in het dorp beneden klinkt hevig geweervuur. De Noord-Koreanen zetten hun aanval in. "Onmiddellijk met de gewonden weg" zegt de commandant. Wij als groep vormen een beschermende achterhoede. Het dorp Chohyon Ni begint te branden, onze jongens hebben het in brand gestoken voordat de laatste man vertrok. Maar de vijand gebruikt de rookwolken als dekking om van de heuvels omlaag te komen.

De laatste Nederlanders rennen met nog een gewonde naar de groep die als bescherming is achter gebleven en roepen "wegwezen hier", ze komen met honderden aanzetten. De doden moeten helaas worden achtergelaten, want de Noord-Koreanen rennen reeds met een angstaanjagend gebrul tegen de heuvel op die de groep net heeft verlaten en zenden een regen van kogels achter de terugtrekkende groep aan.

De zware terugtocht begint, de gewonden lopen vooraan in het midden van de groep, er hoeft gelukkig slechts één gewonde gedragen te worden, maar die blijkt zo zwaar te zijn dat de dragers om de paar minuten moeten wisselen. De jongens beginnen ook te merken dat ze de hele dag geen eten hebben gehad, de honger begint te knagen. Het is inmiddels helemaal donker, het verkenningsvliegtuig is terug naar de basis, het contact met de divisie is verbroken. De weg terug moet door dezelfde vallei als toen ze gingen, er is geen andere weg. Aan beide kanten van de weg zijn bergen, zouden de Koreanen een eind verder een hinderlaag leggen, dan is er geen doorkomen meer aan. De groep is volledig uitgeput, bijna geen munitie, ze slepen zich gewoon voort langs de weg. Hierbij begint het ook nog streng te vriezen, de kleren van hen die door de rivier hebben gelopen raken geheel bevroren en ze krijgen daardoor schaafwonden aan hun benen. De tocht gaat heel langzaam, ook al vanwege de gewonden die mee moeten met de troep. Eindelijk wordt de rivier bereikt waar



ze die morgen van de vrachtauto's zijn gesprongen, maar er staat geen enkele auto. Er wordt druk gekanckerd op de Amerikanen, geen luchtsteun, geen eten en geen vervoer, zelfs niet voor de gewonden. Langzaam gaat de groep als een lange slang door de bergpas, ieder met zijn eigen gedachte. Dit was hun eerste actie, maar die viel heel zwaar tegen. Een Amerikaans hoge officier had het bataljon toegesproken en gezegd, "Altijd en waar je ook gaat, maak je bij acties nooit ongerust want onze luchtmacht en onze artillerie zullen je overal beschermen". Dat gebeurde dus beslist niet bij deze actie. Men voelde zich zwaar in de steek gelaten door de Amerikanen. Na meer dan tien kilometer gelopen te hebben, ziet men in de verte kleine lichtjes opdagen. Het zijn vier jeeps met brancards. Maar de acht gewonden konden opgeladen worden, de twee gesneuvelden had men al eerder achter moeten laten. De groep zelf moest te voet verder. Even later komen ze in een dorpje en daar wordt een tijd gerust.

De Zuid-Koreaanse politie is nog aanwezig en dat is een gunstig teken. In de huisjes kan gerust worden en ook wat warmte worden gevonden. Na een uur gaat men weer verder, veel jongens hebben blaren zodat ze slechts met veel pijn kunnen lopen. Maar na enige tijd komen de vier jeeps weer terug met een aanhangwagentje, waardoor een jeep tien man kan vervoeren. Een paar mensen, waaronder de commandant, hebben de hele route moeten lopen en strompelen om twaalf uur als laatsten het kamp binnen.

Dit is het relaas van de eerste actie van het eerste detachement.

*Elie van Schilt*

# Balkenende op veteranendag 2008

## "Ik geniet ervan"

verslag van E.J.A.M. van der Helm

Het militaire defilé vormde ongetwijfeld voor de meeste aanwezigen het hoogtepunt van de Nederlandse Veteranendag 2008, die ditmaal op een zaterdag viel. Op het Haagse Malieveld was het al vroeg verzamelen. Hulpverleners van de Nationale Reserve, maar ook medewerkers van het Rode Kruis waren in ruime mate aanwezig om mensen, die wat minder goed ter been waren een handje te helpen. Het was een gezellige drukte, die ochtend. Een miezerig buitje, dat soms wat heftig werd, behoorde rond het middaguur tot het verleden. Het defilé kon beginnen en werd afgenomen door

de Prins van Oranje, die daarbij de wens van zijn grootvader voortzette om zich op of rond zijn verjaardag door de krijgsmacht te laten gedenken. Witte anjers werden op alle hoeken van de straten uitgedeeld en veel mensen hadden hele bossen anjers verzameld, die in de loop van de dag hun kopje behoorlijk lieten vallen. Blauwe blazers waren overal te vinden. De veteranendag werd succesvol gevierd. Maar die vier mariniers uit Doorn baalden als een stekker toen ze terugkwamen van de verplichte parade. "Wat duurt de dag nog lang!" en "Het is wel zaterdag, vandaag hoor. We horen vrij te zijn!" wisten ze me te vertellen en ze namen nog een glas van dat



vocht van de overleden biermagnaat, die een goede vriend was van Prins Bernhard.

### Het defilé

De tribunes zaten vol en het marcheren van de troepen was een indrukwekkend schouwspel. Eenheden van de drie krijgsmachtdelen en voor mensen die de Koninklijke Marechaussee er ook toe willen rekenen, vier, waren allemaal met een afvaardiging aanwezig. Het waren beslist niet alleen veteranen, die meeliepen. Onder de 4.000 deelnemers, bestond een groot deel uit actieve soldaten. De Landmacht had een grote vertegenwoordiging en er waren enkele rijtuigen van 50 jaar oud, die nog goed genoeg waren om dienst te kunnen doen. Op die rijtuigen waren de oudere veteranen te vinden. Uitbundig zwaaiend naar de mensen, waarbij een Indië-veteraan zei: "De ontvangst van 60 jaar geleden, was wel anders!" En vervolgde hij, "Joh, ik kan niet beschrijven wat wij bij thuiskomst hebben moeten meemaken. Voor ons was er geen luisterend oor. Wij hadden geen zelvende vingers. We werden voor halve moordenaars uitgemaakt in het ergste geval en anders wisten de medeburgers je wel te vertellen, dat je een mooie vakantie had gehad in het rijk van Insulinde! Die vergeten oorlog is met geen pen te beschrijven, meneer!" Maar de bescheiden gedecoreerde man, vond het genoeglijk om steun te vinden op zo'n dag bij zijn oude makkers. Dat samenzijn, waarbij woorden overbodig zijn, waarbij een blik in elkaars ogen voldoende is om de werkelijkheid weer op tafel te krijgen. De wagens met oude veteranen reden verder. Hun ogen fonkelden alsof het teenagers waren: het was een zwaaien naar voorbijgangers en handenschudden vanaf het open gedeelte van de vrachtwagens. Zeker dat was een mooi gebeuren. En dan



Vier mariniers uit Doorn wilden rond half drie wel inpakken.



is het altijd een spektakel om de vliegtuigen in formatie te zien overvliegen. Wat een kabaal maken die dingen. De grond trilt ervan. Maar wat imponerend! Enkele Apache-helicopters en tot slot enkele schitterende, oude kisten van de Stichting Historische Vlucht. Onze Indië-veteranen waren echter niet alleen. Vrijwel de meeste aandacht ging uit naar de soldaten, die zich na de Unifil (Libanon 1979-1985) hebben ingezet. Na die tijd heeft Nederland nog in heel wat landen gevochten al dan niet met toestemming van de Verenigde Naties, maar goed de politiek weet veel met de mantel der liefde te bedekken!

### Malleveld

Het was aangenaam vertoeven op het Malleveld! Een lekker windje, een zonnetje, dat de mensen tevreden heen en weer deed lopen. Van de ene tent naar de andere: op zoek naar kameraden. De toegang was vrij en jonge ouders moesten hun kinderen tot de orde roepen, wanneer ze bij een eettent ontdekten, dat je alleen met vooraf gekochte muntjes en bonnen kon afrekenen. "Tante Lier" bracht wat gezelligheid met haar traditionele liedjes, die door de ouderen direct werden herkend, maar door de jongeren weinig geïnteresseerd werden aangehoord. Voor hen zouden later popartiesten optreden, waarvoor de ouderen weer aan de haal gingen.

sfeerfoto's op het malleveld, waarbij het gezellig vertoeven was in enkele grote tenten

### Tenten

In grote tenten was het comfortabel vertoeven na én ook tijdens het defilé. Je kon het defilé op een groot



scherm aanschouwen en dat was maar goed ook, want niet iedereen had de kracht om langs de weg te staan of was bevoegd om mee te lopen. In de tenten konden jong en oud het goed met elkaar vinden. Ofschoon opmerkelijk veel ouderen er wat beteuterd bij zaten. "Van mij hoeft het zó niet!", vertelde me een KNIL-man. "Dit is een totale ontkenning van de werkelijkheid. Moet U zien, meneer, wat voor jonge ex-soldaten er allemaal rondlopen. Het is toch gewoon een bravourefeestje, dat voor hen is georganiseerd. Huh, veteranen? Kom nou, man, die knullen zijn toch geen veteranen...!" Er mengde zich nog een Indië-veteraan in het gesprek, die vooral wees op

de ongedisciplineerdheid van de soldaten. "Moet U kijken wat er buiten allemaal in uniform zit te drinken. Er zijn mensen die dienst hebben!" De man wond zich er zichtbaar over op. Zijn vrouw suste hem wat en nam het woord over. "Wat hebben wij hier nu aan? De Nederlandse regering doet nu eindelijk wat voor de veteranen, maar wie zijn de veteranen. Toch niet die nieuwbakken knulletjes, die voor geld het leger instappen en dan bij thuiskomst een heldenontvangst krijgen! Dat onze jongens daar toch hebben móeten vechten, daar gaat men aan voorbij! Die geschiedenis, dáár wordt nog steeds niets aan veranderd, vindt U dat niet erg? Die jonge knullen weten hele-





Genieten is van alle tijden! Wij bieden u een gastvrij onthaal in ons hotel "De Zwaan". Elk jaargetijde heten wij u van harte welkom. U kunt genieten van een verblijf in ons hotel en van de prachtige omgeving die u vele mogelijkheden biedt voor een aangenaam verblijf. Uit de hieronder vermelde periodes kunt u een keuze maken voor een vier-, vijf-, of achtdaagse vakantie.

Inbegrepen in het hiernaast vermelde arrangement zijn 's ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds een uitstekend 3-gangen menu.



Wij hebben voor u de volgende alles inclusief-arrangementen, welke kunnen starten op elke dag van de week:

4 dagen (3 nachten) van € 145,00 p.p. voor € 135,00  
5 dagen (4 nachten) van € 180,00 p.p. voor € 167,50  
8 dagen (7 nachten) van € 295,00 p.p. voor € 280,00

#### Kerstmis op de Veluwe !

4 gezellige dagen vanaf € 190,00 p.p. inclusief

- 1<sup>e</sup> dag 3-gangen menu
- 2<sup>e</sup> dag uitgebreid warm en koud buffet
- 3<sup>e</sup> dag uitgebreid 4-gangen keuzemenu

In verband met het 45-jarig bestaan van Hotel De Zwaan krijgt u bij dit Kerst-arrangement een Delftsblauw geschenk cadeau!

Op de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> dag levende muziek!

Vraag nu naar onze uitgebreide Kerstfolder voor het Kerst-arrangement!

Voor kamers op de begane grond geldt een toeslag van € 4,50 p.p.p.d.

Toeristenbelasting: € 1,50 p.p.p.d. Eenpersoonstoeslag € 8,00 p.p.p.d.

Alle prijzen zijn geldig tot 15 maart 2009.

**5% korting vanaf 2 januari tot 15 maart 2009**

Bij elk arrangement krijgt u 1 uitstapje per dag cadeau!

Bijvoorbeeld:

- Bezoek aan Paleis Het Loo
- Toegang tot de Hoge Veluwe en Openluchtmuseum
- Bezoek aan de Kaasboerderij
- Toegang tot het Oorlogsmuseum in Arnhem
- Ontspannen in het verwarmde zwembad (Malkander) of de Hotel-sauna
- Toegang tot de Papiermolen
- Toegang tot "Auto Gallery" (klassieke auto's en sportwagens) en tevens ook het speelgoedmuseum.

## Hotel-Café-Restaurant De Zwaan\*\*\* Beekbergen

Arnhemseweg 520 - 524  
7361 CN Beekbergen  
e-mail: [hoteldezwaan@worldonline.nl](mailto:hoteldezwaan@worldonline.nl)  
website: [hoteldezwaan.net](http://hoteldezwaan.net)  
tel. 055-5061393 / fax 055-5062636



maal niet wat we in Indië hebben meegemaakt! Ze moeten echt, die generaties uit elkaar houden. Niet om de generaties, nee, die jongens zijn aardig en behulpzaam, maar, meneer, zij zijn moderne veteranen. Zij hebben geen eeerherstel nodig! Daar zit het verschil!"

### Premier Balkenende

Toen premier Balkenende de feesttent van de Landmacht binnenkwam, stond hij me, na elkaar vriendelijk begroet te hebben, welwillend te woord. Hij genoot zichtbaar van de overweldigende opkomst. Hij vertelde me dat het bezoek niet was gepland, "maar ik had voor mezelf wel het idee, als ik morgen even kan, dan ga ik er naar toe. En kijkt U nu zelf, is het geen groots militair feest? Weet U, meneer, ik geniet ervan! Dit is voor mij zoiets geweldigs, die samenhangende en eenheid. Hier voel ik me echt thuis, weet U dat!", aldus de premier. En inderdaad was de premier ook erg ontspannen. Zijn rood-wit-blauwe stropdas deed overigens al vermoeden, dat hij het naar zijn zin zou hebben. Hij knuffelde kinderen en ging buiten tussen de jonge soldaten zitten en dronk voor het oog van vele camera's een slok bier. Hij bedoelde het ongetwijfeld goed, maar hoe zat het met die oudere veteranen? "Die ouwe generatie, die is zo sterk, die weet zich krijgshaftig te weren, dat verzeker ik U". Op eens schoot hem iets geniaals door het hoofd:

"Ik vertel U, we worden allemaal oud en dan zullen deze jonge veteranen oud zijn en ook weer praten over de volgende generatie, zo gaat het toch in het leven?", zei hij wat gniffelend. Ik moest ook lachen om die logica, maar zei hem wel, dan hoop ik dat ze geen last hebben van ereschulden en gebrek aan erkenning, want ik denk dat het daar bij de oude generatie omgaat.

Het antwoord was kort: "We zien wel!" Hij schudde me de hand en hij liep door na nog gevraagd te hebben "Misschien zien we elkaar volgend

jaar weer?" Waarop mijn antwoord luidde: "Ik hoop eerder; ik denk aan Roermond!" Hij lachte ietwat ondeugend, mogelijk zoekend naar een antwoord, maar hij ging verder. Hij wist wat ik bedoelde...

Jawel, hij genoot zichtbaar van het gebeuren. Voor hem was het een soort Koninginnedag. Veteranendag is niet herdenken, maar dat is volop plezier en dat is wellicht iets wat aan de veteranendag veranderd zou moeten worden. Wellicht eerst ergens een kranstegging bijvoorbeeld?

Een waardevol gesprek was afkomstig van een verpleegkundige van de Nationale Reserve, die me vertelde hoe slecht we geïnformeerd worden over de oorlogen. "Om strategische redenen kan je niet alle geheimen prijsgeven, maar als ik hoor om me heen, hoeveel mensen er gesneveld of verminkt terugkeren uit Afghanistan, dan zijn het er meer dan je via de tv hoort. Bovendien, wat weten we van de andere oorlogen. Denk aan die fotorolletjes op de Balkan en aan de illegale oorlog met Irak". We waren het roerend met elkaar eens, er is zo weinig wat we weten en dat wat we zien op zo'n Malieveld, dat was een gelikte show, maar is dat nu veteranendag?

Veteranendag was een gezellig feest voor jong en een beetje oud, waarbij het accent lag op de promotie van de krijgsmacht.



# De opening van een Veteranencafé in Zuid-Holland Zuid

Op 8 juli 2008 werd in Spijkenisse een veteranencafé geopend, als ik het wel heb het 45ste in Nederland. De vestiging daarvan was een initiatief van en voorbereid door de VOMI Zuid-Holland Zuid (o.a. Mari van Zwielen) en werd aangekondigd op de veteranendag in Spijkenisse. De opening werd verricht door de burgemeester van Spijkenisse, mevr. Salet, tevens was aanwezig de voorzitter van VOMI-Nederland, de heer Noordzij. Er waren naar mijn schatting zo'n 40 oud-veteranen aanwezig en ook 2 jonge veteranen.

Bij die gelegenheid heeft de heer Noordzij een toespraakje gehouden dat naar mijn mening de moeite waard is om in ruimere kring bekend te worden. Niet alleen omdat de voorzitter van VOMI-Nederland dat toespraakje hield, maar zeker om de inhoud daarvan.

De heer Noordzij vroeg bij deze gelegenheid op indringende wijze begrip voor de positie van de oud-veteranen, waarbij hij met name de oud-Indië-veteranen noemde. Natuurlijk niet zo vreemd bij deze gelegenheid, want de VOMI is in feite gefundeerd, zoals haar oorspronkelijke naam "Vereniging Oud Militairen Indiëgangsters" aangeeft, op en voor die veteranen die ons land gediend hebben in de tijd tussen de capitulatie van Japan en de overdracht van het laatste stukje soevereiniteit aan de Republiek Indonesië. En die oud-veteranen zijn vrijwel zonder uitzondering oude veteranen bij wie het klimmen der jaren gepaard gaat met ouderdoms-mankementen. Hij stelde in een aantal vergelijkingen de positie, de behandeling en de erkenning van de oude veteranen aan de orde.

Ik zal niet alles wat hij opmerkte verhalen, maar alleen maar enkele vergelijkingen die te maken hadden met de rechtvaardigheid die jegens de oud-veteranen betaamt, maar bovenal met de menselijkheid van hun behandeling. Dat leidde bij mij namelijk onwillekeurig tot een andere vergelijking. Hij vergeleek o.a. de voorwaarden waaronder onze militairen thans voor "vredesmissies" worden uitgezonden met de voorwaarden waaronder de oud-Indiëgangsters waren uitgezonden. Hij memoreerde bijvoorbeeld dat, als

het contingent in Urugan, dat voor enige maanden wordt uitgezonden, één dag later afgelost wordt dan was gepland en toegezegd, dat in de publieke opinie breed wordt uitgemeten. De militairen die in en na 1945 naar Indië werden uitgezonden, werd toegezegd dat ze voor één jaar gingen, maar ze bleven 2 tot 3 jaar weg, zonder enig excuus. Uiteraard moet daar een kleine nuancering bij worden aangebracht, hij vergeleek de beroepsmilitairen van nu met de dienstplichtigen en OVW-ers van toen. Hij vergeleek ook de huidige faciliteiten, zoals verlof, communicatiemogelijkheden van mobiele telefoon en internet etc. met de mogelijkheden van toen, geen verlof mogelijk, uitsluitend communicatie via de veldpost, die minstens 6 weken onderweg was etc.

Ik zou daar aan willen toevoegen de zeer professionele en geavanceerde uitrusting van nu tegenover de gebrekkige uitrusting van toen, de armzalige voeding van toen versus de uitstekende voeding en verzorging van nu, en het ondermaatse "salaris" van toen versus de uitstekende beloning van nu. Uiteraard moet daarbij ook in aanmerking worden genomen dat we thans in een heel andere tijd leven.

Wat mij het meest aansprak is dat de voorzitter van een veteranenorganisatie die woorden sprak in een veteranencafé waarbij niet alleen veteranen aanwezig waren, maar ook

gewone burgers die het café bezochten voor een drankje, een hapje, een kopje koffie tussen het winkelen door, en bovendien in het bijzijn van een burgerlijke ambtsdrager, de burgemeester van Spijkenisse, met haar kabinetsambtenaar. Toen ik dat waarnaam schoot mij de strofe van Max Havelaar (Multatuli) te binnen uit zijn brief aan de "Koning van Nederland" uit 1859:

"En alweder vraag ik dit niet voor mij, maar voor de zaak die ik voorsta, de zaak van rechtvaardigheid en menselijkheid, die tevens de zaak is van welbegrepen politiek".

Is het niet zo dat wij, de oud-Indiëgangsters, nog steeds vragen en de indruk hebben te moeten vragen, om erkenning van onze opofferingen van toen, van onze verdiensten voor de samenleving toen, wat wij ook beschouwen als een zaak van rechtvaardigheid en menselijkheid, en wat wij ook welbegrepen politiek achten te zijn. Werd niet in de Telegraaf met betrekking tot de recente veteranendagen kond gedaan van een boodschap van erkenning van de kant van de Minister-president, waarbij in de Telegraaf de aantekening werd geplaatst dat dat nog onvoldoende was en veel te laat. In deze was de voorzitter van VOMI-Nederland een waardige ambassadeur.

*Arie Bakker, Spijkenisse*

## Opening Veteranencafé in Spijkenisse

Op 8 juli 2008 werd door de burgemeester van Spijkenisse, mevrouw Salet, het veteranencafé Spijkenisse geopend waarbij ook de voorzitter van VOMI-Nederland, de heer L. Noordzij, de voorzitter van VOMI ZH-Z en andere bestuursleden aanwezig waren. Deze eerste ontmoetingsplaats in de gemeente is een initiatief van VOMI Zuid-Holland Zuid. De eerste ontmoeting vond plaats direct na de opening op 8 juli, daarna zal er op iedere laatste dinsdag van de maand een bijeenkomst zijn, te beginnen op dinsdag 29 juli. Tussen 12.00 uur en 16.00 uur kunnen de

veteranen dan bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten, herinneringen op te halen en nieuwe contacten te leggen. De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in café-petit restaurant "MA-BEL" aan 't Plateau 2 in het winkelcentrum van Spijkenisse Noord.

Uit onderzoek is gebleken dat bij de meer dan 300 in Spijkenisse wonende veteranen behoefte bestaat aan een plaats waar men elkaar kan ontmoeten.

*M.C. van Zwielen*

# Veteranendagen Regio Zuid-Holland Zuid

## Barendrecht

Op vrijdag 20 juni 2008 werd in Barendrecht voor de derde maal een veteranendag georganiseerd voor de plaatselijke veteranen. De organisatie was in handen van de heer Klaas Orsel, oud-wethouder van de gemeente Barendrecht en vice-voorzitter van het bestuur van VOMI-Nederland. Om half vier in de middag werden de veteranen met partners op het gemeentehuis ontvangen met koffie en cake. De heer Orsel verwelkomde de veteranen en partners en in het bijzonder de burgemeester, de heer J. van Belzen, en kolonel L. Habraken, directeur van het Veteraneninstituut.

Na het vertonen van een korte DVD met de titel "De vier kaarsen", door de heer Henk Harrewijn, kreeg de burgemeester het woord. Hij gaf nog eens aan hoe belangrijk het is voor de veteranen, zowel oud als jong, dat er waardering en erkenning is van de overheid alsook van de samenleving. Daarna gaf kolonel Habraken in zijn speech aan hoe het Veteraneninstituut betrokken is bij het veteranenbeleid en hoe dit steeds meer wordt ontwikkeld. De hoofdmoot van het programma was de voordracht die Gerda Harrewijn hield met als titel "Mijn vader is een Veteraan". Door vele veteranen werd het als zeer emotioneel ervaren en sommigen hadden moeite hun tranen te bedwingen. De voortreffelijke rijstmaaltijd was een waardig slot van deze opnieuw

door de veteranen zeer gewaardeerde bijeenkomst.

## Ridderkerk

### Herdenking bij het Lancastermonument

Op de plaats waar in de nacht van 28 op 29 juni 1943 een Engels Lancastertoestel door een Duitse nachtjager werd neergeschoten en neerstortte is in 2002 een monument onthuld.

Op vrijdag 27 juni vond voor de derde maal de veteranendag plaats in het Gemeentehuis van Ridderkerk. De dag begon 's middags met de jaarlijkse herdenking bij het Lancastermonument.

De Basisschool "De Piramide" heeft enige jaren geleden het monument geadopteerd en jaarlijks wordt rond 29 juni, dus tegelijkertijd met de veteranendag bij dit monument een herdenking gehouden. Als gasten waren o.a. aanwezig sergeant Barbara Ferguson, als afgevaardigde van de Canadese Ambassade, namens British Legion mevrouw Elsa van Gelderen en mr. Ron Chargoal. Na een toespraak van burgemeester mevrouw Hermans en Ger de Jong, aangekondigd door ceremoniemeester Arie de Koning (res ikol der Genie bd), gaf deze de regie over aan de docente van de school en lazen een aantal leerlingen gedichten (die zij zelf hadden gemaakt) voor in het Nederlands en in het Engels.

Daarna werden, na een minuut stilte,

kranen en bloemen gelegd.

De ceremonie werd beëindigd met het spelen van het volkslieden van respectievelijk Engeland, Canada en Nederland. De VOMI leverde zoals gebruikelijk de crewacht onder leiding van Henk Barmiento.

## Veteranendag

Om vijf uur werden de veteranen met partners (circa 280 personen) met koffie ontvangen in het gemeentehuis. Ook op dat tijdstip arriveerden 20 oude legervoertuigen van Keep them Rolling voor het gemeentehuis na een tocht door de gemeente met aan boord een dweilorkest van Sursum Corda. De plaatselijke bevolking kon volop kennismaken van de oude legervoertuigen. Daarna was het verzamelen in de "Hofzaal" waar ceremoniemeester Arie de Koning, de programmamaden aankondigde. Eerst vertoonde de heer Henk Harrewijn de DVD "De vier kaarsen" waarna burgemeester mevrouw Hermans het woord kreeg. Zij vermeldde nog eens duidelijk dat veteranen bij haar en het college een belangrijke plaats innemen. Zij was die week op bezoek geweest bij de ouders van een Ridderkerks militair die met zware verwondingen uit Uruzgan was teruggekomen en memoreerde het grote verdriet dat deze ouders hadden over hun zoon. "Het was voor mij moeilijk om na dit bezoek de dagelijkse werkzaamheden weer op te pakken" aldus de burgemeester. Na de voordracht



Barendrecht

van Gerda Harrewijn "Mijn vader is een Veteraan", die ook weer door de veteranen en partners als emotioneel werd ervaren, kreeg de heer Ger de Jong het woord als coördinator van deze dag. Het dankwoord liet hij dit maal als een verrassing over aan de voorzitter van VOMI-Nederland, generaal-majoor bd L. Noordzij. Hij gaf in zijn toespraak aan de enorme waardering die de VOMI heeft voor de inzet van de burgemeester en het college voor de veteraan. Deze aandacht is begonnen in 1990 bij het realiseren van de Indië-plaquette en daarna gecontinueerd bij de opeenvolgende burgemeesters. Hij bood de burgemeester een aandenken aan met een bijbehorende oorkonde. Ger de Jong kon niet achter blijven en overhandigde een prachtig boekje bloemen voor haar persoonlijk. Niet in het programma was opgenomen het opnieuw voor het voetlicht treden van de burgemeester die Ger de Jong begon toe te spreken en bedankte voor zijn meer dan 15 jaar grote inzet als lid van het plaatselijke 4 mei comité. Hij ontving van haar een prachtig minikunstwerkje, dat "samenwerking" voorstelde. De avond werd afgesloten met de bekende "blauwe hap" en een dankwoord van Arie de Koning.

### Sliedrecht

Voor de derde maal vond ook in Sliedrecht op zaterdag 28 juni 2008 de veteranendag plaats. Dit maal in het restaurant senior van "Overslydrecht". Een honderdtal veteranen met partners werden ontvangen met koffie en cake. Na vertoning van de DVD "De vier kaarsen" kreeg de burgemeester, aangekondigd door zijn secretaresse Marjolijn Visscher die de organisatie van deze dag op zich had genomen, het woord. De burgemeester, de heer M.C. Bouvée, gaf nog eens aan hoe belangrijk het is om als overheid en ook als samenleving aandacht te besteden aan de veteranen. Al meerdere malen heeft hij contacten gehad en nog steeds met de lokale veteranen, waarbij Henk Leeuwis de woordvoerder is.

Henk Harrewijn, voorzitter van de Bond van Wapenbroeders afdeling Zuid-Holland Zuidoost, vertoonde daarna een DVD met beelden van de Nederlandse Veteranendag 2007 in Den Haag. Vervolgens las mevrouw Margje van den Heuvel een prachtig gedicht voor en hield de Joegoslavië-veteraan, de heer P.G. van Gooien, een voordracht over UNPROFOR. Ook in het programma was opgenomen de overhandiging van de boekenserie van Ant P. de Graaff

aan de plaatselijke bibliotheek, hetgeen geschiedde met een woord van burgemeester Bouvée. De dag werd besloten met een borrel en een hapje en veel gezelligheid.

### Oud-Beijerland

In Oud-Beijerland werd jaarlijks in september een herdenking gehouden bij het Indië-monument aan de Mariniersweg. Dit jaar is dat voor het eerst gecombineerd met een veteranendag voor de plaatselijke veteranen. De heer Ger de Jong, die was betrokken bij de realisatie van het monument en daarna jaarlijks optrad als ceremoniemeester, heeft het stokje over kunnen dragen aan een veteranendag- en herdenkingscomité nu onder leiding van een aantal jongere veteranen o.a. Litkol bd van de Koninklijke Luchtmacht, de heer D. Hoogsteder, en majoor der Mariniers bd R. Doolaard.

De herdenking vond plaats op vrijdagdag 27 juni 2008, waar toespraken werden gehouden door burgemeester K. Tigelaar en de heer D. Hoogsteder en waar gedichten werden voorgedragen door de man van het eerste uur, Siem Overkleef. Na de minuut stilte werden de bloemen gelegd en vertrok het gezelschap van nabestaanden en veteranen naar het gemeentehuis voor een drankje en een hapje en napraten. Om vijf uur werden de veteranen en partners ontvangen in het kerkelijk centrum "Maranatha". Toespraken waren er van de burgemeester en de heer D. Hoogsteder, waarna een DVD werd vertoond van de diverse oorlogen en missies. De dag werd besloten met gezellig napraten onder het genot van een drankje en het gebruikelijke hapje. Omdat de veteranendag in Oud-Beijerland voor de eerste maal werd gehouden was de belangstelling van de veteranen nog niet optimaal. Wellicht is er volgend jaar meer belangstelling. Daaraan kan meewerken de tentoonstelling "Veteranen, ingezet in dienst van de Vrede" die in september in het gemeentehuis te zien was.

Ger de Jong



## Nederlandse Veteranendag

**De Nederlandse Veteranendag wordt voortaan altijd op de laatste zaterdag van juni gehouden.**

Tot nu toe was de viering van de Veteranendag in Den Haag verbonden aan 29 juni, de geboortedag van wijlen Z.K.H. Prins Bernhard. Dit jaar viel 29 juni op een zondag en werd de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 28 juni gehouden. Dat zorgde voor een hoge opkomst (ongeveer 55.000 mensen), onder wie veel jonge veteranen die doorgaans op doordeweekse dagen een vrije dag moeten opnemen. Naar aanleiding van deze ervaring heeft het Comité Nederlandse Veteranendag nu besloten om de viering altijd op een zaterdag te laten plaatsvinden. Eerder tekende zich een politieke meerderheid in de Tweede Kamer af die hier ook voorstander van is.

Bron: [www.veteraneninstituut.nl](http://www.veteraneninstituut.nl)

Th.R.

Om een vriend terug te zien zijn er geen omwegen te ver.

L. Tolstoj

Aan de ene kant heb je principes, aan de andere kant je vaste lasten.

Karin Bloemen



# “De Verwoeste Stad” monument blaren



“De Verwoeste Stad” is het bekende beeld en Rijksmonument dat Ossip Zadkine maakte naar aanleiding van het bombardement op de stad Rotterdam

op 14 mei 1940. In Rotterdam was 14 mei 1940 luchtalarm gegeven. Vele mensen vluchtten een schuilkamer in, gingen plat op straat liggen of drukten zich tegen de gevels van grote gebouwen. In een kwartier tijd vielen 158 bommen van 250 kg en 1150 bommen van 50 kg neer op de stad, de schade was enorm. Verbindingen vielen uit, huizen vlogen in brand. De brand breidde zich zo snel uit dat het gehele hart van de stad in puin kwam te liggen. Toen op 15 mei de rook was opgetrokken, kon men de balans opmaken. Er vielen zo'n 800 doden, meer dan

80.000 mensen verloren hun woning en 24.000 huizen gingen verloren.

Het beeld “De Verwoeste Stad” is op 15 mei 1953 onthuld en officieel aan de burgemeester overgedragen. Het beeld bevindt zich op het Plein 1940, bij de Leuvehaven, naast het Maritiem Museum in Rotterdam.

Naar verluidt raakte de Russische beeldhouwer Zadkine geïnspireerd toen hij, kort na de oorlog, Rotterdam per trein over het spoorvadiet binnenreed, waar oorspronkelijk het bloeiend stadshart te vinden was. Dat maakte diepe indruk op hem.

Zadkine woonde toen in Parijs en was onderweg naar zijn vriend, de arts Hendrik Wieggersma, in het Nederlandse Deurne.

Eind 1949 werd er een tentoonstelling van de werken van Zadkine geopend in het Museum Boymans te Rotterdam, waar ook zijn ontwerp voor een monument voor de ver-

woeste stad te zien was. Dit ontwerp wekte veel belangstelling. De pers was zeer lovend.

De directie van de Bijenkorf besloot het beeld aan de stad Rotterdam te schenken en opende onderhandelingen met de beeldhouwer.

Het beeld is van brons en stelt een man voor zonder hart, symbool voor het hart van Rotterdam dat verloren ging bij het bombardement. Eén van de voorwaarden van de schenking van de Bijenkorf aan de toenmalig burgemeester Van Walsum was, dat het beeld op die plaats (op het Plein 1940 bij de Leuvehaven) en enkel op die plaats zou blijven staan.

De Duitse president Horst Köhler legde er bij zijn staatsbezoek aan Nederland in oktober 2007 een krans.

Bron: Wikipedia

Th.R.

## Alsnog het Ereteken mét gespen

Op maandag 1 september 2008 werd in het gemeentehuis van Coevorden aan Berend Dubbelhuis, lid van VOMI Drenthe/Groningen, het Ereteken voor Orde en Vrede met de jaargespens 1946, 1947 en 1948 uitgereikt. In het bijzijn van zijn echtgenote en zoon, zijn oud-pelotoncommandant en enkele oud-collega's reikte de burgemeester van de gemeente Coevorden, de heer Bouwmeester, hem deze onderscheiding uit. De heer Dubbelhuis was in het verleden wel in het bezit gesteld van het Ereteken voor Orde en Vrede maar zonder de genoemde gespen. Hij werd destijds om gezondheidsredenen gerepatriëerd naar Nederland en daar werd hem door personeel van de medische dienst verteld dat hij geen recht had op de gespen. Tijdens reünies waaraan hij deelnam, werd hierover door meerdere mensen hun twijfel uitgesproken, immers hij was vertrokken op 3 oktober 1946 en op 6 januari 1949 weer teruggekeerd in Nederland. Na de eerste naspeuringen die hijzelf in gang had gezet, heeft de heer F. Dijkstra de correspondentie met

het Ministerie van Defensie van hem overgenomen en dat mocht uiteindelijk resulteren in de toekenning van het Ereteken mét de genoemde gespen. Zowel burgemeester Bouwmeester als ook de heer Dijkstra spraken hun waardering uit over het feit dat bij Defensie dit soort aanvragen toch zorgvuldig worden onderzocht, zodat de onderscheidingen inderdaad terecht komen bij de mensen die ze verdiend hebben. Aan

het verzoek om de onderscheiding uit te reiken heeft de burgemeester van Coevorden dan ook graag gehoor gegeven. “Lang gewacht en toch gekregen, een mooi moment”. Aldus de burgemeester. Na de uitreiking was er nog een gezellig samenzijn, waarbij nog flink wat herinneringen werden opgehaald.

J.M.



SOBAT

# Ereveld Loenen

In 1947 besloot de Nederlandse regering de Nederlanders die in Duitsland waren omgekomen, over te brengen naar Nederland. Deze slachtoffers rustten in "vijandelijke" bodem en hadden veelal geen behoorlijke begrafenis gehad. Teneinde dit besluit uit te kunnen voeren, begon de Oorlogsgravenstichting in 1948 met de aanleg van het Ereveld in Loenen (gemeente Apeldoorn). Op dit Ereveld liggen nu bijna 3.700 Nederlanders begraven en regelmatig vinden hier nog herbegravingen plaats.

Het Ereveld Loenen werd op 18 oktober 1949 door H.K.H. Prinses Wilhelmina geopend.

Een belangrijk kenmerk van dit Ereveld is de inrichting. De graven liggen bijna onopvallend verspreid over een bosgebied met een totale oppervlakte van 17 hectare. Hier geen rechte rijen met kruisen, maar graven, aangeduid met liggende stenen. Achter elk opschrift schuilt een eigen geschiedenis. Het Ereveld Loenen geeft een goed beeld van de verscheidenheid aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Onder hen bevinden zich gesneuvelde militairen, maar ook veel burgers: verzetsstrijders, politieke gevangenen. Engelandvaarders en slachtoffers van de gedwongen tewerkstelling (Arbeitseinsatz) in Duitsland. Een aantal van hen kreeg op de één of andere wijze landelijke bekendheid.

Sinds de jaren'80 vormt het Ereveld niet alleen de laatste rustplaats voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Ook militairen die omkomen bij humanitaire en/of vredesoperaties worden er (her)begraven.

Centraal op het Ereveld bevindt zich de kapel met een schrijn voor de gedenkboeken, het wandbord met de namen van Engelandvaarders en enkele urnen met asresten uit concentratiekampen.



Links naast de kapel staat het monument "De vallende man" van beeldhouwer Cor van Kralingen dat op veel Nederlandse Erevelden in binnen- en buitenland is geplaatst. Bij dit monument vindt jaarlijks op 4 mei de kranstegging plaats tijdens de Dodenherdenking.

## Engelandvaarders

Vele Nederlanders sloten zich tijdens de oorlogsjaren aan bij de geallieerde strijdkrachten in Engeland. Zij worden Engelandvaarders genoemd, omdat zij daarvoor eerst de oversteek naar Engeland moesten maken. Vanuit dat land zetten zij zich in voor de vrijheid van Nederland. In de kapel op het Ereveld herinnert een houten wandbord aan degenen die hierbij zijn omgekomen. Onder hen ook velen die de overtocht nooit hebben gehaald. Zij stierven onderweg, of werden gearresteerd voordat zij hun tocht konden beginnen. Ook zij worden op dit wandbord herdacht.

## Arbeitseinsatz

Een aantal maanden na de capitulatie van Nederland werd door de Duitse overheid de Arbeitseinsatz ingesteld. Deze verordening had tot gevolg dat honderdduizenden Nederlandse mannen gedwongen te werk werden gesteld ten behoeve van het Duitse Rijk. Zij werden getransporteerd naar bedrijven en kampen in zowel Nederland als Duitsland. Velen van hen hebben dit niet overleefd.

## Gedenkboeken

In de kapel bevindt zich een eikenhouten schrijn met 42 gedenkboeken, die in opdracht van de Oorlogsgravenstichting vervaardigd zijn. Hierin zijn de namen van ongeveer 125.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers opgenomen, van wie de graven niet bekend of aanwijsbaar zijn. Door middel van deze gedenkboeken worden deze personen herdacht. Iedere dag slaat de opzichter van het Ereveld van één van de gedenkboeken een bladzijde om.

Bron: [www.ogs.nl](http://www.ogs.nl)

Th.R.



# Veteranen...

Afgelopen zomer zag ik twee mannen lopen. De mannen liepen op een hete zomerdag in vaste tred en in een stevig tempo richting het dorp. Het was om en nabij de 32 graden. Ze leken de hitte te trotseren. Vanwege hun leeftijd en hun gedisciplineerde houding tijdens het lopen; stevig, rechtop en onverstoort, vermoedde ik dat ze Indië-veteranen waren. Ik moest glimlachen. Doordat mijn verkeerslicht op rood stond, had ik de gelegenheid de mannen beter te aanschouwen. De mannen leken van dezelfde leeftijd als mijn vader nu geweest zou zijn, de één was wat groter dan de ander. Ze keken nauwelijks om zich heen. Ik had de indruk dat ze zich terdege bewust waren van de omgeving, deze goed kenden maar zich er niet door lieten verstoren. Ik had het raam van mijn auto open staan en de radio vrij luid. "Indië-veteranen houden niet zo van herrie", bedacht ik me en zette de autoradio wat zachter. De mannen liepen richting de verkeerslichten. Hun benen zager er in de korte broek getraind uit. Mogelijk liepen ze vaker en hadden ze daar zo hun redenen voor, zoals onderhoud van spieren, uithoudingsvermogen en buitenlucht. Ik vermoedde dat ze er al een half uurtje lopen op hadden zitten. "Het moeten haast wel veteranen zijn" dacht ik, "dat kan niet missen". Hun looppas en houding in deze hitte had zoveel weg van een militaire training, ervaring en aanpassingsvermogen bij hogere temperaturen. Ik wist dat er Indië-veteranen in Drachten en omgeving woonden. Ik las er wel eens over in het lokale krantje. Bovendien hadden twee Indië-veteranen in "militaire" burgerkledij bloemen en een saluut gebracht aan mijn vader op zijn crematie. Mijn verkeerslicht was op groen, ik kon doorrijden. Ik had graag blijven staan en wat langer naar ze gekeken. Ik had willen zien hoe ze halt hielden bij de verkeerslichten, op welke wijze ze (niet) naar de omgeving zouden kijken maar deze wel in zich opnamen en op welke wijze ze gedisciplineerd, de hitte trotserend, de pas er weer in zouden zetten. Ik houd me aan de verkeersregels en trek met tegenzin op. Het had voor hun niets uitgemaakt of ik stil was blijven staan en luid getoeter over me had afgeroepen. Ze hadden waarschijnlijk amper opgekeken en het als iets onbenulligs ervaren, al die verkeersdrukke. Ze hadden vast

ook niet door gehad dat al die drukke uiteindelijk om hen te doen was. "Kinderen van veteranen ontregelen wel vaker situaties" was mijn binnenpretje (wij begrijpen onze veteranenvaders niet altijd en andersom is dat ook regelmatig het geval). Hoe vaak hebben we de gezinssituatie wel niet ontregeld door onze eigen weg te gaan.

Ik dacht aan mijn vader. Die liep ook zo en heel veel. Hij baande zich bij het krieken van de dag een weg door de vele weilanden en natuurgebieden van Friesland. Hoe onbegaanbaarder het terrein hoe beter. Het moest vooral niet makkelijk gaan, anders gaf het geen voldoening. De terugweg naar huis was hij bepakt en bezakt met de vele kilo's aan stenen welke hij onderweg vond en meesjouwde. Ik kende mijn vader zijn looppas van jongs af aan wanneer hij tussen de middag van zijn kantoorbaan in de stad naar huis liep. We zagen hem door zijn looppas van veraf al aankomen. Discipline en in beweging blijven was zijn motto. Hij wilde dat niet verliezen. Niet toegeven aan datgene wat zoveel doet, niet bij die club horen. Mijn vader was een Indië-veteraan, hij had een veteranenblik in zijn ogen die je bij veel "oude" veteranen ziet. Hij straalde ook dezelfde discipline, vastberadenheid en doorzettingsvermogen uit. Veteranen kun je herkennen als je er maar lang genoeg bij geweest bent. Achter hun blik liggen vele gruwelijke beelden verborgen en een bepaald relativerings- en redeneringsvermogen. Velen aanschouwen de wereld en denken er het hunne van. Maar krijg het niet met ze aan de stok, want ze kunnen je van repliek dienen als geen ander. "Want waar denk jij vandaan te komen. En geef ze eens ongelijk".

Ik heb het geluk gehad dat ik met mijn vader in gesprek ben geweest over zijn ervaringen in Indië. De emoties tijdens het gesprek hebben me veel duidelijk gemaakt over hem, over mezelf en de wijze waarop ons gezinsleven is verlopen. Het delen van de emoties en de gruwelijke ervaringen tijdens deze oorlog heeft geresulteerd in herstel van verbondenheid, vertrouwen en wederzijds respect. En natuurlijk mijmeringen als deze.

Richt Crom  
Dochter van Jentze Crom  
403 Bataljon Infanterie

## Een zeemans liefde!

De avond was koud en winderig,  
het wolkendeek dat brak.  
Een matroos stond op de kaai  
met één gulden in zijn zak.

Zijn meisje stond aan zijn zij,  
keek hem vol liefde aan.  
Tranen liepen over haar wang  
omdat hij weer weg moest gaan.

"Ben dapper mijn schat" zei hij  
tot haar het afscheid doet mij  
ook pijn. Maar na deze lange  
reis zullen we weer samen zijn.

Het geld dat je mij hebt geleend  
krijg je terug, allemaal.  
Maar je moet wel even wachten  
tot ik bevorderd ben tot  
korporaal.

(Vrij uit het Engels vertaald door:  
G.A. Mulsaars)

## ANWB biedt Nationale Landschappen borden aan

De ANWB heeft ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan aan alle Nationale Landschappen in Nederland zogenaamde "bruine borden" aangeboden. Dit zijn borden zoals je die ook in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland ziet, waarop, door middel van een pictogram, duidelijk wordt welk cultureel-historisch belangwekkend object in de omgeving van de (snel)weg ligt.



De ANWB heeft deze borden in de maand juni geplaatst bij de rijkswegen die de Nationale Landschappen doorkruisen.

Th.R.

SORBAT

## Hotel Inkelshoes te Epen (Zuid-Limburg)

In één van de mooiste valleien van Nederland (Terziet), midden in het Zuid-Limburgse Heuvelland, liggen Hotel Inkelshoes & Inkelshoeve a gen Bongerd.

**De ideale plaats om eens lekker te ontspannen en tot rust te komen.**

Wij en ons personeel hebben voor u weer een aantal zeer interessante arrangementen samengesteld om u gedurende u verblijf in het hotel of vakantiehuis eens heerlijk te verwennen.



### **Inkelshoeve a gen Bongerd**

*Vakantiehuis tot 10 personen. Gehele jaar geopend!*

Deze zeer stijlvol gerestaureerde boerenwoning overtreft de stoutste dromen van liefhebbers van landelijk leven, zowel voor wat betreft het interieur als de sprookjesachtige ligging temidden van boomgaarden in het glooiende landschap met voor de voordeur de kabbelende Terzieterbeek.

**Meer informatie over het hotel, het vakantiehuis en onze (verwen-)arrangementen kunt u vinden op onze website: [www.inkelshoes.nl](http://www.inkelshoes.nl) of [www.inkelshoeve.nl](http://www.inkelshoeve.nl).**

**U kunt ons natuurlijk ook bellen of e-mailen voor meer informatie.**

**Wij hopen u dan ook spoedig te mogen begroeten in ons hotel of vakantiehuis!**

**Peter, Loes, Savannah en Rowan Wijsen-Sijstermans**



**Hotel Inkelshoes &  
Inkelshoeve a gen Bongerd**  
Terzieterweg 12  
6285 NE Epen  
Tel.: (043) 455 17 42  
Fax: (043) 455 24 53  
e-mail: [info@inkelshoes.nl](mailto:info@inkelshoes.nl)



### **Hotel Inkelshoes**

Hotel Inkelshoes is van oorsprong een stijlvolle villa waar nu, in de tweede generatie Loes en Peter Wijsen-Sijstermans, met veel liefde, in een familiale sfeer, hotelgasten worden ontvangen.

Het hotel is zeer rustig gelegen in een stiltegebied en beschikt over 26 gezellige kamers. In het stijlvolle gastenrestaurant van het hotel tovert Loes iedere dag opnieuw de heerlijkste gerechten op tafel met streek- en seizoensproducten.

Wij bieden u naast onze standaard arrangementen de volgende verwen-arrangementen aan:

#### **Veteranen-arrangementen:**

*Maastricht Anders (27 - 31 okt. '08)*

*Lekker in de Ardennen (30 mrt - 03 apr. '09)*

#### **Bridge-arrangementen:**

*Midweek-arrangement (06 - 10 okt. '08)*

*Oudejaars-arrangement (28 dec. '08 - 1 jan. '09)*

*Carnavals-arrangement (21 - 24 feb. '09)*

*en diverse weekend-/dag-arrangementen*



# Herdenkingsbijeenkomst te Den Haag

De Stichting Herdenking 15 augustus 1945 organiseerde op 15 augustus 2008 te Den Haag de jaarlijkse herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. Dit betekende het einde van de oorlog in Zuid-Oost Azië en tevens van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden.

Deze herdenkingsbijeenkomst werd in twee delen uitgevoerd. Eerst werd verzameld in de Javazaal van het World Forum Convention Center (WFCC) (=voormalig Nederlands Congresgebouw). Daar werd de opening verricht door de voorzitter van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, de heer Joost van Bodegom. Daarna volgde een overdenking door mevrouw Jet Bussemaker, staatssecretaris van het Ministerie van VWS, die hiervoor uit Beijing was teruggekomen. Een prachtig verhaal over haar elgen vader, die vriendschap heeft gesloten met een Japanner vanwege een gelijklopende ervaring. Hun beide vaders (dus o.a. de grootvader van mevrouw Bussemaker) waren commandant van een onderzeeboot en beiden lieten het leven tijdens deze oorlog in het Verre Oosten. Zij riep op tot verbroedering en stelde dat de huidige -intussen derde - generatie niet haatdragend moet blijven, maar juist positief naar de toekomst met elkaar, het vertrouwen in elkaar, moet opbouwen. Daarna volgde een bijzonder muzikaal intermezzo uitgevoerd door leerlingen van de jong-talentklas van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. En niet zomaar leerlingen, maar twee broers en hun zus: Patrick (15 jaar, piano), Bernadette (15 jaar, viool) en Drummodo (9 jaar, viool) Wijnhammer. Zij speelden op virtueuze wijze een tweetal liederen. De herdenkingsrede werd uitgesproken door mevrouw Chantal Maschke. Het was een heel bijzondere. Zij is de dochter van een Nederlandse vrouw en een Japanse man. Zij heeft onderzoek gedaan naar meerdere soortgenoten en de conclusies heeft zij verwerkt in haar herdenkingsrede, die daardoor ook erg emotioneel getint werd en buitengewoon goed aansloot bij de overdenking van mevrouw Jet Bussemaker. Zowel binnen de eigen families als daarbuiten werden ze zo goed als genegeerd. Niemand vroeg naar de oorzaak of oorsprong; ieder had zijn of haar mening meteen klaar. Een heel bijzondere afsluiting van de ochtendsessie.

's-Middags werd de herdenkingsplechtigheid gehouden bij het Indisch Monument, dat dit jaar haar 20-jarig bestaan vierde. Onder zonnige omstandigheden kon deze herdenking plaatsvinden met muzikale begeleiding van de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'. Na een voordracht door de heer Kick Stokhuyzen, een declamatie en het gezongen 'Onze Vader' werden de kransen gelegd, waarbij premier Balkenende en staatssecretaris Bussemaker het spits mochten afbijten. Afgesloten werd met een defilé langs het monument.

In het WFCC werd in enkele grote zalen weer verzameld voor een verlate lunch in de vorm van een 'Indische hap'. Bovendien werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt om het convenant voor de uitbreiding van het KTOMM Bronbeek te laten tekenen door alle betrokkenen. En onze VOMI-voorzitter, L. Noordzij, kreeg de gelegenheid om het stichtingsbestuur en de aldaar aanwezigen toe te spreken en als waardering voor de afgelopen jaren de **Legpenning van VOMI Nederland (nummer 3) met oorkonde** uit te reiken aan de voorzitter van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Joost van Bodegom.

Wegens:

*Haar inzet bij de jaarlijkse organisatie op 15 augustus van een waardige herdenking van het formele einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en*



WILHELMUS

Wilhelmus van Nassouwe  
ken ik van daten bloed,  
die veldtocht gewonnen  
Mij ik liet in die dood  
die prins van Oranje  
ken ik mij verzoond,  
die koning van Hispanje  
kens ik altijd geveit.

Mijn schied ende betrouwen  
zij Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nooit meer!  
Die ik wel voorn zag blijven,  
nu danner te aller eere,  
die laatste verdrijven  
die mij mijn hart doorvee!

van alle slachtoffers die tijdens die oorlog in voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen en voorts haar inzet en betrokkenheid om door middel van voorlichting, in woord en geschrift, jongeren te informeren over de oorlog in de voormalige kolonie en in Zuid-Oost Azië. Aldus vermeldt de bijbehorende oorkonde.

Het was een waardig besluit van deze lustrumbijeenkomst in Den Haag.

W.P.

## Herdenking te Almelo

Op donderdag 14 augustus j.l. vond in de namiddag te Almelo de herdenking plaats bij het Indië-Monument in het Hagenpark aan de Hagenborgh. Onder leiding van Hans Freiboth werd onder zonnige weersomstandigheden de herdenking in dit prachtige park uitgevoerd. Traditioneel was ook de burgemeester van Almelo, de heer M. Knip, aanwezig. Voor het eerst was er de deelname van een detachement van de A-compagnie 44 Pantserinfanteriebataljon Johan Willem Friso uit Havelte. Zij leverde zowel een erepeloton als de vlaghijzers en maakte een goede en professionele indruk. Het 'Indisch Onze Vader', gezongen door Anja Lankamp naar een

arrangement van Wouter Muller, blijft indrukwekkend om te horen. De hele herdenking was kort en krachtig en maakte een uitstekende indruk. Probleem voor de toekomst is echter dat Hans Freiboth er nagenoeg alléén voor staat en dat zou anders moeten. De organisatie heeft dringend behoefte aan aanvulling, vooral iemand die als ceremoniemeester zou kunnen optreden tijdens deze herdenking te Almelo. Mogelijke kandidaten worden verzocht hierover contact op te nemen met Hans Freiboth (0546-492944). Deze herdenking in Almelo moet wel blijven voortbestaan en daarvoor is fris bloed benodigd!

W.P.

## SOCIALE COMMISSIE



wagsesten bij

**Voorzitter/secretaris**  
 Wil P.J. Patist  
 Stellingenweg 104  
 8475 EJ Nijhoitpade  
 tel. 0561-688772  
 mobil 06-15193579  
 fax 0561-688349  
 E-mail: wpatist@usa.net

**Vice-voorzitter/  
 Budgethouder FSZ**  
 Theo H.A. Rump  
 Albatrosstraat 14  
 2352 EG Leiderdorp  
 Tel. 071-5418936  
 E-mail:  
 Theorump@gmail.com

**Notulist**  
 Jan Bontje  
 Oude Rijksweg 458  
 7964 GD Rouveen  
 Tel. 0522-291471

**Coördinator monumenten**  
 Ger de Jong  
 Rozenlaan 41  
 2995 AS Heerjansdam  
 Tel. 078-6771902



stichting  
 veteranen  
 platform

### SOCIAAL COMMISSARISSEN

**Drenthe-Groningen**  
 M.P. de Boer  
 Hooldweg 67  
 9626 AB Schikdwade  
 tel. 0598-42 23 89

**Noord-Brabant-West**  
 P. Looijen (wnd)  
 Carneeldijk 1  
 4708 EG Roosendaal  
 Tel. 0185-560546

**Utrecht/1 Gooi**  
 Eppo R. Schweetman  
 Lutherhof 37  
 1216 KR Hilversum  
 tel. 035-6 21 78 09

**Limburg**  
 Harry J.A. Dols  
 Heerlenweg 49  
 6132 CL Sittard  
 tel. 046-4 62 13 16

**Veluwe**  
 J. Hoevelaken (wnd)  
 Weerdestein 175  
 6714 CN Ede  
 Tel. 0318-614557

**Overijssel**  
 Joost Oldenbouwing  
 Reiger 27  
 8103 AL Raalte  
 tel. 0572-35 89 47

**Noord-Brabant Oost**  
 Antoon P. Pennings  
 Thorbeckestraat 101  
 5344 SM Oss  
 tel. 0412-62 35 15

**Zuid-Holland Noord**  
 Eduard d'Haan  
 Kennedylaan 15  
 2324 ES Leiden  
 Tel. 071-5763418

**Zeeland**  
 J. Koet  
 Laan van de Barbestein 8  
 4451 AH Heinkenszand  
 tel. 0113-561738

**Noord-Holland**  
 Nico Baan  
 Molenwerfslaan 58  
 2103 TE Heemstede  
 Tel. 023-5283997  
 E-mail: nbaan@tiscali.nl

**Zuid-Holland Zuid**  
 W.A.J.K. (Willem) Roza  
 Heermeerdstraat 9  
 3131 VG Vlaardingen  
 tel. 010-4 340 970  
 w.roza3@kpnplanet.nl

**Friesland**  
 Hans N. Blom  
 Gerben Ypmastraat 13  
 8723 CP Koudum  
 tel. 0514-52 21 07

**Noord-Oostpolder**  
 Kees Caljé  
 P.A. straat 23  
 8307 BB Eris  
 Tel. 0527-251470

**Rivierland/  
 Oost Gelderland**  
 A. Ebben  
 Scheidingsweg 5  
 6585 KD Mook  
 tel. 0246 - 96 12 53

### FONDS SOCIALE ZORG

**Beheerder Toke, PR. en Voorlichting**  
 J. (Sjef) Franken  
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam  
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl  
**Budgethouder** Theo H.A. Rump, adres zie boven

**Postzegels**  
 J. Hoevelaken  
 Weerdestein 175  
 6714 CN te Ede  
 Tel. 0318-614557

**VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)**  
 Paul PG. Gommers  
 Alb. Nuhuyslaan 23  
 8072 HJ Nunspeet  
 Tel. 0341-254231  
 E-mail: p.gommers.sr@planet.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.  
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerders van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condolancekaart	€ 1,00	OYW draaginsigne, verguld	€ 6,00
Demobilisatie-speld verguld	€ 6,00	OYW draaginsigne met surcte verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie dasclip	€ 7,50	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 7,50 per lint (nieuw)
VOMI borrelbekertje (telescopisch)	€ 10,00	Gedichtenbundel met CD	
VOMI schrijfnip met logo	€ 8,50	van mevr. A. Steenstra	€ 7,00
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 10,00		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.**

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

**Budgethouder: Postbanknummer 61 51 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

# “De Rembrandt onder de fotografen”

Indië-veteraan Gerardus van Mol uit Eindhoven is in 1965 gestart met het deelnemen aan de internationale fotografie. Als amateurfotograaf behaalde hij in de gehele wereld veel successen met het inzenden van foto's naar nationale en internationale fotosalons. Hem werden voor zijn werk tientallen hoge fotografische onderscheidingen toegekend door de PSA (Photographic Society of America) en ook door vele andere internationale fotoclubs over de hele wereld. Meer dan 150 foto's van hem zijn permanent aanwezig in internationale collecties all over the World. Zijn foto's hebben altijd een vreedzaam karakter gehad en kregen wereldnaam door de in omloop komende vredesfoto's van duiven en personen. In Nederland werd hem in 2005 een hoge onderscheiding toegekend wegens bijzondere verdiensten jegens de samenleving van zeer exceptionele aard. Gerardus van Mol werd toen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Eén van zijn bekroonde foto's (met de titel: "Nieuwe klompen zijn besteld") treft u hierbij aan.

Fotoreclames over Gerardus van Mol is ook te vinden op internet (Google zoekmachine).  
Voor meer info: Gerardus van Mol, Bennekelstraat 152, 5654 DJ Eindhoven, tel: 040-2551166.



Th.R. Nieuwe klompen zijn besteld.



## OPEN DAGEN voor aspirant-bewoners op Bronbeek

### Toelatingseisen zijn verruimd!

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum (KTOMM) Bronbeek te Arnhem organiseert voor gepensioneerde, vrijwillig gedient hebbende militairen van alle krijgsmachtsoorten (m/v) die opgenomen willen worden in het militaire verzorgingshuis Bronbeek dit jaar Open Dagen op maandag 10 maart, 16 juni, 1 september en 1 december 2008.

Tijdens deze Open Dagen maakt u tussen 12.00 uur en 16.00 uur kennis met de leiding van Bronbeek en met andere bewoners en krijgt u, inclusief rondleiding en lunch, een compleet beeld van het leven op het Landgoed Bronbeek. Ook wordt u uitgebreid geïnformeerd over de (in vergelijking tot andere verzorgingshuizen) gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.

*U komt in aanmerking voor opname in het militair verzorgingshuis Bronbeek, indien u:*

- 65 jaar of ouder bent, alvorens u nog in staat bent om de algemene dagelijkse handelingen zoals wassen/douchen en aankleden zelf uit te voeren en niet behoort tot de categorie officieren;
- onder oorlogsomstandigheden of andere, naar het oordeel van de Minister van Defensie daarmee vergelijkbare omstandigheden heeft gediend; in krijgsgevangenschap heeft verkeerd of heeft deelgenomen aan het verzet, dan wel buiten Nederland heeft gediend bij een eenheid die door de Nederlandse regering is uitgeroepen of ter beschikking is gesteld van de Verenigde Naties of van andere internationale organisaties;

- beschikt over minimaal 15 pensioenjaren als militair (opvoertjaren tellen dubbel)\*.

\* De Minister van Defensie heeft persoonlijk in november 2007 toestemming gegeven tot het laten vervallen van de eis van minimaal 15 pensioenjaren als militair voor oud-ervolijftigen en Kurt Veeland Vrijwilligers uit de periode 1940-1962!

Aanmelding voor deelname aan de Open Dagen kan:  
- telefonisch (026-3763518, b.g.g. 026-3763555) of  
- schriftelijk. Adres: KTOMM Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Les daarvan kunt u te allen tijde de informatiemap voor aspirant-bewoners inclusief aanmeldingsformulieren schriftelijk aanvragen.

Ik hoop u spoedig op Bronbeek te mogen verwelkomen.

Commandant Koninklijk Tehuis voor  
Oud-Militairen en Museum Bronbeek  
w.g.  
J.C.L. Bokdam  
Kolonel der Huzaren



## Verenigingsnieuws

### Drenthe/Groningen

Secr. Jaap Krikke, Marnepad 36  
9406 TM Assen. Tel. 0592-357140  
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl  
Soc. Comm. Tel. 0598-422389

#### Bootreis 9 mei

De opgaven kwamen dit jaar een beetje laat op gang, maar op het laatste moment ging het hard met de aanmeldingen. We hadden op het laatst 124 personen op de deelnemerslijst staan. Helaas kwamen ook snel de eerste afmeldingen wegens ziekte e.d. en al snel liep het aantal terug, maar er bleven 115 deelnemers over. Bij het vertrek 's morgens in alle vroegte meldden zich nog twee personen ziek en konden twee bussen vanaf het "Markcafé" in Assen richting Meppel vertrekken. Door wat minder gevoel van richting van de chauffeur van de tweede bus, er werd een prachtige rondrit door Meppel gemaakt, konden we iets na tien afvaren en genieten van de heerlijke koffie met gebak. De uitgebreide rijstafel werd onderweg aan boord gebracht en smaakte uitstekend. In Urk was ruime gelegenheid tot passagieren. Een wandeling door smalle straatjes, langs scheepswerven, de visafslag en de haven gaf, met het mooie weer, een heerlijk vakantiegevoel. Mede dankzij de uitstekende verzorging door het personeel weer een geslaagde dag.

#### Agenda

In uw agenda kunt u alvast de eerste regio-bijeenkomsten noteren: 25 oktober in Stuifzand, 20 november in Dalen en Havelte. De bijeenkomsten beginnen altijd rond half twee en alle leden van Drenthe/Groningen zijn bij alle bijeenkomsten van harte welkom.

#### Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Het Nederland Instituut voor Militaire

Historie (NIMH) is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het instituut is er voor iedereen met belangstelling voor het Nederlands militair verleden. Het werkterrein van het NIMH betreft de Nederlandse strijdkrachten in binnen- en buitenland; ter land, ter zee en in de lucht, in de periode van de Tachtigjarige Oorlog tot heden. Voor genealogisch onderzoek zijn de persoonsdossiers aanwezig van marine- en landmacht personeel die geboren zijn tussen circa 1865 en 1900. Een volledig overzicht van de collecties van het NIMH is te vinden op de website ([www.nimh.nl](http://www.nimh.nl)). Het instituut is gevestigd op de Alexanderkazerne, gebouw 204, Van Alkemadeaan 357, 2597 BA Den Haag. Bij een voorgenomen bezoek is een legitimatiebewijs verplicht om toegang te krijgen tot het kazemeterrein en alleen mogelijk na telefonische afspraak (070-3162847).

#### Website

Misschien overbodig, maar op bladzijde 3 van elke SOBAT staat de website vermeld van VONI-NL: [www.voni-nederland.nl](http://www.voni-nederland.nl)

U kunt onze actuele informatie altijd vinden door gewoon op provincie Drenthe/Groningen te klikken.

### Friesland

Secr. E. Moorlag, Offermar 48  
8039 CM Leeuwarden  
Tel. 058-2800048  
E-mail: [fhvmoorlaguo@hetnet.nl](mailto:fhvmoorlaguo@hetnet.nl)  
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

De zomer is weer voorbij als u deze "Sobat" in de bus krijgt en de drukke werkzaamheden voor de vereniging zijn weer in volle gang. Ook uw bestuur is weer op volle sterkte na een lange periode van rust. Helaas is in de vorige

"Sobat" geen afdelingsnieuws geplaatst. Zo mogelijk door bijzondere omstandigheden is de kopij voor "Sobat" nr. 119 niet bij de redactie aangekomen. In dit verenigingsnieuws zullen we enkele, naar onze mening van belang zijnde, artikelen alsnog opnemen. Twee bestuursleden zijn bij ons oud-bestuurslid Ide de Jong geweest om het schikje van VONI-Friesland te overhandigen, dit werd door een ontroerde Yde in ontvangst genomen. Verder hebben wij in de zomermaanden goed op de winkel gepast. Alles wat gebeuren moest, is gebeurd en gelukkig waren er (zover ons bekend) geen schokkende dingen.

De eerste bijeenkomsten zijn alweer achter de rug zoals de herdenking bij het Indië-Monument in het Rengerspark en onze weduwenmiddag op de Vliegbasis Leeuwarden. Ook de veteranendag in Leeuwarden was een groot succes. De Commissaris van de Koningin wil alle gemeenten warm maken om dit voor alle veteranen te doen in hun gemeente of voor een paar kleinere gemeenten gezamenlijk. Zo krijgt ieder de waardering waar hij recht op heeft.

Ook het komende seizoen zullen wij voor onze leden weer verschillende activiteiten organiseren, u kunt deze alvast noteren.

21 oktober komen wij in Hotel "Lauwersland" te Oudwoude. 11 november in de "Klamere" te Workum.

In 2009 beginnen wij op 13 januari in 't Haske" te Joure.

Aanvang van deze bijeenkomsten steeds om 14.00 uur.

Verder wenst het bestuur onze zieken van harte beterschap en de leden die een andere weg moeten gaan, veel sterkte.

Een hartelijke groet aan U allen.

Henk Moorlag

### Limburg

Secr. Theo Maas, Pucciniplein 7  
6371 LV Landgraaf  
Tel. 045-3327394  
E-mail: [themaas@home.nl](mailto:themaas@home.nl)  
Soc. Comm. Tel. 046-4521315

Wanneer U deze "Sobat" ontvangt, gaan we weer hard naar het einde van het jaar toe.

Nog één bijeenkomst en 2008 kan in de annalen bijgeschreven worden. Onze bijeenkomst in Horst was niet helemaal wat we ervan verwacht hadden. We wisten namelijk niet dat er op die dag een jaarmarkt werd gehouden



# “Een man van Sta Vast – Prosper Ego De inzet voor Vrijheid en Veiligheid”

Met een voorwoord van  
**Dr. W.F. van Eekelen**  
Oud Minister van Defensie  
door

**Vincent Dumas**  
Uitgeverij Contour  
ISBN 9059117298

**Voorwoord van de oud-minister van  
Defensie Dr. W.F. van Eekelen**

## Prosper Ego – Man van Stavast

Prosper Ego is niet alleen een man van stavast, maar ook letterlijk DE man van Stavast. Hij heeft het blad eigenhandig vorm gegeven en ontwikkeld tot een tijdschrift dat niet alleen snel reageert op actuele gebeurtenissen, maar ook substantiële informatie verschaft over de problemen van onze moderne maatschappij. Ego is – om in maritieme termen te blijven – een zeller die scherp aan de wind vaart, met de koers over stuurboord. Een man met duidelijke opvattingen, een goed ontwikkeld waarnemingsvermogen van wat de Nederlandse politiek beheerst, en met een pen die de kronkelingen in parlementaire debatten onverdond aan de kaak stelt.

In persoonlijke contacten met een groot gevoel voor humor en een grote kennis van de rol die personen in die politiek hebben gespeeld.

Zelf heb ik in het bijzonder gewaardeerd hoe Prosper Ego zich jarenlang heeft ingezet voor de erkenning van de wijze waarop onze militaire Indië-gangers zich van hun moeilijke taak hebben gekwet. Zij deden wat de politiek hen opdroeg, en het felt dat de dekolonisatie van Indië slecht is verlopen doet niets af aan die plichtvervulling. Die erkenning is geleidelijk gekomen en maakt nu onverbrekelijk onderdeel uit van plechtigheden als 4 mei en de Veteranendag op 28 juni, maar aanvankelijk waren er slechts weinigen die daarvoor publiekelijk wilden opkomen.

Het levensverhaal van Prosper Ego rakelt pijnlijke momenten op uit onze na-oorlogse geschiedenis. Dat geldt Indonesië en hoe individuele Nederlanders daar in de knel zijn gekomen.

Het geldt ook het gebrek aan besef van het funeste karakter van communistische regimes. Dat Sowjet Unie en Warschau Pakt niet meer bestaan is te wijten aan de roffigheid van die regimes, maar ook aan de standvastigheid van velen die hun rug recht hebben gehouden onder stormen van kritiek. Men behoeft het niet eens te zijn met alle standpunten die destijds zijn ingenomen – en op nog steeds interessante wijze in dit boek zijn beschreven. Maar het is goed dat er tegenstroom is gegeven aan modieuze en vaak naïeve opvattingen.

Prosper Ego heeft dat kernachtig verwoord. Zijn kritiek op de “weg met ons ziekte” en de selectieve verontwaardiging, mooie vondsten als “Liever een raket in mijn tuin, dan een Rus in mijn keuken” hebben effect gehad in een politiek debat dat afhangt van korte formuleringen. Zijn nieuwste vondst is “dihimmitude”, een kwaal van onze politieke leiders. Dimmen is er bij

## Een man van

# sta- vast



Prosper Ego

De inzet voor  
vrijheid en veiligheid

CONTOUR

Vincent Dumas

Prosper Ego zelden bij. Een strijdbaar man op rechts, kritisch maar met respect voor onze democratische verworvenheden.

*Willem van Eekelen*  
Oud-Minister van Defensie

In dit boek als een “vlinder biografie” bedoeld (daar landend waar het interessant is) is er veel aandacht voor de inzet van Nederlandse militairen in Indonesië. “Wat Ego en het OSL vooral deden was de verdediging ter hand nemen van hen, die ineens erg “lastig” geworden waren voor de falende politiek in Den Haag, zoals de Indische Nederlanders, de Molukkers, de Papoea’s en voor hen die met de nek werden aangekeken, de teruggekeerde veteranen, aldus de auteur.

Het boek werd op 19 juni aangeboden aan de minister van Defensie, Eimert van Middelkoop.

Het boek zal in de boekhandel verkrijgbaar zijn voor de prijs van euro 19,95.

Voor oud militairen geldt een speciale prijs van euro 16,50 te bestellen door overschrijving van het bedrag op girorekening 3292700 t.n.v. OSL. Verzendhuis te Rotterdam o.v.v. boek Ego, waarna toezending zal plaatsvinden.

OSL-Secretariaat

# SOBAT

die dit jaren voortreffelijk heeft verricht, te zwaar. Deze werkzaamheden worden vanaf 1 september 2008 voortgezet door R.J. Maat.

Wij danken Jan voor het altijd tijdig doorsluizen van de vele mutaties die plaatsvonden, waar de leden zich nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. Dan te weten dat ook Jan als oud- penningmeester het hele ledenbestand met boekhouding met de computer bestuurbaar maakte, wat ook een speciaal compliment verdient.

Wij moeten weer verder en in het zelfde spoor heeft zich wederom een lid bereid gevonden deze taak op zich te nemen, n.l. de heer Frits Hupje, Dijkstraat 59, 6681 VW Bommel, Tel. 0481-462624. E-mail: f.hupje@hetnet.nl waartoe u zich vanaf heden voor secretariaats- aangelegenheden moet wenden. Namens het bestuur: André Ebben (voorzitter), Frits Hupje (secretaris), Robert Jan Maat (penningmeester), Jan Zwitser en Lambert van Brien.

## Overijssel

Secr. J.W. Beumer  
Molenstraat 21  
7491 BD Delden  
Tel. 074-3764102  
E-mail: johanbeumer@hetnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

### Secretariaat

In verband met privé-omstandigheden is onze secretaris, Henny Vos, genoodzaakt zijn werkzaamheden voor VOMI-Overijssel neer te leggen. Hij heeft jarenlang de functie van secretaris behartigd, maar moet nu helaas stoppen. Henny bedankt voor je inzet. In de persoon van Johan Beumer, u allen wel bekend, heeft het bestuur gemeend een waardige opvolger te hebben gevonden voor het secretariaat.

### Nieuw adres

Onze penningmeester is verhuisd. Zijn adres is nu:  
**Lippenoordweg 1-23, 8051 XG Hattem. Tel. 038-4442868.**

### Programma 2008

Woensdag 19 november 2008 in café-restaurant "Koerkamp" te Lettele. Muzikale entertainment met verloting. Aanvang: 13.30 uur. Op 18 december 2008 organiseert VOMI-Overijssel het Kerstdiner in café-restaurant "De Mol" te Wythmen. De kosten bedragen € 26,00 p.p. Opgave bij de penningmeester, de heer G. Klein Douwel, tel: 038-

4442868. Betaling via giro 420704 t.n.v. VOMI-Overijssel te Hattem. Betalen is deelname.

### Programma 2009

Donderdag 15 januari 2009 houden we de nieuwjaarsreceptie in café-restaurant "Reimink", Spanjaardsdijk 17 te Heeten. Er is geen verloting en de aanvang is om 13.30 uur. Donderdag 12 februari 2009 houden we een dia-voorstelling in café-restaurant "De Hagmöl", O.L. Vrouwenstraat 2 te Bentelo. Een middag met verloting. De aanvang is om 13.30 uur. Donderdag 19 maart 2009 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in zalencentrum "De Haverkamp" te Markelo. Er is geen verloting. De aanvang is om 14.00 uur. Woensdag 22 april 2009 een entertainmentprogramma in café-restaurant "De Viersprong" te Nieuwleusen. Er is een verloting. Aanvang: 14.00 uur. Noteer alvast deze data. Op de VOMI-middagen liggen de stencils met het programma gereed. U kunt deze dan meenemen. Let op het verenigingsnieuws in "Sobat".

### Veteranensoos

In de kantine van de scholengemeenschap "Reggesteijn", gelegen bij de rotonde in de Entersestraat (tegenover de Gamma), gaat een nieuwe veteranensoos/café van start. Op de 1e maandag van de maand van 14.30 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom. De eerste bijeenkomst is op 3 november a.s. Het is bestemd voor alle veteranen en oud-militairen, ook vrouwelijke militairen zijn welkom. Contactadres is: J. Oldenbeuving, Reiger 27 te Raalte. Tel. 0572-358947.

Op maandag 13 oktober a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur opent café-restaurant "Marktzicht" te Helno haar deuren voor veteranen en oud-militairen. Bij voldoende belangstelling zal elke 2e maandag van de maand de soos/café open zijn. Contactadres, Johan van Diepen, Haarstraat 26 te Helno. Tel. 0572-392312 / 06-36108079.

### Dringende oproep

In verband met ouderdoms-perikelen van de zittende bestuursleden is het bestuur - met spoed - naarstig op zoek naar kandidaten voor de functie van penningmeester en naar kandidaten voor de functie van voorzitter in het bestuur van VOMI-Overijssel.

Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris of de voorzitter van het bestuur van VOMI-Overijssel.

## Zeeland

Secr. J. Kloet, Laan van Barbestein 8  
4451 AH heinkenszand  
Tel. 0113-561738  
E-mail: jkloet1926@zeelandnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 0113-561738

### ZEEUWSE VETERANENDAG 5 JULI 2008 TE MIDDELBURG

Voor de 3e keer organiseerde de Stichting Zeeuwse Veteranendag (SZVD) de veteranendag in de Abdygebouwen. Dat dit een uniek gebied is, blijkt wel uit de geschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog werd nagenoeg de gehele binnenstad gebombardeerd. Vanaf 10.00 uur begonnen de deelnemers zowel veteranen als oud-militairen uit de provincie, maar ook daarbuiten, binnen te komen, zelfs uit België en Luxemburg kwamen veteranen naar het Zeeuwse. Hier verwelkomde het bestuur van de SZVD onze veteranen, partners, gasten en genodigden, naar schatting waren er tussen de 275 en 300 aanwezigen.

Al spoedig waren vele eenheden zoals VOMI, AVOM, BOSS, COM en de BvW in een beste stemming bijeen en bleek dat er op het gebied van saamhorigheid niets mis was. Er werd goed gezorgd voor de inwendige mens. In het Abdycomplex stonden koffie en thee gereed met gevulde koeken en belegde broodjes en dat ging er goed in. De dag begon met een welkomstwoord door de voorzitter van de SZVD, de heer Boogaard, gevolgd door een toespraak van de Commissaris der Koningin in Zeeland, mevr. drs. Peys, en burgemeester Schouwenaar van Middelburg, daarna door Aalmoezenier De Rooy. Vervolgens was er een herdenking op het Abdyplein bij het monument van de gesneuvelde Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea-gangers, gevolgd door de kranslegging (en enkele bloemstukken). Hierna was het tijd voor het defilé dat door de binnenstad naar de markt ging, waar een podium was geplaatst. Hierop stonden o.a. de parade-inspecteur, kolonel der Mariniers Van de Berg (commandant Van Genthkazerne Rotterdam) die het defilé afnam. Ook aanwezig was de vriendenclub Infatuatie met een 30-tal oude leger-

voertuigen '40-'48, zij vervoerde de veteranen die slecht ter been waren. Zij stonden zowel op het Abycomplex als op de markt achter de deelnemende eenheden opgesteld.

Nadat de Paradedcommandant zich bij kol Van de Berg had gemeld, paradeerden de eenheden vooraf gegaan door vaandel en banieren langs het podium met muzikale begeleiding van Inter Scaldis Pipes en Drums en werden ze daarna per eenheid frontaal opgesteld. Kolonel Van de Berg sprak een dankwoord aan de deelnemers. Hierna werd het Wilhelmus door de MVA gespeeld, waarbij het talrijke publiek uit volle borst mee zong. Ter afsluiting was er voor alle deelnemers en gasten een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur van Middelburg, in het stadhuis alwaar de voorzitter van de SZVD de hoop uitsprak dat volgend jaar de gemeente Middelburg onze gastheer zou willen zijn. **WIJ KUNNEN MET VOLDOENING TERUGKLIJKEN OP DIT GEWELDIGE FESTIJN.**

*Enkele lokale gemeenten nodigden hun veteranen uit voor een gezellige middag, zo ook de gemeente Borsele. Ongeveer honderd veteranen werden in een gemoedelijke sfeer met koffie/gebak en een drankje ontvangen in de jeugdhoeve. Wethouder Vermue-Vermue schonk in haar toespraak aandacht aan de rol van de partners van de veteranen, die volgens haar een belangrijke rol spelen. Niet voor niets waren ook alle partners van de veteranen uitgenodigd. De gemeente-archivaris riep in zijn toespraak de aanwezigen op hun ervaringen op te schrijven. 'Het kan goed zijn voor uzelf, voor uw verwerking, maar u geeft hiermee ook iets door aan de volgende generaties'.*

*De middag verliep in een uitstekende sfeer en na afloop kreeg iedereen het boek aangeboden "Veteranen Ingezet in dienst van de Vrede".*

J. Kloet

## Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong, Merellaan 247  
3145 EJ Maassluis  
Tel. 010-5927786  
E-mail: juvdjong@kabelfoon.nl  
Soc. Comm. Tel. 071-5763418

Eind augustus konden we de eerste extra nieuwsbrief aan onze leden verzenden. Dit ter verbetering van de onderlinge communicatie.

Door de ondersteuning van een sponsor was het mogelijk de brief in kleuren uit te brengen, waarvoor we deze sponsor uiteraard zeer dankbaar zijn.

## Opening seizoen

Op 5 september werd het komende seizoen geopend met een gezamenlijke boottocht met de Bond van Wapenbroeders afd. Leiden. Er werd gevaren over de Oude Rijn, de bekende Zuid-Hollandse plassen en de Ringvaart. Het weer werkte niet erg mee zodat we niet op het dek konden zitten, maar dat mocht binnenscheeps de gezelligheid niet drukken. Er werd weer veel gekletst en gedronken. Het geheel bevorderde weer de saamhorigheid onder de Indië-veteranen. De ruim zeventig deelnemers konden weer terugzien op een geslaagde boottocht. Voor onze leden in het Westland e.o. hebben we een afspraak gemaakt met Partycentrum "De Rank" Van Weelystraat 2 in De Lier, naast de bekende Dom met ruime parkeergelegenheid.

Op dinsdag 4 november hopen we vele leden hier te kunnen begroeten. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur.

Het bestuur beraadt zich over de invulling van deze middag, de gedachten gaan uit naar een bingo of een verloting met bijzondere prijzen.

In november ontvangt u de volgende nieuwsbrief met de bekende acceptgiro voor betaling van de contributie 2009. Een vlotte betaling zal onze financiële medewerkster zeer op prijs stellen.

J.W. de Jong

## Zuid-Holland Zuid

Secr. D. Mennens, Lijsterlaan 12  
3055 CH Rotterdam  
Tel./fax: 010-4188239  
E-mail: d.mennens@zonnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 010-4340970  
E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

Op 21 oktober 2008 is er een regiomiddag in Schiedam in wijkcentrum "De Blauwe Brug", Bachplein 590 te Schiedam.

Op 3 november 2008 en 1 december 2008 vergadert het bestuur weer. Heeft u inbreng? Bel dan met Dolf Mennens, tel: 010-4188239.

Op 27 november 2008 vindt er een regiomiddag plaats in gebouw "Flamingo", Lengweg 150, te

Hoogvliet Rt.

*Op 18 juli 2008 is overleden ons zeer gevaardeerd oud-lid*

## Johannes Hermanus Benda -Joop-

*Drager van de Bronzen Leeuw  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau*

Bij Koninklijk Besluit van 14 oktober 1949 werd hem door Hare Majesteit Koningin Juliana de Bronzen Leeuw toegekend wegens zijn bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand in de nacht van 25 op 26 december 1948 als commandant van een slechts 8 man sterke post, welke post was belast met de bewaking van de grote verkeers- en spoorbrug te Brangkalkoelon (Oost-Java), tijdens een onverhoedse aanval van terroristische bendes.

Op 23 juli 2008 is hij in Rotterdam-Hofwijk gecremeerd.

## Canada/USA

Secr. G. Lodder  
303-72 Woodloun Rd East  
Quelph ON N1H 1G7 Canada  
Tel. 519-821-8395  
Fax: 519-821-5754  
E-mail: georgelodder@rogers.com

De jaarlijkse picknick vond plaats op 9 juli j.l. en werd dit keer minder bezocht dan voorheen. De reden is tweërlei: enerzijds omdat de leeftijd ook bij ons een rol speelt en anderzijds omdat dit de laatste keer was, daar onze vereniging op 31 december a.s. wordt opgeheven.

In sommige districten worden nog wel bijeenkomsten gehouden, maar hoe dat in de komende jaren nog zal gaan, is niet zeker. Zeker is dat het bestuur geen activiteiten meer zal ontplooiën. Inmiddels is het resterende kasaldo geschonken aan de organisatie "War Camps Canada". Dit geld zal besteed worden voor de aankoop van kunstledematen voor kinderen die bij ongevallen een ernstig letsel opliepen.

Het aan deze organisatie geschonken bedrag van \$ 1750,71 is een dankbare afsluiting van vele jaren VOMI-Canada/USA. Het bestuur wenst een ieder het allerbeste toe en mocht u toch "Sobat" willen blijven ontvangen, dan kunt u zich rechtstreeks als lid aanmelden bij VOMI-Nederland.

George Lodder

# Aanbieding voor Oud-Strijders

## "Tussen Wraak en Recht" Liquidaties en represailles

In het schemergebied tussen recht en wraak werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan 540 mensen in Nederland omgebracht. Sommigen werden weloverwogen door het verzet geliquideerd omdat ze een gevaar vormden voor hun omgeving. Anderen vielen door kogels van de bezettende macht. En bij een aantal slachtoffers was woede en wraak het voornaamste motief.

Jack Kooistra, bekend verzamelaar van feiten en jager op oorlogsmisdadigers, beschrijft de achtergronden en de soms verschrikkelijke gevolgen. Een lijst met namen en beschrijvingen van de geliquideerden compleetert dit historisch waardevolle werk.

Gebonden, 300 pagina's, geïllustreerd. Prijs: € 17,-  
Met o.a. een prachtige inleiding geschreven door drs. A. Oosthoek.  
Eindredactie Klaas Jansma.

## Boek Indië en Nieuw-Guinea slachtoffers

Eerder verscheen van Jack Kooistra onder meer "Laatste Bericht" Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea'. Opgedragen aan ruim 5500 slachtoffers. Gebonden, 800 pagina's, geïllustreerd. Winkelprijs € 39,-.  
Via onderstaande bon geven we € 5,- korting op deze titel die in 2007 is verschenen.

## Voordeel Sobats

Wanneer u nu via de Sobat bestelt, ontvangt u € 2,- korting op "Tussen Wraak en Recht". U betaalt na verschijning slechts € 15,-. Ook sturen wij u het boek kosteloos toe!  
Vul de bon in en wij regelen de rest. Na de verschijningsdatum van 20 oktober 2008 krijgt u zo spoedig mogelijk uw bestelling thuisgestuurd.



**JA**, ik bestel ..... x "Tussen Wraak en Recht"  
Als Sobat betaal ik dan € 15,-. Anderen betalen € 17,-

**JA**, ik bestel ..... x "Laatste Bericht"  
Als Sobat betaal ik dan € 34,-. Andere betalen € 39,-

Ook krijg ik de gehele bestelling kosteloos thuisgestuurd.

**(actie loopt t/m 15 januari 2009 en is alleen geldig binnen NL)**

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Rekeningnummer

Handtekening  Plaats

Hierbij machtig ik PENN Communicatie om na verschijning éénmalig het totaalbedrag af te schrijven van mijn rekening.

Stuur deze bon naar:  
PENN Communicatie, o.v.v. Sobat-actie,  
antwoordnummer 3435, 8900 VC Leeuwarden  
(postzegel niet nodig).

Kijk op [www.penn.nl](http://www.penn.nl) voor meer informatie.

# In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste vorm  
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:*

Naam	Voort	Woonplaats	Onderdeel
Abeelen, van	W.	Eindhoven	R.A.A.F.
Benda,	J.H.	Rotterdam	Bronzen Leeuw
Bodewes,	A.A.	Wijk aan Zee	2-4 RI
Boer,	D.	Rotterdam	1 MIBA
Bruin, de	I.	Roden	MLD/KM
Dalen, van	H.	Steenwijk	403 BI/6-1 RI
Donk, van de	J.G.	Valkenswaard	35 HUPVA
Dooren, van	L.	Esch	4-6 RI
Elderenbosch,	A.H.H.	Montfoort	3-8 RVA
Frijters,	H.J.M.	Breda	402 BI
Giepmans,	Q.J.	Helmond	421 BI
Goetheer,	G.J.J.	Hansweert	7 LLUA NNG
Graaf, de	J.	Breezand	?
Groenendijk,	H.	Ermelo	2 Esk PAW HvB
Groot, de	J.	Tilburg	Bevgp Sorong
Halbeek-Vos, van	J. (Mevr)	Echt	?
Hartsuiker,	B.	Meppel	?
Huiszoon,	W.C.	Hapert	14 AAT
Jong, de	J.	Hardinxveld-Giessendam	3-5 RI
Kalter,	J.	Meppel	?
Karels,	C.	Hellevoetsluis	4 GRPI
Knippels,	J.M.L.	Belfeld	Limburgse Jagers
Lahaye,	F.	Gemert	Marbrig
Lankhuizen,	H.J.L.	Hoogvliet Rt	2-6 RI
Leijten,	P.	Tilburg	KM
Lugt, van der	A.	Den Haag	1-2 Huz van Boreel
Moes,	K.	Appelscha	4-2 RI
Nolen, van der	K.W.	Hilversum	?
Mulders,	J.H.	Den Haag	?
Munster, van	G.	Boxtel	4 RS
Nijenhuis,	A.	Apeldoorn	2-12 RVA W-Brig
Nijs, de	G.	Zaanslag	2-7 RI
Olijslagers,	J.W.H.	Wateringen	?
Oudenhoven, van den	J.	Zuid Beijerland	Brigade ON NNG
Peels,	H.	Valkenswaard	4 HUPVA
Pol,	F.J.L.	Schiedam	3 RS
Poorthuis,	H.B.	Enschede	5-9 RI
Priester,	M.	's-Hendrikskinderen	2-5-3 RI
Repping,	P.	Eindhoven	7 LLUA NNG
Reijnen,	R.J.	Sint Anthonis	5-11 RI
Roosmalen, van	J.W.	Sint Michielsgestel	LTD
Roovers,	J.	Terneuzen	5-3 RI
Schamp,	W.	Nijmegen	5-2 RI
Slagter,	S.	Kollum	Kapel 7 dec Divisie
Steckelenburg,	N.C.P.	Naaldwijk	9 GnVdcie
Stelt, van der	H.A.	Genderen	1-12 RI/2-15 RI
Stomphorst,	G.	Huizen	4-7 RI
Stor,	J.E.	Alkmaar	?
Strootman,	M.L.	Klundert	3-8 RVA
Thalen,	S.	Hoogeveen	5-4 RI
Tielen,	P.E.A.	Lierop	6 BI NNG
Tjerksma,	P.	Ommen	?
Teunissen,	J.F.B.	Arnhem	?
Veen, van der	M.	Vrouwenparochie	5-9 RI
Vermes,	A.	Zwijndrecht	425 BI/6-5 RI
Verstappen,	C.A.E.H.	Aduard	1-12 RI OVW
Vlietland,	J.	Middelharnis	436 BI/7-3 RI
Wallinga,	H.	Oudega (W)	5-4 RI
Werd, de	J.	Rosmalen	4-7 RI
Wever,	J.A.M.	Herwijnen	?
Wingerden, van	L.	Poortugaal	KL INF NOI
Winkelhuis,	W.	Hengelo	?
Zwan, van de	W.	Den Haag	4-10 RI



*Met ons aller*

*welgemeend mede-*

*leven en dat de*

*liefde en de warmte*

*van uw naasten U*

*de moed en kracht*

*geven dit zware*

*verlies te dragen.*



**SORBAT**

# Veteranendag gemeente Bunschoten

Op zaterdag 21 juni 2008, een week voor de Nederlandse Veteranendag, heeft de commissie activiteiten veteranendag een bustocht georganiseerd naar het ons bekende Indië-monument in Roermond. Met een bus, gesponsord door een Bunschotens bedrijf (Heinen & Hopman), zijn we om half negen 's morgens met 46 personen, oude en jonge veteranen alsook verschillende weduwen van Indië-veteranen, vertrokken. Twee bloemenzaken ("Absoluut" en "Beau Fleur") hadden resp. een krans en voldoende witte anjers geschonken. Na een voorspoedige reis arriveerden we om ongeveer elf uur bij het monument. In het Generaal Spoor paviljoen stond de koffie met de befaamde Limburgse vlaai al voor ons gereed. Een lid van het comité van het monument gaf een goede uitleg over het ontstaan en het onderhoud van het monument. Nadat iedereen een

witte anjer opgespeld had gekregen, was het tijd om de meegebrachte krans te leggen. Op verzoek hebben we dat gedaan bij de plaquette van 3-7 RI. Daarna was er ruim de tijd om het gehele monument te bezichtigen.

Op de terugreis werden we in Ospel (bij Nederweert) door de gemeente Bunschoten onthaald op een uitgebreide broodmaaltijd. Na aankomst bij het gemeentehuis in Bunschoten werd er een groepsfoto gemaakt. Burgemeester Van de Groep was ter verwelkoming aanwezig. In het gemeentehuis werd ons nog een drankje aangeboden en na een korte toespraak van de burgemeester zijn we, wel vermoeid maar voldaan, naar huis gegaan.

S. Duijst  
Westerzete 11  
Bunschoten

# Terneuzen 2008

Zoals ieder jaar komen we hier weer bij elkaar, om de in Ned-Indië gevallen jongens te herdenken. Daar willen we allemaal zeker ieder jaar, onze volle aandacht aan blijven schenken. Het is ondertussen al weer een hele tijd geleden, [velen kunnen hier natuurlijk niet meer zijn] dat toen hard in ons Ned-Indië werd gestreden, de herinnering daaraan doet nog altijd pijn. Ze werden naar dat Ned-Indië heengezonden, met de ene na de andere grote troepenboot.

Het merendeel van de jonge sobats kon het niet bevatten, hun politieke kennis was niet groot. Een Hollandse kolonie hadden ze op school geleerd sommige Nederlanders verdienden daar veel geld.

De Koningin en de Nederlanders werden daar vereerd, diepgaande vragen werden verder haast nooit gesteld. Aan boord was het heus geen pretje en veel ellende, de aankomst daar viel voor velen ook nog tegen. Heel Ned-Indië was toen eigenlijk een grote bende, en de thuiskomst later, daarop rustte ook geen zegen. De Zeeuws-Vlaamse sobats gevallen in de tropen, ver van hun geliefden, kennissen, huis en haard, moeten altijd in de toekomst (naar wij vurig hopen) in ieders gedachten blijven, want het is het waard. Ik ben blij dat hier in de kerk en bij het monument, niet alleen de familie en vele ouderen aanwezig zijn. Maar dat ook door aanwezigheid, de jeugd erkent, wat diep respect betreft, zitten we op de zelfde lijn. Dus gaan we straks toch terug met een fijn gevoel, door eendrachtig hen gedenken aan elkaar verbonden. Dat was altijd en is ieder jaar uiteindelijk ons doel, dit is alles wat we de jongens hier weer geven konden.

Leendert Fremouw  
Cadzand

**Verhuizen? ...dat nooit! Maar ja, die trap.**



**Waarom ThysenKrupp?**

- uw trapkoning blijft zitten
- meerdere etages met één knop!
- montage op traprede
- opstappen geen probleem
- trapliftverancier sinds 1957

**Trapliften voor elk type trap. Bel gratis 0800-5003.**

Graag ontvang ik informatie over uw trapliften / huisliften.

Naam: .....

Adres: .....

PC + Plaats: .....

Telefoon: .....

Stuur de len in een ongebruikt envelop naar: **ThysenKrupp Hanzelven BV**  
Antwoordruimte 170 - 2920 Willemgenade Laai - info@trorok.nl - www.trorok.nl

**ThysenKrupp**



# "Een man van Sta Vast – Prosper Ego De inzet voor Vrijheid en Veiligheid"

Met een voorwoord van  
**Dr. W.F. van Eekelen**  
Oud Minister van Defensie  
door  
**Vincent Dumas**  
Uitgeverij Contour  
ISBN 9059117298

## Voorwoord van de oud-minister van Defensie Dr. W.F. van Eekelen

### Prosper Ego – Man van Stavast

Prosper Ego is niet alleen een man van stavast, maar ook letterlijk DE man van Stavast. Hij heeft het blad eigenhandig DE vorm gegeven en ontwikkeld tot een tijdschrift dat niet alleen snel reageert op actuele gebeurtenissen, maar ook substantiële informatie verschaft over de problemen van onze moderne maatschappij. Ego is – om in maritieme termen te blijven – een zelder die scherp aan de wind vaart, met de koers over stuurboord. Een man met duidelijke opvattingen, een goed ontwikkeld waarnemingsvermogen van wat de Nederlandse politiek beheerst, en met een pen die de kronkelingen in parlementaire debatten onverdond aan de kaak stelt.

In persoonlijke contacten met een groot gevoel voor humor en een grote kennis van de rol die personen in die politiek hebben gespeeld.

Zelf heb ik in het bijzonder gewaardeerd hoe Prosper Ego zich jarenlang heeft ingezet voor de erkenning van de wijze waarop onze militaire Indië-gangers zich van hun moeilijke taak hebben gekweten. Zij deden wat de politiek hen opdroeg, en het feit dat de dekolonisatie van Indië slecht is verlopen doet niets af aan die plichtvervulling. Die erkenning is geleidelijk gekomen en maakt nu onverbrekelijk onderdeel uit van plechtigheden als 4 mei en de Veteranendag op 28 juni, maar aanvankelijk waren er slechts weinigen die daarvoor publiekelijk wilden opkomen.

Het levensverhaal van Prosper Ego rakelt pijnlijke momenten op uit onze na-oorlogse geschiedenis. Dat geldt Indonesië en hoe individuele Nederlanders daar in de knel zijn gekomen.

Het geldt ook het gebrek aan besef van het funeste karakter van communistische regimes. Dat Sowjet Unie en Warschau Pakt niet meer bestaan is te wijten aan de rottigheid van die regimes, maar ook aan de standvastigheid van velen die hun rug recht hebben gehouden onder stormen van kritiek. Men behoeft het niet eens te zijn met alle standpunten die destijds zijn ingenomen – en op nog steeds interessante wijze in dit boek zijn beschreven. Maar het is goed dat er tegenstroom is gegeven aan modieuze en vaak naïeve opvattingen.

Prosper Ego heeft dat kernachtig verwoord. Zijn kritiek op de "weg met ons ziekte" en de selectieve verontwaardiging, mooie vondsten als "Liever een raket in mijn tuin, dan een Rus in mijn keuken" hebben effect gehad in een politiek debat dat afhangt van korte formuleringen. Zijn nieuwste vondst is "dhimmitude", een kwaal van onze politieke leiders. Dimmen is er bij

Een man van

sta-  
vast



Prosper Ego

De inzet voor  
vrijheid en veiligheid

CONTOUR

Vincent Dumas

Prosper Ego zelden bij. Een strijdbaar man op rechts, kritisch maar met respect voor onze democratische verworvenheden.

*Willem van Eekelen*  
Oud-Minister van Defensie

In dit boek als een "vlinder biografie" bedoeld (daar landend waar het interessant is) is er veel aandacht voor de inzet van Nederlandse militairen in Indonesië. "Wat Ego en het OSL vooral deden was de verdediging ter hand nemen van hen, die ineens erg "lastig" geworden waren voor de falende politiek in Den Haag, zoals de Indische Nederlanders, de Molukkers, de Papoea's en voor hen die met de nek werden aangekeken, de teruggekeerde veteranen, aldus de auteur.

Het boek werd op 19 juni aangeboden aan de minister van Defensie, Eimert van Middelkoop.

Het boek zal in de boekhandel verkrijgbaar zijn voor de prijs van euro 19,95.

Voor oud militairen geldt een speciale prijs van euro 16,50 te bestellen door overschrijving van het bedrag op girorekening 3292700 t.n.v. OSL Verzendhuis te Rotterdam o.v.v. boek Ego, waarna toezending zal plaatsvinden.

OSL-Secretariaat

SORBAT

# Herdenking Friese omgekomen Indië-Militairen in de periode 1945-1962

Op woensdag 27 augustus 2008 was het weer zover. Op de laatste woensdag van de maand augustus herdenken de Friezen, en met hen vele anderen, elk jaar de 168 militairen die uit Friesland zijn vertrokken naar het toenmalige Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea en niet zijn teruggekeerd.

Onder een gesloten hemel, maar gelukkig droog en niet koud, kwamen ongeveer 700 mensen bij elkaar "om te herdenken en niet te vergeten", zo sprak de lady-speaker in haar openingswoord,

"want herdenken is gedenken en daarvoor zijn wij hier bijeen gekomen".

De voorzitter van de Stichting, de heer M.J. Koopmans, mocht weer vele mensen begroeten, uiteraard allereerst de familieleden en nabestaanden van de omgekomenen, maar daarnaast ook veel bestuurders en afgevaardigden van militaire en burgerlijke organisaties. Zo was de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (levens Inspecteur der Veteranen) vertegenwoordigd, alsmede de Regionaal Militair Commandant Noord en ook de Koninklijke Luchtmacht door de vertegenwoordiger van de Commandant Vliegbasis Leeuwarden. Bovendien waren de Band Oud-Strijders 1e Divisie "7 December" en het OVW-bataljon Friesland vertegenwoordigd.

Van de burgerlijke autoriteiten waren de Commissaris van de Koningin in Friesland, de heer J. Jorritsma, en de burgemeester van de Gemeente Leeuwarden, de heer F. Crone, aanwezig. Beiden voor de eerste keer in hun functie in de provincie. Ook de Regio Politie Friesland was vertegenwoordigd door twee brigadiers. De herdenkingsrede werd uitgesproken door de heer A.H.P. Knoppen, voorzitter van het Veteranen Platform. In zijn toespraak ging hij terug naar de jaren 1945 tot

1962 toen in opdracht van de Nederlandse regering ook de jongens wier namen hier op het monument staan, werden uitgezonden naar het Koninkrijksdeel Oost-Indië om daar Orde en Vrede te mogen en te kunnen brengen opdat een verantwoorde groei naar onafhankelijkheid kon worden ingezet. Zij gingen met een onbestemd gevoel naar een onbekend land, waar de inwoners zich met alle middelen probeerden los te maken van de banden met Nederland. Hun uitrusting en middelen waren beperkt om de hun opgelegde taak goed te kunnen uitvoeren. De spreker noemde de ontberingen en het verlangen naar berichten van het thuisfront die vaak weken onderweg waren. "De angst voor het onbekende ging dagelijks met hen mee", zo betoogde hij. En dan de gevoelens bij het verlies van een kameraad. "Wie dit nooit heeft meegemaakt kan hier niet over meepraten en kan niet weten en aanvoelen hoe het is om een kameraad te verliezen, want woorden schieten te kort om de rauwe werkelijkheid van oorlog en strijd te treffen".

Ook memoreerde hij de koude terugkeer en het niet willen luisteren van de politiek en de samenleving naar de schreeuw om hulp van hen die terugkwamen. "Het wegdrukken van de realiteit werd voor velen een onverwerkt verleden, hetgeen veel pijn heeft gebracht bij velen die terugkwamen en hier alleen maar onverschilligheid en bureaucratie ontmoetten".

"Er is", zo ging hij verder, "wellicht te laat, verbetering gekomen in de nazorg maar vele vragen kunnen niet worden opgelost. Er is verdriet dat nooit verdwijnt of anders gezegd: men kan verdriet wel inslikken, maar het zal nooit het lichaam verlaten". Aan het eind van zijn toespraak ging hij in op huidige uitzendingen en de jonge veteranen en hun problemen, maar ook op het sterk verbeterde veteranenbeleid van nu. Hij eindigde met: "Daarom herdenken wij elk jaar, maar laat dat a.u.b. mogen zijn, te midden van een volk dat hen niet vergeet en de gebrachte offers blijvend zal respecteren". "Ere wie ere toekomt",...

De declamatie was weer in handen van mevr. A.G. Steenstra uit

Emmen. Haar gedicht was getiteld "The missing Man" en begon met de regels: "Hij is gekomen met een volle trein, die extra vroeg van Noord naar Zuid reed met velen aan boord die het ereteken "V" droegen. Hij kwam voor één naam op de zulten in Roermond. Hij, met wie hij opgroeide in het dorp en met wie hij naar Indië vertrok en de vele ontberingen daar deelde tot de dag dat hij op een patrouille door een fataal schot omkwam en hij alleen verder moest met het leven dat nooit weer werd zoals het was. Voor hem ging hij ieder jaar naar Roermond en dan beleefde hij weer dat moment daar in dat verre land".

Haar gedicht eindigde met:

*"The missing Man drukt ons postuum op 't hart,  
met 't samen respectvol gedenken  
door te gaan;  
want aandacht en achting voor het  
verhaal achter 't graf  
zullen eens aan de wieg van vrede  
staan".*

Hierna volgde de krans- c.q. bloemlegging (op de voet van het monument) welke werd geopend door de Commissaris van de Koningin, gevolgd door de familieleden, nabestaanden, militaire, oud-militaire alsmede burgerlijke organisaties. De plichtigheid werd beëindigd met een defilé langs het monument afgenomen door de commandanten van de erewacht en een bestuurslid van de Stichting. De erewacht stond onder leiding van luitenant-kolonel bd J.N. Blom bijgestaan door oud-marinier M. Orth, die nu het stokje overneemt van de heer Blom, die op zijn verzoek aftreedt als commandant van de erewacht. Voor zijn inzet werd hij door het bestuur bedankt en kreeg hij een aandenken voor het werk dat hij heeft gedaan.

De muzikale omlijsting was weer in handen van het Frysk Seniorenorkest onder leiding van dirigent G. Heeringa. Het bestuur kreeg vele reacties na afloop van de bijeenkomst waarin doordronk dat het geheel een waardig karakter droeg met een indrukwekkende toespraak en een ontroerend gedicht.

Het grootste voordeel van de waarheid spreken is, dat je niet hoeft te onthouden wat je hebt gezegd.



# Lijst nieuwe leden

Naam	Woonplaats	ONDERDEEL
BASTINGS L.G.	MAASTRICHT	7DD VBD
BEELEN C.M.	WEERT	C.O.M.
BLOKHUIJSEN J.D.	DEN HAAG	Genie
BRANDEL H.J.	DEN HELDER	KMwNNG
BROEKEN A.J.	HOOGVLIET	KM
BROOD A.J.	HEERHUGOWAARD	KM NNG
BRUN H.J.H. de	NUNSPEET	RS - 12 PIB
CHEDI P.	SPLIKENISSE	Libanon
COCK K.	MEEDHUIZEN	RS - 43 + 44 PIB
DEURING - BRINKMAN G.	HARDERWIJK	
FAES G.	SINT LAUREINS BELGIE	NNG
GOORT A.	SLIEDRECHT	4 -6 RI
GROOT B.F. de	SPLIKENISSE	KM NNG
GROOTEGOOD H.A.	HEEMSTEDE	KM
HAKVOORT J.	NUNSPEET	
HAMMERS A.J.L.	SPLIKENISSE	KM NNG
HENNINK D.E.	GOUDA	KM
HIELKEN - de GROOT G.	HEEMSTEDE	
HOEVEN G.H. v.d.	KATWIJK	KM NNG
HOOFVELD G.	STEENWIJK	KM
HORSTINK V.B.Q.	SPLIKENISSE	Kyrgyzstan
HUMMEL T.	ASSEN	1 -9 RI
JANSEN W.J.	SCHIEDAM	C 6 BI
KORT C. de	LANDGRAAF	4 -7 RI
KURVERS L.M.M.	STEENBERGEN	GRG
LAZAROM Th. J.	DEN HAAG	VBD W-BRIC
LEEUW C.H. van der	SPLIKENISSE	11 CIVC
LEFEBER J.	OOST SOUBURG	
MEESTER N.A.	URSEM	424 BI
MÜLLER W.A.	SCHIEDAM	C 6 IB
MATENSTEDT A.J.	HEEMSTEDE	411 GRG
NOOTEBOOM J.C.	SPLIKENISSE	4 -11 RI
RUYTER J.	BERGEN	5- 8 RI
SCHOUTEN H.T.	RIDDERKERK	3 -41 RVA
SCHUT J.V.	AMSTERDAM	41 HupVA
SPRIENSMA T.	MENALDUM	KM
STOPPELS W.J.	HAALDEREN	
VELDT G.J. van der	SPLIKENISSE	KM NNG
VERHEES F.J.P.	OUD-VOSSEMEER	
VETTE T.C. de	SCHIEDAM	9 GVC
VIETS H.	DEN HAAG	
VOORDEN J.H. van	ROTTERDAM	KM NNG
VOS J. de	SPLIKENISSE	Bosnie
WILDSCHUT A.	BREDA	KNIL

# Op zoek naar

Mevr. H. van Drie-Kok is op zoek naar gegevens betreffende haar vader tijdens zijn dienstdad. Thuis werd over die tijd weinig of niet gesproken.

Gegevens van haar vader zijn: H. Kok, geboren te Spakenburg. Legenummer: 27 12 09 184. Was ingedeeld bij de 8e Depot Comp. 5 RI Vertrokken naar het toenmalige Nederlands-Indië op 30 oktober 1947 met het s.s. "Nieuw

Holland". Aangekomen in Tandjong Priok op 28 november 1947. Hij is gelegerd geweest in Batavia, Tjimahl, Lembang en Palembang, waar hij ingedeeld is geweest bij 1-4 R.I.

De veteranen die bovengenoemde mevrouw aan gegevens kunnen helpen worden verzocht contact op te nemen met: Mevr. H. van Drie-Kok, Garnalenweg 3, 3751 BH Spakenburg. Tel. 033-2983895.



3e soldaat van links is soldaat H. Kok.

# Het vergeten leger

Meer en meer wordt de periode 1945 - 1962 in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea, waarin meer dan 6200 militairen van de Nederlandse Krijgsmacht het leven lieten, vergeten. Vooral in de media treffen we dat aan.

Als voorbeeld een artikel in het Algemeen Dagblad van enige maanden geleden. Daarin werd een beeld gegeven van de oorlogen en missies die er tot dan toe waren geweest met de opsomming van het aantal militaire slachtoffers. Het begon bij de Tweede Wereldoorlog, vervolgens Korea en de missies daarna. Voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea kwamen in het artikel geheel niet voor.

Ik heb gereageerd met een ingezonden brief waarin ik aangaf dat de auteur zijn huiswerk beter had moeten verrichten.

Van de redactie kreeg ik een bericht van ontvangst, maar mijn ingezonden brief werd tot mijn grote teleurstelling niet opgenomen.

Meer geluk had ik met mijn reactie op een artikel van Eric Vrijns in Elsevier van 9 augustus 2008. Deze beweerde dat de missie Afghanistan van alle uitzendingen en missies de meeste slachtoffers onder de Nederlandse militairen had geëist. Ook daarop heb ik gereageerd en tot mijn genoegen is mijn reactie in de Elsevier van 16 augustus 2008 opgenomen, zodat een ieder die het weekblad Elsevier leest, weet dat er nog een andere periode is geweest die niet mag worden vergeten. Alleen al uit eerbied voor de mannen en vrouwen die op Java hun graf hebben gevonden.

Wat mij verbaast is dat kennelijk zo weinig veteranen reageren op dit soort artikelen, waarin we toch weer meer en meer "een vergeten leger" zijn geworden.

Ger de Jong

VOMI-Zuid-Holland Zuid



# Herdenking Leiden

Op 4 september 's-avonds vond de jaarlijkse herdenking plaats van de omgekomen Leidse Militairen in Indonesië.

Voorafgaande aan de plechtigheid hield onze voorzitter van VOMI-Nederland een goedvolle en aangrijpende rede. Hij bracht hierbij duidelijk naar voren de verschillen tussen de Indië-veteranen en de huidige missie veteranen. Hij ging diep in op de verschillen in opleiding, de uitrusting en het materieel. Vooral de wijze van begeleiding en opvang na terugkeer benadrukte hij. Ook het grote verschil in contact met het thuisfront, brieven uit Indië deden er weken over en nu heeft men telefoon, e-mail en sms-en, werd door hem genoemd.

Daarna begaven de genodigden zich naar het monument alwaar alle namen van de niet teruggekeerden werden opgenoemd. Een prachtig gedicht werd voorgedragen door een kleindochter van de overleden voorzitter van de Stichting Jan Werter. Vervolgens werd één minuut stilte gehouden.

De kranstegging werd geopend door

de burgemeester van Leiden gevolgd door een gezamenlijke kranstegging door de voorzitters van VOMI-Nederland en van de Afd. Leiden van de Bond v Wapenbroeders, vele organisaties en nabestaanden volgden.

Met een defilé langs het monument werd de plechtigheid beëindigd. Men kan weer met een goed gevoel terugzien op deze 10e stijlvolle herdenking.

W.G.L. Topée

## Reünie

**Verbindingsafdeling A-Divisie**

Datum: 23 oktober 2008

Locatie: Bernhardkazernes te Amersfoort

Info:

N. de Schaaf tel: 0299-401223

H. v/d Berg tel: 036-5327849

H. Wentink tel: 035-6943293

**Postbus 90701**

**2509 LS Den Haag**

**Bezoekadres:**

**Van Alkemadeaan 357**

**Kortingen** oplopend tot wel **35%**

Via VAFAMIL kunt u reizen boeken van o.a. Neckermann, Stena Line, Holland International, OAD, Evenements Reizen, Arke, Holiday cars, Vrij Uit, RP Holidays, Hotelplan, D-Tours, Sunair, Corendon, KUONI, P&O Ferries, Sudtours, Travel Trend, Q-International, Buro Scandinavia, Panta Reizen, ACCOR Hotels, de Jong Intra, Sky International Tours, de Boer & Wendel en nog veel meer.....

**Telefoon : 070 - 316 93 95**

**Fax : 070 - 385 93 32**

**E-mail : [reisbureau@vafamil.nl](mailto:reisbureau@vafamil.nl)**

**Internet : [www.vafamil.nl](http://www.vafamil.nl)**

**VAFAMIL REIZZEN 2008**

# SCHLOSSHOTEL BRILON WALD - DUITSLAND

op slechts 2 uur rijden van de Nederlandse grens,  
uniek gelegen tussen Willingen en Winterberg

Spectaculaire KERSTAANBIEDINGEN per touringcar



## 3-DAAGSE KERSTMARKTVAKANTIE DUITSLAND

Ook in 2008 organiseert het Schlosshotel weer de inmiddels beroemde 3-daagse reizen naar het Sauerland waar u een 3-tal schitterende Kerstmarkten bezoekt.

### INBEGREPEN

- \* 2x een uitstekend culinair 3-gangen diner (1x Oosters)
- \* 2 overnachtingen in het Schlosshotel
- 4 **GRATIS** consumpties p.p.
- \* vervoer per luxe keurmerk touringcar
- \* 2x een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet

### REISPROGRAMMA:

*Dag 1:* Bezoek aan de Kerstmarkt in Düsseldorf

*Dag 2:* Rit door het Sauerland, met o.a. bezoek aan de sfeervolle Kerstmarkt van Paderborn.

*Dag 3:* U bezoekt de fantastische Kerstmarkt in het Centro van Oberhausen.

### AANKOMSTDATA:

05 december 2008

08 december 2008

10 december 2008

### VERTREKTIJDEN

\* 9.00 uur Utrecht AC restaurant

\* 10.00 uur Arnhem CS Sonsbeekzijde

NU slechts € 129,00 p.p.



Alle arrangementen kunt u rechtstreeks reserveren. U wordt in het Nederlands te woord gestaan.

Tel: 0049 - 2961 - 97940

E-mail: [info@schlosshotel.nl](mailto:info@schlosshotel.nl)

[www.schlosshotel.nl](http://www.schlosshotel.nl)