

23e jaargang • nummer 121 • december 2008

SOBAT

Vrede en alle goeds
voor 2009



W O M I



SCHLOSSHOTEL

BRILON WALD - DUITSLAND op slechts 200 km vanaf de Nederlandse grens



Vijfdaagse Alles Inclusief Hoogsauerland Vakantie

(4 overnachtingen op basis van half-pensioen)

INBEGREPEN:

- * Ontvangst met koffie en gebak
- * **GRATIS CONSUMPTIES** tijdens uw verblijf; dagelijks van 17.00 tot 24.00 uur (koffie-thee-frisdranken-vruchtensappen-bieren-jenever-wijnen-afelkorn)
- * 4x uitgebreid ontbijtbuffet * 4x lunch * 4x culinair driegangendiner
- * Gratis gebruik van: ** rodelbaan ** kegelbaan ** mini-golfbaan
- * Keuze uit prachtige autoroute's en wandelroute's
- * Avondwandeling met koffie en een pikketanussie
- * Regelmatig live muziek

* Bovendien een **NIEUWE GRATIS verrassingstocht per luxe touringcar LAAT U VERRASSEN !!!**

Bij deze **UNIEKE** alles inclusief vakantie is er overdag veel te ondernemen en te zien, maar ook voor 's avonds is er genoeg entertainment in onze bar/lounge of terras. Voor de liefhebbers is er een leuke avondwandeling, een biljarttoernooi en een spannende "Las Vegas" avond waarbij **NIETS** te verliezen valt, alleen te winnen.



Voor dit unieke arrangement gelden de volgende aankomstdata:

Maart

Vrijdag 27 maart
Dinsdag 31 maart



April

Maandag 4 april
Dinsdag 14 april
Zaterdag 18 april
Woensdag 22 april
Zondag 26 april
Donderdag 30 april

Mei

Maandag 4 mei
Vrijdag 8 mei
Dinsdag 12 mei
Zaterdag 16 mei
Woensdag 20 mei
Zondag 24 mei
Donderdag 28 mei

Juni

Vrijdag 5 juni
Dinsdag 9 juni
Zaterdag 13 juni
Zondag 21 juni
Donderdag 25 juni
Maandag 29 juni

Juli

Vrijdag 3 juli
Dinsdag 7 juli
Zaterdag 11 juli
Woensdag 15 juli
Zondag 19 juli
Donderdag 23 juli
Vrijdag 31 juli

Augustus

Dinsdag 4 augustus
Zaterdag 8 augustus
Woensdag 12 augustus
Zondag 16 augustus
Donderdag 20 augustus
Vrijdag 28 augustus

September

Zaterdag 5 september
Woensdag 9 september
Zondag 13 september
Donderdag 17 september
Maandag 21 september
Vrijdag 25 september
Dinsdag 29 september

Oktober

Zaterdag 3 oktober
Woensdag 7 oktober
Zondag 11 oktober
Donderdag 15 oktober
Maandag 19 oktober
Vrijdag 23 oktober
Dinsdag 27 oktober
Zaterdag 31 oktober

*** Vraag nu onze nieuwe brochure 2009 aan ***

Alle arrangementen kunt u rechtstreeks reserveren. 'U wordt in het Nederlands te woord gestaan.

Tel: 0049 - 2961 97940

E-mail: info@schlosshotel.nl

www.schlosshotel.nl



VAN DEN BERG

Touring & Reizen

&



BTR International

River Cruises

Touroperator & Reisspecialist Individuele- en groepsreizen voor;

**Veteranen- Gepensioneerden, Post-Actieve Militairen van de
Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marine, Marechaussee,
Burgerpersoneel en Bonden.**

**Van den Berg Touring & Reizen organiseert vele jaren perfect
verzorgde touringcarreizen aan naar onder ander;**



- Normandië
- Berchtesgadenerland
- Bosnië

**BTR International River Cruises biedt sfeervolle en uitstekend
verzorgde cruises aan met haar cruiseschip M.P.S. Brillant,
over de Rijn en Moezel en over mooie rivieren in Nederland
en België.**



**Voor informatie bel of klik op:
055-5059500 www.BTRreizen.nl**



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.
Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noortzij
P de Hoogstraat 6
0161 DH Daloo
Tel. 046-436060?
E-mail: l.noortzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
Fax: 0180-623680
E-mail:
k.orsel2@kpnplanet.nl

Te Penningmeester
A. Lelijndijk
Voordijk 475
2060 DE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail: km.lelijndijk@gms.net
Banknummer: 1004.20.143
4585.91.500
Finbanknummer: 4220090

**Te penningmeester
Vz.veor. Soc. Comm.**
W.H.J. Pijet
Stellingmweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0561-688772
Mobiel 06-15100579
Fax: 0561-688549
E-mail: wpijet@stisus.net

Vice-vz./Budgethouder
Th.H.A. Bump
Albatrosstraat 1A
2002 SG Leidschendam
Tel: 071-5416006
E-mail: Theobump@gmail.com

Functionaris/FR/W
A.M. Mol
De Wijkhuizen 9
6532 JT Steenwijk
Tel. 0821-512005
E-mail: a.mol@orange.nl

Leden van Voederate
G. Deelman; VC. Brille; O. de Jong
G. Strijker; K. Grit; F.J.E. Smoorenburg
T.J.A. Gansma; M.M. Bakker; M. Vis;
A.M. v.d. Vliet - Bloem; W.G.J. Toppe;
P.J.G.M. de Witvaart

Redactiecommissie

Voorzitter/redactie
Th.H.A. Bump (zie onder bestuur)

Secretaris/redactie
K. Grit
Daloo 90
0450 TD Daloo
Tel.: 0592-241261
e-mail: r.grit@kpnplanet.nl

Fotobewerking/redactie
A.M. Mol (zie onder bestuur)

Afleverings
K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat Veek en alle goeds voor 2009



Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameraadschap tussen de leden van haar lid-verenigingen
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopers, Brigade-generaal der Jagers lid

Leden
Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie lid
Drs. W.A. Broecker, Nationaal der Koninklijke Marechaussee
W.G.M. Bross, kolonel der Grenadiers
C.J. Hiderink, Dinsmaad-rapport RLI lid
J.J. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie lid

Ledenadministratie

O.M. Patreksas-Deelman
Amelspeld 17
3181 EA Bozenburg
e-mail: vominda@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgeven nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariatsadressen onder "VERENIGINGSHEFTS".

2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie aan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zending van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Druck: Basinklijke De Swart, Den Haag



Website VOMI-NL:
www.vomi-nederland.nl

**Sluitingsdatum
inzenden kopij:**

Nr. 122 19-12-2008

SOBAT

Nieuws van de Bestuurstafel



Inhoud

Van de bestuurstafel	4
Van de voorzitter	4
Jesus, een veteraan bij uitstek	5
URUZGAN	7
Het eerste detachement naar Korea (deel 5)	8
VELDPOST (8)	9
Herdenking Enschede 2008	13
Nationaal Monument Kamp Amersfoort	15
OVW-reünisten bijeen in Amersfoort	16
Slot Colditz	17
Opening Veteranencafé Steenwijk	18
Verenigingsnieuws	22
Koninklijke Onderscheiding	32



- Er is informatie binnengekomen van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties (NCHC) 1945 Wageningen over de toekomstplannen voor de nationale herdenking op 5 mei van de capitulaties in Wageningen. (Zie elders in dit blad).
- Er zal een gecoördineerde actie worden opgestart, gesteund door het Ministerie van Defensie en opgezet door de heer Bartels, om zoveel mogelijk zaken uit de Indië- en Nieuw-Guinea-periode te verzamelen (o.a. foto's, brieven, manuscripten etc.) in het kader van het behoud van cultureel erfgoed. Nadere mededelingen over deze actie zullen volgen.
- De viering van het 25-jarig jubileum van VOMI in 2011 zal centraal worden georganiseerd. Het bestuur zal u op de hoogte houden van de plannen.
- De (Bijzondere) Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 21 januari 2009 in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem.
- Er zal overleg worden gepleegd met de Stichting Vafamil over de Londen-reis en mogelijk andere veteranen-reizen.
- Op 18 november j.l. is er een gesprek geweest met de BvW en de FIM over eventuele samenwerking op een aantal niveaus (o.a. verenigingsorgaan, gezamenlijke kranstegging etc.).
- Op 5 december j.l. is namens VOMI-Nederland een kranstegging geleid door de voorzitter, L.Noordzij, en bestuurslid W.P.J. Patist bij de jaarlijkse herdenking te Schaarsbergen van de omgekomen militairen van de voormalige 1 Divisie "7 December", de "7 December" Bataljons, het Operationeel Commando "7 December" en 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December".

K.J. Orsel
Secretaris

Van de Voorzitter

In één van de vorige nummers heb ik u aangespoord om, waar mogelijk, deel te nemen aan activiteiten die voor veteranen worden georganiseerd. Immers, als er geen belangstelling wordt getoond, gaan de organisatoren denken dat er geen behoefte is en stopt men na verloop van tijd met organiseren. Datzelfde geldt ook voor veteranencafé's en inloophuizen. Jonge veteranen bezoeken deze initiatieven niet massaal omdat hun prioriteit begrijpelijkerwijze ligt bij hun werk en indien van toepassing, bij hun gezin. Dus als u toch een eindje gaat wandelen, loop daar dan eens binnen.

Op 30 oktober j.l. hebben we in Soesterberg op de Algemene Ledenvergadering een besluit genomen over de viering van het 25-jarig jubileum van VOMI-Nederland en de regionale lidverenigingen. Tot mijn grote vreugde is de eenheid binnen onze vereniging bewaard. We gaan dit bijzondere jubileum met alle leden, een aantal prominente gasten en met de nodige publiciteit op een centrale plaats in Nederland vieren! Dat laat onverlet dat lidverenigingen daarnaast hun jubileum regionaal, voor de eigen leden, kunnen organiseren. We gaan snel een commissie instellen om dit grote feest goed voor te bereiden. 2011 lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt.

Vanzelfsprekend hoop ik dat u allen ons jubileum kunt meevieren. Daarom wens ik u vanaf deze plaats gezegende feestdagen en het allerbeste voor 2009. Met bovenal een goede gezondheid voor u en voor allen die u dierbaar zijn!

Uw voorzitter
L. Noordzij

Even stil, even zacht,
even denken aan die
koude nacht.
Kindje in de kribbe,
herdertjes die bidden,
schapen liggen in de wei:
haast alweer een jaar
voorbij.

Algemeen verzoek

De penningmeesters van de diverse VOMI-verenigingen verzoeken hun leden om, zodra de acceptgiro in hun bezit is, de contributie voor het jaar 2009 zo spoedig mogelijk over te maken. De penningmeesters zullen u hiervoor zeer dankbaar zijn.

Jezus, een veteraan bij uitstek

Ik vertel u kort over de geboorte van de veteraan Jezus van Nazareth.

Hij moest opkomen in Bethlehem. Daar moest Hij ingeschreven worden.

Het was bezet gebied. Augustus was de Romeinse keizer en Quirinius de landvoogd. Als je van de stam van David was, dan moest je je in laten schrijven in Bethlehem.

En als je Maria mocht geloven, dan was haar zwangerschap al bijzonder, laat staan het kind dat zij droeg. Hij zou vrededorst worden, wereldredder, Messias chique gezegd. Door God zelf uitgezonden nog wel. Een veelbelovende missie. Alleen het mandaat werd wat wisselend begrepen, zou blijken.

Hoe de telling is verlopen in Bethlehem weten we niet, maar wel de opkomst van Jezus ter plaatse. Een beetje gecamoufleerd, mag je wel zeggen. In een stal. Voor een infanterist niet zo'n slechte plek. Maar verder toch een valse start voor een vrededorst, zou ik zo zeggen.

Ook weten we al dat Hij een gedachte vijand beloofde te zijn voor Herodes, als je de sterren mocht geloven. Jezus zelf wist nog van niets, maar de wereldpolitiek stond al op zijn achterste benen. Als het even kon moest er alles aan gedaan worden om die vredevechter uit de weg te ruimen. Bij gebrek aan Verenigde Naties is het nooit tot een resolutie in de Veiligheidsraad gekomen, laat staan tot een oplossing. Tot op de dag van vandaag spreken we in die omgeving nog steeds van bezette gebieden en verdeelde naties, zal ik maar zeggen.

Je kunt wel als vrededorst geboren worden, maar als machthebbers daar geen oren naar hebben, sta je toch aardig alleen met je mandaat.

Nog even tussendoor iets over de regels omtrent zijn inzet. Die waren helder voor Jezus, maar wat onbegrijpelijk voor diens omgeving. Jezus mocht geen wapens dragen. Het enige instrument dat Hij in mocht zetten was dat van de liefde. Zoals een vader van zijn kinderen houdt, zo moest hij de wereld lief-

hebben en tot vrede brengen.

Toch sprak de profetische benadering van Jezus wel aan bij de plaatselijke bevolking. Af en toe liep Hij wel tegen mensen op, maar over het algemeen wist Hij mensen aan zich te binden. Hij kende de cultuur goed en luisterde goed naar de noden van de mensen. Maar ook had Hij een duidelijke boodschap: alleen met liefde kun je goede dingen doen. Alle andere methoden zijn misschien voor korte termijn wel aardig. Maar op de langere termijn boek je toch de beste winsten met respect voor de ander en verstaan en lenigen van diens noden.

Een heel kennis- en onderzoekscentrum, geleid door de godgeleerden van de tempels toen, hebben gezocht naar bewijzen of die Jezus nou was wie Hij beweerde te zijn. Was Hij nou de langverwachte Messias of hadden we nog een ander te verwachten? Alle Joodse wetten en voorspellingen werden onderzocht, maar toonden niet het profiel van Jezus. Zijn eigengereide karakter en eigen-wijsheid waren eerder Godlasterlijk dan vredelievend. Hij was niet wie ze zochten.

Daar wisten de Romeinse overheden dankbaar gebruik van te maken. Een beetje support van de kerkelijke overheid zou de liquidatie een stuk makkelijker maken. En met een beetje valse voorlichting aan het volk kregen ze dat ook wel op hun hand. In een geraffineerde hinderlaag geleid door een informant uit de groep rond Jezus, heeft de bezetter Hem uiteindelijk gevangen gezet en Hem naar een tribunaal gebracht. Even was nog onduidelijk onder welke jurisdictie een en ander geregeld moest worden. Maar al gauw zou blijken dat dat de Romeinse overheid zou worden. Pilatus heeft Hem uiteindelijk ter dood laten veroordelen en deed dat op de Romeinse wijze voor zware criminelen: de kruisdood.

Jezus bleef tot op het allerlaatste moment in dienst van God. Hij redde aan het kruis zelfs nog een misdadiger.

Zijn aanhangers zeggen: Hij redde de wereld van de dood. Door dit

offer, zijn leven geven voor de een betere wereld, is Hij veteraan geworden van een ongelofelijk grote betekenis. Zijn kruis is tot monument geworden, waaromheen dagelijks nog reünies plaatsvinden, overal ter wereld. Er zijn veel herdenkingen georganiseerd. Binnenkort weer gedenken we zijn geboorte.

Misschien dat u bij deze herdenking zult komen en een boom zult opzetten. Zo laten wij zien, dat Jezus van Nazareth een plaats moet houden in ons leven en gewaardeerd blijft als vredeslichter bij uitstek. Waak er voor dat het verhaal van Jezus van Nazareth doorverteld wordt. Als een voorbeeldverhaal. Houd het verhaal levend.

Opdat het kind in de kribbe, Jezus van Nazareth, in ons volwassen mag worden!

Dat engagement wens ik ons en de wereld toe. Liefde voor de veteraan en Jezus in het bijzonder.

Aalmoezenaar Mark Lieshout,
Veteraneninstituut



De Nationale Taptoe 2008 klinkt als een klok

Algemeen directeur van de Nationale Taptoe, commodore Geert Bergsma, zegt in zijn voorwoord in het programmaboek "Vernieuwing en traditie verlenen de taptoe een unieke balans". Vernieuwing in de bestuursgelederen was er voldoende om voor een verfrissende aanpak borg te staan. De traditie werd gegarandeerd door de militaire orkesten die op een vele jaren durende reputatie bogen.

En die balans was er dus. De taptoe kende geen dieptepunten en daarom verdienen alle deelnemende groepen die van 24 tot en met 28 september j.l. in Ahoy Rotterdam optraden een plus. Juist de eigenheid van ieder muziekkorps, van iedere dans- of acrobatengroep hield de aandacht tijdens deze 54e Nationale Taptoe gevangen. De burgermuzieksector heeft onder het motto "goed voorbeeld doet goed volgen" in de loop der jaren spontaan op het fenomeen taptoe ingehaakt. Per voorstelling werd in Ahoy afwisselend aan een zevental burgerkorpsen gelegenheid gegeven om hun kunnen in het voorprogramma te laten horen.

Voor ieder zich respecterend muziekkorps in stad of dorp is het organiseren van een taptoe het toppunt van het jaar. De militaire reserve- en beroepsorkesten laten zich als "kers op de taart" niet zelden voor deelname daaraan uitnodigen.

In mijn verslag van vorig jaar heb ik mij laten verleiden de deelnemers een waarderingcijfer toe te kennen. Die mogelijkheid heb ik me ditmaal al in de eerste zinnen van de tweede alinea ontnomen.

Deelnemers

Waardering is er eveneens voor de eindverantwoordelijke man in de regieruimte, luitenant-kolonel Hans van den Bos, die met zijn team de volgende medewerkers in de verrassend kleurrijke spotlights bracht:

- Het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht "Bereden Wapens" verscheen tot genoegen van in het auditorium aanwezige artilleristen in de tenue van de Artillerie.
- Het Fanfare Korps Nationale Reserve Koninklijke Landmacht zette het 60-jarig bestaan luister bij.
- De Massed Band Pipes and Drums was samen gesteld uit de Canadian Pipes and Drums, Aberdeen University Officers Training Corps Pipes and Drums en The Dutch Pipes and Drums (voorheen de Scotjes uit Tilburg).



- De Douane Harmonie Nederland in nieuw gala-uniform en opgefleurd met de Fontys Dansacademie zette met het door vertegenwoordigers in uniformen van het betreffende land verzorgde vlagvertoon de 40-jarige Europese Douane Unie op het speelveld.
- De 76th U.S. Army Band gelegerd in Mannheim (Duitsland) bleek bij de vertolking van een aantal jazzklassiekers de exercitie te hebben geruild voor een super swingende presentatie. De hoofddeksels waren er zelfs voor in de coulissen achtergelaten.
- De Schweizer Armeespiel imponeerde qua bezetting in hun rood-witte uniformen. Het musiceren én jodelen kenden de precisie van een uurwerk.
- Het Representative Orchestra of the Polish Armed Forces Jozef Wibicki genoot evenals bij optredens in voorgaande jaren leders sympathie.
- De Band of Norwegian Guard Veterans met The Norwegian Veterans Drill Contingent werd van harte toegejuicht om de strakke, gedisciplineerde presentatie en was met name oogstrelend voor de liefhebbers van geweexercitie.
- De Marinierskapel der Koninklijke Marine met Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers zijn gewaardeerd in hun eigen Rotterdam. Daarnaast zorgen zij wereldwijd regelmatig voor de weerklink van Nederlandse bodem.
- De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht gebruikte het optreden om de komende tournee, die onder het motto "Rockopera in Concert" langs de theaters zal trekken, te promoten.

Bijgestaan door de rotschaatsende 'Nineteens' ontstond een vliegensvlugge weergave van intenties van de in Amersfoort 'thuis' zijnde kapel. Interacts horen er sedert enkele jaren bij. De kwaliteit was ruimschoots aanwezig om de medewerkers van: The Atlantica Gymnastics Canada en van de Equipe Gymnastique de la Brigade de Sappeurs Pompiers de



Foto's: van Gerard Woltiez

Paris in eerder genoemde waardering te laten delen.

Imponerend was de finale met ruim 750 medewerkers op de vloer, waar de j.l. maart aangetreden IMMK (Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht), luitenant-kolonel Pieter Jansen, werken als Pump and Circumstances, The Hero, Het Wilhelmus, Scotland The Brave en The Black Bear respect afdwingend liet verklanken.

Het tijdens het programma aandacht vragen voor de inzet van Nederlandse legereenheden in den vreemde ondervond nadrukkelijk bijval. Dat de IMMK na afloop het floor-management en de taptoelichtcrew publiekelijk bedankte bracht na annoncering van speaker Ed van den Bent - zijn naam ontbrak helaas in het programmaboek - de handen extra op elkaar.

Wensen

Volgen we de IMMK nog even na diens quote: "wat uitheemse exclusiviteit en meer vaart" bij de prognose van zijn aanpak voor de komende jaren: "Nederlandse militaire orkesten, in hun soort echt behorende tot de wereldtop, vormen ook in de toekomst de ruggengraat van de taptoe. Tegelijkertijd wil ik dat buitenlandse korpsen een soort uitheemse exclusiviteit aan het programma toevoegen. Het streven is er dan ook op gericht elk jaar een orkest van een ander continent te contracteren. Daarnaast ga ik in Europa op zoek naar militaire orkesten die qua presentatie en stijl het publiek weten te verrassen".

Jan van Alphen

URUZGAN

In de Baluchivallei is een lokale aannemer samen met enkele bewoners van de vallei gestart met de aanleg van rivieroeverbescherming. Als gevolg van smeltwater vanuit de omliggende bergen treedt de rivier in dit gebied jaarlijks buiten zijn oevers en dat zorgt voor veel overlast. Met de bouw van een eenvoudig aquaduct en de aanleg van diverse dijkes met gabions (stalen korven gevuld met stenen en zand) moet het wassende water getemd worden. Ook is er een begin gemaakt met de bouw van een school in de Baluchivallei.

Elf onderofficieren van de 4e Afghan National Army Brigade ruilden op 2 augustus hun AK-47 geweer om voor de M-16. De Afghaanse militairen deden dat op Kamp Holland. Het betreft de eerste groep die een instructeurstraining van het Nederlandse Operational Mentor and Liaison Team (OMLT) met goed gevolg aflegde.

In Nederland is het gebruikelijk dat onderofficieren verantwoordelijke taken voor hun rekening nemen. Voor het Afghaanse leger (ANA) is het een hele omslag dat nu niet alleen officieren maar ook onderofficieren een serieuze rol als instructeur, met de bijbehorende delegerende taken, mogen vervullen. Begin 2008 volgden de Afghanen al een basiscursus van de Amerikanen voor het gebruik van de M-16. Het Nederlandse OMLT, dat het Afghaanse leger in de provincie Uruzgan traint en begeleidt, startte in juli op Kamp Holland met lessen in Elementaire Instructie Bekwaamheid. Met het diploma van deze cursus in handen, is het elftal klaar om de rest van de brigade vertrouwd te maken met het nieuwe wapen. Vanaf september werken ze zelfstandig en vervullen de Nederlandse militairen van het OMLT alleen nog een toezichhoudende rol. Het is de bedoeling dat in december alle 2800 militairen van de brigade zijn opgeleid voor de M-16. De M-16 is trefzekerder dan de AK-47 en vergelijkbaar met de Diemaco C7 waarover het Nederlandse leger beschikt.



De militairen in Uruzgan beschikken sinds augustus over een nieuwe verplaatsbare medische hulppost. De voorziening biedt bij vooruitgeschoven patrouilleposten of aan de rand van een inzetgebied extra geneeskundige capaciteit. In de tent werken een arts, twee verpleegkundigen en twee gewondenverzorgers. Zij beschikken over een traumaset en een poliset, vergelijkbaar met de middelen van een hulsartsenpost in Nederland. De luchtmobiele hulppost bestaat uit een binnen- en buitentent en heeft twee in- en uitgangen. Een raamwerkconstructie tussen beide tentlagen fungeert niet alleen als isolatie, maar zorgt er ook voor dat het geheel als een paraplu kan worden uitgevouwen. Binnen een kwartier is de igloovormige hulppost ter grootte van een ruime partytent gereed voor gebruik. Opgevouwen past de luchtmobiele novitelt met toebehoren in twee Mercedes Benz's met aanhanger. Deze jeeps zijn behalve via de weg ook te vervoeren in of onder een transporthelikopter.

Een 21-jarige Nederlandse soldaat der eerste klasse is op 7 september omgekomen bij een aanslag met een geïmproviseerd explosief (IED). Bij deze explosie werden vijf Nederlandse militairen gewond, van wie één zwaar. De aanslag vond plaats op ongeveer drie kilometer ten noorden van de patrouillebasis Qudus. Dit is een patrouillebasis op zo'n 19 kilometer ten noorden van Tarin Kowt. Gedurende de terugtocht zijn de slachtoffers met hun YPR-pantser-ruisvoertuig op een IED gereden.

In Sajawal, een dorp in de Baluchivallei, is een Hydro-electric Powerplant (HEPP) geplaatst. Dankzij deze generator worden vijftig families voorzien van elektriciteit. Hierdoor is verlichting mogelijk, hetgeen een belangrijke bijdrage levert

aan het gevoel van veiligheid in het gebied.

De aanleg van deze HEPP was een Community Based Project. Daarbij komt de lokale gemeenschap met een projectvoorstel en dit project wordt vervolgens aanbesteed bij lokale aannemers. Dit stimuleert de werkgelegenheid en de lokale economie.

In oktober is het Focused District Development programma voor politieagenten uit de districten Deh Rawod en Tarin Kowt van start gegaan. 267 agenten van de Afghan National Police worden in het Regionale Trainingscentrum voor politie in Kandahar gedurende twee maanden opgeleid. Agenten van de Afghan National Civil Order Police vervangen in de tussentijd hun collega's in de districten. Het trainen van politieagenten is één van de belangrijkste prioriteiten in Uruzgan voor de aankomende periode.

Minister van Defensie E. van Middelkoop heeft op 16 oktober namens Hare Majesteit de Koningin zes Dapperheids onderscheidingen uitgereikt aan militairen van de Task Force Uruzgan. Tijdens de plechtigheid op het landgoed Bronbeek in Arnhem namen vijf militairen het Kruis van Verdienste in ontvangst. Eén militair, soldaat Wesley Schol, is postuum onderscheiden. Alle zes militairen kregen deze onderscheiding voor hun moedige en beleidvol optreden tijdens de missie. Bij dit optreden hebben de militairen hun persoonlijke belangen ondergeschikt gemaakt aan de belangen van hun collega's of medemensen. Hierbij hebben zij hun eigen leven geriskeerd en in één geval zelfs gegeven voor deze belangen.

Bron: www.mindef.nl

Th.R.

SOBAT

Met het eerste detachement naar Korea (deel 5)

Nu alles en iedereen weer terug is in het kamp, wordt de groep de slaapzak ingejaagd, je weet immers nooit wat er 's nachts nog kan gebeuren. De Amerikanen gaven later als excuus dat de vliegtuigen er wel waren geweest, maar de groep niet konden vinden en dat de ambulancewagens op dat moment niet bereikbaar waren. De commandant van de groep zegt: "Wilt u aan de divisiecommandant doorgeven dat het gat niet meer bestaat, het is inmiddels opgevuld door de Noord-Koreanen, naar schatting een bataljon minus de 67 man die wij hebben neergeschoten, maar met behulp van jullie vliegtuigen hadden we misschien twee compagnieën kunnen vernietigen".

Nog even wordt gedacht aan de twee gesneuvelden die achter gebleven zijn, de ziekenverpleger was gehuwd en had kinderen, de ander was de zoon van een weduwe.

Die nacht is overste Den Ouden uit het zuiden van Hoengson in het kamp aangekomen en krijgt die ochtend het hele verslag te horen. Tevens horen we in de verte dat er hevig geschoten wordt, naar later blijkt is de Fox-compagnie van de Amerikanen aan drie kanten aangevallen. Het is een heel zware aanval en kost veel doden en gewonden. Langzaam trekken de Amerikanen terug naar de Nederlanders die in een alarmstelling liggen. De vijandelijke druk wordt zo zwaar dat ook de flanken worden bedreigd. Langer blijven brengt het risico met zich mee te worden afgesneden.

De Chinezen hebben het bij deze aanval op Wonjoe gemunt, dat is een belangrijk knooppunt van spoor- en aanvoerwegen en beide partijen hebben er groot belang bij deze stad in handen te hebben.

's Middags komt het bevel door dat Hoengson die nacht zal worden ont-

ruimd. De Chinezen zijn bezig een omtrekkende beweging te maken om zo de hele stad in te sluiten, daarom wordt besloten zo snel mogelijk terug te trekken op Wonjoe, voordat ook deze stad in handen van de vijand valt. De Nederlanders zullen stelling nemen langs de weg van Hoengson naar Wonjoe om de terugtocht van de Amerikanen te dekken. Tegen het vallen van de avond vertrekt een compagnie naar het bedoelde punt. Ten noorden van Hoengson is een hevig vuurgevecht aan de gang. De compagnie moet naar een rij heuvels die ongeveer een kilometer van de weg ligt. Eerst moet er nog gezocht worden naar een brug over de rivier, als die gevonden is, gaat men de rivier over. Het is de taak van de compagnie te voorkomen dat de Chinezen hier de rivier oversteken en doortrekken naar de hoofdweg, waar ze de terugtrekkende troepen grote verliezen aan mensen en materieel kunnen toebrengen. De Amerikanen zijn nu volledig aan het terugtrekken, het is geen vlucht maar een geordende terugtocht, niets wordt achtergelaten. Vanaf de lokatie waar de compagnie zit is de weg niet zichtbaar, maar het geluid van de voertuigen en de tanks is in de nacht duidelijk hoorbaar. Het vriest inmiddels weer dat het kraakt en elk uur meldt de compagniescommandant via zijn radio aan de bataljonsstaf dat alles rustig is. De bataljonsstaf zit enkele kilometers verder op de hoofdweg met vervoer klaar om als het nodig is meteen te kunnen vertrekken.

Rond middernacht komt overste Den Ouden de stelling bij de brug controleren en deelt mee dat het ongeveer weer daglicht zal zijn voordat alle Amerikanen zijn gepasseerd.

Boven Hoengson is de hemel nu rood verlicht, de Amerikanen hebben alle grote gebouwen in brand gestoken, ook munstiedepots gaan de lucht in. Dan begint onze eigen artillerie te vuren, de granaten huilen juist over de groep bij de brug en slaan achter de stad in op een kruispunt van wegen, dit om de Chinezen te beletten langs deze route op te trekken. Het wordt bitterkoud en onze jongens liggen te rillen van de kou, ze kunnen ook niet gaan lopen want ze moeten op hun posten blijven. De Chinezen laten zich niet horen of zien.

Tegen de dageraad komt een bericht door dat de compagnie terug mag naar het bataljon. De jongens zijn inmiddels door en door koud en langzaam gaat het over de spie-



gelglatte hellingen terug naar het bataljon, dat te vinden is op een vlak stuk terrein bij een bocht in de weg. Binnen een uur zijn de Amerikanen erdoor en dan sluiten wij als achterhoede de deur.

Dit laatste ontlokte één van onze jongens de opmerking: "Ik heb altijd al gezegd dat we hier naar toe gingen om de Amerikanen te bevrijden".

Als de zon opkomt wordt het nog kouder, een gure, bijtende oostenwind dwars over de vallei en dat alles zonder enige beschutting. In de buurt van Hoengson hoort men nu wat mitrailleurvuur en ook wat ontploffingen, het laatste Amerikaanse bataljon is aan het voorbijtrekken. De Amerikanen zien er afgetobt uit en dat is begrijpelijk gezien hetgeen ze de laatste maanden hebben doorgemaakt.

Deze knapen hebben in het bruggehoofd bij de Naktong rivier gezeten, daarna een doorstoot gemaakt naar de Yaloe rivier en nu weer terugtrekken. Terugtrekken is één van de dingen die een soldaat goed depressief maakt, maar het moest, ze stonden tegen een overmacht die wel vijf keer zo sterk was als zichzelf.

Korea is tot dan toe een oorlog van doorstoten en terugtrekken en weer opnieuw vooruit en weer terugtrekken, zodat iedereen de moed erbij begint te verliezen. Er komen wolkenbanken over de bergen, de lucht wordt grauw, dat zou een lading sneeuw kunnen brengen.

De overste bespreekt met zijn compagniescommandanten de volgorde van de terugtocht, de A-cie gaat vlak achter de Amerikanen, daarna de Ost-cie, dan de Staf en de B-cie dekt als laatste de aftocht.

We trekken terug op het vlegveld van Wonjoe waar we nieuwe orders krijgen. Boven Hoengson hangt een vette, dichte rookwolk die langzaam opstijgt. De stad staat in brand, een uurte later begint het te sneeuwen.



VELDPOST (8)

(de Politionele Actie en wat daarop volgde tot eind 1947)

De divisie gaat op 21 juli 1947 op meerdere plaatsen de demarcatielijn over. De dagorder van Generaal Spoor is duidelijk: "We keren ons tegen de kwaadwillende elementen onder de Indonesische bevolking" en "Het gaat om het herstel van recht en veiligheid en om de wederopbouw van dit land". De meerderheid van de militairen staat hier achter. Men ziet immers de ellende om zich heen. Maar zal Den Haag voet bij stuk houden? Drie predikanten in Batavia keren zich in een brief tegen de actie. Dit is voor mij onbegrijpelijk.

Vanuit Bekassi gaat ons onderdeel naar Krawang. De TNI heeft in het kader van de politiek der verschroei-de aard veel in de stad vernield. Vooral de Chinezen moesten het ontgelden. Passeert men een kampong dan groeten de mensen geestdriftig. De kleding bestaat vaak uit jutezakken en dat voor Indonesiërs die op mooie kleding gesteld zijn. Ik zie langs de weg Hollandse vlaggetjes. Ook een portret van de Koningin is er bij.

Het werk van de Genie bestaat uit het ruimen van mijnen, het herstellen van opgeblazen bruggen en het repareren van het wegdek. De hoofdstad van het Genie-radionet is te Ploembon bij Cheribon. Kort voor de actie heb ik een vat zwavelzuur "geleend" bij een bevriend onderdeel, het is onmisbaar voor de grote radioaccu's en ze hadden bovendien meer dan genoeg.



Aan de 19-set in een verwoeste fabriek bij Ploembon.

Vanuit Holland komen slechte berichten over vader. Majoor Dijkstra neemt me mee naar de NIROM te Batavia. M'n broer en ik hebben via de radio afscheid genomen. Kort daarop vertrekt m'n broer naar Padang op Sumatra.

Pasoendan levert soldaten voor de strijd tegen de Republiek. Dat is goed nieuws, echter..... Soekarno, Hatta en Sharir vormen een sterke



groep die de wereldopinie bespeelt. Dekolonisatie is het modewoord, men leest het in de Engelse kranten, men beluistert het op de "Voice of America" en daarbij speelt het trieste lot van de bevolking geen rol. De zogenaamde "hoge politiek" is tegen ons.

De middenlandscursus te Batavia is gestaakt en de verenigingsactiviteiten wachten.

Ten aanzien van de opmars overheerst een redelijk optimisme. Het gaat gewoon goed en er zijn weinig berichten over gevechten. Binnen een week is West-Java (op Bantam na) bevrijd. Dit geldt voor de stroken langs de grote wegen. De TNI en de ongeregelde bendes hebben zich teruggetrokken op de berghellingen. Veel kampongs treffen we verlaten aan. Maar....de succesvolle opmars wordt op last van Den Haag ontijdig gestopt.

De radioposten bevinden zich verspreid over West-Java (zie kaartje). Zelfs Soerabaya meldt zich eens. We versturen berichten voor andere onderdelen. Ze worden tijdelijke posten op ons net. Een afgesneden groep van 300 man bij Garoet wordt uit de nesten geholpen. Het is al donker en dan meldt seiner Stemmer vanuit Tjiamis dat zijn post overvallen wordt. Dit bericht wordt snel doorgegeven aan de Infanterie en de bren-carriers komen nog op tijd om de post te ontzetten.

De Veiligheidsraad is fel tegen ons. Van Mook en Kleffers doen hun best maar men luistert niet naar de argu-

menten. We zijn de gebeten hond. Enkele landen als Frankrijk, België en Portugal tonen begrip. Daarbij vind ik dat Den Haag een vreemde koers vaart. Steeds opnieuw sluit men een bestand, hetgeen een lapmiddel is dat niet werkt. Het landschap is prachtig. Met Jelle de Vries als chauffeur/seiner worden lange ritten gemaakt in de GMC 104. Vanuit Ploembon ziet men in het zuiden de vulkaan Tjerimai (3000m). Op de hellingen ligt de plaats Lingardjati, zo bekend vanwege dat mistige AKKOORD. Het is een heerlijk oord, geen wonder dat men het als conferentieoord koos.



De kinderrijke familie aan de Somenepwoeg met enkele militairen

Tot eind augustus blijven we te Ploembon. We zitten in een verwoeste fabriek en op een dag komt er een jongeman binnenlopen. Klei wordt verwijderd van zijn zwerende vingers en hydrofylogaas moet de infectie bestrijden. Er wordt vaak geschoten. Bruggen, gelegd tijdens de eigenlijke actie, worden om de haverklap opgeblazen. Men vindt boomversper-

SORBAT



Een brug gelegd op deels vernielde pijlers

ringen en er zijn overvallen op afgelegene posten. De mannen van de Genie werken hard en lang. De Nederlandse regering kenmerkt zich door dappere taal en slappe reacties. In Engeland moest Churchill weg door de wil van het volk, in Frankrijk werd De Gaulle naar huis gestuurd en in ons land krijgt Jan Schouten geen voet aan de grond. De combinatie Roomis-Rood heeft het voor het zeggen. Ook in die kringen dwarrelt het "dekolonisatie-idee". Intussen zitten de troepen verspreid over een zeer groot gebied en dat onder moeilijke omstandigheden. Het is goed dat de tegenstander minder fanatiek is dan eerst gedacht, men kijkt daar de kat uit de boom en rekent op internationale steun. Er komt een brief van Jan Schouten. Hij hoopt dat de zaken zich ontwikkelen in gunstige richting. Met Van Helsingden te Batavia heeft hij contact. Generaal Spoor spreekt in een brief aan de Genie z'n waardering uit voor de inzet van ons wapen tijdens de veldtocht. Dürst Britt reist langs de buitenposten. Zowel Spoor als Dürst Britt verdienen respect. We verhuizen naar Garoet. Nachtelijke beschietingen komen hier veel voor. Majoor Vriens is zeer tevreden over de radioverbindingen. Vanaf eind augustus kan het radionet vanuit Tjimahi geleid worden. Luid en duidelijk is het signaal. Maar bruggen worden herhaaldelijk opgeblazen en de mannen van de Genie kennen nauwelijks rust. Er vallen veel slachtoffers, meer dan tijdens de eigenlijke actie. Van Mook gaat naar Den Haag, mogelijk bewerkt hij een wending ten goede. Voor de tocht van Garoet naar Bandoeng hebben we ons aangesloten bij een colonne. Eenmaal te Tjimahi zegt luitenant Pont dat de

Genie-verbindingen de beste zijn geweest van West-Java. Het doet goed dit te horen. Het klimaat op de hoogvlakte is voortreffelijk. Af en toe reizen Jelle en ik met de GMC naar de buitenposten. Zo is er op 17 september een rit van 180 mijl waarbij we Poerwakarta, Soebang, Koeningan en Tasikmalaja aan doen. In de halfgepantserde GMC rijdt men betrekkelijk veilig. Later gaat het naar Soekaboemi en omgeving. Wolken vlinders langs de weg naar het zuiden, een heerlijk gezicht. We denken aan geen gevaar. Jelle en ik zien veel van de Javaanse wereld.

Terug uit het veld wacht er steeds veel post, mij door afzenders in Nederland gestuurd na een stukje in het weekblad "De Spiegel". Het wordt gebundeld tot "lectuurgranaten" en naar de buitenposten gestuurd. Er is van alles bij van "Kerkbode" tot "Kiekeboe". Een familie zendt me Amerikaanse tijdschriften, een wonder van druk en uitvoering. De hemel boven Tjimahi-Bandoeng is meestal helder en overal slaan bomen met rode bloesems. Een freule Van Limburg Stierum afkomstig van de P&T landen maakt zich als telefoniste verdienstelijk. Ze praat honderduit met Jelle die dan de telefooncentrale bedient.

Er zijn berichten van demobilisatie van de divisie. Het wekt verwachtingen bij de mannen. Mogelijk betreft het een truc om de Indonesiërs met hun adviseurs te misleiden. Te Tjimahi ben ik af en toe sergeant van de week. Dat betekent vroeg op en laat naar bed, vermoeiend maar het hoort er bij. Bovendien heb je dan contact met de soldaten. De natte moesson breekt door met enkele uren per dag zware regen. Mij bereikt het bericht dat de middenstandscursus, eertijds begonnen te Batavia, verplaatst wordt naar Soebang en Bandoeng. Ik speel daar in geen rol meer, het is RAO geworden. Sinds 20 oktober zit ik weer op school, eerst in 4b en de dag daarop al in 5b van de avond-HBS. Mogelijk lukt het me een diploma te halen voor er een vervolgactie komt. Korporaal Isarin doet HBS-A. Vijf avonden in de week van 17.00 tot 21.00 uur, een intellectuele waaghalsrij maar de moeite waard.

Overal zijn er acties gaande in het kader van de zuivering. De GMC's zijn voorzien van een pantserplaat achter de bestuurder. Met Hennie Ringoir rij ik te Bandoeng adressen af op zoek naar accu's voor de radio's.



Mijn djongos met vrouw en zwager op een zondag bij me op bezoek



Haarhuis aan de 19-set, ergens op West-Java

Soms drinken we koffie bij een bevriende familie. Dan zien we bergen aan den einden zoals de Boerangerang, de Tangoebanprahoe en de Malabar met heel in de verte de Tjikoeray, berucht vanwege de beschietingen op AAT-chauffeurs. We hebben regelmatig radiocontact met de vele posten verspreid over Soenda-land. Het N-peloton van luitenant Pont en sergeant Knopper is voor de verbinding bataljonsstaf naar de compagnieën, de regimentsseiners, waar ik verantwoordelijk voor ben, zijn bestemd voor de verbindingen binnen de compagnieën. Het werk valt soms samen en voor een buitenstaander zijn de verhoudingen moeilijk te vatten. Algemeen wordt nu aangenomen dat de divisie in mei/juni 1948 terugkeert. Van Mook heeft dezer dagen de Staat "Indonesië Timor Besar" gesticht, een tegenhanger van de Republiek. Moge deze opzet slagen.

Jan van Hekken, normaal te Batavia, neemt voor enige tijd de post Tjimahi waar. Op de HBS loopt het aantal leerlingen van klas 5b terug van 22 naar 8. In het ziekenhuis bezoek ik soldaten en dan worden de schijngeesten van de maan gedemonstreerd met beschuiten. Op 7 december preekt te Bandoeng majoor Kramer, mij nog bekend van de EM te Glasgow. Generaal Dürst



Personeel van de 11e Veldcompagnie Genietroepen slaat een dalybrug in de omgeving van Bultenzorg.

Britt doet de schriftlezingen. Een prachtige dienst. In de eetzaal van de onderofficieren treft men vogels van diverse pluimage. Ze vormen een levendig gezelschap.

De overste is volop bezig met Menteng Pulo, dat belooft mooi te worden. Majoor Dijkstra werkt voortvarend. Kapitein Van Engelenburg is

ook 's avonds aan het werk. Er wordt in de Park-compagnie niet geslabakt.

Op 7 december is er een extra nummer van de "Preanger Bode", gewijd aan de divisie. Verder is er een non-stop revue van 19.30 tot 24.00 uur door NIWA en VIK. De troepen worden geprezen. Zwermen vliegende mieren komen binnen. M'n broer heeft een brilleglas sterkte +1/2 gestuurd, zelf heb ik een loupe sterkte +1 en nu komt majoor Kooy met een statief. Een kijker wordt samengesteld. Er is veel belangstelling voor de bergen op de maan. De Renville-overeenkomst betekent een adempauze maar de toestand blijft onzeker. Een tweede actie wordt per april verwacht.

Het is nacht en ik word opgehaald om bloed te geven te Bandoeng. Teruggekeerd valt m'n blik op het devies van het bataljon: "NI REGRET DU PASSE, NI PEUR DE L'AVENIR", ofwel: "GEEN SPLIJT OVER HET VERLEDEN, GEEN ANGST VOOR DE TOEKOMST". Treffend zo'n spreuk



Peter van Toor in zijn Java jaren.

maar moeilijk toepasbaar op onze situatie.

Met Kerstmis ben ik met verlof te Batavia. Er zijn enkele militairen op het vertrouwde burgeradres. Het Kerstfeest wordt gevierd, de baboes met hun kinderen zitten mee aan rondom de kerstboom.

Haarlem, Peter van Toor

Krijgt Oudenbosch (gemeente Halderberge) een Indië-gedenksteen?

In de "Sobat" van oktober 2005 maakte ik melding van de aanwezigheid van een plaquette in de linkerzijbeuk van de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, waarop vermeld staan de namen van militaire slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ook van voormalig Nederlands-Indië.

De initiatiefnemer voor deze plaquette was een Oudenbossche Indië-veteraan, de heer P.L.M. van der Bom van 4-3 R.I.

In januari van dit jaar zijn we met de gemeente begonnen voor de realisatie van een Indië-gedenksteen op de R.K. begraafplaats in Oudenbosch waar een Oorlogsmonument staat met een steen, waarop enige namen van gesneuvelde militairen staan vermeld. Ons verzoek is om twee gedenkstenen te plaatsen: één steen met de namen van de militairen die gesneuveld zijn in de Tweede Wereldoorlog en één steen met de namen van de militairen die zijn overleden in voormalig Nederlands-Indië in de periode 1942-1945 en de namen van vier militairen die zijn

overleden in de periode 1945-1950.

Wat de laatste genoemde periode betreft gaat het om: Adrianus Wilhelmus Mouwen, geboren 10 maart 1923 te Oudenbosch, van het 4de Regiment Stoottroepen, overleden 21 juli 1947 in Kebon Pisang.

Johannes Jacobus Willemsse, geboren 8 september 1925 te Oudenbosch, van het 6de ARVA, overleden 26 januari 1949 te Tjikoejdjang.

Adrianus Mattheus Terloo, geboren 5 juni 1925 te Oudenbosch, van 3-4-1 R.I., overleden 23 februari 1949 te Lahat.

Petrus Christianus van de Lindeloof, geboren 29 november 1925 te Hoeven, van 3de Bataljon Garderegiment Prinses Irene, overleden 27 mei 1949 te Batavia. Petrus van de Lindeloof werd postuum onderscheiden met het Bonzen Kruis.

Begin dit jaar werd ik benaderd door de Indië-veteraan Piet Welten, bestuurslid van VOMI Noord-Brabant West, om zitting te nemen in de

werkgroep die met de gemeente zou gaan praten over de realisatie van een gedenksteen. In de werkgroep hebben verder zitting de heren Van der Bom en Bedaf.

Oudenbosch heeft ook een Bevrijdingsmonument op het Wilhelminaplein. De opzet is dat daar een extra zuil wordt geplaatst ter nagedachtenis aan de in voormalig Nederlands-Indië overleden militairen. Op deze zuil komt dan een algemene tekst die verwijst naar de Indië-periode.

Er hebben al een aantal besprekingen plaatsgevonden met mevrouw Petra Laros, beleidsmedewerker PR/Kabinet van de gemeente Halderberge, en de offerte voor de gedenkstenen is binnen en moet worden besproken in het College van B&W.

Wellicht is er meer bekend als dit artikel wordt geplaatst in het decembernummer van "Sobat".

*Oer de Jong
Coördinator gedenktekens*

Op 28 november 2008 is verschenen

Mijn Ruiters

Een ooggetuigenverslag van drie
jaren harde strijd in voormalig
Nederlands-Indië

Tijdens de Politionele Acties opereerde het dappere 4^e Eskadron Pantserwagens buitengewoon succesvol; het stelde de V-Brigade in staat om de gestelde doelen te bereiken. Het boek beschrijft zeer levendig de patrouilles, het wachten, het oefenen, de gevechten, de samenwerking met de infanterie en de prestaties van de genie. De lezer wordt meegenomen op de tocht over Java; hij beleeft de hitte van de dag en de hitte van de strijd. Hij deelt de hoop en het verdriet, de humor en de uitputting. Een reportage, die boeit vanaf het eerste hoofdstuk.

De schrijver was commandant van dit eskadron. Hij heeft zijn boek mede gebaseerd op de gevechtsverslagen en op de verhalen van zijn huzaren. Ook tekent hij de achtergronden van de strijd: de politiek, de internationale commotie, de onderhandelingen met de tegenstander. Dit boek speelt 60 jaar geleden, maar is opnieuw actueel. Wat speelde in Nederlands-Indië, zien wij terug in Afghanistan: de schier onmogelijke opgave om



Formaat: 17 x 24 cm, 352 pagina's, 105 foto's, 4 kaarten,
gezaaid gebonden. ISBN 978-90-813542-1-9

veiligheid en recht te brengen in een land dat geteisterd wordt door terreur en onzekerheid. De ellende van mijnen, 'bermbommen' en aanslagen. Maar ook de wil om iets op te bouwen, de inzet en de bereidheid om te offeren. Aanbevelingen van Generaal P. J.M. van Uhm, commandant der Strijdkrachten, en Mr Cees Fasseur, emeritus hoogleraar in de geschiedenis van Zuidoost Azië, i.h.b. van Indonesië en zijn betrekkingen tot Nederland.

Het boek is te bestellen per post aan "Mijn Ruiters", Huijgenslaan 26, 3818 WC Amersfoort of per email: mijnruiters@euronet.nl, met overmaking van € 24,50 naar bankrekening 84 29 56 905 t.n.v. Stichting Cultureel Erfgoed De Jonge, te Sassenheim. Het boek wordt dan franco toegezonden. Voor het buitenland geldt een toeslag van € 8,00. Het boek is tevens verkrijgbaar via de boekhandel.

Herdenking Enschede 2008

Elk jaar vindt op 15 augustus in het Blijdensteinpark de herdenking plaats voor de gevallen in Zuid-Oost Azië tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Het monument te Enschede is het oudste Indië-monument van Nederland. Het werd onthuld op 14 januari 1960 door mev. Spoor-Dijkema. Het beeld, een op de knieën en elleboog rustende figuur, beeldt uit: angst en leed. Op de randsteen staat geschreven:

Aan onze burgers en militairen omgekomen in Ned. Oost-Indië 1941-1949

Een kleine duizend mensen bevolkten op deze zonnige vrijdagmorgen het Blijdensteinpark om de gevallen te herdenken en stil te staan bij het verleden.

Alom uit de lande waren mensen gekomen om deze herdenking bij te wonen. Verder waren aanwezig de heer Den Oudsten, burgemeester van Enschede, burgemeesters van omliggende gemeenten, politici van diverse partijen, vertegenwoordigers van diverse legeronderdelen en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze herdenking werd voor het eerst stilgestaan bij de lotgevalen van hen die in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea hebben gediend, zowel burgers als militairen. Hierbij werden tevens de namen genoemd van de twee Enschedese militairen die hierbij zijn omgekomen. De speech van de gepensioneerde luchtmachtofficier Sagel maakte veel indruk op de toehoorders. De heer Risacotta verhaalde over zijn belevenissen als DETA-boy in Hollandia.* Hij, en velen met hem, waren na hun KNIL-tijd vol overtuiging en goede moed afgereisd naar Nieuw-Guinea.



1500 Indische jongens zochten een veilige plek om zich te vestigen. Echter beloften werden niet nagekomen, men stond wantrouwend tegenover de bestuursambtenaren uit het voormalig Nederlands Oost-Indië. In 1956 kwam hij naar Nederland om hier te gaan wonen en werken.

Tientallen kransen werden bij het monument gelegd waaronder door VOMI en 5-5 R.I.

Na het ultreden van het vaandel werd de herdenking afgesloten met een defilé langs het monument. De Enschedese Politiekapel luisterde het geheel op met koraalmuziek. Wouter Muller en Ester Pierweyer brachten enkele liederen ten gehore w.o.: Dit moment, dit Monument; Een nieuw begin en Volg je hart. Na de kranslegging zongen zij het "Indisch Onze Vader". Na afloop werden broodjes en een kop koffie geserveerd in de ontvangsttent.

*DETA = Dienst Economische en Technische Aangelegenheden

Gedicht voorgedragen door de stadsdichter van Enschede, Bob Boswinkel

De kring van overlevenden wordt elk jaar kleiner,

de ruggen krommer, de rimpels dieper. De herinnering, het verdriet, de onmacht blijven uroeten.

Ik vraag vergeving? Misschien. Ik vraag vergeten? Nooit.

En dan dat beeld, oh, dat beeld! Die mens ligt er, in weer en wind, in sneeuw, in hitte, de ene dag op sterven na dood, de andere in al zijn afweer het leven omarmend.

Nu staan wij hier en gedenken. Vergeven? Misschien. Vergeten? Nooit, en huiveren bij de gedachte aan wat wij straks thuis aan graven op de buis weer zullen zien.

Kijk je buurvrouw eens aan, kijk je buurman toch aan, pink een traan weg, glimlach voorzichtig en koester de glimlach die je terugkrijgt. Die geeft moed, kracht en dan komt de mens zichzelf te boven.

Herdenking bij het Indië-monument in Gorinchem

Op 23 september j.l heeft bij het Indië-monument aan het Paardewater te Gorinchem de jaarlijkse herdenking plaatsgevonden. Het monument is geadopteerd door de Christelijke Scholengemeenschap "Den Hoven", locatie 't Gilde. De heer P. van Veen van de school organiseert jaarlijks in samenwerking met de VOMI en de Bond van Wapenbroeders de herdenking.

Toespraken werden gehouden door de heer Van Veen, leerlingen van

't Gilde lazen gedichten voor en mevrouw Van Wingerden droeg een gedicht voor.

De erewacht werd gevormd door veteranen van de VOMI en de Bond van Wapenbroeders. Ook aanwezig waren een aantal blauwe baret veteranen, die met een aantal oude legervoertuigen acte de présence gaven. Na een minuut stilte werden bloemen gelegd door adjudant Eric Falck namens de Band Oud Strijders 1e Divisie "7 December", nabestaanden,

VOMI en BvW gezamenlijk, en de leerlingen legden in koppels van twee rozen bij het monument.

Een dankwoord aan de heer Van Veen van de school 't Gilde werd uitgesproken door Ger de Jong van de VOMI. Na afloop was er nog een gezellige bijeenkomst in de Cadi-club van de vereniging, die de oude legerwagens beheert, de Dorstige Types.

Ger de Jong

SOBAT

Banier van Bataljon Friesland bij het Regiment Johan Willem Friso te Havelte

Op 15 oktober 2008 werd in de Johannes Post Kazerne te Havelte een reünie gehouden door de leden (en hun partners) van het OVV-Bataljon Friesland (1-9 RI). De organisatie hiervan ligt sinds vorig jaar in handen van 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Johan Willem Friso (JWT), dat de traditie van dit bataljon voortzet. Samen met de reüniecommissie werden hiertoe de uitnodigingen verstuurd. Hoogtepunt van deze dag was een bijzondere invulling van het middagprogramma. Vanaf 14.15 uur werden diverse bijzondere gasten verwelkomd in het KEK-gebouw, waarna de regimentscommandant, luitenant-kolonel T.A. Hogeveen, iedereen bijzonder welkom heette. Aansluitend werd verplaatst naar de appèlplaats bij het Libanonmonument, waar een bijzonder Regimentsappèl plaats vond. Begonnen werd met het intreden van het Regimentsveulen JWT en aansluitend trad de Guard of Honour in. Mevrouw Mr. A.M. Andriessen, loco-commissaris van de provincie Friesland, hield een toespraak in het Nederlands en bij wijze van uitzondering niet in het Fries. Zij gaf aan dat de provincie Friesland heel veel waarde hecht aan de relatie met het Bataljon Friesland en dus ook met het parate Regiment Johan Willem Friso en dat de aanwezigheid van 4 fractievoorzitters dit wel moest bevestigen. Het Verzetsherdenkingskruis, dat op 20 april 1985 was uitgereikt aan de toenmalige CdK, de heer Wiegel, omdat het Bataljon Friesland formeel was gedemobiliseerd, hangt nog steeds in het oude Provinciehuis te



Leeuwarden. Om zeer formele redenen mag het niet worden bevestigd aan het vaandel van het Regiment JWF. Daarom is een heel bijzondere alternatieve oplossing bedacht: een aparte banier zal worden opgenomen in de Guard of Honour. Hierna hield de heer Haitsma namens de leden van het OVV-Bataljon Friesland een toespraak. Hierbij legde hij uit dat 1-9 RI werd gevormd door leden van het verzet Friesland en aangevuld met zo'n 30 leden van het verzet Twente. Om die reden is in 1985 het Verzetsherdenkingskruis uitgereikt aan dit Bataljon Friesland, maar "gehuisvest" in het Provinciehuis. Tenslotte werd een uitleg gegeven van de banier. Het is een opvallend fel oranje banier. In het midden een geborduurde "W" omdat

ten tijde van Koningin Wilhelmina werd opgetreden in Nederlands-Indië. Links boven een afbeelding van het Verzetsherdenkingskruis. Rechtsboven de Friese vlag. Rechts onder het embleem zoals dat in Nederlands-Indië werd gevoerd. En linksonder het huidige JWF-embleem.

De banier werd vervolgens door de heer Haitsma ceremonieel overhandigd aan de regimentscommandant. Deze droeg hem over aan een militair in oude kledij, die vervolgens intrad in de Guard of Honour. Luitenant-kolonel T.A. Hogeveen hield vervolgens een korte toespraak, m.n. richting de leden van het Bataljon Friesland. Hij was er trots op dat zijn regiment de traditie mocht voortzetten van een eenheid, waarvan de leden hun sporen hadden verdiend in het verzet in Nederland en tijdens hun inzet in Nederlands-Indië. De voortzetting van deze traditie, mede in de vorm van deze banier, wordt des te nadrukkelijker zichtbaar als je het aantal oude veteranen zienderogen ziet afnemen. Hij zegde toe dat bij het achter hem gelegen monument een aparte plaquette zal komen met daarop de namen van de gesneuvelde sobats van het Bataljon Friesland. Met het spelen en zingen van het Wilhelmus werd deze ceremoniële plichtigheid besloten en werd de bijeenkomst op informele wijze voortgezet in het KEK-gebouw, waar ook de reünie kon worden afgesloten.



Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Het voormalige barakkenkamp voor Nederlandse militairen werd in augustus 1941 door de SS in gebruik genomen als gevangenkamp. Kamp Amersfoort was, in verhouding met andere concentratiekampen, een klein en provisorisch kamp dat in de periode 1941-1945 onder toezicht stond van de Duitse politie. Door de centrale, afgelegen ligging en gebrekkige controle kon het kamp – in de periode tot 1943 – uitgroeien tot een wrede, wanordelijke gemeenschap. Verwaarlozing, honger, mishandeling en moord drukten een stempel op het verblijf van meer dan 35.000 gevangenen die korte of langere tijd – in twee afzonderlijke periodes – gevangen waren in het kamp.



Periode 1941-1943

Vanaf de openstelling van het kamp in augustus 1941 onder de naam "Polizeiliches Durchgangslager" tot het voorjaar van 1943 zouden, volgens de Duitse administratie, 8.522 gevangenen in Kamp Amersfoort hebben vastgezeten. Dwangarbeid, mishandeling, honger en ziekten maakten het verblijf in Kamp Amersfoort tot een strijd om te overleven.

Ondanks het feit dat er geen ruchtbaarheid aan het bestaan van Kamp Amersfoort mocht worden gegeven, waren er overduidelijke signalen die wezen op het bestaan ervan. De hulp aan gevangenen die voortkwam uit individuele acties van burgers was van onschatbare waarde maar ontoereikend. Hulp van het Rode Kruis wist pas in 1943 door te dringen. Eind 1942, begin 1943 werd het kamp ontruimd. De gevangenen werden naar het nieuwe kamp in Vught overgebracht.



Periode 1943-1945

Vergroting van de opnamecapaciteit en daarna heropening van Kamp Amersfoort bleken noodzakelijk. Op 17 mei 1943 werd het kamp onder de nieuwe naam "Erweitertes Polizeigefängnis" weer geopend. De naam gaf aan dat het kamp viel onder de verantwoordelijkheid van de lokale politieautoriteiten. De opnamecapaciteit was, in vergelijking met de eerste periode, drastisch vergroot. In deze tweede periode zou de doorstroom van gevangenen als gevolg van de Arbeitseinsatz veel groter worden. Ondanks de uitbreiding bleef het kamp in vergelijking met "officiële" Duitse kampen, wanordelijk en slordig. Na 17 mei 1943 verbleven ruim 26.700 gevangenen in het kamp. Hiervan werden ruim 15.240 gevangenen naar Duitsland getransporteerd om alsnog te worden tewerkgesteld. Ruim 3.150 politieke gevangenen werden vanuit het kamp naar een concentratiekamp gedeporteerd en ongeveer 9.250 gevangenen werden uiteindelijk weer vrijgelaten.

Periode na april 1945

Na de overname door het Rode Kruis op 19 april 1945 en het vertrek van de Duitse kampeiding, op 20 april, vormde Kamp Amersfoort een wankel enclave in bezet gebied. Onderhandelingen leidden uiteindelijk tot een wapenstilstand en kort daarna, op 5 mei, tot de capitulatie van het Duitse leger. Twee dagen later reden Engelse militairen, beho-

rende tot de Britse 49th West Riding Infantry Division (die in het Canadese Eerste Leger was opgenomen), het kamp binnen en was het kamp definitief bevrijd. Pas toen bleek de ware omvang van wat zich in en om Kamp Amersfoort had afgespeeld. Van september 1945 tot september 1946 werd het kamp in gebruik genomen als Bewarings- & Verblijfskamp voor personen die van collaboratie verdacht werden.

"De Stenen Man"

Aan het einde van de bijna 350 meter lange schietbaan bij voormalig Kamp Amersfoort is in 1953 het beeld "De Stenen Man" onthuld. Dit beeld, dat een gevangene voor het vuurpeloton voorstelt, is een herinnering aan de slachtoffers die zijn gevallen in Kamp Amersfoort. Het beeld "Gevangene voor het vuurpeloton" is uit één stuk gehouwen. Een vuist van de stenen gevangene



is gebald als teken van machteloze woede en als teken van zijn ongebroken wil. Het beeld en de sokkel zijn geplaatst op een stervormig mozaïek met daarop vijf vredesduiven die de vijf oorlogsjaren symboliseren. De gebruikte steensoort is Vaurion, een zachte Franse kalkzandsteen. Oud-gevangene Frits Sieger is de maker van het monument. De stenen gevangene, met de officiële naam "Gevangene voor het vuurpeloton", wordt in de volksmond "De Stenen Man" genoemd. Het beeld is een Nationaal Monument.

Bron: www.kampamersfoort.nl

Th.R.

SOBAT

OVW-reünisten bijeen in Amersfoortse Bernhardkazerne

Tekst en foto's: Jan van Alphen

Reünieorganisator Leunis van Alphen heeft ervaring en geniet reputatie als het over het programma voor zo'n bijeenkomst gaat. Leun: "De laatste jaren houden wij het eenvoudig". We komen bijeen in het midden van het land. Vervoer naar de Bernhardkazerne wordt geregeld en daar staat de koffie klaar. Bij het inchecken door de bestuursleden, Van de Welle, Koen en De Jong zorgen we voor een herinnering. Dit keer een stropdas met OVW-logo in rood of blauw. Wederom is vetera-nengeneraal Ted Meines (87) uitgenodigd. Hij weet de veteranen altijd goed te raken. Verder is de microfoon voor mededelingen, waar de veteranen wat aan hebben. We nemen ruim tijd voor het aperitief. In de € 10,00 inschrijfgeld is ruimte voor drie consumptiebonnen en voor een, ook dit keer weer, uitbundige en smaakvolle rijstmaaltijd. Vooraf en nadien genieten de reünisten van de gesprekken, waarbij de nodige herinneringen worden opgehaald.

Ziedaar de ingrediënten, waarmee de reünie al weer voor het 35e jaar succesvol werd georganiseerd. Uw verslaggever toog op 2 oktober j.l. dus naar station Amersfoort om de dag van begin tot eind mee te maken.

Busje komt zo

Daar wisten de al dan niet met baret toegeruste reünisten het zeker: het busje komt zo. Wat later konden de heren, waarvan er enkelen zich van hun echtgenotes lieten vergezellen, de ontvangstruimte betreden.

Op blazers gehechte grootmodel-, kleinmodel-onder-scheidingen en herinneringsmedailles, batons, invasie- en andere koorden vertelden het nodige over de erva-ringen van weleer.

Het bijpraten is begonnen. Bij de eerste koffie vang ik flarden op van gesprekken over het wel en wee in eigen gezinnen of bij vrienden en collega's. Een paar keer verneem ik de woorden nieuwe heup en nieuwe knie... Een enkeling verplaatst zich met miniscooter of rollator. Organisator Van Alphen geeft onmiddellijk na zijn wel-komstwoord de microfoon aan generaal Ted Meines.

De woorden van de een dezer dagen 87 jaar geworden artilleriegeneraal treffen als altijd doel. Zijn gedachte-gangen blijven gaandeweg de dag herhaaldelijk onder-werp van gesprek. De door hem betrokken stelling gold een vergelijking tussen de laatste jaren in Den Haag georganiseerde Veteranendagen met Veteranendefilé en



Wageningen, waar het allemaal begonnen is, en de laatste jaren door de veteranen graag bezocht wordt om deel te nemen aan het Bevrijdingsdefilé. Meines is bij de ontwikkelingen in Wageningen vanaf het begin af nauw betrokken geweest. Hij is uitgenodigd om op 1 december een herinneringspeech ter gelegenheid van de herdenking aan het overlijden van Prins Bernhard uit te spreken.

We hebben ons voorgenomen om zijn in Amersfoort duidelijk geworden achterliggende gedachten over de genoemde bijeenkomsten hier onbesproken te laten.

Volgend jaar weer

Als het aan het reüniebestuur ligt komt er volgend jaar weer een bijeenkomst. Het zou dan zomaar nog drukker kunnen zijn dan met de ruim 150 bezoekers die nu acte de présence gaven. De club van de oorlogsvrijwil-ligers van de Koninklijke Marine houdt immers op te bestaan. Er wordt overleg gepleegd om mensen uit die gelederen, die nog willen en kunnen, dan bij de reünie in Amersfoort uit te nodigen.

OVW-er Leffert Jongsma (geb. 1925), ziet de toeloop vol vertrouwen tegemoet. Hij draagt de hem toegekende onderscheidingen en herinneringsmedailles in groot-model op de borst. In het defilé in Wageningen wordt hij herkend als de MP-cr in de VW van generaal Rommel. In zijn verhaal komen namen uit het landingsgebied Normandië zoals Arranches en St. Mère Eglise en Caen regelmatig terug en dat hij bij de Koninklijke Marechaussee heeft gediend, draagt hij als een mooie herinnering met zich mee.

Martin van Vliet bezoekt de reünie voor de eerste keer. Zijn tafelgenoot Piet Wensing is een regelmatige gast. Ook zij hebben verhalen over hun levenswandel. Voor Van Vliet waren de Nederlandse Spoorwegen het einde van zijn werkzame leven. Piet Wensing vindt het nog altijd jammer dat van zijn toelating tot de officiers-opleiding destijds niets terecht is gekomen.

Ze gaan graag naar een reünie, maar hebben nog nooit "collega's van toen" ontmoet. Om aan het vruchteloze zoeken een einde te maken, bevelen ze aan om naamlijsten op te hangen, zodat je in een oogopslag kunt zien wie de deelnemers zijn.

Barchef, Willem Kleider, met zijn Parestomedewerker (sters) verdienen een waardereerd woord omdat hun rustige werkwijze, niet eenmaal een ontevreden geluid opleverde.



Slot Colditz

Slot Colditz (Schloss Colditz) is een kasteel in de Duitse stad Colditz aan de rivier de Mulde tussen Leipzig en Dresden in de deelstaat Sachsen. De naam Colditz is sinds de gelijknamige BBC-televisieserie uit de jaren zeventig synoniem voor een zwaar bewaakt krijgsgevangenenfort uit de Tweede Wereldoorlog. Sinds het begin van de bouw, in 1014, is het fort het toneel geweest van belegeringen, bestormingen, overwinningen en nederlagen. Vanaf circa 1800 deed het dienst als armenhuis en opvanghuis voor geestelijk zieken. Al snel na de machtsovername van Hitler in 1933 worden er maatschappij-kritische elementen ondergebracht en wordt het een concentratiekamp, waar het er niet lichtzinnig aan toe gaat. Martelen, moord en zelfmoord zijn aan de orde van de dag.

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt het kasteel gebruikt als een streng beveiligd krijgsgevangenkamp voor officieren die een risico vormde voor de veiligheid, bekend stonden vanwege hun ontsnapingsdrang of die als bijzonder gevaarlijk werden gezien. Door de Duitsers werd Schloss Colditz toen "Offlag IV-C" (Offizierslager IV-C) genoemd als krijgsgevangenkamp voor geallieerde officieren. Aangezien het kasteel op een rots is gebouwd die boven de rivier de Mulde lag, dachten de Duitsers dat dit een ideale plek zou zijn voor een streng beveiligde gevangenis. Speciaal voor de hardnekkige ontsnappers leek dit kasteel een kamp van waaruit het onmogelijk was te ontsnappen. Zo werd Colditz voor de onverbeterlijke ontsnappers een "bad boys camp", zoals de Engelsen het later zouden noemen.



Er zaten Engelsen, Fransen, Polen en, vanaf juli 1941, ook Nederlanders. Op 24 juli 1941 komen de Nederlandse officieren via een krijgsgevangenkamp in Soest (net over de Nederlands-Duitse grens in Westfalen) en via een krijgsgevangenkamp in Juliusburg (een klein dorpje vlakbij de Poolse grens) aan in Colditz. In Soest vond de eerste Nederlandse ontsnappingsplaats. Vanuit Juliusburg weten twee KNIL-officieren met succes te ontsnappen. Het is deze ontsnapping die de achtergebleven groep in Colditz doet belanden.

Via een zwaarbewaakte toegangspoort kwam men over een slotbrug op de eerste buitenplaats waaraan de Duitse kwartieren en kantoren gevestigd waren. Een volgende bewaakte poort gaf toegang tot de binnenplaats: een kleine binnenhof van vijftig bij dertig meter met onregelmatige kinderhoofdjes, omringd door hoge muren met getraliede

ramen waarachter de gevangenen woonden. Buiten werden de verhoogde plateaus, die om de gevangenis heen lagen, continu streng bewaakt door gewapende soldaten en prikkeldraad. Ondanks het feit dat het werd gezien als een streng bewaakte gevangenis, droeg de gevangenis het record op het gebied van succesvolle ontsnapingspogingen. Dit kon komen door de natuur van de gevangenen die hier heen werden gezonden, de meesten waren namelijk al eerder ontsnapt uit een andere gevangenis, en omdat de Duitsers dachten dat ontsnappen vanuit Colditz onmogelijk was.

Het kasteel is ondertussen voor een gedeelte gerenoveerd en biedt nu plaats aan een museum waarin sommige ontsnappingstunnels, die door de krijgsgevangenen van "Offlag IV-C" tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, te zien zijn.

Th.R.

Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden

door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Een weduwe van een sobat heeft uit haar erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze vereniging

hebben reeds een donatie gedaan. Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht. U doet toch ook mee?

Th.R.

SOBAT

Opening Veteranencafé Steenwijk

Op maandag 20 oktober j.l. opende de burgemeester van gemeente Steenwijkerland, Hayo Apotheker, in de aanwezigheid van zo'n 150 veteranen het Veteranencafé in Steenwijk. Het Veteranencafé heeft als locatie: Grand café "De Rechter" aan de markt in Steenwijk. Het is de bedoeling dat eens in de 2 maanden veteranen op de maandagnamiddag elkaar onder het genot van een hapje en een drankje kunnen ontmoeten en bijpraten in hun veteranencafé. De middagen voor het komende jaar zijn reeds gepland en telkens zal er worden geprobeerd om een lezing, diaprojectie of voorlichtingssessie te laten verzorgen om zo de aanwezigen iets te kunnen bieden.

De opening werd door de burgemeester verricht nadat hij was komen aanrijden in een oude Trekaf-jeep, voorafgegaan door een motor met sirene. Aangekomen op het marktplein overhandigde hij de vlag:



"Veteranen ingezet in dienst van de vrede" aan Peter van de Meulen, voorzitter van het Veteranen Comité Steenwijk, die op zijn beurt de vlag overhandigde aan de eigenaar van "De Rechter". Vanaf nu zal de vlag vanuit de locatie aan de markt steeds wapperen op de maandag dat de veteranen daar bijeenkomen. In zijn toespraak noemde de burge-

meester het een goede zaak dat de veteranen in de gemeente nu hun eigen plekje hebben waar ze kunnen samenkomen voor hun onderlinge contacten. Voorzitter Peter van de Meulen kon in zijn toespraak mededelen dat de veteranen bij het afrekenen vanaf nu op vertoon van hun veteranenpas 10 % korting krijgen. Door de burgemeester werd aan de man die aan de wieg stond van het Veteranen Comité Steenwijk, Henk van Dalen, een oorkonde uitgereikt als ere-veteraan van Steenwijk. Voor zijn echtgenote was er een fleurige bos bloemen. Henk stopt met zijn werk voor het comité en heeft het stokje overgedragen aan Jos Mol. Namens VOMI Nederland was verder bij de opening aanwezig Wil Patist. Na de opening bleef het nog lang gezellig en vele aanwezigen lieten blijken de volgende keer weer graag van de partij te zijn.

De dienstplicht

Voor de jeugd moet de dienstplicht weer ingevoerd worden dan komt er weer lijn in die wanordelijke horde het vandalisme en vernieling dagelijks vermeld het kan ook wat minder met vrije tijd en geld

toen ik in militaire dienst was begon ik mij te realiseren dat met strenge regels en goed in de pas er oer normen en waarden nog wat te leren was

je werd als het ware opgevoed zoals het eigenlijk wezen moet met een zekere mate van discipline zouden de jongeren nu respect verdienen

kijk nu naar de hangende jeugd dan schept dat zeker weinig vreugd ze blowen op straat en zulpen alcohol als kinderen van 13 slaan ze zomaar op hol

ik wil de dienstplicht weer terug want dan verandert het heel vlot want zoals nu gaat het helemaal mis er heerst nu geen orde dat is een gemis

als wij in uniform thuis kwamen hoefde wij ons daar niet voor te schamen wij liepen er fier mee over straat baret op het hoofd in keurige staat

nu blijkt dat het toenmalige kabinet niet zo goed heeft opgelet de dienstplicht was niet langer nodig en al die sores overbodig

de tijd is niet meer terug te draaien en de toekomst laat zich raaien.

Jan v.d. Drift.
Ooievaarstraat 70
2162 XT Lisse

Veteranencafé Leidschendam

Na de overweldigende aanwezigheid van veel veteranen op de gemeentelijke Veteranendag is bij mij het idee opgekomen om een veteranenmiddag te organiseren. Wij kunnen hiervoor terecht in het wijkcentrum "Ons Tolhuis", De Horre 1 te Leidschendam op iedere donderdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Op deze middag zijn naast de veteranen en hun dames ook oud-leden van de krijgsmacht welkom. Voor inschrijvingen kunt u bellen met J.C. Tetteroo, De Tol 362, Leidschendam. Tel: 06-45093084.

Rectificatie

"Recht op Wraak"

In de vorige "Sobat" (oktober 2008) stond op pagina 28 een lezersaanbieding voor het nieuwe boek van Jack Koolstra.

Vlak voordat het boek naar de drukker moest, bleek onze immer groeiende lijst van slachtoffers niet compleet te zijn. Via verschillende personen en archieven kwamen zowel uitgever als auteur tot de conclusie dat er veel meer mensen het slachtoffer zijn geweest van liquidaties en represailles dan we voor mogelijk hebben gehouden. Hielden we het in eerste instantie op een totaal aantal van 500, nu zitten we ruim over de 600 namen, aangevuld met gegevens en bijzonderheden.

We hebben daarom moeten besluiten de uitgave uit te stellen naar het voorjaar van 2009. Deze extra tijd wordt benut voor het complementeren van dit unieke naslagwerk. Doordat het boek rijker wordt aan gegevens, wordt het ook een stuk dikker. Hierdoor zijn wij genooddaakt om de verkoopprijs te verhogen. De oude verkoopprijs was € 17,-. U als oud strijder betaalde € 15,-. De nieuwe prijs is € 22,-, u betaalt € 20,-. U krijgt het boek kosteloos toegestuurd na verschijnen. Pas daarna wordt het geld van uw rekening afgeschreven.

Recht op Wraak. Liquidaties en represailles (let op: is hetzelfde boek als de oude titel "Tussen Wraak en Recht" zoals in de vorige "Sobat" vermeld werd).

In het schemergebied tussen recht en wraak werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan 540 mensen in Nederland omgebracht. Sommigen werden weloverwogen door het verzet geliquideerd omdat ze een gevaar vormden voor hun omgeving. Anderen vielen door kogels van de bezettende macht. En bij een aantal slachtoffers was woede en wraak het voornaamste motief. Jack Koolstra, bekend verzamelaar van feiten en jager op oorlogsmisdadigers, beschrijft de achtergronden en de soms verschrikkelijke gevolgen. Een lijst met namen en beschrijvingen van de geliquideerden compleeteert dit historisch waardevolle werk.

Voordeel Sobats

Wanneer u nu via de "Sobat" bestelt, ontvangt u € 2,- korting op "Recht op Wraak". U betaalt na verschijning slechts 20,-. Ook sturen wij u het boek kosteloos toe!

Vul de bon in en wij regelen de rest.

Verhuizen? ...dat nooit! Maar ja, die trap.



Trapliften voor elk type trap. Bel gratis 0800-5003.

Graag ontvang ik informatie over uw trapliften / huisliften.

Naam:

Adres:

PC + Floort:

Telefoon:

Stuur de bon in een ongebruikt envelop naar: ThyssenKrupp Mondiflex BV
Activiteitskenter 170 - 2020 VB Krimpke ad 12001 - info@mondiflex.nl - www.mondiflex.nl



ThyssenKrupp

Na de verschijningsdatum krijgt u zo spoedig mogelijk uw bestelling thuisgestuurd.

KORTINGSBON

JA, ik bestel x "Recht op Wraak"

Als Sobat betaal ik dan € 20,-. Anderen betalen € 22,-.

Ook krijg ik de gehele bestelling kosteloos thuisgestuurd.

(actie loopt t/m 15 februari 2009 en is alleen geldig binnen NL)

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Rekeningnummer

Handtekening Plaats

Hierbij machtig ik PENN Communicatie om na verschijning éénmalig het totaalbedrag af te schrijven van mijn rekening.

Stuur deze bon naar: PENN Communicatie, o.v.v. Sobat-actie, antwoordnummer 3435, 8900 VC Leeuwarden (postzegel niet nodig).
Kijk op www.penn.nl voor meer informatie.

SOBAT

Contactmiddag in Middelharnis

Meer dan 150 bezoekers telden we op onze drukbezochte contactmiddag in het recreatiecentrum "De Staver". De voorzitter, Henk Mergler, kon niet alleen leden van VOMI ZH-Z welkom heten maar ook van onze zustervereniging Zeeland alsook Wapenbroeders van de afdeling Zuid-Hollandse Eilanden.

Veel werk is niet alleen door de bestuursleden van algemene zaken gedaan maar ook onze man op de eilanden, Teun van Kempen, heeft zijn mannetje gestaan.

Voor het programma voor de pauze hebben we gebruik gemaakt van de welgevulde goedang van ons lid Henk Harrewijn en deze keer vertoonde hij een opname van de toekenning van de Militaire Willems-Orde aan de Poolse Parachutisten Brigade en de postume toekenning van de Bronzen Leeuw aan de kleinzoon van de commandant van de Poolse Para's die tijdens de operatie Market Garden in en nabij Arnhem vochten. Ook hier weer de late erkenning van veteranen en dan

te bedenken dat deze strijders na de oorlog niet naar hun eigen land konden terugkeren vanwege de politieke situatie in Polen en veelal als bannelingen in Nederland achterbleven.

De pauze werd niet alleen benut voor een consumptie doch ook de loten werden aan de man gebracht. De prijzen stonden op een grote tafel en trokken veel bekijks.

Na de pauze hadden we een optreden van een koor van jonge dames van de Prins Maurits Scholengemeenschap met veel liedjes uit onze tijd o.a. van Vera Lynn. Op enig moment zetten de meiden een potpourri in van Indische liedjes die alras werden meegezongen en aan het eind werden zij getrakteerd op een daverend applaus en Teun van Kempen reikte aan iedere jonge dame een Indisch sjaltje uit als dank en de "meester" mocht Indische boeken ontvangen. Na de cadeautjes gaven de dames nog een muzikale toegift. Toen was de tijd aangebroken om nog een verfrissing te nemen en de zaal loterijvaardig te

maken. De echtgenote van één der leden werd uitverkoren om de loten te trekken en ons bestuurslid Arie Niemeyer praatte op echt Haagse wijze c.e.a. aan elkaar. Nadat de laatste prijs was weggegeven nam de voorzitter het woord en dankte allen voor hun bezoek en ook anderen die aan het welslagen van de middag hadden bijgedragen, in het bijzonder de meiden van het Prins Maurits College.

Hij wenste een ieder wel thuis en hoopte de leden weer terug te zien op 21 oktober in Schiedam in het wijkgebouw "De Blauwe Brug".

H.H.M. Mergler



Herdenking Puttershoek

Op vrijdag 26 september 2008 vond op de begraafplaats "De Essenhof" de jaarlijkse herdenking bij het Indië-monument plaats, georganiseerd door het comité Indië-monument Binnenmaas, bestaande uit de sobats Hensen, Wieringa en Slabbekoom. De ceremoniemeester van deze middag was Ger de Jong, ere-voorzitter van VOMI Zuid-Holland Zuid. Na ontvangst van de genodigden en belangstellenden in de aula werd om 14.30 uur aangehouden bij het monument met een erewacht o.l.v. Henk Barmantio, terwijl de plaatselijke muziekvereniging "Binnenmaas" koraalmuziek speelde.

Ger de Jong opende de bijeenkomst en keek terug in de tijd en concludeerde dat de geschiedenis van en over Indië en zijn veteranen nog steeds is onderbelicht en hij prees dan ook de adoptie door en inzet van de leerlingen van de basisschool "De Pijler" uit Maasdam die door de veteranen van het comité zijn bijgepraat en voorgelicht over wat er destijds allemaal gebeurde.

De eerste spreker, daartoe uitgenodigd, was de burgemeester van Binnenmaas, mr. drs. A.J. Borgdorff.

Na het signaal "Geef acht" werd een minuut stilte in acht genomen en na het hoornsignaal "Taptoe" werd aangevangen met het leggen van bloemstukken en bloemen, eerst door de burgemeester gevolgd door nabestaanden, a.o. E. Falck namens de Band Oud Strijders "7 December", Rob Degener namens VOMI ZH-Z en overige belangstellenden. Na de bloemenlegging volgden een voordracht en zang door de leerlingen van de basisschool "De Pijler" uit Maasdam, de adoptieschool van het monument. Bij het spelen van het Wilhelmus werd de vlag in top gehesen door twee veteranen van het comité, Hensen en Wieringa. Na het Wilhelmus opende de burgemeester het defilé gevolgd door de nabestaanden, belangstellenden en de leerlingen van de basisschool "De Pijler". De erewacht sloot als laatste het defilé af. Na het defilé was er de mogelijkheid voor een informeel samenzijn in de aula van de begraafplaats. Er kan worden teruggezien op een goede en stijlvolle herdenking met een goede inzet van de jongeren.

H.H.M. Mergler

Nieuwjaars-overdenking

*Als een jaar haast is verstreken
Kijk je terug hoe het was
Voordat het gaat verbleken.*

*Waar ging het goed
En waar verkeerd
Heb ik alles gedaan
En er iets van geleerd.*

*Maar als de klok straks 12 staat
Een nieuw jaar biedt zich aan
Dan denkt men aan een nieuw
begin
Het oud heeft afgedaan.*

*De wens van ieder mens
Is vrede, vrijheid, welzijn
Een leven in geborgenheid
Bevrijd van angst en pijn.*

*Respect voor alles
Wat bloeit en leeft
Is de sleutel tot de vrede
Je leeft als in een paradijs
Gelukkig en tevreden.*

L. van Geenen

SOCIALE COMMISSIE



wingeloten bij

Voorzitter/secretaris

W.F. P.J. Patist
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholpde
tel. 0561-888772
mobiel 06-15100579
fax 0561-888349
E-mail: wpafst@usa.net

Vice-voorzitter/ Budgethouder FSZ

Theo H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel. 071-5418936
E-mail:
Theorump@gmail.com

Notulist

Jan Bonte
Oude Rijksweg 458
7954 GD Rouveen
Tel. 0522-291471

Coördinator monumenten

Ger de Jong
Rozenlaan 41
2995 AS Heerjansdam
Tel. 078-8771602



stichting
veteranen
platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen

M.P. de Boer
Hoofdweg 67
9626 AB Schildwolde
tel. 0598-42 23 89

Noord Brabant-West

P. Looyen (wnd)
Carneeldijk 1
4706 EG Roosendaal
Tel. 0165-560546

Utrecht't Gooi

Eppo R. Schwaertman
Lutherhol 37
1216 KR Hilversum
tel. 035-6 21 78 09

Limburg

Harry J.A. Dols
Heerlenweg 49
6132 CL Sittard
tel. 046-4 52 13 16

Veluwe

J. Hoevelaken (wnd)
Weerdestein 175
6714 CN Ede
Tel. 0318-614557

Overijssel

Jocet Oldenbauring
Reiger 27
8103 AL Raalte
tel. 0572-36 89 47

Noord-Brabant Oost

Antoon P. Pennings
Thorbeckestraat 101
5344 SM Oss
tel. 0412-62 35 15

Zuid-Holland Noord

Eduard d'Haan
Kennedylaan 15
2324 ES Leiden.
Tel. 071-5763418

Zeeoland

J. Kloet
Laan van de Barbestein B
4451 AH Heinkenszand
tel. 0113-561738

Noord-Holland

Nico Baan
Molenwerfslaan 58
2103 TE Heemstede
Tel. 023-5283997
E-mail: nbaan@tiscali.nl

Zuid-Holland Zuid

W.A.J.K. (Willem) Roza
Heemraacstraat 9
3131 VG Vlaardingen
tel. 010-4 340 970
w.roza3@kpnplanet.nl

Friesland

Hans N. Blom
Gerben Ypmastraat 13
8723 CP Koudum
tel. 0514-52 21 07

Noord-Oostpolder

Kees Calje
P.A. straat 23
8307 BB Ens
Tel. 0527-251470

Rivierland/ Oost Gelderland

A. Ebben
Scheidingsweg 5
6585 KD Mook
tel. 0246 - 96 12 53

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting

J. (Sjef) Franken
Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels

J. Hoevelaken
Weerdestein 175
6714 CN te Ede
Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul PG. Gommers
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunpeet
Tel. 0341-254231
E-mail: p.gommers.sr@planet.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerders van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart (nieuw)	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Demobilisatie-speld verguld	€ 6,00	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie dasclip	€ 7,50	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	€ 7,50 per lint (nieuw)
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	Gedichtenbundel met CD van mevr. A. Steenstra	€ 7,00
VOMI borrelbekertje (telescopisch)	€ 10,00		
VOMI schrijfmop met logo	€ 8,50		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 10,00		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: Postbanknummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland



Verenigingsnieuws

Drenthe/Groningen

Secr. Jaap Krikke, Marnepad 36
9406 TM Assen. Tel. 0592-357140
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0598-422589

Kampen

Vrijdag 29 augustus was het weer zo ver. De jaarlijkse boottocht, georganiseerd door de afdeling Meppel, was ditmaal een fantastische dag naar het historische stadje Kampen. Na de afvaart door het Meppelderdiep met zowel aan bak- en stuurboord veel bedrijvigheid naar het Zwartewater. De altijd vrolijke kapitein van 'Jan Plezier' informeerde ons regelmatig over bijzonderheden tijdens de tocht en de rest van het personeel kwam zeebenen te kort om de koffiekopjes gevuld te houden. Al snel naderden we de IJssel vlak bij Zwolle en konden we stroomafwaarts richting Kampen. Na het afmeren was het mogelijk even te passagieren door het centrum van deze oude Hanzestad. Netjes op tijd waren de honderd deelnemers weer aan boord om via het Keteldiep, het Zwartemeer en Zwartewater weer naar het Meppelderdiep te varen. Mede dankzij de goede catering aan boord en het mooie weer, werd het weer een zeer geslaagde bootreis.

Veteranendagen

De veteranendagen in Havelte en Assen kunnen we in de geschiedenisboeken schrijven. Twee dagen waar gezellig koffie drinken, luisteren naar mooie muziek en een dansje maken, even bijpraten in de hal met Jan Hummel en Frans van Dreumel met hun prachtige collecties hebbedingetjes, op het programma stonden. Wist u trouwens dat Frans een prachtig boek heeft geschreven over 1-1 Regiment Infanterie?

Als vanouds verzorgde Paresto de uitstekende rijsttafel en was er voor diëtenisten een passende maaltijd. Is het op de ene locatie een lopend buffet, netjes aan tafel bediend worden op de andere locatie, heeft toch ook wel zijn charme. Dat we 'hier' een extra koud gebak kregen en het 'daar' zonder kroepoek moesten doen, zijn we natuurlijk al lang weer vergeten. Wat we niet voor mogelijk hiielden was, dat we in Assen gemakkelijker op het kazerneterrein konden komen, dan 's middags er weer af. Dankzij een stunt van de jongens van commerciële televisieomroepen werd op ouderwetse manier aan de poort door de bewakingsdienst streng gecontroleerd en de wachttijden liepen behoorlijk op.

Vlinders en orchideeën

Een volle dubbeldekkerbus vertrok in de vroege ochtend van 22 augustus vanuit Assen naar Luttelgeest in de Noordoostpolder. Na een mooie route werden de gasten van afdeling Assen getraakteerd op heerlijke koffie en gebak en kon gestart worden met de rondleiding door de kwekerij, met de mooiste orchideeën, en de prachtige vlindertuin. Waarschijnlijk is het toeval dat deze wandeling eindigde in het restaurant waar een heerlijke lunch gereed stond. Tijd voor een middagdutje werd ons niet gegund want de chauffeur wilde op tijd naar het Venetië van het Noorden. Na een rondvaart door dit prachtige dorp en over het meer, waarbij de schipper ons prachtige anekdotes vertelde, konden we nog even de benen strekken in Giehoorn. Een grandioos diner op de terugweg naar Assen, waar we laat in de avond weer aankwamen, maakte deze dag onvergetelijk.

Oproep

De besturen van de afdelingen in Drenthe zijn dringend op zoek naar

leden die zitting willen nemen in het bestuur of commissie. Dit om in de komende jaren de continuïteit van deze afdelingen te waarborgen. Inlichtingen bij de secretaris of bestuursleden van de afdelingen.

Agenda

Het is nog heel ver weg, de winter moet nog komen, maar in het voorjaar van het komende jaar hebben we weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Het bestuur koos vrijdag 17 april 2009 als datum, in de agenda kunt u het vast noteren. De uitnodiging, de agenda van de vergadering en het programma voor die dag en de mogelijkheid van aanmelden wordt naar alle ingeschreven leden verzonden.

De besturen hopen u weer tijdens de diverse activiteiten te ontmoeten.

J. Krikke

Friesland

Secr. E. Moorlag, Offermar 48
8039 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail: f2hmoorlaguo@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Als u deze "Sobat" in de bus krijgt is het Sinterklaasfeest weer achter ons en gaan wij ons opmaken voor het Kerstfeest.

We hopen dat het licht in de wereld mag schijnen en dat het bij u ook zo mag zijn. In veel gevallen weten wij wel anders hoe het soms kan stormen in ons leven vooral als wij ouder worden. Maar zolang als wij nog kunnen, gaan wij met volle moed verder. Ook voor afdeling Friesland is het een jaar geweest waarin wij nog veel dingen in gezamenlijkheid konden ondernemen.

Zo hebben wij op 28 oktober een contactmiddag gehad in Oudwoude waar Pier Zijlstra ons meenam naar verre streken met het boeiende verslag dat hij ons gaf, zonder microfoon. Ook op 11 november op de dag van Sint Maarten waren wij weer bij elkaar in de Klamerus te Workum, ook hier was onze wereldreiziger Pier aanwezig om ons iets te laten zien over waar hij zelf was geweest. Als je hem hierover hoort vertellen is het net of je er zelf bij bent geweest. Gezien zijn vele reizen hebben wij hem voor dit seizoen ingehuurd en hij zal veel leden nog een boeiende middag bezorgen.

Verder is er vanuit het bestuur niet zo veel nieuws te melden. Wij maken

ons wel zorgen over hoelang ieder bestuur nog voor zichzelf kan blijven zorgen. Ook bij bestuursleden begint de leeftijd een grote rol te spelen, verjonging is er niet meer bij en de spoeling voor goede bestuurders wordt dun. Wij zien de toekomst alleen nog zitten als wij ons kunnen aansluiten bij een organisatie die voor onze leeftijdgenoten nog iets kan betekenen.

Wij kijken dan ook nieuwsgierig uit naar het Symposium van 12 december in Den Haag.

Het zal ons niet om het getal gaan, maar waar kunnen wij ons als leden nog bij thuis voelen. Dat is het belangrijkste.

Namens het bestuur wens ik u allen fijne Kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

Ons bestuur is er voor jullie en wij rekenen er op dat het wederzijds zo mag zijn.

En voor de zieken: wees sterk en houd moed, de strijd is nog niet gestreden.

Zo wens ik een ieder alle goeds toe in het nieuwe jaar.

Henk Moorlag
Secretaris

Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394
E-mail: themaaas@home.nl
Soc. Comm. Tel. 046-4521315

Wanneer u deze "Sobat" ontvangen heeft, hebt u waarschijnlijk ook onze jaarlijkse brief reeds ontvangen. Twee maanden geleden hebben wij afscheid moeten nemen van 3 leden t.w.: Jan Cuijpers uit Posterholt, Leo Weerts uit Kerkrade en ons bestuurslid Sjra Heijnen uit Neer.

Bij het afscheid van Sjra Heijnen hebben wij het volgende In Memoriam uitgesproken:

"Op de eerste plaats willen wij ons hartelijk medeleven uitspreken voor de achterblijvende echtgenote Toos, de kinderen, kleinkinderen en overige familieleden van Sjra, evenals alle vrienden en sobats. Wij ervaren zijn heengaan als een groot verlies voor allen. Zijn betrokkenheid met alles en iedereen bleek altijd in het bijzonder wanneer hij pogingen deed om sobats, die het moeilijk hadden, te betrekken bij de activiteiten van de BNMO. Ook zijn betrokkenheid bij ons bestuur, waarin hij de functie

van 2e secretaris bekleedde, bewees hij duidelijk zeer positief. Hij was nauwgezet en plichtsgetrouw. Iedereen kon op hem rekenen. Zijn beloften kwam hij altijd na. Daar kon je van op aan.

Vandaag moeten we definitief afscheid nemen van ons geliefd en bekwaam bestuurslid, Sjra Heijnen, die sinds enkele jaren deel uitmaakte van ons bestuur.

Wij hopen dat iedereen troost kan vinden in het feit dat Sjra, na een welbestede leven, thans verlost is uit zijn aardse lijden.

Wij wensen Toos, de kinderen, kleinkinderen, overige familieleden evenals zijn vrienden en sobats, alle sterkte toe voor de toekomst. Sjra rust nu maar uit".

Wij blijven ons vaste verzoek herhalen om ons op de hoogte te blijven houden van eventueel overlijden of ernstige ziekte van onze sobats, zodat we daar onze aandacht aan kunnen schenken.

Th. Maas

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, Buxusplaats 10
5038 HK Tilburg
Tel. 013-5400380/Fax: 013-5400381
E-mail: vomn.nbo@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0412-623513

Dit keer is er weinig te melden. De reden daarvan is dat, door ziekte en operaties, het bestuur tijdelijk incompleet was en daardoor geen gelegenheid had om iets, zoals gebruikelijk, te organiseren. Wel hebben wij inmiddels het concept van onze nieuwsbrief 2009 gereed gekregen en als u dit verenigingsnieuws leest, heeft u genoemde Nieuwsbrief met bijbehorende acceptgiro af ontvangen. Wij verwachten dat u de inhoud daarvan zult kunnen waarderen en nog meer hopen wij dat u lid blijft!

Door ziektegevallen en meldingen van overlijden loopt ook ons ledental terug, deze trend is onomkeerbaar, dus hopen wij uw contributie ook dit keer te mogen ontvangen. Als u nog niet heeft ingeschreven voor de jaarlijkse reünie in Oirschot kunt u dit nu nog doen. U weet het: vol is vol!

J. v.d. Ham

Noord-Brabant West

Wvd. Secr. J. Malipaard
Ravelstraat 32
4614 XD Bergen op Zoom
Tel. 06-40744695
E-mail: malipaardtua@home.nl
Wvd. Soc. Comm. Tel. 0165-560546

Veteranendag

Alle gemeenten hebben de veteranendag reeds georganiseerd in de maand juni of juli. De gemeente Bergen op Zoom heeft gekozen om het te organiseren tijdens de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober met een gezamenlijke lunch en een informeel samenzijn.

Veteranencafé

In navolging van andere gemeenten heeft Bergen op Zoom ook een eigen veteranencafé. De eerste contactmiddag heeft reeds plaatsgevonden op zaterdag 8 november j.l. in café "t Zwijsenhoofd" aan de Moeregrebstraat 19, tel. 0164-241119 voor nadere informatie.

Bijeenkomsten

Woensdag 14 januari 2009:
Nieuwjaarsreceptie in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal.
Woensdag 28 januari 2009:
Bijeenkomst op de vliegbasis Woensdrecht, Koolweg 40 te Hoogerheide.
Woensdag 25 februari 2009:
Bijeenkomst in de Trip van Zoutlandtkazerne te Breda.

U allen, namens het bestuur van VOMI Noord-Brabant West, fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2009.

J. Malipaard

Bijeenkomst

Op 22 oktober 2008 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van VOMI Noord-Brabant West in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal. Dit is één van de drie plaatsen waar VOMI NBW een bijeenkomst organiseert. De andere twee plaatsen zijn Breda en Woensdrecht. Men had maximaal 99 deelnemers verwacht. Het waren er 127. Na de bijeenkomst was er nog een warme maaltijd. Dit zou, volgens opgave, voor ongeveer 70 personen zijn. Nu bleven er 86 personen eten en dat leverde enige problemen bij de keuken op. Doordat zich een 16-tal personen bereid verklaarden het zonder ei of saté te doen, werd het



Gezelligheid tijdens bijeenkomst.

door de sobats prima opgelost. Ook de eetzaal was te klein en zo werden er tafels en stoelen in de ontvangstruimte bijgezet, zodat met aan een rechte tafel kon eten.

Doordat er steeds meer sobats naar de open bijeenkomsten komen, kan dit in de toekomst nog wel eens problematisch worden.

De volgende bijeenkomst was op 19 november 2008 in de Trip van Zoutlandtkazerne te Breda en daar hebben we geen problemen gehad.

Jef Maanders

Noord-Holland

*Secr. Ad Bouterse
Lindenlaan 110
1741 TX Schagen
Tel. 0224 - 215621
ad.bouterse@hetnet.nl*

Bijeenkomst 6 oktober 2008

Op maandag 6 oktober 2008 hielden we een bijeenkomst in de Luifel Casca aan de Herenweg 96 Heemstede. Ca. 80 personen hadden zich voor deze bijeenkomst gemeld en slechts enkelen moesten wegens ziekte afmelden. Na een minuut stilte voor de overledenen opende de voorzitter de vergadering. Hij heette allen hartelijk welkom in het bijzonder de pianist Jan Stenger en de heer Van de Donker die tijdens deze bijeenkomst een film vertoonde. Na de mededelingen hield Gerard Visser een betoog over de Klaproosactie en deelde aan alle aanwezigen een klaproos uit (Remembrance Day 11 november). Na de mededelingen vroeg een lid of het mogelijk was een erewacht (wake) te vormen bij de begrafenis van een sobat. De voorzitter antwoordde dat het bestuur dat wel wilde regelen als er door de familie of door de overledene bij zijn laatste wilsbeschikking om zou zijn gevraagd. Inmiddels bleek de burgemeester van Heemstede, mevrouw Heeremans, te zijn gearriveerd. De voorzitter heette haar van harte welkom en bedankte haar voor haar inzet tot het realiseren van

een gedenksteen in Heemstede. Bij een inventarisatie van het soort aanwezige veteranen, bleek dat er ook nog twee veteranen aanwezig waren die in de meldagen van 1940 actief waren geweest. Na de goed verzorgde lunch (lopend buffet) hielden we een verloting die gelukkig gretig aftrek vond en werd er een film vertoond over Nieuw-Guinea (het bezoek van onze secretaris aan dat land) en over de herdenking in Roermond op 6 september j.l. Om ca. 15.30 uur gingen de eersten huiswaarts.

Bezoek aan Broekerveiling

Op maandag 1 september 2008 bezochten we met ca. 60 personen de Broekerveiling. Na de ontvangst met koffie en Noord-Hollands gebak ging een deel der aanwezigen varen en een ander deel met een gids het museum bekijken. Dit museum laat ons zien hoe er vroeger in de landen tuinbouw werd gewerkt. Daarna konden de bezoekers hun bedrevenheid tonen met de veilingklok. Om ca. 17.00 uur werden we getrekeerd op een heerlijke stamppot maaltijd. Om ca. 18.30 uur gingen wij in het bezit van een vers gerookte paling weer naar huis.

Jaarvergadering 2 april 2009

Van de Koninklijke Marine werd toestemming verkregen om op donderdag 2 april 2009 een reünie te houden. Tijdens de reünie zal de jaarvergadering worden gehouden. Noteer deze datum.

Huizen



Onthulling plaquette.

Op vrijdag 6 juni organiseerde de gemeente Huizen haar eerste veteranendag. In totaal waren ca. 350 personen aanwezig waarvan 180 veteranen met hun aanhang. Om 14.00 uur werden de veteranen op het gemeentehuis door burgemeester Van Gils ontvangen. Na het opspelden van de anjer werden de genodigden door de burgemeester toegesproken. Hij onderstreepte hoe belangrijk het is voor de veteranen, zowel oud als jong, dat er waardering en erkenning is van de overheid en de samenleving. Na de burge-

meester sprak ons lid Rien van den Brand de aanwezigen toe. Hij preeks mevrouw Van Lunteren, kabinetchef van de gemeente, die zelfs het Veteraneninstituut in Doorn bezocht om zich over het organiseren van een veteranendag te laten voorlichten. Na de ontvangst op het gemeentehuis werd door de burgemeester, Rien van den Brand (Indië-veteraan), Moerman (Libanon-veteraan) en Urban (Bosnië-veteraan) een plaquette onthuld waarvoor de inwoners van Huizen nog een tekst mogen bedenken die als erbetoon aan alle veteranen bedoeld is.

Overijssel

*Secr. Johan Beumer
Molenstraat 21
7491 BD Delden
Tel. 074-3764102
e-mail: johanbeumer@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0572-358947*

Bestuursmutaties

Bestuurslid Hennie Vos heeft zijn functie als secretaris neergelegd wegens persoonlijke omstandigheden.

Per 1 september 2008 is tot bestuurslid benoemd de heer Johan Beumer, die tevens de functie van secretaris heeft aanvaard. Hij is als KL-militair uit de periode 1960 - 1961 een Nieuw-Guinea-veteraan en was in die tijd gelegerd in Sorong. Het bestuurslid D. v.d. Stouwe kan wegens langdurige ziekte geen deel meer uitmaken van het bestuur.

Evenementen

Kerstdiner: 18 december in Wythmen (zie "Sobat" oktober 2008).
Voor het programma 2009, zie "Sobat" oktober 2008.

Veteranensoos

Op de 1e maandag van de maand is de veteranensoos in de kantine van scholengemeenschap "De Reggesteyn", Cattelaar 2 te Rijssen. Tel. 0548-543800.

De veteranensoos die elke 1e maandag van de maand wordt gehouden in de kantine van de Scholengemeenschap "Reggesteyn" te Rijssen is in de maanden december 2008 en januari 2009 gesloten. We hopen u op maandag 2 februari 2009 weer te begroeten.

Algemeen

Het bestuur verzoekt u vriendelijk adreswijzigingen, berichten van langdurige ziekte, opnames in het

ziekenhuis en berichten van overlijden rechtstreeks door te geven aan de secretaris van VOMI-Overijssel. Op gepaste wijze kunnen wij hieraan dan aandacht schenken. Een hartelijke groet aan onze zieke sobats en degenen die niet meer in staat zijn onze soosmiddagen en bijeenkomsten te bezoeken.

Johan Beumer

Rivierenland/ Oost Gelderland

Secr. *Frits Hupjé*
Dijkstraat 59
6681 VW Bommel
Tel. 0481-462624
E-mail: f.hupje@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0246-961253

Secretariaat

Denkt u er om dat er voor uw vereniging een andere secretaris is benoemd. Voor adres enz. zie boven.

Boottreks

Vanwege bestuurswisselingen wordt het verslag van de dagtocht per boot naar de Biesbosch nu geplaatst. Op 16 september 2008 was er dus het uitstapje per boot naar de Biesbosch. Op de opstapplaatsen in Malden en Elst stonden 75 mannen en dames klaar om in de bus te stappen naar Drimmelen, waar de boot klaar lag om de prachtige tocht door de Biesbosch te beginnen. Het eten en drinken was tot in de puntjes verzorgd. De vrijwillige gids vertelde ons over alles wat er om ons heen gebeurde. Tegen 16.00 uur waren we weer terug bij ons uitgangspunt en kon een ieder weer in de bus stappen om de terugreis naar Elst en Malden te aanvaarden. Het was een zeer geslaagde dag.

F. Hupjé

De Veluwe

Secr. *Fr. Dürst Britt*
Eperweg 21, 8181ET Heerde
Tel. 0578-091646/Fax 0525-637336
E-mail: kva325artillerie.nl
Soc. Comm. Tel. 0318-614557

De vakantie is weer voorbij. Dat konden we weer merken op 15 oktober j.l. op de gezellige middag in het AMT te Stroe. De opkomst was weer

als van ouds. Na de opening door de voorzitter, waarin hij een mooi gedicht voorlas, was er ook een moment stilte ter nagedachtenis van onze sobats die wij in het voormalig Nederlands-Indië hebben moeten achterlaten. Onze secretaris nam daarna het woord en vertelde wat er het volgend jaar weer aan de orde is en welke activiteiten worden gehouden. Over de datums krijgt u nog nader bericht.

Op deze middag is er weer een verloting gehouden met een geweldig aantal prijzen. De secretaris had een oproep gedaan om wat leuks of wat lekkers mee te nemen. Dit hebben we gemerkt. Wij willen de leden hiervoor heel hartelijk dank zeggen. Zo wil ik bij deze gelegenheid gaarne gebruik maken om een ieder dank te zeggen voor de toezending of het afgeven van de postzegels. U weet het, de opbrengst komt geheel ten goede aan het Fonds Sociale Zorg van VOMI-NL.

J. Hoewelaken

Utrecht/'t Gooi

Secr. *A.J.B. Martens*
Chico Mendesstraat 67
3573 AW Utrecht
Tel./Fax: 030-2716895
E-mail: sobatam@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 035-6217809

Het is even stil geweest in en met het bestuur, een dipje zeggen ze tegenwoordig. Er is nogal wat gebeurt in het bestuur. Het wegvalen van Joop Braakman. We dachten ons aan te passen door jongere veteranen (Nieuw-Guineagangers) binnen te halen, die toch anders tegen verschillende zaken aan kijken en willen veranderen. De nieuwsbrief was een succes en met het terugtreden uit het bestuur van de 2e secretaris ging deze ter ziele. In de jaarvergadering werd een nieuwe 2e secretaris gevonden, die bereid was de functie over te nemen. Maar helaas, hij werd ernstig ziek. Sterkte toegewenst namens een ieder. Het leven gaat verder, alhoewel het ouder worden een grotere rol gaat spelen. Het Kerstdiner is op 18 december a.s. gepland in Soesterberg en de Nieuwjaarsontmoeting op 7 januari 2009 in de Knoopkazerne te Utrecht. Aan drie sobats hebben we de laatste eer bewezen, nl. Wiebe v.d. Kniimder, Gerrit Stomphorst en H.J. Knapen. Dit werd bijzonder gewaardeerd door

de nabestaanden. Op 20 december a.s. is voor de 10e keer de herdenking bij het monument op de begraafplaats St. Barbara, Prinsesselaan te Utrecht. Aanvang: 13.00 uur. Het boekje "Klappermelk en Klompen" zal tijdens deze bijeenkomst te koop zijn en is bedoeld om het voortbestaan van de herdenking te waarborgen. Programma 2009: Jaarvergadering 14 april; Reünie 12 mei en in september een gezellige middag.

A.J.B. Martens

Zeeland

Secr. *J. Kloet, Laan v. Barbestein 8*
4451 AH Heinkenszand
Tel. 0113-561738
E-mail: jkloet1926@zeelandnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0113-561738

Op woensdag 1 oktober 2008 werd in Goes voor de eerste maal een veteranendag georganiseerd voor de plaatselijke veteranen. Goes telt bijna 300 veteranen en de uitnodiging gold alleen voor de veteraan wegens ruimte te kort in het stadskantoor. We werden ontvangen met het opspelden van een witte anjer en koffie met gebak. Tevens was er de veteranententoonstelling "In dienst van de vrede" en hield de stadsarchivaris, de heer A.J. Barth, een inleiding over de bevrijding in 1944 in deze regio. Na het officiële gedeelte was er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Het programma voor 2009 is als volgt:

- 9 januari, bijeenkomst in "De Vier Emmers" in Oostburg.
 - 14 januari, bijeenkomst in Buurthuis "De 3 Gehugten" in Spui gemeente Axel.
 - 21 januari, bijeenkomst in "De Molenberg" in Burgh-Haamstede.
 - 29 januari, bijeenkomst in "Ons Huis" in Meliskerke.
 - 4 februari, bijeenkomst in "Hotel Goes" in Goes.
 - 11 februari, bijeenkomst in "Baesting" in St. Maartensdijk.
- Alle bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur.

Stichting Zeeuwse Veteranendag heeft de DVD Veteranendag 2008 Middelburg beschikbaar. Deze is verkrijgbaar door het overmaken van € 10.00 (inclusief verzendkosten) op bankrekeningnr. 115-117.202 t.n.v.

SZVD Vlissingen.
Bij uw betaling s.v.p. naam en adres vermelden.

Wij wensen een ieder zinvolle Kerstdagen, een goed uiteinde en vooral een gezond 2009.

Veteranen Bivak

In Vlissingen, Scheldekwartier, Pres. Rooseveltlaan 731 C, 4385 NG te Vlissingen is een Veteranen Bivak. Tel. 0118-411400.

Info: M. Boogaard, tel. 0118-418641 en bij Th. Koops, tel. 0118-460807

J. Kloet

Zuid-Holland Noord

Zuid-Holland Noord
Secr. J.W. de Jong, Merellaan 247
3145 EJ Maassluis
Tel. 010-5927786
E-mail: judjong@kabelfoon.nl
Soc. Comm. Tel. 071-5763418

Het verenigingsjaar 2008 loopt ten einde, terugkijkend is het bestuur niet ontevreden ondanks de terugloop van het aantal leden, dat helaas inherent is aan onze leeftijdsgroep.

Onze bijeenkomsten werden goed bezocht en de dagtocht naar Woensdrecht en Roosendaal was een succes.

In november heeft u onze nieuwsbrief gekregen waarbij Ingesloten een acceptatieformulier, waarin we u vroegen de contributie voor 2009 ad. € 16,50 zo spoedig mogelijk over te maken. Wilt u nog eens nagaan of u dit inmiddels heeft gedaan?

Op 7 januari a.s. houden wij Open Huis voor onze leden ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie. Evenals vorig jaar in het Instituut Defensie Leergangen aan de Brasserskade 227a te Den Haag (Ypenburg), te bereiken met bus 60 vanaf NS station CS Delft. Vanaf 14.00 tot 16.00 uur kan het glas worden geheven om elkaar een voorspoedig en gezond 2009 toe te wensen. Deze keer wordt de receptie in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders afdeling Den Haag en Leiden gehouden.

Uiteraard wensen wij alle leden gezellige Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2009 toe.

J.W. de Jong

Zuid-Holland Zuid

Secr. D. Mennens, Lijsterlaan 12
3055 CH Rotterdam
Tel./Fax: 010-4188239
E-mail: d.mennens@zonnet.nl
Soc. Comm. Tel. 010-4340970
E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

OVW bataljon 2-5 RI

De reüniecommissie van de 2e compagnie deelt met droefheid mede dat hun secretaris, Aad van der Pas, op 18 september 2008 is overleden. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij gedaan heeft, zoals het organiseren en verzorgen van onze reünies. Aad is 81 jaar geworden en op zijn verjaardag, 24 september 2008, begraven.

W. van Stuifs

Contactmiddag VOMI Zuid-Holland Zuid in Schiedam

Op 21 oktober mochten we in het wijkcentrum "De Blauwe Brug" een 50-tal belangstellenden begroeten op onze contactmiddag in de regio Schiedam.

Op deze middag liet Teun van Kempen zijn foto's uit Indië zien, foto's veertig jaar daarna mooi gebundeld in een diashow, met een voor Teun kenmerkende toelichting. Hij geeft trouwens ook middels deze diashow voorlichting aan de scholen over de tijd in Indië.

Voor hen die zaken kwijt waren op "bintang"-gebied was Wim Militaria aanwezig die zich zoals gewoonlijk in een grote belangstelling mocht verheugen.

Ook een grote prijzentaafel stond uitnodigend opgesteld voor de verloting, waarvan de loten in de pauze werden verkocht ter bestrijding van de onkosten.

Na de 2e show van Teun na de pauze werd overgegaan tot het trekken van de loten en de echtgenote van een lid werd uitverkoren om dit te doen. Het geheel werd aan elkaar geprepraat door Haagse Arte.

H.H.M. Mergler

MERKBANDEN VANAF € 29,-



Een band is voor de meeste mensen zand en zwart en dat is meestal ook het enige dat er aan te denken valt. Maar, een band is veel meer.

De banden van uw auto spelen een cruciale rol bij uw eigen veiligheid en die van anderen. Wanneer u veilig en comfortabel wilt rijden, zijn goede banden een vereiste. De band vormt immers het enige contact met het wegdek. U moet hier dus te allen tijde op kunnen vertrouwen.

Als bandenspecialist van huis uit weet Profile Tyres een heel belangrijk feit te weten: dat de banden van uw auto in topconditie verkeren. Vakwiskdijg en kennis op het gebied van montage, balanceren en uitlijnen zijn voor Profile Tyres producten zoals banden onmisbaar. Profile Tyres is daarom een bedrijf dat u natuurlijk een groot voordeel.

WWW.MIJNAUTOBAND.NL

Borendrecht
Kerkweg 3 Tel. 0180 - 64 54 44
Rotterdam-Zuid
Klinkerstraat 3-5 Tel. 010 - 483 34 64
Zaandam
Portofraat 123 Tel. 079 - 362 28 31

PROFILE
TYRES

Reünie

7e Bataljon Garde Regiment Grenadiers (431e Bat. Inf.)

Datum: 15 april 2009

Lokatie: Oranjekazerne te Schaarsbergen

Info: J. Hummel, Pop Dijkemaweg 84 A, 9711 BH Groningen
Tel. 050-5410009. E-mail: sobat.jan.hummel@wanadoo.nl

423e Bataljon Infanterie

Nadat de laatste reünie in Breda had plaatsgevonden, waren er meerdere sobats die hierop zijn teruggekomen. Zij vinden het zeer jammer dat de gezellige reünie niet meer gehouden zou worden en daarom is het initiatief genomen om na te gaan of een nieuwe doorstart mogelijk zou kunnen zijn.

Op ons initiatief is de vereniging 423 Bataljon Infanterie nieuw leven ingeblazen en opnieuw onder het oude nummer **188-B.V.I.** ingeschreven bij het Veteraneninstituut

Dit jaar was niet alles op tijd in orde maar voor 2009 is het mogelijk om een reünie te organiseren.

Laat even weten of je er dan bij zou willen zijn. Een briefkaart of een e-mail is voldoende. Gaarne ontvangen we (reüniegroep carrièrepeloton 423 B.I.) reacties van bataljonsgenoten. Reacties gaarne aan: J.H. Overbeek, W.M. Offringalaan 44, 2406 JC Alphen a/d Rijn, tel. 0172-495615; E-mail: j.overbeek@veteranen.nl

Reünie 31e B-Hospitaal

Datum: 15 april 2009

Lokatie: Kumpulan van Hulze Bronbeek te Arnhem
Info: Reüniecommissie 31e B-Hospitaal, Goudenregenstraat 16, 3442 HG Woerden.
Tel. 0348-413413

Reünie 1-4 R.I.

Datum: donderdag 26 maart 2009

Lokatie: Frederikkazerne te Den Haag
Info: Freek Vlasblom, Segbroeklaan 484, 2565 DG Den Haag. Tel. 070-3606544

In Memoriam

Het bestuur van VOMI-Nederland heeft de droeve plicht u te melden

dat op 21 oktober 2008

is overleden

de heer

M.B. Niemeijer

oud-secretaris van
VOMI Rivierland/Oost-
Gelderland

Namens het bestuur van VOMI-Nederland zijn de voorzitter en de secretaris op 27 oktober 2008 bij de begrafenis aanwezig geweest.



Nederlandse Veteranendag
2009
zaterdag 27 juni
Den Haag

“Soldaat zonder Franje”

Onlangs is het boek met als titel “Soldaat zonder Franje” uitgekomen. Het boek vertelt over Date Jansonius, de auteur, hoe hij de crisisjaren, de oorlogstijd 1940 - 1945 en zijn diensttijd in Nederlands-Indië heeft doorgebracht.

Het is een leuk en aardig boekwerkje, 72 pagina's, dat te bestellen is bij Pro Memorie Uitgevers, Stationsweg 46, 6881 LJ Oosterbeek. Tel. 026-5333373, e-mail Robj@jansoniusbv.nl

De prijs van het boekje bedraagt € 16,76 incl. verzendkosten.



Naamswijziging

De Vereniging Draggers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis (Vereniging BL-BK) heeft een nieuwe naam. Sinds 8 september 2008 is het de Vereniging Draggers Militaire Dapperheids onderscheidingen, in het kort Vereniging DMD. De vereniging vertegenwoordigt de Draggers van de Bronzen Leeuw, het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis. Met de nieuwe naam staat de vereniging ook open voor nieuwe dragers die hun onderscheiding (zullen) krijgen voor hun optreden tijdens vredesoperaties.

SOBAT

Schenking

VOMI Drenthe/Groningen werkte tot nu toe met een boekhoudprogramma dat zeer verouderd was. Er moest nog met de functietoetsen F4 en F7 enzovoorts gewerkt worden. De penningmeester van VOMI Drenthe/Groningen had een goedwillende zwager die het aanbod deed om de boekhouding door zijn bedrijf, Care4 IT, te laten overzetten. Hiervoor werd het Davilex Club programma aangeschaft. Kosten voor VOMI Drenthe/Groningen € 200,00. Het overzetten was gratis, ervan uitgaand dat het eenvoudig zou zijn. Maar o.a. alle 950 betaalhandelingen moesten handmatig verwerkt worden (30 werkuren).

Toen de penningmeester de PC met de nieuw geïnstalleerde software kwam ophalen, werd hem verteld dat



Links Hermen Mensink; Rechts Kees Eijkelenboom.

dit uit waardering voor de Indië- en Nieuw-Guinea-veteranen door het bedrijf van zijn zwager belangeloos

was gedaan. Hiervoor werden Hans, Hermen en het team bedankt.

Rawagede

Frank Vermeulen, redacteur van de NRC, schreef in zijn column "Met toean Van Baalen & Co naar ons Indië" (11 oktober 2008) over het bezoek van de parlementaire delegatie aan Indonesië.

Daarin hekelde hij het niet-bezoeken van de kampong RAWAGEDe, waar volgens zeggen zestig jaar geleden 431 onschuldige slachtoffers door Nederlandse militairen zouden zijn geëxecuteerd.

Over die plotseling opgerakelde gebeurtenis zijn in de laatste maanden artikelen verschenen mede naar aanleiding van het verhaal van een door een oude Indonesische vrouw (74), die destijds als 14-jarige echtgenote van een Indonesiër ervoer hoe Nederlandse militairen haar op de vlucht zijnde man doodschoten. Het incident werd toen door de waarnemers van de Commissie van Goede Dienst na een klacht van Republikeinse zijde onderzocht. Daaruit bleek dat enkele gevangenen na ondervraging zonder proces waren doodgeschoten. De majoor, die verantwoordelijk was voor de executie van ongeveer 20 personen(!), werd na onderzoek niet vervolgd (Excessennota). Tientallen jaren later zouden er geen 20 personen zijn omgebracht, maar 431. Allen zouden op geen enkele wijze betrokken zijn geweest bij gevechtshandelingen en in de kampong werden geen wapens aangetroffen. De nabestaanden hebben nu de

Amsterdamse advocaat Pulles (Advocatenkantoor Böhler & Koppe) een machtiging verstrekt, ondertekend met vingerafdrukken, om een civiele vordering tegen de Staat in te dienen.

Waarom pas nu?

Er hebben zich tijdens de politiole acties over en weer verschrikkelijke gewelddadigheden afgespeeld. Nederlandse militairen werden zonder voldoende opleiding in de Indonesische jungle ingezet om niets en niemand ontziende Indonesische guerrilla's, laten wij dat vooral niet vergeten, onschadelijk te maken. Niet alleen Indonesische strijders verloren hun leven, ook 6200 Nederlanders, veelal dienstplichtige militairen, kwamen daarbij om en duizenden keerden gewond met traumatische ervaringen in Nederland terug.

Nederland heeft bij de soevereiniteitsoverdracht Indonesië een goed functionerende infrastructuur nagelaten en jarenlang miljoenen aan ontwikkelingshulp (te zien als schadevergoeding) verleend. Daarvan had de Indonesische regering de nabestaanden van RAWAGEDe hulp voor hun bestaan kunnen verlenen, maar de machthebbers hadden voor hen geen oog en verriikten zichzelf. **Tijdens het bezoek van de kamercommissie aan Jakarta kwamen drie tachtig-plussers, overlevenden, per auto na vier uren reizen naar Jakarta voor een ontmoet-**

ting met enige kamerleden. De nabestaanden vertelden dat de tegen de Nederlandse regering ingediende claim niet hun idee was. Zij hebben alleen hun duimafdruk gezet, maar gezien hun behoeftige omstandigheden zou een schadevergoeding, zo verklaarden zij, zeer welkom zijn. Heel bijzonder is het dat Indonesiërs nauwelijks de Nederlandse (oud-)militairen iets verwijten. Integendeel, zij worden juist bij bezoeken op de meest hartelijke en vergevingsgezinde wijze ontvangen. Persoonlijk zou ik daarvan treffende staaltjes kunnen vertellen. Van achter het bureau kan men na zestig jaar gemakkelijk de schuld van de gewelddadigheden naar Nederlandse militairen schuiven. Maar wat weet Vermeulen (toen nauwelijks 11 jaar) van de omstandigheden van toen af, anders dan uit boekjes? Overigens: hij schrijft wel over een bezoek van een Nederlandse parlementaire missie aan Rawagede om respect te betuigen aan de omgekomen slachtoffers, maar wat te denken van de afwezigheid van het Nederlandse staats-hoofd of een van de leden van de familie bij de jaarlijkse herdenking van de 6200 Nederlandse gevallen in Roermond?

P.J.G.A. Ego
Voorzitter Oud Strijders Legioen
Rotterdam/Breda

Veteranendag Deurne



Alle deelnemende veteranen.

Sinds 1991 werd jaarlijks op de laatste donderdag van september door de plaatselijke vereniging van Indië- en Nieuw-Guinea veteranen een herdenking gehouden voor de zes, uit de gemeente Deurne afkomstige, overleden militairen. Op voorstel van burgemeester Daandels is deze herdenkingsdag uitgebreid tot Veteranendag Deurne, zodat ook "jonge" veteranen kunnen deelnemen. Deze veteranendag werd op 25 september gehouden en begon traditiegetrouw om 15.00 uur in de Willibrorduskerk met een stijlvolle herdenkingsdienst, waarin pastoor Paul Janssen en dominee Derk Jan Deunk voorgingen. Deze dienst werd opgeluisterd door het Seniorenkoor 2000.

Na de kerkdienst was de ontvangst in de feestelijk ingerichte hal van het gemeentehuis, waar de burgemeester 90 veteranen (af dan niet met partner) welkom heette. Hij memoreerde de zes Deurnese mannen die destijds

in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea sneuvelden en vond dat we ons diepe respect voor de oud-strijders en jonge veteranen levendig moeten houden. "Het is daarom belangrijk om de jeugd hier ook bij te betrekken". Volgens de burgemeester moet Deurne zijn eigen veteranen als een groot goed blijven koesteren, tot in lengte van jaren.

Voorzitter Piet te Walvaart van de plaatselijke vereniging van Indië- en Nieuw-Guinea veteranen vroeg zich af wie het grootste slachtoffer is of slachtoffers zijn: de gesneuvelde militair of zijn ouders. In tegenstelling tot vroeger wordt er nu wel veel gedaan aan medeleven, opvang en zorg, maar dit is nooit genoeg. Te Walvaart was trots op het monument van de zes Deurnese gesneuvelden, waarvoor de gemeenteraad in 1991 toestemming had verleend om dat in de hal van het gemeentehuis te plaatsen en hij was blij met de mogelijkheid die de gemeente biedt om

hen en alle militairen die het leven lieten bij vredesmissies waar ook ter wereld, jaarlijks te herdenken. Hij verzocht de burgemeester en Theo van Griensven (broer van de in 1949 gesneuvelde Jan van Griensven) de krans bij het monument te leggen en hij verzocht de aanwezigen tot na de "Last Post" staande de overledenen te herdenken.

Wethouder Jasper Ragetlie (jonge veteraan, 2x Bosnië) tenslotte riep als jonge veteraan de mensen op om ook deze groep niet te vergeten. "Wij moeten ook onze verbondenheid tonen met de mensen die op dit moment zijn/worden uitgezonden".

Nadat er een foto was gemaakt van alle deelnemende veteranen, was het nog lang gezellig in de hal van het gemeentehuis. Burgemeester Daandels was een goed gastheer.

L.M. van Deursen

Applaus voor reünieorganisator Louis Ermerins(81)

Voor de Verbindingsafdeling ANK Batavia 1946-1950 organiseerde Hagenaar Louis Ermerins als secretaris van de reüniecommissie tot en met 2007 in Den Haag de jaarlijkse bijeenkomsten voor de vrienden uit die tijd.

In 2007 werd de mogelijkheid onder de aandacht gebracht om De Kumpulan in Velp (Bronbeek) bij het kiezen van een locatie voor de samenkomst in de voorbeschuwingen mee te nemen.

Uit een in 2007 gehouden peiling was er naar de mening van Ermerins voldoende steun voor Den Haag en begon hij als alle jaren daarvoor aan het voorbereidende werk.

Al op 2 januari 2008 liet hij een brief uitgaan dat de reünie medio oktober in de Haagse Julianakazerne zou plaats vinden.

De inschrijving voor 22 oktober kwam op gang terwijl zich ook een comité vormde om in Bronbeek een bijeenkomst te organiseren. Die had inmiddels enkele dagen voor de Haagse reünie plaats gevonden. Ermerins' inzet bracht een dertigtal kameraden van weleer, al dan niet met hun partners, bijeen. Onder hen, vergezeld van zijn begeleidster mw. Silvia Beekhuizen, als speciale gast Ikol bd Tivadar E. Spier RMWO(91), die in de nabijheid van de Julianakazerne in een tehuis van zijn oude dag geniet. De uren vlogen om dankzij de koffie met gebak, apéritief, lunch, verloting, het naar keuze volgen van DVD-registraties van de herdenking in Roermond of de Tattoo Edinburg, het maken van foto's en een dansje alsmede



Louis Ermerins 17e reünie.



Ridder MWO Tivadar Spier met begeleidster Silvia.

een voortreffelijke rijstmaaltijd. Maar centraal stond natuurlijk het ophalen van herinneringen uit de tijd van toen. Organisator Ermerins mocht er een dankbaar applaus voor in ontvangst nemen. Met de herinneringen aan weleer en het genotene van 22 oktober 2008 moeten de reünisten het weer een jaartje doen. Dan zullen er ongetwijfeld weer initiatiefnemers zijn om de dames en heren weer voor een bijeenkomst uit te nodigen. In periodieken als deze zal daar tegen die tijd vast en zeker weer een aankondiging over verschijnen.

Tekst en foto's: Jan van Alphen

Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen

Aan besluren van de veteranenorganisaties

Geacht bestuur,

Graag wil ik u informeren over de toekomstplannen voor de nationale herdenking op 5 mei van de capitulaties in Wageningen. Het afgelopen jaar heeft voor het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties (NCHC) in het teken gestaan van een grondige herbezinning op onze missie en doelstelling. En niet zonder reden, zoals u bekend is.

Vanaf 2004 wordt al gesproken over de toekomst van de herdenking van de Capitulaties in Wageningen. De directe aanleiding was het besluit om na 2005 als NCHC geen defilé meer te organiseren. In 2005 vond voor het eerst, op instigatie van de regering, de Nederlandse Veteranendag plaats. Tijdens dit nationale evenement wordt de erkenning en waardering van regering en bevolking aan alle Nederlandse veteranen getoond. Tijdens dat evenement vindt een defilé van en voor alle veteranen plaats. Reden om ons te bezinnen over de rol en plek van vetera-

nen in de herdenking op 5 mei in Wageningen. Tevens bestaat er zorg voor het lange termijn perspectief, omdat de groep veteranen uit deze periode langzaam maar zeker kleiner wordt, waardoor het levende bewijs van die periode over enkele jaren nog maar uit enkele veteranen zal bestaan.

Het NCHC heeft vanaf 2006 een beperkter programma rond de herdenking georganiseerd en het Comité 4 en 5 mei Wageningen organiseert een Vrijheidsdefilé, maar ook deze gewijzigde opzet biedt niet de toekomstbesten-

digheid, die wij zoeken. In oktober 2007 heeft de regering mij, bij monde van de toenmalige Staatssecretaris van Defensie de heer Van der Knaap, geuraagd om voorzitter te worden van het NCHC en het NCHC te vernieuwen. Ik heb die opdracht aanvaard en ben met alle betrokken partijen het gesprek aangegaan. En onder die betrokken partijen versta ik naast het NCHC: het Ministerie van Defensie, de gemeente Wageningen en het Comité 4 en 5 mei Wageningen.

Wij zijn allen van mening dat het van grote waarde is om de capitulaties jaarlijks nationaal te blijven herdenken in Wageningen. Het internationale karakter is daarbij kenmerkend en dient behouden te blijven. Een aparte uitdaging is de herdenking "levend" te houden. Vanaf 2009 zal het NCHC zich daarom meer op de essentie van de herdenking van de capitulaties, en in het verlengde daarvan op de thema's vrede, vrijheid, veiligheid en mensenrechten, willen richten. Daarin past het om de veteranen uit WO II en onze bevrijders een zichtbare plek te geven. Maar het is vooral ook een dag voor het publiek: een feest voor alle Nederlanders. Wij menen daarmee ook onszelf een herkenbare identiteit voor de toekomst te geven, die niet tot doel

heeft het eren van de veteranen in algemene zin. Daarvoor is immers de Nederlandse Veteranendag in het leven geroepen. De 5 mei viering in Wageningen zal geen tweede veteranendag zijn en richt zich dus niet primair op veteranen maar op de viering van de capitulaties. Belangrijk is ook dat wij in ons symposium, herdenkingsbijeenkomst en defilé een thema centraal willen stellen, waarmee iedere herdenking jaarlijks een eigen accent heeft.

De vijf partijen hebben hier met elkaar de afgelopen periode aan gewerkt. We zijn er bijzonder trots op om u mede te delen dat onze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een toekomstbestendige nationale herdenking van de Capitulaties 1945 in Wageningen. De hoofdlijnen hebben wij in een bijlage puntsgewijs uiteen gezet. Daarin gaan wij uitgebreider in op het punt dat voor velen van u als belangrijk thema wordt gezien: de toekomstige invulling van het defilé.

De afgelopen maanden hebben enkele veteranenorganisaties hun zorg geuit over het uitblijven van duidelijkheid. Sommigen vonden dat we met u in gesprek moesten. Wij hebben gemeend vanuit een gezamenlijke visie op de toekomst

van de herdenking en het defilé in het bijzonder, de dialoog met u aan te gaan. Simpelweg omdat we nu ergens met u over kunnen spreken. Vandaar dat u als één van de eerste bent geïnformeerd over onze plannen. Deze brief geeft nog een keer weer waar we de komende jaren aan willen bouwen. Mocht u in de komende tijd nog een keer met ons van gedachten willen wisselen dan is dat mogelijk.

U hebt geduld moeten betrachten voordat er duidelijkheid kwam. Wij hopen dat u begrijpt dat we deze tijd ook nodig hadden. Namens alle vijf betrokken partijen en als voorzitter van het NCHC 1945 Wageningen hoop ik dat u, net als wij, van mening bent dat we voor de herdenking van de capitulaties op 5 mei in Wageningen een mooi concept hebben neergezet. Een concept dat recht doet aan het levend houden van die capitulaties en aan het internationale karakter.

Met vriendelijke groet,
Namens de vijf betrokken partijen,

C.G.A. Cornielje
Voorzitter NCHC 1945 Wageningen

Wageningen vernieuwd!

Op vrijdag 10 oktober 2008 is in Wageningen door het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties (NCHC) de vernieuwde opzet van de jaarlijkse Bevrijdingsdag (5 mei) uiteengezet door de nieuwe voorzitter de heer C.G.A. Cornielje aan de vertegenwoordigers van de uitgenodigde veteranen-verenigingen. Gedurende 2004 is al gesproken over een verandering van de opzet van 5 mei in Wageningen. Meer wordt de nadruk gelegd op het herdenken van de capitulaties in 1945. Voor het jaarlijks te houden defilé worden in de toekomst verschillende groepen veteranen uitgenodigd: veteranen uit het Verzet, WO II, Indië en themaveteranen. De laatste groep zal jaarlijks wisselen, afhankelijk van het gekozen thema, voor 2009 bv. 60 jaar NAVO. Ook zullen aan het defilé buitenlandse militairen evenals actief dienende militairen van onze krijgsmacht deelnemen. De verwachting is dat het totaal aantal veteranen en actief dienenden

ongeveer 1500 personen bedraagt. Het is een goede zaak dat er aan een jarenlange discussie een einde is gekomen; we weten nu hoe de vlag er bij hangt!

Op een goede wijze kan op deze manier invulling worden gegeven aan de herdenking van de Capitulaties in Wageningen, alle veteranen komen een keer aan de beurt om te kunnen defileren in het Wageningse.

De nadruk ligt in Wageningen hoofdzakelijk op de herdenking van de capitulaties. Erkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen door de samenleving vindt primair jaarlijks plaats op de Nederlandse Veteranendag eind juni in Den Haag.

Ik kan me op hoofdlijnen vinden in de nieuwe opzet van Wageningen, waar ook veteranen en actief dienende militairen een belangrijke en zichtbare rol kunnen spelen. Uiteindelijk bepaalt het Comité Wageningen de opzet en uitvoering van de 5 mei viering aldaar,

maar we houden daarbij op gepaste wijze de vinger aan de pols. Meer dan in het verleden krijgen veteranen terecht aandacht, zowel in Wageningen als in Den Haag. We moeten de nieuwe opzet respecteren en positief meewerken om deze 5e mei in Wageningen jaarlijks te laten slagen met aanwezigheid van een delegatie veteranen. Ik deel de emotionele mening niet zoals door een enkeling wordt aangegeven dat veteranen door de nieuwe opzet, "achteruit" zijn gezet. Degene die gedacht heeft dat alles bij het oude zou blijven heeft gebrek aan realiteitszin. Het tegendeel is waar, door duidelijkheid in Wageningen kunnen de Nederlandse veteranen zich nu tenminste twee maal per jaar profileren en de terechtte aandacht vragen binnen de driehoek veteranen - samenleving en krijgsmacht.

Dries Knoppen
Voorzitter Veteranen Platform

Koninklijke Onderscheiding

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van VOMI Noord-Holland op 1 april j.l. in de Marinekazern te Amsterdam, werd namens Hare Majestest de Koningin door burgemeester A. Jorritsma van Almere een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer E. Pereboom, voorzitter van VOMI Noord-Holland.

De heer Pereboom werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf de oprichting van VOMI Noord-Holland in 1985 tot heden is de heer Pereboom op vrijwillige basis voorzitter van deze veteranenvereniging. Hij heeft in de afgelopen 22 jaar grote inzet, deskundigheid en enthousiasme getoond, hetgeen niet alleen bij de leden van de eigen vereniging maar ook bij die van andere veteranenverenigingen respect en waardering heeft afgedwongen. Door zijn mensgerichte, hulpvaardige opstelling enerzijds en door zijn uitstekende sociale vaardigheden binnen een uitgebreid netwerk anderzijds, weet hij de belangen van zowel de eigen leden als die van veteranen in het algemeen, zeer goed en effectief te behartigen.

Door zijn grote betrokkenheid en (ondanks zijn gevorderde leeftijd) buitengewone inzet, heeft hij in zijn lange periode als voorzitter een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de maatschappelijke erkenning en waardering van veteranen in het algemeen en van veteranen die in het voormalig Nederlands-Indië en Nederlands-Nieuw-Guinea hebben gedient, in het bijzonder. Hij is binnen VOMI-Nederland al jarenlang het voorbeeld van de ideale, perfecte voorzitter.

Meer specifiek heeft de heer



Een zichtbaar ontroerde voorzitter nam de onderscheiding in ontvangst die hem door burgemeester Jorritsma werd opgespeld.

Pereboom zich al 22 jaar ingespannen om zowel regionaal als landelijk aandacht te vragen voor de Indië- en Nieuw-Guinea-veteraan. Zijn doel was daarbij waardering en respect te krijgen voor zijn veteranen. Kenmerkend daarbij waren zijn immer correcte en sympathieke maar ook doortastende wijze van optreden. Ondanks de lange weg naar succes en de vele teleurstellingen die hij moest incasseren, bleef hij doelgericht, geduldig en opgewekt.

Hij heeft zich, door zijn activiteiten en vele contacten, in de loop der jaren bewezen als deskundige vraagbaak niet alleen voor de leden van VOMI Noord-Holland, maar ook voor de leden van de andere VOMI-lidorganisaties en voor het bestuur van VOMI-Nederland. In zijn kwaliteit als voorzitter is hij al 22 jaar afgevaardigde van VOMI

Noord-Holland in de algemene en bijzondere vergaderingen van VOMI-Nederland. Door zijn reeds gemenoteerde deskundigheid, correctheid en sociale vaardigheden wist hij veel te bereiken en onenigheid te voorkomen of teniet te doen. Hij werd en wordt daardoor door zijn collega-voorzitters alomt gerespecteerd en gewaardeerd en is tot grote steun voor het bestuur van VOMI-Nederland.

Door een omissie van het bestuur van VOMI-Nederland heeft eerder nog geen publicatie van deze uitreiking plaatsgevonden, waarvoor onze oprechte excuses.

K.J. Orsel
Secretaris



In Memoriam

**Met grote eerbied en in gepaste vorm
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:**

Naam	Voort	Woonplaats	Onderdeel
Baarslag,	H.B.	Eindhoven	2-14 RI
Beckman,	R.F.K.	Apeldoorn	1 MITBAT
Beek, v.d.	M.	Woudrichem	Marbrig-MNG
Berg, van den	A.H.	Assen	432 BI
Bergsma,	K.	Koudum	?
Berkers,	E.M.	Asten	4-6 RI
Beurden, van	G.	Tilburg	3-2 RI
Blaauw, de	J.	Borger	3 GRPI
Bootsma,	F.	Zwolle	D-5-9 RI
Bussel, van	M.J.	Heeze	2-6 RI
Cuijpers,	J.H.	Posterholt	433 BI/7-2 RI
Dalen, van	H.	Steenwijk	MA (Correctie)
Dieppe, van	M.G.J.	Geleen	4 GRPI
Dijkslag,	D.J.	Heino	D-5-9- RI
Donders,	J.	Sint Michielsgestel	1 GRJ
Duim, van der	D.	Veenendaal	A-5-9 RI
Eijk, van	A.	Rotterdam	KL NOI
Florusse,	G.J.	Middelhamis	435 BI/2-7 RS
Franken,	P.P.	Bergen op Zoom	2-10 RI/2-15 RI
Gernler,	C.P.	Goes	1 Genie A Divisie
Groenewegen van Wijk,	P.	Amstelveen	?
Heesakkers,	L.L.	Utrecht	3 GRQ
Heijnen,	G.J.	Neer	5-6 RI
Helderop,	C.	Alblasserdam	4 GRJ
Helsper,	J.	Helmond	Veldhospitaal
Hoonhout,	G.A.	Gouda	?
Hordijk,	C.	Rotterdam	42 ZIBVA
Huyssoon,	H.	Assen	D-5-9 RI
Jaspers,	A.	Etten-Leur	2-6 RI
Jochems,	A.P.	Hoeven	AAT
Jong, de	M.	Acquoy	4-3 RI
Kate, ten	J.	Bergambacht	Huz. Van Boreel
Kik,	A.	Yerseke	GRJ-OVW
Klein Overmeen,	H.J.	Heetten	?
Klerkx,	P.C.J.	Oisterwijk	51 HoVeBa
Knapen,	H.J.	Vreeland	6 RVA
Kortbeek,	W.	Bloemendaal	?
Koster, de	M.L.	Goes	Huz. Van Boreel
Kox,	J.	Bergelijk	41 BI
Kuijck, van	J.H.	Breda	424 BI
Lamers,	F.	Budel	1-8 RVA
Lammers,	M.	Helmond	2 MIBAT
Lieverse,	A.Th.	Zoetermeer	?
Louwens,	P.J.	Vlieden	424 BI/6-7 RI
Martens,	N.M.	Kerkrade	1-8 RI
Meer, van	C.C.	Wouwse Plantage	3-8 RI
Melis,	C.	Weert	ML-OVW
Mens,	C.	Oldenzaal	C-5-9 RI
Mulder,	P.	Rijswijk	?
Niemeijer,	M.B.	Oosterbeek	?
Nolten,	H.	Beek	5-6 RI
Orsel,	F.	Meppel	4-2 RI
Pas, van der	A.	Barendrecht	2-5 RI-OVW
Peet, van der	J.	Haarlem	3-12 RVA
Ruyter,	J.	Schagen	?
Schnitzler,	L.	Rotterdam	415 BI/6-3 RI
Schottert,	H.	Duiven	?
Sio,	J.P.	Bergen op Zoom	415 BI
Sluijs, van der	L.	Nieuwe Tonge	2-13 RI



Met ons aller

welgemeend mede-

leven en dat de

liefde en de warmte

van uw naasten U

de moed en kracht

geven dit zware

verlies te dragen.

3
sociale
VEE-
VOMI
3

SOBAT

Smit,	J.	Alkmaar	?
Stam,	B.	Nieuw Lekkerland	421 BI/6 GRJ
Stuut,	L.A.	Nieuw Roden	3-1 RI
Tol, van	H.	Genk (België)	RSPB
Verdoes,	A.	Heerlen	42 VGC
Verhoeven,	F.	Boxtel	5-6 RI
Vonk,	W.J.	Zaamslag	4-3 RI
Vos, de	M.C.	Zaamslag	2-14 RI
Wal, van der	P.	Bornwird	5-1 RI
Walraven,	G.	Ijmuiden	LMD
Weerts,	H.L.	Kerkrade	KLu - LVT
Wegerif,	J.E.	Vaassen	9 AVA Z-Brig
Wegman,	H.	Alphen a/d Rijn	?
Wentink,	J.G.	Bergen op Zoom	LTLUA Beluwe
Willems,	H.	Ommen	C-5-9 RI
Wouters,	H.G.	Beek	4-11 RI



Lijst nieuwe leden

Naam	Woonplaats	ONDERDEEL
BOER P.H.W. de	VALKENSWAARD	7 LLua
DIJKMAN E.	ASSEN	BOSS DutchBat 3
DUBBELHUIS B.	AALDEN	5-9 RI 7DD
JONGSTE A.A.	SCHIEDAM	RS
LENNEN J.G.M.	RAALTE	INFANTERIE
MUILWIJK M.	GORINCHEM	5-5 RI
NEDERBERGH K.H.	PURMEREND	5-9 RI
OVERVLIET P.	OEGSTOEGEST	6-5 RI = 425 BI
PUIJK	NIJMEGEN	
TILBURG J.C.M. van	VELDHOVEN	KM
VONK R.M.	GRONINGEN	1-12 RI
WIELEN A.J.J. van der	OSS	KST

De redactie wenst u allen
prettige feestdagen
en een gezond en gelukkig 2009

SELAMAT HARI NATAL
DAN
SELAMAT TAHUN BARU

**Postbus 90701
2509 LS Den Haag**

Bezoekadres:

Van Alkemadeaan 357

Kortingen oplopend tot wel **35%**

Via VAFAMIL kunt u reizen boeken van o.a. Neckermann, Stena Line, Holland International, OAD, Evenements Reizen, Arke, Holiday cars, Vrij Uit, RP Holidays, Hotelplan, D-Tours, Sunair, Corendon, KUONI, P&O Ferries, Sudtours, Travel Trend, Q-International, Buro Scandinavia, Panta Reizen, ACCOR Hotels, de Jong Intra, Sky International Tours, de Boer & Wendel en nog veel meer.....

Telefoon : 070 - 316 93 95
Fax : 070 - 385 93 32
E-mail : reisbureau@vafamil.nl
Internet : www.vafamil.nl

VAFAMIL REIZEN 2008