

24e jaargang • nummer 122 • februari 2009

SOBAT



WOMI



SCHLOSSHOTEL

BRILON WALD - DUITSLAND op slechts 200 km vanaf de Nederlandse grens



Vijfdaagse Alles Inclusief Hoogsauerland Vakantie

(4 overnachtingen op basis van half-pension)

INBEGREPEN:

* Ontvangst met koffie en gebak

* **GRATIS CONSUMPTIES** tijdens uw verblijf; dagelijks van 17.00 tot 24.00 uur (koffie-thee-frisdranken-vruchtensappen-bieren-jenever-wijnen-appelkorn)

* 4x uitgebreid ontbijtbuffet * 4x lunch * 4x culinair driegangendiner

* Gratis gebruik van: ** rodelbaan ** kegelbaan ** mini-golfbaan

* Keuze uit prachtige autoroute's en wandelroute's

* Avondwandeling met koffie en een pikketanussie

* Regelmatig live muziek

nieuwe adv?

* Bovendien een **NIEUWE GRATIS** verrassingstocht per luxe touringcar
LAAT U VERRASSEN !!!

Bij deze **UNIEKE** alles inclusief vakantie is er overdag veel te ondernemen en te zien, maar ook voor 's avonds is er genoeg entertainment in onze bar/lounge of terras. Voor de liefhebbers is er een leuke avondwandeling, een biljarttoernooi en een spannende "Las Vegas" avond waarbij **NIETS** te verliezen valt, alleen te winnen.

slechts
€ 225,00
per persoon



Nu met nieuwe
all-in formule

Voor dit unieke arrangement gelden de volgende aankomstdata:

Maart

Vrijdag 27 maart
Dinsdag 31 maart

April

Maandag 6 april
Dinsdag 14 april
Zaterdag 18 april
Woensdag 22 april
Zondag 26 april
Donderdag 30 april

Mei

Maandag 4 mei
Vrijdag 8 mei
Dinsdag 12 mei
Zaterdag 16 mei
Woensdag 20 mei
Zondag 24 mei
Donderdag 28 mei

Juni

Vrijdag 5 juni
Dinsdag 9 juni
Zaterdag 13 juni
Zondag 21 juni
Donderdag 25 juni
Maandag 29 juni



Juli

Vrijdag 3 juli
Dinsdag 7 juli
Zaterdag 11 juli
Woensdag 15 juli
Zondag 19 juli
Donderdag 23 juli
Vrijdag 31 juli

Augustus

Dinsdag 4 augustus
Zaterdag 8 augustus
Woensdag 12 augustus
Zondag 16 augustus
Donderdag 20 augustus
Vrijdag 28 augustus

September

Zaterdag 5 september
Woensdag 9 september
Zondag 13 september
Donderdag 17 september
Maandag 21 september
Vrijdag 25 september
Dinsdag 29 september

Oktober

Zaterdag 3 oktober
Woensdag 7 oktober
Zondag 11 oktober
Donderdag 15 oktober
Maandag 19 oktober
Vrijdag 23 oktober
Dinsdag 27 oktober
Zaterdag 31 oktober

Dit jaar bieden wij u ook de mogelijkheid de Vakantie Zonder Beurs
als **9-DAGS ARRANGEMENT** te boeken voor slechts **€ 450,-** per persoon

*** Vraag nu onze nieuwe brochure 2009 aan ***

Alle arrangementen kunt u rechtstreeks reserveren. U wordt in het Nederlands te woord gestaan.

Tel: 0049 - 2961 97940

E-mail: info@schlosshotel.nl

www.schlosshotel.nl

Bel nu en boek snel
☎ 055 - 5059500

Perfect verzorgde en verrassend geprijsde voorjaarscruises

BTR International River Cruise presenteert u in het nieuwe seizoen een ongekend aantal riviercruises. Hiervoor is het eigen cruiseschip M.P.S. Brilliant perfect gerenoveerd. De Brilliant behoort in Nederland tot één van de gezelligste cruiseschepen. De verzorging is groots, de service uitmuntend.

Boek nu en geniet van één van mooie cruisevakantie

Openingseizoens aanbiedingen van € 459,00 voor slechts € 399,00

8-daagse Rijnreise naar Rudesheim en Mainz

van 14 t/m 21 maart 2009

vanaf slechts € 399,00

8-daagse Rijn- en Moezelreise naar Cochem en Zell

van 21 t/m 28 maart 2009

vanaf slechts € 399,00

€ 399,-

Speciale Paascruise over de Waddenzee naar Texel

8-daagse Noord- en Midden-Nederland Paascruise

van 11 t/m 18 april 2009

vanaf slechts € 495,00

€ 495,-

Voorjaarscruises te kust en te keur

8-daagse Zuid-Nederland en België Cruise naar Antwerpen en Middelburg

van 28 maart t/m 4 april 2009

vanaf slechts € 495,00

8-daagse Midden-Nederland Cruise naar Volendam, Hoorn en Harlingen

van 4 t/m 11 april 2009

vanaf slechts € 495,00

€ 495,-

8-daagse Rijn- en Moezelreise naar Cochem

van 9 t/m 16 mei 2009

vanaf slechts € 535,00

8-daagse Rijnreise naar Rudesheim

van 16 t/m 23 mei 2009

vanaf slechts € 535,00

€ 535,-

Alle cruises zijn volledig verzorgd.

U kunt dagelijks genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet, gevarieerde lunch, heerlijk diner. Daarnaast wordt u twee keer per dag getraakteerd op 2 kopjes koffie of thee met een koekje. Tijdens de cruisevakantie wordt aan boord een gezellig animatie-programma georganiseerd met o.a. een bingo, rad van fortuin en kunt u tijdens de cruise genieten van een Captainsdiner en een gezellige afscheidsavond met live muziek.

Voor alle informatie, reserveringen en gratis BTR International River Cruises brochure

☎ 055-5059500

www.BTRreizen.nl

Bel nu en boek snel
☎ 055 - 5059500



BTR International

River Cruises



Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen verlegensvoordigen.
Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Worster L. Noordij
P. de Hoogstraat 6
6181 DH Bakoo
Tel: 046-4360607
E-mail: l.noordij@holmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris** K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel: 0180-611612
Fax: 0180-623580
E-mail:
k.orsel2@kpnplanet.nl

1e Penningmeester A. La(jedijk
Voorlijk 475
2993 DE Barendrecht
Tel: 0180-618423
E-mail: am.la(jedijk@proxad.nl
Banknummer: 1004.20.143
4585.91.200

2e penningmeester R. Hebanknummer: 4230908
L.N.V. "VOMI-Nederland" Barendrecht
Vacant

Vz.veec. Soc. Comm. W.H. P. Patil
Stellingsweg 104
6425 EJ Nijhofpade
Tel: 0561-680772
Mobiel: 06-15 100570
Fax: 0561-680590
E-mail: wpatil@usa.net

Wce-vz./Budgethouder Th.H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel: 071-5416056
E-mail: Theorump@gmail.com

Functionaris P/L/M A.H. Nel
De Weerboon 9
8332 JT Steenwijk
Tel: 0521-512095
E-mail: a.mnel@orange.nl

Eredleden R. Gilt en J.P. Blom
Leden van Verdienste G. Determan; V.C. Birkh; G. de Jong;
G. Stijger; R. Gilt; E.J.F. Smoorenburg;
T.J. Gastra; P.M. Bakker; H. Vis;
A.H. vd. Vis - Boern; W.D.L. Topée;
E.J.O.M. sr Welvaart; J. Ockenbeuring;
D. Moorme

Redactiecommissie

Worsterredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretarisredacteur R. Gilt
Bakoo 90
9190 TD Bakoo
Tel: 0503-241361
e-mail: r.gilt@kpnplanet.nl
Fotobewakingredacteur A.H. Nel (zie onder bestuur)
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat Nationaal Monument Kamp Westerbork.

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doeh

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het bijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhangingsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Worster H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd
Leden Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd
Des. W.A. Broeders, Kolonel der Koninklijke Marechaussee
R.G.M. Brons, Kolonel der Grenadiers
C.K. Hilderink, Generaal-majoor RLU bd
J.H. de Kieje, Luitenant-generaal der Infanterie bd

Ledenadministratie

G.M. Natiklaas-Deerman
Anstelpad 17
3101 EA Roomburg
e-mail: vomikla@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgeve nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richtten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSREDEWS".

2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zinnigheid van het bestuur weer te geven.

Oversname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Druk: Koninklijke De Swart, Den Haag



Website VOMI-NL:
www.vomi-nederland.nl

**Sluitingsdatum
inzenden kopij:**

Nr. 125 27-02-2009

Nieuws van de Bestuurstafel



Inhoud

| | |
|--|----|
| Van de bestuurstafel | 4 |
| Van de voorzitter | 4 |
| "7 December" herdenking 2008 | 6 |
| VELDPOST (9) | 7 |
| Het Inloophuis voor Veteranen | 11 |
| Reinier Jessurun | 13 |
| Herdenkingsdag (Remembrance Day) | 14 |
| Met eerste detachement naar Korea (deel 6) | 16 |
| Brief van Rita Pos | 18 |
| "De toekomst van oude veteranen" | 23 |
| BALV 21 januari 2009 | 26 |
| Verenigingsnieuws | 28 |

Beter een hart
zonder woorden,
dan woorden
zonder hart.

Van de Voorzitter

Het nieuwe jaar is met een ouderwetse winter begonnen, sneeuw, stevige vorst en een snijdende wind. Echt weer om bij de warme kachel te blijven! Toch hebben velen van u de nieuwjaarsrecepties, die overal in het land door de besturen waren georganiseerd, bezocht. Weer of geen weer, u wilde elkaar ontmoeten om de beste te wensen voor 2009 uit te wisselen. Bij de recepties die ik heb bijgewoond, was de opkomst groot en de sfeer prima. In Ridderkerk (VOMI Z-H Zuid) en Rijswijk (VOMI Z-H Noord) heb ik tot mijn genoegen kunnen constateren dat de bijeenkomsten samen met zusterorganisatie "Bond van Wapenbroeders" waren georganiseerd. Zo kan het en zo moet het ook willen we de komende jaren goed doorkomen. Deze samenwerking "van onderaf" stimuleert het bestuur van VOMI-Nederland om de gesprekken met de FIM en de BvW dit jaar voort te zetten met het doel om de reeds gemaakte afspraken over samenwerking nog verder uit te breiden. De resultaten van het symposium van het Veteranen Platform op 12 december 2008 bleven wat achter bij mijn verwachtingen. Maar niet getreurd, VOMI heeft in het verleden wel vaker het voortouw genomen om tot resultaten te komen en dat heeft ook niet in alle gevallen onmiddellijk tot succes geleid. Met dit verschil dat de tijd nu meer dringt dan ooit. Wij beraden ons daarom binnen ons bestuur op verdere gerichte acties om het gestelde in ons rapport "Toekomst VOMI" ook daadwerkelijk te realiseren. En dan natuurlijk ons 25-jarig jubileum dat we in 2011 groots en gezamenlijk gaan vieren. De verschillende werkgroepen zijn inmiddels ingesteld en met hun werkzaamheden gestart. Het lijkt nog ver weg, maar een goede voorbereiding is het halve werk en die kost tijd. Al is het alleen al om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. Het gaat beslist een mooie dag worden, zorg dat u er dan bij bent!

*Uw voorzitter
L. Noordzij*

De Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 21 januari j.l. ligt al weer achter ons en we kunnen daar met tevredenheid op terugkijken.

- Het bestuur van VOMI-Nederland heeft op diverse nieuwjaarsrecepties acte de présence gegeven.
- Het ligt in het voornemen dat zowel de voorzitter als de secretaris een bezoek zullen brengen aan onze sobats in Canada.
- Het bestuur heeft besloten om de leden buiten Europa gratis ons periodiek "SOBAT" toe te zenden. Dit heeft o.m. te maken met de hoge bankkosten die door de diverse banken in rekening worden gebracht bij het innen van de contributie.
- De Algemene Ledenvergadering van april 2009 is op **21 april en zal worden gehouden in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek.**

- Op 12 december 2008 is het startsein gegeven voor het "Sweep-project". Zie hiervoor pagina 32 van deze "SOBAT". Op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 21 januari j.l. heeft onze voorzitter de regionale besturen daarover geïnformeerd.
- De eerstvolgende Bestuursvergadering is op 25 februari 2009.
- Op donderdag **12 maart 2009** is de Jaarvergadering van de Sociale Commissie (SOCCOM). Deze vergadering zal dit jaar worden gecombineerd met het jaarlijks te houden Secretarissen Overleg (secretarissen/penningmeesters en ledenadministrateurs). Ook deze gecombineerde bijeenkomst zal worden gehouden in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek.

*K.J. Orsel
Secretaris*

Kostbaar is de wijsheid
die door ervaring wordt
verkregen.

R. Ascham

Koninklijke Onderscheiding

Ad van Hooydonk (lid van VOMI Noord-Brabant West) heeft op 22 december 2008 uit handen van de burgemeester van Bergen op Zoom een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. De heer Van Hooydonk werd bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Huurdersbelang Soomland benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onze hartelijke gelukwensen.



Kamp Westerbork

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog vluchtten steeds meer Duitse joden voor de naziterreur de grens met Nederland over. De toenmalige Nederlandse regering wilde op goede voet blijven staan met Duitsland, en sloot op 15 december 1938 de grens en bestempelde de vluchtelingen tot ongewenste vreemdelingen. Zij moesten in één groot vluchtelingenkamp worden ondergebracht. Tot de bouw hiervan werd in februari 1939 door de Nederlandse regering besloten. Aanvankelijk zou dat kamp bij Elspeet worden gebouwd. Maar Koningin Wilhelmina vond de afstand van twaalf kilometer tot haar zomerverblijf paleis Het Loo veel te weinig. Ook de ANWB was tegen, want de gehele Veluwe moest beschikbaar blijven voor vakantiegangers. Daarom werd IJsselstein gekozen voor het Amersfoort op de Drentse heide bij Hooghalen, tien kilometer ten noorden van het dorp Westerbork. In augustus 1939 werden hier door arbeiders in de werkverschaffing de eerste barakken gebouwd van Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork. Op 9 oktober arriveerden de eerste 22 bewoners. Zij waren afkomstig uit een groep van ruim negenhonderd Duitse joden die tevergeefs hadden geprobeerd met het Duitse schip St. Louis van Hamburg naar Cuba te vluchten. Tijdens de bezetting maakten de Nazi's dankbaar gebruik van de al gerealiseerde kampstructuur. Westerbork kwam op 1 juli 1942 onder rechtstreeks Duits bestuur. Vanaf oktober 1942 tot april 1945 was Albert Konrad Gemmeke commandant van het kamp. Als "Polizeiliches Durchgangslager Westerbork" werd het een doorgangskamp voor joden, zigeuners en mensen uit de verzetsbeweging die per trein werden afgevoerd. Aanvankelijk via station Hooghalen, maar na enige tijd werd een spoorlijntje aangelegd dat het kamp verbond met de spoorlijn tussen Beilen en Assen.



Elke dinsdag vertrok vanuit Westerbork een goederentrein die een grote groep kampbewoners via Assen, Groningen en Nieuweschans naar kampen in Polen bracht, voornamelijk de vernietigingskampen Auschwitz-Birkenau en Sobibor. Een dag of drie later kwamen ze daar dan aan. De trein werd tot Nieuweschans door Nederlands spoorwegpersoneel bemand en vanaf Nieuweschans door Duits personeel. In totaal werden van 1942 tot 1944 ruim 107.000 gevangenen vanuit Westerbork per trein gedeporteerd. Slechts 5000 van hen keerden levend terug. Onder de slachtoffers waren bekende namen. Etty Hillesum heeft in Westerbork vast gezeten alvorens ze werd gedeporteerd. Anne Frank en haar familie werden op één van de laatste transporttreinen van Kamp Westerbork naar Auschwitz gezet. Ook het zigeuner Sinti-meisje Settela Steinbach is via Westerbork gedeporteerd. De Journalist, voor het Algemeen Handelsblad, Philip Mechanicus werd op 7 november 1942 naar Westerbork afgevoerd en op 8 maart 1944 op transport gesteld naar Bergen-Belsen. Op 9 oktober 1944 werd hij met een straftransport van 120 man naar Auschwitz-Birkenau gebracht, waar hij 3 dagen later werd doodgeschoten. De laatste trein vertrok op 15 september 1944. Op 12 april 1945 werd het kamp door Canadese soldaten bevrijd. Er waren nog zo'n 900 gevangenen in het kamp achtergebleven. Het kamp kwam nu onder Nederlands commando en de bewoners moesten nog weken in het kamp blijven alvorens zij naar huis mochten. Na de oorlog is het kamp enkele jaren door de Nederlandse overheid gebruikt voor het zonder proces gevangenen houden van NSB'ers en collaborateurs. Daarna werd het korte tijd een militair kampement, en in 1951 werd Kamp Westerbork ingericht als woonoord voor gedemobiliseerde KNIL militairen van Zuid-Molukse afkomst. Het kreeg toen de naam "Schattenberg", naar een heuvel in de buurt. De eerste Molukkers arriveerden hier op 22 maart 1951; ze waren een dag eerder in Rotterdam aangekomen met de Kota Inten. In 1970 vertrokken de laatste gezinnen. Het kamp werd vervolgens afgebroken. Sinds 1983 is er een herinneringscentrum, waar de geschiedenis van Durchgangslager Westerbork wordt verteld. Er is een museum,



waar diverse voorwerpen worden tentoongesteld en films zijn te zien. Het voormalige kampterrein is nu een groene vlakte. De belangrijkste gebouwen zijn nu gemarkeerd door heuveltjes. Driehoekige stenen markeren de plaatsen waar eens barakken en spoorrails waren. Midden op het terrein is een monument geplaatst, ter nagedachtenis aan de vele duizenden joden, zigeuners en andere gedeporteerden. Op het terrein staan verschillende monumenten. Op de plaats waar de spoorrails in het kamp eindigden onthulde Koningin Juliana in 1970 het Nationaal Monument Westerbork, ontworpen door oud-gevangene Ralph Prins. Het Monument van de 102.000 Stenen herinnert aan de 102.000 mensen die vanuit het kamp werden gedeporteerd en het niet overleefden. Hiervan zijn er 99.900 stenen met een Davidster op de bovenkant. Ook zijn er 2000 stenen met een vlam op de bovenkant, ter herinnering aan de Sinti en Roma. Verder zijn er 100 stenen zonder symbool, deze stenen staan voor de verzetsstrijders die in Westerbork hun deportatie afwachten.

J.M.

Bron: Wikipedia



SOBAT

"7 December" herdenking 2008

Voor de 49e maal herdachten wij op 5 december 2008 in de Oranjekazerne te Schaarsbergen de gevallen van de 1 Divisie "7 December", de "7 December" Bataljons, het Operationeel Commando "7 December" en 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December".

*Wij werken voor vrede, voor veiligheid en recht,
en helpen een volk uit zijn nood.
Begrippen waar iedere jongen voor vecht,
en waar Nederlands kracht uit ontsproot.*

Het staand gezongen Marslied "7 December" (waarvan hierboven het 2e couplet staat afgedrukt) vormde deze ochtend de opening van de herdenkingsdienst. De herdenkingsdienst werd muzikaal ondersteund door het koperensemble van de Regimentsfanfare "Garde Grenadiers en Jagers" en het Nunspeets Mannenkoor.

Commandant 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December", brigade-generaal M.J.H.M. van Uhm, zei in zijn openingstoespraak ondermeer: "Ik richt hierbij een bijzonder woord van welkom en vooral van respect aan de nabestaanden van diegenen die vandaag niet meer bij ons kunnen zijn. Ik realiseer me heel goed dat u deze herdenking anders beleeft dan de overige aanwezigen, maar tegelijkertijd hoop ik dat u kracht zult kunnen putten uit de diepe onderlinge verbondenheid en solidariteit die wij met u voelen".

En verder:

"Ik ben daarom blij dat er vandaag ook zoveel partners van veteranen aanwezig zijn. U bent de stille kracht op de achtergrond. Uw rol als klankbord, als eerste aanspreekpunt....als eerste opvang ook....uw rol blijft echter vaak onderbelicht. Dat is niet terecht, immers, zonder een solide en solidair thuisfront is de missie van de militair nog zwaarder. En dat geldt helemaal na terugkeer, wanneer de missie overdacht gaat worden... en wanneer daar betekenis aan moet worden toegekend. Ik hecht er dan ook aan u als partner vandaag nadrukkelijk te noemen, zodat niet alleen recht wordt gedaan aan de inzet en prestaties van de veteranen zelf.... maar ook aan die van zijn of haar achterban".

Na het "Ave verum corpus", gezongen door het koor, volgde de toespraak van oud-veldprediker dominee K.L.F. de Grand, zelf ook Indië-veteraan. Hij eindigde zijn toespraak met: "Zo beleven wij deze dag. Straks gaan we weer naar huis, 7 december blijft een bijzondere dag met



zijn eigen gemoedsbewegingen en besef van een realiteit, die wij hebben leren kennen. Ja, straks gaan wij weer naar onze eigen plek. We gaan rust houden na deze dag. De gevallen, zij rusten in vrede. Gaat het bij alle strijd, die wij moeten en moesten voeren, uiteindelijk niet om die vrede?"

Mevrouw Annie Steenstra mocht hierna een nieuw gedicht voordragen met als titel: "The missing man". De slotgedachte werd hierna uitgesproken door aalmoezenier A.P.J. Hes gevolgd door de samenhang: "Blijf bij mij Heer".

*Blijf bij mij Heer, want d'avond is nabij
De dag verduistert, Here blijf bij mij
Als and're hulp m'ontbreekt, geluk m'ontuliedt,
Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!*

Tijdens de lunch was er gelegenheid om weer even bij te praten voordat we naar buiten zouden gaan voor de plechtigheid bij het "EM" monument. Bij het monument zei brigade-generaal Van Uhm in zijn toespraak ondermeer: "Op zondag 7 september 2008 viel het jongste slachtoffer van de Taliban, een terroristische tegenstander die ongericht geweld gebruikt, zowel tegen onze militairen als tegen hun eigen bevolking. Een situatie die voor velen hier herkenbaar zal zijn. Soldaat der eerste klasse Jos ten Brinke werd op een zelfde lafhartige manier van het leven beroofd als uw sobats destijds in Nederlands-Indië. Het is wrang dat juist de dood, dit sneuvelen, een brug tussen generaties lijkt te slaan".

Tot slot werden kransen en bloemen gelegd gevolgd door een defilé langs het monument. Namens VOMI-Nederland werd een krans gelegd door de voorzitter, de heer L. Noordzij, en de heer W.P.J. Patist.

Na afloop van deze stijlvolle herdenking keerden de deelnemers met een tevreden gevoel huiswaarts met in hun gedachten nog deze woorden:

*"The missing man" drukt ons postuum op 't hart
met 't samen respectvol gedenken door te gaan;
want aandacht en achting voor het verhaal achter 't graf
zullen eens aan de wieg van de vrede staan.*



VELDPOST (9)

(brieven 1945-1950, eerste halfjaar 1948)

Op Nieuwjaarsdag zijn we met verlof te Batavia en we zwemmen bij Priok in zee. Wonderlijk dat het water zo schoon is met een metropool vlakbij. Hier gaat het liften gemakkelijker dan in Bandoeng. Ook is er meer te doen voor verlofgangers.

Er is veel diefstal uit de huizen in de Europese wijk Menteng. 's Avonds worden er lege flessen op de stenen vloer gezet die verbonden zijn met draden.

We reizen met de trein terug naar Bandoeng door het mooie Soendaland. Te Tjimahi wacht een stapel post, me toegezonden door abonnees van het weekblad "De Spiegel". Ik had een stukje geschreven dat indruk maakte op het thuisfront. Gebundeld tot "lectuurgranaten" gaan de bladen en blaadjes naar de buitenposten. Er zijn mooie bij als "Colliers" en "Life" en ook minder mooie, zelfs bedenkelijke. Maar dat hindert niet.

De avondstudie aan HBS-B gaat door. Komt er geen tweede actie, dan doe ik in april-mei examen. Het is hard studeren maar voor vervoer kan ik altijd een beroep doen op de mannen.

We horen bij burgers thuis frappante verhalen over "stille kracht". Het klinkt overtuigend met de tropenacht om je heen. En dan de mengeling van vreemde geluiden. Het is een sfeer die zich voor Goena Goena leent. Zelf heb ik er niets van ervaren, anderen echter wel.



West Java met aan de horizon de Salak en Gedeh.



Een uitvaart te Soekaboemi.

Intussen ga ik me bezinnen op een werkkring in Indonesië. Het land is mooi, het klimaat prima en bij een gunstige ontwikkeling van de situatie is er werk genoeg. Intussen hoort men denigrerende verhalen over onze divisie, we zouden te soft zijn. Mogelijk KNIL-praat. Ons inziens is daar geen reden voor. Wij wijten de toestand aan de halfslachtige houding van Den Haag, kostbare tijd laat men daar verlopen. Men ruilt Indië voor Marshall-hulp. Intussen verouderd ons materieel. Het speelt de Republiek in de kaart, in Djocja zitten slimme mensen die de VS en het UK voor hun karretje spannen. Dat het gevaar vanuit de USSR komt lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Die hebben wel wat anders aan hun hoofd.

Van Mook werkt hard aan zijn oplossing: Een Federaal Indonesië. Er zijn drie West-Java-conferenties en er wordt gewerkt aan de Grondwet voor de deelstaat Djawa Barat.

Maar Den Haag sluit een Renville-overeenkomst onder auspiciën van onze bedenkelijke vrienden. Wel komt er een gezelschap uit Nederland met Beel, Drees, Neher en Jonkman. Het gaat gepaard met veel uiterlijk vertoon in Batavia.

Juist door die besluiteloosheid laaien de gevechten weer op. De TNI (ofwel TRI) komt vanaf de hellingen naar beneden. Zo zijn er berichten vanuit Tasikmalaja over nieuwe beschietingen en ook bruggen, door de Genie gelegd, worden opgeblazen. Nu Den Haag aarzelt, durft de Republiek weer. Tussen Soekaboemi en Tjiandjoer wordt het Waterpeloton beschoten. Er zijn geen verliezen. Wel wordt er een gevangene gemaakt.

Er is een voetbalmatch tegen de AAT met veel komische scènes.

In de struiken achter de werkplaatsen staan 16 zoeklichten, min of meer compleet en nog afkomstig van voor de Jappen-tijd. Die lijken me geschikt om de telescoop te verbeteren. Er gaat een nieuw artikel naar "De Spiegel". Het wordt een karwei om alle afzenders (een 200) persoonlijk te antwoorden. Gelukkig zijn er postbladen.

In mijn maandrapport wordt gepleit voor een grotere inzet van de regimentsseiners bij de radioverbindingen. Het zijn in de eerste plaats seiners en pas daarna chauffeurs. Door de nood gedwongen is de werkelijke situatie vaak andersom. Dit

kan leiden tot trieste gebeurtenissen. Bij een groep in moeilijkheden en zonder radioverbinding moet men iemand om hulp sturen door zeer gevaarlijk terrein. Dat is trouwens minstens eenmaal gebeurd.



Een werkstuk van de Genie, 1947.



De regimentsseiner/chauffeur Martin Brinkers.

In februari gaat de TNI massaal terug naar Midden-Java. Vervoer wordt ter beschikking gesteld. Opmerkelijk is dat wel. De welvaart neemt toe in de bevrijde gebieden. Men ziet het aan de kleding van de mensen. De Soendanezen begrijpen echter niet waarom de Hollanders zo aarzelen. En zij zijn niet de enigen die dergelijke gedachten dagelijks bij zich dragen.

SOBAT

Eind februari ben ik onder andere te Soemedang. Het gaat er om de seiners bij hun werk, dus het seinen, te houden. Ook het radiomateriaal wordt gecontroleerd en aangevuld. Intussen ontstaat de Negara Djawa Barat met een eigen leger. De Repoebliek wordt door Van Mook geïsoleerd maar Soekarno is niet van gisteren. Die heeft zijn vrienden wel! Den Haag blijft maar aarzelen. De aflossing van de divisie wordt uitgesteld omdat er geen schepen beschikbaar zouden zijn. Die moeten zogenaamd varen voor de Marshallhulp. Weer een rit naar Soebang. De theeplantages van de P&T-landen zijn een lust voor het oog. Hier werken 100.000 Indonesiërs bij een staf van 11 Europeanen.

Ook te Garoet doe ik m'n werk. De radiodienst moet klaar zijn wanneer er iets mag gebeuren. Er is intussen groot feest in Bandoeng. Het nieuwe staatshoofd, de Wali Negara, wordt beëdigd. De Soendaneze afgevaardigden met hun dames zien er schitterend uit. Na de terugkeer van de TNI naar Midden-Java is het een tijdlang rustig geweest maar nu zijn er weer berichten over onrust bij Garoet en Tjiamis.

Op 28 april en volgende dagen doe ik examen te Bandoeng. Majoor Maya van het Waterpeloton had me geraden de leerboeken onder het kussen te leggen. Het heeft geholpen. Op 30 april is er een parade ter ere van het 50-jarig jubileum van Wilhelmina. Veel materiaal wordt getoond zowel op de grond als in de lucht. Ook de Genie is er bij. Generaal Spoor en de Wali Negara nemen de parade af. Henne Ringoir geeft een levendig verslag.

Jan van Hekken komt vanuit Batavia naar Tjimahi. Hij ziet met eigen ogen Jupiter met zijn manen en de kraters op de maan. Ook Venus, maar Saturnus laat zich niet zien. Het Zevengesternte fonkelt aan de hemel. Iets moois verveelt niet. In het Algemeen Indisch Dagblad staat de uitslag van het examen. Bij de A-afdeling slaagden 15 personen, bij de B-afdeling 5. Generaal Dürst Britt reikt de diploma's uit. Een studie in de astronomie en/of geologie staat nu voor me open. De voortdurende onzekerheid werkt verlamdend op de manschappen. Er komt een landelijke verkiezing in Nederland maar de dienstplichtigen mogen niet meedoen. Gelet op de stemming in het leger zou dat mogelijk tot een ruk naar rechts kunnen leiden.



Jelle de Vries in de GMC met de Engelse 19-set.



Mijn sterrenkijker, Tjimahi 1948.

In mei is de kijker compleet. Als een monument staat hij op het kasernplein. Van de rode en witte boom-bloesems kan men duidelijk de bladnerven en het stuifmeel zien. Het is bij avond beslist aangenaam te Tjimahi. De lichtjes van de pindaverkopers twinkelen en het voortschuifelende publiek lijkt goed geluimd.

Vanuit Holland komt het gerucht dat de KVP'er Welter met een aparte (meer rechtse) lijst zal komen. Samen met de AR kan dit leiden tot regeringsdeelname. Dan is de kans geschapen voor een betere politiek. Maar.....Welter krabbelt terug.

Met Jelle de Vries als chauffeur heb ik intussen alle uithoeken van West-Java gezien. De ritten van Koenigan naar Tjiamis waren spannend. Ook Garoet-Tasik was niet zonder risico's. Op weg naar Soemedang ging het een keer bijna mis, maar Jelle bezorgde het nieuwe toestel correct bij de groep seiners waaronder Koeze, Kouwenhoven en Lieshout.

Een prettig moment is het avondeten in de mess. Er wordt over politiek gesproken maar ook over hobby's. Zo heeft sergeant-majoor Kleinpiet van de divisie-apotheek vaak interessante voorstellen. Zo spreekt hij over wandelingen in de omgeving. Ik zal later die kameraadschap missen. Op

een moment komt er een boodschap vanaf de Poort. Enkele baboes vragen naar mij. Het blijkt familie van mijn Djongos die me uitnodigt voor een slamatan. Ik ben er geweest, geweldig! Mijn Maleis is ruim voldoende voor een onderhoudend gesprek. Begin juni lijkt het de goede kant op te gaan. Er zijn geruchten over nieuw militair ingrijpen. Er is een rit naar Soekaboemi. Ook deze stad is in korte tijd hard vooruit gegaan. De Chinezen hebben de binnenstad hersteld.

De stemming onder de radio-mensen is goed, zowel bij het N-peloton als ook bij de regimentsseiners (voor zover aanwezig).

In het voetbalelftal speel ik mee als rechts-half. Tijdens het spel, maar vooral daarna, is de stemming opperbest. Er is nog een tocht met de GMC naar de Wijnkoopsbaai. Onderweg zien we de mensen van de 11e aan het werk. Ook voor de Soendanezen is dit belangrijk.



Ons voetbalelftal te Soekaboemi, juni 1948.



Jelle bij een nieuw ontvangen Amerikaans toestel SCR 284 met Arie Uithuis van het N-peloton.

Achter op de motor bij Van der Linde reis ik mee van Soekaboemi naar Bandoeng. Daar herstelt mijn broer van dysenterie en malaria. Op de terugweg komen we ten val door het plotseling uitwijken van een paard. De MP stelt ons gelukkig in het gelijk. Het verlangen naar huis neemt toe bij de mannen maar daarbij overheerst de idee dat men het werk wil afmaken. Soldaten met vervoer vragen het thuisfront om zaken als onderbreekpuntjes. Met spanning wordt uitgekeken naar de uitslag van de komende verkiezingen. Links of toch een beetje rechts?

Haarlem, Peter van Toor

Postbus 90701
2509 LS Den Haag

Bezoekadres:

Van Alkemadeaan 357

Via VAFAMIL kunt u reizen boeken van o.a. Neckermann,
Stena Line, Holland International, OAD, Evenements Reizen,
Arke, Holiday cars, Vrij Uit, RP Holidays, Hotelplan, D-Tours,
Sunair, Corendon, KUONI, P&O Ferries, Sudtours, Travel Trend,
Q-International, Buro Scandinavia, Panta Reizen, ACCOR Hotels,
de Jong Intra, Sky International Tours, de Boer & Wendel
en nog veel meer.....

Telefoon : 070 - 316 93 95
Fax : 070 - 385 93 32
E-mail : reisbureau@vafamil.nl
Internet : www.vafamil.nl

VAFAMIL REIZEN 2009

Bekendmaking

Sobat Arie Sanders was tot december 2007 secretaris van de vereniging Garde Jagers '47. Deze vereniging is in 1985 opgericht voor die personen die gediend hebben bij het 5e bataljon Garde Regiment Jagers.

Vanwege de opheffing van deze vereniging laat de secretaris weten te zullen proberen om de gegevens van de oud-leden, o.a. de verhuisberichten, zo goed mogelijk bij te houden. De bedoeling hiervan is dat de oud-leden op een later tijdstip, wanneer ze elkaar nog eens willen ontmoeten, evl. contact kunnen opnemen met het voormalig secretariaat met de vraag of de bedoelde persoon nog op dat adres woont enz. Er zal dan getracht worden om de meest recente gegevens te verstrekken. Dit zal vanzelfsprekend afhankelijk zijn van de medewerking van een ieder.

Het nieuwe adres van Arie Sanders is: Van Eesterensingel 115, 2951 CJ Alblasterdam. Telefoon: 078-6913112. E-mail: ariesanders@kpnplanet.nl

Bijzetting urn

Op woensdag 12 november 2008 heeft mevrouw Sylvia Pessierom namens de Molukse gemeenschap een urn, gevuld met aarde van het Ereveld Galala Tantai op Ambon, bijgezet achter het zultje bij het Indisch Monument te Den Haag. Zij bedekte de urn met bloemen en eau de cologne, symbolen voor een goede en geurige reis.

De plichtigheid werd, naast enkele leden van het bestuur van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 en een vertegenwoordiger van de Stichting Pelita, ook bijgewoond door de heren Van der Graaf en Teeuwisse van de Nederlandse Oorlogsgraven Stichting.

Nieuwe Chef Militaire Huis

Generaal-majoor der Cavalerie H. Morsink is per 1 januari 2009 de nieuwe Adjutant-generaal levens Chef van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin. Hij volgde in deze functie luitenant-generaal der Cavalerie A.J.G.M. Blomjous op, die de functie gedurende zeven jaren heeft vervuld.

"Klappermelk & klompen"

Veteranen vertellen over Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Opgetekend door Carla van der Wal. Voorwoord geschreven door oud-burgemeester van Utrecht, mr. A.H. Brouwer-Korf.

In opdracht van de Stichting Indië-Monument Utrecht is in juni 2008 het fraaie boekwerk "KLAPPERMELK & KLOMPEN" uitgegeven.

Utrechtse veteranen, allemaal direct of indirect betrokken bij de strijd in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea, vertellen in deze bundel hun verhaal. Voor hen verdwijnen de herinneringen aan dat land nooit.



U kunt dit boek rechtstreeks bestellen door overmaking van € 10,00 op rekeningnummer 55.46.59.438 t.n.v. Stichting Indië-Monument te Utrecht onder vermelding van: Boek "Klappermelk & Klompen".

Fietsen op een fiets van Geertrui de Boom, daar kom je verder mee!

Kom kijken naar de grote collectie kwaliteitsfietsen van bekende merken.

Gazelle

BATAVUS

KALEICH

Geertrui 
DE BOOM
TWEEWIELERS

Daar fiets je mee weg!



Dorpsstraat 50 • Barendrecht • Tel.: 0180 61 21 81
www.geertrui-tweewielers.nl

Het Inloophuis voor Veteranen

Het Inloophuis voor Veteranen is een beschermde plaats, waar lotgenoten elkaar in een gezellige sfeer kunnen treffen om met elkaar van gedachten te wisselen, maar ook om over hun belevenissen van weleer te kunnen praten.

Eindhoven is de gelukkige eigenaar geworden van zo'n Inloophuis. Het Inloophuis is op 24 april j.l. door Staatssecretaris van Defensie Jack de Vries, in bijzijn van vele genodigden, geopend.

Het Inloophuis staat in de Smitsstraat 17 in het centrum van Eindhoven, nabij het PSV stadion. Dit pand is met hulp van militairen afkomstig van de Legerplaats Oirschot totaal gerenoveerd. Mede dankzij diverse "weldoeners" die ons gratis de benodigde goederen leverden, is dit Inloophuis een fraai en een luxe ingericht pand geworden. Het pand bevindt zich in de woonwijk "de Bergen".

Wijk "de Bergen" is één van de oudste wijken van Eindhoven en is gelegen in het centrum van Eindhoven. Deze wijk, ook wel "Quartier Vivant"

genoemd, kent letterlijk veel gezichten. Naast mooie karakteristieke woonhuizen vindt je er een veelzijdigheid aan (unieke) winkel- en horecaformules. Deze westerlijke binnenstadsrandzone wordt gekenmerkt door kleinschalige, vaak nog historische bebouwing met een gemengd karakter. Het gebied wordt aangeduid met het begrip "Quartier Vivant" omdat het met z'n restaurants, café's en speciale winkels de sfeer oproept van het "Quartier Latin" in Parijs. Als de veteraan ons Inloophuis bezoekt, bestaat de mogelijkheid dat zijn/haar partner ook elders in het centrum de tijd fijn kan doorbrengen. Men heeft de keuze, bij goed weer, op de aanwezige terrasjes te zitten of de daar aanwezige bruine café's te bezoeken. Winkelen en/of flaneren is mogelijk in het dichtbij gelegen centrum van Eindhoven.

Het Inloophuis biedt u:

Een gezellig ingerichte **huiskamer**, waar u door onze gastheer en -vrouw ontvangen wordt met een heerlijk kopje koffie of iets anders. Als u behoefte heeft om uzelf af te zonderen om enige lectuur tot u te nemen, kunt u gebruik maken van ons mooi ingerichte **leeskamer** met een uitgebreide leesstafel. Indien u graag naar een film kijkt of als u eigen filmmateriaal wilt tonen, kunt u dat doen in onze zeer professioneel ingerichte **tv-kamer**. Wij zijn ook uitgerust met moderne computers en een supersnelle internet-verbinding. Op de boven-etage bevinden zich **twee**



modern ingerichte **bureau-ruimtes** waar u, indien gewenst, privé gesprekken kunt houden. Maar ook teruggaan in de tijd is mogelijk bij het bezoeken van onze **tentoonstellingsruimte**, waar diverse memorabilia te aanschouwen zijn; tot eind november wordt aandacht besteed aan WO II en de bevrijding van Eindhoven. In de maand december starten we met de tentoonstelling over 60-jaar UN Peacekeeping. Onze modern ingerichte **vergaderzaal** welke plaats biedt aan 25 personen, stellen wij tegen een kleine financiële bijdrage ter beschikking. Voor de inwendige mens kan, desgewenst, vanuit onze luxe en compleet ingerichte **keuken** worden gezorgd. Iedere 1ste donderdag van de maand wordt een echte Indische Rijstmaaltijd (op bestelling) geserveerd.

Wij nodigen u van harte uit om eens een bezoek aan ons Inloophuis te brengen, om twee redenen: Op de eerste plaats omdat het een "must" is, het is echt "**A place to be**". Op de tweede plaats geeft u met uw bezoek aan dat er behoefte bestaat aan een Inloophuis. Uw bezoek wordt geregistreerd en vormt een graadmeter voor het **bestaansrecht** van het Inloophuis. Immers, de komende twee jaren moet het Inloophuis zichzelf kunnen bewijzen. Wij, als Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost, hebben voor dit huis gevochten en hebben het voor de komende twee jaren "**om niet**" van de gemeente Eindhoven gekregen. Daarna wordt, na een te houden evaluatie, vastgesteld of dit Inloophuis een bestaansrecht heeft. Het Inloophuis is geopend op iedere donderdag van 15.00 tot 21.00 uur, iedere zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en op andere tijdstippen op afspraak.

Kijk ook op www.stichtingveteranen-brabantzuidoost.nl



Het Indië-Monument te Tilburg

Het Indië-Monument te Tilburg staat aan de rand van een prachtig park met eeuwenoude bomen. Indië-veteraan A. Doevendans, artistiek architect, heeft het Indië-Monument vorm gegeven. Het is gebogen en vooroverhellend, hetgeen bescherming en omarming betekent.

De vormgeving is een Indisch huis met waranda, bloemen en 'vensters', waarin de 60 namen van de Tilburgse gesneuvelde militairen in brons zijn gegoten.

Het monument is onthuld in 2001 door mev. M. Spoor-Dijkema en rondom de datum van het overlijden van Generaal S. Spoor wordt jaarlijks een waardige en zeer indrukwekkende herdenking gehouden.



Indrukwekkend zijn ook de vele bloemen die regelmatig door sympathisanten worden gebracht.

Naschrift redactie: Het bestuur van VOMI-Nederland heeft besloten om vanaf heden in "Sobat" de Indië-Monumenten in Nederland in de schijnwerpers te zetten. Tilburg en Heemstede (zie pagina 12) openen in deze editie de rij.

Het Indië-Monument te Heemstede

Ter nagedachtenis van 6 gesneuvelde inwoners van Heemstede, in het toenmalige Nederlands-Indië, is er op 27 juni 2008 een monument onthuld op de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan 5.

Dit monument is met inzet van de Veteranen Adviescommissie Heemstede en met de volledige medewerking van het college van Heemstede tot stand gebracht.

Ieder jaar zal er, voorafgaande aan de Veteranendag van Heemstede, bij dit monument een moment van bezinning zijn. Nadat de namen van de gesneuvelden genoemd zijn, wordt er een minuut stilte gehouden. Na het hoornsignaal wordt het Wilhelmus gezongen en de vlag gehesen, daarna is er gelegenheid om bloemen te leggen.



De namen van de 6 gesneuvelden die op de gedenksteen staan zijn:

Charles Boshoven

Stoker eerste klas Koninklijke Marine
Geboren 21 maart 1921
Gesneuveld 19 januari 1946 in Soerabito
Begraven op het Ereveld Kembang Kuning Surabaya

Antonius Denekamp

Sergeant Infanterie Militaire Politie KNIL
Geboren 2 augustus 1911
Gewond geraakt 16 mei 1950
Overleden 23 mei 1950 in Makassar
Begraven op het Ereveld Candi / Semarang

Jacob Hindriks

Soldaat Grenadiers Koninklijke Landmacht
Geboren 6 maart 1926
Gesneuveld 30 mei 1949 in Medalan
Begraven op het Ereveld Kembang Kuning Surabaya

Reinier Jessurun (zie ook pagina 13)

Luitenant Kolonel KNIL Ridder Militaire Willems-Orde 4de Klasse
Geboren 15 februari 1904
Vliegtuigongeluk 14 mei 1949 bij Kroya
Begraven op het Ereveld Menteng Pulu Jakarta

Dirk Willemse

Sergeant Korps der Mariniers
Geboren 29 oktober 1925
Dienstongeval 13 maart 1947 in Soerabaja
Begraven op het Ereveld Kembang Kuning Surabaya

Joseph Uland

2 de Luitenant Vlieger KNIL
Geboren 7 juni 1918
Neergestort 4 augustus 1946 bij Semarang
Begraven op het Ereveld Candi / Semarang

Op de oproepen aan nabestaanden werd aanvankelijk niet gereageerd, totdat we bijna een maand later een reactie ontvingen van de zus van Joseph Uland.

Wij waren zeer verrast en blij met haar brief waarin zij schreef dat ze erg ontroerd was dat haar broer nu ook een plekje heeft gekregen in zijn geliefde Heemstede.

Veteranen Adviescommissie Heemstede

Toen had je de POLITIONELE ACTIES

"Toen had je de POLITIONELE ACTIES" is de intrigerende titel van een boek dat geschreven is door M.W.J. Messing, de zoon van Indië-veteraan Nico Messing.

Op 4 oktober j.l. had ik het genoegen aanwezig te mogen zijn bij de boekpresentatie over het verhaal van soldaat der eerste klasse Nico Messing, die zijn dienstplicht vervulde bij het bataljon 5-2 RI in de periode 1947-1950 in Nederlands-Indië.

In een zaal van café-restaurant Den Bremer in Toldijk (10 km zuid van Zutphen) die bijna te klein was voor alle aanwezige sobats van diverse pluimage en familie, werd door de auteur Marcel Messing in een boeiende voordracht met lichtbeelden de geschiedenis van het bataljon 5-2 RI uiteen gezet. Hoe de militairen werden geformeerd in Nijmegen en op Celebes, Java, Sumatra en Dorneo werden ingezet. Hij beschrijft hoe hij ruim 10 jaar geleden "getriggerd" werd om meer te weten te komen over de lotgevallen van zijn vader en over de achtergronden van het Nederlands-Indonesisch conflict. Tenslotte heeft hij in het boek de

belevissen vastgelegd van de reis die hij samen met zijn vader in 2007 heeft ondernomen naar Indonesië om daar de plekken uit het foto-album van eertijds weer te bezoeken. Het boek is voorzien van veel algemene intermezzo's als achtergrondinformatie, uitstekend gedocumenteerd en voorzien van vele foto's.

Een uniek verhaal over Indië (in 274 bladzijden) door de ogen van een veteraan én zijn zoon.

Het boek werd eerder in het oktobernummer van de Checkpoint (blz 49) met een veteranenkortingsbon aangekondigd voor de prijs van € 17,50 i.p.v. € 19,50 verkrijgbaar via Uitgeverij Van Wijnen, t.a.v.



A. Mollema, Antwoordnummer 1072, 8800 VB Franeker; fax 0517-397179 of e-mail info@uitgeverijvanwijnen.nl. Ook verkrijgbaar via de boekhandel (ISBN 978 90 519 4343 6).

F.T. Dürst Brill

Reinier Jessurun

een VIP in de Militaire Luchtvaart van het KNIL

Korte impressie uit zijn enorme maar korte militaire carrière

Op zaterdagmiddag 14 mei 1949, om half vijf 's middags, verongelukte de B-25 M-409 bij Kroja. Niemand van de acht inzittenden overleefde de ramp. Aan boord waren ook twee belangrijke functionarissen van de Militaire Luchtvaart (ML), luitenant-kolonel Gerharz, stafofficier Verbindingen, en luitenant-kolonel Jessurun, stafofficier Technische Zaken. Ridder Militaire Willems-Orde Jessurun heeft tijdens zijn relatief korte loopbaan bij de ML bij velen een bijzondere indruk gemaakt door zijn niet-aflatende inzet, werklust en vriendschap. Hij was één van die mensen die zich altijd beschikbaar stelde voor een moeilijke klus, of dat nou "moest" of niet. Reden om een paar episodes uit zijn loopbaan te belichten.

De Tweede Wereldoorlog

Jessurun (geboren te Heemstede op 15 februari 1904) had weinig zin om de moeilijke crisistijd van de jaren 30 in Nederland uit te zitten en emigreerde naar Zuid-Afrika. De Tweede Wereldoorlog brak uit, wat betekende dat Zuid-Afrika als Brits dominion ook in oorlog was. Daar hij geen zin had, als geoefend luchtmachtofficier, om dienst te nemen bij de Zuid-Afrikaanse luchtmacht, besloot hij weer vrijwillig in dienst te treden bij de Nederlandse luchtmacht. Op 10 januari 1940 meldde hij zich als vrijwillig militair bij het Nederlands gezantschap in Pretoria. Op 10 mei 1940, de dag waarop de Duitsers Nederland binnenvielen, vertrok hij per schip, ss Straat Soenda, naar Nederlands-Indië. Na aankomst op 8 juni 1940 in Tandjong Priok werd hij gelijk ingedeeld als eerste-luitenant waarnemer bij de ML 1ste afdeling van Vliegtuiggroep 1 op Andir. Na een snelle inwerkperiode op de voor hem onbekende Glenn Martin bommenwerper werd hij in februari 1941 bevorderd tot reservekapitein waarnemer en in maart 1941 gedetacheerd bij de Technische Dienst van de ML, als waarnemend hoofd Materieel.

Begin december 1941 barstte de aanval van Japan los en werd kapitein Jessurun teruggeplaatst bij zijn Glenn Martin afdeling op Tarakan en Samarinda II (Oost-Borneo) en

verving later kapitein waarnemer Vrijburg bij de afdeling Samarinda. Op zijn vuurdoopmissie met 4 Glenn Martins op de Japanse landingsvloot bij Tarakan werd de kist van Jessurun zwaar geraakt met als gevolg dat luitenant Butner van een lege brandstoftank niet naar een volle brandstoftank kon overschakelen. Hoofdmonteur, sergeant-majoor Karssen (die als achter-luchtschutler meevloog) wist op het laatste moment, voor een ditching op zee, de kraan naar de volle tank open te draaien en haalde de zwaar beschadigde Glenn M-545 met veel moeite het vliegveld Samarinda.

Na een ongelijke strijd werd het een uitputtingsslag. Zware verliezen noodzaakten tot reorganisatie van de bommenwerperafdelingen. 10 januari 1942 werd Jessurun ondercommandant van de versterkte afdeling. Na de val van Tarakan vertrokken de bommenwerpers Borneo. Terug op de thuisbasis Andir volgden vele vluchten. Soms wel 2x per dag. Zij ontmoetten zware tegenstand. Op 24 februari 1942 ontving Jessurun de Bronzen Leeuw met eervolle vermelding, deze werd later vervangen door het Bronzen Kruis. Een van de laatste vluchten met de bemanning van luitenant Prits den Ouden en sergeant vlieger Fred Van de Broek bombardeerden zij het al bezette vliegveld Kalidjati en met succes. Zwaar gehavend zijn zij teruggekeerd.

Hierna moesten de gezinnen van hogere rangen naar Australië geëvacueerd worden. Zij vlogen in gezelschap van luitenant-kolonel Giebel met een Lodestar LT914, bestuurd door luitenant Jaap Renaud. Hierna volgden nog vele vluchten vanuit Australië waar kapitein Jessurun, met inzet van het 18e Squadron, sterk bij betrokken was. Hiervoor kreeg het 18e Squadron op 18 oktober 1943 het Vliegerkruis. Daarna werd Jessurun bevorderd tot reserve-majoor waarnemer.

Een korte periode (19 september-30 oktober 1944) was hij nog waarnemend commandant van de PEP. Is toen Ilalson-officer bij de Amerikaanse XIIIth Air Force op Halmahera geworden. De Amerikanen konden hem, met zijn enorme ervaring, best gebrui-

ken. Tijdens zijn vele missies is hij ook op 10 januari 1945 gewond geraakt en op 10 maart 1945 werd hij neergeschoten. Jessurun en zijn bemanning zijn succesvol gered door een Catalina vliegboot. Voor zijn inzet werd Jessurun in 1946 onderscheiden met respectievelijk de (Amerikaanse) Air Medal en de Medal of Freedom met Bronzen Palm. Begin juni 1945 werd Jessurun bevorderd tot tijdelijk luitenant-kolonel.

Toen kwam de dekolonisatieperiode, 1ste Positionele Actie, naoorlogse opbouw, permanent gebrek aan technisch personeel en reserveonderdelen. Door zijn vindingrijkheid en doorzettingsvermogen konden er nog 37 van 50 B-25's in de vaart gehouden worden. Voor zijn grote inzet werd Jessurun op 16 oktober 1948 benoemd tot Ridder Militaire Willems-Orde 4de Klasse.

Op 14 mei 1949 kwam Reinier Emiel Jessurun op 45-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeval om het leven. Alle inzittenden, inclusief luitenant-kolonel Gerharz, zijn bij dit ongeval om het leven gekomen.

Bij hun begrafenis spraken Commandant ML, generaal Van der Eem, en Legercommandant generaal Spoor. Anderhalve week later zou generaal Spoor daar zelf begraven worden.

Veteranen Adviescommissie
Heemstede

Herdenking

De Stichting Indië-Monument Appingedam houdt op maandag 27 april 2009 een herdenkingsbijeenkomst bij het Indië-Monument op de begraafplaats "Stilleweer".

Locatie: Aula crematorium Yarden, Stilleweersierweg 1 te Appingedam.
Aanvang: 14.00 uur. Voor belangstellenden zijn er zitplaatsen aanwezig.

B.J. v.d. Laan (voorz. SIMA)

Herdenkingsdag (Remembrance Day)

Ook in Nederland met medewerking van VOMI-leden

Jarenlang zijn in Nederland door kleine groepen, o.a. leden van "The Royal Air Forces Association" en "The British Legion", op 11 november de militairen van alle landen herdacht die gesneuveld zijn voor onze vrijheid.

In 2004, na het oprichten van "The Royal Canadian Legion" (Liberation of the Netherlands, Branch 005), heeft de Canadese Branch het initiatief genomen om de jaarlijkse herdenkingsdag van 11 november (beter bekend als "Poppy-day") in Nederland meer bekendheid te geven.

Ooit begonnen bij de inwoners van Apeldoorn en Zandvoort, wordt dit gesymboliseerd met het opspelden en dragen van de "Poppies" (Klaprozen) tijdens de 2 weken voorafgaande aan de herdenkingsdag op 11 november.

Natuurlijk mag 11 november als herdenkingsdag niet verward worden met de Nationale Dodenherdenking op 4 mei, want deze herdenking heeft alleen betrekking op de Tweede Wereldoorlog van 1940-1945.

De herdenking op 11 november is van toepassing op alle gesneuvelden (van welke oorlog dan ook) die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Zelfs nu staan militairen via de VN en NAVO klaar om vrede - vrijheid - democratie waar ook ter wereld te bewaken en soms ten koste van hun leven.

En juist dit is iets dat wij nooit mogen vergeten.

Op **31 oktober-1 november** en **7-8 november** zijn vorig jaar in Bloemendaal, Heemstede, Hillegom, Zandvoort, Apeldoorn en Veendam de klaprozen bij het publiek opgespeld.

Leden van Vomi Noord-Holland en Groningen-Drenthe waren onmiddellijk bereid hun medewerking te geven door de klaprozen aan het publiek uit te reiken.

In Hillegom stonden zelfs de burgemeester en wethouders klaar om ook hun steentje bij te dragen en misschien vindt dit navolging in 2009 in andere gemeenten. Mogelijk kan in 2009 met medewerking van nog meer VOMI-leden deze Poppy-campagne worden uitgebreid naar nog veel meer Nederlandse gemeenten.

Wilt U in uw gemeente ook meedoen, dan een telefoontje naar 023-5717218 (Howard Miller)

Gerard Visser

Remembrance 2008 in Londen

Op 5 november vertrokken 27 personen met de bus naar Londen om onder auspiciën van de Bond van Wapenbroeders deel te nemen aan de activiteiten van de herdenkingen in Londen. Niet alleen Wapenbroeders doch ook leden van AVOM, VOMI (van ZH-Z zelfs 3 leden) en Commando's namen aan deze tocht deel.

Op 7 november werden door de groep vele activiteiten ontplooid, allereerst de herdenking van de gevallen van de Nederlandse Squadrons 320, 321 en 322 in de kerk aan het strand waarbij na de herdenkingsdienst in de kerk een krans werd gelegd.

Aansluitend ging het naar het Ereveld Mill Hill waar vele overledenen van voornamelijk marine personeel begraven liggen. Na een dienst in de kapel werd afgemarcheerd naar het Ereveld voor de herdenking met het leggen van bloemen en kransen, ook door afgevaardigden van het British Legion.

Na afloop van deze herdenking werden de deelnemers ontvangen op het vliegveld van 600 (City of London) Squadron. Door dit squadron zijn in 1940 verlopen geleden bij het uitvoeren van missies in Nederland en de slachtoffers liggen begraven op begraafplaats Crooswijk-Rotterdam en op de begraafplaatsen Spijkenisse

en Piershil. Bijna ieder jaar gaan afgevaardigden van dit squadron naar Nederland om hun gevallen makkers te herdenken.

Een goede ontvangst viel ons ten deel in de mess van 600 Squadron waar we verrast werden met een heerlijk warm buffet. Drinkjes waren voor Defensie-prijzen verkrijgbaar en dat scheelde natuurlijk een slok op een borrel.

Op zaterdag hadden we plaatsen voor de Royal Albert Hall waar de strijdkrachten en burgers hun visitekaartje afgaven, een zeer indrukwekkende bijeenkomst waarbij op het eind duizenden poppies naar beneden dwarrelden onder doods stilte van het aanwezige publiek. Het geheel werd afgesloten door het zingen van "God Save The Queen" door de aanwezigen.

Het klapstuk vormde natuurlijk Remembrance Sunday waarnaar alle veteranen uitkijken, zo'n 10.000 deelnemers (veteranen en burger-groeperingen) hadden zich achter het paleis opgesteld en hielden zich veelal warm middels een platvink want het tenue was zonder jas.

Na verplaatsing van de deelnemers naar het startpunt was het wachten op de tijd om te beginnen. Om klokslag 11 uur van de Big Ben werd er een kanonschot afgevuurd en werd er 3 minuten stilte in acht genomen



door alle veteranen en toeschouwers en dat was ook echt stilte. Aan het eind wederom een kanonschot en de parade kon een aanvang nemen. Allereerst werden door hoogwaardigheidsbekleders kransen gelegd waarna onder begeleiding van militaire muziekkorpsen de veteranen van start gingen, langs de Xenotaph liepen en hun kransen daar afgaven. Bij de opstelplaats werden de veteranen na terugkomst door een lid van het Koninklijk Huis ontvangen. Wederom een gedenkwaardige herdenking waarvan je zou wensen dat zo iets ook in Nederland plaats zou vinden.

Omdat in 2009 deelname niet meer door de Bond van Wapenbroeders zal worden georganiseerd heeft de voorzitter van VOMI Z-H Z aan VOMI-NL gevraagd dit over te willen nemen en Klaas Orsel is bereid dit i.s.m. de Stichting VAFAMIL te organiseren.

H.H.M. Mergler
(Remembrance deelnemer)

Boekpresentatie: "De stille kracht van leiderschap. Een Indisch perspectief"

Op zondag 14 december 2008 presenteerde de *Proyek-groep Indisch Leiderschap* hun boek "De stille kracht van leiderschap. Een Indisch perspectief". Terwijl de hele wereld zich op dit moment afvraagt welke invloed cultuur en achtergrond hebben op leiderschap, geeft dit boek antwoorden en indrukken vanuit het Indisch perspectief. Hoe werken cultuur en achtergrond nog generaties door? En hoe uit zich dat concreet in het handelen van leiderschap.

In het boek doen tweedegeneratie Indo's en een Peranakan-Chinese vrouw verslag van hun onderzoek

naar de rol van Indische aspecten in leiderschap. Opvallend is dat de 'Indische' manier van leiding geven vooral indirect, procesgericht en op de achtergrond gebeurt. Dus meer 'stilletjes', niet direct zichtbaar, maar wel met een merkbaar effect. Aan de hand van gemeenschappelijke vragen, thema's en ervaringen, formuleren zij nieuwe inzichten over integratie en leiderschap.

Het boek is onder meer geschreven voor de managers van vandaag, die iedere dag voor de uitdaging staan hun organisaties optimaal af te stemmen op de diversiteit van medewerkers en klanten en die behoefte hebben aan vernieuwende, inspirerende concepten en methoden voor leiderschap. Stille kracht in leiderschap kan model staan voor een nieuwe vorm van leiderschap die beter aansluit bij deze tijd van globalisering, internationalisering en



multiculturalisering en waarin het de kunst wordt om effectief de overeenkomsten en verschillen tussen mensen te managen.

"De stille kracht van leiderschap. Een Indisch perspectief".

(ISBN 978-90-441-2400-2/ca. 300 blz./€ 29,00 ex. verzendkosten)

Het was op zondag 14 december 2008 erg druk in de Sumatrazaal van de Kumpulan/Bronbeek te Arnhem. Meer dan 200 mensen waren afgekomen op de boekvoorstelling, die werd georganiseerd door de *Proyek-groep Indisch Leiderschap* in samenwerking met de Stichting Indisch Herinnerings- centrum Bronbeek (IHCB). Meer dan 90% van de aanwezigen waren Indische Nederlanders, dan wel van Peranakan Chinese afkomst (Indische moeder en Chinese vader), enkelen van de 1e en 3e generatie en de meesten van de 2e generatie.

De uitvoering had een goede regie. Mevrouw Monica Aartsma, één van de auteurs, trad op als ceremoniemeester tevens spreekstaalmeester. Na een kort welkomstwoord werd het woord gegeven aan de heer Bing Go, bestuurslid van de Stichting IHCB en tevens directeur van het bekende merk GO-TAN. Hij kondigde o.a. aan dat eind 2009 de tentoonstelling op deze locatie zal worden geopend en dat in de loop van 2009 de medewerkers hun kantoor op Bronbeek zullen betrekken. Kernwoorden van het IHCB: Herkenning, Erkenning en

Reflexie. Opvallend in zijn inleiding was de vergelijking van zaken doen in Nederland (op tijd, volgens een agenda, met een actiepunten- en besluitenlijst en effectief in korte tijd) en in Indonesië (gemoedelijke ontvangst, "hebt u al gegeten"), praten over van alles behalve over zaken, geruststellen en vertrouwen wekken en de volgende dag tussen het eten door zaken doen, waarbij toch het gevoel overblijft dat je eigenlijk nauwelijks iets hebt gedaan).

Een tweede spreker was de heer Frits Spangenberg, oprichter van onderzoeksbureau Motivaction. Hij reist veel over de wereld en gaat in op maatschappelijke veranderingen en vooral het aspect hoe je daarop moet anticiperen door een belangrijke eigenschap: voor(uit)denken. Hij adviseerde met name dat Europa zich meer en meer moet richten op Azië (de komende tijd de belangrijkste partner op velerlei gebied) en op Afrika (meer inwoners intussen dan Europa, waarvan bovendien meer dan 70% tot de jongere generatie behoort waardoor er een enorm uitbreidingspotentieel aanwezig is). De bekende Indische, vooral muzikale vertolker van de 2e generatie,

Wouter Muller uit Enschede (vooral ook bekend bij de herdenkingen op 14 augustus te Almelo en 15 augustus te Enschede), verzorgde telkens een muzikaal intermezzo. Elk lied dat hij naar voren bracht sprak de aanwezigen enorm aan. Daarna werden vele 1e exemplaren uitgereikt en konden de aanwezigen een eigen exemplaar aanschaffen van dit bijzonder aansprekende boek. Vooral overkomend als een tegenstelling als je bedenkt dat Wouter Muller voordat hij begon aan het lied "Daddy", dat hij had geschreven ter ere van zijn overleden vader, verwees naar een oud-Indisch gezegde: "Spreken is zilver, zwijgen is Indisch".

Opvallende kenmerken van het boek:

- Een paarse omslag met op de voorzijde de Nederlandse tulp (het heden) en op de achterzijde een Indische bloem (het verleden);
- Een Indisch perspectief in de kleur Indisch goud;
- Bij elk paginanummer staat de overbekende tijjak (Indische wandhagedis) afgebeeld.

W.P. en Th.R.

SOBAT

Met het eerste detachement naar Korea (deel 6)

Bepakt en bezakt sjokken onze jongens langs de weg, dood en doodmoe. Twee dagen zijn ze nu bezig, bijna niet geslapen, het eten wordt zeer onregelmatig opgevoerd, de meeste jongens hebben een knagend gevoel van de honger. De kou doet het lichaam vragen naar extra eten, maar als er eten wordt opgevoerd, is het maar mondjesmaat en maar niet voldoende om het hongergevoel te stillen.

Door het drukke verkeer over de sneeuw is de weg spiegelglad geworden, daarbij is het op de weg ook nog druk met vluchtelingen; met karretjes volgeladen met allerlei spullen en daartussen loopt nog vee dat ook meegenomen is op de vlucht. Deze weg die loopt van Wonjoe naar Hoengson ligt in een vallei, aan weerszijde van de weg liggen hoge bergen. Een paar honderd meter van de weg af loopt een rivier, die zo snel stroomt dat het water niet bevroren is. Achter deze rivier liggen de bergen en hier zijn al Chinezen waargenomen. Sommige knapen kunnen het niet aanzien dat ook oude mensen met een pak bagage lopen te sjouwen en nemen het karwei een tijd van hen over. Ze naderen Wonjoe dat ligt op een heuvelrug die de weg kruist met een verdedigingsstelling ingericht door Amerikaanse soldaten. Voor de Nederlanders is dat een geruststelling, ze zijn nu niet meer de achterhoede. Als het reeds ver in de middag is, komt het bataljon doodmoe en uitgehongerd op het vliegveld van Wonjoe aan.

Maar er is een lichtpuntje, er is eten aangevoerd en iedereen kan zoveel eten als hij wil, het is er dan ook druk bij de ketels waar de koks staan op te scheppen. Wat het onderkomen betreft om te slapen, dat werd moeilijker, juist omdat ze als achterhoede waren binnengekomen. Met als gevolg dat alle slaapplekken grotendeels bezet waren, maar met veel moeite lukte het toch, zij het soms heel primitief, alle jongens aan een onderkomen te helpen. Lang hebben ze hier niet van kunnen genieten, na een goed uur komt het bericht "Move". Niet ver weg aan de zuidelijke rand van de stad worden ze namelijk in huizen – met meer comfort – ondergebracht.

Vuur of licht maken is uit den boze en iedereen wordt om de drie uur gewekt om op alles voorbereid te zijn. Alle kleding, zelfs de schoenen moeten aanblijven en het geweer binnen handbereik. Van drie tot zes uur in de morgen moet men het meest attent zijn, dat is het moment



dat de Chinezen het liefst aanvallen, zodat dan bij daglicht de stelling is bezet. Rond drie uur in de nacht wordt men wakker door het gefluit van een trein, er wordt ook geschoten en in de verte staat een mitrailleur te ratelen.

Het blijkt dat Noord-Koreaanse guerrilla's de stad zijn binnengedrongen, er wordt hevig gevochten in Wonjoe. Het bataljon moet naar buiten en zich opstellen. Er wordt medege-deeld: "georganiseerde guerrilla-troepen zijn vannacht de stad binnengedrongen, ze hebben het station bezet, een paar treinen in brand gestoken, aan de noordkant van de stad wordt hevig gevochten, we moeten ons klaar maken om mee te doen aan de straatgevechten". Nu is niets zo erg als straatgevechten, vuur kun je van alle kanten krijgen, ook van boven uit ramen, je hebt geen schootsveld en je kunt niet van je afkijken, op iedere hoek van de straat kan een hinderlaag liggen, dan is het nog oppassen voor boobytraps en landmijnen. Er gaan geruchten dat de Fransen in de stad aan het vechten zijn. Een paar van onze jongens weten achter een heg een verdwaalde Noord-Koreaanse guerrilla te pakken. Een van onze officieren kon maar net voorkomen dat de man kopje kleiner werd gemaakt. De wind is guur, de jongens beginnen veel last van de kou te krijgen, ook is het net of het schieten ook dichterbij is gekomen. Overste Den Ouden heeft het bataljon in een rondom verdedigingspositie op laten stellen, de jongens liggen in de sneeuw maar te wachten wat er gaat gebeuren, sommige zijn ondanks de kou met hun hoofd in de koude sneeuw in slaap gevallen, dan komt eindelijk de dageraad. Als het licht is wordt het minder erg om aan straatgevechten deel te nemen. Maar er komt een nieuwe opdracht voor het bataljon. Het moet de zuidelijke kant van de stad verdedigen en stelling maken in de heuvels rondom. Overste Den Ouden geeft aan waar en welke posities moeten worden ingenomen en zegt dan: "Het is weer het oude liedje, wij moeten hier blijven om de

Amerikanen gelegenheid te geven terug te trekken. Wanneer de laatsten erdoor zijn, dekken wij de aftocht". Maar de jongens zijn allang blij dat ze niet aan straatgevechten deel hoeven te nemen. De A-cie komt links van de weg, de B-cie komt rechts van de weg in de heuvels en de Ost-cie wordt gesplitst en over beide compagnieën verdeeld. De hele dag gaat de terugtocht van de Amerikanen door. Ze zijn doodmoe en erg gespannen, zelfs zo erg dat ze op eigen troepen gaan schieten die in stelling liggen boven op een tjoel.

Soms komen er vrachtwagens voorbij met krijgsgevangenen, ook met gewonden, zelfs zo erg dat het bloed uit de wagens drupt. Het zijn meestal jonge Koreanen die voor de strijd in Wonjoe hun uniform hebben uitgetrokken en voor burgerkleden hebben verwisseld. Uit de verhalen van de krijgsgevangenen blijkt dat ze gewoon met een trein de stad zijn ingereden en hierbij ook meteen het station in handen kregen.



Nu vliegen er in de buurt van het vliegveld witte en rode ballen de lucht in. De Amerikanen zijn bezig de zaak op te blazen. Met geweldige explosies vliegen munitie-depots de lucht in, vliegtuigen worden in brand gestoken. De hele dag door vliegen er jagers boven Wonjoe en omgeving om de terugtocht van de Amerikanen te dekken, kleine verkenningsvliegtuigen houden het zij-terrein in de gaten en maken melding van de troepenbewegingen.

Op een gegeven moment ziet zo'n verkenners dat de vijand een mitrailleurstelling aan het maken is op een top van een berg, slechts op enkele kilometers van de Nederlanders. Als dat lukt ligt de hele weg binnen schootsbereik en dat moet voorkomen worden. Maar dan duiken vanaf grote hoogte enkele jagers op en leggen een gordijn van vuur en staal over die top. Vanuit de positie van het Nederlands bataljon kan men het gevecht goed zien. Zo gaat dat de hele dag door, steeds weer opnieuw duiken de jachtvliegtuigen op Chinese troepen die via de flanken trachten te infiltreren.

Elie van Schilt

Oproep: persoonlijke verhalen voor documentaire

Beste veteranen,

Mijn naam is Toon Verhoeven, ik ben 46 jaar en woonachtig te Leiderdorp. Als zoon van een Indië-veteraan heb ik vroeger weinig verhalen gehoord over de periode die mijn vader als dienstplichtig militair in het voormalig Nederlands-Indië doorgebracht heeft. Helaas ben ik hierin geen uitzondering want het blijkt voor veel veteranen moeilijk te zijn om over deze periode te praten. Na het overlijden van mijn vader in 2003 vonden we een dagboek dat hij in die jaren heeft bijgehouden. Dat wekte bij mij de interesse om meer te weten te komen over wat er in feite gebeurd is en wat men heeft meegemaakt.

Op mijn verdere zoektocht heb ik vele boeken gelezen en documentaires bekeken. Vaak gaat het over de politieke situatie en slechts zelden over de persoonlijke belevenissen. En juist deze persoonlijke verhalen en ervaringen wil ik graag verwerken in een documentaire.

In de documentaire wil ik proberen om aan de hand van interviews, aangevuld met historisch beeldmateriaal (foto's en film) een beeld te geven hoe het was om als dienstplichtige naar zo'n ver en exotisch land uitgezonden te worden.

Wat voor opleiding en training kreeg men, hoe was de overtocht, de eerste indrukken na aankomst, de militaire acties, vriendschappen, contact met familie en vrienden thuis, de terugkomst in Nederland. Maar ook hoe men nu terugkijkt.

De documentaire zal aangeboden worden aan scholen, verenigingen en andere instanties die meer willen weten over dit gedeelte van onze geschiedenis. Tevens hoop ik dat de documentaire kan bijdrage aan een beter begrip voor de veteranen, die verplicht ten oorlog werden gestuurd en dit soms met hun leven moesten bekopen.

De interviews kunnen in principe bij u thuis gehouden worden. Meestal doe ik dit alleen, dus u krijgt geen cameraploeg over de vloer. Tevoren spreken we het interview door en u heeft altijd het recht om passages niet voor uitzending vrij te geven. Voor meer informatie kunt u me bellen (071-5424431) of e-mailen (toon@mac.com) of schrijven.

Met vriendelijke groet,

Toon Verhoeven
Vronkenlaan 67
2352 EN Leiderdorp
Tel. 071-5424431
E-mail: toon@mac.com

Op zoek naar...

Rita Pos is op zoek naar dienst-makkers van haar opa, Lukas Knol (Indië-veteraan).

De nabestaanden van Lukas Knol zijn helemaal niet op de hoogte van zijn verhaal, maar wel zeer geïnteresseerd in dat verhaal.

Het onderdeel waar Lukas Knol bij diende is niet bekend evenals de exacte dienstperiode. Gelukkig zijn er toch een paar aanwijzingen. Lukas Knol was brenschutter. In 1947 (datum niet bekend) passeerde hij de evenaar op ss Volendam op weg naar Makassar.

Verder is er een fotoboek van Lukas Knol met allerlei bijschriften in mijn bezit.

Er zijn foto's bij van o.a.

- De weg van Makassar naar Pari Pari
- Een schip: Elesti in Priok
- Wachtlopen bij Emnahaven
- Afscheid van Tandjong Priok bij het vertrek naar Nederland
- Aankomst van ss Stuyvesant in Amsterdam op 12 november 1949



Lukas Knol

Wie kan mij meer informatie verschaffen over de Indië-periode van mijn opa, Lukas Knol?

Gaarne uw reactie(s) naar: Rita Pos, Hendrik de Vroomestraat 18, 8331 CJ Steenwijk, tel 0521-383254 of Rita.Pos@home.nl

Op zoek naar...

Namens de familie Kraaijeveld is Bert Veurink op zoek naar Albert Donkers. Albert Donkers is in 1946/1947 in Indië geweest. Hij is tijdens WO II ondergedoken geweest in Eerde (Ommen) bij de familie Kraaijeveld. Hij zat toen op de Quakersschool in Ommen. Albert Donkers woonde in de veertiger jaren in Amsterdam (Prinsengracht 793). Later is hij verhuisd naar Brabant. Reacties s.v.p. naar Bert Veurink, 06-20604810 of aj.veurink@home.nl

Ik ben op zoek naar...

Mevrouw Catharina de Graaf is op zoek naar:

De eerste foto van de drie militairen en het betreft hier de **middelste** man.



Veel namen zijn al genoemd, de man links o.a. Toon Raasing of Sjep de Vries of Smook of Stuttje. De man in het midden: Gerrit Koogje of Aad Schellevis of Middelkoop. De rechterman is mogelijk Gerard Sietsema, maar zeker is dat niet.

De tweede foto betreft twee mannen bij een waterval en hierbij gaat het om de **linkerman**, de langste van de



twee. Zijn roepnaam is vermoedelijk Ferry.

Hij is herkend als vertegenwoordiger in textielwaren en hij spreekt stads-fries.

De foto is omstreeks 1952 genomen. Hoogstwaarschijnlijk is de linkerman in Indië geweest. Wie kent hem?

Als u informatie heeft over deze personen kunt u contact opnemen met

Catharina de Graaf
Borgerbrink 34, 7812 ND Emmen
Telefoon: 0591-640703 of
06-10093736

Brief van Rita Pos

Van de redactie:

31 juli 2008 ontmoette Rita Pos op de begrafenis van haar opa (Indië-veteraan Henk Pos) de heer Henk Bergwerff, eveneens Indië-veteraan. Henk Pos en Henk Bergwerff hadden drie jaar lang op West- en Midden-Java als smid gediend bij 11e Veldcompagnie Genie. Na de begrafenis kwam Henk Bergwerff in gesprek met Rita Pos, waarin zij aangaf dat haar opa heel weinig over de Indië-periode gesproken heeft en dat zij er meer over wilde horen. Per brief heeft Henk Bergwerff haar over die periode het een en ander verteld. Op 6 oktober 2008 volgt dan de brief van Rita Pos aan Henk Bergwerff.

Op verzoek van Henk Bergwerff en met toestemming van Rita Pos volgt hier deze brief van 6 oktober 2008.

Steenwijk, 6 oktober 2008

Beste meneer Bergwerff, hallo Henk,

Bedankt voor uw brief. De uitvaart van opa (Henk Pos) was indrukwekkend voor mij maar het gesprek met u die dag heeft mij ook geraakt. Het was voor mij een gouden randje aan een trieste dag.

Mijn om nu een brief van u ontvangen en bedankt voor de foto's. U stuurde de brief naar oma (Betsie Pos) omdat u natuurlijk mijn adres niet had. Oma was echter een paar weken van huis. Na een omzwerfing door de familie is de brief dan nu eindelijk in mijn bezit. Veel familieleden hebben de brief al gelezen voordat ik hem gelezen heb. Dat geeft er wel indruk van, dat het onderwerp gevoelig ligt en men tegelijkertijd toch wel sterk geïnteresseerd is in hetgeen opa en u hebben meemaakt in Indië. Helaas ben ik daarom nu pas in staat u te antwoorden. U heeft de moeite genomen mij een brief te sturen. Dat waardeert ik enorm. Ik verwacht dat u al lang op een antwoord van mij wacht. Helaas is het er door de door mij geschetste omstandigheden niet eerder van gekomen.

In vind het heel bijzonder dat u tot in detail nog zoveel dingen weet te beschrijven van uw tijd in Indië. Ik snap dat het een indrukwekkende periode in uw leven is geweest. Zo'n periode vergeet je natuurlijk nooit maar het is al zo lang geleden. Het zou zo kunnen zijn dat de details zouden zijn vervaagd. Mijn om iemand ontmoet te hebben die wel kan en wil praten over zijn dienstjaren in



Hier wordt een Baileybrug gebouwd. Henk Pos loopt op de voorgrond met 2 verbindingsspennen in zijn hand.

Indië. Opa, of Henk voor u, wist zich waarschijnlijk ook wel veel of alles te herinneren maar liet zich er niet over uit. Waarschijnlijk lagen de zaken te gevoelig voor hem of kreeg hij niet het luisterend oor dat hij nodig had. Ik las het volgende in een toespraak van onze minister-president ter gelegenheid van veteranendag 2008:

'Hoe moet je iemand zeggen hoe de zee eruit ziet, die nog nooit een zee gezien heeft'? Dit schreef Alex Roelofs, een jongen van 19, in 1949 aan zijn ouders. Hij was als soldaat op weg naar Indië. Deze woorden van Alex roepen bij veel veteranen herkenning op. Want hoe maak je duidelijk aan mensen die het niet hebben meegemaakt, hoe intens je ervaringen zijn geweest? Hoe zwaar het was? Hoe overweldigend? Veteraan ben je voor het leven. De herinneringen blijven altijd.

Ik heb het gevoel dat in deze woorden wel één van de problemen verwoord wordt waarmee u en Henk en vele andere veteranen moesten omgaan. Je bent op zo'n jonge leeftijd in zo'n overweldigende, voor velen traumatiserende omstandigheid, verzeild geraakt in een volledig andere cultuur en omgeving, zoveel indrukken die je zou willen delen met je naasten, maar juist dat delen van wat je is overkomen lukt niet. Toen u in Indië was, was de afstand met het thuisfront letterlijk te groot. Na thuiskomst was de afstand figuurlijk te groot. De samenleving was in Nederland ingesteld op wederopbouw na de doorstane oorlogsjaren. Velen, waaronder ook de Indië-gangers, hadden al veel ellende meemaakt in de oorlogsjaren. Er heerste een mentaliteit van "niet lullen maar poetsen". Ieder voor zich

had zijn eigen portie ellende meegemaakt maar het collectief moest vooruit. Geen tijd en energie werd er gestoken in verwerking van de gebeurtenissen uit "het verleden". De toekomst, daar was men op gericht. Bovendien, als je al kon en wilde vertellen over wat er je overkomen was, hoe kon je dat dan doen? Hoe vertel je je naasten die nog nooit de zee hebben gezien, nog nooit een palmboom gezien hebben, rijst gegeten hebben, nog nooit een oerwoud, een dessa, een kampong gezien hebben, hoe je leefde en hoe het land eruit zag. Als dat al niet lukt hoe vertel je dan wel over de moeilijke momenten, de levensbedreigende situaties waarin je terecht kwam, de dingen die je deed en zaken die je opgedragen werden te doen terwijl ze mogelijk regelrecht strijdig waren met je eigen gevoel, normen en waarden. Ik snap dat het veel veteranen niet lukte deze enorme hindernis te nemen. Men restte niets anders dan alleen een manier te vinden om verder te kunnen met hun leven, alleen deze indrukwekkende periode, die mogelijk allesbepalend was voor de rest van hun leven, een plek te geven. Het kan niet anders dan dat de verwerking dan ook niet altijd goed is verlopen en vele oud-Indië-gangers uiteindelijk beschadigd uit de strijd zijn gekomen, getekend voor hun leven. U en Henk hielden contact en u bent actief betrokken bij een vereniging van veteranen die in Indië gediend hebben. Mijn om te vernemen dat u daar wel steun aan heeft gehad, daar wel uw verhaal kwijt kon, daar ervaringen kunt delen met mensen die dezelfde ervaringen hebben.

Ik ben buitenstaander en van latere generatie. Ik heb me tot voor kort nooit echt verdiept in deze periode.

Opa (Henk Pos) was in Indië geweest en mijn eigen opa (die meer dan 20 jaar geleden is overleden) is ook in Indië geweest. Puur en alleen dat was wat ik wist en te horen kreeg. Wat dat inhield, wat dat betekende, ik had geen enkele notie. Nu ik een klein stukje van uw verhaal heb gehoord en familieleden heb gevraagd om informatie begint er bij mij enig besef te groeien van de enorme impact die dit gehad moet hebben op uw leven, het leven van mijn opa's en natuurlijk op het leven van alle mannen en vrouwen die gediend hebben in Indië. Nu denk ik dat het goed is dat de familieleden van Henk zijn verhaal wat beter leren kennen. Helaas is het nu te laat, kunnen we het verhaal niet meer van hem zelf horen. Middels uw verhaal is het misschien mogelijk achteraf een inzicht te krijgen in zijn verhaal en mogelijke invloeden van Indië op zijn doen en laten en persoonlijkheid beter duiden. Je weet niet hoe Henk zou zijn geweest en hoe zijn leven zou zijn geweest, als het niet gebeurd was, als hij niet in Indië geweest was, maar meer begrip voor en inzicht in zijn leven en denkwijze zal het wel geven. Daarom fijn dat u uw verhaal wel wilt vertellen zodat we dit ook enigszins kunnen doorvertalen naar Henks verhaal. Graag zou ik nog eens afspreken om te praten of als u dat liever heeft contact onderhouden middels een briefwisseling. Uw verhaal wil ik dan ook graag doorgeven aan familieleden die geïnteresseerd zijn maar voor mezelf, mijn man en mijn kinderen zal het zeker een verrijking zijn.

We hebben elkaar maar kort gesproken en ik realiseer me dat u eigenlijk niets van mij weet. Ik ben Rita Pos, 36 jaar, moeder van een dochter Fleur van 8 jaar en een zoon Jesse van 6 jaar. Ik ben zoals u inmiddels vernomen heeft van Oma (Betsy) niet een dochter van Henk maar een (aangetrouwde) kleindochter. Ik ben getrouwd met Henry John Pos, de oudste kleinzoon van Henk. Henry John is ook heel geïnteresseerd in uw verhaal en zou u ook graag eens spreken om u beter te leren kennen. Ik ben huisvrouw en ik hoop 'later' dat wil zeggen over 2 jaar fysiotherapeut te zijn. Ik heb Bewegingswetenschappen gestudeerd aan de universiteit van Groningen en heb vervolgens 10 jaar gewerkt bij TNT Post. Nu heb ik ontslag genomen en studeer nu aan de academie voor fysiotherapie in Nieuwegein. Henry John werkt in Zoetermeer en Bergschenhoek bij de Rabobank. Mij is manager van een afdeling binnen de Rabobank en studeert daarnaast Bedrijfskunde aan de universiteit van

Nijmegen. Fleur en Jesse zitten in groep 3 en 5 van de basisschool en doen met veel plezier aan hockey, ponyrijden, judo en Fleur zit op vioolles. Het zijn heerlijke kinderen waar we met volle teugen van genieten. Wij leven in een tijd waarin het vanzelfsprekend is vrije dagen te hebben, op vakantie te gaan, een tijd waarin we in de luxe omstandigheid zijn om te werken om te genieten van het leven. Een heel andere omstandigheid dan de tijd waarin u opgroeide. Het is goed dat te realiseren.

Er zijn zoveel kanten aan wat u hebt meegemaakt en ik snap dat het ook niet allemaal negatief was. U was zelf bijvoorbeeld in staat ook u ten dienste te stellen van de lokale bevolking, de innige kameraadschap die er ontstond onderling, de kennisgeving met een andere cultuur, het moet een verrijking geweest zijn.

Ik realiseer me ook dat het voor u moeilijk moet zijn geweest dat de rol die Nederland speelde in Indië nadien in een kwaad daglicht is komen te staan bij velen.

De rol die de Nederlandse regering speelde ten opzichte van de dienstplichtigen was ook niet altijd zuiver te noemen. U was dienstplichtig soldaat en ging zeker niet vrijwillig, u werd min of meer gedwongen te gaan. Uw diensttijd in Indië werd telkens (tegen uw wil) verlengd, er was sprake van een slechte betaling, geen vrije dagen en geen opvang en erkenning na thuiskomst. De Nederlandse regering is niet zuinig omgesprongen met een hele generatie van 19 en 20 jarigen die net de oorlog in eigen land hadden doorstaan en vervolgens van huis en haard weggehaald werden. De zaken die u vervolgens in Indië

meemaakte en de omstandigheden waaronder men werkte waren voor velen nog traumatiserender dan de doorstane oorlog in eigen land.

In hoeverre de gebeurtenissen in Indië invloed hebben gehad op de denk- en handelswijze en persoonlijkheid van de veteranen is nooit precies aan te geven maar dat er invloed moet zijn geweest staat buiten kijf. Daarvoor was deze periode te intens en indrukwekkend. Heeft deze door Indië gevormde denk- en handelswijze ook invloed gehad op de mentaliteit en sfeer in de gezinnen van de Indië-veteranen? Ook dat zal moeilijk precies aan te geven zijn maar er is ongetwijfeld invloed geweest. Ik kan achteraf over mijn eigen opa wel zeggen dat hij getekend was door zijn periode in Indië en snap nu pas iets meer over zijn manier van leven en zijn handelswijze zoals ik dat als zijn kleindochter heb ervaren doordat ik nu van familieleden (een klein deel) van de gebeurtenissen die hij als jongvolwassene heeft meegemaakt in Indië heb gehoord.

Graag vernem ik uw gedachten en mening over onderwerpen die ik naar voren heb gebracht, andere zaken die u bezighouden, anekdotes en gebeurtenissen over uw tijd in Indië, gedachten die bij u spelen. Natuurlijk wil ik u graag ook persoonlijk beter leren kennen, hoe uw leven er momenteel uit ziet, hoe uw leven is verlopen en hoe uw gezins- en familiesamenstelling eruit ziet bijvoorbeeld.

Ik hoop graag nog eens van u te horen of te lezen en zou ook graag eens afspreken om u te bezoeken.

Met vriendelijke groet,

Rita Pos



Van links naar rechts zittend/op de voorgrond: Nico Stam en Jan Witzten. Op de tweede rij v.l.n.r.: Koevoets, Mets, Rowiese, Bloemendaal, Stoop. Op de derde rij v.l.n.r.: Van Mil, Henk Pos, Van Velzen. Bovenste rij v.l.n.r.: 2 KML militairen, Cees v/d Brink, Edie de Boer en Piet de Boer.

Nagedachtenisoorkonde en gevechtsinsigne

De Minister en Staatssecretaris van Defensie hebben eind 2008 de Kamer per brief laten weten dat er een nagedachtenisoorkonde en een sculptuur komen voor de naaste relatie van de Nederlandse militair die tijdens of als direct gevolg van een uitzending om het leven is gekomen. Ook komt er een insigne voor het optreden onder gevechtsomstandigheden.

De ISAF-operatie in Afghanistan leidde ertoe dat de eer en herinnering die Nederland betaagt aan zijn gesneuvelde militairen en de nabestaanden opnieuw in beschouwing zijn genomen.

Tot eind jaren veertig kregen de nabestaanden een gedachtenisoorkonde, ondertekend door de toenmalige Minister van Oorlog. Deze traditie raakte na de Tweede Wereldoorlog in onbruik. Besloten is haar (gemoderniseerd) in ere te herstellen en vergezeld te laten gaan van een tastbare herinnering in de vorm van een speciaal hiervoor ontworpen sculptuur.

Daarnaast komt er een gevechtsinsigne, officieel "het insigne voor optreden onder gevechtsomstandigheden". Het gaat om een door de Commandant der Strijdkrachten indi-



vidueel toe te kennen onderscheidingsteken, in voorkomend geval postuum. Toekenning geschiedt met terugwerkende kracht tot 1 juni 2001. Dat is de datum waarop het huidige decoratiestelsel werd vastgesteld. In aanmerking komen zij die deelnamen aan een militaire operatie waarbij sprake was van vijandelijk optreden met direct vuur of vergelijkbare gevechtsomstandigheden. Betrokkene moet in overeenstemming met de geldende **rules of engagement** hebben deelgenomen aan het gevecht. Hiertoe behoort elke vorm van actief en adequaat handelen, die niet uitsluitend in het

kader van de persoonlijke veiligheid waren. Het gevechtsinsigne is bedoeld als een blijvende waardering naast het decoratiestelsel.

Een liggend-ovale lauwerkrans met daaroverheen een blank wapen vormt de basis van het gevechtsinsigne. De liggend-ovale vorm is in Nederland nog niet eerder toegepast, dat maakt hem op het uniform uniek. Het insigne is bronskleurig. Voor het gevechtstenuue komt er een stoffen uitvoering.

Bron: www.minddef.nl

Th.R.

De gedichten van Annie Steenstra, samen met uw familie, thuis beluisteren?

De gedichten van Annie Steenstra samengebracht in de gedichtenbundel/CD combinatie met als titel: "IK WEET NOG GOED ..." raken uitverkocht en op een herdruk is de kans zeer klein. Wilt u nog in het bezit komen van deze gecombineerde uitgave, dan is snelle actie gewenst, want OP = OP.

Er zijn nog voldoende losse CD's voorradig.

Wilt u uw familie en (klein)kinderen laten delen in wat u drijft om de reünies te bezoeken dan is dit een unieke kans, vul dan onderstaand formulier in en verstuur het in een voldoende gefrankeerde envelop aan: F.H. Dijkstra, Willem Lodewijkstraat 16, 8606 AE SNEEK (informatie: tel: 0515-41770 of e-mail fhdijkstra@home.nl)

De gedichtenbundel met CD is ook verkrijgbaar in de TOKO van VOMI-Nederland.

Wilt u mij sturen:

___ x gedichtenbundel/CD combinatie "Ik weet nog goed ..."
à € 9,50 incl. verpakking en verzendkosten.

___ x CD "Ik weet nog goed..."
à € 4,25 incl. verpakking en verzendkosten.

Van bovengenoemde bedragen gaat zowel van elke bundel/cd combinatie alsook van de losse CD € 1,00 naar de Oorlogsgravenstichting, bij wie de graven in Indonesië in beheer zijn.

Ik heb € _____ overgemaakt op reknr. 975326 t.n.v F.H. Dijkstra te Sneek (zodra het bedrag is bijgeschreven wordt uw bestelling verzonden)

Verzendadres :

Naam: _____

Straat/huisnr: _____

Postcode/plaats: _____

Telefoon en/of e-mailadres: _____

(voor contact i.v.m. eventueel uitverkocht zijn van het gewenste)

Reünie

8e Gie Veldcie / 30 EM Peloton

Datum: Woensdag 15 april 2009
Locatie: Kumpulan Huize Bronbeek te Arnhem
Info: C. Groenewoud, Klein Amerika 11, 2806 CA Gouda. Tel. 0182-517724

5-3 R.I.

Datum: 6 mei 2009
Locatie: Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal.
Info en aanmelding: J.A. Blanker, Meestooft 190, 4331 VE Middelburg, Tel. 0118-627285

Mariniers NNG

Datum: Zaterdag 25 april 2009
Locatie: Veteraneninstituut te Doorn
Info: K.J. Smit, Van Galenlaan 15, 3941 VA Doorn. Tel. 0343-412250, bgg 0343-516564

56e reünie 1-4 RI (OVW)

Datum: Donderdag 26 maart 2009
Locatie: Frederikkazerne te Den Haag
Info: Freek Vlasblom, Segbroecklaan 494, 2565 DQ Den Haag. Tel. 070-3606544

LSK veteranen (Dienstplichtig 1947-1950)

Datum: 17 april 2009
Locatie: Kumpulan Huize Bronbeek
Info: W. Loman, tel. 0313-472547.
E-mail: w.loman@chello.nl=20
J. Roos, tel. 078-6121497.
E-mail: roos7034@planet.nl

436e Bat. Inf. (7-3 R.I.)

Datum: Woensdag 27 mei 2009
Locatie: Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal
Info: G.H. Swijnenburg, Ghijsseland 335, 3161 VW Rhoon. Tel. 010-5013316. E-mail: g.h.swijnenburg@veteranen.nl

3-12 R.V.A.

Datum: Zaterdag 21 maart 2009
Locatie: Kumpulan Huize Bronbeek te Arnhem
Info: Gerard Alders, Jepftaplein 17, 2026 WE Haarlem. E-mail: gealders@veteranen.nl

4-7 R.I.

Datum: Donderdag 23 april 2009
Locatie: Gen. Maj. De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot.
Info: F. van der Meer, Londenstraat 118, 2711 DE Zoetermeer. Tel./Fax: 079-3415046, E-mail: f.vdermeer@hetnet.nl

403 B.I. (Chauffeursgroep)

Op 7 mei 2009 houdt de chauffeursgroep v.d. Ruigehoek van het 403e Bat. Inf. een reünie in Restaurant "Joris", Elspeterweg 2 te Nunspeet. Info en opgave bij de heer A. Scheenstra, Franjumbuorsterpaed 30, 9034 HA Marssum. Tel. 058-2541821. E-mail: ascheenstra@hetnet.nl

Succes voor Veteranencafé Soest

10 december 2008 was het al weer voor de vierde achtereenvolgende maal dat oorlogsveteranen uit Soest e.o. zich in Café "Centraal" aan de Birkstraat 7 in Soest verzamelden om hun ervaringen uit te wisselen. Het door de in Soest woonachtige kolonel bd Roel Hoksbergen genomen initiatief scoort nog altijd boven het gemiddelde. Ook nu waren ruim twintig veteranen, waarvan sommigen met hun partner, naar de plaats van samenkomst gekomen om het glas met elkaar te heffen. Twee functionarissen van het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk, de kapiteins Peppel Lamers en Enrico Lelieveld kregen gelegenheid om iets van hun werkzaamheden te vertellen. Zij ondersteunen en adviseren namens Defensie militairen die op één of andere wijze tijdens of na hun uitzending in problemen zijn gekomen. De wijze van de aanpak riep bij de aanwezige veteranen natuurlijk de nodige vragen op waarop – zo veel als mogelijk was – antwoord werd gegeven. Natuurlijk waren er ook opmerkingen als: "Dat hadden we in onze tijd moeten hebben. Toen waren er alleen de dokter, de aalmoezenier en de dominee om je uit de zorgen te helpen". En daaruit werd de conclusie getrokken, dat het voor de ouderen toch allemaal niet veel minder moet worden.



Wageningen

Zo worden de ontwikkelingen in Wageningen, waar tijdens het Bevrijdingsdefilé op 5 mei vermindering van deelname is aangekondigd, met zorg tegemoet gezien. Initiatiefnemer Hoksbergen suste de gemoederen voorlopig met de door hem opgevangen signalen dat het wellicht allemaal nog wel mee zal vallen. Op 7 januari 2009 was er vanaf een uur of vijf in de middag op dezelfde plaats weer een ontmoeting om elkaar een gelukkig en gezond 2009 te wensen. Veteranen van buiten Soest, die de sfeer eens wilden opsnuiven, waren, mits de veteraanspeld dragend, ook van harte welkom. De bijeenkomsten vinden in principe op de eerste woensdag van de maand plaats.

Tekst en foto: Jan van Alphen

Geen woorden

Naar aanleiding van de Dodenherdenking op 9 september 2008 in Goedereede is het mij geweldig tegengevallen dat men het zo gemakkelijk langs zich heen kan laten gaan om de dodenherdenking bij te wonen. Als na afloop de heer van Kempen in een dankwoord aan alle aanwezigen die aan de herdenking hebben deelgenomen zijn teurstelling moet uitspreken dat alle scholen van Ouddorp, Goedereede en Stellendam zijn uitgenodigd en alleen Stellendam schittert door afwezigheid. Eén persoon uit Ouddorp, gelukkig is Goedereede gespaard gebleven, maar Stellendam heeft 2 man verloren. Die twee hebben op dezelfde school gezeten. Waarom was men afwezig? Waarom was geen van de drie scholen aanwezig? Te druk of geen tijd? Of is het al zolang geleden? Ondergetekende heeft zelf die tijd meegemaakt (van 1 oktober 1946 tot 29 november 1949 op Java geweest). Het is onbegrijpelijk en ik heb geen woorden voor deze daad.

A. Roon, Stellendam



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

| | | | |
|--|---------|---|----------------------------------|
| VOMI Borstembleem | € 7,00 | VOMI wapenschild, mahonie | € 19,00 |
| VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood | € 11,50 | VOMI manchetknopen, per paar | € 10,00 |
| VOMI Condoleancekaart (nieuw) | € 1,25 | Draaginsigne Veteranen (klein model) | € 8,00 |
| Demobilisatie-speld verguld | € 6,00 | OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking | € 7,50 |
| Demobilisatie dasclip | € 7,50 | 1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo) | |
| VOMI kruidenbitter | € 10,00 | voor opmaak bloemstukken | € 7,50 per lint (nieuw) |
| VOMI borrelbekertje (telescopisch) | € 10,00 | Gedichtenbundel met CD van mevr. A. Steenstra | € 7,00 |
| VOMI schrijfmop met logo | € 8,50 | | |
| VOMI pillendoosje | € 2,50 | | |
| VOMI pennenset | € 10,00 | | |

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: Postbanknummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

Aanmeldingsformulier Defilé Wageningen 5 mei 2009

Naam _____ Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Telefoonnummer _____

WO II / Indië-veteraan*

Neemt deel aan het defilé: ja / nee*

Wil meerijden op een voertuig: ja / nee**

Meerreizende partner/begeleider: ja / nee*

Aantal benodigde vrij vervoerbewijzen ____ (maximaal 2)

* Doorhalen wat NIET van toepassing is.

** Alleen voor MINDER VALIDEN die niet in staat zijn met het defilé mee te lopen.
Partners kunnen NIET meerijden.

**INDIEN U UITSLUITEND ALS TOESCHOUWER KOMT, HEEFT U GEEN RECHT OP VRIJ VERVOER.
DIT IS ALLEEN VOOR DEELNEMERS.**

Men is deelnemer als men aan het defilé deelneemt of meerrijdt op een voertuig.

Datum _____

Handtekening _____ Voor accoord VOMI Nederland _____

Aanmeldingsformulier **VOOR 1 MAART 2009** opsturen naar:

Secretariaat VOMI Nederland

Van Hobokenhaven 63

2993 HH Barendrecht

Alleen volledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden in behandeling genomen.

“De toekomst van oude veteranen”

Onder deze titel heeft de voorzitter van VOMI-Nederland, de heer L. Noordzij, tijdens het – door VOMI-Nederland geïnitieerde en door het Veteranen Platform georganiseerde – symposium (“Veteranenlandschap in Perspectief”) van 12 december 2008 in de Jullana kazerne te Den Haag een lezing verzorgd. Het is een onderwerp dat de leden van het bestuur van VOMI-Nederland vrijwel dagelijks bezig houdt. De tekst van de lezing treft u hieronder integraal aan.

Excellenties, dames en heren,

De Vereniging van Oud-Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers werd in 1985 opgericht om de belangen van deze grote groep veteranen te behartigen en om hun saamhorigheid te bevorderen. Het was oorspronkelijk een missiegerichte veteranenvereniging, d.w.z. alleen Indië- en Nieuw-Guinea veteranen konden lid worden.

Met het verstrijken van de jaren werden ook de leden ouder. Door de beperking van het lidmaatschap ontstond gaandeweg een steeds onevenwichtiger leeftijdsopbouw van het ledenbestand.

De respectabele gemiddelde leeftijd van onze leden ligt momenteel rond de 79 jaar.

Het wekt dan ook geen verbazing dat het ledental door overlijden, ziekte en afnemende mobiliteit in de afgelopen jaren substantieel is afgenomen en die trend zet in de komende jaren alleen maar nog progressiever door.

Daarom is in 2005 besloten om het lidmaatschap van de vereniging open te stellen voor alle veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen,



Aandachtig gehoor.

verwanten en sympathisanten, kortom, voor iedereen die de doelstellingen van de vereniging onderschrijft. Het verwachte succes, een toename en tevens een verjonging van het ledenbestand, is tot op heden uitgebleven. We moeten in ons beleid dus rekening houden met een gestaag afnemend ledental. Een ander gevolg van de vergrijzing is een snel afnemende bestuurskracht bij onze regionaal georganiseerde, zelfstandige lidverenigingen. En het blijkt buitengewoon moeilijk om in adequate vervanging van bestuursleden te voorzien.

Die twee problemen zijn niet uniek voor VOMI, ze zijn kenmerkend voor alle missiegerichte verenigingen met leden die hebben deelgenomen aan operaties in de periode 1945-1978. En zelfs een van oorsprong algemene veteranenvereniging als de Bond van Wapenbroeders herkent beide problemen!

Het is een kwestie van nog enkele jaren totdat v.w.b. het ledental een kritische ondergrens is bereikt om nog een vereniging zoals in de huidige vorm, in stand te houden. Door nauwere samenwerking met gelijksoortige veteranenverenigingen kan de kritische massa tijdelijk worden vergroot en kunnen wellicht bestuurslasten een beperkt aantal jaren worden gedeeld. Dat biedt echter geen duurzame oplossing.

Er komt dus onherroepelijk een moment dat een beslissing moet worden genomen over het opheffen van de vereniging. Ook dat is niet uniek voor VOMI. Het is op zich ook geen drama. Ik ben van mening dat als een vereniging haar doelstellingen heeft bereikt, je niet, vaak ook nog gepaard gaande met doelverschulping, die vereniging krampachtig moet laten voortbestaan. Daarbij wil ik twee kanttekeningen plaatsen.

De eerste heeft betrekking op het totaal van veteranenverenigingen en veteranenactiviteiten.

Het aantal oude veteranen neemt de komende jaren snel en drastisch af. Het Veteraneninstituut schat dat er in 2010 nog ongeveer 55.000 in leven zullen zijn. Dan ontstaan snel twee ‘gaten’ in de opvolging. Met name de Libanon-veteranen zorgen ervoor dat het niet één groot gat wordt. De praktijk van alle dag laat zien dat jonge veteranen doorgaans andere prioriteiten hebben dan het veelvuldig deelnemen aan vetera-



Voorzitter Noordzij tijdens zijn presentatie.

nenactiviteiten. Hun aandacht is voorlopig vooral gericht op werk en gezin. Ik sluit bovendien niet uit dat een kortere uitzendduur, meerdere uitzendingen achtereen, betere werken leefomstandigheden tijdens een uitzending en een betere opvang na terugkeer, tot een minder sterke onderlinge band leiden dan bij oude veteranen.

Mijn stelling is dat als de jonge veteranen niet actiever worden dan nu het geval is, het gevaar zeer wel aanwezig is dat veel van wat de laatste jaren is bereikt op het gebied van erkenning, waardering en faciliteiten van en voor veteranen, zal verdampen. En dat kan nog worden versterkt als er na Afghanistan een periode zou komen met geen of weinig aansprekende uitzendingen waardoor de publieke belangstelling zal afnemen. Dan kunnen we tegen de tijd dat de grote massa veteranen van na 1990 een jaar of vijftig is geworden, weer helemaal opnieuw beginnen.

De tweede kanttekening betreft de op te heffen veteranenverenigingen. Tegen opheffing is geen bezwaar, zolang de realisatie van de doelstellingen, met prioriteit voor de belangenbehartiging van de dan ex-leden, maar is veilig gesteld. Immers het gaat niet om de vereniging op zich, maar om het belang van de leden. En dat kan ook op andere wijze worden behartigd.

Hoe gering in aantal misschien ook, er blijft nog een groot aantal jaren zorg en nazorg noodzakelijk voor de nog in leven zijnde ex-leden en hun partner. Ze zijn wellicht niet meer in staat om activiteiten te bezoeken, maar ze blijven wel geïnteresseerd in het wel en wee van hun lotgenoten (en met name wie er is overleden). Communicatie via bijvoorbeeld internet en het vertrouwde verenigingsblad blijft gewenst. Sociale zorg en

aandacht blijven noodzakelijk. Deze elementen maken dan ook deel uit van wat wij binnen ons bestuur aanduiden als 'het erfgoed'. Daartoe behoren ook ondermeer de zorg voor monumenten, herdenkingen en het aandacht blijven vragen voor de geschiedenis van de missie, in het geval van VOMI voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht in voormalig Nederlands Oost-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea.

Maar veiligstellen van het erfgoed is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bij wie zou je dat dan kunnen doen? Logischerwijs bij veteranenverenigingen die wel toekomst hebben. Volgens een prognose van het Veteraneninstituut zullen er in 2010 ongeveer 50.000 jonge veteranen zijn en dat aantal zal in de jaren daarna alleen maar toenemen. De onderdeelgerichte veteranenverenigingen doen er alles aan om deze jonge veteranen lid te maken en daarin lijken ze te slagen. Die verenigingen hebben dan ook naar mijn mening de toekomst. Bij de Koninklijke Landmacht zijn de jonge veteranenverenigingen bij de verschillende regimenten sterk in opkomst. Het daarbij onderbrengen van complete eenheden, zoals genie- en infanteriebataljons en afdelingen artillerie die in het vm. Nederlands-Indië hebben gediend, gebeurt al volop. Het zal echter nog enige tijd duren voordat alle regimenten, bijvoorbeeld de logistieke, zover zijn. Een probleem vormen de vele individuele oude veteranen. Bijvoorbeeld omdat er van hun oorspronkelijke eenheid nooit een reüniecommissie is opgericht of inmiddels is opgeheven. Of omdat zij tot een regiment behoorden dat nu niet meer actief is of in een ander regiment is opgegaan. Het zijn vooral deze individuen die lid zijn van regionaal geor-

ganiseerde verenigingen zoals de VOMI. Het accent ligt bij deze leden dan ook niet op het eenmaal per jaar bij een reünie ontmoeten van de collega's van de eenheid waarin zij hebben gediend, maar op het periodiek ontmoeten van andere leden uit dezelfde woonomgeving. Ik zie dan ook geen werkbare oplossing in het in deze levensfase nog opsplitsen van onze leden over alle regimenten. Maar wat wel?

Totdat er over een aantal jaren alleen nog onderdeelgerichte veteranenverenigingen zullen zijn, stel ik als interimoplossing het volgende voor. Deel Nederland in regio's in. Bijvoorbeeld de provincie is een regio. Stel per regio een bestuur samen, bestaande uit vertegenwoordigers van de krijgsmacht, veteranenverenigingen, inloophuizen, vakbonden en andere belanghebbenden uit die regio. De verenigingen behouden hun eigen identiteit en hun eigen bestuur. De regiobesturen krijgen in elk geval tot taak om binnen de regio periodiek te vergaderen met alle veteranenverenigingen en -organisaties, militaire eenheden en alle andere relevant geachte instanties. In deze vergaderingen kunnen ondermeer veteranenactiviteiten worden gecoördineerd en een jaaragenda worden samengesteld, samenwerking worden bewerkstelligd en verenigingen worden gefaciliteerd. De belangen van de veteranenverenigingen kunnen ondermeer worden behartigd, door een afgevaardigde van elk regiobestuur zitting te laten nemen in het dagelijks bestuur van het Veteranenplatform. Juist deze regiobesturen hebben binnen hun regio of in overleg met het bestuur van aangrenzende regio's de mogelijkheid om een oplossing zoeken en te vinden voor het adequaat onderbrengen van het erfgoed van



missiegerichte verenigingen uit hun regio. Deze regiobesturen kunnen naar mijn mening relatief snel, ik denk binnen een jaar, en eenvoudig geformeerd worden. Een werkgroep van het Veteranenplatform zou het concept op korte termijn meer in detail kunnen uitwerken. Als ongewenst alternatief zie ik anders dat elke missiegerichte vereniging zelf, met meer of minder succes, naar oplossingen gaat zoeken.

De kracht van het veteranenplatform is dat verenigingen elkaar daar periodiek treffen, onderwerpen van gemeenschappelijk belang kunnen bespreken, vormen van samenwerking kunnen initiëren en gezamenlijk naar oplossingen voor hun problemen kunnen zoeken. Dit symposium is daar een treffend voorbeeld van. Ik acht het zeer gewenst dat er op korte termijn dergelijke platforms voor veteranzaken op regionaal niveau komen. Ik hoop dan ook dat dit symposium niet alleen de start zal zijn tot verdere gedachtenvorming, maar ook tot concrete resultaten zal leiden. Realisatie van de door mij voorgestelde interimoplossing zou zo'n concreet resultaat kunnen zijn.

Ik dank u voor uw aandacht.

Kerstdiner in Wythmen

Op donderdagmiddag 18 december 2008 werd in restaurant "De Mol" een Kerstdiner gehouden voor de leden van VOMI-Overijssel. Als genodigden waren hierbij aanwezig de heer en mevrouw Grit. De ontvangst was vanaf 13.00 uur met een kop koffie en een kerstkoekje. Na gebruik te hebben gemaakt van een apéritief werden de aanwezigen (38 personen) verzocht om naar een andere zaal te gaan waar het Kerstdiner opgediend zou worden.

De voorzitter van VOMI-Overijssel opende deze middag met een korte toespraak waarin hij een ieder van harte welkom heette. Een bijzonder woord van welkom werd gesproken tot de heer en mevrouw Grit. De aanwezige leden konden even kennis maken met de heer Grit, zodat zij nu ook weten wie één der redacteurs is van het contactblad "Sobat". Hij wenste allen een smakelijk Kerstdiner. Tijdens het diner werd er door zowel de dames als door de sobats veel

bijgepraat. Na beëindiging van het zeer goed verzorgde Kerstdiner kon de voorzitter deze voortreffelijk verzorgde middag afsluiten. Hij wenste allen een goede reis en wel thuis.

Hierna bedankte de heer Grit het bestuur van VOMI-Overijssel voor de ontvangen uitnodiging en vond het zeer prettig om zo'n middag eens bij een andere VOMI-vereniging aanwezig te mogen zijn.

RG

Hotel Inkelshoes in Epen (Zuid-Limburg)

In één van de mooiste valleien van Nederland (Terziet), midden in het Zuid-Limburgse Heuvelland, liggen

Hotel Inkelshoes & Inkelshoeve a gen Bongerd.

De ideale plaats om eens lekker te ontspannen en tot rust te komen.

Wij en ons personeel hebben voor u weer een aantal zeer interessante arrangementen samengesteld om u gedurende u verblijf in het hotel of vakantiehuis eens heerlijk te verwennen.



Hotel Inkelshoes

Hotel Inkelshoes is van oorsprong een stijlvolle villa waar nu, in de tweede generatie Loes en Peter Wijsen-Sijstermans, met veel liefde, in een familiale sfeer, hotelgasten worden ontvangen.

Het hotel is zeer rustig gelegen in een stiltegebied en beschikt over 26 gezellige kamers. In het stijlvolle gastenrestaurant van het hotel tovert Loes iedere dag opnieuw de heerlijkste gerechten op tafel met streek- en seizoensproducten.

Wij bieden u naast onze standaard arrangementen de volgende verwen-arrangementen aan:

Lente-arrangementen:

Met de boot naar Vise, België (16 - 20 mrt. '09)

Flaneren in Düsseldorf (20 - 24 apr. '09)

Veteranen-arrangementen:

Lekker in de Ardennen (30 mrt - 03 apr. '09)

Bridge-arrangementen:

Carnavals-arrangement (21 - 24 feb. '09)

Weekend-arrangement (13 - 16 mrt. '09)

Dag-arrangementen (08 & 25 maart '09)



Inkelshoeve a gen Bongerd

Vakantiehuis tot 10 personen. Gehele jaar geopend!

Deze zeer stijlvol gerestaureerde boerenwoning overtreft de stoutste dromen van liefhebbers van landelijk leven, zowel voor wat betreft het interieur als de sprookjessachtige ligging temidden van boomgaarden in het glooiende landschap met voor de voordeur de kabbelende Terzieterbeek.

Meer informatie over het hotel, het vakantiehuis en onze (verwen-)arrangementen kunt u vinden op onze website: www.inkelshoes.nl of www.inkelshoeve.nl.

U kunt ons natuurlijk ook bellen of e-mailen voor meer informatie.

Wij hopen u dan ook spoedig te mogen begroeten in ons hotel of vakantiehuis!

Peter, Loes, Savannah en Rowan Wijsen-Sijstermans



Hotel Inkelshoes &
Inkelshoeve a gen Bongerd
Terzieteweg 12
6285 NE Epen
Tel.: (043) 455 17 42
Fax: (043) 455 24 53
e-mail: info@inkelshoes.nl



BALV 21 januari 2009



Bronbeek, 21 januari 2009

Op woensdag 21 januari 2009 werd de traditionele Bijzondere Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland gehouden in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem. Deze bijeenkomst bestaat altijd uit 3 elementen:

- Gedurende de ochtend een korte Algemene Ledenvergadering (Huishoudelijk gedeelte);
- Gedurende de middag een ALGEMEEN deel met inleidingen;
- Afsluitend de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Gedurende de gehele dag waren vertegenwoordigers van zusterverenigingen aanwezig zoals de Bond van Wapenbroeders, de FIM en de VVNGM. De ochtendsessie leverde de gebruikelijke agendapunten op. Een belangrijk element dat aan de orde kwam was de "opheffing" van de beide VOMI-verenigingen in Canada en het doen inschrijven van de overblijvende vrijwillige leden als individueel lid van VOMI Nederland. De heer Jan van der Ham (VOMI NB-Oost) werd buitengewoon bedankt voor de jarenlange belangenbehartiging van de meeste Canada-leden. De vergadering bekrachtigde dit met een luid applaus.

Na een geweldige (en voor degenen die Bronbeek kennen een statement) rijstmaaltijd, waarbij ook bijzondere gasten aanwezig waren waaronder o.a. de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen (vice-admiraal ir. M.A. van Maanen), luitenant-generaal bd Ted Meines, commandant Bronbeek, vertegenwoordigers van diverse

vakbonden, vertegenwoordigers van het Veteraneninstituut, het Veteranen Platform, de Band Oud Strijders "7 December", een vertegenwoordiger van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en de heer Jacques A.C. Bartels begon het middagprogramma. Eerst de Nieuwjaarstoespraak van voorzitter L. Noordzij, waarbij hij ook teruggreep op zijn presentatie van 12 december 2008, gehouden tijdens het symposium "Veteranenlandschap in Perspectief" in Den Haag. Vervolgens hield luitenant-generaal bd J.H. de Kleyn, Kanselier der Nederlandse Orden en tevens lid van de Raad van Advies van zowel VOMI Nederland als de Bond van Wapenbroeders, een zeer aansprekende inleiding over: "De Polen en de Militaire Willems-Orde". Hij ging hierbij in op een zeer gedetailleerd onderzoek door leden van de

Kanselarij in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie naar het optreden en de inzet van generaal Sosabowski en de 1e Zelfstandige Poolse Parachutisten Brigade voorafgaand, tijdens en na Operatie Market Garden (1944) bij Arnhem/Oosterbeek. Een zeer aansprekend en verrassend feitenrelaas, dat uiteindelijk heeft geleid tot de uitreiking van de Bronzen Leeuw aan de zonen van wijlen generaal Sosabowski en de aanhechting van de Militaire Willems-Orde aan het vaandel van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutisten Brigade. In feite een historische correctie van wat beiden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog is onthouden.

Daarna werd door voorzitter L. Noordzij een presentatie gehouden over "De Sweep van Bartels" (zie elders in dit nummer). Tenslotte



werden een viertal heren in een stralende zon gezet wegens:

De vele en belangrijke diensten die zij de vereniging VOMI Nederland gedurende vele jaren met grote bezieling en grote toewijding hebben bewezen.

- De heer D. Mennens (VOMI ZH-Z) werd benoemd tot Lid van Verdienste van VOMI Nederland;
- De heer J. Oldenbeuving (VOMI Overijssel) werd eveneens benoemd tot Lid van Verdienste van VOMI Nederland;
- De heer J.N. Blom (VOMI Friesland) werd benoemd tot Erelid van VOMI Nederland;
- De heer R. Grit (VOMI Drenthe/ Groningen en secretaris van de redactiecommissie "SOBAT") werd eveneens benoemd tot Erelid van VOMI Nederland.

Deze zeer gemoedelijke en gezellige dagbijeenkomst, waarbij veel werd gesproken en geluisterd, werd afgesloten met de "Nieuwjaarsborrel".

W.P. en Th. R.



V.l.n.r.: R. Grit (Erelid), D. Mennens (Lid van Verdienste), L. Noordzij, J. Oldenbeuving (Lid van Verdienste) en J.N. Blom (Erelid).

Nieuwjaarsreceptie

7 januari 2009 een historische dag in veteranenland. Leden van VOMI Zuid-Holland Noord en leden van de afdelingen Den Haag en Leiden van de Bond van Wapenbroeders waren bijeen om elkaar een voorspoedig 2009 toe te wensen. Met een opkomst van ruim 100 personen kan de organisatie tevreden terugkijken op deze dag die door prettige luistermuziek werd opgeluisterd door een Leids salonorkest.

Als eerste spreker kon Wim Topée de heer Arie v.d. Lee, voorzitter van Bond van Wapenbroeders afdeling Leiden, aankondigen. Hij gaf informatie over het orkest en besteedde aandacht aan de lezing die luitenant-generaal titulair bd Ted Meines op 1 december 2008 te Wageningen heeft gehouden n.a.v. de sterfdag van Prins Bernhard. De heer Meines kwam zelf ook aan het woord en pakte zijn toehoorders



met zijn gloedvolle oproep om als veteranen de handen ineen te slaan. Passend was daarna de toespraak van de voorzitter van VOMI Nederland, de heer L. Noordzij, die vooruitgang kon melden over de contacten met zuster-veteranenverenigingen. Hij deed ook de mededeling dat het 25-jarig bestaan van de VOMI uitbundig centraal in het land zal worden gevierd in 2011. De heer Topée bedankte de sprekers, de heren Bekking en Heidt voor de controle aan de poort, het salonorkest en de catering, die door Paresto uitstekend was verzorgd. Al met al een uitstekend geslaagd experiment dat zeker een vervolg zal krijgen.



De drie voorzitters van links naar rechts: André Kok, Wim Topée en Arie v/d Lee.

SOBAT



Verenigingsnieuws

Drenthe/Groningen

Secr.: Jaap Krikke, Marnepad 36
9406 TM Assen, Tel. 0592-357140
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 598-422389

8 november 1986

"Zaterdag j.l. hield de vereniging oud-militairen Indië-gangers, kortweg VOMI, haar eerste bijeenkomst in zalencentrum "Bellevue" te Assen teneinde te komen tot de oprichting van de afdeling Drenthe. Voor deze oprichtingsvergadering waren ruim 350 brieven naar in Drenthe woonachtige ex-militairen van de Indiëbataljons verzonden, terwijl alle lokale kranten van deze gebeurtenis op de hoogte zijn gebracht."

Bovenstaande is een heel klein stukje uit het verslag van 8 november 1986 van een gedenkwaardige dag in Drenthe.

Velen hebben goede herinneringen aan de viering van het vierde Lustrum en het bestuur van VOMI Drenthe/Groningen is met de voorbereiding van het vijfde bezig. Helaas is "Bellevue" reeds vele jaren geleden gesloopt en heeft plaats gemaakt voor mooie woonappartementen. Een geschikte locatie voor het vijfde lustrum wordt vast gevonden en wij houden u natuurlijk op de hoogte.

4 mei herdenking 2009

De dodenherdenking in de Johan Willem Friso kazerne op 4 mei 2009 wordt waarschijnlijk anders dan in de voorgaande jaren. De voormalig commandant van RMC-Noord heeft dit jaar aan het bataljon in de kazerne de opdracht gegeven vanaf 2009 de organisatie van het ceremonieel over te nemen.

Omdat een aantal reüniecommissies helaas gestopt is met activi-

teiten, zullen wij proberen u via deze rubriek in de "SOBAT" te informeren. Bij de herdenking verleden jaar waren enkele pelotons van de Luchtmobiele Brigade, net teruggekeerd van hun missie naar Afghanistan, aanwezig. Na het leggen van kransen bij de Indië-plaquettes werd het ceremonieel voortgezet bij het monument van DutchBatIII en Jan de Stoter. Het personeel van de kazerne, de medewerkers van Paresto en de Natres zorgden voor een stijlvolle herdenking.

Hemmelied

Zaterdag 1 november 2008 werd in "De Aanleg" te Deurze een rechtstreekse uitzending verzorgd door Radio/TV-Drenthe. De uitzender mobiliseerde VOMI en een kleine dertig leden, veelal keurig in tenue, met hun partners.

De radioreporter was zo onder de indruk na het interview met Bertus Visscher en Roelof Grit dat hij spontaan aanbod eens een gehele uitzending te willen vullen over de uitzending naar voormalig Nederlands-Indië.

De ochtend werd verder gevuld met vrolijke klanken van jeugdige muzikanten uit de regio en een spelletjesprogramma. De deelnemers hiervan luisterden helaas niet goed naar de uitleg van Roelof Grit van het Maleise woord "Sobat", ze konden niet vertellen wat dat was. Voor ons was het een extra veteranen-café en heel Drenthe kon meegenieten.

OVW 1-1 Regiment Infanterie

Frans van Dreumel, in de vorige "SOBAT" al genoemd, is al jaren een vaste bezoeker van onze veteranendagen in Havelte en Assen. Ook bij veel reünies van Regimenten Infanterie toonde hij steeds een deel van zijn uitgebreide collectie emblemen.

Hij kwam in contact met veteraan Fokko Polman van 1-1 R.I., het bataljon dat bekend is als het Drentse OVW-Bataljon 'De Ramskop'. Fokko Polman gaf hem een schat aan gegevens en héél veel exclusief fotomateriaal. Dat is allemaal door Frans van Dreumel in een boek bijeengebracht en hij legde hiermee een uniek stukje geschiedenis vast.

Nog vier en dan april

Na de nieuwjaarsbijeenkomsten in januari staan nog vier afdelingsbijeenkomsten op het programma: woensdag 4 maart in "De Aanleg" te Deurze, donderdag 5 maart bij "Cornelis" te Dalen, donderdag 12 maart te Havelte in "t Knooppunt" en donderdag 26 maart in Dorpshuis "Stuifzand", aanvang steeds om half twee. Daarna kan het winterprogramma in de prullenbak en gaan wij hard werken aan de Algemene Ledenvergadering van 17 april te Spier. Iedereen die de contributie voor het kalenderjaar 2009 overmaakte, krijgt daarover – zoals in het verleden – persoonlijk bericht met de agenda, het programma en een aanmeldingsformulier.

P.S.

De nood is hoog bij een paar afdelingsbesturen en na de oproep in de laatste "SOBAT" heeft deze secretaris nog niet héél veel reacties gehad.

Jaap Krikke

Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394
E-mail: themaas@home.nl
Soc. Comm. Tel. 046-4521315

Bij het ontvangen van deze "Sobat" zijn we met zijn allen alweer even onderweg in 2009. Wij hopen op en wensen voor iedereen een vooral goede gezondheid in het nieuwe jaar. Dat is op onze leeftijd het beste wat ons kan overkomen naar mijn bescheiden mening.

Voorts hopen wij dat we nog lang onze bijeenkomsten kunnen blijven organiseren, daarbij geholpen door U die ons bij deze gelegenheden wil blijven bezoeken om zo in contact te blijven met oude dienstmakers. Nu we het toch hebben over bijeenkomsten volgt hier een overzicht van het programma dat we voor 2009 hebben samengesteld.

| | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|
| 10 maart | Bijeenkomst | Wijkgeb. "DE WAEG" | Horsterweg 205 | Blerick |
| 14 april | Jaarvergadering | Het Hertenhejm | Putkamp 4-6 | Herten |
| 19 mei | Bijeenkomst | Het Streeperkruis | Streeperstraat 66 | Landgraaf |
| 19 juni | Reünie | Kazerne | Kazernelaan 101 | Weert |
| 5 augustus | Bijeenkomst | Café de Lange | Wilhelminaplein 9 | Horst |
| 15 september | Bijeenkomst | Broen Café | Marktstraat | Echt |
| 3 november | Bijeenkomst | Gemeenschapshuis | Lindelaan 4 | Kessel-Eik |

Bijeenkomsten beginnen op dinsdag om 14.00 uur
 M.U.V. De bijeenkomst in Horst op woensdag om 14.00 uur
 De reünie begint om 11.00 uur

U wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven voor deelname aan de Jaarlijkse Reünie. De kosten hieraan verbonden bedragen € 5,00 per persoon. Het verschuldigde bedrag kunt U storten op:
 Rekening 6729786 ten name van:
 Penningmeester VOMI-Limburg
 Brandhofstraat 20, 6372 KC
 Landgraaf

Wij blijven ons vaste verzoek herhalen om ons op de hoogte te blijven houden van eventueel overlijden of ernstige ziekte van onze sobats, zodat we daar onze aandacht aan kunnen schenken.

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, Buxusplaats 10,
 5038 HK Tilburg
 Tel. 013-5400380/Fax: 013-5400381
 E-mail: voml.nbo@veteranen.nl
 Soc. Comm. Tel. 0412-623513

Herdenking in Moergestel

Op 26 oktober 2008 waren enkele bestuursleden aanwezig bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Moergestel. Eerst een herdenkingsdienst in de parochiekerk St. Jans Onthoofding waarna de kranslegging plaatsvond bij het monument van Generaal Colin Muir Barber, de commandant van de betreffende legereenheid die Moergestel destijds bevrijdde. De muzikale opluistering werd in de kerk verzorgd door het opleidingsorkest van muziekvereniging Prinses Juliana en bij de kranslegging werd door de Clan Lamont Pipe Band de traditionele Schotse muziek ten gehore gebracht.

Nieuwsbrief 2009

Ook dit keer had onze "huisdrukker" weer een prachtige omslag van deze Nieuwsbrief verzorgd en van vele zijden ontvingen wij waardering voor de uitvoering daarvan.

De betaling van de contributie is inmiddels goed op gang gekomen en ook de inschrijving voor de jaar-

lijkse reünie in Oirschot begint te lopen. U kunt nog inschrijven! Ook voor deze reünie hebben wij de Sergeant Wilson Army Show uitgenodigd, omdat dit optreden iedere keer veel succes oogst. Het jaarlijkse presentje voor de deelnemers aan onze reünie is inmiddels besteld; rest nog de aankopen voor de loterij, ook daarvoor zijn ook al de eerste prijzen aangeschaft.

Volledigheidshalve worden hier nog enkele data herhaald:

| | |
|----------|------------------------------|
| 19 maart | Jaarvergadering in Eindhoven |
| 9 april | Reünie in Oirschot |

Checkpoint 10 - december 2008

Wij vestigen uw aandacht op bladzijde 12, waar u een verslag en foto aantreft van Menno van de Wetering, die zijn ervaringen uit zijn diensttijd vertelde. Gezien het emotionele karakter van zijn verhaal spreken wij onze bewondering hiervoor uit.

Adreswijziging

Soms komen er nog brieven, overlijdensberichten e.d. op mijn oude adres in Berkel-Enschot aan. Daardoor bereiken de laatstgenoemde berichten mij te laat om nog actie te kunnen ondernemen. Wilt u uw adressenlijst nog eens nagaan en er op toezien dat mijn nieuwe adres in Tilburg correct is weergegeven?

J. van der Ham, secretaris

Noord-Brabant West

Wvd. Secr. J. Mallpaard
 Ravelstraat 32
 4614 XD Bergen op Zoom
 Tel. 06-40744695
 E-mail: mallpaardtua@gmail.com

In het vorige nummer van "Sobat" hadden we melding gemaakt van het veteranencafé te Bergen op Zoom. De eerste maar ook de tweede ontmoeting was een succes met een

groot aantal deelnemers waaronder ook jonge veteranen. Voor nadere informatie tel: 0164-241119. De ontmoetingen zullen nu elke tweede zaterdag van de maand plaats vinden tussen 14.00 uur en 17.00 uur in café "t Zwijnshoofd" aan de Moergrebstraat 19 te Bergen op Zoom. Alleen in de maand februari zal er geen bijeenkomst zijn in verband met carnaval.

Het Kerstdiner dat heeft plaatsgevonden op 10 december j.l. was geweldig en 260 personen namen er deel aan. De deelnemers hebben door dit samenzijn genoten van deze dag met muziek en een heerlijke maaltijd. Ook was er de verloting die door het echtpaar Welten weer fantastisch was verzorgd.

Jan Verstraten uit Zegge, bij onze vereniging bekend als de postzegelman, heeft het afgelopen jaar weer voor een bedrag van € 425,15 over kunnen boeken naar de Sociale Commissie van VOMI-Nederland uit de opbrengst van verkoop postzegels, telefoonkaarten etc.

Bijeenkomsten

Woensdag 25 februari, aanvang 13.30 uur, Trip van Zoutlandtkazerne te Breda.
 Woensdag 25 maart, aanvang 13.30 uur, Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal.
 Donderdag 23 april, aanvang 10.30 uur, de Algemene Ledenvergadering te Kruisland.

J. Mallpaard

Overijssel

Secr. Johan Beumer
 Molenstraat 21
 7491 BD Delden
 Tel. 074-3764102
 E-mail: johanbeumer@hetnet.nl
 Soc. Comm. Tel. 0572-358947

Voorzover wij u niet ontmoet hebben op onze Nieuwjaarsbijeenkomst, wensen wij u een goed en vooral gezond 2009. Wanneer uw persoonlijke omstandigheden het toelaten, zien wij u graag op één of meerdere van onderstaande bijeenkomsten terug.

Donderdag 19 maart 2009

Algemene Ledenvergadering VOMI Overijssel: café-restaurant "De Haverkamp", Stationstraat 28 te Markelo, tel. 0547-561292. Aanvang: 14.00 uur.

Woensdag 22 april 2009

Entertainmentprogramma in café-restaurant "De Viersprong", Burg. Backselaan 6 te Nieuweleusen, tel. 0529-481996. Aanvang: 14.00 uur (met verloting.)

Onze Twentse leden maken wij nog eens attent op de maandelijkse bijeenkomsten van de **Veteranen Sociëteit Enschede** in café-restaurant "De Zon" aan de Zuiderhagen 43 in Enschede, in het hartje van de stad.

Voor informatie kunt u ons VOMI-lid, de heer A. Hendriksen, bellen (tel. 053-4316397).

Tenslotte wensen wij onze zieke collega's van harte beterschap en alle goeds. Laat ons e.g. de sociaal commissaris bij langdurige ziekte even weten of u een bezoekje van onze kant op prijs stelt.

Johan Beumer

Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong, Merellaan 247
3145 EJ Maassluis
Tel. 010-5927786
E-mail: judjong@kabelfoon.nl
Soc. Comm. Tel. 071-5763418

Het verenigingsjaar 2008 sloten wij op 4 november af met een goed bezochte bijeenkomst in De Lier. Met een gezellige bingo zat de stemming er goed in.

Het jaar 2009 begonnen we op **7 januari** met een nieuwjaarsreceptie op het Instituut Defensie Leergangen in samenwerking met de BvW/afdeling Den Haag en Leiden e.o. Een verslag hierover treft u elders aan.

Op **3 maart** wordt een bijeenkomst belegd in het centrum "De Scheff", Wateringsewetering 202 te Noordwijkerhout. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Het belooft een interessante middag te worden met een lezing (met beelden) door de heer H. Walenkamp over de berging van de Enterprice in Zeebrugge.

De datum voor de Algemene Ledenvergadering is ook vastgesteld en wel op **29 april** en deze keer in Zoetermeer. In maart wordt u hierover nader geïnformeerd met onze volgende nieuwsbrief.

Hoewel vele leden hun contributie inmiddels hebben overgemaakt, zoekt onze penningmeester u dringend na te gaan of u aan de financiële verplichting heeft voldaan.

J.W. de Jong

Zuid-Holland Zuid

Secr. D. Mennens, Lijsterlaan 12
3055 CH Rotterdam
Tel/Fax. 010-4188239
E-mail: d.mennens@zornet.nl
Soc. Comm. Tel. 010-4340970
E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

Programma

Voor het jaar 2009 heeft het bestuur het navolgende programma samengesteld:

3 maart 2009:

Contactbijeenkomst in Hardinxveld-Giessendam i.s.m. Bond van Wapenbroeders afd. ZH ZO.

9 april 2009:

Algemene Leden Vergadering in Ridderkerk.

19 mei 2009:

Busreis naar Bronbeek, koffie met spekkook, Indisch eten en Indische muziek en zang.

22 september 2009:

Contactbijeenkomst in Puttershoek.

24 november 2009:

Contactbijeenkomst in Ridderkerk.

Contactbijeenkomst Flamingo

Op 27 november 2008 was de laatste contactbijeenkomst van VOMI Zuid-Holland Zuid in het gebouw "Flamingo" in Rotterdam Zandplaat. We telde ditmaal 65 belangstellenden en deze keer hadden we een dia-presentatie van Teun van Kempen van Indië toen en Indonesië nu. Hij verzorgde niet alleen de beelden doch lardeerde de beelden met, zoals we gewend zijn van Teun, zijn commentaar.

Uiteraard hadden de mannen van Algemene Zaken weer gezorgd voor een welgevulde prijzentafel, die door trekking van de loten door één van de dames met het deskundige commentaar van Haagse Arie werd leeg gemaakt. Het was een fijne middag.

H.H.M. Mergler

Hoge Litouwse militaire onderscheiding

Tijdens de officiële opening van het ECHOS Litouws Militair Tehuis in Rukla (Litouwen) op donderdag 4 december 2008 werd generaal-majoor bd L. Noordzij (voorzitter VOMI-Nederland) onderscheiden met de medaille voor bijzondere verdiensten van de Litouwse Strijdkrachten.

Hij ontving de onderscheiding uit handen van luitenant-generaal Valdas Tutkus, commandant van de Litouwse Strijdkrachten, in aanwezigheid van onder anderen de Litouwse Staatssecretaris van Defensie en de voorzitter van de Litouwse Militair Tehuisorganisatie. Deze onderscheiding werd hem toegekend vanwege zijn vele werk als secretaris-generaal van ECHOS International, de overkoepelende organisatie van Europese Militair

Tehuisorganisaties, waarbij ook de Litouwse Militair Tehuisorganisatie is aangesloten.

Echos International heeft zich ingespannen om de verplaatsing van het Militair Tehuis van Taurage naar Rukla mogelijk te maken. Het Tehuis staat nu op het kazernecomplex van de Iron Wolf Motorized Infantry Brigade.

Deze verplaatsing vond augustus 2008 plaats en werd mede mogelijk gemaakt dankzij gezamenlijke financiële steun van de Nederlandse partnerorganisatie Pro Rege en het Litouwse Ministerie van Defensie. De uitvoering van het verplaatsingsproject was in handen van het bouwteam van Pro Rege en werd ondersteund door een detachement Litouwse militairen.

OPEN DAGEN 2009

Landmachtdagen:
5 t/m 7 juni 2009,
Amersfoort.

Open Dagen
Luchtmacht:
19 en 20 juni 2009,
Vliegbasis Volkel.

Marinedagen:
10 t/m 12 juli 2009,
Den Helder.

In Memoriam

**Met grote eerbied en in gepaste vorm
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:**

| Naam | Voort | Woonplaats | Onderdeel |
|---------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Aerts, | G.P. | Den Bosch | Huzaren van Boreel |
| Baas, | A.F. | Schagerbrug | ? |
| Belt, van der | H. | Den Helder | RS |
| Beus, de | H. | Geldrop | 1-8 RVA |
| Bilderbeek, | A. | Winterswijk | 5-7 RI |
| Blok, | P.J. | Nieuwdorp | Vbdafd A-Div |
| Boer, de | B. | Den Helder | 1-12 RVA |
| Boonstra, | W. | Leeuwarden | 403 BI |
| Bosma, | J.J. | Wateringen | 1-4 RI |
| Boxtel, van | J.F. | Son en Breughel | Korps Parachutisten |
| Broek, uit het | A.F. | Voorburg | ? |
| Bruijn, de | W. | Gorinchem | LTD/LIB |
| Crombach, | W. | Kerkrade | 31 HUPVA |
| Dekker, | S.J. | Terneuzen | 4 GRPI |
| Duyvendak-van Dijk | N.K. (Mw) | Oud Beijerland | VHK |
| Ekelhoff, | H. | Vaesrade | 7-2 RI/433 BI |
| Essen, van | E.H. | Epe | 5-4 RI |
| Gils, | W. | Beilen | 2-4 GRPI |
| Greven, | (Mw) | Dronten | VOM |
| Groot, de | R. | Emmen | 1-9 RI |
| Grooten, | Th. | Uden | 6-5 RI/425 BI |
| Gruljters, | M.J. | Rhoon | LM |
| Henskens, | M. | Den Bosch | LLUA |
| Heydenrijk, | J.C. | Rotterdam | 4-8 RI |
| Hofman, | A.M. | Waddinxveen | ? |
| Hoogerwerf, | J. | Dordrecht | 3 GRG |
| Janssen, | J.P. | Helvoirt | LLUA |
| Jong, de | G. | Joure | 5-9 RI |
| Jong, de | J. | Rotterdam | Ost 5-7 RI |
| Jong, de | S.P. | Koudum | 5-9 RI |
| Kamp, van de | C. | Uden | 3-2 Huz. Van Boreel |
| Kikkert, | Th. | Hollandscheveld | 4-4 RI |
| Klein, | W. | Den Haag | ? |
| Kooij van der | W. | Velp | 1-12 RI |
| Kuipers, | D.R. | Kotterdam | 6-4 RI/426 BI |
| Leclercq, | B. | Maastricht | 2-15 RI |
| Leermakers, | P. | Eindhoven | 2-6 RI |
| Leeuwen, van | J.D. Ph. | Haarlem | 4-2 RI |
| Lubben, van der | A.M. | Arnhem | 4 GRPI |
| Markus, van | C. | Utrecht | ? |
| Meijer, | L.A.J. | Lisse | 6-5 RI/425 BI |
| Merx, | H. | Drunen | 42 ZMC |
| Nolten, | A. | Nijmegen | ORPI |
| Nouwens, | C. | Tilburg | 8 RVA |
| Oosterbosch, van | J. | Sprundel | zoon veteraan |
| Oostveen, | A.T. | Soest | ? |
| Ots, | J.P. | Hoogerheide | 413 BI |
| Raaphorst-de Koning | Q. (Mw) | Bovensmilde | ? |
| Roessel, van | P.C. | Nuenen | ? |
| Roffelsen, | G. | Helmond | Terr. Verb. |
| Roo, de | J.A.F.H. | Soest | ? |
| Rop, | J.A.C. | Stadskanaal | ? |
| Rosegaar, | J.Q. | Stadskanaal | ? |
| Sjouken, | G.J. | Brielle | 1 GVC |
| Son, van | H.G. | Culemborg | 4 GRG |
| Spang, | J. | Assen | 4-9 RI |
| Struijk, van de | M. | Boxtel | 8 RVA |
| Veenstra, | H. | Westervoort | 4-9 RI |
| Veldhuis, | H.J. | Herten | 9 RVA |
| Vries, de | L. | Wiltmarsum | 5-9 RI |
| Vanderlnk, | L.H. | Budel | Huzaren van Boreel |
| Wilshaus, | A. | Haarlem | 2-4 RI |



Met ons aller

welgemeend mede-

leven en dat de

liefde en de warmte

van uw naasten U

de moed en kracht

geven dit zware

verlies te dragen.

sociale
VERBODEN
VOM

SOBAT

Lijst nieuwe leden

| NAAM..... | WOONPLAATS..... | ONDERDEEL |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| BALT J. | ASSEN | MNG techn.troepen |
| DRIESEN | VOLLENHOVE | 5 -6 RI |
| GOOSSENS P. | ELSLOO | 45 ZMC |
| VELDE J. ten | KLAZIENAVEEN | |
| WEISE W.J.E. | ISARENDRECHT | KM |

Staatssecretaris Jack de Vries steunt Sweep-project

In zijn toespraak op het symposium "Veteranenlandschap in Perspectief", op vrijdag 12 december 2008, sprak staatssecretaris De Vries zijn waardering uit voor het initiatief om nog één keer onder alle oud-Indiëveteranen een sweep te houden met als doel zoveel mogelijk brieven, dagboeken, foto's, fotoalbums, films en dergelijke te behouden voor het nageslacht. Het bleef niet alleen bij woorden, de staatssecretaris heeft het ook mogelijk gemaakt dat voor de duur van het project – twee jaar – een documentair-informatiespecialist bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag is aangesteld. Het NIMH is immers als defensiebreed militair-historisch instituut de meest aangewezen locatie waar het materiaal 'voor de eeuwigheid' wordt geregistreerd, bewaard en voor verder onderzoek ontsloten.

Initiatiefnemer van dit project is de militair-historicus Jacques A. C. Bartels die voor het schrijven van zijn boek "Tropenjaren. Ploppers en Patrouilles", de geschiedenis van het dienstplichtig 2e Eskadron Huzaren van Boreel in voormalig Nederlands-Indië 1947-1950, zo'n 400 brieven en een tiental dagboeken wist te traceren. Bartels, zelf zoon van een Indiëveteraan, realiseerde zich hoeveel materiaal er in wezen nog aanwezig is, maar ook dat het gelet op de leeftijd waarop het merendeel van de ruim 120.000 mannen naar Indië werden uitgezonden, het een race tegen de klok is om nog zoveel mogelijk van dit historisch materiaal voor het nageslacht te behouden. Veel brieven, dagboeken en fotoalbums zijn vaak al definitief verloren gegaan, bij voorbeeld door kleiner wonen of overlijden. Maar ook omdat men zelf, of de nabestaanden, niet weet wat men met het materiaal aan moet. Afgelopen jaar heeft Bartels zich ingespannen om Defensie en relevante veteranenorganisaties als VOMI, FIM en Band Oud-Strijders te



Staatssecretaris tijdens zijn toespraak.

Divisie '7 December' voor zijn idee te winnen. Met de steun van De Vries kan nu daadwerkelijk met het project worden begonnen.

Binnen een week na het symposium kwamen op het NIMH vertegenwoordigers van Defensie, veteranenorganisaties, "Checkpoint" en de initiatiefnemer bijeen om met afspraken te maken over de invulling van dit sweep-project. Zo is er onder meer gesproken over een landelijk dekkend netwerk van inleveradressen waarbij gestreefd wordt zoveel mogelijk gebruik te maken van regionale veteranenorganisaties. Het NIMH biedt alle steun aan die nodig is om dit project te laten slagen. Dit varieert van praktische zaken als archiefdozen tot protocollen van overdracht. Op 4 februari j.l. kwam de werkgroep weer bijeen waar de respectieve plannen van eerdergenoemde organisaties werden aangevuld met die van de veteranenzorgafdelingen van de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht. Het is immers de bedoeling dat alle Indiëveteranen, dus ook die van marine en luchtmacht, worden bereikt.

Zorgvuldigheid is hierbij troef. Het gaat hier per slot van rekening om een eenmalig project waarbij zoveel mogelijk gebruikt gemaakt zal worden van vrijwilligers, meestal oud-Indiëveteranen. Om teleurstellingen te voorkomen moet het in alle opzichten goed geregeld zijn. Het is de bedoeling om eerst met veteranenverenigingen en -organisaties te beginnen. Met de daarbij opgedane ervaring zal de sweep landelijk verder worden uitgerold. Het project, zo stelde de Staatssecretaris vast, doet recht aan erkenning voor de bijzondere ervaringen van veteranen. Het past daarmee in het veteranenbeleid. U zult later nog over de details worden geïnformeerd. Wat U alvast wel kunt doen, is nadenken of U aan dit project, met als doel waardevol historisch materiaal voor het nageslacht te bewaren, wilt meewerken!



Eerste Tilburgse Veteranendag

Het is zaterdagmiddag 15 november 2008 en veel veteranen (jongere en oudere) zijn op de uitnodiging van het gemeentebestuur ingegaan om bijeen te komen in een grote zaal van het Willem II stadion te Tilburg. De locatie van de eerste voorkeur bleek al snel nadat de uitnodigingen verzonden waren, te klein. Niet een handjevol veteranen wilde wel eens in het zonnetje worden gezet, maar een veelvoud (ca. 375) daarvan. Het gemeentehuis werd daarom ingewisseld voor een grote zaal in het voetbalstadion.

De veteranen werden onthaald met koffie/thee en speciaal Tilburgs gebak, ik meen met de naam "het Toepertoetoeetje", heel lekker, maar waarschijnlijk waren er bij de oudjes velen met een suikerdiëet, want er bleef een flink aantal gebakjes op de tafels achter.

In zijn toespraak gaf burgemeester Ruud Vreeman aan dat hij verbaasd was over de geweldige opkomst op deze eerste veteranendag in Tilburg.

Bij de ontmoeting van een aantal bekenden bleef het, met een drankje en een hapje, nog lang genieten. Gemeentebestuur van Tilburg, het was voortreffelijk en zeker voor herhaling vatbaar!

*Elie van Schilt
Indië- en Korea-veteraan*

DametIn in een ander jasje

In 2008 is voor de laatste keer een DametIn dag op grootschalige manier uitgevoerd.

Door het bestuur is toegezegd dat deze dag in een andere en minder grootschalige opzet een vervolg zou krijgen. Het gedacht verloop van deze dag op zaterdag 4 juli 2009 is:

| | |
|-------------------|---|
| vanaf | |
| 10.00 uur | Ontvangst bij zaal Cornelis met koffie en cake |
| 11.30 uur | Welkomstwoord |
| 12.00 uur | Eenvoudige maaltijd |
| 13.30 uur | Verplaatsing naar het monument |
| 14.00 - 14.45 uur | Herdenking bij het monument met: Vlaggen ceremonie Toespraak en declamatie Kranslegging |

Na de ceremonie is het officiële gedeelte afgelopen en zijn de deelnemers welkom bij zaal Cornelis om samen gezellig de dag door te brengen en herinneringen op te halen.

Kosten voor deze bijeenkomst: € 10,- te voldoen vooraf op rekeningnummer 312681712 ten name van DAMETIN en onder vermelding: Deelname reünie 2009.
Inschrijven voor 1 mei 2009.

In Memoriam

Het bestuur van VOMI-Nederland heeft de droeve plicht u te melden dat op 15 december 2008 is overleden de heer

**Wander Eleveld
(Werner)**

oud-Sociaal Commissaris van
VOMI Zeeland

Hoffelijkheid beledigt niemand.
Chinees spreekwoord

Als de kat in februari in de
zon ligt,
moet zij in maart weder achter
het vuur.

Nederlands gezegde

Verhuizen? ...dat nooit! Maar ja, die trap.



Waarom ThyssenKrupp?

- uw trapleuning blijft staan
- meerdere etages met één traplift
- montage op traprede
- splitrappen geen probleem
- trapliftleverancier sinds 1907

UNIVERSITEIT
TECHNISCHE
HOOGSCHOLE
VAN
DUISBURG
ESSEN

Trapliften voor elk type trap. Bel gratis 0800-5003.

Graag ontvang ik informatie over uw trapliften / huisliften.

Naam:

Adres:

PC + Plaats:

Telefoon:

Stuur de kaart in een ongeopend envelopje naar: ThyssenKrupp Huisliften BV
Antwoordnummer 170 - 2820 VB Kranenburg-Lidum - info@moedel.nl - www.zes.nl



ThyssenKrupp

SOBAT

Aanmeldingsformulier Eigen Organisaties Nederlandse Veteranendag - Zaterdag 27 juni 2009



Naam _____
 Adres _____
 Postcode _____ Woonplaats _____
 Telefoonnummer _____ Email _____

Naam veteranenorganisatie:
VOMI – NEDERLAND

1. **Veteranen. Ingelid in dienst van de vrede.**
 (uitsluitend bestemd voor de veteraan, niet voor de partner/begeleider)
Lopend in een veteranendetachement ja / nee *
OE (dvs slechts één keuze mogelijk)
2. **Meerijdend op militair historisch voertuig**
 (uitsluitend voor veteranen die slecht ter been zijn) ja / nee *
3. **Aantal gewenste zitplaatsen bij defileerpunt voor mindervaliden**
 (alleen indien fist wordt toegestaan aan defilé en niet rolstoelgebruikers) 1 / 2 *
4. **Aantal benodigde vrij vervoerbewijzen** ja / nee *
 (max. 2)

LET OP:
 Retouradres aanmeldingsformulier:
 * doorhalen wat niet gewenst is

S. Hoekstra
 Anreperstraat 166
 9404 LK Assen

Aanmeldingsformulier dient **VOOR 15 MAART** te zijn ontvangen!
 Het aantal plaatsen is helaas niet onbeperkt. Indien nodig zal toekenning plaatsvinden op datum van ontvangst van de aanmelding.
 Te laat ontvangen formulieren kunnen helaas NIET meer in behandeling worden genomen!

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Ridderzaal – Voor de ceremonie in de Ridderzaal kunt u zich **niet** opgeven. Ulnodiging hiervoor is uitsluitend mogelijk op voordracht van de bij het Veteranen Platform aangesloten organisaties.
- Vrij vervoerbewijs – Indien u **deelnemer** bent aan het defilé of een tribuneplaats voor minder validen heeft aangevraagd ontvangt u automatisch uw aangevraagde vrij vervoerbewijs(s)zen via uw eigen veteranenvereniging.
- Toegangsbewijzen Tribune – Deze worden uiterlijk eind mei aan de deelnemers toegezonden door het Veteranen Platform, dan wel door de aangesloten organisaties.
- Instapkaart voertuigen - Deze worden uiterlijk eind mei aan de deelnemers toegezonden door het Veteranen Platform, dan wel door de aangesloten organisaties. De plaatsen op de voertuigen zijn **alleen** voor veteranen en niet voor partner of begeleider.
- Bezoekers/Toeschouwers – Indien u als bezoeker/toeschouwer de Nederlandse Veteranendag wilt meemaken, heeft u **geen** toegangsbewijs nodig. Het Malieveld en alle activiteiten die daar gehouden worden, zijn namelijk vrij toegankelijk. Ter plaatse kunt u op diverse punten consumptiebonnen verkrijgen.
- Vrij vervoer Bezoekers/Toeschouwers - Bent u voornemens om de Nederlandse Veteranendag als **bezoeker/toeschouwer** bij te wonen, dan kunt u hiervoor de twee jaarlijks gratis door het Veteraneninstituut te verstrekken treinkaartjes gebruiken. U kunt deze aanvragen (als u dat nog niet heeft gedaan) via het Veteraneninstituut, telefoonnummer 0343 – 474 150.
- Minder validen vervoer – vanaf het Centraal Station in Den Haag is voorzien in vervoer voor minder validen en rolstoelgebruikers van en naar het Malieveld, naar de tribunes en naar de Ridderzaal.
- NS-voorzieningen – De NS staat garant voor een goede regeling voor rolstoelgebruikers en minder validen. U kunt daartoe contact opnemen met het Bureau Assistentieverlening van de Nederlandse Spoorwegen via telefoonnummer 030 – 235 76 22.
- Veteranenterneue – Dit is het tenue dat uw vereniging voorschrijft. In principe bestaat het veteranenterneue uit een grijze broekrok met donkerblauw of zwart colbert en een wit overhemd. **ZWARTE DONKER BLAUME STROPDAS, ZWARTE BARRET MET ONDERGRONDJE ZWARTE SCHOENEN MET DONKERE SOKKEN** en witte handschoenen

Laat u heerlijk in de watten leggen in Limburg!

Wie verlangt er nu niet zo nu en dan naar een paar dagen totale rust? Een plekje waar u kunt ontsnappen aan het hectische leven van alledag, in een prachtige omgeving die uw lichaam en geest simpelweg tot rust dwingt. Om u het ultieme gevoel van ontspanning te kunnen bieden heeft Fletcher Hotel-Restaurant Rooland onderstaand arrangement voor u samengesteld.



Gelegen aan de rand van het sfeervolle dorpje Arcen, in het prachtige Noord-Limburgse landschap, vindt u het prachtige 4-sterren Fletcher Hotel-Restaurant Rooland. U overnacht en dineert in ons sfeervolle hotel en kunt overdag genieten van aura's, verkwikkende baden, de rust en weldaad van relaxruimten, een ontspannende massage en/of een heerlijke beautybehandeling, in het nabijgelegen kuuroord Thermasbad Arcen. U kunt er ook voor kiezen om af te fietsen de prachtige flora- en fauna-rijke omgeving van het Maasdal en van het Nationale Park de Maasduinen met glooiende heidevelden, beekjes en rustieke dorpen te ontdekken. Een bezoek aan de Hertog Jan Bierbrouwerij of de Kasteeltuinen behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. De inwendige mins wordt niet vergeten. De keukenbrigades van onze hotels verwennen u maar al te graag met culinaire hoogstandjes, welke met dagverse producten voor u worden bereid. Verder beschikt het hotel zelf over een gezellige lounge en gezellige bar, waar u na een heerlijk ontspannen of actieve dag een lekker drankje kunt nuttigen.

Kortom, geniet nu van een paar dagen heerlijke verwennen en luxe en profiteer van deze unieke aanbieding!

3-daags Verwen Arrangement

- Welkomstdrankje
- 2 x overnachting
- 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 1 x luxe 3-gangen diner (op de dag van aankomst)
- 1 x gratis activiteit voor 2 personen

Keuze uit:

- 1 dag fietshuur
- Entree Kasteeltuinen Arcen
- Entree Hertog Jan Bierbrouwerij
- Entree Thermasbad Arcen

€99
P-P
INCLUSIEF
GRATIS ACTIVITEIT!

Deze aanbieding is geldig t/m 30 april 2009 op basis van een tweepersoonskamer en beschikbaarheid. Kijk voor een overzicht van al onze hotels en arrangementen op www.fletcher.nl. De prijs is exclusief reserveringskosten en toeristenbelasting. Met aankomst op vrijdag en zaterdag geldt er een weekendtoeslag van €5 p.p.n. In de maanden mei t/m augustus geldt een seizoens toeslag van €10 p.p.

RESERVEREN? Bel 077 - 473 66 66

Roobeekweg 1 - 5944 EZ Arcen - www.hotelrooland.nl