

24e jaargang • nummer 124 • juni 2009

SOBAT



WOMI





SAUERLAND HOTEL 'ZUM STERNRODT'

Ons hotel ligt echt uniek midden in het natuurgebied te "Bruchhausen", in het hart van het Hoogsauerland. Centraal gelegen tussen de plaatsen Winterberg - Willingen - Brilon

Het hotel beschikt over smaakvol en modern ingerichte kamers, voorzien van boxspring bedden, een eigen badkamer, douche / toilet, TV en zitje.

In het café-restaurant met open haard wordt u verwend met een uitstekend ontbijt en diner.

Tevens ligt dit hotel direct aan het grootste wandelgebied van het Sauerland "De Rothaarsteig".

Bovendien vindt u in de kamers een zitje waar u helemaal tot rust kunt komen.

U KIJKT VANUIT UW KAMER OP HET BERGLANDSCHAP;
EEN PRACHTIG PANORAMA UITZICHT

In onze open keuken bereidt onze eigen "Gordon Ramsey" de heerlijkste maaltijden met de juiste zorg voor u. Wij staan in de wijde regio zeer goed bekend, getuige de grote "vaste-gasten-kring".

*** 5-daagse alles inclusief vakantie ***

INBEGREPEN:

* 4 overnachtingen

* 4x rijkelijk gevuld ontbijtbuffet

* 4x heerlijke lunch

* 4x een smaakvol 3-gangen diner

* GRATIS consumpties van 17:00 tot 23:00 uur

* GRATIS dagtocht per luxe touringcar door het Sauerland

Tevens: GRATIS gebruik van onze kegelbaan, afdaling met de rodelbaan, rondje mini-golf en regelmatig entertainment.

Nu voor slechts

€ **189,95**

per persoon

Voor dit arrangement gelden de volgende aankomstdata:

<u>Juli</u>		<u>Augustus</u>	
din 7 juli	zat 11 juli	din 4 aug	zat 8 aug
woe 15 juli	zon 19 juli	woe 12 aug	zon 16 aug
don 23 juli	maa 27 juli	don 20 aug	
vrij 31 juli			

Fam R. Swartjes

Am Medebach 98

59939 Olsberg - Bruchhausen

Tel: 0049 2985 1761

B.g.g. Tel: 0049 2961 979435

Internet: <http://www.sauerlandhotel.nl>

E-mail: info@sauerlandhotel.nl



VAN DEN BERG

Touring & Reizen

&



BTR International

River Cruises

Touroperator & Reisspecialist Individuele- en groepsreizen voor;

Veteranen-, gepensioneerden, post-actieve militairen van de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marine, Marechaussee, Burgerpersoneel en Bonden.

Van den Berg Touring & Reizen organiseert vele jaren perfect verzorgde touringcarreizen naar o.a.;



- Normandië
- Berchtesgadenerland
- Bosnië



BTR International River Cruises biedt sfeervolle en uitstekend verzorgde cruises aan met haar gerenoveerde cruiseschip M.P.S. Brillant, over de Rijn en Moezel en over mooie rivieren in Nederland en België.



Voor meer informatie
bel of klik op:

☎ 055-5059500

www.BTRreizen.nl



Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waaraan de leden veteranen, oud-verzetmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.
Tweehalf uur per jaar.

Bestuur

Voorzitter L. Poordijk
P. de Hoopstraat 6
6181 DB Duijn
Tel. 046-450007
E-mail: lpoordijk@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris** K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2095 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
Fax: 0180-623580
E-mail:
k.orsel2@kpnplanet.nl

1e Penningmeester A. Luizendijk
Woordijk 475
2990 BE Barendrecht
Tel. 0100-610423
E-mail: lam.luizendijk@gmx.net
Banknummer: 180420143
4585 01 300
Rekeningnummer: 4230390

**2e penningmeester
Vz. secr. Soc. Comm.** W.F.J. Pijle
Stellingweg 104
8475 EJ Nijehorpe
Tel. 0561-688772
Mobiel: 06-15100579
Fax: 0561-688340
E-mail: vomisoccom@kpnplanet.nl

Vice-vz./Budgethouder Th.H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2552 EG Leiderdorp
Tel: 071-8416000
E-mail: thsomp@gmail.com

Functionaris/PR/W A.M. Mol
De Wierboom 9
8333 JT Steenswijk
Tel. 0521-512095
E-mail: a.mol@orange.nl

Eindelen B. Orl en J.H. Bloem
Leden van Verdienste G. Deinum; G. de Jong; G. Strijker;
F.J.F. Smoorenburg; T.J.J. Gazeta;
M.H. Bakker; H. Vis; A.M. vd. Va - Bloem;
W.G.L. Topée; F.J.G.M. te Bokum;
J. Oudeboering; D. Mensie

Redactiecommissie

Voorzitter/redacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur B. Orl
Balko 50
4058 TH Terkoo
Tel.: 0540-241361
e-mail: r.gribbe@kpnplanet.nl
Fotobewerking/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat Wageringen 5 mei 2009.
Een gezamenlijk detachement van
Indië-veteranen van de VOMI, de BWW
en de PPI (zie ook pagina 5).

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het bijvond eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginseten

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aierwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.E. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd.
Leden Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd
Des. M.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee
M.C.M. Broos, Kolonel der Grenadiers
C.K. Hilderink, Generaal-majoor RZG bd
J.H. de Rieys, Luitenant-generaal der Infanterie bd

Ledenadministratie

G.M. Tettekaag-Deijman
Annelied 17
3181 EA Rosenberg
e-mail: vomkla@gmail.com

- Correspondentie:**
1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSCENTRALES".
 2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of te veranderen aan te brengen of, zonder opgaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de mening van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met toestemming.

Druk: Koninklijke De Swart, Den Haag



Website VOMI-NL:
www.vomi-nederland.nl

**Sluitingsdatum
inzenden kopij:**

Nr. 125 26-06-2009

Nieuws van de Bestuurstafel



Inhoud

Verslag bezoek Canada	6
Veteranendag Kl. 16 mei 2009	9
Met eerste detachement naar Korea (deel B)	10
Veldpost (11)	12
Het verhaal over de vermisten van 1-15 RI	14
Jaarlijkse herdenking in Velsen	16
De eerste politionele actie (deel 2)	18
Koos Brehm Speurtocht	19
Kamp Vught	20
Koninklijke Onderscheidingen	23
Verenigingsnieuws	25
In Memoriam	32

Uit de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2009:

- Het maximum bedrag voor graftakken wordt verhoogd naar € 35,00 (m.l.v. 1 mei 2009).
- Het maximum bedrag voor attenties wordt verlaagd naar € 15,00 (m.l.v. 1 mei 2009).
- Met de balans en exploitatie-rekening 2008 werd ingestemd.
- Er zal contact worden gelegd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Oorlogsgravenstichting (OGS) om te bezien wat VOMI Nederland kan betekenen ten aanzien van het onderhoud aan regionale en lokale monumenten.

Overige zaken:

- Het bestuur van VOMI-NL vergadert weer op woensdag 24 juni a.s.
- In het najaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 29 oktober en de locatie is weer de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem.
- Het bestuur van VOMI-NL heeft acte de présence gegeven bij de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam te Amsterdam en op 5 mei bij de diverse bijeenkomsten te Wageningen.

K.J. Orsel
Secretaris

Als vrede ergens verbroken is,
dan is de vrede overal in gevaar.

Van de Voorzitter

In de voorjaarsmaanden worden bij vrijwel alle lidorganisaties jaarvergaderingen en regionale bijeenkomsten gehouden. Waar mogelijk worden die ook door de bestuursleden van VOMI-NL bezocht. Zelf ben ik aanwezig geweest bij VOMI Limburg, Noord-Brabant West en Noord-Brabant Oost. Gelukkig mocht ik constateren dat deze bijeenkomsten, ondanks het vorderen van de leeftijd en het afnemen van de mobiliteit, druk werden bezocht en dat de verenigingen volop bloeien. Mijn complimenten aan alle regiobesturen die de bijeenkomsten tot een zo groot succes weten te maken! Bijzonder was ook de onthulling in Oudenbosch van het monument met ondermeer een plaquette voor de vijf oorspronkelijke inwoners van Oudenbosch die niet meer uit de Oost terug keerden. Daaronder dienstplichtig korporaal PC. van de Lindeloof die voor zijn moedig optreden postuum werd onderscheiden met het Bronzen Kruis. Hulde aan allen die de restauratie van dit monument, de plaquettes en de onthullingsplechtigheid mogelijk hebben gemaakt. Gesprekken over samenwerking tussen VOMI-NL en andere veteranenverenigingen vinden, zoals afgesproken naar aanleiding van het gestelde in ons eindrapport "Toekomst VOMI-NL", periodiek plaats. In april en mei hebben gesprekken plaats gevonden met de Bond van Wapenbroeders, de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen (FIM) en met de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstsachtoffers (BNMO). Over de resultaten zullen de besturen in de e.v. Algemene Ledenvergadering worden geïnformeerd. Van 2 t/m 6 mei hebben vice voorzitter Klaas Orsel en ik leden van onze voormalige vereniging Canada Oost/USA bezocht. Wij waren aanwezig bij bijeenkomsten en plechtigheden in Burlington, Hamilton en Toronto. Een bijzondere reis waarvan u het verslag elders in dit nummer kunt vinden. Alles bij elkaar mogen we constateren dat het niet alleen drukke maanden zijn geweest voor de bestuursleden van VOMI-NL, maar ook voor de regiobesturen en hun leden. Gelukkig maar dat we dit nog allemaal kunnen met z'n allen! Gaat u nog op reis voordat het hoogseizoen begint, dan wens ik u, mede namens mijn bestuur, een fijne voorjaarsvakantie.

Uw voorzitter
L. Noordzij

Als het koud en
nat in juni is,
dan is de rest van
het jaar ook mis.



NATIONAAL FONDS
VOOR VRIJHEID
EN VETERANENZORG

"De bijdragen van de
BankGiro Loterij en de
Lotto maken het werk van
het Nationaal Fonds voor
Vrijheid en Veteranenzorg
mogelijk".



Lotto®



BankGiroLoterij

Wageningen, 5 mei 2009

De herdenking van de capitulaties 1945 in Wageningen begint elk jaar met een symposium in het Hof van Wageningen (voorheen WICC) over een actueel onderwerp op het gebied van vrede, veiligheid of mensenrechten. Het thema dit jaar was "60 jaar NAVO".

Prof. Dr. Mr. F. Bolkestein (oud-fractievoorzitter VVD en voormalig Europees Commissaris) en Drs. F. Halsma (fractievoorzitter Groen Links) hielden een boeiende toespraak over 60 jaar NAVO om vervolgens over dit thema in debat te gaan met de overigen aanwezigen.

Aansluitend aan het debat werd door Mevrouw Gardeniers-Berendsen (oud-minister en oud-lid Raad van State) de Paul Tensen Prijs uitgereikt. De Paul Tensen Stichting subsidieert kleinschalige projecten en instellingen voor achtergestelde kinderen in Nederland, Oost-Europa en ontwikkelingslanden. Het kan hierbij gaan om zowel achterstelling veroorzaakt door een geestelijke of lichamelijke handicap, als door sociaal-maatschappelijke factoren. Uitgangspunt bij de verstrekking van subsidies is dat uitsluitend wordt gedoneerd aan projecten en instellingen waarvan de faciliteiten direct ten goede komen aan de jeugd. De Paul Tensen Prijs werd dit jaar toegekend aan de Stichting Vrienden van Anini.

Anini is een kindertehuis, 30 kilometer ten zuiden van de stad Guatemala. Het heeft de zorg voor 65 verstandelijk en/of lichamelijke gehandicapte kinderen. Bij het tehuis is ook een school. Zo'n 180 kinderen, veelal uit zeer arme gezinnen, krijgen daar onderwijs.

De prijs bestaat uit een bedrag van € 15.000,00 alsmede een sculptuur van de kunstenaar Janko Berman voorstellend "de druppel op de gloeiende plaat".



In de Johannes de Doperkerk werd in de middag een herdenkingsbijeenkomst gehouden met een capitulatie-concert door het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht "Bereden Wapens" en met een inspirerende overdenking door Mevrouw Mr. W. Sorgdrager (voormalig Minister van Justitie) rondom het thema "60 jaar NAVO". Na het zingen van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus werd de bijeenkomst in de kerk afgesloten.

Na een korte herdenkingsplechtigheid vervolgens op het 5 Mei plein bij het Nationaal Bevrijdingsmonument werd het startsein gegeven voor het Bevrijdingsdefilé. Alle deelnemende nationale en internationale veteranen, buitenlandse en Nederlandse actief dienende militairen (erfopvolgers), 60 historische voertuigen en 10 muziekkorpsen vormden een aantrekkelijk schouwspel voor het aanwezige publiek. Eén gezamenlijk detachement van



drie pelotons Indië-veteranen van VOMI Nederland (VOMI), de Bond van Wapenbroeders (BvW) en de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen (FIM) trok onder luid applaus voorbij aan de massaal toegestroomde kijkers. Dit detachement stond onder leiding van de scheidende voorzitter van de FIM, de heer F. Dijkstra. Een waardig en stijlvol evenement!

Th. R.



Verslag bezoek Canada

Van 2 t/m 7 mei jl. hebben voorzitter VOMI-NL (L. Noordzij) en de vicevoorzitter (K.J. Orsel) een bezoek gebracht aan veteranen in de provincie Ontario in het Oosten van Canada.

Wat was de aanleiding voor dit bezoek?

Het bestuur van VOMI Eastern Canada/USA had eind 2007 aangegeven haar bestuursstaak per 1 januari 2008 neer te zullen leggen. Om redenen die wij in Nederland ook heel goed herkennen: afnemende gezondheid en mobiliteit van de bestuursleden en het niet meer kunnen voorzien in adequate vervanging.

Door het voldoen van de contributie voor 2008 uit de in de loop van de tijd opgebouwde financiële reserves, bleef iedereen automatisch lid tot 1 januari 2009. Daarna dreigde het een kwestie van "ieder voor zich ..." te worden. Een ongewenste situatie, vond het bestuur van VOMI-NL. Zo'n tweehonderd leden laat je niet zomaar vallen! Een oplossing was het aanbieden van een gratis lidmaatschap. Dat heeft een aantal voordelen. Iedereen blijft lid van VOMI-NL, kan daardoor onverkort gebruik blijven maken van de geboden faciliteiten en ontvangt het vertrouwde verenigingsblad "Sobat" zoals men gewend was. Het bestuur was nieuwsgierig naar de reacties op de geboden oplossing. Dat, gevoegd bij het feit dat in het verleden nog nooit (voor zover bekend) een bestuurslid van VOMI-NL de leden in Canada heeft bezocht, heeft er toe geleid dat het bestuur van VOMI-NL in 2008 tot deze reis heeft besloten.

Nu was het nog zoeken naar een goed moment en een goede gelegenheid om zoveel mogelijk leden te ontmoeten. Zij wonen immers over heel Ontario verspreid (een provincie met ca. 13 miljoen inwoners en 26x zo groot als Nederland), dus het is ondoenlijk om hen afzonderlijk te bezoeken. Na contact met de Consul-

Generaal, de heer Johan S. Kramer in Toronto, leek de periode 4 t/m 6 mei 2009 de beste kansen te bieden om zoveel mogelijk Indië-veteranen te ontmoeten. Wij kwamen ook in contact met Theo Luykenaar, ondermeer uitgever van de Nederlandse Courant, een tweewekelijks verschijnend nieuwsblad dat met name is bestemd voor in Canada wonende Nederlandse emigranten. Door het plaatsen van twee advertenties hebben wij geprobeerd VOMI-leden te bereiken en te attenderen op onze aanwezigheid bij de drie evenementen. Theo, bedankt voor jouw medewerking!

De goede contacten met de Bond van Wapenbroeders (BvW) en het Contact Oud-Mariniërs (COM) in Nederland hebben er verder toe geleid dat in goed overleg besloten werd niet alleen de Indië- en NNO veteranen te bezoeken, maar ook namens de besturen, de leden van deze verenigingen.

Het eerste contact

Aansluitend aan een voorspoedige vlucht naar Toronto met onze nationale trots, de KLM, hadden wij in Burlington (60 km zuid van Toronto) een gesprek met Chris Kruter en zijn echtgenote Willie. Chris is voorzitter van de Wapenbroeders in Hamilton (10 km zuid van Burlington) en is al 18 jaar achtereen de drijvende kracht achter de organisatie van de jaarlijkse herdenking in Hamilton op 5 mei van de bevrijding van Nederland en van de Canadezen en de Nederlanders die daarbij zijn omgekomen. Het werd een plezierige avond waarbij vele wetenswaardigheden over veteranen in Nederland en Canada werden uitgewisseld. Natuurlijk bleef ook het onderwerp samenwerking niet onbesproken. Meer zakelijke onderwerpen werden afgewisseld met persoonlijke ervaringen, waarbij die van Chris en Willie uit de pionierstijd (eind jaren '50) boeiend en leerzaam waren. De verhalen over de reden van vertrek uit het Brabantse Wouwe, de moeilijke beginperiode, de harde leef- en werkomstandigheden maar ook de werklust, het improvisatie- en doorzettingsvermogen en het uiteindelijke maatschappelijke succes van de Nederlandse emigranten hebben veel indruk op ons gemaakt. Het vervult je met een zekere trots dat de Nederlandse emigranten in de loop van tientallen jaren zo'n goede reputatie hebben opgebouwd!



Rustdag

Zondag 3 mei, de dag des Heeren waarop gij niet zult arbeiden, hebben wij besteed aan een bezoek aan de beroemde Niagara watervallen. Het was heerlijk zonnig lenteweer en een uitgelezen dag om iets van de omgeving te zien. Gelukkig was de afstand naar deze toeristenlocatie bij uitstek maar 70 kilometer. Veel pasgetrouwde stellen in Canada gaan op huwelijksreis naar Niagara. De watervallen worden wel "de tweede teleurstelling van de bruid" genoemd. Inderdaad bleek die typering juist. Na 5 minuten was het nieuws eraf en hadden we het wel gezien! Er bleef dus nog genoeg tijd over voor de voorbereiding van de komende dagen.

Burlington

Op 4 mei worden in Nederland overal de doden herdacht van WO-2 en van de conflicten daarna. Dit jaar moest ik bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam ontbreken. Wij waren 's avonds uitgenodigd op de Canada Netherlands Friendship Day die werd georganiseerd in de prachtige entourage van de Royal Botanical Gardens. De invitatie kwam van Jacob (Jack) van der Laan, voorzitter van The Canadian Netherlands Friendship Association. Al eerder, op zaterdag 2 mei, was er bij het gemeentehuis van Burlington een uitgebreide vlaghuisceremonie geweest, die wij helaas vanwege onze vluchttijd niet hebben kunnen bijwonen. Na een welkomstwoord door de voorzitter van het Burlington Mundialization Committee, Charles Minken, vertelden drie meisjes van de High School uit Burlington enthousiast over hun bezoek aan Apeldoorn. Burlington is partnerstad van Apeldoorn en in dat kader vindt er ondermeer uitwisseling van scholieren plaats.



Nadat het Liberation koor van zo'n honderd Nederlandse emigranten prachtig enkele liederen ten gehore had gebracht, mocht ik een toespraak houden. Ik heb de groeten overgebracht van burgemeester De Graaff en van het gemeentebestuur van Apeldoorn en ben kort ingegaan op het Koninginnedag-incident. Vervolgens heb ik de bijzondere band tussen Nederland en Canada in het algemeen en tussen de veteranen in het bijzonder toegelicht. De Nederlanders zijn de Canadese bevrijders veel dank verschuldigd. Het feit dat wij nu in vrijheid kunnen leven in Nederland, is mede aan hen te danken. De vele graven op het ereveld Groesbeek getuigen ervan dat de Canadezen voor die bevrijding een hoge prijs hebben betaald. Namens het Nederlandse volk en de veteranen in Nederland heb ik de aanwezige Canadese veteranen bedankt voor hun inzet en hun opofferingsgezindheid.

Nadat het koor nog de volksliederen van Canada en Nederland had gezongen (die door de ruim 200 aanwezigen uit volle borst werden meegezongen), was het tijd voor gezellige gesprekken onder het genot van drankjes en typisch Nederlandse hapjes zoals bitterballen, haring en rookworst. Hier waren we in de gelegenheid om met een vijftal Indië-veteranen te spreken en hun ervaringen te vernemen. Unaniem waren zij blij met de oplossing van het gratis lidmaatschap. De "Sobat" wordt intensief gelezen en zeer gewaardeerd en het deed goed om dat te horen.

Eerder op die dag hadden wij een ontmoeting met de oud-secretaris van VOMI Eastern Canada/USA, George Lodder en zijn echtgenote Grace. Op verhelderende wijze gaf hij een beeld van de uit Nederland afkomstige veteranen in het algemeen in Ontario en van de VOMI-leden in het bijzonder. Uitvoerig ging hij in op de bestuursproblematiek, de situatie van de leden, georganiseerde activiteiten in het verleden en plannen voor de toekomst, de beperkte samenwerking met andere (Nederlandse) veteranenverenigingen en de oorzaken daarvan. Duidelijk

werd ook dat door de leden het gratis lidmaatschap en zo de mogelijkheid om via de "Sobat" op de hoogte te blijven van het wel en wee van VOMI in Nederland, zeer op prijs wordt gesteld. Natuurlijk vertelden George en Grace ook over hun persoonlijke situatie en over het leven van Nederlandse emigranten in het algemeen in Ontario in het verleden en het heden. Alles bij elkaar een leerzame en aangename ontmoeting waarop we met veel genoegen terug kijken. George en Grace, hartelijk dank daarvoor.

Hamilton

Op 5 mei wordt in Nederland met allerlei feestelijkheden de bevrijding van ons land herdacht. Wij waren in Hamilton aanwezig bij de herdenkingsdienst in de kerk van Elizabeth Village. Op plechtige wijze werd door de ca. 100 aanwezigen de bevrijding van Nederland herdacht en de slachtoffers die daarbij zijn gevallen. Tot de autoriteiten die aanwezig waren en die ook allen een korte toespraak hielden, behoorden Consul-Generaal Kramer, defensie-attaché LKof KLu Schevers, een vertegenwoordigster van de provincie Ontario alsmede de burgemeester, het hoofd van de politie en de commandant van de brandweer van Hamilton. Ook ik mocht een toespraak houden waarin ik ben ingegaan op lokale samenwerking tussen veteranenverenigingen. Ook heb ik de enkele tientallen Canadese veteranen die in de kerk aanwezig waren respect betuigd en bedankt voor hun inzet bij de bevrijding van Nederland en andere delen van West-Europa. Met het leggen van een bloemstuk hebben Klaas en ik die dank en dat respect onderstreept. Na de plechtigheid in de kerk en het afnemen door de autoriteiten van de parade waaraan de veteranen met hun vaandels deelnamen, begaf zich eenieder naar het verenigingsgebouw voor een gezellig bijeen zijn. Deze bijeenkomst was uitstekend verzorgd met hapjes en drankjes. Ook hier waren wij weer in de gelegenheid met een aantal Indië-veteranen te spreken.

Na deze plechtigheid en social werden wij uitgenodigd bij Chris en Willie thuis. Hier konden wij onze gesprekken van 2 mei voortzetten en verdiepen. Het respect en de waardering voor de Nederlandse emigranten is er alleen maar door toegenomen. Ook hebben wij de gastvrijheid en hartelijkheid zeer gewaardeerd. En dat voor bestuursleden van een andere veteranenvereniging! Zo kan het dus en zo moet het ook. Nogmaals onze hartelijke dank!



Toronto

Op 6 mei zou Consul-Generaal Johan Kramer in Toronto een feestelijke koninginnedag receptie geven. Door het incident in Apeldoorn is dit op aanwijzing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (wereldwijd) afgelast. Wel kon de (ingetogen) presentatie van het boek "Personal Histories, war memories of a Dutch Canadian generation" doorgang vinden. Dit boek is een gevolg van de bijeenkomst die door de heer Kramer op 17 mei 2008 in Toronto is georganiseerd voor geëmigreerde Nederlanders (burgers en militairen) die betrokken waren bij en geleden hebben onder WO-2 in zowel Europa als Azië. Het gaat hier ondermeer om mannen en vrouwen die gediend hebben in het Nederlands verzet, geleden hebben in de Duitse en Japanse kampen, gewerkt hebben aan de Birma spoorweg of betrokken waren bij de strijd in het voormalig Nederlands-Oost Indië. Ruim 600 mensen hebben de bijeenkomst bezocht en vele persoonlijke herinneringen zijn er uitgewisseld. Toen het idee werd gelanceerd om die herinneringen op papier te zetten, leverde dat zo'n duizend reacties op. Hieruit is door een speciale commissie een selectie gemaakt en deze is nu, met behulp van velen en financieel ondersteund door het Ministerie van VWS, het V-fonds, Stichting de Basis en Pelita, in boekvorm uitgebracht. Het boek zelf is aan de hand van de vele bijdragen (met de nodige transpiratie) samengesteld door de dames Edith Bautz en Tilia Kramer, echtgenote van de Consul-Generaal. Bij deze boekpresentatie waren ca. 500 mensen aanwezig. Met velen hadden wij het genoeg naderhand te kunnen spreken. Daaronder een tiental Indië-veteranen. Klaas kon nog drie namen en adressen noteren van leden die zich niet hadden opgegeven voor het gratis lidmaatschap en de "Sobat". Een indrukwekkende bijeenkomst en een gevolg van een geweldig initiatief in 2008. Hulde aan het echtpaar Kramer en aan alle overigen die aan dit initiatief hebben meegewerkt. Het was een voorrecht voor ons om



namens de veteranen in Nederland hierbij aanwezig te mogen zijn.

Slot

Voor vertrek laat in de middag was er nog gelegenheid om in de ochtend Harry Ketelaars en echtgenote te bezoeken in hun "kasteel" in Burlington. Harry is lid van het Contact Mariniers Canada. Hij is een duidelijk voorbeeld van een Nederlandse emigrant die "het gemaakt heeft" in Canada. Maar dat is niet vanzelf gegaan. Met vrijwel niets begonnen heeft hij door

hard werken in de branche van de landtechniek succes gehad. Maar ongetwijfeld hebben visie en aanpassingsvermogen, ontwikkelingen in de markt en misschien een beetje geluk ook meegespeeld. De ouderwetse Brabantse gezelligheid (zij stammen beiden uit Tilburg) was er niet minder om. Hartelijk dank voor de ondervonden gastvrijheid! Helaas was de resterende tijd te kort om aan alle uitnodigingen om op bezoek te komen, gehoor te geven. Theo Luykenaar, Ted Brabers, Ben Hendriks en vele anderen, wij reke-

nen op jullie begrip. Jullie gastvrijheid is hartverwarmend.

De lezer zal inmiddels wel hebben begrepen dat wij ons bezoek aan Oost-Canada als een succes beschouwen. Omdat we een vijftiental VOMI-leden hebben ontmoet en een veelvoud aan leden van de BvW en de COM die allen onze komst waardeerden. Omdat we overal een geweldige gastvrijheid hebben ondervonden. Omdat we de Nederlandse veteranen mochten vertegenwoordigen bij de verschillende stijlvolle, goed georganiseerde plechtigheden.

Des te meer rijst de vraag, hadden we dit als vereniging eigenlijk niet veel eerder moeten doen?

L. Noordzij
K.J. Orsel

Belevenissen Bataljon 1-1 RI

Frans van Dreumel komt al jaren bij de reünies van het OVW-bataljon 1-1 Regiment Infanterie. Dit bataljon is in de volksmond beter bekend als het Drentse OVW-bataljon "De Ramskop". Het gaat om mensen die, na 5 jaar bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog, als vrijwilliger dienden bij de bevrijding van Indië. Tijdens deze reünies verzamelde Van Dreumel informatie over verschillende onderdelen. Op een gegeven moment kwam hij in contact met veteraan Folkko Polman en die heeft hem een schat aan gegevens, plus heel veel exclusief fotomateriaal, verschaft. Dit is allemaal in een boek bijeengebracht. Hiermee legt Van Dreumel een uniek stukje Nederlandse koloniale geschiedenis vast. Het boek is uiterst makkelijk leesbaar en de verhalen worden zeer levendig verteld alsof het nog lang geen 60 jaar geleden is dat de beschreven gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

Het boek is van Uitgeverij Elikser en is te bestellen onder:

Titel: Bataljon 1-1 RI
Auteur: Frans van Dreumel
Aantal pagina's: 146
ISBN: 978 90 8954 078 2
Prijs: € 20,00



HET PLEKJE

*Ik denk dat iedereen
z'n boekje weleens te buiten gaat.
Zo verging het mij toen ik
de eerste keer voor herhaling ging.*

*'s Avonds na de dienst
liep ik met m'n vriend
te wandelen in de bossen
om de vrije tijd op te lossen.*

*Twee schone dames kwamen we
tegen,
mijn vriend niet maar ik wel verlegen.
We maakten een praatje en je weet
zo ben je samen voor je het weet.*

*Nu liep ik niet best door m'n been,
ik was geopereerd jaren geleden.
Zij zegt: joh, doe niet zo mat,
want ik zit voor hetzelfde geval.*

*Wil je het plekje eens zien?
Nu, dat wou ik wel zo tegen tien.
Het bos werd steeds maar dichter,
ik maar vragen laat eens.....*

*Nee joh, hier kan het nog niet
en ik maar denken aan mijn eigen
griet.
Want ik had ze trouw beloofd,
al waren we nog niet verloofd.*

*Het bos werd steeds maar dichter,
steeds verder gingen we van huis.
Totdat ja, het werd iets lichter,
ze eindelijk tot mij zei:
Nu kun je zien het plekje,
daarlangs is dat ziekenhuis.*

Geschreven door wijlen G. Lufjendijk

Stichting Herdenking 15 augustus 1945

Op zaterdag 15 augustus 2009 vindt te Den Haag weer de jaarlijkse herdenking plaats van de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 en daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden.

De herdenking begint in de ochtend met een bijeenkomst in het World Forum Convention Center (voormalig Congrescentrum) te Den Haag gewijd aan de "buitenkampers". De oorlogservaringen van deze groep zullen vanuit de historische context worden belicht door de heer dr. F. Steijnen van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde te

Leiden. Na een muzikaal intermezzo zal mevrouw H. Hogestijn-Wrijburg (dochter van ir. G.S. Wrijburg, één van de oprichters van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945) vertellen over haar persoonlijke ervaringen als jong meisje dat met haar familie buiten het kamp verbleef. De herdenking wordt daarna voortgezet met een ceremoniële plechtigheid bij het Indisch Monument waar schrijfster Marion Bloem een overweging zal uitspreken, gevolgd door een declamatie door Anne Maagdenberg, leerlinge van 4 HAVO van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (adoptieschool van het Indisch Monument).

Veteranendag KL 16 mei 2009



Met het eerste detachement naar Korea (deel 8)

Inderdaad, de compagnie in (regiments)reserve moet oprukken naar het front, maar waar is eigenlijk het front. Over het gehele gebied verspreid zit de vijand tot ver achter de Second Division. De commandant van de B-cie gaat naar het hoofdkwartier van het 38ste Regiment voor nadere orders, maar daar zit het niet lekker, ze hebben juist bericht binnen gekregen dat een Amerikaanse compagnie onder zeer zware druk van de vijand is teruggetrokken. Een Amerikaanse kolonel vloekt "ze mogen onder geen beding wijken, als daar de verdedigingsstelling instort, valt het hele front. We moeten de zaak hier onder controle houden tot er versterkingen komen opdagen. Als er tenminste versterking komt. Waar we nu zitten is de spil waar het gehele Koreaanse front om draait". Nu wijst de kolonel aan de commandant B-cie zijn gebied aan. Op de rechter heuvel zitten Fransen, in de vallei komen jullie te liggen, op de linker heuvel liggen Amerikanen. De vallei lag helemaal open en op de heuvels tegenover de vallei zat het stampvol met vijandelijke troepen. 's Middags hadden de Fransen nog een grote aanval te verduren gehad en de doden maar ook de gewonden lagen nog in de vallei. Bij het betrekken van de stellingen was waakzaamheid geboden, want er bleken ook nog een aantal "snipers" in de vallei te zitten. De jongens gaan op stap met een Amerikaanse majoor als gids. Op de top van een heuvel staat een huis in brand, daar hadden de Noord-Koreanen die

middag de Fransen nog aangevalen. Er liggen nog verschillende gewonde Koreanen, als we straks dichterbij zijn dan kun je ze nog horen schreeuwen. Zonder te praten loopt de troep door, vooraan de Amerikaanse majoor en daarachter de B-cie. Vlak voor een heuvel wordt halt gehouden. De majoor vertelt "hierboven zit een peloton van de Amerikanen en daar moeten jullie links op aansluiten. Tracht daarna met de hele compagnie de vallei dicht te trekken tot aan de stelling van de Fransen". Terwijl een peloton vast naar boven gaat voor aansluiting met de Amerikanen loopt een Nederlandse officier met de Amerikaanse majoor alvast de vallei in om het stellinggebied te bekijken. Nadat ze even gekeken hadden, werden ze ingehaald door een troep soldaten waarvan ze dachten dat het Hollandse troepen waren. Maar het bleken Noord-Koreanen, die niets vermoedend de beide officieren passerden. Nadat de troep voorbij was, wisten de beide officieren niet hoe vlug ze weg moesten komen. Was de Nederlandse B-cie iets eerder in de vallei aangekomen, dan waren Nederlanders en Koreanen elkaar tegengekomen in de vallei. Het is een heel slechte locatie om in stelling te gaan, er is niets. Alle jongens moeten in de sneeuw een plaats zoeken maar het is bitter koud, nu al ongeveer -18 graden. Tegen de ochtend geeft dat een temperatuur van -20 tot -22 graden. Slaapzakken zijn er ook niet, dus het wordt liggen (open en bloot) in de sneeuw. Na enige tijd hebben ze eindelijk contact met de



Fransen. Die vertellen dat ze 's middags een aanval hadden gehad van de Noord-Koreanen, precies op de plaats waar ze nu liggen. Doordat de vallei goed onder vuur lag liep de aanval stuk, maar er moeten nog heel wat doden en gewonden liggen. De Hollanders krijgen van de Fransen een huisje aangewezen als commandopost. Later komt er een melding binnen dat aan de overkant van de vallei enkele huisjes liggen van waaruit verdachte geluiden zijn gehoord. Deze huisjes blijken achter de linie van de B-cie te liggen. Voor daar gekke dingen gaan gebeuren, wordt besloten het "zaakje" op te ruimen met mortiervuur, terwijl een peloton klaar ligt om eventueel vluchtende Koreanen af te schieten. Een lichtkogel geeft het aanvalssein en meteen beginnen de mortieren te schieten, het is eigenlijk geen schieten want de mortiergranaten vuren zichzelf af als ze met een slaghoedje op een vaste slagpin terechtkomen. Kort daarna barsten de eerste granaten op en bij de huisjes uit elkaar. Ondanks dat er ook fosforgranaten worden afgevuurd, willen de huisjes niet branden en gebeurt er verder niets. Na een kwartier houdt het mortiervuur op en krijgt het peloton opdracht om op de huizen te schieten. Na ongeveer tien minuten geschoten te hebben, wil het peloton terugtrekken op de oude stelling, maar wordt dan plotseling heel zwaar onder vuur genomen vanuit een brandend huis. Meer dan een uur worden de Hollanders onder vuur gehouden, maar er wordt niet teruggeschoten om de posities niet te verraden, dan zwakt het vuur af. De kou was verschrik-



kelljk. Om beurten gaan de jongens een stukje rennen om weer op temperatuur te komen, sommige zijn verdoofd van de kou en moeten omhoog gehesen worden en worden gedwongen een eindje te lopen. Niemand praat meer over de vijand, het enige wat ze bezig houdt is de kou. Vraag aan ex-Koreanen wat ze het ergste vonden, ze hebben van alles meegemaakt, de bloedige gevechten bij de 325 en bij Inje, het stof en de hitte van de zomer, maar hun antwoord is steeds "De Wintercampagne van Wonjoe". Het grootste gedeelte van hun energie ging verloren aan de kou. Op alle mogelijke manieren was men bezig zich te verwarmen. Mensen die geen winter in Korea hebben meegemaakt, kunnen zich

geen voorstelling maken hoe onze soldaten van de kou te lijden hebben gehad. Maar de hospitaalverslagen over amputaties van bevroren ledematen spreken voor zich (zelf heb ik daar nog steeds last van omdat de randen van mijn oren bevroren zijn geweest). Dan komt er bericht dat de bevoorradingswagen op een mijn is gereden, een paar gewonden. Maar omdat de auto niet zwaar is beschadigd, kan het eten later alsnog worden opgevoerd. De volgende morgen worden twee jongens met bevroren ledematen afgevoerd. Overdag wordt hard gewerkt om de positie aangenamer en beter-verdedigbaar te maken. Overste Den Ouden komt de compagnie ook bezoeken, op dat moment komen er ook vlieg-

tuigen die de stellingen voor hen onder vuur nemen. Zo was goed te zien dat ze wel heel dichtbij lagen, ook ging het gerucht dat ze ook al aardig om de B-cle heen getrokken waren. De nacht die dan komt gebruikt de vijand om de stellingen af te tasten. Rond drie uur in de morgen wordt er geschoten, deze nacht is nog kouder dan de vorige, maar ze hadden nu voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Eén van de jongens had ook een loslopend kalf gevonden, het dier is geslacht en de hele nacht was er warme soep. Ook is er in één van de huizen een groot vuur aangelegd waaraan de jongens zich om beurten kunnen warmen.

Elie van Schilt

VETERANENDAGEN 2009

Nederlandse Veteranendag op zaterdag 27 juni te Den Haag.

Koninklijke Marine op donderdag 9 juli te Den Helder.
Doelgroep: Alle veteranen van de Koninklijke Marine.

Koninklijke Luchtmacht op woensdag 16 en donderdag 17 september te Eindhoven
Doelgroep: Alle veteranen van de Koninklijke Luchtmacht.

Koninklijke Marechaussee op vrijdag 25 september te Apeldoorn.
Doelgroep: Alle veteranen van de Koninklijke Marechaussee.

Herdenking Nieuwerkerk a/d IJssel

De jaarlijkse herdenking bij het Indië-monument aan de Kerklaan te Nieuwerkerk zal plaatsvinden op 14 augustus 2009 van 20.00-21.00 uur.

Verzamelen in het Raadhuis om 19.30 uur, om 20.00 uur afmars naar het monument.
We zien ook u gaarne bij deze herdenking.

Info: Mw. S. Ballijns, 0180-330457.

Nederlandse Veteranendag 2009

Op zaterdag 27 juni a.s. zal het eerste lustrum van de Nederlandse Veteranendag worden gehouden te Den Haag. Aan dit lustrum zal door het Comité Nederlandse

Veteranendag speciale aandacht worden geschonken, kortom het zal een heel bijzondere dag worden. **Steek op deze dag de vlag uit en kom naar Den Haag!**

Aanvulling

In "Sobat" Nr. 123 van april 2009 is op pagina 27 opgenomen het artikel "Oproep", betreffende het boek "De heren worden bedankt".

Hierbij alsnog het e-mail adres van de heer Simmer als u wilt reageren: jwsimmer@hotmail.com



VELDPOST (11) (letterlijk overgenomen uit brieven)

De brief van 21 december 1948 bericht over de eerste dagen van de Tweede Politie Actie. Djokja is vanuit de lucht en later ook vanaf de demarcatielijn bezet. We hebben de vliegtuigen zien overkomen. Men heeft me verteld dat de VS ons optreden bilijkt, ik hoop dat dit waar is. Nu nog wat uitstel van de Veiligheidsraad en de zaak is geregeld. De stemming onder de militairen in mijn omgeving is goed, uiteindelijk is het er dan van gekomen. Op 23 december gaat ook de Park Compagnie de demarcatielijn over. Dat is in Bantam, dus het westelijke stuk van Java, het land van Multatuli. Spoedig zijn we in Serang. De situatie in de stad is rustig. De bevolking komt ons tegemoet.

De behandeling van de militairen van overheidswege blijft doodnormaal, het lage daggeld gelijk en er zijn geen extra rantsoenen. Het gaat immers om een burgerlijke actie. Maar in Batavia spreekt dominee Verkuyl over "een onheilvolle dag". Dat valt slecht bij de militairen, waar bemoelt de man zich mee? Het radiowerk loopt goed. Prima verbindingen over korte en lange afstand.

Samen met seiner Goddijn van het N-peloton wordt zelfs een kampkrant opgesteld, waarvoor veel belangstelling bestaat. Het leven van alledag kent ook zijn ruzies, het is steeds boksen tegen de officieren die de regimentssneiders voor andere taken willen inzetten. Daaronder dreigen de verbindingen te lijden. In het gezelschap van majoor Dijkstra reis ik vanuit Serang naar



Kaart van de Tweede Politie Actie in Bantam.

Pandeglang en verder naar het zuiden, een prachtocht, Bantam is mooi. In de plaatsen die we passeren hebben de kinderen nog nooit een Hollander gezien, kippen, geiten en ganzen krijgen de schrik van hun leven. De soldaten zijn de beste ambassadeurs van ons land. Hun optreden is en blijft correct. Op Eerste Kerstdag komt Jan van Hekken vanuit Batavia op het radionet. Hij geeft de Kerstgroeten door van de familie Roest. Het is goed te weten dat de Tweede Politie Actie een succes geworden is. Er kan een mooie tijd aanbreken voor land en volk.

In de GMC worden de omringende plaatsen bezocht. Eenmaal worden we beschoten vanaf de hellingen langs de weg. Het is in de buurt van Lebak, het land van Saidja en Adinda. Ik ben daarover aan het vertellen als een schot klinkt. Eerst enkel en dan pas repeteer. Er is dus tijd om weg te duiken en de wanden kunnen er tegen.

In Serang verdeelt het Rode Kruis voedsel en kleding onder de bevolking. Een familie roept me binnen, de vrouw is ziek en men weet niet hoe met de verstrekte melk om te gaan. Ik ga ook op bezoek bij een andere familie, men toont zich zo te zien verheugd over het vertrek van de Republiek. De goede tijd van de Hollanders komt eindelijk terug. Het is wel warm in dit gedeelte van Bantam, zo ongeveer als in Batavia. Soms raast de zeewind door de stad. Een KNIL-militair sard de heilige koe bij de moskee en dat heeft mijn instemming niet. De sergeantsstrepen redden me van een handgemeen.

Op 4 januari 1949 is de Tweede Politie Actie voorbij, naar ons idee geslaagd.

Maar nog niet overal is het rustig. De TNI heeft zich op de berghellingen teruggetrokken. Nu, na de actie, worden onderscheidingen uitgereikt. Ik behoor niet tot de gelukkigen.

De radiowagen te Serang staat in contact met de posten Tangerang, Pandeglang, Rangkasbitong, Djasinga en Laboehan in Bantam en voorts met Batavia, Tjimahi, Soebang, Koeningan, Taskmelaja en Garoet. Zo tussen de berichten door kan ik raden hoe het bij de andere compagnieën gesteld is. De samenwerking met de collega's van het N-peloton is goed. We helpen elkaar door de moeilijkheden heen.

Op 10 januari ben ik nog in Bantam. Het loopt op een eind. Zo nu en dan wordt een brug opgeblazen en dat geeft veel werk. Van een groots opgezette guerrilla is gelukkig geen sprake.

De kledingsituatie onder de bevolking is erbarmelijk. Omdat ze de rijst van het Rode Kruis niet willen missen, komen ze vanuit de kampongs naar Serang. In groepjes langs de weg, kleren aan flarden. En dat bij die keurige, in-nette mensen als de Soendanezen zijn. De vroegere beambten van de Republiek keren eveneens terug, hen wordt geen strobreed in de weg gelegd. Een assistent-wedana onder de Republiek vraagt ons om zijn salaris. Hij spreekt dat wat langzame maar correcte Nederlands. We kunnen hem niet helpen.



Een soldaat op zijn tempal.



De radiowagen te Tjimahi met zittend Dolmans en Pont, staande van links naar rechts Stins, Bos, De Vries en Van Tbor.



Een aap op de aloon aloon te Serang.

Ik was nog in Anjer Lor aan de westkust, een prachtig uitzicht over Straat Soenda met de resten van de beruchte vulkaan de Krakatau. Wat is dit land mooi!

In Nederland wordt nu wat kleinere gesproken over een "militaire wandeling". Dergelijke uitspraken vallen slecht bij de officieren. Het is ook maar een deel van het verhaal. Veel werk wordt bijvoorbeeld verzet bij het repareren van bruggen en wegen. Er staan vaak Indonesiërs bij de radiowagen. Van een plaatselijke familie waar ik op bezoek ga, krijg ik een handgeschreven boekje Maleis-Nederlands.

Op de radio luister ik naar "The Voice of America", 19 Dewark, New York. De Amerikaanse voorlichting komt mij als "leugenachtig" voor. Men spreekt in de USA met afschuw over onze acties. Ik hoor de omroeper zeggen: "Serang is on fire". Ik zit intussen doodgevoerd bij de radiowagen en praat met het toegestroomde volk. Er is geen sprake van brand. Daarentegen prijst "The Voice of America" de Indiërs en Pakistani voor hun oplossing van het Kasjmir Conflict.

In Batavia is onze Hollandse kennis, de heer Roest naar ik hoor, gevraagd voor een ministerspost bij de nieuwe deelstaat Pasoendan. Hij is vol lof over dr. Beel, maar ik hou mijn bedenkingen. Ze hebben in Den Haag te veel tijd verspild. Er is ook nieuws over de Commissie van Goede Diensten, volgens geruchten bekend van smokkelpraktijken.



M'n broer Jan Hugo als M.P. op de motor te Medan in Sumatra.

Dergelijke "vrienden" moet zich de regering van het lijf houden.

Ik solliciteer bij een firma te Batavia en het staat er goed voor. Na demobilisatie blijf ik dus op Java. Thuis is er heel veel veranderd en de berichten uit Holland op het gebied van de werkgelegenheid zijn slecht. Hier zal er veel, heel veel te doen zijn.

Op 21 januari ben ik te Tjimahi terug. Heerlijk koel, terug naar mijn kamer, de radiospullen en ook de sterrenkijker. Er wachten nieuwe stapels tijdschriften bestemd als lectuurgranaten voor de buitenposten bij Garoet. Alle brieven en pakjes worden door mij beantwoord. Op de kamers hoor ik de verhalen van de soldaten en hoe die de actie beleefd hebben. Of ze van afkomst links of rechts zijn, ze zijn het eens met de acties. Ze zien immers de resultaten. Maar voor alles willen ze naar huis. In Holland wacht hen de familie. Men is al veel langer op Java dan door de regering toegezegd. Bovendien is het door het extreem lage daggeld en de minderwaardige kleding een pover bestaan. Slechts een enkeling wil hier blijven, waaronder ikzelf. Anderen denken aan emigratie naar Australië of Nieuw Zeeland.



Stroomversnelling in de bovenloop van de Tjitaroem.

Uitgaande van de Technische Hogeschool Bandoeng geeft Klompe een serie lezingen over het vulkanisme. Daar hou ik van en samen met Kleinepiet en Butot ga ik daar heen. Ook bedenken we een studieclub met onderwerpen uit de natuurlijke historie van West-Java. Zelf hou ik een voordracht over "de bewoonbaarheid van het heell". Mijn broer Jan ligt met malaria in het ziekenhuis van Medan. Mijn neef Aart is boordwerktuigkundige op de "Constellation" en hem verwacht ik deze dagen te Batavia. Op 26 januari ben ik naar de "werklozenbiocoop" geweest. Deze heet zo omdat er geen entree geheven wordt. Maar ik ben geen liefhebber van films, ik maak liever lezingen mee. Ook tochten in de omgeving van Tjimahi hebben mijn voorkeur.

Het is intussen februari en de stemming onder de militairen daalt.



Sawah met karbouwen.

Men wil immers naar huis. Het gaat ook niet goed in Den Haag. Vanuit Midden-Java komen er berichten over grote groepen TNI buiten de hoofdwegen. Men gaat er wel van uit dat ze zich zullen overgeven.

Op een zondagmiddag maak ik met vrienden een mooie voettocht door het heuvelland rondom Tjimahi. We zien onder andere de stroomversnelling van de Tjitaroem. Op een andere dag zijn Kleinepiet, Goddijn en ik met de auto naar Tjisaroea gereden en vandaar te voet naar Sitoe Lembang, een meertje gelegen op 1569 m tussen de bergen Boerangrang en Tangoeban Prahoe. Dwars door de jungle hebben we ons een weg gebaan naar het meer, soms tot de heupen in het water terwijl de lianen boven ons een dak vormden waar de zon maar af en toe door drong. Op die eenzame post ontmoetten we 8 parachutisten waaronder een plaatsgenoot uit Amelde.

De politici van de deelstaat Pasoendan stellen teleur. Ze laten alles aan de Hollanders over en dat is nu juist de bedoeling niet.

Haarlem, Peter van Toor



Korporaal Vrouwen bij de Wjnkooopsbaai.

Het verhaal over de vermisten van 1-15 RI

Door Piet Groothaert, gediend in Nederlands-Indië 1946-1949 als sergeant-majoor administrateur. Nu gepensioneerd adjudant-onderofficier van de KLU.

Ik ging als compagnies-administrateur van 4-2-3 RI op 17 april 1946 met het ms Tabinta naar Engeland en vervolgens met het ms Sommelsdijk naar Nederlands Oost-Indië.

Na debarkatie in Tandjong-Priok op 19 juni 1946 werd het bataljon ontbonden en het personeel werd als aanvulling overgeplaatst naar bataljons die daaraan om allerlei redenen behoefte hadden. Hetzelfde lot trof nog 4 andere bataljons die omstreeks die tijd in Indië arriveerden.

Vóór vertrek uit Nederland was bepaald dat wij voor maximaal twee jaren werden uitgezonden. In juni 1948 werd het personeel van de aanvullingsbataljons dus weer bij elkaar geraapt en ingedeeld in het X, Y en Z bataljon om terug te keren naar Nederland. Al heel vlug werden de drie bataljons omgedoopt in 1-15 RI, 2-15 RI en 3-15 RI. Ik werd administrateur van 3-15 RI gelegerd in Oengaran bij Semarang, Midden Java. Het bataljon zou in oktober 1948 met het ms Johan van Oldenbarnevelt naar Nederland vertrekken. Dit ging echter niet door want er kwam een telegram "demobilisatie stopgezet" en het bataljon ging de geschiedenis in onder de naam "De Blijvertjes".

Tot en met 17 december 1948 werd er patrouille gelopen in het district Oengaran bij Semarang. Op 18 december 1948 werd het bataljon geconsigneerd en vervolgens begon op 19 december 1948 de tweede positionele actie. 1-15 RI ging per vliegtuig naar het vliegveld Magoewo bij Jogjakarta, dat reeds door parachutisten was veroverd, tenelnde over de weg Jogjakarta te bezetten. Jogjakarta werd vlot ingenomen en de acties en het patrouillelopen in het gebied begonnen.

Op 2 januari 1949 gingen 65 man van de vierde compagnie op patrouille in het gebied ten noorden van Jogjakarta. Zij gingen in groepjes van 6 man het veld in. Op 4 januari 1949 keerden de mensen terug in het kampement, m.u.v. de soldaten der eerste klasse R. de Groot,

G. Tenge, A. Grit en W.J.H. Rameckers. De soldaten De Groot en Tenge waren zwaar gewond geraakt en konden niet vervoerd worden. De soldaten Grit en Rameckers bleven bij de gewonden achter en de overige twee, samen met de Sni van Galen, trachtten hulp te vinden. Hulp bleef echter uit.

Op 4 januari 1949 ging de derde compagnie op patrouille ten zuiden van Candi Prambanan en bij vuurcontact vielen er aan Indonesische zijde 10 doden. Onder die gesneuvelden was ook de commandant van het 15e Bataljon, Divisie III, Diponegoro, kapitein der 1e klasse F. Harjadi. Tussen buitgemaakte documenten bevond zich het dagboek van deze kapitein waarin op 2 januari 1949 was vermeld: "Vier Nederlanders gepakt, waarvan 2 gedood en 2 niet dood".

Op 9 februari 1949 werd bij Srowolan ten noorden van Jogjakarta een graf gevonden dat afweek van Javaanse graven. Volgens de plaatselijke bevolking waren hier circa een maand geleden 2 Nederlandse militairen begraven en 2 anderen zouden zijn gevlucht. De lichamen van de soldaten der eerste klasse De Groot en Tenge werden hier gevonden en later herbegraven op het Ereveld Candi Baru te Semarang.

In april 1949 worden de taken van 1-15 RI in en rond Jogjakarta geleidelijk overgenomen door dienstplichtigen van het 426e Bataljon Infanterie. 1-15 RI vertrok op 2 juli 1949 per ss Zuiderkruis naar Nederland en werd gedemobiliseerd in het Demobilisatie Centrum te Huist ter Heide.

Door het samengestelde karakter van het bataljon was over het algemeen alle contact tussen de jongens prompt verdwenen. Alleen uit de derde compagnie is eerst in 1967 het initiatief genomen om regelmatig een reünie te organiseren, hetgeen tot en met 2001 elk jaar is gebeurd. De interesse nam duidelijk af en er werd besloten om te stoppen met het organiseren van een reünie.

Op 7 september 1988 werd in Roermond door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard een monument onthuld ter nagedachtenis aan de gevallen in het voormalige

Nederlands Oost-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea in de periode 1945-1962.

Het monument is opgericht door bemoeienis van de Stichting Overkwartier te Roermond en later beheerd door de Stichting Nationaal Indië-Monument 1945-1962 te Melick. Vertegenwoordigers van elk onderdeel dat in Indonesië heeft gediend werd door de Stichting verzocht een gedenkplaat te doen maken met de namen van de gesneuvelden van het bataljon.

Het organisatiecomité 3-1-15 RI voerde aan dit verzoek. Er waren 22 gesneuvelden en 2 vermisten, waarvan dus niet bekend was of en wanneer zij waren gesneuveld. Na bijzetting van de twee vermisten op het Ereveld Candi Baru te Semarang is een tweede verbeterde gedenkplaat in Roermond aangebracht.

Bij contact met de familie van de vermisten bleek dat zij alleen maar bericht van de vermissing hadden gekregen, maar dat zij verder niets wisten over de omstandigheden waaronder e.e.a. gebeurd was. Het organisatiecomité 3-1-15 RI (toen bestaande uit de heren Jo Bos, Piet Roubos en mijn persoon) was van mening dat dit eigenlijk een grove nalatigheid van de verantwoordelijke personen of instanties was geweest en besloot uit te zoeken onder welke omstandigheden betrokkenen waren omgekomen en zo mogelijk de overblijfselen van betrokkenen op te sporen.

Na uitgebreid speurwerk in de patrouillerapporten van 1-15 RI en ingewonnen informatie bij o.a. oud-militairen van de vierde compagnie van 1-15 RI werden zoveel gegevens verzameld dat het tijd werd de zaak over te dragen aan officiële instanties, t.w. de Militair Attaché te Jakarta en aan de Oorlogsgravenstichting te Den Haag. Van beide instanties kreeg ik gelukkig de volledige medewerking. De Militair Attaché startte zijn onderzoek in december 1988 en op 11 september 1989 wordt door de Oorlogsgravenstichting te Den Haag een verzoek gedaan aan de heer Smagge, directeur van de Oorlogsgravenstichting te Jakarta, om een onderzoek ter plaatse in te stellen.

Ik ben in augustus 1990 zelf met vakantie naar Indonesië gegaan en

met al mijn gegevens die ik had verzameld slaagde de heer Smagge erin de plaats waar de soldaten Grit en Rameckers waren begraven, te lokaliseren. Volgens de verklaring van Hoofd Buitenlandse Betrekkingen/ Hoofdkwartier Indonesische Strijdkrachten bleek dat betrokkenen op 8 januari 1949 bij de nadering van Nederlandse troepen zijn gevlucht en op de vlucht zijn neergeschoten. Zij zijn toen ter plaatse in Jambangan begraven.

In november 1990 zijn de overblijfselen van betrokkenen – na een slamatan (feestmaaltijd) voor de plaatselijke bevolking – opgegraven en op 24 december 1990 bijgezet op het Ereveld Candi Baru te Semarang. Op verzoek van het organisatiecomité 3-1-15 RI heeft de heer Smagge van de Oorlogsgravenstichting te Jakarta een krans gelegd bij de graven namens de "Vrienden van 1-15 RI". De naaste familieleden van betrokkenen zijn destijds door mij op de hoogte gesteld van de omstandigheden waaronder betrokkenen om het leven zijn gekomen.

Veteranencafé in Spijkenisse

Door het overlijden van Mari van Zwieten is Piet Vlug nu de nieuwe contactpersoon voor het veteranencafé in Spijkenisse, hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 0181-62 24 34.

Tijd en plaats van bijeenkomsten in het veteranencafé zijn niet veranderd, dus iedere laatste dinsdag van de maand in Café "MA BEL", 1 Plateau 2 in Spijkenisse.

Rob Degener

Jaarlijkse herdenking in Roermond

Maandag 7 september 2009 bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962.



HONDERD JAAR GELEDEN

Louis Blériot als eerste met vliegtuig over het Kanaal

De Franse luchtvaartpionier Louis Blériot werd op 1 juli 1872 geboren in Cambrai en overleed op 1 augustus 1936 te Parijs. Al in 1900 bouwde hij een toestel waarvan de vleugels door middel van een motor heen en weer bewogen. Er werkelijk mee vliegen lukte hem toen niet. In 1908 maakte Blériot zijn eerste vlucht. Enkele weken voor de dag waarop hij geschiedenis zou schrijven had hij nog een ongelukje gehad, waarbij zijn vliegtuig in brand was geraakt. De Londense Daily Mail loofde op een gegeven moment £1.000,- uit voor degene die als eerste het Kanaal over zou vliegen. Dat moedigde Blériot aan en op 25 juli 1909 was hij de eerste die met een vliegtuig over het Kanaal vloog. Hij gebruikte daarbij een zelfontworpen eendekker (Blériot XI) met een driecilindermotor die 25 pk leverde. Blériot

steeg op vanaf een weiland in de buurt van Calais. Het vliegtuigje was gebouwd met stalen buizen, die met linnen waren bekleed. Hij had in totaal 37 minuten nodig om de 45 km lange afstand van Calais naar Dover te overbruggen. Louis Blériot werd door deze prestatie op slag wereldberoemd. De Fransen waren enthousiast terwijl de Britten zich realiseerden dat ze vanaf nu kwetsbaar waren voor luchtaanvallen. Blériot slaagde erin zijn fabriek tot één van de voornaamste Franse fabrikanten van gevechtsvliegtuigen te maken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwde deze fabriek ongeveer 10.000 vliegtuigen voor de geallieerde strijdkrachten en exporteerde naar Groot-Brittannië en andere landen.



Th.R.

Louis Blériot.

Jaarlijkse herdenking in Velsen

Op 31 maart 2009 werd in Velsen onder grote belangstelling de jaarlijkse herdenking gehouden van de 14 in voormalig Nederlands-Indië achtergebleven Velser militairen. Organisator Stef Wollhuizen hield tijdens deze plechtigheid een toespraak, waarvan hieronder een deel is opgenomen.

"Het thema van mijn toespraak is: Geschiedenis. Als Nederland hebben we een rijke en indrukwekkende geschiedenis achter ons. Ik noem u o.a. de 80-jarige oorlog, de VOC-tijd en de wereldoorlogen in de vorige eeuw. Het ligt allemaal in ons geheugen opgeslagen en de jeugd van vandaag de dag leert erover en slaat de jaartallen en de gegevens op in de computer.

En wij als 80-ers maakten een groot deel van deze geschiedenis zelf mee. Het gedeelte tussen 1940 en 1950 van de vorige eeuw staan ons nog helder voor de geest. We waren tussen de 12 en de 20. We leefden in angst om opgepikt te worden en een aantal van ons moest werken in kampen in Duitse dienst. We leefden in armoede en hadden de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog in deze "Festung Uluiden" heel veel honger en gebrek aan alles.

Een groot aantal jonge mensen ontviel ons in die moeilijke jaren. Eerst in mei 1940, later in de Arbeitseinsatz en de Duitse werkkampen en ook natuurlijk in die verschrikkelijke concentratiekampen.

En direct na die gruwelijke oorlog kwamen de jaren 1945 tot 1950 waarin we vrijwillig of dienstplichtig militair werden en een groot deel van die militairen naar Indië moest om daar orde te scheppen en de zaken zeker te stellen.

Twee oorlogen achter elkaar en dan praat ik nog maar niet over het wel of niet afmaken van de middelbare school of hoger. De tijd ontbrak ons. 2, 3 soms 4 jaar verbleven we in de tropen en ondertussen vloog de mooiste tijd van onze jeugd voorbij.

Bij terugkomst kregen we een korte toespraak op het schip dat ons uit Indië terugbracht, een doosje met een onderscheiding, werden we op de bus naar huis gezet en dat was het dan.

Moelijke vragen werden niet gesteld en dito gesprekken werden niet gevoerd, want (zo werd er gezegd) we hadden 't hier ook niet gemakkelijk gehad. Een weekend mochten we thuis doorbrengen en dan maar gauw weer aan het werk. Misschien ook wel de beste remedie in die tijd. Over verloren vrienden of collega militairen werd niet gesproken en van een Post-traumatische Stress Stoornis (PTSS) had nog nooit iemand gehoord.

Er moest gewerkt worden en Nederland moest er weer helemaal bovenop komen, dus "aanpakken geblazen". Maar van binnen knaagde het en het duurde 35-40 jaar alvorens er



weer over de Indië-periode gesproken, geschreven en verhaald kon worden.

Over de mijnen, de bermbommen, de hevige sawah-gevechten, de snipers in de bomen die je niet zag, de ongelukken met auto's, met wapens en over de tropische ziekten die hun toel eisten.

6200 jonge mannen in 5 jaar tijd bleven er achter, dat is gemiddeld ruim 1200 per jaar of (let wel) ongeveer 25 per week. 25 jonge mannen per week, waarvan meestal de familie en bekenden pas na geruime tijd hoorden dat hun geliefde er niet meer was en inmiddels reeds in dat verre land was begraven.

Vijf grote erevelden op Java waar alle 6200 gesneuvelden zijn begraven, getuigen er vandaag de dag nog van.

En Nederland ging na 1950 gewoon over tot de orde van de dag. Alleen Indië was niet meer van ons".

Herdenkingen

Op vrijdag 14 augustus 2009 wordt van 16.00 uur tot 17.10 uur bij het Indië-monument in het Hagenpark aan de Hagenborgh een herdenking gehouden voor de Almeloze militairen die in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea zijn gesneuveld. Info: Hans Freiboth, tel. 0546-492944.

Op zaterdag 15 augustus 2009 wordt de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië bij het Indië-monument in het Blijdensteinpark te Enschede gehouden. Aanvang: 10.15 uur. Info: Hans Freiboth, tel. 0546-492944.

Herdenking in Steenwijk

Zaterdag 15 augustus 2009 bij het Indisch Monument Steenwijk in het Slingerbos ter nagedachtenis van de gevallen en de slachtoffers van de Japanse bezetting en Bersiap.

Tijd: 11.45 uur - 12.45 uur
13.00 uur napraten in "Taman-Indonesia" te Kalkenkote bij Steenwijk.

Info: Comité Indisch Monument Steenwijk
Johanna Esselink-Roest
tel. 0521-514510



Boekpresentatie: Recht op wraak - Liquidaties in Nederland 1940-1945

De presentatie van het boek van oorlogsjournalist Jack Kooistra en historicus drs. Albert Oosthoek:

Recht op wraak - liquidaties in Nederland 1940-1945

vond plaats op woensdag 1 april jl. in het stadhuis van Beverwijk. Het eerste exemplaar werd deze middag uitgereikt aan de burgemeester van Beverwijk, Han van Leeuwen.

Nederlandse verzetslieden brachten in de Tweede Wereldoorlog rond vijfhonderd mensen om het leven. De slachtoffers werden in veel gevallen gedood omdat ze een direct gevaar vormden voor anderen. Maar het ging wel eens mis. En er zijn ook mensen gedood om onduidelijke redenen of op dubieuze gronden. Omdat de bezetter hard terugsliep, met bloedige represailles, keerden de daders veelal in een ernstig dilemma. Dit alles komt aan de orde in "Recht op wraak". In dit boek worden de slachtoffers beschreven en de liquidaties in een historische context geplaatst.

(Zie ook nog "SOBAT" nr. 121 van december 2008, pagina 19).

In de toelichting op de inhoud van zijn boek zei Jack Kooistra ondermeer:

"Vanzelfsprekend was iedere liquidatie voor de uitvoerders en degenen die de voorbereidingen hadden getroffen een gewetenskwestie. "Het is natuurlijk niet niks om iemand a bout portant voor Onze Lieve Heer te plaatsen via mijn vuurwapen", zei een Limburgse verzetsstrijder. De op 4 september 1944 in Vught gefusilleerde gereformeerde verzetsman Leendert Valstar deed er ter camouflage van zijn eigen emoties heel luchtig over: "Je fietst iemand achterop en dan zeg je "pang" en dan is het gebeurd. Heel eenvoudig". Toch werd lang niet altijd de uiterste koelbloedigheid betracht bij de uitvoering van de uitschakeling van een levend wezen".



Verhuizen? ...dat nooit! Maar ja, die trap.

Waarom ThyssenKrupp?

- uw trapleuning blijft zitten
- meerdere etages met één traplift
- montage op traprede
- spiltrappen geen probleem
- trapliftleverancier sinds 1957

VERBODEN TOEGANG
BEGRIJPE
GANGWEGEN
VERBODEN TOEGANG

Trapliften voor elk type trap. Bel gratis 0800-5003.

Graag ontvang ik informatie over uw trapliften / huisliften.

Naam:

Adres:

PC + Plaats:

Telefoon:

Stuur de bon in een ongehuurde envelop naar: **ThyssenKrupp Moniflex BV**
Antwoordnummer 110 - 2820 VS Nierpe de Jood - vtd@moniflex.nl - www.moniflex.nl



ThyssenKrupp



SOBAT

De eerste politionele actie (deel 2)

dagboek aantekeningen van 27 juli t/m 27 augustus 1947

Tegal, 30-07-1947

Dit kleine notitieboekje zal ik bewaren voor het opschrijven van de werkelijke gang van zaken, want dit heb ik altijd bij me. In mijn dagboek schrijf ik dan alles zoals ik het ook naar De Haer schrijf, daar kan ik nu nog niet alles vertellen wat er echt gebeurt en hoe alles echt is gegaan. Dat moet ik dan later maar eens voor mezelf uitwerken als daar de tijd voor is en als deze diepe ellende achter de rug zal zijn. Maar wanneer, waar zijn we hier toch mee bezig? Door het uitwerken van de Bevelen van Dienst (BvD) bij Van Pampus en zijn officieren, kan ik me wel een beeld vormen van wat er gebeurt en vooral van wat er nog gaat gebeuren. Dag en nacht word ik daar mee geconfronteerd en ik weet zo altijd precies waar 1-11 RI wordt ingezet. Dat benaamt me en telkens weer voel ik een soort schuld, alsof ik ze in de steek heb gelaten. Gelukkig dat De Bruin en Breetveld wel weten waarom ik naar Bandoeng ging. Ze weten niet dat ik nu hier zit, ze denken dat ik bij Lammert van Vreden op kantoor zit. Ik zit hier op een muurtje niet ver van het strand en kijk uit over de Java-zee. Voor de kust vaart een oorlogsschip heen en weer en ergens achter me in de bergen hoor ik schieten. Het is hier wel een mooie plaats, het grootste deel van de bevolking is gevlucht voor de pemoeda's. Vanmiddag kwamen er al veel Chinezen terug en vonden hun toko's leeggeplunderd. De weinige mensen die we nog aantroffen waren dolgelukkig toen we kwamen en brachten ons eieren en kippen en ook veel vruchten die hier volop groeien. Rijst om te eten hebben ze bijna niet en er zijn heel veel zieke mensen, precies als in Tjandjoer toen we daar vorig jaar kwamen.

Wat is er veel gebeurd na februari vorig jaar. Ik moet nu nog iedere dag APC slikken, ik barst steeds van de hoofdpijn. Ook ben ik telkens erg duizelig als ik wandel. Vooral in de volle zon, daar had ik nooit last van. Van Pampus wil dat ik naar een dokter ga, maar daar wacht ik nog maar mee. De bedoeling is dat we zo snel mogelijk contact maken met de T-Brigade uit Semarang, maar die doet niet veel of kan niet veel doen. Ze zijn nog niet veel verder dan Pekalongan heb ik begrepen. Ook is er sprake van inmenging van de UNO, die willen een cease-fire regelen, maar onze brigadecommandant wil eerst contact met de T-Brigade want zo niet, dan zijn we

veel te kwetsbaar voor de pemoeda's in het binnenland. Het is een heel moeilijke en onbegrijpelijke situatie. Ik moet weer aan het werk. Een ordonnans van de staf waarschuwt me, ik had gezegd waar ze me konden vinden.

Tegal, 31-07-1947

Weer op mijn plekje van gisteren. Gisteravond nog wat brieven geschreven naar thuis en naar Tri, nadat het Bevel voor de Diensten klaar en verzegeld was afgeleverd aan de ordonnansen. Het gaat er vandaag weer om spannen richting Pemalang. Maar daar heb ik maar niet over geschreven in mijn dagboek en in de brieven, dat komt later wel eens. Hoe zou het met Ab en met de anderen zijn, 1-11 RI zit vandaag in een moeilijk gebied. De spanning loopt erg hoog op en na een paar dagen werken op dit kantoor in het eerste echelon van de W-Brigade ga ik me steeds meer afvragen wat er moet voortvloeien uit deze actie. Dit land verdient vrijheid, maar dient niet te worden overgeleverd aan allerlei fanatieke groeperingen (meest jongeren) die ieder voor zich het recht opensen te vechten voor Merdeka, terwijl de ouderen het liefst alles in overleg zouden willen doen met de Nederlandse regering en dan vooral met onze Koningin. Die jongeren-groepen, pemoeda's, vermoorden iedereen die het niet met hen eens is. Ze branden hele kampings plat en daar tussen moeten wij ons handhaven. Het is allemaal zo onzeker, zo beangstigend. Zo jammer van dit prachtige land. Wat zou Tri doen op dit moment. Als alles was gegaan zoals we hadden gepland, was ik nu misschien al bezig met de voorbereidingen voor mijn studie. Uit Oegstgeest kreeg ik een brief over mijn studieplannen. Ze schreven over een opleiding op Makassar, daar zou ik dan een keus hebben tussen theologie of een opleiding op medisch gebied. Het laatste lijkt me het mooiste, maar een deel theologie zou ik toch ook wel daarbij willen meenemen. Ik ga eerst weer APC nemen en proberen een poos te slapen.

Tegal, 01-08-1947

Van slapen kwam gisteren niets. Op weg naar het gebouw waar we ons kantoor hebben, kwam ik Albada Jelgersma tegen. Hij zei me dat de ordonnans op weg was mij te zoeken, er moest weer een BvD gemaakt wor-



den. Ik heb eerst wat APC genomen, even snel gemandied en bij de keuken wat thee gehaald. Het was een heel uitgebreid document en gisteravond toen het klaar was, kon ik er eerst niet goed van los komen juist omdat ik van alles wat er precies gebeurt niets in mijn brieven en dagboek kwijt kan. Ik denk dat we vandaag op weg gaan naar Pemalang, daar zijn de infanteriebataljons vannacht en vanmorgen vroeg al naar toe gegaan.

Daar wordt meer tegenstand verwacht dan hier in Tegal. Ik heb mijn spullen al gepakt, de grote schrijfmachine past precies in een grote kamperkist die ik ergens zag staan. Albada Jelgersma vond dat een prima oplossing voor de nogal kwetsbare machine die we zo heel erg nodig hebben. Ik voel me nog steeds erg beroerd, het eten smaakt me ook niet en ik ben soms erg misselijk. Vandaag heeft korporaal S. wat klp gebakken, die we van baboes kregen. Die wasmeiden willen graag mee op onze verdere tocht, maar dat mag niet. Ze hebben het goed bij ons en evenals al die anderen die de afgelopen dagen terugkwamen uit de bergen, zijn ze heel blij met onze komst. De meest vreselijke verhalen heb ik gehoord deze paar dagen en ik vind het fijn dat ik hun taal al zo goed ken. Meer nog dan in Tjandjoer spreken ze hier Soedanees en daar heb ik nogal problemen mee. In Tjirebon was dat ook zo, maar daar waren we niet zo lang. Er is door de pemoeda's vreselijk gemoord onder de bevolking en iedereen wil maar het liefst dat wij blijven totdat er een echte Indonesische regering zal zijn gevonden. Ook daarna zouden ze toch nog graag op de een of andere manier met Nederland verbonden blijven. In één van de brieven uit Oegstgeest vernam ik ook iets over de stemming in Holland. Vader schrijft daar niet veel over maar als ik wat tot rust zal zijn gekomen, moet ik daar met hem toch

vervolg op pagina 19

KOOS BREHM Speurtocht naar een verdwenen militair in voormalig Nederlands-Indië 1945-1949

In voormalig Nederlands-Indië zijn tussen 1945 en 1962 1063 militairen verdwenen, ofwel waarvan de laatste rustplaats onbekend is. Van de Nederlandse krijgsmacht bedraagt het aantal vermisten 156, van het KNIL bedraagt het aantal vermisten 907.

(Bron: Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962).

Een voor Nederlandse begrippen fors aantal, waar m.i. weinig tot geen aandacht aan werd/is besteed. Daarentegen wordt aan de Nederlandse militairen die op de 7 erevelden op Java zijn begraven, ruime aandacht besteed. En terecht. (Zie het jaarlijkse verslag van Oorlogsgravenstichting). Doch de stille rondom de 1063 vermiste militairen KNIL en KNIL is benauwend te noemen. Maar zolang iemand niet aantoonbaar is overleden, blijft er toch een restje van twijfel bestaan. Het kan zo zijn dat een zeer klein gedeelte der vermisten nog in leven is.

De vraag welke vervolgens gesteld kan worden:

Wat was het beleid van de Nederlands(e)-(Indische) regering en de daaraan verbonden uitvoering terzake van het achterhalen van de laatste rustplaats/verblijfplaats van de KNIL/KNIL militairen welke werden vermist? Hieromtrent is maar weinig bekend.

Brehm, Jacobus Leendert (genaamd Koos)

Eén der vermisten wil ik graag aan u voorstellen:

J.L. Brehm is geboren te Delft op 26.04.1930. Hij is op 17.12.1947 per ss Zuiderkruis naar Soerabaja vertrokken en heeft als matroos II gediend bij de Kleine Vaartuigen Dienst (KVD). Hij is als vermist opgegeven door zijn commandant op 05.06.1949. (Vermoedelijke) plaats van verdwijning: Pangkalan Duri gelegen ten noorden van Djambi en ten zuiden van Berhala Strait op Zuid-Sumatra.

In het slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting staat hij geregistreerd als begraven buiten Erevelden (dus als vermist persoon) in gedenkboek 40.

Namens zijn zus ben ik op zoek gegaan naar informatie omtrent het wel en wee van Koos Brehm. Daartoe zijn oproepen geplaatst in Checkpoint/VOMI-SOBAT/AVOM-Vast Werken en Veteranen-online. Door verschillende oud-gedienden/veteranen werd spontaan gereageerd. Ook instanties in Nederland en daarbuiten werden hiertoe benaderd. Sedert 2005 werd gezocht naar informatie die opheldering kon verschaffen omtrent de laatste rustplaats (of wellicht verblijfplaats) van Koos Brehm. Alle ontvangen informatie verschaft echter weinig opheldering. Met ingang van 2009 kan gesteld worden dat dit onderzoek is vastgelopen. Dit artikel vormt een laatste poging om nog enige informatie te vergaren.

Wie wil reageren kan mij benaderen via jwsimmer@hotmail.com
Mijn naam en huisadres zijn:
Jan Simmer, Wiekdrechtse Zeedijk 36,
3329 KT Dordrecht.

Bij voorbaat dank voor uw reactie(s).

Jan Simmer
Reg.no. 43.05.24.352 (KL)

vervolg van pagina 18

eens over praten in mijn brieven. Alles is voor mij deze weken zo anders, zo onzeker geworden. Ik zou willen dat ik over alles waarover ik nu in dit boekje schrijf open met vader kon spreken. Ook over mijn plannen om hier te blijven. Ik weet dat moeder me graag weer thuis zou zien, maar dat kan ze voorlopig wel vergeten. Ik heb nu zoveel redenen om hier te blijven, vooral nu ik Esterinah heb leren kennen. Eerst weer APC en dan maar verder inpakken.

H. Bakker
Oldemaad 43
8451 TTY Oosterwoolde



Albums met foto's

Op donderdag 26 maart j.l. zijn door de heer Algra uit Franeker een drietal albums, met daarin foto's van grafmonumenten van de in het voormalig Nederlands-Indië gesneuvelde Friese militairen, overgedragen aan het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar in Leeuwarden.

De albums kunnen door bezoekers worden ingekeken in de studiezaal. In de beeldbank van Tresoar (op www.friesfotoarchief.nl) is veel fotomateriaal te bekijken van vrijwilligers die dienden in het Bataljon Friesland.

Johan Steendam

SOBAT

KAMP VUGHT

Kamp Vught (officieel van Duitse zijde: Konzentrationslager Herzogenbusch) was één van de concentratiekampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met de bouw van het kamp werd in 1942 gestart naar model van Konzentrationslager in Duitsland en in door Duitsland geannexeerde gebieden. Toen de eerste gevangenen uit kamp Amersfoort aankwamen was het kamp nog niet klaar. De gevangenen moesten het zelf afbouwen. Er werd om het kamp een gracht gegraven en om de 50 meter een wachttorens gebouwd. In totaal zijn ruim 31.000 mensen in het kamp gedetineerd geweest, waaronder 12.000 Joden en verder politieke gevangenen, Roma en Sinti, verzetsstrijders, Jehova's getuigen, homoseksuelen, zwervers, criminelen en zwarthandelaars. In het kamp zijn zeker 749 mensen om het leven gekomen, waarvan er 329 werden geëxecuteerd. Het kamp was 1 kilometer lang en 350 meter breed.

In het kamp was een werkplaats waar producten voor Philips werden gemaakt. De directie van Philips had pas na lange aarzeling meegewerkt aan de werkplaats en zij slaagden er in om de situatie van de werkgeestelden aanzienlijk te verbeteren. Af en toe kon er met elkaar gepraat en gezongen worden, zolang de diensdoende Kapo of Aufseherin het maar niet opmerkte als hij of zij door de ramen keek. Allerlei waarschuwingssystemen waren ontwikkeld om hen tijdig te signaleren. Philips wist ook te bereiken dat tijdens de lange werkdag van wel 12 uur twee extra pauzes voor het Philips-Kommando werden ingelast. Bij de afdeling radiobulzen werd deze na enige tijd zelfs teruggebracht tot 8 uur, ter beperking van de vermoeidheid in handen en ogen bij dit voor de oorlog belangrijke precisiewerk. Op een goede dag kwam er in de werkplaats dankzij listig spel van Braakman van de Philips-leiding een radio-omroep die opwekkende muziek liet klinken. Daarmee konden ook mededelingen worden doorgegeven naar alle werkbarakken, wat de



saamhorigheid verhoogde. Daarnaast was er een vliegtuigloperij waar onderdelen uit neergeschoten vliegtuigen werden gehaald.

Wreedheden

Als vergeldingsmaatregel tegen een protest van een aantal vrouwen werden in opdracht van kampcommandant SS-Hauptsturmführer Adam Grunewald zoveel mogelijk vrouwen in één cel opgesloten. In totaal werden 74 vrouwen in cel 115 samengeperst, op een oppervlakte van 9 vierkante meter, zonder ventilatie. Na 14 uur werd de cel weer opengemaakt en bleken 10 vrouwen te zijn overleden. Toen dit drama (het zogenaamde Bunkerdrama) via de verzetspers in de openbaarheid kwam, werd Grunewald gedegradeerd tot gewoon soldaat en overgeplaatst. Hij sneuvelde aan het Russische front. Op 5 juni 1943 werd bekend gemaakt dat alle kinderen uit het kamp weg moesten. Er werd gezegd dat de kinderen naar een speciaal kinderkamp in de buurt zouden gaan, maar zij werden de dag erna getransporteerd naar kamp Westerbork. Van daaruit werden de kinderen overgebracht naar Sobibór in Polen, waar ze vrijwel direct na aankomst door middel van vergassing om het leven werden gebracht. Er zijn 1666 kinderen weggevoerd.

De gevangenen droegen klompen zonder sokken. In deze klompen zat een scherpe punt die dus steeds tegen je voet aanging. De honden die werden getraind in het kamp vielen zonder pardon de gevangenen aan en dit werd gewoon toegestaan. Tijdens de bouw van het kamp moesten de gevangenen drie stenen dragen en de Joden vier. Gevangenen mochten pakketten van familie, het Rode Kruis en van bewoners uit Vught ontvangen. Joden alleen van familieleden. Als de gevangenen van en naar de barakken liepen, liepen ze onder een poort door. De Duitsers lieten daar "voor de grap" dan een handschoen vallen. De honden kwamen die dan al bijlend ophalen. Er waren twee ziekenhuizen, een middelmatige voor de gevangenen (er waren geen goede medicijnen aanwezig) en voor de Joden was er een "ziekenhuis" nog kleiner dan de barakken zelf.

Na de oorlog

In september 1944 werd het kamp ontruimd en later overgedragen aan de geallieerden. Het Nederlandse en geallieerde leger namen het kamp gedeeltelijk in gebruik en



daarnaast werden er Duitsers, collaborateurs en oorlogsmisdadigers geïnterneerd. Onder meer verbleven er na juli 1945 kinderen van NSB'ers en Nederlandse Duitsers tezamen met bejaarde collaborateurs. Deze personen waren aan een regime onderworpen waarbij "goede" Nederlanders als bewakers het morele recht opeisten om deze pro-Duitse "foute" personen, waaronder meelopers, kinderen en jongeren, met harde hand te bestraffen. Aan dit regime van willekeur kwam echter bij aanvang van 1946 al snel een einde door instructies van bovenaf.

Een groot deel van het terrein wordt tegenwoordig in beslag genomen door de Penitentiaire Inrichting Vught, twee kazernes en een Moluks woonoord. Ook is er op de noordoostpunt van het vroegere kampsterrein het museum Nationaal Monument Kamp Vught gevestigd met daarin, naast het hoofdgebouw met tentoonstellingen, één nagebouwde barak, een aantal nagebouwde wachttorens en het voormalig crematorium. Dit laatste gebouw is als enige op het museumsterrein nog origineel. De wachttorens zijn overigens lager dan de originele torens ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, omdat men anders over de muren van de penitentiaire inrichting heen zou kunnen kijken.

Een aantal gebouwen van het voormalige concentratiekamp is tot op heden bewaard gebleven. Op het terrein van de gevangenis staat de voormalige kampgevangenis "de Bunker". Dit is een vierkant gebouw en het staat midden op het gevangensterrein. Omdat dit gebouw voor de bezoekers van het museum niet toegankelijk is, heeft men de cel waarin het bunkerdrama zich afspeelde in het voormalig crematorium nagebouwd. De keuken en wasserij van het kamp zijn tegenwoordig onderdeel van één van de twee kazernes. Ook de net buiten het kamp gebouwde SS barakken, bestaande uit vier hoekvormige gebouwen die samen een Duits kruis vormen, bestaan nog steeds.

Bron: Wikipedia

J.M.

Expositie Oud Indië- en Nieuw Guinea strijders

De toegang tot de expositie is gratis. Gebruikers van rolstoelen kunnen zonder problemen een rondgang maken. Ook bestaat de mogelijkheid voor verenigingen of groepen de tentoonstelling buiten de reguliere openingstijden te bezoeken.

Daarover kunt u contact opnemen met:
Heinz Aarts, Jagtstraat 2, 5126 VT Gilze,
tel: 0161-451392, e-mail: haarts@hetnet.nl



Terug uit de vergetelheid

Ze zijn terug uit de vergetelheid: Jan van Hensbergen, Pieter Mak, Frederik Diltmer en Adrianus Johannes van der Kop. Zij waren de vier Tielenaars die tussen 1945 en 1949 het leven lieten in toen nog Nederlands-Indië. Voor hen werd op vrijdag 17 april jl. een herinneringsmonument onthuld. Het monument staat pal naast het gedenkteken voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bij de toren van de Tielse Sint Maartenskerk. Massaal was men naar de raadszaal gekomen voor de herdenkingstoespraken van burgemeester De Vreeze en Jan R. Schoeman van het Veteraneninstituut. Streekarchivaris Wim Veerman vertelde vervolgens hoe het monument tot stand was gekomen. De onthulling van het monument vond plaats door vijf aanwezige familieleden van de slachtoffers.

Fietsen op een fiets van Geertrui de Boom, daar kom je verder mee!

Kom kijken naar de grote collectie kwaliteitsfietsen van bekende merken.

Gazelle

BATAVUS

ROSTREENT

Geertrui 
DE BOOM
TWEEWIELERS

Daar fiets je mee weg!



Dorpsstraat 50 • Barendrecht • Tel.: 0180 61 21 81
www.geertrui-tweewielers.nl

SOBAT

Eerste Flakkeese Veteranendag

De eerste Flakkeese Veteranendag is een feit. In navolging van de Nederlandse en steeds meer voor komende regionale en plaatselijke veteranendagen gaat dit ook gebeuren op het eiland Goeree & Overflakkee.

Op voorstel van de vier gemeentebesturen van het eiland is aan het comité Herdenkingen Goeree & Overflakkee verzocht om in samenwerking met enkele ambtenaren een veteranendag te organiseren.

Deze veteranendag wordt gehouden op zaterdag 20 juni 2009 in het recreatiecentrum "De Staver" aan de Olympiaweg te Middelharnis. De veteranen worden verwacht tussen 13.00 en 14.00 uur.

Het programma zal er als volgt uitzien; naast een woord van welkom spreekt burgemeester Van Zevenbergen van Middelharnis. Tevens zal er een korte herdenking worden gehouden voor de niet teruggekeerde militairen uit

Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en de latere uitzendingen. Kolonel L.H. Habraken, directeur van het Veteraneninstituut, zal ook nog een toespraak houden.

We waken alle veteranen van ons eiland en de aanpalende regio's op om deze eerste veteranendag mee te maken. Veteranen wonend op het eiland krijgen automatisch een oproep via de gemeenten. Veteranen van buiten het eiland zijn ook van harte welkom.

Schenking van onderscheidingstekens van generaal S.H. Spoor

Mevrouw T. Spoor-Dijkema, weduwe van generaal S.H. Spoor, heeft alle onderscheidingstekens van wijlen haar echtgenoot aan Museum Bronbeek geschonken. Op woensdag 15 april 2009 heeft zij ze in de commandantswoning op het landgoed Bronbeek persoonlijk overhandigd aan kolonel J.C.L. Bolderman, commandant van Bronbeek.

Tot de onderscheidingen behoren onder meer de Militaire Willems-Orde en de Medal of Freedom (USA). Een gipsen buste van Spoor, die al in bruikleen was

gegeven, werd bij deze gelegenheid eveneens geschonken. De schenkingen vormen een waardevolle aanvulling op de collectie van Bronbeek. Het museum was al eerder in het bezit gekomen van het uniform van de generaal.

Simon Hendrik Spoor (1902-1949) werd in september 1946 in de rang van tijdelijk luitenant-generaal benoemd tot commandant van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger en tot hoofd van het Departement van Oorlog in Nederlands Oost-Indië. Tevens was hij commandant van alle Nederlandse strijdkrachten

te land in Nederlands Oost-Indië. Hij gaf leiding aan de operaties tegen de Indonesische nationalisten, waarvan de politioele acties in 1947 en 1948 de bekendste zijn. Spoor overleed onverwacht op 25 mei 1949, op het moment dat het einde van de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië zich al aftekende. Kort voor zijn dood was hij nog bevorderd tot viersterren-generaal. Hij ontving postuum de Militaire Willems-Orde.

Bron: Veteraneninstituut

De vijfde Nederlandse Veteranendag

De vijfde Nederlandse Veteranendag wordt gehouden op zaterdag 27 juni 2009 te Den Haag. Met deze dag wordt op vele manieren stilgestaan bij de inzet van Nederlandse militairen in verschillende delen van de wereld. In het verleden, maar ook meer recent bij vredesoperaties. De Nederlandse Veteranendag is niet alleen voor de veteraan zelf, maar ook voor familie en algemeen publiek. Een dag voor herinnering, maar ook voor het versterken van het besef dat militairen, namens ons

allen, worden ingezet in dienst van de vrede. In aanwezigheid van Z.K.H. Prins Willem-Alexander gaat de Nederlandse Veteranendag van start met een plechtige bijeenkomst in de Ridderzaal, waar verschillende sprekers het woord zullen voeren. Daarna wordt door veteranen op het Binnenhof aan een 50-tal militairen een herinneringsmedaille uitgereikt voor hun onlangs afgesloten inzet bij vredesoperaties. Vervolgens neemt de Prins van Oranje een

defilé af waaraan door ruim 3500 veteranen en 800 actieve militairen wordt deelgenomen. Bijzonder dit jaar is ook de aanwezigheid van de Gele Ridders met een door paarden getrokken veldgeschut. Dit defilé door de Haagse binnenstad wordt begeleid door militaire en burger muziekkorpsen en een selectie voertuigen. Spectaculair onderdeel is een fly-past van historische en moderne vliegtuigen over de Hofvijver.

Koninklijke Onderscheidingen

Woensdag 29 april 2009 was weer een heel bijzondere dag voor veel Nederlanders die zich langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt in en voor de Nederlandse samenleving. Zo werden op het gemeentehuis in Leeuwarden door de burgemeester van deze stad, drs. F.J.M. Crone, namens Hare Majesteit de Koningin een aantal Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. De heer **Henk Moorlag** (algemeen voorzitter van het hoofdbestuur van de BNMO en secretaris van de vereniging VOMI Friesland) werden hierbij de versierselen opgespeld behorende bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn grote verdiensten voor de samenleving, in het bijzonder voor de leden van de BNMO en de VOMI.

Namens het bestuur van VOMI Nederland en de redactiecommissie van "SOBAT" van harte gefeliciteerd met deze welverdiende mooie decoratie.



In Venlo werd de heer **G.J.C. van Crooy** (lid van VOMI Limburg) op 29 april 2009 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Namens het bestuur van VOMI Nederland en de redactiecommissie van "SOBAT" van harte geluk gewenst met deze Koninklijke Onderscheiding.



OPEN DAGEN voor aspirant-bewoners op Bronbeek

Toelatingseisen zijn verruimd!

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum (KTOMM) Bronbeek te Arnhem organiseert voor gepensioneerde, vrijwillig gedienst hebbende militairen van alle krijgsmachtsoorten (m/v) die opgenomen willen worden in het militair verzorgingshuis Bronbeek dit jaar Open Dagen op maandag 02 maart, 08 juni, 14 september en 7 december 2009.

Tijdens deze Open Dagen maakt u tussen 11.00 uur en 15.00 uur kennis met de leiding van Bronbeek en met andere bewoners en krijgt u, inclusief rondleiding en lunch, een compleet beeld van het leven op het Landgoed Bronbeek. Ook wordt u uitgebreid geïnformeerd over de (in vergelijking tot andere verzorgingshuizen) gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.

U komt in aanmerking voor opname in het militair verzorgingshuis Bronbeek, indien u:

- 65 jaar of ouder bent, alleenstaand en nog in staat bent om de algemene dagelijkse handelingen zoals wassen/douchen en aankleden zelf uit te voeren en niet behoort tot de categorie officieren;
- onder oorlogsomstandigheden of andere, naar het oordeel van de Minister van Defensie daarmee vergelijkbare omstandigheden heeft gedienst; in krijgsgenootschap heeft verkeerd of heeft deelgenomen aan het verzet, dat wel buiten Nederland heeft gedienst bij een eenheid die door de Nederlandse regering is uitgezonden of ter beschikking is gesteld van de Verenigde Naties of van andere internationale organisaties;

- beschikt over minimaal 15 pensioenjaren als militair (tropenjaren tellen dubbel)*.

* De Minister van Defensie heeft persoonlijk in november 2007 toestemming gegeven tot het laten vervallen van de eis van minimaal 15 pensioenjaren als militair voor oud-dienstplichtigen en Kort Verbod Vrijwilligers uit de periode 1940-1962!

Aanmelding voor deelname aan de Open Dagen kan:

- telefonisch (026-3763518, b.g.g. 026-3763555) of
- schriftelijk. Adres: KTOMM Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Los daarvan kunt u te allen tijde de informatie voor aspirant-bewoners inclusief aanmeldingsformulieren schriftelijk aanvragen.

Ik hoop u spoedig op Bronbeek te mogen verwelkomen.

Commandant Koninklijk Tehuis voor
Oud-Militairen en Museum Bronbeek

w.g.
J.C.L. Bolderman
Kolonel der Huuzen

Onthulling plaquettes in Oudenbosch

Onder grote belangstelling zijn op dinsdag 28 april jl. op de begraafplaats aan de Ste. Bernaertsstraat te Oudenbosch (gemeente Halderberge) tijdens een stijlvolle herdenking met kranslegging twee plaquettes onthuld met daarop de namen van de militairen die sneuvelen tijdens de Tweede Wereldoorlog en in Nederlands-Indië.

Onlangs is daartoe het herdenkingsmonument op deze begraafplaats gerestaureerd.

Initiatiefnemer tot de restauratie van het monument is de heer P.N. Welten (enthousiast en actief VOMI-lid) uit Oudenbosch.

De uitvoering van de plechtigheid stond onder leiding van de heer G. de Jong (coördinator monumenten) uit Heerjansdam.

In zijn toespraak schietste de burgemeester van de gemeente Halderberge, de heer A.F.W. Osterloh, o.a. hoe de restauratie van het oorlogsmonument tot stand was gekomen.

De voorzitter van VOMI-Nederland, de heer L. Noordzij, zei in zijn toespraak ondermeer: "De burgemeester heeft zojuist gezegd dat in de oorlog de dood iedereen tot slachtoffer reduceert, dat leed zich niet laat vergelijken. Ik ben het met hem eens. Ik aarzel dan ook om er toch een gesneuvelde Indiëganger uit te lichten en er kort aandacht aan te



besteden. Zonder de anderen tekort te willen doen.

Het betreft de dienstplichtige korporaal P.C. van de Lindeloof van het 5e Bataljon Fuseliers "Prinses Irene". Hij heeft postuum van wijlen Hare Majesteit Koningin Juliana het Bronzen Kruis ontvangen voor betoonde buitengewone moed onder zeer moeilijke omstandigheden. Op 25 mei 1949 liep de patrouille van 11 man, waar hij als commandant van een mitrailleurploeg deel van uitmaakte, in een hinderlaag. Zij waren omsingeld door ongeveer 200 man van de tegenstander en moesten het vuur van 7 mitrailleurs

incasseren. Hij werd daarbij aan zijn been gewond maar zag toch kans zijn mitrailleurploeg onder zwaar vijandelijk vuur over een open vlakte naar een betere vuurpositie te verplaatsen. Hier zette hij het vuur voort totdat hij uiteindelijk dodelijk werd getroffen. Ere wie ere toekomt! Eigenlijk zouden we het verhaal achter elke naam moeten kennen. Dan gaat voor de passant het monument voor de overledenen nog meer leven. Dan kunnen we aan hen nog bewuster de eerbied en het respect dat zij verdienen, betuigen".

Th.R.

Feesten en Partijen!



BOERKE MUTSAERS
Restaurant Party- & Congresslocatie

**ONVERGETELIJKE
FAMILIEFEESTJES,
BEDRIJFSFEESTEN
EN REÜNIES...**

...U VIERT HET BIJ BOERKE MUTSAERS

Koeken open vanaf 12.00 uur
Eigen ruime parkeerplaats en
goed bereikbaar met openbaar vervoer

Viverlaan 2, Tilburg
T: (013) 990 08 08
F: (013) 990 08 09
info@boerkemutsaers.nl

www.boerkemutsaers.nl



Verenigingsnieuws

Drenthe/Groningen

Secr. Jaap Krikke, Marnepad 36
9406 TM Assen. Tel. 0592-357140
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0598-422389

Jaarvergadering

In restaurant "Schortinghuis" te Spier was zaal "Het Kasteel" 17 april even een VOMI-centrum. Na een welkomstwoord door voorzitter S. Hoekstra werd staande een minuut stilte gehouden voor hen die ons ontvielen. Met een applaus betoonden de leden hun instemming met het voorstel de heer E. Dijkman te benoemen in de functie van tweede penningmeester. Onze notulist J. Bonte werd bedankt voor het schrijven van vele verslagen voor de Sociale Commissie van VOMI Nederland en zijn echtgenote werd in prachtige bloemetjes gezet. Daarna was ruim de tijd voor omgong kosong en in de kombuis werd hard gewerkt aan vier soorten heerlijke stampotten met bijvoegsels. De koks hadden eer van hun werk want bijna elke sobat scheppte het bord voor een tweede keer vol.

Hoogeveen en omstreken

Dorpshuis "Stuifzand" was voor de laatste bijeenkomst van het winterseizoen gezellig ingericht, het aantal aanwezigen was groot en de muziek heerlijk om naar te luisteren. Ondanks het probleem dat deze onderafdeling helaas geen bestuur meer heeft, worden voor het komende seizoen drie bijeenkomsten georganiseerd. Een programma gaat binnenkort per post verzonden worden. Voor de voormalige bestuursleden en hen die de laatste bijeenkomst mogelijk maakte: 'terima kasih banjak'.

Weerribben

U mist de boot niet, als u zich tijdig

aanmeldt voor een vaartocht door natuurgebied "De Weerribben", bij VOMI-Meppel (secretaris Diny van Rees). De afvaart is 's ochtends half tien vanaf de Jan van de Boschkade aldaar. De scheepsbemanning houdt u bezig met koffie, soep bij de lunch en een uitgebreid bamil- en nasbuffet. Goed noteren: de datum is 3 september en telefoonnummer 0522 253 361. Selamat pelajaran. (Voor leden buiten Meppel en omstreken is ook een plaatsje aan boord).

Veteranendagen

In uw agenda kunt u vast 16 september en 14 oktober noteren. Op deze woensdagen kunt u na de vakantie weer de veteranendagen bezoeken. In september zijn wij weer gast in de Johannes Postkazerne te Havelte en in oktober in de Johan Willem Frisokazerne te Assen. De leden van Drenthe/Groningen krijgen binnenkort de uitnodiging met aanmeldingsformulier in de brievenbus.

Niet vergeten, indien mogelijk, af en toe even www.vomi-nederland.nl in te toetsen op de computer. Over alle VOMI-verenigingen kunt daar wel iets lezen, dus ook over Drenthe/Groningen.

Friesland

Secr. E. Moorlag, Offermar 48
8039 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail: henkmoorlag@upcmail.nl
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Als u dit leest ligt de voorjaarsvergadering weer achter ons. Er wordt wat vergaderd in het voorjaar in ons Nederland en ik denk dat dit ook goed is om de vereniging draaiend te houden. Zo ook heb-

ben wij onze ledenvergadering weer achter ons. Er zijn veel punten de revue gepasseerd, veel nieuws kunnen wij u niet melden, uw bestuur past goed op de winkel en waar nodig zullen wij onze handen uit de mouwen steken. Wij zijn blij dat er nog steeds bestuursleden zijn die dit op zich willen nemen, zo ook Ype Terpstra die aftredend was, maar zich gelukkig weer herkiesbaar stelde.

De ledenstand per 1 januari 2009 was teruggelopen met 45 leden en deze trend zal zich de komende jaren alleen maar doorzetten. Doordat wij de kosten van het bestuur laag kunnen houden, hoeven wij de contributie niet te verhogen. Dat is mooi meegenomen in deze toch voor velen dure tijd. Verder kunt u in uw agenda noteren dat er op 17 september een weduwenmiddag gehouden gaat worden op de Vliegbasis te Leeuwarden. Op deze middag wordt er een dvd over Bali vertoond.

26 augustus is er een kranstegging bij het Indië Monument in het Rengerspark te Leeuwarden. Contactmiddagen zijn er in Oudwoude op 20 oktober en 17 november in Workum.

Voor alle bijeenkomsten zullen wij gebruik maken van onze eigen dvd en gaan we met u terug naar Java. Voor alle bijeenkomsten ontvangt u nog een uitnodiging. Voor onze zieken: wees sterk en houd moed, ook al is het moeilijk.

Henk Moorlag

Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394
E-mail: themaas@home.nl
Soc. Comm. Tel. 046-4521315

Als U deze "SOBAT" ontvangt, hebben wij de jaarvergadering en de bijeenkomst in Schaesberg (Landgraaf) al weer achter de rug. De jaarvergadering was goed bezocht en vond plaats in het Hertenheijm in Herten. Dit is voor de meesten van u een bekende plaats. Voor het eerst kon onze landelijk voorzitter en ons afdelingslid de heer L. Noordzij op deze vergadering aanwezig zijn. Vooral zijn toespraak over de toekomst van onze vereniging was verhelderend in die zin dat er naar gestreefd wordt om door middel van samenwerking met andere organisaties toch nog bepaalde doeleinden te realiseren.

SOBAT

Ter oprissing van het geheugen volgt het resterend gedeelte van het programma 2009:

19 juni	Reünie	Weert
5 augustus	Bijeenkomst	Norst
15 september	Bijeenkomst	Echt
3 november	Bijeenkomst	Kessel-Eik

U wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven voor deelname aan de Jaarlijkse Reünie op 19 juni. De kosten hieraan verbonden bedragen € 5,00 per persoon. Het verschuldigde bedrag kunt U storten op rekeningnummer 6729786 ten name van: Penningmeester VOMI-Limburg, Brandhofstraat 20, 6372 KC Landgraaf. Het kan allemaal nog net, want een paar dagen na ontvangst van deze "SOBAT" vindt in Weert de reünie plaats.

Wij blijven ons vaste verzoek herhalen om ons op de hoogte te houden van eventueel overlijden of ernstige ziekte van onze sobats, zodat we daar onze aandacht aan kunnen blijven schenken.

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, Buusplaats 10
5058 HK Tilburg
Tel. 013-5400360/Fax: 013-5400381
E-mail: voml.nbo@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0412-623513

Jaarvergadering

Zoals gebruikelijk is deze ook dit jaar weer vlot verlopen en werden alle relevante stukken door de aanwezigen goedgekeurd.

Reünie in Oirschot



Ook dit jaar weer voor 100% geslaagd; een opkomst van 325 personen. De controle bij de ingang van de Legerplaats Oirschot verliep ook gladjes. Bijgaande foto's geven een indruk van deze "happening".



Budel

Op 17 april 2009 vond in Budel de uitreiking plaats van het boek "Tropenjaren". Dit betreft de Cranendonckse jongens in Indië en Nieuw-Guinea 1945-1962.

Club van Oud-Indiëgangers Waalwijk e.o.

Enkele jaren na hun demobilisatie ontstond er behoefte om in Waalwijk een eigen club op te richten zoals in vele plaatsen. Op 7 juni 1979 geschiedde dit door Christ Appels, Theo Bonants en Cor van de Zande, met het doel het contact tussen de leden te bevorderen, alsmede het organiseren van acties waarvan de baten werden bestemd voor het land, waar zij zo lange tijd hadden gediend. Vooral door de bestaande zakelijke contacten, de bekendheid en noden in het onderontwikkelde transmigratiegebied "Belitang", alsmede de vriendschap met de toenmalige bisschop van Palembang op Zuid-Sumatra, werd "Belitang" het doel van onze activiteiten. Daardoor waren wij in staat om Hfl. 780.000,- bijeen te brengen, welk bedrag werd bestemd voor de bouw van poliklinieken, een tehuis voor gehandicapten, een landbouwinstituut met laboratorium en bibliotheek. Hiervoor kregen wij ook steun van de Rijksoverheid, "Cebemo", het bedrijfsleven van Waalwijk, Rotary, RABO Foundation en de inwoners van Waalwijk. Naast het door onze leden geschreven boekje "De Herinneringen Blijven" en het monument ter gedachtenis aan de gesneuvelde plaatsgenoot Antoon van Hilst, zijn wij vanzelfsprekend ook jaarlijks aanwezig bij de Nationale Dodenherdenking op 4 Mei, zo ook bij de uitvaart van onze overleden leden. Ook verzorgen wij, op verzoek, spreekbeurten op scholen. Mede door de uitstekende contacten met het Gemeentebestuur van Waalwijk en het "Comité 4-5 Mei" zijn wij in staat ons 30-jarig jubileum op zaterdag 20 juni a.s. tegelijk met de door de Gemeente Waalwijk te verzorgen "Veteranendag 2009" te kunnen vieren. Onze feestelijke jubileumdag kan niet waardiger worden afgesloten dan met de van "Cornu Copiae" ontvangen convocatie voor Taptoe-Waalwijk op deze dag. Dit 1e jubileumcadeau is nu al een "voltreffer".

Namens de club van Oud-Indiëgangers Waalwijk e.o.

H. Didden

Noord-Brabant West

Wvd. Secr. J. Malpaard
Ravelstraat 32
4614 XD Bergen op Zoom
Tel. 06-40744695
E-mail: malpaardtua@gmail.com

Na vele maanden afwezigheid is het altijd moeilijk de draad weer op te pakken. De waarnemers waren weer druk met voorbereiding voor de jaarvergadering van de eigen afdeling Noord-Brabant West. De jaarvergadering zien de mensen meer als een feestdag. Ze genieten dan van de lekkere maaltijd en een gezellig stukje muziek met een verloting en dat allemaal voor de prijs van € 2,50, vandaar dat er zich afweert zo'n 210 personen hadden ingeschreven. De laatste week van april hebben we de leden een heel pakket voorgeschoteld met activiteiten voor de komende periode, dan ben je als afdeling toch in het voordeel dat er steeds zoveel leden aanwezig zijn. Dan kun je een ieder meegeven wat er allemaal te doen is. Beste leden als jullie het juni-nummer van "Sobat" voor je hebt liggen, dan zul je lezen dat het volgende feest er weer aan komt en wel op 19 juni a.s. onze zomer reünie in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal. Hiervoor hebt u allen reeds een uitnodiging ontvangen. Voor alle duidelijkheid: Aanvang: 11.00 uur.

J. Malpaard

Overijssel

Secr. Johan Beumer
Molenstraat 21
7491 BD Delden
Tel. 074-3764102
E-mail: johanbeumer@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

Algemene Ledenvergadering

Op 19 maart j.l. vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Hiervoor bestond van de zijde van de leden een zeer matige belangstelling. Aan de orde kwamen o.m. het jaarverslag 2008, het financiële verslag 2008 en het jaarverslag van de Sociale Commissie. Aftredende bestuursleden waren Dick v.d. Stouwe en Henry Vos als secretaris (blijft wel bestuurslid). Benoemd werd Johan Beumer als secretaris (al vanaf september 2008 in functie). Het jaar 2008 was organisatorisch een goed jaar met een 7-tal leden-

bijeenkomsten die door een groot aantal leden en hun partners werd bezocht. VOMI Overijssel telde eind december 2008: 400 leden. In verband met overlijden, langdurige ziekte en anderszins daalde het ledental van 470 (eind 2007) tot de huidige sterkte van rond de 400. Onze Sociaal Commissaris en enkele bestuursleden waren aanwezig bij de begrafenis-/crematies van overleden sobats. Ook werden veelvuldig bezoeken gebracht aan zieke leden, thuis en in ziekenhuizen/verzorgings- en verpleeghuizen. Sociaal Commissaris Joost Oldenbeuving werd door het bestuur van VOMI-NL in januari j.l. benoemd tot Lid van Verdienste. Onze hartelijke felicitaties met deze benoeming. De penningmeester kon over 2008 een gezond financieel beeld laten zien met een batig saldo. De heer Rademakers van de kascommissie stelde voor de penningmeester/bestuur décharge te verlenen, aldus geschiedde. Bestuurslid van VOMI-NL, de heer J. Mol, gaf enige uitleg over het project "De Sweep van Bartels" en over de plannen voor een grootse, landelijke jubileumviering t.g.v het 25-jarig bestaan van VOMI-NL. Voorzitter Albert Scholten deelde de aanwezigen mee dat er naast de landelijke jubileumviering ook door VOMI Overijssel een feestelijke bijeenkomst zal worden gehouden t.g.v. het 25-jarig bestaan, waarschijnlijk in 2011. Een kleine verloting sloot deze jaarvergadering af.

Ledenbijeenkomsten

Het is ons bestuurslid Chris Ermers weer gelukt voor de resterende maanden van 2009 (september t/m december) een o.l. aantrekkelijk programma op te stellen, afsluitend met een Kerstdiner.

"SOBAT" nr. 124 verschijnt waarschijnlijk rond 12 juni a.s. Vandaar dat wij volstaan met een korte opsomming van de ledenbijeenkomsten in september t/m december. In "SOBAT" nr. 125 (uitkomend medio augustus) zullen wij u wat meer uitgebreide informatie over deze evenementen geven.

Donderdag 24 september 2009: Natuurdia's (o.a. Noord Scandinavië en Poolcirkel) in rest. Reimink te Heeten (met verloting).

Dinsdag 20 oktober 2009: Shantykoor De Regghe Zangers uit Hellendoorn in party-centrum "Het Bonte Paard" te Holten (Dijkerhoek) met verloting.

Beide evenementen beginnen om 14.00 uur. Naast de hierboven

genoemde bijeenkomsten vindt er op **25 november** nog een evenement plaats en op **18 december** is er een Kerstdiner gepland in de regio Salland/Twente.

Noteert u deze vier data alvast in uw agenda!

Tenslotte een hartelijke groet aan onze zieken en degenen die vanwege andere omstandigheden niet meer op onze ledenbijeenkomsten aanwezig kunnen zijn.

Johan Beumer, secretaris

Rivierenland/ Oost Gelderland

Secr. *Frits Hupjé*
Dijkstraat 59
6681 VW Bemmel
Tel. 0481-462624
E-mail: f.hupje@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0246-961253

Onze reünie op 16 april j.l. was een groot succes hetgeen bleek uit de vele bedankjes die we na afloop kregen. Het Indonesische gezelschap Ferwarindo, bestaande uit 24 dames en enige heren, bracht een uitstekend programma. De maaltijd in de Kumpulan was, zoals altijd, uitstekend verzorgd.

Er zijn plannen om in het najaar weer een reis te verzorgen. Heeft u suggesties, laat het ons weten!

F. Hupjé

Utrecht/'t Gooi

Secr. *A.J.B. Martens*
Chico Mendesstraat 67
3573 AW Utrecht
Tel/Fax: 030-2716895
E-mail: sobata@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 035-6217809

Het is een drukke tijd en vraag me af of ik wel met pensioen ben gegaan. Voor de jaarlijkse bijeenkomst in het vnl. Officiers-Casino te Soesterberg hadden zich 170 personen aangemeld, iets dat veel werk met zich mee brengt. Hiervoor hebben ook wij de Bond van Wapenbroeders afd. Utrecht uitgenodigd.

Ons zijn enkele sobats ontvallen, o.a. C.J. van Zwielen en W. Westerhuis, die zich nogal had ingezet voor het Veteranenmonument in Amersfoort en Leusden. Nadat hier een nieuwe burgemeester was benoemd, had hij

succes en omstreeks half juli zal het monument onthuld worden op de begraafplaats te Leusden

A.J.B. Martens

De Veluwe

Secr. *IT. Dürst Britt*
Eperweg 21, 8181 ET Heerde
Tel. 0578-691646/Fax 0525-637336
E-mail: kva325artillerie.nl
Soc. Comm. Tel. 0578-575935
E-mail: p.holsbergen@hetnet.nl

Ik ben blij dat ik u kan berichten dat na de jaarvergadering van 15 april j.l. in het AMT in Stroe het bestuur van VOMI 'De Veluwe' is gegroeid tot 5 leden en dat we daarnaast nog een nieuwe Sociaal Commissaris hebben gekregen. En dat terwijl er twee bestuursleden: Rieks Venema en Frits Willemsen hebben aangegeven dat zij (overigens in alle goede harmonie) stoppen met hun bestuurswerkzaamheden. Zij zijn tijdens de vergadering bedankt voor hun verdiensten. Uw bestuur bestaat nu uit:

- Jan Hoevelaken uit Ede (herkozen): voorzitter
- Frits Dürst Britt uit Heerde: secretaris

Nieuw aangetreden:

- Bertus Compajen uit Nunspeet: penningmeester
- Albert Vlieger uit Apeldoorn: ledenadministratie
- Marinus Lipke uit Elburg: lid algemeen

Als Sociaal Commissaris heeft zich beschikbaar gesteld: Peter Holsbergen, Berkenoord 107, 8172 AR Vaassen, tfn 0578-575935, e-mail p.holsbergen@hetnet.nl. Hij heeft tevens voorgesteld om met z'n allen het onderlinge contact te verstevigen. U ontvangt daarover een brief met een voorstel. Helaas moet ik u berichten dat op 21 februari j.l. weer een sobat van onze vereniging is overleden. Zijn naam is Andries Peters en hij diende in Nederlands-Indië bij 1-8 Regiment Infanterie. Hij werd 88 jaar en is begraven op de Algemene begraafplaats "Rusthof" in Amersfoort.

Het bloemstuk met VOMI-lint benadrukte zijn militaire verleden en mede dankzij de aanwezigheid van onze voorzitter en ondergetekende kon een deel van het Indië-verleden van de overledene worden verteld aan de nabestaanden.

Een week na onze jaarvergadering werd op de Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland door de landelijk voorzitter, Leen Noordzij, aan onze voorzitter Jan Hoevelaken een waardering met plaquette uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor VOMI 'De Veluwe' en voor zijn activiteiten bij de Sociale Commissie (o.a. het verzamelen en de verkoop van postzegels). Jan, namens alle leden van VOMI 'De Veluwe' van harte gefeliciteerd.



Ik wens u allen het beste met uw gezondheid en hoop u weer te zien op onze komende bijeenkomsten op 14 oktober: Bijeenkomst in het AMT te Stroe. 25 november: VOMI Veluwerdiner in de Officierscantine ASK (op de "Knobbel") in 't Harde.

Mocht u sobats kennen die een bezoekje verdienen, geef dan even hun naam door aan onze nieuwe sociaal commissaris, Peter Holsbergen, Berkenoord 107, 8172 AR Vaassen, tln 0578-575935, e-mail p.holsbergen@hetnet.nl. Zoals u heeft gezien in de "Sobat" wordt er aandacht besteed aan Indië-monumenten. Mocht er in uw woonplaats een Indië-monument aanwezig zijn, dan verzoek ik u de bijzonderheden (en zo mogelijk met een foto) door te geven aan uw secretaris.

Frits Dürst Britt



Zeeland

*Secr. J. Kloet, Laan van Barbestein 8
4451 AH Heinkenszand
Tel. 113-561738
E-mail: jkloet1926@zeelandnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0113-561738*

Jaarvergadering 2009

Het bestuur van VOMI Zeeland heeft haar leden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering op dinsdag 17 maart 2009. De opkomst is groot.

Een gezellige koffie klatch welke om 10.30 uur onderbroken wordt door de voorzitter die een welkomstwoord richt aan de genodigden, in het bijzonder aan de voorzitter en de secretaris van VOMI Nederland.

Na deze formele inleiding wordt er met gepaste eerbied stilgestaan bij de lange lijst van leden die ons in de voorgaande maanden zijn ontvallen. De voorzitter vertaalt luid en duidelijk de notulen die hij heeft samengevat op een A4 en het woord is aan de penningmeester om de financiële zijde toe te lichten en te verantwoorden, ondersteund door de kascontrolecommissie. Als ook de secretaris de leden uitleg heeft gegeven over het door hem gevoerde beleid, is het woord aan de voorzitter VOMI Nederland die zijn pijlen richt op het naderende jubileum van de VOMI (25 jaar VOMI dat landelijk groots gevierd gaat worden).

Tijdens de rondvraag wordt nog één onderwerp ter sprake gebracht "De Sweep van Bartels".

Na de pauze heerst er grote bedrijvigheid op de achtergrond, bedienend personeel bereidt de traditionele rijsttafel voor. Langzaam verstomt het geroezemoes en tafel voor tafel schaarst men zich om de nasi.

De voorzitter die met enige woorden de dames bedankt voor de lotenverkoop, beklimt het spreekgestoelte, graait in de door hem meegevoerde wijnkoeler en noemt het nummer van de prijs. Met de gevarieerde prijzen, die hun weg gevonden hebben naar de gelukkige prijswinnaars, wordt formeel de bijeenkomst gesloten, worden handjes geschud en afspraken gemaakt voor een volgende bijeenkomst.

Met dank aan allen die aan deze geslaagde meeting hebben mee gewerkt.

J. Kloet

Zuid-Holland Noord

*Secr. J.W. de Jong, Merellaan 247
3145 EJ Maassluis
Tel. 010-5927786
E-mail: juwjong@kabelfoon.nl
Soc. Comm. Tel. 071-5763418*

Op 29 april jl. hielden we in Zoetermeer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. De agenda werd vlot afgewerkt onder leiding van voorzitter Wim Topée. Met de herverkiezing van Piet Kuyvenhoven, Gerard Bekking en Jo de Jong kan het bestuur in dezelfde bezetting haar bestuurlijke taken weer uitvoeren. Een geslaagde vergadering met een redelijke opkomst en de nodige discussie, waarbij aanvullende informatie werd gegeven over de toekomst van de vereniging en de jubileumviering in 2011. In het augustusnummer zal over de dagtocht naar het Aviodrome in Lelystad verslag worden gedaan.

Veteranendag in Maassluis

Voor het derde jaar zijn veteranen jong en oud op vrijdag 3 juli a.s. welkom in het Stadhuis van Maassluis van 16.00 tot 19.00 uur. Met de gebruikelijke rijstmaaltijd wordt deze altijd gezellige en gemoedelijke bijeenkomst besloten.

J.W. de Jong

Zuid-Holland Zuid

*Secr. D. Mennens, Lijsterlaan 12
3055 CH Rotterdam
Tel./fax. 010-4188239
E-mail: d.mennens@zonnet.nl
Soc. Comm. Tel. 010-4340970
E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl*

In verband met de vakantieperiode vergadert het bestuur in juli en augustus niet. Natuurlijk kunt u punten en/of opmerkingen die aandacht behoeven toch kwijt. U belt dan gewoon onze secretaris Dolf Mennens, 010-4188239.

SOCIALE COMMISSIE



aangesloten bij

Voorzitter/secretaris

Wij P.J. Patist
Stallingeweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
tel. 0561-688772
mobiel 06-15100579
fax 0561-688349
E: vomi-soccom@kprnmail.nl

Vice-voorzitter/ Budgethouder FSZ

Theo H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel. 071-5416936
E-mail:
Theorump@gmail.com

Notulist

Jan Bonte
Oude Rijksweg 458
7954 GD Rouveen
Tel. 0522-291471

Coördinator monumenten

Ger de Jong
Rozenlaan 41
2995 AS Heerjansdam
Tel. 078-6771902



stichting
veteranen
platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen

M.P. de Boer
Hoofdweg 67
9626 AB Schildwolde
tel. 0598-42 23 89

Noord Brabant-West

P. Looyen (wnd)
Carnedijk 1
4708 EG Roosendaal
Tel. 0165-560548

Utrecht 't Gooi

Eppo R. Schweerfman
Lutherhof 37
1216 KR Hilversum
tel. 035-6 21 78 09

Limburg

Harry J.A. Dols
Heerlenweg 49
6132 CL Sittard
tel. 046-4 52 13 16

Veluwe

J. Hoevelaken (wnd)
Weerdestein 175
6714 CN Ede
Tel. 0318-614557

Overijssel

Joost Oldenbeuving
Reiger 27
8103 AL Raalte
tel. 0572-35 89 47

Noord-Brabant Oost

Antoon P. Pennings
Thorbeckestraat 101
5344 SM Oss
tel. 0412-62 35 15

Zuid-Holland Noord

Eduard d'Haan
Kennedylaan 15
2324 ES Leiden.
Tel. 071-5763418

Zeeland

J. Kloet
Laan van Barbestein 6
4451 AH Heinkenszand
tel. 0113-561738

Noord-Holland

Nico Baan
Molenvaertlaan 58
2103 TE Heemstede
Tel. 023-5283997
E-mail: nbaan@tiscali.nl

Zuid-Holland Zuid

W.A.J.K. (Willem) Roza
Heemraadstraat 9
3131 VG Vlaardingse
tel. 010-4 340 970
w.roza3@kprplanet.nl

Friesland

Hans N. Blom
Gerben Yprnstraat 13
8723 CP Koudum
tel. 0514-62 21 07

Noord-Oostpolder

Kees Caljé
P.A. straat 23
6307 BB Ens
Tel. 0527-251470

Rivierland/ Oost Gelderland

A. Ebben
Scheidingsweg 5
6585 KD Mook
tel. 0246 - 96 12 53

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting

J. (Sjef) Franken
Spulstraat 1, 3114 CR Schiedam
Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels

J. Hoevelaken
Weerdestein 175
6714 CN te Ede
Tel. 0318-614557

VOMI (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul P.G. Gommers Tel. 0341-254231
Ab. Nuhuyslaan 23 E-mail: p.gommers.rr@kprnmail.nl
8072 HJ Nunspeet

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.
De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchethknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Demobilisatie-speld verguld	€ 6,00	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie dasclip	€ 7,50	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 7,50 per lint
VOMI borrelbekertje (telescopisch)	€ 10,00	Gedichtenbundel met CD van mev. A. Steenstra	€ 7,00
VOMI schrijfmop met logo	€ 8,50		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 10,00		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spulstraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: Postbanknummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

Het Indië-Monument te Gennep

Uit pieteit voor de soldaten Hermsen en Dinnessen, omgekomen en begraven in het toenmalige Nederlands-Indië, uit pieteit ook voor al die duizenden die niet terugkeerden na de uitzending en als "Findingen" (als "zwerfkeien") verspreid liggen op de akkers waar ze vrede en rust wilden en hoopten te brengen werd op 25 maart 2000 te Gennep, in het noorden van de provincie Limburg op de samenloop van de rivieren de Maas en de Niers, een Indië-monument onthuld. Het was de heer Henk Frederiks die het initiatief hiertoe nam en enkele Gennepenaars activeerde voor dit monument.

Aalmoezenier P. Linssen zei destijds bij de onthulling in zijn toespraak ondermeer: "Een 'zwerfkei' - losgelaten van het totale gesteente uit een ijzige tijd. Een 'Findling', een gevonden



dene door mensen die niet toelaten dat Gennep namen doodzwijgt als zij moeten herinneren aan indringende tijden. Twee namen: Hermsen en Dinnessen - pars pro toto, want achter hen schuilen duizenden van toen en gisteren en heden, die veel angst en vaak weinig vreugde beleefden. Dat we hen niet vergeten. Terwille van de vrede werden zij opgeroepen en uitgezonden. Onze wens moge zijn, dat zij op de akkers in Nederlands-Indië waardig begraven mogen zijn, maar bij ons op gezette tijden tot leven komen om ons te herinneren aan hoe het verhaal van God en de mensen soms kan lopen. Van harte bid ik hen en ons allen, in het bijzonder de veteranen en de familie, dat wij erop vertrouwen - samen met hen die omkwamen - in goed gezelschap te zijn van God die heet: "Ik ben er voor jou persoonlijk".

VOMI Zuid-Holland Zuid

Algemene ledenvergadering

Op 9 april 2009 hielden we onze Algemene ledenvergadering in het Partycentrum V.d. Graaf in Ridderkerk. Een vijftigtal leden gaven blijk van hun belangstelling. Bij de bestuurstafel was een lege plek nl. van Mari van Zwieten die onverwacht was overleden. Op zijn plaats stond een foto van hem met bloemen. We verliezen in Mari een kundig bestuurder, een uitmuntende penningmeester en een bevlogen veteraan. Allereerst herdachten we de 44 sobats die in het jaar 2008 waren overleden en 11 sobats van het 1e kwartaal 2009. Staande werden de namen van de overledenen opgelezen en in stilte herdacht. Het financieel verslag en

de begroting waren nog door Mari gemaakt. De voorzitter heeft het penningmeesterschap a.l. op zich genomen, doch had zich niet geheel kunnen inlezen. Hij werd geassisteerd door Jan van Rossum die de financiële gegevens in opdracht van Mari invoerde en desgevraagd informatie kon geven over de cijfers. De begroting en de cijfers over 2008 gaven het bestuur geen aanleiding voorstellen te doen tot wijziging van de contributie hetgeen door de vergadering met instemming werd begroet. Voor de bestuursverkiezing hadden Theo van der Vlag en Henk Mergler zich herkiesbaar gesteld. Jef Franken was ook aftredend maar niet herkiesbaar vanwege zijn vele werkzaamheden

voor het FSZ/VOMI-NL. Theo en Henk werden bij acclamatie herkozen. Na de pauze passeerden vervolgens het jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag van de sociaal commissaris, waarbij William Roza aangaf geen mensen meer beschikbaar te hebben voor erewachten bij begrafenissen/crematies. Ger de Jong gaf een overzicht van monumenten en herdenkingen in 2008 en memoreerde zijn medewerking aan het hernieuwen van een monument in Oudenbosch op 28 april 2009. Na de rondvraag bleven velen nog geanimeerd bijeen. Al met al toch nog een geslaagde vergadering.

HJLM. Mergler

Veteranencafé Heemstede

Op 3 september 2007 is in Heemstede een veteranencafé geopend in het voor Heemstede overbekende pand "De Eerste Aanleg". Deze locatie is in 1894 gebouwd als aanlegplaats voor de trekschuiten met zand en bleekgoed en gelegen op de hoek van de Kerklaan en de Raadhuisstraat. Hier hebben de veteranen van Heemstede hun onderdak

gevonden. Eigenaar Kees Heger en zijn medewerkers doen er alles aan om de veteranen zo gastvrij mogelijk te ontvangen. Elke 1ste dinsdag van de maand is dit café vanaf 16.00 uur geopend. Iedere veteraan is hier dus van harte welkom.

Veteranen Adviescommissie
Heemstede



Tropenjaren

Cranendonckse jongens naar Indië en Nieuw-Guinea

'Ere die ere toekomt'. Dat was de conclusie zoals Kolonel b.d Schreuders (oud Indië- en Korea veteraan) het boek betitelde bij de recente boekpresentatie. In het 340 pagina tellende boek, voorzien van ruim 800 foto's, beschrijft René Vos het bewogen verblijf van 175 Cranendonckse jongens die in de periode 1945-1962 als militair hebben gediend in Nederlands Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. Het unieke van dit boek is, dat naast de beschrijving van de historie en de vele onderdelen die actief waren in de Oost, vele persoonlijke vertellingen zijn opgenomen. Deze unieke vertellingen geven een compleet beeld van hun uitzending en de lezer waant zich als snel terug in de tijd. Door het samenvoegen van de periode 'Indië en Nieuw-Guinea' is het boek Tropenjaren in alle opzichten compleet.



Tropenjaren - René Vos
340 pagina's, geïllustreerd
€ 17,50 (excl. verzendkosten)

Uitgave is in eigen beheer.
Te koop bij boekhandel Bruna
te Budel of te bestellen bij René
Vos op tel. 0495-496789 of
e-mail: renevos1@chello.nl



Reünie

LTD 713, 719, 760

Datum: Woensdag 17 juni 2009
Locatie: Legerplaats Harskamp te Harskamp
Info: Geert van Mierlo,
tel. 075-6418903.

4-10 RI

Datum: Vrijdag 28 augustus 2009
Locatie: Legerplaats Harskamp te Harskamp
Info: Abe Agema, Boedijnhof 205,
1628 SJ Hoorn. Tel. 0229-242798.

403 BI (6-1 RI)

Datum: Woensdag 30 september 2009
Locatie: JWf kazerne te Assen
Info: Henk van Dalen, tel. 0521-513280; Jantinus Bastlaans,
tel. 0592-347039; Johan Nobben,
0597-417637; Hendrik Oldewarris,
0541-279754.

5-4 RI

Datum: Vrijdag 4 september 2009
Locatie: JWf kazerne te Assen
Info: A.J. Pietersen,
tel. 0511-431516.

Staf 1e Divisie "7 December"

Datum: Dinsdag 18 augustus 2009
Locatie: Koning Willem III kazerne te Apeldoorn
Info: M. van der Weele, Dalenoord 60,
3079 ZC Rotterdam. Tel. 010-4829758.
E-mail: weelem@xs4all.nl

Verb. AHK Batavia 1946-1950

Datum: Dinsdag 29 september 2009
Locatie: Kumpulan Hulze Bronbeek te Arnhem
Info: P.N. Welten, Beukenlaan 35,
4731 CD Oudenbosch.
Tel. 0165-512816.

Nederlands-Indië - Breda/Oosterhout

Op donderdag 11 juni 2009 wordt op de Trip van Zoutlandkazerne te Breda een reünie/herdenking gehouden in samenwerking met het cadettenbataljon van de KMA te Breda voor familie, sobats en belangstellenden. Aanvang: 14.00 uur. Diegene die zich vorig jaar heeft aangemeld en aanwezig is geweest krijgt automatisch een uitnodiging.
Info: J.G. Gulickx, tel. 076-587 78 24 / Mob. 06-22 88 07 04 of

M. van Aalten, tel. 076-587 16 51 /
Mob. 06 51 42 08 05.
E-mail: mvanaalten@veteranen.nl
Postadres: Indië-gedenkteken
Postkamer KMA Breda, Postbus
90002, 4800 PA Breda.

7e Afd. Veldartillerie OVW

Datum: Donderdag 3 september 2009
Locatie: ASK "De Knobbel"
te Oldebroek
Info: T.C. v.d. Aart, Begoniastraat 60,
3772 HB Barneveld.
Tel. 0342-414672,
E-mail: tvda@veteranen.nl

Bond van Wapenbroeders

De BvW houdt samen met het OVW-KNR Zuid-Holland een reünie.
Datum: Dinsdag 6 oktober 2009
Locatie: Van Ghentkazerne te Rotterdam
Info: J.F. Jansma, Mathenesserweg
70 C, 3026 HE Rotterdam.
Tel. 010-4370007.
Aanvang van de reünie: 14.00 uur
Eigen bijdrage is gesteld op € 7,50 p.p. Overmaken op giro 3949767
I.n.v. Bond van Wapenbroeders, afd. Rotterdam e.o. te Vlaardingen, onder vermelding van "Reünie 06-10-2009"
vóór 14-08-2009.

SOBAT



Met ons aller

welgemeend mede-

leven en dat de

liefde en de warmte

van uw naasten U

de moed en kracht

geven dit zware

verlies te dragen.

In Memoriam

**Met grote eerbied en in gepaste vorm
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:**

Naam	Voort	Woonplaats	Onderdeel
Aarle, van	R.B.	Kapellen (België)	RAF/3-5 RI
Berg, v.d.	J.	Gemert	10 Gn Veldcie
Blijdorp,	B.A.	Middenmeer	?
Bogget, van	EH.	Echt	50 HDV GnkD
Bok, van der	L.	Goedereede	5 GRG
Bolte,	L.	Almelo	2-5 RI
Born,	A.C.	Burgh Haamstede	4 GRG
Bos,	W.	Maarssen	?
Bos,	W.	Zuidwolde	1 cie DKG
Blokhuizen,	G.H.	Berg en Dal	?
Breitenstein,	H.	Landgraaf	NEPIS-DCMI
Coenraats,	J.G.	Gouda	8 RVA
Daamen-Oevers,	B.L. Mevr.	Rijsbergen	
Dalen, van	J.J.	Victoria BC (Canada)	
Diepen, van	W.	Arnhem	?
Dimmers,	B.H.	Odilienberg	2-14 RI/2 MPJ/NAK
Eijsvogel,	M.A.	Oss	4-7 RI
Eisma,	U	Wommels	616 Infcie NNG
Fortgens,	W.	Heino	?
Franken,	H.	Utrecht	1-43 RVA
Galema,	J.	Heerenveen	57 AAT
Geertman,	G.J.	Hardenberg	?
Gerritsma,	C.	Zwolle	?
Haan, de	A.	Heerlen	LUA-LTD 7 dec
Haterd, v.d.	G.J.	Oss	4 IBW
Herik, van den	A.	Papendrecht	425 BI/6-5 RI
Hock-Noordemeer, v.d. M. Mevr		Rockanje	
Huijgens,	H.	Bergen op Zoom	ST en MP
Kerdel,	H.	Dalen	?
Klink, van	P.J.M.	Alphen a/d Rijn	5-10 RI
Knape,	K.	Rotterdam	425 BI/6-5 RI
Kooijman,	J.C.	Stellendam	3-11 RI
Koopman,	C.E.	Den Helder	?
Kuiken,	J.	Joure	43 AAT
Laat, de	J.M.	Eindhoven	433 BI
Lambooij,	B.	Sassenheim	3 GRG
Langevoort,	G.L.	Purmerend	?
Luijks,	W.A.	Bergen op Zoom	425 BI
Luneman,	A.P.	Schalkhaar	?
Menen, van	J.G.	Amsterdam	?
Moolen, van der	H.J.J.	Bodegraven	?
Muns,	T.J.	Bilthoven	?
Nieuwenhuis,	W.	Heemstede	
Nieuwenkamp,	J.	Zoetermeer	4-7 RI
Oome,	S.H.	Raamsdonkveer	41 AAT
Oostveen,	P.	Hoogvliet RI	4 HUPVA
Pater,	C.L.A.	Diepenheim	?
Paul,	A.	Oegstgeest	2-5 RI
Post,	H.	Genemuiden	5-9 RI
Potjes,	J.W.	Elst	5 GRJ
Prins,	L.	Klaaswaal	413 BI/6-3 RI
Putte, van	J.	Rijswijk	NEPIS
Riemslog Baas,	A.	Rotterdam	4 GRJ
Ruiter,	B.J.	Deventer	
Schoot, v.d.	F.	Oirschot	5-6 RI
Sluis, van der	H.W.	Wijhe	?
Snoepboer,	A.	Schiermonnikoog	?
Stapper,	M.	Aarlanderveen	5 GRG
Steden, van	A.	Nuenen	3-7 RI
Stienstra,	I.	Kampen	?

vervolg In Memoriam

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Storm,	H.	Berkel en Rodenrijs	4-3 RI
Ven-Janssen, v.d.	F. Mevr.	Cuijk	
Visser,	T.J.	Dordrecht	411 BI/6 GRG
Wensveen,	J.J.H.	Delft	2-15 RI
Westerdorp,	M. Mevr.	Haaksbergen	
Westerhuis,	W.	Amersfoort	5-1 RI
Wigman,	S.P.	Dordrecht	MIBA
Wildschut,	A.	Breda	KNIL
Zuidersma,	K.	Twijzel	2 HUPVA
Zwieten, van	C.J.	Vinkeveen	LLUA

Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten.

Een weduwe van een sobat heeft uit haar erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze vereniging hebben reeds een donatie gedaan. Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht. U doet toch ook mee?

Th.R.



SOBAT

Boordgeld/scheepsgeld



Ik ben op zoek naar het boordgeld/scheepsgeld dat gebruikt werd tijdens uw reizen van en naar Nederlands-Indië in de 40er en 50er jaren. Door mijn enorme belangstelling voor alles wat met deze troepentransportschepen te maken heeft, heb ik hierover ook een website gemaakt. Hierop slaan een aantal reizen uitvoerig beschreven, uiteraard voorzien van de nodige foto's, documenten en het gebruikte boordgeld. Beschikt u nog over dergelijke reisgegevens, foto's en/of documenten waarvan u misschien afstand zou willen doen? Breng ook eens een bezoek aan mijn website: www.boordgeld.nl

Mocht u mij verder kunnen helpen aan materiaal, dan zou ik dat heel graag van u horen.

Ab Verhoef
Lodewijk Pincoffsweg 25
3071 AS Rotterdam
Telefoon: 06-41019393
E-mail: a.verhoef2@chello.nl



Lijst nieuwe leden

NAAM	WOONPLAATS	ONDERDEEL
Adams A.	Alkenaar	VBD
Berkhof A.G.	Breukelen	
Bernartsen J.	Vlissingen	2-9 RI
Damen M.E.M.	Nijmegen	
Donker L. van der	Schagen	
Doornkamp M.C.	Assen	KN
Goethem A.A. van	Zierikzee	Llua NNO
Graaf H. de	Bergen Op Zoom	RVA
Groot J.L. de	Steenbergen	6 RS
Kloet A.J.G.	Ede	1 GENIE
Mackaaij M.C.	't Harde	
Schulteman E.	Garderen	
Tissingh K.	Bovensmilde	KL
Traas A.	Heinkenszand	7 Llua
Velde J. van der	Aldeboarn	
Wiel J.D. van der	Zwijndrecht	Z-brig

Herdenking Stichting Indië-Monument Friesland

Het bestuur van de Stichting Indië-Monument Friesland organiseert op woensdag 26 augustus 2009 in het Rengerspark te Leeuwarden de jaarlijkse herdenking van de uit Friesland afkomstige militairen die in de periode 1945-1962 in Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea zijn omgekomen. De herdenking begint om 19.00 uur en duurt ongeveer één uur.

Tijdens de plechtigheid wordt de herdenkingsrede uitgesproken door de Weledele heer J.A. Jorritsma, Commissaris van de Koningin in Friesland.

De declamatie wordt verzorgd door mevrouw A.G. Steenstra uit Emmen. Muzikale medewerking wordt verleend door het Frysk Seniorenorkest.

De kranslegging wordt, evenals vorige jaren, geopend door de overheid, waarna familieleden en/of nabestaanden bloemen en/of kransen leggen aan de voet van het monument. Hierna volgen de diverse instanties.

De plechtigheid wordt besloten met een defilé langs het monument, waarbij de afzetting wordt gevormd door de erewacht van oud-Indië-strijders en oud-mariniers, onder commando van oud-marinier M.J. Orth.

Wij verwachten bij deze herdenking wederom een grote opkomst. Het bestuur draagt zorg voor voldoende zitplaatsen. Op locatie wordt ook gezorgd voor koffie/thee.

Alle zitplaatsen zijn vrij. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

1. De eerste rijen stoelen zijn gereserveerd voor de sprekers en/of spreeksters, alsmede voor speciaal genodigden.
2. Voor zover nodig zijn van elke rij de twee buitenste stoelen gereserveerd voor hen die namens diverse organisaties een krans en/of bloemen zullen leggen. Eén en ander is bedoeld om dit onderdeel van de plechtigheid zo ongestoord mogelijk te doen verlopen.

Aan de organisaties en personen die een krans of bloemstuk willen leggen, wordt dringend verzocht dit vooraf tijdig te melden bij de secretaris van het bestuur, de heer J. Hoogsteen, Oostenstein 14, 9291 GR Kollum, telefoon 0511-451764, Emailadres: jakobhoogsteen@knid.nl. Niet tijdige melding kan leiden tot verstoring van dit onderdeel. Daarom doen wij een dringend beroep op uw medewerking.

Voor algemene informatie omtrent de herdenking kunt u zich eveneens wenden tot dit adres.

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Het bestuur van de Stichting Indië-Monument Friesland,

J. Hoogsteen, secretaris

Veteranenmonument in Amersfoort-Leusden

De gemeenten Amersfoort en Leusden gaven gezamenlijk opdracht voor een monument voor alle Amersfoorters en Leusdenaren die waar ook ter wereld hebben gestreden voor vrede, vrijheid en veiligheid en in het bijzonder voor hen die daarbij hun leven hebben gegeven.

Welswaar een aantal jaren verder nadert het kunstwerk waaraan door beeldhouwer Gert Sennema wordt gewerkt zijn voltooiing. Op een tegeltableau van ca. vier bij drie meter is een brits geplaatst van de afmeting 2 x 0.80 x 0.15 meter met daarop een matras, een baret, kleding en een paar gevechtslaarzen.

Saillant is de aanwezigheid van het 'gebroken' herkenningssplaatje. Het is een compositie van beelden die verschillende herinneringen oproept die door bezoekers naar eigen idee kan worden ingevuld. Het monument krijgt een plaats op de begraafplaats Rusthof op de scheidingswal van de tijdens WO-II gesneuvelde militairen overgaan in die van het Russische ereveld. 25 juni a.s. zal op de Amersfoort-Leusden veteranendag het monument door de burgemeesters van Leusden en Amersfoort worden onthuld.

Jan van Alphen



Persbericht

Reünie Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers

Datum: Woensdag 8 juli 2009
vanaf 10.00 uur
Locatie: Oranjekazerne te Schaarbergen
Voor wie: Oud-Grenadiers en oud-Jagers

De Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers is op 19 september 2007 opgericht en is vorig jaar gestart met het houden van haar jaarlijkse reünie. Deze bijeenkomst geldt voor veteranen, andere post-actieven en voor actief-dienende militairen.

Aanmelden:

Via het aanmeldingsformulier op de website www.garderegimentgrenadiersenjagers.nl onder Mensen bij de VVGJ; of Het aanmeldingsformulier zenden aan: 11 LMB AASLT "7 Dec", Reünie VVGJ, MPC 43 G, Bureau Veteranzaken, adj. E. Falck, Postbus 9208, 6800 HK Arnhem.

**Postbus 90701
2509 LS Den Haag**

Bezoekadres:

Van Alkemadeaan 357

Via VAFAMIL kunt u reizen boeken van o.a. Neckermann, Stena Line, Holland International, OAD, Evenements Reizen, Arke, Holiday cars, Vrij Uit, RP Holidays, Hotelplan, D-Tours, Sunair, Corendon, KUONI, P&O Ferries, Sudtours, Travel Trend, Q-International, Buro Scandinavia, Panta Reizen, ACCOR Hotels, de Jong Intra, Sky International Tours, de Boer & Wendel en nog veel meer.....

Telefoon : 070 - 316 93 95
Fax : 070 - 385 93 32
E-mail : reisbureau@vafamil.nl
Internet : www.vafamil.nl

VAFAMIL REIZEN 2009