

24e jaargang • nummer 125 • augustus 2009

# SOBAT



# WOMI





**Postbus 90701  
2509 LS Den Haag**

**Bezoekadres:**

**Van Alkemadeaan 357**

Via VAFAMIL kunt u reizen boeken van o.a. Neckermann, Stena Line, Holland International, OAD, Evenements Reizen, Arke, Holiday cars, Vrij Uit, RP Holidays, Hotelplan, D-Tours, Sunair, Corendon, KUONI, P&O Ferries, Sudtours, Travel Trend, Q-International, Buro Scandinavia, Panta Reizen, ACCOR Hotels, de Jong Intra, Sky International Tours, de Boer & Wendel en nog veel meer.....

**Telefoon : 070 - 316 93 95**  
**Fax : 070 - 385 93 32**  
**E-mail : [reisbureau@vafamil.nl](mailto:reisbureau@vafamil.nl)**  
**Internet : [www.vafamil.nl](http://www.vafamil.nl)**

**VAFAMIL REIZEN 2009**



**VAN DEN BERG**

Touring & Reizen

&



**BTR International**

River Cruises

## Touroperator & Reisspecialist Individuele- en groepsreizen voor;

Veteranen-, gepensioneerden, post-actieve militairen van de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marine, Marechaussee, Burgerpersoneel en Bonden.

Van den Berg Touring & Reizen organiseert vele jaren perfect verzorgde touringcarreizen naar o.a.;



- Normandië
- Berchtesgadenerland
- Bosnië

Nu óók te boeken bij:

**VAFAMIL**  
070 - 316 93 95



BTR International River Cruises biedt sfeervolle en uitstekend verzorgde cruises aan met haar gerenoveerde cruiseschip M.P.S. Brillant, over de Rijn en Moezel en over mooie rivieren in Nederland en België.



Voor meer informatie  
bel of klik op:

☎ 055-5059500

[www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl)





Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waaruit de leden veteranen, oud-veerkransers, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.  
Verschijnt 6 keer per jaar.

## Bestuur

**Voorzitter**  
L. Noordzij  
P. de Hoogstraat 6  
6181 DH Eindhoven  
Tel. 046-4360607  
E-mail: lnoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/  
Secretaris**  
K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2992 HH Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
Fax: 0180-623580  
E-mail:  
k.orsel2@kpnplanet.nl

**1e Penningmeester**  
A. Lutzendijk  
Vondijk 475  
2995 GC Barendrecht  
Tel. 0180-618425  
E-mail: am.lutzendijk@nrgms.net  
Banknummer: 1804.20.143  
4505.01.300  
Rekeningnummer: 4239398

L.N.V. "VOMI-Nederland" Barendrecht

**2e penningmeester  
Vt./secr. Soc. Comm.**  
W.F. J. Tolst  
Stellingsweg 104  
8475 EJ Nijehorpe  
Tel. 0561-688772  
Mobiel: 06-15100279  
Fax: 0561-688549  
E-mail: voml-soccom@kpnmail.nl

**Vice-vz./Badgethouder**  
Th.H.A. Ramp  
Abatrosstraat 14  
2352 DG Leidenorp  
Tel: 071-5416936  
E-mail: Theoramp@gmail.com

**Functionarissen PLM**  
A.M. Hul  
De Waaibeem 9  
6332 JT Steerwijk  
Tel. 0521-512095  
E-mail: a.m.hul@orange.nl

**Erededen**  
K. Gilt en J.S. Blom

**Leden van Verlenste**  
G. Determar; G. de Jong; G. Strijker;  
F.J.E. Smoorenburg; T.J. Gaastrie;  
M.M. Bakker; B. Vis; A.M. vd. Vlis - Bloem;  
W.G.L. Tulpel; P.J.G.M. te Walvaart;  
J. Oudenbeuring; D. Meesters

## Redactiecommissie

**Voorzitter/redacteur**  
Th.H.A. Ramp (zie onder: bestuur)

**Secretaris/redacteur**  
R. Gilt  
Balko 99  
9458 TD Hofloo  
Tel.: 0593-241261  
E-mail: r.gilt@kpnplanet.nl

**Publicatieverantwoordelijke**  
A.M. Hul (zie onder: bestuur)

**Advertenties**  
K.J. Orsel (zie onder: bestuur)

**Voorpagina** Nederlandse Veteranendag 2009

## Doelstellingen

### De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de regelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het jveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameruadschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.  
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

### Raad van Advies

**Voorzitter** H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers lid

**Leden**  
Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie lid  
Drs. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee  
W.G.N. Bross, Kolonel der Grenadiers  
C.B. Hilderink, Generaal-majoor RLL lid  
J.H. de Keyn, Luitenant-generaal der Infanterie lid

### Ledenadministratie

G.M. Hattikous-Deerman  
Arestpad 17  
3181 EA Rosenberg  
e-mail: vomidar@gmail.com

### Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariatsadressen onder "VERENIGINGSBUREAU".

2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de steun van het bestuur voor te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Druk: Koninklijke De Swart, Den Haag



Website VOMI-NL:  
[www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)

*Sluitingsdatum  
inzenden kopij:*

Nr. 126 28-08-2009

# Nieuws van de Bestuurstafel



- Op 22 juni jl. is de veteranennota besproken in de Tweede Kamer. Opvallend is dat de Staatssecretaris van Defensie nog eens aangaf dat hij veel respect heeft voor militairen die gediend hebben in de periode van de koude oorlog 1949-1991 maar dat enkel op basis daarvan geen recht bestaat op de veteranenstatus. Niettemin geeft hij aan in deze nota dat de dienstverrichtingen van deze militairen in de periode 1949-1991 essentieel zijn geweest

voor het handhaven van de status-quo tussen toen heersende machtsblokken. "Zij mogen oprecht trots zijn op de bijdrage die zij daaraan hebben geleverd", aldus de Staatssecretaris.

- Veteranenlandgoed Vrijland. In 1996 is een bosperceel van 45 hectare van de voormalige vliegbasis Deelen, deels gelegen in de gemeente Arnhem en deels in de gemeente Otterlo, door de Staat voor onbepaalde tijd in gebruik

gegeven aan de Stichting Veteranenlandgoed Vrijland. Daarnaast is nog 25 hectare gemeentegrond in erfpacht gekregen. Met de oprichting van het veteranenlandgoed werd door de stichting beoogd om een bosmonument voor veteranen op te richten. Het veteranenlandgoed beschikt over een officieel erkende as-verstrooiplaats voor overleden veteranen. Binnenkort wordt begonnen met de vervaardiging van herinneringsborden die samen een historisch overzicht vormen van de inzet van veteranen. Deze tentoonstelling zal eind 2009 worden geplaatst.

- Toegetreten tot de Stichting Veteranen Platform is de Vereniging Veteranen en Oud-Militairen Korps Militaire Administratie.
- Op 7 september a.s. zal bij de jaarlijkse herdenking in Roermond een gezamenlijke krans worden gelegd door VOMI Nederland, de Bond van Wapenbroeders en de PIM.

K.J. Orsel  
Secretaris

## Van de Voorzitter

Na mijn vertelwikkende voorjaarsvakantie is het weer "hands on". Er zijn voldoende activiteiten en gebeurtenissen in veteranenland die maken dat het vakantiegevoel snel naar de achtergrond schuift.

Ik heb de Nederlandse Veteranendag op 27 juni in Den Haag bezocht. Stralend weer en duizenden veteranen van alle leeftijden op de been. Vanaf de tribune mocht ik het defilé aanschouwen. Met een gevoel van trots zag ik de Indië-detachementen van o.a. PIM en onze VOMI strak voorbij marcheren. Ondanks de gevorderde leeftijd liep het nog gesmeerd! Mijn complimenten aan al onze leden die zo keurig hebben gedefileerd. Misschien gaat mijn grote wens nog eens in vervulling dat alle Indië-veteranen in één groot blok voorbij marcheren. Met een vaandelgroep met de vlaggen van alle Indië-verenigingen voorop. Als het in Wageningen kan, waarom dan in Den Haag niet?

Overigens gaven onze leden op tal van plaatsen in ons land acte de présence bij de lokaal en regionaal georganiseerde veteranenactiviteiten. Prima zolang u dat nog kunt. En nodig ook, want ik heb de indruk dat nog lang niet alle jonge veteranen er van doordrongen zijn dat zij ook moeten komen. Als de oude garde over enige tijd niet meer in staat is om aan deze evenementen deel te nemen, zijn zij het die het stokje moeten overnemen. En bij onvoldoende belangstelling stopt het na verloop van korte tijd vanzelf. Dan kunnen we, tegen de tijd dat de jonge veteranen de leeftijd hebben bereikt waarop ze wel prioriteit bij veteranenactiviteiten leggen (een jaar of vijftig?), weer van voren af aan beginnen. En dat zou jammer zijn, want er is (niet zonder inspanning, u weet daar alles van) de laatste jaren heel veel bereikt. Laten we daar dan ook zuinig op zijn!

Op 4 juli was ik aanwezig bij de herdenking in Dalen waar ik ook een toespraak mocht houden. Na veertien vieringen op grote schaal, is dit jaar voor het eerst (vooral om financiële redenen) gekozen voor een kleinschaliger opzet. Niettemin waren zo'n tweehonderdvijftig veteranen, waaronder veel "vaste" bezoekers, naar de ontvangst in het zalencentrum en naar de plechtigheid bij het monument gekomen. Mede door het stralende weer en de perfecte organisatie was deze herdenking "nieuwe stijl" een groot succes.

In juni hebben we van twee belangrijke functionarissen in de veteranenwereld afscheid genomen.

Bij de Stichting het Veteraneninstituut ging op 30 juni de directeur, kolonel Loek Habraken, met FLO. Hij heeft sinds september 2002 deze functie met groot enthousiasme en inzet vervuld en veel voor de veteranen bereikt (zie ook pagina 23).

Bij de Stichting Veteranen Platform heeft op 19 juni kolonel der Mariniers bd Dries Knoppen besloten geen vierde termijn aan zijn tot dan 11-jarig functioneren als voorzitter toe te voegen. Namens al onze leden dank ik beide heren voor hun inzet en voor alle bereikte resultaten.

Uw voorzitter, L. Noordzij



NATIONAAL FONDS  
VOOR VRIJHEID  
EN VETERANENZORG

"De bijdragen van de BankGiro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk".



Lotto®



BankGiroLoterij



# Nederlandse Veteranendag 2009

Traditioneel ging op zaterdag 27 juni jl. ook de vijfde Nederlandse Veteranendag van start met een plechtige bijeenkomst in de Ridderzaal in aanwezigheid van Z.K.H. de Prins van Oranje. Direct na de bijeenkomst in de Ridderzaal kregen 60 militairen op het Binnenhof de herinneringsmedaille voor vredesoperaties uitgereikt voor hun inzet bij recente missies. De Prins van Oranje nam op de Kneuterdijk het jaarlijkse defilé af waaraan door 47 detachementen met veteranen (waaronder natuurlijk ook een detachement van VOMI Nederland) en door 23 detachementen actief dienende militairen werd deelgenomen, begeleid door 17 orkesten en muziekkorpsen. In het defilé reden naast modern defensiematerieel ook historische voertuigen mee van Keep Them Rolling en de Army Vehicle Club. Speciaal in het kader van het eerste lustrum van de Nederlandse Veteranendag waren de fameuze "Gele Ridders" aanwezig met een door 4 paarden getrokken stuk veldgeschut. Gedurende het defilé werd een fly-past uitgevoerd met historische en moderne vliegtuigen en helikopters. Ook in 2009 vormde de Manifestatie



op het Malieveld weer het centrale decor voor de Nederlandse Veteranendag. De gehele dag waren er demonstraties en muzikale intermezzo's. In de standhouderstent was ook de TOKO van VOMI Nederland weer aanwezig met als standhouder onze zeer gewaardeerde Sjef Franken.

Op maandag 22 juni reisden tien veteranen en drie begeleiders af vanuit Doorn naar Normandië om daar een dag later te starten met hun fietstocht "In het spoor van de Irene Brigade". Na meer dan 800 kilometer

te hebben afgelegd, werden zij op de Nederlandse Veteranendag binnengehaald door de burgemeester van Den Haag, de heer J. van Aartsen. De binnenkomst in Den Haag gebeurde bij de Grote Kerk, de plaats waar op 8 mei 1945 de Prinses Irene Brigade haar strijd voor de vrijheid van Nederland beëindigde. Deze groep liep ook mee in het defilé voor de Prins van Oranje en was die dag verder ook aanwezig op het Malieveld om informatie te geven over hun ervaringen en belevenissen.

Th.R.



## Veteranendagen 2009

**Koninklijke Luchtmacht** op woensdag 16 en donderdag 17 september te Eindhoven.  
Doelgroep: Alle veteranen van de Koninklijke Luchtmacht.

**Koninklijke Marechaussee** op vrijdag 25 september te Apeldoorn.  
Doelgroep: Alle veteranen van de Koninklijke Marechaussee.

SOBAT



# 60 jaar Serdadu<sup>2</sup> Kembali

In 1948 en 1949 keerden de eerste uitgezonden Nederlandse soldaten terug uit Nederlands- Indië. Onder hen bevond zich een aantal vrijwilligers uit het zuiden van ons land. Zij hadden zich direct na hun bevrijding in oktober 1944 gemeld bij het nieuw opgerichte Nederlandse leger. Na een training in Engeland en via een verblijf op Malakka landden zij in 1946 als eerste Nederlandse troepen op Java.

Ook het dorp Hilvarenbeek dat 10 km ten zuiden van Tilburg ligt, heeft zijn deel geleverd aan de strijd in Indië. Circa 50 jongemannen werden daarna als dienstplichtige opgeroepen en na een korte training vertrokken zij in de jaren 1947 en 1948 om deel te nemen aan de strijd.

Na hun vreugdevolle terugkomst in Hilvarenbeek ondervonden ook zij, net als veel lotgenoten daarna, dat hun omgeving bepaald geen luisterend oor had voor hun belevenissen. Natuurlijk, in de eerste week, twee weken misschien, luisterden achtergebleven familie, vrienden en dorpsgenoten beleefd naar hun belevenissen. De patrouilles met een paar man in de hitte van de dag, de acties op grotere schaal, de gevaarlijke konvoien en de wachtdiensten in de tropische nacht, de voortdurende spanning, de tropenziektes, het slechte materiaal en het slechte voedsel, de ex-militairen raken daarover niet uit verteld. Ook de malaria, de ringworm, de tropenzweren en andere vaak onbekende ziekten, opgelopen in de moerassen kwamen in de verhalen voor. Evenals het sneuvelen van kameraden om hun heen. Vooral hadden zij die drie jaar lang het contact met thuis gemist. Het contact dat er was, bestond uit

een postblaadje dat er 4 tot 6 weken over deed voor het op de bestemde plaats in Nederland was. Het antwoord deed er net zo lang over om de jongens in Indië te bereiken. Daarom zochten zij na hun terugkeer elkaar op en vonden daar wel een luisterend en vooral begripvol oor voor hetgeen ieder afzonderlijk had beleefd. Op een van die bijeenkomsten besloten negen teruggekeerde soldaten een vereniging op te richten. Op 2 juni 1949 was het officieel zover. Die mannen van het eerste uur, te weten Dirk Schipper, Jo van de Ven, Gust Zeebregts, Arnold Naaijkens, Jac. Spapens, Stan Leemans, Jo Graafmans, Jac. Hesselmans en Harrie van Pinxteren, richtten op die datum een Indië-veteranenvereniging op die als naam kreeg *Serdadu<sup>2</sup> Kembali*. In 'Het Huishoudelijk Reglement' nemen zij twee belangrijke punten op: Het onderhouden van de vriendschap en het herdenken van de niet teruggekeerde gesneuvelde kameraden. De contributie wordt vastgesteld op 1 gulden per maand.

Elke teruggekeerde militair werd naast een feestelijk welkom het lidmaatschap van deze jonge vereniging aangeboden. Zo groeide de vereniging van de negen mannen uit de beginfase naar meer dan vijftig leden. Na een aantal wilde jaren waarbij het bier tijdens de bijeenkomsten rijkelijk vloeide, begonnen plannen te ontstaan om onze vereniging naar buiten toe een gezicht te geven.

Vanaf 2 juni 1949 organiseerden zij op 4 mei een plechtige Dodenherdenking waaraan de hele Hilvarenbeekse bevolking kon deel-

nemen. Omdat in ons dorp een Oorlogs- en Bevrijdingsmonument ontbrak waar de Dodenherdenking, inclusief kranstleggen, kon plaatsvinden, besloten de leden van *Serdadu<sup>2</sup> Kembali* geld in te gaan zamelen bij de bevolking om een beeldhouwer de opdracht te kunnen geven in die behoefte aan een monument te voorzien. Zeven duizend gulden was er nodig en dat was toen een heleboel geld. Bij veel gelegenheden deed de collectebus de ronde, acties werden ondernomen en langzaam groeide met kwartjes en dubbeltjes het bedrag. Toen de Gemeente Hilvarenbeek, getroffen door die sterke en serieuze wil om een Oorlogsmonument te laten maken, het ontbrekende bedrag beloofde bij te passen, kon aan beeldhouwer Jac. Kreykamp de opdracht worden gegeven een beeld te realiseren. Hij koos voor een Fenix: de mythische vogel die herrijst uit zijn eigen as. Op 9 oktober 1960 onthulde burgemeester J.F.M. Meeuwse het beeld in aanwezigheid van de voltallige vereniging *Serdadu<sup>2</sup> Kembali* en een groot deel van de Hilvarenbeekse bevolking.

Na vijf en vijftig jaar hebben vijf kinderen van de leden der vereniging de organisatie van de Dodenherdenking overgenomen en daarmee deze plichtigheid voor de toekomst veiliggesteld.

Jaarlijks komen de leden bijeen op de eerste dag van het jaar in ons clubhuis. Dan blikken ze terug op het voorbije jaar en maken ze plannen voor het nieuwe jaar. Deze bijeenkomst sluiten zij af met een gezamenlijke Indische maaltijd. De veteranen organiseerden in het dorp een jaarlijkse wielervedstrijd op gewone fietsen. Deze Tour de Loo bracht geld op dat voor het grootste deel werd afgedragen aan goede doelen, zoals de Bejaardenbond, Jeugdverenigingen en het Rode Kruis.

Het even buiten het dorp gelegen kapelletje moest een grondige restauratie ondergaan om de beschadigingen door oorlogshandelingen te herstellen. Het Kerkbestuur had een prijsopgave van fl. 7000,-. Toen de veteranen daar lucht van kregen, boden zij aan het te doen voor fl. 2700,- inclusief materiaal. Veteranen die in het dagelijks leven in de bouw werkten, pakten in september 1969 de zaak resoluut aan en ronden binnen een paar weken







de kius af. Als bewijs van degelijk werk zijn pas nu na zoveel tientallen jaren de eerste tekenen van verval zichtbaar.

De Indiëveteranen kregen in 1951 contact met een veteranenvereniging in 't Belgische Hasselt, de "Vuurkruizers" genaamd. Het waren veteranen uit de Eerste Wereldoorlog. Een gezamenlijk bezoek aan Hasselt werd altijd weer gevolgd door een tegenbezoek aan Hilvarenbeek waar zij o.a. officieel en eervol werden ontvangen op het Gemeentehuis. Fantasievolle leden schreven en voerden een revueachtig toneelstuk op dat "Omong Gosong" als titel kreeg. De uitvoering hiervan was bestemd voor de ouders van de veteranen als dank voor de jarenlange steun aan hun zoons in Indië. Het werd zo'n groot succes dat het werd opgevolgd door een nieuw stuk dat "Tropenkolder" tot titel kreeg en waarin bijna alle leden een rol of taak vervulden.

Dit stuk voerden ze in december 1962 op om de teruggekeerde Nieuw-Guineagangers te verwelkomen. Deze nieuwe teruggekeerde soldaten werden begripvol opgeno-

men als lid van de vereniging. Een mooi voorbeeld van de combinatie van geestelijk en geestrijk voedsel is de jaarlijkse fietstocht op Hemelvaartdag naar de Kapel van de Heilige Eik in Oirschot. Terug naar huis wordt bij elk terrasje even aangelegd om de dorst te lessen. Gedurende de zomer fietsten de veteranen op de derde woensdag van de maand. Jac. Hesselmans, als geen ander bekend met de kleine zijpaadjes in de mooie Brabantse Kempen, leidde ze steeds weer via een andere route naar een vooral gesteld doel.

Eén keer per jaar vervoerde een ingehuurde bus de hele club inclusief de dames een dag lang door Nederland. Daarbij verkenden ze de mooie en of culturele plekken ver weg van eigen dorp en naaste omgeving.

Na langdurig overleg met de Gemeente Hilvarenbeek slaagt het bestuur van de vereniging er in om twee straatnamen te benoemen naar de twee gesneuvelden uit ons dorp. Het zijn Gerrit Kuipers en Jan Wolfs. In aanwezigheid van grote delegaties van hun bataljons worden de betref-

fende straatnamen onthuld. Gerrit Kuipers in 1994 en Jan Wolfs in 1998.

Tenslotte dient te worden vermeld dat op 5 oktober 1994, de dag waarop Hilvarenbeek 50 jaar geleden werd bevrijd, de Engelse bevrijders werden uitgenodigd op die dag in Hilvarenbeek aanwezig te zijn. Het bestuur richtte een tentoonstelling in die veel herinneringen oproep aan die strijd vijftig jaar geleden. Tijdens en na de lunch spraken de burgemeester en de voorzitter van de vereniging. Als hoogtepunt mag genoemd worden de onderscheiding van de Gemeente Hilvarenbeek voor de Engelse veteranen die zij allemaal persoonlijk opgespeld kregen.

In de wintermaanden zijn de activiteiten meer gericht op middagen of avonden in het café van het eerste uur "Concordia" dat later "Gouden Carolus" ging heten. Sinds de oprichting dient dit café als het clubhuis van de vereniging. Er wordt veel met elkaar gesproken en verteld van toen. Vaak dezelfde verhalen die in de loop van de jaren dieper worden ingekleurd. Dikwijls is maar een enkel woord voldoende om elkaar te begrijpen.

Op 2 juni 2009 bestond de Indiëveteranenvereniging 60 jaar en zij was daarmee, voorzover bekend, de oudste in Nederland. Er is in zestig jaar een hechte vriendschapsband ontstaan, een band die onverbreekbaar is. Er waren nog 15 leden over en omdat er geen opvolger voor de functie van voorzitter en secretaris was, hebben alle leden eenstemmig het besluit genomen de vereniging officieel op te heffen per diezelfde 2 juni 2009. Wij willen daarmee voorkomen dat door het uitvallen van bestuursleden de vereniging als een nachtkaars dooft.

Natuurlijk blijven zij in vriendschap verbonden en zullen ze elkaar nog regelmatig blijven ontmoeten maar niet meer in verenigingsverband. In het besef, dat zij volledig hebben voldaan aan de in aanvang genoemde twee punten van het Huishoudelijk Reglement, gaan zij ook zonder verenigingsvorm door met maandelijks vaste ontmoetingen in ons clubhuis.

In de praktijk zal er dus weinig veranderen. De organisatie van de jaarlijkse Dodenherdenking is veiliggesteld bij de kinderen. De vriendschap zal ook in de komende jaren blijven bestaan en de basis vormen voor de ontmoetingen.

Willem F. van Breen, Voorzitter





## Met het eerste detachement naar Korea (deel 9)

De jongens in de stellingen moeten voortdurend in beweging blijven om niet te bevriezen. Zo te horen is er aan de linkerkant bij de Amerikanen een aanval begonnen, even later begint de artillerie te schieten. Men kan de lichtflitsen waarnemen en zien waar de granaten terechtkomen, als het daar niet lukt gaan ze het zeker bij de Fransen proberen. Vinden ze ergens een zwakke plek dan maken ze dit kenbaar door trompet- of lichtsignalen en binnen no time vindt dan daar een grote doorbraak plaats.

Het vuren is nu opgehouden en een uurtje later is inderdaad bij de Fransen het schieten te horen. Nu moeten de Fransen de hele zaak afslachten anders kun je er donder op zeggen dat de Hollanders in de vallei aan de beurt zijn. Enige tijd later worden er gestalten waargenomen die proberen de vallei in te komen, meteen worden er mortiergranaten op afgevuurd. Nu neemt het vuurgevecht bij de Fransen weer toe en die zijn gek genoeg om er met de bajonet op af te stormen. De Fransen krijgen zelfs in de frontlijn iedere dag hun portie wijn.

Het gevecht bij de Fransen gaat nog steeds door, de Hollanders hopen dat ze nog even aan de praat worden gehouden, dan is het tenminste licht voordat ze weer verder kunnen naar een ander aanvalspunt. Toch hebben die Chinezen een verdornd zwaar leven, telkens opnieuw worden ze ten aanval gestuurd, daarbij staan ze dagelijks bloot aan luchtaanvallen met napalm, splinterbommen en aan alles wat maar kan vernietigen.

Er zijn maar heel weinig vrijwilligers bij de Chinezen, sommigen weten nog niet eens goed waar ze zijn. Met een zakje rijst en een koppel patronen worden ze het veld ingestuurd. Even later trekken de Chinezen vlak voor de Hollandse troepen de vallei over, ze worden meteen onder vuur genomen door mitrailleurs en mortiergranaten. Met een groot aantal gewonden en doden druipt de Chinezen nu af naar het Noorden. Ondanks het feit dat de Amerikanen, Nederlanders en Fransen elke aanval weten af te slaan, is de vijand er toch in geslaagd zover om de flanken van het 38ste Regiment heen te trekken dat er gevaar voor omsingeling dreigt.

Het besluit valt om het stellinggebied rond Wonjoe prijs te geven. Het Nederlandse detachement vertrekt naar Podong Ni, dit is een klein plaatsje in de buurt van Chechon. Dit wordt de rustigste tijd voor het Nederlandse bataljon in Korea. De bataljonscommandopost wordt ondergebracht in een paar hutten, de Staf-cie zit in een schoolgebouw en de A-cie en de B-cie liggen in stelling op een heuvel met een kilometers ver uitzicht op een grote vallei.

Daarachter liggen weer bergen en daar weer achter ligt Wonjoe, nu bezet door de vijand. De B-cie heeft als commandopost een kleine boerderij die achter een heuvel ligt. In de vallei liggen nog een paar dorpjes, die zijn nu echter helemaal verlaten. Ze liggen in niemandsland. Wel hebben de bewoners hun vee achtergelaten en iedere dag gaat er een patrouille het veld in en komt terug met vee. Het wordt gebruikt



voor de slacht en ook als lastdier om water en munitie tegen de heuvels op te sjouwen. Hier komen de jongens niets te kort, met het vlees, de rijst en de kerrie worden de lekkerste maaltijden in de veldkeukens klaargestoomd. Maar ook aan dit goede leven komt een eind. De troepen van de United Nations die nu meer dan een maand aan het terugtrekken zijn geweest (van de Yaloe rivier tot beneden Soewon en Wonjoe), gaan hevig tegenstand bieden en slagen erin om de rode vloedgolf tot staan te brengen. Er heerst weer een offensieve drang om de vijand te weerstaan en terug te slaan tot achter de 38ste breedtegraad. Half januari wordt Soewon ingenomen en nog geen dag later is Wonjoe van de VN-troepen. De troepen rukken nog verder op en het Nederlandse bataljon krijgt opdracht naar Nodari te trekken, een klein dorpje gelegen aan een bergpas tussen Chongjoe en Wonjoe. Hier blijven ze maar een nacht, de volgende dag gaan ze over een pas (een door bulldozers gebaande weg) naar Mannangpo, een dorpje gelegen aan een spoorlijn. Hier wordt een patrouillebasis ingericht en van hieruit wordt er gepatrouilleerd. Een patrouille van de B-cie loopt in een hinderlaag met als resultaat twee doden en enkele gewonden, dan wordt er een patrouille uitgezonden in noordelijke richting. Daar op een heuvel vlakbij een dichtgevroren meer vinden ze een groot aantal dode Noord-Koreanen en tevens veel wapens en munitie. Deze troepen hebben te maken gehad met een aanval van Amerikaanse vliegtuigen. Op het lichaam van een Noord-





Koreaanse commandant worden papieren gevonden met belangrijke informatie. Ook maken ze nog een gewonde Noord-Koreaanse soldaat krijgsgevangene. Als de patrouille terug is in het kampement moeten ze meteen op de wagens stappen om te verplaatsen naar Hoengson. Ver na middernacht arriveren ze daar en op een groot open schoolplein moeten ze op de hardbevroren grond een slaapplek zien te vinden.

Binnen de kortste keren is iedereen in zijn slaapzak verdwenen. Ook hier komt van slapen weinig terecht want vlak achter het schoolplein staat Zuid-Koreaans geschut opgesteld dat de hele nacht doorgaat met vuren.

Om vijf uur in de morgen beginnen de mitrailleurs te ratelen en de Zuid-Koreanen gaan onder dekking van zwaar artillerievuur in de aanval. Langs de weg zie je ze naar voren trekken in onafzienbare rijen. Voor ons is het een raar leger, er lopen vrouwen tussen die meegaan naar het front. Zij koken en wassen voor de mannen en 's nachts slapen ze bij de soldaten. Ook voeren ze vee mee want dat is hun voedselvoorziening waar zij zelf voor zorgen.

Het bataljon krijgt nu opdracht Hoengson te beveiligen. Het wordt aan de noord en de westzijde in stelling gebracht en de A-cie komt in stelling op de bergen vlak bij een rivier. Rondom de stelling liggen veel ijken, ook van vrouwen, die al zover zijn vergaan dat ze stinken als de hel. Aan de andere kant van de rivier zijn heel hoge bergketens. De commandopost van het bataljon wordt ondergebracht in een kerkje, dat is dan ook het enige gebouw dat in Hoengson nog overeind staat. Rondom het kerkje worden wat tenten opgezet voor de Staf-cie. De weg naar Honchon loopt midden door het stellinggebied van de A-cie, een nauwe vallei met aan beide zijde hoge bergen. De A-cie houdt deze bergen bezet en heeft daardoor de controle over de vallei en over de weg. Rechts van de A-cie ligt de B-cie en de Ost-cie is weer verdeeld.

De B-cie heeft zijn commandopost ingericht in een paar huizen die nog grotendeels overeind staan, vlakbij de rivierovergang en halverwege de heuvel waar de B-cie in stelling ligt. Vlak onder de commandopost ligt de hoofdweg waar nu niet alleen Koreaanse troepen maar ook Amerikaanse tanks en artillerie voorbij trekken.

Bedoeling was dat twee ROK-divisies naar het noorden toe een tang

maken om zo te trachten de Chinezen af te sluiten. Ze worden hierbij gesteund door tanks en de artillerie van de Amerikanen. De B-cie heeft een mooi uitzicht op het gevechtsterrein, ze zien hoe de ROKS de ene na de andere berg bestijgen en de Chinezen terugdringen.

Op een hoge bergrug in de verte wordt zwaar artillerievuur gelegd, enorme zuilen van rook en stof stijgen op uit de Chinese stellingen. Soms houdt het artillerievuur even

op, maar wordt dan meteen vervangen door vliegtuigen die de bergen besproeien met mitrailleurvuur, raketten, napalm en splinterbommen.

Ondanks dit wapengeweld voelen de Nederlandse jongens zich niet lekker, het is net of er toch een onbestemd gevaar in de lucht hangt. Het is niet verklaarbaar maar veel jongens voelen zich hier niet lekker bij.

*Elie van Schilt*

## Het Landingsmonument te Westkapelle

Op de zeedijk te Westkapelle (gemeente Veere) op de meest westelijke punt van Walcheren staat het Landingsmonument.

De tekst op het monument links luidt:  
4 Commando Brigade  
British Liberation Army  
landde hier op  
1 nov. 1944  
om het eiland te bevrijden.

De tekst op het monument in het midden luidt:  
Op 5 en 29 okt. 1944 werd deze dijk door geallieerde bommen doorbroken terwille van de bevrijding van Walcheren.

Westkapelle werd verwoest.  
Walcheren door de zee overspoeld.  
1 nov. landing der geallieerden.  
8 nov. Walcheren bevrijd.  
3 okt 1945 dijkgat gedicht.  
WALCHEREN KAN HERRIJZEN

De tekst op het rechter monument luidt:  
To the greater glory of  
God this stone is erected  
by the Royal Marines in  
commemoration of the  
landing of No 4 Commando  
Brigade at Westkapelle on  
1st November 1944.





# De Siegfriedlinie

De naam Siegfriedlinie kan verwijzen naar twee Duitse verdedigings-systemen:

- De Siegfriedstellung (geallieerde naam: Hindenburglinie of Siegfriedlinie) die van 1916 tot 1917 in het noorden van Frankrijk werd aangelegd tijdens de Eerste Wereldoorlog;
- De Westwall: een verdedigingslinie die vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd langs de Franse grens en door de geallieerden naar de linie uit de Eerste Wereldoorlog werd vernoemd.

De Westwall zou een lengte krijgen van 630 km van Kleve (aan de Nederlandse grens) tot Weil am Rhein (aan de Zwitserse grens).

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog bouwden vele Europese staten een eigen verdedigingslinie. Daarom bouwden de Duitsers in het oosten en in het westen van Duitsland een verdedigingslinie. Respectievelijk Ostwall en Westwall genoemd.

De Westwall werd gebouwd tussen 1936 en 1945 in opdracht van Adolf Hitler. De linie in het westen (Westwall) was een reactie op de Franse Maginotlinie, een gigantisch fortienstelsel langs de Duitse grens dat de Duitsers het nodige ontzag inboezemde.

Het bouwproject is vergelijkbaar in omvang met de aanleg van de Duitse snelwegen waardoor duizenden mensen aan het werk moesten/gingen. De werking was psychologisch en strategisch bedoeld: als oppepper voor de Duitse bevolking en als afschrikking voor de Fransen.

Het strategisch voordeel dat Hitler met zijn Westwall behaalde, bleek in september 1939.

Er waren slechts 100.000 tot 200.000 soldaten in de linie gelegerd, terwijl de hoofdmacht in Polen was. Frankrijk had hiertegenover 100 divisies (bijna 800.000 man) staan. In deze periode ontstond de "Sitzkrieg", kleine plaagacties over en weer. Men was overtuigd van de kwaliteit van elkaars verdedigingslijnen, beide landen durfden elkaar niet frontaal aan te vallen. Duitsland had daar geen dringende reden toe; de strijd in

Polen was waar het hen om ging. De Fransen hadden echter geen alternatief om Duitsland onder druk te zetten om zich terug te trekken uit Polen. In mei 1940, toen Polen was verdeeld tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, vielen de Duitse troepen wel aan: niet op de Maginotlinie, maar via de door Frankrijk ondoordringbaar geachte Ardennen.

De linie kan echter niet worden vergeleken met de Maginotlinie. Het was een totaal ander concept, gebaseerd op ervaringen in de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers geloofden meer in "kleine" gevechtsoptellingen die elkaar onderling konden steunen met diepte in de verdediging. Het oorspronkelijke concept werd echter in 1944 snel aangepast. Men dacht in de jaren '30 de gevechten vanuit de bunkers te moeten voeren, maar deze bleken in 1944 eerder dienst te doen als "betonnen muizenvallen". Het nieuwe concept uit 1944 betekende dat de bunkers bescherming moesten bieden tijdens beschietingen, maar dat gevechten vanuit opstellingen buiten de bunkers gevoerd werden.

In 1944 bood de verouderde Westwall een veilige schuilplaats voor de terugtrekkende Duitse eenheden. Door logistieke problemen aan geallieerde kant en een onterecht ontzag voor de Westwall kregen de Duitsers ook nog eens tijd voor een reorganisatie van hun verdedigingswerken. Toen dus de geallieerden vanaf half september 1944 de opmars hervatten, ontstonden verbeterde en felle gevechten, waarna de opmars snel vastliep. Omdat in die tijd ook de Slag om Arnhem voor de geallieerden niet gunstig verliep en in december 1944 het Duitse tegenoffensief in de Ardennen moest worden teruggeslagen, duurde het tot maart 1945 voordat de geallieerden



door konden breken op Duits grondgebied.

Na de oorlog werd de verantwoordelijkheid voor het verwijderen van de opstellingen bij de respectievelijke bezettingsmachten gelegd. Vandaar dat de linie eigenlijk niet meer bestaat. De enige zichtbare resten zijn de antitankhindernissen en wat vreemde bulten in het landschap. Op sommige plaatsen probeert men nu de resten van de Westwall te beschermen. Er zijn enkele musea ingericht in oude bunkers en zeldzame dieren en planten vinden een perfect tehuis in de vochtige en donkere ruïnes. In het huidige Kurort Irrel, aan de Duits-Luxemburgse grens, werden als noordelijke hoeksteunpunten de bunkers "Katzenkopf" en "Nimsberg" ter beveiliging van de hoofdverbindingsweg Keulen-Luxemburg gebouwd. Bunker "Katzenkopf" is zo'n bunker van de voormalige Westwall die te bezichtigen is. Hierin is in drie toegankelijke verdiepingen het Westwallmuseum ingericht met een interessant overzicht van foto-documentatie en wapens.

Bron: Wikipedia

Th.R.





## Bijeenkomst in de Julianakazerne op 12 juni 2009

Leden van de BvW Leiden e.o./BvW Den Haag e.o. en leden van VOMI Zuid-Holland Noord waren in grote getalen (ca. 85 personen) naar de Julianakazerne gekomen. Samenwerking is het motto dat in dit deel van Zuid-Holland geldt, al eerder tot uitdrukking gebracht tijdens de gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie in januari van dit jaar. In zijn openingstoespraak beklemtoonde de heer Arie v/d Lee, voorzitter van de afdeling BvW Leiden, het belang van deze samenwerking en de sociale zorg voor de ouder wordende leden.

Aansluitend kwam de algemeen voorzitter van de BvW, de heer Dries Knoppen, aan het woord met een enthousiaste toekomstbespiegeling van veteranenorganisaties waarbij hij duidelijk een rol voor de BvW ziet weggelegd. De aandacht moet worden gericht op de veteranen in de leeftijdscategorie 40-50 jaar, de jongere veteranen hebben het te druk met hun gezin resp. hun maatschappelijke ontwikkeling. De Julianakazerne is gebouwd op het grondgebied van de gemeente Wassenaar en dat was de reden dat de burgemeester van Wassenaar, de

heer Hoekema, het gezelschap toesprak waarbij hij herinneringen ophaalde over zijn periode als kamerlid en daardoor met Defensie en het veteranenbeleid in contact kwam. Na het gezellig samenzijn met een rijst/bamimaaltijd en de gebruikelijke verloting sloot de voorzitter van VOMI Zuid-Holland Noord, de heer Wim Topée, om 15.00 uur de bijeenkomst waarbij hij de organisatoren dankte voor hun inzet, de directie van de kazerne en Paresto voor de gastvrijheid en catering.

*J.W. de Jong*

## ANZAC Day

25 april is een belangrijke dag in Australië, want dan staan we stil bij ANZAC Day. Het Australian and New Zealand Army Corps, veelal afgekort tot ANZAC, is de naam waaronder Australische en Nieuw-Zeelandse troepen gezamenlijk optreden in oorlogstijd. Op deze dag herdenken we alle mensen die in de oorlog zijn omgekomen. Dit is niet alleen de Eerste Wereldoorlog maar ook de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen, zoals Korea, Vietnam, Malakka, Irak en Afghanistan. In Afghanistan werken Australische troepen zeer nauw samen met het Nederlandse contingent in de provincie Uruzgan.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vocht het ANZAC samen met de Engelsen en landde op 25 april 1915 op Gallipoli voor de Slag om

Gallipoli (Turkije), in het offensief tegen de Turken in Palestina, in West-Vlaanderen en in Frankrijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond het ANZAC de Britten vanaf de thuisbasis bij in de strijd in het Verre Oosten, vanuit Egypte in Abessynië, Noord-Afrika en Italië. De langstduurende en meest controversiële inzet van ANZAC-troepen vond plaats in de jaren '60 toen zij in de Vietnamoorlog meevochten aan Amerikaanse zijde.

Op 25 april hebben we een herdenkingsdienst met een minuut stilte op het moment dat de zon opkomt. We gaan hiervoor naar een oorlogsmonument. Na de dienst gaat iedereen naar huis om rondom 11 uur terug te komen voor de parade. Na de parade gaan de veteranen naar de RSL (Returned Soldiers League)

Clubs voor een reünie. Alle winkels zijn op deze dag gesloten. 25 april is hier een zeer speciale dag in de samenleving. Op deze wijze eert men in Australië zijn gevallen.

*Sobat C. van den Heuvel  
Buddina, Australië*

## Herdenking in Binnenmaas

Op 20 oktober 2009 zal de jaarlijkse herdenking in de gemeente Binnenmaas worden gehouden. Deze herdenking vindt plaats bij het Indiëmonument op de begraafplaats Essenhof in Putterhoek. Info bij sobat J. Wieringa, tel: 0186-601653.

## Indië-Monument "De Wachtende Moeder" Ter nagedachtenis: 1942 - 1950 Nederlandse en Molukse slachtoffers in Zuid Oost-Azië

De Stichting Indië-Monument houdt in samenwerking met de Molukse Stichting Masohi een herdenkingsbijeenkomst op zaterdag 15 augustus a.s. bij het Indië-Monument "De Wachtende Moeder" op het stadsplein het Grote Kerkhof in Deventer. Belangstellenden kunnen gebruik maken van aanwezige zitplaatsen.

10.45 uur en eindigt omstreeks 11.45 uur.

10.45 uur Ceremoniële muziek  
11.00 uur Aanvang  
herdenkingsbijeenkomst  
11.45 uur Dankwoord en afmars  
Erewacht

Informatie: J.A.M. Goossen  
(tel.0570-637766),  
E-mail: goossenac@zonnet.nl

Het programma met als thema "MOEDERS" begint 's ochtends om

## Herdenking Gouda

Ieder jaar houdt het Royal British Legion een herdenking voor de gevallen geallieerden in Nederland op één van de 450 begraafplaatsen waar deze gevallen in Nederland rusten. Dit jaar zal deze herdenking worden gehouden op zaterdag 3 oktober 2009 in Gouda. Nadere informatie, na 31-8-2009, bij Henk Mergler (telefoon: 078-6913515).



# De eerste politionele actie (deel 3)

## dagboekantekeningen van 27 juli t/m 27 augustus 1947

### Tegal, 01-08-1947

Bij het inpakken van mijn eigen spullen gisteravond vond ik een paar schriften die ik had meegenomen. Daar kan ik nu mooi gebruik van maken want het boekje waar ik tot nu in zat te schrijven is toch wel heel erg klein, dat houd ik dan maar voor onderweg in mijn ransel. Dit pakje met schriften en boeken kan dan mooi in de grote kist met de schrijfmachine, daar is alles wel veilig voorlopig.

Ik wilde gaan slapen maar het gaat niet. Alles is zo verward. Het werk bij Van Pampus is heel spannend maar volgens hem doe ik het heel goed. Hij kwam zojuist nog even langs en we heel rustig gepraat. Hij vertelde dat hij eigenlijk Juwelier Is in Amsterdam in de Kalverstraat, maar dat hij als reserve-officier ook gemeend had gehoor te moeten geven aan de oproep van de regering en zich had gemeld. Daarna liet hij mij vertellen waarom ik was gegaan. Eerst wist ik niet goed hoe ik moest beginnen en bovendien had ik heel veel hoofdpijn. De APC die ik had genomen werkte nog niet maar toen de pijn wat minder werd, heb ik toch alles verteld ook van mijn ontmoeting met Tri en hoe wij samen hoopten te gaan studeren en daarna te gaan werken in de zending. Dit alles had ik nog nooit zo aan iemand verteld, alleen aan dr. De B. Ik had het gevoel dat hij alles heel goed begreep, dat geeft mij toch wel wat rust. Ik moet nu toch proberen te gaan slapen. Het is alsof er heel veel krekels in mijn oor zitten, ik voel me heel onzeker als ik loop. Ik moet toch eens proberen uit te zoeken wat er tussen Soemedang en Tjirebon is gebeurd, alles is voor mij zo veranderd en ik voel me zo heel erg vreemd.

### Pemalang, 02-08-1947

Een heel moeilijke reis door een prachtige, maar bij tijd en wijle toch wel erg vernielde omgeving. Ik vond hier voor de staf een mooie woning en was bezig in te richten (Van Pampus had mij dat gevraagd omdat ik dat in Tegal ook had gedaan). Terwijl ik bezig was met uitpakken, kwam er een arrogante luitenant van de I.D. aan en zei dat ik maar een ander huis moest gaan zoeken. Toen ik tegenstribbelde werd hij kwaad en sommeerde mij om te gaan. Ik vertelde het later aan Van Pampus en die heeft de luitenant bij zich laten

komen en hem de kist uitgeveegd waar ik bij was. Het lijkt me verstandiger om voorlopig uit de buurt van de I.D. te blijven.

De spanning over deze actie wordt wel heel erg beklemmend nu ik steeds meer betrokken word bij de plannen die voorbijgaan aan de wensen van de UNO. De lijst met gesneuvelden wordt zo lang en ik vraag me af wat ik te verwerken zou hebben gekregen als ik bij 1-11 RI zou zijn gebleven. Zou ik nog een keer de spanning van gesneuvelden en gewonden behandelen, hebben kunnen verwerken? Waarvoor dit alles, dat vraagt de bevolking hier zich ook weer af. Nog gruwelijker waren de verhalen waarmee de mensen terugkwamen uit de gebieden waarheen ze waren gevlucht. Zouden we op tijd contact krijgen met de T-Brigade? Over de datum van een cease-fire wordt gespeculeerd. Dat zou vandaag of zelfs gisteren al zijn, maar nog altijd wordt er gevochten. Straks moet ik weer een Bevel van Dienst (BvD) tikken en stencilen. Albada is er al, Van Pampus komt zo meteen dicteren en dan moet ik weer leven met de voorkennis van alles wat de jongens in het veld te wachten staat.

Nu toch maar eerst even hier verder schrijven. We zitten te wachten op Van Pampus en volgens A.J. is hij nog bij Operatiën om de tocht van morgen te bespreken, eerder kan hij niet aan zijn BvD beginnen. A.J. is best ook aardig maar met Van Pampus kan ik toch beter praten. Ik voel me eigenlijk helemaal niet lekker. Ik was zojuist even naar buiten gegaan, hier binnen werd het nogal warm. Ik ging buiten op een muurtje zitten en kon zo al die bedrijvigheid zien daar op de aloon aloon. Daar waren de chauffeurs bezig met hun vrachtwagens, tankauto's, jeeps en ook wat pantserwagens. Alles moet weer klaar voor morgen voor de nieuwe rit.

Ik zat daar al een tijdje en had wel gezien dat één van de mensen die daar bezig was bij een driekwarttonner, telkens naar mij keek. Soms zelfs even tegen de wagen leunde en maar bleef kijken. Op het laatst kwam hij naar me toe en vroeg me: "Ben jij niet de man die we in Tjirebon uit mijn wagen hebben gehaald?" Ik vertelde hem dat ik inderdaad buitenwesten in Tjirebon was aangekomen. Hij vertelde me ongeveer het volgende. Ik kon niet alles zo snel volgen, maar volgens mij was er tussen



Soemedang en Tjirebon "rottigheid" geweest vooraan in het konvooi. Maar het kwam volgens mij hier op neer dat hij opeens heel snel moest remmen en daardoor raakte hij van de weg en kwam op z'n kant in een ondiepe ravijn terecht.

Door een takelwagen van de LTD waren ze daar uitgetrokken en naar Tjirebon gesleept. Pas in Tjirebon dachten ze er aan dat ik onderweg was opgepikt met mijn spullen en ze waren heel erg geschrokken toen ze mij vonden. Hij had al een hele tijd naar me gekeken en durfde eerst gewoon niet naar me toe te komen. Ik vertelde hem dat ik veel hoofdpijn had en erg duizelig was, maar dat ik wel gewoon aan het werk was. Hij was blij dat hij me had gesproken en ik weet nu ongeveer wat er is gebeurd. Zo te horen had het veel erger kunnen aflopen, want er waren op die weg toch ook wel veel diepe ravijnen volgens mij. Ik moet dit wel even verwerken. Van Pampus komt er aan, ben wel benieuwd waar we morgen terecht komen.

H. Bakker  
Oldernaad 43  
8431 TN Oosterwolde

Jaarlijkse  
herdenking  
in Roermond

Maandag 7 september 2009 bij  
het Nationaal Indië-monument  
1945-1962.



# Liefde in tijden van oorlog

## Nederlandse militairen en hun achtergelaten kinderen in Indonesië

Oorlogsliefdekind is een initiatief om de verhalen van Nederlandse militairen en hun in 1949 achtergelaten kinderen in Indonesië te achterhalen. Dit project is uniek in de Nederlandse oorlogsgeschiedschrijving. Op vrijdag 29 mei jl. werd tijdens het Tong Tong Festival in Den Haag de website [www.oorlogsliefdekind.nl](http://www.oorlogsliefdekind.nl) gelanceerd in aanwezigheid van een kind van een Nederlandse militair en een Indonesische moeder.

Niets menselijker dan een militair in den vreemde. In de periode 1945-1949 zijn 150.000 Nederlandse militairen in Indonesië gelegerd geweest om het gebiedsdeel als Nederlandse kolonie te behouden. Ondanks de oorlogshandelingen was er ook tijd voor ontspanning en liefde. Militairen knoopten relaties aan met Indonesische vrouwen, bij wie zij -vaak onbedoeld- kinderen kregen. Na de definitieve onafhankelijkheids-overdracht aan Indonesië in 1949 keerden de Nederlandse militairen

terug naar huis. Een onbekend aantal Nederlands-Indonesische kinderen bleef achter bij hun moeder in het nieuwe Indonesië.

Uitgaande van cijfers over bezettings- en bevrijdingslegers is het aannemelijk dat er **enkele duizenden kinderen** moeten zijn geboren uit contacten tussen Nederlandse militairen en Indonesische vrouwen. Toch is er in Nederland helemaal niets bekend over dit fenomeen. Op een uitzondering na, bijvoorbeeld in een aflevering van het televisieprogramma Spoorloos, werd er simpelweg nooit over gesproken. De mannen startten een nieuw gezin met een Nederlandse vrouw en verzwegen hun verleden. En de kinderen, met hun lichte huid, groeiden op in Indonesië waarvan een aantal in weeshuizen. Enkel vonden uiteindelijk zelf de weg naar Nederland, maar **contact met de biologische vader is nooit vanzelfsprekend geweest** of werd zelfs nadrukkelijk

verboden. Sommige vaders ontkenden de verwantschap, anderen stuurden in het geheim geld of schreven brieven, maar Indonesië bleek ver weg in de zware tijden van de wederopbouw in Nederland.

Oorlogsliefdekind verzamelt de doodgezwegen ervaringen van 'soldatenvaders' en 'soldatenkinderen' en brengt deze verhalen bij elkaar op de website [www.oorlogsliefdekind.nl](http://www.oorlogsliefdekind.nl). Vaders, kinderen, soldatenmaten, moeders, halfbroers en -zusters kunnen naar elkaar op zoek of eenvoudig hun eigen verhaal vertellen over te lang verzwegen geheime liefdes in het post-koloniale Indonesië. Internationaal bestaan er meerdere van dit soort initiatieven, maar voor Nederland is het uniek. Voor betrokkenen valt door het project Oorlogsliefdekind een zware last van de schouders. De vaders, inmiddels rond de 80, ervaren het als een **'coming out'** en de kinderen als **een erkenning**.

## Help het veteranenmonument te Padang in stand te houden

In 1984 is er aan de Jalan Sudirman te Padang, Sumatra, een monument onthuld voor de gevallen strijders ten gevolge van de politieke acties in het toenmalige Nederlands-Indië. Het is een bijzonder monument: het is opgericht door het initiatief van de heer Achmad Tahir en zou oorspronkelijk alle namen zowel aan Hollandse als aan Indonesische kant bevatten die destijds in Padang om het leven zijn gekomen. Merkwaardigerwijs heeft men uiteindelijk de namen van de gevallen aan Indonesische kant toch nog weggelaten. Toch zal je niet gauw een beter bewijs van de verzoening tussen de voormalige vijanden vinden. Het monument ligt op de plek van het oude ereveld in Padang, waar 50 gevallen (voornamelijk) Zeeuwen begraven lagen. Het ereveld is later geruimd en de overledenen zijn in 1962 overgebracht naar het ereveld Leuwigajah te Tjimahi op Java. Het monument verkeert inmiddels in slechte staat. Dit valt ook op te maken uit een artikel in het Padangse blad Sumbar X-POS van 20 februari jl. Om het monument op te knappen is er ca. € 7.500,00 nodig. Het geld zal grotendeels door particulier initiatief moeten worden bijeengebracht omdat de sta-

tuten van de meeste fondsen het niet toestaan om buitenlandse monumenten op te laten knappen.

De oud-voorzitter van de Bond van Wapenbroeders (Bill Thomson) is één van degenen die zich het lot van het monument heeft aangetrokken. Mocht u de restauratie van dit unieke monument van vergeving willen steunen, dan verzoekt Bill u een bijdrage te storten op bankrekeningnr. 3565.22.202 van de Bond van Wapenbroeders, onder vermelding van: restauratie monument Padang. Het ligt in de bedoeling het geld in



oktober/november over te maken naar Indonesië zodat dan hopelijk met de restauratie begonnen kan worden. Ook de gemeente Padang werkt mee en heeft de restauratie reeds goedgekeurd.

## Herdenkingsdienst en kranslegging

De stichting Oost-Indië monument Zeeuws Vlaanderen houdt op 28 augustus a.s. een herdenkingsdienst en aansluitend de kranslegging bij het monument voor de 35 gesneuvelde Zeeuws Vlaamse militairen in de periode 1945-1962 in Nederlands Oost-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. De herdenkingsdienst in

de Goede Herderkerk aan de Koninginnelaan in Terneuzen begint om 14.00 uur. De kerk is open om 13.30 uur. Na de kranslegging is er in zorgcentrum 'Bachten Dieke' nog een informeel samenzijn.

Mw. J.F. Schrier-Casteleijn  
(secretaris)



# Het Monument "De Deadenwacht"

## Het ontstaan en de achtergrond

In de periode 1945-1962 werden uit ons land ruim 120.000 militairen naar het toenmalige Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea gezonden voor het herstellen en het bewaren van "Orde en Vrede", zoals destijds door de wettige regering van ons land werd gesteld.

Van deze militairen, samen met de leden van het KNIL, kwamen ruim 6.000 man om, welke hun laatste rustplaats vonden op de erevelden op Java t.w. Menteng Pulo/Djakarta, Pandu/Bandoeng, Leuwigadjah/Cimahi, Candi/Semarang en Kembang Kuning/Socrabaya.

Van de uit Friesland vertrokken militairen kwamen 168 man niet terug. De graven van deze militairen konden door welke oorzaak dan ook in lange tijd niet door hun ouders, familie en andere nabestaanden worden bezocht.

Niet duurde vele jaren voordat hier in Nederland een plek kwam waar de gesneuvelden konden worden herdacht. Het werd Roermond met het Nationaal Indië-Monument, waar jaarlijks op 7 september de herdenking plaats vindt. De afstand van Friesland naar Roermond was voor vele nabestaanden een probleem om een bezoek te brengen aan de in Nederland gekozen plaats, waar de naam van hun geliefde gebeiteld staat in een monument.

Daarom werden op vele plaatsen monumenten en/of andere zichtbare gedenktekens opgericht voor de gesneuvelden uit eigen stad of dorp. Deze activiteiten waren en zijn echter niet algemeen. Om daarin verandering te brengen werd vanuit de VOMI in Friesland de idee geopperd om

een provinciaal monument op te richten voor alle uit Friesland vertrokken militairen, die van hun missie niet mochten terugkeren. Daartoe werd in 1989 een bestuur in het leven geroepen die hiervoor moest gaan zorgen. Dit bestuur richtte "Stichting Indië-Monument Friesland" op met als doel te komen tot een provinciaal monument.

## De oprichting en de herdenkingen

Vanaf 1990 werden eerst de gegevens van alle uit Friesland vertrokken militairen die niet terugkeerden van hun missie, verzameld. Dit was een langdurig en omvangrijk karwei, omdat er bij diverse organisaties geen of onjuiste gegevens voor handen waren. Uiteindelijk werd het aantal van 168 gesneuvelden vastgesteld en geverifieerd bij families en nabestaanden en het toenmalige Ministerie van Oorlog.

Daarna werden diverse locaties bekeken waar het monument zou moeten komen, waarbij er steeds van werd uitgegaan dat het in en op een centrale plaats moest komen. Uiteindelijk werd gekozen voor Leeuwarden, waar het Gemeentebestuur de grond ter beschikking stelde en toezegde de omgeving rond het monument te zullen onderhouden.

Hierna werden alle gemeenten in de provincie aangeschreven om per inwoner een bedrag van fl 0,10 bij te dragen in de stichtingskosten van het monument. Uiteindelijk hebben, op enkele gemeenten na, allen hieraan gehoor gegeven, zij het dat daarvoor diverse keren opnieuw aan de bel moest worden getrokken. Naast gemeenten hebben ook de

provinciale overheid, diverse stichtingen, verenigingen, fondsen en heel veel particulieren, alsmede een groot aantal oud-Indiëgangers binnen ongeveer een maand ruim fl 100.000,- bijeengebracht voor het op te richten monument (dat was in 1992/1993).

Met de Steenhouwerij Franssen in Heerenveen werden de ontwerpen doorgenomen en bij de heer Tuink uit Raalte werd een beeld van "een soldaat met vechtpet" besteld. In september 1993 werd het monument onthuld door de Commissaris van de Koningin in Friesland, de heer H. Wiegel, in aanwezigheid van ongeveer 2.000 personen waaronder uiteraard veel oud-Indiëgangers. Door het bestuur werd toen meegedeeld dat de jaarlijkse herdenking zou plaatsvinden op 31 augustus, de verjaardag van Koningin Wilhelmina, onder wier regering de meeste militairen waren vertrokken naar Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea. Later is door het feit dat het erg moeilijk was om personeel en technische bijstand te krijgen van de Vliegbasis Leeuwarden en het tehuis waar de ontvangst steeds plaatsvond op de dagen in het weekend, gekozen voor de laatste woensdag in de maand augustus en op deze dag wordt nog steeds de herdenking gehouden. Bij deze herdenkingen schommelt het bezoek, ook afhankelijk van het weer, tussen 750 en 1000 personen, waarbij de laatste jaren steeds meer jongeren aanwezig zijn. De herdenking wordt georganiseerd door het bestuur, bestaande uit zeven personen.

Oorspronkelijk waren dit allemaal oud-Indiëgangers, maar de laatste jaren maken ook anderen deel uit van het bestuur. Het bestuur wordt bijgestaan door scouts uit Leeuwarden en niet te vergeten personeel van de Vliegbasis Leeuwarden die voor de technische apparatuur zorgt en een EHBO-eenheid levert. In de nacht voorafgaande aan de herdenking wordt het monument bewaakt. Lange tijd door een groep officieren van de Koninklijke Luchtmacht, e.e.a. geheel op vrijwillige basis en later door anderen. Dit is ingevoerd, omdat vandalen één keer in de nacht voorafgaande aan de herdenking het monument geheel hadden beklad. Overigens moet worden gesteld dat nog op gezette tijden er lieden zijn die menen het monument met hun verwarde ideeën te moeten versieren of vernielen. Zo





is in de herfst van 2005 de soldaat van zijn sokkel getrokken waardoor voor enige duizenden euro's schade werd veroorzaakt aan soldaat en monument.

Tijdens de herdenkingen wordt door een door het bestuur uitgenodigd persoon een herdenkingstoespraak gehouden. De declamatie tijdens de herdenking wordt vanaf de onthulling in 1993 verzorgd door mevrouw A.G. Steenstra uit Emmen. Zowel de rede als de gedichten refereren aan de tijd van toen en nu. Als vaste lady-speaker treedt op mevrouw R. Vries-de Neer uit Nijkerk. Het geheel wordt ieder jaar muzikaal omlijst door het Friesch Senlorenorkest. Elke herdenking wordt afgesloten met een kranslegging, waarbij ieder jaar meer dan 20 kransen en bloemstukken aan de voet van het monument komen te liggen. Voorafgaande aan de kranslegging krijgen familie en nabestaanden als eersten de gelegenheid hun bloemen op het monument te leggen.

Op de dag van de herdenking wordt om 12.00 uur plaatselijke tijd, namens het stichtingsbestuur, door de Oorlogsgravenstichting bij het monument op ieder ereveld op Java een krans gelegd. Om de vijf jaar wordt bovendien bij elk bekend graf van de 168 omgekomenen een bloemstuk gelegd.

Op het ereveld Menteng Pulo te Djakarta liggen 54 omgekomenen;

op het ereveld Pandu te Bandoeng liggen 46 omgekomenen; op het ereveld Leuwigadjah in de omgeving van Bandung liggen 7 omgekomen; op het ereveld Candi te Semarang liggen 24 omgekomen; op het ereveld Kembang Kuning te Surabaya liggen 29 omgekomenen; 1 sobat is begraven in Ferwerd en 7 omgekomenen hebben een onbekende rustplaats.

### Het monument

Het monument bestaat uit een vloerplaat van metselwerk waarin in natuursteen "Het rijk van Nederlands-Indië" is uitgehouwen met zijn eilanden.

De wand waarop de namen van alle 168 omgekomen militairen staan vermeld (met geboortedatum en datum van sneuvelen, alsmede de gemeente waaruit zij vertrokken), bestaat uit drie platen waarvan de kleur zo goed mogelijk overeenkomt met de kleur van de grond waarin zij rusten.

Op één van de hoeken staat het beeld van de "soldaat met vechtpet" als op wacht bij de doden. Hieraan is de naam "De Deadenwacht" verbonden.

Dat het monument in een grote behoefte heeft voorzien voor het herdenken, mag blijken uit het feit dat vele malen aan het bestuur werd gezegd: "Nu hebben wij een plek waar wij onze zoon, broer,

man of verloofde kunnen herdenken op de dag die wij zelf wensen". Regelmatig, bijna wekelijks, liggen er aan de voet van het monument verse bloemen.

Het monument heeft een prominente plaats in het Rengerspark in het centrum van Leeuwarden.

## Reünie/reis

## Bronbeek

## VOMI ZH-Z

Op 19 mei 2009 waren liefst 4 bussen nodig om de 180 belangstellenden te vervoeren vanaf diverse opstapplaatsen en alle bussen vertrokken niet voor 09.00 uur, zodat de voorzitter na de koffie met spekkrook in Bronbeek de "uitgeslagen" deelnemers welkom kon heten. De mannen van Algemene Zaken hadden er voor gezorgd dat toetsenist John Fortuin in Bronbeek de gehele dag het muzikale gedeelte, met o.a. veel Indische liedjes, voor zijn rekening zou nemen en op een wijze dat ook gewoon met elkaar praten, mogelijk was. Het was dan ook een echte Kumpulan, geen strak georganiseerd programma maar praten met elkaar, wandelen in het park of het museum bezoeken en verder geen gejaag. Rond 13.00 uur was het natuurlijk tijd voor de makaran en dat werd aangegeven door, zoals in een boksring, langs alle tafels te gaan met een bord "Slamat Makar", niet gedragen door een mooie jonge dame maar door onze onvolprezen assistent Algemene Zaken "Haagse Arie" en het hoeft geen betoog dat allen zich de hap goed lieten smaken. Even na 16.00 uur kon de voorzitter het sein geven dat de bussen gereed stonden om weer te vertrekken. Een fijne dag was weer ten einde en zo rond 18.00 uur was een ieder weer thuis, maar of er toen nog een "prakkie" werd gegeten blijft twijfelachtig.

Mannen van Algemene Zaken, bedankt voor deze dag.

H.H.M. Mergler

## Persbericht

### Dodenherdenking gevallen Oost Azië

Bij het Indië- en Nieuw Guinea-monument 1941-1962 in Park Eekhout te Zwolle zal op zaterdagavond 15 augustus a.s. een herdenking worden gehouden ter nagedachtenis van alle Nederlandse onderdanen, die zijn omgekomen in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea en de rest van Oost Azië als gevolg van oorlog, interneering, onderdrukking en terreur, tijdens WO II 1941 - 1945, tijdens de Indonesische revolutie 1945-1949 en de periode 1949-1962 de kwestie Nieuw-Guinea.

De herdenking wordt gehouden van 19.00 tot 20.00 uur.

De muziek zal worden verzorgd door het Koperensemble Excelsior uit Zwolle.

De plechtigheid zal worden afgesloten met de kranslegging door o.a. de Commissaris van de Koningin in Overijssel en de burgemeester van Zwolle, veteranenorganisaties en verenigingen van oorlogsgetroffenen. Na de kranslegging kunnen de aanwezigen deelnemen aan een defilé langs het monument.

### Commissie Herdenking 15 Augustus Zwolle

Lauwers 9, 8032 ZA Zwolle, telefoon 038- 454 1362



# VELDPOST (12)

(teksten letterlijk overgenomen uit mijn brieven van februari tot juni 1949)

De Tweede Politie Actie werd voortijdig gestopt. Onder internationale druk en mogelijk ook vanwege gebrek aan belangstelling in Den Haag. Terugkeer van de troepen ligt nu voor de hand. Intussen hebben de Indonesiërs veel wapens gekregen. Het dodental bij ons loopt op. PvdA, KVP en VVD regeren Nederland, de oppositie staat buiten spel. Schouten van de AR mag dan indrukwekkende speeches houden in de Tweede Kamer maar ze snijden geen hout, een direct gevolg van ons democratische systeem waar alleen de meerderheid het voor het zeggen heeft. Indië wordt voor de Nederlanders een te lang en te vervelend verhaal gevonden. Schouten wordt ook in eigen kring aangevallen zoals door de zendingsmensen met hun aanhang zowel in Indië als in Nederland. Het zogenaamde thuisfront bestaat slechts uit de naaste familie van de militairen, de grote meerderheid staat onverschillig tegenover het Indië-gebeuren. En zo heeft het land de regering die ze verdient.

Mijn verblijf in de Genie-kazern te Tjimahi kent vaak onderbrekingen. Dan rijdt de GMC 104 met als chauffeur Jelle de Vries West-Java rond met radiotoestellen en accu's. Soekaboemi, Soebang en Garoet, maar ook Cheribon, Koeningan, Tasikmalaja en Bandjar zien ons af en toe verschijnen. Eens wordt Jelle beschoten tussen Koeningan en Soemedang. Op de buitenposten zie ik de hachelijke situatie van de militairen met eigen ogen. Een paar mannen die een groot gebied moeten bewaken. Ik verbaas me niet over de overspannen militairen die ik in het Militaire Rusthuis ontmoet.



De familie in Batavia waar we als militairen vaak kwamen

Een rit door dit landschap blijft steeds een ervaring ondanks de gevaren die er aan kleven. De GMC blijkt een moeilijk te treffen voorwerp. Prachtig

is het uitzicht op de P&T landen rond Soebang, 100.000 werknemers bij een staf van 11 Europeanen. De thee, rubber, koffie en kina brengen de welvaart in een snel tempo terug. De mensen zijn weer goed gekleed. Ook heb ik dit mooie land tweemaal vanuit de trein gezien, terugkerend van verlof vanuit Batavia naar Bandoeng.

Nog is mijn actieradius beperkt tot West-Java maar een tocht naar Midden-Java staat op het programma sinds de 11e Compagnie daarheen overgeplaatst werd. Soerakarta (Solo) en Djokjakarta vormen het hart van de Republiek Indonesia en deze steden werden tijdens de Tweede Politie Actie bezet. De Republiek ondervindt de sympathie van onze "vrienden" uit de Tweede Wereldoorlog, hetgeen zich uit in een vijandige houding van de Angelsaksische wereld. Daartegen wordt door Den Haag niets ondernomen, mogelijk omdat men de moed opgegeven heeft, mogelijk ook omdat men dat zelfs op grond van partij-principes wenst. Intussen blijven de troepen op Java. De militairen verlangen naar huis maar de terugkeer wordt telkens uitgesteld.

Men spreekt nu over oktober 1949 of later. Dan is de "7 December" Divisie de troepenmacht die het langst in de Oost is geweest.



Chinese toko in Tjandjoer

Men kan de avonden vullen met brieven schrijven en/of bioscoopbezoek maar dat ligt niet iedereen. Zelf knutsel ik een aantal optische instrumenten in elkaar zoals een episcoop, een spiegel- en een lenzentelescoop, een simpele microscoop en een astronomisch model van de sterrenhemel. Lenzen werden op de "dieverpajar" gekocht. Het trekt publiek en vaak

wordt er over sterren gepraat. De soldaten gaan voor de kijker op de foto. Met de microscoop wordt de vleugel van een vlieg bekeken, met de episcoop worden foto's van de correspondentie-vriendinnen op de witte muur geprojecteerd en met de beide kijkers wordt gekeken naar de maan en de planeten. Dat knutselen is algemeen in de Park Compagnie. Het materiaal is voorhanden en veelal is er bij de militairen ook de kennis en kunde. Ze maken modellen van een bulldozer, een drietonner, een hijskraan en een zweefvliegtuig, voorts fineerwerk en natuurlijk schemerlampjes. De populaire sergeant-majoor Kooy bevordert dat. Hij heeft ook mij bijgestaan bij het monteren van de kijker op het onderstel van een zoeklicht. Sergeant-majoor Kleinpijer van de divisie-apotheek hielp me met het verzilveren van de spiegels.

Er wordt samen met sergeant Butot (van de divisiestaf) een "Natuurkundige Studieclub" opgericht en een verscheidenheid aan sprekers wordt aangevraagd. Onderwerpen als "Java, Sumatra en Borneo vormden een geheel" (Butot), "De Merapi" en "De Javaanse Plantenwereld" ondervinden veel belangstelling. Luitenant Olfersberg van onze Genie houdt een mooie voordracht over "Stedenbouw". Zelf heb ik het over "Een reis naar de maan", "De bewoonbaarheid van hemellichamen" en "Het grote planetarium". Na een start op de studieclub geef ik de lezing in het Militair Hospitaal, het Militaire Rusthuis, het Militaire Tehuis en de Strafgevangenis. Er zijn herhalingen. Een excursie naar het Geologisch Instituut gaat niet door na het gerucht dat Tjimahi omsingeld zou zijn door de TRI. We maken wandeltochten over de hoogvlakte van Bandoeng en beklimmen zelfs de Boerangrang, de berg westelijk van de Tangoeban Prahoë. Het was ruim 1000 meter klimmen waarbij men zich af en toe aan de wortels en stammen van bomen moest optrekken. Het uitzicht vanaf de kraterand was adembenemend. Een verlof te Batavia leidt tot een maanverlichte avond bij Tjilindjing aan de Javazee. De heer Roest van de Soemenepweg rijdt ons daarheen.

In mei 1949 trouwt Jan van Hekken te Batavia. Ik was er bij. Ook hij is van plan om na demobilisatie op Java te blijven. Zelf accepteerde ik reeds een baan te Batavia, het houdt in dat ik





In de Tangoeban Prahoe

nog minstens drie jaar op Java blijf. Een cursus voor actuaris werd bij de PBNA besteld, maar die cursus wordt niet meer gegeven. Nu moet ik verder zoeken. In Elsevier staan advertenties waarin maatschappijen sollicitanten oproepen voor een baan in Indië/Indonesië. Men heeft kennelijk vertrouwen in dit land, hoe de politieke afloop ook zal zijn. Zelf beden ik dat een figuur als Sukarno wel zo slim is om de Hollandse ijver en vindingrijkheid te blijven gebruiken. Ook mijn tweelingbroer denkt aan een baan in Batavia. Wim van Oostveen heeft al werk besproken. Hij wordt na de demobilisatie uitvoerder bij bouwmaatschappij Condor.

Een stroom van oud-OW'ers keert terug om in dienst te treden bij BPM, Geveke, Hagemeyer, Blom, Van der Aa en dergelijke. Maar hoe zal de regering in Den Haag zich gedragen? Van die "leem en ijzergroep" verwacht men in principe weinig maar men hoopt dat het meevalt. De grote meerderheid van de militairen echter is voornemens om zo snel mogelijk terug te keren. Land en familie trekt. De vooruitzichten op de Hollandse arbeidsmarkt zijn slecht en er heerst grote woningnood. Vanuit Den Haag wordt aangeraden om een werkkring buiten ons land te zoeken. Een enkeling is daarom van plan om door te gaan naar Australië of Nieuw Zeeland. Het is voorjaar 1949 en een cursus radioverbinding voor de nieuwkomers start. We maken zelfs een excursie naar Garoet om theorie en praktijk te toetsen. Vooral het werken met horizontale antennes is belangrijk. Het ligt in de lijn dat zij het werk van ons gaan overnemen. Of het ooit zo ver komt? In de kerk van Bandoeng en ook in het Militair Tehuis ontmoet men ken-



In een vulkanisch gebied zuidelijk van Bandoeng

nissen vanuit de oorlogsjaren. Ik spreek soldaten uit Schoonhoven, Benschop en Lexmond. De stroom tijdschriften houdt aan, de bladen gaan als vanouds naar de buitenposten en wat overblijft aan dubbele exemplaren gaat naar het Militair Tehuis, het Militair Hospitaal en de Militaire Gevangenis. Er is soms bedenkelijke literatuur bij maar dat hindert niet.

Begin april sneuvelt Posthuma. Op een weg zuid-west van Bandoeng bij Tjiwidich. De zondag daarvoor had ik nog met hem gesproken. In juni sneuvelen bij Tjiwidich weer twee militairen. Op de pasar van Solo zijn twee van onze mannen neergestoken. Begin mei sneuvelen 5 genisten van de 11e tijdens hun werk aan een brug op Midden-Java. In die dagen verloor de 11e in totaal 9 man. De berichten daarover komen hard aan, ook te Tjilmahi.



Een uitsijver in kampong Tegallega



Militairen onderweg met Lee Erfeld en Brengun



Langs de weg naar Garoet

Een soldaat Wiggers komt bij me met een groot aantal foto's die hij voorjaar 1945 vond bij een kapotgeschoten Canadese tank in de Achterhoek. Na ijverig speuren vonden we een stempeetje met daarop Richmond. Een brief

werd verstuurd en er kwam antwoord terug. Het was het eerste teken van de gesneuvelde Canadees na een simpel bericht dat hij gesneuveld was (killed in action). Zijn moeder was ons dankbaar.

Te Tasikmalaja zie ik het nieuwe leger van de deelstaat Pasoendan exerceren. Het zijn niet echt onze vrienden, hoe graag Van Mook dat ook wil. Vandaar wellicht dat hele groepen van de TRI zich bij de Soendanezen aansluiten. In de bergen woedt intussen een strijd tussen de Daroel Islam en de TRI.



Kawall aan de "dodenweg" Cheribon-Tasikmalaja (14.08.1949)

Generaal Spoor overlijdt en minister Beel keert terug naar Nederland. Het laatste voorval is een veeg teken. Te laat wilde hij als KVP'er het getij nog keren maar zo te zien tevergeefs. Men heeft als regering te lang gearzeld. Hij gaat terug maar de militairen blijven achter. De Indonesiërs ruiken de overwinning en er komen daar veel "vaderlanders" bij, een verschijnsel ons bekend van vlak na de oorlog.

In mijn kamer hangt de reliëfkaart van de hoogvlakte van Bandoeng, eertijds door mij gekocht te Soekaboemi. Een begerenswaardig bezit, mogelijk afkomstig uit een museum (Bandoeng, Buitenzorg, Batavia????) en in de Jappentijd naar de kampong gesleept.

Een pakket komt aan vanuit mijn woonplaats Ameide in de Ablasserwaard, de Reine Claude's worden verdeeld onder de collega's en ook de djongos deelt mee.

Begin juni 1949 zijn de berichten slecht. Java lijkt op een vulkaan die op uitbarsten staat. Een reis naar Solo werd eenmaal uitgesteld maar gaat nu door op 19 juni 1949. Ik ga daar contact opnemen met de radioposten en het materiaal inventariseren met het oog op de komende overdracht.

Haarlem, Peter van Toor



# Van den Berg Touring & Reizen en BTR International River Cruises, twee touroperators gespecialiseerd in reizen voor veteranen en defensiemedewerkers

Het begon met Van den Berg Touring & Reizen, die speciaal voor veteranen in 1996 de eerste 6 daagse themareizen "Operatie Overlord & D-Day" naar Normandië organiseerde. Vanuit dit succes volgden nog vele andere succesvolle reizen als; het Berchtesgadenland "Hitlers domicilie", rondreis Bosnië en het Ardennen Offensief.

In 2007 werd door de aanschaf van het riviercruiseschip M.P.S. Brillant, BTR International River Cruises opgericht. Met de Brillant, inmiddels welhaast het vlaggenschip van de veteranen, worden inmiddels al vele jaren speciale riviercruises voor veteranen en defensiemedewerkers georganiseerd.



Momenteel zijn beide ondernemingen uitgegroeid tot zeer gerenommeerde reisorganisaties, die jaarlijks diverse touringcarreizen en riviercruises verzorgen voor Canadese veteranen.

Van den Berg Touring & Reizen beschikt over een vloot van moderne touringcars met uitstekend opgeleide chauffeurs en BTR International River Cruises over een eigen gerenoveerd cruiseschip de Brillant, waar u kunt rekenen op een uitstekende verzorging en service. Daarnaast zijn wij gecertificeerd door Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf, en aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Vervoer, Stichting Garantiefonds Reisgelden en het



Calamiteitenfonds. Garanties voor veilig en vertrouwd op reis.

Voor informatie over al onze speciale busexcursiereizen, themareizen en riviercruises speciaal georganiseerd voor veteranen en defensiemedewerkers en oud medewerkers, bel 055 - 5059500 of bezoek onze internetsite [www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl)

## Voor VOMI-leden hebben wij een tweetal speciale najaarsreizen:

### 8 daagse Rijnreis naar Rudesheim

Van 26 september t/m

3 oktober 2009

Ook dit jaar heeft BTR International weer een aantal prachtige reizen in haar programma opgenomen over de Rijn, waarbij het bezoek aan Rudesheim één van de hoogtepunten zal zijn. Het Rijndal is beroemd om haar schitterende landschappen en heel geschikt voor de druiventelers. Het romantische landschap wordt omlijst door indrukwekkende burchten en pittoreske dorpjes. De natuur is in ieder jaargetijde prachtig. U zult tijdens deze cruise volop genieten van al deze schoonheid.

#### Dag 1: Arnhem - Wesel

Na het inchecken aan de Rijnkade in Arnhem (om 15.00 uur) vaart u langs Lobith naar het Duitse stadje Wesel. Nadat u de boot hebt verkend, wordt u uitgenodigd voor een heerlijk diner.

#### Dag 2: Wesel - Düsseldorf

Vanuit Wesel vertrekt u 's morgens naar Düsseldorf, waar u begin van de middag aankomt. U kunt het centrum, met zijn mooie 'Altstad', vele winkels en warenhuizen zelf verkennen, maar u kunt ook mee met een excursie die de purser organiseert.

#### Dag 3: Düsseldorf - Königswinter

U verlaat Düsseldorf in de vroege ochtend en vaart stroomopwaarts



langs Keulen en Bonn en bereikt in de middag Königswinter, gelegen aan de voet van de Drachenfels in de luwte van het Siebengebirge.

#### Dag 4: Königswinter - Koblenz

Vandaag vaart u via Andernach naar Koblenz. Hier komen Rijn en Moezel samen. Wanneer u in het begin van de middag arriveert, hebt u voldoende tijd om te winkelen en souvenirs te kopen.

#### Dag 5: Koblenz - Rudesheim

Vroeg in de ochtend verlaat u Koblenz en vaart u naar Rudesheim, het meest geliefde plaatsje aan de Rijn. In het begin van de middag wordt afgemeerd en hebt u tijd om het centrum te bezoeken. Vergeet vooral niet een bezoek te brengen aan de gezellige Drüsselgasse.

#### Dag 6: Rudesheim - Keulen

Tijdens het ontbijt vertrekt u in omgekeerde richting naar Keulen. Tijdens uw tocht ziet u de beroemde Dom van Keulen al opdoemen. De aankomst is in het begin van de middag. Na het afmeren kunt u op eigen gelegenheid Keulen verkennen en uw inkopen doen of genieten op een terrasje.

#### Dag 7: Keulen - Rees

In de ochtend verlaat u Keulen. Varend naar Rees wordt de lunch gebruikt. Wanneer u vroeg in de middag arriveert, kunt u het centrum van de stad bezoeken. 's Avonds is er een heerlijk diner, gevolgd door een afscheidsavond met live-muziek.

#### Dag 8: Rees - Arnhem

Helaas, alweer het laatste traject van de reis. U verlaat Duitsland en vaart terug naar Arnhem, waar deze prachtige reis acht dagen geleden begon. De



bemanningsneemt na het ontbijt om ongeveer 09.30 uur afscheid van u.

**Prijs per persoon: € 490,00**

#### **Bij de prijs inbegrepen:**

- riviercruise met M.P.S. Brillant
- verzorging volpension (logies, ontbijt- en lunchbuffet en driegangen keuze diner)
- 's morgens en 's middags 2 kopjes koffie met iets erbij
- hoofdekshutten met 2 benedenbedden met douche en toilet
- welkomstdrankje
- één maal week sfeervol 5 gangen Captainsdiner
- afscheidsavond met live-muziek
- gezellig animatieprogramma

6 daagse busexcursie reis naar

Oktoberfeest in Tirol

Van 30 september t/m 5

oktober 2009

Het oktoberfeest in Trofana Tyrol is een jaarlijks terugkerende happening. Trofana Tyrol is een enorme horecagelegenheid met een groot restaurant en veel grote zalen en winkeltjes. Zowel binnen als buiten is alles zeer sfeervol in Tiroler stijl gebouwd. Aan het oktoberfeest verlenen veel bekende bands en muziekkapellen hun medewerking. Het programma bevat veel folklore en Tiroler muziek. Van den Berg Touring & Reizen heeft om dit feest heen weer een mooie reis georganiseerd en neemt u mee naar dit romantische plekje, waar niet alleen toeristen komen, maar ook de oorspronkelijke bevolking. Allen hebben maar één ding voor ogen... gezelligheid!

#### **Hotel- Restaurant Lammwirt**

U bent tijdens deze reis te gast bij Hotel-restaurant Lammwirt. Het hotel is sfeervol ingericht met een receptie, ontvangstruimte, restaurant en bier- en koffiestube. Er is een lift aanwezig en de kamers zijn allemaal comfortabel ingericht en voorzien van een balkon. Walter en Ilona van hotel Lammwirt zullen u graag gastvrij ontvangen en zorgen voor een aangenaam en gezellig verblijf tijdens uw reis.

#### **Reisprogramma van dag tot dag:**

##### **Dag 1: Heenreis**

U vertrekt vroeg. Onderweg door Duitsland zijn er de nodige stops. Aan het begin van de avond komt u aan in Jerzens in het Pitztal, Tirol. Na

de kamerindeling begroeten Walter en Ilona - de hoteleigenaars - u met een welkomstdrankje. Aansluitend volgt het diner.

##### **Dag 2: Het hooggelegen Sellraintal**

's Morgens na het ontbijt neemt een plaatselijke gids u mee voor een wandeling door Jerzens. Hierna volgt er een schitterende rit door de Tiroler bergen naar het hooggelegen Sellraintal, een dal vol rust en grote schoonheid. Via het Ötztal rijdt u bergopwaarts naar het wintersportgebied van Kuhtai. Van hieruit gaat de route door het Sellraintal. De bevolking leeft hier hoofdzakelijk van de veeteelt. De levende have loopt op veel plaatsen vrij in de natuur rond.

##### **Dag 3: De bergen van de Hochzeiger in het Pitztal**

Vandaag blijft u in het Pitztal. Per kleine taxibus vertrekt u vanuit het hotel voor een mooie rit naar de Stalderhütte, een gezellig bergrestaurant in het wandel- en wintersportgebied van de Hochzeiger. Na een gezellige picknick kunt u op zo'n 1800 meter hoogte heerlijk wandelen en genieten van de fraaie natuur en mooie panorama's. Vervolgens gaat u weer terug naar uw hotel, waar 's avonds, na het diner, een muzikale avond volgt met uw gastheer Walter.

##### **Dag 4: Kloosterkerk Stams en Oktoberfeest Trofana Tyrol**

Na een mooie route krijgt u een rondleiding door het klooster en de kloosterkerk Stams in Tirol. Daarna gaat u naar Trofana Tyrol. Het is een wereld op zich met een pittoreske markt, waar het eeuwige lente lijkt. De markt is namelijk overdekt met een glazen dak. De gemoedelijke sfeer nodigt uit om er langdurig te genieten. Het oktoberfeest begint met het aanslaan van een vat bier. Laat u verrassen met wat daarna volgt. Een bont programma, vol muziek en activiteiten.

Aan het begin van de avond gaat u terug naar Jerzens, waar het diner volgt en waar u nog lang zult napraten over deze dag.



##### **Dag 5: Oktoberfeest Trofana Tyrol en Seefeld**

U gaat vandaag weer naar Trofana Tyrol. Opnieuw wordt het genieten van diverse bands en kapellen. Vergeet niet kennis te maken met 'de schatten van de regio', namelijk kruidige kaas, hartige worsten, liefdevol verpakte marmelades en... de Oostenrijkse 'Schnapsl'. In de middag volgt als afsluiter van deze excursie een mooie rit naar het mondaine Seefeld. U kunt vrij rondwandelen in deze mooie Oostenrijkse zomer- en wintersportplaats met vele chique winkels, restaurants en hotels. Aan het eind van de middag gaat u terug naar Hotel Lammwirt voor het diner.

##### **Dag 6: Terugreis**

Lekker vroeg ontbijten, koffers pakken, afscheid nemen en dan comfortabel door Duitsland terug naar Nederland. Na het afscheidsdiner wordt u teruggebracht naar uw opstapplaats.

**Prijs per persoon: € 410,00**  
**Toeslag 1-persoonskamer: € 42,00**

#### **Bij de prijs inbegrepen:**

- reis per luxe \*\*\*\*touringcar
- verzorging halfpension (logies, ontbijtbuffet en driegangen keuze diner)
- kamers met bad of douche, toilet, telefoon, televisie, safe en balkon
- welkomstdrankje
- dorpswandeling o.l.v. een gids door Jerzens
- heen- en terug rit per taxi-rit naar de Stalderhütte
- picknick lunch in de Stalderhütte
- gezellige muziekkavonddiner met uw gastheer Walter
- rondleiding klooster Stams
- 2 dagen oktober feest in Trofana Tyrol
- Afscheidsdiner in Nederland

**Voor informatie en reserveringen:**  
Bel. 055 - 5089500 of bezoek onze  
internetsite [www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl)

  
**VAN DEN BERG**  
Touring & Reizen

  
**BTR International**  
River Cruises

**SOBAT**



# Uitreiking Militaire Willems-Orde

Het Haagse Binnenhof vormde vrijdag 29 mei jl. het decor van de uitreiking door Koningin Beatrix van de Militaire Willems-Orde aan kapitein Marco J. Kroon, pelotonscommandant bij het Korps Commandotroepen (KCT). Met gepast eerbetoen, militair ceremonieel en in het bijzijn van onder meer kroonprins Willem-Alexander, prinses Maxima, premier Balkenende, minister Van Middelkoop, Commandant der Strijdkrachten, de Ridder Militaire Willems-Orde en vertegenwoordigers van regering en parlement hechtte Koningin Beatrix het Ordeteken der Militaire Willems-Orde bij kapitein Kroon. Met het uitspreken van de gelofte door kapitein Kroon en de daarop volgende Ridderslag door Koningin

Beatrix heeft Nederland voor het eerst in ruim 50 jaar een nieuwe Ridder in de Militaire Willems-Orde.

Minister E. van Middelkoop zei het volgende tijdens de uitreiking: "De uitreiking van vandaag door Hare Majesteit de Koningin symboliseert de erkenning van uitzonderlijke prestaties onder extreme en gevaarlijke omstandigheden. Dergelijke uitzonderlijke daden verdienen terecht onze waardering. Ik ben blij en trots dat dit vandaag op deze wijze wordt getoond". Met 'uitzonderlijke daden' doelde de minister met name op het optreden van kapitein Kroon tijdens meerdere meerdaagse operaties in Uruzgan in 2006. Daarnaast ontving Kroon de onderscheiding voor zijn totale optreden als leider, militair en mens.

Delegaties van de vier krijgsmachtdeelen defileerden na de Ridderslag als eerbetoen langs Koningin Beatrix en de nieuwe Ridder.

Het Ordeteken bestaat uit een wit geëmailleerd kruis, gedekt door een kroon; de vier omliggende armen van gelijke lengte, breed uitlopend en aan de uiteinden ingekeept met gepareelde punten; hierop de woorden VOOR - MOED - BELEID - TROUW; tussen de armen een Bourgondisch kruis. In het midden van het kruis, aan de voorzijde een gouden vuurslag en aan de keerzijde een geëmailleerd medallion met de letter 'W' gevat in een lauwer-



krans. Het lint oranje met aan weerszijden een Nassau-blauwe streep.

De Militaire Willems-Orde is de hoogste Nederlandse onderscheiding die voorrang heeft boven alle ridderorden en andere onderscheidingen en is tevens de hoogste dapperheids onderscheiding.

*Th.R.*

## Terugblik

Ik moest naar verre landen met heel veel tegenzin drie jaar van mijn jaren moest ik de rimboe in zo zijn er velen gegaan vaak denk ik er aan het was geen verloren tijd je leerde veel mensen kennen en door al die narigheid was het wel wat wennen je kon geen woord Maleis wel hoorde je van baltikjs dat ijs werd ons afgeraden het was gemaakt van kaliewater ook naar de toko toe was soms een heel gedoe op wacht een paar keer met wat patronen en geweer oppas van een groot majoor beleefde ik heel veel hoor dan, schaak, maak niet uit duikbootje of klaverjassen soms een nare rare luit moest je maar voor oppassen nooit patrouille gelopen en dus maar blijven hopen eenmaal komt de dag dat je naar huis toe mag nu dus vele jaren geleden en allen die nog leven het was een zoete mijmering zo het meniggen verging en geen band zo sterk was ons soldatenlevenswerk.

*Geschreven door wijlen  
G. Lufjendijk*

## Dagtocht naar het Nationaal Themapark Aviodrome

10 juni jl. ging een gezelschap van VOMI Zuid-Holland Noord met een goedbezette touringcar op weg naar Lelystad. De heenreis ging vlot zodat we reeds om half elf aan de koffie zaten.

Het Themapark is zeker een bezoek waard omdat het een goed beeld geeft van de ontwikkeling van de luchtvaart met haar luchtvaartuigen, waarvan vele modellen ook te zien zijn. De grootte van een Boeing 747 is duidelijk als we de trap bestijgen die toegang geeft tot het toestel. Op de terugweg was er een afspraak

met Paresto van de Generaal Spoorkeizerie in Ermelo. Na eerst bloemen te hebben gelegd bij het borstbeeld van Generaal Spoor, werden we hartelijk ontvangen met een drankje, als aperitief voor de rijstmaaltijd, waarvan de deelnemers in een gezellige ambiance zeer genoten hebben.

Een geslaagde dag was de mening van alle deelnemers, waarbij bestuurslid Gerard Bekking nog in het zonnetje werd gezet voor de perfecte organisatie.

*J.W. de Jong*



# Veteranendag Aa en Hunze

Op zaterdag 4 juli 2009 werd in het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze te Gieten een veteranendag gehouden voor de in deze gemeente woonachtige veteranen. Aanwezig waren 42 veteranen, vergezeld van hun echtgenote c.q. partner. De ontvangst was om 10.00 uur met koffie en gebak. Het openingswoord werd gesproken door de heer drs. H.F. van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze. Zijn zeer goede toespraak werd door de aanwezigen met grote aandacht gevolgd en werd besloten met een warm applaus.

Er werd een minuut stilte in acht genomen, waarna het eerste couplet van het Wilhelmus werd gespeeld en gezongen.

Vervolgens werd er een toespraak gehouden door de heer J. Koppelaar

uit Rolde, een veteraan van het 1e Verkenningsregiment van Huzaren van Boreel ("7 December" Divisie). Zijn toespraak was zeer indrukwekkend en iedere veteraan kon zich als veteraan hierin helemaal herkennen. Van de aanwezigen mocht hij een spontaan applaus in ontvangst nemen.

De volgende spreker was een gemilitariseerde burger die een voordracht hield over zijn werkzaamheden tijdens zijn uitzendingen naar Bosnië en Afghanistan.

Na het genot van een hapje en een drankje en de in de raadszaal opgestelde bezienswaardigheden, bijeengebracht door de veteranen, te hebben bekeken, werd een ieder uitgenodigd om in de kantine plaats te nemen voor de rijstmaaltijd.

Na de maaltijd werd het gedicht van mevr. M. v.d. Heiden-De Leeuw, "Oudjes, even relativeren!", voorge-



dragen door de heer Grit. Hiervoor was een zeer aandachtig gehoor. Tot slot bedankte de burgemeester een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en de gezellige gesprekken die er gevoerd waren, zowel door de veteranen onderling als met de burgemeester.

Bij het afscheid werd iedere veteraan nog eens aangenaam verrast met een donkerblauwe stropdas van de gemeente Aa en Hunze.

RG



## Herdenking in Venlo

Op zondag 16 augustus 2009 wordt in het Processiepark in Genooi (Venlo) de herdenking gehouden van de in Nederlands-Indië omgekomen Venlose militairen.

Aanvang herdenkingsdienst 11.00 uur. Na de herdenkingsdienst volgt de krans- en bloemlegging bij het monument. Info: W.J.L. Holla, tel. 077-3824579 of J. Schoolmeesters, tel. 077-3519665.

## Fietsen op een fiets van Geertrui de Boom, daar kom je verder mee!

Kom kijken naar de grote collectie kwaliteitsfietsen van bekende merken.

Gazelle  KATAVUS  *ORIGINI*

*Geertrui*   
**DE BOOM**  
TWEEWIELERS

*Daar fiets je mee weg!*



Dorpsstraat 50 • Barendrecht • Tel.: 0180 61 21 81  
[www.geertrui-tweewielers.nl](http://www.geertrui-tweewielers.nl)

SOBAT



# Aanbieding: Reis naar Londen in november 2009

## - Poppy Day - Remembrance Day - 8 november

Een schitterende reis u aangeboden door de Stichting VAFAMIL in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders.

Een 5 daagse reis naar Londen, van donderdag 5 t/m maandag 9 november 2009

### Uitgevoerd met één luxe 50 seats touringcar

Deze touringcar is voorzien van 50 verstelbare zitplaatsen met cateringkleppen en voetsteunen. Verder is deze luxe touringcar uitgevoerd met airconditioning, toilet, koelkast, koffiebar, boiler, video met 2 monitoren en zal bemand worden door een bekwame en representatieve chauffeur.

### Millennium & Copthorne Hotel \*\*\*\*

Dit vernieuwde hotel ligt op een terrein van 4,86 hectare naast Chelsea Football Club. Het complex kent twee vleugels, namelijk de Millennium en de Copthorne vleugel. Een algehele renovatie heeft het hotel naar het niveau van de Millennium vleugel getild. Het hotel ligt op een prachtige locatie, op slechts 5 minuten lopen van het metrostation Fulham Broadway en biedt gemakkelijk toegang tot Londen. De meest trendy en vooraanstaande winkels aan Kings Road, de boetieks van Knightsbridge en de outletwinkels van Kensington - allemaal vlakbij te vinden. Het hotel is ideaal voor fans van Chelsea FC.

De slaapkamers zijn allemaal voorzien van uitstekende voorzieningen. Het vriendelijke en efficiënte personeel van het hotel doet er alles aan om ervoor te zorgen dat er optimaal aan uw accommodatiewensen wordt voldaan.

## Reisprogramma

### Dag 1, donderdag 5 november 2009

**Vertrek:** 07.00 uur: Utrecht, Jaarbeursplein  
08.00 uur: Rotterdam,  
metro station Kralingsezoom  
09.00 uur: Breda, NS Station

**Route:** Utrecht, Rotterdam, Breda, Calais,  
Dover naar Londen

**Bestemming:** Hotel Millennium & Copthorne Hotel\*\*\*\*

### Dag 2, vrijdag 6 november 2009

Bezoek Central Church of the RAF St. Clement Danes en het Nederlands Ereveld Mill Hill.

### Dag 3, zaterdag 7 november 2009

Bezoek en programma in The Royal Albert Hall.

### Dag 4, zondag 8 november 2009

Bezoek en deelname defilé.

### Dag 5, maandag 9 november 2009

**Vertrek:** 09.00 uur: Londen Hotel Millennium & Copthorne Hotel\*\*\*\*

**Route:** Londen, Dover, Calais, Breda,  
Rotterdam naar Utrecht

**Arrangementsprijs:** € 620,00 per persoon

**Toeslag 1-persoonskamer:** € 192,00 per kamer.

### Bij de prijs inbegrepen:

- Vervoer per luxe 50 of 60 seats touringcar.
- BTW over Nederlands gebied.
- Belgische belasting.
- Franse tol.
- Retour passage passagiers en touringcar Calais - Dover.
- Hotelverzorging op basis van halfpension (logies, Engels ontbijt en 3 gangen diner).
- Kamers voorzien van alle moderne comfort.
- Parkeerkosten van de touringcar.
- Verzorgingskosten van de chauffeur.

### Niet bij de prijs inbegrepen:

- Lunches, verfrissingen en aankopen van persoonlijke aard.
- Eventuele entreegelden.
- Reis- en ongevalverzekering, premie € 1,65 per persoon per dag.
- Annuleringsverzekering, premie 5% van de reissom, daarover nog
- 7% assurantiebelasting.
- Poliskosten, 3,40 per polis.
- Calamiteitenfonds, € 2,50 per boeking.
- Eventuele consumpties en eventueel door u gewenste catering in de touringcar.

**Opgave via de Stichting Vafamil, uiterlijk 1 oktober 2009**

**Telefoon: 070-316 93 95**

**E-mail: reisebureau@vafamil.nl**



Uw traplift partner voor een veilig gevoel - TK Monoliften  
Nu 5 jaar garantie tijdens de Veiligheidsweken!



\* Het heeft onderhouden door de Medische Dienst van de Koning en is niet geschikt in combinatie met andere acties in / of aanbestoringen.

Trapliften voor elk type trap. Bel gratis 0800-5003.

Graag ontvang ik informatie over uw trapliften.

Naam: .....

Adres: .....

PC + Plaats: .....

Telefoon: .....

Stuur de bee in een originele verpakking naar: **ThyssenKrupp Monoliften BV**  
Antwoordnummer 170 - 2920 VB Krimpert ad Local - info@monoliften.nl - www.monoliften.nl



ThyssenKrupp

## Ereteken in zilver

Ter gelegenheid van zijn afscheid op 30 juni jl. als directeur van de Stichting het Veteraneninstituut (SVi) in Doorn ontving kolonel Loek Habraken uit handen van plaatsvervangend Hoofddirecteur Personeel, generaal-majoor der Mariniers A.G. van Ede, het Ereteken voor Verdienste in zilver.

Dit eerbewijs werd toegekend omdat kolonel Habraken een cruciale en inspirerende rol heeft vervuld bij de doordenking, totstandkoming, ontwikkeling en uitbouw van erkenning, waardering en zorg voor de veteraan in het algemeen en het Veteraneninstituut in het bijzonder. Op deze manier kon hij uitgroeien tot een boegbeeld van het veteranenbeleid zoals dat door het Ministerie van Defensie wordt geformuleerd en door de SVi wordt uitgevoerd. Kolonel Loek Habraken is als directeur opgevolgd door kapitein-ter-zee van administratie Frank Marcus.

Th.R.



## OPEN DAGEN voor aspirant-bewoners op Bronbeek

### Toelatingseisen zijn verruimd!

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum (KTOMM) Bronbeek te Arnhem organiseert voor gepensioneerde, vrijwillig gediend hebbende militairen van alle krijgsmachtsoorten (m/v) die opgenomen willen worden in het militair verzorgingshuis Bronbeek dit jaar Open Dagen op maandag 02 maart, 08 juni, 14 september en 7 december 2009.

Tijdens deze Open Dagen maakt u tussen 11.00 uur en 15.00 uur kennis met de leiding van Bronbeek en met andere bewoners en krijgt u, inclusief rondleiding en lunch, een compleet beeld van het leven op het Landgoed Bronbeek. Ook wordt u uitgebreid geïnformeerd over de (in vergelijking tot andere verzorgingshuizen) gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.

*U komt in aanmerking voor opname in het militair verzorgingshuis Bronbeek, indien u:*

- 65 jaar of ouder bent, alleenstaand en nog in staat bent om de algemene dagelijkse handelingen zoals wassen/douchen en aankleden zelf uit te voeren en niet behoort tot de categorie officieren;
- onder oorlogsomstandigheden of anderszins, naar het oordeel van de Minister van Defensie daarmee vergelijkbare omstandigheden heeft geleden; in krijgsgevangenschap heeft verkeerd of heeft deelgenomen aan het verzet, dan wel buiten Nederland heeft gediend bij een eenheid die door de Nederlandse regering is uitgezonden of ter beschikking is gesteld van de Verenigde Naties of van andere internationale organisaties;

- beschikt over minimaal 15 pensioenjaren als militair (tropejaren tellen dubbel)\*.

\* De Minister van Defensie heeft persoonlijk in november 2007 toestemming gegeven tot het laten vervallen van de eis van minimaal 15 pensioenjaren als militair voor oud-dienstplichtigen en Kort Verbond Vrijwilligers uit de periode 1940-1962!

*Aanmelding voor informatie aan de Open Dagen kan:*

- telefonisch (026-3763518, b.g.g. 026-3763555) of
- schriftelijk. Adres: KTOMM Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Los daarvan kunt u te allen tijde de informatiekaart voor aspirant-bewoners inclusief aanmeldingsformulieren schriftelijk aanvragen.

Ik hoop u spoedig op Bronbeek te mogen verwelkomen.

Commandant Koninklijk Tehuis voor  
Oud-Militairen en Museum Bronbeek  
w.g.  
J.C.L. Boldeman  
Kolonel der Hezaren



# Oorlogsmonument Zutphen

In Zutphen zijn er meerdere oorlogsmonumenten, maar juist op deze plaats, met dit Gideonmonument en de plaquettes in de gedenkmuur, wordt aandacht besteed aan degenen die zijn omgekomen bij het verzet, als burgerslachtoffer, de gesneuvelden onder de geallieerden tijdens de bevrijding van Zutphen en de gevallen in Nederlands-Indië.

Vijf jaar geleden is er door een werkgroep Indië-veteranen met succes geijverd om een Indië-monument op te richten. Een schok ging er door Zutphen toen bleek dat in oktober 2008 de koperen platen van de gedenkmuur waren gestolen. Gelukkig konden op 29 april 2009 de nieuwe marmeren gedenkplaten worden onthuld. Ook de vervolgtactie is

geslaagd in de vorm van een herdenking bij dit Indië-monument met een kranslegging en een dodenappél. Tijdens de herdenking werd ondersteuning verleend door een groot detachement van de Koninklijke Marechaussee uit Eelde. Als sprekers werd het woord gevoerd door ondergetekende en door Frans Rondel (als secretaris van het Veteranenplatform).

De afgelopen jaren werd de herdenking gehouden voorafgaande aan de ontvangst van veteranen in de Burgerzaal door burgemeester Gerritsen van de gemeente Zutphen tijdens de veteranendag Zutphen. Dit jaar was dat op 25 juni jl. Een andere blijk van erkenning was de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding aan de secretaris

van de werkgroep, Indië-veteraan G.J. Voortman, tijdens de afgelopen lintjesregen.

*F.T. Düst Britt*



Gideonmonument aan de Rozengracht te Zutphen

## Veteranen in Wassenaar



Voorzitter Wim Topée bedankt Henk Coopmans voor zijn bijdrage

Voor de eerste maal waren de veteranen uit Wassenaar uitgenodigd voor een bijeenkomst op 26 mei jl. Het was een geanimeerd samenzijn mede door de lezing die verzorgd werd door ons lid Henk Coopmans (brigade-generaal bd en voorzitter van de Raad van Advies van VOMI Nederland). Het onderwerp was Turkije met een historische terugblik naar de Moren en Ottomanen. Het

huidige moderne Turkije is van strategisch belang voor het Westen en Amerika maar of toetreding tot de EU op termijn mogelijk is, zal nog moeten blijken. Twee veteranen konden we als nieuw lid noteren en het bestuur van VOMI Zuid-Holland Noord kijkt met voldoening terug op deze middag.

*J.W. de Jong*

## Herdenking Gorinchem

Op 22 september 2009 zal de jaarlijkse herdenking bij het Indië-monument aan het Paardenwater te Gorinchem plaatsvinden. De erewacht zal worden gevormd door VOMI Zuid-Holland Zuid en de Bond van Wapenbroeders afd. ZH-ZO. Wij roepen u op om deze herdenking bij te wonen. Info: K. Koning, 0185-632516.



*Feesten en Partijen!*



**BOERKE MUTSAERS**  
*Restaurant, Party- en Congressies*

**ONVERGETELIJKE  
FAMILIEFEESTJES,  
BEDRIJFSFEESTEN  
EN REÜNIES...**

**...U VIERT HET BIJ BOERKE MUTSAERS**

Keuken open vanaf 12.00 uur  
Eigen ruime parkeerplaats en  
goed bereikbaar met openbaar vervoer

Vijverlaan 2, Tilburg  
T (013) 590 08 08  
F (013) 590 08 09  
info@boerkemutsaers.nl

www.boerkemutsaers.nl





## Verenigingsnieuws

### Drenthe/Groningen

Secr. Jaap Krikke, Marnepad 36  
9406 TM Assen. Tel. 0592-357140  
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl  
Soc. Comm. Tel. 0598-422389

#### Drentse Veteranendag

In het voorjaar is een groepje veteranen uit Drenthe, waaronder enkele VOMI-leden, rondom de tafel gaan zitten met het plan een veteranendag in de Drentse hoofdstad te organiseren. Zo'n idee is sneller gezegd dan uitgewerkt, maar u heeft donderdag 4 juni jl. in het "Dagblad van het Noorden" kunnen lezen: "Straks één Drentse Veteranendag". Onder stimulerende leiding van de heer H.H. de Boer, fractievoorzitter bij de Provinciale Staten van Drenthe, heeft het Comité Drentse Veteranendag een programma gemaakt. Op zaterdag 12 september 2009 bent u vanaf 10.00 uur van harte welkom in de TT-hal te Assen. Vrolijke muziek begeleidt u vanaf de zeer ruime parkeerplaats naar de gezellige entree waar koffie wordt aangeboden. Na de opening door de heer H.H. de Boer, zal de Commissaris van de Koningin u verwelkomen en mevrouw Q. Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zal ons -veteranen jong en oud- een hart onder de riem steken. Een drankje nuttigen en luisteren naar muziek gaat heel goed samen en voor we het weten is het tijd voor een lunch. Oude legervoertuigen staan rondom en de eigenaren horen graag uw verhalen, maar andere veteranen luisteren natuurlijk wel mee. Musea, stands van verenigingen van oud-militairen, verzamelingen, een toko, er is plaats genoeg en wij kunnen nog allemaal zitten ook. Annette Timmer, u weet wel van RTV-Drenthe, praat de dag aan elkaar. Voldoende rede-

nen om erbij te zijn in de TT-hal in Assen. De uitnodiging die u van uw gemeente ontvangt, zo spoedig mogelijk opsturen, vijf euro overmaken en het Comité Drentse Veteranendag begroet u graag op 12 september a.s.

#### Veteranendagen

De afspraken voor de veteranendagen in Havelte en Assen zijn gemaakt, muziek is weer vastgelegd en het eten besteld. De uitnodigingen zijn verstuurd en we proberen er weer een paar fantastische dagen van te maken. Eén datum moet in uw agenda goed genoteerd worden, namelijk de dag in Havelte, in verband met de Drentse Veteranendag, zie boven, is deze verplaatst naar 23 oktober a.s.

### Friesland

Secr. E. Moorlag, Offermar 48  
8039 CM Leeuwarden  
Tel. 058-2800048  
E-mail: henkmoorlag@upcmail.nl  
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Als ik dit stukje schrijf voor de "Sobat" is het hoog zomer. De langste dag ligt al weer achter ons maar de vele vakanties komen nog en de straten lijken dan leeg. Alleen voor de thuisblijvers is dit niet altijd de leukste tijd, zeker als je zelf om wat voor reden thuis moet blijven en vakantie niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Op 18 mei jl. hadden we de bootreis en ik denk dat iemand van de reiscommissie hier wel iets over zal vertellen in de "Sobat". Voor het bestuur breekt er een rustige tijd aan, dat wil overigens niet zeggen dat het bestuur niet bereikbaar is. Wij blijven graag op de hoogte van alle bijzonderheden, zul-

len om de beurt goed op de winkel passen en waar nodig jullie terzijde staan.

Onze eerste activiteit is de dodenherdenking in het Rengerspark. Hier kunnen wij onze maten gedenken die in de tropen zijn achtergebleven. Als het nog kan, zullen wij dit zolang mogelijk voortzetten en anders onze kinderen. Dit mag nooit vergeten worden.

Onze volgende contactbijeenkomsten zijn op 20 oktober in Oudwoude en 17 november in Workum. U krijgt hier nog een uitnodiging voor.

Tot slot: wees sterk en houd moed, ook al is het soms moeilijk.

Henk Moorlag

### Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7  
6371 LV Landgraaf  
Tel. 045-5327394  
E-mail: themaas@home.nl  
Soc. Comm. Tel. 046-4521315

We schieten alweer aardig op in 2009. We realiseren het ons vaak niet, maar als u deze "Sobat" ontvangt is de herfst alweer in aantocht. Zo snel worden we geleefd. Intussen hebben we toch weer prettige en minder prettige ervaringen opgedaan. We hebben afscheid moeten nemen van enkele leden waarvan we de achterblijvenden, indien het bij ons bekend was, blijk hebben gegeven van onze belangstelling en medeleven.

We waren met ons dagelijks bestuur en diverse leden aanwezig bij de onthulling van het nieuwe monument in Maria Hoop (gemeente Echt-Susteren). Destijds zijn vanuit Maria Hoop 9 militairen naar het toenmalig Ned. Oost-Indië uitgezonden. Daarvan zijn er 3 niet teruggekeerd. Voor de nagedachtenis aan deze drie dapperen is op vrijdag 29 mei 2009 dit monument onthuld. Wij zijn ervan overtuigd dat we een onthulling beleefd hebben die zijn weerga niet kent. Onze complimenten voor de organisatie rond deze geweldige gebeurtenis. Alles, maar dan ook werkelijk alles, was tot in de puntjes verzorgd en geregeld. Proficiat mensen van Maria Hoop. Op vrijdag 19 juni jl. hadden we onze jaarlijkse reünie in de kazerne in Weert. Gezegd mag worden een heel goed geslaagde reünie. Na afloop werden we overstelpt met bedankjes en complimenten door onze leden en Belgische vrienden uit Maasmechelen

# SOBAT



die ieder jaar weer met een bus bij ons aanwezig zijn. Het is voor ons een genot om te zien en te beleven hoe de aanwezigen genieten van deze dag. De muzikale omlijsting van deze dag viel bijzonder in de smaak bij iedereen. Geweldig vonden wij ook dat ons lid sobat Verhaagen uit Zwolle weer aanwezig was. Prachtig, we hopen elkaar nog lang te kunnen ontmoeten.

Ter oprissing van het geheugen volgt het resterend gedeelte van het programma 2009.

15 september: Bijeenkomst Broen Café, Marktstraat in Echt.

3 november: Bijeenkomst Gemeenschapshuis, Lindelaan 4 in Kessel-Eik.

**BIJENKOMSTEN BEGINNEN OP DINSDAG OM 14.00 UUR**

Zoals altijd vragen wij u ook nu weer ons op de hoogte te willen houden van eventueel overlijden of ernstige ziekte van onze sobats, zodat we daar onze aandacht aan kunnen blijven schenken.

Theo Maas

## Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, Buxusplaats 10  
5058 HK Tilburg  
Tel. 013-5400380/Fax: 013-5400381  
E-mail: voml.nbo@veteranen.nl  
Soc. Comm. Tel. 0412-623513

Eind van dit jaar verschijnt in Udenhout het boek "Over onze jongens in Indië" In de loop der jaren zijn er, ook regionaal, heel wat boeken verschenen over militairen die tussen 1945 en 1950 als vrijwilliger of als dienstplichtige uitgezonden werden naar Nederlands Oost-Indië, zoals dat toen werd genoemd. Ook vanuit Udenhout zijn er toen zo'n 70 militairen uitgezonden. Reeds eerder waren er veel gegevens en foto's over hen beschikbaar gekomen om deze te gebruiken voor het boek "Nou tabee dan, ik groet je . . .", een uitgave van de Heemkundekring "De Kleine Meijerij". Jammer genoeg was er geen gelegenheid om de (pas) foto's en veel persoonlijke verhalen op te nemen. Gelukkig bleek het schrijversteam van Heemcentrum "t Schoor" in Udenhout nog te beschikken over een groot aantal maandelijkse kranten die via het plaatselijk Katholiek Thuisfront naar Indië werden gestuurd. Daarin werd druk over en weer geschreven over gebeurtenissen hier en in Indië. Redenen genoeg dus om een boek uit te geven. We hebben de mogelijk-

heid aangegrepen om de persoonlijke verhalen en belevenissen van onze jongens in dit boek weer te geven.

Dit begint al met de opkomst, de sfeer in de kazeme, theorie, veld-oefeningen, Maleise lessen, inschepingsverlof en de uitreis. Ook de bootreis zelf, aankomst en vooral persoonlijke ervaringen in Indië worden beschreven alsmede de verbazing en ervaring bij thuiskomst vanuit een meer open samenleving (de wereld), in een nog sterk gesloten plaatselijke gemeenschap, worden besproken. Uiteraard wordt een terugblik ook niet vergeten. De sobats dragen de belevenissen van die diensttijd levenslang mee! Het is ook nog een verhaal voor hun kinderen en kleinkinderen, de bijpassende foto's zullen dit illustreren.

Op ons verzoek zal het Ministerie van Defensie, via de Bedrijfs-groep Informatievoorziening te Kerkrade, al de persoonlijke gegevens van onze veteranen nog eens grondig controleren. Na het toezenden van het concept-manuscript ontvingen we een toezegging van het Veteraneninstituut voor een subsidie voor de uitgave van dit boekwerk. Ook de Boudewijn van Gorp Stichting heeft een toezegging gedaan.

We hebben het er maar druk mee, via via krijgen we steeds meer boven water. Het is de bedoeling dat het Heemcentrum "t Schoor" op zondag 27 december a.s. (3e Kerstdag) het boek officieel zal aanbieden.

Er is bewust voor die datum gekozen, omdat het dan 60 jaar geleden is dat de officiële overdracht van Indië in Den Haag plaatsvond. Mede dank zij de subsidies is deze fraaie uitgave, die in beperkte oplage verschijnt, voor slechts € 15,00 verkrijgbaar bij Thuiskantoor Nogmaals, Fotogalerie Angelique en Hoppenbrouwers Audio/Video in Udenhout. Op verzoek kan ook toezending plaatsvinden tegen een meerprijs van € 3,00 per boek. Mocht u al belangstelling tonen voor deze uitgave, dan kunt u nu uw bestelling schriftelijk doorgeven aan het Heemcentrum "t Schoor", bij voorkeur via e-mail: lia.clement@home.nl, of per post naar:

Achthoevenstraat 48,  
5071 AS Udenhout.

Oud-Indiëganger en lid schrijversteam.

Piet Naalden

## Noord-Brabant West

Wvd. secr. J. Malipaard  
Ravelstraat 32  
4614 XD Bergen op Zoom  
Tel. 06-40744695/E-mail:  
malipaardua@gmail.com  
Wvd. Soc. Comm. Tel. 0165-560546

Nou we hebben het geweten als je een totaal pakket aan activiteiten naar voren brengt.

Zo'n 220 personen hadden zich aangemeld voor de zomerreünie, wat houden die Brabanders toch van feesten.

En dan vanaf 's morgens 10.00 uur tot 16.45 uur, een ieder tevreden naar huis na een gezellig samenzijn met een goed stuk muziek, een heerlijke maaltijd en dan die geweldige verloting met zoveel prijzen, waar halen ze het vandaan. We hebben in het verleden eens een secretaris gehad, die sprak over: "Op de woelige baren", hij bedoelde ermee dat er op latere leeftijd bij zo velen een heel ander inzicht is om met elkaar samen iets te organiseren en samen te werken. Jan wil zo en Piet weer anders, de een liegt nog meer dan de ander, het verdraaien van feiten, zodat bestuurders tegen over elkaar staan als kerphanen. Dat hebben we dan te danken aan degene die een ander het licht in z'n ogen niet gunt. Op deze manier verlies je mensen die het werkelijk menen met wat ze doen en waarvoor niets te veel is. Zo waren ook de beginjaren van VOMI, het begint er nu weer op te lijken. Het zou zo mooi zijn als degene die het veroorzaakt, eens inzag wat hij kapot maakt voor het hele verenigingsleven.

J. Malipaard

## Overijssel

Secr. Joost Oldenbeuwing  
Reiger 27  
8103 AL Raalte  
Tel. 0572 - 358947  
E-mail: j.olderbeuwing@versatel.nl  
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

### Bestuursmutaties

Wegens gezondheidsredenen is ondergetekende genoodzaakt het bestuurslidmaatschap en het secretariaat van VOMI Overijssel te beëindigen. Gelukkig hebben wij ons mede-bestuurslid (en sociaal-commissaris) Joost Oldenbeuwing bereid gevonden het



secretariaat vanaf 1 augustus over te nemen (zie adres hierboven).

## Ledenbijeenkomsten

Na de zomertijd hopen wij elkaar weer te treffen op onze ledenbijeenkomsten.

### Donderdag, 24 september 2009

In restaurant Reimink, Spanjaardsdijk 17 te Heeten, tel. 0572-381229, aanvang: 14.00 uur.

Een prachtige dia-serie van de landschaps- en natuurfotograaf Jan v.d. Knokke (bekend van o.a. Grasduinen, Landleven, Vogels, en andere bladen) over: Natuur onder de middernachtszoon (Noordelijk deel Scandinavië, boven de Poolcirkel). Na afloop is er een verloting.

### Dinsdag, 20 oktober 2009

In café-restaurant "Het Bonte Paard", Deventerweg 87, Holten (Dijkerhoek), tel. 0548-361202, aanvang: 14.00 uur. Optreden van het shantykoor 'De Regghe Singers' uit Hellendoorn. Lekker meedeinen op zang en muziek van één van de belere Shantykoren in Overijssel. Na afloop is er een verloting.

Het restaurant is gelegen aan de weg Deventer-Holten (N 344) in het buurtschap Dijkerhoek. Per bus bereikbaar via de lijndienst Bathmen-Holten, halte op ca. 100 meter van het restaurant.

Noteert u alvast de ledenbijeenkomst op 25 november en het Kerstdiner op 18 december a.s.

Persoonlijk dank ik u voor uw medewerking en het vertrouwen dat u in mij hebt gesteld als secretaris van VOMI Overijssel. Hopelijk zien wij elkaar nog eens op één van de ledenbijeenkomsten.

Alle zieken en degenen die niet meer in staat zijn onze ledenbijeenkomsten bij te wonen, een hartelijke groet en onze beste wensen.

Johan Beumer  
Ex-secretaris VOMI Overijssel

## Utrecht/'t Gooi

Secr. A.J.B. Martens  
Chico Mendesstraat 67  
3573 AW Utrecht  
Tel./Fax: 030-2716895  
E-mail: sobatam@versatel.nl  
Soc. Comm.: Tel. 035-6217809

In de laatste bestuursvergadering kreeg ik de opmerking dat er zo wei-

nig over onze jaarlijkse bijeenkomst in de "SOBAT" stond vermeld. Dit is gekomen omdat de sluitingsdatum voor het inzenden van kopij 1 mei was en de jaarlijkse bijeenkomst op 12 mei gepland stond in het voormalig Officers Casino te Soesterberg.

Er was veel animo, ruim 200 personen hadden zich aangemeld en om half elf was de zaal vol met koffie- en theedrinkers. De voorzitter (Gijs Elders) heette een ieder welkom, in het bijzonder Rita Verdonk en de afgevaardigden van de Bond van Wapenbroeders. Allereerst werd er een ogenblik stilte gevraagd om de sobats te gedenken die ons de laatste tijd zijn ontvallen.

Rita kreeg de gelegenheid om nog eens te vertellen dat haar vader ook een veteraan was. Sobat Mallpaard was ook deze keer weer present met zijn toko en deed goede zaken. Er was ook een loterij opgezet en de prijzen werden door de sobats zelf meegebracht. Omstreeks 12 uur was er het optreden van een zeemanskoor uit Breukelen ("Het Krulpend Tuig"), dat bij een leder goed in de smaak viel. Daarna volgde de rijstmaaltijd, nog een tweede optreden van het "Het Krulpend Tuig" en de prijsuitreiking.

Al met al kunnen we terugzien op een geslaagde dag. In december is er weer een Kerstdiner, de datum is nog niet bekend.

Op 19 december 2009 is de jaarlijkse Herdenking van 52 Utrechtse mannen die in de Indië-periode zijn overleden. Deze keer zal de herdenkingstoespraak door de voorzitter van VOMI Nederland gehouden worden. **Let op het gewijzigde e-mail adres van de secretaris: sobatam@versatel.nl**

## Zeeland

Secr. J. Kloet, Laan van Barbestein 8  
4451 AH Heinkenszand  
Tel. 0115-561738  
E-mail: jkloet1926@zeelandnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 0115-561738

De Zeeuwse Veteranendag te Middelburg is weer voorbij. Het was een geweldige dag. De ontvangst in het Statencolplex aan het Abdijplein (een geweldige ambiance), de kranstegging bij het Oost-Indië monument, het defilé naar de markt (vooraf gegaan door de "Inter Scaldis Pipes and Drums" en de medewerking van "Infatuate" met oude legervoertuigen en de Stichting "Wings to Victory" met

oude vliegtuigen) maakten het geheel tot een geslaagde dag.

Op 28 augustus a.s. houdt de Stichting Oost-Indië monument Zeeuws Vlaanderen haar jaarlijkse herdenkingsdienst, aansluitend is de kranstegging bij het monument in Terneuzen. Aanvang 14.00 uur.

7 september a.s. gaan we weer -zoals gewoonlijk- met twee volle touringcars naar het Nationaal Indiëmonument in Roermond. U heeft hiervoor een inschrijfformulier ontvangen.

J. Kloet

## Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong, Merellaan 247  
3145 EJ Maassluis  
Tel. 010-5927786  
E-mail: judjong@kabelfoon.nl  
Soc. Comm. Tel. 071-5763418

Ook dit jaar is in vele gemeenten aandacht geschonken aan de eigen plaatselijke veteranen. Dit was o.a. het geval in Rijswijk, Zoetermeer, Het Westland, Delft, Noordwijk, Vlaardingen en Maassluis. In Maassluis was in het stadhuis de fototentoonstelling "Veteranen: Ingezet in dienst van de vrede" te zien.

Verder treft u elders in dit nummer verslagen aan van de geslaagde dagtocht naar Lelystad naar het Aviodrome, de bijeenkomst in Wassenaar en de bijeenkomst in de Julianakazerne in samenwerking met de BvW, afdelingen Den Haag en Leiden. Ook was het bestuur aanwezig bij de barbecue georganiseerd door de BvW afdeling Den Haag. In het zomerreces zal het bestuur zich buigen over de plannen voor het seizoen 2009/2010 en u hierover in de nieuwsbrief of "Sobat" nader informeren.

J.W. de Jong

## Zuid-Holland Zuid

Secr. D. Mennens, Lijsterlaan 12  
3055 CH Rotterdam  
Tel/Fax. 010-4188239  
E-mail: d.mennens@zonnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 010-4340970  
E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

Na de vakantieperiode vergadert het bestuur weer op 8 september a.s. Heeft u punten? Bel dan Doif Mennens.

# SOBAT



Op donderdag 17 september 2009 is er weer een contactmiddag in Puttershoek. Wij heten u allen graag welkom in "De Drie Lelies". U komt toch ook?

## Canada/USA

Op 4 mei jl. hadden mijn vrouw en ik het genoegen om met de voorzitter van VOMI-Nederland (Leen Noordzij) en de secretaris (Klaas Orsel) de lunch te gebruiken. Het was een groot genoegen om met elkaar het wel en wee van VOMI-Nederland in het algemeen en VOMI-Canada in het bijzonder te kunnen bespreken. Onze dank voor deze mogelijkheid, namens alle Canadese VOMI-leden, en ook voor het gratis VOMI-lidmaatschap incl. de "SOBAT". We hebben diezelfde avond de vriendschapsbijeenkomst in Burlington bijgewoond. Ook hebben we genoten van een prachtige uitvoering van het Liberation koor en de prachtige films van Nederland. Ook voorzitter Leen Noordzij sprak bij die gelegenheid, hij is een boeiende en vlotte spreker. Verschillende sobats waren ook aanwezig, we hopen dat ze ook de gelegenheid hebben waargenomen om met onze bestuursleden te spreken. Jan van der Ham, die jarenlang onze vertegenwoordiger was, is de enige die we voordien hadden ontmoet. Verder gaat hier alles rustig verder.

Met hartelijke groeten,

G. Lodder  
303-72 Woodlawn Rd. East  
Queph ON N1H 1G7  
Canada

## De Veluwe

Secr. FT. Dürst Britt  
Eperweg 21, 8181 ET Heerde  
Tel. 0578-691646/Fax: 0525-637336  
E-mail: kva325@artillerie.nl  
Soc. Comm. Tel. 0578-575935  
E-mail: p.holsbergen@hetnet.nl

### Onderlinge saamhorigheid versterkt

In mei 2009 is aan alle sobats en de dames van VOMI "De Veluwe" een brief verzonden met de volgende inhoud:

"Beste sobat,  
Aangezien wij allen een hoge leeftijd hebben bereikt, wordt het steeds moeilijker mensen te vinden om bestuursfuncties te vervullen. Er

komt dan een moment dat het regelen van of het niet meer kunnen bezoeken van bijeenkomsten, met andere woorden het contact hebben met elkaar, niet meer mogelijk is. Om toch een vorm van contact te houden stel ik - als proef - het volgende aan u voor: Ik ben bereid om u, als u met het voorstel instemt, 2 adressen van dichtbij u wonende veteranen te geven waarmee u onderling contact kunt hebben. Mocht één van u drieën, of diens partner, ziek worden of anderszins hulp nodig hebben dan kan één van de anderen dat doorgeven aan ondergetekende (uw Sociaal Commissaris). Deze zal dan verder actie ondernemen. Ook nu zijn er al sobats die niet meer naar de bijeenkomsten kunnen komen. Voor hen zou het een middel zijn om weer contact te krijgen. We zijn het aan elkaar verplicht gezien de gemeenschappelijke achtergrond. Ook nu hebben wij, net als in de tropen, elkaar nodig!"  
P. Holsbergen, Berkenoord 107,  
8172 AR Vaassen. Tel. 0578-575935.

E-mail: p.holsbergen@hetnet.nl  
Op deze oproep is uitstekend gereageerd, zowel in aantallen als in ondersteuning van het initiatief. Dit is in mei medegedeeld aan de leden. Inmiddels is Peter Holsbergen bezig aan de hand van de postcodes, sobatgroepjes samen te stellen. U krijgt hiervan bericht.  
De andere lidverenigingen van VOMI Nederland die mogelijk ook met een dergelijk systeem (willen gaan) werken verzoek ik te reageren naar onze Sociaal Commissaris Peter Holsbergen. Via de Sociale Commissie wordt VOMI Nederland ook op de hoogte gesteld.

### Bijeenkomst

De volgende bijeenkomst van VOMI "De Veluwe" staat gepland voor woensdag 14 oktober in het AMT te Stroe. Namens het bestuur van VOMI "De Veluwe" wens ik u een prettige zomerperiode.

FT. Dürst Britt

## Barendrechtse Veteranendag

"De waardering voor de veteraan groeit", aldus de burgemeester van Barendrecht de heer J. van Belzen. Ruim honderd Barendrechtse veteranen met hun partner kwamen op vrijdag 19 juni jl. voor de vierde maal bijeen in het gemeentehuis van Barendrecht. De veteranen werden toegesproken door burgemeester Jan van Belzen en Jan Schoeman, hoofd afdeling communicatie / maatschappelijke erkenning van het veteraneninstituut. "Het is mijn vaste overtuiging dat je omgekomen militairen pas echt eert, als je ook nog levende kameraden respectvol

behandelt" aldus Jan Schoeman, die stelde dat de waardering van de Nederlandse samenleving voor deelnemers aan militaire operaties nog steeds toeneemt, los van de discussie over de vraag of Nederland aan dat soort operaties moet meedoen. Voorts had organisator Klaas Orsel gezorgd voor een mini-tentoonstelling van oude militaire attributen. De veteranen werden verder voorzien van drankjes met een heerlijke uitgebreide rijstafel. Al met al kan de gemeente Barendrecht weer terugzien op een geslaagde bijeenkomst.

K.O.





# Operatie Overlord

Operatie Overlord was tijdens de Tweede Wereldoorlog de codenaam voor de invasie door de westerse geallieerden in het door Duitsland bezette West-Europa. Operatie Overlord begon op 6 juni 1944 (D-Day) en eindigde op 25 augustus 1944 toen Parijs werd bevrijd. De operatie startte met luchtlandingen en een amfibische aanval in de vroege morgen van 6 juni 1944. Na de landing werd allereerst gepoogd het Normandische bruggenhoofd te behouden en uit te breiden. Diverse operaties werden hiervoor ondernomen en tijdens Operatie Cobra braken de geallieerden definitief door de Duitse linies. Toen de Duitsers in de val kwamen bij Falaise, was de strijd in geallieerd voordeel beslist. De weg naar Parijs lag open en de Franse hoofdstad aan de Seine werd ingenomen. Men beschouwt de bevrijding van Parijs over het algemeen als het einde van Operatie Overlord. Het is één van meest bekende campagnes uit de Tweede Wereldoorlog en de uitdrukking "D-Day" wordt vrijwel altijd geassocieerd met deze operatie, terwijl de term D-Day alleen betrekking heeft op de dag waarop de operatie begon.

Door het beperkte vliegbereik van de geallieerde jachtvliegtuigen Spitfire en Hawker Typhoon was de keuze van de landingsplaatsen beperkt. Geografische omstandigheden beperkten de keuze tot het Nauw van Calais en de stranden van Normandië. Calais lag het dichtst bij het Verenigd Koninkrijk, de stranden daar waren het meest geschikt om te landen en de marsroute naar Duitsland was het kortst. Maar omdat een landing op deze kust erg voor de hand lag, en Hitler ervan overtuigd was dat de geallieerden hier zouden landen, was dit stuk kust ook het zwaarst verdedigd. Dit gaf de doorslag in de keuze voor Normandië.

In december 1943 werd generaal Eisenhower tot opperbevelhebber van de geallieerde invasiestrijdkrachten benoemd. In januari 1944 volgde de benoeming van generaal Montgomery als bevelhebber van de grondstrijdkrachten. Aanvankelijk zouden drie divisies vanuit zee landen, ondersteund door twee luchtlandingsbrigades. Montgomery breidde dit snel uit tot vijf divisies over zee en drie via de lucht. In totaal zouden 47 divisies voor de operatie worden ingezet; 26 divisies van Britten, Canadezen, Commonwealth-troepen en vrije



Europeanen, en 21 Amerikaanse divisies.

Onder bevel van admiraal Sir Bertram Ramsay zouden bij de invasie meer dan 6000 vaartuigen worden ingezet, waaronder 4000 landingsvaartuigen en 130 oorlogsschepen voor de beschieting van de kust. Daarnaast zouden 12000 vliegtuigen onder bevel van luchtmaarschalk Sir Trafford Leigh-Mallory worden ingezet om de landingen te ondersteunen, inclusief 1000 transportvliegtuigen om de 20000 parachutisten en luchtlandingstroepen over te brengen. 5000 ton bommen werd tegen de Duitse kustverdediging ingezet.

Om de Duitsers in de waan te laten dat de werkelijke aanval bij het Nauw van Calais zou plaats vinden, zetten de geallieerden een massale afleidingscampagne op. Deze werd de Operatie Fortitude genoemd. In de buurt van Dover werd een geheel fictief Eerste Amerikaans Legerkorps gecreëerd, met nepgebouwen, nepuitrusting (waaronder opblaasbare tanks) en misleidend radioverkeer. Generaal Patton werd als commandant van de eenheid genoemd. De Duitsers deden hun uiterste best om de juiste landingsplaats te ontdekken en hadden een uitgebreid netwerk van geheimagenten in Zuid-Engeland. Deze waren allemaal ontmaskerd door de Britten en werden ingezet als dubbelspionnen om de Duitsers te misleiden. Ze bevestigden de Duitse vermoedens dat de invasie bij het Nauw van Calais zou plaatsvinden.

Om deze illusie in stand te houden, werd voorafgaand aan de eigenlijke invasie het gebied rond Calais veel zwaarder gebombardeerd dan de landingszones in Normandië. Lange tijd verkeerden de Duitsers in de veronderstelling dat de aanval in Normandië slechts een afleidingsmanoeuvre was. Op bevel van Hitler werden tankeenheden achter de hand gehouden om tegen de verwachte aanval bij Calais te worden ingezet. Toen de ware bedoelingen tot de Duitsers doordrongen, was het al te laat.

Voor de landing in Normandië en het ruimen van de door de Duitsers aangelegde versperringen werd onder leiding van generaal-majoor Percy Hobart een aantal speciale voertuigen ontwikkeld; ondermeer de Duplex Drive Sherman-tank die bleef drijven en varend het strand kon bereiken; de Sherman Crab, een normale Sherman-tank met een (dors)wiel voor de tank die alle mijnen opruimde zonder de tank te beschadigen; brugleggende Churchill-tanks; en tanks die loopgraven konden opvullen en rijpaden konden aanleggen. Deze voertuigen werden ook wel Hobart's Funnies genoemd. Het plan voorzag ook in de bouw van twee kunstmatige Mulberryhavens om gedurende de eerste paar weken van de campagne, als er nog geen zeehavens veroverd zouden zijn, de noodzakelijke voorraden zo snel en efficiënt mogelijk aan land te kunnen brengen. Operatie PLUTO (Pipe Line Under The Ocean) bestond uit een serie onderzeese pijpleidingen die brandstof uit Engeland naar de invasiestrijdkrachten zou overbrengen.

Voorafgaand aan de strijd hadden de geallieerden het gebied zorgvuldig in kaart gebracht, waarbij ook veel zorg was besteed aan de weersgesteldheid in Het Kanaal. Voor de operatie was springvloed nodig en goed zicht. Beide omstandigheden deden zich alleen voor bij volle maan. D-Day werd oorspronkelijk bepaald op 5 juni 1944, maar slecht weer noopte tot uitstel. Op 6 juni waren de weersomstandigheden niet veel beter, maar generaal Eisenhower koos er voor om niet tot de volgende volle maan te wachten. Deze beslissing hielp bij het verrassen van de Duitsers, omdat hun experts, gelet op de weersomstandigheden, geen aanval verwachtten. Veldmaarschalk Rommel was zelfs op 4 juni naar Duitsland vertrokken om thuis de 50e verjaardag van zijn vrouw te vieren.

Op de zevende dag na de landing werd volledige aansluiting tussen alle sectoren bereikt en was een bruggenhoofd gevormd van 125 km breed. Waar de Amerikanen na de volledige aansluiting terreinwinst boekte, gebeurde er in de Britse sector betrekkelijk weinig. De Duitsers hadden zich geconcentreerd rondom Caen, het wegen- en spoorwegcentrum van Normandië. Met de inname van Caen lag de weg naar de Seine





6 juni 1944, D-Day, "De langste dag", was de dag van de grote invasie der geallieerden op de Franse kust. Eén der beslissende keerpunten in de Tweede Wereldoorlog.

Op 6 juni 2009 was het precies 65 jaar geleden dat in Normandië de geallieerde invasie begon, die uiteindelijk leidde tot de bevrijding van West-Europa van de nazis. Op de Amerikaanse militaire begraafplaats in Colleville-sur-Mer hebben de leiders van de Verenigde Staten, Frankrijk, Canada en Groot-Brittannië op deze dag de geallieerde invasie van 6 juni 1944 herdacht. De Amerikaanse president Barack Obama legde daar een krans ter nagedachtenis aan alle gesneuvelde militairen.

Bron: Wikipedia

Th.R.

opert. De Duitsers wisten dit en waren dan ook niet bereid de stad zomaar op te geven. De Duitsers wisten dat Caen een essentiële rol speelde in de plannen van de geallieerden. De stad werd zwaar verdedigd en het grootste deel van de Duitse troepen had zich in en rondom de stad verzameld. Diverse aanvallen van de Britse troepen op de stad, werden door de Duitsers betrekkelijk eenvoudig afgeslagen. Tussen 7 en 9 juli werd Caen zwaar gebombardeerd door de geallieerden. De Duitsers leden hierbij gevoelige verliezen en trokken zich diep terug in de stad. Toen de Britten op 18 juli de grootscheepse aanval op Caen begonnen, boden de Duitsers hevig weerstand. Beide partijen leden zware verliezen en de Duitsers moesten zich uiteindelijk terugtrekken uit de stad.

Met de geallieerden in aantocht vonden in Parijs steeds meer confrontaties plaats tussen het Parijse verzet en de Duitse troepen in de stad. De opstand bereikte op 22 augustus het hoogtepunt. De geallieerden waren nu door deze opstand gedwongen hun plan te herzien. Het geallieerde strijdplan voorzag in een omtrekkende beweging rond Parijs, om stadsgevechten, die traditioneel veel mensenlevens eisen, te vermijden. Nu de Duitsers keihard dreigde in te grijpen tegen de bevolking, ging dit plan dus niet op. De Franse 2e Pantserdivisie kreeg de opdracht om de stad binnen te trek-

ken. Er volgden zware gevechten in de stad. Ondanks de opdracht van Hitler aan generaal Dietrich von Choltitz om Parijs ten koste van alles te houden en de stad te vernietigen, gaf deze op 25 augustus de stad over. Op die dag trok Charles de Gaulle, leider van de vrije Fransen strijdkrachten, de stad binnen. Men beschouwt de bevrijding van Parijs over het algemeen als het einde van Operatie Overlord.



## Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

**SOBAT**

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede af hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, onderne-

mers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze lidverenigingen heeft reeds een donatie gedaan.

Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

U doet toch ook mee?

Th.R.



# Een droom in Vogelvlucht 1948 – 2003

In 1948 moest ik naar Indonesië ver van huis  
Als militair met het m.s. de Zuiderkruis  
10 sigaretten en wat snoep bij het aan boord gaan  
Het was niet veel, maar ik liet het niet staan  
Er is mij nooit verteld voor hoe lang  
Toch was ik niet bang  
Over de grote zee  
Dat viel nog wel mee

Maar eenmaal aan boord vergeet het maar  
Wij moesten met 5 huzaren boven elkaar  
Maleise les aan boord en sloepenrol  
Ik dacht dat is niet voor de lol  
Het water in de zee was niet koud  
Maar uit een fontein aan boord was het warm en zout  
Maar na 3 weken in Indonesië aangekomen  
Weg waren opeens al mijn dromen  
Ons 41e Eskadron moest uit elkaar  
De één bleef hier de ander gong naar daar  
Maar na het verstrijken van een klein jaar  
Kwamen we in Trogon weer bij elkaar  
Hier moest ik onder een klamboe slapen  
Achter een stapel zandzakken die moesten mij bewaken  
Wij vierden hier ons eerste jaar onder de tropenzon  
Geelzucht was mijn ziekte waarmee het begon  
Een pakket uit Holland met wat erin om van te eten  
Maar dat kon ik bij het openmaken wel vergeten  
Er waren nogal wat andere kleine dieren  
Die hiermee wat konden versieren  
Naar maanden later trok men weer aan de bel  
Bandoeng en omgeving kwamen weer in tel  
Pegalengan was weer mijn thuis  
Ik dacht, nu wil ik wel weer naar huis  
Het repareren van de wapens ging wel door  
Want daar was ik hier toch voor  
Op zekere dag lag de Gen. Mac. Rey in de haven  
Die zou ons na bijna 2 jaar weer naar huis varen  
Terug in de haven van Rotterdam gekomen  
Het was koud en ik zag de regen stromen  
's Morgens om 08.00 uur ging ik debarkeren  
's Nachts om 01.00 uur was ik thuis en kon ik de bus de  
rug toekeren

Nog vaak denk ik aan de Gordel van Smaragd  
En aan de baboe die naar mij lacht



Na 53 jaar had ik niet kunnen dromen en denken  
Dat ik deze plaquette nog aan het 41e zou kunnen  
schenken  
Deze plaquette waar ik drie jaar terug mee begon  
Ligt nu vastgelegd in het beton  
Als herdenking aan onze vrienden die nimmer naar  
Nederland  
terugkomen maar daar zijn heengegaan  
Dat is de wensdroom na 53 jaar van deze veteraan.

*M. Poolman, Haren*

## Economie niet zo best

Het gaat niet zo best met de economie

De bananenhandelaar is de pisang  
De tabakshandelaar is de sigaar  
De bakker verdient geen droog brood meer  
En de herenmode is de das omgedaan

De lampenwinkeliers zien de toekomst donker in  
De scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen  
De timmerman heeft zijn bijlje er bij neergelegd  
Terwijl de kousenfabrikanten er geen gal meer in  
zien  
De horlogemakers zouden de tijd terug zetten

De confectie-industrie moet er een mouw aan  
passen  
De tuinder heeft knollen voor citroenen gekocht  
De chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt  
geraakt  
En de wielrenners weten niet meer rond te komen  
De scheldsrechters vinden er geen bal meer aan  
En de badmeester kan zijn hoofd niet meer boven  
water houden

De bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen  
Voor de bioscopen valt het doek  
En de kwekers zitten op zwart zaad  
De schoorsteenvegers komen op straat te staan  
En de stratenmakers kunnen op het dak gaan zitten

De mijnbouw graaft zijn eigen graf  
En de Nederlandse Spoorwegen is het spoor bijster  
De luchtvaartmaatschappijen vliegen de lucht in  
De metselaars zitten in de put  
Terwijl de café-houder het zat is  
De aardappelboeren kunnen het niet meer rooien  
En de slaggers zien er geen been meer in

De handel in liften gaat op en neer  
En de tapijthandelaars kunnen er geen touw meer  
aan vast knopen  
De schoenmaker lapt het aan zijn kaars  
Slijtertjen gaan op de fles  
De gasfitters leggen het loodje  
De vissers vangen bot  
De zangers moeten een toontje lager zingen  
De oliehandel loopt niet langer gesmeerd

Alleen de wapenindustrie daar zit nog schot in.



## SOCIALE COMMISSIE



aangesloten bij

### Voorzitter/secretaris

Wl P.J. Patist  
Stellingerweg 104  
8475 EJ Nijeholtpade  
tel. 0561-688772  
mobiel 06-15100579  
fax 0561-688349

E: vomi-soocom@kprmail.nl

### Vice-voorzitter/ Budgethouder FSZ

Theo H.A. Rump  
Albatrosstraat 14  
2352 EG Leiderdorp  
Tel. 071-5416836  
E-mail:

Theorump@gmail.com

### Coördinator monumenten

Ger de Jong  
Rozenlaan 41  
2995 AS Heerjansdam  
Tel. 078-6771902



stichting  
veteranen  
platform

## SOCIAAL COMMISSARISSEN

### Drenthe-Groningen

M.P. de Boer  
Hooftweg 67  
9626 AB Schildwoude  
tel. 0598-42 23 89

### Overijssel

Joost Oldenbeuwing  
Reiger 27  
8103 AL Raalte  
tel. 0572-35 89 47

### Zuid-Holland Zuid

W.A.J.K. (William) Roza  
Heemraadstraat 9  
3131 VG Vlaardingen  
tel. 010-4 340 970  
w.roza3@kprplanet.nl

### Noord-Brabant-West

P. Looyen (wvd)  
Cameedijk 1  
4706 EG Roosendaal  
Tel. 0165-560546

### Noord-Brabant Oost

Antoon F. Pennings  
Thorbeckestraat 101  
5344 SM Oss  
tel. 0412-62 35 15

### Friesland

Hans N. Blom  
Gerben Yprastraat 13  
8723 CP Koudum  
tel. 0514-52 21 07

### Utrecht/1 Gooi

Eppo R. Schweetman  
Lutherhof 37  
1216 KR Hilversum  
tel. 035-6 21 78 09

### Zuid-Holland Noord

Eduard d'Haan  
Kennedylaan 15  
2324 ES Leiden  
Tel. 071-5763418

### Noord-Oostpolder

Kees Calje  
P.A. straat 23  
8307 BB Ens  
Tel. 0527-251470

### Limburg

Harry J.A. Dolé  
Heerlenerweg 49  
6132 CL Sittard  
tel. 046-4 52 13 16

### Zeeland

J. Kloet  
Laan van Barbestein 8  
4451 AH Heinkenszand  
tel. 0113-661738

### Rivierland/ Oost Gelderland

A. Ebben  
Scheldingsweg 5  
6565 KD Mook  
tel. 0246 - 96 12 53

### Veluwe

P.H.J. Holsbergen  
Berkenoord 107  
8172 AR Vaassen  
Tel. 0578-575935  
p.holsbergen@hetnet.nl

### Noord-Holland

Nico Baan  
Molenwerfslaan 5B  
2103 TE Heemstede  
Tel. 023-5283997  
E-mail: nbaan@tiscali.nl

## FONDS SOCIALE ZORG

### Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting

J. (Sjef) Franken  
Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam  
Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl  
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

### Postzegels

J. Hoevelaken  
Weerdestein 175  
6714 CN te Ede  
Tel. 0318-614557

### VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul PG. Gommers  
Alb. Neuhuyslaan 23  
8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231

E-mail: p.gommers.sr@kprmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Demobilisatie-speld verguld	€ 6,00	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie dasclip	€ 7,50	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 7,50 per lint
VOMI borrelbekertje (telescopisch)	€ 10,00	Gedichtenbundel met CD	
VOMI schrijfmop met logo	€ 8,50	van mevr. A. Steenstra	€ 7,00
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 10,00		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.**

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

**Budgethouder: Postbanknummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland





**Met ons aller  
welgemeend mede-  
leven en dat de  
liefde en de warmte  
van uw naasten U  
de moed en kracht  
geven dit zware  
verlies te dragen.**

**soziale  
VOMI**

# In Memoriam

**Met grote eerbied en in gepaste vorm  
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:**

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Barendrecht,	W.H.	Hellevoetsluis	8 RS
Berrevoets,	M.	Kerkwerve	436 BI
Bijlsma,	J.	Makkum	5-1 RI
Boer, de	K.	Zwaagwesteinde	?
Brasser,	W.	Koudekerke	32 AAT
Cebol,	A.	Leiden	4-8 RI
Claassen,	W.	Reusel	4-6 RI
Ensing,	H.	Ommen	?
Feiter, de	S.J.	Nieuwerkerk	3-2 Huz van Boreel
Geus, de	G.	Maasdam	KL NOI
Haak,	C.M.	Voorburg	1-4 RI
Hassel, van	M.W.	Heerlen	1-2-13 RI
Hesen,	G.	Helmond	2-13 RI
Jansen,	J.M.	Oeffelt	2-6 RI
Kroes,	J.W.	Leeuwarden	4-9 RI
Kuyper,	A.A.	Melick	8 VA
Luijckx,	A.P.	Oudenbosch	4-7 RI
Maatman-van Wijk,	A.H. Mw.	Raalte	
Marinus,	A.C.	Tilburg	18 GnVeldcie
Nierlo, van	G.	Hintham	LTD-KTT
Mulder,	J.F.	Spaarndam	?
Olierhoek,	C.J.	Rozenburg	3-8 RI
Olijhoek,	J.J.	Odijk	?
Oostermeijer,	A.F.	Almelo	?
Ruiter,	A.G.	Heeten	403 BI
Sikkema,	J.	Heerenveen	403 BI
Stevens,	G.A.	Valkenburg a/d Geul	43 ZMC
Vincken-Reijnders,	G.C.W.M. Mw.	Heerlen	
Vries, de	J.M.	Sint Jacobiparochie	3-9 RI
Zwienen, van	J.	Lekkerkerk	LMD

## Lijst nieuwe leden

NAAM	WOONPLAATS	ONDERDEEL
BERKHOUT L.	OUDENBOSCH	KM
BOER H. de	PUTTEN	6 BI NNG
BRAND C.	ZUID AFRIKA	2-5 RI
ELBERTSE H.J.G.	WASSENAAR	LB
LIEPRINK B.Th.	VLISSINGEN	KM
MICHEL B.	CANADA	
NIJHOLT M.	ALKMAAR	Luz
OVERKLEEF T.	s GRAVENZANDE	
RUISBERGEN H.M.G.	WASSENAAR	GRPI
ROS A.	HALSTEREN	Klu
SMELTINK G.T.	GRONINGEN	Luz
TAYLOR LOUIS J.	U.S.A.	V-BRIGADE
VELDEN A.J. van der	BROUWERSHAVEN	
WILDT A.J.S. de	OUDENBOSCH	Staf T-Brig. B.M.O.



# Reünie

## 1-3 RI (OVW)

Datum: Woensdag 7 oktober 2009  
Locatie: Trip van Zoutlandtkazerne te Breda  
Info: J.C. van Dalsen, Tobagolaan 9, 4383 AL Vlissingen.  
Tel. 0118-474186.  
E-mail: j.c.vandalsen@kpnplanet.nl

## 3-8 RI

Datum: Donderdag 1 oktober 2009  
Locatie: Kumpulan Hulze "Bronbeek" te Arnhem  
Info: J.P. Guldenmunt,  
tel. 078-6912707 of B. Bronke,  
tel. 075-6164900

## Verb. Afd. AHK 1945-1950

In "Sobat" nr. 124 van juni jl. is per abuis Verb. AHK Batavia 1946-1950 vermeld. Dit moet zijn: Als boven vermeld.

## 4-8 RI

Datum: Donderdag 22 oktober 2009  
Locatie: Bernhardkazerne te Amersfoort

Ontvangst vanaf 11.00 uur  
Info: M. van Tol, Grootjesstraat 4, 1742 RK Schagen,  
tel. 0224-218643. E-mail: mvantol@quicknet.nl

## 43e Genie Veld Cie en 43e Park Genie

Datum: Woensdag 30 september 2009  
Locatie: Kumpulan Hulze "Bronbeek" te Arnhem  
Info: P. Spies, tel. 0488-481520 of G. Blecker, tel. 0226-317912

## 1e, 2e en 3e Esk Paw OVW v/h Regiment Huzaren van Boreel

Datum: Donderdag 27 augustus 2009  
Locatie: Bernhardkazerne te Amersfoort  
Info: Tel. 023-5264551 en 020-3209590.  
E-mail: a.swierenga@veteranen.nl

## Vrienden van Fak-Fak

Datum: Zaterdag 21 november 2009  
Locatie: Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem  
Info: Jack Malipaard,  
tel. 06-40744695;  
E-mail: malipaardtua@gmail.nl of Mevr. De Ruyter, tel. 0165-384751;  
E-mail: loes.de.ruyter@tele2.nl



## Landmachtdagen scoren nog altijd hoog

Tekst en foto: Jan van Alphen

5, 6 en 7 juni jl. was de Amersfoortse Bernhardkazerne het domein van de

legerliefhebbers en die zijn er vooral in het jeugdsegment nog altijd in grote getalen. Dat bleek vrijdag 5 juni, de eerste dag van een reeks

van drie waarop de Landmachtdagen op het Opleidingscentrum Manoeuvre/Operatiën te Amersfoort waren georganiseerd. Een uitgereikte flyer, inhoudende een overzichtelijke plattegrond met legenda die de bezoeker in één oogopslag op de hoogte bracht van de tientallen bezienswaardigheden, diende als handige gids. Natuurlijk met een voorwoord van de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Rob Berthoet. Daaraan ontleen we: "De Koninklijke Landmacht deelt een rijke historie met de stad Amersfoort: al in 1840 werd het Korps Rijdende Artillerie, bekend onder de naam "Gele Ridders", in de stad gelegerd. Toen nog niet op deze plek, de eerste gebouwen van de Bernhardkazerne kwamen pas in de jaren '38-'39. Tegenwoordig zijn er geen parate onderdelen op de kazerne gelegerd, maar gebruiken we de kazerne voor het opleiden en trainen van personeel. Gezien de jarenlange band met Amersfoort vinden we het een eer onze jaarlijkse Landmachtdagen te kunnen houden in een stad die dit jaar haar 750-jarig bestaan viert".



Ook VOMI-Nederland presenteerde zich tijdens de Landmachtdagen in Amersfoort.



# Nederlandse Veteranendag 2009



**SOBAT**