

24e jaargang • nummer 126 • oktober 2009

SOBAT



VOMI



Nederlands Vakantiehôtel sinds 1994
SCHLOSSHOTEL
 BRILON WALD - DUITSLAND

Op slechts 200 km vanaf de Nederlandse grens
 Dag en nacht genieten met een hoofdletter G

5-DAAGSE ALLES INCLUSIEF HOOGSAUERLAND VAKANTIE O.B.V. VOLPENSION

- Inbegrepen:**
- * Ontvangst met koffie en gebak
 - * 4x uitgebreid ontbijtbuffet
 - * 4x lunch
 - * 4x culinair 3-gangendiner
 - * **GRATIS CONSUMPTIES** tijdens uw verblijf: dagelijks van 17.00 - 24.00 uur (koffie - thee - frisdranken - vruchtensappen - bieren - jenevers - wijnen - apfelkorn)
 - * **Gratis gebruik van:** ** rodelbaan ** kegelbaan ** mini-golfbaan
 - * Keuze uit prachtige autoroutes en wandelroutes
 - * Regelmatig **live muziek**
 - * Avondwandeling met koffie en een pikketanussie
 - * Bovendien een **NIEUWE GRATIS** verrassingstocht per luxe touringcar. **LAAT U VERRASSEN !!!**
- Bij deze **UNIEKE** alles inclusief vakantie is er overdag veel te ondernemen en te zien. Maar ook 's avonds is er genoeg entertainment in onze bar / lounge of op het terras. Voor de liefhebbers is er een leuke avondwandeling, een biljartoemooi en een spannende "Las Vegas" avond waarbij niets te verliezen valt, alleen te winnen!

Aankomstdata:
november 2009

4 nov 8 nov
 12 nov 16 nov
 20 nov 24 nov
 28 nov

nu slechts
€ 225,00
 p.p.

3-DAAGSE KERSTMARKTVAKANTIE

VERVOER PER LUXE KEURMERK TOURINGCAR € 129 p.p.

Ook dit jaar organiseert het Schlosshotel weer de 3-daagse reizen naar het Sauerland waar u een 3-tal Kerstmarkten kunt bezoeken.

- Inbegrepen:**
- * 2x culinair 3-gangen diner
 - * 2x uitgebreid ontbijtbuffet
 - * 2x lunchpakket
 - * 4 GRATIS consumpties per persoon
 - * 2 overnachtingen in het Schlosshotel
- Reisprogramma** Dag 1: Bezoek aan de Kerstmarkt in Essen. Dag 2: Prachtige rit door het Sauerland met o.a. een bezoek aan bisschopsstad Paderborn. Dag 3: U bezoekt de fabtastische Kerstmarkt in het nabij gelegen Centro te Oberhausen..

Vertrekdata 2009:

- * 14 december
- * 16 december
- * 18 december

Vertrektijden:

- 9.00 uur Utrecht AC restaurant
- 10.00 uur Arnhem CS Sonsbeekzijde

7-DAAGS KERSTARRANGEMENT

ALLES INCLUSIEF - EIGEN VERVOER NEE € 499 p.p.

- Inbegrepen:**
- * 6 Overnachtingen o.b.v. halfpension
 - * 6x uitgebreid ontbijtbuffet
 - * Dagelijks lunch
 - * 1x Oosters buffet
 - * 1x viergangen Kerstdiner
 - * Live muziek tijdens uw diners

GRATIS CONSUMPTIES van 17.00-24.00 uur

(koffie - thee - frisdranken - vruchtensappen - bieren - wijnen - jenevers)

- Reisprogramma:**
- * Bus-excursie
 - * Keuze uit 4 autoroutes inclusief lunchpakket
 - * Wandeltocht met koffie en een warme lunch
 - * Avond met "zwinjtje schieten" en sjoelen
 - * 2e Kerstdag een verrassingstocht per luxe touringcar met Kerstbrunch
 - * Spannende "Las Vegas" avond waarbij niets te verliezen valt, alleen te winnen

Aankomst: Maandag 21 december 2009 **Vertrek:** Zondag 27 december 2009

5-DAAGS OUD & NIEUWARRANGEMENT

ALLES INCLUSIEF - EIGEN VERVOER NEE € 380 p.p.

- Inbegrepen:**
- * 4 Overnachtingen halfpension
 - * 4x Uitgebreid ontbijtbuffet
 - * Dagelijks lunch
 - * Elke avond een culinair 3-gangendiner
 - * Toepasselijke live muziek tijdens uw diners
 - * 1x Oosters buffet
 - * Op Oudjaarsavond een koud-warm buffet met om 24.00 uur champagne

GRATIS CONSUMPTIES van 17.00-24.00 uur

(koffie - thee - frisdranken - vruchtensappen - bieren - wijnen - jenevers)

- Reisprogramma:**
- * Verrassingsbustocht
 - * Spelletjeavond
 - * Nieuwjaarswandeling met warme lunch
 - * Autoroute met lunchpakket etc....
 - * Spannende "Las Vegas" avond waarbij niets te verliezen valt, alleen te winnen

Aankomst: Woensdag 30 december 2009 **Vertrek:** Zondag 3 januari 2010

Alle arrangementen kunt u rechtstreeks reserveren.

U wordt in het Nederlands te woord gestaan.

Telefoon: 0049 - 2961 97940

E-mail: info@schlosshotel.nl

www.schlosshotel.nl





VAN DEN BERG

Touring & Reizen

&



BTR International

River Cruises

Touroperator & Reisspecialist Individuele- en groepsreizen voor;

Veteranen-, gepensioneerden, post-actieve militairen van de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marine, Marechaussee, Burgerpersoneel en Bonden.

Van den Berg Touring & Reizen organiseert vele jaren perfect verzorgde touringcarreizen naar o.a.;



- Normandië
- Berchtesgadenerland
- Bosnië



BTR International River Cruises biedt sfeervolle en uitstekend verzorgde cruises aan met haar gerenoveerde cruiseschip M.P.S. Brillant, over de Rijn en Moezel en over mooie rivieren in Nederland en België.



Voor meer informatie
bel of klik op:

☎ 055-5059500

www.BTRreizen.nl



Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwondt en sympathisanten kunnen verovengwoordigen.
Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
P. de Hoopstraat 6
6161 DR Hhaloo
Tel. 046-4360607
E-mail: l.noordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
Fax: 0180-625580
E-mail:
k.orsel2@kpnplanet.nl

1e penningmeester
A. Lijndijk
Voordijk 475
2990 HC Barendrecht
Tel. 0180-618425
E-mail: am.lijndijk@kpn.nl
Banknummers: 1808.20.143
4565.91.300

2e penningmeester
W. F. P. P. P.
Stellingsweg 104
8475 EJ Rijsoordpade
Tel. 0561-688772
Mobiel: 06-15100579
Fax: 0561-688349
E-mail: vomi-acczoo@kpnmail.nl

Vice-vo. Budgethouder
Th.H.A. Rump
Albionstraat 14
3582 EG Leidenkop
Tel: 071-5416836
E-mail: Theorump@gmail.com

Functiehoofd P&W
A.M. Mol
De Weizboom 8
6532 JT Steenswijk
Tel. 0521-512098
E-mail: a.m.mol@orange.nl

Eredleden
B. Oet en J.N. Blom
Leden van Verdienste:
D. Deerman; G. de Jong; G. Strijker;
F.J.F. Smoorenburg; T.J.A. Gaasstra;
H.M. Bakker; N. Vis; A.M. v.d. Vis - Bloem;
W.G.L. Toole; E.J.G.M. de Waart;
J. Oudebeuring; D. Mennens

Redactiecommissie

Voorzitter/redacteur
Th.H.A. Rump (zie onder bewaart)

Secretaris/redacteur
K. Oet
Balkoo 90
9456 TD Halken
Tel: 0692 241361
e-mail: rjg@kpnplanet.nl

Fotobewerking/redacteur
A.M. Mol (zie onder bewaart)

Advertenties
K.J. Orsel (zie onder bestaart)

Voorpagina Boekenweek, 7 september 2009

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijven eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter: H.C. Coopers, Brigade-generaal der Jagers lfd
Leden: Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie lfd
Des. W.A. Boesdér, Kolonel der Koninklijke Marechaussee
W.G.M. Boon, Kolonel der Grenadiers
C.R. Blijdenik, Generaal-majoor lfd
J.H. de Ruyt, Luitenant-generaal der Infanterie lfd

Ledenadministratie

G.M. Nettekass-Deerman
Amstelpad 17
3161 EA Westburg
e-mail: vomicla@gmail.com

Correspondentie

1. Opgeve nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariatsadressen onder "VERBODINGSREUMS".
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de steun van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Drak: Koninklijke De Swart, Den Haag



Website VOMI-NL:
www.vomi-nederland.nl

**Sluitingsdatum
inzenden kopij:**

Nr. 127 30-10-2009

Nieuws van de Bestuurstafel



Inhoud

VELDPOST (13)	6
Met het eerste detachement naar Korea (deel 10)	8
ERESCHULD? EREPLICHT! EREVELD!	10
Ballade van 19-4-4 GRPI	15
Veteranendag Schiedam	16
Bezoek aan modderstad	18
Oprichting Stichting Geneeskundige Troepen	19
De eerste positionele actie (deel 4)	21
De brug van Remagen	25
Verenigingsnieuws	28
In Memoriam	33

De zomerperiode ligt weer achter ons. De laatste bestuursvergadering voor de vakantie was 27 mei jl. en op 2 september kwam het bestuur weer bij elkaar. In de tussenliggende periode werd er niet vergaderd. Uiteraard werden wel de noodzakelijke handelingen verricht.

De vacature van voorzitter bij het Veteranen Platform is nog niet opgevuld. Men is naarstig op zoek naar een geschikte kandidaat. Wij hopen u in de volgende "SOBAT" daar meer over te kunnen vertellen. Een afvaardiging van het bestuur

heeft de afgelopen periode VOMI-Nederland vertegenwoordigd bij tal van herdenkingen o.a. 14 augustus in de Tweede Kamer, 15 augustus te Den Haag, 15 augustus te Enschede, 25 augustus te Leeuwarden, 4 september te Leiden en 7 september bij het Nationaal Indië-monument te Roermond.

De eerstvolgende bestuursvergadering van VOMI-Nederland is op 28 oktober.

Op 21 oktober is de eerste bijeenkomst van het werkomité Wageningen. Wij zullen u op de hoogte houden van de plannen voor 2010.

Donderdag 29 oktober is de Algemene Ledenvergadering in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem.

K.J. Orsel
Secretaris

Van de Voorzitter

De zomervakantietijd en het prachtige weer waren voor mij geen excuus om voor onze vereniging en haar leden niet de nodige activiteiten te ontplooiën. In juli heb ik een bezoek gebracht aan de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) in Leiden. De PUR is verantwoordelijk voor de toepassing en uitvoering van Nederlandse wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan verzetsdeelnemers, vervolgd en burgeroorlogsslachtoffers van WO II en de Berslap-periode, alsmede aan hun nabestaanden. Japanse krijgsgevangenschap van KNIL-personeel valt onder een van deze regelingen en aangezien onze vereniging ook leden telt die tot de genoemde doelgroepen behoren, is afgesproken dat de PUR een artikel over de organisatie en haar werkzaamheden zal publiceren in ons blad (zie pagina 20).

Ook mocht ik een aantal herdenkingen bijwonen en wel in Leeuwarden, Leiden en Roermond. Het valt mij op dat de voorbereiding en de uitvoering tot in de puntjes zijn verzorgd, ook al is er, zoals in Roermond, een nieuw bestuur dat nog de nodige ervaring moet opdoen. Het lijkt vanzelfsprekend maar bij de organisatie komt toch heel wat kijken. Dank aan allen die de plechtigheden mogelijk maakten. Ook lijkt het alsof er steeds meer (oud) militairen van hun belangstelling blij zijn. Dat is vanzelfsprekend een goede ontwikkeling en ondersteunt alleen maar het respect en de waardering van de samenleving. In Roermond hebben wij, de voorzitters van de Bond van Wapenbroeders, de FIM en VOMI-NL, als zichtbaar teken van de wil tot samenwerking, gezamenlijk namens onze leden een krans gelegd. Hier geldt het oude spreekwoord dat elke verre reis begint met de eerste stap! Daarom praten wij in november met de drie besturen verder over vervolgstappen. Op 12 september heb ik de eerste Drentse veteranendag in de TT hal in Assen bezocht. Een 500 veteranen waren, ondanks de korte reactietijd (sinds enkele weken was pas duidelijk dat deze dag zou doorgaan) waardoor er weinig gelegenheid was tot promotie, naar de Drentse hoofdstad getogen. Ik mocht naast het bestuur van VOMI DvGr gelukkig veel VOMI-leden begroeten. Zij waren zeker niet ondervertegenwoordigd, integendeel, juist het aantal jonge veteranen viel mij wat tegen. Hier ligt nog wat werk voor de organisatoren voor volgende jaren. Maar het was perfect georganiseerd en ook hier hulde aan allen die deze dag hebben gerealiseerd!

In oktober is het al weer drie jaar geleden dat u mij tot uw voorzitter heeft gekozen. Ik heb er geen moment spijt van gehad. Het kost mij veel tijd en heel wat kilometers (dus ook veel in fles staan), maar ik doe het met plezier en het is dankbaar werk. Ik stel mij dan ook zonder aarzeling verkiesbaar voor een tweede periode van drie jaar. Het woord is aan u!

Uw voorzitter, L. Noordzij



NATIONAAL FONDS
VOOR VRIJHEID
EN VETERANENZORG

"De bijdragen van de BankGiro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk".



Lotto®



BankGiroLoterij

Roermond, 7 september 2009

De 22e dodenherdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 op maandag 7 september 2009 was weer een bijzondere herdenkingsplechtigheid. Daar werden de ruim 6200 militairen herdacht die in de periode 1945-1962 omkwamen in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Bijna 20.000 oud-Indië-militairen, familieleden, nabestaanden en overige belangstellenden kwamen op deze dag naar Roermond om bij het monument hun dierbaren die gesneuveld zijn te herdenken en hen eer te bewijzen.

Z.E. de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer M. Verhagen, hield namens de regering een toespraak en legde namens de regering een krans. In zijn toespraak stelde hij o.a. "Het respect dat u toekwam, kreeg u niet. Er wachtte u na de oorlog geen warm welkom. In Nederland was iedereen bezig met de wederopbouw en de verwerking van zijn eigen oorlogservaringen. Woorden als nazorg en traumaverwerking bestonden nog niet. Er was nauwelijks een luisterend oor. Uw inspanningen en offers mogen niet worden vergeten".

Door vertegenwoordigers van veteranenorganisaties en (toenmalige) krijgsmachtonderdelen werden 104 kransen gelegd.

Door de voorzitter van VOMI-Nederland (VOMI), de voorzitter van de Bond van Wapenbroeders (BoW) en de voorzitter van de Federatie



van Verenigingen van Indië Militairen (VIM) werd gezamenlijk een krans gelegd.

Verschillende eenheden van Defensie ondersteunden de herdenking. De militaire parade en ceremonie werden geleid door het Regionaal Militair Commando Zuid van de Koninklijke Landmacht. De kapel van de Koninklijke Luchtmacht, het Hertens Mannenkoor en Wieteke van Dort verzorgden de muzikale omlijsting en een eredetachment bestaande uit Luchtmachtmilitairen

van de Vliegbasis Volkel stond bij het monument aangetreden. Ook waren militairen van de Koninklijke Marechaussee, 13 Gemechaniseerde Brigade uit Oirschot en het Korps Nationale Reserve aanwezig om de herdenking te ondersteunen.

Bij de herdenking voerden 4 F-16's van Vliegbasis Volkel een fly-by uit. Zij vliegen dan laag over het monument en doen dit in de zogenoemde missing-man-formation. Daarbij verlaat één van de jachtvliegtuigen de formatie als symbool voor de gevallen.



VELDPOST (13) (tekst overgenomen uit brieven)

juni-juli 1949 de reis naar Midden-Java

Tot nu toe was mijn werkterrein beperkt gebleven tot West-Java. In de GMC-104 werd het land (met Jelle de Vries aan het stuur) in alle richtingen doorkruisd, van Serang in het westen tot Tasikmalaja in het oosten. Nu was in het voorjaar de 11^e compagnie overgeplaatst naar Midden-Java en dit bracht een reis daarheen ook voor mij dichterbij. Een inventarisatie van het radiomateriaal was noodzakelijk met het oog op een komende overdracht. Bovendien was een hernieuwd contact met de seiners wenselijk.



Wegwijzer naar Semarang

Een konvooi vertrekt op 19 juni vanuit Tjimahi naar Semarang (400 km). Het is een probleemloze tocht en eenmaal aangekomen, maken we een extra rit door de stad en de naaste omgeving. We zien de beneden- en de bovenstad. Die avond bezoek ik het gezin van dominee Vlijm, tijdens WO II onze predikant. Hij is één van de zendingsmensen



Detailkaartje

die generaal Spoor voor de voeten gelopen heeft tijdens diens moeilijke missie in de Oost. Het wordt toch een prettige avond. Ook de dag daarop zijn we in Semarang maar op 21 juni gaat het zuidwaarts via Salatiga richting Soerakarta, ook wel Solo genoemd. Deze rit heeft een goed verloop, afgezien van het oponthoud door vernielde bruggen.

Enkele dagen later vertrekt er een betrekkelijk klein konvooi richting Djokjakarta maar we komen niet verder dan Klaten, halfweg Solo en Djokja. Onderweg worden er drie mijnen in het wegdek aangetroffen. Er is voortdurend vuur op de wagens. Vanuit mijn GMC wordt teruggeschoten met een mortier. Het is onwaarschijnlijk dat er wat geraakt wordt. Er zijn drie Ambonezen aan boord die met brenguns vuren. Of die wat geraakt hebben ligt evenmin voor de hand. De luitenant van de pantserwagen voor ons roept "zie je daar die witte muur"? Hij richt het kanon en schiet er precies middenin. Dat breekt even de spanning. Kort voor Klaten splitst zich een kleine groep af en

gaat naar Djatinoem, gelegen op de helling van de Merapi. Het wordt door de mannen Stalingrad genoemd vanwege de penibele situatie. Het landschap is boeiend met de kegelvormige vulkaan en een wolkje boven de top.

Het blijkt een goed idee om met de seiners ter plaatse te spreken. De radioverbindingen werken perfect maar de weg en de hele omgeving is gevaarlijk. Tegen de avond loopt het konvooi vast, via de radio wordt om assistentie gevraagd en een aantal brencarriers met Ambonezen brengt ons veilig naar Solo terug. De mensen in de kampongs die we die dag passeren tonen zich vriendelijk maar terughoudend. Dit is geheel anders dan bij de eerste en tweede



Op weg naar Midden-Java, stopplaats Cherbon

pollitionele actie. Toen dacht het volk dat er een einde kwam aan de ellende maar intussen is het tot de mensen doorgedrongen dat we een achterhoedegevecht leveren. De Orang Belanda verlaten Java. Grote risico's nemen de tegenstanders niet, ze weten dat de tijd voor hen werkt. Maar intussen vallen er aan onze kant meer slachtoffers dan ooit tevoren. De mannen zijn niet meer dan schietschijven wanneer ze aan wegen of bruggen werken.

De dag daarop reis ik mee naar Sragen op de noordelijke weg naar Madioen. Enkele meters van het voorwiel van de GMC vindt men een houwtsergranaat. Een briefje is er bij met ongeveer deze inhoud: "wees niet blij dat je deze vond, we hebben er nog veel meer". Humor kan men de TRI niet ontzeggen. Van het voorgaande konvooi liepen er vier wagens op een mijn. Het zat ons



Kaart Midden-Java



Een fraai voertuig getrokken door ossen

kennelijk mee. Kort gezegd: alleen de grond onder de wagens wordt nog door ons beheerst. Het landschap is fraai maar de bevolking is zeer arm. In West-Java is vanaf 1946-1947 de welvaart teruggekeerd maar hier is de Jappentijd direct overgegaan in die van de Republiek met alle gevolgen van dien. Er wordt gepraat over de politiek zoals over generaal Spoor die door de Haagse regering werd tegengewerkt tot hij er aan bezweek. Succesvolle politionele acties werden ontijdig gestopt vanwege dreigende sancties van de Verenigde Naties. Velen veronderstellen dat lafheid of zelfs omwille de oorzaak is geweest. En natuurlijk het gebrek aan interesse. Het is duidelijk dat met de overwinning in zicht het verzet van de TRI hand over hand toeneemt. Ons materieel heeft zwaar geleden tij-



De pantserwagen van de Verkenners op de weg naar Djokja te Klaten

dens de bijna vier jaren dat we op Java bezig zijn. Soldaten lieten essentiële onderdelen voor hun wagens vanuit Holland door familie opsturen, maar eenmaal houdt het op. De tegenstander daarentegen krijgt vanuit duistere bronnen het allernieuwste op wapengebied.

De krant bericht dat generaal Meyer, commandant van Midden-Java, zijn ontslag heeft aangeboden. Het lijkt ons een duidelijk teken, een protest en tevens een zich neerleggen bij een verknoeiende situatie. Terug in Solo is er voor mij de gelegenheid om drie man voor te dragen voor bevordering. Ik hoop dat het doorgaat. Op 27 juni keert het konvooi terug. Alle deelnemers hebben hun zaken geregeld voor zover dat mogelijk was. Van 7 uur in de morgen tot half 8 in de avond duurt de rit Solo-Salatiga-Semarang. Onderweg vindt men weer bommen en mijnen en vaak zijn er beschietingen, gelukkig geen slachtoffers voor zover mij bekend. Die avond weer een bezoek aan de dominee. De kapitein brengt me erheen. Later op de avond wordt ik door Vlijm teruggebracht.

De terugreis Semarang-Cheribon verloopt niet als de heenreis voo spoedig. Eerst zien we de Merbaboe-Merapi in het zuiden en geleidelijk schuift er een hele reeks van vulkanen voorbij. De Tjerimay van Cheribon-Koeningan is me bekend (hoe graag was ik naar de top geklommen) evenals de Tampomas bij Soemedang en tegen de avond zien we de vertrouwde bergen rondom de hoogvlakte van Bandoeng terug. Soendaland is prachtig en nu weer welvarend. Maar tot hoe lang? Van het werk van de genisten van de 11e heb ik weinig gezien. De mannen repareerden de bruggen en het wegdek en dat telkens opnieuw. Het kostte wel enkelen het leven.

In Tjimahi gaat het gewone leven door. Enkele Oranje-Nassau lintjes worden uitgereikt en er is daarvoor



Defilé voor de gedecoreerden te Tjimahi



Chauffeur Henne Ringoir

een parade waaraan ik zonder plezier deelneem. De meeste militairen verlangen naar huis, zelf ben ik van plan op Java te blijven. Ik heb een zeker vertrouwen in de persoon van Soekarno. Deze heeft de wereld met succes tegen ons opgezet, daarbij naar ik meen geholpen door onze halfslachtige regering. Maar Bung Karno zal wel zo wijs zijn om de ijver en vindingrijkheid van de Hollanders te blijven gebruiken. Dezer dagen worden we getroffen door een brute bezuiniging van regeringszijde. Geen gratis kranten meer in de kazerne, het brood gerantsoeneerd en het beleg verminderd. Vele burgers komen vanuit Nederland naar Java toe. De kerk van Bandoeng zit bomvol. Zo bezien komt het mogelijk nog goed, en waarom eigenlijk niet?

Mijn familie valt me af in hun brieven. Ze vinden de reis naar Midden-Java maar uitsloerij. Daar denk ik zelf anders over. In de eerste plaats was het mijn werk en ten tweede was het razend interessant om het landschap te zien. De Merapi was geweldig. De imposante Boroboedoer bleef voor mij verborgen, mogelijk later eens.

Midden-Java was voor mij een land van herkenning. Tijdens de catechisatie midden jaren dertig had ik uitzicht op de wandkaart "Het zendings-terrein van de Gereformeerde Kerken van Midden-Java". De plaatsen en de bergen waren me daarom vertrouwd. Op 11 juli bestijg ik samen met sergeant-majoor Kleinpieper de Goenoeng Padekosih. Het was drie uur klimmen, het uitzicht geweldig. Mijn verhalen zijn tegenstrijdig maar het leven hier is navenant. De wandelingen over de hoogvlakte van Bandoeng zullen me bijblijven.

Haarlem, Peter van Toor

Met het eerste detachement naar Korea (deel 10)

De volgende dag moet de A-cie een andere stelling betrekken aan de oostkant van de ruïnes. Er gaan geruchten dat de vijand troepen concentreert en tevens tracht te infiltreren tussen de oprukkende ROK-divisies. Maar er gebeurt niets, het offensief van de ROK-troepen gaat niet snel maar toch maken ze vorderingen. Ze zijn Hoengson tot op een paar kilometer genaderd en steeds meer ROK-troepen worden aangevoerd. Het is goed vliegweer, dus de luchtmacht kan de grondtroepen goed ondersteunen bij het oprukken. Hoewel er nog flink weerstand wordt geboden, trekken de vijandelijke troepen nog steeds terug.

Ook de artillerie is gaan "mover" en trekt ook verder naar het noorden om nieuwe posities in te nemen. Tegen de morgen komt plotseling het bericht binnen dat de Chinezen afgelopen nacht zijn doorgebroken en op weg zijn naar Hoengson. Twee Amerikaanse bataljons zijn van het 38ste Regiment afgesloten in de vallei juist onder Hoengson. De Chinezen bleken nog maar een paar kilometer van de Hollanders vandaan en de ROK-divisies waren op de vlucht geslagen. De A-cie moet onmiddellijk de stellingen bij de rivier weer betrekken. Mitrailleurvuur is nu op vrij korte afstand te horen en enkele kogels komen hoog over. Binnen een uur zit de A-cie weer in de oude stellingen. Aan de overkant van de rivier wordt hevig geschoten. Ook wordt ontdekt dat de Chinezen die nacht hun stellingen bezocht hebben, over het hele gebied verspreid liggen dode Chinezen. Ook rondom de thans weer in gebruik genomen commandopost liggen verscheidene dode Chinezen. Even verderop ligt een Zuid-Koreaanse verpleegster, gedood door granaatvuur. Steeds meer geruchten komen binnen over de ingesloten Amerikanen, die zouden met honderden worden afgeslacht. Het is inderdaad een dodenvallei, ze zitten als ratten in een val nu de Chinezen de bergen aan beide kanten bezet hebben. De ROK-divisies doen niets, ze gaan aan de haal met achterlating van al hun materiaal. Een uur later komt er een

peloton tanks naar de rivier om de ingesloten bataljons te hulp te komen. Het is niet het meest benijdenswaardige klusje om op te knappen, iedereen kijkt ze na als ze de bocht omgaan. Maar nog geen tien minuten later komen ze weer op volle snelheid terug gereden, "er is geen doorkomen aan" zegt de tankcommandant, "de hele weg ligt onder vuur, overal liggen versperringen en op iedere berg zitten Chinezen die zich van het schieten niets aantrekken en ze zitten hier al heel dicht bij". Later komen er vliegtuigen die de bergen aan de overkant van de rivier hevig onder vuur nemen. Keer op keer duiken ze over de stellingen van de A-cie naar de bergen aan de overkant, het regent daar lege hulzen in de stellingen. Het Nederlandse bataljon krijgt opdracht Hoengson bezet te houden om de twee ingesloten bataljons, die tegen de avond een uitbraakpoging zullen doen, gelegenheid te geven door onze linies te trekken. In de namiddag vertrekt het hoofdkwartier van het 38ste Regiment al naar het zuiden.

De tanks die getracht hebben door te breken, staan nu aan de oever van de rivier opgesteld en schieten als gekken op de bergen waar men denkt dat de Chinezen zitten. Die beantwoorden dit vuur met mortiergranaten, de tanks starten hun motoren en verdwijnen uit het zicht van de Chinezen. Bij de Nederlanders wordt er flink gekankerd. Daar gaan ze weer, in een tank ben je veilig voor mortiervuur en vanmorgen waren ze ook veel te snel weer terug. Dat schieten van die tanks was alleen maar bedoeld om zo vlug mogelijk door de munitie heen te geraken, dan hebben ze een excuus om terug te trekken. Er komen nog meer mortiergranaten en allen vallen rondom het huisje dat als commandopost is bedoeld. Er moet van hun wel een artillerie-waarnemer in de buurt zitten anders kunnen ze nooit zo accuraat vuren. Plotseling klinkt vanuit de commandopost een geroep om een hospik. Er is een voltreffer op de groep die in dekking lag. Twee man gesneuveld waaronder de hospik en nog een aantal gewonden, ook zijn er nog wat Zuid-Koreanen gesneuveld. De jongens lagen in een diepe geul, dus prima in dekking, maar in die geul is de voltreffer terecht gekomen. Een aantal officieren en onderofficieren vertrekt in de richting van Worjoe om de stellingen te verken-



nen waarop ze die nacht zullen terugtrekken. Ook komt er bericht door dat de twee ingesloten bataljons contact met elkaar hebben en zullen proberen zich die avond uit de omsingeling te vechten. De vliegtuigen blijven de Chinezen aanvallen tot het donker wordt.

Het is al donker als de eerste troepen van de ingesloten bataljons verschijnen met voorop een paar tanks. Iedereen is gespannen, zijn het wel Amerikanen of zijn het Chinezen met een paar buit gemaakte tanks?

Eindelijk bereikt de eerste tank de oever van de rivier en het blijkt inderdaad een Amerikaanse tank te zijn. De Amerikanen zijn overgelukkig in onze stellingen te zijn. Eerst komen de tanks dan komen er vrachtwagens met daarop de doden, drie tot vier rijen dik op elkaar gestapeld. Ook de wagens met gewonden zijn dermate afgeladen dat ze over elkaar heen liggen, er klinkt gekerm.

"We dachten er nooit meer uit te komen" zei een Amerikaanse sergeant "overal waren Chinezen - bij duizenden - er was geen doorkomen aan". Dan loopt hij met zijn troep weer verder, honderden gebogen figuren onder het bloed en onder de modder, doodmoe en ze willen zo vlug mogelijk weg van de plaats waar ze die verschrikkelijke gebeurtenissen hebben meegemaakt. Nog steeds trekken er Amerikanen voorbij, het valt nog mee dat er zoveel hebben kunnen ontsnappen gezien de alarmerende berichten.

Dan vallen er plotseling schoten uit de richting van de bataljonscommandopost. Ook meldt een pelotonscommandant dat ze in de rug beschoten worden vanuit de bataljonscommandopost. Door de telefoon krijgen ze bericht dat de bataljonscommandopost door de Chinezen is overvallen. Kapitein Tak - die het bericht zelf doorgeeft - is gewond, hij heeft een bajonetsteek in zijn arm en is op meerdere plaatsen gewond door een handgranaat.

Elie van Schill



De Stichting VAFAMIL op koers voor de komende jaren

De Stichting VAFAMIL (Vakantie Faciliteiten Militairen) is in 1963 opgericht vanuit een initiatief van de toenmalige Bevelhebber der Landstrijdkrachten alsmede van de toen tot het Georganiseerd Overleg Defensie behorende vakorganisaties van Defensiepersoneel.

De activiteiten van VAFAMIL vonden toentertijd plaats in officiers- en onderofficiershotels, koks en hofmeesters werden beschikbaar gesteld, daarnaast vonden kampeer- en watersport- activiteiten plaats op voormalige schietterreinen en forten van het Ministerie van Defensie.

Uitimo jaren zestig begin jaren zeventig verbeterde de rechtspositie van het militair personeel in positieve zin. In 1976 werd op grond van de besluitvorming van de vak- en belangenorganisaties de Stichting geprivatiseerd. Het toenmalige dagelijks bestuur trad terug en werd vervangen door bestuurders van de kant van de vakorganisaties van defensiepersoneel. Voorts werd de doelstelling van de Stichting VAFAMIL verruimd zodanig dat de activiteiten ook open gesteld werden voor **veteranen, gepensioneerde en uitkeringsgerechtigde militairen en burgerambtenaren van defensie en hun gezinsleden.**

HUIDIGE DOELSTELLING

De Stichting VAFAMIL stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de bijzondere personeelszorg van het Ministerie van Defensie door het verlenen van faciliteiten op het vlak van vakantie- en vrijetijdsbesteding aan het defensiepersoneel alsmede aan voormalig personeel en hun gezinsleden. Voorts stelt de Stichting zich ten doel mee te werken aan de zorg en erkenning van **veteranen** door hen dezelfde faciliteiten aan te bieden.

De Stichting heeft geen winstdoelstelling.

De Stichting beschikt thans over het - om niet - gebruik van een aantal objecten, zijnde kampeerterreinen en jachthavens.

Het gebruik daarvan is vastgelegd in overeenkomsten met het Ministerie van Defensie/Domeinen.

De objecten zijn:

Fort aan de Winkel te Abcoude (camping), het fort behoort tot de "Stelling van Amsterdam" en is sinds 1996 geplaatst op de lijst Werelderfgoed van de UNESCO.

Fort Kudelstaart te Aalsmeer (jachthaven), het fort behoort eveneens tot de "Stelling van Amsterdam".



Overveen te Bloemendaal (camping).

Boomboek te Loosdrecht (jachthaven). **Deze locatie wordt in oktober 2010 (op uitdrukkelijke wens van de kant van Defensie) weer overgedragen aan Defensie/Domeinen. De jachthaven wordt definitief per 31 maart 2010 gesloten.**

Kamp Waterloo te Leusden (camping).

Hoek van Holland, gemeente Rotterdam (camping).

Fort Bultensluis/Numansdorp te Cromstrijen (jachthaven en camping).

De openstelling van deze campings en jachthavens is van 1 april tot 1 oktober.

REISBUREAU

Voorts beschikt de Stichting VAFAMIL over een reisbureau, gevestigd aan de Van Alkemadelaan 357 te Den Haag (lokatie Alexanderkazerne), Postbus 90701, 2509 LS Den Haag.

Telefoon: 070 - 316 93 95

Fax : 070 - 385 93 32

E-mail : reisbureau@vafamil.nl

Internet : www.vafamil.nl

Via ons reisbureau kunt u nagevoeg alle bestaande reizen van bijna alle reisorganisaties boeken met KORTING.

Internationaal is de Stichting aangesloten bij de CLIMS (Comité de Liaison des Organismes Militaires Sociaux). Bij deze organisatie, waarvan het secretariaat is gevestigd in Bonn/Duitsland, zijn aangesloten Frankrijk, Italië, Portugal, België, Polen, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Griekenland, Roemenië, Bulgarije, Duitsland en Nederland (VAFAMIL).

De betrokken landen bezitten in hun land hotels en andere vakantiefaciliteiten, een beperkt aantal landen beschikt ook in het buitenland over deze faciliteiten.

Doelstelling van de CLIMS is uitwisseling van faciliteiten en het organiseren van jeugdkampementen voor gezinsleden van het desbetreffende defensiepersoneel.

Het reisbureau van de Stichting VAFAMIL geeft jaarlijks een reis- en vakantiebrochure uit waarin aandacht wordt geschonken aan onze jachthavens, campings en aan faciliteiten geboden door onze buitenlandse zusterorganisaties (CLIMS). In genoemde brochure wordt door middel van advertenties tevens de aandacht gevestigd op de met ons samenwerkende grote touroperators in Nederland met hun aantrekkelijke kortingen op reizen en vakanties. De reis- en vakantiebrochure kan worden besteld en/of afgehaald bij het reisbureau van de Stichting. De reis- en vakantiebrochure 2010 ligt reeds in december 2009 voor u gereed!

Th.R.

Geluk is houden van wat u doet en doen waarvan u houdt.

SOBAT

ERESCHULD? EREPLICHT!

Jaarlijks herdenken vele *sobats* hun gevallen kameraden. Van de meesten van hen is het graf bekend. Zij liggen dankzij de goede zorgen van de Oorlogsgravenstichting (OGS) op één van de Erevelden in voormalig Nederlands-Indië. Maar van een klein aantal militairen is geen graf bekend. Zij staan te boek als vermist. Hun nabestaanden hebben moeten accepteren dat hun geliefde zoon, broer of echtgenoot verdwenen is, zonder een spoor achter te laten. In sommige gevallen zal dit verdriet overgegaan zijn in berusting. Maar soms ook niet. De Nederlandse overheid heeft zich na het beëindigen van de gevechtshandelingen moeite getroost, soms in nauwe samenwerking met de TNI, om zoveel mogelijk stoffelijke overschotten alsnog te bergen. Deze werkzaamheden voor *strijders* omgekomen in een conflict, zijn vastgelegd in Artikel 17 van het Eerste Verdrag van Genève, 1949. Voor *krijgsgevangenen* geldt Artikel 120, Derde Verdrag van Genève van hetzelfde jaar.¹ Daarna is het een lange tijd stil geworden. In 1996 heeft kolonel der Limburgse Jagers bd J.W. de Leeuw een onderbouwde lijst met vermisten naar het Ministerie van Defensie gezonden in een poging om in Indonesië alsnog stoffelijke overschotten te vinden. Als argument om dit verzoek niet te honoreren voerde Defensie aan dat 'honderden meters archieven zouden moeten worden doorgespit'. Ook al zou je maar één *sobat* daar een definitief graf op een ereveld mee geven, dan nog lijkt mij dat het die moeite waard zou zijn geweest. Zo dacht Defensie toen niet. Daarom lijkt het mij een goede zaak om nog één keer met aanvullende informatie en het eli-

mineren van bij voorbaat kansloze gevallen, een georkestreerde poging te wagen zodat slechts een beperkt aantal dossiers hoeft te worden onderzocht. Het is bij het *sweep*-project ook gelukt. Waarom nu niet? Al krijgt maar één *sobat* een graf met een naam. Ik ben van mening dat het een ereplicht is. Ik ben blij dat de redactie van SOBAT mij ruimte geeft om deze zaak aan te kaarten. We hebben in het Juni-nummer van SOBAT kunnen lezen dat het nog kan! Twee vermisten van 1-15 R.I. zijn alsnog op het Ereveld Candi Baru bijgezet. Dit artikel is een eerste aanzet daartoe. En U kunt daar wellicht bij helpen!

Tijdens het schrijven van mijn boek *Tropenjaren. Ploppers en Patrouilles* raakte ik geïnteresseerd in het feit dat iemand, al dan niet tijdens gevechtshandelingen, zomaar verdwijnt. Vermist dus. 'Vermist' blijkt vaak erger te zijn dan 'gesneuveld'. Soms tegen beter weten in, hoop je nog altijd dat je geliefde óf opduikt óf gevonden wordt.

Allereerst oriënteerde ik mij op het aantal vermisten. Het blijkt dat diverse instanties verschillende cijfers hanteren. Ook loopt in deze opgaven de tijdsperiode tot en met 1962, dus inclusief vermisten uit voormalig Nederlands Nieuw Guinea. Kooistra geeft in zijn onvolprezen werk *Laatste Bericht*, het getal 121. De Oorlogsgravenstichting heeft mij een lijst met 129 namen doen toekomen. Kolonel De Leeuw stuurde mij zijn lijst uit 1996, aangevuld in 2002, met 127 vermiste militairen.

De Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 hanteert het getal 156.

In deze cijfers zijn ook militairen van de Koninklijke Marine en het KNIL meegenomen. *Ik wil mij echter in eerste instantie beperken tot militairen van de Koninklijke Landmacht die in Indië in de periode 1945-1950 als vermist te boek staan.* Mocht blijken dat deze oproep succesvol is, dan komen uiteraard ook de mariniers aan bod. Allereerst hebben de reserve-majoor der Artillerie bd P.C. Hazekamp, oud-Indië-veteraan en ondergetekende, de rapporten van het Afwikkelingsbureau KL 1950, de lijst 'De Leeuw' en 'Kooistra' met elkaar vergeleken. In sommige gevallen is informatie aangevuld door eigen archiefonderzoek. Daar waar er sprake is van door de TNI in stromende rivieren gegooide en niet aangespoelde lijken en niet geborgen verdrinkenen, hebben we besloten deze uit de lijst weg te laten. Immers, de kans dat deze stoffelijke overschotten terug te vinden zijn, acht ik nihil. Evenzo zijn desertiëgevallenen uit de opgavenlijsten (inderdaad, een keuze) verwijderd. Uiteindelijk kwamen we uit op een lijst met 37 vermiste militairen. Ruggespraak met de OGS leerde mij dat afgelopen jaren in stille naspeuringen zijn gedaan naar de laatst bekende verblijfplaatsen van vijf militairen, waarvan vier in eerste instantie op onze lijst stonden. Helaas zonder resultaat. Dat moeten we bij deze oproep ook steeds voor ogen houden: de kans dat iemand alsnog gevonden wordt, is klein, buitengewoon klein. Maar dat de kans bestaat, hebben eerdere ervaringen geleerd.



EREVELD!

Hieronder volgen de namen en relevante gegevens van 33 vermiste militairen.

(Bij 6 incidenten zijn meerdere militairen tegelijk vermist geraakt. In totaal 16 militairen. Deze gevallen zijn aangegeven met *, ** etc.)

Aalst, H.C. van (Korporaal 1-4 Bat. Gardereg. Jagers) maakte deel uit van een patrouille onder luitenant Drijver, die een zware vuuraanval moest afslaan. Van Aalst raakte daarbij vermist op 7 oktober 1947 bij Arosbaja in de noordwesthoek van Madoera.

Bod, J.L.W. (Soldaat Verkeerstroepen). Vermoedelijk is Bod op 11 juli 1949 bij Magelang gesneuveld.

***) Buljzen, G.J.** (Soldaat 4-402^c Bat. Inf. 'V'-Brigade) op 5 augustus 1949 (met Ottens, Stam en Scholten) bij Srojo door tegenstanders meegevoerd. Lt. Van Heek vindt later in de kampong Kallsoto, 20 km. van Solo, de uitrustingsstukken van de vermoorde soldaten.

**** Doove, J.M.A.** (Soldaat 4-4-7 R.I.) tijdens een meerdaagse patrouille (met Geneygen, Hermans en Jonker) vanuit Moeara Koeang (Zuid-Sumatra) op 15 december 1947 tussen Kommering en Ogan in een hinderlaag gelopen. Vast staat dat de patrouille van zeven man zich ongedeerd heeft overgegeven. Na een maaltijd zijn de mannen door de TNI meegevoerd en in de kampong Kangkoeng vermoord. Er zijn grote zoekacties gestart door onderdelen van drie (!) bataljons, onder andere in Kangkoeng zijn opgravingen gepleegd.

**** Geneygen, J.F. van** (Soldaat 4-4-7 R.I.) tijdens meerdaagse patrouille (met Doove, Hermans en Jonker) op 15 december 1947 tussen Kommering en Ogan in hinderlaag gelopen. De patrouille van zeven man heeft zich ongedeerd overgegeven.

Heertum, J. van (Korporaal 1-4-11 R.I.) vermist sinds 24 december 1948 omgeving Bobotsari (midden-Java). Hij zou volgens (Chinese) ooggetuigen op 26 december als gevangene van het bataljon Soedarsono van de Silwangidivisie meegevoerd zijn. Mogelijk ligt Van Heertum begraven in de omgeving van Boemijajoe.

****** Hensen, A.** (Soldaat 3 Regt Stoottroepen) is samen met M.J. Jordaan op 1 augustus 1947 naar de kampong Tjilimoes (bij Selakoera) gegaan om eieren te kopen en zijn sindsdien vermist.

**** Hermans, J.H.** (Soldaat 4-7 R.I.) tijdens een meerdaagse patrouille (met Doove, Geneygen en Jonker) op 15 december 1947 tussen Kommering en Ogan in hinderlaag gelopen. De patrouille van zeven man heeft zich ongedeerd overgegeven.

Hol, J. (Soldaat Korps Geneeskundige Troepen 1e Hulpverbandplaatsafdeling) sinds 26 augustus 1947 vermist bij Selebintana (West-Java).

Holtjer, H. (Korporaal OVW 1-11 R.I.) vermist op 13 april 1948 bij Goenoeng Tjoepoe (West-Java).

Huffel, F.F. van (Soldaat 1 Tandheelkundige Troepen) moest tijdens actie bij Sindang de brug over de kali Tjimanoeek oversteken om versterking te halen te Indramajoe (noordkust West-Java boven Cheribon). Volgens ooggetuigen "het laatst gezien op de pijler van de brug", "in hinderkaag gelopen met voertuig, vermoedelijk gesneuveld" en "in handen van bende gevallen".

Hunik, C. (Sergeant-majoor instructeur 3-11 R.I.) is met kapitein Punter en twee man per jeep vertrokken op 24 oktober 1947 van Bandjaradja richting Melahajoe. 10 km zuid van Bandjaradja vijandelijk vuur ontvangen. Hunik en Punter gewond. Andere twee haalden versterking die later ter plekke slechts bloedsporen vonden. Lijk van Punter werd op 31 oktober 1947 in ravijn bij kampong Gegerhalang aangetroffen. Van Hunik ontbreekt elk spoor.

****** Jong, F.J. de** (Korporaal 32^c Hulpverbandplaatsafdeling) samen met P.J. van Veen sinds 8 februari 1949 vermist in kampong Lawoan, onderdeel van Solo.

**** Jonker, W.J.** (Korporaal 4-4-7 R.I.) tijdens meerdaagse patrouille (met Doove, Geneygen en Hermans) op 15 december 1947 tussen Kommering en Ogan in hinderlaag gelopen. De patrouille van zeven man heeft zich ongedeerd overgegeven.

***** Jordaan, M.J.** (Soldaat 2-3 R.I.) is samen met A. Hensen op 1 augustus 1947 naar de kampong Tjilimoes (bij Selakoera) gegaan om eieren te kopen. Zij zijn sindsdien vermist.

******* Konings, W.** (Soldaat 1-4-11 R.I.) en ******* Kraaijenbrink, H.J.** (Soldaat 1-4-11 R.I.) beiden in eerste instantie vermist in de omgeving Bobotsari, 24 december 1948. Bijzonder geval, zie verder.

Kroon, J.J. (3 Garderegiment Prinses Irene) vermist 19 januari 1949 omgeving Tjiboentoe op West-Java.

Leer, T. van der (Soldaat 6-3 R.I. 413^c Bat. Inf.) vermist 28 november 1949 omgeving Tasikmalaja.

Lepper, M.P. de (Soldaat OVW 1-2-6 R.I.) is samen met Jacobs, ambtenaar bij de recherche, vertrokken uit Semarang op 15 juni 1946 richting Tjandi. Beiden zouden in de kampong Sempangan zijn vermoord.

Linden, R. van der (Res 2^c Luitenant 2-4 Regt. Stoottroepen) tijdens actie door eigen mortiervuur gewond achter moeten laten op 21 juli 1947 omgeving Medan, punt 488948 (brug S. Perjoet). Later niet meer teruggevonden. Steenfabriek Kota Masoen wordt ook als actiegebied genoemd.

* **Ottens, G.** (Soldaat 1 OVW Stafie 4-9 R.I.) op 5 augustus 1949 (met Buijssen, Stam en Scholten) bij Srojo door tegenstanders meegevoerd.

* **Scholten, H.J.W.** (Soldaat Stafie 4-9 R.I.) op 5 augustus 1949 (met Buijssen, Ottens, en Stam) bij Srojo door tegenstanders meegevoerd.

Soesi, G. van (Korporaal 4-3 R.I.) tijdens actie in de omgeving van Dararadja op 5 maart 1948 met grote zekerheid dood achter gelaten te Babakan Peutem.

* **Stam, L.** (Soldaat Stafie 4-9 R.I.) op 5 augustus 1949 (met Buijssen, Ottens, en Scholten) bij Srojo door tegenstanders meegevoerd.

Steggerda, H. (Sergeant Staf Garderegt. Prinses Irene Legercontacten) is met res. kapitein VSD (KNIL) P. Scheepers en twee man in hinderlaag gereden in omgeving Kota Gedang (Port de Kock, west-Sumatra) op 13 maart 1949. Het lichaam van Scheepers is in tweede instantie teruggevonden. Hij ligt begraven op het ereveld Leuwigajah/Cimahi op West-Java. Steggerda is sinds 13 maart 1949 vermist.

***** **Steup, T.** (Vasandrig-vlieger Luchtstrijdkrachten) en Terpstra nadat hun vliegtuig neergestort was of een noodlanding gemaakt had tussen Soetawangi en Tasikmalaja, vermoord door Batakkers op 11 augustus 1947. Volgens verklaring van gevangenen genomen Soendanees Emed zijn Steup en Terpstra beiden vermoord in kampong Antaralina door Hadji Moeso en Adinta, beiden van G.P.I.I. (TNI).

Teeseling, J.J. van (Soldaat 3 Bat. Luchtvaarttroepen) vermist op 9 november 1949 te Malang.

***** **Terpstra, K.** (Soldaat 1 OVW 6^e ARVA Militaire Luchtvaart) samen met Steup door Batakkers op 11 augustus 1947 vermoord.

Vaas, P.J. (Soldaat 2-5-11 R.I.) gesneuveld en vermist op 13 juli 1949 te Bindjei (Noord-Sumatra).

**** **Veen, P.J. van** (Korporaal OVW 32^e Hulpverbandplaatsafdeling) samen met E.J. de Jong vermist sinds 8 februari 1949 in kampong Lawoan, onderdeel van Solo.

Velthuis, J. (Soldaat 9^e Genievelddie) gesneuveld en vermist sinds 22 juli 1947 te Modong.

Wouters, A.J. (Soldaat 1 Algemene Materieel Dienst/ Kwartiermeester Generaal) viel op 10 januari 1948 met kapitein Oltenvanger en een man per jeep onderweg van Batavia naar Bandoeng in een hinderlaag. Alle drie werden gevangen genomen. Hoewel gewond deden Oltenvanger en Wouters een ontsnappingspoging zwemmend in de kali Tjitaroem. Oltenvanger ontsnapte, Wouters is uitgeput aan wal gegaan en viel wederom in handen van de TNI. Oltenvanger heeft aan de moeder van Wouters een condoleance brief geschreven. Nasporingen op aanwijzingen van Oltenvanger hebben toentertijd geen resultaat opgeleverd. Wouters is sinds 10 januari 1948 vermist.

De ervaring met de sobats van 1-15 R.I. leert dat het wellicht aanbeveling verdient in eerste instantie een onderzoeksactie naar de meervoudige gevallen te laten verrichten.

Dat recent archiefonderzoek wel degelijk zin heeft, blijkt wel uit de naspeuringen van de heer Hazekamp naar de sinds 24 december 1948 vermisten van 4-11 R.I. en met name het relaas van de soldaten W. Konings en H.J. Kraaijenbrink. Het blijkt dat hun stoffelijke overschotten bijna een jaar later door Nederlandse militairen alsnog in de kampong Gajoenan zijn opgegraven en naar Poerwokerto zijn vervoerd. Daar hebben de Chef Staf van de W-Brigade, een officier van gezondheid en een officier-tandarts gepoogd aan de hand van gebitskaarten de stoffelijke resten te identificeren. Helaas bleken deze kaarten niet meer te vinden zijn. Het is niet duidelijk waar de mannen zijn begraven. Wellicht kunnen de bestanden van de Oorlogsgravenstichting² aangeven wanneer en waar er rond 28 novem-

ber 1949 twee niet-geïdentificeerde stoffelijke overschotten ter aarde besteld zijn. In voorkomend geval zou DNA-onderzoek een oplossing kunnen bieden.

Indien U over bovengenoemde vermisten, opsporingsacties etc. meer specifieke informatie heeft, dan verzoek ik U met klem deze informatie door te geven aan de redactie van SOBAT

(e-mailadres van de hoofdredacteur: theorump@gmail.com). Hoe meer aanvullende informatie beschikbaar komt, hoe beter wij het Ministerie van Defensie en de Oorlogsgravenstichting ervan kunnen overtuigen dat het de moeite van het proberen waard is deze ereschuld in te lossen. Wie de website van het Amerikaanse Defense Prisoner of War/Missing Personnel Office www.dtic.mil/dpmo heeft bezocht, weet hoe de Amerikaanse overheid deze ereschuld inlost. Voorbeeldig. Laten wij dat ook proberen te doen!

Met Uw informatie kunnen we de individuele dossiers aanvullen en de vervolgslag maken. Ik denk daarbij aan *Checkpoint*.

Jacques A.C. Bartels © 2009

- 1 Met dank aan Arjen Vermeer, Juridisch adviseur afdeling Humanitair Oorlogsrecht van het Nederlandse Rode Kruis.
- 2 Verzoek om een en ander na te gaan is inmiddels bij de OOS ingediend.



Herdenking Hardenberg



Ter herdenking van de zes Hardenbergse jongens



Ter herdenking van de oorlogskampslachtoffers

Op zaterdag 15 augustus 2009 werd deze herdenking onder zeer grote belangstelling en onder een stralende zon gehouden voor de zes Hardenbergse jongens die in Indië gesneuveld zijn en voor de slachtoffers van de Japanse bezetting. De erewacht werd gevormd door enkele veteranen en militairen van de Nationale Reserve.

Een welkomstwoord werd gesproken door de heer Telman naar aanleiding van de woorden die op beide monumenten staan vermeld. Een muziekensemble van KNA verzorgde de muzikale omlijsting.

Namens de oorlogskampslachtoffers werd het woord gevoerd door mevrouw Hoving. Een gedicht werd voorgelezen door

een leerling van "De Bloemenhof" school. Vervolgens werd het woord gevoerd door de heer Meulman, burgemeester van de gemeente Hardenberg. In zijn toespraak werd gesproken over de wederopbouw (na de capitulatie van Duitsland en Japan) in Nederland en in Ned-Indië. Voor Nederland was dat juist, voor Ned-Indië allerminst. Een vrijheidsbeweging onder Sukarno zag in de plannen van de Nederlandse regering een onaanvaardbare vorm van nieuwe overheersing. Er ontstonden vele onlusten met een gewelddadig karakter, die uitmondten in een opstand tegen het Nederlands bewind. Er werden militairen naar Indië gezonden om orde en rust te herstellen, meer dan 100.000 in totaal. Zo'n

6000 jonge mannen overleefden de gevechten niet. Op veel plaatsen in ons land worden de slachtoffers in het voormalig Ned-Indië herdacht. In onze gemeente is dat op deze mooie plaats aan de Vecht.

Straks zullen wij enkele ogenblikken stil zijn om onze gedachten nog sterker te concentreren op het herdenken van de slachtoffers.

Door trompetblazer Van der Graaf werd hierna "The Last Post" ten gehore gebracht, werd er twee minuten stilte in acht genomen en werd door twee veteranen de vlag in top geheven onder het spelen en zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Door afgevaardigden van diverse instanties, waaronder het gemeentebestuur, werden bloemen en kransen gelegd.

Het afsluitend woord van deze herdenking werd gesproken door de voorzitter, die de aanwezigen verzocht hem te willen volgen langs de monumenten. De genodigden werden verzocht naar de "voorvechter" te gaan om samen nog even na te praten onder het genot van een kop koffie.

RO

Herdenking Leeuwarden



Op woensdag 26 augustus 2009 werd de herdenking van de 168 gesneuvelde Friese jongens gehouden bij het monument "De Deadenwacht" in het Rengerspark te Leeuwarden.

Avorens deze herdenking hier kon worden gehouden moest het monument eerst een grote opknapbeurt wegens betonrot ondergaan, zodat het er nu weer zeer verzorgd uit ziet. De kosten van deze opknapbeurt bedroegen € 4.000,00. Het bestuur van de "Stichting Indië-Monument Friesland" doet het verzoek aan belangstellenden om zich aan te melden als donateur van genoemde stichting. Informatie kunt u verkrijgen bij de heer J. Hoogsteen, Oostenstein 14, 9291 GR Nollum, tel. 0511-451764.

De herdenking werd geopend met een toespraak door de voorzitter, de heer M.P. Koopmans.

Voor de opening, tijdens en na de plechtigheid werd het muzikale gedeelte verzorgd door het Frysk Seniorenorkest.

Door de heer J.A. Jorritsma, Commissaris van de Koningin in Friesland, werd een toespraak gehouden waarin hij o.a. naar voren bracht:

"De wachtsoldaat staat er, na een opknapbeurt, weer netjes bij. Dat we hier, sinds 1994, bij de soldaat jaarlijks de Friese gevallen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea herdenken, is onomstreden.

Bovendien blijft steeds meer bewaard voor de toekomst en komen er meer bruggen met jongere generaties. Alle gevallen zijn al geboekstaafd. In oktober 2008 is de banier van het Fries bataljon overhandigd aan de commandant van de Johannes Postkazerne te Havelte. De overdracht van de banier was een blijk van respect en ook de verzekering dat uw

inzet over vele jaren niet vergeten is, terwijl juist uw inzet wel jarenlang omstreden is geweest. U stuitte hier op onbegrip over het Nederlandse ingrijpen. Hiermee mag je de mensen van de militaire werkvloer nooit belasten, maar moet men zijn aandacht richten op de verantwoordelijken. Zij vaardigen de orders uit".

De declamatie werd gesproken door mevr. A.G. Steenstra. De "Taptoe" werd geblazen met vervolgens een minuut stilte en daarna werden twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld en gezongen. Hierna was de bloem- en kranslegging en volgde het defilé langs het monument dat geopend werd door de voorzitter, gevolgd door de genodigden en overige aanwezigen.

Na afloop van deze plechtigheid werd de gelegenheid gegeven om in het Verzorgingshuis "De Hofwijck" onder het genot van een kop koffie elkaar te ontmoeten en afscheid van elkaar te nemen.

RO

Eerste Drentse Veteranendag



Overzicht aanwezigen

Ruim een jaar geleden deed fractievoorzitter Henk van de Boer van Provinciale Staten van Drenthe aan wijzen CdK Ter Beek een oproep om het initiatief te nemen en te komen tot een Drentse Veteranendag. Tijdens de loopbaan van Relus ter Beek was hij zeer betrokken geraakt bij het wel en wee van militairen, zeker ook omdat onder zijn ministeriële verantwoordelijkheid de dienstplicht werd opgeschort en hij ook direct betrokken was bij het besluit tot uitzending van Nederlandse militairen naar Bosnië. Srebrenica is sindsdien een beladen woord. Na het overlijden van Commissaris Ter Beek bleef het even stil. Op initiatief van drie leden van de Bond van Wapenbroeders en drie VOMI-leden werd onder de zeer enthousiaste leiding van Henk van de Boer een organisatiecomité gevormd. Zaterdag 12 september jl. was het zover: de eerste Drentse Veteranendag kon gehouden worden. Vanaf 10.00 uur waren de veteranen van harte welkom in de TT-hal te Assen. Ongeveer 600 aanwezigen ontvingen een munt voor een consumptie en een lunchpakket. Zij genoten zichtbaar van de koffie, koek of cake.

In de hal waren stands van VOMI-Nederland; Bond van Wapenbroeders, BNMO, VAFAMIL, Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), Nederlandse UNIFIL Vereniging en enkele anderen, allen speciaal gericht op de veteranen. Om 11.00 uur was de officiële opening door ladspeaker Annette Timmer, bekend van RTV-Drenthe. Zij verwelkomde de Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe de heer J. Tichelaar, de voorzitter van de Tweede Kamer mevrouw G. Verbeet, de dragers van dapperheidonderscheidingen,

enkele burgemeesters en wethouders van Drentse gemeenten, generaal-majoor bd L. Noordzij (voorzitter VOMI-NL), kolonel der mariniers bd H.C. de Rode, familie Van der Veen uit Emmen en natuurlijk de aanwezige veteranen en hun partners.

De Koninklijke Militaire Kapel -Johan Willem Friso- verzorgde de muziek. Het eerste muziekstuk dat ten gehore werd gebracht was de Nationale Taptoehinde van J.P. Laro. Hierna werden de gebruikelijke twee minuten stilte in acht genomen en werd één couplet van het Wilhelmus gespeeld. Tenslotte volgden nog enkele bekende marsen, waaronder de Veteranenmars. Aansluitend aan de indrukwekkende toespraak van Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe, de heer J. Tichelaar, werd door hem de heer Van der Veen uit Emmen onderscheiden met het Mobilisatie-Oorlogskruis. Mevrouw G. Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, opende haar toespraak met: "Ik ben blij dat ik hier mag spreken, omdat voor mij veteranendag een bijzondere betekenis heeft. Mijn vader was veteraan". Haar persoonlijke verhaal was zéér indrukwekkend en werd onder grootse stilte aanhoord.



Mevr. Verbeet

"Excuus voor de fouten die wij als organisatie gemaakt hebben", aldus Henk van de Boer, voorzitter van het comité. Uit de pers citeerde hij het bericht dat staatssecretaris De Vries, onder druk van de Tweede Kamer, komt met een Veteranenwet. Het werd tijd! Hij sprak de hoop uit dat de Drentse samenleving door deze veteranendag geïnspireerd wordt dieper na te denken over wat de veteraan, maar zeker ook hun partners en kinderen, voor het Vaderland hebben gedaan.

Na afsluiting van het officiële gedeelte kon het lunchpakket genuttigd worden en het muntje ingewisseld voor een consumptie. Sobats konden elkaar weer ontmoeten en verhalen 'van toer' kwamen dan ook weer aan de orde. Bij elke foto, embleem of insigne in een van de aanwezige stands was een verhaal te horen. Veel ouderen vonden het erg jammer dat zo weinig jongere veteranen aanwezig waren, zij hadden zo graag een gesprek met hen willen voeren.

Onder de aanwezigen kon men zien en horen dat men zeer was ingenomen met deze Eerste Drentse Veteranendag en, ondanks de Nationale Veteranendag in Den Haag én de herdenking bij het Indië-monument in Roermond, duidelijk in een behoefte voorziet. "Binnenkort zit het organisatiecomité rond de tafel om voor 2010 tot afstemming en financiële afspraken te komen met de Drentse gemeenten. Er zal een Stichting Drentse Veteranendag worden opgericht en er zal een Comité van Aanbeveling worden aangezocht. Daarmee wordt een solide basis gelegd om een traditie te vestigen: 'De tweede zaterdag van september'. De basis daarvoor zijn een vijftal sleutelwoorden: begrip, erkenning, respect, waardering en vrijheid. Niet toevallig zijn dit ook de begrippen uit onze Grondwet", aldus voorzitter Henk van de Boer. Deze veteranendag, mede mogelijk gemaakt door o.a. leden van de Lionsclub Westerbork en met steun van kinderdagverblijf Pinokkio, was gepland tot ongeveer 16.00 uur, doch velen vertrokken -zeer volstaan- voor 15.00 uur.



L. Noordzij in gesprek met veteranen

R. Orit
J. Krikke

Ballade van 19-4-4 GRPI

Zevenendertig jonge knapen, soldaatjes, echt als gras zo groen;
Lee Enfields als persoonlijk wapen,
Of sten of bren om 't werk te doen
van de soldaat: orde en vrede voor
't koninkrijk ver over zee!
Zo'n twintigduizend kilometer van
huis en haard, geen leuk idee.

Op de Tabinta naar de tropen, een
maand lang op elkanders lip
In 'n stinkend ruim; en dan maar
hopen op enig onderling begrip.
De luit was ook van '26, net opgeleid
in Engeland.

Wat doet zo'n broekje van net twintig,
hoe houdt hij alles in de hand?

Hij moest de troep tot eenheid brengen,
tot zorg en aandacht voor
elkaar, voordat de zon ze zou
verzengen, en vóór het echte doodsge-
vaar.
Maar kameraadschap moet eerst
groeien; dat lukt pas echt in angst
en nood.
Voorlopig bleef het vaak bij stoeien;
de levenslust was veel te groot.

5 Juli: aankomst in Semarang; eerst
maar wat wennen, maar wel kort!
De eerste actie nam een aanvang,

wij werden in de strijd gestort,
Plamongan, bij die beide bruggen:
Luit Janssen Schmidt vond daar de
dood door een mortierbom. En de
muggen brachten malaria-in-'t groot!

Toen half september naar Oost-Java,
per "Van der Waals", op 'n roestig
dek, zo kwamen wij in Surabaya en
van daaruit elk naar zijn plek,
verspreid langs "onze" kali Brantas,
Gempolkerep, Modjokerto,
waar niet zo bar veel aan de hand
was, patrouillelopen, wacht en zo.

Toen de "V.P.-tijd": fietspatrouilles!
Wie had er ooit zo iets gehoord?
Eerst ging dat goed: niet zo vermoei-
end, tot er een Loerah werd ver-
moord aan onze kant der Status
Quo-lijn! Dus nachtpatrouilles, hin-
derlagen.....

Al bleek het nooit genoeg te zijn, wij
bléven steeds ons leven wagen.

Zo liep het naar eind '48. Wij
patrouilleerden dag en nacht.
Terreur bleek door ons niet te keren,
dat ging echt boven onze macht.
Toen kwam 't bevel om op te rukken.
Wij sjouwden twintig uren lang
door regen, modder... het móést luk-

ken! De vijand week, maar niet voor
lang.....

Blitar was ons doel voorlopig. 't Was
Kerst, maar zónder vrede daar: de
vijand, fanatiek, wanhopig, viel aan
en achtte geen gevaar.
Wij hielden stand, wát zij ook deden
en gingen er toen zelf op uit.
Ons doel was orde toch, en vrede?
Niet 't redden van de eigen huid.

Zevenendertig lotgenoten waren nog
allen bij elkaar.

Toen werd Jan Meinders doodge-
schoten: de eerste in het nieuwe jaar.
Daarna was 't Lieuwe van der Molen,
toen Huisman, die zijn bloed ver-
loor.....

Drie maten waren ons ontstolen, de
rest liep op het tandvlees door.

Vierendertig vaak benauwde maten
werd het soms te veel:

Vaak was het haast niet uit te hou-
den: zenuwen gierden door de keel.
Toch zijn we bij elkaar gebleven, al
was het door het lot gekraakt,
we werden vrienden voor het leven,
waar slechts de dood een eind aan
maakt.

Nu zo'n 60 jaar geleden werd deze
hechte band gesmeed;
al zijn er al veel overleden, het is
maar dat u 't zeker weet:
Het negentiende peloton, het is nog
steeds realiteit, het blijft, compleet,
zoals 't begon, tot ook de laatste
overlijdt.

Koudum, Hans Blom

Ook de Gemeente Den Haag hield een bijzondere veteranendag

Op 24 juni jl. werden van 19.00 tot
21.00 uur de veteranen in het Atrium
van het Stadhuis op een zeer bijzon-
dere wijze ontvangen. Kinderen van
het project GO4ITALT hadden witte
anjers klaargemaakt en mochten
deze opspelden.

Alle veteranen werden bij binnen-
komst gefotografeerd met of zonder
dames in Scheveningse klederdracht
en alle deelnemers kregen nader-
hand een CD Rom toegestuurd. Op
deze CD Rom staan 422 afbeeldin-

gen en de toespraak van burge-
meester van Aartsen. Een bijzondere
geste die wel een vermelding ver-
dient.

Met muziek van de Steelband van het
Korps Mariniers, snacks, drankjes en
niet te vergeten een Scheveningse
haringkar met volop Hollandse
Nieuwe, heeft de Gemeente Den
Haag het veteranenlegioen op een
bijzondere wijze geëerd.

J.W. de Jong



Oproep

De redactie van "SOBAT" is
benaderd door de heer
W. van Luijn uit Den Haag met
de vraag of er mensen zijn die
tijdens de laatste Nederlandse
Veteranendag (zaterdag 27 juni
2009) een film hebben gemaakt
van het defilé in Den Haag.
De heer Van Luijn is zeer
geïnteresseerd in deze film.

U kunt hierover contact opnemen
met de redactie van "SOBAT" of
de heer W. van Luijn,
Soestdijksekade 471,
2574 BC Den Haag,
telefoonnummer 070-3296735.

SOBAT

Veteranendag Schiedam



1 juli 2009

2e Schiedamse Veteranendag

De burgemeester van Schiedam, mevr. Verver-Aartsen, opende op 1 juli 2009 de 2^e Schiedamse Veteranendag met een toespraak waarin zij aangaf dat het belang van de erkenning van de veteranen steeds belangrijker wordt. Zij kondigde ook aan dat Schiedam die

erkenning wil uitdrukken door alle aanwezige veteranen een speldje aan te bieden als blijvende herinnering aan deze dag.

Na het officiële gedeelte was het tijd om tijdens de Chinese maaltijd de verhalen uit de Indië-tijd weer met elkaar te delen.

De middag werd afgesloten met een groots optreden van de Rijnmond-band en het uitreiken van genoemde speldjes. De stad wil al haar veteranen bedanken voor hun komst. Graag tot volgend jaar!

Ingezonden door Dolf Mennens

Oproep tot medewerking

Het televisieprogramma **Andere Tijden** (NPS/VPRO) maakt een speciale uitzending over de oorlog in Indonesië van 1946 tot eind 1949. Het programma wil de Indonesische werkelijkheid van toen zo goed mogelijk in beeld brengen. Wat de "Indonesische werkelijkheid" betreft, daarmee doelt het programma op de werkelijkheid zoals die door onze soldaten (mannen en vrouwen) in die jaren is beleefd en niet de werkelijkheid zoals die indertijd door de overheid werd geschilderd middels Polygoonbeelden die vooral voor het thuisfront waren bedoeld. De redactie van het programma wil daarvoor kunnen putten uit de ervaringen van militairen die daar aanwezig waren. De redactie van *Andere Tijden* is daarom op zoek naar persoonlijke

verhalen in de vorm van brieven, dagboeken, foto's en amateurfilm(s). Heeft u materiaal dat voor het programma interessant kan zijn? Neem dan contact op met de redactie van *Andere Tijden*, telefoon 035-677 27 69 of anderetijden@nps.nl. Uw materiaal wordt uiteraard met de grootste zorgvuldigheid behandeld.



OVW-Bataljon "Friesland" (1-9 RI)

Door het Regiment Infanterie Johan Willem Friso werd op 25 augustus 2009 samen met het reüniecomité "bataljon Friesland" voor de derde keer op de Johannes Postkazerne te Havelte de jaarlijkse reünie van het OVW-Bataljon "Friesland" (1-9 RI) georganiseerd. Dit jaar stond de reünie onder andere in het teken van de ontvanging van de plaquette voor de gevallen van het OVW-Bataljon "Friesland" bij het JWF-monument op de kazernes.

Geurend Water (Banjuwangi)

Op het goede en schone eiland Bali leefden eens twee vorstenkinderen en deze twee waren bestemd om samen door het leven te gaan. Dat wist iedereen: de visser aan het strand wist het, de verkoper op de passar, de landman op de sawah, ja zelfs de grote kunstenaar had er iets van gehoord, ofschoon hij gewoonlijk alleen maar aandacht had voor zijn houtsnijwerk.

En niemand vond het vreemd dat prinses Retna Dewati samen met haar toekomstige echtgenoot werd opgevoed, al was het dan niet volgens de gebruiken. Alleen de tempelmeisjes flusterden er wel eens over, maar daarvoor waren het ook meisjes. De toekomst was zo schoon; beiden wisten dat zij eens als koning en koningin zouden regeren over een gelukkig eiland. Maar de koning van het machtige, naburige rijk Blambangan op Java liet zijn oog vallen op het vreedzame Bali. Na een langdurige strijd onderwierp hij het eiland en getroffen door de stralende schoonheid van prinses Retna Dewati, voerde hij haar mee als oorlogsbuit.

Rijk was het hof van de koning van Blambangan, maar geen pracht of praal, geen goud, zilver of edelstenen konden het hart van prinses Retna Dewati tot leven wekken. Onbewogen bleef zij bij de schitterende hoffeesten als een volmaakt gevormd maar levenloos beeld. De enige plek die haar trok, was de plaats waar zij het

eiland van haar verlangens, de woonplaats immers van haar geliefde, uit de zee kon zien oprijzen. En daar was het ook dat zij vernam dat haar prins, overgestoken om haar te bevrijden, met zijn volgelingen was gevangen genomen en daarna door de koning van Blambangan zelf met een kris was neergestoken. Toen riep zij haar gevolg en met opgeheven hoofd te midden van haar hofdames staande, haar beeldschoon gelaat gericht op de blauwe bergen van haar eiland, doorstak zij

zich met haar tjundrik (dameskris). En terwijl de hofdames zich dodelijk ontsteld over haar bogen, ontstong plotseling een bron op de plaats waar haar lichaam lag.

Bloemengeuren vullden de lucht, het geheimzinnige bronwater omsloot prinses Retna Dewati en voerde haar met zich mee. En de plaats waar dit alles geschiedde heet thans nog Banjuwangi, dat is: "Geurend Water".

Uit: Legercontact A-Diulsie

Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties,

schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze lidverenigingen heeft reeds een donatie gedaan. Het bestuur van VOMI-Nederland roept eenieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht. U doet toch ook mee?

Th.R.

Legermuseum en grachten in Delft

Met een bezoek aan het Legermuseum en een rondvaart door de grachten van Delft werd op

1 september het seizoen 2009/2010 geopend. Zoals gebruikelijk doet VOMI Zuid-Holland



Noord dit in samenwerking met de B.v.W. afdelingen Den Haag en Leiden e.o. Met 75 deelnemers werd er in twee ploegen gevaren en met een ervaren gids/stuurman werd het gezelschap de historische betekenis van de stad Delft duidelijk gemaakt. In de filmzaal was de mogelijkheid geboden de Veteranendag 2007 nog eens te beleven en uiteraard had het museum zelf ook veel belangstelling.

Een geslaagde middag, het zonnetje liet het afweten maar de temperatuur was aangenaam. De organisatie was in goede handen bij ons Delfts bestuurslid Gerard Bekking.

J.W. de Jong

SOBAT

BEZOEK AAN MODDERSTAD

Elke week vaart er vanuit Djambi een Higgins-boot van het Korps Vaartuigen Dienst. Dat is de enige mogelijkheid om er te komen. Wie niet met dezelfde boot weer teruggaat, moet er de gehele week blijven. En een week in de Modderstad is geen pretje, het is een beproeving.....

Het resultaat van drie jaar "Merdeka". De maanovergoten golfjes van de Balang Hari rivier werden door de snelle Higgins-boot van Schipper Bijl meedogenloos vaneengescheurd. Het was tien uur toen wij uit Djambi vertrokken en tegen de morgen zouden wij op zee zijn. Inderdaad hadden wij, toen het licht werd, deze 135 km overbrugd en voeren op een of andere geheimzinnige koers het niets tegemoet. Na enige uren doemde een brede riviermonding op en om negen uur meerden wij te Koeala Toengkal, dat als een verwarde massa in onze gezichtskring verschenen was.

Dit oord tart elke beschrijving. Het is meer dan haveloos, vervallen en slordig. Onregelmatige, wankelende steigers steken in de riviermonding uit. Scheefgezakte bouwsels verheffen zich op hun vermolmd, vergane palen. Rechtgeslagen teertonnen en verroeste golfplaten doen als dakbedekking dienst. Een groot aantal vaartuigen ligt aan de steigers, vele half weggezakt in de modder of gezonken. Het geheel is een felle aanklacht tegen het Republikeinse bewind.

Via de LCVP van Schipper Van Leeuwen en een grote ijzeren bak die veel van een omgebouwde landingsboot heeft, stappen wij op de steiger. Daar wacht ons, behalve een groot gedeelte van de bevolking, een nieuw verrassing. Het is n.l. onmogelijk de steiger te verlaten, de langzijde wordt geheel ingenomen door een bouwsel dat de naam huis nauwelijks waard is. Daar het de gewoonte schijnt te zijn, stappen wij ook naar binnen en passeren een viertal min of meer bewoonbare hokken. Dan slaan wij plotseling op straat.

Het is de winkelstraat van Koeala Toengkal: een plankier van enige honderden meters lang met aan beide zijden een verhoogd gedeelte als trottoir en geheel begrensd door houten toko's. Wij gaan linksaf, waar de straat na vijftig meter in een warong verdwijnt. De enige mogelijkheid is rechtsaf slaan, dus doen wij dat. Het plankier houdt even later

op. Verder landinwaarts zijn de onregelmatige trottoirs en de overal verspreid liggende planken de enige weg.

Dan komen we aan een kruispunt. Naar links is een boogbrug over een troebel riviertje. Rechtdoor is nog een modderig voetpad tussen vervalpen en verzakte bouwsels. Rechtsaf is nog een modderige winkelstraat die na honderd meter op een grasveld uitloopt. Midden in de modder van het kruispunt, daar waar al deze troosteloze verwaarlozing het best te overzien is, staat een smerige zuil met het opschrift: 3 TAHOEN MERDEKA. Hier spreekt duidelijk de bittere tragiek van deze plaats: 3 TAHOEN MERDEKA - 3 JAAR VERVAL. Om het grote grasveld staan een aantal gebouwen. Deze zijn ingericht als kantoren, legeringsgebouwen en kantine. Een aantal militairen van het KNIL is aan het voetballen. Zij behoren tot het mortierpeloton van sergeant-majoor V.d.Beem en springen met groot enthousiasme in de modder rond. Enige heuveltjes op het veld steken uit de brj omhoog en bieden althans enige veiligheid tegen de rondvliegende kluiten. De jongens van 1-5-4 RI vertellen hun commandant (luitenant Piederiet) op

welke wijze er die morgen drie babi's geschoten zijn. De slachtoffers zelf worden onderhand gevild.

Overal buiten de planken is het modder, vette grijze modder, met grote poelen troebel water waarin amfibie-vissen rondploeteren. Hun uitpuilende ogen kijken wantrouwig naar de vele grijze en rode krabben die de grond op ontelbare plaatsen omwoeld hebben. En nu is het nog zonnig weer. Hoe moet het er dan wel uitzien als het regent en ook de planken glibberig worden. Wegen zijn er niet verder het land in. Slechts modderpaadjes die vroeger ook voor de fiets dienst deden. Maar dat was voor de oorlog, voor de zegeningen van de Republikeinse tijd. Gelukkig kunnen wij morgen weer met de Higgins-boot vertrekken. Maar de KL en de KNIL blijven in Koeala Toengkal. Met de modder, de krabben, de verwaarloosde huizen, de wankelende plankieren en de smerige zuil met de tekst 3 TAHOEN MERDEKA.

Bron: Troepcontacten Nr. 86/16 mei 1949. Onder redactie van Legercontact Zuid-Sumatra.

J.W. de Jong

Het Indië-Monument te Maassluis



Plaats

Maassluis in het Prinses Julianaplanthoof als aanpassing/uitbreiding van het monument 1940-1945, volgens een ontwerp van architect R. van Leeuwen en aangelegd door de firma G.A. van Dijk te Maasland.

Onthulling

Op 26 september 1998 door burgemeester drs. J. Sterkenburg en door VOMI-lid J. Valkenburg, tevens bestuurslid van de Stichting "Gedenkteken Nederlands-Indië 1945-1962".

Overleden plaatsgenoten

Naam	Geboren	Overleden	Onderdeel	Ereveld
G. van der End	23-09-1928	10-08-1950	Havencie CMP	Menteng Pulo
G. van Dijk	16-09-1926	10-08-1949	4 GRJ	Kembang Kuning
T. van der Knaap	02-10-1926	06-01-1949	St. W-Brig	Pandu
L. Molenaar	11-04-1927	15-01-1949	Marbrig	Kembang Kuning
A. Muis	10-08-1924	01-12-1945	KM	Menteng Pulo

Oprichting Stichting Geneeskundige Troepen

Op woensdag 28 april jl. is de Stichting Geneeskundige Troepen (SGTr) opgericht.

De stichting heeft als doel:

- Belangenbehartiging voor veteranen en een ieder die bij het Regiment Geneeskundige Troepen dient of gediend heeft.
- Het voortzetten van de tradities van het Regiment Geneeskundige Troepen.
- Het bewaken, bevorderen en in stand houden van de kameraadschap en de onderlinge steunverlening tussen allen die bij het Regiment Geneeskundige Troepen of geneeskundige eenheden dienen of gediend hebben.
- Het bevorderen van de goede naam van het Regiment Geneeskundige Troepen, haar begunstigers, donateurs en vrienden.

De stichting is opgezet om als een "koepelorganisatie" te dienen voor onder meer de volgende activiteiten:

- Het creëren van randvoorwaarden voor een nauwe band tussen het Regiment, de Landelijke (Joint) Veteranen Vereniging (LVV) en de SGTr.
- Het uitgeven van een regimentsperiodiek.
- Het ondersteunen van de LVV en de afdelingen bij de organisatie van reünies.
- Het ondersteunen van het beheer van de historische verzameling "geneeskundige troepen" (museum), het historisch archief en de traditiekamer.
- Het ondersteunen van het beheer van de website van de Stichting Geneeskundige Troepen.

De komende periode zal worden getracht een aantal ervaren bestuurders voor de stichting aan te trekken, het bedrijfsplan voor het komende jaar vorm te geven, een landelijke veteranenactiviteit te organiseren en de Landelijke Veteranen Vereniging Geneeskundige Troepen op te richten.

De Landelijke Veteranen Vereniging gaat uit drie of vier regionale afdelingen bestaan waarbij veteranen, pre-veteranen en post-actieven zich kunnen aansluiten.

Vooruitlopend op een aantal ontwikkelingen heeft de stichting al een webpage op de website van <http://www.regimentgeneeskundigetroepen.nl>. Hier kunt u reeds uw belangstelling kenbaar maken om aan te sluiten bij de stichting of de veteranenvereniging. Het hoeft geen betoog dat er grote behoefte bestaat aan vrijwilligers met enige bestuurlijke- en organisatorische kwaliteiten, die zich zouden willen inzetten voor de stichting of de veteranenvereniging. Uw interesse hiervoor kunt u op de webpagina kenbaar maken. Namens het bestuur van de SGTr

*Collegiale groet,
Lkol van de Sluis G.J.
Lkol van Ilerop A.M.J.M.*

**het einde van onduidelijkheid.
Monuta vertelt u alles over
protocol en ceremonieel
bij een veteranenuitvaart.**

kijk op monuta.nl/veteranen of bel Monuta,
team bijzondere uitvaarten, telefoon (055) 527 42 75

Monuta 

het einde

SOBAT

Bijzonder werk voor een bijzondere doelgroep

De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) werd in juli 1990 bij wet opgericht en is verantwoordelijk voor de toepassing en uitvoering van de Nederlandse wetten voor oorlogsgetroffenen. Deze wetten zijn uniek in de wereld en gebaseerd op de ereschuld en solidariteit van het Nederlandse volk ten opzichte van verzetsdeelnemers, vervolgd en burgeroorlogsgetroffenen. In dit artikel maakt u kennis met de mogelijkheden die deze wetten bieden en voor wie ze zijn bedoeld.

De wettelijke regelingen

De Wet buitengewoon pensioen (Wbp) dateert uit 1947 en is bedoeld voor mensen die hebben deelgenomen aan het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gepleegde verzet moet voldoen aan vereisten als duurzaamheid en intensiteit. Het eenmalig rondbrengen van een illegale krant is op zichzelf dus niet voldoende. Om in aanmerking te komen voor een verzetspensioen moet er sprake zijn van blijvende gezondheidsschade. Deze invaliditeit kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn.

In hetzelfde jaar als de Wbp werd de **Wet buitengewoon pensioen zeeleden oorlogsslachtoffers** (Wbpzo) aangenomen. Op grond van deze wet kunnen mensen, die invalide zijn geworden door de vaarplicht tijdens de Tweede Wereldoorlog, aanspraak maken op een buitengewoon pensioen. Het gaat hierbij voornamelijk om bemanningsleden van schepen die zijn getorpedeerd of beschoten.

De **Wet uitkeringen vervolgingslachtoffers 1940-1945** (Wuv) uit 1973 is bedoeld voor mensen die op grond van hun ras, geloof, levensbeschouwing of seksuele geaardheid vervolging hebben ondergaan. Naast Joden, Sinti en Roma vallen ook alle geïnterneerden in Japanse kampen onder deze wet. Aangezien KNIL-soldaten geen aanspraken kunnen ontlenen aan de voor militairen geldende voorzieningen, kunnen zij bij een krijgsgevangenschap van meer dan 1 maand in Zuidoost Azië eveneens voor de Wuv in aanmerking komen. Een uitkering van de Wuv is inkomensaanvullend en mogelijk als er sprake is van blijvende gezondheidsschade die door de vervolging zijn ontstaan of verergerd.

De **Wet uitkeringen burger oorlogsslachtoffers 1940-1945** (Wubo) uit 1984 is bedoeld voor burgers die door beschietingen, bombardementen of andere handelingen of maatregelen van de vijand zijn getroffen en daar

blijvende gezondheidsschade aan hebben overgehouden. Deze wet loopt voor wat Nederlands-Indië betreft door tot de soevereiniteitsoverdracht in december 1949. Deze wet is dus ook bedoeld voor slachtoffers van de gewelddadige Bersiap-periode en voor burgergeïnterneerden in Republikeinse kampen. De Wubo geldt niet voor militairen en krijgsgevangenen.

De **Wet Indisch verzet** (Wiv) uit 1986 is bedoeld voor mensen die hebben deelgenomen aan het verzet in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze wet lijkt wat de vereisten voor een pensioen betreft veel op de Wbp. Het doorvechten in militair verband na de capitulatie van het KNIL wordt als verzet beschouwd, evenals het ontsnappen uit krijgsgevangenschap met het doel om de geallieerden te bereiken.

Naast pensioenen en uitkeringen bieden de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen ook mogelijkheden voor voorzieningen in de vorm van tegemoetkomingen en vergoedingen van kosten die voortkomen uit de gezondheidsproblemen die met de oorlog te maken hebben. Hierbij kunt u onder andere denken aan huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, bijdragen voor het onderhouden van sociale contacten, vergoeding van medicijnen, behandelingen, etc. Weduwen of weduwnaars van mensen die door verzet, vervolging of andere vijandige handelingen of maatregelen zijn overleden, kunnen eveneens een beroep doen op deze wetten. Zij kunnen in aanmerking komen voor pensioenen of uitkeringen, maar niet voor voorzieningen.

Aanvraagprocedures

De aanvrager kiest voor een begeleidende instelling. Deze instelling, Pelita, de Stichting 1940-1945 of Joods Maatschappelijk werk, maakt vervolgens een rapport op. In dit rapport worden de oorlogservaringen en verdere levensloop beschreven. Als er wordt verzocht om toekenning van een pensioen, uitkering of voorziening wordt tevens aandacht geschonken aan de gezondheidssituatie en het inkomen.

Na ontvangst van het rapport probeert de Pensioen- en Uitkeringsraad de oorlogservaringen te bevestigen of aannemelijk te maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van getuigen, historische bronnen en de beschrijvingen van gebeurtenissen die in de loop der jaren zijn verzameld. Waar nodig worden instellingen als het Rode Kruis,

het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en het Centraal bureau voor Genealogie bij het onderzoek betrokken.

Als vaststaat dat iemand iets heeft meegemaakt waar de wetten voor zijn bedoeld, wordt een medisch onderzoek opgestart. Een recht op pensioen, uitkering of voorziening kan immers alleen worden toegekend als er blijvende lichamelijke of geestelijke beperkingen zijn overgehouden aan die oorlogsgebeurtenissen. De lichamelijke gezondheidsschade is er meestal al direct na de oorlog. Geestelijke gezondheidsschade kunnen ook pas jaren later een rol gaan spelen. Het verleden kan dan steeds helderder voor de geest komen te staan, waardoor emoties, angstgevoelens of slaapproblemen kunnen toenemen.

Ons medisch bureau vraagt informatie op bij uw behandelende artsen en bezoekt aanvragers thuis om een goed beeld te krijgen van de gezondheidssituatie. Als er blijvende gezondheidsproblemen zijn die beperkingen opleveren voor het dagelijks functioneren, volgt een financieel onderzoek om de hoogte van een pensioen of uitkering te kunnen vaststellen. Gemiddeld nemen al deze onderzoeken ruim een half jaar in beslag.

De Pensioen- en Uitkeringsraad keert jaarlijks ongeveer 330 miljoen euro uit aan ruim 35.000 erkende verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Het bijzondere werk voor de bijzondere doelgroepen van deze wetten blijft bestaan tot aan de laatste pensioen- of uitkeringsgerechtigde. Om de kwaliteit van de dienstverlening in de toekomst te kunnen garanderen zal de Sociale Verzekeringsbank in 2011 een groot deel van de taken en het personeel van de Pensioen- en Uitkeringsraad overnemen. De Pensioen- en Uitkeringsraad zelf blijft in afgeslankte vorm beslissingen nemen op aanvragen van mensen die voor het eerst een beroep doen op een verzetspensioen, uitkering of voorziening.

Meer informatie

Voor vragen over de wetten en procedures of toezending van brochures kunt u contact opnemen met de Pensioen- en Uitkeringsraad, afdeling cliëntservice, op het telefoonnummer 071-5356888. Meer informatie is ook te vinden op de website www.pur.nl

*André Kuipers
Coördinator communicatie & externe
betrekkingen
Pensioen- en Uitkeringsraad*

DE EERSTE POLITIONELE ACTIE (deel 4)

dagboekantekeningen van 27 juli t/m 27 augustus 1947

Pemalang, 03-08-1947

Het was laat voordat ik de enveloppen aan de ordonnansen kon afgeven. Als ik het goed heb begrepen staat in het Operatiebevel dat het contact met de T-Brigade bij Tjomal zal zijn, maar dat juist daar door de pemoeda's een brug is opgeblazen. Ik heb alles al weer ingepakt want als alles volgens plan verloopt, zijn we morgen in Pekalongan (de laatste grote plaats voor Semarang) waar we volgens voorlopige plannen een tijd zullen blijven. Ik ben zo ontzettend moe en moet nog steeds APC slikken om overleefd te blijven. Alle verschrikkelijke verhalen gaan zo langzamerhand langs me heen en de vragen die zich aan me opdringen over het nut en de noodzaak van dit alles worden steeds talrijker. Ik ga maar weer een wagen zoeken voor onze spullen en dan maar weer afwachten.

Ik heb wel een wagen voor onze spullen gevonden maar ben toch wel even weer naar binnen gegaan, mijn hoofdpijn werd te erg. Er staan hier nog wat meubels zodat ik nog even ben gaan liggen. De pijn zakt wat af maar wat moet ik toch met dat verhaal van die chauffeur, wat zou er precies met mij zijn gebeurd. Alles waar ik nu in verzeld ben geraakt is zo verward, ik kan niet goed meer denken. Hoe zou het met Tri zijn, zou ze mijn briefjes hebben ontvangen?

Tjomal/Pekalongan, 04-08-1947

Wat een tocht. De hele rit tot nu toe vanuit Bandoeng was ik niet echt bang maar toen we gisterochtend, aanvankelijk over de erg beschadigde grote weg rijdend, plotseling een zijweg inreden tussen bananentuinen en kampongs door, toen voelde ik me acht bang. Alles was zo vreemd en je kon niet zien wie er voor of achter je reed. Er werd van de chauffeurs het uiterste gevergd en vooral het eerste uur zagen we geen mensen langs de kant. Dat is meestal een teken dat er nog pemoeda's zijn

en soms hoorden we ook nog hevig schieten. De weg was heel erg slecht en smal, eigenlijk was er helemaal geen weg en zeker niet voor de wagens van ons konvooi. Ergens onderweg stond een wagen van de verbinding, de angst stond duidelijk te lezen op de gezichten van de jongens die daar bezig waren. Ze werden bewaakt door een soldaat met een bren. Na ruim een uur, denk ik, werd het uitzicht opeens wat ruimer en plotseling stonden we aan de oever van een rivier, waar nog een paar wagens stonden. Ik zag toen opeens wat er gebeurde. In de verte links zag ik een vernielde brug, maar langs een omweg hadden ze deze plek gevonden waar de oever van de rivier niet al te steil was. Men had dus een noodweg gemaakt door de bedding van de kali. Aan deze kant werden de wagens via de kabels van een lier naar beneden gelaten en aan de andere kant weer naar boven getrokken door een zelfde soort lier. Het was beangstigend maar wonder boven wonder gelukte het en één voor één werden de wagens van het hele konvooi door de bedding geloodst. De spanning stond te lezen op de gezichten van iedereen die bij de operatie was betrokken. Weer door vrijwel verlaten kampongs en langs sawah's en mooie tuinen met vruchtbomen (vooral bananen) reden we terug naar de Postweg. Daarna was het niet ver meer naar Pekalongan waar ik het laatste deel van de tocht in mijn boekje probeer te krabbelen. Ik was doodmoe toen ik hier vanavond aankwam, maar er was zelfs geen tijd om de spullen van ons kantoor en van mezelf uit te pakken. Ik moest meteen weer voor Van Pampus aan het werk. Er was nog een laatste Bevel van Dienst (BvD) te maken en bovendien wilde hij vastgelegd hebben wat er vooral na Pemalang was gebeurd. Het is me trouwens wel weer gelukt om een behoorlijk huis te vinden.

Pekalongan is een behoorlijk grote plaats en veel inwoners zijn hier gebleven. Dat komt, merk ik nu, omdat de T-Brigade hier al een tijd heeft gezeten. Ik raakte toen we hier aankwamen aan de praat met een Arabier en toen hij merkte dat ik Maleis sprak, vroeg hij me of we in zijn woning wilden komen. Onze groep is niet zo groot en als we maar vooral een ruimte hebben waar we ons kantoor kunnen inrichten, is

het al snel goed. Van Pampus ging akkoord en liet eerst het allernoodzakelijkste uitladen zodat we aan het werk konden. De mandikamer is groot en helemaal betegeld, daar heb ik eerst eens goed gebruik van gemaakt. Het is inmiddels nacht en ik ga nu eerst mijn tampatje opzoeken. Ik barst van de hoofdpijn en loop te waggelen als een dronkeman. De pot met APC begint behoorlijk leeg te raken, ik zal naar een dokter moeten.

Hoe zou ik ooit kunnen opschrijven wat er nu allemaal in mijn leven gebeurt. In mijn kleine boekje heb ik geprobeerd op te schrijven waar we vanaf Pemalang langs gingen en wat er allemaal onderweg gebeurde. Ik ben zo ontzettend moe en voel me zo vuil. Ik zie nu even kans om hier wat te schrijven in dit grote huis. Ik schreef Tri eerst even maar ik durf haar nog steeds niet te vertellen wat er precies is gebeurd, ook naar huis vertel ik nog maar niets. Ik moet nog steeds denken aan dat verhaal van die chauffeur. Ik ben zo ontzettend moe, ik zou nu heel graag bij Tri zijn en haar alles vertellen.

Wat staat ons nu nog te wachten, alles is zo verward. Van Pampus heeft me urenlang zijn indrukken van de afgelopen dagen na Bandoeng gedikteerd. Hij heeft nog veel meer opgeschreven, dat moeten we nog uitwerken. Ik zou nu graag gaan slapen maar mijn hoofd doet zo'n pijn. Ik heb nog maar weer wat APC genomen, ik moet snel nieuwe zien te krijgen. Wat een spannende rit hadden we vandaag door die kali. Ik zie nog steeds die gezichten voor me van die mannen die onderweg stonden te posten bij hun bren of in hun jeep. Het was zo beangstigend.

H. Bakker
Oldemaad 43
B431 TN Oosterwolde



NEDERLANDSE
VETERANENDAG 2010

ZATERDAG 26 JUNI
DEN HAAG

SOBAT

Veteranendag Amersfoort/Leusden goed geregeld

Tekst en foto: Jan van Alphen

Toen wij nog 'dienden' als dienstplichtigen of de krijgskunde als beroeps uitoefenden, leerde je opletend te zijn. Je was gehouden te voldoen aan de eisen die bij regelmatige inspecties werden gesteld. Zo leerde je de brug van de schoenen poetsen, broeken persen, je wapen reinigen omdat er een zandkorrel zichtbaar was. Kritisch kijken is (oud-)militairen niet vreemd en is velen tot het einde van hun leven bijgebleven.

Natuurlijk werd de superieuren hun scherpzinnigheid verweten. Tofdat men zelf superieur werd en bij het ontdekken van een afgebrande lucifer werd geanalyseerd met de veelzeggende woorden: "Er ligt daar een balk onder de tafel".

Natuurlijk raakte je vertrouwd met cultuur van de krijgsmacht de opmerkingen, het taalgebruik en gaandeweg kwam het besef dat het allemaal meewerkte de discipline te bevorderen en in stand te houden. Dat alles tot meerdere eer en glorie van een naar de daarvoor geldende maatstaven goed werkend krijgsoorlog.

Opmerkelijk dat vriendschappen er domineerden en zo om en nabij 65 jaar na de bevrijding nog altijd in stand worden gehouden. Die vriendschap was 25 juni jl. tijdens de in de door de buurgemeenten Leusden en Amersfoort gezamenlijk georganiseerde veteranendag wederom opmerkelijk.



Opmerkelijk was ook de zorg die de gemeenten, het 750 jaar bestaande Amersfoort en het daar tegenaan leunende Leusden, zich hadden getroost om het de veteranen en hun partners naar de zin te maken. Allereerst hadden de gemeentebesturen al flink in de bus geblazen om het veteranenmonument te verwezenlijken.

Een jarenlange wens van de Afdeling Amersfoort e.o. van de Bond van Wapenbroeders ging daarmee in vervulling

De onthulling met afsluitend de Last Post en een gezamenlijk gezongen Wilhelmus werd dan ook het hoogtepunt van het eerste serieuze gedeelte. De daaraan voorafgaande welkomstspraak van burgemeester Jan Broekhuis stelde de ca. 250 aanwezigen meteen op hun gemak en burgemeester Albertine van Vliet-Kulper vond de juiste woorden waarmee de waardering voor oude en jonge veteranen extra kracht werd bijgezet.

De sfeer moet de onder de genodigden aanwezige directeur van het Veteraneninstituut, kolonel Loek Habraken, in de laatste dagen van zijn militaire loopbaan -hij heeft de krijgsmacht met ingang van 1 juli jl. verlaten- goed hebben gedaan. Voor zijn eveneens aanwezige opvolger, kapitein-ter-zee van administratie Frank Marcus, moet het een genoegen zijn om in een vrijwel gespreid bed terecht te komen.

Voor de niet autorijders was er busvervoer visa versa de locaties, waarvan de laatste het bedrijfsrestaurant in de Bernhardkazerne was. Daar werden de spirituelen en de frisdrank uitbundig getapt, waren er kakelverse nootjes en liepen gedienstigen af en aan met warme en koude hapjes.

Plotseling bleek de beschikbare tijd voorbij en werd het sein van vertrek gegeven en togen de veteranen met camera's, vol met digifoto's in mijn geval, gebruikmakend van het busvervoer tevreden huiswaarts. Uw verslaggever -wellicht mede door beroepsdeformatie toegerust met een kritische blik- behoorde zonder oneffenheden te hebben geregistreerd onder hen.

Daarom vormen deze slotregels dan ook de verdiende erkentelijkheid jegens de organisatoren van de regionale veteranendag 2009 in Amersfoort en Leusden.

Veteranendag Koninklijke Marine

Op donderdag 9 juli 2009 werd in de Nieuwe Haven in Den Helder de Veteranendag van de Koninklijke Marine gehouden. Op 10 en 11 juli waren er vervolgens de Marinedagen (Open Dagen KM).

Zeer vele veteranen waren naar Den Helder gekomen om hun maten weer te kunnen ontmoeten. Een welkomstwoord werd gesproken door

Commandant Zeestrijdkrachten, luitenant-generaal der Mariniers R.I. Zuidervijk.

De veteranen konden elkaar ontmoeten in een zeer grote tent en er was koffie met een koek te verkrijgen. Er was een diversiteit aan amusement, zoals een Steelband Tamboers en Pijpers, een Veteranen Combo, een Indische dansgroep en enkele Shantykooren (waaronder de Vlaardingse Multers). Er waren diverse stands te bezichtigen die vooral gericht waren op de veteranen.

Tevens was er de gelegenheid om één of meerdere schepen te bezichtigen, waaronder het Russische schip "RU Kaliningrad" en "Hr. Ms. Johan de Wit". Een selfsupporting schip, een schip van grote afmetingen (176 m lang) en zeer de moeite waard om te bezoeken. Het was aan het eind

van de bezichtiging toch wel erg vermoelend geworden, maar je had dan ook wat gezien en ging dan ook voldaan het schip af.

Van 12.00 uur tot 14.00 uur werd aan boord van Hr. Ms. Johan de Wit twee keer een oecumenische kerkdienst gehouden met als voorganger Vlootaalmoezenier Post.

Hierna werd nog een demonstratie gegeven met een helikopter, die een zeer grote belangstelling mocht hebben.

Voor iedere bezoeker van deze veteranendag was er ook nog een zeer goed verzorgde rijstmaaltijd. Nadat men het wel voor gezien had gehouden, gingen velen na een vermoelende dag toch zeer voldaan weer huiswaarts.



Hr. Ms. Johan de Wit

Airborne Museum 'Hartenstein' weer open



Na een complete renovatie en uitbreiding van 'villa Hartenstein' – oud hoofdkwartier van generaal Urquhart tijdens de Slag om Arnhem – is het Airborne Museum weer geopend. De Slag om Arnhem is het hoogte- en dieptepunt geweest van de operatie Market Garden. Een belangrijk onderdeel van de bevrijding van Nederland.

Naast de film 'A bridge too far' is de veldslag door de vele andere films en boeken bekend geworden. De invloed van de 'verloren slag' op het verloop van de oorlog en daardoor op het politieke landschap in Europa daarna, was groot.

Het museum heeft, naast de nieuwe presentie in het oude hoofdkwartier, een ondergrondse uitbreiding gekregen (900 m²) met de unieke 'Airborne Experience (1944)'. Hier ervaar je als bezoeker wat het is om een zware veldslag mee te maken. De bezoeker beleeft de gevechten –

na de landing per zweefvliegtuig – door Oosterbeek, in Arnhem en de terugtrekking naar Oosterbeek rond de villa Hartenstein (perimeter). De zware strijd die in en rond Arnhem is geleverd heeft vele sporen achtergelaten in het landschap. Er zijn diverse 'Airborne' wandel- en fietstochten in de omgeving van Oosterbeek.

Airborne Museum 'Hartenstein',
Utrechtseweg 232, 6862 AZ
Oosterbeek.

Openingstijden: 1 april - 1 november:
10.00 uur - 17.00 uur; 1 november -
1 april 12.00 uur - 17.00 uur; alle
dagen geopend vanaf 28 augustus
2009.

Website: www.airbornemuseum.nl



OPEN DAGEN voor aspirant-bewoners op Bronbeek

Toelatingseisen zijn verruimd!

Het Koninklijk Tegenwoordig Oud-Militairen en Museum (KTOMM) Bronbeek te Arnhem organiseert voor gepensioneerde, vrijwillig gediend hebbende militairen van alle krijgsmachtsoorten (nuv) die opgenomen willen worden in het militair verzorgingshuis Bronbeek dit jaar Open Dagen op maandag 02 maart, 08 juni, 14 september en 7 december 2009.

Tijdens deze Open Dagen maakt u tussen 11.00 uur en 15.00 uur kennis met de leiding van Bronbeek en met andere bewoners en krijgt u, inclusief rondleiding en lunch, een compleet beeld van het leven op het Landgoed Bronbeek. Ook wordt u uitgebreid geïnformeerd over de (in vergelijking tot andere verzorgingshuizen) gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.

U komt in aanmerking voor opname in het militair verzorgingshuis Bronbeek, indien u:

- 65 jaar of ouder bent, alleenstaand en nog in staat bent om de algemene dagelijkse handelingen zoals wassen/douchen en aankleden zelf uit te voeren en niet behoort tot de categorie officieren;
- onder noemenswaardigheden of andere, naar het oordeel van de Minister van Defensie daarmee vergelijkbare omstandigheden heeft geleden; in krijgsgenuechenschap heeft verkeerd of heeft deelgenomen aan het verzet, dat wel buiten Nederland heeft gediend bij een eenheid die door de Nederlandse regering is uitgezonden of ter beschikking is gesteld van de Verenigde Naties of van andere internationale organisaties;

- beschikt over minimaal 15 pensioenjaren als militair (tropenjaren tellen dubbel)*.

* De Minister van Defensie heeft persoonlijk in november 2007 toestemming gegeven tot het laten vervallen van de eis van minimaal 15 pensioenjaren als militair voor oud-dienstplichtigen en Koer Verbond Vrijwilligers uit de periode 1940-1962!

aanmelding voor deelname aan de Open Dagen kan

- telefonisch (026-3763518, b.g.g. 026-3763555) of
- schriftelijk. Adres: KTOMM Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Los daarvan kunt u te allen tijde de informatiemap voor aspirant-bewoners inclusief aanmeldingsformulieren schriftelijk aanvragen.

Ik hoop u spoedig op Bronbeek te mogen verwelkomen.

Commandant Koninklijk Tegenwoordig
Oud-Militairen en Museum Bronbeek
w.g.
J.C.L. Bolderman
Kolonel der Huzaren

Insulinde

Het was aan de kust
Dat ik het tropenland ontwaarde
De stilte, de lucht
Een paradijs op aarde

De wulvende palmen
Het ruisende riet
De glooiende bergen
In het verschiet

Hier moesten wij brengen
Orde en Rust
Als in vroeger jaren
Van kust tot kust

Want achter die palmen
En het ruisende riet
Ging een wereld schuil
Van angst en verdriet

Gedreven door haat
Door de oorlog ontvaard
Werden mensen verdreven
Van huis en van haard

Wat heeft die oorlog
O, gordel van smaragd
In al zijn wreedheid
U pijn en verdriet gebracht

Het was aan de kust
Dat ik het tropenland ontwaarde
Eens was jij de mooiste plek
Een paradijs op aarde

L. van Geenen

Profiteer nu van levenslange garantie* op de trapliften van ThyssenKrupp Monoliften



Ook in 2009 helpt de fiscus u een handje.
Maak gebruik van de belastingaftrek die kan oplopen tot 50%.

Bel 0800-5003 of ga naar tkmonoliften.nl
voor meer informatie over deze unieke actie.

Stuur snel de bon in voor uw informatiepakket en een gratis attentie.

Naam:

Adres:

PC + Plaats:

Telefoon:

Stuur de bon naar: ThyssenKrupp Monoliften BV - Antwoordnummer 170
2500 WJ Nijmegen ad Jssel - info@monoliften.nl - www.monoliften.nl



ThyssenKrupp

De geest wordt rijk
door wat hij
ontvangt; het hart door
wat het geeft.



SOBAT

Eeten en Partijen!



BOERKE MUTSAERS
Restaurant, Party- & Congresscentrum

ONVERGETELIJKE
FAMILIEFEESTJES,
BEDRIJFSFEESTEN
EN REÛNIES...

...U VIERT HET BIJ BOERKE MUTSAERS

Koeken open vanaf 12.00 uur
Eigen ruime parkeerplaats en
goed bereikbaar met openbaar vervoer

Vijenaan 2, Tilburg
T (013) 590 08 08
F (013) 590 08 09
info@boerkemutsaers.nl

www.boerkemutsaers.nl

De brug van Remagen

Remagen is een stad in de Duitse deelstaat Rheinland Pfalz in het district Ahrweiler aan de Rijn, ongeveer 50 km ten zuiden van Keulen. De naam Remagen gaat terug naar het Romeinse castellum "Rigomagus", dat een Keltische naam had. Remagen beschikte reeds voor 1221 over stadsrechten en sloeg al in de 11^e eeuw zilveren munten. Remagen is ook bekend om zijn brug over de Rijn, de Ludendorffbrug, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vrij ongeschonden in handen van de geallieerden viel. De brug werd tijdens de Eerste Wereldoorlog op aandringen van de Duitse generale staf gebouwd, teneinde meer troepen en materieel naar het westelijk front te kunnen overbrengen. De spoorwegbrug werd ontworpen door Karl Wiener, een architect uit Mannheim. De brug was 325 meter lang, haar vrije hoogte boven de normale waterstand van de Rijn bedroeg 14,80 m en onder het hoogste punt



van de boog was ze 29,25 m hoog. Over de brug liepen twee reïnsporten en een smal voetgangersbruggetje. Ze gold als één van de mooiste stalen bruggen over de Rijn.

Op 7 maart 1945 slaagde een kleine voorhoede van de 9^e US-Pantsersdivisie, onder leiding van luitenant Karl H. Timmermann (een Duitser van geboorte), erin de brug - de laatst intact zijnde brug over de Rijn - te veroveren, nadat de Duitse

verdedigers twee mislukte pogingen gedaan hadden om de brug op te blazen. Deze verovering ging als het "Wonder van Remagen" de annalen van de krijgsgeschiedenis in. Generaal Eisenhower riep uit: "De brug is haar gewicht in goud waard". De spoorbrug werd toen door middel van planken geschikt gemaakt voor voertuigen. De Duitse legerleiding trachtte in de daaropvolgende dagen vertwijfeld de brug door bombardementen en kikkorsmannen te laten instorten. In machteloze woede richtte Hitler een spoedrechtbank op, die vijf officieren ter dood veroordeelde en vier van hen in het Westerwald liet fusilleren. Op 17 maart 1945 stortte de zwaar beschadigde brug in en sleurde 28 Amerikaanse soldaten mee in de dood. De brug is daarna nooit meer hersteld. In de nog behouden pijlers van de brug is nu het "Triedensmuseum" ondergebracht.

Th.R.

TWINTIG JAAR GELEDEN

-de val van de Berlijnse Muur-

De Berlijnse Muur scheidde van 13 augustus 1961 tot 9 november 1989 West- en Oost-Berlijn van elkaar. De Berlijnse Muur was 45,3 km lang en een onderdeel van de Duits-Duitse grens. De Berlijnse Muur was het meest bekende symbool van de Koude Oorlog en de deling van Duitsland.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd Duitsland, volgens afspraken gemaakt tijdens de Conferentie van Jalta, opgedeeld in vier bezettingszones. De geallieerde machten (de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) kregen elk een deel van het land toegewezen dat zij bezetten en voorlopig zouden besturen. Analooq hiearaan werd ook de voormalige hoofdstad van het Derde Rijk verdeeld in vier sectoren. Het gebied dat Berlijn omringde behoorde evenwel in zijn geheel tot de Sovjet-Russische zone, waardoor de sectoren van de overige geallieerde staten een enclave in door de Sovjet-Unie bezet gebied vormden.

In 1948 kwam de Koude Oorlog met de Blokkade van West-Berlijn door de Sovjet-Unie tot een eerste hoogtepunt.

Op 23 mei 1949 gingen de westelijke bezettingszones op in de Bondsrepubliek Duitsland (West-Duitsland) en op 7 oktober van hetzelfde jaar werd de Duitse Democratische Republiek -DDR- (Oost-Duitsland) gesticht op het grondgebied van de Sovjet-Russische zone. Sinds de oprichting van de DDR nam een steeds groter aantal burgers uit het oosten zijn toevlucht tot de Bondsrepubliek. De afgrenzing van de grens door middel van de Muur moest ervoor zorgen dat de leegloop van zowel middelen als personen uit de socialistische arbeiders- en boerenstaat definitief een halt werd toegeroepen.

In 1961 besloten Walter Ulbricht en de Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov een einde te maken aan de leegloop. In de nacht van 12 op 13 augustus werd begonnen met de bouw van de Berlijnse Muur. In enkele weken tijd werd een zwaarbewaakte betonnen hindernis opgeworpen rondom West-Berlijn.

Het had lang geduurd voordat de Oostduitse machthebbers luisterden naar de roep van de bevolking om meer vrijheid. Het duurde ruim 28

jaar voor de inwoners van het Oostblok de Muur neerhaalden. Op 2 mei 1989 knipten Hongaarse grenswachten een gat in de grens met Oostenrijk. Deze opening in de grens zorgde in zeer korte tijd voor een uitstroom van duizenden "permanente vakantiegangers". In korte tijd ontstond een ware volksverhuizing via Hongarije, even later ook via het Tsjechische Praag, en daarna ook via andere "gaten" in het IJzeren Gordijn. Ook de leiding van de DDR, die kort daarvoor nog trots het veertigjarig bestaan van de "socialistische heilstaat" had gevierd, moest de grenzen openen. Het einde van de Muur en daarmee de DDR was onafwendbaar. In oktober en november 1989 werd vrijwel dagelijks tijdens massademonstraties geroepen om vrijheid en democratie. Op 4 november verzamelden zich meer dan één miljoen mensen op de Alexanderplatz in Oost-Berlijn. Deze tot dan grootste demonstratie uit de geschiedenis van de DDR was door de regering goedgekeurd en werd direct op radio en televisie uitgezonden. In hetzelfde weekend vluchtten opriew naar schatting 20.000 DDR-burgers via Tsjechoslowakije naar

de Bondsrepubliek. Onder druk van de omstandigheden diende de regering van premier Willi Stoph op 7 november haar ontslag in. De populaire partijchef van Dresden, Hans Modrow, werd tot nieuwe premier benoemd. Een van de eerste beslissingen die de regering Modrow nam, was het openen van de Muur op 9 november 1989.



Nadat het historische bericht via radio en televisie bekend was gemaakt, begaven honderden Oostberlijners zich vol ongelooft naar de Muur. 'Dit moet een vergissing zijn', was de eerste reactie van een totaal verraste Oostduitse grenswacht. Maar dat was het niet. Nog diezelfde avond en nacht bezochten ruim 50.000 Oostduitsers West-Berlijn, waar zij verwelkomd werden met bier en champagne. De volgende dag begonnen Oostduitse grenswachten met het afbreken van de Muur. Zij werden daarbij geassisteerd door burgers, die het symbool van de deling van Duitsland en Europa met hamers en beitels te lijf gingen. De dagen daarna verkeerde Berlijn in een feestoes en waren de straten van Berlijn overvol met feestende mensen en stinkende Trabantjes.

Th.R.

De "Sweep van Bartels"

Vanaf 1 maart van dit jaar staat het landelijk netwerk van inleverpunten voor fotoboeken, brieven, dagboeken, films en onderdeelskrantjes van oud-Indië- en Nieuw-Guinea-gangers klaar om alle schenkingen in ontvangst te nemen (de zgn. "Sweep van Bartels"). Bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is met medewerking van de Staatssecretaris van Defensie, drs J.G. de Vries, een afgestudeerde documentair-informatie-specialist aangesteld om al het ingeleverde materiaal te registreren, te ordenen en volgens de geldende normen op te slaan in het archief. Dit archief is toegankelijk voor geïnteresseerden en vormt zodoende een gewaardeerde bron van informatie voor hen die daaraan behoefte hebben. Belangrijk is dat deze informa-

tiebronnen voor het nageslacht bewaard blijven en niet bij het oud papier belanden. En u kunt daaraan meewerken! Nog zeker tot 1 januari 2011 kunt u uw waardevolle foto's, films en documenten bij uw bestuursleden inleveren. Wij realiseren ons heel goed dat ze voor u een grote emotionele waarde hebben en dat u er nu nog geen afstand van wilt doen. Maar zorgt u er dan alstublieft voor dat uw nabestaanden weten dat het uw wens is dat het materiaal in de toekomst aan het NIMH wordt geschonken. U kunt eenvoudig het schenkingsformulier (verkrijgbaar bij uw bestuursleden) invullen en ondertekenen en dat bij uw foto's en documenten leggen. Langzaam maar zeker komt het inleveren op gang. Steeds meer leden

gaan er toe over om hun tastbare herinnering aan het NIMH te schenken. Vergeet u niet om aan te geven van wie de schenking is (naam, adres, legernummer, eenheid waarbij gedienst) en als het kan en nog niet is gebeurd, te beschrijven wat er op de foto's staat (plaats, namen, gebeurtenis, datum). Het is, hoe goed de medewerker op het NIMH ook is, ondoenlijk voor hem om deze gegevens zelf te achterhalen. Zoals u wel zult begrijpen, maakt volledigheid van de gegevens de toegankelijkheid van het archief zoveel eenvoudiger en u bent vermoedelijk de enige die de gewenste informatie nog weet! Veiligstellen van ons erfgoed, daaraan kunt u actief bijdragen door uw schenking aan het NIMH! Slaapt u er nog maar eens rustig een nachtje over!

Fietsen op een fiets van Geertrui de Boom, daar kom je verder mee!

Kom kijken naar de grote collectie kwaliteitsfietsen van bekende merken.

Gazelle

DATAVUS

RALPH

Geertrui 
DE BOOM
TWEEWIELERS

Daar fiets je mee weg!



Dorpsstraat 50 • Barendrecht • Tel.: 0180 61 21 81
www.geertrui-tweewielers.nl

Verhalen van Veteranen

Aan de vooravond van de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 27 juni 2009 werd in Harderwijk het boek "Verhalen van Veteranen" gepresenteerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Boekhandel Plantage in Harderwijk werd het eerste exemplaar uitgereikt

aan locoburgemeester Rob Daamen. In "Verhalen van Veteranen" worden 28 veteranen geïnterviewd over hun ervaringen in het buitenland. De oudste van hen is bijna negentig en is uitgezonden naar voormalig Nederlands-Indië, de jongste is net twintig en heeft recent een uitzending naar Afghanistan meegemaakt. Er worden ook veteranen geïnterviewd die missies naar Korea, Nieuw-Guinea, Libanon, voormalig Joegoslavië en Afrika hebben uitgevoerd. Dat in verschillende tijdperken en onder verschillende omstandigheden.

Het idee voor "Verhalen van Veteranen" is geboren toen auteur en samensteller Theo Bakker enkele jaren geleden als gast meereed met de regionale veteranendag. 'Veel veteranen hadden mooie verhalen te vertellen over hun tijd in het buitenland en ik realiseerde me dat veel van deze ouderen de tachtig al gepasseerd waren. Als we hun verhalen wilden bewaren, moesten we daar niet te lang mee wachten', vertelt Theo Bakker. 'Ook speelde mee dat mijn vader uitgezonden is geweest naar Nederlands-Indië. Hij heeft het er nooit veel over gesproken, maar het vormde voor mij een aanleiding om Indië-veteranen te interviewen en van het een kwam het ander. Zo vertelden ook de Korea-gangers hun verhaal en de militairen die naar Nieuw-Guinea zijn geweest. Langzamerhand ontstond het idee om het verhaal door te trekken naar de tegenwoordige tijd waarin militairen worden uitgezonden naar Afghanistan. Uiteraard verschillen de omstandigheden, maar in principe gaan ze hetzelfde avontuur tegemoet als hun opa's vroeger. Gelukkig wordt er tegenwoordig meer gedaan aan opvang en begeleiding, want in de jaren vijftig kwam daar niet zoveel van terecht. Veel oudere veteranen voelden zich na terugkeer in de steek gelaten en ontvangen nu eigenlijk pas de waardering die hun toekomt. Ze zijn er blij mee, maar hebben er wel lang op moeten wachten.



Het boek "Verhalen van Veteranen" is geschreven en samengesteld door Theo Bakker en is gedrukt door Diepemaat Uitgeverij. Het boek wordt uitgegeven in de Harderwijk Reeks.

De geïnterviewde veteranen zijn grotendeels afkomstig van de Noordwest-Veluwe waar nog veel oud-militairen woonachtig zijn. Het boek is rijk geïllustreerd met foto's uit de albums van de veteranen. Een aantal veteranen vond het moeilijk om over hun ervaringen te vertellen. Soms zijn hun ervaringen na zestig jaar nog niet verwerkt en komen er nog veel emoties boven. 'Het is erg afhankelijk van hoe mensen hun dienstdienst hebben doorgebracht', zegt Theo Bakker. Veteranen hebben soms verschrikkelijke dingen meegemaakt. De ene verwerkt dat beter dan de ander. Opvallend is dat bijna alle militairen positief terugkijken op hun missie en dat het hen grotendeels gevormd heeft in hun verdere leven.

"Verhalen van Veteranen" kost € 17,50 en is verkrijgbaar in boekhandel Plantage en in het Stedsmuseum in Harderwijk. Het boek is eveneens te bestellen via de website www.harderwijkreeks.nl

"Leven met geleende tijd"

In het boek "Leven met geleende tijd" verhaalt Dik de Moor over zijn oorlogservaringen als medisch proefpersoon. Zijn memoires, onder meer beschrijvingen van de Japanse kampen waarin hij gevangen heeft gezeten, publiceert De Moor voor de naoorlogse generatie en zeker niet uit rancune; haatdragend is hij niet.



Het begon allemaal in voormalig Nederlands-Indië met een gelukkige jeugd, lieve ouders en fijne vrienden, in de stad Makassar op het eiland Celebes (thans Sulawesi). Een paradijs voor een jongen die van zeilen hield tussen de koraaleilanden voor de zuidwestkust van het eiland. De verraderlijke aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 maakte een definitief einde aan die heerlijke tijd. Door het binnenstromen van gewonden konden zijn vader, medicus, en zijn moeder, operatiezuster, de stad Makassar niet verlaten. Na de Japanse landing ten noorden van Makassar besloten de ouders hun zonen naar het beter beveiligde Java te sturen. Ze kunnen hen laten meevliegen met een ziekentransport. Het wordt een desastreuze vlucht.

Het boek verschijnt **19 oktober 2009**, omvang: ca. 300 pagina's, uitvoering: gebonden met stofomslag, 14 x 21,5 cm, ISBN 978 94 6008 047 0.



Verenigingsnieuws

Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327304
E-mail: themaas@home.nl
Soc. Comm. Tel. 046-4521315

Ter oprissing van het geheugen; de laatste bijeenkomst van het programma 2009 is op 3 november 2009 in het Gemeenschapshuis, Lindelaan 4 te Kessel-Eik. Ook deze bijeenkomst is op dinsdag en begint om 14.00 uur.

Zoals altijd vragen wij u ook nu weer ons op de hoogte te willen houden met betrekking tot ziekte van onze leden. Misschien kunnen wij dan toch nog iets bijdragen aan de verlichting van het lijden of anderszins van deze personen en/of zijn omgeving. Een beetje aandacht kan soms kleine wonderen verrichten.

Noord-Brabant West

Wvd. secr. J. Malpaard
St. Janstraat 61
4714 EB Sprundel
Tel. 06-40744695.
E-mail: malpaardtua@gmail.com
Wvd. Soc. Comm. Tel. 0165-560546

Bijeenkomsten

Woensdag 21 oktober, aanvang 13.30 uur, Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal.

Woensdag 18 november, aanvang 13.30 uur, Trip van Zoutlandkazerne te Breda.

Kerst-reünie, vrijdag 11 december, aanvang 11.00 uur, Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal. Voor deze Kerst-reünie ontvangt een ieder een uitnodiging.

Bezoek Expositie "Oud-Indië en Nieuw-Guinea-strijders", elke eerste zondag van de maand. Bezoekadres: 't Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 in Gilze. Toegang is gratis.

J. Malpaard

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, Bucusplaats 10
5058 HK Tilburg
Tel. 013-5400380/Fax: 013-5400381
E-mail: voml.nbo@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0412-625513

Herdenkingen Japanse Capitulatie

Hoewel ons bestuur om gezondheidsredenen niet meer overal aanwezig kan zijn, is het ons toch gelukt om - met medewerking van vrijwilligers - bij deze herdenkingen de VOMI te laten vertegenwoordigen.

Eersel

Hier werden wij vertegenwoordigd door Roy Meelhuysen, die ook als genodigde een herdenkingswoord uitsprak.

Hier volgt zijn verslag:

Na het openingswoord door J. v.d. Aalst werd ook een toespraak gehouden door de burgemeester, mevrouw Thijs-Rademakers, die terugblikte op de tijd in Indië. Daarna kreeg de heer Meelhuysen, voorzitter van de Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost het woord en deze begon met de woorden: "Herdenken is, naast herinneren, ook vooruitzien". Zou graag willen stilstaan bij dat "Vooruitzien".

"U Indië-veteranen, u heeft uw huidige status bereikt na lang daarvoor te hebben "gevochten". Het ging niet vanzelf

De veranderde doctrine van onze

krijgsmacht, van veiligstellen van het Koninkrijk naar het brengen van Orde en Vrede overal in de wereld, maakt van onze huidige militairen de veteranen van de toekomst. Zij kunnen in elk geval terugvallen op een goede opvang en nazorg. Wij, eerdergenoemde Stichting, zullen er voor alle veteranen zijn".

Geldrop

Hier werd de herdenking bijgewoond door onze penningmeester.

Den Bosch

Onze vereniging werd aldaar vertegenwoordigd door J. Kemper.

Vught

Ondergetekende was met zijn echtgenote aanwezig bij deze jaarlijkse herdenking die een sober karakter droeg, maar niettemin een plechtige herdenking is geweest.



Bijgaand een foto van het Indiëmonument in Vught, waarvan de heer P. Peters destijds de initiatiefnemer is geweest.

J. van der Ham

Overijssel

Secr. J. Oldenbeewing
Reiger 27
8105 AL Raalte
Tel. 0572 - 358947
E-mail: j.oldenbeewing@versatel.nl
Soc. Comm. Tel. 0572 - 358947

Van de bestuursafel

Het is wel even slikken als in een bestuursvergadering wordt meege-deeld: "Ik moet om gezondheidsredenen en op advies van de huisarts stoppen met mijn bestuursfunctie als secretaris".

Ja dat was wel even slikken en dat zo kort na zijn aantreden. We waren erg blij dat we Johan Beumer bereid hadden gevonden om het secretari-

aat op zich te nemen. Toen bleek alles goed te zijn. Zo zie je maar weer hoe snel veranderingen in het leven kunnen plaatsvinden. Johan we vinden het erg jammer dat het zo is gelopen. Als bestuur willen we je hartelijk danken voor je inzet en collegiale samenwerking in deze korte periode. We hopen dat het met je gezondheid vooruit mag gaan en wensen jou en Geesje het allerbeste toe.

Bijeenkomsten

Dinsdag 20 oktober 2009

In café-restaurant "Het Bonte Paard", Deventerweg 87 te Nollen (Dijkerhoek) aan de N 344, tel: 0548-361202, aanvang 14.00 uur. Voor ons treden op het shantykoor "De Regghe Singers" uit Hellendoorn. Lekker genieten van de vlotte zang en muziek. Na afloop is er een verloting. Het café-restaurant "Het Bonte Paard" is per openbaar vervoer bereikbaar.

Woensdag 25 november 2009

In café-restaurant "De viersprong", Burg. Backdaan te Nieuwleusen, tel: 0529 - 481496, aanvang 13.30 uur. Voor ons treden op "Het Zonnebloem Trio" uit Almelo. Het is een meezing-show met muziek uit de jaren 60/70. We houden deze middag ook weer een loterij. Mag ik u helpen herinneren om voor de verloting iets mee te nemen.

Kerstdiner vrijdag 18 december 2009

Omdat er voor het kerstdiner vorig jaar veel belangstelling bestond, willen we ook dit jaar met de kerst weer een diner organiseren. We hebben gekozen voor vrijdag 18 december 2009. We gaan naar Hotel en Partycentrum "Dalzicht" in Nijverdal, in het centrum van Overijssel.

De kosten bedragen € 25,00 p.p. U kunt zich opgeven bij de penningmeester de heer G. Klein-Douwel, tel: 038 - 4442868. De betaling kan via gironummer 420704 t.n.v. VOMI - Overijssel te Hattem. Betalen is deelname. Het Partycentrum vindt u op de Nijverdalse Berg en is telefonisch bereikbaar (0548 - 612413). De deelnemers ontvangen t.z.t. nog een speciale uitnodiging.

Veteranensoos

Heino

De vakantieperiode is weer voorbij en de deuren van de Veteranensoos staan weer open. Iedere 2^e maandag van de maand is er Veteranensoos in café "Marktzicht", Dorpsstraat 15-15

te Heino van 14.00 tot 16.00 uur. Info bij de heer Joh. van Diepen (0572 - 392312).

Rijssen

Elke eerste maandag van de maand wordt er een soos gehouden in Rijssen en wel in de scholengemeenschap "Reggesteyn", Cattelaar 2 te Rijssen t/o bouwmarkt Gamma. De soos is open van 14.00 tot 16.30 uur. Info bij de heer R. Wolterink (0548 - 514575).

Enschede

In het café-restaurant "De Zor" wordt maandelijks een Veteranen-Sociëteit gehouden. Het café-restaurant "De Zor" ligt aan de Zuiderhagen 43 te Enschede. Info bij de heer A. Hendriksen (053 - 4316397).

Van hieruit een hartelijke groet en van harte beterschap aan al onze zieke sobats.

Laat uw sociaal commissaris weten wanneer u ziek bent, zodat wij u eens kunnen bezoeken.

J. Oldenbewing

Utrecht/'t Gooi

Secr. A.J.B. Martens
Chico Mendesstraat 67
3573 AW Utrecht
Tel./Fax: 030-2716895
E-mail: sobatam@versatel.nl
Soc. Comm. Tel. 035-6217809

De vakantieperiode ligt weer achter ons, maar er was genoeg te doen. Te veel overlijden van sobats, o.a. H. van Urk, G. Dorrestijn, P. Dop, R. van Dijk en G. Barendrecht. Van de twee laatste kregen we pas melding nadat de begrafenis al had plaats gevonden. De nabestaanden zijn dan niet op de hoogte wie er een bericht van overlijden moet hebben.

J. Baarda en ik hebben aandacht geschonken aan de Sweep van Bartels. De eerste reactie betrof sobat C. van Marcus. De kinderen stuurden zijn fotoalbum en andere lectuur over zijn periode in Indië. Kort daarna ben ik op bezoek geweest bij mevr. Goossens-Kortenhorst. Haar man was destijds secretaris van generaal Spoor. Het kost veel tijd, maar erg boeiend om zo'n geschiedenis te aanhoren. Zelf was ze in die tijd bij het VK-KNIL geweest. We hebben mooie dingen meegekregen voor het NIMH. Ze is ook nog lid geworden van de VOMI. Sobat H.C. Aalders had een album

gemaakt met als opschrift: "Herinneringen uit de tropen 1946-1949 E M 62". Je waande je weer in de tropen met de verhalen die er bij hoorden. Het is voor later beslist waardevol.

Op 19 december a.s. is de herdenking van de 52 gesneuvelde Utrechtse mannen.

A.J.B.

Zeeland

Secr. J. Kloet, Laan van Barbestein 8
4451 AH Heinkenszand
Tel. 0113-561738
E-mail: jkloet1926@zeelandnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0113-561738

De 65 ste Herdenking "Slag om de Schelde"

Dit najaar wordt vooral de "Slag om de Schelde" herdacht die 65 jaar geleden werd uitgevochten en de sleutel was voor de bevrijding van Zeeland en de doorvaart naar de havens van Antwerpen.

Nog één keer zijn ze in grote getalen aanwezig. Een honderdtal Canadese, een honderdtal Engelse en Schotse veteranen en enkele tientallen oorlogsveteranen uit andere landen wonen eind oktober en begin november de 65^{ste} herdenking van de "Slag om de Schelde" bij. Een bijzonder feest zal het worden. Centraal in het programma staat de opening van het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp door Prinses Margriet op vrijdag 30 oktober om ongeveer 15.00 uur. (Het museum is opgezet door een zoon van een Indië-veteraan).

En dag later, 31 oktober om 10.30 uur, is de herdenking op de Sloedam, gevolgd door een bevrijdingsfeest in Middelburg.

Op 3 november om 10.30 uur wordt de landing in Vlissingen herdacht aan de Commandoweg en om 14.30 uur wordt de landing in Westkapelle herdacht.

"We hebben immers veel aan deze oud-militairen te danken. Dit is wel het minste wat men terug kan doen".

Roermond

Op 7 september jl. vond weer een sfeervolle herdenking plaats bij ons Nationaal Indië-monument 1945-1962. VOMI Zeeland was met twee volle touringcars Indië-veteranen aanwezig.

Reünie Woensdrecht

Voor de jaarlijkse reünie op de

Vliegbasis Woensdrecht kunnen we u nog geen datum noemen. We zijn hier nog mee bezig en u ontvangt hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

J. Kloet

Zuid-Holland Zuid

Secr. D. Mennens, Lijsterlaan 12
3055 CH Rotterdam
Tel/Fax: 010-4188239
E-mail: d.mennens@zonnet.nl
Soc. Comm. Tel. 010-4340970
E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

Heeft u nog punten of wensen richting bestuur? Dat kan, bel dan Dolf Mennens tel 010-4188239 want op 2 november en 7 december vergaardt het bestuur weer.

Op 24 november a.s. is er weer een contactbijeenkomst, deze keer in Ridderkerk in het Partycentrum Van de Graaf. Wij heten u allen graag welkom.

Dolf Mennens is vanaf 15 november 2009 tot 15 maart 2010 afwezig. De beoogde 2e secretaris zal in deze periode de lopende zaken waarnemen. Dit is de heer B.L. Bastemeijer, M. Roosenboomstraat 194, 3207 KE Spijkenisse, tel: 0181-644454 of 06-27170112, e-mail: b.bastemeijer1@chello.nl

Bijzondere erkenning

De heer K. Tellings (lid van onze vereniging) heeft op 24 juni jl. samen met zijn echtgenote het ereburgerschap van Aruba ontvangen uit handen van de Arubaanse minister Croes.

Het Barendrechtse echtpaar zamelt al vele jaren kleding in, rolstoelen, rollators enz. om andere mensen te helpen waaronder vluchtelingen en weeskinderen over de hele wereld.

Van de voorzitter

Na de verlofperiode in juli en augustus is het bestuur weer aan het werk gegaan en één van onze eerste prioriteiten was het werven van een nieuwe penningmeester die nodig was na het plotseling overlijden van Mari van Zwielen. U weet dat de voorzitter deze functie ad interim heeft waargenomen. Hoewel uw voorzitter de spreuk huldigt "kan niet, bestaat niet" is het niet goed dat er zoveel taken en verantwoordelijkheden bij één persoon liggen. Ik ben blij u te mogen voorstellen als beoogd nieuwe penningmeester Jasper Breedveld uit Ridderkerk,

Nieuw-Guinea-veteraan en gediend hebbend bij het Korps Mariniers. Wij zullen hem gaan inwerken en bij de komende ALV voorstellen bij de bestuursverkiezing. Voor dit resultaat zijn wij ook grote dank verschuldigd aan onze erevoorzitter Ger de Jong voor zijn hulp in deze.

Ook hebben wij nog een bestuurslid weten te werven die ook, na ingewerkt te zijn, aan u op de komende ALV zal worden voorgedragen voor benoeming tot bestuurslid. Het betreft B.L. Bastemeijer uit Spijkenisse, Nieuw-Guinea-veteraan afkomstig van de Koninklijke Marine van het dienstvak Elektromonteur. Ik geef toe een hoog KM-gehalte ditmaal, maar u moet maar denken mannen met internationale ervaring bij de VOMI kan nooit kwaad.

Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong, Merellaan 247
3145 EJ Maassluis
Tel. 010-5927786
E-mail: juvdjong@kabelfoon.nl
Soc. Comm. Tel. 071-5763418

Activiteiten voor het komende seizoen 2009/2010 zijn in het bestuur besproken en we kunnen u hierover het volgende mededelen.

Op 1 september jl. waren we samen met leden van de B.v.W. Den Haag en Leiden in het Legermuseum in Delft, hetgeen gecombineerd werd met een boottocht door de grachten. Elders in dit nummer treft u hierover een kort verslag aan.

17 november a.s. hebben de leden in het Westland en Den Haag de mogelijkheid "Stichting Fort aan den Hoek van Holland" te bezoeken. Ontvangst vanaf 13.30 uur waarbij de toegangsprijs van € 6,00 individueel moet worden afgerekend. De koffie/thee bij de ontvangst is voor rekening van het bestuur. Verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Het adres is: Stationsweg 82, 3151 HS Hoek van Holland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Piet Kuyvenhoven, tel: 0174-626282. In het voorjaar zijn bijeenkomsten in Alphen a/d Rijn, bij de Schietvereniging in Zoetermeer en in Roelofarendsveen gepland. Hierover hopen wij u in de komende nieuwsbrief resp. de "SOBAT" van december nader te informeren. Dit geldt ook voor de Nieuwjaarsreceptie die wij, evenals dit jaar, samen met de afdelingen van de B.v.W. Den Haag en Leiden zullen organiseren.

J.W. de Jong

Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse
Lindenlaan 110
1741 TX Schagen
Tel. 0224-215621
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 023-5283997
E-mail: nbaan@tiscall.nl

Op 14 december 2009 organiseert het bestuur een Zaanse dag in kerst sfeer.

Over de locatie, tijd van aanvang en verdere bijzonderheden zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Houd deze dag vrij.

De datum voor de eerste activiteit in het jaar 2010 is gepland op 8 februari. In Heerhugowaard hoopt het bestuur u dan weer te mogen begroeten.

Nogmaals vragen wij uw aandacht voor de "Sweep van Bartels". De actie komt maar moeizaam op gang. Bij het bestuur hebben acht sobats (leden en niet-leden) dagboeken, verslagen en foto's enz. ingeleverd. Wij denken toch dat er meer sobats zijn die aan deze unieke actie willen meewerken.

De Sociaal Commissaris hoopt dat u op alle bijeenkomsten weer volop postzegels enz. meeneemt voor het Fonds Sociale Zorg.

Ad Bouterse



Stichting Herdenking 15 augustus 1945

Op vrijdag 14 augustus 2009 vond de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats bij de **Indische Plaquette** in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan het Binnenhof te Den Haag.

Op zaterdag 15 augustus 2009 vond te Den Haag weer de jaarlijkse herdenking plaats van de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 en daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk

der Nederlanden. De herdenking begon in de ochtend met een bijeenkomst in het World Forum Convention Center (voormalig Congrescentrum) te Den Haag gewijd aan de "buitenkampers" (zie ook SOBAT nummer 124/juni 2009). De herdenking werd daarna voortgezet met een ceremoniële plechtigheid bij het **Indisch Monument** waar schrijfster Marion Bloem een overweging uitsprak.

Namens het bestuur van VOMI-Nederland waren bij beide bijeenkomsten de heren K.J. Orsel en Th.H.A. Rump aanwezig.



Indische Plaquette



Hotel Inkelshoes te Epen

In één van de mooiste valleien van Nederland, midden in het Zuid-Limburgse Heuvelland, ligt Hotel Inkelshoes. De ideale plaats om eens lekker te ontspannen en tot rust te komen.

Wij en ons personeel hebben voor u weer een aantal zeer interessante arrangementen samengesteld om u gedurende u verblijf in ons hotel eens heerlijk te verwennen.



Hotel Inkelshoes &
Inkelshoeve a gen Bongerd
Tersierterweg 12
6285 NE Epen
Tel.: (043) 455 17 42
Fax: (043) 455 24 53
website: www.inkelshoes.nl
e-mail: info@inkelshoes.nl



Wij bieden u naast onze standaard arrangementen de volgende verwen-arrangementen aan:

Veteranen-verwenarrangementen

- o Stroop en wijn, dat is fijn (26 t/m 30 okt. '09)
- o Schapen en bier, dat is plezier (22 t/m 26 mrt. '10)

Herfst en Kerst-verwenarrangementen

- o Inkels-wild, zeer ge-wild (9 t/m 13 nov. '09)
- o Verrassend najaar (16 t/m 20 nov. '09)
- o Een vroege Kerst (11 t/m 14 dec. '09)
- o Onze feestelijke Kerstdagen (23 t/m 27 dec. '09)

Diverse Bridge-arrangementen en dagwedstrijden

Meer informatie over deze arrangementen kunt u vinden op onze website: www.inkelshoes.nl. U kunt ons natuurlijk ook bellen of e-mailen.

Wij hopen u dan ook spoedig te mogen begroeten in Hotel Inkelshoes!

Loes & Peter en kinderen Wijzen-Sijstermans

SOCIALE COMMISSIE



aangesloten bij

Voorzitter/secretaris
 Wl P.J. Peijst
 Stalingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 tel. 0561-698772
 mobiel 06-15100579
 fax 0561-698349

E: vomi-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
 Budgethouder FSZ**
 Theo H.A. Rump
 Albatrosstraat 14
 2352 EG Leiderdorp
 Tel. 071-5416936
 E-mail:

Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
 Ger de Jong
 Rozenlaan 41
 2995 AS Heerjansdam
 Tel. 078-6771902



stichting
 veteranen
 platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
 M.P. de Boer
 Hoofdweg 67
 9626 AB Schilkwolde
 tel. 0596-42 23 89

Overijssel
 Joost Oldenbeuving
 Reiger 27
 8103 AL Raalte
 tel. 0572-35 89 47
 E-mail:
 joldenbeuving@versatel.nl

Zuid-Holland Zuid
 W.A.J.K. (William) Roza
 Heemraadstraat 9
 3131 VG Vlaardingen
 tel. 010-4 340 970
 w.roza3@kpnplanet.nl

Noord Brabant-West
 P. Looyan (wvd)
 Cameedijk 1
 4706 EG Roosendaal
 Tel. 0165-560546

Noord-Brabant Oost
 Antoon P. Pennings
 Thorbeckestraat 101
 5344 SM Oss
 tel. 0412-62 35 15

Friesland
 Hans N. Blom
 Gerben Ypmastraat 13
 8723 CP Koudum
 tel. 0514-52 21 07

Utrecht/V Gool
 Eppo R. Schwaertman
 Lutherhof 37
 1216 KR Hilversum
 tel. 035-6 21 78 09

Zuid-Holland Noord
 Eduard d'Haan
 Kennedylaan 15
 2324 ES Leiden.
 Tel. 071-5783418

Noord-Oostpolder
 Kees Caljé
 P.A. straat 23
 8307 BB Ens
 Tel. 0527-251470

Limburg
 Vocature

Zeeland
 J. Kloet
 Laan van Barbesten 6
 4451 AH Heinkenszand
 tel. 0113-661736

**Rivierland/
 Oost Gelderland**
 A. Ebben
 Scheidingsweg 5
 6585 KD Mook
 tel. 0246 - 96 12 53

Veluwe
 P.H.J. Holsbergen
 Berkencoord 107
 8172 AR Vaassen
 Tel. 0578-575935
 p.holsbergen@hetnet.nl

Noord-Holland
 Nico Baan
 Moienwerfslaan 58
 2103 TE Heemstede
 Tel. 023-3283997
 E-mail: nbaan@tiscali.nl

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting
 J. (Sjaal) Franken
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels
 J. Hoevelaken
 Weerdestein 175
 6714 CN te Ede
 Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)
 Paul R.G. Gommers
 Alb. Neuhuysslaan 23
 8072 HJ Nunspeet
 Tel. 0341-254231
 E-mail: p.gommers.ar@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Demobilisatie-speld verguld	€ 6,00	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie dasclip	€ 7,50	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 7,50 per lint
VOMI borrelbekertje (telescopisch)	€ 10,00	Gedichtenbundel met CD	
VOMI schrijfmop met logo	€ 8,50	van mev. A. Steenstra	€ 7,00
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 10,00		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: Postbanknummer 61 51 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland



Met ons aller

welgemeend mede-

leven en dat de

liefde en de warmte

van uw naasten U

de moed en kracht

geven dit zware

verlies te dragen.

sociale
 VOMI
 1988-1989

In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste vorm
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:*

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Aarssen,	W.B.C.	Spijk	KNIL
Aiting,	H.	Barendrecht	413 BI/6-3 RI
Bakker,	A.	Zwijndrecht	1 Esk Huz v Boreel
Barendregt,	PA	Breukelen	5-13 RI
Belt, van den	M.B.	Zwolle	403 BI/6-1 RI
Berlo,	J.C.	Eindhoven	7-3 RS OVW
Bruijn, de	N.	Den Haag	4 GRJ
Carton,	C.H.	Ettien-Leur	3-12 RI
Daggelders,	A.D.M.	Woudrichem	3-3 RI
Dijk, van	R.	Naarden	1-1 LUA
Dols	H.J.A.	Sittard	LSK
Dop,	F.	Bunschoten	?
Dorresteyn,	G.C.	Abcoude	?
Duyzer,	A.	Schelluinen	422 BI/6 GRG
Frijters,	C.W.	Pijnaart	1 RS/1-15 RI
Godding,	C.	Tilburg	16 Genie
Graaff,	P.	Apeldoorn	2 Esk PAW T-Brig
Groot, de	A.C.	Klaaswaal	413 BI/6-3 RI
Haan,	G.	Emmen	4-4 RI
Heinis,	R.	Zuid Scharwoude	?
Heppener-Aelbers,	W. (Mevr)	Breda	Verpleegster MGD
Hesselink,	J.B.A.	Ridderkerk	6 RVA
Heuving,	J.	Ottawa (Canada)	1-12 RI
Hindriks,	S.	Oosterhesselen	REME
Hoekstra,	J.	Sint Annaparochie	432 BI
Hofman,	J.W.	Breda	2-6 RI
Horst, ter	G.H.	Pijnacker	3-11 RI
Hovius,	L.R.	Hilversum	LMD
Jong, de	I.	Warten	5-9 RI
Kamminga,	L.L.	Voorburg	1 IBW
Laguette,	J.	Grave	1-4 RI
Langhout,	T.	Wergea	5-1 RI
Laros,	J.J.	Stampersgat	Mil. Luchtvaart
Leen,	A.	Sappemeer	5-1 RI
Leeuwen,	P.	Bolsward	KM NNG
Leijhorst, van	P.	Roosendaal	MLD NNG
Lieverse,	D.	Utrecht	3-7 RI
Lopik, van	D.	Hardinweld Giessendam	HUPVA
Lourens,	J.	Drachten	17 IB NNG
Man, de	J.P.M.	Tilburg	43 IBW
Meulen, ter	S.H.	Hilversum	?
Mommers,	M.J.	Breda	425 BI LI
Moraal,	C.	Leiderdorp	?
Neijman,	G.P.	Nantgum	Marbrig
Olieman,	J.N.	Pijnacker	4-3 RI
Plantinga,	E.	Sint Annaparochie	4 HUPVA
Pluijm, van der	E.A.	Rotterdam	1-5 RI/1-15 RI
Poepe,	J.	Rouveen	4-5 RI
Postma,	B.	Buitenpost	Vbdtroepen
Rommers,	F.	Roosendaal	3-11 RI
Smit, de	I.	Drunen	Marbrig
Stipsen,	H.J.	Dordrecht	5-2 RI
Swaan,	C.	Bergen op Zoom	?
Tromp,	F.	Abbotsford BC (Canada)	?
Urk, van	H.	Laren (Gld)	4 GRJ
Verhoeff,	H.	Woudrichem	DKMG
Vries, de	J.H.	Ursem	Genie
Wijk, van	J.	Wageningen	5-9 RI
Wolswijk,	W.	Bodegraven	?
Zand, van 't	G.	Koekange	Marbrig

SOBAT

Lijst nieuwe leden

NAAM.....	WOONPLAATS.....	ONDERDEEL.....
GOOSSENS - KORTENHORST	BILTHOVEN.....	VK KNIL
HORST J.W. van der.....	DREISCHOR.....	NING 6 BI
KLERK A.P. de.....	ROOSEDAAL.....	Lima 940 NNG
KRUK T.....	OOSTERBEEK.....	19 AAT HupVa
LANTING M.....	SPLUKENISSE.....	7 RVA
MEIJER E.R.....	MUSSELKANAAL.....	
MINGELEN G.A.....	LEIDEN.....	OWW
PETIT J.F.A.M.....	BREDA.....	1 -2 RIJVB 3 -6 BI
SCHERMELDER J.C.....	ZOETERMEER.....	KM NNG
STAAIJ J.J.F. v.d.....	OMMEN.....	KM NNG

LAAT HEM NIET ALLEEN

1 Als de tros wordt losgelaten
En de plank wordt wegge-
sjuurd

Het bevel aan boord nu militair
gegeven wordt
Hoor je de sirenes loeien
En het grote schip ligt aan
Voel je mee met al die jongens
Die naar Indonesië gaan.

Refrein:

Jongens, denk ginds aan je
moeder
Aan je meisje of je vrouw
Zij zijn bij jou in gedachten
En zij bidden hier voor jou.

2 Moedertje daar aan de kade
Wij begrijpen toch zo goed
Nu jouw jongen gaat vertrekken
Hoeveel leed dit afscheid doet.
Nu jouw jongen gaat vertrekken
Dienst moest nemen als soldaat
En wie weet voor hoeveel
maanden
Ginder naar de tropen gaat.

Refrein: Jongens enz.

3 Kijk daar staat hij aan de railing
In zijn ogen blinkt een traan
Ziet hij 't meisje dat hij lief heeft
Schreiend aan de kade staan.
Meisje, jij daar aan de kade
Wij begrijpen jouw verdriet
Blijf elke dag toch schrijven
Toe, vergeet jouw jongen niet.

Refrein: Jongens enz.

4 Zie, daar staat de jonge moeder
Tranen springen haar in 't oog.
Dan tilt zij haar kleine baby
Boven anderen uit, omhoog.
Pappie, pappie roept de kleine
Toe, blijf toch bij mammië, kom
Pappie, pappie, lieve pappie
Kom toch spoedig hier weerom.

Refrein: Jongens enz.

5 Jongens, als je Hollands duinen
Ziet vervagen in 't verschieft
Als het leven in de tropen
Strijd en moeilijkheden biedt.
Is daar soms dan de verleiding
Sterker dan je had gedacht.
Denk aan moeder, vrouw of
meisje

Dat in Holland op je wacht.

Refrein: Jongens enz.

6 Hollanders die achter blijven
Kijk, daar gaan de jongens
heen.
'k Zou U bijna willen smeken
Laat hen ginds toch niet alleen.
Stuur hen toch heel vaak een
briefje
Of een foto of een krant.
Das de band die saam moet
binden
Indië en Nederland.

Refrein: Jongens enz.

7 Moedertje, kom droog je tranen
Vrouwtje, houdt je hoofd
omhoog
Meisje, kom al is het hard nu
Veeg de tranen uit je oog.
Spreek ze moed in uwe jongens
Ook al doet het scheiden pijn
Eenmaal zal de boot weer
landen
Heerlijk zal het weerzien zijn.
Meisje, moeder, echtgenote
Eenmaal stap ik weer van
boord
En wij zullen dankbaar zeggen
Ons gebed werd wel verhoord.

Onderscheidingen

Op 15 augustus 2009 is het
Draaginsigne Gewonden uitgereikt
aan:

A. v.d. Aalst uit Eersel en
J. Smets uit Duizel

In Memoriam

Het bestuur van VOMI-Nederland heeft de droeve plicht u te melden
dat op 5 september 2009 is overleden de heer

Harrie Dols

sociaal commissaris en ledenadministrateur van VOMI Limburg

**Postbus 90701
2509 LS Den Haag**

Bezoekadres:

Van Alkemadeaan 357

Via VAFAMIL kunt u reizen boeken van o.a. Neckermann, Stena Line, Holland International, OAD, Evenements Reizen, Arke, Holiday cars, Vrij Uit, RP Holidays, Hotelplan, D-Tours, Sunair, Corendon, KUONI, P&O Ferries, Sudtours, Travel Trend, Q-International, Buro Scandinavia, Panta Reizen, ACCOR Hotels, de Jong Intra, Sky International Tours, de Boer & Wendel en nog veel meer.....

Telefoon : 070 - 316 93 95
Fax : 070 - 385 93 32
E-mail : reisbureau@vafamil.nl
Internet : www.vafamil.nl

VAFAMIL REIZEN 2009