

24e jaargang • nummer 127 • december 2009

SOBAT



WOMI



SPETTERENDE OPENINGSAANBIEDING DE 5-DAAGSE ALL-IN VAKANTIE 2010

HOTEL MARLEEN - SIEDLINGHAUSEN / GEM. WINTERBERG
SLECHTS 200 KM VAN DE NEDERLANDSE GRENS IN HET HOOGSAUERLAND - DUITSLAND



4 overnachtingen op basis van volpension

Inbegrepen:

- * Ontvangst met koffie & gebak en kofferservice
- * 4x uitgebreid ontbijtbuffet
- * **NIEUW:** 4x lunch (keuze uit 3 restaurants in 3 verschillende hotels)
- * 4x culinair driegangendiner

GRATIS CONSUMPTIES tijdens uw verblijf: dagelijks van 17.00 - 24.00 uur
(koffie-thee-frisdranken-vruchtensappen-bieren-jenever-wijnen-afelkom)

MAAK HET MEE EN LAAT U VERRASSEN !!

Bij deze UNIEKE alles inclusief vakantie is er overdag veel te ondernemen en te zien.
Maar ook 's avonds is er genoeg entertainment in onze bar / lounge of op het terras, zoals

- * Een gezellige avondwandeling met koffie en een 'pikketanussie'
 - * Boogschieten - Wie wordt de koning(in) van het hotel?
 - * Een spannende Black Jack avond waarbij niets te verliezen valt, alleen te winnen!
- Verder een gezellige dansavond met DJ of live-muziek in onze prachtige café-bar 'Zum Anker', een karaokeavond, een kegeltoernooi en een biljarttoernooi.
- Ook is er een breed aanbod van diverse uitgezette wandel- en autotochten en familieboardspellen.

Bovendien mag u tijdens uw all-in vakantie **GRATIS** gebruik maken van:

- * de kegelbaan
- * de tennisbaan
- * 1 afdaling met de rodelbaan (Zum Sternrodt)
- * hotelfietsen
- * tafeltennis
- * jeu de boules
- * binnen- en buitenzwembad

Bovendien kunt u 2 GRATIS uitstapjes maken: Keuze uit 10 bezienswaardigheden in de omgeving

Uiteraard mag u ook gebruik maken van de **GRATIS** faciliteiten van onze andere hotels

- NIEUW:**
- * wandeltochten per GPS !!!
 - * optioneel kunt u een leuke huifkar- of koetsocht bijboeken

Voor dit unieke arrangement gelden de volgende aankomstdata:

JANUARI

- * zondag 3 januari
- * donderdag 7 januari
- * maandag 11 januari
- * vrijdag 15 januari
- * dinsdag 19 januari
- * zaterdag 23 januari
- * woensdag 27 januari

FEBRUARI

- * dinsdag 2 februari
- * zaterdag 6 februari

MAART

- * woensdag 3 maart
- * zondag 7 maart
- * donderdag 11 maart
- * maandag 15 maart
- * vrijdag 19 maart
- * dinsdag 23 maart
- * zaterdag 27 maart

slechts
€ 199,95
per persoon



Centrale reserveringslijn: Tel. 0049 - 2961 - 97940

U wordt in het Nederlands te woord gestaan.

www.hotelmarleen.nl



CRUISE VAKANTIES 2010 MET M.P.S. BRILLANT

Welkom bij BTR International River Cruises

Nieuwe vakantie seizoenen bezorgen velen de kriebels. Dat is ook het geval bij BTR International River Cruises, die voor de komende vakantieperiode een fors aantal riviercruises voor u heeft gepland met het eigen cruiseschip M.P.S. Brillant. U wordt door gezelligheid en sfeer omringd. Het passagiersschip is namelijk gedeeltelijk gerenoveerd en vernieuwd en dat heeft tot gevolg gehad dat ontelbare cruiseliefhebbers hun (voordelige) cruisevakantie bij BTR International River Cruises boeken.



Bar en Salon M.P.S. Brillant

De M.P.S. Brillant is één van de intiemste en gezelligste passagiersschepen voor riviercruises in Nederland. De verzorging is 'vorstelijk', de ambiance 'waardig en gezellig'.

Openings- en eindseizoenscruises

Voor de opening en sluiting van het seizoen heeft BTR International River Cruises een spectaculaire aanbieding voor u: een geheel verzorgde 8-daagse cruise voor slechts € 399,- per persoon.

8 daagse riviercruises verrassend geprijsd!

13 mrt.	Rijn	cruise naar Rudesheim & Mainz	€ 399,-	28 aug.	Nood-Nederland	Cruise naar Texel	€ 598,-
20 mrt.	Rijn & Moezel	cruise naar Cochem & Zell	€ 399,-	4 sept.	Rijn	cruise naar Rudesheim & Mainz	€ 598,-
27 mrt.	Rijn	cruise naar Rudesheim & Mainz	€ 498,-	11 sept.	Rijn & Moezel	cruise naar Cochem & Zell	€ 598,-
3 april	Rijn & Moezel	cruise naar Cochem & Zell	€ 498,-	18 sept.	Zeeland	cruise naar Veere & Middelburg	€ 538,-
24 april	Rijn	cruise naar Rudesheim & Mainz	€ 498,-	25 sept.	Rijn	cruise naar Rudesheim	€ 538,-
19 juni	Rijn & Moezel	cruise naar Cochem & Zell	€ 538,-	2 okt.	Nood-Nederland	Cruise naar Texel	€ 538,-
26 juni	Zeeland	cruise naar Veere & Middelburg	€ 598,-	9 okt.	Rijn	cruise naar Rudesheim & Mainz	€ 498,-
3 juli	Rijn	cruise naar Rudesheim	€ 598,-	23 okt.	Rijn	cruise naar Rudesheim & Mainz	€ 498,-
17 juli	Nood-Nederland	Cruise naar Texel	€ 598,-	30 okt.	Rijn & Moezel	cruise naar Cochem & Zell	€ 399,-
7 aug.	Zeeland	cruise naar Veere & Middelburg	€ 598,-			Prijzen per persoon en vanaf	



INFORMATIE & RESERVERINGEN



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen verlegenvoorliggen.
Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
P. de Hoopstraat 6
6181 DR Eindhoven
Tel. 046-4300007
E-mail: linoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
Fax: 0180-623580
E-mail:
k.orsel2@kpnplanet.nl

1e Penningmeester
A. Lujsdijks
Voorlijk 475
2993 DE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail: aem.lujsdijks@gro.net
Banknummer: 1804.20.143
4505.01.300

**2e penningmeester/
Vz.veer. Soc. Comm.**
ING rekeningnummer: 42293564
L.N.A. "VOMI-Nederland" Barendrecht
Vocant
Wil H.J. Tuijth
Stellingerweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0661-688772
Mobiel: 06-15100579
Fax: 0561-688349
E-mail: vomini-waoccom@kpnmail.nl

Vice-vz./Bougethouder
Th.H.A. Bump
Abdriestraat 14
2532 ED Leiden
Tel. 071-5410306
E-mail: Theomump@gmail.com

Functionaris/PR, W
A.M. Mol
De Wierboom 9
8332 JT Beerswijk
Tel. 0521-912095
E-mail: a.m.mol@orange.nl

Eredelen
K. Orlin en J.N. Bloem

Leden van Verdienste
D. Determan; G. de Jong; G. Strijker;
F.J.F. Smoorenburg; T.J. Gaastra;
M.P. Bakker; M. Van A.M. v.d. Vliet - Bloem;
B.G.L. Topé; F.J.G.P. de Wijkart;
J. Oudeboering; D. Herrema; J. Klot

Redactiecommissie

Voorzitter/redacteur
Th.H.A. Bump (zie onder bestuur)

Secretaris/redacteur
R. Orlin
Schoot 90
8456 TD Balbrac
Tel.: 0592-241561
e-mail: r.groen@kpnplanet.nl

Fotoverwerking/redacteur
A.M. Mol (zie onder bestuur)

Advertenties
K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat

In het teken van het **Sweep-project** nam op 17 oktober 2009 de Inspecteur-Generaal der Regiermacht, tevens Inspecteur der Veteranen, symbolisch enkele schenklagen in ontvangst. Zie ook pagina 9 van deze "SOBAT".

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideale, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken.

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter
H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers lid

Leden

Dr. B. Sasman, Brigade-generaal der Artillerie lid
Dr. W.A. Broeder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee
W.G.M. Bross, Kolonel der Grenadiers
C.B. Hilderink, Generaal-majoor KLU lid
J.H. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie lid

Ledenadministratie

G.M. Rastbach-Determan
Amstelpad 17
3101 EA Rozenburg
e-mail: vomidat@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgeve nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richtten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSMIDDELS".

2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de steun van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Druk Koninklijke De Swart, Den Haag



Website VOMI-NL:
www.vomi-nederland.nl

**Sluitingsdatum
inzenden kopij:**

Nr. 128 24-12-2009

SOBAT

Nieuws van de Bestuurstafel



Inhoud

VELDPOST (14)	6
Met het 1e detachement naar Korea (deel 11)	8
Week van de Geschiedenis 2009	9
Aanbieding voor Oud-Strijders	11
De geschiedenis v.d. Erevelden in Indonesië	12
Operatie Barbarossa	14
De eerste politionele actie (deel 5)	16
De Moerdijkbruggen	18
Herdenking Puffershoek	20
Sfeerverslag Roermondse Herdenking 2009	22
Verenigingsnieuws	25
In Memoriam	35

Naast de reguliere agendapunten is tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering op 29 oktober 2009 de begroting voor 2010 vastgesteld. De heer H. Mergler, voorzitter van de vertrouwenscommissie, stelde zich niet herkiesbaar voor een volgende periode en werd voor zijn inzet door voorzitter Noordzij bedankt, hetgeen gepaard ging met een stoffelijke wijze van waardering. Als nieuw lid in deze commissie werd de heer P. T. Dürst Britt (secretaris van VOMI De Veluwe) gekozen. Verder is besloten de Buitengewone Algemene

Ledenvergadering annex Nieuwjaarsbijeenkomst in de maand januari miv 2010 te laten vervallen. In het voorjaar (april/mei) en in het najaar (oktober) wordt nog wel een Algemene Ledenvergadering gehouden. De Reis naar Londen ivm Poppy Day (2009) is vanwege te weinig belangstelling niet uitvoerbaar gebleken. Voor 2010 zal opnieuw worden geprobeerd deze reis te organiseren. We zullen in een vroegtijdig stadium het programma en de prijzen bekend stellen.

K.J. Orsel
Secretaris

**De redactie wenst u allen
prettige feestdagen
en Geluk en Vrede voor 2010**

*Vrede op aarde
Het lijkt zo gewoon.
Zou die ooit komen?
Of blijft het een droom?*

Toon Hermans

Van de Voorzitter

Het laatste kwartaal van 2009 zat weer boordevol verenigingsactiviteiten van allerlei aard. Een selectie. In oktober twee belangrijke vergaderingen. Op de 15e ben ik bij het Veteranen Platform unaniem gekozen tot de nieuwe voorzitter (ingaaande 1 januari 2010). Dat stond gelukkig niet in de weg dat ik in de ALV van de 29e voor een nieuwe periode van drie jaar werd herkozen als voorzitter van onze eigen vereniging. In de komende jaren mag ik dus niet alleen de belangen behartigen van onze eigen leden, maar van alle aangesloten Nederlandse veteranen! In deze ALV mocht ik ook twee oorkondes uitreiken voor bijzondere prestaties verricht door onze leden J. Bonte (VOMI Drenthe/Groningen) en P. Welten (VOMI Noord-Brabant West). Omdat J. Kloet (VOMI Zeeland) niet aanwezig kon zijn vanwege de herdenking in Goes, ben ik op 18 november afgereisd naar Woensdrecht om hem daar tot Lid van Verdienste van VOMI-Nederland te benoemen. Alle drie de leden nogmaals proficiat endoorgaan!

Een bijzondere onderscheiding, VOMI legpenning nummer 004, heb ik op 14 december mogen uitreiken aan het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek. Sinds 1865 verlenen zij gewaardeerde zorg aan KNIL- en andere oud-militairen, waar-

onder veel VOMI leden. Door het prachtige museum houden zij bovendien de belangstelling voor de periode Nederlands-Indië levend. Al met al zeer verdiend! In de ALV is ook besloten tot een geringe verhoging van de afdracht voor ons prachtige verenigingsblad "SOBAT". Door verminderde oplage en gestegen kosten wordt voor het eerst na zes jaar € 0,50 per jaar meer per lid gevraagd. Wij rekenen in deze dure tijden niettemin op uw begrip. Verder is besloten om de Bijzondere Algemene Ledenvergadering, bekender als de Nieuwjaarsbijeenkomst, niet meer zelfstandig te organiseren maar om deze gezamenlijk met de FIM en de Bond van Wapenbroeders te organiseren. Weer een mijlpaal in de gewenste nauwere samenwerking!

Als u dit leest, is het al weer december en staan de Kerstdagen en de jaarwisseling voor de deur. Een jaar is ongevlogen. Een jaar met plezierige maar helaas soms ook trieste gebeurtenissen. Ik hoop voor u dat de vrolijke zaken de overhand hadden. Ik wens u alvast zinnvolle Kerstdagen en een rustige en aangename jaarwisseling. Voor 2010 wens ik u en allen die u dierbaar zijn een goede gezondheid. Vergeleken daarmee is al het andere eigenlijk bijzaak!

Uw voorzitter, L. Noordzij

Geen nieuws uit Bethlehem met Kerst

Theo Rump (hoofdredacteur van "SOBAT") verzocht mij, net als vorig jaar, een kerstgedachte te schrijven voor "SOBAT".

Ieder jaar is het hetzelfde liedje: de aalmoezenier mag op vele plaatsen iets zeggen over Kerstmis. Maar het grootste probleem is: ook ieder jaar wordt hetzelfde kind geboren, in dezelfde stal, hetzelfde land, omgeven door dezelfde engelen, met exact dezelfde boodschap: vrede op aarde. En op zich hoeft dat nog niet eens een probleem te zijn, maar ik moet over dezelfde gebeurtenis jaarlijks tegen dezelfde mensen "iets zeggen", voor hetzelfde blad "iets schrijven", in dezelfde kerk preken. En als klap op de vuurpijl: ik kan geen "neen" zeggen, wanneer mensen mij ervoor vragen.

Ieder jaar weer blijkt dat het oude verhaal van God met de mensen op een of andere manier inspirerend genoeg is om te blijven vertellen aan elkaar. Elk jaar weer ervaren mensen de warmte van het Kerstfeest en alle toeters en kerstbellen eromheen. Ze blijven het goed doen: een kind in een voederbak, want in de herberg was geen plaats voor hem. Ook de koddige engelen met engelenhaar omgeven blijven scoren, ook al verkondigen ze hetzelfde. Nooit eens een variant op: "Heden is u een Redder geboren!" Met het verhaal is niks mis, want het ontroert een ieder telkens weer opnieuw.

En iedere keer bedenk ik me, dat het toch eigenlijk een mensonterend idee is om onder zulke primitieve omstandigheden ter wereld te moeten komen, en dat als Zoon van God nog wel. Eerder een reden om je als gods-dienstige mensen te schamen, dan een reden om feest te vieren en een godsvermogen te stoppen in cadeau. Een paar armzalige herders, een os en een ezel lijken naast Maria en Jozef de enige stille getuigen van deze gebeurtenis. Niets uit de rijk gevulde kerststal anno 2009 roept bij mij hemelse gevoelens op.

Dus blijft de vraag, waar ik het over moet hebben, als mensen uitbundig feest vieren, terwijl het oorspronkelijke verhaal daar geen enkele aanleiding toe geeft. Is God gek om zo ter wereld te komen of zijn wij mensen het, omdat wij blij worden bij het zien van een mislukte entree van Gods zoon? De omgekeerde wereld, die een beetje recht wordt gebreid op het moment dat drie koningen uit

het oosten een bezoekje gaan brengen aan het kind. Die moeten daar dan toch iets in gezien hebben, wat wij niet zien. Als je de bijbel moet geloven dan hadden die koningen een ster gezien, die hen de weg wees. Het zou gaan om een nieuwe koning. Wij zouden tegenwoordig zeggen dat zij het licht gezien hebben.

Maar wij geven geen cadeaus aan Jezus, de pasgeborene. Wij geven ze aan onze eigen mensen, niet aan een kind van "alzo hoge, van alzo veer". En al zeker geen goud. Met wierook en mirre verder maak je tegenwoordig niemand meer blij, dunkt me. Neen, Kerstmis is iets voor onszelf geworden. Jezus' geboorte heeft op de kerstkaarten al plaats gemaakt voor de Kerstman. De os en de ezel hebben nederig hun plaats afgestaan aan rendieren of kerstberen. Het grote licht van Jezus wordt gedooft, want de kleine waxinelichtjes bieden veel meer gezelligheid en romantiek in huis. En daar gaat het in het leven toch om?

Eigenlijk best wel gênant, dat we Jezus eigenlijk in de kou laten staan. "Hoe lijdt dit kindeke, hier in de kou", leerde ik vroeger als kerstliedje. En eigenlijk is er dus niets veranderd sindsdien. De stal heeft plaatsgemaakt voor kille, lege Godshuizen. Bij Hem is het weliswaar allemaal begonnen, -dat met Kerst-, maar je hoort er nauwelijks meer over. Het lijkt wel of dat kindje in die voederbak niet volwassen mag worden. Het is een kind op afstand geworden. Onvindbaar geworden voor herders en andere buitenlui; en zijn vredesboodschap is met het andere oud papier ingezameld door de noodlijdende kerk om de hoek. Geen nieuws uit Bethlehem.

Ik denk dat de mensen geloven, dat de vrede bij jezelf begint en dat je zelf een lichtpuntje moet zijn voor anderen. Dat denk ik. En misschien geloven ze wel, dat het hele leven een cadeau is en dat je daar ook naar moet leven. En al die beren op de weg moet je omvormen tot kerstberen of ophangen in een boom. Met een kerstboom in huis heb je oog voor het milieu, wordt je zelf een Groene. En met al dat lekkere eten stimuleer je de economie en kun je anderen in de wereld mee laten delen in je geluk. En door niet naar de kerk meer te gaan bespaar je de

kerk veel stookkosten; dat houdt de balans positiever voor meneer pastoor of dominee en je spaart weer het milieu. Het wordt wel een kille boel in de kerk, dat wel. Dat is op zich ook wel weer jammer. Maar ja, mensen maken keuzes.

Sommige mensen zetten zich in voor de vrede, orde en veiligheid. Dat doen ze ook al lang. Over de hele wereld hebben militairen er zich de afgelopen decennia voor ingezet. Actief dienende militairen overal in de wereld en veteranen doen en deden dat. Dat wel. Sommigen deden hetzelfde lot als Jezus, toen Hij ter dood gebracht werd.

Toch ook bizar: de Zoon van God wordt geboren in een stal en wordt ter dood gebracht aan het kruis? Als je van de vrede bent, dan is dat kennelijk niet altijd even gemakkelijk. Als je kind van God bent, dan komt al het goede je kennelijk niet aanwaaien.

Eigenlijk lijken militairen wel een beetje op de kinderen van God. Misschien is dat wel dé boodschap: als je van God bent, dan moet je daar iets voor over hebben. Je moet zelf vrede brengen en bouwen aan een nieuwe wereld. Daar zouden we het wel eens over kunnen hebben met Kerstmis. Anders zou ik het ook niet weten.

Ik denk dat ik Theo Rump maar ga vertellen dat ik als gezant niets nieuws te melden heb uit Bethlehem. Alles is bij het oude gebleven. Niet echt een "blijde boodschap". Volgend jaar beter misschien? Op hoop van zegen.

Mark Lieshout, aalmoezenier
Veteraneninstituut



VELDPOST (14)

(samengesteld uit brieffragmenten uit mijn diensttijd)

Het leven in Tjimahi juli 1949 gaat zijn gewone gang. Een parade voor de nieuwe officieren en de gedecoreerden is voorbij. Alle radiospullen werden geïnventariseerd en gereed gemaakt voor overdracht. Daarvoor werden Soerakarta (Solo), Soebang en Garoet bezocht. Het materiaal wordt daar nog alle dagen gebruikt. Het moment nadert echter dat alles in andere handen over gaat. Vooreerst dus in federatieve handen, maar voor hoe lang?



Een sawah landschap (West-Java).



Tjimahi bij Bandoeng.

Een sollicitatiebrief gaat naar de MILMIJ te Batavia als de eerste stap naar een burgerbaan op Java. Dat zal sterk afwijken van m'n militaire leven. Het zal wennen zijn. Ook broer Jan op Sumatra denkt aan werk bij een auto-importeur te Medan. In Nederland heerst er momenteel een hittegolf maar hier op de hoogvlakte is het in de morgenuren beslist koud. De berichten blijven slecht. Generaal Meyer, commandant van de troepen op Midden-Java, heeft zijn ontslag aangeboden. De krant onthult fraude bij de UNCI (de post van de Verenigde Naties in



In het Militair Tehuis te Bandoeng.

Indonesië). Het loopt met onze militaire aanwezigheid op een eind. Men neemt aan dat het bataljon begin oktober naar Holland terugkeert, maar er zijn al weer geruchten over weken tot maanden uitstel.

Ik lees van Herman Willem van Loon het boek "Pioniers der Vrijheid", Prachtige hoofdstukken over Willem van Oranje in Nederland en George Washington in de VS. Mogelijk schrijft een Indonesiër eens zo'n boek over Soekarno. Die heeft het spel silm gespeeld. Hij heeft de wereldopinie naar zijn hand gezet. Hij lijkt me bekwaam. Met sergeant-majoor Kleinpiet beklim ik de Goenoeng Padekosih op de hoogvlakte. Daar voelen we ons goed bij, hoewel... het is niet zonder gevaar. Die majoor verzamelt slangenhuiden, kevers en vlinders. Het is niet mijn hobby. Ik laat die beesten liever in leven.



Straatbeeld Batavia.

In het Militair Tehuis ontmoet ik mannen uit Schoonhoven en Giessendam. Ik ken ze van vroeger. Ze zijn sterk verouderd na drie jaar op de buitenposten.

Het wordt bekend dat de 12e later naar Holland gaat. Hetzelfde geldt voor de staf en het bruggenpeloton. In het Militair Tehuis ontmoet ik dominee Jesse die niet weet hoe hij dat aan de mannen verkopen kan. Samen met een aalmoezener doet hij zijn best om de militairen op te vrolijken. Maar de stemming blijft gedrukt.

Er gaan geruchten over een derde politionele actie. Daarvoor is het echt te laat. Onze kansen zijn verkeken. Dürst Britt weg. Spoor overleden. Het is een verloren zaak. En waarom dan niet zo snel mogelijk naar huis? Toen minister Van Maarsseveen in Batavia was, verklaarde hij voor de radio *redelijk optimistisch* te zijn. Die onnozelaar kon er niets van weten, een moment in de stad en dan weer gauw naar de pluche van Den Haag. Intussen sneuvelen er nog dagelijks militairen. Ze zijn een schietschijf voor de nieuwe helden van de Republiek.

Veel materieel wordt overgedragen aan de "federale hap" waarmee men een deel van het oude KNIL bedoelt. Maar wordt het wat met die federale troepen? Dat zal er van afhangen hoe lang Soekarno die laat bestaan. Van de natuurkundige studieclub heeft men een volksuniversiteit gemaakt. Mannen van de TH houden er lezingen. Zo was het niet bedoeld. Telkens glipt er iets uit je handen. Ik gaf me op voor een cursus actuaris (verzekeringswiskundige). Het vak

sluit mooi aan bij m'n vooropleiding. Ik leef nu al naar die nieuwe baan toe.

Sergeant Knopper van het N-peloton slaagde voor telegrafist 1e klasse. Dat was goed nieuws. Ik ben benieuwd hoe het hem zal vergaan.



Dominee Koringsberger in de kerk van Bandoeng.

De militairen vertrekken en de burgers komen er aan. De kerk in Bandoeng zit stampvol. Men hoopt kennelijk op een gunstige ontwikkeling nu de overdracht aan de Republiek geregeld is. Velen verwachten iets van de komende federatieve staat. In Holland wordt nog fel geageerd tegen het regeringsbeleid voor zover het een beleid te noemen is. Gerbrandy, Winkelman, Helfrich en Gerretson van het comité "Rijkseenheid" strijden verwoed. Ze roepen: "Waarvoor de offers?" Maar het is duidelijk te laat. De regering laat het zo, mogelijk wilde ze dat al vanaf het begin. De druk van Amerika en Engeland was voor Den Haag welkom wanneer je het zo bekijkt. Wat had Rood en Rooms voor belang bij Indië? Die regeren liever het knusse landje aan de Noordzee. Maar men heeft de "Max Havelaar" verkeerd gelezen voor het geval ze dat boek ooit ingezien hebben. Ook bij het thuisfront van de Calvinisten brokkelt het verzet af. De zendingmensen lopen voorop bij hun kritiek op Jan Schouten. De rellen rondom de kerkscheuring werken verlamdend.

In West-Java uitbundig groen. Midden-Java kent veel droge gebieden, is dus minder aantrekkelijk. Maar ik heb belde landstreken gezien



Overzichtskaart West- en Midden-Java.

op mijn reizen langs de radloposten samen met de chauffeurs Jelle de Vries en Henne Ringoir. Het landschap was gevaarlijk maar mooi. In de GMC de berghellingen af tot onder in het dal en dan vanaf de brug weer omhoog. En dat telkens weer. De "dodenweg" Koeningan-Tjames-Tasikmalaja vaak gereden.

Met de MILLMIJ bereik ik overeenstemming over woonruimte en salaris maar het moment van Europees verlof blijft onzeker. Ik maak me daarover geen zorgen. Java is een fijn land om te wonen en te werken. In de nieuwe functie zie ik perspectief.

De Kwitang jeugdclub te Batavia blijkt veranderd in een burgerlijke groep. De contributie werd verhoogd en daardoor vielen veel jonge Indonesiërs en Chinezen af. Er is dus voor mij werk aan de winkel.

In Tjimahi bouw ik nog een epidiascoop met geleende lenzen en lampen. Hij wordt gedemonstreerd in de tekenkamer en voldoet. Heel handig bij lezingen. Maar de grote telescoop moet ik achterlaten. Daar is in Batavia geen plaats voor.

Er was een toespraak over de radio gericht tot de bevolking en de militairen met als motto: "De basis moet weer het onderling vertrouwen zijn". Mooi gezegd en ik ben het daar mee eens. We hebben trouwens geen keus meer.

Met tekenaar Wim van Oostveen ga ik begin augustus 1949 naar de KW III, waar we verblijven tot ons vertrek uit dienst een feit is. We zijn samen op het Koningsplein op 17 augustus. De MP raadt ons dringend aan om daar weg te blijven, een grote menigte is gevaarlijk. Daar zijn tragische voorbeelden van. We hebben dus de rede van Soekarno gemist.

De Park gaat per 3/9 op de boot, het overige bataljon van oktober tot december.



Op weg naar de kerk.

Nog in augustus verongelukt Henne Ringoir bij Soekaboemi. Enkele weken daarvoor werd hij op dezelfde plek zwaar beschoten. Mogelijk heeft hij daarom zo hard gereden. Een schok gaat door het bataljon. Een vrolijke en bekwame chauffeur, vol grappen, verloofd met het meisje van voor zijn vertrek naar Indië. Een welhaast onduidbaar verlies.

4 september woon ik zelfstandig in een garage met aparte slaapkamer aan de Blitarweg te Batavia. Het middageten gebruik ik bij de familie/hoofdbewoner. De wijk Menting is een oase in Batavia met veel bomen en bloemen. Vergeleken met anderen heb ik het getroffen. Twee seiners kwamen me goedendag zeggen. Dat was fijn. De compagnie vaart intussen met ms Kota Inten naar Holland terug.



Gezicht op de Salak en de Gedeh.

Ik zie de toekomst zonnig in. Tijdens de natte moesson is kort voor het invallen van de duisternis de hemel kristalhelder. Dan kan men de Salak en de Gedeh in het zuiden zien, paars met duidelijke contouren. Dit land is mooi en hopelijk is de ontwikkeling gunstig.

Haarlem, Peter van Toor

SOBAT

Met het eerste detachement naar Korea (deel 11)

Dan valt de telefoonverbinding weg, middels zendapparatuur wordt getracht verbinding te krijgen met de Stafcie maar ook dat lukt niet. Nu wordt vanuit de B-cie een ordonnans uitgestuurd, rondom de commandopost van de A-cie wordt nu overal gevuld. Ook zijn er op verschillende plaatsen branden uitgebroken en in de verte klinkt het trompetgeschal van de Chinezen.

De ordonnans komt terug, geheel buiten adem, hij kon er niet door komen, overal liggen doden en gewonden en bij de bataljonscommandopost staan een aantal wagens in brand. Men weet nu dat de Stafcie is overvallen en is uitgeschakeld, de laatste Amerikanen zijn nu langs getrokken. De Chinezen hebben de linkerflank van de A-cie reeds omsingeld en dreigen de terugweg af te sluiten. Aan de A-cie wordt het commando gegeven om terug te trekken, daar men anders wordt ingesloten.

De A-cie zal bij de brug in stelling gaan en de aftocht dekken. Het schieten wordt inmiddels steeds heviger. De pelotonscommandanten van de A-cie krijgen opdracht hun stellingen te verlaten en te verzamelen onder aan de weg.

In Hoengsong wordt nu hevig gevochten, mitrailleurs ratelen en aan alle kanten klinken ontploffingen en er woeden flinke branden. Het is gewoon een hel. Afzonderlijk vuur is niet meer te onderscheiden, het is een constant geknal van allerlei vuurwapens. Rode en groene lichtpatronen doorklieven de lucht. Als de A-cie op weg is naar de brug, horen ze het gekerm van de gewonden en trompetsignalen van de horden aanvallende Chinezen en nu en dan vliegt er een salvo zo laag over dat ze dekking moeten zoeken. Na een half uur bereikt de A-cie de brug, er wordt stelling genomen aan weerszijden van de brug.

De weg naar het zuiden is overstroomd met vluchtelingen. Tanks, auto's, ambulances, artillerie, alles trekt in de richting van Wonjoe. Te midden van dat verkeer lopen honderden soldaten, het leger is in een wilde aftocht. Wat erger is, er lopen ook Hollandse jongens tussen.

Een halve kilometer naar het noorden is het nu echt raak, de stad brand als een fakkel, huizen staan er bijna niet meer dus het moeten wel voertuigen en ander legermaterieel zijn, dat in brand is gestoken. Het kruispunt van wegen aan de zuidkant van de stad ligt continue onder mortieruur en het is voor auto's bijna onmogelijk uit de brandende stad te ontsnappen. Veel militaire voertuigen worden achtergelaten en de bestuurders en overige inzittenden rennen zo hard mogelijk over een veld om in veiligheid te komen.

Dan verschijnt op de weg bij de A-cie tussen de vluchtelingen aalmoezenier Van de Vrande, die vertelt: "Overste Den Ouden is gesneuveld, dominee Timen en nog vele anderen". Even later komt ook nog een kapitein van de Stafcie door. Hij was gewond aan zijn arm. Hij weet geen verstandig woord over de situatie te zeggen, alleen dat de Stafcie een grote klap heeft gehad.

Het ligt in de stad vol met doden en gewonden, ook Chinezen en Amerikanen. De Amerikanen zijn zo wild op de vlucht, ze rijden met hun auto's gewoon over de gewonden en gesneuvelden heen. Het is een wilde stroom van vluchtende soldaten die de stad uit willen en de Chinezen lopen achter hen aan en vuren van alle kanten.

Nu krijgen vluchtende Hollanders van de A-cie opdracht om zich te verzamelen op het vliegveld van Wonjoe. Dan roept de commandant van de A-cie zijn pelotonscommandanten bij elkaar en geeft opdracht om aan de manschappen mee te delen dat iedereen op eigen gelegenheid moet vertrekken naar het vliegveld van Wonjoe.

Tien minuten later is de hele A-cie op weg en neemt ook deel aan de grote terugtocht. Soms kunnen ze achter op een rijdende vrachtauto klimmen en een paar kilometer mee rijden maar het is veel te koud om stil te zitten, dus springen ze er ook



gauw weer af. In de lucht broemt een bommenwerper, die even later een aantal lichtfakkels aan parachutes uitwerpt, zodat de gehele omgeving verlicht wordt. Aan de kant van de weg staat een jeep waarin Hollands wordt gesproken, er zit een zwaar gewonde Nederlandse kapitein in, volledig onder het bloed dat inmiddels door de kou stijf bevroren is. Ze weten de weg niet naar het hospitaal van de forward CP. Een ander die de weg wel kent, gaat mee als gids.

Deze kapitein van de bataljonsstaf was naar buiten gelopen toen het schieten begon en raakte daar zwaar gewond, er kwamen een paar Chinezen naar hem toe maar hij hield zich dood. Ze namen zijn polshorloge mee en gingen weer verder. Even later werd hij door een paar Hollanders gevonden.

Het was daar een compleet gekkenhuis, Chinezen en Hollanders alles liep door elkaar. Ondanks het feit dat de kapitein zeer zwaar gewond was, is hij toch in leven gebleven.

Inmiddels zijn al verschillende groepjes Nederlandse soldaten op het vliegveld van Wonjoe aangekomen. Hier en daar branden wat vuurtjes en daar omheen zitten onze jongens die deze nacht in Hoengsong door een Chinese overval uit elkaar zijn geslagen en het hele eind van Hoengsong tot hier hebben moeten lopen en dat voor de tweede keer in een maand tijd. Uit elkaar geslagen maar niet verslagen, dat zal de toekomst leren.

Eile van Schilt



Week van de Geschiedenis 2009

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) nam ook dit jaar weer deel aan de door stichting Anno georganiseerde landelijke Week van de Geschiedenis. Het thema dit jaar was "Oorlog en Vrede". Dit betekende voor het NIMH een uitgelezen kans om te laten zien wat zij in huis heeft. Het Instituut verzorgde dit jaar dan ook meer activiteiten dan in voorgaande jaren het geval was. De aftrap van deze Week vormde de Landelijke Archiefvondst, die plaats vond op zaterdag 17 oktober jl. Op deze dag opende het NIMH haar deuren voor het publiek met de jaarlijks terugkerende boekenmarkt, een aantal militair-historische lezingen en de mogelijkheid een kijkje te nemen in de depots van het Instituut.



Ook stond deze dag in het teken van het **Sweep-project**, waarbij materialen (dagboeken, foto-albums, brieven, onderdeelskrantjes en dergelijke) van Indië-veteranen worden ingezameld om deze te behouden voor de toekomst. Een speciale (foto-)expositie toonde de topstukken uit de opbrengsten van het project. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen (Vice-admiraal Ir. M.A. van

Maanen) heeft op deze dag de eerste Sweep-aanwinsten in de vorm van enkele schenkingen symbolisch in ontvangst genomen van een Indië-veteraan en van een kleinzoon van een Indië-veteraan.

Voor de inzameling van de brieven, dagboeken etc. is in overleg met de veteranenorganisaties een landelijk dekkend inzamelnetwerk opgesteld.

Vrijwilligers van veteranenorganisaties verzorgen de inzameling en dragen zorg voor de overdracht aan het NIMH, alwaar het op een professionele manier zal worden bewaard en toegankelijk gemaakt. Het inzamelingsproject doet recht aan de bijzondere ervaringen van veteranen. Gooi dus svp niets weg!

Th.R.



*Prettige Kerstdagen
Gelukkelijk Nieuwjaar*

Kerstnacht

Alles is anders
deze nacht
vrede, licht
sterrenpracht

alles is muziek
deze nacht
engelen zingen
zuiver en zacht

alles is wit
deze nacht
alles is rein;

kon het altijd maar
Kerstnacht zijn.

Witte sneeuw, witte nacht

Witte sneeuw, witte nacht,
kinderen op aarde zingen zacht.
Zingen van de vrede, 't is al lang
geleden:
engelen met een gouden stem,
zongen toen in Bethlehem.

SOBAT

Het einde van onduidelijkheid

Monuta Veteranenuitvaart

Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. De samenleving krijgt steeds meer waardering en respect voor de veteraan. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelde zij de Monuta Veteranenuitvaart, een uitvaart die recht doet aan het bijzondere verleden van de veteraan.

Protocol en ceremonieel

Steeds vaker zien we dat protocol en ceremonieel belangrijk zijn bij de uitvaart. Dit laat zien wie iemand was tijdens zijn of haar leven. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met specifieke kenmerken van het veteranenverleden. Ons team bijzondere uitvaarten heeft alle kennis in huis om van een uitvaart een veteranenuitvaart te maken. Zij zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen. Samen met de nabestaanden geven zij vorm aan een uitvaart die recht doet aan het veteranenverleden van de overledene. Als de nabestaanden dit wensen, probeert het team de veteranenvereniging waarvan de overledene lid was bij de uitvaart te betrekken.

**Veteranen.
Ingezet
in dienst
van de vrede.**



Goede voorlichting

Nabestaanden weten vaak niet wat de mogelijkheden zijn. Daarbij helpen wij u graag. Goede voorlichting staat centraal. Er zijn bijvoorbeeld veteranen die in het bezit zijn van een dapperheidsmedaille. In dit geval kan de veteraan kiezen voor een uitvaart met (beperkte) militaire eer. Wij vertellen u hier graag meer over.

Veteranen herinneringsinsigne

Bij iedere uitvaart van een veteraan die Monuta verzorgt, schenken wij een uniek Veteranen herinneringsinsigne. Deze insigne is speciaal ontwikkeld voor nabestaanden van veteranen. Hiermee laten wij graag ons respect en onze waardering zien voor het verleden van de veteraan. Het herinneringsinsigne is een beeldje van perspex. De vergulde 'V' van het Veteranen Draagsigne wordt ingegoten in dit perspex. Op het herinneringsinsigne kunnen de naam van de overledene en de

geboorte- en overlijdensdatum worden gegraveerd. Voor de nabestaanden is het een tastbare herinnering aan hun dierbare.

Wensen vastleggen

Heeft u bepaalde wensen voor uw uitvaart? Dan kunt u deze vastleggen in Monuta Uitvaartwens. In Uitvaartwens is ruimte voor al uw wensen, of ze nu met uw veteranenverleden te maken hebben of niet. Wilt u er zeker van zijn dat uw uitvaart eruitziet zoals u dat wilt? Vraag dan gratis Monuta Uitvaartwens aan en leg uw wensen vast.

Meer informatie?

Voor vragen of het aanvragen van een Monuta Uitvaartwens kunt u contact opnemen met Hans Bleijerveld, 055 - 527 42 75 of hbleijerveld@monuta.nl. Een presentatie of een vrijblijvend gesprek over veteranenuitvaarten behoort tot de mogelijkheden.

Algemeen verzoek

De penningmeesters van de diverse VOMF-lidverenigingen verzoeken hun leden om, zodra de acceptgiro in hun bezit is, de contributie voor het jaar 2010 zo spoedig mogelijk over te maken. De penningmeesters zullen u hiervoor zeer dankbaar zijn.

Aanbieding voor Oud-Strijders

Jack Kooistra, een fenomeen

Tachtig jaar wordt Jack Kooistra op 1 maart 2010. Elke dag begint hij met een duurloop, elke avond brengt hij in zijn imposante oorlogsarchief door. Want het werk is nog niet af. Het komt nooit af.

Jack Kooistra heeft een missie. De tienduizenden namen van oorlogsslachtoffers in zijn onuitputtelijke verzameling moeten hun plaats krijgen in het grote verhaal van de Tweede Wereldoorlog en 'Indië'. Hij heeft al vier vuistdikke boeken geschreven. Het vijfde komt. Bij gezondheid.

Als kind al wist Jack dat hij een bijzondere opdracht had. Hij ontdekte zelf dat hij over een computergeheugen beschikte. Maar het woord computer bestond nog niet en het fenomeen was in de kring waar hij opgroeide onbekend.

Jack heeft een lange weg afgelegd voordat hij tot bloei kwam. Hij werd rechtbankverslaggever en nazispeurder. Het grensgebied tussen goed en kwaad was zijn dagelijkse wereld. Bekend werd hij door het opsporen en ontmaskeren van nazibeulen, die hun straf hadden ontfopen.

Zijn levensverhaal vertelde hij aan publicist Klaas Jansma, die het zonder opsmuk opschreef. Het is een boeiende geschiedenis van een bijzonder fenomeen geworden, vaak meeslepend als een roman. Het boek kreeg de titel **"De Hardloper"**. Paperback, 160 pagina's, rijk geïllustreerd. Prijs: € 18,50

Recht op Wraak

In het schemergebied tussen recht en wraak werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan 300 mensen in Nederland omgebracht. Sommigen werden weloverwogen door het verzet geliquideerd omdat ze een gevaar vormden voor hun

omgeving. Anderen vielen door kogels van de bezettende macht. En bij een aantal slachtoffers was woede en wraak het voornaamste motief. Gebonden, 320 pagina's, geïllustreerd. Prijs: € 22,-

Voordeel voor Sobats

Wanneer u nu via de "SOBAT" bestelt, ontvangt u naast € 2,- korting ook een handtekening in het boek "De Hardloper"! Ook sturen wij u het boek **kosteloos** toe. Vul de bon in en wij regelen de rest. Na de verschijningsdatum (23 november 2009) krijgt u zo spoedig mogelijk uw bestelling thuisgestuurd.



KORTINGSBON

Ja, ik bestel x De Hardloper

Als sobat betaal ik dan € 17,-. Andere betalen € 18,50

Ja, ik bestel x Recht op Wraak

Als sobat betaal ik dan € 20,-. Anderen betalen € 22,-

Ook krijg ik de gehele bestelling kosteloos thuisgestuurd.

(actie loopt t/m 1 maart 2010 en is alleen geldig binnen NL)

Naam _____

Adres _____ Woonplaats _____

Telefoonnummer _____

Rekeningnummer _____

Handtekening _____ Plaats _____

Hierbij machtig ik PENN Communicatie om éénmalig het totaalbedrag af te schrijven van mijn rekening.

Stuur deze bon naar: PENN Communicatie, o.v.v. SOBAT-actie, Postbus 633, 8901 BK Leeuwarden. Nijk op www.penn.nl voor meer informatie.



SOBAT =

De geschiedenis van de Erevelden in Deel 1

Enige maanden geleden ontving ik van één van onze leden een boekje uit de Gravenserie in Zuid-West Pacific, deel IV. Later kon ik via een antiquair deeltje I en II aankopen. Deze boekjes spraken mij bijzonder aan omdat ze een stuk ereveld-geschiedenis weergeven, die velen van de Indië-veteranen niet kennen. De uitgever van deze boekjes was de Leger Gravendienst, Hoofdkwartier van de Adjudant-Generaal.

De oprichting van de dienst vond plaats op 4 juli 1946 te Batavia (Djakarta).

Tot de doelstellingen behoorde:

Met alle daartoe dienstige en beschikbare middelen de graven opsporen, identificeren en registreren van de militairen zowel van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, van de Koninklijke Landmacht, van de Koninklijke Marine (Korps Mariniers) als van de geallieerde strijdkrachten, van burgers en ingezetenen van alle nationaliteiten en bevolkingsgroepen van Nederlands-Indië, die tijdens de bondgenootschappelijke oorlog tegen Japan, dan wel daarna gedurende de herbezetting van Nederlands-Indisch grondgebied, zijn gesneuveld, geëxecuteerd, vermoord of overleden als gevolg van mishandeling, uitputting, dan wel andere oorzaken met die oorlog of herbezetting verband houdende.

En verder: de wenselijkheid en de mogelijkheid onderzoeken van gehele of gedeeltelijke concentratie van verspreid liggende graven, daarbij voor zover mogelijk rekening houden met de openbare mening, zowel als die van de nagelaten betrekkingen.

De oprichtingsakte is getekend namens de Legercommandant door Plv. Adjudant-Generaal P. Alons.

In 1949 schrijft deeltje II het volgende :

"De thans door de Legergravendienst aangelegde of in aanleg zijnde erevelden zijn:

- 1. Ereveld Antjol**
(Gelegen aan het zeestrand nabij Tg. Priok. Het is een internationaal ereveld waar allen, die tijdens de Japanse bezetting op Java en Madura werden geëxecuteerd, ongeacht nationaliteit, landaard, zowel burgerlijke als militaire slachtoffers, een waar-dige rustplaats vinden).
- 2. Ereveld Tjililitan**
(Gelegen aan het militaire vliegterrein. Een militair ereveld waar merendeels de slachtoffers van de U-Brigade en de Militaire Luchtmacht zijn begraven).
- 3. Ereveld Menteng Pulo te Batavia**
(Eén vak is ter beschikking gesteld van de Imperial War Graves Commission van South-East-Asia-District).
- 4. Ereveld Pandu te Bandung**
(Burger en militair ereveld, dat lieflijk is aangelegd. Op het ereveld bevindt zich een schrijn, waaronder de eeuwige vlam, geflankeerd door de stenen sarco-fagen van de onbekende soldaat en van de onbekende burger).

- 5. Ereveld Leuwigadjah te Tjimahi**
(Burger en militair ereveld, gelegen op 3 km van de stad en grenzende aan de gemeentelijke begraafplaats van Tjimahi).
- 6. Ereveld Tillemansplein te Semarang**
(Militair ereveld gelegen in het heuvelterrein van de stad op Nieuw Tjandi).
- 7. Ereveld Kali Banteng te Semarang**
(Burger ereveld, gelegen ten westen van Semarang in de vlakte nabij de luchthaven. In de wandeling wordt het "vrouwen-ereveld" genoemd in verband met talrijke vrouwelijke slachtoffers, die daar begraven liggen).
- 8. Ereveld Kembang Kuning te Surabaja**
(Burger en militair ereveld, gelegen aan de rand van de stad. T.b.v. de Koninklijke Marine is in aanleg de Karel Doorman-hof. Eén vak van het ereveld is ter beschikking gesteld van de Imperial War Graves Commission van South-East-Asia-District).
- 9. Ereveld voor Zuid-Celebes te Makassar**
(Burger en militair ereveld, gelegen aan de weg van Makassar naar de luchthaven).
- 10. Ereveld voor Noord-Celebes te Menado**
(Burger en militair ereveld, dat reeds gedeeltelijk was aangelegd, voordat de Legergravendienst werd opgericht).
- 11. Ereveld voor de Molukken te Ambon**
(Burger en militair ereveld, gelegen aan de schilderachtige Ambonbaai).
- 12. Ereveld voor de kleine Sunda-eilanden te Timor Kupang**
(Burger en militair ereveld).
- 13. Ereveld voor Noord-Sumatra te Medan**
(Burger en militair ereveld, gelegen aan de weg naar Brasagi op ongeveer 5 km van de stad Medan).
- 14. Ereveld voor Midden-Sumatra te Padang**
(Burger en militair ereveld, gelegen aan de rand van de stad).
- 15. Ereveld voor Zuid-Sumatra te Palembang**
(Burger en militair ereveld, gelegen aan de weg van Palembang naar de luchthaven).
- 16. Ereveld voor Bangka Billiton en de Riouw Archipel te Muntok**
(Burger en militair ereveld, dat aangelegd is met behulp van Bangka Tinwinning).
- 17. Ereveld voor Tarakan**
(Burger en militair ereveld, dat aangelegd is met behulp van de B.P.M.).
- 18. Ereveld voor Oost-Borneo te Balikpapan**
(Burger en militair ereveld, dat aangelegd is met behulp van de B.P.M.).

Indonesië (voormalig Nederlands-Indië)

19. Ereveld voor Zuid-Borneo te Bandjermasin

(Burger en militair ereveld, dat aangelegd is met behulp van de dienst der Residentie Waterstaat).

20. Het ereveld Mandor

(Is aangelegd op het executieterrein der Japanners en bestaat o.a. uit negen grote massagraven, gelegen in het bos. Dit ereveld bevindt zich op 86 km afstand van de hoofdstad Pontianak).

21. Het ereveld Ketapang

(Bestaat uit één groot massagraf).

22. Ereveld voor Nieuw-Guinea te Hollandia, dat in aanleg is.

Na de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 werd het aantal erevelden op verzoek van de Indonesische regering ingekrompen en zo kennen we na vele bijbegravingen in de zestiger jaren van de vorige eeuw nog de zeven Erevelden op Java.

Voor de goede orde vermeld ik nog hierna wanneer de bijbegravingen of zo u het wilt noemen de herbegravingen hebben plaatsgevonden en vanaf welke eerder genoemde 22 erevelden:

Plaats	Erevelden	Bijbegravingen van elders opgeheven erevelden
Jakarta	Menteng Pulo	Banjarmasin (1961), Tarakan (1964), Manado (1965), Palembang (1967), Balikpapan (1967), Makassar (1968), Tjiltan (1968).
Jakarta	Ancol	Banjarmasin (1961), Medan (1966), Makassar (1968), Mandor (1968).
Bandung	Pandu	Muntok (1960), Palembang (1967), Makassar (1968).
Cimahi (Tjimahi)	Leuwigadjah	Muntok (1960), Padang (1962), Tarakan (1964), Medan (1966), Palembang (1967), Balikpapan (1967).
Semarang	Candi	Palembang (1967), Makassar (1968).
Semarang	Kali Banteng	Tarakan (1964), Palembang (1967), Balikpapan (1967), Makassar (1968).
Surabaja	Kembang Kuning	Tarakan (1964), Kupang (1966), Ambon (1967), Balikpapan (1967), Makassar (1968), Nieuw-Guinea (1974).

Het ontwerp van het ereveld Menteng Pulo is afkomstig van de reserve luitenant-kolonel der Genie Jr. H.A. van Oerie. Het ereveld Kembang Kuning van het Ingenieursbureau Ingenegeren en Vrijburg.

Het ereveld Menteng Pulo is belangrijk te noemen vanwege de uitgestrektheid en de aanwezigheid van een Columbarium, de Simultaanerk en het Monument van de C-Divisie "7 December".



Een plattegrond van het ereveld Menteng Pulo.

Bovendien de verscheidenheid aan de aldaar begraven slachtoffers, te weten: Nederlanders, Indonesiërs, Britten, Australiërs, Chinezen, Gurkha's en Sikh's.

Heerjansdam, oktober 2009

Ger de Jong

Ere-voorzitter VOMI Zuid-Holland Zuid

Dringende oproep

aan aspirant bestuursleden en vrijwilligers voor de Stichting Herdenking 15 augustus 1945

In verband met het vertrek op korte termijn van de secretaris en het PR-bestuurslid vraagt de Stichting Herdenking een bestuurslid SECRETARIS en VRIJWILLIGERS voor de invulling van de verschillende afgebakende PR-taken. Te denken valt o.a. aan contacten met de NOS, met de Indische en Nederlandse pers, begeleiden van de vormgeving van het programma/de toegangskaart, coördineren voor de inhoud van de website. Deze deeltaken zijn van een zodanige omvang, dat zij globaal slechts een aantal uren per week inspanning vragen en vanaf huis/werk kunnen worden gedaan. De werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid van het betrokken bestuurslid PR.

De functie van secretaris vraagt de aanwezigheid op het kantoor van de Stichting van maximaal 2 dagdelen per week. Daarom gaat de voorkeur uit naar een persoon die in Den Haag of directe omgeving woonachtig is.

Sollicitaties kunnen schriftelijk gericht worden tot de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 of aan bureau@indieherdenking.nl.

Stichting Herdenking 15 augustus 1945
Postbus 85747, 2508 CK Den Haag
Javastraat 52, Den Haag
Tel: 070-3305145, ma/do 11.00-15.00 uur
www.indieherdenking.nl

Operatie Barbarossa

Inleiding

Operatie Barbarossa (Duits: Unternehmen Barbarossa) was de codenaam voor de Duitse aanval op de Sovjet-Unie op 22 juni 1941 gedurende de Tweede Wereldoorlog. De operatie was vernoemd naar Barbarossa, een keizer van het Heilige Roomse Rijk en leider van de kruistochten in de 12e eeuw. De operatie zelf duurde tot december 1941, maar de oorlog aan het Oostfront die ermee was ingeluid, eindigde in mei 1945 met de Duitse capitulatie.

Operatie Barbarossa is de grootste militaire operatie op het gebied van aantal ingezette troepen en aantal slachtoffers uit de geschiedenis. De mislukking van Operatie Barbarossa was een keerpunt in de oorlog en leidde de ondergang van Nazi-Duitsland in. Dat de Duitsers de Sovjet-Unie zouden binnenvallen stond voor Adolf Hitler al lange tijd vast. In het oosten wilde hij onder andere Lebensraum vinden voor het Duitse volk. Hitler had dit idee in zijn politieke geschrift "Mein Kampf" al beschreven.

Adolf Hitler had verschillende redenen voor de aanval. Op de eerste plaats vermoedde hij dat het Verenigd Koninkrijk (VK) zo hardnekkig standhield, omdat het hoopte op deelneming van de Sovjet-Unie aan de oorlog. Door die deelneming zelf te forceren, door meteen de Sovjet-Unie te vernietigen, zou hij het VK allicht tot vrede kunnen bewegen. Een tweede motief was zijn angst voor het snel groeiende militaire potentieel van het Rode Leger. Hitler



was en bleef geneigd om de volle waarheid daarover te verdringen. Maar hij besefte toch terdege dat het in 1942 voor een aanval te laat zou zijn. De meest fundamentele beweegreden was misschien wel dat Duitsland afgesneden was van olie en vele essentiële grondstoffen. Beter dan afhankelijk te zijn van Stalins aalmoezen (in de vorm van leveranties van graan en aardolie) kon Duitsland zich volgens hem het noodzakelijke Lebensraum door oorlog verschaffen. Dat sloot weer aan bij het volgende motief: oorlog was voor Hitler een doel op zich en uitdrukking van de eeuwige strijd tussen de rassen, waarin de Germaanse overmensch zich superieur mocht noemen.

Op de dag van de aanval, 22 juni 1941, rechtvaardigde Hitler deze aanval tegenover zijn Italiaanse bondgenoot Mussolini als volgt: "Indien de omstandigheden mij zouden dwingen de Duitse luchtmacht tegen Engeland in te zetten, bestaat het gevaar dat Rusland zijn afpersingsstrategie weer zal toepassen en dat ik zwijgend zou moeten toegeven, eenvoudig omdat ik me in de lucht niet sterk genoeg voel. Engeland zal dan nog minder bereid zijn om vrede te sluiten, aangezien het dan haar hoop op de Russische partner kan richten. Sterker nog, deze hoop zal groeien naarmate de paraatheid van de Russische strijdkrachten toeneemt. En daarachter dreigen dan nog de massale wapenleveranties uit Amerika die zij in 1942 hopen te krijgen. Ik ben daarom, na mij lange tijd het hoofd te hebben gebroken, eindelijk tot het besluit gekomen dat ik de strop moet doorsnijden voor die kan worden aangetrokken".

De Duitse strategie

De Duitse strategie was de eenvoud zelve. In een toepassing

van de in mei 1940 min of meer bij toeval ontdekte tactiek van de Blitzkrieg zouden drie Legergroepen (Heeresgruppen), samen bestaand uit 119 divisies, de Sovjettroepen omsingelen. Legergroep Noord onder Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb bestond uit 26 divisies, Legergroep Midden onder Generalfeldmarschall Fedor von Bock was opgebouwd uit 51 divisies en Legergroep Zuid onder Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt bestond uit 42 divisies. Het invasieleger bestond uit 3.050.000 soldaten, ruim 3.350 pantservoertuigen, meer dan 7.000 kanonnen, ruim 600.000 paarden en meer dan 2.000 vliegtuigen. Het was het grootste leger aller tijden. Na de vernietiging van de ingesloten Russische troepen in de eerste weken, was het verder een kwestie van snel oprukken om het overigens weerloze land te bezetten. Hitler zelf gaf na de uitschakeling van het Rode Leger de prioriteit aan een opmars op de flanken, waar de inneming van wapenproductiecentra van Leningrad en Charkov het Rode Leger zouden beroven van iedere mogelijkheid om de oorlog voort te zetten. De generale staf gaf de voorkeur aan Moskou als hoofddoel: door het land zijn zenuwcentrum en centrale spoorwegknooppunt te ontnemen, zouden de commandostructuur en bevoorradingsraden worden lamgelegd. Maar men was in ieder geval toch van plan die zomer een lijn te bereiken die zou lopen van Archangelsk via Gorki tot Stalingrad. Voor die opmars had men een kleine vier maanden de tijd, want midden oktober zouden de dalende temperaturen het onverharde wegennet in onbegaanbare modderbanen veranderen.

Het bezetten van zoveel land was bijna onmogelijk, ook als er geen enkele tegenstand zou zijn geweest. In werkelijkheid zouden de Duitsers het grootste en zwaarst bewapende leger ter wereld op hun pad vinden.



Van de precieze sterkte en bewapening van dat leger wist Hitler heel weinig en wat hij wist verkoos hij te negeren. Dat gold overigens voor de meeste Duitse generaals. Het Duitse bevel had als zwakte dat het geen goede spionagedienst bezat en dus ook geen complete informatie bezat over de vijandelijke troepensterktes. Normaliter had men in die dagen voor een geslaagde aanval een numeriek overwicht over de gehele frontbreedte nodig van minimaal drie op één. Maar in dit geval was het de verdediger die een overwicht bezat: tweemaal zoveel manschappen, zesmaal zoveel tanks en artillerie. Daarbij begunstigde de geografie het defensief enorm: grote rivieren liepen dwars op de opmarsrichting, de wegen doorsneden enorme moerasbossen en waren dus eenvoudig af te grendelen. De Sovjets hadden dus een voor de hand liggende strategie tot hun beschikking die een volkomen succes garandeerde: de tactiek toepassen van het vertragend gevecht in de diepte. De Duitsers zouden, na twee maanden een eindeloze reeks grendelstellingen te hebben doorbroken, totaal door hun manschappen en munitie heen zijn. Halverwege Moskou had men ze dan kunnen opvegen.

De eerste catastrofe

Al op 22 juni werd het duidelijk dat er voor het Rode Leger iets helemaal mis aan het gaan was. Inderdaad, de Duitse pantserdivisies rukten met verbluffende snelheid op. Zo snel zelfs dat de gemechaniseerde Russische korpsen meestal achter de feiten en de Duitse tanks aanhielden. In hun geforceerde opmars vielen de meeste Russische tanks of door pech uit of liepen zelfs in een Duitse hinderlaag, in plaats van omgekeerd. Het voeren van een bewegingsoorlog tegen het best georganiseerde leger van de wereld bleek véél en véél te hoog gegrepen. Het Russische officierskorps, vier jaar eerder al voor een groot deel uitgemoord tijdens de Zulveringen, was het ontwend om zelf het initiatief te nemen. Kleine afwijkingen van standaard situaties leidden tot een enorme verwarring en een snelle ineenstorting van de verdediging. Daarbij kwam nog dat de bevelsstructuur zeer bureaucratistisch was.

Voor het slagen van de Duitse strategie was het essentieel dat na vijf weken iedere weerstand van betekenis was verdwenen. Na die tijd waren de troepen simpelweg door hun munitie en brandstof heen. Door een afwijkende spoorbreedte was

het Russische spoorwegnet maar beperkt bruikbaar. Het zou vele maanden duren voordat de spoorbreedte aangepast was. Het Duitse vrachtwagenpark was ontoereikend en door het intensieve gebruik sletten de vrachtwagens even snel als ze geproduceerd konden worden. Men wist dit terdege maar had welbewust het risico van een logistiek falen op de koop toe genomen. Men had zijn ogen helemaal gesloten voor het simpele feit dat men zonder brandstof hoe dan ook nooit de Wolga had kunnen bereiken, zelfs als er geen enkele Russische soldaat meer was komen opdagen.

De feniks

Het aantal Russische militairen dat door de Duitsers tot die tijd was gedood of gevangen genomen, vormde maar een vijfde van de primaire mobilisatie van het Rode Leger: zes miljoen man. Daarnaast had men een getrainde reserve van 14 miljoen. Tussen 22 juni en 1 september werden daaruit 2,5 miljoen man opgeroepen. Voor de 44 maanden die de oorlog daarna nog zou duren, werd daar iedere maand gemiddeld bijna een half miljoen man aan toegevoegd. Eind juli lag bij Smolensk en Kiev het hele front weer vol met verse Russische divisies. Legergroep Zuid meldde niet meer op eigen kracht te kunnen oprukken, Legergroep Noord had hetzelfde verhaal; bij de moerassen van de Loega leek de weg naar Leningrad finaal geblokkeerd.

De tweede catastrofe

Begin oktober verzamelden zich de meeste Duitse pantserdivisies voor Operatie Typhoon, de aanval op Moskou. Opnieuw werden de Sovjetlegers omsingeld en vernietigd. De weg naar Moskou leek open. Dat was slechts een illusie: daar waren zich de volgende Sovjetlegers al weer aan het formeren. Maar nog voor het tot een werkelijke strijd om de hoofdstad kon komen, viel de Duitse opmars stil. De vier maanden waren voorbij. De temperatuur daalde, de wegen veranderden in modderbanen. De aanvoer van munitie en andere noodzakelijke goederen viel stil.

Toen in november de eerste vorst de wegen weer begaanbaar maakte, drongen de Duitse generaals er bij Hitler op aan het leger te laten terugvallen in veilige winterposities. Want terwijl de Russen zich via hun spoorwegnet op hun gemak hadden kunnen versterken, waren de Duitse troepen volledig uitgeput en vaak zonder brandstof, munitie of



voeding. Hitler riep echter op tot een "allerlaatste krachtsinspanning". Het is niet duidelijk wat die had moeten bereiken; men had Moskou misschien nèt kunnen innemen, maar nooit kunnen behouden; dezelfde situatie waarin Napoleon verkeerde in 1812. Het oorspronkelijke strategische doel om het grootste verkeersknooppunt van Rusland in handen te krijgen schrompelde daarmee ineen tot een poging om zowel het Duitse moreel op te vijzelen als ook het moreel van het Rode Leger te ondermijnen. Hoe het ook zij, de Duitse aanval liep rampzalig af. De Russen keken het nog drie weken aan terwijl de Duitsers naderbij kropen. Toen die binnen het bereik van de nieuw opgerichte Russische legers waren gekomen, viel de winter pas écht in. Bij temperasturen van -40 graden C en soms -50 graden C vielen bijna alle Duitse artilleriestukken en tanks uit; hun troepen, niet voorzien van speciale winteruitrusting, begonnen op grote schaal aan bevroeringsverschijnselen te lijden en ook het dodental liep op. Door gebrek aan rantsoenen werden door de soldaten paarden gegeten. Het Duitse leger kwam toen veel te kort. Het Sovjetleger was daarentegen deze keer een goed uitgerust leger dat in bontjassen, bontmutsen en gevoerde vilt schoenen onzichtbaar was door de witte camouflagekleiding. Op dat moment sloeg het Rode Leger toe. Legergroep Midden werd teruggedreven, bijna omsingeld en kon ternauwernood de totale ondergang afwenden. In totaal vielen in de gehele operatie Barbarossa tot en met de operatie Typhoon meer dan 830.000 Duitse doden en gewonden.

Bron: Wikipedia



Th.R.

SORBAT

De eerste politionele actie (deel 5)

dagboek aantekeningen van 27 juli t/m 27 augustus 1947

Pekalongan, 04-08-1947

Weer gaan mijn gedachten nu naar de aloon-aloon in Pernalang, die chauffeur moet ik nog eens zien te spreken. Ik herinner me zo weinig vanaf het vertrek in Bandoeng. Ik voel eigenlijk alleen maar verdriet en onzekerheid nu. Ik verlang naar Tri, hoe moet dat nu met onze plannen, het is alsof mijn hoofd een zeef is waaruit mijn gedachten door gaatjes verdwijnen; ik ben zo duizelig en soms misselijk. Heb ik dan echt in die wagen gezeten van die jongen en hebben ze mij van Soemedang naar Tjirebon meegesleept en me daar uiteindelijk in dat hotel gebracht?

Ik weet nog wel dat korporaal S. me wakker maakte en zei dat ik aan het werk moest. Ik wist toen nog niet wat ik moest gaan doen en bij wie. Ik weet dat ik tot nu toe dag en nacht werkte en die ingewikkelde brieven moest typen en daarna stencilen. Alles wat in die brieven staat is voor mij zo beangstigend, ik weet daardoor waar de bataljons moeten worden ingezet om te vechten. Maar ook dat alles gaat eigenlijk langs me heen. Heer, geef mij kracht, dit wordt me allemaal te veel. Waartoe dient dit alles en waarom wil Van Pampus juist al die andere gegevens voor zichzelf vastleggen?

Waar was ik precies na Tjirebon, hoeveel uren heb ik nu al gewerkt onder deze vreemde omstandigheden? In Priok zag ik alles zo duidelijk wat ik wilde, al die tijd tot Bandoeng kan ik zo zuiver voor mijn geest halen. Vooral die maanden in Tjlandjoer en al snel samen met Tri na die vreselijke ontdekking op Patjet.....
Waarom nu deze leegte, deze onmenselijke zware dagen en die verschrikkelijke hoofdpijn, wat is er gebeurd bij Soemedang? Ik probeer het me steeds voor de geest te halen maar het lukt niet, dat verhaal van die chauffeur maakt me zo bang, zo onzeker. Verder dan een paar uren kan ik me nu nog steeds geen zuiver beeld maken van wat er allemaal gebeurde. Ik voel me zo vreemd gedwongen om bezig te zijn en voel me gewoon goed als ik achter die grote Olivetti zit. Ik weet dan dat ik me nuttig maak, maar voel me ook zo machteloos moe. Ik kan nu niet meer, mijn hoofd.



Pekalongan, 05-08-1947

Het is nog heel vroeg maar buiten is al weer volop leven, precies als in Bandoeng en dat is nog maar ruim een week geleden. De dagen die achter me liggen zijn als een droom, alles ging zo snel en zo heel anders dan we ons hadden voorgenomen. Ik zit hier voor de mooie woning op de waranda en een djongos bracht me al thee en wat te eten. Ik zou hier best wat langer willen blijven en uitrusten, ik barst nog steeds van de hoofdpijn en van een paar jongens van de T-Brigade hoorde ik dat Semarang erg warm is, precies als Batavia. Hier is het bijna als in Bandoeng. De baboe kwam zojuist al vragen of ik nog iets te wassen had, dat had ik na al die dagen meer dan genoeg. Als er niets bijzonders kwam, mocht ik vandaag wel gaan doen waar ik zin in had van Van Pampus. Ik ga de stad maar eens verkennen, misschien zakt de hoofdpijn dan wat af.

Pekalongan, 06-08-1947

Hier blijven is er dus niet bij. Van Pampus kwam zojuist zeggen dat we tegen de avond naar Semarang gaan. Volgens hem blijven we daar tot de demobilisatie van diverse infanteriebataljons, waaronder ook I-II RI. Maar even later hoorde ik hem al weer praten met Albada Jelgersma over een tweede politionele actie. In Semarang krijgen we een mooi gebouw als kantoor en ook goede onderkomens voor ons boven de stad. Ik vertelde Van Pampus dat ik hier in Indonesië

wil demobiliseren en hij beloofde me mij daarbij te helpen. Een paar dagen geleden, toen we samen diep in de nacht zaten te wachten op de ordonnans, heb ik hem verteld van mijn plannen en hij weet nu ook dat ik verloofd ben met Esterinah. Van Pampus is een heel rustige man, hij is juwelier in Amsterdam, hun zaak staat in de Kalverstraat. De Arabier hier had ons nog graag gehouden en we hebben het best gehad bij hem. Ik krijg weer erge hoofdpijn, in Semarang dan toch maar vlug naar een dokter.

Semarang, 07-08-1947

Pekalongan ligt nu al weer achter ons. We zijn inderdaad hier in Semarang in een heel mooi huis terechtgekomen, hier vlak achter me. Ik ben, nadat we onze kamers hadden ingericht, maar even naar buiten gegaan en heb mijn schrift meegenomen dat ik in de grote kist bij de Olivetti had gelegd in Pekalongan. Ik had vergeten het in mijn plunjezak te doen, maar ik was daar de laatste uren ook zo ziek.

H. Bakker
Oldemaad 43
8431 TN Oosterwolde



Jeugdwebsite van de Oorlogsgravenstichting

De website "Een leven verloren, het verhaal bewaard" is gestart om de persoonlijke historie van oorlogsslachtoffers speciaal voor de jeugd beschikbaar te stellen. Vele nabestaanden leverden indrukwekkende getuigenissen van het lot van hun familieid. Daarnaast gaven zij een indruk van wat het betekende hun vader of moeder, broer of zus te verliezen. Doorgaans was deze gebeurtenis van grote invloed op hun verdere leven.

Bij het samenstellen van de portretten werd louter gebruik gemaakt van de persoonlijke herinneringen en particuliere collecties van de nabestaanden. Foto's, documenten en voorwerpen die direct verbonden zijn met het verhaal van de slachtoffers, gezien vanuit het perspectief van de achterblijvers die terecht van mening zijn dat hun lot niet vergeten mag worden.

Op deze internetsite is onder andere het verhaal te zien van twee jongens van het bataljon **3-14 RI**, namelijk *Jan van Boeijen* en *Jan Hochstenbach*.

Voor degenen die niet zo veel ervaring hebben op de computer volgt hier een instructie hoe u deze verhalen kunt bekijken:

1. Ga naar de internetsite: www.ogs.nl
2. Klik links op: "Jeugdwebsite"
3. Klik op: "Verhalen"
4. Klik rechtsonder op: "Alle verhalen"
5. Ga naar: "Jan Dirk van Boeijen" of naar: "Leon Bruls en Jan Hochstenbach"
6. Klik op: "Luister en kijk" (wel zorgen dat het geluid van uw computer aan staat!)



U hoort nu het verhaal van de betreffende gevallen, waarbij de foto's en documenten op het scherm worden getoond. U kunt de verhalen ook zelf lezen door bij stap 5 te kiezen voor: "Lees". Uiteraard kunt u ook de verhalen van de andere gevallen uit het lijstje op deze manier bekijken.



**het einde van onduidelijkheid.
Monuta vertelt u alles over
protocol en ceremonieel
bij een veteranenuitvaart.**

kijk op monuta.nl/veteranen of bel Monuta,
team bijzondere uitvaarten, telefoon (055) 527 42 75

Monuta 

het einde

SOBAT

De Moerdijkbruggen

De Moerdijkbruggen verbinden het Eiland van Dordrecht in de provincie Zuid-Holland met de provincie Noord-Brabant over het Hollandsch Diep. De eerste brug werd gebouwd aan het einde van de 19e eeuw en was een spoorbrug. De tweede brug, bestemd voor autoverkeer, is aangelegd in de jaren dertig. Hierover loopt rijksweg 16. In de jaren vijftig is de spoorbrug vervangen door een breder exemplaar en in de jaren zeventig werd de verkeersbrug verbreed. Inmiddels is er door de aanleg van de hogesnelheidslijn (HSL-Zuid) een derde brug bijgekomen. De Moerdijkbruggen vormen een belangrijk onderdeel van de verbinding van het westen met het zuiden van Nederland (en verder richting België en Frankrijk). Ze zijn genoemd naar het dorp Moerdijk aan de zuidzijde van de bruggen.

Spoorbrug

De eerste Moerdijkbrug werd geopend op 1 januari 1872. Deze enkelsporige vakwerkbrug bestond uit veertien boogvormige overspanningen van elk ruim honderd meter, die aan de oever waren gebouwd en vervolgens naar hun plaats werden gevaren. De brugdelen werden geconstrueerd door de Koninklijke Van Vlissingen & Dudok van Heel. Bij de opening was de Moerdijkbrug de langste brug van Europa. Ten behoeve van de scheepvaart kon de brug aan de Brabantse zijde geopend worden door middel van een draalbrug. De brug werd gebruikt door de treinen die tot de dag van opening hun eindpunt hadden bij de haven van het even verderop gelegen Moerdijk aan de zuidzijde, respectievelijk in Willemsdorp aan de noordzijde.

In 1944 werd de brug door de Duitsers vernield om de geallieerden te beletten West-Nederland in te trekken. Hierbij werd een aantal brugpijlers onherstelbaar beschadigd, hetgeen het herstel van de brug enorm vertraagde. Tevens werd de prioriteit gegeven aan het snelle provisorische herstel van de verkeersbrug, waarvoor een aantal overspanningen van

de spoorbrug werden geleend. Pas in 1946 werd de vernieuwde brug in gebruik genomen. In verband met materiaalkosten kreeg de nieuwe brug geen veertien, maar slechts tien overspanningen. De zanddam aan het noordelijke uiteinde van de brug werd 400 meter verlengd om het gat op te vullen. Tegelijkertijd werd de halte Willemsdorp opgeheven en de krappe spoorboog die naar de brugoprit leidde verruimd en verlegd. Begin jaren '50 werden de enkelsporige boogbruggen vervangen door de huidige dubbelsporige vakwerkbrug. 14 verschillende staalbedrijven uit het hele land waren betrokken bij de productie van de enorme hoeveelheden staal die benodigd waren voor de tien nieuwe overspanningen. Omdat het treinverkeer zo min mogelijk hinder mocht ondervinden werden gedurende twee jaar de overspanningen één voor één in hun geheel vervangen. In 1955 was de nieuwe spoorbrug in zijn geheel gereed.

Verkeersbrug

Op 12 december 1936 werd ten westen van de spoorbrug de Moerdijkbrug voor het autoverkeer in gebruik genomen. Hij was gebouwd door de firma Penn & Bauduin uit Dordrecht. Evenals de spoorbrug bestond de brug voor het wegverkeer uit stalen overspanningen van elk circa honderd meter lang, hoewel deze brug met tien overspanningen in eerste instantie wel korter was dan de spoorbrug. Ook de verkeersbrug werd in september 1944 door de Duitsers vernield om de geallieerden te beletten om West-Nederland in te trekken, maar kon na de Tweede Wereldoorlog eerst provisorisch maar later in de oude staat worden hersteld. In de loop der jaren groeide de hoeveelheid autoverkeer enorm, waardoor de Moerdijkbrug een bottleneck werd in autosnelweg A16. In 1978 werden de stalen overspanningen dan ook vervangen door veel bredere, stalen liggers. De pijlers waren in zodanige staat dat ze zonder al te veel aanpassingen konden worden gehandhaafd. In beide richtingen werd ruimte gecreëerd voor drie rijstroken en een fietspad.

De in 1978 aangelegde brug is in 1980 bekroond met de Nationale Staalprijs.

De oude brugdelen werden niet gesloopt, maar elders hergebruikt. Vier delen werden gebruikt ter ver-



vang van de oude Spijkenisserbrug over de Oude Maas bij Spijkenisse. De overige zes vervingen de oude overspanningen van de brug bij Keizersveer over de Bergsche Maas. Aldaar moesten de middelste overspanningen enkele meters worden ingekort om tussen de bestaande (en verbrede) pijlers te passen. Een restant van deze inkorting, twee vakwerkliggers van de oude brug, met hierin het herdenkingsreliëf voor prins Johan Willem Friso dat bij de oude brug stond, is als monument opgesteld naast de nieuwe verkeersbrug.

HSL-brug

De aanleg van de HSL-Zuid maakte de bouw van een derde Moerdijkbrug noodzakelijk. In 2000 werd gestart met de bouw van de door Benthem Crouwel Architecten ontworpen "kattenbrug". De HSL-brug ligt enkele tientallen meters ten westen van de bestaande spoorbrug en heeft eveneens tien overspanningen. De pijlers staan, in de stroomrichting van de rivier gezien, in het verlengde van die van de bestaande spoorbrug, zodat er geen extra hindernissen voor de scheepvaart zijn ontstaan. De HSL-brug heeft een opvallende vorm, die bestaat uit Y-vormige opleggingen die vrijwel naadloos overgaan in de stalen kokervormige overspanningen. In oktober 2004 is middels tientallen vrachtwagens zand getest of de brug zou doorbuigen, enkele centimeters zouden namelijk al desastreus zijn voor de snelle trein. Uiteindelijk bleek de brug slechts 12 mm door te buigen. De eerste hogesnelheidstrein heeft in 2006 tijdens een testrit met zo'n 300 kilometer per uur de nieuwe brug gepasseerd.

Bron: Wikipedia

Th.R.





**Bij de kranslegging voor I.I.R.I. op
maandag 7 september 2009
bij het Nationaal Indië Monument te Roermond**

Daar gaan we, papa, op weg naar Roermond
Marianne en ik
ik weet wel dat u bij ons bent

we nemen weer een krans van rode rozen mee
u weet wel, dezelfde als die van het laatste boekje
dat ik u heb gegeven
dat op uw netvlies staat gegrift

ze zijn er allemaal weer, papa,
al die veteranen, net als vorig jaar
sobats voor de rest van hun leven

hoort u de koralen uit blinkende instrumenten
gewijde muziek voor hen die vielen

voor Hebbenaar, voor Van 't Wout, voor zuster Henny Felger
hun graven die u destijds
met zoveel toewijding hebt aangelegd
steen voor steen

ziet u hem staan, de minister van Buitenlandse Zaken
hij heeft het over Rawagadch
maar papa,

zou hij ook weten van Banjoewangi, Kali Sosok,
Sidoardjo, Toempang, Wonomoelio, Pondjokesoemo,
Pandansarie, Ngadiredjo, Porong, Waroe, Sepandjang,
Balapoelang, Doerensawit, Danawari.....

daar loopt Marianne, papa, tussen andere veteranen
uw mooie, fiere dochter
ze legt de krans van rode rozen
voor de mannen van uw bataljon
die niet meer thuis kwamen

Papa, ik weet wel dat u ons ziet
dat u ons altijd ziet

*Emmes, 7 september 2009
Pla van der Molen*

Taptoe voor veteranen



Op 1 oktober jl. was er de gelegenheid voor veteranen om tegen een gereduceerde prijs de Nationale Taptoe 2009 in Ahoy te Rotterdam mee te maken. De vele veteranen met partner werden in de ontvangstruimte van Ahoy-Plaza met koffie en cake ontvangen onder de tonen van de Steelband van het Korps Mariniers. Hier was ook de mogelijkheid enige stands te bezoeken waarbij de stand van de Koninklijke Marechaussee druk bezocht werd. Om 14.30 uur begon het programma in het Sportpaleis met een woord van welkom van de Inspecteur der Veteranen, vice-admiraal M.A. van Maanen. Een wervolende show van korpsen uit Zuid-Korea met 40 drummers, Oostenrijk, Duitsland en Finland. Van eigen bodem waren aanwezig de Marinierskapel, de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' met de Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers', de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee met medewerking van het Historisch Tamboerkorps KMAR. Het typische doedelzakgeluid kwam uit een gecombineerd optreden van Pipers uit Tilburg, Antwerpen en Schotland waarbij ook gedanst werd. De acts van 'The Flying Grandpa's' uit Hamburg en vanuit Amerika 'Rifle Drill' waren een leuke onderbreking in het muzikale programma. De indrukwekkende discipline en muzikaliteit van alle deelnemers, waarbij Zuid-Korea in het bijzonder vermeld kan worden, was een openbaring voor de vele veteranen die dit voor de eerste keer meemaakten.

J.W. de Jong

Reünie

31e B Hospitaal - Medan

Datum: 20 april 2010.

Locatie: Kumpulan van Huize Bronbeek te Arnhem.

De commissie is al jaren op zoek naar medewerkers die in de jaren 1948, 1949 en 1950 in het hospitaal aan de Boolweg (nu Djalan Hijatil) in Medan hebben gewerkt.
Info: Goudenregenstraat 16, 3442 HG Woerden,
Tel. 0348-413413.

Hr. Ms. "Woendi" Kon. Marine en Mariniers

Datum: 27 maart 2010

Locatie: Nico Schuurmanshuis Fort "Orthen",
Ketsheuvel 50, Wijk Orthen te 's Hertogenbosch.

Deze bijeenkomst is voor alle oud-opvarenden van Hr. Ms. "Woendi" en de daarbij behorende Houten en IJzeren Mijnenvegers behorende tot de Plottieljes 1-9-17 etc. uit de periode Ned-Indië en Nieuw-Guinea vanaf 1947 - 1961. De kosten zijn als vanouds € 17,50 p.p. Ook introducee's zijn van harte welkom.
Info: Ock J.G. van Loo, Anna van Burenstraat 8,
5161 MH Sprang-Capelle, Tel. 0416-279817.

Herdenking Puttershoek

Op 2 oktober 2009 vond in de gemeente Puttershoek (deelgemeente van Binnenmaas) op de Algemene Begraafplaats "Essenhof" de jaarlijkse herdenking bij het Indië-monument plaats.

De muzikale omlijsting van de herdenking werd verzorgd door de muziekvereniging "Binnenmaas" en de ontvangst werd verzorgd door medewerkers van de begraafplaats. Na de ontvangst met koffie en cake verzocht de ceremoniemeester, Ger de Jong, de genodigden naar buiten te gaan voor de herdenking.

Als eerste gaf hij de burgemeester van de gemeente Binnenmaas, drs. A.J. Borgdorff, het woord. In zijn toespraak gaf hij nog eens aan hoe slecht de Indië-militairen werden opgevangen en nog jaren daarna onwelkom waren in eigen land. "Zij hadden de verschrikkelijkste dingen meegemaakt en toen zij terug waren, stonden ze met lege handen. Geen geld, geen baan. Het heeft jaren geduurd, maar inmiddels heeft de Nederlandse regering spijt betuigd over de foute beslissingen die destijds zijn genomen. Afgezien van de verschrikkingen die de soldaten hadden doorstaan, was zo'n thuiskomst ook nog eens een koude douche. Ik weet niet of de spijtbetuiging van de regering nu nog veel helpt. Naarmate de jaren verstrijken lijkt het immers alsof de beelden uit het verleden zich steeds erger opdringen. Dat gaat onwillekeurig en het geldt voor iedereen die ouder wordt. Daar is niets mis mee. Maar het wordt anders als die beelden te maken hebben met geweld en angst. Dat overkomt u, Indië-gangers. Bij de één wellicht meer dan bij de ander". Aldus de woorden van de burgemeester.

Daarna nam Ger de Jong het woord, dankte de burgemeester voor de wijze waarop hij de gevoelens van de veteranen wist te verwoorden. Hij memoreerde dat het zestig jaar geleden was dat in december 1949 Indonesië een zelfstandige republiek werd. Voor deze keer vermeldde hij zijn ervaringen gedurende de drie jaren in voormalig Nederlands-Indië. Het vele patrouillelopen, de gevechten, de hinderlagen, de gesneuvelden in zijn peloton en daardoor bij elke herdenking weer de emotionele betrokkenheid.

Vervolgens gaf hij de regie in handen van een docente, mevrouw Bolsius, van de Basisschool "De Pijler" uit Maasdam, die het monument al jaren geleden heeft geadopteerd.

Vóór de herdenking gaan de leden van het herdenkingscomité, de heren Hensen, Wieringa en Slabbekoorn, naar deze school om groep acht te vertellen over hun ervaringen, waarna de school een thema kiest voor de herdenking. Dit jaar had men gekozen voor de inhoud van een lied van Bram Vermeulen, te weten: "De Steen". Dit werd ten gehore gebracht en de tekst luidt als volgt:

Ik heb een steen gelegd in een rivier op aarde,
het water gaat er anders dan voorheen,
de stroom van een rivier hou je niet tegen,
het water vindt er altijd een weg omheen.

Misschien, eens gevuld met sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee,
om hem dan, glad en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.



Ik heb een steen gelegd in een rivier op aarde,
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik lever het bewijs van mijn bestaan,
omdat door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

De kinderen hadden elk een grote rivierkiezel beschilderd, o.a. met zeven stenen met daarop de naam van één van de overleden militairen. Zij legden met het noemen van de naam de steen op een klein podium dat was geplaatst vóór het monument. Daarna mochten de andere kinderen van de groep hun steen neerleggen.

Tot besluit werd door een soliste een prachtig toepasselijk lied gezongen.

Na het defilé keerde het gezelschap terug naar de aula om na te praten. Ger de Jong nam nog het woord om de vertegenwoordiger van de Band Oud Strijders 1 Divisie "7 December", adjudant Erik Falck, te bedanken voor zijn jaarlijkse aanwezigheid in Puttershoek. Hij gaat namelijk in eerste kwartaal van 2010 met FLO (Functioneel Leeflijds Ontslag).

"Erik, wij kennen elkaar al meer dan tien jaren en we hebben elkaar jaarlijks ontmoet bij het leggen van bloemstukken bij onthullingen en herdenkingen. Je hebt je altijd ingezet voor de veteraan en was het aanspreekpunt en had een oor voor een ieder. We wensen je een goede tijd na je pensionering met je gezin en ik bied je hierbij een fles wijn aan en een boekje voor je echtgenote. Ook zijn assistente, korporaal der eerste klasse Mara Kelders, kreeg als dank voor haar regelmatige bijdrage een boekje.

Tot besluit dankte Ger de Jong de burgemeester en zijn staf voor de ontvangst en hun inzet voor de Indië-veteranen.

Ger de Jong
Erevoorzitter VOMI Zuid-Holland Zuid

Zeemanskoor Overal

Zeemanskoor Overal – show- en amusementskoor uit de Kust- Duin- en Bollenstreek – bestaat hoofdzakelijk uit oud-gedienden van de Koninklijke Marine, uit de diverse dienstvakken. Op 17 oktober jl. werd het eerste exemplaar van de nieuwe CD ("Met Zeemanskoor Overal de wereld rond") tijdens een grootse presentatie in ontvangst genomen door de burgemeester van de gemeente Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond).
Voor meer informatie: www.zeemanskooroveral.com

Het Indië-Monument te Delft

Plaats

Op het Sint Agathaplein te Delft.

Onthulling

Op 26 juni 1997 door burgemeester drs. H. van Walsum en een nabestaande (de heer Stam).



Overleden plaatsgenoten

Naam	Geboren	Overleden	Onderdeel	Ereveld
P. van Beek	03-11-1925	17-09-1947	3-7 RI	Candi
J.L. Brehm	26-04-1930	05-06-1949	KM	Onbekend
W. de Bruin	16-05-1929	16-02-1949	KM	Kembang Kuning
A. Esders	19-03-1929	01-02-1949	4 GRPI	Kembang Kuning
W. Huisman	22-06-1922	04-09-1947	1-12 RI	Kembang Kuning
P. den Hertog	16-05-1929	14-05-1949	Mod-KL	Menteng Pulo
H.J. Hunnego	27-10-1925	12-05-1949	3-3 RI	Leuwigadjah
J. Jung	25-06-1919	07-01-1949	1-15 RI	Candi
A.H. Marges	20-11-1925	06-01-1949	3-8 RI	Menteng Pulo
P.G. van Rijn	30-09-1926	12-06-1949	2 MPV	Kembang Kuning
C. Slierendregt	25-08-1925	21-02-1949	11 Gnvldic	Menteng Pulo
P.K. Stam	02-12-1928	22-10-1947	Marbrig	Kembang Kuning
R. van Stolk	14-07-1919	18-04-1946	KNIL	Leuwigadjah
G. van der Spek	29-05-1927	19-02-1948	5 CRJ	Leuwigadjah
A.M. Valkenburg	14-12-1922	17-03-1948	ML/KNIL 120 Sqn	Menteng Pulo
H.F. van Zelm	21-11-1926	15-01-1949	Vbd afd X-Brig	Kembang Kuning

Ziekenhuisverhalen van een oud-Indië veteraan

De Friese oud-Indië veteraan Arend Jan Wijnsma (81) heeft een boek geschreven over zijn ziekenhuiservaringen, beginnend in het Militair Hospitaal in Tjimahi op West-Java en eindigend in het Medisch Centrum (MCL) in Leeuwarden. Hij belandde in februari 1950, tegen het einde van zijn verblijf in Indië, in het hospitaal met een tropische spruw, een stofwisselingsziekte als gevolg van de eenzijdige militaire voeding. Het duurde zes weken voordat men hem in Tjimahi weer zover had opgelapt, dat hij op de "Groote Beer" terug mocht naar Nederland.

Daar begon na verloop van tijd een reeks van ziekenhuiservaringen, die de oud-journalist inspireerden tot het schrijven van een elftal verhalen. Het vlot geschreven boek van Wijnsma is opgedragen aan de artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Het bevat een voorwoord van oud-Commissaris der Koningin in Friesland, Hans Wiegel, die het typeert als "een bijzonder boek".



Het boek draagt de titel: "Mag ik een roesje?". Het is een boek met een lach en een traan, waarin wisselende emoties een rol spelen. (Uitgave PENN Communicatie, Leeuwarden, 144 pagina's, prijs € 11,00).

SORBAT

Fietsen op een fiets van Geertrui de Boom, daar kom je verder mee!

Kom kijken naar de grote collectie kwaliteitsfietsen van bekende merken.

Gazelle

BATAVUS

DAVYDEN

Geertrui 
DE BOOM
TWEEWIELERS

Daar fiets je mee weg!



Dorpsstraat 50 • Barendrecht • Tel.: 0180 61 21 81
www.geertrui-tweewielers.nl

Sfeerverslag Roermondse Herdenking 2009

door F.J.A.M. van der Helm

Uit alle hoeken van het land waren de sobats met familieleden en begeleiders ook dit jaar op 7 september weer massaal gekomen. Mensen, die er voor de eerste keer bij waren, maar een groot aantal dat al jaren acte de présence geeft. "Zolang ik kan, meneer, voel ik het als mijn plicht mijn gesneuvelde kameraden te gedenken!", zo wist een geëmotioneerde oud-strijder me met een zekere trots te vertellen. "Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef wat een geluk ik heb gehad om mijn leven te mogen leven, zoals het is gegaan. Hoe anders is dat gesteld met onze jongens, die soms nog geen 19 waren en hun leven moesten laten. Verplicht, meneer, drie jaar van ons leven hebben we gevochten en de rest van ons leven hebben we moeten vechten voor erkenning van dezelfde overheid, die ons naar het front heeft gestuurd". De sobat was één van de velen, die graag zijn verhaal kwijt wilde aan iemand van een jongere generatie.

Zoveel sobats willen zo graag vertellen aan de mensen, die er niet bij zijn geweest en willen hun verhalen kwijt over hetgeen zij hebben meegemaakt. Deze vreselijke strijd, mag nooit worden vergeten! De strijd, die werd gevoerd door jongens, die amper ooit een andere plaats hadden gezien binnen Nederland. Opeens moesten zij op bevel van de Nederlandse regering met 120.000 man de rust herstellen in het verre Indië. Een taak, waar de soldaten nauwelijks of niet op waren voorbereid. Een schier onmenselijke taak in een vreemd ondoordringbaar land, dat zo volslagen anders was dan hetgeen zij waren gewend. Vele sobats willen hun verhaal met overtuiging kwijt, anderen houden hun mond en zijn moe gestreden. De Nederlandse Regering weet wat er is gebeurd. Maar actie doofpot is nog in volle gang.



Meer dan 100 kransen werden gelegd om de sobats te gedenken, die in Indië het leven lieten.

Minister Verhagen: schoolboekjes op scholen schieten te kort...

Op deze 22e herdenking had de Ministerraad van het Koninkrijk, de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Maxime Verhagen (1956) afgevaardigd om een toespraak te houden. De man is van een jongere generatie, maar begreep waarover het ging. Mogelijk door zijn studie geschiedenis had hij zich extra verdiept in deze kwestie. Wat hij zei, zal hij zeker gemeend hebben. Hij betreurde het overlijden van de sobats "Dat hoogste offer verdient onze volle aandacht en ons diepe respect". Zijn vrouw had haar prille jaren in Indonesië doorgebracht en hij had het land diverse malen bezocht. Als vader bekeek hij regelmatig de geschiedenisboekjes van de scholen van zijn kinderen en ontdekte tot zijn ontsien dat er met zo bitter weinig woorden werd geschreven over de langdurige Onafhankelijkheidsoorlog, die tot 1949 had geduurd en waarbij ruim 6.200 sobats het leven lieten. "Ik vind dat eigenlijk te weinig, te summier. Een paar koude feiten uit de geschiedenisboekjes". Het waren verzachtende woorden. Verzoenende woorden van een Minister van een andere generatie. Voor vele sobats kwamen de woorden zestig jaar te laat...

Naast mij op de tribune, zaten aan weerskanten van mij twee sobats van net in de tachtig. Ze riepen halfluid: "Doe er dan wat aan!" En ze kregen bijval van enkelen, die het ook hadden gehoord. "Laat onze strijd, die een eerlijke strijd was, niet ons het gevoel geven, dat we daar hebben lopen moorden!". Waarom nooit een lesbrief uitgegeven op de scholen over de dubbele moraal van de Nederlandse Regering. Dubbel, omdat er enerzijds gevochten moest worden voor Koningin en Vaderland en vervolgens keerden de sobats met hoongelach terug uit Indië, waar ze in een totaal andere wereld moesten doorgaan met hun leven. Hierbij geen troostende en zalvende woorden van koningin dan wel ministers. Nederland had geen tijd voor hen. Al hun krachtsinspanningen werden onder het vloerkleed geveegd. Mijn buurman verhaalde trots het verhaal, hoe enkele Limburgers bij elkaar zijn gaan zitten en tot de oprichting waren gekomen van wat nu heet het Nationaal Indië-monument 1945-1962. Dit monument wordt gedragen door het volk, want het is van het volk!



Drommen mensen uit één van de vele extra treinen, die op station Roermond aankwamen.

Wij hebben het opgericht, omdat ze ons in Den Haag waren vergeten. Ze hebben ons jaren laten barsten. Bij de zogenaamde Nationale Herdenking op de Dam, dienden we weg te blijven. "Wij in Limburg hebben toen gezegd nou blijft het eens niet bij woorden, nou gaan we ook eens aan de slag!" Ze kregen de gemeente Roermond aan hun zijde en het herdenkingsmonument werd geplaatst in het stadspark Hattum. Vanaf het begin was het een ontroerende gebeurtenis. Het monument te Roermond zal een van de weinige grote monumenten zijn, dat op initiatief van het volk is opgericht!

En dat was ook dit jaar weer te merken. De NS had extra treinen ingezet en de sobats werden in Roermond zoals altijd gastvrij onthaald. Een jonge politieagent schatte het aantal toch wel op ruim 20.000. De mensenmassa stond rijndijk tot buiten het park op de afgezette Maastrichterweg naar de plechtige herdenking te kijken. Een waardige en indrukwekkende herdenking, waarbij meer dan 100 kransen werden gelegd. Het mooie en bijna windstille weer droeg zeker bij tot het welslagen van deze dag. Na één minuut stilte voor de sobats, die zijn omgekomen in de strijd, vloegen weliswaar vier F-16 straaljagers laag over het monument in de formatie *missing man*. Het geronk van de machines deed bijna onwerkelijk aan. Dit was de hommage aan hen, die in Indië waren gevallen voor hun koningin, zoals dat toen nog heette.



Ook Nieuw-Guinea-veteranen herdachten hun omgekomen strijders.

VOMI-lied

De VOMI, de VOMI
een club van veteranen
die diende in de Oost.
De VOMI, de VOMI
dat zijn de ware strijders
voor hun vrouwen en hun kroost.
De VOMI, de VOMI
ze brachten rust en orde
in de gordel van smaragd.
De VOMI, de VOMI
heeft met eer haar taak volbracht.

*Ollekebolleke, ollekebolleke,
ollekebolleke knol, hol.*

En de eerste, de OVW-man,
die was in Indië
al gauw de grote toean
en de tweede, 7 december,
waren de sobats
met het mouwembleem EM'er
en de Palmboom kwam toen ook nog
met zo'n lachtig dulzend sobats
in hun kietzog,
het leger dat het zeegeat koos
bracht rust en orde in de Oost.

De VOMI, de VOMI
een club van veteranen
die diende in de Oost.
De VOMI, de VOMI
dat zijn de ware strijders
voor hun vrouwen en hun kroost.
De VOMI, de VOMI
ze brachten rust en orde
in de gordel van smaragd.
De VOMI, de VOMI
heeft met eer haar taak volbracht.

L. van Geenen

*De tekst van dit lied is ge-
schreven op de melodie van
"Wat zien ik, wat zien ik"
van Vader Abraham.*

Op zoek naar...

Veteraan (Nieuw-Guineaganger)
Jans Klinkhamer, legernummer
05 10 42 212 en gediend hebbende
bij de KLU afd. Radar in Blak, is
op zoek naar zijn maten van toen.
De groep telde in totaal 15 man.

De namen die hij zich nog herinnert
zijn:

- R. Masius, later werkzaam in
Lobith bij de douane.
- P. Bolhuis, wonende te Braska
(België).
- J. Dingerink, toen wonende te
Middelburg.
- G. Leeuwes, wonende te
Rotterdam.

Hij en/of zij die informatie kan ver-
strekken over bovengenoemde of
andere personen die tot deze groep
behoorden, wordt vriendelijk ver-
zocht contact op te nemen met
Jans Klinkhamer, Nijlanderstraat 20,
9451 BM Rolde. Tel. 0592-242704.

Op zoek naar...



Hans Blijham.

Mevrouw Blijham-Walraven is op zoek
naar veteranen die haar man J.G.
(Hans) Blijham hebben gekend tijdens
zijn diensttijd. Hij is helaas overleden.
Hij was sergenteant en is ingedeeld
geweest bij het 411e Bataljon
Infanterie (6e Bataljon Garde
Grenadiers). Zijn vertrek naar voor-
malig Nederlands-Indië heeft plaats-
gevonden op 30 juli 1948 met het ss
"Zuiderkruis" en hij is teruggekomen
in Nederland op 25 mei 1950
(zie foto).

Diegene die informatie kan verstrek-
ken, wordt verzocht contact op te
nemen met Mevr. Blijham-Walraven,
Graalakker 11, 9451 CH Rolde.
Tel. 0592-241476.

In 2009 helpt de fiscus
u ook nog een handje
**Belastingaftrek
tot wel 50%**



Profiteer nu ook van
levenslange garantie*
op trapliften van
ThyssenKrupp Monoliften



Meer informatie? Bel 0800-5003 of ga naar
www.tkmonoliften.nl/voordeel

Stuur snel deze bon in voor uw informatiepakket
en een gratis attentie!

Naam

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoon

E-mail

Vul deze bon in en stuur hem in een envelop zonder postzegel
aan ThyssenKrupp Monoliften BV, Antwoordnummer 170,
2920 VB Krimpen a/d IJssel.



ThyssenKrupp

SOBAT

Nationaal Comité "Thank you Canada and Allied Forces" (NCTYC&AF) start voorbereidingen overkomst geallieerde veteranen in 2010

Tekst en foto: Jan van Alphen

Ter gelegenheid van de viering van het 65 jaar bevrijd zijn van Nederland in 2010 is het NCTYC&AF (kortweg TYCAF) met de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Zuid-Nederland is weliswaar ruim een half jaar eerder bevrijd van het Duitse Juk, maar de totale bevrijding van Nederland wordt na WO II op 5 mei gevierd.

NCTYC&AF = TYCAF

Vanaf 1980 coördineert het TYCAF om de vijf jaar de overkomst van oud-strijders uit Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Polen en andere geallieerde landen naar Nederland.

Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat het zuiden van Nederland al een half jaar eerder de bevrijders kon verwelkomen en daarbij hebben betrokken lokale werkomités zeggenschap in de opzet van het Nationaal Comité.

TYCAF hanteert iedere vijf jaar, op noodzakelijk gebleken bijstellingen na, hetzelfde format.

Dus arriveerden 5 september jl. op uitnodiging van het bestuur van TYCAF in het Edeese raadhuis vertegenwoordigingen van uit het gehele land afkomstige werkomités, die door de burgemeester van Ede, drs. Cees van der Knaap, welkom werden geheten. Deze o.a. uit Haarlem, Voorthuizen, Nijverdal, Bunschoten-Spakenburg, Eede (Zeeland), Groningen en Boermond afkomstige comités dragen vanuit het verleden zorg voor de huisvesting van "de bevrijders van toen mét hun partners".

En natuurlijk wordt er zorg voor gedragen dat de gasten deel kunnen nemen aan wat genoemd wordt de hoogtepunten van het nationale programma.

Daartoe behoren in 2010 de herdenkingen in Groesbeek en Holten en de defilés in Wageningen en Apeldoorn. Naast de entrees wordt het vervoer visa versa door TYCAF geregeld. Dat geldt evenzo de transfers voor de verwachte 3500 luchtreizigers vanaf Schiphol naar de gastgemeenten en terug. Deze laatsten alleen indien ze bij het NCTYC&AF zijn ingeschreven.



Achter de bestuurstaafel:

Bestuursleden van het comité zijn v.l.n.r. de heren Griep, KLTZ, Poulisse, Ir. De Jager, Maj bd Rondel, voorzitter Jhr. dr. Beelaerts van Blokland, Mr. Hartkamp, Bakker, Mw. Poulisse-De Vries en Mr. Van Blommestein.

Taptoes

TYCAF moedigt de plaatselijke comités aan ook een eigen programma samen te stellen. Dus bijveren bijvoorbeeld Voorhuizen en Nijverdal zich om de in Nederland verblijvende bevrijders te amuseren met een indrukwekkende taptoe en met ontvangsten en recepties. Bij de laatste gelegenheid kunnen dan de weer op het programma staande herinneringsmedaille door, naar wordt geadviseerd, de burgemeester worden uitgereikt.

Mede door de vernieuwingen in de landelijke comités was er door voorzitter Jhr. dr. Pieter Beelaerts van Blokland en zijn medebestuurders het nodige uit te leggen. Bijvoorbeeld over het o.a. uit sponsoring beschikbare bedrag ad € 45,00 dat TYCAF beschikbaar stelt aan de lokale comités voor iedere veteraan en partner.

Het budget van TYCAF wordt samengesteld uit bijdragen van sponsors zoals o.a. de Ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en een eigen bijdrage die, evenals bij eerdere overkomsten, door de touroperator uit het bedrag van de vliegtickets aan TYCAF wordt overgemaakt.

Natuurlijk wordt er op gehoopt dat de recessie waarin men momenteel

verkeert, de ontwikkelingen niet al te zeer zal belemmeren.

21 Januari 2010

Vooralsnog bulgen TYCAF en de lokale comités zich over de invullingen van de programma's. Deze programma's zal in een door TYCAF uit te geven programmaoverzicht worden opgenomen.

Grote zorgen zijn er over de verwerking van de benodigde fondsen. Bij de eerstvolgende ontmoeting op 21 januari 2010 hoopt het bestuur de nodige duidelijkheid over wat nu nog niet helder is, te kunnen geven. Dat betreft bijvoorbeeld de voortgang van het initiatief om vanuit Canada een groot contingent jeugdige, nog scholier zijnde, nazaten van de Canadese bevrijders naar Nederland over te laten komen.

Weliswaar wordt de daarmee gepaard gaande verantwoording en organisatie door een naast TYCAF opererend bestuur op de schouders genomen, maar de aanwezigheid van naar wordt verwacht enkele duizenden scholieren zal toch adequaat in het programma waarvoor TYCAF verantwoordelijk is, moeten worden geïntegreerd.

In deze periodiek zal de lezer op de hoogte worden gehouden. www.tycaf.com geeft daarbij ook de nodige informatie.



Verenigingsnieuws

Drenthe/Groningen

Secr. Jaap Krikke, Marnepad 36
9400 TM Assen. Tel. 0592-357140
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0598-422389

In de bus

Precies op tijd vertrok op 21 augustus een volle touringcar uit Assen richting Staphorst voor een eerste kop koffie en geweldig gebak. Via Zwolle ging de reis naar Epe voor een bezoek aan een oude boerderij, eigenlijk meer een museum. De gids nam ons mee naar 'de tijd van toer' en met humor, maar ook veel kennis, had hij bij elk ding wel een vertelsel. Maar hij luisterde ook naar zijn gasten, want ook hun verhalen waren zeer leerzaam. In het centrum van Epe werd een uitstekende broodmaaltijd geserveerd. De magen moesten, na het 'werken op de boerderij', weer goed gevuld worden en het personeel moest hollen om de broodschaalen gevuld te krijgen. Gelukkig voor ons had men zich een beetje verteld bij het frituren van de kroketten: ze waren er in overvloed. In de omgeving van Ommen werden wij verrast door de enorme kennis van een 91-jarige gids die zorgde dat de chauffeur zijn kwaliteit als vakman kon tonen. Na een geweldig diner, niet iedereen kon het nage-recht op, was het erg stil in de bus op de terugreis richting Assen.

Jan Plezier

Het personeel van 'Jan Plezier' kent de VOMI. Zij zorgden 8 mei voor een geweldige vaartocht naar Kampen en 3 september door de 'Weerribben' in de kop van Overijssel. Direct bij het aan boord komen staat het gebak op de bar, keurig naar rechts gericht. Het enthousiasme waarmee

de scheepsjongens en -meisjes de hele dag bezig zijn om het de opvarenden zo goed mogelijk naar de zin te maken, is van hun gezichten af te lezen. De uitgebreide rijstafel, halverwege de vaartocht door 'de Chinees' aan boord gebracht, is elk jaar één van de hoogtepunten van de dag. De afdelingen Assen en Neppel hebben vaste plannen om dit jaarlijkse uitje, ook in 2010 weer te bespreken. Ook VOMI-leden buiten deze twee afdelingen kunnen natuurlijk volgend jaar op de inschepingslijst worden gezet.

Paresto

In de Johan Willem Friso kazerne in Assen en in de Johannes Post kazerne in Havelte verzamelden zich weer veel VOMI-leden voor de VOMI-veteranendagen. Deze dagen zijn, we weten het allemaal, eigenlijk veel te kort om alle verhalen te vertellen of om er naar te luisteren. Voor het eerst werden op een groot scherm honderden foto's getoond van 'VOMI door de jaren heen'. De verhalen kwamen goed los bij het zien van beelden uit 'onze tijd' in Indië en Nieuw-Guinea. Een gesprek over de 'Kleine Vaartuigen Dienst' bracht drie sobats bij elkaar. Direct na de overdracht van Nederlands-Indië werden zij overgeplaatst naar Hollandia in Nederlands Nieuw-Guinea. Aardige gesprekken volgden over hun tijd bij het Sentani-meer. Heel blij zijn wij natuurlijk met de twee nieuwe leden die wij konden inschrijven. Van harte welkom bij onze vereniging. Grote afwezigheid in beide legerplaatsen was Jan Hummel en zijn echtgenote met hun toko 'Pikulan'. Na een zeer zware operatie moest Jan voorlopig even afhaken, hij was niet in staat goederen aan de man te brengen. Wij wensen hem natuurlijk een spoedig herstel. Het personeel van de Paarse Restaurant Organisatie

(Paresto), zorgde niet alleen voor koffie 's morgens en laat in de middag, maar tussendoor ook voor veel en lekker eten. Wij komen graag nog eens terug.

Regio

De agenda voor het komende jaar is waarschijnlijk nog niet volgeschreven. Er is mogelijk nog ruimte over om de eerst komende Nieuwjaarsvisites in de regio te noteren:

Donderdag 7 januari 2010 in 'Ons Dorpshuis' te Stuifzand, donderdag 7 januari 2010 in 'Zaal Cornelis' te Dalen, woensdag 13 januari 2010 in 'De Aanteg' te Deurze, donderdag 14 januari 2010 in 't Knooppunt' in Havelte. Let op de juiste data zoals hierboven genoteerd.

Oproep

Een kleindochter zoekt sobats die iets kunnen vertellen over haar grootvader Hendrikus Klok. Hij is in 1919 geboren en vertrok uit Assen naar Nederlands-Indië. Waarschijnlijk heeft hij o.a. dienst gedaan bij de Aan- en Afvoertroepen en is in 1989 overleden. Reacties graag naar secretaris VOMI Drenthe-Groningen.

Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394
E-mail: theomaas@home.nl

Dit wordt de laatste 'SOBAT' van het jaar 2009. Alweer een jaar voorbij, hoor ik nu iedereen zeggen. Ja, zo snel gaat dat.

Enkele weken geleden hebben wij afscheid moeten nemen van onze Sociaal Commissaris Harrie Dols. Hij heeft jarenlang het sociaal-commissariaat van onze vereniging met veel inzet gevoerd. Harrie, postuum hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. Wij wensen Annie en familie alle sterkte toe om dit zware verlies te kunnen dragen. Wij zijn blij dat Harrie's dochter, Marlie, bereid is gebleken om de schaduw-ledenadministratie voor ons te blijven doen. Dank je wel Marlie. Tevens wensen wij jou een spoedig algeheel herstel toe voor het ongemak dat je is overkomen. Naast Harrie Dols overleden in de laatste weken de sobats: Moesman, Frèrejean, Van Vonderen, Bob Peters, Jan Beerkens, Wim Hovens en J.A.M. Schellekens. Wij wensen alle nabestaanden veel

SOBAT

sterkte toe om dit enorme verlies te boven te komen. Gelukkig hebben wij onze sobat Jules Bodellier bereid gevonden om in de toekomst de telefoontjes te verzorgen, die Harrie altijd op verjaardagen van de sobats pleegde. Dank je wel Jules voor deze bereidheid. Wij achten deze taak zeer belangrijk, gezien de positieve reacties die wij hierop altijd hebben gekregen.

Het programma voor het nieuwe jaar moet nog worden vastgesteld. Hiervan zult u kennis kunnen nemen in de jaarlijkse brief die u altijd van ons gewend bent te ontvangen aan het einde van het jaar.

Zoals altijd vragen wij u ook nu weer ons op de hoogte te houden met betrekking tot ziekte van onze leden. Misschien kunnen wij dan toch nog iets bijdragen aan de verlichting van het lijden of anderszins van deze personen en/of zijn omgeving. Een beetje aandacht kan soms kleine wonderen verrichten.

Theo Maas

Noord-Brabant West

Wvd. secr. J. Husson
Mauritsstraat 1
4744 BR Bosschenhoofd
Tel. 06-51974917
E-mail: jghusson@xs4all.nl
Wvd. Soc. Comm. Tel. 0165-560546

Wanneer U dit leest is onze Kerstreunie van 11 december op de Trip van Zoudlandtkazerne te Breda reeds achter de rug. Hopelijk is alles die dag goed verlopen en heeft het diner voortreffelijk gesmaakt! Oorspronkelijke planning was echter op dezelfde datum op de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal. Op het laatste moment kreeg het bestuur bericht dat dit niet door kon gaan vanwege de 'groene bare' uitreiking. Dit is altijd een groot feest op de Commandokazerne, waar wij voor moesten wijken. In de SOBAT van oktober stond nog de Roosendaalse kazerne vermeld, omdat de wijziging toen nog niet bekend was. Via een extra mailing hebben we U nog bijtijds op de hoogte kunnen brengen van deze wijziging van Roosendaal naar Breda. Ook de aanvangstijd was enigszins gewijzigd.

Bijeenkomsten 2010

Woensdag 13 januari aanvang 13.30 uur: Engelbrecht van Nassaukazerne

te Roosendaal, **Nieujaarsborrel** (dus geen loterij en geen maaltijd).

Woensdag 27 januari aanvang 13.30 uur: Vliegbasis Woensdrecht te Hoogerheide.

Woensdag 24 februari aanvang 13.30 uur: Trip van Zoudlandtkazerne te Breda.

Oproep

Dan wil ook nog gaarne het volgende bijzonder onder uw aandacht brengen: Onze Piet Looyen is nu ruim 88 jaar oud. Ook hij heeft diverse kwaaltjes (wie niet zou ik bijna zeggen). Het werk als Sociaal Commissaris valt hem steeds zwaarder en zwaarder. Ook weet ik zeker dat hij niet het eeuwige leven heeft. Daarom zijn wij naarstig op zoek naar een opvolger voor hem. Spoed is hierbij geboden, want deze persoon moet natuurlijk ook nog ingewerkt worden. Kom mensen, laat uw gedachten hierover eens flink gaan. Voelt u er zelf niets voor, denk dan ook eens aan uw zoon of dochter of zelfs kleinzoon of kleindochter. Het hoeft voor mij beslist geen veteraan te zijn. Met de jonge garde kunnen we, normaal gesproken, ook langer vooruit.

Dan wens ik u namens het bestuur Prettige Feestdagen. De beste wensen voor het nieuwe jaar wil ik u echter persoonlijk toewensen, dus tot ziens op woensdag 13 januari te Roosendaal bij de nieuwjaarsborrel!

Johan Husson

Overijssel

Secr. J. Oldenbeewing
Reiger 27
8105 AL Raalte
Tel. 0572-358947
E-mail: j.oldenbeewing@versatel.nl
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

Van de bestuurtafel

Dit is de laatste "SOBAT" van het jaar 2009, wat gaat de tijd vlug. Ook dit jaar hebben we vele vrienden los moeten laten en naar hun laatste rustplaats begeleid. Het bestuur wenst de naaste familie heel veel sterkte toe met het verlies van hun dierbaren. Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt, iemand te moeten missen is diep droevig, maar de tijd gaat door. We staan op de drempel van een Nieuwjaar waarvan we niet weten wat die ons zal brengen. Het bestuur

wenst een ieder een gelukkig en voorspoedig 2010 toe. We hopen dat we u in het nieuwe jaar weer mogen en kunnen begroeten op de VOMI-middagen.

Bijeenkomsten Januari 2010

Donderdag 14 januari, in C.R. "De Koerkamp", Bathmenseweg 18 te Lettele.

Telefoon: 0570-551271. Aanvang: 13.30 uur. Geen verloting!

Programma: Nieujaarsreceptie. Het bestuur hoopt dat velen van deze gelegenheid gebruik zullen maken om elkaar een goed en voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen. Dank zij een vakkundig en zuinig beleid van onze penningmeester, is het ons mogelijk gemaakt u een kop koffie of thee met iets lekkers, een consumptie en een paar warme hapjes te kunnen aanbieden. Hopelijk kunnen we er samen weer een gezellige middag van maken.

Februari 2010

Donderdag 25 februari, in zaal "Spoolder", Butzelaarstraat 27 te Luttelberg.
Tel. 0572-307183. Aanvang: 13.30 uur. Met verloting!

De amusementsgroep "Las Pallas" m.m.v. de muzikale clown "Francesko" verzorgt deze middag. We hopen op een gezellige middag.

Maart 2010

In 2010 is het 25 jaar geleden dat de VOMI werd opgericht. Hoewel het voor VOMI Overijssel niet de exacte datum is waarop dit feit is gebeurd, willen we toch deze gebeurtenis op woensdag 24 maart herdenken.

Het ligt in het voornemen van het bestuur om er een feestelijk tintje aan te geven. We willen zoveel mogelijk sobats de gelegenheid geven dit feest mee te maken. We hebben besprekingen gevoerd met de exploitant van "Dalzicht", het hotel en partycentrum aan de Grotestraat 285 te Nijverdal (N35), en we kunnen u nu het volgende dagprogramma aanbieden.

We komen samen onder het genot van een kopje koffie, een hapje en een drankje en later op de dag wordt er een warm en koud buffet geserveerd om onze smaakpapillen te verwennen.

Wij verwachten u tussen 10.30 en 11.00 uur.

Omdat onze penningmeester niet over een onuitputtelijke kas beschikt, vragen we van u een kleine bijdrage van € 7,50 p.p. als een tegemoetkoming in de kosten.

Indien u geïnteresseerd bent om dit feest mee te maken, noteer dan vast de datum en let ook op de mededelingen in de "SOBAT". De muzikale omlijsting wordt verzorgd door: "Trio Mary Hall".

Wilt u uiterlijk 10 maart reageren en het geld overmaken op rekening 420704 t.n.v. VOMI Overijssel te Hattem. Betalen is deelname!! Iedere deelnemer ontvangt nog een nader bericht.

April 2010

Woensdag 21 april: In C.R. "De Viersprong", Burg. Backsloot 6 te Nieuwleusen. Telefoon: 0529-481496. Aanvang: 13.30 uur. Geen verloting!

Algemene Ledenvergadering.

We hopen en rekenen op een grote opkomst. Er komen belangrijke zaken aan de orde, zoals het in standhouden van een functioneel bestuur. De voortschrijdende uitval als gevolg van ziekten en ouderdom gaat ons parten spelen. We kampen nu al met een onderbezetting en we doen daarom een beroep op degenen die nog in staat zijn een zinkend schip varende te houden. We zien, horen en beleven dat een groot aantal bataljons gestopt is met het organiseren van reïnlus wegens te geringe opkomst. Er is volop parkeerplaatsen bij en in de omgeving van het centrum.

Laat uw sociaal commissaris weten wanneer u ziek bent, zodat wij u kunnen bezoeken. Een hartelijke groet aan allen en van harte beterschap aan al onze zieken.

J. Oldenbeuning

Rivierenland/ Oost Gelderland

Secr. *Frits Hupjé*

Dijkstraat 59
6681 VW Bemmel
Tel. 0481-462624
E-mail: f.hupje@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0246-961253

Het jaar zit er weer bijna op. Wij wensen alle leden en hun partners een voorspoedig en een gezond Nieuwjaar toe.

De bijeenkomst in april in de Kumpulan te Arnhem was een groot succes. De bootreis naar Rotterdam met 52 dames en heren hetzelfde. We vertrokken om acht uur vanaf Cuijk aan de Maas richting de Waal via de sluizen in Weurt richting Rotterdam. Een prachtige toer met

een uitstekende verzorging. In Rotterdam een rustperiode van twee uur en daarna met de bus terug. Het was de hele dag mooi weer totdat we in de bus stapten voor de terugreis, toen begon het te regenen. Volgend jaar hopen we u allen weer een paar gezellige dagen te bezorgen.

F. Hupjé

De Veluwe

Secr. *ET. Dürst Britt*,
Eperweg 21, 8181 ET Heerde
Tel. 0578-691646 / fax 0525-637336
E-mail kva325@artillerie.nl
Soc. Comm. Tel. 0578-575935
E-mail p.holsbergen@hetnet.nl

Helaas heeft u in de "SOBAT" van oktober jl. geen bijdrage van VOMI 'De Veluwe' aangetroffen, waarvoor mijn excuses. In het afgelopen jaar zijn een groot aantal vrienden ons ontvallen. Ze zijn reeds vermeld bij het "In Memoriam" in de "SOBAT", maar ik wil hen nogmaals onder uw aandacht brengen. Het betreft (tot november 2009): Gerrit-Jan te Brake (82 jr), Freek Karssen (91 jr), Andries Peters (86 jr), Pieter Graaff (83 jr), J. van Wijk (? jr), A. Schepers (83 jr), Jan Bourgonje (84 jr), Joop Lagas (89 jr), Hendrik Stunnebeeld (84 jr) en mw Tonia van Loo-Hengeveld (78 jr). In bijna alle gevallen is uw bestuur tijdig op de hoogte gesteld waardoor onze afdeling aanwezig kon zijn bij de afscheidsdienst, hetgeen door de nabestaanden zeer op prijs werd gesteld. Degenen die mij een e-mailadres voor internet hebben gegeven, zijn via de computer direct geïnformeerd. Heeft u geen bericht ontvangen, dan kunt u zich melden op mijn e-mailadres kva325@artillerie.nl. (Ook voor leuke berichten).

In oktober was de activiteitenmiddag in het AMT een succes. Er was een uitstekende opkomst en degenen die er waren konden meedingen naar de vele fraaie bingoprijzen. Hartelijk dank voor uw bijdragen om daarmee het kassakdo aan te vullen. In die maand heeft u ook de buddybrief ontvangen. De reacties op dit initiatief van onze Sociaal Commissaris Peter Holsbergen zijn goed en in het nieuwe jaar hoop ik u over de werking van het systeem te kunnen berichten. Ik verwacht vele onderlinge telefoontjes en mogelijke bezoeken waarmee onze onderlinge band kan worden verstevigd. Denk u ook nog even aan het invullen en

opsturen van het reactieformulier? Hartelijk dank.

Bij het ontvangen van deze "SOBAT" hebben we het Artilleriejaarconcert in Harderwijk alweer achter de rug. De veteranen die er waren, hebben kunnen genieten. Dat geldt ook voor het eindejaarsdiner dat wij deze keer hebben genoten op een VIP-locatie van de bevelhebber, namelijk de Officierscantine ASK 't Harde. Ik wens al onze leden en donateurs een goede jaarwisseling, een voorspoedig en gezond veteranenjaar 2010 en hoop velen van u te zien op onze nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2010 in het AMT te Stroe.

ET. Dürst Britt

Zuid-Holland Noord

Secr. *J.W. de Jong, Merellaan 247*
3145 EJ Maassluis
Tel. 010-5927786
E-mail: jwdjong@kabelfoon.nl
Soc. Comm. Tel. 071-5763418

Als u dit leest is het medio december, het jaar 2009 ligt bijna achter ons en het jaar 2010 staat op ons te wachten.

Het bestuur wenst haar leden en hun dierbaren gezellige Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2010 toe. Noewel het met het ouder worden vaak moeilijker wordt bijeenkomsten te bezoeken, heeft het bestuur toch gemeend een aantal bijeenkomsten te plannen.

We beginnen op woensdag 13 januari met de nieuwjaarsbijeenkomst, die we dit jaar ook weer met de B.v.W. Den Haag en Leiden organiseren. We zijn erg gelukkig dat we weer welkom zijn in het Instituut Defensie Leergangen Brasserskade 227a Den Haag/Ypenburg. Een persoonlijke uitnodiging hiertoe heeft u reeds ontvangen, middels de aanmeldingsstrook heeft u zich hiervoor kunnen aanmelden.

Op dinsdag 9 februari zijn de leden uit Alphen a/d Rijn en omgeving welkom in het Gebouw De Bron Troubadourstraat in Alphen. De scherpschutters onder onze leden kunnen hun best doen op dinsdag 9 maart in Zoetermeer bij de bekende schietvereniging Voorweg 54 a. In april houden wij onze algemene ledenvergadering, deze keer in Delft in het gebouw van de Drumguards Buitenwatersloot onder het viaduct. Voor data en nadere details zie de sobat van februari en onze nieuws-

brief van maart. Dit geldt ook voor de bijeenkomst in Roelofarendsveen die zoals gebruikelijk in april zal worden gehouden. Tot slot een bijeenkomst in Wassenaar op 18 mei in het wijkcentrum aan de Zonneveldweg 55a waarover wij u in het voorjaar nader zullen informeren. Voor alle bijeenkomsten geldt zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Uiteraard denkt het bestuur ook aan het organiseren van een dagtocht en hierover zullen wij u in het komende jaar nader informeren. Mogen wij aan het einde van dit nieuws u nog herinneren aan de betaling van de contributie? Alvast hartelijk dank daarvoor.

J.W. de Jong

Zuid-Holland Zuid

Wvd. secr. B.L. Bastemeijer
M. Roosenboomstraat 194
3207 KE Spijkenisse
Tel. 0181-644454
Mobiel: 06.27.17.01.12
E-mail: b.bastemeijer1@chello.nl

Van de voorzitter

Op het moment dat u dit leest is onze secretaris Dolf Mennens naar warmere oorden vertrokken, nee niet naar Indië want daar was hij al lang geweest. Bob Bastemeijer zal tijdens zijn afwezigheid de honneurs waarnemen.

Intmiddels hebben wij de acceptgiro's naar jullie verzonden en wij hopen dat de leden dit gelijk afwerken want de kosten stijgen en het ledenaantal neemt af, dus minder inkomsten, maar het contributiebedrag blijft onveranderd op € 16,50. Wij zijn alweer druk bezig voor 2010, de Nieuwjaarsreceptie is besproken op 7 januari 2010 bij het bekende partycentrum De Graaf in Ridderkerk en wij zien jullie allemaal gaarne op die datum.

Op 16 september hebben we een herdenking gehouden in Goedereede, op 17 september in Puffershoek en op 22 september gezamenlijk met de Wapenbroeders in Gorinchem. Op 2 oktober hadden we een contactbijeenkomst in Puffershoek in "De 3 Lelies" en hoewel er minder mensen aanwezig waren dan gebruikelijk op deze locatie, was het een geslaagde middag. Ons lid Arie Bakker uit Spijkenisse hield een lezing over en tot veteranen. Hoe het elders is geregeld en hoe het hier zou moeten zijn, helaas was de Staatssecretaris (Jack de Vries) niet aanwezig om dit te aan-

horen en om dit in nieuw beleid om te zetten. Uit het feit dat het muisstil was in de zaal, bleek wel dat het zeer de aandacht had.

De laatste regiobijeenkomst van dit jaar zal plaats vinden op 24 november in Ridderkerk maar daarover kan ik nog niets melden omdat dit evenement, terwijl ik dit schrijf, nog niet heeft plaatsgevonden.

Hoewel het geen VOMI bijeenkomst was, hebben wij in onze berichtgeving aan de leden gemeld dat er in Gouda een herdenking was van het British Legion op 3 oktober en oproepen om zoveel mogelijk deze herdenking bij te wonen.

En er waren veel VOMI-leden en Wapenbroeders die aan deze uitnodiging gehoor hebben gegeven.

Tot slot wil ik jullie allemaal, mede namens alle bestuursleden een fijne Kerstmis toewensen, een goed jaareinde, natuurlijk een goed begin van 2010 en dat laatste vieren we dan op 7 januari 2010 (waar blijft de tijd) in Ridderkerk.

Henk Mergler

Verzoek

Aan alle leden die in het bezit zijn van een e-mailadres wordt verzocht dit adres door te geven aan H.H.M. Mergler (hmmmergler@veteranen.nl).

Utrecht/'t Gooi

Secr. A.J.B. Martens
Chico Mendesstraat 67
3573 AW Utrecht
Tel./Fax: 030-2716805
E-mail: sobatam@versatel.nl
Soc. Comm. Tel. 035-6217809

Op 23 oktober jl. was er een contactmiddag in de Generaal Knoopkazerne welke door 80 personen werd bezocht. Dit aantal had natuurlijk groter kunnen zijn, maar het was toch gezellig. Er was een verloting waar altijd veel animo voor is. De voorzitter deelde mee dat L. Noordzij (voorzitter VOMI-NL) per 1 januari 2010 benoemd is tot voorzitter van het Veteranen Platform, dit leverde een warm applaus op. In het jaarverslag werden de overleden sobats genoemd en ik werd er op gewezen dat de heer Olijhoek niet vermeld was, excuses hiervoor, wel is er de nodige aandacht geweest bij zijn crematie. Op 19 december 2009 worden de 52 gesneuvelde Utrechtse mannen herdacht op de begraafplaats St. Barbara, Prinsesselaan 2, ontvangst

in de aula om 13.00 uur. Kom ons helpen bij deze herdenking.

A.J.B. Martens

Zeeland

Secr. J. Kloet, Laan van Barbestein 8
4451 AH Heinkenszand
Tel. 0113-561738
E-mail: jkloet1926@zeelandnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0113-561738

Herdenking Goes

Op 29 oktober jl. was het 65 jaar geleden dat de Bevelanden werden bevrijd van de Duitse overheersing. Het gemeentebestuur van Goes herdacht de bevrijding tijdens een bijeenkomst in het theater "De Mythe" te Goes. Burgemeester en Wethouders nodigden daarom alle veteranen uit voor een officiële herdenking in genoemd theater. De ontvangst was met koffie en thee in de foyer en de aanvangstijd van de herdenking was om 14.00 uur in de grote zaal.

De opening gebeurde door burgemeester drs. D.J. van der Zaag met een lezing over "Oorlog en Vrede" in onze dagen. Vervolgens werd een lezing gehouden door de heer R.J. Tarrant uit Cambridge, een Engelse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Zijn verhaal werd vertaald voorgedragen door de heer Bart. Hierna werd nog een lezing gehouden door de heer H. Blom, oud-directeur van het NIOD (Ned. Inst. voor Oorlogsdocumentatie). Vervolgens was er nog een presentatie van het boek "Oorlog in stukken" van de auteur F.H. de Klerk. Na dit officiële gedeelte was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Herdenking Sloedam

Op 31 oktober j.l. vond onder grote belangstelling de herdenking plaats op de Sloedam. Franse, Canadese, Engelse en Schotse veteranen waren allen in carré opgesteld. Aan de linkerkant van het monument stonden Nederlandse veteranen en aan de rechterzijde veteranen van allerlei verenigingen en niet georganiseerden die zich schaarden bij de Bond van Wapenbroeders als één geheel. De memorial speech werd gesproken door de burgemeester van Middelburg de heer mr. J.M. Schouwenaar.

Na de herdenking en de kranstegging, waar vier muziekverenigingen hun muzikale medewerking aan verleenden, werden o.a. "La

Marseillaise", "O Canada", "God Save the Queen" en het "Wilhelmus" gespeeld. De strijd in Zeeland in het najaar van 1944 kreeg ruim de aandacht. De bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren was noodzakelijk om de vaarweg naar de haven van Antwerpen open te stellen. Zo was de "Slag om de Schelde" één van de belangrijke militaire operaties in de bevrijding van West-Europa.

Reglobijeenkomsten 2010

- 8 januari bijeenkomst in "De vier Emmers" te Oostburg
 14 januari in het buurthuis "De 3 Gehugten" in Spui (Gemeente Axel)
 20 januari in de "Molenberg" te Burgh-Haamstede
 28 januari in "Oris Huis" te Meliskerke
 3 februari in "Hotel Goes" (zaal Oosterschelde) te Goes
 10 februari in "Haestinghe" te St. Maartensdijk

Alle bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur.

DVD

De Stichting Zeeuwse Veteranendag heeft de DVD Veteranendag 2009 Middelburg beschikbaar en deze DVD is verkrijgbaar door het overmaken van € 10,00 (inclusief verzendkosten) op bankrekening 1151 17 202 t.n.v. SZVD te Vlissingen.

Bestuur VOMI Zeeland wenst een ieder zinvolle Kerstdagen, een goed uiteinde en vooral een gezond 2010.

J. Kloet

Nieuws uit Canada

Sinds het bestuur van VOMI Canada in Ontario aan het einde van 2008 is opgehouden om picnics en vergaderingen te organiseren, komen er hier en daar groepen af en toe bij elkaar. Zo is er de groep Oshawa - Whitby - Bowman Vlle die proberen om twee keer per jaar iets te doen, nl. in het voor- en najaar.

Op de bijeenkomst van 7 oktober 2009 in het restaurant "Buffetworld" in Whitby waren zeventien sobats, waarvan de meesten nog met hun echtgenote. We kwamen om half twaalf samen. We kregen koffie en er werd veel gepraat. Zelfs zoveel, dat de leiding moeite had om ze aan tafel te krijgen voor het eten.

De maaltijd was "Buffet Style", ieder kon kiezen wat hij of zij wilde gebruiken. Er was een grote verscheidenheid.

Na de maaltijd nog wat na te praten en de laatste verlieten het restaurant om half drie.

De meeste aanwezigen wonen in bovengenoemde plaatsen, maar er zijn er ook die een uur moeten rijden. De langste trip was die van Pieter en Grace Doombos, die meer dan 150 km moesten rijden. We hadden deze keer zelfs twee sobats die voor het eerst op onze

bijeenkomst waren, t.w. Bert Michel met zijn vrouw Corry en Bill Dunn (zijn Nederlandse naam was Dam). De uitspraak hiervan in het Canadees is niet plezierig.

We hopen in 2010 weer samen te komen op 12 mei, de tweede woensdag in mei. We hopen dan een ieder in gezondheid weer te mogen ontvangen.

We hoorden dat vier sobats met hun vrouwen naar Peterborough-Lindsay waren geweest voor een diner.

Het wordt hier nu wat kouder en de winter is in aantocht. We zouden van andere groepen wel eens willen horen (via "SOBAT") hoe ze het maken en wat zij doen.

We hoorden ook dat de All-Ontario picnic niet meer officieel wordt gehouden, maar dat verschillende sobats nog wel op de tweede woensdag in juli naar Rockwood gaan en daar dan anderen ontmoeten. Misschien kunnen we in het komende jaar proberen om daar nog eens samen te komen. We laten het hier maar bij en we hopen dat we allemaal een Gezegend Kerstfeest mogen hebben en een Gelukkig Nieuwjaar.

Gerald Schroor

Lid van Verdienste

Tijdens een bijeenkomst van VOMI-Zeeland op 18 november 2009 te Woensdrecht is de heer J. Kloet (bestuurslid van VOMI-Zeeland) benoemd tot Lid van Verdienste van VOMI-Nederland.

De voorzitter van VOMI-Nederland (de heer L. Noordzij) reikte op deze dag de draagspeld met oorkonde behorende bij het Lidmaatschap van Verdienste aan de heer J. Kloet uit.

De oorkonde die aan de heer J. Kloet werd uitgereikt vermeldt de volgende tekst:

Wegens de vele en belangrijke diensten die hij de vereniging VOMI-Nederland gedurende vele jaren met grote toewijding heeft



V.l.n.r.: K.J. Orsel, J. Kloet en L. Noordzij.

bewezen; inzonderheid blijkende uit:

- De onmisbare bijdrage die hij heeft geleverd als secretaris, ledenadministrateur en sociaal commissaris van de vereniging VOMI Zeeland.
- De grote persoonlijke betrokkenheid en inzet die hij altijd heeft getoond bij nagenoeg alle verenigingsactiviteiten van de vereniging VOMI Zeeland.
- De positieve bijdrage die hij altijd heeft geleverd aan het realiseren van de jaarlijkse busreis naar het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond.

64e Herdenking van de gesneuvelde Stoottroepers

Sinds 1946 wordt op de tweede zondag in oktober in Beneden-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) de herdenking gehouden voor de gesneuvelde Stoottroepers. Dit jaar was dat voor de 64e keer op zondag 11 oktober 2009.

De herdenking betreft de gesneuvelde Stoottroepers en de slachtoffers uit de burgerbevolking 1944-1945 uit Beneden-Leeuwen en alle leden van het huidige Regiment Stoottroepen "Prins Bernhard" die sinds 1945 in Nederlandse krijgsdienst zijn gevallen.

Na de indrukwekkende gezamenlijke kerkdienst in de Rooms Katholieke Kerk van Beneden-Leeuwen en de ontvangst in het gemeente-



huis begon de stille tocht met de kranstegging op het burgerkerkhof, waarna de tocht verder ging naar het Ereveld gesneuvelde Stoottroepers.

De waardige ceremonie op het Ereveld werd besloten met de volks-

liederen en het hijsen der vlaggen van België, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Verenigde Staten van Amerika en Nederland. Met de samenkomst in restaurant "De Twee Linden" werd deze plechtige herdenking afgesloten.

Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze lidverenigingen heeft reeds een donatie gedaan.

Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht. U doet toch ook mee?

Th.R.

Nederlandse Veteranendag 2010

zaterdag 26 juni

Den Haag

Eeten en Partijen!



BOERKE MUTSAERS
Restaurant, Party- & Congresslocatie

**ONVERGETELIJKE
FAMILIEFEESTJES,
BEDRIJFSFEESTEN
EN REÛNIES...**

...U VIERT HET BIJ BOERKE MUTSAERS

Vijverlaan 2, Tilburg
T: (013) 590 08 08
F: (013) 590 08 09
info@boerkemutsaers.nl

Kauken open vanaf 12.00 uur
Eigen ruime parkeerplaats en
goed bereikbaar met openbaar vervoer

www.boerkemutsaers.nl

Verschenen bij MijnEigenBoek:

De baboe & de blanda

In *De baboe en de blanda* vertelt Dirk Visser (1930, Batavia) over de romance tussen een sergeant van de Koninklijke landmacht en de lieflijke baboe Dlean. Sergeant Jan Reinders is de zoon van een Nederlandse vader en een Indonesische moeder. Zijn ouders zijn beide overleden wanneer hij zich in 1946 aanmeldt voor uitzending naar Nederlands-Indië om daar de orde en vrede te helpen herstellen. Het is zijn bedoeling om daarna op Java te blijven en op een theeplantage te gaan werken, zoals zijn vader had gedaan voordat de oorlog uitbrak. In de turbulente jaren van de Indonesische vrijheidsstrijd raken Jan Reinders en baboe Dlean - de Indonesische dienstmeid die in het kampement werkt waar Jan tijdens de eerste politonele actie is gelegerd - steeds meer tot elkaar aangetrokken. Naast deze prachtige ontluikende liefde krijgt Jan Reinders echter te maken met zware schuldgevoelens nadat hij twee Indonesische sluipschutters heeft moeten neerschieten; hij had zich

juist stellig voorgenomen geen vrijheidsstrijders te zullen doden!

Jan Reinders twijfelt: zou hij zich, ondanks alles, toch nog laten demobiliseren om op dezelfde theeplantage te gaan werken als zijn vader destijds, voor de oorlog?

Over de auteur



Dirk Visser werd in 1930 geboren in Batavia, in het toenmalige Nederlands-Indië. In de jaren 1946 tot 1949 diende hij

op Java bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Op 17-jarige leeftijd ging hij mee met de eerste politonele actie. Tweeënzestig jaar later besloot Dirk Visser over deze periode van zijn leven een boek te schrijven. Niet alleen over de politonele acties, maar ook over een romance, soldatenhumor, spijt en schuldgevoel.



Auteur Dirk Visser
ISBN 9789059742468
Prijs € 23,90
Formaat 14 x 21 cm
Uitvoering paperback
Omvang 500 pagina's

Het boek is te bestellen onder:
www.mijneigenboek.nl
U ontvangt het boek dan binnen 4 of 5 dagen.

Lijst nieuwe leden

TITEL	NAAM	WOONPLAATS	ONDERDEEL
DE HEER	BOOGERD B.	PUTTERSCHOEK	KM NLD 20KI
MR.	DUNN BILL	CANADA	
Mevr.	HAAN - BOK S. de	SNEEK	
DE HEER	HARSKAMP J.	SPARNDAM	5 -10 RI
DE HEER	HEUVEL J. v.d.	EINDHOVEN	2 -6 RI
DE HEER	KOOY A. v.d.	ZANDVOORT	
DE HEER	KOTTELAAR G.H.	BEVERWIJK	GRPI
Mevr.	NOORT - SCHAFFENAAR J.M. van	UTRECHT	
DE HEER	PALTS W.	SPIJKENISSE	43 GVC
DE HEER	REGT de	LOOSDRECHT	
DE HEER	STOLK D.	BREDA	4 RS
DE HEER	WESTBROEK W.	SAS VAN GENT	PAG

Reünie "Satoe-Ampat" (1-4 RI)

Datum: Donderdag 25 maart 2010
Locatie: Frederikkazerne te
Den Haag
Info: Freek Vlasblom, Segbroeklaan
494, 2565 DG Den Haag.
Tel. 070-3606544



Nieuwe Inspecteur- Generaal der Krijgsmacht

Generaal-majoor A.C. Oostendorp wordt begin 2010 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Hij volgt vice-admiraal Ir. M.A. van Maanen op die met functioneel leeftijdsontslag gaat.

De benoeming van generaal-majoor Oostendorp gaat gepaard met een bevordering naar de rang van luitenant-generaal. Momenteel houdt hij zich als Directeur Directie Operaties van de Defensiestaf bezig met alle missies waar de Nederlandse krijgsmacht een bijdrage aan levert.

SOBAT

SOCIALE COMMISSIE



Voorzitter/secretaris

Wil P.J. Patist
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
tel. 0661-688772
mobiel 06-15100579
fax 0661-688349

E: vomi-soccom@kpnmail.nl

Vice-voorzitter/ Budgethouder FSZ

Theo H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel. 071-5416938
E-mail:

Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten

Ger de Jong
Rozenlaan 41
2995 AS Heerjansdam
Tel. 078-6771902



stichting
veteranen
platform

afgeleiden bij

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen

M.P. de Boer
Hooftweg 67
9826 AB Schildwolde
tel. 0598-42 23 89

Overijssel

Joost Oudenbeuving
Reiger 27
8103 AL Raalte
tel. 0572-35 89 47
E-mail:
j.oudenbeuving@versatel.nl

Zuid-Holland Zuid

W.A.J.K. (William) Roza
Heemraadstraat 9
3131 VG Vlaedingen
tel. 010-4 340 970
w.roza3@kpnplanet.nl

Noord Brabant-West

P. Looyen (vwd)
Cameedijk 1
4706 EG Roosendaal
Tel. 0165-560546

Noord-Brabant Oost

Antoon P. Pennings
Thorbeckestraat 101
5344 SM Oss
tel. 0412-62 35 15

Friesland

Hans N. Blom
Gerben Ypmastraat 13
8723 CP Koudum
tel. 0514-52 21 07

Utrecht't Gooi

Eppo R. Schweetman
Lutherhof 37
1216 KR Hilversum
tel. 035-6 21 78 09

Zuid-Holland Noord

Edusrd d'Haan
Kennedylaan 15
2324 ES Leiden.
Tel. 071-5763418

Noord-Oostpolder

Kees Calje
P.A. straat 23
8307 BB Ens
Tel. 0527-251470

Limburg

Vacature

Zeeland

J. Kloet
Laan van Barbestein 8
4451 AH Heinkenszand
tel. 0113-561738

Rivierland/ Oost Gelderland

A. Ebben
Scheidingsweg 5
6585 KD Mook
tel. 0246 - 96 12 53

Veluwe

P.H.J. Holsbergen
Berkenoord 107
8172 AR Vaassen
Tel. 0578-575935
p.holsbergen@hetnet.nl

Noord-Holland

Nico Baan
Molenwerfslaan 58
2103 TE Heemstede
Tel. 023-5283997
E-mail: nbaan@tiscali.nl

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting

J. (Sjef) Franken
Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels

J. Hoevelaken
Weerdestein 175
6714 CN te Ede
Tel. 0318-614557

VOMI (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul P.G. Gommers
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HU Nunspeet
Tel. 0341-254231
E-mail: p.gommers.s@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.
De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Demobilisatie-speld verguld	€ 6,00	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie dasclip	€ 7,50	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 7,50 per lint
VOMI borrelbekertje (telescopisch)	€ 10,00	Gedichtenbundel met CD van mevr. A. Steenstra	€ 7,00
VOMI schrijfmop met logo	€ 8,50		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 10,00		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: ING Rekeningnummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

In Memoriam

Derk van der Stouwe

23 april 1926

21 oktober 2009

Op 24 oktober jl. ontvingen wij het bericht van het overlijden van onze sobat en mede-bestuurslid Derk van der Stouwe. Al enige jaren sukkelde hij met zijn gezondheid, zodanig dat hij opgenomen werd in een verpleeghuis, temeer ook omdat zijn vrouw hem thuis niet meer kon verzorgen ondanks de hulp die ze kreeg. Aanvankelijk kreeg hij een plaats in het verpleeghuis van de Wezenlanden, doch toen zijn vrouw werd opgenomen in het bejaardengedeelte van "Het Wooldhuis" te Heino, werd hij opgenomen op de verpleegafdeling. Het was moeilijk om met hem in contact te komen, maar

soms zag je een blijk van herkenning. Wij herinneren hem als een goed collega-bestuurder in zijn werk als assistent-Sociaal Commissaris. Ook op de VOMI-middagen was hij actief aanwezig. Dick was een goed en fijn mens. Op 26 oktober hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Wij wensen de familie Van der Stouwe heel veel sterkte toe.

Moge Dick in vrede rusten.

A.W. Scholten, voorzitter VOMI Overijssel

Ter nagedachtenis aan John de Boer

Het bestuur van VOMI Zuid-Holland Noord deelt tot haar leedwezen mede dat haar bestuurslid John de Boer, na een betrekkelijk kort ziekbed, onverwacht in de nacht van 1 op 2 november jl. is overleden. John was ruim negen jaar een trouw bestuurslid en had altijd weloverwogen standpunten in onze discussies. Wij hebben hem leren kennen als zeer aimabel en collegiaal persoon.

Hij was de initiator van het Indië-monument in Zoetermeer dat op 19 september 1998 werd onthuld. Met de gemeente had hij zeer goede contacten en van die zijde heeft hij ook veel waardering ontvangen.

Voor de 3e compagnie en de Stafcompagnie van het 4e Bataljon Garde Regiment Grenadiers verzorgde hij jarenlang de reünies in Schaarsbergen.

In John verliezen we een plichtsgetrouwe collega die we lang in onze herinnering zullen houden.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in de verwerking van dit grote verlies. Dat hij moge rusten in vrede.

*Voorzitter,
Wim Tapée*

*Secretaris,
Jo de Jong*

In Memoriam

In de vroege morgen van woensdag 11 november 2009 is op 84-jarige leeftijd overleden onze oud-penningmeester en Erelid

Arie van Stenis



Arie werd, na enige jaren zitting te hebben gehad in de kascontrolecommissie, in 1991 in ons bestuur opgenomen als penningmeester. Tot zijn pensionering was hij hoofd financiële afdeling van een scheepswerf in Ridderkerk en bijzonder geschikt voor het penningmeesterschap. Hij is meer dan tien jaren verantwoordelijkheid geweest voor het financieel beleid van onze vereniging en hij deed dit met groot enthousiasme en nauwgezetheid.

Daarnaast was Arie een zeer sociaal betrokken mens en vele Indië-veteranen hebben hij en zijn echtgenote Tiny thuis mogen ontvangen om hen met raad en daad bij te staan.

We verliezen in Arie een fijne collega en een goede vriend. Wij wensen Tiny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

Ger de Jong

Ere-voorzitter VOMI Zuid-Holland Zuid



NATIONAAL FONDS
VOOR VRIJHEID
EN VETERANENZORG

"De bijdragen van de BankGiro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk".



Lotto®



BankGiroLoterij

**Postbus 90701
2509 LS Den Haag**

Bezoekadres:

Van Alkemadeaan 357

Via VAFAMIL kunt u reizen boeken van o.a. Neckermann, Stena Line, Holland International, OAD, Evenements Reizen, Arke, Holiday cars, Vrij Uit, RP Holidays, Hotelplan, D-Tours, Sunair, Corendon, KUONI, P&O Ferries, Sudtours, Travel Trend, Q-International, Buro Scandinavia, Panta Reizen, ACCOR Hotels, de Jong Intra, Sky International Tours, de Boer & Wendel en nog veel meer.....

Telefoon : 070 - 316 93 95

Fax : 070 - 385 93 32

E-mail : reisbureau@vafamil.nl

Internet : www.vafamil.nl

VAFAMIL REIZEN 2010



Met ons aller

welgemeend mede-

leven en dat de

liefde en de warmte

van uw naasten U

de moed en kracht

geven dit zware

verlies te dragen.

**socialen
VOMI**

In Memoriam

**Met grote eerbied en in gepaste vorm
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:**

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Altena,	P.	Townsend (Canada)	5-1 RI
Andel, van	J.	Dronen	2-15 RI
Beks,	P.	Hawsbury (Canada)	425 BI/6-6 RI
Bel,	M.C.	Voortout	KM
Blik,	J.	Assen	ACie 4 RI
Boer, de	D.	Workum	5-1 RI
Boer, de	J.	Zoetermeer	4 GRG
Boodl,	C.	Enschede	4-5 RI
Bourgonje,	J.A.	Apeldoorn	MP-KMar
Bouwdijk Bastiaanse, van E.		Heeswijk-Dinther	6 Esk PAW
Crooljmans,	J.	Gemert	2-15 RI
Duijn, van	N.	Rijnsburg	?
Eekelen, van	J.A.	Wouw	Ostcie 5-3 RI
Faas,	A.	Sneek	LSK
Perbuyt,	K.D.	Nootdorp	42 ZIBVA
Hall, van	Th.	Rijswijk	4-10 RI
Hessels,	G.J.	Hardinxveld Giessendam	LVT
Holslag,	R.A.	Rijen	KLu/KNIL
Jager, de	A.R.	Ommen	5-9 RI
Jalvingh,	H.	Groningen	5-9 RI
Kastelein,	A.J.	Vlaardingen	3 RS
Kats,	S.	?	1-1 RI
Kools,	A.E.	Zuidzande	4-3 RI
Kouwer,	J.W.	Middelburg	2-14 RI
Kreeft,	C.	Klundert	4-11 RI
Krui,	A.	Den Haag	4-4 RI
Lagas,	J.A.	Vaassen	3-1-8 RI
Leuwerden, van	D.	Vlissingen	3-5-3 RI
Liemburg,	H.	Heerenveen	6 RVA
Loo-Hengeveld, van	Mw T.	Hattem	
Mommers,	A.	Rotterdam	Huzaren van Boreel
Muuren,	W.F.	Maassluis	?
Oomen,	C.F.M.	Steenbergen	GnVeldcie
Oortman,	A.J.	Oudimbosch	KLu
Ossenweljer,	Mw A.P.A.	Middelhamis	
Plassche, van der	L.P.F.	Goes	5-3 RI
Poelgeest,	A.G.	Dieren	Vbda 7 december
Rodermond,	S.	Heerjansdam	413 BI/6-3 RI
Roebroeks,	J.C.	Roosendaal	1-1 VK Huz van Boreel
Rolj, van	H.	Den Dungen	3-14 RI
Ruighaver,	C.	Nieuw Beijerland	Marns NNG
Schakenraad,	G.A.	Sint Michielsgestel	42 Hupva
Scheepers,	C.	De Mortel	3-6 RI
Schepers,	A.	Harderwijk	6 RVA/HK KMG/V-Brig
Schrier,	W.D.	Kapelle	1-4-3 RI
Stenis, van	A.	Ridderkerk	4 GRJ/4-2 RI
Stouwe, v.d.	D.	Dalfsen	4 GRJ
Stunnenberg,	H.	Bennekom	3 GRPI
Swinkels,	J.	Tilburg	MLD KM
Unen, van	P.A.	Roosendaal	5-11 RI
Velthuis,	J.	Zwolle	?
Verbeek,	A.M.	Ossendrecht	3-2 RI + NNG
<i>(de heer Verbeek was drager Bronzen Kruis)</i>			
Visser,	O.	Leeuwarden	41 AAT
Vogels,	N.H.	Wassenaar	3 GRPI
Vos,	H.	Meppel	?
Werf, van der	J.S.	Nunspeet	9 RMA

SOBAT