

26e jaargang • nummer 135 • april 2011

SOBAT



VOMI



NU TE KOOP

HERINNERINGS - DVD

NEDERLANDSE VETERANENDAG 2010

Veteranen.
Ingezet
in dienst
van de vrede.



Deze unieke herinnerings - DVD bevat integrale filmbeelden en montages van alle onderdelen en geeft bovendien een korte introductie van de hele dag. Het concert maakt onderdeel uit van manifestatie op het Malieveld. Daarnaast gunnen wij u een kijkje in de keuken van 'opbouw & voorbereiding' inclusief de parasprong de dag vóór Veteranendag. Vanzelfsprekend is er apart aandacht voor de estafette ter gelegenheid van 60 jaar Korea.

Deze DVD is alleen te koop bij de webwinkel van de Nederlandse Veteranendag: www.veteranendagwinkel.nl.

Prijs: € 3,00 inclusief verzendkosten.

Uitvoering: DVD, 1 disk, speelduur 198:00 minuten.

Mocht u naar aanleiding van de advertenties vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Ons postadres is: Stichting Nederlandse Veteranendag, Postbus 427, 2501 CK 's-Gravenhage. Of per e-mail: Info@veteranendag.nl.

NOTEER IN UW AGENDA: 25 JUNI 2011 NEDERLANDSE VETERANENDAG

TE KOOP: UNMEE - LUSTRUM DVD

10 jaar UNMEE: de missie in Ethiopië & Eritrea

Tijdens de Nederlandse Veteranendag 2010 in Den Haag werd onder meer stilgestaan bij het feit dat het 10 jaar geleden was dat de UNMEE-missie van start ging.

Ter gelegenheid van dit UNMEE-lustrum is op initiatief van de Nederlandse Veteranendag in nauwe samenwerking met het Veteraneninstituut een speciale DVD samengesteld, die de hele UNMEE geschiedenis omvat, zoals die gedurende de totale looptijd van de missie is vastgelegd in bewegende beelden.

De DVD bevat een korte montage van ongeveer 20 minuten - een soort samenvatting van het totale plaatje - en daarnaast een uitvoerige montage van ruim anderhalf uur waarin het meeste van het beschikbare materiaal is verwerkt, met uitzondering van de groetenprogramma's.



Veteranen.
Ingezet
in dienst
van de vrede.



Deze DVD is alleen te koop bij de webwinkel van de Nederlandse Veteranendag: www.veteranendagwinkel.nl.

Prijs: € 3,00 inclusief verzendkosten.

Uitvoering: DVD, 1 disk

Voor elke UNMEE-veteraan is deze DVD dus een 'must have'!

Stichting het
Veteraneninstituut

**Postbus 90701
2509 LS Den Haag**

Bezoekadres:

Van Alkemadeaan 357



Via VAFAMIL kunt u reizen boeken van o.a. Neckermann, Stena Line, Holland International, OAD, Evenements Reizen, Arke, Holiday cars, Vrij Uit, RP Holidays, Hotelplan, D-Tours, Corendon, KUONI, P&O Ferries, Sudtours, Travel Trend, Sunair, Q-International, Buro Scandinavia, Panta Reizen, ACCOR Hotels, de Jong Intra, Sky International Tours, de Boer & Wendel en nog veel meer.....

Telefoon : 070 - 316 93 95

Fax : 070 - 385 93 32

E-mail : reisbureau@vafamil.nl

Internet : www.vafamil.nl

VAFAMIL REIZEN 2011

SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetssoldaten, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter: L. Noordzij
P. de Hoogstraat 6
6181 DH Elsloo
Tel. 046-4360607
E-mail:
linoordzij@hotmail.com

Vice-voorzitter/Secretaris: K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 65
2993 RH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
Maasorsel@live.nl

1e Penningmeester: A. Lelijndijk
Voordijk 475
2905 BE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail:
am.lelijndijk@gmx.net
Banknummer:
1204.20.145
4585.91.300
IBAN rekeningnummer:
4239398
I.n.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e penningmeester: Vacant
Vz. secr. Soc. Comm.: Wil P.J. Patist
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0561-688772
Mobiel: 06-15100579
E-mail:
vomi-soccom@kpnmail.nl

Vice-vz./Budgethouder: Th.H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 DG Leiderdorp
Tel: 071-5416936
E-mail:
Theorump@gmail.com

Functionaris PR/W: A.M. Mol
De Wiezeboom 9
8552 JY Steenwijk
Tel. 0521-512095
E-mail:
a.m.mol@orange.nl

Eredelen: R. Grit; J.N. Bloem;
G. de Jong; E. Pereboom
F.J.F. Smoorenburg.

Leden van Verkenning: G. Determan; G. Strijker;
G.C. Meunisse;
T.J. Gastra; J. Plat;
M.M. Bakker; H. Vis;
A.M. v.d. Vis - Bloem;
W.G.L. Yopée; J. Franken
P.J.G.M. te Walvaart;
J. Oldenbeuving;
D. Mennens; J. Kooij

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tergevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginnselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken.
Ins van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter: H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden: Dr. B. Bourman, Brigade-generaal der Artillerie bd
Drs. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee
C.A.M. van Eijl, Kolonel der Jagers
J.H. de Kley, Luitenant-generaal der Infanterie bd

Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Determan
Amstelpad 17
3181 EA Bovenburg
e-mail: vomidca@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS".
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/redacteur: Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur: R. Grit
Ballou 50
9458 TD Ballou
Tel.: 0592-241361
e-mail: r.grit5@kpnplanet.nl
Redacteur: E. Falck, De Boogerd 94, 5345 JW Oss
Mobiel: 06-54974053
Fotobewerking/redacteur: A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties: K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat: Lente 2011

Drukt: De Swart B.V., Den Haag

Sluitingsdatum inzenden kopij:

Nr. 136 30-04-2011

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Nieuws van de Bestuurstafel



Inhoud

De IJssellinie (deel 2 en slot)	5
Indonesië en de Nederlandse aanwezigheid (deel 3)	6
Met het eerste detachement naar Korea (19)	8
Ereveld Candi	10
Monument Padang	12
"Steenwijk als Militaire Stad"	15
Sterren boven ons (deel 1)	17
Nou tabé dan!	18
Slag bij Midway	22
"De Wachtende Moeder"	25
Herdenking Gevallenen Verbindingsdienst	25
Douwes Dekkerhuis	26
Verenigingsnieuws	27
In Memoriam	34

- Het eerstkomende Voorzitters-overleg staat gepland op donderdag 28 april a.s. in de kleine vergaderzaal van de Kumpulan op Bronbeek. De voorzitters worden verzocht om 12.00 uur aanwezig te zijn. De vergadering begint om 13.00 uur.
- Er zal evenals voorgaande jaren op 5 mei a.s. weer een detachement van VOMI Nederland deelnemen aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Er hebben zich 55 personen opgegeven en de detachementscommandant is de heer M. van Aalten. Hij zal de deelnemers nader informeren.
- Gelet op het feit dat Sjeef Franken -beheerder van de TOKO van VOMI Nederland- vanwege zijn gezondheid niet meer met een stand aanwezig kan zijn bij de diverse evenementen, vindt de verkoop plaats vanaf zijn

huisadres. Er bestaat echter behoefte aan (een) vervanger(s). Indien u iemand weet die deze zaak over zou kunnen of willen nemen, neem dan contact op met ons bestuurslid Theo Rump (tel. 071-5416936).

- Op 12 en 13 februari jl. hebben een 9 tal kaderleden van VOMI Nederland deelgenomen aan de training "Ode lijns Veteranenhelpers" bij "de Basis" in Doorn. Op 16 en 17 april zal deel 2 van deze training plaatsvinden.
- De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland vindt plaats op donderdag 12 mei a.s. in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem.

K.J. Orsel
Secretaris

Van de Voorzitter

Soms kom je ruimte tekort om alle wetenswaardigheden met de lezer te delen.

Dat is nu niet het geval, ik heb zelfs niets te melden! Daarvoor zijn twee redenen. In de eerste plaats heeft -onze subsidieverstrekker- het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (kortweg genoemd het V-Fonds) vragen gesteld over de reis- en bestuurskosten van VOMI Nederland en over de kosten/uitgaven van de Sociale Commissie en het Fonds Sociale Zorg. De antwoorden zijn inmiddels door het bestuur van VOMI Nederland gegeven maar totdat de Raad van Bestuur van het V-Fonds positief heeft beslist, is er geen budget voor reizen beschikbaar. Ik heb daarom moeten besluiten om nagenoeg al onze reizen te bevrozen. *Wie verre reizen doet, kan veel verhalen*, zegt het spreekwoord. Geen verhalen dus, deze keer!

Graag had ik u ook willen informeren over onze jubileumviering. Natuurlijk gaat die door, maar wanneer en waar is nog (steeds) niet duidelijk. Dat komt door externe factoren waarop wij als bestuur geen invloed hebben. Het is in september, dat is alles wat ik u op het moment dat ik dit schrijf, kan vertellen. Zodra wij meer weten, laten we dat onmiddellijk via de besturen van onze lidorganisaties weten. Hopelijk heeft u nog even geduld, wij werken er hard aan maar we zijn in hoge mate afhankelijk van anderen.

Uw voorzitter, L. Noordzij

Nederlandse
Veteranendag
2011

Den Haag,
zaterdag 25 juni

Veteranendag
Koninklijke
Marine 2011

Deze wordt gehouden op
donderdag 30 juni
te Den Helder

De IJssellinie (deel 2 en slot)

IJssellinie is een naam die in de geschiedenis van Nederland meerdere malen is gegeven aan verdedigingswerken rondom de rivier de Gelderse IJssel. Een belangrijke IJssellinie speelde een rol in het rampjaar 1672, naast de (Oude) Hollandse Waterlinie. Ook in 1940 was er een verdedigingsgordel ingericht met de IJssel als basis. Dit artikel gaat over de IJssellinie van na 1945: een verdedigingslinie, gebouwd tussen 1951 en 1954, bedoeld om door inundatie van een deel van oostelijk Nederland het overige deel van Nederland te beschermen tegen een eventuele Russische invasie.

Uitvoering

Het gevolg van het afdammen van de Neder-Rijn en de Waal zou zijn dat de IJssel circa tienmaal zoveel water toegevoerd zou krijgen als normaal. Om te bereiken dat de inundatie zo snel mogelijk zou verlopen, werden op diverse plaatsen in de westelijke dijken van de IJssel in totaal 14 zogenaamde inlaatwerken gebouwd. In feite waren dit sluisen in de dijk, die in vredes tijd afgesloten waren en bij oorlogsdreiging geheel of gedeeltelijk konden worden geopend. Voorts waren op acht plaatsen -ook op de oostelijke dijken- voorzieningen getroffen om de dijken op te blazen (zogenaamde springcoupures). Aangezien het gevolg van het uitvoeren van de inundatie tevens zou zijn dat de Waal en de Neder-Rijn in korte tijd droog zouden komen te vallen, zou de zoetwatervoorziening in westelijk Nederland in gevaar komen. Om dit te voorkomen zou zoet water van het IJsselmeer naar Rotterdam worden geleid. Hiervoor waren diver-



se waterbouwkundige voorzieningen noodzakelijk.

Uiteraard zou het besluit tot inundatie grote gevolgen hebben voor het getroffen gebied. Rekening werd gehouden met een evacuatie van 410.000 personen.

Bekendheid

Aan de IJssellinie werd zo weinig mogelijk richtbaarheid gegeven. De stuwen waren enigszins gecamoufleerd, doch vanaf de rivier uiteraard normaal zichtbaar. De belangstelling van de zijde van de bevolking leek echter gering te zijn, getuige het feit dat de algemene bekendheid van deze waterlinie aanmerkelijk kleiner is dan die van de Hollandse Waterlinie. Radio Moskou bleek echter wel op de hoogte van het bestaan ervan.

Bewapening

De stuwen van de IJssellinie waren uiteraard zeer kwetsbaar voor bombardementen en beschietingen; daarom waren die voorzien van bewapening. Bij de landhoofden waren bunkers gebouwd, ruim voorzien van luchtdoelgeschut en mitrailleurs. Deze waren permanent bemand. In de te inonderen gebieden waren op diverse plaatsen geschutopstellingen geplaatst. Grendelstellingen blokkeerden de dijklichamen van de hoofdwegen. Om budgettaire redenen was gekozen voor een sobere oplossing: het geschut bestond veelal uit een door de geallieerden achtergelaten tank (vaak van het type Sherman, maar de Canadese RAM-tank werd ook gebruikt), die -ontdaan van de motor en andere voor de voortbeweging nodige delen- in beton werd ingegoten. De verblijven voor de geschutsbemanningen waren beperkt tot het hoognodige. Bij een inundatie zouden zij voor onbepaalde tijd op zichzelf aangewezen zijn.

Van struikelblok tot hoeksteen

Toen begonnen werd met de aanleg van de IJssellinie verwierf ook de Sovjet-Unie zich de waterstofbom en brak de Koreaanse Oorlog uit. De VS konden niet meer hopen de Sovjet-Unie te verwoesten zonder te vrezen voor een gruwelijke vergelding. West-Europa moest dus conventioneel verdedigd worden. Met de productiecapaciteit voor moderne bewapening die in de Koreaanse Oorlog was

gecreëerd, rustten de VS op hun kosten de legers van Frankrijk, België en ook Nederland geheel nieuw uit. De bondgenoten werden hierdoor zo krachtig dat ze het Rode Leger konden laten



leegbloeden tijdens de opmars door Duitsland. De Rijn-IJssellinie werd een onneembare stelling, hecht verankerd op zijn uiterste linkerflank waar het nu tienmaal sterkere Nederlandse Leger zich veilig kon wanen achter zijn modderzee.

Na 1960

Reeds in het begin van de jaren zestig verloor de IJssellinie zijn functie in de verdedigingsstrategie van de NAVO, toen na de vorming van de Bundeswehr de eerste verdedigingslijn naar het oosten werd verlegd. In 1964 werd besloten tot het opheffen van de linie en het ontmantelen van de diverse werken. Dit heeft enkele jaren in beslag genomen.

Olst

Van de IJssellinie zijn in het landschap nog veel sporen aan te treffen. Op en rond het Landgoed "De Haere" even ten zuiden van Olst zijn aan beide kanten van de IJssel, over een groot gebied verspreid, een aantal kazematten, bunkers en andere werken in gerenoveerde staat aanwezig. Ze maken deel uit van een museumproject. Er is een gemarkeerde wandelroute langs uitgezet.

Melnerswijk

In Arnhem zijn in de uiterwaarden van Melnerswijk ook nog resten aanwezig zoals een pijlerdam, dijken in het landschap en kazematten met geschutskoepels van tanks uit de Tweede Wereldoorlog. Aan de overkant van de Neder-Rijn aan de Klinkelbeekseweg, alsmede op het terrein van "Businesspark Arnhem" (KEMA-terrein) zijn ook nog geschutskoepels te vinden.

Ooijpolder

In de Ooijpolder bij Nijmegen zijn nog vele betonnen constructies te vinden voor artillerie of bunkers met ingegraven Sherman-tanks.

Bron: Wikipedia
Th.R.

INDONESIË

en de Nederlandse aanwezigheid (deel 3)

- enige persoonlijke kanttekeningen -

In juli 1947 vloog ik in het kader van deze troepenuitzendingen met de KLM naar Indonesië om als majoor der Genie te worden ingedeeld bij het Geniebataljon van de B-Divisie in Bandoeng.

Ik kreeg de functie van plaatsvervangend commandant. Mijn aankomst bij het bataljon lag enige dagen voor het begin van de eerste positionele actie. De B-Divisie had daarbij de opdracht uit het bastion Bandoeng te breken en vervolgens in een gemonitoriseerde opmars grote delen van Midden-Java te bezetten.

Twee dagen na het begin van de actie werd ik met mijn bataljonscommandant bij de divisiecommandant geroepen en kreeg ik de opdracht een genieverkenning uit te voeren richting Cheribon.

In een jeep met chauffeur trok ik het niemandsland in en voelde mij meteen weer thuis in dit mij zo vertrouwd land.

Somberder werd ik echter toen ik de toestand van de bevolking zag. Hoe verder wij van de demarcatielijn kwamen, hoe slechter hun toestand was. De kleding werd steeds minder, om te veranderen in jute zakken en ten slotte hadden velen in het geheel geen kleding aan. Ik zag duidelijke tekenen van ondervoeding en op de lichamen zag ik soms afschrikwekkende zweren. Vertrouwde beelden uit mijn kinderjaren van de gevreesde tropische ziekte framboesia.

De staf van de B-Divisie nam het commando over Midden-Java

over. Met de staf arriveerde ik in Semarang. Het voormalig hoofdkantoor van de N.I.S. (De Nederlandsche Indische Spoorwegen) werd door de staf in gebruik genomen.

In het voorjaar van 1948 kreeg ik het commando over het Geniebataljon en werd daarmee verantwoordelijk voor alle genie-operaties in Midden-Java.

Wij bleven met het bataljon actief in het herstellen van bruggen in dit terrein. Dat daarbij niet alleen de militaire operaties werden gediend moge blijken uit het volgende voorval.

In de zomer van 1948 werd een pelotonscommandant van mijn bataljon uitgezonden om de bouw van een brug in de weg naar een eenzame infanteriepost in de bergen voor te bereiden. Toen hij op de bouwplaats met zijn metingen bezig was, trok dat de aandacht van de bewoners van de nabijgelegen kampong.

Het Dessahoofd kwam op hem af om te horen wat hij daar deed. Toen hem werd verteld dat daar een brug zou komen, was meteen de belangstelling gewekt. Hoe lang dat wel zou duren? Toen hij hoorde dat het een kwestie van enige uren was, steeg zijn verbazing: "Dat kan toch niet waar zijn?" Toen de pelotonscommandant de volgende dag met zijn peloton en het brugslagmaterieel op de bouwplaats aankwam, zag hij dat de gehele bevolking was uitgelopen naar een hoog punt van waaruit ze de brugslag konden volgen.

In de zomer van 1948 werd het

ook duidelijk dat Generaal Spoor rekening begon te houden met een tweede positionele actie. Daarin was een hoofdrol voorbestemd voor de B-Divisie, aangezien de kern van de vijandelijke weerstand in de omgeving van Jogjakarta en Solo was gelegen. De commandant van de B-Divisie, generaal-majoor KNIL W.K. Meijer (drager MWO 4e klas), was een groot commandant. Als geen ander kende hij de sterke en zwakke punten van zijn tegenstander en durfde dienovereenkomstig de noodzakelijke risico's te nemen.

De B-Divisie was samengesteld uit onderdelen van het KNIL en de KL. Ieder wist hij op zijn eigen bijzondere kwaliteiten te waarderen. Voor iedere actie zocht hij het onderdeel dat daar het meest geschikt voor was. Als gevolg daarvan ontstond een grote geest van kameraadschap en verbondenheid. Wij waren één grote familie van beroeps- en reserveofficieren, beroeps- en dienstplichtige onderofficieren, dienstplichtigen en beroeps-soldaten, waarin ieder op zijn eigen plaats trachtte te presteren.

Generaal Meijer was ook heel zuinig op zijn eigen mensen. Als er bij een actie verliezen aan eigen kant werden geleden, wilde hij precies weten hoe de actie was verlopen en oh wee indien er fouten aan eigen zijde waren gemaakt.

Op een keer werden alle ondercommandanten bij de generaal geroepen en kregen wij onder uit de zak, omdat hij meende dat wij te weinig aandacht besteedden aan onze zieken in de hospitalen.

Als hij op inspectie ging, was hij altijd te vinden in de voorste lijn bij Jan Soldaat, die het karwei moest opknappen.

In de zomer van 1948 vond er ook een gebeurtenis plaats die tekenend was voor zijn persoon.

Het oudste infanteriebataljon van de divisie werd in Semarang ingescheept om na twee jaren tropendienst terug te keren naar Nederland.

Toen ze ingescheept waren, kwam er een telegram van het hoofdkwartier uit Batavia dat de repatriëring werd herroepen in verband met een op komst zijnde tweede positionele



Hoofdkwartier B-Divisie



Het huis van de familie op de suikeronderneming Teggero Wangie omstreeks 1915. 2^e van links Jacob Kroes, de latere brigade-generaal

actie. Het bataljon werd weer van boord gehaald en ondergebracht in een kazerne bij Semarang. Het gehele bataljon was razend en de stemming ver beneden peil. Dat was het moment dat generaal Meijer het bataljon bezocht en persoonlijk met de jongens ging praten. Toen zij hoorden wat er aan de hand was, konden zij het begrijpen en kwamen ze weer tot rust. Voor dit meest ervaren bataljon van de divisie was de taak weggelegd de spits bij de tweede positionele actie af te bijten en het is tragisch dat zij daardoor de meeste verliezen hebben geleden. Naast generaal Meijer trad in Midden-Java als hoogste gezagsdrager voor het burgerlijk bestuur een regeringscommissaris op, Recomba geheten.

In het najaar van 1948 raakten de voorbereidingen voor een mogelijke tweede positionele actie in een stroomversnelling. Op een dag werd ik bij de divisiecommandant geroepen, die mij als volgt toesprak: "Kroes, generaal Spoor heeft het operatieplan voor de tweede positionele actie gewijzigd. Om het verrassingselement te vergroten zullen voor het eerst in de geschiedenis van het KNIL ook parachutisten worden ingezet. Deze zullen op het vliegveld hier in Semarang worden ingeladen en vervolgens boven het vliegveld van Jogjakarta worden afgeworpen. Voor hun veiligheid is het nodig dat ze na twee dagen versterkt worden door troepen die over de weg komen. Zie jij kans in twee dagen de weg naar Jogja te herstellen?"

Mijn antwoord luidde: "Generaal, uit mijn genieverkenningen is gebleken dat er onderweg zoveel bruggen vernield zijn, dat volgens mijn eigen taxatie vier dagen nodig zijn. Maar één ding kan ik u

verzekeren: Wij zullen onze uiterste best doen".

Terug op mijn bureau overdacht ik enige dagen de situatie. Ik had het voorrecht een schitterend bataljon te mogen commanderen, gehard door een verblijf van twee jaren in de tropen en doorkneed in het genievak. Maar de ons opgelegde taak was wel bijzonder zwaar en de omstandigheden ongunstig, want de hoofdverbinding van Semarang naar Solo en Jogja liep door de bergen. Nergens was er een mogelijkheid er omheen te trekken. Het enige dat ik kon doen was het tempo maximaal op te voeren. Ik nam daartoe twee maatregelen.

Ik liet een mobiele terreinverlichting gereed maken, die zoveel licht verspreidde dat wij 's nachts in hetzelfde tempo als overdag konden werken. Voor vijandelijke inwerking op ons werk hoefde ik niet zo bang te zijn, want onze werkzaamheden werden beveiligd door een infanteriebataljon. Verder moest ik zorgen dat ik ter plaatse zoveel genietroepen bijeenbracht dat elk nieuw object met verse krachten kon worden aangevangen.

Zij, die zoveel kritiek hebben op het Nederlandse optreden bij de tweede positionele actie, hebben geen flauw idee van de omvang der operaties en wat het betekende de beoogde doelen te bereiken.

De week voor Kerstmis 1948 ging de actie van start. De middag voorafgaande aan dag D had ik mijn mensen toegesproken om hen te wijzen op het belang van het werk. Aan de parachutisten en de genie was het voorbehouden de spits af te bijten. 's Morgens om zes uur gingen we over de startlijn.

Toen ik de eerste nacht de vorderingen van de bruggenbouw volgde, gebeurde wat ik steeds had gevreesd. De politici hadden zolang geaarzeld dat wij in het slechts denkbare seizoen "de regentijd" moesten opereren. Tegen middernacht brak een tropische regenbui los van een zodanige intensiteit dat wij gedwongen waren het werk enige uren te

stoppen. Ondanks deze tegenslag slaagden wij in onze opdracht en hoe. In 10 dagen tijd werd een lengte van 1.000 meter aan baileybruggen gebouwd. Een gebied ter grootte van 1/3 van Nederland werd weer opengelegd. Meer dan 100 vrachtauto's waren in bedrijf om het benodigde materiaal te vervoeren. Als een fotografische plaat staat in mijn geheugen gegrift hoe mijn mensen daar hebben gewerkt. Tijdens mijn jeugd jaren in Indonesië was ik opgevoed in de leer dat je je te allen tijde moest beschermen tegen de directe inwerking van de tropenzon. Als ik op de HBS om 15.00 uur -op het heetst van de dag- van de HBS weer naar het huis van de familie (waarbij ik in huis was) fietste, droeg ik altijd een tropenhelm.

Heel anders reageerden mijn mensen op de tropenzon. Als het echt spannend werd, gingen de uniformjassen uit en werden armen als boomstammen zichtbaar, die moeiteloos de zware bruggenpanelen hanteerden. Niemand werd op het werkterrein geduld en als een stoomwals rolde het werk voort tot men gereed was.

En dan denk ik ook aan onze bulldozermachinisten die vaak urenlang bezig waren om weghindernissen weg te schuiven, met geen andere bescherming dan hun bulldozermaatje.

Ten slotte denk ik aan de onderofficier, die in de ijsfabriek van Rembang een bom van enige honderden kilo's moest neutraliseren. Hij vertelde mij dat de bom zo scherp was afgesteld dat hij de grootste moeite had om zijn zenuwen in bedwang te houden.

Deze kanttekeningen zijn gemaakt door wijlen brigade-generaal der Genie J. Kroes. Door zijn zoon (mr. Rolf P. Kroes, kapitein der Artillerie bd) zijn deze gegevens ter beschikking gesteld voor publicatie in "SOBAT". Deze persoonlijke kanttekeningen zijn voorts bewerkt door Ger de Jong.



Een kaart van het operatiegebied Midden-Java

Met het eerste detachement naar Korea (deel 19)

Al weken lang zijn onze jongens nu in touw en trekken her en der over stoffige wegen, door valleien en over bergen. Op een onverklaarbare manier komen ze steeds terecht waar de meeste klappen vallen of worden gegeven. Opnieuw moeten ze die avond de bergen in, terwijl ze nog doodmoe zijn van de lange uittrekkende opmars.

Overal in de bergen liggen nog dode Chinezen of Noord-Koreanen, ook lopen er groepjes Chinezen rond die aan het zoeken zijn waar ze zich over kunnen geven. De meeste beschikken over een "safe conduct pass", deze worden door vliegtuigen van de UN boven de vijandelijke stellingen uitgeworpen.

De nacht wordt vrij onrustig. De Amerikaanse artillerie beschiet de stellingen van de Chinezen en de Chinezen leggen een zwaar spervuur op Inje. En al dat vuur van weerskanten gaat over de Hollanders heen en de ontploffingen van dit granaatvuur echoën door tot in de vallei.

Ook is er geratel van mitrailleurs te horen. De Fransen die links van de Hollanders zitten, krijgen een aanval maar even later houdt het vuren op. Het begint nu ook nog te regenen. Er worden tentzeilen over de schuttersputten gespannen, maar het begint te gieten en hiertegen is geen tentzeiltje bestand. De jongens zijn door en door nat, de honger gaat ook een woordje meespelen, maar er wordt die dag geen eten opgevoerd omdat de Chinezen achter hen een versperring hebben opgeworpen op de weg waarlangs zij gisteren zijn gekomen. De Chinezen hebben vroeg in de morgen een paar Amerikaanse fouragewagens buitgemaakt, het eten meegenomen en de wagens in brand gestoken. Daarbij hebben ze de brug vernield, waardoor er geen vervoer meer over de weg kan plaatsvinden. Nu ligt alleen de weg naar Inje nog open, maar ook deze wordt even later door de Chinezen afgesloten. Dit betekent dat ze van beide zijden zijn ingesloten.

De jongens liggen nu koud en verkleumd in hun schuttersputten. Met vermoeide ogen proberen ze het regengordijn te doorboren om niet door de vijand verrast te worden. De B-cie komt naar boven om de stellingen op de top van de berg te bezetten. Met de grootste moeite sleept men zich omhoog, sommigen zakken in elkaar en blijven zo in de



modder liggen, hun ogen staan hol in de kassen, het is net of ze kijken maar toch niets zien.

Later steekt de wind op en dan is plots de wolkenmassa verdwenen. Even daarna zendt de avondzon haar laatste stralen over de berg. Dan om zes uur worden de Hollanders weer van de bergtoppen omlaag geroepen om andere stellingen te betrekken een paar kilometer verderop, dichterbij de buurt van Inje. Doodmoe vertrekt de troep, ook nog hongerig, koud en nat.

Zigzaggend gaan ze tussen de lijken van de Chinezen door, sommigen wordt de stank te machtig en staan te kotsen langs de kant van de weg. Onder hen bruist de Soyangrivier. Het water stort zich van de bergen in de Soyang, dat nu een vies rullende stroom is die een hoop dode Chinezen meevoert. Het nare is dat uit deze rivier hun drinkwater wordt gehaald, al wordt het dan eerst wel gezuiverd. Er liggen ook lijken op de weg, waar de vrachtwagens gewoon overheen denderen. Ook ligt er een dood lichaam met nog een paar handgranaten in de koppelriem te branden. Deze handgranaten zullen straks ontploffen als het vuur ze bereikt. Maar niemand doet moeite om ze weg te nemen. Iedereen is te moe om iets te doen. Alleen als hun leven direct bedreigd wordt, dan pas nemen ze maatregelen omdat te voorkomen.

Gelukkig zijn de Amerikanen erin geslaagd de Chinese versperringen op te ruimen en later op de avond wordt er wat eten opgevoerd. De

jongens zijn totaal op, maar toch moeten ze weer tegen de berg op en de stellingen in. De stellingen zijn gelukkig door de Chinezen kant en klaar achter gelaten. De artillerie dreunt de hele nacht. In het oosten en in het noorden schijnt de horizon in brand te staan. Nog vroeg in de avond valt er een "kortvaller" van de artillerie midden in het bivak. Hierbij vallen de eerste zeven gewonden. Maar het ergste komt nog. Tegen vijf uur in de morgen komt er een grote aanval van de Chinezen. Een heel bataljon van de Chinezen tracht, begeleid door hoorngeschal en fluitsignalen, door de stellingen van de Nederlanders te breken. Het wordt een verschrikkelijk gevecht, één van de ergste die het bataljon ooit heeft meegemaakt, een gevecht van man tegen man. Onze oververmoeide knapen moeten vechten tegen een overmachtige vijand. Op één plaats moeten ze terugwijken, doch hier wordt de A-cie ingezet en die slaagt erin onder leiding van de pelotonscommandant, met de bajonet op het geweer, de vijand weer terug te drijven. Als 's morgens het gevecht nog steeds aan de gang is, worden de eerste doden en gewonden omlaag gedragen. Het worden totaal veertien gesneuvelden en velen gewonden. Maar rondom de stelling liggen de lijken van driehonderd Chinezen en de rest van hun bataljon is in paniek op de vlucht geslagen.

Uit het verhoor van de krijgsgevangenen blijkt dat er een heel regiment Chinezen, die deze morgen een



uitbraak poging wilde wagen, was ingesloten. Hiervoor was een bataljon ingezet dat als taak had door de Nederlandse stellingen heen te breken, door te trekken naar de weg om daar een versperring op te werpen zodat de andere twee bataljons gelegenheid zouden krijgen om terug te trekken.

Op 6 augustus wordt het bataljon uit de frontlinie genomen en naar achteren gevoerd, zijn taak zit erop. Het was hard, ruw en onmenselijk, maar het leed is nu geleden. De "nieuwelingen" (het volgende

detachement) nemen de taak over en hopen voor Nederland dat zij net zo'n goede naam zullen verwerven als het bataljon dat nu gaat vertrekken.

Op 9 augustus wordt door Generaal Van Fleet tijdens een plechtige parade de "Presidential Unit Citation" uitgereikt aan het Nederlands Detachment United Nations. De President van de Verenigde Staten heeft de Nederlanders met deze hoge onderscheiding begiftigd voor moed en dapperheid, betoond gedurende de wintergevechten bij Worjoe en Hoengson. Enkele weken later

wordt bekend gemaakt dat het NDVN tegelijk met de Second Division, waarvan het deel uitmaakte, voor de tweede maal de "Presidential Unit Citation" wordt toegekend, nu voor de gevechten in mei. Dat was in de omgeving van Hongchon, waar ze de Chinezen tijdens het grote Chinese offensief een zeer bloederige nederlaag toebrachten. Hiermee waren de Nederlanders één van de meest gedecoreerden die in Korea hebben gevochten.

Elle van Schilt

In Memoriam

Het bestuur van VOMI-Nederland heeft de droeve plicht u te melden dat op 8 maart 2011 op 84-jarige leeftijd in zijn woonplaats Arnhem is overleden

Rudy Bockholt

oud-commandant Bronbeek

Na zijn militaire loopbaan was hij nog jaren actief als voorzitter van het Indisch Platform. De uitvaartdienst en crematie hebben op 12 maart 2011 plaatsgevonden.

Uitbreiding redactiecommissie

Het is de oplettende lezer van pagina 3 van deze "SOBAT" mogelijk opgevallen dat de redactiecommissie is uitgebreid met een nieuwe redacteur in de persoon van Eric Falck. Eric was tot voor kort Adjudant Veteranenzaken en Traditie van 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) "7 December" te Schaarsbergen. Veel Indië-veteranen zullen Eric dan ook wel kennen. Op verzoek van de redactiecommissie heeft Eric aangegeven de redactiecommissie graag te willen versterken. De redactiecommissie is blij met de komst van Eric, zeker nu Roelof Grit heeft aangegeven zijn werkzaamheden als secretaris/redacteur eind 2011 te willen beëindigen.

Voorzitter redactiecommissie

Ereveld Candi

Met belangstelling heb ik het verhaal gelezen van de heer J.H. Jansen uit Venlo (zie "SOBAT" nummer 133 van december 2010, pagina 26) over zijn bezoek aan het Ereveld Candi in Semarang. Tijdens een vakantie reis in 1986 op Java was ik in de gelegenheid om het Ereveld te bezoeken. Het was de bedoeling om het graf te bezoeken van Harrie Raymakers uit Helmond, die een bekende was van mijn vrouw. Nadat we een bloemetje op het graf hadden gelegd en een foto van het graf hadden gemaakt, gingen we naar het kantoor van de beheerder van de begraafplaats. Deze man vertelde ons dat er nog een graf was van een zekere Raaijmakers. Toen wisten we ook niet meer welk graf nu precies van Harrie Raymakers was. Ik heb toen de bloemen die we bij Harrie hadden neergelegd, opgehaald (bij een temperatuur van 38 graden) en bij de andere Raaijmakers achter op het Ereveld neergelegd. Op het eerste graf stond A.H.C. Raymakers en op het andere graf stond H.M. Raaijmakers. Wie was nu de echte Harrie? Op de gedenksteen staan alleen de naam, onderdeel, geboortedatum en de datum van overlijden, maar geen



geboorteplaats. Bij thuiskomst bleek dat Harrie Raymakers uit Helmond de voorletters had van A.H.C. Wie nu de andere Raaijmakers was, bleef nog even onbekend. Omdat ik als melkveehouder dikwijls naar de veemarkt in 's Hertogenbosch ging, had ik daar een interessante ontmoeting. Er was een man die een koe van mij wilde kopen, maar dan moest ik die koe wel bij hem thuis afleveren. Op mijn vraag waar hij woonde, zei hij dat hij in Veghel woonde. Omdat Veghel op mijn terugweg lag, was dat dus geen

probleem. Nadat we in een café -na een kop koffie- hadden afgerekend, praatten we nog wat verder. Ik vertelde dat ik drie jaar in Indië was geweest. Hij zei toen dat hij een broer had die in Indië was gesneuveld. Op mijn vraag hoe hij heette, zei hij Driek (H.M.) Raaijmakers, geboren in 1926 en gesneuveld in 1949.

Ik vertelde toen dat ik een foto had van het graf van zijn broer. Toen keek hij me vol verbazing aan en vroeg me of hij die foto mocht hebben. "Ja zeker", zei ik "kun je die foto morgenochtend ophalen", zei hij. Deze foto was na 40 jaar de eerste foto die hij zag van het graf van zijn broer, onvoorstelbaar. Hij was 9 jaar jonger dan zijn broer Driek. Wel wist hij nog dat destijds de burgemeester en de pastoor op bezoek waren geweest en dat zijn ouders veel verdriet hebben gehad om het verlies van hun zoon.

De nabestaanden kenden ook het Nationaal Indië-monument in Roermond niet. Op 7 september heb ik hen toen meegenomen naar Roermond. Toen ze de naam van hun broer op de muur zagen staan, was dat zeer emotioneel. Sindsdien gaan ze ieder jaar naar Roermond. Nu heeft de hele familie een foto van het graf van hun dierbare Driek.

Ik vermoed dat er nog veel gezinnen zijn die nooit iets gehoord hebben over gesneuvelde familieleden en/of nooit een foto van het graf van de gesneuvelde hebben gehad. Misschien is het nog niet te laat!

Jan Brouwers, Gemert





Indische Genealogische Vereniging
Opgericht 's-Gravenhage 2 juni 1988

PERSBERICHT

Eind december 2010 is een nieuwe IGV-publicatie verschenen, getiteld:

Gevallen op het veld van eer Een genealogische verkenning van de militaire erebegraafplaats Peutjoet

In deze eerste werkgroeppublicatie wordt een overzicht gegeven van alle militairen wier naam verbonden is met de voormalige militaire erebegraafplaats Peutjoet (tegenwoordig: Peucut) in Kota Radja (tegenwoordig: Banda Aceh). Auteur is oud-bestuurslid Adriaan F. Intveld.

Duizenden militairen zijn in de periode 1873-1940 begraven op Peutjoet. Daar de registers van Peutjoet helaas in de Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan (en omdat Peutjoet niet onder het beheer van de Oorlogsgravenstichting valt), was het tot voor kort onduidelijk welke personen hier begraven liggen (of begraven hebben gelegen).

De bedoeling van deze publicatie is om deze leernte te voorzien, niet alleen door het opsommen van de namen van de betreffende personen, maar ook door deze te voorzien van de belangrijkste genealogische en biografische gegevens, zonder onderscheid in rang of landaard. In totaal worden de gegevens van ruim 2300 militairen gepresenteerd.

Naast militairen zijn er in de Nederlandse periode (tot 1942) -maar ook daarna- nog vele burgers begraven op Peutjoet. Meestal betroffen het hier vrouwen en kinderen van militairen. Ook van deze groep, bijna 700 personen in totaal, zijn in deze publicatie enige gegevens opgenomen.

Gegevens:

Pagina's: 426
Omslag: kleur
Binnenwerk: zwart-wit
Bindwijze: harde kaft
Afmetingen: 21,0 x 27,5 x 2,9 cm
ISBN/EAN: 978-90-73994-23-2
Gewicht: 1300 gram

Prijs: € 25,00 (voor leden)
€ 32,50 (voor niet leden)

Verzendkosten:
€ 3,50 (Nederland)
€ 8,00 (binnen Europa)
€ 20,00 (buiten Europa)



Bestellen : via penningmeester@igv.nl

Het boek is zeer rijk geïllustreerd. Het bevat ruim 100 portretten en bijna 200 foto's van graven. Verder is het voorzien van een omvangrijk notenapparaat.

SOBAT
=

Monument Padang

Dit monument is opgericht in 1964 door luitenant-generaal Achmad Tahir, voorzitter van het Veteranenlegioen Indonesië. Op dit monument zijn de namen van 50 Nederlandse militairen vermeld die in Padang en omgeving zijn gesneuveld, onder hen 11 van 1-8 R.I.

Het onderhoud was niet optimaal en in de loop van de tijd was het duidelijk dat restauratie dringend nodig was.

Mevrouw Boissevain uit Santpoort, op bezoek in Padang, ontmoette daar de heer Klaas de Jong die haar aandacht vroeg voor het monument. Mevrouw Boissevain zou vanuit Santpoort proberen geld te verwerven voor de restauratie en de heer De Jong zou trachten toestemming te krijgen van de autoriteiten voor het herstel en de restauratie begeleiden.

Een grote tegenslag was dat inmiddels in West-Sumatra een aardbeving had plaatsgevonden, waardoor een deel van de stad zwaar tot zeer zwaar beschadigd was geraakt. Ook het monument had zijn deel meegerekend.

Herstel bleek echter mogelijk, mits de autoriteiten toestemming voor restauratie wilden geven. Na intensief overleg gedurende geruime tijd kreeg de heer De Jong toestemming de restauratie uit te laten voeren.

Dankzij de volhardende inzet van mevrouw Boissevain, die alle oud-legeronderdelen benaderde die op Sumatra in Padang en omgeving actief waren geweest, werd het geld bijeen gebracht.

In Padang heeft de heer De Jong de aanbesteding en het herstel begeleid en dit, met een groot doorzettingsvermogen en veel tact, tot een goed einde kunnen brengen.

Het gerestaureerde monument

Op 12 mei 2010 kon de overdracht plaatsvinden aan de burgemeester van de stad Padang.

Klaas de Jong voerde hier het woord namens de Nederlandse Veteranen, die hier helaas niet aanwezig waren. Uit het verslag van Klaas de Jong citeer ik:

Als eerste spreker werd het woord gevoerd door:

Bapak Ketuaah Legiun Veteran R.I. Sumatra Barat: Mr. Haji Abdul Mullis. Mr. Mullis sprak zijn grote dankbaar-



heid uit voor het initiatief van de Nederlandse veteranen die de renovatie mogelijk hebben gemaakt. Hoewel hij tijdens de 1e en 2e politionele actie nog maar een jong militair was, wist hij wel van de dappere en vriendelijke houding van de Nederlandse militairen. Het nu gerenoveerde monument symboliseert meer de werkelijkheid dan het monument voorheen, n.l. de Nederlandse militairen als centraal punt en vooroplopend met daaromheen de Indonesische militairen, gesymboliseerd door de vier bamboestokken. Precies zoals het met de wapens was: de Nederlanders hadden meer geweren en wij hadden meer bamboestokken om te vechten, volgens Mr. Mullis. Tot slot bedankte hij ook Klaas de Jong.

Vervolgens werd het woord gevoerd door Klaas de Jong als vertegenwoordiger van de Nederlandse Veteranen Clubs.

In het Nederlands vertaald, zei hij o.m.:

"Vandaag 12 mei 2010 is voor ons allen een feestdag, maar eerst een stukje geschiedenis.

In het jaar 1945, nadat Bapak Sukarno de onafhankelijkheid had afgekondigd, stuurde de Nederlandse Regering militairen naar Indonesië met de opdracht: ORDE EN RUST HERSTELLEN. Niet om opnieuw oorlog te voeren.

Momenteel zijn wij hier om het gerenoveerde monument over te dragen. Aan de voorkant van dit monument staat geschreven:

NAMEN VAN DE GESNEUVELDE BONDGENOTEN TE WEST-SUMATRA TIJDENS DE 1e EN 2e POLITIONELE ACTIE.

Let wel: Op dit monument staat geschreven BONDGENOTEN en niet vijand.

De oprichter van dit monument luitenant-generaal Achmad Tahir, toentertijd voorzitter van het Veteranen



Legioen Indonesië, had dit goed begrepen.

De Indonesische militairen en de Nederlandse militairen werkten samen om "Orde en Rust te herstellen" als bondgenoten.

Dit is echte geschiedenis, welke eenieder behoort te weten. Zoals momenteel soldaten van de TNI, onder commando van UNIPRO, in het buitenland dienen om ook daar de rust te bewaken".

Na dank uit gesproken te hebben aan diverse hooggeplaatsten uit Djakarta en Padang vervolgt Klaas de Jong:

"Nu zou ik graag het monument willen overdragen aan de burgemeester, mr. Fauzie Bahar, door samen de naamplaten van de gesneuvelde militairen te onthullen.

Als laatste spreek ik graag de wens uit dat Indonesië, speciaal West-Sumatra en Nederland, in de toekomst zullen samenwerken als BONDGENOTEN en als twee goede vrienden.

Ik dank u namens de Nederlandse Veteranen clubs".

Tot zover het verslag en de verkorte toespraak van de heer Klaas de Jong.

Dit bijzondere monument verdient het meer bekendheid te krijgen door zijn speciale betekenis.

De dank van allen die zich betrokken voelen bij dit monument gaat uit naar mevrouw Elnske Boissevain en de heer Klaas de Jong voor de realisatie van het herstel.

Heel hartelijk dank, namens 1-8 R.I.

Daan Gunnink, secretaris reünie-commissie 1-8 R.I.



UNDANGAN • UITNODIGING

Selamat datang • Hartelijk welkom!

PASAR MALAM BALI

IJsselhallen Rietweg 4, 8011 AB Zwolle

2011

Op vertoon van veteranenpas bieden wij u en uw introductie:
GRATIS ENTREE

VETERANEN-MENU (NASI RAMES)
BIEDEN WIJ U AAN VOOR € 6,00 p.p.

Openingsdagen:

Organisator: R.I.E.

Zaterdag	23 april	14.00 – 22.00 uur
Zondag	24 april	12.00 – 22.00 uur
Maandag	25 april	12.00 – 19.00 uur

Redelijk Exhibition Enterprise
Dorvas & Kemptonstraat 17-19, 8021 BG Zwolle
Telefoon 038 451 3304
Website hultzenbeek

SOBAT

De Ambonense legende van Nènèk Luhu

Al van Eva af zijn er lieve maar onverstandige meisjes op de wereld geweest en Nènèk Luhu, de Ambonense schone, was één van hen. Zij leefde eeuwen geleden op dat betoverende eiland in de Bandazee in de tijd dat het leven daar één gelukzaligheid was, die door geen enkele wanklank werd verstoord. De Goden hielden van Ambon omdat het eiland zo mooi en de bewoners zo goed waren en zij zegenden de Ambonessen met vele gaven. Armoede kende men er niet en angst evenmin, want alles was goed en overal heerste vrede. Mooi als bloeiende melat's waren er de meisjes en de mooiste van hen was Nènèk Luhu.

Haar vader, de Radja van Soja, stond hoog in aanzien op het eiland en zijn invloed op de hoofden van Ambon was groot. Met veel zorg was Nènèk Luhu opgevoed door haar ouders, die haar geleerd hadden lief en behulpzaam te zijn, geduldig en goed, edelmoedig en zacht.

Zij had echter één gebrek dat haar vader veel verdriet bezorgde: ze was vaak ongehoorzaam.

Zo had ze eens tegen het verbod van haar vader in nieuwe sieraden gekocht die ze wilde dragen op het feest dat de Radja voor alle hoofden van het eiland zou geven. Ook haar geliefde zou daar komen en daarom wilde ze er verschijnen in pracht en praal die iedereen zou verblinden. Haar vader had toestemming gegeven om nieuwe kleren te laten maken, maar juwelen had ze al in zulke verscheidenheid dat haar vader het verkwalig vond om nieuwe aan te schaffen. Toen hij dan ook hoorde dat zij de edelsmid opdracht had gegeven een kostbare armband voor haar te maken, ontstak hij in woede en hij besloot dat Nènèk Luhu niet op het feest aanwezig mocht zijn. De hele dag en de hele avond moest zij op haar kamer blijven en zelfs aan het dansen mocht zij niet deelnemen. Vanuit haar vertrek hoorde zij de muziek en het gepraat der gasten en naarmate de tijd verstreek, veranderde haar aanvankelijke verdriet in opstandigheid.

Tenslotte besloot zij toch te gaan; ze moest haar geliefde zien. In het geheim nam zij andere kleren en hing een sluier voor haar gezicht, zodat haar vader haar niet zou herkennen. Toen het feest op een hoogtepunt was en iedereen zijn



aandacht had bij het dansen, sloop zij ongemerkt binnen. Wat later merkten de gasten haar op en zij bewonderden haar mooie figuurtje en haar beschaafde en fijne gebaren. Wel vonden ze het vreemd dat de geliefde van de dochter van de Radja zich zo met het meisje bezighield en zij vroegen hun gastheer waar zijn dochter toch bleef. Om haar de schande te besparen, vertelde hij dat ze ziek was en daarom niet kon komen. Toen wees men hem op het gesluierde meisje en vroeg men wie toch die schone gast was.

De vorst keek en liet haar bij zich komen. Reeds terwijl zij naderde, merkte hij dat het Nènèk Luhu was en opnieuw ontstak hij in toorn. Hij beval haar de sluier af te werpen en in het bijzijn van de verbaasde gasten -die het arme kind met medelijden bezagen- sprak hij zijn vloek over haar uit. Sidderend hoorde Nènèk hem aan en zij werd zo door angst bezield dat zij wegvlocht. Ver van huis, op de plaats waar nu Fort Victoria staat, dwaalde zij rond zonder zich ooit in de buurt van haar ouderhuis te wagen. Alleen bij nacht kwam zij tevoorschijn en in sombere, zwaarmoedige liederen bezong ze dan haar haat jegens haar vader. De Goden wisten van haar ongehoorzaamheid en zij zagen nu hoe weinig berouw zij daarover toonde. Het was hun verre van welgevallig dat zij zich niet nederig betoonde maar integendeel wraak afriep over haar vader. Hun straffen kwamen zwaar op haar neer. Uit de schoonheid van haar gelaat namen zij de zachtheid weg, haar rechterbeen werd veranderd in een paardepoot en een rollende steen sloeg een grote open wond

tussen haar schouderbladen, die nooit meer zou genezen.

Ze was diep ongelukkig maar haar slechtheid nam toe. Anderen wilde ze meeslepen en laten delen in haar verdriet. Daarom verborg ze haar paardepoot onder de plooiën van haar kleed en wanneer iemand naderde draaide ze zo, dat de wond niet ontdekt werd. Tientallen vreemdelingen verleide ze en nog heden ten dage zijn er die door haar voor altijd ongelukkig gemaakt worden. Onwetenden die op Ambon komen, gaan vaak wandelen in de omgeving van het fort en bij het vallen van de duisternis ontmoeten ze dan een vreemdschoon meisje dat hen toelacht en met zoete stem vraagt haar mee te nemen. Het is Nènèk Luhu, de gevaarlijke schone, die van wondere dingen vertelt. Ze vleit zich tegen de vreemdeling aan en laat zich door hem liefkozen. In verwoering slaat dan de vreemdeling zijn armen om het meisje heen en zonder het te weten, legt hij zijn hand tussen de schouderbladen op de besmette plek. Vanaf dat ogenblik is hij betoverd. Nènèk Luhu lacht dan haar schrille zegevierende lach en hinkend met haar paardepoot verdwijnt ze in de nacht. De wandelaar laat zij achter met een diepongelukkig gevoel. Nooit meer zal hij vreugde kennen in zijn leven en zijn lippen zullen zich nooit meer plooiën tot een lach, want hij beroerde Nènèk Luhu, die alle geluk uit hem wegnam.....

Schoon als Ambon zelf is Nènèk Luhu, maar gevaarlijk is zij evenzeer en overal kan zij aanwezig zijn.

Bron: Legercontact A-Divisie
Th.R.

“Steenwijk als Militaire Stad”

door drs. T.A. Krijger

Nog twee Indië-bataljons in Steenwijk opgeleid

Na het vertrek van 5-9 RI zijn er in de Johan van den Kornputkazerne nog twee bataljons dienstplichtigen voor uitzending naar Indië opgeleid. In oktober 1948 arriveerden de rekruten van de lichte 1948-II. Zij vormden het bataljon 6-4 RI, dat vanaf 1 januari 1949 426 Bataljon Infanterie (BI) ging heten. Dit bataljon behoorde tot 42 Zelfstandige Infanteriebrigade, in Indië omgedoopt tot de G-brigade. Aangezien 5-9 RI in februari 1948 de Steenwijker-kazerne had verlaten en 426 BI de eerste eenheid in de kazerne was na 5-9 RI, heeft de Johan van den Kornputkazerne dus een paar maanden vrijwel leeg gestaan. 426 BI vertrok op 23 maart 1949 met de *Zuiderkruis* naar Indië en werd ingezet in Midden-Java. Het bataljon keerde op 14 september 1950 met de *Generaal Ballou* terug naar Nederland.

De laatste in Steenwijk opgeleide eenheid die naar Indië werd uitgezonden was 432 Bataljon Infanterie (7-1 RI). Dit bataljon van 43 Zelfstandige Infanteriebrigade (II-Brigade) werd op 1 juli 1949 opgericht en bestond uit militairen van de lichte 1949-I. De militairen van 432 BI, die voor tachtig procent afkomstig waren uit het noorden en oosten van het land, kwamen op 3 en 4 maart naar Steenwijk. Daar kregen zij een zesweekse opleiding waarin elementaire zaken als de groetplicht, veldoefeningen in bossen en geweschietoefeningen aan bod kwamen. De rekruten kregen Maleisis, werden moreel bewapend en kregen inlichtingen over de gruwelen van geslachtsziekten.

Half augustus 1949 kwamen de staf en de ondersteuningscompagnie van 432 naar Steenwijk. Het hele bataljon was nu in de Johan van den Kornputkazerne gelegerd en maakte zich op voor vertrek naar Indië. Voor het zover was, haalde de eenheid nog de landelijke pers. Eind augustus 1949 was de leiding van het bataljon ter ore gekomen dat er massaal zou worden gedeserteerd. De reden hiervoor lag waarschijnlijk in Den Haag. Daar werd in september de *Ronde Tafel Conferentie* gestart waarbij de soevereiniteitsoverdracht moest worden geregeld. Dit zal de animo onder de dienstplichtigen om naar de Oost te vertrekken niet bepaald hebben verhoogd. De informatie over de desertieplannen bleek dan ook juist.

Er werd een klopjacht voorbereid. Van de 232 deserteurs werden er binnen twee dagen honderd gearresteerd. De toegepaste methode bij de zogeheten “Steenwijk-desertie” kon op steun rekenen van de Minister van Oorlog, W.F. Schokking.

Na dit (op)roerige inschepingsverlof vertrok 432 op 2 september 1949 uit Steenwijk per trein naar Amsterdam, waar het werd ingescheept op de *Grote Beer*. Bij inscheping wisten de militairen van 432 nog niet waar zij in Indië terecht zouden komen. Pas op de rede van Tandjong Priok vernamen zij dat aan hen het noordelijk gedeelte van de residentie Bantam op West-Java was toegewezen. De standplaats van 432 BI was Serang, de uit de *Max Hazelaar* bekende residentieplaats. Na korte tijd werd de eenheid in verschillende groepen opgesplitst en verdeeld over het gebied. Na de soevereiniteitsoverdracht op 27 december werd 432 BI geheel uit elkaar getrokken om de vrijgekomen plaatsen van degenen die naar Nederland terug konden keren in te nemen. Op 16 oktober 1950 verliet de laatste Steenwijker-eenheid aan boord van de *NELLY* de tropen. Zeven korporaals en soldaten van 7-1 RI overleefden hun uitzending niet.

Na 432 BI is er nog één eenheid in Steenwijk opgeleid die bestemd was voor uitzending naar Nederlands-Indië. Het betrof hier 441 BI (7-4 RI), opgericht op 1 maart 1950. Dit bataljon maakte deel uit van de 44 Zelfstandige Infanteriebrigade en werd gevormd door militairen van de lichte 1949-II. 441 BI zou echter nooit de reis naar Indië maken, omdat uitzending van nieuwe Nederlandse troepen ondertussen niet meer nodig was.

De militairen die in Steenwijk opgeleid zijn en een lange periode in Indië hebben gediend, hebben een sterke kameraadschappelijke band gekre-

gen als peloton, als compagnie of als bataljon. Het zijn sobats, kameraden voor het leven geworden. Tot op de dag van vandaag organiseren zij reünies en andere bijeenkomsten. Deze vinden ook in de Johan van den Kornputkazerne plaats. Veel veteranen hebben vaak met sobats van de eigen eenheid reizen naar Indonesië gemaakt. Op de reünies worden altijd de slachtoffers van de strijd in Indië herdacht. Voor hen zijn intussen gedenkplaten en monumenten opgericht.

Brochurereeks van de Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht, Den Haag 1996. Nr. 17, ISBN 90.70677-44-5

Aanullende opmerking

Naar aanleiding van de inhoud van het hierboven geplaatste artikel heeft Roelof Grit (die zelf deel uit heeft gemaakt van 432 BI) schriftelijk contact opgenomen met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te Den Haag. In zijn schrijven heeft Roelof Grit aangegeven dat er bij 432 BI (7-1 RI) geen slachtoffers waren te betreuen, maar dat er wel door ongevallen een aantal gewonden zijn gevallen, o.a. door onvoorzichtigheid met het schoonmaken van het geweer (*Lee Enfield*) en het auto-ongeluk op de brug in Balaradja. In het antwoord van het NIMH van 3 februari jl. wordt bevestigd dat er bij 432 BI (7-1 RI) geen slachtoffers waren te betreuen, maar wel een aantal gewonden door ongevallen. Volgens het NIMH is het niet meer te achterhalen waar drs. T.A. Krijger zijn uitspraak op heeft gebaseerd. Daarnaast is de publicatie over Steenwijk die dateert uit 1996, al lang niet meer in de reguliere boekhandel verkrijgbaar. Mocht er sprake zijn van een tweede druk van deze publicatie, dan zal deze omissie zeker worden verwerkt. E.e.a. is ook onder de aandacht gebracht van Hoofd Collecties van het NIMH.



SOBAT

De "Sweep van Bartels"

Nog steeds bestaat de mogelijkheid om fotoboeken, brieven, dagboeken, films, onderdeelkrantjes etc. etc. van oud-Indië- en Nieuw-Guineagangers in te leveren. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) staat paraat om alle schenkingen in ontvangst te nemen (de zgn. "Sweep van Bartels").

Bij het NIMH wordt al het ingeleverde materiaal geregistreerd, geordend en volgens de geldende normen opgeslagen in het archief. Dit archief is toegankelijk voor geïnteresseerden en vormt zodoende een gewaardeerde bron van informatie voor hen die daaraan behoefte hebben. Belangrijk is dat deze informatiebronnen voor het nageslacht bewaard blijven en niet bij het oud papier belanden. En u kunt daaraan nog altijd meewerken! U kunt uw waardevolle foto's, films, documenten etc. etc. bij uw regionale bestuursleden inleveren. Wij realiseren ons heel goed dat ze voor u een grote emotionele waarde hebben en dat u er nu misschien nog geen afstand van wilt doen.

Maar zorgt u er dan alstublieft voor dat uw nabestaanden weten dat het uw wens is dat het materiaal in de toekomst aan het NIMH wordt geschonken. U kunt eenvoudig het schenkingsformulier (verkrijgbaar bij uw regionale bestuursleden) invullen en ondertekenen en dat bij uw foto's en documenten leggen.

Steeds meer leden gaan er toe over om hun tastbare herinnering aan het NIMH te schenken. Vergeet u niet om aan te geven van wie de schenking is (naam, adres, legernummer, eenheid waarbij gediend) en als het kan en nog niet is gebeurd, te beschrijven wat er op de foto's staat (plaats, namen, gebeurtenis, datum). Zoals u wel zult begrijpen, maakt volledigheid van de gegevens de toegankelijkheid van het archief zoveel eenvoudiger en u bent vermoedelijk de enige die de gewenste informatie nog weet!

Veiligstellen van ons erfgoed, daaraan kunt u actief bijdragen door uw schenking aan het NIMH!

Tropennacht

*Land van sawahs en van bergen,
Palmbomen in hun mooiste pracht,
Moole brede kalistromen,
Heerlijk is jouw tropenpracht.*

*Stil bekorend Insulinde,
Wonderschoon is je natuur,
Dikwijls zit ik stil-aandachtig,
In je late avonduur.*

*Zacht hoor ik de kall ruisen,
Zacht de kampong rusten gaan,
En de oliepitjes walmend,
Voor de deuren blijven staan.*

*En de maan ziet van de hemel,
Lachend op dit alles neer,
Werpt de palmboom-silhouetten,
Op de vruchtbare aarde neer.*

*Geheel stil is het toch nimmer,
Ook nu nog leeft de natuur,
Kampongwachten hoort men praten,
Op het middernachtelijk uur.*

*En nog vele vreemde klanken,
Dringen langzaam tot mij door,
't Is alsof natuur en mensen,
Zingen in een heel groot koor.*

*Nooit zal ik dit land vergeten,
Zelfs al ga ik hier vandaan,
Deze melodie zal blijven klinken,
En zal nooit verloren gaan.*

*Uit: Gedenkboek 2e
Mitrailleur Bataljon
1947-1950.*

Henk Leeman

Herdenking Roermond 2011

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op

zaterdag 3 september 2011



Sterren boven ons (deel 1)

Inleiding

Het zijn nog dezelfde sterrenbeelden die me gezelschap hielden tijdens de donkere wintermaanden van 1939-1940. De afstand Ameide - Gorinchem (19 km heen en 19 km terug) was toen geen beletsel om per fiets af te leggen. Na het behalen van het diploma MULO-B te Schoonhoven, was het aanschuiven bij 3 HBS goed te doen. Naar 4 HBS kon niet, want we hadden nog geen scheikunde gehad. Het grote voordeel was dat je kon genieten van de school en van de vele leraren met hun eigen stijl van lesgeven. Natuurkunde vanmorgen met dr. Biermasz! Het onderwerp luidde: Optiek. Bespreking van de astronomische kijker als refractor en de spiegeltelescoop als reflector. De leraar toonde een zelf gemaakte kijker, brillenglas plus 2 voor en een loupe achter. Ik maakte er eentje na en zag tot mijn verwondering de bergen op de maan en de 4 maantjes van Jupiter.

Hoekvergroting 25x dus voldoende, bovendien een scherp beeld. Ik ging gewoon door en met een brillenglas van ¼ en dezelfde loupe kwam ik tot een vergroting van 200x. Maar dat was teveel gevraagd. Het werd later 40x en dat ging prima.

De Maan en Jupiter kwamen dus binnen bereik. Mars schitterde met een rode gloed maar gaf geen details. Venus als avond-morgenster was wel prachtig aan de westelijke hemel, maar het bleef een fel schitterende schijf of schijngestalte. Saturnus lukte aanvankelijk niet, later wel. Dat waren dus de planeten of dwaalsterren (afbeelding 1).



Het door mij waargenomen deel van ons zonstelsel (schetsmatig)

De planeten zijn geen sterren in de ware zin zoals onze eigen ster de Zon. Sterren zijn de onveranderlijke lichtbronnen aan de avond/nacht/morgenhemel. Successievelijk werden toen de constellaties of sterrenbeelden m'n geestelijk eigendom. Dat ging echt niet zomaar, maar het was een amusante jacht op groot wild.

Grote Beer

Het begon met de Grote Beer, het bekende beeld aan de hemel, ook wel de Wagen genoemd. De zelf gemaakte kijker trok veel publiek in het dorp Ameide. Na de Grote Beer kwamen de Voerman, Perseus, de Zwaan, de Grote en de Kleine Hond, Orion, de Stier, Cassiopeia, Andromeda met Pegasus, de Leeuw, Tweelingen etc., al of niet tegen een achtergrond van de Melkweg. Dus nu eerst de Grote Beer (afbeelding 2).

Die staat steeds in een andere stand aan de hemel maar blijft wel in het noorden. Bovendien boven de horizon, in welke stand we hem ook zien. De Grote Beer is gemakkelijk te herkennen, indrukwekkend aan de noordelijke hemel. Later is een stukje van de staart af voldoende om hem te herkennen.

Aanvullende informatie

Op de hoogvlakte van Bandoeng (Java) kwam in juli 1948 een combinatie refractor/reflector tot stand. Hij stond op het kazerneplein van het bataljon genietroepen "7 December" Divisie te Tjimahi (afbeelding 3).



afbeelding 3

Een nieuwe serie artikelen uit de reeks "Sterren boven ons" werd de redactie aangeboden door Peter van Toor. De trouwe lezer van "SOBAT" zal de naam Peter van Toor onmiddellijk koppelen aan de indrukwekkende serie artikelen "Veldpost (1 t/m 14)" met als vervolg daarop de serie "Burgerpost (1 t/m 5)" en de serie "In Duitse gevangenschap 1944-1945 (1 t/m 4)". Met oprechte dank aan onze "vaste correspondent" Peter van Toor volgt in deze "SOBAT" derhalve deel 1 uit de nieuwe serie artikelen "Sterren boven ons".

Redactie



Luitenant-kolonel ir. Van Oerle sprak er met enige trots over tegen de directeur van de sterrenwacht te Lembang.

Peter van Toor

Nou tabé dan!

Onderstaand artikel is van vaandrig W. (Willem) H. (Hayo) Pruis die was ingedeeld bij 432e Bat. Inf. Pruis is geboren op 13 maart 1927 in Nederlands-Indië (Oost-Java) en overleden op 18 november 2007 op 80-jarige leeftijd.

In afwachting van wat te gebeuren stond, werd de KNIL-compagnie van het 432e Bat. Inf. gelegerd in kamp Tjililitan I, waar ook reeds KNIL-militairen van andere onderdelen lagen (Bat. Inf. XXVI). Behalve wat Europees personeel, waaronder gedetacheerde KL-ers, trof men er vertegenwoordigers aan vanuit de hele archipel zoals Ambonezen, Menadonezen, Javanen en Peranakan Chinezen. Ja zelfs een detachement Papoea's, dat onder commando van kapitein Besseling omstreeks de soevereiniteitsoverdracht naar Nieuw-Guinea vertrok, ontbrak aanvankelijk niet.

Zowel Tjililitan I als Tjililitan II lagen onder de rook van het gelijknamige vliegveld dat voor de oorlog het grote vliegveld van Batavia was en dat in onze tijd in gebruik was als vliegbasis van de M.L.

In tegenstelling tot Tjililitan II, dat nieuwer was en dat bijv. beschikte over cementen vloeren en idem slokkanen waarvan de barakken wat ruimer en solider waren geconstrueerd, was het aan ons toegewezen kampement maar een armzalig geheel. De pondolachtige onderkomens, opgetrokken uit Bamboe, waren onderverdeeld in zogenaamde "kamar-masing", afzonderlijke kamertjes waar de gehuwde soldaten met hun gezinnen in waren ondergebracht. Het hemelwater dat in de regentijd op de atap dakbedekking kletterde, werd voor een deel opgevangen in niet gecementeerde (in de grond gegraven) slokangeulen rond de behuizing. De rood-bruine aarde (tanah merah) waarop het kamp aangelegd was, veranderde dan in een ware modderpoel.

De primitieve latrines (gaten in de grond) moesten na gebruik d.m.v. op de deksels aangebrachte staken worden gesloten. Als waarschuwing ter voorkoming van een evt. misstap en om de geur wat te temperen, stond er te lezen: "Toetoe labang" (gaten sluiten ofwel deksels dicht).

Behalve wat goedangs, een kookloods, een kantine, een wasplaats en een mandi-afdeling waren er langs de kawat, nabij de ingang van het



kampement, enkele ruimten die als "kantoran" (kantoor) dienst deden. Hier zetelden o.a. de commandant van het Bat. Inf. XXVI (majoor W. in 't Veld) en de Menadonese adjudanten onderofficier Bojo en Sinkel, waarover hier verderop meer.

De beëindiging van Nederlandse politiek-politionele taak op (formeel) 27-12-1949 bracht met zich mee dat de KL versneld zou worden gerepareerd, waarbij voor vele lieden van het 432e voorlopig nog wel even een taak weggelegd was bij de afwikkeling van diverse taken op verschillende terreinen, vooral op Java.

Voor het KNIL lag dit wat anders. We hoeven in dit verband bijv. alleen maar te denken aan het drama van de Ambonezen, dat zich toen reeds begon af te tekenen.

Beperken we ons tot -oneerbiedig gezegd- het "stelletje ongeregeld" van Tjililitan anno 1950, dan werd er niet veel meer gedaan dan wat wachtklappen en patrouilleren in en in de directe omgeving van het kamp of werd de tijd gedood met het plegen van wat corvée- en schoonmaakwerk.

Sommige soldaten verdwenen, demobiliseerden of werden nog overgeplaatst terwijl uit het resterende personeelsbestand van Infanterie XXVI, waaronder dus de KNIL-clie van 432, er tenslotte twee compagnieën werden geformeerd die in april 1950 over zouden gaan naar het federale Indonesische Leger, de APRIS (Angkatan Perang Repoebliek Indonesia Serikat) ook wel TRIS (Tentara Repoebliek Indonesia

Serikat) geheten.

Toen enige maanden later Soekarno het federatieve karakter van Indonesië aan z'n laars lapte en er vervolgens sprake was van de door hem beoogde eenheidsstaat (de Repoebliek Indonesia), verdween ook de S van APRIS zodat er daarna geen sprake meer was van een federaal leger.

Behalve de eerder genoemde adjudanten gingen ook de Javaanse sergeanten Kusmin Partadikrama en Tarimin mee over. In de "JAVA-BODE" van 24-4-1950 konden we het volgende lezen:

Twee KNIL-compagnieën overgedragen

Op 24 april werden op Tanah Lapangan (het voormalige Waterlooplein) te Jakarta twee KNIL-compagnieën door de Nederlandse Rayoncommandant (kolonel B.P. de Vries) aan de Basiscommandant van Jakarta (luitenant-kolonel Taswin) overgedragen. Na de inspectie sprak de Nederlandse Rayoncommandant de troepen toe, waarna hij met de volgende woorden het commando overdroeg aan Taswin:

"Overste Taswin, basiscommandant van Jakarta-Raya, hierbij draag ik u de voor u staande compagnieën over. Ik heb de overtuiging dat de strijdkrachten van de RIS met deze compagnieën worden aangevuld met goede soldaten die weten wat hen te doen staat. Ik wens u geluk met deze aanvulling en ik hoop dat deze compagnieën worden opgenomen als broeders, die gezamenlijk voor

de opbouw van dit land hun plicht zullen doen".

Nadat Taswin bij de beide KNIL-adjudanten Bojo en Sinkeh de epauletten van eerste-luitenant van de APRIS op de schouders had bevestigd, hield hij een korte toespraak waarin hij ondermeer zei: "Broeders en gewezen leden van de compagnie Tjillitan I, met een verheugd hart sta ik hier voor u met de taak u als APRIS-eenheid over te nemen. Voor u is het niet moeilijk deze dag te vergeten omdat thans het ideaal is bereikt dat in uw binnenste opgeslagen ligt. U hebt dit ogenblik met zeer veel geduld afgewacht. Thans bent u opgenomen in onze strijdkrachten en dit betekent dat heden op u de grote taak ligt om uw regering en uw land te dienen. Uw lot hangt af van uw eigen capaciteiten en daarom moet u uw volle aandacht besteden aan het uitvoeren van uw taak en zodoende helpen een gedisciplineerd en sterk leger te vormen van een onafhankelijke en soevereine staat".

Bij de overdracht bevonden zich ook twee ere-compagnieën van de APRIS terwijl er veel belangstelling was van het publiek en van burgerlijke en militaire autoriteiten, waaronder ook enkele vertegenwoordigers van de UNCI (United Nations Commission for Indonesia).

Luitenant-kolonel Taswin Almanik Natadiningrat zou het brengen tot generaal-majoor en werd vervolgens aan het eind van de jaren zestig benoemd tot de Indonesische Ambassadeur in Nederland (Den Haag).

Een andere bijkomstigheid -maar dan van een geringere importantie en in het persoonlijke vlak- was dat ondergetekende bij het scheiden van onze wegen van soldaat 2e klas Talim, namens de compagnie, twee wajang golek poppen aangeboden kreeg. Eén stelt de Hindoe-Javaanse Prins Ardjoeno voor en de andere zijn hoofdvrouw Soemardra. Ze gingen mee naar Holland en nog altijd sieren ze één van de wanden van mijn woning als herinnering aan een interessante episode van een tijdvak dat definitief tot het verleden behoort.

Ingezonden door R. Grit



Gecombineerde jaarlijkse bijeenkomst 2011

Op 10 maart jl. heeft voor de derde keer het gecombineerde jaarlijkse overleg plaatsgevonden met de secretarissen, penningmeesters, sociaal commissarissen en ledenadministrateurs van de regionale lidverenigingen van VOMI Nederland. Plaats van handeling was de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem.

Van de zijde van het bestuur van VOMI Nederland waren hierbij aanwezig de heren L. Noordzij (voorzitter), K.J. Orsel (secretaris), A. Luijendijk (penningmeester) en de bestuursleden W.P.J. Patist (voorzitter/secretaris SOCCOM), A.M. Mol (functionaris PR en lid redactiecommissie "SOBAT") en Th.H.A. Rump (vicevoorzitter SOCCOM/budgethouder FSZ en hoofdredacteur "SOBAT"). Aanwezig was ook mevrouw G.M. Nattekaas-Deleman (centrale ledenadministratie).

Ondanks 2 afmeldingen waren toch nog 34 vertegenwoordigers van de regionale lidverenigingen aanwezig.

Na een woord van welkom door de heer K.J. Orsel (dagvoorzitter) werden met een minuut stilte de gesneuvelde en overleden sobats herdacht.

Een groot deel van deze bijeenkomst bestond uit informatieverstrekking en informatie-uitwisseling. Zaken die hierbij aan de orde kwamen waren o.a.: Ere-Couloir 4 mei 2011, Wageningen 5 mei



2011, Veteranendag Koninklijke Landmacht 2011, jubileumviering 25 jaar VOMI Nederland, centrale ledenadministratie, overlijdensmeldingen en adreswijzigingen, subsidieverstrekking door V-Fonds, afdracht van de regionale lidverenigingen aan VOMI-Nederland, concept-jaarrekening 2010, samenwerking met andere veteranenorganisaties/verenigingen, declaraties, de "SOBAT", TOKO VOMI Nederland en de normbedragen voor de sociale lasten. Een belangrijk agendapunt was ook de

goedkeuring van het Jaarverslag 2010 van de Sociale Commissie (SOCCOM) en het Fonds Sociale Zorg (FSZ).

Na de rondvraag sloot de dagvoorzitter om 12.38 uur deze vlot lopende vergadering en kon men genieten van de bekende voortreffelijke warme lunch in de Kumpulan, waarna door de deelnemers zeer voldaan aan de thuisreis kon worden begonnen.

Th.R.



Mijn diensttijd van 30 juni 1947-30 juni 1950 (deel 1)

Begin 1947 was ik in Groningen voor de militaire keuring geweest.

Op 30 juni 1947 moest ik opkomen in de Hojelkazerne te Utrecht. Dat was mooi want binnen 20 minuten was ik bij mijn ouders die in Hilversum woonden.

De eerste weken geen verlof maar in de kazerne blijven. Toen ik eens op wacht stond, kwamen mijn ouders langs. Nadat ik was afgelost kon ik met mijn "visite" in het wachtlokaal spreken. We hadden in deze periode ook eens een parade op de Singel te Utrecht en stonden voor de afmars naar deze parade te wachten, toen er plotseling een appel in de hand op mijn rug werd gestopt, weer mijn ouders.

Op zaterdagmorgen moest alles gepoetst worden en model worden opgemaakt. Toen we daarmee klaar waren, kwam de administrateur met de vrij-vervoerbewijzen. Paniek, mijn vrij-vervoer was uitgeschreven naar Hilversum, maar ik was vanuit Schildwolde opgekomen en daar wilde ik ook weer naar toe terug (naar mijn meisje!). Ik naar de kapitein toe en hem uitgelegd hoe de vork aan de steel zat. De kapitein schreef een briefje waarmee ik naar de administrateur moest gaan. Onder protest kreeg ik van hem een nieuw vrij-vervoerbewijs en daarvoor kon ik pas een uur later met de trein.

Ik kreeg een opleiding tot chauffeur/ordonnans en volgde daarom autorijlessen en motorrijlessen. We hadden eind 1947 al vroeg winter en toen ik op een maandagmorgen op de bus stond te wachten, vroom het 14 graden. Natuurlijk kwam ik toen weer te laat op de kazerne met



"Volendam"

als gevolg "op rapport". Als de luitenant er was, kreeg ik 3 dagen licht arrest. Dan wisten ze in Hilversum weer wat er loos was als ik dinsdagavond niet kwam opdagen. Ik werd vervolgens overgeplaatst naar de Alexanderkazerne in Den Haag. Daar hadden we echt niets te doen. Het was een vervelende tijd, koud, veel klagen en slecht eten.

Twee keer hebben we inschepingsverlof gehad en dat paste mij wel. Ik was overigens ook klaar voor de uitzending. Ik heb afscheid genomen van mijn meisje (Bets) op het station in Groningen, zij ging naar haar Huishoudschool en ik naar de trein. Op 28 februari 1948 ging het dan eindelijk gebeuren: plunjezakken inleveren en in marscolonne naar het station.

Vervolgens met de trein naar de haven van Rotterdam waar de "Volendam" al op ons lag te wacht-

ten. Mijn ouders waren niet naar Rotterdam gekomen en dat was maar goed ook, want het was daar verschrikkelijk druk. De boot vertrok en toen we op de Noordzee kwamen werd het prachtig weer. Later in Het Kanaal zagen we bij zonsondergang de krijtrotsen van Engeland. De eerste nacht was het een plaatsje zoeken in het ruim. We lagen op de grond, op de tafels en boven in de hangmatten. De volgende ochtend aan het begin van de Golf van Biskaje werden de schommelingen van het schip steeds langer met als gevolg de eerste zeezieken. De volgende dag spuugde ook ik het ontbijt over boord. Op het dek in het midden van het schip kon ik het nog wel volhouden, maar eten was er even niet meer bij. Twee dagen heb ik er last van gehad, daarna ging het wel weer. We zagen de rotsen van Portugal en het was een schitterend gezicht om later op de avond de Straat van Gibraltar te passeren. Op de Middellandse Zee had ik me met een groep opgegeven voor het schillen van aardappelen. We zaten dan voor op het schip op een afgesloten deel. Na het schillen kregen we een stuk ijs in een tobbe en daar deden we dan limonadesiroop bij zodat we heerlijk te drinken hadden met dat mooie weer. Over de reling van het schip hingen we te kijken naar een groep van wel acht dolfinen die telkens uit het water opdoken. Tijdens de tocht zagen we de plaatsen Algiers en Tunis liggen, ook het eiland Malta was goed te zien.

Schildwolde, M.P. de Boer



Hojelkazerne Utrecht

Slag bij Midway

De slag bij Midway werd tijdens de Tweede Wereldoorlog (op 4 juni 1942) bevochten in de Stille Oceaan. Het werd een beslissende zeeslag.

Achtergrond

Nadat de Verenigde Staten op 7 december 1941, door de aanval op Pearl Harbor, in de Tweede Wereldoorlog betrokken waren geraakt, barstte de strijd los met het Japanse Keizerrijk om de heerschappij over de Grote Oceaan. De Japanners rukten geleidelijk op en veroverden een gebied dat zich uitstrekte van Birma tot de Salomonseilanden. Na de Amerikaanse Doolittle Raid (van 18 april 1942) met B-25's op Tokio, vonden de Japanners het noodzakelijk om hun greep op het noordelijke en centrale deel van de Grote Oceaan te verstevigen. Daartoe werd een gelijktijdige aanval ingezet op de Aleoeten (Slag om de Aleoeten) en op het Amerikaanse (en strategisch uiterst belangrijke) eiland Midway.

Deze aanvallen kwamen voor de Amerikanen niet onverwacht omdat zij de communicatiecode van de Japanse marine gekraakt hadden en zich dus konden voorbereiden.

Admiraal Yamamoto

De Japanners beschikten over een vloot van 16 onderzeeërs, 4 vliegdekschepen, 8 slagschepen, 4 kleinere schepen en 12 transport- en bevoorradingsschepen. De 16 onder-



zeeërs voeren voor de vloot uit en moesten, als ze de Amerikaanse vloot zagen, die zo snel mogelijk aanvallen en de posities doorgeven. De vier vliegdekschepen waren: Kaga, Akagi, Soryu en de Hiryu. Deze schepen stonden onder bevel van admiraal Yamamoto en hadden 250 vliegtuigen aan boord. Hun taak was Midway aan te vallen en de Amerikaanse vliegdekschepen te vernietigen. De 12 transport- en bevoorradingsschepen vervoerden de meer dan 5.000 Japanse mariniers. Deze werden begeleid door twee slagschepen, zes grote slagschepen en wat kleinere schepen. Hun taak was om de mariniers aan land te zetten op Midway en ze eventueel te ondersteunen met artillerievuur. De Japanners hielden nog zeven slagschepen met een klein vliegdekschip achter de hand als reserve.

Admiraal Nimitz



Aan Amerikaanse zijde beschikte men over 3 vliegdekschepen: USS Enterprise, USS Hornet en USS Yorktown, die onder bevel stonden van Admiraal Nimitz. Op het eiland Midway stonden nog eens 115 Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers gereed.

Strijd

Op 4 juni 1942 begon de strijd om Midway. De Japanse admiraal Nagumo viel aan bij zonsopgang. Hij liet de helft van zijn vliegtuigen van de vliegdekschepen opstijgen. De

andere helft zette hij klaar met torpedobommen om de Amerikaanse vliegdekschepen aan te vallen, zodra ze zouden worden ontdekt. De Japanse vliegtuigen bombardeerden het eiland Midway twintig minuten lang en richtten aanzienlijke schade aan. Vijftien Amerikaanse vliegtuigen werden neergehaald tegenover dertig Japanse. Als reactie hierop stegen er zware Amerikaanse bommenwerpers op om de Japanse vliegdekschepen aan te vallen. Een Amerikaans vliegtuig zag twee van de vier Japanse vliegdekschepen en de Amerikanen veranderden meteen van koers om ze te onderscheppen. Nagumo had de vliegdekschepen nog niet verwacht. Hij liet de tweede helft van zijn vliegtuigen wisselen van torpedobommen naar gewone bommen om Midway nogmaals te bombarderen. Rond diezelfde tijd stegen 116 Amerikaanse duikbommenwerpers op van het Amerikaanse vliegdekschip USS Hornet om de Japanners aan te vallen.

Terwijl de Japanners nog steeds bezig waren met de voorbereidingen, vond een Japans patrouille-vliegtuig de Amerikaanse vloot en verzond onmiddellijk een radiob bericht dat paniek veroorzaakte aan boord van Nagumo's vlaggenschip. Nagumo besloot om de Amerikanen aan te vallen en veranderde van koers om ze te onderscheppen. Hierdoor kon een groot deel van de vliegers van het Amerikaanse vliegdekschip USS Hornet de Japanse schepen niet vinden. Slechts een klein deel van de Amerikanen lukte het om de Japanners te vinden en aan te vallen. Omdat de bommenwerpers niet werden geëscorteerd door hun eigen jagers, werden ze meteen aangevallen. Hierdoor verloren de Amerikanen veel vliegtuigen. Het lukte de Amerikaanse bommenwerpers niet treffers te plaatsen op de Japanse vliegdekschepen; velen werden neergeschoten. Nagumo waande zich al winnaar van de strijd; hij had Midway Island een zware slag toegediend, veel Amerikaanse vliegtuigen neergeschoten en de aanval van de Amerikanen afgeslagen.

Twee minuten hierna veranderde de situatie dramatisch. De Japanse jagers die hun vliegdekschepen



Het schip moest worden verlaten, de vliegtuigen en bommenwerpers vlogen naar de USS Enterprise.

De USS Yorktown was zwaar beschadigd geraakt maar werd in een recordtijd weer opgelapt. De Japanners wilden met een tweede golf de score gelijkmaken door nog een vliegdekschip tot zinken te brengen. Ze dachten dat de Yorktown al was gezonken en zagen het opgelapte vliegdekschip aan voor de USS Enterprise. De Japanners waren nu in de waan dat de stand gelijk was en dat de Amerikanen alleen de USS Hornet nog overhadden en dat ze bijna verslagen waren.

De twee overgebleven Amerikaanse vliegdekschepen maakten zich op voor de laatste aanval. Ze lieten 24 vliegtuigen opstijgen voor de aanval op het laatst overgebleven Japanse vliegdekschip, de Hiryu. De Hiryu had al een groot deel van zijn vliegtuigen verloren bij de aanval op USS Yorktown. De Hiryu werd gevonden en tot zinken gebracht door vier bommen.

De Japanse marine was nog steeds vele malen groter dan de Amerikaanse. Toch besloot admiraal Yamamoto de strijd om Midway Island te staken. Hij gaf er zich rekening van dat hij zonder luchtoverwicht de strijd om het eiland niet kon beginnen (en niet kon winnen) en trok zijn vloot terug. De strijd om Midway was voorbij, de Amerikanen hadden een harde strijd geleverd en gewonnen. Binnen zes maanden na Pearl Harbor lagen vier Japanse vliegdekschepen die aan de aanval hadden deelgenomen op de bodem van de Stille Oceaan.

Bron: Wikipedia
Th.R.



moesten verdedigen, vlogen op geringe hoogte en sommigen waren al geland omdat ze zonder brandstof zaten. Opeens verschenen er 37 Amerikaanse Dauntless duikbommenwerpers van het vliegdekschip USS Enterprise hoog boven de Japanse schepen.

De scheepsdekken van de Japanse vliegdekschepen lagen vol met bommen en brandstofvaten, de monteurs waren druk bezig de vliegtuigen opnieuw klaar te maken voor de strijd. De 37 Amerikaanse vliegers vielen aan. Eén groep viel het vliegdekschip Kaga aan en de andere groep viel Nagumo's schip (Akagi) aan. Slechts zes bommen troffen doel, maar dit bleek genoeg want al snel stonden beide schepen in lichterlaaie.

Een paar minuten hierna vielen 17 Amerikaanse duikbommenwerpers

van het Amerikaanse vliegdekschip USS Yorktown het derde Japanse vliegdekschip Soryu aan. Het schip werd getroffen door drie bommen en moest hierna al snel worden verlaten. Later werd het tot zinken gebracht door een Amerikaanse onderzeeër.

De korte maar hevige aanval van de Amerikanen was voorbij. Nagumo had drie van de vier vliegdekschepen verloren. Hij liet 40 vliegtuigen van zijn laatste schip (de Hiryu) opstijgen. De Japanners vonden het Amerikaanse schip USS Yorktown en vielen het aan. De Amerikanen waren echter klaar om de aanval af te slaan. De Japanners leden zware verliezen bij hun aanval. Toch lukte het zeven Japanse vliegers om door de verdediging heen te komen. De USS Yorktown werd getroffen door drie bommen en twee torpedo's.



Het Indië-Monument in de gemeente Gorinchem



Plaats

Gorinchem aan het Paardenwater, volgens ontwerp van beeldend kunstenaar Martus van Ravenswaay.

Onthulling

Op 18 september 1999 door burgemeester P. Jssels, directeur Stichting Dienstverlening Veteranen (mevr. F. Zijldwegt) en de jeugdigen Michael Marcalo en Ferdinand de Ridder.

Overleden plaatsgenoten

Naam	Geboren	Overleden	Onderdeel	Ereveld
G. Jochems	11-12-1919	25-07-1947	3 GRPI	Menteng Pulo
Th. Muilwijk	07-11-1926	29-01-1949	LTD 82	Pandu
G.C. Ton	12-03-1917	20-03-1949	MP 1	Menteng Pulo
H. den Uijl	04-01-1928	12-04-1950	KL	Onbekend
J. Verheij	29-09-1925	07-07-1947	12 Gmvdie	Menteng Pulo

Bootreis VOMI-Friesland

Ook dit jaar organiseert VOMI-Friesland een bootreis over de Friese meren. Er wordt gevaren met mps "Marprinses" van Rondvaardij "Prinsenhof" in Earnewâld (Earnewoude).

De kapitein zal zijn best doen om ons de mooiste plekjes in het Friese merengebied te laten zien.

Dit zal plaatsvinden op vrijdag 20 mei a.s.

De "Marprinses" vertrekt om precies 10.00 uur vanaf de P. Miedemaweg in Earnewâld. De boot wacht niet op eventuele laatkomers, dus graag op

tijd zijn. Inschepen kan vanaf 09.30 uur. De inhoud van het reisotje laat toe dat deelname aan deze tocht (evenals vorig jaar) € 40,00 per persoon kost en wat krijgt u daarvoor? Bij de start krijgt u aan boord 2 x koffie of thee met een stuk Friese oranjeboek. Om 12.30 uur krijgt u een uitstekend diner met een consumptie. In de loop van de middag 2 x thee met een dūmke en tot slot om 17.00 uur een belegd broodje en een krentenbol met een kop koffie of een beker melk of kamemelk. De consumpties die u tijdens de reis nuttigt zijn voor elgen rekening. Als u wilt deelnemen aan deze reis



moet u er zorg voor dragen dat het reisbedrag uiterlijk 1 mei a.s. is bijgeschreven op rekeningnummer 512659 t.n.v. penningmeester VOMI Reisfonds, Walburgastraat 25, 8855 CK Sexbierum. Dit is een rekening bij de ING bank. Onder mededelingen vermelden: Boottocht 2011.

43 Genieveldecompagnie in Nederlands-Indië 1949-1950 "De Sobats van Co Groen"



Op pagina 25 van "SOBAT" nummer 134/februari 2011 trof u aan tweemaal artikelen over het boek "De sobats van Co Groen". Aangezien de schrijver het boek in eigen beheer heeft uitgegeven, kan het boek derhalve alleen via hem besteld worden. De kosten bedragen € 26,25 (inclusief verzendkosten.)

Heeft u belangstelling voor het boek, neem dan contact op met de schrijver van dit boek op het onderstaande adres:

Stichting het Veteraneninstituut
Majoor drs. J.M.H. Groen
Willem van Lanschotplein 2, 3941 XP Doorn
Postbus 125, 3940 AC Doorn
Telefoon: 0543-47 41 81
E-mail: j.m.h.groen@veteraneninstituut.nl

De Lente

Verblindend blauwe
luchten

gevuld met levend licht,
de aarde die haar zuchten
nu naar de hemel richt;
bloesemende wolken
in wisselende wacht,
verlangend te vertolken,
de lente en haar pracht.

PERSBERICHT

"De Wachtende Moeder"

De Stichting Indië Monument Deventer houdt op woensdag 4 mei een herdenkingsbijeenkomst bij het Indië Monument "De Wachtende Moeder", ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers in het voormalige Nederlands-Indië en Zuidoost Azië gedurende de jaren 1942 -1950.

Locatie: Grote Kerkhof (plein) te Deventer

Datum: 4 mei 2011

Tijdstip: 19.15 tot 19.45 uur

Zitplaatsen: voor alle belangstellenden

Info: J.A.M. Goossen

Tel.: 0570-637766

E-mail: goossenac@hetnet.nl



Herdenking in Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert dinsdag 6 september 2011 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen.

De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken.

Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.

Stichting Veteranen Noord-Nederland

Op 8 maart jl. heeft ten kantore van een notaris in Roden de officiële oprichting plaatsgevonden van de Stichting Veteranen Noord-Nederland (Groningen/Friesland/Drenthe). Het doel van de stichting is het versterken en bevorderen van kameraadschap en saamhorigheid tussen (oorlogs) veteranen in Noord-Nederland onderling, alsmede tussen (hen en) hun partners en kinderen onderling.

Herdenking Gevallen en Verbindingsdienst

AHK Batavia; A-Divisie; B-Divisie; C-Divisie (1 Div "7 December"); T Brigade; U-Brigade; V-Brigade; W-Brigade; Y-Brigade; 42 ZIBVa; 43 ZIBVa; Vbvd KNIL; Veteranen MFO Sinal; Vereniging oud-leden 1 (NL) UN Signal bat.

Op donderdag 12 mei 2011 organiseert het Regiment Verbindingsstroepen haar jaarlijkse Herdenking voor de Gevallen. Deze herdenking zal voor het eerst plaatsvinden op de Bernhardkazerne in Amersfoort (Bachman Wuytierslaan 198) op het nog te realiseren Veteranenplein (nu beter bekend als P 1). We herdenken daarbij onze 119 collega's die het leven lieten in de periode 1940 tot heden.

Meer bijzonderheden kunt u vinden op onze regimentssite www.verbindingsdienst.nl of via telefoonnummer 033-4215701.

Ontvangst vanaf 12.00 uur. Indien men gebruik wil maken van de lunch, moet men dit voor 20 april 2011 kenbaar maken bij

L.Oost.05@mindef.nl of via telefoonnummer 033-4215701. De daadwerkelijk ceremonie zal plaatsvinden tussen 14.15 uur en 15.45 uur.



SOBAT

Douwes Dekkerhuis

In Rangkas Bitung, de hoofdplaats van het regentschap Lebak in Banten (Bantam) leeft de herinnering aan Multatuli (Eduard Douwes Dekker), de auteur van de Max Havelaar, nog altijd voort.



Een korte periode (van 21 januari tot 4 april 1851) was Douwes Dekker assistent-resident van Lebak. Het huis waarin hij toen woonde, is er nog en staat op korte afstand van de Jalan Multatuli, één van de hoofdstraten van Rangkas Bitung. Het maakt tegenwoordig deel uit van het complex van het Centrale Ziekenhuis in deze plaats. Sommige kamers zijn in gebruik als kantoren van de plaatselijke gezondheidszorg en één kamer met oud-Hollandse tegeltjes is het kantoor van het hoofd van de plaatselijke afdeling van het Ministerie van Gezondheid.

Niet iedereen in Rangkas Bitung is nog bekend met de man die het plaatsje bekend maakte. "Eerlijk gezegd, weet ik het niet goed. Er is hier een weg die Multatuli heet en een huis dat zo heet. Men zegt dat het huis toebehoorde aan een man die Wes Dokar (Douwes Dekker) heette. Ik weet niet wie dat was. Misschien was het een Hollander, omdat veel Nederlandse toeristen hier komen om het huis te zien", zegt een becakbestuurder (een inwoner van Rangkas Bitung). Volgens Asep Sahdiana, woordvoerder van het regentschap Lebak, zijn er nog slechts drie originele onderdelen van het huis van Douwes Dekker overgebleven te weten: een verwaarloosde put voor drinkwater die voor het huis ligt, de Hollandse tegels in één van de kamers en de drie meter lange dakgevel aan de linker kant van het huis.

De vroegere woning van Natanegara, regent van Lebak en tegenspeler van Douwes Dekker, ziet er beter uit. Het is nog steeds de ambtswoning van de regent en hoewel het gerenoveerd is, heeft het nog vrijwel hetzelfde aanzien als in de tijd van Karta Natanegara. Het graf van Karta Natanegara dat achter de daar dichtbij zijnde Al Araf Moskee ligt, wordt door de bevolking als heilig beschouwd.

Een interessant trekje van de Jalan Multatuli is dat de twee huizen (dat van regent Karta Natanegara en dat van Douwes Dekker) tegenover elkaar liggen, als het ware symboliserend dat de twee mannen voor eeuwig strijdend tegenover elkaar staan.

Bron: "De Bantammer" nr. 25/1994

25 jaar geleden

Weet u het nog?

Op 9 januari 1986 werd Nederland officieel een nieuwe provincie rijker, provincie Flevoland.

Op 26 februari 1986 werd de 14e Elfstedentocht verreden met als opvallende deelnemer de heer W.A. van Buuren (kroonprins Willem-Alexander).

Eind april 1986 heeft zich een ontploffing voorgedaan in één van de vier reactoren van de kerncentrale van Tsjernobyl bij Kiev in de Sovjet-Unie.

Eind juni 1986 was er een feestelijke bijeenkomst van veteranen, oud-militairen en verzetsstrijders in de tuin van paleis Soestdijk ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Prins Bernhard.

Op 4 oktober 1986 werd de stormvloedkering in de Oosterschelde in gebruik gesteld door Koningin Beatrix.



Marinedagen 2011

Deze worden georganiseerd van 1 t/m 3 juli.

Luchtmachtdagen 2011

Deze worden gehouden op 16 en 17 september op Vliegbasis Leeuwarden.



VOMI Drenthe/Groningen en het winterseizoen 2011-2012. Wij houden u op de hoogte!

Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7,
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394
E-mail: themaas@home.nl
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

Zo, de eerste bijeenkomst hebben we intussen weer gehad en de rest van ons programma zullen we rustig over ons heen laten komen in de hoop dat we een gezellig jaar tegemoet gaan. Aangezien we gezelligheid zelf moeten maken, zal dat in de toekomst wel loslopen. Zoals ieder jaar beginnen onze bijeenkomsten om 14.00 uur, terwijl de jaarlijkse Reünie om 11.00 uur een aanvang neemt.

Geef u zo snel mogelijk op voor deelname aan Jaarvergadering en Reünie. Opgave kan geschieden via Sjef Otten, tel. 045-5315551 of Theo Maas, tel. 045-5327394, e-mail: themaas@home.nl

Heeft u de contributie voor 2011 nog niet betaald? Doet u dit dan zo spoedig mogelijk.

PROGRAMMA 2011

- | | |
|---------------------|--|
| 12 april | Jaarvergadering
Gemeenschapshuis,
Lindelaan 4,
Kessel-Eik |
| 17 juni | Reünie
Kazerne,
Kazernelaan 101,
Weert |
| 13 september | Bijeenkomst
Broen Café,
Markistraat,
Echt |
| 8 november | Bijeenkomst
Gemeenschapshuis,
Lindelaan 4,
Kessel-Eik |

Denk aan onze makers die niet alles meer kunnen !!!!!

Houd ons op de hoogte van leden of hun partner die (langdurig) ziek zijn. Een beetje aandacht kan soms kleine wonderen verrichten! Tenslotte wensen wij al onze zieke leden en/of familieleden van harte beterschap.

Drenthe/Groningen

Secr. J. Krikke, Marnepad 36,
9406 TM Assen, Tel. 0592-357140
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0598-422 389

De laatste "SOBAT"

Het meeste werk om de contributie te innen lag natuurlijk in de maand januari. Wij bedanken uiteraard een ieder die een bijdrage heeft gestort. Het is niet nodig te vermelden dat uw bijdrage hard nodig is om VOMI Drenthe/Groningen draaiende te houden en om bijv. het maken en het verzenden van de "SOBAT" mogelijk te maken. Een aantal leden heeft helaas nog geen bijdrage overgemaakt, 'helaas' betekent dat voor hen: "De laatste "SOBAT".

Jaarvergadering

Indien u zich nog niet heeft aangemeld voor de jaarvergadering in Spier op woensdag 13 april, het kan nog net. Dit jaar hebben wij een super grote mega hoofdprijs voor de loterij. De voorzitter zal tijdens de opening van de vergadering deze verrassing toe (laten) lichten. Dus gewoon komen en loten kopen.

Museumweekend

Op het terrein van de Johan Willem Frisokazerne is het Stoottroepenmuseum gevestigd. Het museum toont het verhaal van meer dan 50 jaren inzet, moed en strijdzaamheid. Niet alleen voor 'Stoters' en 'Oud-Stoters' interessant, ook voor alle Indië- en Nieuw-Guinea-veteranen is echt heel veel te zien. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan de jongste uitzendingen van de huidige bewoners van deze mooie kazerne aan de Balkenweg in Assen. De toegang is gratis en een rondleiding

begint altijd met een kop koffie. Bij de kazerne moet wel een legitimatiebewijs getoond worden. Een mooie invulling voor het museumweekend in april. Daarnaast bent u op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 13.00 uur welkom.

Drentse Veteranendag

Als u niet via uw gemeente een uitnodiging ontving voor de 3e Drentse Veteranendag in de TT-hal in Assen, kunt u voor deelname nog net contact opnemen met de secretaris van die stichting J. Zuur in Emmen (0591-628 099). Na het officiële programma in de voormiddag volgt een spetterende muziekshow met herinneringen van 'toen'.

4-mei herdenking

Op hetzelfde kazerneterrein bent u 4 mei vanaf 14.00 uur van harte welkom bij de herdenking ter nagedachtenis aan de gevallen van alle Regimenten en Bataljons Infanterie, opgeleid en geformeerd in deze kazerne voorafgaand aan hun inzet in voormalig Nederlands-Indië of waar ook ter wereld. Indien u van uw contactpersoon geen uitnodiging ontving, neem dan contact op met het secretariaat voor een 'Bewijs van Toegang' (voor toegang tot de kazerne).

Geraniums

Na de jaarvergadering kan het bestuur gewoon even achter de geraniums gaan zitten. De korte broeken zoeken wij in de plunjekast, de wandelschoenen worden weer getest en we gaan genieten van hoge(re) temperaturen. Natuurlijk kunt u weer mee naar het Bevrijdingsdefilé in Wageningen en de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Wij werken intussen rustig door aan de plannen voor de veteranendagen in Havelle en Assen, het lustrum van

SOBAT

Overijssel

Secr. J. Oldenbeuwing
Relger 27
8103 AL Raalte
Tel. 0572-358947
E-mail: j.oldenbeuwing@versatel.nl
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

We kunnen terugkijken op een goed bezochte Nieuwjaarsreceptie in de "Bosgoed" te Heeten. Een 40 tal sobats met hun partner mochten we daar verwelkomen. Voorzitter Albert Scholten opende de middag met een welkomstwoord en memoreerde in z'n speech de laatste bijeenkomsten van 2010.

Programma 2011

Van belang is de mededeling dat op donderdag 21 april a.s. de laatste bijeenkomst wordt gehouden van het seizoen 2010-2011. We komen dan samen in de "Viersprong" in Nieuwleusen, aan de Burg, Backlaan 2, tel. 0529-481496 en gaan genieten van de theaterproducties van "Pommodoro". Er is die middag weer een verloting ter bestrijding van de kosten. Ik hoop dat we velen mogen begroeten. We beginnen om 15.30 uur.

We weten dat vergaderingen voor veel mensen niet de leukste bezigheden zijn, maar noodzakelijk zijn ze wel. Voor donderdag 24 februari jl. was een ledenvergadering gepland in C.R. "Veldzicht" te Heino. De opkomst was matig. We mochten ± 14 leden met of zonder partner begroeten en dat valt op een ledenbestand van 309 leden goed tegen. Natuurlijk zijn niet alle leden in staat om te komen, toch had het bestuur wel iets meer belangstelling verwacht, mede gezien de opkomst bij de Nieuwjaarsreceptie in Heeten.

Programma 2011-2012

Ons bestuurslid Chris Ermers is druk bezig een programma te maken voor het nieuwe seizoen. Houd u vooral de berichtgeving in de "SOBAT" in de gaten, zeker voor de 1e middag in oktober.

Veteranensociëteiten

Ik breng u nog even in herinnering de volgende Veteranensociëteiten:

1. Kantine van de Scholengemeenschap "Reggesteijn", Cattelaar 1 te Rijssen, ingang achterzijde. Elke 1e maandag van de maand om 14.00 uur is er

Veteranensoos. Welkom zijn alle mannelijke en vrouwelijke oud-militairen.

2. C.R. "Marktzicht" te Heino, Dorpsstraat 13-15. Elke 2e maandag van de maand om 14.00 uur, ook hier zijn alle mannelijke en vrouwelijke oud-militairen welkom.

3. Enschede, iedere 1e maandag van de maand om 14.00 uur is er Veteranensociëteit in C.R. "De Zorf" aan de Zuiderhagen in Enschede.

4. Zwolle, iedere 1e donderdag van de maand om 20.00 uur is er Veteranensoos in "De Terp" aan de Radewijnstraat 1 te Zwolle.

Vanaf deze plaats een hartelijke groet aan allen en voor onze zieken van harte beterschap.

Secr. A.J.B. Martens

Utrecht/'t Gooi

Chico Mendessstraat 67
3573 AW Utrecht
Tel/fax: 030-2716895
E-mail: sobatam@versatel.nl
Soc. Comm. Tel. 035-6217809

Vanaf heden gaan wij proberen om onze vergaderingen en bijeenkomsten in de "nieuwe" Kromhoutkazernes te organiseren. Als bestuur hebben wij al een aantal keer in deze kazernes vergaderd. Op 26 mei 2011 hebben we in de Blauwkapelzaal van de Kromhoutkazernes een bijeenkomst, de aanvang is gesteld op 14.00 uur. De jaarlijkse reünie wordt gehouden op 26 april 2011 en gaat verzorgd worden op en door Vliegbasis Volkel. U krijgt z.s.m. de gegevens toegezonden. Vermeld bovenstaande data alvast in uw agenda.

De Veluwe

Secr. Prits T. Dürst Brill
Eperweg 21, 8181 ET Heerde
Tel. 0578-691646, fax 0525-657336
E-mail: kva325@artillerie.nl
Soc. Comm. 0578-575935
E-Mail: p.holsbergen@hetnet.nl

Januari stond zoals gebruikelijk in het teken van de nieuwjaarsrecepties. Uw bestuur van VOMI "De Veluwe" heeft

u vertegenwoordigd bij de nieuwjaarsbijeenkomst van VOMI-NL, de FIM en de Bond van Wapenbroeders op 15 januari jl. in Amersfoort. Een geslaagd evenement waarover u heeft kunnen lezen in de "SOBAT" van februari jl. Op de Veluwe hadden we onze eigen redelijk bezochte receptie in het ECHOS HOME "De Verbinding" te Stroe op 11 januari. Kwaliteit telt meer dan kwantiteit. Door drie bestuursleden is de nieuwjaarsbijeenkomst van de VIM "Valouwe" bezocht in restaurant "De Keet" te Heerde op 12 januari. Door de weersomstandigheden waren daar diverse afzeggingen, desondanks toch ook gezellig. Ik had het genoeg om enige tijd met de voorzitter van de FIM, de heer Cees Aarts te praten. De FIM is het overkoepelende hoofdbestuur van de VIM-afdelingen, net zoals VOMI-Nederland dat is voor de regionale afdelingen van de VOMI. Wat ik me dan soms afvraag is (gelet op het voorbeeld van de hoofdbesturen) of het niet mogelijk zou zijn om samen een nieuwjaarsreceptie te houden. We zijn tenslotte allemaal dezelfde sobats, echtgenotes/partners daarvan of personen die de Indië-veteraan een warm hart toedragen. Ik hoor gaarne uw reactie.

De volgende bijeenkomst van VOMI "De Veluwe" is op woensdag 13 april, wederom in het ECHOS HOME "De Verbinding" (beter bekend bij u als het AMT) aan de Wolweg 140 te Stroe. Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang Jaarvergadering om 14.00 uur en einde omstreeks 16.00 uur. U krijgt de uitnodiging en de agenda thuisgestuurd. Op 16 april bent u van harte welkom op het Artillerie Jaarconcert dat naar verwachting dit jaar op de Generaal Spoorkazernes in Ermelo zal worden gehouden. Er zijn voor de veteranen geen kosten (zie onze website www.reunioerkestartillerie.tk), opgeven bij de secretaris en dan ontvangt u een uitnodiging. De volgende bijeenkomsten zijn: woensdag 8 juni (locatie volgt), woensdag 12 oktober een activiteitenmiddag in Stroe en op 23 november de eindejaarsbijeenkomst met rijstmaaltijd in de Officierscantine te 't Harde.

Een andere manier om met elkaar in contact te blijven is ons buddy-systeem. Een telefoontje is zo gepleegd en een bezoekje wordt altijd op prijs gesteld. Weet u niet meer wie er in uw groepje zaten, neem dan contact op met Peter Holsbergen. Op 19 januari is ons lid Evert Jan Hazeleger uit Ede overleden; hij diende bij 3-2 RI van de "7 December" Divisie. Nieuw in onze

afdeling en overgekomen van VOMI Zuid-Holland Noord is sobat Jan van de Water die nu woonachtig is op Bronbeek; hij diende in Nederlands-Indië bij de Stoottroepen.

Degenen die mij een e-mailadres voor internet hebben gegeven, worden via de computer direct geïnformeerd als er iets te melden is. Heeft u in 2011 nog geen berichten ontvangen, meld u zich dan (weer) op mijn e-mailadres kwa325@artillerie.nl (ook voor leuke berichten).

Een verzoek van de penningmeester aan degenen die hun contributie nog niet betaald hebben om dat direct te doen (ING-bankrekeningnummer 0390224 t.n.v. VOMI De Veluwe te Nunspeet. Bij twijfel even bellen met onze penningmeester Bertus Compajen tel. 0341-251383.

Zeeland

Secr. J. Kloet

Laan van Barbestein 8
4451 AH Helikenszand
Tel. 0113-561738

E-mail: jkloet1926@zeelandnet.nl
Soc. Comm. Tel. 0113-561738

Bijeenkomsten

Gaarne attenderen wij u op de spontane bijeenkomsten die op de laatste woensdag van de maand gehouden worden in het museum te Nieuwdorp voor alle oud-militairen van welke vereniging dan ook. Voor deze bijeenkomsten geldt: Zaal open vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur.

Contributie

De aandacht van de penningmeester is o.a. gericht op de contributie-inning. Heeft u de contributie voor 2011 nog niet betaald ??? Doet u dit dan s.v.p. zo spoedig mogelijk.

Aandacht voor onze zieken

Wij vragen u ons op de hoogte te willen houden met betrekking tot ziekte van onze leden. Een kaartje en of een beetje aandacht kan soms wonderen verrichten.

Zuid-Holland Noord

Secr. J.W. de Jong, Merellaan 247,
3145 EJ Maassluis
Tel. 010-5927786
E-mail: juwjong@kabelfoon.nl
Soc. Comm. Tel. 071-5763418

In maart zonden wij u een uitgebreide nieuwsbrief waarin we u o.a. attendeerden op de algemene ledenvergadering die op 5 april is gehouden. In deze vergadering werd aan de leden toestemming gevraagd om samen te gaan met de vereniging VOMI Zuid-Holland Zuid, waarover u ook reeds eerder in de "SOBAT" werd geïnformeerd. In de komende "SOBAT" of nieuwsbrief zullen wij u over het resultaat informeren en verder meedelen wat de volgende stappen zijn om tot het einddoel te komen.

Op ons jubileumgeschenk dat wij u in januari toezonden, hebben wij vele positieve reacties gekregen. Onze dank aan die leden die de moeite namen ons hierover te berichten. Over de viering van het 25-jarig bestaan van VOMI Nederland hopen wij u binnenkort nader te kunnen informeren.

Zuid-Holland Zuid

2e secr. B.J. Bastemeijer

M. Roosenboomstraat 194
3207 KE Spijkensluis
Tel. 06-27 170 112

E-mail: b.bastemeijer1@chello.nl
Soc. Comm. Tel. 010-4340970
E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

In Zwijndrecht is op 6 december 2010 een Veteranencafé geopend. Veteranen uit Zwijndrecht en omgeving zijn hier van harte welkom om de veteranenbijeenkomsten te bezoeken, die plaatsvinden op de eerste maandag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur in restaurant "De Heerlijkheid" van het Verzorgingshuis "Swinhove" aan de Plantageweg 3 te Zwijndrecht. Info bij Eg Kiewiet 078-6191256 en G. de Jong 078-6771902.
LET OP: Het in de vorige "SOBAT" (nummer 134) opgegeven adres van het Veteranencafé is inmiddels dus gewijzigd. Wilt u meer weten over veteranencafés in Zuid-Holland, kijk dan op de website van het Veteraneninstituut (onder erkenning>veteranencafés).

Van de voorzitter

Op onze Nieuwjaarsreceptie mochten we 90 personen, een mooi aantal, verwelkomen. Het weer was goed, geen sneeuw / ijs en dat zijn de ingrediënten voor ons "oude knarren" om op pad te gaan. Er waren in de eerste twee weken van januari vele bijeenkomsten van andere veteranenverenigingen.

Binnen ons bestuur wordt de vertegenwoordiging bij dit soort bijeenkomsten verdeeld onder de bestuursleden, want als de voorzitter deze bijeenkomsten alleen moet aflopen dan staat hij aan het eind van de maand op sterk water. Op deze bijeenkomsten zie je trouwens altijd dezelfde personen die ieder jaar verzuchten "kunnen we dat in Zuid-Holland niet in één keer en gezamenlijk doen?" Maar het blijft bij deze jaarlijkse verzuchting, hoewel ik best eens een brief zou willen sturen naar alle veteranenverenigingen in Zuid-Holland met de vraag wat ze van dit idee vinden.

Maar als we zo iets doen, moeten natuurlijk niet alle voorzitters van deze veteranenverenigingen een toespraak houden want dan zitten we de hele middag op een droogje, wel goedkoop maar niet gezellig.

Op onze ALV van 2010 hadden we onze leden toestemming gevraagd om vanwege het 25-jarig bestaan geen feest te vieren, maar een jubileumpresentje aan te schaffen zodat alle leden ervan zouden profiteren. Op de Nieuwjaarsreceptie mocht ik aankondigen dat deze verrassing binnen een week thuis bezorgd zou worden. Uit de stapels schriftelijke dankbetuigingen voor de pennenset (in een mooi palissander doosje) bleek toch wel dat de keuze goed was geweest.

De boot/busreis in mei a.s. was snel volgeboekt en de mannen van Algemene Zaken zijn druk bezig om de laatste dingen te regelen.

Zodra u dit leest, hebben we net onze ALV gehouden. Een belangrijke ALV was het deze keer, maar daarover zullen we u de volgende keer berichten.

H.H.M. Mergler



SOBAT

SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
 Wil P.J. Patst
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpada
 tel. 0561-688772
 mobiel 06-15100579
 E: vomisoccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
 Budgethouder FSZ**
 Theo H.A. Rump
 Albetroestraat 14
 2352 EG Leiderdorp
 Tel. 071-5416936
 E-mail:
 Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
 Ger de Jong
 Rozenlaan 41
 2995 AS Heerjansdam
 Tel. 078-6771902



stichting
 veteranen
 platform

aangesloten bij

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
 M.P. de Boer
 Hoofdweg 67
 9626 AB Schildwolde
 tel. 0598-42 23 89

Overijssel
 Joost Oudenbeuving
 Reiger 27
 8103 AL Raalte
 tel. 0572-35 89 47
 E-mail:
 j.oudenbeuving@versatel.nl

Zuid-Holland Zuid
 W.A.J.K. (William) Roza
 Heemraadstraat 9
 3131 VG Vlaardingen
 Tel. 010-4340970
 w.roza3@kpnplanet.nl

Noord-Brabant-West
 P. Looyen (wvd)
 Cameedijk 1
 4706 EG Roosendaal
 Tel. 0165-560546

Noord-Brabant Oost
 Antoon P. Pennings
 Thorbeckestraat 101
 5344 SM Oss
 tel. 0412-62 35 15
 antonpennings@hetnet.nl

Friesland
 Hans N. Blom
 Gerben Ypmastraat 13
 8723 CP Koudum
 tel. 0514-52 21 07

Utrecht/V Gooi
 Eppo R. Schweetman
 Lutherhof 37
 1216 KR Hilversum
 tel. 035-6 21 78 09

Zuid-Holland Noord
 Eduard d'Haan
 Kennedylaan 15
 2324 ES Leiden
 Tel. 071-5763418

Noord-Oostpolder
 Kees Calje
 P.A. straat 23
 8307 BB Ens
 Tel. 0527-251470

Limburg
 H.A.M. van Haeff
 Past. Stassenstraat 44
 5921 CV Venlo
 Tel. 077-3822592
 hermanvanhaeff@telport.nl

Zeeland
 J. Kloot
 Laan van Barbestein 8
 4451 AH Heinkenszand
 tel. 0113-561738

**Rivierland/
 Oost Gelderland**
 A. Ebben
 Scheidingsweg 5
 6585 KD Mook
 tel. 0246 - 96 12 53

Veluwe
 P.H.J. Holsbergen
 Berkenoord 107
 8172 AR Vaassen
 Tel. 0578-575935
 p.holsbergen@hetnet.nl

Noord-Holland
 Nico Baan
 Molenwerfslaan 58
 2103 TE Heemstede
 Tel. 023-5283997
 E-mail: nbaan@kpnmail.nl

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting
 J. (Sjef) Franken
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels
 J. Hoevelaken
 Weerdestein 175
 6714 CN te Ede
 Tel. 0318-614557

VOMI (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)
 Paul P.G. Gommers
 Alb. Neuhuystraan 23
 8072 HJ Nunspeet
 Tel. 0341-254231
 E-mail: p.gommers600@upcmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.

SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Demobilisatie-speld verguld	€ 6,00	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie dasclip	€ 7,50	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 7,50 per lint
VOMI borrelbekertje (telescopisch)	€ 10,00	Gedichtenbundel met CD van mevr. A. Steenstra	€ 7,00
VOMI schrijfmop met logo	€ 8,50		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 10,00		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: ING Rekeningnummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

Vandaag is het geluk je
deel
en morgen vallen klappen
oh er gebeurt zoveel
zoveel
waar we geen barst van
snappen.

Soms voel ik me als een
ouwe krant
het lukt niet, voor geen
meter
soms is de hemel op mijn
hand
en gaat het stukken beter.

Toon Hermans

Weduwenbijeenkomst Friesland 2011

Hoewel dit nog een hele zomer niet
aan de orde is, maken we toch maar
vast de datum bekend. Dames,
noteer in uw agenda:

donderdag 29 september 2011
's middags vanaf 14.00 uur op de
Vliegbasis Leeuwarden. Wie van
u nu al weet dat u zeker niet zult
komen, maak dat dan alstublieft
alvast bekend per briefkaart, tele-
foon of e-mail aan ondergetekende
(adres: zie "SOBAT"). Dat spaart
straks mogelijk veel postzegels uit!
De regeling is verder gelijk aan alle
vorige jaren.
Oraag tot ziens op de Vliegbasis op
29 september.

Hans Blom

In Memoriam

Het bestuur van VOMI
Rivierenland/Oost-Gelderland
kreeg geheel onverwacht het
bericht van het overlijden van
de oud-voorzitter de heer Theo
J. Koning, Leeuwengrootstede
te Cuijk. Theo Koning was voor-
heen vele jaren penningmeester
van VOMI Rivierenland/Oost-
Gelderland.

Vanwege de ziekte van zijn echt-
genote heeft hij zich in 2008
teruggetrokken.

Persoonlijk heb ik maar enkele
jaren met hem samen gewerkt,
maar hem wel leren kennen als
een nauwgezet en accuraat col-
lega. Niets was hem te veel in
die lange periode waarin hij veel
werk voor zijn sobats heeft ver-
richt.

Wij wensen zijn echtgenote veel
sterkte toe en dat zij kracht
moge putten uit onze schrifte-
lijke en persoonlijke reacties.

Voorzitter (en bestuursle-
den) VOMI Rivierenland/Oost-
Gelderland

Zo kan het "OOK"

Bij het openslaan van de krant van
zaterdag 19 februari 2011 werd ik
emotioneel getroffen door bijgaande
foto.

Deze foto doet mij ruim 60 jaren
terugdenken. Wat hebben toen de
moeders, vaders en weduwen veel
gemist.

Zij moesten het doen met een kort
bezoek van de dominee, pastoor,
politieagent of een ambtenaar die
even kwam zeggen dat hun zoon of
man gesneuveld was. Daar moesten
zij het mee doen!

De moeder van de in april 2007
gesneuvelde korporaal Cor Strik
kreeg vrijdag 18 februari 2011 op de



Oranjekazerne te Schaarsbergen het
Gevechtsinsigne uitgereikt. Ik besef
mij terdege dat met deze omhelzing
de ouders Strik hun zoon niet terug
hebben, maar er wordt nu gelukkig
wel veel aandacht en waardering aan
gegeven.

Het is een teken van het veranderde
veteranenbeleid van Defensie.

Hulde en een "Ere-Salut" voor de
Krijgsmacht.

Mag deze omhelzing ook een late
hommage zijn aan de Moeders,
Vaders en Weduwen van onze
gesneuvelde Sobats.

Wim Topée
(voorzitter VOMI Zuid-Holland Noord)

Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2011

Deze wordt gehouden op 30 september 2011 te Apeldoorn
voor alle veteranen van de Koninklijke Marechaussee.

Veteranendag Koninklijke Luchtmacht 2011

Deze wordt gehouden op 7 september 2011 op Vliegbasis Eindhoven
voor alle veteranen van de Koninklijke Luchtmacht.

SOBAT



Dametin 2011

Ook in 2011 zal in Dalen een Dametindag op kleine schaal worden georganiseerd.

Door het bestuur is alles in het werk gesteld om ook op deze dag een mooi programma te kunnen bieden aan de deelnemers.

Zoals ook op alle vorige bijeenkomsten zijn hier de veteranen uit Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea van harte welkom.

Het gedacht verloop van deze dag op **zaterdag 2 juli 2011** is:

vanaf 10.30 uur	Ontvangst bij Zaal Cornelis met koffie en cake
11.30 uur	Welkomstwoord
11.45 uur	Verplaatsing naar het monument
12.00-12.45 uur	Herdenking bij het monument met: Vlaggenceremonie Toespraken en declamatie Kranslegging gemeente en Dametin
13.00 uur	Terugkeer naar Zaal Cornelis en daarna een eenvoudige nasmaaltijd

Hierna is er weer volop gelegenheid om bij Zaal Cornelis samen gezellig de middag door te brengen en herinneringen op te halen.

Kosten voor deze bijeenkomst: € 12,50 te voldoen vooraf op rekeningnummer 312681712 ten name van DAME TIN onder vermelding: Deelname reünie 2011. Betalen is deelnemen. Inschrijven gaarne vóór 1 mei 2011.

Reünie

3-9 RI

Datum: Donderdag 21 april 2011
Lokatie: Johannes Postkazerne te Havelte

Info: F.H. Dijkstra,
W. Lodewijkstraat 16, 8606 AE Sneek
Tel. 0515-417706.
E-mail: fhdijkstra@home.nl

LSK-Veteranen

Datum: Dinsdag 19 april 2011
Lokatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem

Info en aanmelding: Wim Loman,
Molengaarde 60, 6983 BH Doesburg
Tel. 0313-472547.
E-mail: w.loman9@chello.nl

OVW bataljon Zeeland

1 en 2-14 RI houden op 13 april 2011 tussen 11.00 en 15.00 uur hun 63e reünie in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal.
Informatie via telefoonnummer 0118-638212 of via e-mail gsinke@zeelandnet.nl

Nieuwe voorzitter Veteraneninstituut

Per 1 maart 2011 heeft het Veteraneninstituut in Doorn in de persoon van dr. Gerrit Valk een nieuwe bestuursvoorzitter. Gerrit Valk is de opvolger van mr. Martin Zijlstra die na acht jaar voorzitterschap om statutaire redenen terugtreedt.



Valk is niet onbekend met de veteranthematiek; zo zat hij namens de PvdA in de jaren tussen 1989 en 2002 in de Tweede Kamer, waarbij hij

onder meer het voorzitterschap van de Vaste Commissie voor Defensie bekleedde. Daarnaast was hij tussen 2004 en 2006 wethouder en loco-burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Bergen.

Uit handen van Minister van Defensie (Hans Hillen) heeft voor-

malig bestuursvoorzitter van het Veteraneninstituut (mr. Martin Zijlstra) bij zijn afscheid het Ereteken voor Verdienste in zilver ontvangen. Deze onderscheiding van Defensie is hem verleend vanwege zijn zeer waardevolle bijdrage aan de erkenning, waardering en zorg voor de veteranen. Vooral zijn grote mate van betrokkenheid werd hierbij meerdere malen benadrukt.



Veteranenvrouw

*Je bent 'n baken op de kust,
een ster aan het firmament,
Je geeft me warmte en rust,
bij jou ben ik content.*

*Je bent de haven en de ree,
waar ik ten anker kom,
Je maakt gelukkig en teuree,
daar gaat het nu toch om.*

*Je bent de luute in de storm,
een schuilplaats voor de nacht.
Als stuurvrouw ben je enorm,
mijn grote Stille Kracht.*

Kees van Hooijdonk

Nieuwe leden

NAAM..... WOONPLAATS..... ONDERDEEL

DE HEER BROUWER G.R. ZOETERMEER MARBRIG NNG

DE HEER DAM H. van..... ERMELO..... KMAI TFU

DE HEER HAM D. van den LEERDAM..... MARBRIG NNG

DE HEER KEMPEN W. van ETTEN-LEUR

Mevr. LEEUW - BOERS G. de..... ASSEN

DE HEER MATENAAR P..... HAARLEM

DE HEER REURTS J.H..... SOEST

DE HEER ROODENBURG A.J..... OUDENBOSCH



Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het

doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze lidverenigingen heeft reeds een donatie gedaan. Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan het doen door minimaal € 7,50 over

te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

U doet toch ook mee?



Th.R.



NATIONAAL FONDS
VOOR VRIJHEID
EN VETERANENZORG

**"De bijdragen van de BankGiro Loterij
en de Lotto maken het werk van
het Nationaal Fonds voor
Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk".**



Lotto®



BankGiroLoterij

SOBAT



Met ons aller

welgemeend mede-

leven en dat de

liefde en de warmte

van uw naasten U

de moed en kracht

geven dit zware

verlies te dragen.

SOBATE
sociale
VERREUSSLING
VOMI

In Memoriam

**Met grote eerbied en in gepaste vorm
 brengen wij een laatste Ere-saluut aan:**

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Algra,	D.	Oentsjerk	16 AAT
Bellemakers,	F.J.G.	St. Odilienberg	425 BI/6-6 RI
Bijl,	J.	Den Helder	?
Bochman,	Th.	Maastricht	43 ZMC
Bokhorst,	J.A.	Nieuw Vennepe	1-3 RI
Coppers,	J.T.H.	Sevenum	5-6 RI
Cornelisse,	E.	Leeuwarden	422 BI
Dedden,	G.	Lemmer	403 BI
Dekker,	L.	Nijeveen	IBW/411 BI
Donker, van den	H.	Zevenbergen	5-10 RI
Eijk, van	W.J.	Zwolle	5 Esk Huzaren
Faber,	F.	Stiens	AAT
Gijs,	C.J.	Hoogvliet RI	5-6 RI
Groenendijk,	A.	Schiedam	4-11 RI
Groot, de	A.	Balk 426 BI	
Haring,	C.A.	Schippluiden	4-8 RI
Hartog,	R.	Tzum	1-9 RI
Hasselbach,	E.L.	Oostzaan	?
Hazeleger,	E.J.	Ede	2-5-2 RI
Heemskerk,	F.Th.	Wassenaar	3-8 RI
Heijnders,	H.L.M.	Amersfoort	6 Esk Huzaren
Hekman,	A.	Adorp	5-5 RI
Hoeks,	A.	Steensel	3-7 RI
Houben,	Chr.	Stein	?
Jamin,	J.J.	Eysden	42 ZIB
Kokken,	P.A.J.	Rucphen	5-10 RI
Koning,	Th.J.	Cuijk	4-8 RI
Koole,	I.J.	Rotterdam	LTD
Kraaij,	R.	Exloo	3-5 RS
Leeuw, de	K.G.	Nieuwegein	4-7 RI
Londo,	G.	Emmen	?
Meij, v.d.	Chr. M.	Venlo	5-6 RI
Mols,	F.	Tilburg	Vbdd
Nieuwenhuis,	J.	Oppenhuizen	426 BI
Notenboom,	H.J.	Made	415 BI/6-3 RI
Otten,	J.	Phoenix USA	2 Huz van Boreel
Pameijer,	I.J.	Grave	10 Genie
Pleumeekers,	W.G.H.	Heugem/Maastricht	42 ZMC
Ploeg,	R.	Oss	5-4 RI
Pluijmers,	W.P.	Hoogerheide	KNIL
Prins,	F.	Heerhugowaard	MLD EX 1-2
Rengelink,	H.J.	Hardenberg	15 Genie
Roon, van	J.	Heemskerk	4 GRJ
Ruiter,	G.J.	Heeten	?
Schaik, van	D.A.	Utrecht	?
Sluys, van der	A.K.	Koudekerke	5-3 RI
Sprekels,	J.C.	Breda	Wpl St 7 dec Div
Stoffels,	K.	Drachten	426 BI
Stoppelenburg,	L.	Eindhoven	2-14 RI
Stubbe,	F.J.	Amsterdam	10 Genie
Twist, van	D.	Zwijndrecht	Vbdd 2 Div
Vaessen,	C.P.A.	Reuver	42 ZMC
Veen, van der	J.	Amsterdam	KMarns
Veldman,	H.	Barger Compasuum	1-12 RI
Verbeek,	O.B.	Blije	?
Verhees,	F.H.L.	Maasbracht	5-11 RI
Verreussel,	J.G.A.	Echt	Huz van Boreel
Versluis,	C.	Nieuwpoort	411 BI/ 6 GRG
Viets,	M.	Den Haag	?
Vliet, van	J.	Huizen	?
Weerts,	M.	Mill	5-7 RI
Wiersma,	J.	Wouterswoude	3-1 RI
Woltman,	L.J.G.	Papamoa Nieuw Zeeland	?
Woude, van der	T.	Boornbergum	Marbrig
Yntema,	G.C.	Brunssum	3-9 RI
Zandbergen,	J.P.	Leiden	5 GRG

CRUISE VAKANTIES 2011 MET M.P.S. BRILLANT

Welkom bij BTR International River Cruises

Perfect verzorgde cruises hoeven niet duur te zijn, bij ons vaart u namelijk mee voor zeer aantrekkelijke prijzen. U bent te gast op de M.P.S. Brillant, één van de intiemste en gezelligste cruiseschepen van Nederland, waar u dagelijks verwend wordt op prachtige uitzichten over een afwisselend landschap en een volledige verzorging aan boord.

De M.P.S. Brillant is één van de intiemste en gezelligste passagiersschepen voor riviercruises in Nederland. De verzorging is 'vorstelijk', met elke dag weer een uitgebreid ontbijtbuffet, een heerlijk gevarieerde lunch, op de gebruikelijke tijden een kopje koffie met een koekje en 's avonds een 3-gangen diner. Daarnaast worden er gezellige avonden met live-muziek en animatie georganiseerd. Dit alles bieden wij u aan voor een vriendelijke prijs.

Openings- en Eindeseizoenscruises

Voor de opening en sluiting van het seizoen heeft BTR International River Cruises een spectaculaire aanbieding



BTR International River Cruises, altijd verrassend geprijsd!

26 mrt.	8 dg. Friesland en IJsselmeer	€ 399,-	31 aug.	11 dg. Rijn - Moezel Cochem & Rudesheim	€ 822,-
16 april	8 dg. Rijn & Moezelcruise naar Cochem	€ 498,-	10 sept.	8 dg. Zeeland en Zuid-Hollandcruise	€ 598,-
23 april	8 dg. Friesland en IJsselmeer	€ 498,-	17 sept.	8 dg. Rijn & Moezelcruise naar Cochem	€ 548,-
30 april	8 dg. Rijn	€ 498,-	24 sept.	8 dg. Noord- en Midden-Nederlandcruise	€ 548,-
26 juni	11 dg. Rijn - Moezel Cochem & Rudesheim	€ 822,-	01 okt.	8 dg. Rijn	€ 498,-
06 juli	11 dg. Rijn - Moezel naar Bernkastel	€ 822,-	08 okt.	8 dg. Rijn & Moezelcruise naar Cochem	€ 498,-
16 juli	8 dg. Noord- en Midden-Nederlandcruise	€ 598,-	15 okt.	8 dg. Friesland en IJsselmeer	€ 498,-
06 aug.	8 dg. Zeeland en Zuid-Hollandcruise	€ 598,-	22 okt.	8 dg. Rijn	€ 498,-
13 aug.	8 dg. Rijn	€ 598,-	29 okt.	8 dg. Zeeland en Zuid-Hollandcruise	€ 399,-

Prijzen per persoon en vanaf

