

27e jaargang • nummer 140 • februari 2012

SOBAT



VOMI



INGE DE BRUIJN SPORTFONDSENBAD



Kom naar onze accommodatie voor:

Recreatiefzwemmen
Banenzwemmen
Trimzwemmen
AquaFit
Jip's Baby-en Peuterzwemmen
Jip's Stoomcursus A-diploma

Meer Bewegen voor Ouderen
Jip's Zwangerschapszwemmen
Therapeutisch zwemmen
AquaJoggen
Jip's Turbocursus A-diploma
Jip's Zwem-ABC Compleet cursus

Kijk op onze website voor informatie of u kunt contact opnemen met onze receptie.

Hamburg 200, 2993 LG Barendrecht

Tel: (0180) 615 220

info@ingedebrijnsportfondsenbad.nl

www.ingedebrijnsportfondsenbad.nl

SPORTFONDSENBAD
INGE DE BRUIJN

altijd een belevenis!

SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

De enige Soldiers and Veterans Hotels voor jonge en oudere veteranen en (oud-) defensiemedewerkers.

— SOLDIERS AND VETERANS HOTEL WASSENAAR*** —

Wegens het enorme succes van de Soldiers and Veterans Hotels, is BTR International door het Veteraneninstituut gevraagd om een derde Soldiers and Veterans Hotel te openen. Er is lang gezocht naar de perfecte locatie en we kunnen met recht zeggen dat we die gevonden hebben in het Soldiers and Veterans Hotel Wassenaar***, een eigentijds hotel met een schitterende ligging midden in de bollenstreek en op korte afstand van het strand en de duinen.

U wordt verwelkomt in een moderne, maar intieme ambiance, het hotel beschikt over een 24 uren receptie, een goed restaurant met een uitstekende keuken, groot zonneterras met zitjes, sfeervolle bar, fietsverhuur, lift en parking. De kamers zijn van alle gemakken voorzien met o.a. een badkamer met inloopdouche en toilet, een televisie en bureau. Vanuit het hotel kunt u mooie fietstochten maken door de duinen of de bollenstreek, heerlijk uitwaaien op het strand en vele uitstapjes maken naar o.a. de Keukenhof, Madurodam, Leiden, Den Haag en Scheveningen.

Houders van de veteranenpas profiteren ook in dit hotel van speciale veteranen voordeelprijzen!



5-daagse 'Alles Inclusief' arrangementen

Inclusief:

- 4 x logies in 2-persoonskamers
- 4 x uitgebreid ontbijt van buffet
- 4 x gevarieerde lunch met koffie/thee
- 4 x 3-gangen keuzediner
- **GRATIS:** 4 avonden van 18.00 tot 23.00 uur drankjes met keuze uit: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, bieren, jenever en wijnen
- toeristenbelasting



Winterseizoen voor slechts € 243,00 per persoon, veteranen voordeelprijs € 219,00

Ook in de wintermaanden biedt de omgeving van Wassenaar u tal van mogelijkheden voor een heerlijke vakantie. Ontdek in Leiden het roemrijke verleden in de 2700 monumenten, de vele musea, oude steegjes en grachten. Maar ook een bezoek aan Den Haag met het Binnenhof, de Ridderzaal, Paleis Noordeinde en het Vredespaleis mag niet ontbreken. En wacht dacht u van even uitwaaien op het strand om daarna te genieten van een welverdiende warme chocolmelk?

| | | Van maandag t/m vrijdag | | | | |
|------------|----|-------------------------|----|----|----|----|
| Nov | ma | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Dec | ma | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Jan 2013 | ma | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Feb 2013 | ma | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Maart 2013 | ma | 4 | 11 | 18 | 25 | |

Zomerseizoen voor slechts € 273,00 per persoon, veteranen voordeelprijs € 246,00

Geniet in het voorjaar van de kleurrijke bollenvelden, en ervaar de lente in alle kleuren en geuren in de Keukenhof in Lisse met meer dan 7 miljoen narcissen, tulpen en krokussen. In de zomer kunt u heerlijke fietstochten maken door de duinen, een dagje aan het strand vertoeven of even flaneren over de altijd gezellige boulevard van Scheveningen. Op vrijdagochtend kunt u hier de visveiling meemaken. Een bezoek aan het vernieuwde Madurodam is zeker aan te raden!

| | | Van maandag t/m vrijdag | | | | |
|---------|----|-------------------------|----|----|----|----|
| April | ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Mei | ma | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Juni | ma | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Juli | ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sept | ma | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Oktober | ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |

Exclusief: toeslag 1-persoonskamer € 50,00; Reserveringskosten € 15,00 & Coaamiteitenfonds € 2,50



055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
P de Hoogstraat 6
6181 DH Elsloo
Tel. 046-4360607
E-mail:
linoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2995 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
klaasorsel@live.nl

1e Penningmeester
A. Lujendijk
Voordijk 475
2995 DE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail:
aan.lujendijk@gmx.net
Banknummer:
1804.20.145
4505.91.200
IBAN rekeningnummer:
4239098
i.o.n.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e penningmeester
Vacant
Vz.veer. Soc. Comm.
Wij E.J. Patat
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0561-688772
Mobiel: 06-15100579
E-mail:
vomi-soccom@kpnmail.nl

Vice-vz./Budgethouder
Th.H.A. Rump
Albatrossstraat 14
2352 EG Leidenorp
Tel: 071-5416936
E-mail:
Theorump@gmail.com

Functionaris/PR, W
A.M. Mol
De Wierboom 9
8332 JT Steerwijk
Tel. 0521-512005
E-mail:
a.m.mol@orange.nl

Ereleden
R. Grit; J.N. Blom;
G. de Jong; E. Poreboom
E.J.F. Smoorenburg.

**Leden van
Verdienste**
G. Determan; G. Strijker;
G.C. Meeuwse; T.J.J.
Gaastra; J. Pfit; M.M.
Bakker; M. Vis; A.M. vd.
Vis - Bloem; W.G.L. Toppe;
J. Franken; R.G.M. te
Wolvaart; J. Oldenbeuving;
D. Hermens; J. Koet;
E.J.M. Looyen; A.P. van
Nassau; J.W. de Jong

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen almede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken.

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden
Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd
C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd
Dr. W.A. Broeder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee
C.A.M. van Eijl, Kolonel der Jagers
J.N. de Neys, Luitenant-generaal der Infanterie bd

Ledenadministratie

G.M. Nathechaas-Determan
Amstelplek 17
3101 EA Rozenburg
e-mail: vomidca@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS".
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur E. Falck
De Bingerd 94
5345 JW Oss
Mobiel: 06-54974053
E-mail: efalck@xs4all.nl
Financieelredacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaats: Gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst van VOMI Nederland, BvW en FbW te Amersfoort op 11 januari 2012

Druk: De Swart B.V., Den Haag

Sluitingsdatum inzenden kopij:

Nr. 141 24-02-2012

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Nieuws van de Bestuurstafel

Inhoud

| | |
|--|----|
| Afscheid van Jack Koolstra | 5 |
| Veteranendag in de gemeente Giessenlanden | 6 |
| Mijn oorlogsjaren 1940-1950 (deel 4) | 7 |
| Mijn avontuur in het Netherlands | |
| Detachment United Nations (deel 4) | 8 |
| "Weinig soldaten wisten wat hen écht te wachten stond in Nederlands Indië" | 10 |
| Nationale Herdenking op de Dam 2012 | 12 |
| Mijn diensttijd van 30 juni 1947-30 juni 1950 (deel 6) | 13 |
| "7 December"-herdenking 2011 | 14 |
| Plaquette voor offers Papoea's | 18 |
| "Battle of Chora" | 19 |
| De Hel van Batoeradja (deel 1) | 20 |
| Kamp Schoorl | 24 |
| Anders dan anders | 25 |
| Sterren boven ons (deel 6) | 26 |
| Verenigingsnieuws | 27 |



- Na de olieballen en het vuurwerk zijn we vol goede moed begonnen aan het jaar 2012. Besprekingen met de BvW, FIM en VVNGM 1946-1962 over een verdere samenwerking op diverse terreinen zijn weer van start gegaan. In een volgende uitgave van "SOBAT" zullen wij u hierover nader informeren.
- De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland zal worden gehouden op woensdag 9 mei 2012 in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem.
- De jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van secretarissen, penningmeesters, leden-administrateurs en Sociale Commissie/Fonds Sociale Zorg zal in 2012 voor het eerst op digitale wijze worden uitgevoerd. Na een evaluatie zal

worden vastgesteld of dit in de toekomst op deze wijze kan worden voortgezet.

- Voor aanmelding Ere-couloir op 4 mei 2012 op de Dam te Amsterdam en voor aanmelding Defilé op 5 mei 2012 te Wageningen verwijs ik u naar pagina 12 van deze "SOBAT".

*K.J. Orsel
Secretaris*



Van de Voorzitter

Op 29 december j.l. mocht ik als voorzitter van het Veteranen Platform het veteranencafé in Venray openen. Het is voor het eerst dat ik meemaakte dat 90% van de ca. 50 aanwezigen bestond uit veteranen van recente missies. Meestal zijn de Indië-veteranen veruit in de meerderheid, dus als dit de trend is voor de toekomst, dan ziet het er voor de toekomst van veteranenland wat gunstiger uit dan ik had verwacht. Januari staat traditioneel in het teken van de nieuwjaarsrecepties. Ik heb er verschillende bezocht en het viel mij op dat er nog heel wat fitte leden zijn. Er werden volop goede wensen uitgewisseld en hopelijk kunnen we dat allemaal volgend jaar herhalen! Ook de nieuwjaarsreceptie van VOMI Nederland, al enkele jaren gezamenlijk met onze zusterorganisaties FIM en Bond van Wapenbroeders in Amersfoort georganiseerd, werd goed bezocht en was zeer geanimeerd. Dit jaar zal het bestuur van VOMI Nederland zich concentreren op de oprichting van VOMI Binnenland, die voor lidverenigingen met bestuursproblemen een oplossing zal kunnen bieden. Wij zullen u daarover in één van de volgende nummers verder informeren. In 2012 zullen ook verschillende lidverenigingen hun 25-jarig jubileum vieren. Ik wens de betrokken besturen succes met de voorbereidingen en zo mogelijk zal het bestuur van VOMI Nederland graag aanwezig zijn.

Uw voorzitter, L. Noordzij

Gelukkig is de mens

die niet achter het

geluk aanzit

als achter een vlinder

maar dankbaar is

voor alles

wat hem gegeven werd!

Phil Bosmans

Afscheid van Jack Kooistra

als rechtbankverslaggever van het Friesch Dagblad

Op maandag 14 november 2011 werd te Leeuwarden afscheid genomen van Jack Kooistra, rechtbankverslaggever te Leeuwarden (en oudste rechtbankverslaggever van Nederland) maar ook auteur van diverse boeken. Op ruim 81-jarige leeftijd werd afscheid van hem genomen door de rechtbank en door het Friesch Dagblad te Leeuwarden. Het werd een gebeurtenis om niet snel te vergeten.

Voorzitter van VOMI Nederland, L. Noordzij, had er een treinreis van 4 ½ uur voor over om hierbij aanwezig te zijn; van zuid Limburg naar noord Friesland. Het begon 's middags om 14.00 uur met een speciale rechtszitting op de rechtbank van Leeuwarden. Voor één keer zat Jack Kooistra in het verdachtenbankje. Op zeer ludieke wijze werd Jack Kooistra voorgeleid op beschuldiging van diverse strafbare felten, die men vooral haalde uit het boek "De Hardloper". Maar hij werd op buitengewoon slimme en humoristische wijze verdedigd door mr. Anker, een bekend strafrechtadvocaat. Van de aanklachten door de Openbaar Aanklager, gesteund door Klaas Jansma van Uitgeverij PENN, bleef weinig heel mede dankzij een gloedvol betoog van luitenant-generaal bd T. Meines, die van de publieke tribune een staande ovatie kreeg. Toch werd na ruim een uur de uitspraak van de vrouwelijke rechter een verrassing; ondanks de charme van Jack en het elkaar wederzijds regelmatig toelachen, werd hij veroordeeld tot het frequent schrijven



van columns voor Bonjo, een belangenorganisatie voor (ex-)gedetineerden en hun familie. Hij moest zich hierbij wel neerleggen, maar stelde via zijn advocaat meteen dat hij per onmiddellijk zou stoppen als rechtbankjournalist. Met een staande ovatie werd deze bijzondere zitting afgesloten. Aansluitend werd o.l.v. de hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, de heer Lútsen Kooistra (overigens geen familie van), vanaf 16.00 uur een afscheidsreceptie gehouden in de voormalige strafgevangenis "De Blokhulspoort", bekend van "De Overval" uit de Tweede Wereldoorlog. Voor generaal T. Meines een tweeslachtig gevoel om daar toentertijd aan te hebben deelgenomen en daar nu een glaasje wijn te gaan drinken. In één van de celblokken werd tussen de cellen in het afscheid gevierd. Na een woord van dank van mevrouw

de Hoofdofficier van Justitie kreeg de voorzitter van VOMI Nederland het woord. L. Noordzij prees Jack vooral om zijn boeken over veteranen en in het bijzonder zijn grote bundel "Laatste Bericht" dat door velen als naslagwerk wordt gebruikt. Namens VOMI Nederland werd door hem aan Jack Kooistra de **10e VOMI Legpenning** uitgereikt met de inscriptie: **VASTHOUDEND** en **GEDREVEN**. Tevens werd hem een oorkonde overhandigd met vermelding van de redenen die hiertoe hebben geleid en hij ontving een bloemenbon voor zijn echtgenote. Jack Kooistra was hiermee meer dan verguld; een terechte waardering voor een auteur die toch niet zal stoppen met onderzoeken en schrijven! Indiëganger Jack Kooistra vond het zelf allemaal "Grandioos".

W.P.



SOBAT

Veteranendag in de gemeente Giessenlanden

Maandag 14 november 2011 was een bijzondere dag in de gemeente Giessenlanden en zeer in het bijzonder in het dorpje Hoornaar. Hier werd voor de derde keer de Veteranendag van de gemeente Giessenlanden gehouden. Een bijzondere dag met bijzondere gasten en met een grote afvaardiging van het Korps Veldartillerie.

In de gemeente Giessenlanden ligt ook het dorp Schelluinen waar al sinds de jaren '80 een herdenking (met reünie) wordt gehouden door de veteranen van II-3 RA. Deze herdenking werd aanvankelijk gesteund en uitgevoerd door de Vereniging Onderofficieren Artillerie (VOOA). Later werd 42 Afdeling Veldartillerie (42 Afdv) in Assen belast met de uitvoering daarvan. Commandanten van deze eenheid waren toen de huidige brigade-generaal der Artillerie bd H.T. Komen en de huidige luitenant-kolonel bd M.M. Broekema. Na de opheffing van 42 Afdv is de uitvoering van de herdenking overgegaan naar het Opleidings en Trainings Centrum Vuursteun en weer later overgenomen door het Korps Veldartillerie. In deze periode is de ceremonie beschreven waarbij de leiding en uitvoering van de herdenking berustte bij de Korpsadjutant van het Korps Veldartillerie.

Vervolgens is er een stichting opgericht: Stichting Bloemenhulde Gevallen Schelluinen waarin door de veteranen jaarlijks een donatie werd gedaan om toch, wanneer zij niet meer aan de herdenking zouden kunnen deelnemen, ieder jaar opnieuw een herdenking te kunnen houden en namens II-3 RA een krans te kunnen leggen. Het geheel werd keurig in een notariële akte vastgelegd met als stichtingsbestuur: bgen bd H.T. Komen, lkol bd M.M. Broekema, de Korpsadjutant Veldartillerie, een vertegenwoordiger van II-3 RA en de burgemeester van de gemeente Giessenlanden. Omdat de mobiliteit van de veteranen van II-3 RA de laatste jaren snel achteruit is gegaan en velen ons reeds zijn ontvallen, is er met instemming van de laatste 2 overlevenden voor gekozen om in 2011 voor de laatste keer een herdenking met kranslegging te doen plaatsvinden.



De veteranen uit de gemeente Giessenlanden

Daar reeds verschillende jaren de Openbare Basisschool "Het Tweespan" uit Schelluinen betrokken is bij de kranslegging, is in overleg met het gemeentebestuur en de school naar een mogelijkheid gezocht om de herdenking in de toekomst te laten uitvoeren door de school. Door de notaris van de gemeente is een convenant opgesteld en met de hulp van de gemeente neemt nu de school de herdenking en de kranslegging over. De herdenking zal vanaf nu jaarlijks plaatsvinden tijdens de dodenherdenking op 4 mei bij het monument in Schelluinen.

Tijdens de bijeenkomst van 14 november 2011 werden de veteranen welkom geheten door de burgemeester van de gemeente Giessenlanden (mevrouw Boot) die na een korte uitleg eerst het woord gaf aan de heer Timmer, een schoonzoon van één van de omgekomen militairen van II-3 RA. De heer Timmer gaf in het kort aan hoe belangrijk deze herdenking is, nu en in de toekomst. Hierna kreeg bgen der Artillerie bd H.T. Komen het woord die als voorzitter van de stichting de tragische gebeurtenissen van 14 mei 1940 uiteenzette. Na zijn toespraak volgden 2 minuten stilte en de taptoe Bereden Wapens ter afsluiting.

Hierna werd door de directeur van de basisschool, de burgemeester en brigade-generaal bd Komen het convenant ondertekend. De feltefelijke overdracht werd buiten op de artillerie-manier afgesloten met een schot van een aldaar geplaatste 25

ponder waarvoor de burgemeester plaatsnam op het stoeltje. Na het maken van een groepsfoto ging het gezelschap naar binnen om zich te goed te doen aan een geweldig nasi- en banti-buffet.

J.M.



Overdracht met een kanonschot



Tekenen van de overdracht onder toezicht van de Korpsadjutant

Mijn oorlogsjaren 1940-1950 (deel 4)

Van sobat Henk Maas uit Roermond ontving de redactie met veel genoegen het verzoek om zijn memoires te publiceren in ons periodiek "SOBAT". In een groot aantal afleveringen zal de redactie de lezers van "SOBAT" kennis laten maken met deze zeer waardevolle herinneringen en ervaringsverhalen van Henk Maas.

We hadden een rood-wit-blauw vlaggetje van stof gekregen van een ons goedgezinde vrouw en we hadden dat opgespeeld, gelukkig maar! Nauwelijks in de greppel gezeten, sprongen enkele zwaar bewapende donkere Amerikanen uit een tank en kwamen op ons af. We gingen staan met de handen omhoog. Ze zagen ons embleem en vroegen of we Nederlanders waren. Na onze bevestiging moesten we terug naar het dorp, alwaar overal witte lakens uit de vensters als teken van overgave hingen. Binnen enkele minuten stonden een groep Duitse soldaten, enkele SS officieren en jongens van de Hitlerjugend buiten met de handen omhoog. Zij waren doodsbang en dachten dat ze dood geschoten zouden worden, maar ze werden gevangen genomen. Wij kregen witbrood met kaas van de Amerikanen. Zo heerlijk hadden we in geen maanden gegeten! Doch al gauw trokken ze verder en het wachten was nu op de reguliere troepen, hetgeen enkele dagen duurde. Er volgden toen van Russische en Poolse mensen, zeg maar gastarbeiders, intimidaties tegen de inwoners van Heiligenhaus en de omliggende boerderijen als wraak voor de slechte behandeling van de afgelopen jaren. Ze reden er in de nacht met legerwagens, die door de Duitse militairen tijdens de vlucht waren achtergelaten, op uit. Ze trokken plunderend rond en staken de boerderijen in brand. De mannen werden vermoord en de vrouwen verkracht. Ze namen alles mee wat van hun gading was, niet goedschiks dan kwaadschiks. Dat laatste wel heel letterlijk! Overal lagen wapens en munitie van vluchtende Duitse soldaten, ook kostbare spullen in tassen o.a. horloges en juwelen. Enkele boeren vroegen ons of we hun boerderijen wilden bewaken, wapens genoeg maar dat deden we

natuurlijk niet! Ik zag er gehavend uit omdat we door enkele groepen Russische en Poolse mannen overvallen waren. Ze dachten dat we Duitsers waren. Doch gelukkig liep het nog redelijk goed af vanwege die rood-wit-blauwe badges! Intussen was Hanneke me achterna gereden in een Amerikaanse legerwagen, ongelooflijk, doch ze moest direct weer terug van de Amerikaanse soldaten. Dat was een grote tegenvaller. Na enkele weken kwamen er weer andere troepen en na enige tijd kwam het verlossende bericht dat ook wij naar huis konden. Met legerwagens van de Amerikanen reden we eerste Pinksterdag 1945 uiteindelijk Roermond binnen. Het was een zwaar gehavende stad die we terugzagen. In het retraittehuis aan de Kapellerlaan werden we onderzocht door een arts en voor zover nodig ontluisd en hierna werden we ondervraagd door een politieambtenaar. Toen alles in orde bevonden was, kreeg ik een pas waarop stond dat ik politiek in orde was en werd ik naar huis gebracht. Bij ons huis aangekomen was het een grote chaos! De inboedel was grotendeels gestolen en alle ruiten waren kapot. In de keuken was het een grote bende. Op de keldertrap lagen springstoffen en ander wapentuig. Ik ben toen naar de zusters gegaan waar -naar men mij vertelde- mijn broers Antoon en Huub waren ondergebracht. Ik ben daar hartelijk ontvangen, na eerst een verkwikkend bad en nadat mijn knie verbonden was -een souvenir van die Russen en Polen- lag er een stapel dik belegde boterhammen voor me klaar en lekkere soep, een ware traktatie! Ze vroegen me om het een en ander te vertellen en dat heb ik, zij het in verkorte vorm, gedaan. Ze waren erg ontdaan. 's Avonds kreeg ik een extra warme maaltijd, heerlijk! Mijn zwaar gehavende knie werd weer van een nieuw verband voorzien. Een verademing na al die ontberingen! Hulde aan deze zusters van Maasniel! Ik zal deze gastvrijheid nooit vergeten, evenals de zorg welke ze aan mijn broers Antoon en Huub hebben gegeven na al die vreselijke ellende. Zo kan het blijkbaar ook. Hartelijk dank, zusters!

Antoon was inmiddels enigszins aan de betere hand, wat een wonder mag heten. Dokter Mol en mijn moeder hebben hierin een groot

aandeel gehad! Huub was nog herstellende van een zware longontsteking die hij had gekregen tijdens de barre en koude evacuatietocht per paard en wagen naar Brugge met mijn ouders en zus Mies. Zij hadden toen het huis onbeheerd achter moeten laten! Thuis heb ik de ergste rotzooi naar de tuin gebracht. De mijnopruimingsdienst maakte de boobytraps op de keldertrap onschadelijk en ik kreeg met veel moeite bij de HARK, een afdeling van het Rode Kruis, een broek en een jasje. Meer hadden ze niet zeiden ze en ik had niets meer dan een gerafelde broek en een kapotte trui. Toen na weken ploeteren het huis enigszins op orde was, kwamen mijn ouders en Mies per vrachtwagen met hun schamele bezittingen na een vermoeiende reis vanuit Friesland thuis. Ik had wat meubels en een paar bedden georganiseerd zodat we enigszins konden slapen. Het was een ontroerend weerzien! We hebben ieder onze belevenissen verteld. We waren weer herenigd en konden beginnen aan de verdere wederopbouw van ons huis. Dat was een hele opgave! Er was weinig geld en weinig eten. Materiaal om de ergste vernielingen te herstellen was er nauwelijks. Maar met veel improvisatie en hulp kwam er enige vooruitgang in de chaos. We hadden het allen overleefd! En nu weer zo veel mogelijk naar het 'gewone leven' terug! Antoon herstelde heel langzaam en ook Huub werd weer beter. Mijn vader begon weer met zijn werk bij de spoorwegen in Roermond en mijn moeder en zus Mies begonnen aan de schoonmaak. De wederopbouw van ons zo geteisterde land kwam weer op gang en ieder probeerde zijn werkzaamheden weer te hervatten. De scholen begonnen onderwijs te geven en er werden -zij het mondjesmaat- huizen gerenoveerd en vooral veel puin geruimd. Ook werd het geld gesaneerd: ieder ontving f. 10.-- van de regering, het zogenaamde tientje van minister Liefjing van Financiën.

Ik wilde weer gaan studeren maar dat ging moeilijk, mijn leeftijd was 20 jaar en de doorstane ontberingen en ellende speelde mij toch wel behoorlijk parten. Ik ben toen zolang (als tussenstation) bij een woningcorporatie gaan werken, want er moest geld verdiend worden.

Mijn avontuur in het Nederlands Detachement United Nations (deel 4)

-Korea 1953-

De aanval in de nacht van 16 op 17 maart. Die avond verlaat een patrouille onder leiding van een officier de A-cie om het voorterrein te verkennen. Eerst tegen de morgen wordt deze patrouille weer terug verwacht. In de buurt van de voorpost Rita worden ze onder vuur genomen door de Chinezen, ze konden echter niet terug schieten, bang om eigen mensen te raken.

Hierop werd mortiervuur aangevraagd, dat kwam heel snel en bleek meteen goed te liggen.

Weer later hoort de groep die bij Bernhard ligt ook geluid in het voorterrein. Op geroep 'wie daar' krijgen ze als antwoord een strot vuur van Chinese burpguns over zich heen. De groep trekt zich terug op Rita, de voorpost die het dichtst bij Nudca ligt. De aanval van de Chinezen wordt gestaakt en met medeneming van doden en gewonden blazen ze de aftocht.

Toen de nacht van 17 op 18 maart, door ons ook wel genaamd de nacht van Kamevaar.

Die avond zat ik voor observatie in een gevechtspost voor aan de bergflank van de A-cie.

Er was veel inkomend en uitgaand granaatvuur en regelmatig werden er lichtgranaten afgeschoten.

Verder geen bijzonderheden. Ook de Amerikaanse patrouille die in het voorterrein liep, meldde geen bijzonderheden.

Om ongeveer half twaalf werden de voorposten Bernhard en Rita afgelost. Bij Rita kwam een bezetting van vier man en Bernhard kreeg een bezetting van tien man onder leiding van onze compagniescommandant, kapitein Kamevaar. Hij splitst de groep in 2 groepen van 5 man, die een eind van elkaar af komen te liggen.

Eerst rond 2 uur wordt er beweging waargenomen. Kapitein Kamevaar

laat een lichtkogel afschieten en ziet meteen wel een 500 Chinezen naar hen toekomen. Op dat moment begint het inferno, van beide kanten wordt er gevuld met handvuurwapens en wordt er met handgranaten geworpen.

Op de berg waar de A-cie haar gevechtsoptellingen heeft, worden die nacht meer dan duizend inkomende granaten geteld. De lucht hangt vol met lichtgranaten, hierdoor zijn grote groepen aanvallende Chinezen zichtbaar als bij dag, alles gaat richting Nudca naar de doorgang in het mijnenveld bij de voorpost Rita. Met een iederhaast opgesteide mitrailleur weten ze de opdringende Chinezen tot staan te brengen.

Dan krijg ik in de observatiepost het bericht door "Zonnestraaltje is gesneuveld". Het drong eerst niet tot mij door wie hiermee bedoeld werd. Ik belde het bericht door naar de commandobunker, daar werd het stil. Even later hoorde ik pas dat onze fijne compagniescommandant kapitein Kamevaar was gesneuveld. Bij de voorposten werden intussen heldendaden verricht. Ondanks hevig inkomend granaatvuur worden de gesneuvelden en gewonden toch uit het voorterrein afgevoerd. Ondanks het feit dat veel automatische wapens na het langdurige vuurgevecht onklaar zijn geraakt, blijven we standhouden tegen de horde Chinezen. Deze worden vóór de versperringen en mijnenvelden tot staan gebracht.

Op Nudca is inmiddels nog een peloton gearriveerd, dat ook het voorterrein wordt ingestuurd om te zoeken naar gewonden of gesneuvelden.

Door mij worden intussen coördinaten doorgegeven, waar zich in het voorterrein nog vijandelijke groeperingen bevinden. Maar ook dat houdt op wanneer er minder lichtgranaten worden afgeschoten. Ook het inkomend granaatvuur wordt minder. Die nacht sneuvelden vier van onze mannen en er waren veel zwaar en licht gewonden. Joep Knaap wordt vermist en is nu nog steeds vermist. Ook mijn slapie Simons is gewond geraakt, eerst later in het hospitaal blijkt dat hij zichzelf in de voet heeft geschoten. Ook die dingen gebeuren. De daaropvolgende dagen waren er

talrijke mensen bezig bij de voorposten om dit soort aanvallen in de toekomst te verijdelen. Er werden prikkeldraadversperringen aangelegd, er werden mijnen gelegd en er werden kistjes met napalm (waarin een handgranaat zat die weer was gekoppeld aan struikeldraad) geplaatst. Deze werkzaamheden werden door de Chinezen verstoord door het afschieten van artillerie- en mortiergranaten.

De munitievoorraad werd aangevuld en zelfs nog groter gemaakt dan voorheen om ook langdurige aanvallen te kunnen weerstaan.

Door de grote verliezen die de A-cie had geleden door de voortdurende druk van de Chinezen, waren de manschappen vaak dagen achtereen niet aan rust toegekomen. De bataljonscommandant, luitenant-kolonel Schilpoord, besloot de A-cie en de B-cie van stelling te laten wisselen. De bezetting van de Sectie 2 was inmiddels weer compleet en daarom kon ik terug naar het Ostpeloton. In mijn slaapbunker woonde inmiddels een andere knaap, nee ik voelde me daar echt niet meer happy. Niet vanwege de nieuwe bewoner, maar de bunker had voor mij zijn charme verloren toen ik hoorde dat mijn bunkermaatje tijdens de gevechten gewond was geraakt.

Ik was blij dat we gingen verplaatsen naar de stellingen van de B-cie en dat ik daar bij een infanteriepeloton werd geplaatst.

Bij ons waren de taken zo verdeeld: één ploeg liep wacht, een andere ploeg was aan het werk met het verbeteren van de bunkers en de loopgraven of moest munitie aanvoeren etc. en weer een andere ploeg lag te slapen. Dat wisselde zo steeds. Hier bij het infanteriepeloton kregen we nog meer te maken met patrouilleloperen. Maar voor we op pad gingen, werden we allemaal gecontroleerd, vooral sergeant Peet Hamel (ik weet niet of ik zijn naam goed schrijf) was daar heel secuur in. Alle losse voorwerpen werden met touw of tape vastgezet en dan moest je een paar keer springen om te controleren of er niets rammelde en er mocht ook niets blinken natuurlijk.

Elie van Schilt



Oproep

Mijn naam is Chantal Mitropoulos-Bijvoet en ik woon in Londen. Eén van onze kennissen hier is de heer John Law (thans 89 jaar). Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen bij een onderdeel van het Engelse leger. In Nijmegen heeft hij een zekere tweede-luitenant A.G. Leenards leren kennen die in 1946 woonachtig was in de Van Beethovenstraat in Nijmegen. De heer Law bewaart nog altijd een brief, gedateerd 11 februari 1946, van de heer A.G. Leenards waarin hij schrijft dat hij vermoedelijk naar Nederlands-Indië zal worden uitgezonden en dat hij per 1 mei van dat jaar over zal gaan naar de Royal Dutch Engineers.

Wie kan mij meer informatie verstrekken over de heer A.G. Leenards (is hij nog in leven en zo ja, waar verblijft hij momenteel etc. etc.)

Reacties gaarne naar de secretaris van de redactiecommissie zenden.

Oproep

Ik ben op zoek naar Hendrik de Graaf (de voornaam kan ook als roepnaam gebruikt zijn). De Graaf heeft vermoedelijk bij de Verbindingsdienst Genie gediend in de omgeving van Medan in de jaren 1947-1949. Alle informatie is welkom.

Reacties naar A. Staats,
Zweelerbrink 22,
7812 JL Emmen.
Tel: 0591-614885,
e-mail: a.staats44@kpnplanet.nl

Oproep

Informatie gezocht over troepen die eind '49 vanuit Java of Sumatra via Makassar vertrokken zijn naar Nieuw-Guinea, met name "Calmeyer" verbindings/genie-troepen. Elke informatie is welkom.

Marcel Tromp 06-53945104 of
e-mail: marceltromp@home.nl

Nederlandse Veteranendag 2012

De achtste Nederlandse Veteranendag wordt gehouden
op **zaterdag 30 juni 2012** te Den Haag.



Ik wil naar huis

Ik wil naar huis
wat kan me 't hier nog schelen
't was al zo lang
dat ik de liefste zag.

Ik wil naar huis
we zijn hier met zo velen
waarom juist ik
die nog niet varen mag.

Ik wil naar huis
mij zijn de dagen zat
van groen en groen en groen
ik wil wat anders doen.

Ik wil naar huis
laat anderen het verder klaren
ik heb genoeg gedaan
vanuit de oorlog al en daarna
al die jaren.

Ik wil naar huis
mij kan de Salak vliegen
en de Gedeh er ook nog bij
ik wil weer vrij.

Ik wil naar huis
laat Spoor en Mook maar
dromen
die zijn hier thuis
maar ik, ik hoor hier niet.

Ik wil naar huis
Malino en ook Linggadjati
met meer van dat gedoe
maakt me zo moe.

Ik wil naar huis
eens voor mezelf gaan
zorgen
en voor die ander, die zo lang
reeds wacht
niet volgend jaar,
maar morgen.

Ik wil naar huis
laat nou die boot toch komen
een kleintje is al groot
genoeg
maar dan wel morgen vroeg.

P. van der Gaag /
Frankrijk

"Weinig soldaten wisten wat hen écht te wachten stond in Nederlands Indië"

In "SOBAT" nummer 139 van december 2011 heeft u op pagina 25 (artikel "Zegt het voort...zegt het voort") kunnen lezen over het interview van studente Denise van Rossum met Indlëganger Ger de Jong. Onderstaand treft u aan de definitieve versie van dit interview zoals dat door Denise bij haar docent is ingeleverd.

"Een oorlog is een wrede gebeurtenis; maar als er op je geschoten wordt, dan schiet je terug". Oud-pelotonscommandant Gerrit de Jong heeft drie jaar in Nederlands-Indië gezeten. Als 21-jarige vertrok hij naar de kolonie. "Ik vond als jongeman dat ik me moest melden om Indië te bevrijden. Alle zeevarende naties hadden koloniën, dus de kolonie was bezit van Nederland".

Anders dan verwacht

Toen hij ruim zestig jaar geleden naar Indië vertrok, bleek de situatie daar heel anders dan de mannen van te voren was verteld. Generaal Kruls had in een toespraak gezegd: Indië is een heel mooi land en je gaat er maar voor anderhalf jaar naar toe. Er is geen enkel gevaar want er zijn geen gesneuvelden. De Jong had zijn vuurdoop echter al de eerste week na aankomst op de buitenpost bij Teloekpoetjoeng. De eerste ervaringen waren heel anders dan Kruls had geschetst. Tijdens de vele patrouilles langs de demarcatielijn werd er geschoten. Toen hij en zijn peloton op 7 december 1946 naar een kampong werden gestuurd om hun vijand te verjagen, verliep dit ook niet bepaald rustig. "We hebben op ze geschoten, één Brits-Indiër hebben we toen doodgeschoten, want die was overgelopen. En toen ik terug kwam uit de kampong, toen kwamen die kerels met versterking terug. We kwamen heel zwaar onder vuur te liggen". Maar de munitie was op en één van zijn mannen werd in zijn heup geraakt en kon niet meer lopen. De Jong bleef achter bij de gewonde en stuurde twee van zijn mannen terug naar de post om hulp

te halen. Een collega heeft de pelotonscommandant uit de gevarenzone gehaald. "Dat had heel fataal af kunnen lopen".

Van dat soort verhalen heeft De Jong er velen. Op 1 oktober 1948 waren de Jong en zijn peloton op patrouille. Ze liepen terug door een klein beekje en zagen in de verte honderden militair van de TNI aankomen. Toen er op ze werd geschoten en met handgranaten werd gegooid, zijn ze gaan liggen. Er werd zelfs in het Nederlands naar ze geroepen: "We zullen jullie krijgen". Op dat moment nam de commandant het besluit om op te staan, te schreeuwen en al schietend te proberen er doorheen te komen. Terwijl hij probeerde weg te komen, liepen De Jong en een andere soldaat tegen een TNI'er aan. De revolver van De Jong weigerde, maar de soldaat naast hem kon wel schieten. "Die schoten wij dood want anders had hij ons doodgeschoten".

In Indië hadden ze met vele groepen te maken. Er was het officiële leger van de Republiek, maar daarnaast waren er allerlei bewapende mannen verbonden aan verschillende geloofsgroepen. Die laatste terroriseerden ook de gewone bevolking, zo vertelt De Jong. "De echte Indonesiërs achteraf, die hebben gevochten voor hun onafhankelijkheid. En dat heeft de Nederlandse regering nooit toe willen geven. Zij wilde de kolonie vasthouden, maar de Indonesiërs wilden volledige onafhankelijkheid. En daar hebben de Indonesiërs voor gevochten. Achteraf is dat begrijpelijk en is het ontzettend triest dat 6300 Nederlandse soldaten hiervoor zijn omgekomen".

Slachtoffers

Er zijn aan de kant van de Indonesiërs heel veel doden gevallen. "Als wij werden beschoten schoot je terug, maar daar schiet je dwars door de huizen heen. Er zullen vast en zeker slachtoffers zijn gevallen waarvan wij het niet weten. Dat kan niet anders. Maar om de vijand te verjagen, moet je schieten. Roepen hou daar mee op, dat werkt niet". Om te voorkomen dat dorpelingen gewond raakten heeft De Jong, toen hij in een kampong gestationeerd was, de huizen daar laten afbranden om schootsveld te krijgen.

Uit De Jongs eigen peloton zijn drie soldaten gesneuveld. Twee van zijn mannen kwamen tijdens dezelfde aanval om. "Ik was een jonge vent, de jongens die ik had die waren even jong. En als ze dan twee van die knapen wegschieten, de één had een kogel door zijn hart en de ander door zijn hoofd. Nou ik heb moeten janken, dat mag je wel weten". Maar het leven ging gewoon door. De gesneuvelden werden begraven en de volgende dag moest er weer patrouille gelopen worden. Beschietingen van weerszijde gingen ook door. "Het sneuvelen van jongens, dat is het ergste wat je mee kan maken".

Geen plaats voor angst

De Jong heeft geen spijt dat hij zich vrijwillig heeft aangemeld om naar Indië te gaan. "We hebben ook veel goed gedaan. Toen we er kwamen was het onvoorstelbaar wat je daar zag. Mensen waren compleet vermagerd en liepen in vossen en met wonden". Terwijl hij dit vertelt, laat De Jong foto's zien van uitgemergelde mensen die ze naar hospitalen



brachten om verzorgd te worden. Ze werden ook geregeld opgeroepen om Chinezen te beschermen tegen de Indonesiërs. Zelf is De Jong heelhuids teruggekeerd naar Nederland, zowel lichamelijk als geestelijk. "Ik heb er gelukkig geen trauma aan overgehouden. Bij herdenkingen ben ik wel emotioneel betrokken, dan denk ik aan mijn eigen makkers die ik ben kwijtgeraakt". Angstig is hij in Indië wel geweest, maar als commandant kon hij niet laten merken dat hij af en toe bang was. Maar ook dit viel naar eigen zeggen bij De Jong mee. "Van te voren heb je wel wat angst, maar als ik eenmaal bezig ben dan valt dat bij mij weg. Bijvoorbeeld die eerste zware vuurdoop, dan ga je naar zo'n kampong toe met twee groepen en je wordt beschoten. Die Brits-Indiër komt als eerste in de vuurlijn en wordt doodgeschoten. Dan ga je de kampong in en je verjaagt die kerels. Dan is er nog niet zo veel aan de hand. Je ziet ze vluchten in de sawa en je schiet er nog achteraan. Ik heb zelf met een mortiertje geschoten. Dan ga je weer in groepen terug en op een gegeven moment loop je in die sawa en dan komen ze van drie kanten met mitrailleurs aan en beginnen ze weer te schieten. Je schrikt, maar je eerste gedachte is: ik moet eruit zien te komen. Gelukkig heb ik daarvoor nooit grote angst gehad".

De Jong weet alles nog als de dag van gisteren en heeft zijn verhaal ook al eens op papier gezet, voor zichzelf en zijn kleinkinderen. Hij heeft bijna alle patrouillerapporten nog en kan de meesten nog gedetailleerd navertellen. Na een verhaal over het oprukken tijdens de eerste politionele actie zegt hij nonchalant: "En op 27 augustus heb ik nog een luitenant uit de handen van de TNI gered". Hij begint in het boekwerk met zijn eigen geschreven verhaal te bladeren op zoek naar dit stuk. Maar met het bladeren komen eerst verhalen over andere beschietingen voorbij totdat we bij de bladzijde aankomen met het verhaal over de redding van luitenant Maas. Pas na de vraag wat er gebeurd was, vertelt De Jong zijn verhaal. "Ik zat toen in een kampong langs een belangrijke aanvoerweg. Die konvoien die voorbij kwamen werden steeds beschoten. Vlakbij lag een brug over een rivier. De oorspronkelijke brug was vernield, dus had de genie een stalen brug met houten planken gelegd. Maar de TNI haalde 's nachts elke keer die planken er af. Op een morgen komt er een wagen voorbij rijden met luitenant Maas erin. Hij rijdt langs onze post,

zonder ons te waarschuwen, naar de brug. Maar op die brug waren ze net bezig die planken weg te halen dus kwam hij meteen onder vuur te liggen. Wij hoorden dat schieten en dus ik ben met een aantal mensen in een carrier gestapt. Toen we daar aankwamen, lagen wij ook meteen onder vuur. Al helemaal ingesloten liepen de luitenant en zijn chauffeur daar met hun handen omhoog. Dus ik was precies op tijd en heb die mannen in de carrier geladen. Eén van mijn mannen had toen al een schot door zijn arm gekregen. Zelf had ik twee kogels door mijn jas waardoor ik een schampschot op mijn rug had. Mijn collega heeft ons toen geholpen weg te komen bij de brug".

Doorgaan

Toen hij eenmaal in deze oorlogssituatie beland was, kwam er een soort overlevingsinstinct bij De Jong naar boven. Een "het zijn zij of wij" gevoel kwam op en hij en zijn mannen werden door deze moeilijke situatie een hechte groep. Het sneuvelen van maten kwam dan ook als een hele harde klap. "Het is het ergste wat je kan meemaken". Maar bij het overlevingsinstinct hoort ook dat, wat er ook gebeurt, je door moet. En daar heeft De Jong zich het meest op proberen te focussen. Na de begrafenis van soldaten moesten ze door. Maar zeker wanneer ze plotseling beschoten werden, moesten ze door. "Je moet een voorbeeld geven, ik kan niet op de grond gaan liggen janken".

Drie jaar vol patrouilles, beschietingen en acties later, mocht De Jong terug naar Nederland. Hij ging eerder terug dan de rest van zijn peloton omdat er een mogelijkheid was voor soldaten die wilden studeren, om eerder naar huis te gaan. Hier maakte De Jong graag gebruik van. "Van ellende hebben een collega en ik eens een fles jenever leeggedronken omdat we Indië zo zat waren". Bij thuiskomst moest hij wel wennen aan het leven als student. Drie jaar was hij de baas geweest van zijn peloton en nu moest hij zich aanpassen aan een docent. Maar veel meer aanpassingsproblemen had De Jong niet, hij trouwde met zijn vriendin van voor zijn uitzending en begon aan zijn carrière in de scheepsbouw. Ook voor het leven bij thuiskomst gold: je moet doorgaan. "Gelukkig heb ik geen trauma aan Indië overgehouden".

Plek voor Indië

De Jong is zich na zijn pensioen bezig gaan houden met zijn tijd in



Indië. Daarvoor is maar één dag in het jaar verbonden gebleven met deze tijd. "1 Oktober is altijd een rot datum voor me geweest. Eerst die twee sneuvelden en daarna de grote aanval van de TNI waar we op een of andere manier heel goed uit zijn gekomen".

Zijn werkkamer bevat weinig wat niet met de oorlog in Indië verbonden is. Vele boeken over het onderwerp vullen zijn kasten, hij zet zich in voor monumenten voor de Nederlandse slachtoffers van de oorlog en is actief in verschillende veteranenverenigingen. Een muur van de werkkamer hangt vol met ingelijste papieren (brieven die aangeven welke onderscheidingen hij in de loop van zijn leven heeft ontvangen). Zo valt er te lezen dat De Jong oorlogsvrijwilliger was, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en het Jeneverkruis heeft ontvangen. Daarnaast hangen er diverse certificaten van de veteranenorganisatie VOMI, waaronder de benoeming tot erevoorzitter. Het enige houten lijstje waar geen onderscheiding in pronkt, toont een foto van één van zijn kleinzonen op missie in Afghanistan. Behoefte om terug te gaan naar Indonesië heeft hij echter nooit gehad.

Hopeloze taak

"Achteraf heeft de Nederlandse regering niet in willen zien dat de onafhankelijkheid van Indonesië een feit was. Die mensen wilden geen kolonie meer zijn en dat heeft Nederland veel te lang vast willen houden". Maar achteraf praten is altijd eenvoudiger. In de tijd dat De Jong in Indië zat, kreeg hij als militair weinig informatie. Ze waren niet op de hoogte van wat er buiten hun eigen gebied gebeurde. "De ellende was dat ze nooit echt openlijk vochten. Je ging erop af en ze verdwenen, maar later kwamen ze weer terug. Het enige is dat we daar wel van nut zijn geweest voor de bevolking".

Nationale Herdenking op de Dam 2012

Voor de Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei 2012 zal evenals voorgaande jaren een contingent van 36 veteranen deelnemen aan het Ere-Couloir.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat van VOMI-NL, onder vermelding van naam, voorletters, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, veteranenpasnummer en van welke VOMI-lidvereniging u lid bent.

Deze opgave dient vóór 1 maart het secretariaat van VOMI-NL te hebben bereikt.

De uiteindelijke selectie zal door het Veteranen Platform geschieden. Opgave impliceert derhalve nog geen deelname. Om teleurstellingen te voorkomen wordt het maximum aantal kandidaten van VOMI-NL gesteld op 5 personen. De geselecteerde deelnemers ontvangen

medio april rechtstreeks bericht van het Veteranen Platform.

Let wel: U dient zich op te geven -schriftelijk- bij het Secretariaat van VOMI-NL, Van Hobokenhaven 63, 2993 HH Barendrecht. Volledigheidshalve deel ik u mede dat het niet mogelijk is de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk bij te wonen, wanneer u wordt geselecteerd voor het Ere-Couloir.

Aanmelding voor Ere-Couloir op 4 mei 2012

Naam: _____ Voorl _____

Veteranenpasnummer _____

Adres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

E-mail _____

Telefoonnummer _____

Lid van vereniging VOMI: _____

wenst deel te nemen aan Ere-Couloir tijdens Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei 2012.

 **Dit formulier inzenden vóór 1 maart 2012.**

Aanmelding voor Defilé op 5 mei 2012 te Wageningen

Naam: _____ Voorl _____

Veteranenpasnummer _____

Adres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

E-mail _____

Telefoonnummer _____

Loopt mee in het detachement: Ja/Nee*

Wil meerijden op een voertuig: Ja/Nee*

Meereizende begeleider (evt.): Naam _____ Voorl _____

Dit formulier inzenden vóór 1 maart aan:

M. van Aalten, Leeuwerikstraat 32, 4815 CT Breda.

Aanmeldingen ná 1 maart worden niet meer in behandeling genomen.

* doorhalen hetgeen niet gewenst is.

Mijn diensttijd van 30 juni 1947-30 juni 1950 (deel 6)

Enige tijd later kwam de jeep van die kapitein voor een reparatie in de garage. Ik zei toen "die krijgt zijn jeep voorlopig niet terug". Ook de commandant van de onderhoudsgroep was het met mij eens en zo kreeg ik mijn genoegdoening. De jeep werd gebruikt om er onderdelen af te halen.

Veel later toen er weer nieuwe soldaten bij ons waren gekomen, werd er door een wachtcommandant gezegd dat het voorschrift aangaf dat we tijdens de rusttijden in het wachtlokaal moesten slapen, maar dat deden we al lang niet meer. De wachtmeester gaf mij toen de opdracht om in het wachtlokaal te gaan slapen. Ik heb hem toen uitgescholden, hetgeen resulteerde in 14 dagen streng arrest. Gelukkig hoefde ik die dagen niet door te brengen in de hoofdwacht maar in een kamp waar KNILLERS, meest Ambonnezen, dienst deden. Daar zaten we met drie man elk in één cel. De Ambonnezen verzorgden ons goed. Die 14 dagen gingen gelukkig snel voorbij. Met een bewaker gingen we op zondag naar de kerk. Een bijkomstigheid was dat neef Harm Doombos met malaria in hetzelfde kamp op de ziekenzaal lag. Ik zocht hem vaak op en de bewakers vonden dat prima.

Ik zelf kreeg bezoek van mijn kameraden die dan ook de post voor mij meebrachten. Dat was zeer belangrijk want zo vaak kwam er geen post. Naderhand heb ik Harm ook nog wel bezocht. Omdat zijn zus was overleden mocht Harm terug naar Nederland. Samen met Harm ben ik ook naar Batavia geweest. Het was daar zo verschrikkelijk warm dat, toen we in de bioscoop zaten, de transpiratie in onze ogen liep. We hebben toen besloten om maar terug te gaan naar de kazerne. Na een heerlijk koud bad zijn we toen maar gaan slapen.

Toen ik mijn commandant vertelde dat Tidde de Boer vanuit Oost-Java naar ons toe zou komen, mocht ik zijn jeep drie dagen gebruiken. Tidde werd op Lembang in een lege villa ingekwartierd en omdat het daar koud was, heb ik eerst enkele dekens en matrassen geregeld. Samen met Tidde ben ik toen twee dagen op stap geweest. Eén dag zijn we naar de vulkaan Papandajan geweest. Je kwam dan door de thectuinen die we ook bekeken heb-

ben. De volgende dag gingen we de andere kant op en kwamen toen ongemerkt in TNI-gebied. Daar werden we aangehouden, maar omdat Tidde heel goed Maleis sprak, kon hij duidelijk maken dat dit een vergissing was. Geluk gehad dus.

29 december 1949

Deze dag was er een bewapende rit van poststukken naar Buitenzorg. Ik zelf was commandant en ik kreeg drie man mee van de jonge garde. Dat waren jongens die als laatsten naar Indië waren gestuurd. Omdat het een ééndagsactie was, vertrokken we al vroeg in de ochtend. We namen de vlakste route via Soekaboemi. Onderweg was er een auto vol studenten die veel lol hadden en ons niet lieten passeren. Ik gaf toen aan de jonge chauffeur de opdracht "doortrekken" en op deze manier joegen wij de studenten van de weg af de berm in. Hoe dat verder is afgelopen weet ik niet. Wij kwamen goed in Buitenzorg aan.

Na een goede maaltijd zijn we weer vertrokken. Op de terugweg stond in Soekaboemi een agent op een verhoging op een kruispunt te zwaaien. Ik reed recht op hem af en hij sprong met een boog van de verhoging. Veel gelach aan onze kant

maar de agent stond te schelden en met zijn vuist te gebaren. Dat is mijn herinnering aan 29 december 1949.

De eerste maanden van 1950 waren erg wisselvallig. Steeds weer berichten van "dan gaan jullie naar huis" en dan werd het weer uitgesteld. Toen het eenmaal zover was, moesten we afscheid nemen van de familie Struby. Het was naar mijn mening 15 mei toen we met ms Tabinta vanuit Tandjong Priok met mooi weer naar Nederland vertrokken. De boot voer tussen Java en Sumatra door langs de vulkaan Krakatau en zo gingen we de Indische Oceaan op. In Aden hadden we nog een kort oponthoud en konden we met de 10 pond die we hadden gekregen nog wat inkopen doen, sigaretten en kleden met bijv. een panter erop.

10 juni waren we in Rotterdam. Vandaar werden we met bussen naar huis gebracht. Moeder was die dag jarig. Moeder nam direct bezit van mij en Bets stond er bij te kijken. In de beginperiode hebben we nog wat reisjes gemaakt bijv. naar Amsterdam om kleren te kopen van de 300 gulden die ik van de dienst had gekregen.

Schildwolde, M.P. de Boer



"7 December"-herdenking 2011

Voor de 52e maal werden op woensdag 7 december 2011 de gevallen van de 1 Divisie "7 December", de "7 December" Bataljons, het Operationeel Commando "7 December" en 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December" herdacht in de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

*Wij werden geroepen van huls en van haard,
te dienen ons volk en ons land.
Wij zijn jong en krachtig, vol moed
onvervaard,
en houden ons woord steeds
gestand.*

*Wij werken voor vrede, voor veiligheid en recht,
en helpen een volk uit zijn nood.
Begrippen waar iedere jongen voor
vecht,
en waar Nederlands kracht uit ontsproot*

*Eens wappert dan vredig het rood,
wit en blauw,
te land, in de lucht en ter zee.
Wij kunnen dan juichen, en weten:
onze trouw,
bracht Nederland ook weer de vrede!*

Traditiegetrouw vormde het staand gezongen Marslied "7 December" (tekst zie hierboven) deze ochtend de opening van de herdenkingsdienst. De herdenkingsdienst werd muzikaal ondersteund door het koperkwintet van het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens (FKKLBW) en traditiegetrouw natuurlijk ook door het Nunspeets Mannenkoor.

Na de openingsgedachte, uitgesproken door ds. J.D. de Bruin, werd door het koor gezongen: "Tibie Pajom, Tibie blagaslavim" ("Gezegend wij die hier tezamen zijn") van D. Bortnianski.

Commandant 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December", brigade-generaal O.P. van Wiggen, zei in zijn toespraak ondermeer: "Ik richt hierbij een bijzonder woord van welkom aan de nabestaanden van diegenen die vandaag niet meer bij ons kunnen zijn. Ik realiseer me dat u deze herdenking anders beleeft dan de overige aanwezigen, maar

tegelijktijd hoop ik dat u kracht zult kunnen putten uit de onderlinge verbondenheid en solidariteit die wij met u voelen. Een deel van u heeft juist op dit moment behoefte aan die verbondenheid. U heeft immers gehoord over de excuses die de Nederlandse ambassadeur in Indonesië gaat maken naar aanleiding van de gebeurtenissen in Rawagede in 1947. Het past mij niet daarover een waardeoordeel uit te spreken vanuit de kennis van nu en zonder de situatie daar en toen precies te kennen. Ik durf echter wel de stelling aan dat gebeurtenissen als in Rawagede onvermijdelijk en ook van alle tijden zijn, omdat ze onlosmakelijk zijn verbonden met het verschijnsel oorlog".

Na het "Adoramus te Christe" ("Wij aanbidden U Christus"), gezongen door het koor, volgde een toespraak door ds. J.D. de Bruin.

Mevrouw Annie Steenstra mocht hierna haar nieuwste gedicht voordragen met als titel: "Afstand". De eerste strofe daarvan luidde: "Een beeldend woord met onvermoede lading, in onze taal divers gecombineerd: afstand kan je afleggen, nemen, voelen, houden, overbruggen en doen is ons geleerd".

Het koor zong vervolgens: "Domine, pacem da nobis" ("Heer, geef ons vrede").

In de slotgedachte, uitgesproken door ds. J.D. de Bruin, zei hij ondermeer: "Dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw leven vervult, opdat u vrede mag hebben. Vrede met uw verleden. Vrede in het heden met de mensen om u heen. Dat vrede onze toekomst moge zijn".

De herdenkingsdienst werd afgesloten met de altijd weer indrukwekkende samenkomst: "Blijf bij mij Heer".

*Blijf bij mij Heer, want d'avond is nabij
De dag verduistert, Here blijf bij mij
Als and're hulp m'ontbreekt, geluk
m'ontvleedt,
Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!*

*Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij
zijt,
Tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf,
waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de
Heer.*

*Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat
voorbij:
In dood en leven, Heer, blijf mij nabij!*

Na de lunch volgde de plechtigheid bij het Divisie-monument. Bij het monument eindigde Commandant 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December" zijn toespraak met de woorden: "Door hen vandaag te herdenken, met een bedroefd hart, maar ook trots op waar zij voor stonden, eren wij hun inzet en het ultieme offer dat zij brachten".

Tot slot werden kransen en bloemen gelegd, gevolgd door een defilé langs het monument.

Namens VOMI-Nederland werd een krans gelegd door voorzitter L. Noordzij en bestuurslid W.P.J. Patist.

Een herdenking als deze is van onschatbare waarde.

Th.R.





“Er aan beginnen”, daar gaat het om

Tekst: Jan van Alphen

De kerst- en jaarwisslingdiners zitten er weer op... of nog beter "in"! De voorbereidingscommissies hebben al dan niet "met bijdragen uit eigen portemonnee" een en ander georganiseerd en tevreden of minder tevreden beginnen we aan een nieuw jaar.

Nieuwjaarsreceptie

Algemeen voorzitter Henk Molenkamp van de Bond van Wapenbroeders (BvW), voorzitter van VOMI Nederland Leen Noordzij (tus voorzitter van het Veteranen Platform) en de voorzitter van de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen (FIM) Cees Aarts bundelden voor het derde achtereenvolgende jaar hun krachten voor de organisatie van deze bijeenkomst. Het per toerbeurt toe te bedelen gastheerschap was dit jaar in handen van de FIM en dus kon voorzitter Aarts voor een groot aantal genodigden, met een namens de drie verenigingen uitgesproken speech, het spits afbijten.

Daaraan ontlenen wij:

*Veteranen, Excellenties,
Dames en Heren.*

"Mag ik u, als voorzitter van de FIM, mede namens de Bond van Wapenbroeders en VOMI Nederland van harte welkom heten op deze alweer derde gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst hier op de

Bernhardkazerne in Amersfoort. En we hebben het net al met diverse aanwezigen persoonlijk gedaan, maar mogen we u ook nogmaals een gelukkig, actief, maar bovenal gezond 2012 toewensen. En deze wens geldt natuurlijk ook voor al uw dierbaren". Voorzitter Aarts vervolgde met een opsomming van gebeurtenissen o.a. op 27 oktober 2011 de behandeling van de Veteranenwet in de Tweede Kamer en een week later aangenomen door diezelfde Kamer, waarna de Eerste Kamer op 19 december jl. deze wet, zonder stemming, ook heeft aangenomen. "En dat betekende dat ALLE partijen het voorstel unaniem ondersteunden. Een uniek gebeuren dat voor de laatste keer plaats vond in 1940. Geen verleden zonder heden en na het heden de toekomst. Wat zal die ons brengen? Grote vraagtekens.

Maar, laten we ons wel realiseren, het is gelukkig ook niet allemaal kommer en kwel want er staan ons natuurlijk ook positieve dingen te wachten. En niet te vergeten de herdenking van het feit dat 50 jaar geleden, in 1962, de laatste militairen uit voormalig Nederlands Nieuw-Guinea zijn vertrokken. In datzelfde jaar ook is Nieuw-Guinea, via de Verenigde Naties, indirect overgedragen aan de

Verenigde Staten van Indonesië. Een gebeurtenis die voor de meeste oud-Nieuw-Guineaan-gers, en ik preek nu voor eigen parochie, een zwart randje heeft. Tijdens de achtste Nederlandse Veteranendag in Den Haag op 30 juni a.s. wordt aan bovenstaande gebeurtenissen extra aandacht besteed. Op het "Veteranenplaza" richten zes Defensiemusea en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie een speciale expositie in met als onderwerp: 50 jaar Nederlands Nieuw-Guinea. Dat er verder dit jaar ook weer de traditionele herdenkingen en bijeenkomsten plaatsvinden, zult u begrijpen.

Laat ons overigens ook niet vergeten te denken aan de velen op deze aarde, vooral ook in onze eigen omgeving, die geluk en voorspoed niet gegeven zijn. Die leven in behoeftige omstandigheden, leven aan de rand van het toelaatbare, die tobben met hun gezondheid of met die van een dierbare. Dat hen in elk geval de kracht gegeven wordt, die ze nodig hebben. Laat ons, waar ook en zo mogelijk op een gepaste manier genieten van de geneugten des levens. Om af te sluiten zou ik u voor dit jaar de volgende overweging, de volgende gedachte, mee willen geven: AMOR GIGNIT AMOREM (LIEFDE BAART LIEFDE). Dank u wel".





SOBAT

Plaquette voor offers Papoea's

Tijdens een bijzondere plechtigheid werd op 30 november 2011 in het Nationaal Herdenkingspark Roermond een plaquette onthuld ter ere van de prestaties die zijn geleverd en de offers die werden gebracht door de Papoea's ten dienste van het Koninkrijk. Het gaat daarbij om de periode tussen 1942 en 1962 in Nieuw-Guinea. De plaquette is een initiatief van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 en het Veteraneninstituut.

De ceremonie werd door ongeveer 350 personen bezocht waaronder veel veteranen. Tientallen veteranen vormden hierbij een erewachter voor het Nationaal Indië-monument 1945-1962 (NIM).

De officiële onthulling van de plaquette werd verricht door Theo van Hees en Demian Prawar.

De ceremonie werd geleid door ceremoniemeester Hub Aendekerk. Nick van Dam (vice-voorzitter van de Stichting NIM), Jan Schoeman (hoofd afdeling communicatie/

maatschappelijke erkenning van het Veteraneninstituut) en Henk van den Born (oud-QV'er) hielden een toespraak waarna door diverse organisaties kransen dan wel bloemen werden gelegd bij de plaquette. Namens VOMI Nederland werden bloemen gelegd door voorzitter L. Noordzij en secretaris K.I. Orsel. De ceremonie werd afgesloten door KTZA Frank Marcus (directeur Veteraneninstituut) waarna nog een kort samenzijn in het Generaal Spoor Paviljoen plaatsvond.



"Battle of Chora"

Op 22 juni 2011 heeft Commandant 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) 7 December, brigade-generaal Otto van Wiggen, een afscheidsgeschenk in de vorm van een genummerde print getiteld 'BATTLE OF CHORA' aangeboden gekregen uit handen van Aooi Pieter Hijdra. Pieter Hijdra heeft vanwege zijn Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) op 1 juli 2011 de actieve militaire dienst verlaten en is de maker van een schilderij waarvan de print een genummerde kopie is.

Afgebeeld zijn luchtmobiele infanteristen van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard (RSPB) en hun 81mm mortieren tijdens de gevechten in en om de stad CHORA (provincie URUZGAN, AFGHANISTAN) in juni 2007. Gezamenlijk met Afghan National Police (ANP) -eenheden heeft Charlie-compagnie 15 Infbat AASLT RSPB de stad verdedigd tegen een grootschalige aanval door de Taliban. Daarbij zijn diverse ANP posten overlopen. Vanuit het districtsgebouw, ook wel 'The White Compound' genaamd, werden de eigen troepen met mortiervuur ondersteund.

De begeleidende tekst op de print geeft in het kort het verloop van deze strijd weer. Geheel in stijl met het hedendaagse militaire optreden is de tekst opgesteld in de Engelse taal:

RNLA airmobile troops of Charlie-coy (13th Battalion RSPB AASLT) Task Force URUZGAN fire their 81mm mortars on 18th June 2007 at "The White Compound" in CHORA, province of URUZGAN in order to support the defence of CHORA city by C-coy and Afghan National Police against numerous attacking Taliban forces. During the morning of the following day C-coy launched, together with reinforcements from 42nd BG, the Afghan National Army, Australian units and local tribesmen a counter attack in CHORA-valley (OPERATION TROY). *From an original painting by WO-I class (retired) Pieter Hijdra*

Naast het feit dat dit werk op artistieke wijze de krijgsverrichtingen visualiseert van Stoters heeft het nog een functie. Het is namelijk tevens de beeldrager van een plan dat door de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Commissie 11



LMB (GMC 11 LMB) is geïnitieerd in het kader van 'zorg voor personeel'. Dit initiatief is genaamd 'Hulp voor Helden 11 LMB'. Generaal Van Wiggen heeft zich bereid verklaard als beschermheer van dit initiatief te willen optreden.

Van de opbrengst van iedere verkochte print zal door MILMEM een bedrag van 10 euro worden gedoneerd aan de (in oprichting zijnde) Stichting Hulp voor Helden 11 LMB. Dit met een maximum van 5000 euro.

Verdere informatie over het initiatief 'Hulp voor Helden' en de print treft u aan op www.milmem.nl

Pieter Hijdra



**De specialist in
protocollaire
en ceremoniële
uitvaarten.**

**Het team bijzondere
uitvaarten.**

Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055-527 42 77
www.monuta.nl/veteranen

Monuta 
De steun bij iedere uitvaart.

SORBAT

De Hel van Batoeradja (deel 1)

Dit verslag over een verplaatsing in juli 1947 ontving de redactie met voldoening van ons lid de heer P.C. Hoekman uit Oosterhout (N-B). De heer Hoekman is als reserve officier op 24 mei 1946 naar Nederlands-Indië vertrokken en gestationeerd geweest op West-Java en Zuid-Sumatra.

Verplaatsing van Praboemoelih naar Batoeradja / juli 1947

Nu ik je schrijf Mariejanne zit ik niet meer in Praboemoelih, doch ik verblijf momenteel op een heuvel waar onderlangs de rivier de Ogan stroomt. De plaats Batoeradja ligt ver het binnenland in en is alleen over de weg door de geweldige rimboe te bereiken. Als men bij daglicht eens goed rondkijkt, ziet men in de verte de Boekit-Barisan, de geweldige heuvelrug die over Sumatra loopt. De stad Batoeradja is mooier dan Palembang, ook wat de natuur en de zindelijkheid betreft. Zoals je uit een klein berichtje van mij hebt vernomen, moesten we met rasse schreden verder trekken. Men beweerde toen dat er geen kans was op actie/tegenstand en dat alles daar volkomen rustig was vanwege een flinke hoeveelheid stoottroepen in Batoeradja. Dit bleek later heel anders het geval te zijn. Zondag 27 juli 1947 ben ik nog tot laat druk bezig geweest met pakken en con-

troleren van het rijdend materieel en toen de kooi in (een goed bed met veren matras, mieters gewoon) voor enkele uurtjes rust. Daar in Praboemoelih hadden we een villa van de TRI, ook prima.

Maandag 28 juli werden we in alle vroegte gewekt, fluks eruit en ik wilde me in de camouflage-overall steken. Helaas zat deze in de was, dan maar de groene overall aan. Ik ben vervolgens naar de jongens gegaan, want we zouden om 07.30 uur vertrekken en moesten een afstand van 107 km moeten afleggen. Onze eerste pech was al dat we niet om 07.30 uur konden vertrekken maar pas om 09.00 uur. De weg was tamelijk goed, doch over de rivieren lagen bruggen die voor ons zware materieel niet betrouwbaar waren. De bruggen over de kali's (rivieren) lagen 30 tot 50 meter boven de ravijnen waarin de kali's stroomden. Maar we moesten verder, dus er over heen. Er werd hier dan ook flink aangepakt, de jongens wisten dat het geen pick-



P.C. Hoekman

nick was maar harde, bittere ernst. Water en bloed werd er gezweet, ja bloed, zweet en tranen. Gelukkig hadden we een waterwagen bij ons zodat de jongens geregeld hun dorst konden lessen.

's-Middags om 12.00 uur waren we in Bringin, nog maar 30 km verder en daar kwam kapitein Van der Meulen bij ons die post voor ons bij zich had en natuurlijk ook een brief van mijn Mariejanne (je brief van 10 juli, dat is snel hè). Mariejanne tijdens de opmars hing jouw foto (met jou in tennistenuue) aan de voorruit van mijn wagen. Je kunt je wel voorstellen dat je er behoorlijk zwart hebt uitgezien, want als zo'n colonne over de wegen stult dan vliegen er grote zand- en stofwolken om je heen. Als het dan ook nog warm en heet is, dan transpireer je en kun je er als een moriaan uitzien.

Toen de bandenpech aan twee jeeps verholpen was, konden we weer verder rijden. Het was intussen 13.00 uur geworden. Regelmatig stonden we voor bruggen en was het kantje boord dat het goed ging. Die dag heb ik meerdere keren mijn hart vastgehouden en gedacht straks valt er nog een trekker met kanon in het ravijn, maar het ging gelukkig allemaal goed.

Weer een lekke band en deze kon niet snel gerepareerd worden. De spits van colonne vroeg mij of ze tot de volgende brug mochten doorrijden. Ik heb toen prompt ja gezegd, maar moest dit snel her-





roepen. Ik stond opeens met slechts drie voertuigen op de weg in de rimboe met enkele chauffeurs en telegrafisten. Plotseling een enorme klap en twee grote bomen vielen juist voor de defecte jeep over de weg. Onmiddellijk wist iedereen wat hem te doen stond en zocht dekking. Direct heb ik aan de colonne doorgegeven dat ze versterking naar mij moesten sturen. De ploppers hebben we niet meer kunnen ontdekken temeer omdat er ineens een geweldige stortbui losbarstte, waardoor het zicht bemoeilijkt werd. Met behulp van de versterking die toegesnel kwam, hebben we de omgeving doorzocht maar tida ada, niets meer te zien. De bomen werden met man en macht van de weg gesleept en alles was weer oké. Maar voor hoelang?



In Memoriam

Steeds weer worden we geconfronteerd met het bericht dat weer een sobat is overleden. We weten allen dat het de realiteit is van het leven en toch raakt zo'n bericht je steeds weer. Zo was het ook met onze vriend en medebestuurslid

Chris Ermers

Als militair diende hij bij 5-5 RI en was jaren bezig met het mede-organiseren van de bataljonsreünie. Hij was ook een man van het eerste uur. Vanaf de oprichting was hij lid van VOMI. In de laatst gehouden ALV te Bronbeek is aandacht geschonken aan zijn 25-jarig lidmaatschap en werd hem een beeldje uitgereikt. Wegens zijn ziekte kon hij dat niet meer in ontvangst nemen.

Chris is 15 jaar bestuurslid geweest van VOMI-Overijssel waarin hij de verzorging van de VOMI-middagen voor z'n rekening nam. Hij deed dit met veel verve en deskundigheid. Gelet op de tijd dat hij bestuurslid was en zijn inzet is aan hem in maart 2005 het Ereldmaatschap van VOMI-Overijssel verleend.

Op 5 november j.l. hebben we hem naar zijn laatste rustplaats begeleid. Van een goed mens en een vriend hebben we afscheid moeten nemen. We wensen zijn vrouw Truus, de kinderen en verdere familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

*Namens het bestuur van VOMI-Overijssel
A.W. Scholten, voorzitter*

Reünie 1-8 RI

Reünie: 1-8 RI
(OVW-bataljon "De Haantjes")
Datum: 18 april 2012
Lokatie: Generaal Spoorkazerne te Ermelo

Info en aanmelden vóór 1 april bij:
J.D. Gunnink, Wilgenstraat 3,
8216 AS Kampen

59ste Reünie "Satoe-Ampat" (1-4 RI)

Op donderdag 22 maart 2012 komen de OVW-ers van 1-4 RI voor hun 59ste reünie bijeen in de Frederikkazerne te Den Haag. Inflictingen bij:

Freek Vlasblom
Segbroeklaan 494
2565 DG Den Haag
Telefoon: 070-360.65.44



Tienduizenden militair-historische foto's online

Sedert 26 september 2011 kunnen tienduizenden foto's over de Nederlandse militaire geschiedenis online worden bekeken. Een nieuwe beeldbank op de website van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) maakt hiermee een unieke collectie historisch fotomateriaal openbaar en algemeen toegankelijk.

De fotocollectie van het NIMH bevat circa twee miljoen beelden

uit de geschiedenis van de vier krijgsmachtdelen, waaronder ook een groot aantal foto's van particulieren. Tientallen vrijwilligers en medewerkers van het NIMH hebben sinds 2004 de foto's uit de collectie beschreven en gedigitaliseerd, bijvoorbeeld over de meidagen van 1940 en de dekolonisatieperiode in Nederlands-Indië. Mede door hun inzet kan het NIMH nu circa 150.000 foto's aan het publiek tonen.

Reünie 4-7 RI

4-7 RI was het bataljon dat op 14 februari 1947 werd ingescheept op ms Kota Baroe, drie jaar op Zuid-Sumatra heeft doorgebracht en met ss Volendam huiswaarts keerde op 23 maart 1950.

Op dinsdag 17 april 2012 houden wij onze 23e reünie in de ons zo vertrouwde Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. Allen die in oktober jl. geen brief hebben ontvangen en wel willen deelnemen, kunnen zich melden bij: F. van der Meer, Londenstraat 118, 2711 DE Zoetermeer, tel. 079-3413046.

Herdenking Roermond 2012

De 25e jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op **zaterdag 1 september 2012**.



In Memoriam

Het bestuur van VOMI Limburg heeft de droeve plicht u te melden dat op 25 november 2011 op 82-jarige leeftijd -na een langdurige ernstige ziekte- in zijn woonplaats Kerkrade is overleden voorzitter **May Everhartz**. Hij heeft vanaf de oprichting van de afdeling Limburg 20 jaar lang het voorzitterschap met verve en volle inzet bekleed. De laatste jaren was hij vanwege zijn ernstige ziekte steeds minder vaak in staat om zijn taak, waaraan hij zo hechtte, naar eigen inzicht inhoud te geven.

May, je hebt meer dan je best gedaan. Rust nu maar uit.

Vaarwel!

Theo Maas

Alleen zijn

Het alleen zijn is soms moeilijk te dragen je kampt met problemen en duizenden vragen

Wat ging er goed en wat ging er fout je komt in een dip als ondoordringbaar woud

Blijf ik alleen of de eenzaamheid delen met iemand alleen er zijn er zo velen

Een nieuwe relatie kan aantrekkelijk zijn maar je stekkie delen brengt niet altijd zonneshijn

Inwonen bij kinderen is ook uit de tijd want oud en jong in één huis brengt dikwijls veel strijd

Het gaat lang goed maar dan komt er herrie wat als een sprookje begon eindigt meestal in een nachtmerrie

Een aanleunwoning of een bejaardenhuis is dikwijls een optie maar het wordt nooit je thuis

Alleen zijn is moeilijk je zoekt naar een plek maar blijf, zolang als het kan, waar je gelukkig was op je eigen vertrouwde plek.

L. van Geenen

Onthulling Veteranenmonument in Assen

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan: een monument voor alle veteranen in Drenthe.

Op zaterdag 14 januari 2012

vond de onthulling van het Veteranenmonument plaats in de voortuin van het Provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen.

Om 11.00 uur werd het officiële gedeelte geopend met een woord van welkom door de voorzitter van de Stichting Drentse Veteranen (SDV), de heer Henk van de Boer, aan de vele genodigden en de vele aanwezige veteranen. Onder de genodigden waren o.a.: de Commissaris der Koningin (CdK) in Drenthe, de heer J. Tichelaar; luitenant-generaal bd Ted Meines; de voorzitter van VOMI Nederland, generaal-majoor bd L. Noordzij; Kapitein ter Zee van Administratie F.J. Marcus namens het Veteraneninstituut; de heer W. Kappert namens Lionsclub Westerbork; afgevaardigden van de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG), waaronder de burgemeester van de gemeente Emmen (de heer mr. C. Bijl), die de toezegging deed om een door de VDG gesubsidieerde vlag tijdens de Drentse Veteranendag op 14 april 2012 te zullen overhandigen aan de Stichting Drentse Veteranen.

Toespraken werden gehouden door de CdK, namens het Veteraneninstituut door KTZA F.J. Marcus; namens de burgemeesters van de Drentse Gemeenten door mr. C. Bijl en namens Lionsclub



Westerbork door W. Kappert. Tussen deze toespraken werden een tweetal gedichten gedeclameerd door dichter John van Beek. Vervolgens werd de acceptatie van het monument uitgesproken door de voorzitter van de SDV. Het monument is tot stand gekomen met financiële en technische ondersteuning van Lionsclub Westerbork "Börck Overessinghe". Het geheel werd op muzikale wijze begeleid door het Drents Jeugdorkest.

Na dit officiële deel werd een ieder verzocht zich naar de buitenlocatie te begeven, alwaar de onthulling van het monument zou plaatsvinden. Het gedenkteken werd onthuld door de CdK, sergeant Van der

Scheer (Afghanistan) en Jan Mager (Grebbeberg 1940 en Nederlands-Indië). Hierna werd het 1e couplet van het Wilhelmus gespeeld en gezongen. Luitenant-generaal bd Ted Meines kreeg nog de gelegenheid een paar woorden te spreken tot de aanwezigen waarin hij o.a. zei: "Veteranen hebben net zoals moeders op Moederdag recht op een Veteranendag. We houden van ze, 364 dagen per jaar, maar op die ene dag net een beetje meer". Het gedenkteken heeft de vorm van een traan als uiting van respect voor veteranen en het opschrift luidt: "Wat blijft is de aangrijpende herinnering aan al dat ik heb gedaan".

Roelof Grit

Marinedagen 2012

Deze worden gehouden op 6, 7 en 8 juli te Den Helder.

Landmachtdagen 2012

Deze worden gehouden op 12 en 13 mei in de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot.

Luchtmachtdagen 2012

In 2012 zijn er géén luchtmachtdagen.

Reünie

Bataljon Zeeland (1 en 2-14 Ri) hoopt op 25 april 2012 haar 64e Reünie te houden in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal.

Nadere informatie bij onze secretaris:
M.B. Kriek,
telefoon: 0118-551865
of via gsinke@zeelandnet.nl



SOBAT

Kamp Schoorl

In juni 1940 besloot de bezetter om alle in Nederland wonende Engelse, Franse en Belgische mannelijke staatsburgers van zestien jaar en ouder te interneren. Zij werden ondergebracht in een aan de rand van de Noord-Hollandse duinen liggend barakkenkamp te Schoorl dat vóór de meidagen van 1940 delen van een Nederlands infanterieregiment had gehuisvest en na de capitulatie korte tijd in gebruik was geweest door een onderdeel van de Wehrmacht. De Fransen en Belgen werden spoedig vrijgelaten, later ook de Engelsen (voor zover zij zestien tot achttien jaar waren). De oudere Engelsen werden vermoedelijk in 1941 naar een civiel interneringskamp bij Gleiwitz overgebracht en aan die Engelse mannen werd in december 1942, toen de Verenigde Staten met Duitsland in oorlog waren geraakt, een aantal Amerikaanse staatsburgers uit Nederland toegevoegd die eerst enige maanden in kamp Amersfoort geïnterneerd waren geweest. De vrouwen onder hen werden met enkele Engelse vrouwen naar een apart interneringskamp overgebracht, ver van de mannen: In Liebenau aan het Meer van Konstanz. Het totaal aantal van deze geïnterneerden bedroeg in de zomer van 1944 ruim vierhonderd personen. Ze Luitenant der SS Arnold Schmidt was de eerste commandant van het interneringskamp Schoorl. Vermoedelijk werd het Kamp Schoorl aanvankelijk gewoon aangeduid als Internierungslager. Het viel onder de Befehlshaber van de Sicherheitspolizei en de SD en had een SS officier als comman-



dant. Schmidt werd vervangen door SS-Untersturmführer Johann Stöver, die op zijn beurt weer vervangen werd door SS-Untersturmführer Karl Peter Berg. Het kamp werd bewaakt door manschappen van de Ordnungspolizei en kreeg, toen Stöver verween, officieel de aanduiding: Polizeiliches Durchgangslager. In feite was het al vele maanden een doorgangskamp geweest, in zoverre dat het gebruikelijk was om er groepen personen in op te sluiten die of in het kamp een korte straf-tijd ondergingen of er vastgehouden werden in afwachting van transport naar een ander kamp. Onder hen waren de bijna 425 Amsterdamse en Haagse Joden die bij razzia's op 22 en 23 februari 1941 opgepakt waren. Deze werden naar Buchenwald en Mauthausen doorgezonden. Begin maart werden in Kamp Schoorl een kleine tweehonderd jonge mannen uit Sommelsdijk een maand lang geïnterneerd als strafgevangenen. Wat was hun misdaad? Ze hadden herhaaldelijk personeel van het Duitse leger en de Nederlandse

politie beledigd waarvoor ze veroordeeld waren tot één maand detentie. Begin mei kwamen daar bijna driehonderd Nederlandse luchtmacht-officieren van het 1ste luchtvaartregiment bij die er van verdacht werden, samengewerkt te hebben met collega's die met een Fokker G-1 jachtkruiser naar het Verenigd Koninkrijk ontsnapt waren. Ze werden veroordeeld tot zes weken detentie. In de loop van 1941 werden meerdere mensen gevangen genomen die vrij spoedig weer vrijgelaten werden of werden doorgezonden naar één van de Duitse concentratiekampen. Kamp Schoorl werd tegen het eind van oktober 1941 gesloten. In de vrij korte periode van het bestaan van Kamp Schoorl telde het kamp ongeveer 1.900 gevangenen, buitenlanders niet meegerekend. Doch nooit waren er meer dan 700 gevangenen tegelijk opgesloten. Onder de 1.900 gevangenen in Kamp Schoorl bevonden zich ongeveer 25 vrouwen. Zij werden niet naar Amersfoort gezonden maar via



één van de Amsterdamse Huizen van Bewaring gingen ze naar het beruchte kamp Ravensbrück. "Daar is het niet zo prettig als hier", zei Berg (de Lagerkommandant van Kamp Schoorl) tegen één van de vrouwen. Was Kamp Schoorl dan zo prettig? Helemaal niet, maar het regime was er minder streng en er is, voorzover bekend, niet één gevangene gestorven. Bij voorkeur werden communisten van Joodse afkomst door Berg getreiterd. Ze

kregen uitputtende straffen opgelegd. Waarom Kamp Schoorl eind oktober 1941 als Polizeiliches Durchgangslager opgeheven werd, is niet bekend. Men vermoedt dat de SD van oordeel was dat de ligging te geïsoleerd was en dat het bovendien, zo dicht bij de kust, teveel risico's inhield. Het is ook mogelijk dat de terrein rond het kamp te weinig uitbreidingsmogelijkheden bood.

Tot het eind van de oorlog waren eenheden van de Wehrmacht en de Organisation Todt in het kamp geleerd.

Na de bevrijding in 1945 werd het kamp gebruikt voor internering van NSB'ers en collaborateurs. In 1949 werd het kamp gesloten. Tegenwoordig is op deze locatie het bezoekerscentrum Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer gevestigd.

Bron: Wikipedia



Anders dan anders

Op woensdag 16 november 2011 hield de afdeling Zuid-Holland van de Algemene Vereniging van Oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine (AVOM) haar jaarlijkse "oploop/contact" middag/avond in Hotel "WASSENAAR" te Wassenaar. De inloop was van 13.30 tot 14.00 uur met een kop koffie.

Aanwezig waren ± 120 personen, waaronder enkele VOMI-leden en leden van de Bond van Wapenbroeders.

Er was deze middag een optreden van het dansorkest "De Stalen Band" uit Voorschoten, die "The Ramblers Radio Show" met muziek uit de jaren 1960-1970 ten gehore bracht.

Een welkomstwoord werd om 14.00 uur gesproken door Coen Deering, waarbij een bijzonder woord van welkom tot de aanwezige VOMI-leden en leden van de BvW werd uitgesproken. Tussen de optredens van genoemd orkest door werd er een verloting gehouden en werden de aanwezigen uitgenodigd om gebruik te gaan maken van een maaltijd in buffetvorm. Verder werden er nog een drie-

tal prachtige hoofdprijzen verloot. Tijdens één van de optredens van het dansorkest mocht de partner van een aanwezig VOMI-lid haar goede zangstem laten horen, waarvoor zij een groot applaus in ontvangst mocht nemen.

Om 17.00 uur werd deze voortreffelijke middag door de voorzitter afge-

sloten. Bij het vertrek mocht iedere deelnemer een vaasje met een orchideetak in ontvangst nemen. Een ieder ging zeer tevreden en voldaan huiswaarts. Een woord van dank aan de organisatie is hier zeer zeker op zijn plaats.

R. Grit



SOBAT

Sterren boven ons (deel 6)

Tijdens mijn verhuizing op 1 juni 2011 naar het bejaardenhuis "Reinalda" ging heel veel verloren. Niet zozeer de meubels maar m'n schrijfsels, tekengerel, etc. Alles ging de bak in. Er ligt nu naast me een stapeltje "SOBATS" nummer 135 t/m 139. In "SOBAT" nummer 135 met als voorplaat "Lente 2011" staat mijn sterrenstuk. Met "SOBAT" nummer 140 bereikt het blad de wintermaanden van 1942 (is gelijk aan 2012). Het leek me goed om in 2011 met de Sterrenbeelden te beginnen. Zo passeerden de Grote Beer tot en met het Zevengesternte. De sterren van een beeld staan op zeer grote onderlinge afstanden. Ze hebben niets met de denkbeeldige figuren maar zijn heel geschikt om de weg aan de hemel te vinden. In dit opzicht kunnen de planeten spelbrekers zijn als de dwaalsterren Jupiter, Venus en Mars. Mijn zoon uit Groenekan (bij Utrecht) schonk me een Celestron waarmee men afzonderlijke sterren

met weinig moeite kan opsporen. Bij de spiegeltelescoop zit een hemelatlas. Deze plaat (uit de Verenigde Staten) gaat hierbij.

Vergelijk hem met mijn kaartjes van de afgelopen tijd. Wat zijn de verschillen?

N.B.
Er verscheen een boek van Stephen Hawking waarin men van de Maan via Saturnus naar Alpha Centaurie reist. Spannende lectuur met een solide basis.

Peter van Toor



29 oktober 1944 werd Breda bevrijd

67 jaar later dankten wij op 29 oktober 2011 de tot het Canadese 1e Leger behorende 1e Poolse Pantserdivisie o.l.v. Generaal Stanislaw Maczek voor hun, vaak met inzet van elgen leven, heldhaftig gevoerde strijd.

Met de Poolse Ambassadeur Z.E. dr. Janusz Stanczyk, de burgemeester van Breda (Peter van der

Velden), Poolse en Nederlandse militaire en burgerautoriteiten, vertegenwoordigers van de Bond van Wapenbroeders, het Nationaal Comité Thank You Canada and Allied Forces (TYCAF), VOMI en verschillende Poolse Verenigingen werd op 29 oktober 2011 voor het 67e jaar stil gestaan bij de bevrijding van Breda. Uw scribent die als Bredenaar een en ander op 13-jarige leeftijd meemaakte, mocht vergezeld van zijn echtgenote namens TYCAF

een bloemstuk op de Poolse Begraafplaats aan de Etensebaan, waar 160 militairen een laatste rustplaats vonden, leggen. Eerder op de dag was daaraan een soortgelijke plechtigheid in het Ginneken, waar 80 Poolse strijders werden begraven, vooraf gegaan.



Naarmate ik verder van de gebeurtenissen van eind oktober 1944 raak, voel ik me steeds meer betrokken bij de militaire inzet van de Poolse wapenbroeders. Na afloop van de plechtigheid kostte het dan ook weinig moeite om tijdens een Poolse maaltijd herinneringen aan 67 jaar geleden op te halen. Veel 80-plussers herinnerden zich met een "waar blijft de tijd" de spannende dagen van weleer.

Tekst en foto's: Jan van Alphen



Bloemen als bewijs van dankbaarheid



Verenigingsnieuws

Drenthe/Groningen

Secr. J. Krikke, Koekoekstraat 12,
9404 BL Assen. Tel. 0592-357140
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0598-422389.

Secretaris neemt afscheid

De boeken van 2011 zijn gesloten, de acceptgirokaarten zijn de deur uit en er is rust in de Koekoekstraat in Assen. Een goed moment voor de secretaris om afscheid te nemen van de administratie van het afgelopen jaar en met een schone lei te beginnen.

Activiteiten

In "De Aanleg" in Dourze wordt een gezellige middag georganiseerd op woensdag 7 maart. Een week later (donderdag 15 maart) in "t Knooppunt" in Havelte is de bijeenkomst voor de leden uit de regio Meppel en in het Dorpshuis van Stulfzand, weer een week later, op donderdag 22 maart. Om half twee staat de koffie klaar en u vergeet natuurlijk niet een kleinigheid voor de verloting.

Jaarvergadering

De koks van "Schortinghuis" in Spier verheugen zich nu al op het bereiden en serveren van de stampotten met toebehoren op 11 april. Noteert u die datum vast in uw agenda. In de ochtend werken we eerst de jaarvergadering af, natuurlijk vindt u de uitnodiging met de agenda binnenkort in uw brievenbus. Slamat.

Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7,
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394

E-mail: themaas@home.nl
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

Wij hopen dat iedereen een goede start heeft gemaakt in 2012 en wij wensen iedereen vooral een goede gezondheid toe.

Allereerst moeten wij u mededelen dat we op donderdag 1 december 2011 definitief afscheid hebben moeten nemen van onze voorzitter May Everhartz, die al langere tijd zeer ernstig ziek was. Bij de crematie in besloten kring waren wij toch met een flinke delegatie aanwezig om getuige te zijn van een sobere dienst in het crematorium Kerkrade. Met een korte toespraak en een eregroet aan het einde van de dienst hebben wij afscheid genomen en ging eenieder zijns weegs.

In de komende jaarvergadering in april 2012 zal de opvolging worden geregeld.

Inmiddels hebben alle leden de zogenaamde novemberbrief ontvangen waarin het programma voor het nieuwe jaar bekend is gesteld.

Het programma voor 2012 ziet er als volgt uit:

10 april

Jaarvergadering
Gemeenschapshuis
Lindelaan 4, Kessel-Eik

15 juni

Reünie
Kazerne
Kazernelaan 101, Weert

11 september

Bijeenkomst
Broen Café
Markstraat, Echt

06 november

Bijeenkomst
Gemeenschapshuis
Lindelaan 4, Kessel-Eik

Tot onze spijt hebben we weer een bijeenkomst moeten laten vervallen omdat het vanwege de geringe opkomst niet langer verantwoord was deze nogmaals vast te stellen. Houd ons op de hoogte van leden of hun partners die ziek zijn. Een beetje aandacht kan soms kleine wonderen verrichten. Tenslotte wensen wij al onze zieken leden en/of familieleden van harte beterschap.

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, Buxusplaats 10,
5038 HK Tilburg
Tel. 013-5400380/fax: 013-5400381
E-mail: vomi.nbo@veteranen.nl

Agenda

Inmiddels heeft u onze 2e Nieuwsbrief ontvangen met daarin vermeld het voorlopige programma voor 2012. Op de website van VOMI Nederland staan genoemde data ook nog eens vermeld!

Wij hopen dat er genoeg inschrijvingen voor de reünie in Oirschot binnenkomen, want deze reünie houden wij op veler verzoek. Indien u problemen heeft met het vervoer naar deze reünie, dan kunnen wij misschien bemiddelen bij het "carpoolen" want autorijden is niet meer voor iedereen mogelijk.

Contributie

Voor het tweede jaar op rij werd er geen contributie geheven, maar was u in de gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te doen. U heeft daarop zeer goed gereageerd zodat het tekort op onze afdracht aan VOMI Nederland kleiner is geworden. Een mooi resultaat waarvoor wij alle gulle gevers hartelijk dankzeggen.

Overijssel

Secr. J. Oldenbeuwing
Reiger 27
8105 AL Raalte
Tel. 0572-358947
E-mail: j.oldenbeuwing@versatel.nl
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

Als dit nummer van "SOBAT" bij u in de bus valt, hebben we de Nieuwjaarsreceptie al weer gehad. We hebben elkaar de hand gedrukt en gelukkige en voorspoedige wensen uitgewisseld.

SOBAT

Toch wil ik vanaf deze plaats al onze leden die niet op de Nieuwjaarsreceptie konden zijn, om welke reden dan ook, namens het bestuur een gelukkig en gezond Nieuwjaar toewensen. Vooral gezondheid is een kostbaar bezit maar in onze leeftijdsgroep erg broos. We hebben het weer ervaren bij het afscheid van ons bestuurslid Chris Ermers, u leest erover elders in dit blad.

Ik wil u nog even onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in herinnering brengen op donderdag 16 februari a.s. om 13.30 uur in C.R. "De Viersprong" te Nieuwleusen. We rekenen op u.

Museumbezoek

Woensdag 4 april a.s. gaan we een bezoek brengen aan het oorlogsmuseum aan de Grotestraat 13 te Nijverdal. Het museum ligt t/o supermarkt ALDI. Uw auto kunt u parkeren tussen ALDI en het Tankstation (gratis parkeren). Rond 16.30-17.00 uur gaan we naar het Chinees Restaurant "Dynasty" aan de Grotestraat 250. Aan de Grotestraat is het betaald parkeren tot 18.00 uur. Achter supermarkt JUMBO is het vrij-parkeren. Met een invalide-parkkaart is het overal vrij-parkeren.

Om de eigenaar van het Chinees Restaurant een indruk te geven op hoeveel personen hij kan rekenen, is het wenselijk om een opgaaft te doen voor **28 maart 2012**. Ik hoop dat we met velen het seizoen 2011-2012 kunnen afsluiten.

Verder wens ik onze zieke sobats veel sterkte toe en zo mogelijk een spoedig herstel. Voor u allen een groet en tot ziens.

Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse
Lindenlaan 110
1741 TX Schagen
Tel. 0224-215621
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 023-5283997

Op woensdag 30 november 2011 hield VOMI Noord-Holland voor de derde maal haar eindejaarsbijeenkomst. Deze vond plaats voor de tweede maal in het Oosters Specialiteiten en Wok Restaurant

Jin Lal aan de Prins Bernhardlaan 2 te Haarlem. Dat deze lokatie en deze bijeenkomst vorig jaar bij de leden goed is bevallen, bleek uit het feit dat zich 130 personen hadden aangemeld (waarvan er 10 helaas verstek moesten laten gaan). De eerste bezoekers meldden zich reeds om 10.00 uur. Om ca 11.00 uur heette de voorzitter allen hartelijk welkom. Na een minuut stilte voor de gevallen en de ons ontvallen vrienden memoreerde hij het feest van het 25-jarig bestaan van VOMI Nederland in Ahoy te Rotterdam, waaraan een groot aantal leden heeft deelgenomen. Verder sprak hij de hoop uit dat de bezuinigingen niet al te hard zullen toeslaan op de veteranenfaciliteiten. We hebben er immers zolang op moeten wachten. Daarna gingen we aan het aperitief. Om 12.00 uur precies gingen we aan het zeer uitgebreide buffet. Onze gastheer had letterlijk aan ieders smaak gedacht. Na het Oosters buffet was er een uitgebreid dessert van diverse soorten en smaken ijs en fruit. Na de lunch kwam de verloting. De penningmeester had voor een keur aan cadeaus gezorgd en die werd door onze gastheer zelfs nog aangevuld met enkele Oosterse cadeaus. De loten werden dan ook gretig afgenomen. Om ca 15.00 uur gingen de eersten huiswaarts, om ca 15.30 uur gevolgd door de laatste bestuursleden.

Agenda

Woensdag 15 februari 2012 - bijeenkomst in Ontmoetingscentrum "De Brink", Middenweg 168 te Heerhugowaard.
Maandag 16 april 2012 - Algemene Ledenvergadering in de Marinekazerne te Amsterdam. Voor beide bijeenkomsten ontvangt u tijdig een persoonlijke uitnodiging. De foto's van de bijeenkomst op 30 november 2011 te Haarlem staan op <http://www.x7x.nl/vominh.htm>

Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Alblasdardam
Tel. 078-6913515
E-mail: veteranen26706@ziggo.nl
Soc. Comm I: Tel. 071-5763418
Soc. Comm II: Tel. 010-4340970

Van de toelís

Op het moment dat u dit leest in deze "SOBAT" is de jaarwisseling reeds geschied en nu maar hopen

dat dit nieuwe jaar ons veel goeds of -zoals u wilt- minder slechts zal geven. Met u en leden van bevriende verenigingen hielden wij onze Nieuwjaarsbijeenkomst in zaal Beatrix in Schiedam, een nogal nostalgisch uitzienende zaal maar dat past wel een beetje bij ons veteranen. De enorme gebiedsuitbreiding, door het samengaan van de verenigingen VOMI Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid, noopte deze keer tot de keuze van een lokatie ten noorden van Rotterdam en logischerwijze zal dit dan volgend jaar ten zuiden van Rotterdam zijn.

Natuurlijk zijn niet alle leden hier blij mee, maar met het wisselen van lokatie hopen we toch zoveel mogelijk leden te kunnen bedienen (rekening houdend met onze afnemende mobiliteit). Ondertussen zijn we druk bezig om het programma van 2012 gestalte te geven inclusief de eventuele busreizen met excursie en blauwe hap, maar over deze zaken zullen we u blijkens via een mailing informeren. Dit jaar hebben we alle sobats die (voorzover wij weten) in een verpleeg-/verzorgingshuis verblijven, een Nieuwjaarskaart gezonden. Omdat deze "toelís" ook tijdelijk over de "uang" gaat, doet hij een oproep aan hen die de contributie nog niet betaald hebben om dit alsnog te doen. Uw steun hebben we echt hard nodig, ook om ons onvolprezen blad "SOBAT" te kunnen blijven uitgeven. Al eerder heb ik geschreven dat de leeftijd ons parten gaat spelen en daardoor zijn sommige sobats niet meer zo mobiel en kunnen ze niet meer naar contactbijeenkomsten komen. Onze enige binding is dan nog ons verenigingsblad. Onze huisdichter Leen van Geenen gaat ook maar door en we zorgen ervoor dat de redactie van "SOBAT" nooit open plekken in de "SOBAT" hoeft te hebben.

Utrecht/'t Gooi

Secr. A.J.B. Martens
Chico Mendesstraat 67
3573 AW Utrecht
Tel/Fax: 030-2716895
E-mail: sobatam@versatel.nl
Soc. Comm. Tel. 030-2716895

In het voormalig Officierscasino te Soesterberg (nog steeds geopend) heeft op 22 december 2011 ons jaarlijkse Kerstdiner plaatsgevonden. Een geringe opkomst was o.a. kennelijk de oorzaak van het feit dat de BNMO een dag eerder haar

Kerstdiner had georganiseerd en heel wat leden van ons -door een concurrerende prijs- had aangetrokken. Dit jaar was het voor ons enigszins "duur" uitgevallen.

In een bestuursvergadering werd een jaarprogramma 2012 "vrijblijvend" vastgesteld.

Onderhandelingen zijn gaande om eind maart/begin april een reüniedagtocht te organiseren naar de Marinierskazerne te Rotterdam. Met het succes van onze reünie op Vliegbasis Volkel in het geheugen verwachten wij dat ook deze missie een succes kan worden.

Verder ziet het jaarprogramma er voorlopig als volgt uit:

13 maart

Jaarvergadering in de "Tangsi" Kromhout te Utrecht.

12 juni

Contactmiddag, eveneens in de Kromhoutkazerne.

11 september

Contactmiddag, natuurlijk ergens onderbroken voor de gebruikelijke verloting.

En dan tot slot ons Kerstdiner 2012, waar dan ook, u hoort nog van ons.

Iedereen alsnog de allerbeste wensen voor een gezond en voorspoedig 2012.

Noord-Brabant West

Secr. C. Yocarini
Mulderkring 3
4873 QV Etten-Leur
Tel. 076-3040111 / 06-46094040
E-mail: yocarini@costay.nl
Soc. Comm. Tel. 0165-312816

Het nieuwe jaar 2012

Het bestuur van VOMI Noord-Brabant West wil allereerst haar leden (met echtgenote/partner) en hun verdere familie een voorspoedig en gezond 2012 toewensen.

We willen de leden bedanken die zich het afgelopen jaar hebben ingezet met het uitvoeren van activiteiten waaronder het doen slagen van onze bijeenkomsten, het bezoeken van zieke leden en het verzorgen van een laatste groet bij de begrafenis of crematie. Tussen 1 november 2010

en 1 november 2011 zijn ons 24 leden (of echtgenote/partner) overleden. Mogen wij de nabestaanden mede namens u troost en sterkte toewensen met het verwerken van het verlies.

Bijeenkomsten

Algemene ledenvergadering
donderdag 19 april
11.00 uur
Zaal Koch
Molenstraat 120
4756 BH Kruisland

Zomerbijeenkomst
vrijdag 15 juni
11.00 uur

Oproep

René Sicking is op zoek naar strijdmakkers van zijn schoonvader, de heer F. Fonkert.

De heer F. Fonkert (91 jaar) verkeert nog in een prima gezondheid, zowel fysiek alsook geestelijk. Hij woont momenteel in de Verenigde Staten en viert jaarlijks zijn verjaardag op 7 juli in Nederland. De heer F. Fonkert zou nog graag ervaringen van vroeger met zijn oude kameraden willen delen.

Nadere gegevens over de heer F. Fonkert:

Pieter Fonkert is geboren 7 juli 1920 en heeft zich aangemeld voor het KNIL in de kazerne te Nijmegen op 6 september 1938. Vertrokken naar Indië in november 1938 met ms Baloeran. In december 1938 te Batavia ingedeeld bij de 2e Batterij Luchtdoelartillerie in Soerabaja (op Darmo). Opleiding gevolgd tot brigadier en bevorderd. In november 1941 uitgezonden naar het vliegveld Kendarle op zuid-oost Celebes. Daarna voor guerrilla 2,5 maanden de wildernis in en vervolgens overgevaren van de westkust van zuid-oost Celebes naar Paloppo op zuid-west Celebes. Aldaar zich gemeld bij de commandant, luitenant-kolonel Gortmans, voor wederom geurilla. Vervolgens 3,5 jaren in krijgsgevangenschap verbleven op Makassar. Na bevordering tot sergeant is hij naar Balikpapan en Morotai gevlogen en van daar naar Fakfak, Manokwari en Hollandia op Nieuw-Guinea. Via Brisbane in Australië heeft hij zich toen gemeld bij het hoofdkwartier in Melbourne en verbleef daar 1 jaar. Daarna voor

Engelbrecht van Nassaukazerne
4706 CN Roosendaal

Kerstdiner
vrijdag 14 december
11.00 uur
Trip van Zoutlandtkazerne
4818 BA Breda

Algemeen

De heer Jef Maanders is bereid om ondersteunende secretariële werkzaamheden te verrichten.

Overlijden of ziekte van een sobat (of echtgenote/partner) s.v.p. melden bij Sociaal Commissaris Piet Welten. Adreswijzigingen melden s.v.p. bij Arie Roodenburg.

5 maanden naar Nederland vertrokken om vervolgens weer opgeroepen te worden. Met de boot is hij toen vertrokken naar Jakarta alwaar hij werd ingedeeld bij de I.V.G. van de Tijgerbrigade in Semarang op Midden-Java, als hoofd van de I.V.G. Buitendienst. In augustus 1948 is hij bevorderd tot sergeant-majoor van de I.V.G. Buitenwinst en werkte daar zowel voor het KNIL alsook voor de Koninklijke Landmacht. Op 25 januari 1950 is hij met ms Empire Brent weer naar Nederland teruggekeerd.

Bent u één van de kameraden van Pieter Fonkert of kent u kameraden van Pieter Fonkert, neem dan s.v.p. zo snel mogelijk contact met mij op. Ik ben u daar dan zeer erkentelijk voor.

René Sicking
Oude Werf 2
1486 MD West-Grafdijk
075-8880228



De Hr Fonkert staat rechts op de foto

SOBAT

Oproep

Mijn naam is Yvon van Kuilenburg, dochter van Gerard van Kuilenburg. Mijn vader heeft vanaf zijn 20e levensjaar (ik spreek dan over het jaar 1918) 30 jaar in Indië gewoond. Hij had daar een civiele functie. Ik ben in 1952 in Nederland geboren. Mijn vader is overleden toen ik 18 jaar was. Na zijn overlijden heb ik een toezienend voogd gekregen, de broer



van mijn vader. Zijn naam is Wim van Kuilenburg. Mijn vader is geboren in 1898 en ik weet niet of mijn oom jonger of ouder was dan mijn vader. Ik was toen nog jong en mijn oom was al op leeftijd.

Ik heb altijd geweten dat mijn oom een hoge officier bij het KNIL was. Ik heb hem niets kunnen vragen over zijn tijd in Indië. Ik weet wel dat het een hele aardige man was.

Ik besef dat er nog maar weinig mensen zullen zijn die mijn oom gekend hebben of iets over hem kunnen vertellen.

Graag zou ik in contact willen komen met personen/veteranen die mijn oom Wim gekend hebben en over hem nog iets kunnen vertellen.

Op bijgaande foto (de enige foto die ik van hem heb) staat Wim van Kuilenburg. Wie kan mij meer informatie verschaffen?

Yvon van Kuilenburg
Gerrit Kosterweg 13
9162 EN Ballum (Ameland)
Tel: 06-11615844
E-mail: kyvon21319@hotmail.com



In de schijnwerpers gezet

Mijn opa, Wim Pelkmans (86) uit Gilze, is na een pittige opleiding in het kamp Prinsbosch (tussen Gilze en Chaam) op 4 december 1947 uit Rotterdam vertrokken met ms Sloterdijk naar Nederlands-Indië. De lange reis met veel slecht weer en het verblijf in de tropen heeft op opa Wim Pelkmans zeer veel indruk gemaakt, zeker ook omdat hij nooit verder was geweest dan eigen land. In de Golf van Biskaje werden veel mannen zeeziek. Mijn opa heeft gediend bij 5-3 RI op Zuid-Sumatra en was daar goed bevriend met ene Joris van den Bergh. Uit die periode moet hij ook Dirk van Leuwerden, Wout Jongkamp en Marinus Ottervanger gekend hebben. Wim Pelkmans moest in 1949 (met ms Johan van Oldenbarnevelt) vanwege een flinke ontsteking in zijn ellebooggewricht eerder terug naar Nederland.

Kleinzoon Joris Stadhouders/Gilze



Wim Pelkmans

Van het redactieteam 'SOBAT'

Herhaalde oproepen aan onze Nieuw-Guineagangers om hun ervaringsverhalen, belevenissen, herinneringen etc. etc. in onze 'SOBAT' te doen publiceren, hebben tot op heden nauwelijks resultaat gehad. Dus nu maar weer een poging wagen door de Nieuw-Guineagangers aan te moedigen hun verhalen in de vorm van verhelderende teksten met de daarbij behorende meest typerende foto's aan het redactieteam toe te zenden. Het redactieteam zal met plezier uw bijdrage verwerken in onze 'SOBAT', een blad waar de leden steeds opnieuw naar uitkijken. We zien met belangstelling uw aandeel tegemoet.



Met ons aller

welgemeend mede-

leven en dat de

liefde en de warmte

van uw naasten U

de moed en kracht

geven dit zware

verlies te dragen.

sociale
VERBOND
VOMI

In Memoriam

**Met grote eerbied en in gepaste vorm
 brengen wij een laatste Ere-saluut aan:**

| NAAM | VOORL. | WOONPLAATS | ONDERDEEL |
|----------------|---------|---------------------|----------------|
| Aalten, van | G.J. | Schiedam | 421 BI/6 GRG |
| Aarts, | J.H. | Deurne | 5-11 RI |
| Berkman, | J.C. | Barendrecht | 2-5 RI |
| Beuk, | C.C. | Leimuider | 423 BI/6-5 RI |
| Beurden, van | J. | Waalwijk | 403 BI |
| Bodegorn, van | F. | Brielle | 9 GVC |
| Bosma, | M. | Sneek | 3-1 RI |
| Bouwmeester, | J. | Hoogeveen | 5-9 RI/2 MP IV |
| Brink, ten | F. | Assen | 4-4 RI |
| Cirkel, | W.L. | Utrecht | 4-3 RI |
| Dam, van | H. | Bergambacht | Staf 1 Divisie |
| Everhartz | M.J.G. | Kerkrade | 43 ZMC |
| Frôme, | H. | Veendam | 4 AAT OVW |
| Galen, van | F. | Veghel | 5-11 RI |
| Godding, | J.J.M. | Maastricht | 42 ZMC |
| Gorissen, | A.H.P. | Oosterhout | 415 BI/6-3 RI |
| Hamers, | Chr. | Tilburg | 13 Genie |
| Hassefras, | L. | Brampton/ON/Canada | 5-8 RI |
| Heesakker, | Mevr J. | Utrecht | |
| Hiemstra, | J. | Damwoude | 3-12 RI |
| Homsma, | F. | Hijum | 402 BI |
| Houwen, | H. | Eindhoven | 45 ZIB |
| Huesken, | G. | Nijverdal | 3-5 RI |
| Jonge, de | D. | Joure | 1-9 RI |
| Josselet, | C. | Purmerend | ? |
| Koele-Koopman, | Mevr G. | Nunspeet | |
| Koning, de | J. | Valkenswaard | 4-3 RI |
| Kooij, van der | P.A. | Hellevoetsluis | 2-2-5 RI |
| Koster, | L.B. | Hengelo | ? |
| Kramer, | H.K. | Zeist | 3-7 RI |
| Kulpers, | A. | Budel | 41 AAT |
| Laar, van | H. | Hooglanderveen | 5-2 RI |
| Luttmer, | A.G. | Coevorden | KM |
| Matse, | W. | Gouda | 3-3-3 RI |
| Meij, van der | Chr. | Venlo | 5-6 RI |
| Nifterik, van | J. | Arkel | 422 BI/6-8 RI |
| Nijland, | L. | Meppel | 5-5 RI |
| Ooyen, van | P. | Eindhoven | 5-6 RI |
| Peters, | M. | Someren | 4-11 RI |
| Rood, | J.W. | Sint Jacobiparochie | ? |
| Roorda, | H. | Harkema | 4 GRG |
| Sandifort, | W.H. | 's-Heer Abtskerke | 2-14 RI |
| Schakel, | O. | Utrecht | 3-9 RI |
| Sommers, | A.P.H. | Helden | Marbrig |
| Sorce, | O.C. | Venlo | KM |
| Thissen, | P.W. | Beek | 4 RS |
| Tiel, van | F. | Nieuwkuyk | 3-11 RI |
| Toisma, | U. | Harlingen | 4-4 RI |
| Velden, van de | O.A. | Numansdorp | KL NOI |
| Verhoeven, | J. | Oirschot | 8 RVA |
| Verstraaten, | W. | Geldrop | 4-10 RI |
| Vrakking, | J.J.A. | Hilversum | 4-8 RI |
| Wal, de | G. | Warten | 5-9 RI |
| Weij, ter | H.B. | Haaksbergen | 2-6 RI |
| Witte, de | L. | Middelburg | Genie |
| Wolbert, | F. | Oden | 4 GRPI |

SORBAT

Nieuwe leden

| NAAM..... | WOONPLAATS..... | ONDERDEEL |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| BOERSMA J. | SNEEK | |
| KUHN G. | DELFT..... | KM NNG |
| LUYTEN P.J. | VELDHOVEN | 5-6 RI |
| MAAS - TWINE J.M. | BEVERWIJK..... | Geheime Dienst |
| MOUTHAAAN L.H.A. | BRESKENS..... | LSK |
| PLUIM B.H. | STADSKANAAL | 426 BI |
| RAAIJMAKERS M.H.C. | EINDHOVEN..... | |
| STADHOUDERS JORIS | GILZE | |
| VERWIJ W. | MAASSLUIS | 3 GRJ |

VOMI Friesland

Heeft u zich nog niet opgegeven voor de feestelijke jaarvergadering op woensdag 11 april 2012? De uitnodiging heeft u al ontvangen, maar zorg er voor dat u het strookje op tijd inlevert!

Bestuur VOMI Friesland



Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, onder-

nemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze lidverenigingen heeft reeds een donatie gedaan.

Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan het doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

U doet toch ook mee?

Th.R.



"De bijdragen van de BankGiro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk".



Lotto®



BankGiroLoterij

SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
 Wl P.J. Patist
 Stellingeweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 tel. 0561-688772
 mobiel 06-15100579
 E: vomisoccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
 Budgethouder FSZ**
 Theo H.A. Rump
 Albatrosstraat 14
 2352 EG Leiderdorp
 Tel. 071-5416936
 E-mail:
 Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
 Ger de Jong
 Rozenlaan 41
 2985 AS Heerjansdam
 Tel. 078-6771902



stichting
 veteranen
 platform

aangesloten bij

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
 M.P. de Boer
 Hoofdweg 67
 9626 AB Schiedwoude
 tel. 0608-42 23 89

Zuid-Holland
 Eduard d'Haan
 Kennedylaan 15
 2324 ES Leiden
 tel. 071-5763418

W.A.J.K. (William) Roza
 Heenraagstraat 9
 3131 VG Vlaardingen
 tel. 010-4340970
 w.roza3@kpnplanet.nl

Overijssel
 Joost Oldenbeuving
 Reiger 27
 8103 AL Raalte
 tel. 0572-35 89 47
 joldenbeuving@versatel.nl

Noord Brabant-West
 P.N. Welten
 Beukenlaan 35
 4731 CD Oudenbosch
 tel. 0165-31 28 16
 pnwelten@kpnmail.nl

Noord-Brabant Oost
 J. van der Ham
 Buxusplaats 10
 6038 HK Tilburg
 tel. 013-5400380
 vomino@veteranen.nl

Friesland
 Hans N. Blom
 Tjalko v.d. Walstraat 24 T
 8723 CA Koudum
 tel. 0514-522107

Utrecht't Gooi
 A.J.B. Martens (vwd)
 Chico Mendasstraat 67
 3573 AW Utrecht
 tel/fax: 030-2716895
 sobatam@versatel.nl

Noord-Oostpolder
 Kees Cajé
 P.A. straat 23
 8307 BS Ens
 tel. 0527-251470

Limburg
 H.A.M. van Haef
 Past. Stassenstraat 44
 5921 CV Venlo
 tel. 077-3622592
 hmarwanhaef@online.nl

Zeeland
 J. Kloet
 Laan van Barbestein 8
 4451 AH Heinkenszand
 tel. 0113-561738

**Rivierenland/
 Oost Gelderland**
 A. Ebben
 Scheidingeweg 5
 6585 KD Mook
 tel. 0246 - 96 12 53

Veluwe
 P.H.J. Holsbergen
 Berkenoord 107
 8172 AP Vaassen
 tel. 0578-575935
 p.holsbergen@hetnet.nl

Noord-Holland
 Nico Eesen
 Molenwerfslaan 58
 2103 TE Heemstede
 tel. 023-5283997
 nbesen@kpnmail.nl

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting
 J. (Sjef) Franken
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
 Tel. 010-4736185, sjef.franken@versatel.nl
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels
 J. Hoevelaken
 Weerdestein 175
 6714 CN te Ede
 Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)
 Paul P.G. Gommers
 Alb. Neuhuyslaan 23
 8072 HJ Nunspeet
 Tel. 0341-254231
 E-mail: p.gommers80@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.

SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

| | | | |
|--|---------|---|-----------------|
| VOMI Borstembleem | € 7,00 | VOMI wapenschild, mahonie | € 19,00 |
| VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood | € 11,50 | VOMI manchetknopen, per paar | € 10,00 |
| VOMI Condoleancekaart | € 1,25 | Draaginsigne Veteranen (klein model) | € 8,00 |
| Demobilisatie-speld verguld | € 6,00 | OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking | € 7,50 |
| Demobilisatie dasclip | € 7,50 | 1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo) | |
| VOMI kruidenbitter | € 10,00 | voor opmaak bloemstukken | € 7,50 per lint |
| VOMI borrelbekertje (telescopisch) | € 10,00 | Oedichtenbundel met CD | |
| VOMI schrijfmop met logo | € 8,50 | van mevr. A. Steenstra | € 7,00 |
| VOMI pillendoosje | € 2,50 | | |
| VOMI pennenset | € 10,00 | | |

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: ING Rekeningnummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

SOBAT

Aanmeldingsformulier Eigen Organisaties

Nederlandse Veteranendag - Zaterdag 30 juni 2012



Naam _____
Adres _____
Postcode _____
Woonplaats _____
Telefoonnummer _____
E-mail _____

Vereniging van Oud-militairen Indiëgangers

1. Neemt u deel aan het defilé:

(uitsluitend bestemd voor de veteraan, niet voor de partner/begeleider)

Lopend in een veteranendetachement

ja / nee *

OE (dus slechts één keuze mogelijk)

Meerrijdend op militair historisch voertuig

(uitsluitend voor veteranen die slecht ter been zijn)

ja / nee *

2. Meereizende partner/begeleider

ja / nee *

3. Aantal gewenste zitplaatsen bij defileerpunt voor mindervaliden

(alleen indien niet wordt deelgenomen aan defilé en niet rolstoelgebonden)

1 / 2 *

Rolstoelplaats gewenst

ja / nee *

4. Aantal benodigde vrij vervoerbewijzen

* doorhalen wat niet gewenst is

_____(max. 2)

LET OP:

Retouradres aanmeldingsformulier: Vereniging van Oud Militairen Indiëgangers

De heer S. Hoekstra, Anreperstraat 166, 9404 LK ASSEN Telnr. 06- 543 68 295, E-mail adres: sytze.hoekstra@home.nl

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- **Ridderzaal** - Voor de ceremonie in de Ridderzaal kunt u zich niet opgeven. Uitnodiging hiervoor is uitsluitend mogelijk op voordracht van de bij het Veteranen Platform aangesloten organisaties.
- **Toegangsbewijzen Tribune** - Deze worden uiterlijk medio juni aan de deelnemers toegezonden door uw eigen veteranenorganisatie.
- **Instapkaart voertuigen** - Deze worden uiterlijk medio juni aan de deelnemers toegezonden door uw eigen veteranenorganisatie. De plaatsen op de voertuigen zijn alleen voor veteranen en niet voor partner of begeleider.
- **Vrij vervoerbewijs** - Indien u declaratie bent aan het defilé of een tribuneplaats voor mindervaliden heeft aangevraagd ontvangt u automatisch uw aangevraagde vrij vervoerbewijzen via uw eigen veteranenorganisatie.
- **Mindervaliden vervoer** - vanaf het Centraal Station in Den Haag is voorzien in vervoer voor minder validen en rolstoelgebruikers van en naar het Malleveid, naar de tribunes en naar de Ridderzaal.
- **NS-voorzieningen** - De NS staat garant voor een goede regeling voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. U kunt daartoe contact opnemen met het Bureau Assistentieverlening van de Nederlandse Spoorwegen via telefoonnummer 020 - 235 78 22.
- **Bezoekers/Toeschouwers** - Indien u als bezoeker/toeschouwer de Nederlandse Veteranendag wilt meemaken, heeft u geen toegangsbewijs nodig. Het Malleveid en alle activiteiten die daar gehouden worden, zijn namelijk vrij toegankelijk. Ter plaatse kunt u op diverse punten consumptiebonnen verkrijgen.
- **Vrij vervoer Bezoekers/Toeschouwers** - Bent u voornemens om de Nederlandse Veteranendag als bezoeker/toeschouwer bij te wonen, dan kunt u hiervoor de twee jaarlijks gratis door het Veteraneninstituut te verstrekken treinkaartjes gebruiken. U kunt deze aanvragen (als u dat nog niet heeft gedaan) via het Veteraneninstituut, telefoonnummer 0543 - 474 150.
- **Veteranentenuue** - Dit is het tenue dat uw vereniging voorschrijft. In principe bestaat het veteranentenuue uit een grijze broek/trok met donkerblauw of zwart colbert en een wit overhemd. U dient een zwarte of donkerblauwe stropdas te dragen en witte handschoenen. Zwarte baret met onderdeelseembleem en ondergrond. Verder verzoeken wij u zwarte schoenen met donker gekleurde sokken te dragen.

Aanmeldingsformulier dient VOOR 1 APRIL te zijn ontvangen!

Het aantal plaatsen is helaas niet onbeperkt. Indien nodig zal toekenning plaatsvinden op datum van ontvangst van de aanmelding. Te laat ontvangen formulieren kunnen helaas NIET meer in behandeling worden genomen!



BTR International

Uw specialist in veteranenreizen



SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

De enige Soldiers and Veterans Hotels voor jonge en oudere veteranen en (oud-) defensiemedewerkers.

De Soldiers and Veterans Hotels bieden een warm thuis voor veteranen en (oud) defensiemedewerkers. Sinds de opening van het eerste hotel hebben al meer dan 1000 veteranen genoten van de uitstekende 'Alles Inclusief' verzorging in Soldiers and Veterans Hotel Atlas *** te Valkenburg of Soldiers and Veterans Hotel de Foreesten **** in Vierhouten. Met trots presenteren wij dan ook het derde Soldiers and Veterans Hotel in Wassenaar*** aan u!



Veteranencruise Friesland & IJsselmeer

In 2012 organiseert BTR International met het M.P.S. Brillant, al jaren het vlaggenschip van de veteranen, een mooie 8-daagse cruise door Friesland en over het IJsselmeer. Tijdens deze cruise laten wij de mooiste plekjes langs het water zien en profiteert u van gratis interessante excursies naar o.a. de vliegbasis Leeuwarden, de kazematten in Kornwerderzand en het Artilleriemuseum.

Prijs per persoon vanaf € 523,00 op basis van volledige verzorging. Vertrekdata: 14 april en 29 september 2012

Meer informatie kunt u vinden in het jaarprogramma 2012.



De Invasie stranden van Normandië

Op veler verzoek heeft BTR International speciaal voor veteranen een paar bijzondere reizen naar Normandië samengesteld. Hier vond op 6 juni 1944 de immense invasie van Operation Overload plaats. Wij bieden deze bestemming aan op basis van een 6-daagse busexcursiereis en een 6-daagse eigen autoreis.

| | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| 6-daagse busexcursiereis | 25 augustus | € 449,00 p.p. |
| 6-daagse eigen autoreis | 28 mei & 06 augustus | € 323,00 p.p. |

Meer informatie kunt u vinden in het jaarprogramma 2012.



Veteranen Winterzon

Genieten van de zon en de zee, flaneren over de boulevard, terwijl het in Nederland koud is? Dat kan aan de Costa Blanca in Spanje! Calpe is een levendig stadje met een lange wandelboulevard, een historisch centrum en een gezellige jachthaven met visafslag.

Vomileden met een Veteranenpas ontvangen **10% korting** op de gepubliceerde arrangementsprijzen uit de brochure. U boekt een overwinterarrangement van **4 weken** inclusief vlucht en transfer al vanaf slechts € 563,- p.p.

Vraag de gratis reisbrochures aan!



055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

