

27e jaargang • nummer 144 • oktober 2012

# SOBAT



# WOMI





# INGE DE BRUIJN SPORTFONDSENBAD



Kom naar onze accommodatie voor:

- Recreatiefzwemmen
- Banenzwemmen
- Trimzwemmen
- Aquafit
- Jip's Baby-en Peuterzwemmen
- Jip's Stoomcursus A-diploma

Meer Bewegen voor Ouderen

- Jip's Zwangerschapswemmen
- Therapeutisch zwemmen
- Aquajoggen
- Jip's Turbocursus A-diploma
- Jip's Zwem-ABC Compleet cursus

Kijk op onze website voor informatie of u kunt contact opnemen met onze recepti-  
niste.

Hamburg 200, 2993 LG Barendrecht  
Tel: (0180) 615 220  
info@ingedebrijnsportfondsenbad.nl  
www.ingedebrijnsportfondsenbad.nl





# SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

'Alles Inclusief' vakanties altijd met **Veteranen Voordeel**

## 5 dagen van maandag t/m vrijdag

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met ...
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ **GRATIS:** 4 avonden van 18.00 tot 23.00 uur drankjes met keuze uit: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, tapbieren, jenever en huiswijnen

## SOLDIERS AND VETERANS HOTELS



### Hotel 't Holt\*\* Diepenheim / Twente

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

**Speciale Actie Voordeel Weken 2012 € 209,-**

van maandag 12 nov. t/m vrijdag 16 nov.

van maandag 19 nov. t/m vrijdag 23 nov.

**Veteranen Voordeelprijs € 189,- p.p.**

Zomerseizoen april t/m september 2012 voor € 239,-

**Veteranen Voordeelprijs € 216,- p.p.**

Winterseizoen oktober t/m maart 2013 voor € 224,-

**Veteranen Voordeelprijs € 199,- p.p.**

## SOLDIERS AND VETERANS HOTELS



### Hotel Dennenhoeve\*\*\* Nunspeet / Veluwe

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

**Speciale Actie Voordeel Weken 2012 € 209,-**

van maandag 15 okt. t/m vrijdag 19 okt.

van maandag 29 okt. t/m vrijdag 2 nov.

**Veteranen Voordeelprijs € 189,- p.p.**

Zomerseizoen april t/m september 2012 voor € 239,-

**Veteranen Voordeelprijs € 216,- p.p.**

Winterseizoen oktober t/m maart 2013 voor € 224,-

**Veteranen Voordeelprijs € 199,- p.p.**

## Speciale Herfst- & Kerstvakanties

### SOLDIERS AND VETERANS HOTELS



### Hotel Dennenhoeve\*\*\* Nunspeet / Veluwe

**Speciale Herfstfeesten Week 2012**  
met veel extra's € 224,-

**Veteranen Voordeelprijs € 199,- p.p.**

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

van maandag 22 okt. t/m vrijdag 26 okt.

**Het gratis Veluwse Herfstfeesten arrangement:**

- ✓ Herfstwandeling met de boswachters
- ✓ Hollandse spel avond
- ✓ Optreden Dolfin Barber Shop koor
- ✓ Middag bus-excursie over de Veluwe
- ✓ Gezellige avond met live muziek
- ✓ Herfst bingo (kaarten € 2,50 p.p.)
- ✓ Groendecoratie workshop

**Sfeervolle Kerst op de Veluwe 2012**  
met een grandioos Kerstprogramma € 385,-

**Veteranen Voordeelprijs € 346,- p.p.**

6 dagen halfpension 'Alles Inclusief' vakantie

van zondag 23 dec. t/m vrijdag 28 dec.

**Het sfeervol en grandioos Kerstprogramma:**

- ✓ Live-muziek mmv. Erwin Filée en Willeke D Estel
- ✓ Kerstdiner met gezellige avond met live-muziek
- ✓ Kerstdiner dansant mmv. Swinging Two
- ✓ Kerstconcert olv. zangkoor
- ✓ Gezellige spellenavond

**Boek snel deze sfeervolle  
Kerstreis want VOL = VOL**

Exclusief: • reserveringskosten € 15,00 per boeking  
• 1-persoonskamer toeslag



**BTR REIZEN**



**055 - 5059500**



**WWW.BTRREIZEN.NL**



Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waaraan de leden veteranen, oud-verzetssoldaten, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

## Bestuur

**Voorzitter**  
L. Hoordrjij  
E de Hoogstraat 6  
6181 DH Elstou  
Tel. 046-4360607  
E-mail:  
lhoordrjij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/  
Secretaris**  
K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2905 HH Barendrecht  
Tel. 0180-611812  
E-mail:  
kjasorsel@live.nl

**1e Penningmeester**  
A. Lujendijk  
Voordijk 475  
2903 BE Barendrecht  
Tel. 0180-618423  
E-mail:  
am.lujendijk@gmx.net  
Banknummer:  
1804.20.143  
4585.91.500  
IBAN rekeningnummer:  
4259398  
i.n.v. "VOMI-Nederland"  
Barendrecht

**2e penningmeester  
Vz./secr. Soc. Comm.**  
Wil F.J. Pafist  
Stellingenweg 104  
8475 EJ Nijeholpade  
Tel. 0561-688772  
Mobiel: 06-15100879  
E-mail:  
vomi-soccomm@ipmail.nl

**Vice-vz./Budgethouder**  
Th.H.A. Rump  
Albatrosstraat 14  
2352 EG Leiderdorp  
Tel: 071-5416936  
E-mail:  
Theorump@gmail.com

**Functionaris/PL/W**  
A.M. Mol  
De Wierboom 9  
6552 JT Steenwijk  
Tel. 0521-512095  
E-mail:  
a.m.mol@online.nl

**Eredelen**  
R. Grit; J.P. Blom;  
G. de Jong; E. Poreboom  
E.J.F. Schroonenburg.

**Leden van  
Verdienste**  
G. Determan;  
G.C. Meuwse;  
T.J. Gaastra; M.M.  
Dakker; H. Vis; A.M. v.d.  
Vla - Bloem; W.G.L. Toppe;  
J. Parfken; R.J.G.M. te  
Wahaart; J. Oldenbeuving;  
D. Memmen; R.J.M. Looyers;  
Th. Mass; J.v.d. Ham;  
C.J.G. Otten

## Doelstellingen

### De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tergevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aamverwante doelstellingen nastreven.

### Raad van Advies

**Voorzitter** H.F. Coopenans, Brigade-generaal der Jagers bd

**Leden**  
Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd  
C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd  
Dr. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee  
C.A.M. van Eijl, Kolonel der Jagers  
J.H. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd

### Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Determan  
Amstelpad 17  
3181 EA Rosenberg  
e-mail: vomicl@smail.com

### Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS".
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

### Redactiecommissie

**Voorzitter/hoofdredacteur** Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)  
**Secretaris/bijdrager** E. Pafist  
De Bospad 94  
5315 JW Oss  
Mobiel: 06-54934693  
E-mail: rump@cs4all.nl  
**Fotobewerking/redacteur** A.M. Mol (zie onder bestuur)  
**Advertenties** K.J. Orsel (zie onder bestuur)

**Voorplaat:** Kronstegging door de Prins van Oranje te Roermond op 1 september jl.

**Druck:** De Swart B.V., Den Haag

**Sluitingsdatum inzenden kopij:**

Nr. 145 26-10-2012

Website VOMI-NL: [www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)

# Nieuws van de Bestuurstafel

## Inhoud



Nieuws van de Bestuurstafel	4
Verdachten zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen!	5
Terug op Oost-Java (deel 2)	6
Sterren boven ons (deel 10)	7
Detachering in Tjiandjoer 1946 (deel 1)	8
26 september 1946	10
Mijn oorlogsjaren 1940-1950 (deel 8)	12
Speciale aanbieding voor Sobat-lezers!	16
Herinneringen van Willy Peters aan zijn diensttijd in Indië	17
Belevissen van een Genie-soldaat in Indië (deel 1)	21
Mijn avontuur in het Netherlands Detachment United Nations (deel 8)	22
Waardige herdenking omgekomen Tubbergse Indiëgangsters	23

- Augustus/ september is een tijdvak geweest van vele herdenkingen zoals bijv. op 14 augustus bij de Indische Plaquette in de Tweede Kamer en in de avond de herdenking te Amstelveen, op 15 augustus bij het Indisch Monument te Den Haag, Leeuwarden op 29 augustus en Terneuzen op 31 augustus. Op 1 september de 25e jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 te Roermond. Het heeft velen goed gedaan dat onze Kroonprins deze plichtigheid bijwoonde. Op 4 september vond de herdenking in Leiden plaats, op 14 september te Puttershoek, op 20 september te Ridderkerk bij het Lancastermonument, op 25 september te Gorinchem en op 26 september te Goedereede.
- De besprekingen met BvW, FIM en VNNGM 1945-1962 worden in het najaar weer hervat.
- De stukken voor het digitale najaarsoverleg (digitale ALV)

zullen omstreeks 24 oktober aan de secretarissen van de lidverenigingen worden toegezonden.

- Veteranentenue. Een compleet tenue zal ca. € 220,- gaan kosten. Voor de aanvraag-procedure zal nadere informatie via Checkpoint gegeven worden.
- Zilveren Roos. De aanvraag-procedures zijn via de websites van het Veteraneninstituut en het Veteranen Platform bekendgesteld.
- De Personeelsmagazines van Defensie (zoals bijv. Landmacht, Alle Hens en Vliegende Hollander) gaan in de zomer van 2013 op papier verdwijnen. Deze worden vervangen door digitale magazines, die je op een pc, tablet of smartphone kunt bekijken en lezen. Reden: Bezuinigingen.

K.J. Orsel  
Secretaris

## Van de Voorzitter

Het was duidelijk te merken dat het vakantie was, dus komkommer-tijd in de media. Kennelijk een goede periode om de lezers en kijkers weer eens met een golf van negatieve berichten over het Nederlandse optreden in v.m. Nederlands Oost Indië te overspoelen. Hadden we Rawah Gedeh net achter de rug, nu was het de beurt aan het optreden van Westerling op Celebes. En tussendoor nog de twee 'unieke' foto's in de Volkskrant van kennelijk vermoorde Indiërs waarbij de vrijwel volledige vaderlandse pers wist te melden dat dit door Nederlandse soldaten was veroorzaakt, ook al was dat niet van de foto's af te leiden. Vooringenomen noem ik dat! Het is ondoenlijk om overal op te reageren, maar als het te bont wordt, zoals bij de twee foto's (zie pagina 5 van deze "SOBAT"), dan doe ik dat. Als het tenminste geplaatst wordt, want dat is niet vanzelfsprekend. Wat zou het mooi zijn als er onder onze leden iemand zou zijn die achtergrondinformatie over die foto's kan geven. Want zonder feiten kan mijn reactie alleen maar in het algemeen zijn. Kan iemand mij helpen? Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden. De aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander bij de 25e herdenking in Roermond bijvoorbeeld. En de grote opkomst bij andere Indië-herdenkingen die ik heb bijgewoond in Leeuwarden en Terneuzen. Dat doet ons weer goed!

Uw voorzitter, L. Noordzij

## EEN VRIEND

Een vriend in je leven  
is als brood en wijn.

Phil Bosmans



# Verdachten zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen!

De Volkskrant publiceerde op 10 juli foto's uit het album van de inmiddels overleden dienstplichtige Indië-ganger Job R. de gebruikelijke kiekjes van voertuigen en collega's, niets bijzonders. Zij zouden de krant nooit gehaald hebben, als er niet twee exclusieve foto's de aandacht van de stadsarchivaris van de gemeente Enschede hadden getrokken. Hoewel hij het album al twee jaar had opgeborgen in het gemeente-archief, heeft hij deze foto's nu pas aan de pers aangeboden. Kennelijk waren de foto's toen niet bijzonder. Nu gaat het in de openbaarheid brengen vergezeld van een warm pleidooi voor een grondig onderzoek door drie instituten (NIOD, NIMH, KITLV) naar het militair optreden in het voormalig Nederlands-Indië in de periode 1946-1950. Duur drie jaar, kosten 3 miljoen euro. Die samenloop maakt mij enigszins achterdochtig. Wel of geen verband, de media-aandacht komt de drie instituten in elk geval goed uit. De politiek moet immers nog instemmen met het door hen gewenste onderzoek. Waarom zijn die twee foto's zo bijzonder? Een foto laat het resultaat zien van een moordpartij op zo'n tien Indische burgers. Er staan weliswaar twee Nederlandse militairen op de foto, maar dat is geen bewijs dat zij de burgers ook hebben omgebracht. Zij kunnen er bijvoorbeeld ook mee zijn geconfronteerd tijdens een patrouille. Geregeld ontdekten Nederlandse militairen de resultaten van slachtpartijen onder de Indische bevolking, veroorzaakt door vrijheidsstrijders en/of criminelen. Op de tweede foto staan drie kennelijk Indische mannen met de voorzijde

naar een sloot. Aan de overzijde is een stofwolkje zichtbaar. Er zijn geen Nederlandse militairen waarneembaar. Het moment vlak voor een executie of iets heel anders? Zonder achtergrondkennis van de foto's is het daarom ongepast conclusies te trekken. Verdachten, Nederlanders of Indiërs, zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen! Het bestuur van de Vereniging van Oud-militairen Indiëgangers (VOMI, 5.500 leden) heeft vanwege de foto's in de Volkskrant van veel leden commentaar ontvangen. Het meest irriteert hen dat er, zonder nadere informatie over beide foto's, door veel journalisten de conclusie wordt getrokken dat het hier met zekerheid om executies door Nederlandse militairen gaat. Nu zal geen enkele Indië-veteraan ontkennen dat er in de periode 1946-1950 excessen en incidenten hebben plaatsgevonden. Wel zijn ze kritisch als het over aantallen slachtoffers aan Indonesische zijde gaat. Zij weten heel goed dat die zijn overgoten met een Indonesisch propagandasausje. Maar dat beseft de gemiddelde Nederlander niet. Zo geven Indië-veteranen twintig geëxecuteerden toe in het dorpje Rawagede op 9 december 1947 en zijn er naar hun zeggen bij reguliere gevechten in de omgeving ook nog tweehonderd strijders aan Indonesische zijde omgekomen. Deze aantallen worden ook genoemd in officiële documenten. Het Comité Nederlandse Ereschulden houdt het op 431 en dat aantal wordt steevast door de Nederlandse media voor waar aangenomen. Welk aantal ook, het blijft een betreurenswaardig incident en het zal het beeld dat in

Nederland bestaat over het militaire optreden in Indië in het algemeen niet veranderen.

Dat negatieve beeld doet het overgrote deel van de Indië-veteranen die niets van doen hadden met excessen, pijn. Zeker als dienstplichtige heeft hij zich voor de Staat der Nederlanden grote offers getroost. Is vaak geconfronteerd geweest met levensgevaarlijke situaties en leefomstandigheden waar de huidige arbo- en milieuwetgeving niet eens woorden voor heeft. En bij terugkeer ontving hij niet de erkenning en waardering waarop hij recht meende te hebben. Bij de velen die al aan psychische stoornissen leden, droeg dat bepaald niet bij aan het genezingsproces. Integendeel, in de loop van de jaren kwamen er talloze nieuwe gevallen van posttraumatische stresstoornis (ptsd) bij. Mede omdat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw de Indië-veteraan in de media werd neergezet als een oorlogsmisdadiger. En met golven komt dat terug. Zoals recent met Rawagede en Sulawesi (Celebes) en nu weer met deze foto's.

Kan een diepgaand onderzoek, zoals nu gewenst door NIOD, NIMH en KITLV, daar verandering in brengen? Naar de mening van Indië-veteranen heeft een dergelijk onderzoek alleen zin als de archieven in Indonesië zonder voorbehoud toegankelijk worden voor de onderzoekers. Dat lijkt twijfelachtig. Het is niet in het belang van Indonesië om volledig openheid van zaken te geven. Niet alleen worden dan de excessen aan die zijde openbaar, ook zullen wij dan het demasqué van decennialange propagandacampagnes beleven.

Er is al veel bekend over de periode Indië 1945-1950. Voegt weer een onderzoek dan wat toe of wordt het 'plakken en knippen'? Een dergelijk lang en duur onderzoek lijkt alleen zinvol als vooraf de zekerheid bestaat dat de Indonesische archieven volledig ter beschikking komen voor de onderzoekers. Dan komt vermoedelijk nieuwe informatie beschikbaar. Voordat de politiek beslist, zou dat eerst zeker moeten worden gesteld. Anders lijkt het meer op werkgelegenheid voor historici in een tijd van krimpende budgetten.

*Leen Noordzij, voorzitter VOMI  
Nederland*





## Terug op Oost-Java (deel 2)

*Na een intensieve opleiding in Glasgow en het nabij Londen gelegen Brentwood werd soldaat der eerste klasse Jan Hijnen in november 1946 ingedeeld bij het 4e Bataljon Garde Grenadiers in Laan 1914 te Leusden. Op 27 juni 1947 arriveerde hij -na een reis van 30 dagen met de "Kota Inten"- te Soerabaja en leidde er het Brigade Postkantoor gedurende twee jaar, waarna hij naar Kediri vertrok. Op het hoofdkwartier van de 4e Infanterie Brigade verzorgde hij dagelijks de situatierapporten (sitrap) die hun weg vonden naar de Commissie van Goede Diensten. Op 15 maart 1950 keerde hij in Nederland terug in de rang van sergeant. Vanaf 1973 tot 1985 brachten zijn werkzaamheden hem twee tot drie keer per jaar naar Java. Ook tijdens zijn pensionering gaf hij tot 2006 zijn band met Indonesië gestalte. In 2005 verscheen zijn autobiografie "Fasten Seat-Belts", uitgegeven door Calbona (Rotterdam). Op 1 april van dit jaar arriveerde hij op Juanda Airport te Sidoarjo voor een hernieuwde kennismaking met de hem dierbare periode tijdens zijn toen gevierde jeugd. Sobat Hijnen werd op 2 augustus 1926 te Hillegeersberg geboren.*

Terug in het kantoor schudt de Nederlands sprekende Indo John Leeuwol me de hand. "Nee, opzichter Versteeghen is lang geleden gestorven. Ik heb hem niet gekend, maar ben wel één van zijn opvolgers". Na hem gecomplimenteerd te hebben met de staat waarin het Ereveld verkeert, nemen we afscheid. "Tot ziens", zegt hij welgemeend. Zijn assistent biedt me een plaatsje op zijn motorfiets aan. Ik geef er de voorkeur aan naar de poort terug te wandelen. Nog een laatste blik op het mooie Ereveld. Via het verwaarloosde burgerkerkhof loop ik naar de weg en roep een taxi aan. Het belangrijkste doel van deze reis naar Oost-Java is vervuld!

In mijn archief heb ik een foto van een bruggetje in de dierentuin Kebon Binatang in stadsdeel Wonokromo. De foto werd destijds genomen door een vriend die veel tijd aan fotografie besteedde. Dat bruggetje wil ik terugzien. Na een kwartiertje rijden bereikt de taxi de buitenwijken van de stad. Eindelijk een beetje rust! Het entreebewijs kost het equivalent van Euro 1,20. Een medewerker loopt me achterop en overhandigt me een in het Engels gestelde gids. De dierentuin ligt er

goed onderhouden bij. Genietend van varanen, groot wild en heel wat soorten apen, breekt er een donderbui los. In iets wat op een cafeteria lijkt drink ik sirsak en geniet van een gado-gado. Het bruggetje is er nog!

In Pasar Pabean dompel ik me letterlijk onder in drukke nauwe straatjes, de geur opsnuivend die me sinds m'n twintigste bijblijft. In de zon gedroogde vis, groente, fruit, noten, saté en noem maar op. "Selamat siang tuan" klinkt het hier en daar, "waar komt u vandaan? Dimana?" JI. Mas Mansur heet een Arabische wijk te zijn. Daar is niet veel van terug te vinden. Op zoek naar een boek in het Engels wil ik een boekwinkel binnenlopen. Letterlijk: Ho maar! De ingang is versperd door een aantal motorfietsen. Noodzakelijkerwijs keer ik op mijn schreden terug. Terug in m'n hotel drukt de portier de Java Post in mijn hand. Kletsnat van de transpiratie neem ik een douche, gun me een borrel en gebruik de avondmaaltijd in een uitstekend visrestaurant op loopafstand.

House Sampoerna! Per taxi ongeveer een half uur rijden. 65 jaar geleden woonde ik er een filmvoorstelling bij. Ik herinner me de knoflooklucht



Don Bosco



die welhaast alle Chinese bezoekers met zich droegen. Thans is Sampoerna een keurig museum. In de ontvangstruimte hangt een foto van de toenmalige bioscoopzaal met gewone stoelen. De vroegere filmzaal huisvest dagelijks vijfhonderd meisjes die elk per uur 365 Kreteksigaretten produceren. Een aantal foto's toont de thans steenrijke familie Sampoerna die ca. 60 jaar geleden met de productie van Kretek begon. Een kilometer of drie verderop ligt het stadspostkantoor waar we met de weaponcarrier dagelijks heen reden. Rechtopstaand, wind door de haren, heerlijk! De temperatuur is nog hetzelfde, de haren grotendeels verdwenen. Het postkantoor zit netjes in de verf.



Stadspostkantoor

De 6 km naar Station Gubeng wandel ik terug. Ik ken de weg nog goed; maar ja, in Stella Maris waar we zeker één keer per week dansten, huist nu een verzekeringsbedrijf. Metropool, de tegenoverliggende bioscoop, is eveneens verleden tijd. In het gebouw is een meubelzaak gevestigd. Trouwens de weg naar Tunjuan blijkt een centrum te zijn van een groot aantal meubelzaken aan beide zijden. Toe aan een goede lunch loop ik het zwaar beveiligde Sheraton binnen. Verrast kijk ik op van een uitgebreid brunchbuffet. Een medewerkster die me een tafel wijst, vertelt dat er zowel op Eerste als ook op Tweede Paasdag keuze uit een speciaal aangerichte

lunch is. Pasen! Niet aan gedacht. De gin-tonic (alcoholische dranken erg duur in Indonesië) blijkt na de wandeling een juiste keus. Uitgerust bekijk ik de klaargezette heerlijkheden. De Oostenrijkse manager komt een praatje maken. Hij vindt het aangenaam een bezoeker uit Europa te spreken.

Don Bosco, destijds een katholiek jeugdhuis, thans een polikliniek. Ik zie me juni 1947 van een 10-tonner afspringen en richting ingang lopen. Een geüniformeerde man in het wachthokje heft ter verwelcoming zijn hand op. Loop maar door wijst hij. Eigenlijk niets veranderd. Tuin

prachtig onderhouden. In gedachten wandel ik langs één van de gebouwen waar we werden ingekwartierd. O ja, de klamboe, gehurkt op het toilet, de eerste rijsttafel bereid door koks van de kwartiermakers. Niet te geloven! Rijst, boter en suiker. Een kwartiertje dwaal ik rond. Hier was het waar de compagniescommandant mij na mijn rit met de Feeks naar Tjermee overplaatste naar het brigadehoofdkwartier in Embong Wungu. De wachtpost bedankend voor zijn gastvrijheid, breng ik een bezoek aan de Sambongankazerne, nu huizenblokken. De portier van het hotel had me al gewaarschuwd.

## Sterren boven ons (deel 10)

Enkele vaste sterren werden genoemd in de stukjes over astronomie van het afgelopen jaar. Dat ging toen over sterrenbeelden. Nu volgen enkele vaste sterren die opvallen door hun helderheid:

Capella uit de Voerman komt op in het oosten. Hert is dan de eerste ster. Wega uit de Lier die in de zomermaanden pal boven ons hoofd staat. Ze maakt deel uit van de Zomerdriehoek waartoe ook Deneb uit de Zwaan en Altair uit de Arend behoren. Aldebaran uit de Stier, het is het oog van het beest. Sirius uit de Grote Hond, van overlang bekend als een bakken van de grote pyramide. Procyon uit de Kleine Hond, Betelgeuse en Rigel uit Orion, in het voorjaar goed te zien in het oosten. Deneb uit de Zwaan, te onderschei-



den in de Melkweg. Castor en Pollux uit de Tweelingen.

De Poolster wordt hier niet genoemd want die is niet zo opvallend. Venus, Mars, Jupiter en Saturnus zijn planeten en worden hier dus niet genoemd.

Het firmament is een lust voor het oog en het is reuze jammer dat het door smogvorming aan het oog wordt onttrokken. Dat waren ook de woorden van astronaut Kuipers.

Peter van Toor



# Detachering in Tjiandjoer 1946 (deel 1)

*Op pagina 15 van "SOBAT" nummer 143 van augustus 2012 werd al aangegeven dat de heer P.C. Hoekman uit Oosterhout (N-B) delen uit de bundel van zijn brieven uit Nederlands-Indië aan de redactie van "SOBAT" voor publicatie ter beschikking had gesteld.*

*In dit nummer het eerste deel uit de brief van de heer Hoekman aan zijn Mariejanne over zijn detachering in Tjiandjoer in 1946.*

Hallo, hier spreekt de rimboe, het is zondag 25 augustus 1946. Ver van onze hoofdplaatsen verwijderd zit ik op het ogenblik voor aflossing te Tjiandjoer. Militairen die tijdens de oorlog in Japanse krijgsgevangenschap hebben gezeten, worden hier door ons afgelost om hen een welverdiende rust te geven waarin zij kunnen aansterken en van hun vrijheid kunnen genieten.

Afgelopen zaterdagmorgen zijn wij uit Batavia vertrokken. Om 03.30 uur uit de veren en klaarmaken voor vertrek. Om 05.30 uur stonden onze jongens voor het postkantoor in de benedenstad van Batavia met volle bepakking en zwaar bewapend aan-

getreden om onze reis, die door de bergen en over zeer slechte wegen zou gaan, te beginnen. Eerst werden we verplaatst naar het punt dat als startplaats voor het konvool Batavia-Bandoeng was aangewezen en om 07.15 uur kwam het sein voor vertrek. Het konvool, groot 280 drietonners en andere zware voertuigen, begon aan de zware reis. De route was nog niet geheel vrij van vijandelijk vuur, je moest op je hoede zijn en blijven, onverwacht kon je onder vuur komen te liggen. Het ging berg op en berg af, een prachtig gezicht was dat en duizenden mensen stonden langs de weg. Over slechte wegen denderden de voertuigen verder, zulke slechte wegen vind je nergens in Nederland. In Bultenzorg was het enorm druk en we passeerden deze plaats pas om 10.00 uur. Bultenzorg ligt heel mooi tussen de mooie bergen. Terwijl wij met een aangepaste snelheid over de wegen rolden, donderden in de lucht de motoren van de gevechtsvliegtuigen die ons tegen vijandelijke aanvallen moesten beschermen. Onze jongens waren enthousiast over deze reis. Het hoogtepunt van deze reis was wel de "Poentjak", dit is een berg (of liever gezegd het is een pas die op een hoogte ligt van 1482 m) en over deze hoogte ging ons traject verder. Na veel gekreun der motoren

kwamen we hier boven op. Op drie punten moest het hele transport stoppen om op de achterblijvers te wachten en regelmatig moest er een kraanwagen aan te pas komen. Deze reis zal ik nooit vergeten. Boven op de Poentjak-pas had je het gevoel 'ik ben weer in Nederland', want hier waaide een lekkere frisse wind zoals die bij ons in de zomer in Nederland kan waaien. En weer gingen we naar beneden de laagvlakte in, de hitte tegemoet, langs diepe ravijnen waarin hier en daar auto's te pletter waren gevallen, en weer tussen hoge bergen verder. Om ongeveer 12.30 uur kwamen we in Tjiandjoer aan waar we goed werden ontvangen. We zagen er uit als negers, enorm zwart van het stof. Na heerlijk gebaad te hebben, zijn we een goede rijstmaaltijd gaan nuttigen, hoe dichterbij de vijand, des te beter voor de militairen. In dit dorp wonen op het ogenblik maar enkele inlanders, zodoende hebben we hier de beschikking over veel leegstaande huizen. Een hele straat is op het ogenblik door onze militairen bezet, de inlanders beginnen druppelsgewijze terug te komen en ze zijn blij dat ze van die extremisten af zijn. Maar wij vertrouwen die inlanders niet. We laten ze links liggen, dat is beter voor onze gezondheid.





We zitten hier op een hoogte van 450 m, het kan hier 's nachts flink koud zijn. We zijn hiervoor gewaarschuwd en we hadden van te voren orders gekregen om per man twee dekens en een klamboe mee te nemen voor de kou en voor de muskieten. Sair, mijn djongos, is hier ook aanwezig. Ja, dat is een mooie grap. Ik had eens tegen mijn oppasser gezegd dat als Sair goed blijft werken en goed te vertrouwen is en blijft, dat hij dan met mij mee naar Holland mag.

Wat wil nu het geval; gistermorgen toen ik om 03.30 uur werd gewekt, was Sair allang op en had het eten voor luitenant Duchateau en mij al klaar staan (we zijn namelijk met twee officieren bij het aflossingsdetachement ingedeeld). Sair wilde mee; Sair minta toean, pergi sama ke Holland, dit betekent: Sair wil graag met mijnheer mee naar Holland. Ik zei dat ik niet naar Nederland ging maar dat we de extremisten op hun kop moesten zitten. Als hij niet mee mocht dan ging hij weg en kwam hij niet meer bij de andere officieren werken die in Batavia waren achtergebleven. Ik heb hem toen na overleg met mijn commandant, kapitein Van der Meulen, meegenomen en Sair is nu hier, hij houdt de kamers schoon en slaapt bij de soldaten (ook onder een klamboe en onder dekens). Sair was gisteren wel wat ziek, hij had nog nooit zo'n reis meegemaakt, je nieren kwamen soms tot in je keel.

Vanmiddag ben ik met een Indische luitenant naar Tjibeber geweest waar een flinke sterke eenheid ligt, zowel artillerie, infanterie alsook pantser. We hebben toen in de omgeving nog een extra patrouille gereden, doch er was niet veel te zien. Hier en daar een inlander die schuchter voor onze brommende jeep wegstloof. De meeste huizen waren nog verlaten. Als de inlanders bleven staan, probeerden wij ze aan hun verstand te brengen dat ze voor ons niet bang hoefden te zijn en dat ze gewoon door moesten gaan met hun werk. Wij komen niet om te schieten maar alleen voor de extremisten. Dit was een mooie trip, aan beide zijden hoge bergen, rubberbomen, palmen etc. etc. en daar doorheen mooie kronkelende diepe rivieren die op dit moment niet veel water hebben, het is nu droge moesson. Hoe verder je van de bewoonde wereld verwijderd bent, hoe prettiger je je voelt om je acties uit te voeren. Ik voel me hier best en ik zou hier best een tijd willen blijven, doch dan in deze streken voorwaarts als vriend van onze kanonnen, vuurmonden bedoel ik, richting Soekaboemi.

#### **Tjandjoer, 26 augustus 1946**

Vanmorgen om 07.30 uur zijn we met twee patrouilles vertrokken door de bossen, rijstvelden, palmtuinen, over en door rivieren, springend van het ene rotsblok op het andere.

Het was een prachtige tocht maar levens een vermoeiende tocht die veel zweedruppels heeft gekost. We hadden geen water meer om de dorst te lessen, doch geen nood. Volop klappers, dus een inlander een klapperboom ingestuurd om klappers te plukken en hieruit hebben we heerlijk gedronken. Voor de terugreis zijn we door voertuigen van de batterij opgehaald. Hier werden we ingedeeld bij het KNIL; de officieren van deze afdeling artillerie zijn prachtige kerels, de meesten hebben in Thailand gezeten en hebben aan de spoorweg gewerkt tijdens hun Japanse krijgsgevangenschap.

#### **Tjandjoer, 27 augustus 1946**

Weer met twee patrouilles de bergen in tot een hoogte van 780 m. Dat valt niet mee zo'n klimpartijtje en door een terrein dat nog niet vrij van vijanden is. Dus op je hoede langs ravijnen, rivieren, door theetuinen, rubberbossen, palmtuinen enz. enz. Deze patrouille duurde ongeveer 12 uur.

#### **Tjandjoer, 28 augustus 1946**

Vanmorgen vrij, doch onverwacht komt er een bericht binnen dat onze voorste posten bestookt worden door vijandelijk vuur. Wij als de bliksem er op uit om verkenningen met twee jeeps uit te voeren in de richting van Gekbrong, dat in de richting van Soekaboemi ligt en nog in handen van de vijand is.

## Erelijst Gevallenen 'aangevuld' met boek

Tijdens de jaarlijkse herdenking van de capitulatie van Japan in 1945 bij de Indische herdenkingsplaquette in de Tweede Kamer is dinsdag 14 augustus jl. de zogeheten Erelijst van Gevallenen 'aangevuld'. De Erelijst is een boek met de namen van de 18.000 mensen die in de Tweede Wereldoorlog als militair of verzetsstrijder zijn omgekomen. Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en haar collega van de Eerste Kamer kregen deze dag van Jan van Wagtenonk een boek aangeboden met 11.500 namen van mannen, vrouwen en kinderen die in Nederlands-Indië omkwamen als gevolg van de Japanse bezetting.

De Erelijst van Gevallenen ligt sinds 1960 in het gebouw van de Tweede Kamer. Het 'Papieren Herdenkingsmonument' met 11.500 namen van gevallen in Azië 1941-1945 is volgens Verbeet "een voorbeeld van de grote inzet die betrokkenen ten toon kunnen spreiden in hun verlangen het verleden goed en betrouwbaar vast te leggen". Hierbij eerde zij de -onvermoebare- voorzitter Jan van Wagtenonk van de Stichting Japanse Ereschulden.

Namens het bestuur van VOMI Nederland waren bij de plechtigheid aanwezig de heren K.J. Orsel en Th.H.A. Rump.

## Herdenking Roermond 2013

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het 'Nationaal Herdenkingspark Roermond' zal plaatsvinden op **zaterdag 7 september 2013**.



# 26 september 1946

De reis naar Indië verliep traag maar grotendeels rustig, veel zeezieken in de Golf van Biskaje, enorme hitte in de Rode Zee en de Golf van Aden. Er werd geprobeerd om de opleiding aan boord van het schip voort te zetten, maar veel meer dan een theoretische opleiding zat er niet in. Het is toch moeilijk marcheren en exerceren op het dek van een schip. Wel werd er door aanwezige kaderleden van het KNIL geprobeerd om ons zoveel mogelijk op een leven in de tropen voor te bereiden. Bijna iedere avond werd er een dagsluiting gehouden door de aan boord aanwezige legerpredikant, ds. Terlet. Ook werden er 's zondags diensten gehouden door genoemde predikant en voor de R.K. militairen door de legeraalmoezenier, pater Venrijt. De maaltijden aan boord werden in groepen opgediend, nou ja opgediend, je moest het zelf ophalen. Na de maaltijd was er natuurlijk een groep corvee's die de zaak weer keurig netjes moest opleveren. Er waren behalve de bemanning van het schip twee bataljons militairen aan boord. Dat waren ruim 1600 militairen van 3-3 RI en 3-5 RI.

Ik herinner mij dat er op het achterdek enkele grote vaten zoute haring stonden en ook was er een grote voorraad spekbokking aan boord. Dit kregen we dan ook vaak voorgezet. We moesten wel de vis zelf schoonmaken, sommigen hadden daar nogal problemen mee. Hoe het eten aan boord verder was, kan ik mij niet meer herinneren. Het zal dus wel in orde zijn geweest, anders herinner je je zulke dingen wel. De reis verliep tamelijk rustig, alleen was er nog een kleine ontploffing in de machinekamer tijdens de reis. Dit gebeurde in de Stille Oceaan ter hoogte van het eiland Ceylon, nu Sri Lanka. Er werd natuurlijk alarm geslagen en daar het tijdens de nacht gebeurde, werd iedereen eruit getrommeld en moesten we aantreden bij de sloepen en reddingsvlotten zoals ons al ingehamerd was bij de dagelijkse sloepenrol. Gelukkig liep alles met een sissert af en was de paniek, zo daar al sprake van was, gauw over. Op 23 oktober meerden we af op het eiland Poelauh Weh (Sabang) en mochten we daar even onze benen strekken. Hier kregen we ook te horen dat onze bestemming was veranderd van Surabaya op Java naar Medan op Sumatra en de volgende dag (24 oktober) kwamen we dan ook aan in Belawan, de haven van Medan. Eerst de volgende morgen volgde de ontscheping en vertrok (op een klein detachement na dat in



Belawan achterbleef) ons bataljon per trein naar Medan. Onderweg zagen we overal detachementen Brits-Indische militairen die de spoorlijn bewaakten. Niet zo erg geruststellend dus. Het bleek al gauw dat Medan nog grotendeels in handen was van wat we toen de "rebellien" noemden.

Ik ga me nu niet uitspreken over hoe we toen tegen de opstandige Indonesiërs aankeken. Voor ons was het vanzelfsprekend dat we deden wat ons werd opgedragen. Ik ga dus ook niet over gevechtshandelingen schrijven. Daar is al genoeg over gepubliceerd en ik wil alleen summier wat vertellen over mijn eigen ervaringen op Sumatra 's oostkust.

We kwamen dus in Medan aan en werden daar gelegeerd op verschillende locaties. We moesten de volgende dag meteen de posten van de Brits-Indiërs overnemen. We waren de eerste Nederlandse troepen die in Medan aankwamen en de blanke bevolking, die heel wat had meegemaakt tijdens de Japanse bezetting en daarna tijdens de Bersiap-periode, was dan ook heel enthousiast. Enkele dagen later kwamen er vanaf Java eenheden van het KNIL aan en een OVW-bataljon (1-1 RI). Er begon een periode van oefeningen, wachtlopen, patrouilles enz. Het was een betrekkelijk rustige tijd.

Daar de Geref. Kerk van Medan in ons gebied lag, kon je -als je vrij van dienst was- 's zondags naar de kerk. Daar kwam ik ook een kennis tegen uit ons dorp. De predikant van de kerk van Medan was juist gerepatriëerd naar Nederland. Dit was ds. Mak (inderdaad de vader van.....). Soms waren er kleine schemutselingen in het voorterrein waarbij soms

gewonden vielen en ook de eerste gesneuvelden, al waren die niet van ons bataljon. Zo schreed de tijd voort. Ergens voelde je de spanning wel oplopen en dat resulteerde uiteindelijk in de eerste positionele actie. Die begon meen ik op 21 juli 1947. Daar wij een bewakingsbataljon waren, moesten wij het achterland veilig stellen en trokken we dus achter de reguliere troepen aan. Vanaf die tijd zijn we bijna de gehele oostkust over getrokken. De bevolking leek ons heel enthousiast te verwelkomen, velen waren er slecht aan toe, er heersten veel tropische ziekten en er werden door ons al snel medische posten ingericht. Bepaalde ziekten waren met enkele injecties te genezen (framboesia), anderen met medicijnen of bepaalde zalf (malaria, tropenzweren, enz.).

Ook de planters waren al snel terug op hun verschillende ondernemingen en de economie kwam snel weer op gang. Tabak-, rubber-, thee- en oliepalmondernemingen gingen weer aan het werk. In die tijd werd mij ook een betrekking aangeboden op een rubberonderneming en daar had ik wel oren naar. Het was echter niet zo gemakkelijk om uit militaire dienst te komen. De hoofdadministrateur van de onderneming was bereid om een beroep te doen op onze bataljonscommandant en zo kon ik op uitleenbasis in dienst treden van de Bandar Rubber en Oliepalmen Maatschappij als assistent van de administrateur. Op 15 mei 1948 was het zover en beëindigde ik mijn militaire loopbaan met de restrictie dat ik -indien nodig- weer zou worden opgeroepen.

J.H. Rus



# PRACHTIGE VETERANENBIJEENKOMST IN LEEUWARDEN

Ongeveer achthonderd Friese veteranen kregen op zaterdag 16 juni jl. een onvergetelijke dag in de Leeuwarder World Trade Center (WTC) - hal voorgeschoteld. Naast hartverwarmende toespraken van de Commissaris der Koningin in Fryslân John Jorritsma, burgemeester Ferd Crone van de Friese hoofdstad, luitenant-generaal bd Ko Bouma was het amusementsprogramma de topic. Zowel de band Just Us, de dixielandgroep 7Q1 en de gelikte sergeant Wilson's Army Show leverden entertainment van de bovenste plank. Tropische klanken uit de dienstperiode van de overwegend aanwezige Indië- en Nieuw-Guineagangers, gezellige muzikale geluiden van de dixiegroup en de geplaybackte evergreens van sergeant Wilson klusterden de aanwezigen aan hun stoelen. Herkenbare songs van welker, zoals Chattanooga Choo Choo, When the saints go marching in, Sentimental journey, Don't fence me in, Alexanders ragtimeband, Lily Marleen, In the mood, Glenn Miller sounds en nog veel meer van dit soort repertoire leidden de tachtigers terug naar de nostalgie van hun jeugdijaren. "Ineens voel ik mij weer een jonge vent van pakweg twintig. Dit soort muziek is een verademing ten opzichte van de hampestamp troep van de huidige generatie", zei de 86-jarige ex-marineman Tjerk Spriensma. Bijval kreeg hij van de Leeuwarders Jaap van der Berg en Jaap van der Woude. Beiden hebben bij hun mobiele verplaatsing een hulpmiddel nodig. Maar desondanks swingden de oldtimers driftig mee op het ritme van de uitgevoerde muzikale en vocale klanken.

In de wandelgangen viel te beluisteren dat ondanks de huidige en mogelijk nog enige tijd voortdurende crisis een provinciale veteranendag de komende drie jaren financieel is gewaarborgd. Dat is mede te danken aan de inzet van Commissaris der Koningin Jorritsma, die zich steeds opmerkelijk duidelijk beijverd voor de belangen van de veteranen. Zowel voor de zogenaamde oude als jonge veteranen. Dat accentueerde deze magistraat ook nog eens in zijn na afloop met applaus begroette toe-

spraak. Kort gezegd kwam het er op neer dat men niet genoeg waardering kan opbrengen voor de mannen en vrouwen die zich met ziel en zaligheid hebben ingezet voor de bewerkstelling van vrede, orde en veiligheid voor de samenleving. In zijn openingsrede wees Bouma, na een aantal minuten stilte voor de gevallen, al evenzeer op het grote belang van veteranenbijeenkomsten. "Het is een moment van kameraadschap, saamhorigheid, waardering en dankbaarheid. In de verhalen van alle veteranen klinkt ook professionaliteit, verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Veteranen hebben een buitengewone opdracht vervuld. Het is belangrijk dat hun verhalen bewaard blijven voor onze kinderen en kleinkinderen". In soortgelijke bewoordingen liet burgemeester Crone zich eveneens uit. De hoofdstedelijke burgervader voelt zich sterk verbonden met mensen die zich hebben ingezet voor pijlers zoals democratie en vrijheid. "Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Die moet bevochten worden. U allen schrok niet terug voor inzet en bevechting van de vrede, die ons zo dierbaar is. U heeft meegewerkt aan de opbouw van onze democratie. Daarom is maatschappelijke erkenning belangrijk". Volgens de ruim negentigjarige generaal Meines is de vroegere "dank-je-weldag" twintig jaar geleden veranderd in een warme dag van samenzijn en erkenning van de samenleving voor de veteranen. "Dat is mede te danken geweest aan de voortvarende inzet van wijlen Prins Bernhard", aldus Meines. De reünie in de Immense hal van het WTC had ook iets van een soort

pasar malam. Twintig stands van verschillende organisaties, zoals de BNMO, Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Wapenbroeders, Verzetsmuseum Friesland en een bonte mengeling van exposanten van militaria hadden acte de présence gegeven. Bovendien was er een defilé van militaire voertuigen van kort na de bevrijding in april/mei 1945.

Opvallend weinig jonge veteranen waren op het appel verschenen. Veel oudgedienden verklaarden dat deze lieden binnen hun eigen groepen wel reünies hebben, maar zich nauwelijks verbonden voelen met hun soortgenoten uit een verleden. Omgekeerd leeft die gedachte evenmin vertelde voormalig marinier Gerrit Procée. "Die jongens van nu worden dik betaald. Ze komen na enige tijd terug en worden uitgebreid geféteerd met medailles en meteen voorzien van eventuele psychische of psychiatrische hulp", verklaarde een groepje "7 December" Divisie mannen. Ex-luitenant Willem Meljer veronderstelde dat door het grimmige karakter van de beide politionele acties in Indië, later in Nieuw-Guinea en de harde strijd in Korea tegen de Chinezen alsmede het grote aantal verliezen een stevige band heeft gekweekt bij de ouderen".

Al met al vertrokken de aanwezigen na een voortreffelijke nasmaaltijd en het grandioze amusement volkomen tevreden huiswaarts na het eerste lustrum van deze provinciale veteranenbijeenkomst.

Jack Nootstra



Foto: Bob Nijhoff



# Mijn oorlogsjaren 1940-1950 (deel 8)

*Van sobat Henk Maas uit Roermond ontving de redactie met veel genoegen het verzoek om zijn memoires onder de titel "Mijn oorlogsjaren 1940-1950" te publiceren in ons periodiek "SOBAT". Deze memoires beslaan een tweetal perioden: De periode 1940-1945 in Roermond en de periode Nederlands Oost-Indië van 22-11-1946 tot en met 19-02-1950.*

*In een groot aantal afleveringen zal de redactie de lezers van "SOBAT" kennis laten maken met deze zeer waardevolle herinneringen en ervaringsverhalen van Henk Maas.*

21 juli 1947 begon dan de eerste positionele actie. Een verzachtend woord voor een echte guerilla-oorlog, zoals al gauw zou blijken! Het was avond en eindelijk was dan het grote ogenblik aangebroken waarop we allen met de nodige spanning hadden zitten wachten. Ons eerste aanvalsdoel was Soekaboemi waar zich volgens de inlichtingendienst in en om de stad een groep van de TRI en Japanse soldaten hadden verzameld. We zouden deze niet ongevaarlijke klus toch moeten klaren. Ons peloton ging als infanterie mee, dus zonder de kanonnen. Even voor 24.00 uur traden we aan op het plein achter het paleis, met volle oorlogsbepakking. We ontvingen allemaal van aafmoezenier Janssen de absolute. Daarna vertrokken we met 3-tonners naar onze uitgangsstellingen te Gekbron, een plaats in de buurt van Soekaboemi. Daar moesten we wachten tot het uur van de opmars. Al snel stuitten we op enkele wegversperringen en kregen we last van sluipschutters die ons vanuit de palmbomen onder vuur namen, doch die waren snel uitgeschakeld. We kregen hulp van de 1e en 2e compagnie die aan beide zijden van de weg posities innamen. Zo konden we diverse obstakels doeltreffend opruimen. Door dit oponthoud werd onze opmars wel vertraagd, zodat we pas in de middag aan de rand van de stad aankwamen. Toen we deze naderden, zagen we grote vuurhaarden; de TRI had de hele Chinese wijk in brand gestoken. Er werd moelzaam verder getrokken en we konden niet meer van de weg gebruikmaken door de vele versperringen en vuurhaarden. Na veel soesa bereikten we eindelijk



het centrum. We gingen enkele leegstaande huizen binnen en er werd besloten wat te rusten, we waren doodmoe en gespannen. Na de noodzakelijke wachten geregeld te hebben, vielen we als een blok in slaap. Veel rust werd ons niet gegund. De 2e compagnie was er in geslaagd het station onbeschadigd in handen te krijgen. Wij moesten er naar toe voor de bewaking, want er hielden zich nog soldaten van de TRI schuil. De volgende morgen trokken we verder. De stad zag er zwaar gehavend uit. De tegenstand was gebroken en eindelijk werden we gelegerd in hotel Merdeka waar we ons konden manden en wat eten. Een hele opluchting! Op 24 juli gingen we weer terug naar Tjipanas voor een paar dagen rust. De bezetting van Soekaboemi werd overgenomen door een ander bataljon. Lang konden we niet van onze rust genieten. De order luidde om gereed te maken om naar Soemedang te gaan richting Cheribon. Vroeg in de ochtend vertrokken we, onderweg veel pech hebbend o.a. door kokende radiatoren en kapotte ventilatorriemen. Met kunst en vliegwerk van de monteurs Joop Kersten, Jan de Brouwer, Willem Koch en met veel improviseren kwamen we in de middag in Soemedang aan. Het

was er onveilig. In de nacht losten we elkaar af en lagen we achter barricades van zandzakken met de brenngun in de aanslag om allerlei ongure types, zoals de Daroel Islam-strijders (Islamitische oppositie), van ons af te houden. Slapen deden we in een kleine bioscoop die vlakbij de pasar lag. Overdag was er markt, maar in de nacht sloop er een mengeling van gewapende 'vrijheidsstrijders' rond, die het je knap lastig maakte. Op een dag, we hadden wachtdienst, kwam er een man met een pikolan (een draagjuk) bij ons met de mededeling dat er een 3-tonner met slechts 5 soldaten in een hinderlaag was gereden. Ze waren ondanks bevel van ons om te wachten, toch doorgereden. Er was duidelijk afgesproken om alleen dan door te rijden met tenminste drie 3-tonners en minimaal 5 man per voertuig en bewapend met ondermeer een brenngun. Onze sectie werd er naar toe gestuurd met extra bewapening. Aangekomen vonden we de 3-tonner in een bocht van een rotswand tegen een boom. De chauffeur hing over het stuur met een schotwond in zijn hoofd en de anderen waren beestachtig verminkt, vreselijk! We hebben toen hulp ingeroepen om de gesneuvelde soldaten terug te brengen naar onze basis. Vervolgens



is de omgeving uitgekamd, zonder resultaat. Op zo'n moment ben je tot alles in staat!

Na een paar dagen intensief patrouilleren, was de rust voor een groot deel teruggekeerd. Er kwam een nieuwe bezetting en ons peloton ging terug naar onze basis in Soemedang. We waren nauwelijks aangekomen of we ontvingen het bericht om opnieuw mee te gaan op actie. Deze actie had ten doel de plaats Garoet en omgeving mee te helpen zuiveren omdat die nog steeds bezet waren door ondermeer republikeinse soldaten. Garoet was de enige belangrijke plaats die nog niet in onze handen was in deze sector. Het bleek om een nogal grote actie te gaan. Het plan was om vanuit drie richtingen naar Garoet op te trekken. Met enkele compagnieën van ons bataljon toegevoegd als versterking, reden we over een traject van slechte wegen naar ons doel. Het werd de zoveelste martelgang. We werden vanuit een hinderlaag beschoten zodat we in dekking moesten.

Met nog een hele nacht voor de boeg was de toestand er niet beter op geworden. De volgende morgen trokken we verder. Toen kwam onverwacht het bericht dat de stad reeds in onze handen was. Er was wel flinke tegenstand geweest. We konden toen weer terug naar Soemedang. Wie zei dat de Vierdaagse zwaar was? Na een dag rust om onze wapens en carriers weer in orde te maken, kregen we de opdracht de weg naar Kawali open te houden. In Kawali lag een bezetting van 3-2 RI die wel voldoende was voor de plaats zelf maar blijkbaar niet om ook de aanvoerwegen vrij te houden, waardoor ze dan ook werden ingesloten door eenheden van de TRI. Dit had tot gevolg dat ze ongeveer drie weken lang door de lucht voorzien moesten worden van proviand en munitie. Ons peloton kreeg de opdracht de weg vrij te maken. De Genie werd aan het werk gezet met hulp van de plaatselijke bevolking. Zo hoopten we na dagen zwoegen en met veel improvisatie aan onze bevellinging te kunnen beginnen. Want er moest materiaal, voeding en (wat erg belangrijk was voor het moreel) post bezorgd worden voor de jongens in Kawali. Wij moesten er voor zorgen dat de weg intact bleef en reden met de carriers een paar keer per nacht heen en weer. Het was een gevaarlijke opdracht de weg open te houden. Aan de ene kant steile rotspartijen met dichte begroeiing en aan de andere zijde diepe ravijnen, een ideale plek voor sluipschutters



en bendes die trek mijnen legden. Het werd dan ook door ons de 'dodenweg' genoemd. Op een dag was het zover. Onze sectie was op weg naar Kawali toen plotseling een carrier op zo'n mijn reed en met een geweldige klap vlogen enkele jongens de lucht in. Naar later bleek was John Hochstenbach van het carrierpeloton de ongelukkige en overleed ter plaatse. De anderen werden gewond afgevoerd. Dat was een flinke domper die dag. Bij de volgende carrier-patrouille met Chris Coulen achter het stuur en ik naast hem plus nog 2 man achter

ons, viel er plotseling iets tussen ons in dat wel een handgranaat kon zijn. Ik tastte in het donker en het bleek een flinke kei te zijn. We slaakten een zucht van verlichting. Na enkele weken werden we afgelost, want het was een zenuwslopende bezigheid. Sommigen van ons werden overspannen. Na enkele weken vertrokken we weer naar Garoet met het PAG-geschut, de plunjzakken op de 3-tonners, met geweren, stenguns, munitie, de lichte knie-mortieren en de ordonnansen. Een indrukwekkende vertoning van macht!



# DAMETIN 2012

Zaterdag 7 juli jl. vond in Dalen, gemeente Coevorden, voor de 20e keer de DAMETIN- bijeenkomst plaats. Zo'n 150 reünisten hadden zich aangemeld en genoten zichtbaar op deze dag, die ook door de weergoden goedkeurend werd bekeken. Nadat in zaal Cornelis de reünisten waren toegesproken door ceremoniemeester J. Mol, vertrokken zij naar het monument voor de ceremoniële herdenking en de toespraak van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (tevens Inspecteur der Veteranen), luitenant-generaal A.C. Oostendorp. In zijn toespraak prees hij DAMETIN voor de voortrekkerrol die zij al 20 jaar in de veteranenwereld vervulde en gaf daarmee ook het belang aan van de lokale veteranendagen. "DAMETIN heeft al heel vroeg de plaatselijke jeugd betrokken bij de jaarlijkse ceremonie, iets dat nu ook op andere veteranendagen gebeurt". Na de IGK volgde een toespraak door de burgemeester van Coevorden, de heer B. Bouwmeester, die daarbij in het bijzonder de onlangs overleden voorzitter Gerrit Rotman memoreerde. Hij dankte het DAMETIN-bestuur voor de jarenlange inzet om deze dag te maken tot een dag waar veteranen -uit het hele land vandaan- graag naar toe komen om hun sobats te ontmoeten. Na zijn toespraak volgde een declamatie van mevr. Annie Steenstra die zoals altijd het hart van de toehoorders wist te raken. Als laatste spreker kon de ceremoniemeester luitenant-kolonel der Artillerie bd F.T. Dürst Britt aankondigen, die als thema voor zijn herdenkingsrede had: "Old soldiers never die". Met een gloedvolle rede wist hij zijn toehoorders te boeien. Maar de essentie van zijn rede was "Old soldiers never die, they just fade away! We always will remember them!"

Hierna was het moment aangebroken voor de vlaggen-ceremonie onder leiding van de eerste-luitenant bd Albert Siebring en uitgevoerd door milita-

ren van 10 NATRESbataljon behorende bij 45 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. Na deze ceremonie volgde de kranslegging waarbij kransen werden gelegd door de burgemeester van de gemeente Coevorden en vertegenwoordigers van de VOMI en de Bond van Wapenbroeders. Ook door het bestuur van DAMETIN werd samen met (achter)kleinkinderen van DAMETIN Indië- veteranen een krans gelegd.

Na de ceremonie buiten was het tijd voor een uitstekende rijstmaaltijd waarna door het Reünie Orkest der Artillerie een concert werd verzorgd. Vanaf het terras werd door velen genoten van de muziek die gespeeld werd door het korps en traditiegetrouw werd het optreden natuurlijk afgesloten met het Artillerielied "Wat dreunt daar op de heide". Een goed verzorgde dag die gezellig werd afgesloten.

Volgend jaar zal er door de organisatie in elk geval voor worden gezorgd dat de gasten die aanwezig willen zijn, ontvangen worden en zal ook



het monument er schoon en netjes uitzien. Er zal echter geen ceremonie meer zijn, de vlaggen zijn gehesen en er zullen geen sprekers meer zijn. Wel is er natuurlijk gelegenheid bloemen te leggen en er is tijd voor een korte herdenking. Hierna is er wel een samenkomst in zaal Cornelis met daarbij de mogelijkheid om een maaltijd te bestellen en die samen met de andere sobats te gebruiken en om gezellig samen te zijn.

De reünisten van dit jaar zullen voor de bijeenkomst in 2013 tijdig bericht ontvangen.

## Om even te onthouden!

In de Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland van 9 mei 2012 is op advies van de daarvoor ingestelde werkgroep een voorstel gedaan om in februari 2013 **eenmalig als experiment** gezamenlijk (VOMI Nederland -VOMI-, Bond van Wapenbroeders -BvW- en de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen -FIM-) een periodiek uit te geven.

De Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland heeft met dit voorstel op 9 mei jl. ingestemd. Ook de Algemene Ledenvergaderingen van de BvW en de FIM hebben zich positief over dit voornemen uitgesproken. Genoemde werkgroep, bestaande uit de hoofdredacteurs van de "SOBAT" van VOMI Nederland (Theo Rump), van "WAPENBROEDERS" van de Bond van Wapenbroeders (Floris Berkhof) en van het "NIEUWSBLAD" van de FIM (Cees Verbaan), is thans volop bezig e.e.a. uit te werken en zal een actieplan opstellen om tot uitvoering te kunnen overgaan.

In de maand februari 2013 zal er derhalve geen aparte "SOBAT", "WAPENBROEDERS" of "NIEUWSBLAD" aan de leden van genoemde drie verenigingen worden gezonden, maar alleen de gezamenlijke **experiment-uitgave**. Deze uitgave zal in principe bestaan uit 40 pagina's in de verhouding 15 (VOMI), 15 (BvW) en 10 (FIM). Tegelijkertijd zal onder de leden van de drie verenigingen een enquête worden gehouden om de mening van de leden over deze gezamenlijke uitgave te pellen. De enquête-vragen zullen worden afgedrukt op de achterzijde van de adresdrager van de experiment-uitgave.

Gelet op het aantal beschikbare pagina's verzoek ik de secretarissen van onze lidverenigingen vriendelijk, doch dringend, om het verenigingsnieuws voor deze experiment-uitgave te beperken tot het uiterst noodzakelijke verenigingsnieuws.

*Uw hoofdredacteur*





# OPROEP

**Mijn vader, August Frank uit Gouda (170724002), komt als vaandrig met 3-3 RI eind oktober 1946 in Medan aan. Hij overlijdt in 1954; ik weet dus heel weinig over zijn Indië-periode.**



Op 19 december 1946 legt August Frank samen met H.D. v.d. Hoeven, Wout van Rijnen (zijn slapje), F.M. Hollink en W.C. Romijn de officierseed af. Dit is opgetekend op 13-01-1947 door de waarnemend bataljonscommandant reserve majoor P. v.d. Geest [Bron: Nat. Archief].



De 2e lt. August Frank met Kerstmis 1947 in hoogstwaarschijnlijk Medan en dan in het gebouw van de Nederlandsch-Indische Handelsbank aan de Hüttenbachstraat, tegenwoordig Jl. Ahmad Yani. Foto's verstuurd door mijn vader met brief nr. 139 van 05-01-1948 (sinds zijn vertrek schrijft hij meer dan 2x per week).

**Borrelfoto** met de klok mee (handschrift van August Frank):

Lt. Klomp  
Kapt. Van Arkel, Cdt. van 2-3 MP te Medan  
Lt. Langbroek  
Lt. August Frank  
Kapt. Kouwenberg  
Kapt. Van Rappard  
Lt. Wout van Rijnen, geb. 04-09-1918  
Lt. Ten Broeke  
Vdg. Jager  
Lt. Boclaars  
Lt. Vorink  
Vdg. Gerolf  
Vdg. V/d Crommenakker

Aan de **eettafel** is de volgorde van links naar rechts:

Lt. Ten Broeke  
Lt. Vorink  
Lt. Klomp  
Vdg. Gerolf  
Vdg. V/d Crommenakker  
Kapt. Van Rappard  
Kapt. Kouwenberg  
Kapt. Van Arkel, Cdt. van 2-3 MP te Medan  
Lt. August Frank  
Lt. Boclaars  
Lt. Langbroek  
Lt. Wout van Rijnen, geb. 04-09-1918  
Vdg. Jager

Het boekje *Korpsgeschiedenis 3-3 RI* van P. v.d. Geest is mij bekend. Wie kan mij iets meer vertellen over de genoemde sobats op de foto's?

Met name ben ik ook benieuwd naar de bewegingen van 3-3 RI na de 2e positionele actie, het vertrek uit Sumatra en het verblijf in 1949 (hoe lang?) op Java.

Ik, toen 5 jaar oud, zag mijn vader voor het 'eerst' in de ochtend van 06-12-1949 aan boord van de Johan van Oldenbarnevelt in de sluis van IJmuiden: "Kijk, die man daar met die groene platte pet".

De passagierslijst van dat troepentransport (er waren ook burgers aan boord) heb ik gevonden in het Nat. Archief.

Volgend jaar reis ik voor enkele weken af naar Sumatra/ Medan. Alle militaire data en ook lokale tips voor zo'n reis zijn welkom.

E-mail: [robert.r.frank@gmail.com](mailto:robert.r.frank@gmail.com)  
Postadres: R. Frank, Avenue Concordia 47A,  
3062 LB Rotterdam  
Tel: 010-2400877



# Speciale aanbieding voor SOBAT-lezers!

In ons eigentijds familiehôtel vindt u niet alleen een sfeervolle plek om te overnachten maar ook de Achterhoekse gastvrijheid en kwaliteit. Samen met ons team spannen wij ons dagelijks in om het onze gasten naar de zin te maken. Wij zijn er dan ook trots op dat we recentelijk het certificaat van Zoover.nl 'recom-mended bij Zoover visitors' hebben mogen ontvangen.

Omdat we ons maar al te goed beseffen dat u degene bent die onze inspanningen van de afgelopen tijd zo gewaardeerd heeft, ontmoeten we u graag nog eens in "Het pareltje aan de IJssel". Want zo beschreef een van de gasten ons hotel. Met de komst van onze Brasserie aan de IJsselkade, eind 2011, is deze benaming nog meer van toepassing. Maar niet alleen de rustige ligging aan de IJssel is uniek. Ook de historische binnenstad, vol cultuur en kunstgalerieën, op 5 minuten loopafstand maakt de locatie van ons hotel bijzonder. En wat te denken van de Veluwezoom, het Montferland en de IJsselstreek in de nabije omgeving.

Wilt u er eens lekker tussenuit, kom dan genieten van onze gastvrijheid

en de prachtige locatie. Profiteer van een waanzinnige korting, want onderstaande aanbieding is alleen voor SOBAT lezers en geldig voor boekingen t/m maart 2013:

**3-daags SOBAT  
arrangement  
Van € 142,50 voor  
€ 95,00 per persoon**

- Ontvangst met koffie of thee
- 2 overnachtingen met ontbijt
- Drie gangen keuze-diner (bij voorkeur op de tweede avond)
- Boek over de Doesburgse monumenten (t.w.v. € 19,95)
- Gratis parkeren van de auto en fietsen in de afgesloten parkeergarage

- Gratis gebruik van wifi

Reserveer via onze website [www.hotel-doesburg.nl](http://www.hotel-doesburg.nl) of bel met 0513-740000

Het is mogelijk het arrangement te verlengen voor € 35,00 per persoon per nacht op basis van logies met ontbijt. (bij aankomst op donderdag tot en met zaterdag geldt een toeslag van € 10,00 per persoon).

Op onze website [www.hotel-doesburg.nl](http://www.hotel-doesburg.nl) vindt u een uitgebreid overzicht van de activiteiten en (culturele) bezienswaardigheden in de omgeving.



## Lid van Verdienste



Tijdens de bijeenkomst van VOMI Limburg op 11 september jl. te Echt mocht de voorzitter van VOMI Nederland (de heer L. Noordzij) de draagspeld Lid van Verdienste met bijbehorende oorkonde en plaquette uitreiken aan de heer C.J.G. Otten (bestuurslid van VOMI Limburg). De lofrede op de oorkonde vermeldt de onderstaande wapenfeiten van de heer C.J.G. Otten.

Wegens de vele en belangrijke diensten die hij de vereniging VOMI Nederland gedurende vele jaren met grote toewijding heeft bewezen; inzonderheid blijkende uit:

- De voortreffelijke en meer dan punctuele wijze waarop hij sedert 1993 is opgetreden als penningmeester van de vereniging VOMI Limburg.

- De stimulerende initiatieven en voortvarende werkwijze als sociaal commissaris binnen de vereniging VOMI Limburg.
- De positieve bijdrage die hij meer dan 15 jaren heeft geleverd aan de voorbereiding en de uitvoering van de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond.





# Herinneringen van Willy Peters aan zijn diensttijd in Indië

In juni 1948 kwamen wij, sergeanten-majoor administrateur (sma's) van de groep 1947-II uit Kampen (COAK), met de Zuiderkruis in Batavia aan. Van deze groep kwamen destijds 6 sma's in eerste instantie terecht bij het Subsistentenbataljon, gelegerd in de Koning Willem III kazerne (een oude HBS -Koning Willem III school- met op het terrein van deze school oude woningen van vroegere leraren waarin wij later gehuisvest werden). Naast mijzelf waren dat Henk de Graaf, Roel Tinholt, Frans Looij, Dolf Kaper en H. Schoo.

*Voor alle duidelijkheid: we gingen als sergeant administrateur naar Indië en werden na twee maanden sergeant-majoor administrateur.*

Het Subsistentenbataljon was een administratieve eenheid, voornamelijk belast met de zorg voor het repatriëren van militairen anders dan in organiek verband.

Het bataljon bestond uit 6 compagnieën en wel de volgende:

De 1e en 2e compagnie hadden in onderhoud de afgekeurde militairen verblijvend in de hospitalen 1 en 2 in Batavia.

De 3e compagnie had de militairen in onderhoud die in Batavia in de gevangenis zaten (o.a. Het Provoosthuis).

De 5e compagnie had de zorg voor die militairen die na hun afzwaaien in Indië wilden blijven of wilden emigreren naar Australië of Nieuw Zeeland.

Ook zij die met een vliegtuig (in burgerkleding) mochten repatriëren, behoorden tot deze compagnie.

De 6e compagnie bestond uit personeel van de vaste staf, waaronder wij zelf. Frans Looij was administrateur van deze compagnie.

De 4e compagnie was mijn compagnie. Hierbij werden ingedeeld de "losse" repatrianten, bijv. mensen met bijzonder verlof, MP'ers, VHK's etc. Afhankelijk van het tijdstip van vertrek van de boot en de capaciteit van die boot bleven ze langer of korter bij mij in de administratie.

Toen ik aankwam was adjudant Ab Peereboom de administrateur van de 4e compagnie. Door hem ben ik ingewerkt. Na een aantal maanden nam ik het werk van Peereboom over. In kas zat toen 4.558 Roepiah en van de betaalmeester kreeg ik

een voorschot van 22.000 Roepiah. Gemiddeld had ik 300-600 militairen onder mijn hoede. Soms ook wel meer dan 2000.

Begin mei 1949 had ik meer dan 1.000 man in de administratie. De uitbetaling aan dit personeel betrof meer dan 100.000 Roepiah. Niet iedereen kwam/kon op de aangegeven tijd het geld ophalen en zo had ik nog 9.700 Roepiah over die ik op een reservedag zou uitbetalen. Dat geld stopte ik zoals gebruikelijk in een stalen kist, die als kasgeld-bewaarplaats dienst deed. Die kist had een deksel die met een beugel en een hangslot werd afgesloten. De kist was aan de bodem verankerd en stond in een ruimte waar overdag tot 12 uur in de nacht personeel van de inwendige dienst aanwezig was om militairen op te vangen die zich bij het bataljon moesten melden.

Toen ik op zondag 8 mei de kas wilde opmaken, was dat niet meer nodig. Het slot was van de kist af en mijn geldlade (van hout) met het geld was verdwenen. Gestolen dus! Direct heb ik alarm geslagen bij de commandant, de betaalmeester en de MP. De MP kwam direct om vingerafdrukken te nemen, maar die waren niet te vinden. Ik moest uiteraard ook mijn verhaal doen. Op 12 mei ben ik weer gehoord en op 14 mei nog eens. Wel moest ik voortaan het geld bij de betaalmeester onderbrengen. Nu het vervolg.

Begin juni 1950 kwam ik terug in Nederland. Bij mijn vertrek uit Indië had ik nog 200 Roepiah (die ik nog van mijn soldij overhad) naar huis gedelegeerd en dit bedrag zou direct na aankomst aan mij worden uitbetaald. Omdat ik na enkele weken nog niets gehoord had, ging ik maar eens informeren hoe het zat. Tot mijn stomme verbazing kreeg ik te horen dat ik het geld niet kreeg, sterker nog ik had een schuld van 9.682,48 gulden. Ik had het geld destijds immers niet in een deugdelijk afsluitbare kast bewaard. Als ik het hier niet mee eens was, moest ik maar contact opnemen met het Ministerie van Oorlog, bureau 3 aan het Lange Voorhout in Den Haag. Daar kwam namelijk de brief over die schuld vandaan. Maar nu komt het!

Ik was na mijn repatriëring na een aantal weken weer opgeroepen om in Huis ter Heide nog een flink aantal militairen met groot verlof administratief af te wikkelen. Op een gegeven moment zag ik daar een kaartenbak staan, hetgeen natuurlijk mijn nieuwsgierige aandacht trok.

Op mijn naam stond er een kaart in die kaartenbak met daarop een tegoed van 200 gulden (destijds de tegenwaarde van 200 Roepiah). Ik trok de stoute schoenen aan en vroeg om de uitbetaling van mijn tegoed en tot mijn verbazing werd dit bedrag overgemaakt en van de zogenaamde schuld heb ik niets meer vernomen.

*Willy Peters / Kaatsheuvel*

## Jaardienst

### Nieuwstadt 4-6 RI

Op de laatste zondag in oktober zal voor alle gesneuvelden en nadien overleden Bokkerijders in de parochiekerk te Nieuwstadt een jaardienst gehouden worden.

De kerkdienst begint om half tien.

#### Info:

J.G.L. Bemont  
Monseigneur Nolensplein 65  
5911 GG Venlo.  
Tel. 077-3515038.  
E-mail: jbemont@ziggo.nl

## Reünie 423 BI

Leden van dit bataljon worden uitgenodigd om met maximaal 1 introduc(e) deel te nemen aan onze reünie op donderdag 11 oktober 2012. Aanvang is 10.00 uur op de Trip van Zoutlandtkazerne te Breda.

Info en aanmelding: Joop Overbeek, W.M. Offringalaan 44, 2406 JC Alphen a/d Rijn.

E-mail: j.overbeek@veteranen.nl of telefoon: 0172-495615.

**SOBAT**



# Zilveren jubileumuitvoering nationale herdenking Roermond

Op zaterdag 1 september 2012 vond in het 'Nationaal Herdenkingspark Roermond' de 25e herdenking plaats bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962. Het was een prachtige dag met veel zon en toch niet te warm. Ideale omstandigheden om deze jubileumeditie extra cachet te geven.

Vanwege dit zilveren jubileum werd in de ochtend eerst een jubileumbijeenkomst gehouden in Theaterflotel De Oranjerie. Vanaf 10.00 uur werden hier diverse veteranen en gasten ontvangen met koffie en cake. In de grote zaal en de bovenzalen leek het eerder op een reünie dan op een ontvangst. Ruim vóór 11.00 uur werd iedereen verzocht zich te verplaatsen naar de Theaterzaal, die grote gelijkennis vertoonde met een halve arena en een redelijk hoge (vrij steile) helling bood. Veel oude veteranen hadden hier duidelijk moeite mee, maar iedereen kreeg met of zonder hulp zijn plaats toegewezen. Daarna volgde het cortège met o.a. Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, de Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal Lex Oostendorp, de vier commandanten der krijgsmachtleden, de Gouverneur van Limburg, de Burgemeester

van Roermond en diverse anderen, waaronder 2 dragers van de Militaire Willems-Orde en luitenant-generaal bd Ted Meines.

De voorzitter van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, de heer Pascal Limpens, heette in zijn openingswoord iedereen welkom. Als intermezzo speelde steeds een gamelanorkest uit Amsterdam typische Indische muziek. Vervolgens kreeg de Roermondse Ingrid Schouten de gelegenheid een speciaal voor deze dag geschreven gedicht te declameren. Daarna kreeg generaal Middendorp het woord. Hij hield een prachtige toespraak, waarbij de Indiëveteraan centraal stond. Grootvader Eugene en kleinzoon Dominique Blom uit Sittard, ook in de zaal aanwezig, werden als voorbeeld in de schijnwerper geplaatst.

Om 11.50 uur werd deze bijzondere jubileumbijeenkomst afgesloten en werd aan de aanwezigen een broodjeslunch aangeboden. Aansluitend moest verplaatst worden naar het Nationaal Herdenkingspark, waarbij de keuze werd gelaten tussen lopen of met de bus.

Rond 13.30 uur waren nagenoeg alle veteranen en gasten gezeten rondom het monument. Mede gelet

op de enorme warmte van vorig jaar had de organisatie gezorgd voor een flesje water onder elke stoel en enige tenten. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door het gemengd koor van de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging en door de Marinierskapel. Om 13.50 uur kwam het cortège aangemarcheerd en tegen 14.00 uur kwam Z.K.H. Prins Willem-Alexander, in zijn brigadegeneraals uniform van de Koninklijke Landmacht met zijn begeleiding bij het monument aan. Nadat allen gezeten waren, opende voorzitter Pascal Limpens deze herdenking met een korte toespraak. Daarna volgde Monseigneur Theo Willemssen met een gebed. Nadat het koor een intermezzo had gevuld, kreeg demissionair minister van Defensie Hans Hillen het woord. Hij sprak namens de regering zijn dank uit voor de inzet van de militairen in die periode in Nederlands-Indië. De uitvoering van een democratisch genomen besluit door de Nederlandse politiek meer dan 65 jaar geleden. Hij was dankbaar dat de verhouding tussen Nederland en Indonesië steeds vriendelijker en vriendschappelijker is geworden. "Nieuwe vriendschap is niet gebaat bij het onderzoeken van wat toen is fout gegaan!" was een kenmerkende zin in zijn toespraak. Hij besloot met: "Veteranen, ik salueer voor U!" Daarna volgde de kranslegging namens het Koninklijk Huis door Z.K.H. de Prins van Oranje met de Chef van het Militaire Huis, generaal-majoor Henk Morsink. Na het spelen van het signaal Taptoe Infanterie, de minuut stilte en het Wilhelmus volgde een declamatie van de stadsdichter de heer Hans van Bergen. Om 14.40 uur werd begonnen met het leggen van zo'n 100 kransen.

Daarna werd deze jubileumherdenking afgesloten en ging ieder zijns weegs. De Prins van Oranje had nog een nagesprek met een vijftal uitgekozen veteranen, de gasten hadden nog een nazit in de tuin van het Kasteeltje Hattem, naast het Herdenkingspark. Diverse veteranen gingen nog naar de grote lent legener het Kasteeltje, maar de meesten gingen huiswaarts. In elk geval kon worden teruggezien op een waardige herdenking onder nagenoeg ideale weersomstandigheden.









Op donderdag 18 oktober 2012 houdt de Stichting OVW'ers Engeland-Schotland haar Jaarlijkse reünie. OVW'ers die geen uitnodiging hebben ontvangen, verzoeken wij gebruik te maken van de antwoordstrook bij deze uitnodiging.



## Uitnodiging

Het bestuur van bovengenoemde Stichting nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse reünie welke zal worden gehouden op **18 oktober 2012** in de Bernhardkazerne te Amersfoort, in gebouw R.

Ontvangst	10.00-11.00 uur
Aanvang	11.00 uur
Maaltijd	14.00 uur
Einde	16.00 uur

**Stichting OVW'ers**  
Engeland-Schotland  
Secretariaat  
Hoge Rijndijk 102  
2415 AG Nieuwerbrug

Tel: 06-12211190  
E-mail: familievanvliet@planet.nl

De kosten voor deze reünie bedragen € 10,00 per persoon, te voldoen bij inschrijving op bankrekeningnummer: 6856089 t.n.v. Penningmeester St. OVW-Reüniecomité Engeland-Schotland 40/46 te Voorthulzen. (Deze uitnodiging is tevens uw toegangsbewijs)

### ANTWOORDSTROOK

Ondergetekende zal met .....personen aanwezig zijn op de reünie van 18 oktober 2012 in de Bernhardkazerne te Amersfoort.

De verschuldigde bijdrage van € 10,00 is overgemaakt op het in de uitnodiging vermelde bankrekeningnummer.

Naam en voorletters:

.....

Handtekening

.....

**PS: Deze antwoordstrook inzenden voor 15 oktober 2012 aan:**

Secretaris OVW'ers C. van Vliet, Antwoordnummer 2015, 3940 VB Doorn (postzegel niet nodig)

# Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht  
Tel.: 0180-621298  
Info@hetrozenpakhuijs.nl  
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden  
Maandag t/m zaterdag  
08:00-18:00 uur  
Vrijdag 08:00-20:00 uur



# Belevenissen van een Genie-soldaat in Indië (deel 1)

*Van mijn schoonzoon, de heer P. de Brouwer, ontving ik een copie van het verhaal "Belevenissen van een Genie-soldaat in Indië" indertijd geschreven door zijn vader R.P. de Brouwer omstreeks april 1948. Deze inmiddels overleden Genie-soldaat der eerste klasse behoorde tot de 2e Genie Parkcompagnie/D-Divisie /Palmboom.*

H.J.Th. Butôt  
Meeuwenstraat 26  
2025 ZC Haarlem  
Tel. 023-5570782

*In mijn verhaal noem ik de soldaten gewoon bij hun voornaam, van de officieren en onderofficieren zal ik alleen de eerste letter van de achternamen vermelden.*

Woensdagmorgen 07.00 uur. Nadat het appel was afgenomen en we ingerukt waren, bleven we met zijn drieën nog een beetje napraten. Het ging zo'n beetje overal en nergens over, zoals dat meestal gaat. Sergeant-majoor C. had tijdens het appel de namen opgenoemd van hen, die nog geen injectie gehad hadden voor tetanus. Daar waren wij toevallig ook bij, namelijk Jan, Joop en ik. Er werd natuurlijk weer over gepraat. Vaststond, dat je er een knap pijnlijke arm van kreeg. Dan zei de één, "je wordt er beroerd van" en de ander zei "van niet". Achteraf bekeken is het nogal aardig meegevallen. Even later kwam sergeant Van L. op ons af en zei tegen Jan dat hij er met de low-loader op uit moest, om een defecte wegwals op te halen. Ik had er geen flauw idee van waar dat apparaat ergens stond. Soms kom je zo iets wel eens eerder aan de weet.

Of het nu kwam omdat Joop en ik er toevallig bijstonden, weet ik niet, maar in ieder geval zei de sergeant dat wij maar mee moesten gaan. Dat was eerst ook zo maar niet voor elkaar omdat we om elf uur bij de B-Divisie moesten zijn voor die injectie.

Er werd al gezegd dat het niet zover weg was. Oengaran ligt ook zo ver niet van Semarang af. Als ik het goed heb ongeveer 21 kilometer. O, dat is

niet even er heen rijden, dat apparaat erop sjoeren en dan weer terug. Maar we konden gemakkelijk op tijd terug zijn om de spult nog op te halen. Het is toch heel anders gelopen dan we verwacht hadden.

Voordat we op weg gingen, moesten we eerst nog naar de goedang om wat stophout op te laden. Toen weer terug naar het weeshuis want sergeant Van L. zou meegaan op de motor.

Na wat heen en weer gedraaf, waren we zo ver dat we eindelijk konden vertrekken. Dat was ongeveer om een uur of acht. Sergeant Van L. reed voorop. De Bodjong over en via Tjandi en Djatingaleh de Gombel op. Hoe harder de motor moest trekken, des te meer rook kwam er uit de uitlaat. Iedere keer als er een jeep, motor of luxewagen passeerden, moesten ze door een klein rookgordijnje heen en wij maar lachen. Inmiddels was sergeant Van L. in geen velden of wegen meer te bekennen en Jan vroeg al: "Waar zou ie ergens zitten?" Ik zei maar "Tida tahoe", want ik wist het ook niet. Maar toen we net de Gombel over waren, zagen we hem in de verte al staan wachten. Bij het zien van de low-loader sprong hij weer op zijn motor en was vijf minuten later al niet meer te zien. Met een twintigtonner ga je niet zo snel de bergen op.

Na een half uurtje gereden te hebben, stond sergeant Van L. in Oengaran te wachten, "nou jongens" zei hij, "we moeten een zijweg hebben, die langs de hoofdweg weer teruggaat". "Zijn jullie onderweg geen zijweg tegengekomen?" vroeg sergeant Van L. Ja, we waren er wel een voorbijgereden, maar wisten niet of het de juiste weg was. Dat moest eerst uitgezocht worden. Ik ben toen bij de sergeant achterop gaan zitten en we zijn een eindje teruggereden. Aan de zijweg gekomen, bleek dat het niet de goede was. Dan maar weer terug naar de anderen. We zijn nog even doorgereden tot de MP-post, Niets gezien, wel kleine kampongpaadjes maar daar moesten we niet zijn.

Sergeant Van L. vroeg nog aan de controlerende wachtpost of die niet

wist waar het ergens was. Deze wist het wel zo'n beetje uit te leggen. We moesten weer terugrijden totdat we een aloen-aloen zagen en dan een weg naar rechts nemen. Enfin, wij weer teruggereden en laat de trailer nu net daar voor de aloen-aloen staan. Hoe bestaat het! Ik ben achter op de motor blijven zitten. We zijn die weg een eind ingereden, om te kijken hoe die weg er eigenlijk wel voor stond. De weg was goed berijdbaar maar smal. Toen we een kilometer of twee gereden hadden, kwamen we bij een brug. Daar zijn we afgestapt en hebben eens goed rondgekeken. Het eind van het liedje was, dat we de brug opgemeten hebben omdat we bang waren, dat de trailer er niet overheen zou kunnen, zo smal was dat ding. Ik heb hem opgemeten en kwam aan tien en een halve voet. We zijn weer teruggegaan naar de jongens en daar de zaak uiteengezet. Uiteindelijk stapte Jan achter op de motor en gingen ze nog eens kijken. Joop en ik bleven achter en namen de omtrek eens goed op. De trailer stond juist voor een paar kleine toko's waar altijd mensen in- en uitlopen. Voorts nog een aantal kleine kinderen die het gevaarte stonden aan te staren. Na een kwartiertje kwamen de anderen ook weer aan en werd er besloten het maar te proberen. Daar ging het dan weer. Eerst kwamen we door een kampong waar de weg slechter was dan er buiten. Het ging regelmatig heuveltje op, heuveltje af. Sommige heuvels waren nog behoorlijk steil, zodat de trailer er met een slakken-gangetje tegenop ging. Voorzover je niet tegen een berg of bos op keek, waren het allemaal sawahs. De natuur is daar erg mooi. We zijn zowaar geen enkele gerobak tegengekomen en dat was maar goed ook op die weg. Toen kwamen we daar aan die brug en was het even oppassen. Heel langzaam trok Jan zijn wagen erop en hield aan iedere kant van de oplegger nog een paar vingers ruimte over. Het ging in ieder geval toch. Het leed was nu geleden en er kon ons niets meer gebeuren. Maar het was niet de enige brug.





# Mijn avontuur in het Nederlands Detachement United Nations (deel 8)

*-Korea 1953-*

De tweede aanval volgt een paar uur later op twee in de eerste line gelegen compagnieën van de Amerikanen.

De overmacht van de Chinks is groot, de voorposten van de B-cie in het voorterrein krijgen ook met inkomend vuur te maken en ook het granaatvuur op de 340 blijft maar doorgaan.

Door de overmacht van de Chinks wordt de situatie op de 340 penibel en de verdediging wordt bijna onder de voet gelopen, maar dankzij de hulp van eigen artillerie en mortieren weet men de Chinks weer terug te drijven en de inmiddels aangevoerde versterking van de C-cie hoeft niet in actie te komen. Ze bleven echter wel daar om de zware verliezen van de Amerikanen te compenseren. Het kostte de Amerikanen 10 gesneuvelden en 50 gewonden.

De dagen 18 en 19 juli worden benut om de hele zaak te hergroeperen. De B-cie komt weer onder Nederlands bevel. De A-cie wordt in de voorste line geplaatst die ze moet overnemen van de Amerikanen. Dat ging echter niet gesmeerd. De Amerikanen weigerden zware mitrailleurs achter te laten, hoewel dit was afgesproken. Verder bleken de stellingen in een zeer slechte staat te verkeren en was het werken gebalzen voor de mannen van de A-cie

om deze stellingen weer in orde te krijgen.

Ook werden nog wat gesneuvelde Chinks en Noord-Koreanen geborgen en op Jeeptrailers afgevoerd naar de stafcie om te worden begraven in een massagraf. (Zie mijn eerdere verhaal hierover: "20 doden in een aanhangert").

Vaak een heel smerig werk omdat diverse gesneuvelden al in vergaande slaat van ontbinding verkeerden. Denk hierbij aan de hoge temperaturen in de zomer en de bijnaam van de 340 "Stinky Hill".

Al de hiergenoemde werkzaamheden vonden plaats onder immer doorgaand vijandelijk artillerie- en mortiervuur. Het plaatsen van versperringen, het uitzetten van tripflairs en boobytraps voor de stellingen, kon alleen tijdens de duisternis plaatsvinden om niet als schietschijf voor de vijand te dienen.

Toch diezelfde avond was er een barrage van inkomend vijandelijk vuur, eerst op het hele regimentsgebied maar later alleen gericht op het stellinggebied van ons bataljon, maar vooral de gevechtsposten op de 340 kregen een groot aantal 'inkomers' te verwerken. Op de commandopost van de A-Cie komen een paar mannen terug waarvan één gewond. Hun luisterpost is door inkomend granaatvuur vernield en ze hebben een

zwaar gewonde achter moeten laten. Ook een andere luisterpost is door granaatvuur gedwongen zich terug te trekken.

Er worden wat lichtgranaten afgevuurd en in het licht daarvan kan men vanaf de voorflank van de 340 de Chinks in het voorterrein zien naderen. Het vijandelijk granaatvuur wordt steeds heviger en het hele gebied rond en op de A-cie is doel van deze barrage.

De Chinks rukken op en zien kans om in onze stellingen te infiltreren en de hele 340 wordt door hen omsingeld. Ze gooien met handgranaten en er wordt geschoten met handvuurwapens.

Onderling contact tussen de pelotons is niet meer mogelijk, alle verbindingen zijn vernield.

Ook de commandobunker van de A-cie is ingesloten door de Chinks.

Er wordt doorgevochten zonder te weten hoe het met de andere pelotons is gesteld.

Maar de hele 340 is overspoeld met Chinks die op allerlei manieren trachten in de gevechtsposten van de A-cie door te dringen.

Dan wordt besloten door de bataljonscommandant om vuur op eigen stellingen af te laten geven met speciale granaten die boven de grond exploderen.

Er is echter geen mogelijkheid om de opgesloten troepen te berichten.

Later zal echter blijken dat ze allemaal beschut waren door zich terug te trekken in overdekte bunkers.

Dit vuur op eigen stelling gaat enige uren door, met telkens korte onderbrekingen.

Maar inmiddels hebben ook een aantal Chinks hun onderkomen gezocht in niet door ons bezette bunkers en van daaruit beletten zij ons om te voorschijn te komen.

De sterkte van onze troepen was te gering om deze Chinks uit deze bunkers te verjagen.

Daar het bataljon geen verbinding kon maken met de commandopost op de 340 besloot de overste zelf met een patrouille uit te rukken om de zaak te onderzoeken. Het eerste deel in 2 jeeps maar door de duisternis misleid, belandt er één in een greppel en wordt het verder lopen.

Ook wordt er versterking aangevoerd maar deze heeft veel oponthoud,





deels door inkomend vuur maar ook doordat een officier in eerste instantie niet bereid was een vallei over te steken.

Eerst tegen de morgen komen de eersten van de versterking aan bij de groep van de overste.

Hij besluit een aanval in te zetten om de 340 weer te heroveren. Hij laat eerst het vuren op eigen stellingen stoppen en men gaat dan steil tegen de 340 omhoog in de aanval.

De Chinks zijn dusdanig verrast dat ze via de achterkant de 340 verlaten. Na nog wat schermutselingen met achtergebleven Chinks die de terugtocht moesten dekken, blijkt bij het bereiken van de top dat alle Chinks zijn vertrokken en wel zo haastig dat een aantal gesneuvelden en 1

gewonde werden achtergelaten. Nog steeds door vijandelijk inkomend vuur gehinderd, heeft het drie dagen geduurd voordat alle lijken waren geborgen en ook afgevoerd.

Onze verliezen bedroegen: 4 gesneuvelden (2 Nederlanders en 2 aan ons toegevoegde Koreanen). Verder nog een aantal gewonden en enkele mensen werden afgevoerd met shellshock.

Het verlies van de vijand werd geschat op 100 man met daarbij een groot aantal gewonden.

Maar het is nog steeds geen 27 juli en de strijd - helaas ook de verliezen - gaan nog door.

Elle van Schilt

## Reünie Vbd A B-Divisie Midden-Java

### Laatste reünie

Datum: Vrijdag 5 oktober 2012.  
Locatie: Kumpulan, Bronbeek, Arnhem.

Schriftelijke uitnodiging volgt.  
Tel. 030-2889837 of  
0548-414858  
Secr. reüniecommissie B-Divisie  
C.J.M. van Broeckhuysen

# Waardige herdenking omgekomen Tubbergse Indiëgangers

Woensdag 15 augustus jl. vond in Tubbergen de jaarlijkse herdenking plaats van de Tubbergenaren die nooit zijn teruggekeerd van hun uitzending naar Nederlands-Indië. Nabij de begraafplaats in Tubbergen werd tevens een plaquette onthuld met daarop de namen van de vier achtergebleven Tubbergenaren. De onthulling geschiedde door de vier betrokken families. De plaquette zit in een muur gemetseld tegenover de begraafplaats van de St. Pancratiusbasiliek.

*De plaquette is een initiatief van amateurhistoricus Martin Paus uit Tubbergen naar aanleiding van zijn vondst van een dagboek geschreven door reserve majoor Abrahamsen die in 1949 in Indië heeft gediend. Abrahamsen was destijds plaatsvervangend commandant 426 Bataljon Infanterie (6-4 Ri). Het dagboek begint op 23 maart 1949 bij het vertrek van de "Zuiderkruis" uit Rotterdam. Al lezende in het dagboek van Abrahamsen vroeg Martin Paus zich af hoeveel militairen uit de gemeente Tubbergen er in voormalig Nederlands-Indië waren omgekomen. Al spoedig werd hem duidelijk dat dit vier personen betrof.*

De vier Indiëgangers die op de plaquette vermeld staan zijn: B.H. Hannink uit Mander (hij overleed in 1948 aan de gevolgen van malaria), J.H. Kroezen uit Harbrinkhoek (hij

overleed in 1949 aan de gevolgen van een auto-ongeluk), G.J. Mensink uit Tubbergen (hij sneuvelde in 1947 door vijandelijk vuur) en J.A.H.J. Oerbekke uit Harbrinkhoek (hij overleed in 1948 door een elektriciteitsongeval).

"Tubbergen kende, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, geen monument voor omgekomen

Indiëgangers. De vondst van het dagboek heeft daar nu verandering in gebracht. Belangrijk is dat de namen van de vier Tubbergenaren niet worden vergeten. Nu hun namen genoemd zijn en op een gedenksteen gelezen kunnen worden, blijven ze onder ons. Herdenken is belangrijk, vooral voor de nabestaanden, maar zeker ook voor de toekomstige generaties", aldus Martin Paus.



"DE GEEST OVERWINT"

Zij keerden niet terug

B.H. Hannink                      J.H. Kroezen  
G.J. Mensink                      J.A.H.J. Oerbekke

Nederlands - Indië  
1945 - 1950

SOBAT



# Ger de Jong nam afscheid van de Raad van Toezicht van de Stichting Band Oud-Strijders "7 December"

## Wat is de Band Oud-Strijders "7 December"?

Daarvoor gaan we terug naar de toespraak die oud-divisiecommandant, wijlen generaal-majoor der Artillerie H.J.J.W. Dürst Britt, hield in september 1948 toen hij bij besluit van de Legercommandant van 2 september 1948 eervol werd ontheven als Commandant van de "7 December" Divisie, tevens Territoriaal Commandant West-Java.

In deze toespraak zei hij het volgende: *"Deze eenheid zult gij niet alleen nu blijven tonen doch ook na terugkeer in het Vaderland; deze eenheid zal worden onderhouden door de 'Band van Oud-Strijders'. Daarom vraag ik U, Gij die wellicht nog geen lid zijt van deze Band, blijft niet achter, niemand mag ontbreken. Daarnaast worden alle bijzondere gaven, groot of klein, voor slechts één doel bestemd; het Steunfonds, het fonds voor onze makkers die hulp behoeven".*

De generaal werd bij terugkeer in Nederland een aandenken aangeboden namens alle onder zijn commando gediend hebbende militairen. Het geld dat overbleef werd gestort in het Steunfonds.

De Statuten van de Stichting geven aan dat de Stichting de naam draagt: Stichting Band Oud-Strijders "7 December" Divisie en leden 1e Divisie "7 December". Tot de Stichting behoren allen die deel uit maken of behoord hebben tot de "7 December" Divisie, de "7 December" Bataljons, 1e Divisie "7 December", het Operationeel Commando "7 December" of 11e Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December" alsmede de eenheid die mogelijk in de toekomst de traditie van de Stichting voortzet.

De belangrijkste doelstellingen van Stichting Band Oud-Strijders (BANDOS) zijn:

- Het houden van reünies voor allen die behoren of hebben behoord tot de Stichting.
- Het jaarlijks herdenken van de gevallen van de Stichting.

- Het in stand houden van het "7 December"-monument.
- Het stimuleren van en zonedig steun verlenen aan organisaties behorend tot de Stichting.
- Het bijhouden van het dodenregister waarin worden opgenomen de namen van degenen, behorende tot de Stichting, die als militair het leven hebben verloren.

In Nederland werden in de daarop volgende jaren allerlei initiatieven ondernomen in het belang van de teruggekeerde "7 December" militairen en de nabestaanden van in voormalig Nederlands-Indië overleden militairen, zoals hierboven aangegeven in de Statuten.

Het bestuur van de Stichting Band Oud-Strijders "7 December" werd gevormd met als voorzitter de commandant van de 1 Divisie "7 December", de Chef Staf van de Divisie, de Kabinet-adjutant en toegevoegd een militair die in voormalig Nederlands-Indië bij de divisie had gediend.

De Kabinet-adjutant beheerde en beheert het Bureau Veteranenzaken. Vele reüniecomité's van "7 December"-onderdelen hebben regelmatig contact mogen onderhouden met deze adjudanten.

Waar we de laatste jaren veel mee te maken hebben gehad, waren de adjudanten Frits Willemsen, Eric Falck en thans adjudant Paul Boes. Dit bestuur werd aangevuld met een secretaris en een penningmeester, die als officier bij de divisie dienen of hadden gediend. Naast het bestuur werd een Raad van Toezicht ingesteld die bestond uit zeven leden. Daarin thans als voorzitter, de oud-divisiecommandant generaal-majoor der Artillerie bd P.H.M. Messerschmidt, als vice-voorzitter de oud-divisiecommandant generaal-majoor der Fuseliers bd C.H. Nicolai en als leden de oud-divisiecommandant generaal-majoor bd P. Strik, oud-Chef Staf van de divisie kolonel der Grenadiers bd W.G.M. Brons, adjudant bd W. Boersma, als secretaris een oud-lid van de staf van de divisie luitenant-kolonel der Genie bd J. Willems en oud-Indië officier reserve kapitein der Grenadiers bd G. de Jong.

Was het in de jaren tot 2003 de toen nog bestaande 1 Divisie "7 December" die de traditie van de divisie in stand hield, na opheffing daarvan werd de traditie overgedragen aan de 11e Luchtmobiele Brigade (AASLT) "7 December". Daarmee is de commandant van





deze brigade, thans de brigade-generaal N. Geerts, de voorzitter van het bestuur van de Stichting BANDOS.

Eenmaal per jaar vergaderen het bestuur van de Stichting Band Oud-Strijders en de Raad van Toezicht. Dan wordt o.a. de jaarlijkse herdenking op 7 december bij het Divisie-monument voorbereid.

Er zijn dit jaar enige mutaties geweest en met name in de Raad van Toezicht. Generaal-majoor bd P. Strik heeft na vele jaren actief te zijn geweest in de Raad zijn lidmaatschap beëindigd en ook Ger de Jong heeft na 12 jaar het stokje overgedragen. Toegetreden tot de Raad van Toezicht zijn generaal-majoor der Infanterie M.J.H.M. van Uhm en adjudant bd Eric Falck.

Op 10 juli jl. was de vergadering van zowel BANDOS als die van de Raad van Toezicht in Huis Zypendaal in

Arnhem. Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht, waarbij helaas de voorzitter (generaal-majoor bd Messerschmidt) verhinderd was, bedankte de huidige vice-voorzitter (generaal-majoor bd Nicolai) Ger de Jong voor zijn gewaardeerde medewerking in de Raad en voor het vele werk dat hij daarnaast verrichtte in veteranenland. Bij de gezamenlijke vergadering van de Stichting BANDOS en de Raad van Toezicht werd hij door de voorzitter van de Stichting, brigade-generaal Geerts, eveneens bedankt voor zijn 12 jaar lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Hij liet dit vergezeld gaan met het aanbieden van een boekje voor mevrouw De Jong en voor de afscheidnemer een whiskyglas met ingegraveerd het EM-embleem en een aantal miniatuurflesjes bijzondere whisky. Op zijn beurt bedankte Ger de Jong de aanwezigen voor de fijne samenwerking die hij al die jaren heeft genoten en complimenteerde BANDOS met de nieuw



toegetreden leden van de Raad van Toezicht met generaal-majoor Van Uhm als voortreffelijk vertegenwoordiger van de jonge veteranen en Eric Falck als vertegenwoordiger van de steeds kleiner wordende groep Indiëveteranen. Al in een eerder stadium was afscheid genomen van generaal-majoor bd P. Strik.

Ger de Jong  
Erelid VOMI-Nederland

## Met het carrierpeloton mee naar de Tropen (deel 1)

*Geschreven door Jan Huls. Jan Huls, geboren op 13 februari 1925 en overleden op 1 april 2004, was na ommekeer van zijn dienstplicht in voormalig Nederlands-Indië veehouder in zijn dorp Koekange. Hij was daarnaast ook wethouder van de gemeente De Wijk (naderhand gemeente De Wolden) en bekleedde in het plaatselijk maatschappelijk leven diverse andere functies. Hij maakte o.a. deel uit van het bestuur van de melkfabriek, was lid van de ruilverkavelingscommissie en had bemoeienis met andere verenigingen. Reeds enige jaren geleden heb ik dit verhaal van Jan Huls ontvangen en ik heb nu aan zijn zoon toestemming gevraagd om dit verhaal alsnog in de "SOBAT" te mogen publiceren. Hij had daartegen geen bezwaar en zou het op hoge prijs stellen indien het in de "SOBAT" zou worden opgenomen.*

**D. Radder**  
Lorentzlaan 6  
7002 HB Doetinchem  
Tel. 0314-333398

Na de bevrijding moest de democratische structuur weer op poten gezet worden. Er moest weer een leger komen en de wederopbouw deed zich in elke geleding gelden. Jongens die in 1925 geboren waren, werden in de winter van 1945-1946 opgeroepen voor de keuring en in april/mei moesten ze naar diverse kazernes om daar hun militaire dienstplicht te vervullen. Aanvankelijk was er sprake van dat Nederland ook troepen zou leveren voor het mede-bezetten van Duitsland, maar tijdens de opleiding werd duidelijk dat we als onderdeel van de "7 December" Divisie uitgezonden zouden worden naar Nederlands-Indië. Na de Japanse capitulatie deden er zich daar dusdanige ontwikkelingen voor dat de Nederlandse regering het noodzakelijk vond om militairen in te zetten om rust en orde te bewerkstelligen. Op 7 mei 1946 kwamen we aan in de Elias Beekmankazerne in Ede en werden ingedeeld bij het

3e Bataljon Regiment Jagers / Ondersteuningscompagnie. In de loop van de training werd het carrierpeloton geformeerd. Ik werd aangewezen als kwartiermaker. Op het vliegveld Soesterberg werd een grote afscheidssparade gehouden die werd afgenomen door Koningin Wilhelmina, vertegenwoordigers van de regering en hoge militairen. Voor het vertrek kregen we inschepingverlof. Voor veel gezinnen brak er weer een periode aan van grote spanning. Indië lag ver weg en niemand wist precies hoe de toestand daar was. Ook wij als militairen hadden hierover slechts summiere voorlichting gehad. Onze taak was om orde en rust te brengen tussen allerlei groeperingen en partijen. We zouden naar Indië vervoerd worden met troepentransportschepen. Het zouden er velen worden, want meer dan 100.000 militairen hebben vanaf 1946 de overtocht gemaakt. Een aantal eenheden vrijwilligers en een brigade mariniers waren reeds vertrokken naar Nederlands-Indië. De kwartiermakers, waaronder 5 militairen van het carrierpeloton (zijnde J.W.M. Cornelissen, C. de Korver,



F. Drogendijk, J. Korteland, J. Huls en van het PAG-peloton Buikema), zouden een maand eerder dan de rest vertrekken om diverse zaken in Nederlands-Indië voor te bereiden. Het 3e Bataljon Regiment Jagers zou op 8 oktober 1946 met ss Bloemfontein naar Indië vertrekken. Op 2 september 1946 vertrokken we vanuit de kazerne in Ede naar Utrecht, waarna we de volgende dag met alle kwartiermakers van diverse onderdelen met een speciale legertrein naar Amsterdam werden gebracht. In één van de grote loodsen bij de haven werd ons drinken aangeboden en werd er bepaald in welke volgorde we aan boord gingen.

Met de plunjezak en het geweer over de schouder gingen we de loopplank op van het troepentransportschip ms Klipfontein. We moesten naar het voorschip en bij het 2e ruim gingen we via een ijzeren trap naar beneden. Ik zag allerlei stellages met gangen ertussen. Aan weerskanten daarvan stonden een soort stapelbedden tot zes hoog. In plaats van matrassen lagen er matjes op. Op ieder matje lag beddengoed en een zwemvest. Mijn slaapmatje zou voorlopig vijf hoog worden. De plunjezak en het geweer kregen hun eigen plekje. We sliepen met ongeveer 400 jongens in dit vrachtruim. Naast het ruim was een doucheruimte. Na dit alles gezien te hebben, gingen we weer naar boven. Langs de reling en op de dekken was het vol met militairen. Er was een voelbare spanning. Op de kade stonden een militaire muziekkapel en allerlei hoge legerofficiëren. Toen werd de loopplank ingehaald en werd het Wilhelmus ingezet; we gingen vertrekken... Het schip werd door twee sleepboten in beweging gebracht en het Noordzee-Kanaal opgesleept. Langs het kanaal stonden mensen te zwaaien en soms werden er namen geroepen. Enkelen van ons riepen terug. Ondertussen werd er gegeten. Het was omstreeks half acht toen we

bij de sluisen van IJmuiden waren. Ook hier stonden veel mensen langs de kade om ons uitgeleide te doen. Het was al bijna donker toen we de Noordzee bereikten. Nog lang hadden we de vuurtoren van IJmuiden in zicht. Dit was het laatste stukje Nederland voor onbepaalde tijd. De meesten van ons zochten hun slaapmatje maar op. De Klipfontein was een vrachtschip met een passagiersaccommodatie. In de hutten sliepen de officieren, personeel e.d. en in de ruimen de militairen. In de grote koelruimtes lag voor ongeveer vier weken voedsel opgeslagen (aardappels, groenten, vlees, enz.). We zaten met ongeveer 1350 kwartiermakers aan boord. Dit hield in dat we de warme maaltijd in groepen moesten nuttigen.

Via een trap naar beneden kwam men langs de keuken. Het eten werd uitgedeeld in grote platte (in vakken verdeelde) borden, waarna men in de eetzaal kon gaan zitten eten. Na het eten werd het bord weer afgegeven en ging men via een andere trap weer naar boven.

De volgende morgen waren we al vroeg wakker en moesten we ons douchen met speciale zeep, vanwege het "stugge" zoute zeewater. Er mocht alleen 'gewoon' water gebruikt worden voor het tandenpoetsen. Na het ontbijt werd iedereen aan dek geroepen. Iedere afdeling kreeg een plek op het dek toegewezen, waar men zich bij appel of sloepenrol moest opstellen. Het gebruik van reddingsloepen en touwladders -in geval van nood- werd uitgelegd. Ook werd een rooster bekendgemaakt voor ploegen die corvee hadden of aardappels moesten schillen. Corvee betekende de hutten van de officieren aanvegen of het schoonhouden van de ruimen waar de militairen sliepen. Het was inmiddels 5 september en de Engelse kust, met de grote witte krijtrotsen, werd zichtbaar. We kregen voor de eerste keer een oefening 'sloepenrol'. We moesten

onze zwemvesten omdoen en op de aangewezen plaats op het dek gaan staan. Deze oefening werd tijdens de reis een aantal malen gehouden. 's Middags om 12.00 uur werd op een grote kaart met een rode lijn aangegeven welke route gevaren was en hoeveel zeemijlen er de laatste 24 uur waren afgelegd. 's Morgens mocht men raden hoeveel mijlen men dacht dat er gevaren waren. De inleg was 2 sigaretten. Degenen die het juist hadden kregen de inleg. De zee werd steeds woeliger en verschillende jongens en officieren werden zeeziek. Onze groep moest aardappels schillen, maar enkelen waren te ziek om dit werk te doen. Vijftig kratten aardappels werden uit de koelruimte gehaald en aan dek gebracht om geschild te worden. Men kon nog het beste aan dek in de frisse lucht vertoeven, want in de ruimen rook het niet bepaald fris. Ikzelf voelde mij ook niet lekker en liet door mijn vrienden, die nog wel fit waren, brood meenemen uit de keuken om het aan het dek op te eten. Met een beetje moeite ging dit.

## Draaginsigne Gewonden

Op 14 september j.l. heeft de voorzitter van VOMI Nederland (de heer L. Noordzij) in Heythuysen aan de heer Nuchtermans (lid van VOMI Limburg) het Draaginsigne Gewonden uitgereikt.





## SOCIAAL COMMISSARISSEN



**Voorzitter/secretaris**  
 Wil P.J. Patist  
 Stellingenweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpade  
 tel. 0561-688772  
 mobiel 06-15100579  
 E: voml-soccom@kprmail.nl

**Vice-voorzitter/  
 Budgethouder FSZ**  
 Theo H.A. Rump  
 Albatrosstraat 14  
 2352 EG Leiderdorp  
 Tel. 071-5416936  
 E-mail:  
 Theorump@gmail.com

**Coördinator monumenten**  
 Ger de Jong  
 Rozenlaan 41  
 2095 AS Hoornjansdam  
 Tel. 076-6771902



stichting  
 veteranen  
 platform

aangesloten bij

### SOCIAAL COMMISSARISSEN

**Drenthe-Groningen**  
 M.P. de Boser  
 Hoofdweg 67  
 9626 AB Schridwoude  
 tel. 0596-42 23 89

**Overijssel**  
 Joost Oudenbeuving  
 Reiger 27  
 8103 AL Raalte  
 tel. 0572-35 89 47  
 j.oudenbeuving@versatel.nl

**Friesland**  
 Hans N. Blom  
 Tjake v.d. Welstraat 24 T  
 8723 CA Koudum  
 tel. 0514-522107

**Limburg**  
 H.A.M. van Heeff  
 Post, Stassenstraat 44  
 5821 CV Venlo  
 tel. 077-3922592  
 hermanvanheeff@online.nl

**Veluwe**  
 P.H.J. Holsbergen  
 Berkanoord 107  
 8172 AR Vaassen  
 tel. 0578-575935  
 p.holsbergen@hetnet.nl

**Zuid-Holland**  
 G.A. Muller  
 De Tol 365  
 2266 EG Leidschendam  
 Tel. 070-3019477

**Noord Brabant-West**  
 P.N. Welten  
 Beukenlaan 35  
 4731 CD Oudenbosch  
 tel. 0165-31 28 16  
 pnwelten@kprmail.nl

**Utrecht/'t Gooi**  
 A.J.B. Martens (vwd)  
 Chico Mendesstraat 67  
 3575 AW Utrecht  
 tel./fax: 030-2716895  
 sobatam@versatel.nl

**Zeeland**  
 Marcel J. Boogaard  
 Rozengracht 33  
 4392 PA Vlissingen  
 Tel. 0118-418641  
 marcel@zeelandnet.nl

**Noord-Holland**  
 Nico Baan  
 Molenwerfslaan 58  
 2103 TE Hoornstede  
 tel. 023-5280997  
 nbaan@kprmail.nl

W.A.J.K. (Willem) Roza  
 Heemraadstraat 9  
 3131 VG Vaardingen  
 tel. 010-4340970  
 w.roza3@kprmail.nl

**Noord-Brabant Oost**  
 J. van der Ham  
 Buxusplaats 10  
 5038 HK Tilburg  
 tel. 013-5400390  
 voml.nbo@veteranen.nl

**Rivierland/  
 Oost Gelderland**  
 A. Ebben  
 Scheidingsweg 5  
 6585 KD Mook  
 tel. 0246-96 12 53

**VOMI Binneland**  
 Wil P.J. Patist  
 Stellingenweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpade  
 Tel. 0561-688772 /  
 06-15100579  
 voml-soccom@kprmail.nl

### FONDS SOCIALE ZORG

**Beheerder Toko, PIR, en Voorlichting**  
 J. (Sjef) Franken  
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam  
 tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl  
**Budgethouder** Theo H.A. Rump, adres zie boven

**Postzegels**  
 J. Hoevelaken  
 Weerdestein 175  
 6714 CN te Ede  
 Tel. 0318-614557

### VOMI (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul P.G. Gommers  
 Ab. Nieuhuyslaan 23  
 8072 HJ Nunspeet  
 Tel. 0341-254231  
 E-mail: ppg.gommers@kprmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.**  
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.

## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Demobilisatie-speid verguld	€ 6,00	O'VW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie dasclip	€ 7,50	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 7,50 per lint
VOMI borrelbekertje (telescopisch)	€ 10,00	Gedichtenbundel met CD van mev. A. Steenstra	€ 7,00
VOMI schrijfmop met logo	€ 8,50		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.**

Via @mail: [sjef.franken@versatel.nl](mailto:sjef.franken@versatel.nl)

**Budgethouder: ING Rekeningnummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

SOBAT





## Verenigingsnieuws

### Rivierenland/ Oost Gelderland

Secr. Frits Hupjé  
Dijkstraat 59  
6681 VW Bommel  
Tel. 0481-462624  
E-mail: f.hupjé@hetnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 0246-961253

De helft van het seizoen zit er alweer op. In april hebben we ons jaarlijkse uitje gehad. Het was een gezellige dag waaraan zo'n 120 leden deelnamen. Gezellige muziek erbij en de bekende Indonesische rijststafel in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek.

5 juli jl. maakten we een reis naar de Floriade. Met een volle bus vertrokken we, na eerst van een ontbijt in de Intratuin te Elst of Malden te hebben genoten, richting Venlo. Aldaar begonnen we aan een lange wandeling naar de ingang, op één van de warmste dagen van het jaar. Afzien dus, maar de Floriade was prachtig.

Het bestuur bedankt de onbekende gever voor de financiële bijdrage, waardoor het mogelijk was ons dagje Floriade voor slechts € 25,00 p/p uit te voeren.

Teruggekeerd op onze opstapplaatsen, genoten we tot slot nog van een uitstekende maaltijd. Het was een lange maar mooie dag.

### De Veluwe

Secr. Frits T. Dürst Britt,  
Eperweg 21, 8181 ET Heerde  
Tel. 0578-691646, fax 0525-657336

E-mail: kva325@artillerie.nl  
Soc. Comm. P. Holsbergen,  
tel. 0578-575935,

E-mail: p.holsbergen@hetnet.nl  
Wvd. Soc. Comm. J.G. (John) Muller,  
tel. 0341-845264,

E-mail: j.muller793@upcmail.nl

In de afgelopen edities van de 'SOBAT' heeft u geen bijdrage aangetroffen van de afdeling 'De Veluwe' voor de rubriek Verenigingsnieuws. Niet alleen was er weinig te melden, maar ook heeft uw secretaris een enerverende periode achter de rug, mede i.v.m. de aan hem toegekende Koninklijke onderscheiding. U heeft daarover kunnen lezen in de juni-editie. Inmiddels zijn de jaarvergadering in april en de bijeenkomst in juni (beiden in het ECHOS Home 'de Verbinding' te Stroe) al weer achter de rug en ik hoop dat u ook van een plezierige vakantieperiode heeft kunnen genieten.

### Komende bijeenkomsten

Woensdag 10 oktober is er een activiteitennmiddag met een bingo in het ECHOS Home 'de Verbinding' (zoals het voormalig AMT nu wordt genoemd) aan de Wolweg 140 te Stroe. Een meegenomen attentie wordt op prijs gesteld. Inloop vanaf 13.30 uur, de voorzitter opent de bijeenkomst om 14.00 uur en einde is omstreeks 16.00 uur. Op woensdag 21 november is de inmiddels traditionele eindejaarsbijeenkomst gepland met rijstmaaltijd in de Officierscantine op het ASK te 't Harde.

### Ledenmutaties

In 2012 zijn overleden:

- 19 februari sobat J. Fluit uit Renkum (87 jaar; 6 Hulpverbandplaats, Sumatra).
- 20 maart sobat A.J.O. Kloet uit Ede (87 jaar; 1 Geniebataljon).

- 27 maart sobat R. van Putten uit Ede (85 jaar; 51 Veldhospitaal, Midden-Sumatra).
- 22 april sobat Cornelis van Essen uit Harderwijk (69 jaar; 6 Infanteriebataljon, Nieuw-Guinea).
- 27 mei sobat Jan Middel uit 't Harde (84 jaar; 84 Werkplaats Leger Technische Dienst).

### Uit de ziekenhoek

Inmiddels heeft Peter Holsbergen (Berkenoord 107, 8172 AR Vaassen) een geslaagde heupoperatie ondergaan en kijkt hij uit naar de volgende operatie aan zijn knieën. In verband hiermee worden zijn werkzaamheden als sociaal commissaris waargenomen door John Muller uit Putten.

Sobat Alje van de Kamp (Kruithuis 101, 3844 DP Harderwijk) heeft na een hersenbloeding langdurig in het ziekenhuis en revalidatiecentrum gelegen. Hij heeft gebruik mogen maken van de faciliteiten van de Veteranencruise op de Henri Dunant en vond het een bijzonder evenement. Een beterschapswens van u wordt zeker gewaardeerd.

### Buddysysteem

Komt u niet naar onze bijeenkomsten, dan is er nog een andere manier om met elkaar in contact te blijven, namelijk via ons buddiesysteem. Een telefoontje is zo gepleegd en een bezoekje wordt altijd op prijs gesteld. Weet u niet meer wie er in uw groepje zaten, neem dan contact op met John Muller. Uiteraard kunt u hem ook bellen als u iets te melden heeft over het wel en wee van één van onze leden.

Degenen die mij een e-mailadres voor internet hebben gegeven, worden via de computer regelmatig geïnformeerd als er iets te melden is. Heeft u in 2012 geen berichten ontvangen, meld u zich dan (weer) op mijn e-mailadres kva325@artillerie.nl. (Ook voor leuke berichten).

### Kopij

Heeft u iets interessants te melden dat opgenomen kan worden in ons verenigingsblad 'SOBAT', dan kunt u die kopij kwijt bij één van uw bestuursleden.

### Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler  
De Drentschhof 25 b  
2951 VZ Alblasterdam  
Tel. 078-6913515



E-mail: [veteranen26706@ziggo.nl](mailto:veteranen26706@ziggo.nl)  
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477  
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

Onze vice-voorzitter Wim Topée heeft een paar ziekenhuisdagen achter de rug, maar is weer thuis om, zoals de Belgen zeggen, te recupereren. Als u dit allemaal leest zijn de meeste mensen weer terug van vakantie, behalve enkelen die nog in exotische oorden vertoeven. Is er in die tussentijd niets gebeurd? Jawel hoor, ook in de maand augustus waren er diverse herdenkingen in onze regio vanwege de capitulatie van Japan 67 jaar geleden.

De grote Herdenking in Den Haag op 15 augustus springt er natuurlijk uit, maar ook elders in Zuid-Holland waren er vanwege dit feit herdenkingsplechtigheden en ik noem:  
Gemeente Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel) op 14 augustus bij het Indië-monument, Gemeente Rotterdam aan de Boompjes op 15 augustus en in de avond van deze dag bij het Indië-monument in Bergschenhoek.  
Ook in september was er veel te doen, herdenkingen van gevallen in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea op 4 september in Leiden (Morspoort), 14 september Puttershoek (Essenhof), 20 september Ridderkerk (bij het Lancastermonument te Rijsoord), 25 september Gorinchem aan het Paardenwater en op 26 september in Goedereede in het Gemeentehuis.

Op de site van VOMI Nederland is een link naar lidverenigingen en daar zetten we bij VOMI Zuid-Holland tegenwoordig allerlei info van en over Zuid-Holland op, dus PC gebruikers kijk daar regelmatig op. Ook de komende bijeenkomsten meld ik toch maar even, namelijk: Op 27 september in de Open Hof te Rotterdam/Ommoord en op 11 oktober in de Vierhovenkerk te Delft.

Reuring alom in veteranenland over de foto's die De Volkskrant publiceerde op 10 juli jl.  
Op pagina 5 van deze "SOBAT" leest u de reactie hierop van Leen Noordzij (voorzitter van VOMI Nederland). Ook Prof. B. Smalhout besteedde aan deze kwestie een column onder de kop: "Moordende kolonials? Wij?" Je vraagt je wel eens af: "Houdt het nu nooit eens op?"  
Een kopie van de column van Prof.

Smalhout kan bij mij opgevraagd worden (tel. 078-6913515).

### 60-jarig huwelijk

Augustus 2012: De heer en mevrouw Stuy uit Strijen, de heer en mevrouw Schox uit Rotterdam, de heer en mevrouw Overvliet uit Oegstgeest en de heer en mevrouw Heyboer uit Ridderkerk. September 2012: De heer en mevrouw Keesmaat uit Alblasserdam en de heer en mevrouw Van Kempen uit Oude Tonge. Alle echtparen namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukwens met deze mooie mijlpaal.

## Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse  
Lindenlaan 110  
1741 TX Schagen  
Tel. 0224-215621  
E-mail: [ad.bouterse@hetnet.nl](mailto:ad.bouterse@hetnet.nl)  
Soc. Comm. Tel. 023-5283997

Op maandag 16 april jl. is de heer Gijs Elders gekozen in ons bestuur en in de bestuursvergadering van 13 juni jl. zijn de taken van de bestuursleden verdeeld.  
Hierbij werd Gijs Elders gekozen tot voorzitter, als opvolger van de heer Eb Pereboom. De andere taken blijven bij de al zittende bestuursleden en Gijs prijst zich gelukkig, omdat het fundament van het bestuur intact blijft. In deze vergadering werden ook een aantal data vastgesteld voor de bijeenkomsten van onze vereniging. Deze zijn:  
28 november 2012 in Haarlem, 13 februari 2013 in Heerhugowaard en op 1 mei 2013 in de Mariniekazerne te Amsterdam. Hiervoor krijgt u uiteraard nog een uitnodiging van onze secretaris. Zet deze data alvast in uw agenda.

Dan wil het bestuur graag van u vernemen of u soms nog leden kent die ziek zijn of niet meer uit de voeten kunnen of ons zijn ontvallen, zodat wij hier aandacht aan kunnen besteden. U kunt dit melden bij de Sociaal Commissaris van onze vereniging de heer Nico Baan.

Ook is er een oproep van de heer G. Groen. Hij heeft op de reünie in Heerhugowaard een CD uitgeleend over het Indië Monument in Beverwijk, maar heeft deze nog steeds niet teruggekregen van de desbetreffende persoon. Graag reactie hierop.

Gaarne hopen wij u allen te zien op onze bijeenkomsten, zodat we weer eens fijn kunnen bijpraten.

## Drenthe/Groningen

Secr. J. Krikke, Koekoekstraat 12,  
9404 BL Assen. Tel. 0592-357140  
E-mail: [jaapvanale@veteranen.nl](mailto:jaapvanale@veteranen.nl)  
Soc. Comm. Tel. 0598-422389

### Rondvraag

"Heeft iemand nog iets voor de rondvraag?", aldus de voorzitter bij het behandelen van het voorlaatste agendapunt van de bestuursvergadering in de "Ridderzaal" van "Kasteel Schorringhuis" in Spier. Met de klok meegaand werd, zoals gebruikelijk, de secretaris als laatste die vraag voorgelegd. "Ik moet volgende week weer kopij inleveren voor de eerstkomende "SOBAT", antwoordde de scribent. "Heeft iemand nog een suggestie waarover ik kan schrijven?". Het was een tijdje ijzig stil in de "Ridderzaal" waar het kwik in de thermometer tropische temperaturen aangaf. Onze enige echte Drentse fietsfanaat onder de bestuursleden doorbrak de stilte: "Schrijf maar over je Vierdaagse Wandeltocht of over de Drentse Fietsvierdaagse". Dat was raak: "De secretaris kon daar vast wel iets over schrijven", einde discussie, nou ja, er werd wel heel lang over nagepraat.

### Op de fiets

Al jaren lang zijn VOMI-bestuursleden present tijdens de "Internationale Fiets-Vierdaagse" in Drenthe. De contacten bij de inschrijving op maandag 23 juli zijn gelijk een reünie. Vier dagen fietsen, al of niet elektrisch ondersteund, herkenningsvlaggetje aan het stuur, boterhammetje mee en genieten. Bij de vele rustpunten kan men smikkelen en smullen van streekgerechten, karnemelk is natuurlijk bij warme dagen favoriet, maar ook boerenkaas en een stukje echte boerenleverworst is een heerlijke aanvulling op het thuisgemaakte lunchpakketje. Twintig, veertig of zelfs zestig kilometers, het maakt de VOMI-leden niet uit. Vrijdags een beetje moe, maar zeer voldaan, in veel plaatsen in het prachtige land van Bartje, afscheid nemen van elkaar met: "Wij willen er gewoon volgend jaar weer bij zijn".

### Te voet

45.000 wandelaars konden dit jaar

SOBAT



dinsdag de 17e juli in Nijmegen beginnen aan de 96e Internationale Vierdaagse Wandelmarsen. Onder hen ook dit jaar weer veel VOMI-leden die, al of niet goed getraind, 's morgens in alle vroegte de uitgestippelde routes van dertig, veertig of vijftig kilometers volgden. Voor veteranen was na jaren weer de mogelijkheid te bivakkeren op "Heumensoord". Tien keer was ondergetekende gast op dit prachtige tijdelijk militair terrein aan het eind van de Beukenlaan. Mijn gedachten gingen even terug naar een evaluatiebijeenkomst in 1999 van "Small Contingents 1999". Voor deze evaluatiebijeenkomst had ik de adjudant uitgenodigd om te luisteren naar eventuele vragen, wensen of opmerkingen van "Small Contingents", aldus ritmeester Wozniak, commandant support group. Na die woorden raak ik even het verhaal kwijt en vliegen mijn gedachten naar de afgelopen dagen. "Zijn er verder nog vragen, wensen of opmerkingen?" Ik ben weer bij de les. De ritmeester kijkt de goed gevulde tent rond en een veteraan vraagt of de mogelijkheid bestaat volgend jaar een hoofdkussen te verstrekken. De adjudant maakt een notitie in zijn grote opschriftboek, zegt te willen kijken wat mogelijk is en waarop een andere veteraan reageert met: "Na tien uur geen kussengevechten meer". Het blijven kwajongens die veteranen.

### Lunchpakket

U hoeft geen lunchpakket mee te nemen naar de gezellige middagen in de regio. Een klein prijsje voor de verloting is natuurlijk van harte welkom. U mag op de (motor)fiets komen, te voet natuurlijk ook, hoe dan ook, woensdag 10 oktober in "De Aanleg" te Deurze, donderdag 18 oktober in "Het Dorpshuis" in Stuifzand en donderdag 25 oktober in Eetcafe "t Krulspunt" in Havelte. Vrijdag 30 november natuurlijk de Veteranensoos in "De Aanleg".

## Zeeland

Secr. M.J. Boogaard  
 Rozengracht 36  
 4382 PA Vlissingen  
 Tel. 0118-418641  
 E-mail: papua@zeelandnet.nl

In "SOBAT" nummer 143 is door Gerard Meeuwse vermeld dat men op zoek was naar een nieuwe secretaris en sociaal commissaris.

Ik (Marcel Boogaard) ben bereid deze functies op me te nemen. Bij het doornemen van alle stukken kwam ik tot de conclusie dat Jan Kloet heel veel werk heeft verricht voor VOMI Zeeland. Het zal nog wel even wennen en zoeken zijn om al het werk, dat voorheen door Jan Kloet werd verricht, goed uit te voeren. Maar met steun van de medebestuurleden zal dit wel lukken. Woensdag 31 oktober 2012 wordt weer een Zeeuwse VOMI-reunie georganiseerd op de Vliegbasis Woensdrecht. Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Als nieuwe secretaris hoop ik dat iedereen wijzigingen zoals vertuis- en overlijdensberichten doorgeeft aan de secretaris. Het is bijzonder vervelend wanneer er een uitnodiging naar een lid wordt verstuurd als hij is verhuisd en het nieuwe adres bij ons onbekend is. Hetzelfde geldt wanneer een uitnodiging wordt verzonden aan nabestaanden van een overleden lid van onze vereniging. Ik hoop op ieders medewerking.

## Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, Buucusplaats 10,  
 5038 HK Tilburg  
 Tel. 013-5400380/fax: 013-5400381  
 E-mail: vomi.nbo@veteranen.nl

### Herdenkingen

Afgevaardigden van onze vereniging waren bij diverse herdenkingen aanwezig en legden daar bloemen bij de betreffende monumenten. Zo waren wij aanwezig bij de monumenten in Tilburg en Geldrop, waarvoor wij jaarlijks een uitnodiging ontvangen. In Den Bosch zal dit op 1 september hebben plaatsgevonden, maar het verslag daarvan zal in het volgende nummer worden opgenomen.

Helaas hebben wij voor de herdenking in Vught geen uitnodiging ontvangen en het contactadres daarvoor is ons thans onbekend. Het zou best wel eens kunnen zijn dat wij in ons verenigingsgebied meerdere berichten van herdenkingen niet ontvangen. Laat ons weten of dat het geval is, zodat wij daarin ook actie kunnen ondernemen.

### In Memoriam

Op 26 juli jl. is overleden onze goede vriend en onze contactpersoon voor het Land van Neusden en Altena oud-marinier Andries Duister (Lid in de Orde van Oranje-Nassau).

Een afvaardiging van ons bestuur was aanwezig tijdens de afscheidsdienst in Wijk en Aalburg en namens onze vereniging werden, als laatste eerbetoen, bloemen op de begraafplaats gelegd. Wij hebben zijn hulp altijd zeer gewaardeerd en hebben node afscheid van hem moeten nemen.

## Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7,  
 6371 LV Landgraaf  
 Tel. 045-5327394  
 E-mail: themaas@home.nl  
 Soc. Comm. Tel. 077-3822592

### 65-jarig huwelijk

Op 9 augustus jl. vierden Jeun en Corrie Gijzen-Op de Beke uit Sittard hun Brilljanten huwelijksfeest. Wij hebben hen namens ons bestuur dan ook hartelijk gefeliciteerd met dit heuglijke feit. Wij hopen hen uiteraard nog lang in een zo goed mogelijke gezondheid in ons midden te houden.



### PROGRAMMA 2012

06 november  
 Bijeenkomst  
 Gemeenschapshuis  
 Lindelaan 4, Kessel-Eik  
 Aanvang: 14.00 uur

We denken vooruit hoe het in de toekomst verder kan en moet met VOMI Limburg.

Houd ons op de hoogte van leden of hun partners die ziek zijn. Een beetje aandacht kan soms wonderen verrichten. Terislotte wensen wij al onze zieke sobats en/of familieleden van harte beterschap.



## Overijssel

Secr. J. Oldenbeuwing

Reiger 27

8105 AL Raalte

Tel. 0572-358947

E-mail: j.oldenbeuwing@versatel.nl

Soc. Comm. Tel. 0572-358947

In de vorige "SOBAT" ben ik gestart met het winterprogramma. In die berichtgeving zitten enkele onvolkomenheden en daarom komt het programma, voor zover het rond is, in zijn geheel weer aan de orde. We starten ons winterprogramma in:

### Oktober 2012

Op zaterdag 20 oktober 2012 organiseren we een ontmoetingsmiddag voor alle veteranen van alle krijgsmachtonderdelen. Deze middag houden we in C.R. "De Vrolijkheid", Oude Meppelerweg 8, Zwolle, tel. 038-4543432. U bent van harte welkom om 13.30 uur, de zaal is open om 13.00 uur. Als spreker is uitgenodigd de voorzitter van het Veteranen Platform, generaal-majoor bd L. Noordzij, met als onderwerp "Eenheid in Veteranenland".

Tevens zal aanwezig zijn de wethouder van de gemeente Zwolle de heer R. de Heer. Hij zal vragen beantwoorden m.b.t. het veteranenbeleid van de gemeente Zwolle. Deze middag wordt opgeluisterd door het Klarinetten Orkest uit Zwolle.

### November 2012

Dinsdag 27 november 2012 houden we een gezellige middag bij C.R. Haverkamp, Stationstraat 28, Markelo, tel. 0547-361292. We beginnen om 13.30 uur en gaan luisteren naar het verhaal rond het Canadese Ereveld te Holten toegelicht met diabeelden en gepresenteerd door de heer Van 't Holt uit Holten. Er is die middag een verloting, denkt u dus om de prijzen.

In de maand december 2012 zijn er geen activiteiten.

### Januari 2013

Donderdag 17 januari 2013 houden we onze Nieuwjaarsreceptie bij C.R. Reimink, Sparjaardsdijk 17, Heeten, tel. 0572-381229. De aanvang is om 13.30 uur. De achtergrondmuziek wordt verzorgd door Henk Blom. Het kan dus een gezellige praatmiddag worden.

### Februari 2013

Donderdag 21 februari 2013 heb-

ben we bij Zalencentrum "Bosgoed", Ds. E. Kreikenlaan 8 te Wezepe een gezellige meezingmiddag die verzorgd wordt door de "Usselland Speulers" uit Joppe. We beginnen om 13.30 uur, tel. 0570-351210. Aan het eind van de middag houden we weer een verloting, dus denk aan de prijsjes.

### Maart 2013

Donderdag 21 maart 2013 houden we onze jaarlijkse ledenvergadering bij "De Viersprong", Burg. Backxlaan 6, Nieuwleusen, tel. 0529-481496. We starten de bijeenkomst om 13.30 uur. Indien de vergadering van korte duur is, gaan we na afloop nog een Bingospel spelen.

### April 2013

Voor deze maand hebben we nog geen programma. In elk geval gaan we na afloop met elkaar weer naar een Chinees restaurant. Ik hoop in de volgende "SOBAT" de zaak rond te hebben. Let dus op de berichten in de "SOBAT".

Een hartelijke groet en sterkte voor al onze zieken.

## Noord-Brabant West

Secr. Wiel Thuppermann  
Wuustvezelsteenoeg 18 / 2  
B-2920 Kalmthout  
Telefoon 0032-495109297  
E-mail: WIEL-III@telenet.be  
Soc. Comm. Tel. 0165-312816

De vakantieperiode zit erop en ook de korte bijbehorende hitteperiode. De eerste "najaarsbijeenkomst" hebben we net achter de rug. De sobats hebben elkaar duidelijk gemist, want de opkomst was groot. Er werd weer heel wat afgebabbeld en gelachen.

In de tussenliggende periode hebben we 5 sobats cq partners verloren. Het is aan onze sociale commissaris Piet Welten te danken dat er steeds veel oud-collega sobats aanwezig zijn bij de uitvaarten. Hij is de stuwende kracht die met de leden contact legt om met zoveel mogelijk leden de laatste eer te bewijzen aan de overledenen en een steun te zijn voor de nabestaanden.

We hebben gelukkig ook een jubileum te melden; Tom en Ria Appeldoorn vierden op 29 mei 2012 hun gouden huwelijksfeest. Veel sobats en partners waren aanwezig

om het gouden paar te feliciteren.

Er is veel vraag naar een gids voor zaken die bij een overlijden geregeld moeten worden. De sociaal commissaris en de secretaris hebben besloten om de bestaande lijst aan te vullen en op de huidige stand van zaken te brengen. Zodra deze lijst op orde is, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Dan zijn er ook nog de bijeenkomsten, hieronder vindt u de lijst met de data en plaatsen waar die plaatsvinden. De bijeenkomsten, die allemaal om 13.30 uur beginnen, zijn:

- 17 oktober op de Trip van Zoutlandkazerne in Breda
- 14 november op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal

Tot slot het Kerstdiner op 14 december op de Trip van Zoutlandkazerne in Breda, deze bijeenkomst begint om 11.00 uur. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging met de mogelijkheid u aan te melden.

Wij hopen u met velen op onze bijeenkomsten te mogen begroeten.

## Friesland

Secr. H. Moorlag, Offermar 48,  
8939 CM Leeuwarden  
Tel. 058-2800048  
E-mail: henkmoorlag@upcmail.nl  
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Wij richten ons nu op het komende seizoen 2012/2013. Wij hebben als bestuur besloten dat wij geen uitnodigingen meer verzenden voor de regiobijeenkomsten en de weduwenmiddag. Daarvoor in de plaats komen er in elke "SOBAT" de datum, plaats en tijd te staan, dan kunt u dit alvast keurig op de kalender zetten en het bespaart het bestuur veel werk en kosten.

Als u deze "SOBAT" ontvangt is de bootreis weer voorbij, er was een geweldige belangstelling (bijna 100 personen) om gezamenlijk de Friese meren te verkennen. Het blijft elk jaargetij weer boeiend hoe de natuur zijn verloop heeft en natuurlijk hoeven wij op de boot niet te zwijgen. Het is vertrouwd onder elkaar om gezamenlijk nog eens terug te gaan naar het verleden, er zijn geen advocaten of geschiedschrijvers



aan boord die zo nodig alles weer mochten oprakelen wat er in Indië is gebeurd. Tegen die mensen zou ik zeggen: "begin bij je zelf voor je een oordeel kunt geven over iets wat gebeurd is toen velen nog niet geboren waren".

De boottocht op 28 augustus jl. met de "Marprinses" vanuit Earnewoude was fantastisch, met een idem driegangendiner en veel gezelligheid. Volgend jaar weer? Algemene mening: JA!

De uit de losse pols geopperde idee om de eerstkomende jaarvergadering te koppelen aan een gezellig dinertje; goed idee? Hierop kan gereageerd worden via secretaris Moorlag.

Ook de weduwenmiddag is geweest, de opgaven kwamen maar langzaam op gang. Ook hier gaat de leeftijd van velen een grote rol spelen en de afstand naar de Vliegbasis. Het bestuur zal kijken of wij dit nog kunnen blijven handhaven of dat er een andere oplossing moet komen.

### Regiobijeenkomsten 2012

16 oktober:  
In Louwersland te Oudwoude  
15 november:  
In de Klamere te Workum

### Regiobijeenkomsten 2013

22 januari:  
In "t Haske" te Joure  
12 februari:  
Op de Vliegbasis (onder voorbehoud), een week voor deze bijeenkomst moet u 1. Naam 2. Geboortedatum 3. Geboorteplaats opgeven bij de secretaris p/a Offemar 48, 8939 CM Leeuwarden.  
12 maart:  
Ons Huis te Sint Annaparochie  
09 april:  
Jaarvergadering in "t Haske" te Joure  
Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur.  
Wij hopen dat u trouw onze bijeenkomsten blijft bezoeken.  
Verder wensen wij onze zieken veel sterkte.

## 21e Regiodag Deurne

Voor oud-strijders Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

**Datum:**  
Woensdag 14 november 2012.

**Locatie:**  
Zalen van Busset, Deurne.  
Aanmelding vooraf niet nodig.

**Info:**  
L. van Deursen,  
Groenewoud 3,  
5751 CR Deurne.  
Tel: 0495-313931,  
E-mail:  
lmvandeursen@hotmail.com



**Bovomed  
onderscheidingen**

Uw Trots, Onze Zorg!

Tel : 06-42509209 / 06-41881533

Mail: info@bovomed.nl

Web: www.bovomed.nl



Adres:  
Industrieweg 38,  
5688DP Oirschot



www.bovomed.nl  
info@bovomed.nl

## PARAMONDI ARUBA

Huur nu uw prive villa  
met zwembad op Aruba.



Witte stranden, blauwe zee, alid zon en vriendelijke mensen.  
Kom, geniet van strand Aruba.  
Wij helpen u met alle informatie.



INTERESSE??  
STUUR ONS EEN MAIL OF  
BEL EN WIJ ZENDEN U EEN  
INFORMATIEPAKKET.



Te huur !!

PARAMONDI2009@GMAIL.COM / 06-41881533





**Met ons aller**

**welgemeend mede-**

**leven en dat de**

**liefde en de warmte**

**van uw naasten U**

**de moed en kracht**

**geven dit zware**

**verlies te dragen.**

**social**  
**MEMORIAM**  
**VOMI**

# In Memoriam

**Met grote eerbied en in gepaste vorm  
 brengen wij een laatste Ere-saluut aan:**

NAAM	VOORL	WOONPLAATS	ONDERDEEL
Aukema,	J.	Krimpen a/d IJssel	3-12 RI
Bof,	A.	Heino	?
Boogaardt,	J.M.L.	Assen	St 3 Inbrig
Brock, van den	D.	Kockengen	?
Deelen, van	A.P.J.	Nijmegen	?
Dekker, Prof. Dr.	W.	Eindhoven	1 GRJ
Determan-van Kleeff,	Mevr. H.M.	Capelle a/d IJssel	
Doosje,	G.	Vollenhove	5-9 RI
Donkersgoed, van	J.F.	Rotterdam	KL INF/NOI
Duister,	A.	Wijk en Aalburg	Marbrig
Eijnden, van den	E.A.E.	Halsteren	4-3 RI
Gerstel,	B.C.P.	Maassluis	413 BI/6-3 RI
Gier, de	C.W.	Zoetermeer	?
Gils, van	G.M.	Breda	2-6 RI
Orient, v.d.	J.	Kessel	KNIL+3-2 RI
Groenen,	G.	Waddinxveen	4-2 RI
Hajjema,	S.	Koudum	4-4 RI
Halma,	T.	Veghel	3-1 RI
Heus, de	B.	?	? Limburg
Hoekstra,	O.	Dokkum	426 BI
Hoof, van	W.C.	Breda	6 GRJ
Huisman,	G.	Ridderkerk	4-4 RI
Jong, de	A.	Alkmaar	?
Jonge, de Jhr. Mr.	M.W.C.	Den Haag	4e Esk FAW
Kivits,	G.	Viljmen	Huzaren van Boreel
Klapwijk,	C.B.	Rotterdam	43 IBW
Kloet,	J.	Viissingen	41 ZIBVA
Lang, de	C.	Utrecht	43 Genie
Looijmans,	A.	Budel	3-11 RI
Merkus,	J.W.	Victoria/Australië	?
Neuwissen,	T.H.	Maasbracht	KLu
Oldenbeuving,	L.J.	Esergroen	1-1 RI
Oosterhuis,	I.	Groningen	1-12 RI
Pennings,	A.	Den Bosch	1-3 RI
Peters,	G.A.	Grave	6 GRJ
Plompen,	J.	Veghel	IV-MP-1
Raaymakers,	M.H.C.	Eindhoven	?
Redel,	H.	Noordwijk Binnen	2-4 RI
Riemens,	J.	Middelburg	3-3 RI
Roudijk,	J.A.	Meppel	3-9 RI
Sauter,	F.	Den Haag	NNG
Schaafsma,	J.O.	Hoorn	2-7 RI
Scheffers,	C.	Eindhoven	KLu-LVT
Spek, van der	C.	Emmen	Staf 3-10 RI
Sprengers,	L.M.	Etten-Leur	KL
Staaldulinen, van	F.	De Lier	?
Thalen,	E.	Hollandscheveld	KM
Timmeren, van	W.	Nunspeet	AAT
Timmermans,	W.	Veen	13 Grveldcie
Venderbos,	A.W.	Rotterdam	4-3 GRJ
Vet,	J.P.A.	Amstelveen	?
Visser, de	A.I.	Etten-Leur	4-11 RI
Wetering, v.d.	G.	Rockwood/ON/Canada	KM
Wijk, van	H.	Rotterdam	IMA
Wouters,	J.	Uden	1-11 RI+2-15 RI

**SORBAT**



# Nieuwe leden

NAAM.....	WOONPLAATS.....	ONDERDEEL
APPELMAN J. ....	MIDWOUD.....	H.Kap. IND
BERG W.J. van de .....	BARENDRECHT .....	6 IB NNG
ENGELS H. ....	ERP.....	53 HupVa
FRANKE G.P.J.J. ....	GRONINGEN.....	INTENDANCE
HULS R. ....	STIENS.....	
MUIZER S.W. ....	LEEWARDEN .....	6 BI NNG
POLS J. ....	MIDDEN BEEMSTER.....	TD 335 2-7 RS
POPPEL A.H.J.M. van .....	ROSENDAAL.....	
STARRENBURG G. ....	VLISSINGEN .....	NNG
VERWIJST P. ....	NISTELRODE.....	NNG KL
WEIJER A. de.....	EINDHOVEN.....	KON MARINE

## Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, onder-

nemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze lidverenigingen heeft reeds een donatie gedaan.

Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan het doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

**U doet toch ook mee?**

*Th.R.*

**SOBAT**



**"De bijdragen van de BankGiro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk".**



**BankGiroLoterij**





## Alle ECHOS Homes zijn Veteranen-ontmoetingscentra !

De ECHOS Homes zijn unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

De menselijke maat en het persoonlijk contact zijn de pijlers waarop elk ECHOS Home is gebouwd. Het zijn met recht 'welzijnsvoorzieningen' waar alle veteranenorganisaties met hun activiteiten welkom zijn.



- » ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen tot ca. 150 personen accommoderen.
- » Bel even met onderstaande contactpersonen om uw specifieke wensen te bespreken.
- » ECHOS Homes hebben de Defensie-status 'militaire accommodatie'. Dit betekent dat wij alle activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd direct voor u kunnen declareren!



### ECHOS Home 'de Schakel'

Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo

gastvrouw: Marieke Potappel  
tel. 0341 - 552 830



### ECHOS Home 'de Landing'

Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen

gastheer: IJsbrand Terlouw  
tel. 026 - 44 30 487



### ECHOS Home 'de Verbinding'

Wolweg 140-A, 3776 LS Stroe

gastvrouw: Susan Redegeld  
tel. 0577 - 461 309



### ECHOS Home 'het Anker'

Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam

gastheer: Dinand Bultman  
tel. 010 - 242 9910



### ECHOS Home 'de Duif'

Binnenhaven 76-77, 1781 BL Den Helder

gastheer: Han Mennink  
tel. 0223 - 612 178



### ECHOS Home 'de Vrijheid'

Eindhovenosedijk 33, 5688 GN Oirschot

gastheer: Ronnie Reumer  
tel. 040 - 290 4515



### ECHOS Home 'het Bakken'

Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte)

gastheer: Han Mennink  
tel. 0521 - 341 297



### ECHOS Home 'Baan Zulu'

Otterloseweg 12, 6732 BS Harskamp

gastheer: Ad Mullwijk  
tel. 0318 - 453 060

HOME BASE  
SUPPORT



Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met **Cor Louwarse**  
CH.Louwarse@home-basesupport.net

Home-Base Support  
Frankenlaan 38  
7312 TD Apeldoorn

[www.home-basesupport.net](http://www.home-basesupport.net)