

# SOBAT



# WOMI



# INGE DE BRUIJN SPORTFONDSENBAD



Kom naar onze accommodatie voor:

Recreatiefzwemmen  
Banenzwemmen  
Trimzwemmen  
Aquafit  
Jip's Baby-en Peuterzwemmen  
Jip's Stoomcursus A-diploma

Kijk op onze website voor informatie of u kunt contact opnemen met onze recepti-  
niste.



Meer Bewegen voor Ouderen  
Jip's Zwangerschapswemmen  
Therapeutisch zwemmen  
AquaJoggen  
Jip's Turbocursus A-diploma  
Jip's Zwem-ABC Compleet cursus

Hamburg 200, 2993 LG Barendrecht  
Tel: (0180) 615 220

[info@ingedebruijnsportfondsenbad.nl](mailto:info@ingedebruijnsportfondsenbad.nl)  
[www.ingedebruijnsportfondsenbad.nl](http://www.ingedebruijnsportfondsenbad.nl)

**SPORTFONDSENBAD**  
INGE DE BRUIJN

altijd een belevenis!

# WINTERZON 2012 / 2013

## Calpe aan de Costa Blanca

  
**BTR REIZEN**  
Winterzon



Veteranen  
Voordeel Prijs  
8 dg. Calpe v.a.  
**€ 396,00**  
p.p.

BTR Reizen heeft voor het nieuwe 'Winterseizoen' weer aantrekkelijke Winterzon vakanties voor degene die een week of langere tijd het koude en gure Hollandse klimaat willen ontvluchten.

Van begin oktober 2012 t/m eind mei 2013 kunnen alle veteranen en oud- en actief dienend Defensiepersoneel genieten van aantrekkelijke vakanties onder de Spaanse zon!

BTR Winterzon reizen zijn perfect in kwaliteit en uitvoering, inclusief:

- ✓ Vlucht met Transavia van Amsterdam naar Valencia v.v.
- ✓ Transfer van Valencia naar Calpe v.v.
- ✓ Verblijf in uitstekende \*\*\*\* of \*\*\*\* hotels of appartementen in Calpe
- ✓ Welkomstbijeenkomst met glas Sangria
- ✓ Begeleiding van ons Nederlands echtpaar ter plaatse

Bel voor gratis folder  
055 - 5059500



### Veteranen Voordeel 10% korting op alle Winterzon vakanties

BTR Reizen biedt alle Veteranen 10% Veteranen Voordeel op de Winterzon arrangementen in Calpe aan de Costa Blanca aan, zoals deze gepubliceerd zijn in onze Winterzon folder en op onze internetsite [www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl)



### 8 daagse groeps vliegvakanties naar Calpe aan de Coste Blanca

Prijs per persoon € 778,- **Veteranen Voordeelprijs € 698,- p.p.**  
van woensdag 1 mei t/m woensdag 8 mei 2013 (langer verblijf mogelijk)

Speciaal voor Veteranen en oud- en actief dienend Defensiepersoneel organiseert BTR Reizen een bijzondere groepsreis naar Calpe.

Tijdens deze reis overnacht u in de luxe appartementen van Amber Beach\*\*\*\*+ en kunt u genieten van een perfecte halfpension verzorging in het naast gelegen hotel Diamante Beach\*\*\*\*. Ons Nederlands echtpaar Joyce en Wim van Bunnik nemen u graag mee voor een mooi en interessant excursieprogramma. Zo gaat u per luxe touringcar o.a. naar; Dénia & Jávea en Alicante waar u het Galleonschip bezoekt. In Alfaz woont u de officiële Dodenherdenking bij (met anjers), een reis vol hoogtepunten. Interesse voor deze speciale Veteranengroepsreis. . Bezoek onze site [www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl) of bel 055 - 5059500 voor een uitgebreid reisprogramma.

Veteranen  
Voordeel Prijs  
**€ 698,00**  
p.p.

**BTR Reizen**  
met garantie van 



**BTR REIZEN**



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL

# SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

## Bestuur

**Voorzitter**  
L. Noordzij  
P de Hoogstraat 6  
6103 DH Eindhoven  
Tel. 046-4360607  
E-mail:  
lnoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/  
Secretaris**  
K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2903 HH Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
E-mail:  
kjaorsel@live.nl

**1e Penningmeester**  
A. Lelijndijk  
Woerdijk 475  
2993 BE Barendrecht  
Tel. 0180-618423  
E-mail:  
am.lelijndijk@gmx.net  
Banknummer:  
1804.20.143  
4585.91.300  
IBAN rekeningnummer:  
4239598  
i.n.v. "VOMI-Nederland"  
Barendrecht

**2e penningmeester**  
Vacant  
**Vz./secr. Soc. Comm.**  
Wil P.J. Patist  
Stellingenweg 104  
8475 EJ Nijeboitpade  
Tel. 0561-688772  
Mobiel: 06-15100579  
E-mail:  
vomi-socom@kpnmail.nl

**Vice-vz./Budgethouder**  
Th.H.A. Ramp  
Albatrosstraat 14  
2352 EG Leiden  
Tel: 071-5416936  
E-mail:  
Theorump@gmail.com

**Vz. VOMI Binnenland**  
A.M. Mol  
De Wiezeboom 9  
8352 JT Steenswijk  
Tel. 0521-512095  
E-mail:  
a.m.mol@online.nl

**Ereleden**  
R. Grit; J.N. Bloem;  
G. de Jong; E. Piereboom  
E.J.F. Smoorenburg

**Leden van  
Verdiensde**  
G. Determan;  
G.C. Neeuwse;  
T.J.J. Casstra; H.M.  
Bakker; M. Vis; A.M. v.d.  
Vis - Bloem; W.G.L. Topée;  
J. Franken; P.J.G.M. te  
Wakker; J. Oudenbeving;  
D. Meesters; R.J.M. Looyen;  
Th. Maas; J.v.d. Ham;  
C.J.G. Otten

## Doelstellingen

### De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamschoutheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken,

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

### Raad van Advies

**Voorzitter** H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

**Leden**  
Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd  
C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd  
Dr. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee  
C.A.M. van Eijl, Kolonel der Jagers  
J.H. de Nijs, Luitenant-generaal der Infanterie bd

### Ledenadministratie

G.M. Matthekaas-Determan  
Amstelpad 17  
5181 EA Rozenburg  
e-mail: vomicia@gmail.com

### Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS".
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

### Redactiecommissie

**Voorzitter/hoofdredacteur** Th.H.A. Ramp (zie onder bestuur)  
**Samenstapredacteur** E. Fokk  
De Bongen 94  
5345 JW Oud  
Mobiel: 06-54974053  
E-mail: efokk@xs4all.nl  
**Fotobewerkschapredacteur** A.M. Mol (zie onder bestuur)  
**Administratie** K.J. Orsel (zie onder bestuur)

**Voorplaat:** Monument ter ere van de Popoatrijders (zie ook de pagina's 20 en 21).

**Drukker:** De Swart B.V., Den Haag

**Sluitingsdatum inzenden kopij:**

Nr. 146 20-12-2012 (experiment-uitgave).

Website VOMI-NL: [www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)



# Nieuws van de Bestuursstafel



## Inhoud

Detachering in Tjiandjoer 1946 (deel 2)	6
Bezoek burgemeester aan Veteranencafé	7
Een impressie van de 20e herdenking	10
Terug op Oost-Java (deel 3 en slot)	12
Met een voldaan gevoel.....	13
Mijn oorlogsjaren 1940-1950 (deel 9)	14
Herinneringen aan Nieuw-Guinea	16
Onthulling monument en herdenking Papuastrijders	20
Marinus Rost van Tonningen: KNIL-Commandant van 1907 tot 1909	22
Themazondagen rond Nederlands-Indië en Indonesië	25
'Herdenking 15 Augustus 1945' in Spanje	25
Belevenissen van een Genie-soldaat in Indië (deel 2)	26
Welkom Thuis	31

**Veteranentenuue.** De bestelling van het veteranentenuue (blazer, grijze pantalon etc.) is bij de fa. MAGEMA in Ter Aar geplaatst en uitlevering wordt eind 2012 verwacht. Om praktische en financiële redenen zullen geen pas-sets worden verworven. Via een informatiecampagne door het Veteranen Platform (nieuwsbrief, website, mail), het Veteraneninstituut (website, Checkpoint) en de fa. MAGEMA (website) zal het veteranentenuue (en hoe en tegen welke kosten dat kan worden besteld) onder de aandacht van veteranen worden gebracht.

**Veteranenwet/ -regeling.** Op 11 februari 2012 heeft Hare Majesteit de Koningin de Veteranenwet getekend. De wet wordt echter pas van kracht op de datum die in een apart uit te geven Koninklijk Besluit (KB) wordt genoemd. Dat KB ver-

schijnt niet eerder dan dat afgeleide wet- en regelgeving (AMvB, Min Beschikking), tezamen Veteranenregeling genoemd, gereed is. Thans wordt hieraan hard gewerkt door het Ministerie van Defensie en de verwachting is dat de Veteranenregeling begin 2013 gereed is. Er is vertraging ontstaan door reorganisaties bij het Ministerie van Defensie als gevolg van de opgelegde bezuinigingen.

**Gezamenlijk overleg.** Op 01 november jl. was er weer een gezamenlijk overleg tussen de besturen van -VOMI Nederland -Bond van Wapenbroeders -de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen en -de Vereniging van Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962.

*K.J. Orsel  
Secretaris*

## Van de Voorzitter

We zitten midden in de tweede publiciteitsgolf in de media over het voorgenomen onderzoek van het NIOD, NIMH en KITLV naar het Nederlandse militaire optreden in het voormalig Nederlands-Indië in de periode 1945-1950. De eerste golf bleek duidelijk bedoeld om het toen demissionaire kabinet Rutte te bewegen om het onderzoek, dat drie jaar in beslag moet nemen, met drie miljoen euro te subsidiëren. Dat pakte echter anders uit, minister Hillen heeft per brief laten weten dat er van rijkswege geen subsidie zal worden verstrekt. Nu echter een nieuw kabinet is aangetreden, geldt "nieuwe ronde, nieuwe kansen". Ik ben zowel door "Eén Vandaag" (via het Veteraneninstituut) als door "Debat op Twee" benaderd of ik de mening van de VOMI leden wil vertolken. Eén Vandaag zocht iemand die **tegen** het onderzoek is, dus daar heb ik vriendelijk voor bedankt. Ik heb er geen behoefte aan te worden beschuldigd van "doofpotten". "Debat op Twee" lijkt meer kansen te bieden voor het geven van een genuanceerde mening, dus daar ga ik wel op in.

In het lange telefonische voorgesprek met de producer werd mij verteld dat de drie instituten op korte termijn voor eigen rekening (1,2 miljoen euro) met het onderzoek gaan beginnen. De overige 1,8 miljoen probeert men er de komende tijd bij te "lobbyen". Dus als er binnenkort plotseling unieke foto's van incidenten in Indië in vuilnisbakken worden gevonden die het belang van een diepgaand onderzoek moeten aantonen, dan weet u wat daarvan de achtergrond is!

*Uw voorzitter, L. Noordzij*

Het redactieteam van  
"SOBAT" wenst u allen  
Gezegende Kerstdagen  
en een Voorspoedig

2013



# Als ieder mens eens.....

Kerst 2012 is in aantocht. Een bijzondere tijd van het jaar, waar we steeds naar uitkijken. Een feest van licht, groen, hoop en vrede. Een feest van licht midden in de winternacht.

Het feest van de geboorte van Jezus. Als aalmoezenier buiten dienst gaan mijn gedachten naar de kerstfeesten van mijn jeugd, begin jaren 60 van de vorige eeuw. In ons gezin was het plaatsen van de kerstboom en het stalletje een vast ritueel, waar ik met weemoed aan terugdenk. Mogelijk hebt u zo uw eigen herinneringen. Een grote boom met wortels werd er gekocht, elk jaar precies op dezelfde dag, 6 december. Mijn vader haalde een grote doos van de zolder, jarenlang dezelfde doos met jarenlang dezelfde inhoud: de kerstversiering, de lichtjes, het stalletje en de beeldjes. Dan mocht ik helpen met het versieren, het uitpakken van de beeldjes, die waren gewikkeld in krantenpapier, dat was spannend. Welk beeldje pak ik uit, hoe zag het beeldje er ook weer uit en is het nog heel? Soms was er eentje gebroken of aangevreten door de muizen, die vonden het gips waaruit de beeldjes gemaakt waren wel lekker. Zo was dat eens het geval bij Maria, zij miste de helft

van haar gelaat... "dan draaien we Maria maar met haar niet aangevreten kant naar voren", zei mijn moeder pragmatisch. Als alles uitgepakt was, stond er een bonte verzameling van figuren in het stalletje: Maria, Jozef, kindje Jezus, herders, een ster, schapen, een engel, koningen, os, ezel en kameel. Ik vond het fascinerend. Mijn kinderlijke fantasie sloeg dan op hol. Bij een geboorte hoorden wel een vader, moeder en kind, maar wat moet je in Godsnaam met die andere figuren?

Onderlassen veel ouder en wat wijzer geworden, bovendien theoloog, weet ik dat al die personages van de kerststal horen bij de geboorte van Jezus. Hij was niet zomaar een kind en het verhaal van zijn geboorte uit het Lucas- en Mattheusevangelie niet zomaar een geboorteverhaal. Maar een verhaal met veel symboliek en symbolische figuren. Drie van die figuren wil ik naar voren halen: de herder, de ster en de engel. En vanuit hen wil ik jullie een zalige kerst toewensen: Als ieder mens, eens HERDER wilde zijn, voor buur en vreemdeling, voor kind, voor ouders, voor collega en kameraad....

Als ieder mens, eens STER zou willen zijn, een lichtpunt op de weg, een fonkeling van liefde, een sprankeling



van menselijke maat....

Als ieder mens, eens ENGEL wilde zijn, thuis, in de buurt, op het werk of zo maar op de straat....

Dan zou dat oude kerstverhaal, die blijde boodschap, weer leven onder mensen. Een herder, een engel, een ster en nog een ster, de wereld weer meer bewoonbaar, de vrede weer minder ver.

Wat ik u, lezers, toewens is: dat wij engelen, sterren en herders durven te zijn en dat wij engelen, sterren en herders mogen ontmoeten in de gemeenschap waarin we leven, in ons gezin, in onze familie.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond 2013.

*Arlette Verwoerde,  
aalmoezenier buiten dienst*

## Kerstmorgen 1949

Het is 09.00 uur. We gaan naar de kerk waar een oecumenische dienst wordt gehouden. Buiten is alles roerig. Het zijn de laatste dagen vóór de soevereiniteitsoverdracht en de gemoederen van veel inlanders zijn verhit. De Nederlandse militairen zijn geconsigneerd en mogen slechts even naar de kerk en dan gewapend. In de kerk neem ik plaats, de pistoolmitrailleur op m'n knieën. De dienst is prachtig. Vijf kerkgenootschappen zijn bijeen en van elke kerk is er een dominee die in zijn eigen taal spreekt van het Kerstgebeuren. Ook is er, naast ons mannenkoor, een koor dat in al die talen zingt. Voor ons sprak ds. Verkuyf uit Batavia in het kort het Kerstevangelie. De aloude en steeds nieuwe geschiedenis van Christus' geboorte.

De schrijnende tegenstelling treft me in bijna lijflijke pijn. In deze

roerige tijd vol acties, patrouilles en beschietingen gaan wij naar de kerk, maar zelfs naar de kerk gaan we met een wapen op de rug. Het ene volk recht tegen het andere en hier in de kerk komen vijf talen samen om God te danken voor het wonder van Kerstmis. We luisteren naar de dominee en straks gaan we weer naar de kazerne. Na de dienst zingt een kinderkoor, zo zuiver en fijn dat ik er kippenvel van krijg, het oude engelenlied: "Vrede op aarde, Vrede op aarde". Als ik opsta, voel ik het koude staal van het wapen tegen mijn been.

*J. Poortstra*



**SOBAT**

# Detachering in Tjiandjoer 1946 (deel 2)

## Tjiandjoer, 29 augustus 1946

Al oefenend met de kanonnen doorgebracht.

## Tjiandjoer, 30 augustus 1946

De gehele dag met de batterij geoefend. In de avond vijandelijk vuur op onze voorste infanterieposten, wij zijn niet in actie gekomen.

## Tjiandjoer, 31 augustus 1946

In alle vroegte werd ik wakker van het knallen. Eerst dacht ik dat er een aanval was, doch het kwam al vlug bij me op dat het Koninginnedag was, er werd geschoten enz. Het was een hels lawaai dat horen en zien verging. Dit was het begin van de dag, het zou een dag van verschillende belevenissen worden. 's Morgens de Poentjak-pas over naar onze andere batterij die ongeveer 60 km van ons verwijderd ligt. Dit was weer een moole rit, geen tegenstand onderweg ondervonden en weer ging het over hoge bergen en langs diepe ravijnen. Weer voelden we de frisse wind boven op de Poentjak-pas, tweemaal zijn we op de hoogte van 1082 m geweest.

Om 13.00 uur waren we terug, na het eten gereedmaken voor actie. Ik werd belast met het samenstellen van de gevechtscolonne en het laden van de munitie, 6 grote trucks vol (600 brisantgranaten en dat zijn flinke jepen). Om 17.45 uur staan de onderofficieren en de manschappen aangetreden, contrapappel, en daarna het commando "Vuurmonden ophalen". Om 18.00 uur stonden de jeeps, trucks, vuurmonden, munitiewagens, waterwagen, Rode Kruis wagen enz. gereed. De gevechtseenheid werd gemeld "Klaar voor actie" en hierop kreeg ik het commando over de gevechtseenheid en om de vuurmonden op het juiste stellingterrein te brengen. De batterij-officier vertrok toen en in een stofwolk zien we 4 jeeps met het stellingpersoneel verdwijnen. Doch ik blijf met de gevechtscolonne achter, de schemering afwachten want de vijand mag niet merken waar onze vuurmonden opgesteld zullen worden. Klokslag half zeven gaf ik het sein "Wagens starten" en de motoren werden aangezet, waarna het commando "Volgen" komt. In een stofwolk gaan we over de weg, weinig zicht, de hellingen op en af tot een hoogte van 850 m. Dit

gebied ligt 400 m hoger dan onze kwartieren. Om zeven uur bracht ik de colonne op het stellingterrein, hoofdrichting 270 graden, geen licht, alles gebeurde in het donker, een klein maantje aan de hemel. De stukken staan in stelling, de munitie is gelost en daarna worden de voertuigen naar een plaats ongeveer een halve kilometer achter ons stellingterrein gereden. Nu heerst er een volkomen stilte, doch onverwacht wordt de stilte verbroken. Een commando verbreekt de stilte: Batterijdoel: Brisantgranaat 119, lading 3. Hoofdrichting: 6 graden en 30 minuten. Terreinhoek: 2 graden en 10 minuten. Maar verder volgde er niets meer. De vuurmonden staan geladen, er heerst rust bij de stukken, alleen wachten op het commando "Vuren" om na het eerste schot van de vijand hen de volle laag terug te geven. De wacht blijft actief, doch de rest van het personeel legt zich te ruste bij hun vuurmonden of in de commandopost. Het is flink koud en de musketen zijn ook behoorlijk kwaad. Tegen de morgen, nog in het donker, komt het commando "Afmarcheren". Alles wordt opgeruimd, de munitie wordt weer ingeladen en alles gebeurd weer in het donker, want



de vijand mag niet te weten komen hoe en waar we gezeten hebben en hoeveel stukken we beschikbaar hebben. Alles gaat in een flink tempo. Wij allen hadden het behoorlijk koud gekregen en kregen het met deze verandering van stelling weer wat warmer. Zodra de colonne was opgesteld, vertrokken we naar de kwartieren in Tjiandjoer. Dit was Koninginnedag 1946, een dag om nooit te vergeten.

### Tjiandjoer, 1 september 1946

Het is rustig, al het materieel wordt weer gecontroleerd en we hebben verder deze dag in alle rust doorgebracht.

### Tjiandjoer, 2 september 1946

Vanochtend geoefend om snel in

stelling te komen en dit verschillende malen herhaald. De meeste inlanders liepen snel weg om een veilige plaats op te zoeken. In de middag extra lessen rijvaardigheid. Na dit alles ben ik naar de kapper gegaan en na een half uur wachten, was het mijn beurt. Ik had juist in de stoel plaatsgenomen, toen er opeens een luitenant met een jeep voor kwam rijden die in zijn haast riep "Hoekman direct meekomen om een stellinggebied te verkennen en om de vuren uit te rekenen". Ik was al opgesprongen voordat hij de laatste woorden geuit had en we reden al weer. In daverende vaart gingen we de wegen over richting vijand. Een stellinggebied was snel gevonden en dus weer terug naar de kwartieren.

Eerst een kleine bespreking waarin bepaald werd welke taak eenieder

kreeg. Ik werd belast met het klaarzetten van de vuurmonden met alles wat daarbij hoort. De jongens werden gealarmeerd, eenieder weet wat hij moet doen want ze weten heel goed wat er op het spel staat. Het zwaarste was nog het laden van de munitie. Na alles geïnspecteerd te hebben, konden de manschappen inrukken en werd hen het tijdstip van aantreden en vertrek medegedeeld, maar de plaats van de actie bleef geheim. Wij dienden ter ondersteuning van de acties die de infanterie op 3 september 1946 zou uitvoeren. Na alles goed uitgewerkt te hebben (het was toen al laat), zochten we onze legersteden op om nog een paar uurtjes te rusten. We zijn klaar voor actie, welterusten Mariejanne en tot morgen.

## Bezoek burgemeester aan Veteranencafé

Op woensdag 20 februari 2013 zal burgemeester Brok van Dordrecht een bezoek brengen aan het Veteranencafé "Het Waterwiel", Admiraalsplein 700 te Dordrecht. Dit uit respect en waardering voor de veteranen, maar ook om de sfeer te proeven en te horen wat er leeft onder

de veteranen. Tevens zal hierbij aanwezig zijn generaal-majoor bd Leen Noordzij. Tussen 15.00 en 16.00 uur is er gelegenheid om met beide heren in gesprek te gaan. Voor meer informatie kunt u bellen met Ineke van Genderen, tel. 078-6547666 of mailen: ivan-genderen@wielborgh.nl

## Veteranencafé Lisse

Iedere 3e dinsdag van de maand Veteranencafé in een zaal van Restaurant Bar "De Engelf", Herenweg 386 te Lisse van 14.00-16.30 uur.  
Info: D. Fasseur,  
tel. 071-5763244.

## OPROEP



Loet van Beek zoekt personen die gediend hebben in Indië bij 2-4-11 RI en samengewerkt hebben met korporaal J.M.J. (Jan) Dijkhoff, geboren 7-4-1927 te Eindhoven, overleden 20-9-1948 te Banjoemas (Banyumas) en begraven op het Ereveld Pandu. Korporaal Jan Dijkhoff heeft wellicht samengewerkt met Bil en Pietje Dlessen, Frans van Doorn, Jan en Berry van Hoof. Wij willen achterhalen wat er precies met Jan is gebeurd, waarom hij is overleden en hoe zijn diensttijd is geweest. Reacties gaarne naar: 06-57739318.

Ook worden de volgende 4 boeken (nieuw of gebruikt) door mij gezocht.

- "Gedenkboek 4-11 RI" door M. v.d. Hofstad, 1994, 452 blz.
- "De geschiedenis van het 425e Bataljon Infanterie "De Trekvogels", R. Helmer, 1984, 331 blz.
- "Zeg Hollandse Soldaat (425 BI)", Ant. P. de Graaf, 1995, 114 blz.

Elk ander boek over 4-11 RI en 425 BI is meer dan welkom! Reacties gaarne naar: 06-57739318.



# Mijn avontuur in het Netherlands Detachement United Nations (deel 9 en slot)

*-Korea 1953-*

Direct nadat de 340 weer volledig in onze handen was, werd er begonnen met het herstel en de verbetering van de loopgraven en de stellingen. Ook de hindernissen voor de stellingen werden verbeterd, er werden ook meer luisterposten uitgestuurd. Een dag later kwamen enkele Chinks de zaak even in ogenschouw nemen (om goed te weten waar de gevechtsofstellingen zich bevonden) en trachten ze ook nog vuur uit te lokken, nou dat lukte opperbest. Ze kregen zo'n strot vuur over zich heen en wisten niet hoe vlug ze weg moesten komen. Ook werden alsnog de zware mitrailleurs aangevoerd die de Amerikanen eerst niet wilden overdragen. Iedereen wist dat de wapenstilstand heel dichtbij was, maar het verlies van mensenlevens was voor het Nederlands bataljon helaas nog niet ten einde.

Op 25 juli werd er een patrouille uitgestuurd onder leiding van luitenant Douma. De patrouille (12 Nederlanders en 1 Amerikaan) moest een bepaalde route lopen in het voorterrein en zich dan vanaf bekende controlepunten melden bij de betreffende compagnieën in wiens voorterrein de patrouille zich bevond.

Hoe en wat, de verhalen waren verschillend, maar zeker was dat de patrouille in een hinderlaag liep. Een

patrouille die meteen werd uitgestuurd om te helpen, kwam te laat. Deze patrouille heeft alleen doden en gewonden gevonden. Twee mannen zijn door de Chinks als gevangenen meegenomen. Na de wapenstilstand zijn deze twee mannen uitgelijverd aan de Amerikanen.

Het was een triest eind vlak voor de wapenstilstand, 5 mannen waren gesneuveld waaronder luitenant Douma en er waren 4 gewonden (waaronder de Amerikaan). 3 militairen hadden een shellshock. Eerst bij daglicht konden de gewonden worden afgevoerd en wat opviel was dat er geen Chinese scherpshutters waren en er ook geen inkomend granaatvuur was.

Op 27 juli 1953 was voor ons de oorlog voorbij. In de periode 14 februari (toen de Ardennenhap voet aan wal zette in Pusan) en 27 juli is er veel gebeurd. Lang niet alles is geschreven maar een ding was zeker, we waren militairen geworden die echt aan een oorlog hadden meegedaan.

We zijn nu dus echt oorlogsveteraan. Dat is een naam voor ons allen, maar iedereen heeft deze oorlog anders beleefd. Ik heb het nog niet eens gemeld, maar ik was ook nog vader geworden op 21 juni 1953. Maar er waren ook minder blijde gebeurtenissen als iemand bericht

kreeg dat een van zijn familieleden was overleden of te horen kreeg dat zijn vrouw met een ander was vertrokken.

De tijd die ik nog doorbracht in Korea na de wapenstilstand, heb ik nog goed onthouden.

Eerst moest in een paar dagen tijd de hele oude gevechtlinie onklaar worden gemaakt, slopen van bunkers, loopgraven dichtgooien etc. Daarna naar een andere opstelling waar de werkzaamheden aan stellingen en loopgraven bij de nieuwe bestandslijn gewoon doorgingen. Ook werd er vaak met springstof gewerkt om rotspartijen te doorbreken, de kreet 'Go in your hole' ging gewoon door. We werden echter niet meer gehinderd door granaatvuur en hoefden ook niet meer in bunkers te slapen maar in legertenten, die kort achter de nieuwe bestandslijn werden opgesteld.

Helaas gebeurden hierbij ook ongelukken. Voor zover mij bekend raakte Middelkamp van een hand al zijn vingers kwijt en kapitein Schussler werd met spoed afgevoerd naar een hospitaal in Tokio, maar raakte desondanks toch een oog kwijt. Hoe het verder ging? Ik werd weer powerman, kreeg tevens de taak van filmoperator. De films werden gewoon buiten gedraaid en bij slecht weer ging de film niet door.

Het door de meesten van ons niet op prijs gestelde militaire leven begon. Er werden wachtposten uitgezet, maar die hadden nooit iets te melden. Er werd patrouille gelopen langs de bestandslijn, ook die patrouilles hadden niets te melden. De officieren werden zich weer bewust van hun sterren en verschillende onderofficieren van hun strepen. Ondanks het feit dat het geen oorlog meer was, werden de meeste vergripen toch door de krijgsraad te velde afgedaan. Die straffen waren echt niet in overeenstemming met de straf voor een gelijkwaardig vergriep dat in Holland zou hebben plaatsgevonden.

Voor mij duurden de maanden na de wapenstilstand veel langer dan de maanden daarvoor.

Voor mij had in het contract dat ik getekend had mogen staan, dat ik bij voortijdig beëindigen van de vij-



andelijkheden meteen naar huis zou worden gestuurd. Maar het zou toch nog duren tot eind januari 1954 voordat ik op de boot naar Holland kon stappen. Maar terug in Holland zaten ze weer niet op ons te wachten. Het was nog erger dan bij onze terugkeer uit Indië. Want wie ging er nu vrijwillig naar Korea?

Bij diverse sollicitaties achtte ik het maar beter mijn mond te houden over die periode. Het werd echt niet als een pluspunt op je CV beschouwd.

Maar wij gingen, we kwamen ook weer terug en de meesten van ons hebben zonder moeite ook de beginperiode in de burgermaatschappij overwonnen. Zelf heb ik nog geen oude oorlogsveteranen ontmoet die in kommervolle omstandigheden verkeerden, de meesten hebben het ook als burger gemaakt want ook daar gingen ze voor.

Dit is het einde van het verhaal. Niet alles wat geschreven staat, heb ik zelf beleefd. Maar het is wel in de tijd dat ik daar was, gebeurd. De verhalen werden onderling uitgewisseld tijdens rustperiodes en ook de terugreis gaf voldoende gelegenheid om elkaars belevenissen uit te wisselen om zo toch een totaalbeeld te krijgen van wat er allemaal is gebeurd.

P.S.

Toen de Korea-oorlog stabiliseerde en er frontlijnen gevormd werden, waren de contacten in het voort-

rein soms aanleiding tot gevechten van man tegen man.

Bij aanvallen op de frontlijn kwamen de Chinezen in golven aangestormd, het was als een donkere wolk die naar onze stellingen toe rolde. Deze donkere wolk werd beschoten met

alle vuurkracht die wij hadden, om ze tot staan te brengen.

Dus verhalen van "Ik deed" zijn soms van toepassing, maar meestal was het "Wij deden".

*Elie van Schilt*

## In Memoriam

Egbert de Leeuw

1928-2012

Vanaf 1988 was Egbert (Ep) de Leeuw zeer actief voor Indië-gangers. In de regio Meppel werden bijeenkomsten georganiseerd om leden te werven voor wat later de VOMI zou worden. De oude verslagen doorlezend, wordt je deelgenoot van zijn vele activiteiten. Stimulerende initiatieven en zijn werkwijze als uitstekend bestuurslid zijn de kenmerken van Ep de Leeuw die in ons geheugen zijn opgeslagen. Tot het laatst toe functioneerde hij voor de VOMI als voorzitter van de afdeling Meppel en als vice-voorzitter van Drenthe-Groningen. Niet alleen voor de Indië-gangers was Ep de Leeuw actief. Zijn stem werd graag gehoord bij het Meppeler Mannenkoor 'Schola Vocalis'. Boeiend kon hij vertellen over zijn beoordelingswerkzaamheden in de wereld van de kaasmakerij en de Indië-reizen. Wij namen 13 september 2012 afscheid van een maatje en een goede vriend. We zullen hem blijvend met respect en vooral waardering gedenken. Dat hij moge rusten in vrede.

J. Krikke

# Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht

Tel.: 0180-621298

Info@hetrozenpakhuijs.nl

Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag

08:00-18:00 uur

Vrijdag 08:00-20:00 uur

# Een impressie van de 20e herdenking

Op woensdag 29 augustus 2012 werd in het Rengerspark te Leeuwarden bij het monument "De Deadenwacht" de 20e herdenking gehouden voor de 168 uit Friesland vertrokken militairen, die van hun missie tussen 1945 en 1962 in toenmalig Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea niet mochten terugkeren.

Bij deze herdenking waren naar schatting ruim 450 mensen aanwezig die vanaf 18.30 uur luisterden naar de muziek van het Frysk Senloren Orkest onder leiding van dirigent J. Boekstra. Rond 18.45 uur kwamen, samen met het bestuur van de Stichting, de 20 speciaal genodigden (waaronder ook de bijna 91 jarige luitenant-generaal der Artillerie bd T. Meines) in het park aan, waarna om klokslag 19.00 uur de lady-speaker (mevr. M. Hottinga-Mulder) de plechtigheid opende met een korte toespraak over "20 jaar herdenken". Haar toespraak vervolgde zij met het noemen van de namen van 4 omgekomen militairen die als eersten en als laatsten omkwamen in die periode.

Tot slot vroeg zij aan alle aanwezigen in gepaste stilte te herdenken om zo deze bijeenkomst een plechtig karakter te geven en daarmee te tonen dat wij meeleven met hen die nooit kunnen vergeten waarvoor wij hier bijeen zijn.

Hierna kreeg de voorzitter van het Stichtingsbestuur, drs. ing. J. Reitsma het woord. Hij begon met een woord van welkom aan alle familieleden en/of nabestaanden van de omgekomen militairen. "Deze bijeenkomst is in de eerste plaats voor u georganiseerd, wij weten van het gevoel van verdriet en gemis dat nog altijd bij u leeft".

Daarna werden de overige aanwezigen welkom geheten waaronder afgevaardigden van de overheid, de provincie Fryslân, de vereniging van Friese Gemeenten en de politie Friesland. Ook de militaire en oud-militaire organisaties werden welkom geheten waaronder de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (tevens Inspecteur der Veteranen), vertegenwoordigers van Koninklijke Landmacht en Luchtmacht, alsmede de Band Oud-Strijders Te Divisie "7 December" en voormalig Bataljon Friesland 1-9 RI. Tevens heette hij de groep oud-militairen uit de Gemeente Weststellingwerf welkom, die door bemiddeling van het gemeentebestuur de mogelijkheid kreeg om deze bijeenkomst bij te wonen. Hij riep alle gemeentebesturen op deze geste te volgen. Hij eindigde zijn welkomstwoord met



woorden van dank aan alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet om deze herdenking stijlvol en waardig te doen verlopen.

"Vandaag", zo vervolgde hij, "zijn om 12.00 uur plaatselijke tijd door tussenkomst van de Oorlogsgravenstichting op de 5 Erevelden op het eiland Java in Indonesië bij de monumenten kransen gelegd, terwijl bij ieder graf van de gesneuvelde Friese militairen een bloemengroet is gebracht. Dit laatste is ook geschied bij het graf van Hessel Zijlstra op de begraafplaats in Ferwerd, waar vanmiddag om 12.00 uur door bestuurslid mevr. M. Hottinga-Mulder (samen met haar echtgenoot en in aanwezigheid van familieleden) een bloemstuk is gelegd".

Hierna kreeg generaal-majoor der Fuseliers bd L. Noordzij het woord voor de herdenkingstoespraak. In de inleiding van deze toespraak ging spreker in op de nog altijd, vooral in de media, levende gedachte dat alle Nederlandse militairen in de periode 1945-1950 in toenmalig Nederlands-Indië oorlogsmisdaden hebben gepleegd. In dit verband herinnerde hij aan de onlangs hierover in de media verschenen artikelen. In het vervolg van zijn toespraak ging hij in op het uiterlijk van het monument, "dat een prachtig monument is", zo stelde hij. "Maar net als bij mensen, is het innerlijk, de ziel, belangrijker dan het uiterlijk. De buitenkant is kwetsbaar en vergankelijk, maar de ziel heeft het eeuwige leven. Dat is wat het monument ook wil uitstralen, de verhalen achter en de unieke herinneringen aan de 168 mannen die op de drie platen van het monument zijn vermeld. Daarom wil ik nu iets meer van die ziel bloot leggen, het verhaal achter enkele namen met u delen. Van de 168 mannen op het monu-

ment zijn er 111 omgekomen door oorlogshandelingen, of anders gezegd; gesneuveld. Daarnaast zijn 21 mannen door zogenaamde bedrijfsongevallen omgekomen, door onvoorzichtigheid, onoplettendheid of door domme pech. Door ziekte kwamen 25 mannen om en van 7 mannen is geen graf bekend, zij staan te boek als vermist". Van iedere groep ging hij in op een willekeurig gekozen aantal, waarvan hij de achtergrond van hun dood nader uitwerkte.

"Maar of het omkomen nu kwam door vijandige handelingen, ziekte, bedrijfsongevallen, vermissing of anderszins, het effect voor de nabestaanden is steeds hetzelfde. De geliefde nam in Nederland afscheid om in Indië of Nieuw-Guinea de plicht te vervullen en orde en vrede te brengen maar keerde niet meer terug. Nabestaanden bleven met een groot verlies achter dat zij, tot op de dag van vandaag, zo goed mogelijk moeten zien te verwerken. De jaarlijkse plechtigheid bij dit monument helpt hen daarbij. Door hen op deze plaats te gedenken en hen eerbied en respect te betuigen komen zij tot leven in onze herinnering. Mannen van vlees en bloed waarvan helaas het jonge leven, door hen ongewild, werd ontnomen", zo eindigde hij zijn indrukwekkende en gevoelige toespraak.

Vervolgens kreeg mevr. A.G. Steenstra uit Emmen het woord voor het uitspreken van haar gedicht, met als titel "Balans". In dit gedicht bracht zij naar voren welke oorzaken de mens, de militair, uit zijn evenwicht kan brengen, terwijl hij dacht goed te zijn opgeleid voor zijn taak of door onbekendheid niet bang was waarvoor hij werd geroepen. "Maar op de plaats van de strijd bleef noch van het ene noch van het andere iets over en moest hij vechten zijn evenwicht terug

te krijgen. Een opdracht die niet altijd eenvoudig bleek en soms ook niet weer werd bereikt'. Eindigend kwam zij met de volgende conclusie:

Zet de weegschaal-wijzer-punt  
op 't positieve,  
geef 't negatieve geen of weinig kans,  
dan ervaar je na al je volbrachte  
missies,  
vertrouwen op vrede in een  
volmaakte balans.

Direct na het uitspreken van het gedicht werd mev. Steenstra door de voorzitter toegesproken. Hij bedankte haar voor haar bijna tomeloze inzet waarmee zij gedurende 20 jaar steeds weer een ontroerend gedicht ten gehore bracht. Als dank daarvoor kreeg zij een replica van het monument, voorzien van inscriptie. Mevr. Steenstra was zichtbaar ontroerd en "bijna sprakeloos", zo zei zij voor de microfoon.

Na het signaal "Taptoe", gevolgd door één minuut stilte en het spelen en zingen van twee coupletten van het Wilhelmus, volgde de krans- en bloemlegging bij het monument. Deze plechtigheid werd geopend door de gedeputeerde van de Provincie Fryslân (de heer H. Konst), die een krans legde namens de overheid. Niema kregen de nabestaanden en/

of familieleden van de omgekomenen de gelegenheid om bloemen te leggen aan de voet van het monument. Daarna werden door vertegenwoordigers van burgerlijke, militaire en oud-militaire organisaties kransen en bloemen gelegd. Deze plechtigheid werd afgesloten met een krans van het bestuur van Stichting Indië-Monument Friesland, gelegd door twee bestuursleden nl. de heren R. Huls en W. Patist. In totaal werden 15 kransen en 7 bloemstukken gelegd.

De herdenkingsplechtigheid werd beëindigd met een defilé langs het monument, waarbij de commandant van de erewacht en een bestuurslid van de Stichting het defilé afnamen. De erewacht werd ook dit jaar gevormd door een detachement van actief dienende militairen van 44 Painsbat JWF uit Havelte. Tijdens de plechtigheid verzorgde het Frysk Senioren Orkest, als voorheen, de muzikale omlijsting waarvan gesteld kan worden dat zij dit op waardige en plechtige wijze heeft uitgevoerd.

Het bestuur van de Stichting ziet met voldoening terug op deze herdenking die een waardig en stijlvol karakter droeg. Deze mening werd door velen gedeeld, getulge de reacties.

*J. Hoogsteen*

## Om even te onthouden!

In de Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland van 9 mei 2012 is op advies van de daarvoor ingestelde werkgroep een voorstel gedaan om in februari 2013 eenmalig als experiment gezamenlijk (VOMI Nederland -VOMI-, Bond van Wapenbroeders -BvW- en de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen -FIM-) een periodiek uit te geven.

De Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland heeft met dit voorstel op 9 mei jl. ingestemd. Ook de Algemene Ledenvergaderingen van de BvW en de FIM hebben zich positief over dit voornemen uitgesproken. Genoemde werkgroep, bestaande uit de hoofdredacteuren van de "SOBAT" van VOMI Nederland (Theo Rump), van "WAPENBROEDERS" van de Bond van Wapenbroeders (Floris Berkhof) en van het "NIEUWSBLAD" van de FIM (Cees Verbaan), is thans volop bezig e.e.a. uit te werken en zal een actieplan opstellen om tot uitvoering te kunnen overgaan.

In de maand februari 2013 zal er derhalve geen aparte "SOBAT", "WAPENBROEDERS" of "NIEUWSBLAD" aan de leden van genoemde drie verenigingen worden gezonden, maar alleen de gezamenlijke **experiment-uitgave**. Deze uitgave zal in principe bestaan uit 40 pagina's in de verhouding 15 (VOMI), 15 (BvW) en 10 (FIM). Tegelijkertijd zal onder de leden van de drie verenigingen een enquête worden gehouden om de mening van de leden over deze gezamenlijke uitgave te peilen. De enquêtevragen zullen worden afgedrukt op de achterzijde van de adresdrager van de experiment-uitgave.

Gelet op aantal beschikbare pagina's verzoek ik de secretarissen van onze lidverenigingen vriendelijk, doch dringend, om het verenigingsnieuws voor deze **experiment-uitgave** te beperken tot het uiterst noodzakelijke verenigingsnieuws.

*Uw hoofdredacteur*

## Kerstmis



Het feest van de vrede  
voor alle mensen,  
met verlichting, cadeaus  
en vele wensen.

We zingen vrede op aarde,  
in de Heer een welbehagen.  
Een feest voor iedereen  
die de vrede uit wil dragen.

Familiebanden worden  
aangehaald,  
gezellig samen aan de dis,  
en vergeten dat in veel  
gebieden  
die vrede ver te zoeken is.

Daar staat Jan Soldaat,  
de uitgezonden militair  
die vecht voor de vrede.  
Voor hem is die nog ver,

Voor hem geen echt feest,  
het soldatenleven van elke  
dag  
patrouille- en wachtlopen.  
Tot hij weer naar huis toe  
mag.

Hij denkt aan thuis,  
het vredige leven,  
en is bereid daarvoor  
zelfs zijn leven te geven.

Kerstmis het feest  
van de vrede.  
Maar denk aan die soldaten  
die op missie zijn gegaan  
en voor ons vredige feest,  
met gevaar voor hun leven,  
ver van huis en haard  
pal voor die vrede staan.

L. van Geenen /  
Zuid-Holland

# Terug op Oost-Java (deel 3 en slot)

*Na een intensieve opleiding in Glasgow en het nabij Londen gelegen Brentwood werd soldaat der eerste klasse Jan Hijnen in november 1946 ingedeeld bij het 4e Bataljon Garde Grenadiers in Laan 1914 te Leusden. Op 27 juni 1947 arriveerde hij -na een reis van 30 dagen met de 'Kota Inten'- te Soerabaja en leidde er het Brigade Postkantoor gedurende twee jaar, waarna hij naar Kediri vertrok. Op het hoofdkwartier van de 4e Infanterie Brigade verzorgde hij dagelijks de situatierapporten (sitrap) die hun weg vonden naar de Commissie van Goede Diensten. Op 15 maart 1950 keerde hij in Nederland terug in de rang van sergeant. Vanaf 1973 tot 1985 brachten zijn werkzaamheden hem twee tot drie keer per jaar naar Java. Ook tijdens zijn pensioen ging hij tot 2006 zijn band met Indonesië gestalte. In 2005 verscheen zijn autobiografie 'Tasten Seat-Belts', uitgegeven door Calbona (Rotterdam). Op 1 april van dit jaar arriveerde hij op Juanda Airport te Sidoarjo voor een hernieuwde kennismaking met de hem dierbare periode tijdens zijn toen gevorderde jeugd. Sobat Hijnen werd op 2 augustus 1926 te Hillegersberg geboren.*

Aan het begin van mijn tweede week Soerabaja brengt een taxichauffeur me naar Tanjong Perak. De rit neemt een half uur in beslag. De tweede haven van Indonesië is heel belangrijk voor het bedrijfsleven en de economie van Oost-Java. Een komen en gaan van vrachtwagens. De kade van aankomst in 1947 staat me nog helder voor de geest. Over de haven turend, kies ik een van de afgemeerde zeeschepen uit, ga er voor staan en beeld me in aangetreden te staan voor de toespraak van generaal Baay die ons welkom heette, ons op de gevaren wees en ons een goed verblijf -met

respect voor de bevolking- toewenste. Onwerkelijk hè Jan, gaat het door me heen. Wat een luxe nul Geen baal van 80 kg op de rug, maar hemd met korte mouwen en witte lange broek! De circa twee kilometer naar het zee-manshuis wandel ik terug. Ook niet meer wat het geweest is. In het hotel, na de lunch, pak ik het vanochtend in ontvangst genomen cadeautje uit. Twee aardige medewerkers wensten me nog een aangenaam verblijf.

## 11 april

Gedurende de 11 dagen welke ik terug ben in Soerabaja, ben ik weer aardig ingeburgerd. Hoewel, nee dus. Dat kan ook niet anders. De stad heeft nog weinig van 1947-1950. 'Had je dat dan verwacht?' Natuurlijk niet. Op Tunjungan en Baliwerti en verdere verkeersaders is geen enkele gezellige winkel meer. Voor het grootste deel bankgebouwen, plaza's, hypermarkten, alles met luide muziek en schreeuwende reclame.

Het verkeer lijkt één bijenzwerm. De herrie is intens. Bedja's, fietsers, auto's etc. De vriendelijke bevolking maakt veel goed. Ik voel me veilig. Waar ik niet zo aan toekom, zijn de uitstapjes die ik van plan was te maken. Ik had zo graag naar Grisee en Tjermee gewild. De enige weg erheen is een nieuw aangelegde autobaan. Daar zit ik niet op te wachten.

Met het zich in het hotel bevindende reisbureau maak ik een afspraak een dagje Kediri te doen. Een dertigjarige moslima, dochter van de eigenaar, zegt me toe me te begeleiden. Zeven uur in de ochtend vertrekken we. Opgehouden door de verkeersdrukke, verlaten we na een goed uur de stad. Alles rijksweg. Veel onderbroken weggedeelten. Haastig verkeer dat links en rechts inhaalt. Millimeterwerk! We passeren Modjokerto. Achterin zittend

zuig ik de omgeving op. Van de kampongs op weg naar Trenggalek is weinig over. Daar ongeveer moet het geweest zijn dat we geconfronteerd werden met trekbommen. Een eindje verder nog een plaats van herinnering. Jombang, Njandjuk, Kertosono. Na ongeveer 270 km bereiken we de buitenwijken van Kediri. Geweldig goede toegangsweg, 3- en 4-baans. Ayu, de chauffeuse, vertelt dat Kediri thans 1.1 miljoen inwoners telt. In het centrum zoeken we de Benteng op. Indertijd deel van ons hoofdkwartier, thans weer gevangenis. Er vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Vervolgens neem ik de tijd om de brug over te lopen. De brug werd in 1950 hersteld van schade opgelopen door een drijvende bom, de Brantas opgestuurd door de toenmalige TNI. Na een saté-lunch wandel ik door een in de stad gelegen kampong, daarmee even de waanzinnig heersende verkeersdrukke achterlatend. Terug in m'n hotel kan ik niet met tevredenheid op de dag terugkijken. Weinig inhoud. Ik besef heel goed vervlogen tijden niet te kunnen terughalen.

De portier in de lobby raadt de door Ayu aanbevolen traditionele pasar af. 'Loop maar naar de achterkant van het station', adviseert hij. 'Ik hoor wel wat u ervan vindt'. Voor mijn vertrek ben ik er bijna dagelijks te vinden. Het aloude Soerabaja. Welk een sfeer!

## 15 april

Nietsvermoedend loop ik op de tweede verdieping van het hotel een afdeling binnen waar een bruiloft plaatsvindt. Bruid en bruidegom vormen het stralende middelpunt van een ambiance die rijkdom ademt. Ik word uitgenodigd te fotograferen en te genieten van een uitgebreide maaltijd. Enfin, wie reist kan veel verhalen.

## 16 april

Hotel Majapahit. Ik zag het voor het eerst in 1947. De naam was indertijd Oranje Hotel. Adriaan van Dis logeerde hier enkele maanden geleden. Hij liet zich er lovend over uit. Ik ben helaas de enige gast in het restaurant. De goede naam van weleer gaat helaas aan mij voorbij. Jammer, ik had wat meer karakter verwacht. Met nog een dag of twee te gaan, heb ik het boek een beetje uit. Een stukje geschiedenis herbeleefd. Zulk was de bedoeling. Nooit



Gebouw Sampoerna



Station Surabaya



Hotel Majapahit

kunnen denken Indonesië zonder veel weemoed af te sluiten. Zeer persoonlijk hoor. Aan alles komt een eind, zullen we maar denken.

Terug naar Nederland. Ayu's vader verzorgde herbevestiging Garuda vlucht, stoelreservering en doorchecken bagage. Twee uur voor

vertrek zet Ayu me bij het vertrekgebouw af. In de namiddag landt het vliegtuig op luchthaven Jakarta. Wel even anders dan in 1950 toen de Empire Brent onder de tonen van het Wilhelmus langzaam de kade achter zich liet. Definitief einde tijdperk. Het verlangen naar een gewone aardappel is weer terug.

## Met een voldaan gevoel.....

Na ruim 20 jaar ga ik stoppen met het verzamelen, sorteren, knippen etc. van postzegels ten bate van de Sociale Commissie van VOMI Nederland.

Let wel: Het verzamelen van postzegels stopt niet, want mijn activiteiten zullen worden voortgezet door de heer Ad Castelijin uit Sprundel. Ik hoop dat u hem ook zult steunen zoals u mij al die jaren heeft gesteund.

De heer Castelijin is geen veteraan,

maar begrijpt heel goed wat de achterliggende gedachte is van het verzamelen van de postzegels nl. dat de opbrengst van de verkoop van de postzegels o.a. wordt besteed aan de bloemen die jaarlijks op de Erevelden in Indonesië worden gelegd, waar ruim 6200 van onze dienstkameraden begraven liggen. Ik wil u allen vanaf deze plaats heel hartelijk danken voor uw medewerking welke ik al die jaren van u heb mogen ontvangen. Hierbij spreek

ik de hoop uit dat u ook de heer Castelijin dezelfde medewerking zult willen geven. Nogmaals hartelijk dank.

Adresgegevens van de heer Castelijin, Hoogakker 42, 4714 GJ Sprundel. Telefoon: 0165-383281.

Jan Verstraten  
Vondelstraat 4  
4735 BR Zegge



**BoVomed onderscheidingen**  
Uw Trost, Onze Zorg!

voor de bemiddeling van uw onderscheidingen

Tel : 06-42509209 / 06-41881533  
Mail: info@bovomed.nl  
Web: www.bovomed.nl



Adres:  
Industrieweg 38,  
5688DP Oirschot



www.bovomed.nl  
info@bovomed.nl

**PARAMONDI ARUBA**

Huur nu uw prive villa met zwembad op Aruba.



Witte muren, blauwe zee, strand van de voorstreek met  
Klein, maar zo heerlijk Aruba.  
Wij hebben nu twee villa's te huur.



INTERESSE?  
BEUK ONS EEN MAIL OF  
BEL EN WIJ ZENDEN U EEN  
INFORMATIEPAKJEET.



Te huur !!

PARAMONDI2009@GMAIL.COM / 06-41881533

# Mijn oorlogsjaren 1940-1950 (deel 9)

*Van sobat Henk Maas uit Roermond ontving de redactie met veel genoegen het verzoek om zijn memoires onder de titel "Mijn oorlogsjaren 1940-1950" te publiceren in ons periodiek "SOBAT". Deze memoires beslaan een tweetal periodes: De periode 1940-1945 in Roermond en de periode Nederlands Oost-Indië van 22-11-1946 tot en met 19-02-1950.*

*In een groot aantal afleveringen zal de redactie de lezers van "SOBAT" kennis laten maken met deze zeer waardevolle herinneringen en ervaringsverhalen van Henk Maas.*

Toen we Garoet binnenreden, stond bijna de hele bevolking te kijken, zo iets hadden ze blijkbaar nog nooit gezien. We slipten die nacht in enkele huiskes. Er was niet veel ruimte maar we waren in die elf maanden in de tropen wel wat gewend. Overigens waren de extremisten wel erg brutaal, ze zaten circa 200 meter buiten de stadstrand. Na enkele nachtelijke schermutselingen met die lui, trokken we met de hele colonne weer verder naar Tasikmalaja. Na 20 km, waren er enkele barricades opgeworpen, doch die namen we vrij snel ondanks wat geweervuur en geschreeuw. Waarschijnlijk waren ze beducht voor zoveel carriers met kanonnen. Na het bergtraject kregen we een goed

stuk weg en reden we flink door. Er was wel nog een oponthoud omdat de TNI op een voor hen geschikt punt een staadraad over de weg had gespannen. Precies op die hoogte dat onze jongens onthoofd zouden kunnen worden. Maar gelukkig werd de draad bijtijds opgemerkt en snel opgeruimd. Nauwelijks enkele kilometers verder waren enkele ploppers bezig versperringen op de weg te leggen. Hele kamponghuisjes werden gebruikt, maar daar reden we overheen en voort ging het, maar niet voor lang. Want zo'n 15 km, verder kregen enkele carriers pech en alles moest stoppen. Op dat punt lag een kleine post van 20 man Stoottroepen die klaagde dat bendes, waarschijnlijk de DI (Daroel Islam), hen regelmatig beschoten. Ook de voorbijgaande konvoien kregen ervan langs. Ze konden er met zo weinig man geen eind aan maken. Er werden een tiental mensen op af gestuurd en ja hoor, op ongeveer 800 meter hadden ze een grote borstwering gemaakt. Dat was een mooi karwei voor onze PAG-kanonnen. Na een stuk in stelling te hebben gebracht, was er na enkele salvo's niets meer van de borstwering en ploppers te zien. Inmiddels was onze ondersteuningscompagnie naar Tjlamis vertrokken, behalve ons peloton. Wij moesten wachten totdat we bericht kregen om verder te mogen gaan.

## September 1947

Ons peloton is in Manondjaja aangekomen voor wat meer rust. Deze kampong is ogenschijnlijk rustig.

Toch waren we op onze hoede na al die ervaringen van de afgelopen elf maanden in dit deel van West-Java. De inwoners waren vriendelijk en soms gastvrij. Ook hier moesten we wachtlopen en -vooral 's nachts- gespannen uren op een brenpost. Er was geen maan en de duisternis is dan ook 'potdicht', waardoor je meer op je gehoor dan op je gezichtsvermogen moest vertrouwen. Aan de overkant van de weg was een bos met klapperbomen en verderop enkele kamponghuizen die geweldig brandbaar zijn met hun daken van atap (een soort dakbedekking van gedroogd palmblad) en hun bilik (bamboe) wanden. Je wist dat er gevaar dreigde, maar je kon niets zien zodat de DI of de TRI-soldaten en andere bendes je konden benaderen. Alle factoren aanwezig voor een gespannen zenuwtoestand! Bij elk geluid dat ook maar een beetje afwijkt van de gewone nachteluiden was je extra op je hoede. Het kunnen immers voorzichtig naderbij sluipe ploppers zijn. Dan zat je weer in de verte te uren naar vuurvliegjes of was het misschien iets anders? Plotseling werd je opgeschrikt door het geratel van een machinegeweer (een eind uit de buurt) en van geweerschoten. Het was dan moeilijk in te schatten of het van onze kant kwam dan wel van de vijand. Ergens verder weg was een vuurgloed zichtbaar die steeds groter werd totdat het de omvang van een flinke brand aannam. Je weet dan dat extremisten weer bezig zijn aan volkomen zinloze verwoestingen. Deze brandhaarden troffen alleen maar de eigen bevolking. Vanuit een andere richting kwam een zware dreun.

Toen begon het plotseling te regenen, een tropische bui. Wanneer dan eindelijk aan het einde van je twee uur durende wacht de aflossing kwam, was je weer opgelucht dat je er vanaf was zodat er weer een einde gekomen was aan dat drukkende gevoel dat jij alleen verantwoordelijk bent voor de veiligheid van je kameraden. Bij zo'n wacht zag je geen mooie volle maan met ruisende palmbomen die mooi afstaken tegen een donkere hemel. Ook dacht je niet aan een meisje in Nederland of aan je familie. Je tuurde gespannen in de inktzwarte tropennacht, op alles voorbereid. Je vloekt alleen maar inwendig op de duisternis, de regen, de muskieten en de tegenstander die je vaak niet zag, zelfs niet als het licht werd. Je zat op





wat ze konden vinden en wat de weinige bewoners hen gaven. Tot nu toe was onze tocht een voortdurende verhuizing, van Soemedang naar Garoet, Manondjaja, Tasikmalaja en Tjiamis. Wat zou de volgende post zijn? We trokken door een groot gedeelte van de Preanger.

Inmiddels waren vier mannen van ons peloton in een rusthuis in Bandoeng opgenomen met lichamelijke en mentale klachten.



wacht in het pikdonker met allerlei gespuis. Het was een heuse guerrillaoorlog en beslist geen politionele actie!

Terug naar de werkelijkheid, vandaag een zogenaamde kleine patrouille gelopen waaruit bleek dat de omgeving toch niet zo van God en alleman verlaten was. We begonnen met het doorzoeken van een kampong. We vonden enige samoerazwaarden van Japanse makelij, enkele krissen en geweren. Intussen had de 4e compagnie onder leiding van de fanatieke luitenant Engelbert (aangevuld met 4 man van de andere compagnieën, waaronder van ons peloton Mies Janssen, Harrie van de Elzen, Piet

Grubben en Mat Jansen) een grote actie ondernomen. Het werd een gevaarlijke tocht in een desolate streek met weinig bevolking. In West-Java tussen Garoet en Tasikmalaja hebben we heel wat kilometers patrouille gelopen. Een lastig terrein met bendes van diverse pluimage met ieder hun eigen bendeleider. Hier is ook de beruchte bendeleider Aboebakar gevangen genomen door bovenvermelde actiegroep. Op zijn hoofd stond fl 15.000,00. Ook zwierden er nog opmerkelijk veel Japanse soldaten rond. Al met al een gevaarlijk gebied. Deze actie duurde enkele weken en trok door een groot gedeelte van West-Java. Foerage was er nauwelijks, ze waren aangewezen op

## VETERANENDAGEN 2013

### Koninklijke Marine

Deze zal plaatsvinden op donderdag 20 juni 2013 te Den Helder.

### Koninklijke Luchtmacht

Deze zal plaatsvinden op donderdag 5 september 2013 op Vliegbasis Gilze-Rijen.

### Koninklijke Marechaussee

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 4 oktober 2013 te Apeldoorn.



# Speciale aanbieding voor SOBAT-lezers!

In ons eigentijds familiehotel vindt u niet alleen een sfeervolle plek om te overnachten maar ook de Achterhoekse gastvrijheid en kwaliteit. Samen met ons team spannen wij ons dagelijks in om het onze gasten naar de zin te maken. Wij zijn er dan ook trots op dat we recentelijk het certificaat van Zoover.nl 'recommended bij Zoover visitors' hebben mogen ontvangen.

Omdat we ons maar al te goed beseffen dat u degene bent die onze inspanningen van de afgelopen tijd zo gewaardeerd heeft, ontmoeten we u graag nog eens in "Het pareltje aan de IJssel". Want zo beschreef een van de gasten ons hotel. Met de komst van onze Brasserie aan de IJsselkade, eind 2011, is deze benaming nog meer van toepassing. Maar niet alleen de rustige ligging aan de IJssel is uniek. Ook de historische binnenstad, vol cultuur en kunstgalerieën, op 5 minuten loopafstand maakt de locatie van ons hotel bijzonder. En wat te denken van de Veluwezoom, het Montferland en de IJsselstreek in de nabije omgeving.

Wilt u er eens lekker tussenuit, kom dan genieten van onze gastvrijheid

en de prachtige locatie. Profiteer van een waanzinnige korting, want onderstaande aanbieding is alleen voor SOBAT lezers en geldig voor boekingen t/m maart 2013:

**3-daags SOBAT arrangement**  
**Van € 142,50 voor**  
**€ 95,00 per persoon**

- Ontvangst met koffie of thee
- 2 overnachtingen met ontbijt
- Drie gangen keuze-diner (bij voorkeur op de tweede avond)
- Boek over de Doesburgse monumenten (t.w.v. € 19,95)
- Gratis parkeren van de auto en fietsen in de afgesloten parkeergarage

- Gratis gebruik van wifi

Reserveer via onze website [www.hotel-doesburg.nl](http://www.hotel-doesburg.nl) of bel met 0513-740000

Het is mogelijk het arrangement te verlengen voor € 35,00 per persoon per nacht op basis van logies met ontbijt. (bij aankomst op donderdag tot en met zaterdag geldt een toeslag van € 10,00 per persoon).

Op onze website [www.hotel-doesburg.nl](http://www.hotel-doesburg.nl) vindt u een uitgebreid overzicht van de activiteiten en (culturele) bezienswaardigheden in de omgeving.



## Herinneringen aan Nieuw-Guinea

Tussen 1950 en 1962 dienden om en nabij 30.000 Nederlandse militairen -waaronder een groot aantal mariniers- in het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. Op 1 oktober 2012 was het 50 jaar geleden dat Nederland afstand deed van het gezag over Nederlands Nieuw-Guinea. Na een tijdelijk bestuur door de Verenigde Naties werd de toenmalige kolonie op 1 mei 1963 definitief overgedragen aan Indonesië.

Met de bijzondere tentoonstelling "Verhalend Verleden, herinneringen aan Nieuw-Guinea" gaat het Mariniersmuseum Rotterdam terug in de tijd. Door middel van gefilmde portretten vertellen zes betrokkenen over de periode dat ze uitgezonden werden naar het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. Eigen objecten, foto's en documenten maken de verhalen tastbaar en

betrekken de bezoekers bij de vaak dierbare persoonlijke herinneringen aan de voormalige Nederlandse kolonie.

In "Verhalend Verleden" halen vijf mariniers en een vrouw van een marinier herinneringen op aan hun leven en werken onder moeilijke omstandigheden in een tropisch klimaat. Patrouilles in de jungle, het samenwerken met het Papoea Vrijwilligers Korps, de Indonesische infiltraties en het lot van de Papoea bevolking hebben sporen achtergelaten bij de oud-mariniers. Wat betekent het om als veteraan terug te keren en geconfronteerd te worden met het West-Papua van nu? Velen denken met weemoed terug aan wat in Nieuw-Guinea is achtergelaten.

"Verhalend Verleden" laat u met aangrijpende verhalen, persoonlijke

voorwerpen en interessante foto's van zeer nabij kennis maken met een indrukwekkende tijd.

"Verhalend Verleden" is tot en met 29 september 2013 te zien in het Mariniersmuseum Rotterdam.



# 11.505 keer dank!



Het vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, bedankt alle 11.505 bellers die deel genomen hebben aan de speciale lotenactie in samenwerking met de BankGiro loterij. Maar liefst bijna 25% van alle bellers is daadwerkelijk lid geworden van de BankGiro loterij en steunt daarmee direct het vfonds.

Met dit geld kan het vfonds nog meer projecten financieren om duidelijk te maken dat erkenning en waardering van o.a. politie, oorlogs- en diensslachtoffers zeer belangrijk is. Net als het levend houden van de herinnering aan oorlog, zoals bij Kamp Vught, het herdenken en vieren van bevrijding en vrijheid. En het besef dat vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde niet mogen ontbreken.

Eind september zijn uit de bellers 70 gelukkige winnaars bekend geworden. Winnaars van de reis zijn de heer Kohlen uit Wijk bij Duurstede en mevrouw Van de Merbel uit Willemstad (NB). De Ipads gaan naar mevrouw Janssen Steenberg uit Druten en mevrouw Fiselier uit Losser. Wij willen hen allen, mede namens alle veteranen, hartelijk feliciteren met hun prijs.

[www.vfonds.nl](http://www.vfonds.nl)

# Herdenking bij het Lancastermonument te Ridderkerk

Foto's: Jos Westdijk

Op 20 september jl. vond bij het Lancastermonument aan de Rijksstraatweg te Ridderkerk de jaarlijkse herdenking plaats. Dit jaar bijzonder omdat het monument 10 jaar geleden (in 2002) in aanwezigheid van een honderdvijftig-tal Engelse "Market Garden" veteranen, vertegenwoordigers van de Engelse Ambassade, de Canadese Ambassade en de Koninklijke Luchtmacht werd onthuld.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog is in de nacht van 26 op 29 juni 1945 de van een bombardement op Keulen terugkerende Lancaster ED 362 van No. 100 Squadron door een Duitse nachtjager neergeschoten en crashte in een weiland langs de Rijksstraatweg in Ridderkerk.

In de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft de wrakkenopruimingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht op verzoek van de gemeente onderzoek gedaan naar de resten van het toestel en de locatie gemarkeerd. De gemeente heeft toen op uitdruk-



kelijk verzoek van de Britse regering besloten om het wrak en de mogelijke menselijke resten met rust te laten en op de locatie een monument te plaatsen.

De Britse Ambassadeur liet weten dat de Britse regering handelde in overeenstemming met de Conventie van Genève. Daarin is bepaald dat wrakken van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog als herinneringsplaatsen dienen te blijven bestaan, waarbij de

plaats duidelijk gemarkeerd moet worden.

In dezelfde periode was een Ridderkerks comité in het kader van "Remember September" (de Slag om Arnhem) bezig om, voor de bij de jaarlijkse herdenking van "Market Garden" aanwezige Engelse veteranen, een dag te organiseren. In dat comité hadden zitting twee bestuursleden van voormalig VOMI



Zuid-Holland Zuid, te weten de heren Ger de Jong (voorzitter) en Arie van Stenis (penningmeester).

Met de gemeente werd besproken om de onthulling van het op te richten Lancastermonument te combineren met de komst van de Engelse veteranen. Ger de Jong en Jos Westdijk van de gemeente hebben de realisatie en de organisatie van de onthulling op zich genomen.

Door het comité "Remember September" was inmiddels contact opgenomen met de Nederlandse branche van de Market Garden Veterans Association.

Onder grote belangstelling werd het monument op 21 september 2002 door de toenmalige burgemeester (drs. J.B. Waaijer) en in het bijzijn van Engelse veteranen compleet met vaandels en vele VOMI-veteranen onthuld.

In de avond werd de Engelse en Nederlandse veteranen een concert aangeboden in de kerk "De Levensbron". Bij het spelen en zingen van "Land of Hope and Glory" ging het dak van de kerk er bijna af. Bij dit concert was ook aanwezig de toenmalige commandant van het Operationeel Commando "7 December", generaal-majoor L. Noordzij, thans voorzitter van VOMI Nederland.

In 2004 hebben de heren Ger de

Jong en Wim van Gent contact gezocht met Basisschool "De Piramide", die het monument heeft geadopteerd. Jaarlijks organiseert de gemeente samen met de school een herdenking, waarbij de leerlingen een belangrijke rol spelen bij het lezen van gedichtjes en het plaatsen van

monument. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Royal Air Force, Canadese Ambassade, British Legion Nederland, Bond van Wapenbroeders, VOMI Zuid-Holland en onder leiding van de ceremoniemeester (de heer A. de Koning, reserve luitenant-kolonel der Genie



rozen in de haag van het monument. Dit jaar was het dus tien jaar geleden dat het monument werd opgericht. Reden om er extra aandacht aan te besteden. Een honderd-tal leerlingen van "De Piramide" werd door acht oude legervoertuigen van de TRIS (Troepenmacht in Suriname) van school gehaald, maakte een rondrit door Ridderkerk en verscheen getooid met rood-wit-blaauwe vlaggetjes bij het

bd) werden toespraken gehouden door burgemeester A. Attema, de heer Ger de Jong en werd de exhortation "We will remember them" door mevrouw Elsa van Gekeren van British Legion uitgesproken.

Daarna volgde kransleggingen. De heer Ger de Jong bood na afloop de Basisschool als aandenken aan het 10-jarig bestaan van dit monument een herdenkingsspiegel aan.



# Onthulling monument en herdenking Papuastrijders

Op 1 oktober 2012 werd een monument onthuld ter ere van de Papuastrijders die in de jaren 1942-1962 de Nederlandse militairen in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea ondersteunden.

De ceremoniële onthulling van het monument, door de heer J. Bergsma en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht / levens Inspecteur der Veteranen (luitenant-generaal A.C. Oostendorp), vond plaats op het landgoed Bronbeek te Arnhem.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Nederlands Nieuw-Guinea overgedragen werd aan UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority, het tijdelijk bestuur van de Verenigde Naties over Westelijk Nieuw-Guinea). Enkele maanden na de overdracht kwam het gebiedsdeel onder overheidsgesetz van Indonesië. Voor de naar Nederlands Nieuw-Guinea uitgezonden militairen was dat het einde van een lange periode van gevaarlijke acties. Vanaf de onafhankelijk-

heid van Indonesië in 1949 trachtte Soekarno Nederlands Nieuw-Guinea, het enige niet overgedragen deel van de voormalige kolonie, in bezit te krijgen. Indonesië infiltreerde met (semi-)militaire eenheden. Dit gebeurde vanaf 1959 steeds vaker om de druk op Nederland op te voeren. Om de Indonesische infiltranten te onderscheppen, zond Nederland patrouilles uit die veelal werden begeleid door Papuadragers en -verkeners. De Nederlandse militairen ondervonden in hun functioneren en overleving in het oerwoud grote steun van deze Papua's, die de jungle door en door kenden.

Al lang wilden Nieuw-Guinea-veteranen een monument oprichten voor de Papua-medestrijders van toen. Daarmee willen zij hun waardering uiten voor de inzet en opoffering van de Papua's die de Nederlandse strijdkrachten ondersteunden en deze Papuastrijders zo in herinnering houden. De behoefte aan



een gedenkteken is door de jaren heen sterker geworden. Hoewel de uitgezonden militairen geen verantwoordelijkheid droegen voor de destijds gewekte verwachting van zelfstandigheid en voor de overdracht in 1962, voelden velen zich toch ongemakkelijk over het lot van de Papua's. Op initiatief van enkele Nieuw-Guinea-veteranen is daarom een comité gevormd onder leiding van NNG-veteraan Joop Bergsma. Het heeft zich succesvol ingezet om een monument voor de Papua's te realiseren. Als plaats voor dit monument koos het comité voor het landgoed Bronbeek, omdat dit jaarlijks al door vele veteranen wordt bezocht voor herdenkingen en reünies.

Direct voorafgaand aan de onthulling vond in de Sumatrazaal van de Kumpulan een minisymposium plaats waarin de band tussen de Nieuw-Guinea-veteranen en de Papuastrijders centraal stond. Tijdens dit minisymposium werden de inleidingen verzorgd door de heren T. van Hees, C. van Bruggen en B. Kaisiëpo Ms. Het symposium werd afgesloten met een klankbeeld over Nederlands Nieuw-Guinea van Ivo Bol en Willem Peter Meeuwissen. Na de ceremoniële onthulling van het monument volgde een kranslegging en een defilé met als afsluiting een Indische rijstmaaltijd en een samenzijn in de Kumpulan.

Ter gelegenheid van de onthulling van het monument is in Museum Bronbeek een tijdelijke expositie ingericht over de inzet van de Nederlandse militairen in Nederlands Nieuw-Guinea en hun band met de Papua's.





**SORBAT**

# Marinus Rost van Tonningen: KNIL-Commandant van 1907 tot 1909

*Luitenant-generaal  
Marinus Bernardus Rost  
van Tonningen (1852-1927)  
was één van de velen in  
een lange reeks comman-  
danten van het Koninklijk  
Nederlandsch-Indische Leger.  
In 1907 verkreeg hij als  
adjutant in buitengewone  
dienst van H.M. de Koningin  
deze verantwoordelijke  
functie, die hij twee jaar vol  
tevredenheid zou vervullen.  
Vervolgens ging hij met pen-  
sioen; hij had bijna veertig  
jaar als militair in de tropen  
gewerkt. Wie was deze man  
en hoe was hij thuis?*

We maken in het boek *M.B. Rost van Tonningen (1852-1927), het familielevens van de Lombokgeneraal*, kennis met een telg uit een roemrijk geslacht dat diverse familieleden geleverd heeft aan het Nederlandse leger. De vader van Marinus ging feitelijk uit verveling bij het leger en rolde door toeval en door familieleden aan het begin van de 19e eeuw in een gespreid bedje. De vader van Marinus kwam ongehuwd als militair in Suriname terecht, waar hij het weinig naar zijn zin had. De slavernij bestond nog volop en Rost van Tonningen had het in dat land niet naar zijn zin. De verschrikkelijke warmte was een ware kwelling voor de man. De militairen deden dienst als een veredelde politiemacht, die weggevluchte slaven terug mocht halen. Het moraal van het leger was laag. Rost schrijft hierover: "Wanneer nu evenwel een soldaat in groot uniform als een zwijn beschonken langs de weg ligt, kan diezelfde neger dan nog achting voor hem voelen?". De mopperende vader Rost vond het allemaal maar niets en uitte het gebrek aan discipline van de soldaten graag tegen medeofficieren. Uit zijn bewaard gebleven brieven kan stellig de indruk worden gewekt dat de goede man geleden moet hebben in dat land. Zijn leven speelde zich grotendeels af in Fort Nieuw Amsterdam, waar hij later met zijn vrouw in een officierswoning bleef. In 1852 werd Marinus daar geboren. Diverse soldaten verleenden hand- en spandiensten bij de

bevalling. De doopgetuigen zouden militairen zijn. Een jongen geboren op een militaire kazerne, dat belooft de wat te worden!

Marinus had een opgeruimd karakter. In zijn jeugd zat hij rond de kazerne te ravotten, waar hij weinig vriendjes had. Hij was een gesloten jongen, die ook goed alleen kon spelen. Altijd beleefd naar de officieren die hij in de kazerne tegenkwam. Het accepteren van orders en bevelen was hem met de paplepel ingegoten. Mogelijk werd in die jaren zijn zelfstandigheid gevormd en ook het gevoel het allemaal anders te willen doen dan zijn vader. Marinus was een jongen van aanpakken en zijn vader eerder iemand van bij de pakken neerzitten en afwachten. Wel altijd kritiek en commentaar. Nee, Marinus loste al gauw zijn eigen probleempjes op en dopte zijn eigen boontjes. Vol enthousiasme begon hij op zestienjarige leeftijd zijn opleiding aan de KMA te Breda. En na deze school vertrok Rost van Tonningen in 1872 als jong officier naar de Oost.

Het boek beoogt zeker geen biografie te zijn, doch geeft een beeld van het privéleven van deze vooraanstaande



militair, zoals dat is opgemaakt uit niet eerder aangehaalde bronnen.

M.B. Rost van Tonningen (1852-1927). Het familielevens van de Lombokgeneraal, door F.J.A.M. van der Helm. ISBN 9 789460-081408, 17 Euro (ook afhaalprijs bij auteur via [helmhuis@ziggo.nl](mailto:helmhuis@ziggo.nl)), 240 blz, paperback, uitg. Kirjaboek. Verkrijgbaar via internet BOL, AKO, BRUNA en de betere boekhandel.

## Luchtmacht dagen 2013

Deze worden gehouden op 14 en 15 juni te Volkel.

## Marinedagen 2013

Deze worden gehouden op 20, 21, 22 en 23 juni te Den Helder.

## Landmachtdagen 2013

In 2013 zijn er géén Landmachtdagen.

# SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

## 'Alles Inclusief' vakanties altijd met **Veteranen Voordeel**

Soldiers and Veterans Hotels is een regelrecht succes.

Uit ervaring blijkt dat Veteranen en oud- en actief dienend Defensiepersoneel zich graag treffen, hetgeen we kunnen opmaken uit de vele enthousiaste reacties en de vele honderden boekingen.

BTR Reizen 'timmerd flink aan de weg'. Doordat de contacten in de 'veteranenwereld' zich alsmaar uitbreiden kan BTR Reizen ook voor het najaar en komende winter en voorjaar een aantrekkelijk programma aanbieden met de inmiddels bekende 'Alles Inclusief' vakanties naar de vier Soldiers and Veterans Hotels, mede hierdoor kunnen wij u gelukkig nagenoeg alle reizen voor 2013 zonder prijsverhoging aanbieden. Per 25 september j.l. is BTR Reizen deelnemer van het **Stichting Garantiefonds Reisgelden**. Voor u een extra zekerheid dat de SGR garant staat voor uw betaalde reisom. Van BTR Reizen een service die niet iedereen biedt!

### 5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie van maandag t/m vrijdag

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met ...
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ **GRATIS:** 4 avonden van 18.00 tot 23.00 uur drankjes met keuze uit: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, tapbieren, jenever, en huiswijnen



SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

### Hotel Dennenhoeve\*\*\* Nunspeet / Veluwe

#### 5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

**Speciale Actie Voordeel Weken 2012 / 2013 €209,-**  
van maandag 3 dec. t/m vrijdag 7 dec.  
van maandag 7 jan. t/m vrijdag 11 jan.  
**Veteranen Voordeelprijs € 189,- p.p.**

**Winterseizoen oktober t/m maart 2013 voor €224,-**  
**Veteranen Voordeelprijs € 199,- p.p.**

**Speciale Veluwse Mid-Winterweken 2013 €224,-**  
van maandag 21 jan. t/m vrijdag 25 jan.  
van maandag 18 feb. t/m vrijdag 22 feb.  
**Veteranen Voordeelprijs € 199,- p.p.**

#### Het extra en gratis Veluws Mid-Week arrangement:

- ✓ Heerlijke Veluwse Stampottenbuffet
- ✓ Gezellige Hollandse spellenavond
- ✓ Heerlijke Veluwse specialiteiten lunch
- ✓ Muziekavond met huis toetsenist Gustav
- ✓ Bingo-avond met leuke prijsjes



SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

**NIEUW: lang weekend alleen winterseizoen vrijdag t/m maandag**

### Hotel Gaasterland\*\*\* Rijs / Friesland

4 dagen 'Alles Inclusief' vakantie €161,-

**Veteranen Voordeelprijs € 145,- p.p.**



SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

### Hotel 't Holt\*\* Diepenheim / Twente

#### 5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

**Speciale Actie Voordeel Weken 2012 / 2013 €209,-**  
van maandag 21 jan. t/m vrijdag 25 jan.  
van maandag 18 feb. t/m vrijdag 22 feb.  
**Veteranen Voordeelprijs € 189,- p.p.**

**Winterseizoen oktober t/m maart 2013 voor €238,-**  
**Veteranen Voordeelprijs € 214,- p.p.**

**Speciale Twentse Mid-Winterweken 2013 €215,-**  
van maandag 14 jan. t/m vrijdag 18 jan.  
van maandag 25 feb. t/m vrijdag 1 mrt.  
**Veteranen Voordeelprijs € 194,- p.p.**

#### Het extra en gratis Twents Mid-Week arrangement:

- ✓ Heerlijke Twentse Stampottenbuffet
- ✓ Koffie of thee met Twentse Krentenwegge
- ✓ Steervol Candlelight diner
- ✓ Rondleiding Oranjemuseum in Diepenheim
- ✓ Gratis fiets, auto of wandelkaart van Twente



**BTR REIZEN**



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL







## Alle ECHOS Homes zijn Veteranen-ontmoetingscentra !

De ECHOS Homes zijn unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

De menselijke maat en het persoonlijk contact zijn de pijlers waarop elk ECHOS Home is gebouwd. Het zijn met recht 'welzijnsvoorzieningen' waar alle veteranenorganisaties met hun activiteiten welkom zijn.



- » ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen tot ca. 150 personen accommoderen.
- » Bel even met onderstaande contactpersonen om uw specifieke wensen te bespreken.
- » ECHOS Homes hebben de Defensie-status 'militaire accommodatie'. Dit betekent dat wij alle activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd direct voor u kunnen declareren!



### ECHOS Home 'de Schakel'

Louvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo

gastvrouw: Marieke Potappel  
tel. 0341 - 552 830



### ECHOS Home 'de Landing'

Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen

gastheer: Usbrand Terlouw  
tel. 026 - 44 30 487



### ECHOS Home 'de Verbinding'

Wolweg 140-A, 3776 LS Stroe

gastvrouw: Susan Redegeld  
tel. 0577 - 461 309



### ECHOS Home 'het Anker'

Toepad 110, 3053 NJ Rotterdam

gastheer: Driand Bultman  
tel. 010 - 242 9910



### ECHOS Home 'de Duif'

Binnenhaven 76-77, 1781 BL Den Helder

gastheer: Han Mennink  
tel. 0223 - 612 178



### ECHOS Home 'de Vrijheid'

Eindhovenosedijk 33, 5688 GN Oirschot

gastheer: Ronnie Reumer  
tel. 040 - 290 4515



### ECHOS Home 'het Bakken'

Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte)

gastheer: Han Mennink  
tel. 0521 - 341 297



### ECHOS Home 'Baan Zulu'

Otterloseweg 12, 6732 B5 Harskamp

gastheer: Ad Muijwijk  
tel. 0318 - 453 060

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met Cor Louwerse  
CH.Louwerse@home-basesupport.net

Home-Base Support  
Frankenlaan 38  
7312 TD Apeldoorn

[www.home-basesupport.net](http://www.home-basesupport.net)

HOME BASE  
SUPPORT



# Themazondagen rond Nederlands-Indië en Indonesië

Het programma van de komende themadagen in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem omvat lezingen met dia- en film-presentaties en soms korte dans- en muziekuitvoeringen. Historici, wetenschappers, kunstenaars en schrijvers belichten de historie en cultuur van het voormalige Nederlands-Indië en het huidige Indonesië.

## De dagthema's zijn:

20 januari 2013  
"Bandoeng/Bandung"  
17 februari 2013  
"Over Bronbeek"  
17 maart 2013  
"Ethische politiek"

De dagen vinden plaats in het reu-  
nie- en congrescentrum Kumpulan  
op het landgoed Bronbeek,  
Velperweg 147 te Arnhem.  
Ontvangst vanaf 10.00 uur, zaal  
open 10.30 uur, programma 11.00-  
15.00 uur.

De toegangsprijs per dagprogram-  
ma is € 25,00 (incl. koffie of thee  
met spekkoeke, Indisch buffet en  
een consumptie). Voorinschrijving  
is vereist, er is geen kaartverkoop  
ter plaatse. Inschrijven voor de  
afzonderlijke dagprogramma's is  
alleen mogelijk via een formulier  
dat kan worden aangevraagd bij  
het Bedrijfsbureau Bronbeek via  
e-mail: Loket.KTOMM.Bronbeek@  
mindef.nl

## Herdenking Roermond 2013

De jaarlijkse herdenking bij het  
Nationaal Indië-monument  
1945-1962 in het "Nationaal  
Herdenkingspark Roermond"  
zal plaatsvinden op **zaterdag 7  
september 2013**.

## Nederlandse Veteranendag 2013

De negende Nederlandse  
Veteranendag wordt gehouden  
op **zaterdag 29 juni 2013**  
te Den Haag.

# 'Herdenking 15 Augustus 1945' in Spanje

*-Opdat wij nooit vergeten dat een oorlog geen winnaars kent, maar slechts verliezers-*

ALFAS. De herdenkingsplechtig-  
heid die 15 augustus jl. werd geor-  
ganiseerd in het clubgebouw van  
Club Los Holandeses ligt alweer  
een tijdje achter ons. Maar dat  
geldt ook voor het felt zelf: 67 jaar  
geleden tekende de Japanse keizer  
de capitulatie. Ontelbare slachtof-  
fers van de Tweede Wereldoorlog  
in Azië en van de Berslapperperiode  
in voormalig Nederlands-Indië  
worden nu jaarlijks herdacht. In  
Den Haag zei Kamervoorzitter  
Gerdi Verbeet in dat kader: 'We  
dachten dat we de namen van  
alle gevallen wel kenden. Nu  
weten we dat het heel lang kan  
duren voordat je de boeken over  
een oorlog kunt sluiten. Als je het  
al ooit kunt'. Zij kreeg een boek  
aangeboden met 11.500 namen  
van mannen, vrouwen en kinderen  
die in Nederlands-Indië omkwa-  
men als gevolg van de Japanse  
bezetting. Eregasten bij de plech-  
tigheid in L' Alfàs del Pi waren  
de Nederlandse Defensieattaché  
luitenant-kolonel Michel de

Brabander met echtgenote Dorry,  
consul Eric Durieux en echtgenote  
Lita en mevrouw Marty Bron. Zij  
is een van de initiatiefnemers van  
de herdenkingsbijeenkomst, die  
zijn oorsprong vond in de jaren  
negentig. Kransen werden tijdens

de plechtigheid gelegd namens  
de ambassade en het consu-  
laat, namens de Vereniging van  
Nederlandse Veteranen en Oud-  
Militairen Costa Blanca, namens  
het Oranje-comité en namens het  
Indië-herdenkingscomité.



**SOBAT**

# Belevenissen van een Genie-soldaat in Indië (deel 2)

*Van mijn schoonzoon, de heer F. de Brouwer, ontvang ik een copie van het verhaal "Belevenissen van een Genie-soldaat in Indië" indertijd geschreven door zijn vader R.P. de Brouwer omstreeks april 1948. Deze inmiddels overleden Genie-soldaat der eerste klasse behoorde tot de 2e Genie Parkcompagnie/D-Divisie /Palmboom.*

H.J.Th. Butôt  
Meeuwensstraat 26  
2025 ZC Haarlem  
Tel. 023-5370782

*In mijn verhaal noem ik de soldaten gewoon bij hun voornaam, van de officieren en onderofficieren zal ik alleen de eerste letter van de achternamen vermelden.*



Daarna kwamen er nog wel een stuk of vijf, zes bruggen. Die waren wel niet zo lang als de vorige, maar wel nog smaller. Volgens de zaak van "Bartjes" moest nu die wegwals ergens aan een driesprong staan. We hadden nog steeds niets gezien dat daar op leek. Een tijd later kwamen we weer aan zo'n stelle heuvel en toen we op de top waren, kregen we hem in het vizier. "Jonge, jonge, wat een land" zei Jan, "Wat een land". "Hè jongens daar staat ie", wist Joop als Amsterdammer te vertellen. Hij had nog wel veel meer in zijn woordenboek staan, maar dat kan ik allemaal niet woordelijk neerschrijven. "O, dat is een karweitje van niks", zei Jan. "We kijken of we dat ding hier kunnen keren, trekken de wals er met de lier op en gaan weer naar Semarang". Ja, ja, makkelijker gezegd dan gedaan.

We gingen naar beneden en Jan draaide meteen zijn voertuig een rimboepaadje in. Om de low-loader even snel te keren, om het zo maar eens te zeggen. Maar het was daar

nogal aardig nat. Het begin was goed, maar toen hij achteruit moest, zat het hele zaakje al snel vast. Een paar keer geprobeerd, eerst vooruit en dan weer achteruit, niks hoor! "Dan de lier maar aan een boom vastmaken", zei Jan. Dat viel ook af weer tegen want de lier werkte niet. Jan was onder de wagen gedoken om te kijken wat er aan mankeerde. Hij zag gauw genoeg wat er aan haperde: de koppeling was los. Deze weer, zo goed en zo kwaad als het ging, gerepareerd. Toen de lier afgerold en aan een boom vastgemaakt. Joop stond bij de lier en ik bij de boom. Eerst nog eens gekeken of alles goed zat, ondertussen was Jan in de wagen gestapt en kon het spel beginnen. Hij begon juist goed te trekken, toen ik begon te schreeuwen "stop, stop", want hij trok de boom uit de grond. En wat heb je eraan als je de boom uit de grond trekt en de trailer staan blijft. Dus weer opnieuw, maar nu om een andere boom. Bij de eerste keer trekken was de lier of liever gezegd de koppeling, ook weer losgegaan. Weer gerepareerd en maar weer van voor af aan begonnen. Het ging nu prima en binnen een paar minuten stond de trailer weer midden op het pad en kort daarna weer op de weg. Het plan was nu om de low-loader tegen de helling te zetten en zo de wals erop te lieren. Als de wals er dan op stond, zouden we doorrijden en over Bodja teruggaan naar Semarang. Achteraf bekeken was het goed dat we dat niet gedaan hebben, want er bleek ergens op die weg een brug in de kali te liggen. Inmiddels was Jan naar boven gereden om te kijken of hij daar niet kon keren. Maar het duurde zo lang dat sergeant Van L. en ik maar eens gingen kijken. Mijn tong hing zowat op mijn schoenen, toen ik boven was. We moesten nog een paar honderd meter lopen voordat we op de plaats waren waar Jan met zijn wagen vast in de modder stond. We waren er nog maar net toen het begon te regenen en dat was ook het begin van de ellende. Het was er verschrikkelijk nat en modderig. We hebben van alles geprobeerd om de wagen er uit te krijgen, maar het hielp allemaal niets. Na nog wat gepruts besloot sergeant Van L. terug te rijden naar Semarang. Hou zou bij LTD 16 proberen een "Break

Down" (zie foto) mee te krijgen. Zo gezegd, zo gedaan. Sergeant Van L. ging weg en wij bleven achter. Toen sergeant Van L. weg was, ging Jan nog eens aan de gang. Vooruit en achteruit en nog eens vooruit en achteruit, maar we kwamen geen streep verder. Het voertuig kwam hoe langer hoe dieper in de modder te slaan. Dan maar wachten. Maar aangezien wachten lang duurt, probeerden we toch van alles om het voertuig uit de modder te krijgen. Toldat het voertuig achteruit in een greppel schoof. Toen waren we helemaal klaar met af en toe nog een "klein" bultje, zoals je die hier kunt hebben. Sinds vanochtend zeven uur hadden we nog geen eten gezien, waardoor we stonden te rammelen van de honger en de kou.

## Draaginsigne Gewonden

Op 21 september jl. heeft de voorzitter van VOMI Nederland (de heer L. Noordzij) in Brouwershaven aan de heer Van de Velden (lid van VOMI Zeeland) het Draaginsigne Gewonden uitgereikt.



# Verenigingsnieuws

## Drenthe/Groningen

Secr. J. Frikke, Koekoekstraat 12,  
9404 BL Assen. Tel. 0592-357140  
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl  
Soc. Comm. Tel. 0596-422389

### Lippenstift

Het lijkt natuurlijk heel ver weg, maar de plannen voor het jaar 2013 waren o.a. agendapunten tijdens de afgelopen vergaderingen van het bestuur van VOMI Drenthe/Groningen. Welke activiteiten er in de regio worden georganiseerd en op welke locatie, is nog niet helemaal duidelijk, maar de datum voor de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. De koks van "Kasteel Schortinghuis" in Spier kunnen weer aan de slag met de stampotten met bijvoegsels. Noteert u vast in de agenda van 2013: Woensdag 10 april. Met lippenstift op de spiegel in uw badkamer kan natuurlijk ook, als u het maar niet vergeet.

### Twintig-dertien

Een "Nieuwjaarsdrankje" wordt aangeboden op woensdag 9 januari in het jaar twintig-dertien. De koffie en de eigengebakken 'kniepertjes' gaan er aan vooraf tijdens de nieuwjaarsvissite met een lezing over Nederlands-Indië in Eetcafé "De Aanleg". Vrijdag 25 januari is, u weet het de laatste vrijdag van de oneven maanden, daar ook de Veteranensoos. Ook veteranen uit andere regio's zijn van harte welkom in Deurze, precies tussen Assen en Rolde. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom.

### Een kleine 400

Zoveel acceptgirokaarten bestelden wij kortgeleden bij de VOMI Centrale Ledenadministratie. Begin januari

gaan deze kaarten -met een begeleidende brief- weer de deur uit. De aanwezige leden tijdens de jaarvergadering in april steunden het voorstel van het bestuur om de contributie niet te verhogen. Een extra vrijwillige bijdrage is natuurlijk van harte welkom en als u toch bezig bent met lippenstift in de badkamer, even bijschrijven: Contributie VOMI. Intussen gaat de secretaris weer aan de slag met zijn Jaarverslag VOMI Drenthe/Groningen 2012'.

### Ramskop

"Dat het Drents vrijwilligersbataljon naar huis komt, vervult ons met grote vreugde. Zij hebben enige jaren in tropische gewesten een zware taak vervuld onder voor hen moeilijke omstandigheden. Wij brengen hulde voor hun opofferingsgezindheid, die hen ertoe gebracht hebben deze taak vrijwillig op zich te nemen. Wij zijn er trots op, dat zoveel Drenthen zich daartoe geroepen hebben gevoeld. Een gevoel van weemoed bevangt ons bij de gedachte, dat vierentwintig hunner niet zullen terugkeren. Voor hun verwanten en vrienden is de dag van terugkeer een zware dag. Mogen zij troost putten uit de overtuiging, dat hun namen bij ons allen in eerbiedige herinnering zullen voortleven, gedachtig aan het woord uit de Openbaring van Johannes: "Zijt getrouw tot de dood en ik zal U geven de kroon des levens. Aan hen echter, die zo gelukkig zijn thans naar hun haardsteden te kunnen terugkeren, roepen zij toe: WELKOM IN NEDERLAND". Met deze woorden opende luitenant-kolonel RM. van der Touw, regimentscommandant van 44 Pantserinfanteriebataljon Johan Willem Friso, 16 oktober 2012 zijn toespraak bij de onthulling van de plaquette van 1-1 Regiment Infanterie op de gedenkplaats van de Johannes Postkazerne te Havelte. Commandant

Van der Touw memoreerde daarmee aan de welkomsttoespraak in september 1948 van de toenmalige Commissaris der Koningin na thuiskomst van het OVW-bataljon 1-1 RI. Uit BS'ers van het Gewest Drenthe werd het zogeheten 'Drents Bataljon' samengesteld. De ramskop werd gekozen als embleem en gaf de regionale herkomst van het bataljon aan. De plaquette is geplaatst naast de overige monumenten van Regiment Infanterie Johan Willem Friso, (het stamregiment) 1-9 RI, (OVW Bataljon "Friesland"), UNIFIL en ISAF. Na het dodenappel, kranslegging, een minuut stilte en het eerste couplet van het Wilhelmus, volgde een defilé door de genodigden, waaronder een aantal 1-1 OVW'ers. Tijdens de warme lunch en het informeel samenzijn waren veel contacten met oude en actieve dienende militairen, de jonge veteranen. Met ingang van 2013 zal de jaarlijkse reünie en herdenking samen met de OVW'ers van het "Friesland Bataljon" in Havelte plaatsvinden.



Hiermee is een eind gekomen aan de herdenking bij de gedenkmuur van "De Brammert" op de Johan Willem Frisokazerne te Assen. Na het opheffen van de reüniecommissie zette het bestuur van 'platform 4-me', zich met succes een groot aantal jaren in, dat bloemen of een krans gelegd werden bij de 1-1 RI-plaquette. De Drentse afdelingen van verenigingen 'Contact Oud Mariniers' (COM), 'Algemene Vereniging van Oud personeel Koninklijke Marine' (AVOM) en 'Vereniging Oud-Militairen Indië- en Nieuw-Guinea-gangers' (VOMI), herdachten op deze wijze hun Drentse sobats.

## Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,  
8939 CM Leeuwarden  
Tel. 058-2800048  
E-mail: henkmoorlag@upcmail.nl  
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Beste vrienden en vriendinnen, hierbij nog enige mededelingen over het intussen begonnen nieuwe seizoen:

SOBAT

Het bestuur heeft besloten geen persoonlijke uitnodigingen meer te verzenden voor onze bijeenkomsten. Daarvoor in de plaats komt er in elke "SOBAT" datum, tijd en plaats te staan, zodat u toch tijdig op de hoogte bent en wij besparen ons veel kosten en werk.

Bij het verschijnen van deze "SOBAT" heeft de weduwenbijeenkomst al weer plaats gevonden, deze keer met een (eigenlijk) te geringe opkomst! Wij vragen ons af of wij hier mee door moeten gaan. Uiteindelijk zijn de regiobijeenkomsten voor alle leden toegankelijk.

### Regiobijeenkomsten 2013

22 januari:

In "t Haske" te Joure.

12 februari:

Op de Vliegbasis, waarvoor u uiterlijk op 5 februari aan de secretaris (p.a. Offemar 48, 8939 CM Leeuwarden) moet opgeven:

1. Naam 2. Geboortedatum en 3. Geboorteplaats. Zonder deze opgave heeft u geen toegang!

12 maart:

In "Ons Huis" te Sint Annaparochie.

09 april:

Jaarvergadering in "t Haske" te Joure.

Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur.

Het bestuur heeft tevens besloten in augustus/september 2013 weer een bootreis te organiseren, waarvoor u t.z.t. een uitnodiging krijgt (met antwoordstrookje).

Het idee om aansluitend aan de ledenvergadering van een gezellig etentje te gaan genieten, zal waarschijnlijk -bij voldoende belangstelling- uitgevoerd worden. Ook hiervoor kunt u een uitnodiging verwachten met antwoordstrookje.

U ziet: Wij doen ons best voor u en hopen dat u trouw onze bijeenkomsten blijft bezoeken. De zieken wensen wij veel sterkte en zo mogelijk een voorspoedig herstel.

## Limburg

Secr. Theo Maas, Pucciniplein 7,  
6371 LV Landgraaf  
Tel. 045-5327394  
E-mail: [themaas@home.nl](mailto:themaas@home.nl)  
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 11 september jl. werd onze penningmeester Sjef Otten door onze

landelijk voorzitter (de heer Leen Noordzij) benoemd tot Lid van Verdienste van VOMI Nederland. Een onderscheiding die Sjef door de jaren heen werkelijk meer dan verdiend heeft voor zijn inzet en geleverde inspanningen voor onze organisatie. SJEF PROFICIAT!!! In dezelfde week, namelijk op vrijdag 14 september, werd door onze landelijk voorzitter het Draaginsigne Gewonden uitgereikt aan ons lid Cees Nuchtermans. Schrik niet: na 62 jaar! Cees het is dus toch nog gebeurd. Je moet maar denken: "Beter laat dan nooit". Ook jij eveneens proficiat!

Zoals altijd kunt u tegen het einde van het jaar de z.g. "november-brief" weer tegemoet zien. Hierin proberen we dan het programma voor het volgend jaar op te nemen. We zullen proberen dit programma weer zo aantrekkelijk mogelijk samen te stellen, hetgeen met het toenemen van de jaren er niet gemakkelijker op wordt. Maar daar kunt u op rekenen: WIJ DOEN ONS BEST!

Houd ons op de hoogte van leden of hun partners die ziek zijn. Een beetje aandacht kan soms wonderen verrichten. Tenslotte wensen wij al onze zieke sobats en/of familieleden van harte beterschap.

## Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, Buxusplaats 10,  
5038 HK Tilburg  
Tel. 013-5400380/fax: 013-5400381  
E-mail: [vomi.nbo@veteranen.nl](mailto:vomi.nbo@veteranen.nl)

### Monument Den Bosch

Op 1 september jl. vond bij het monument in Den Bosch de jaarlijkse herdenking plaats van de Bossche Gesneuvelden.

Elk jaar wordt daarbij speciale aandacht geschonken aan één van de overledenen die op het monument vermeld staat.

Dit jaar betrof het wachtmeester Theo v.d. Heuvel van 41 RVA, die op 22 maart 1950 door een motorongeval om het leven kwam. Namens de aanwezige familie en bekende las de zus van de overledene fragmenten voor uit de laatst ontvangen brief, waarin werd geschreven over de komende repatriëring. Wachtmeester Van de Heuvel heeft dat helaas niet mogen beleven.

Daarna werd door een oud-collega van de overledene verteld over de omstandigheden die tot dit ongeval hadden geleid.

De aanwezige, vroegere, verloofde van Theo sprak later haar verwondering uit over het feit dat zij nu pas antwoord had gekregen op een aantal vragen, die destijds onbeantwoord waren gebleven.

Namens het gemeentebestuur legde de burgemeester (de heer Rombouts) een krans en namens de VOMI werd een bloemstuk gelegd door onze voorzitter J. Kemper, vergezeld van zijn kleindochter Esther.

### Reünie Oirschot 2012

Heeft u foto's genomen van onze reünie op 14 juni dit jaar, dan zou uw secretaris deze graag ontvangen.

### Reünie Oirschot 2013

Hoewel wij niet meer van plan waren om reünies in Oirschot te houden, hebben wij door contacten met derden toch weer zicht op een herhaling. Zeker gezien het succes van 2012, waarover wij veel positieve reacties mochten ontvangen.

Via de bladen "SOBAT" of "Checkpoint" houden we u op de hoogte. Het is ook mogelijk dat de ons bekende adressen hierover een schrijven zullen ontvangen. Als e.e.a. doorgaat zullen we weer de Sergeant Wilson Show contracteren. Velen hebben deze show al gezien, maar wij doen dit vanwege het succes dat we daarmee boeken. U kunt uw opgave voor deelname aan de reünie in 2013 al doen via ons faxnummer of e-mail adres. Liever niet telefonisch. Bedoelde opgave geldt niet als een verplichte deelname, maar is alleen bedoeld als peiling voor het te verwachten aantal deelnemers.

## Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse  
Lindenlaan 110  
1741 TX Schagen  
Tel. 0224-215621  
E-mail: [ad.bouterse@hetnet.nl](mailto:ad.bouterse@hetnet.nl)  
Soc. Comm. Tel. 023-5283997

Als dit stukje in ons blad "SOBAT" wordt vermeld, is naar alle waarschijnlijkheid onze eindejaarsreünie al weer achter de rug. Wij hopen dan ook dat eenieder van fijne en gezonde feestdagen mag genieten met allen die hen dierbaar zijn.

Het bestuur is ook blij met de ontvangen reacties van de leden over ons verenigingsnieuws in de vorige "SOBAT". Wij zullen proberen om ook wat aandacht te besteden aan de weduwen die lid zijn van onze vereniging.

Het bestuur wil graag van u vernemen of u soms nog leden kent die ziek zijn of niet meer uit de voeten kunnen of ons zijn ontvallen, zodat we hier aandacht aan kunnen besteden. U kunt dit melden bij de Sociaal Commissaris van onze vereniging de heer Nico Baan.

Ook is er nog steeds geen reactie ontvangen over de DVD (Indië Monument Beverwijk) van de heer Groen. Als u iets weet, meld het dan bij het bestuur.

In de bestuursvergadering is het voorstel gedaan om in het voorjaar, bij voldoende interesse, een bezoek te brengen aan het museum in Overloon. Gaarne uw reactie hierop, zodat we spoedig een plan kunnen maken.

Verder wensen wij u een gezonde tijd toe en tot ziens op de reünie van 13 februari 2013 te Heerhugowaard.

## Noord-Brabant West

Secr. *Wiel Huppermann*  
Wuustwezelsteenuweg 18 / 2  
B-2920 Kalmthout  
Telefoon 0032-495109297  
E-mail: [WIEL-III@telenet.be](mailto:WIEL-III@telenet.be)  
Soc. Comm. Tel. 0165-312816

In de afgelopen periode hebben we 2 sobats of partners verloren. Vanaf deze plaats past een woord van dank aan de grote groep VOMI-leden die hun sobats telkens weer de laatste eer bewijst. Voor de ouderen wordt het steeds moeilijker om hieraan deel te nemen. Gelukkig is er een groep jongeren die hun plaats inneemt, zodat wij onze sobats in gepaste vorm de laatste eer kunnen bewijzen.

Op donderdag 27 september 2012 waren we uitgenodigd in het Veteranen Ontmoetingscentrum Woensdrecht ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan. De Volksabdij is een mooi gelegen en een prachtige locatie. Bij aankomst bleek dat er veel sobats uit Noord-Brabant West aanwezig waren.

Na de receptie hield prof. dr. A.H.M.

van Iersel een betoog over "De waarde van veteraan zijn". Een voordracht die niet voor iedereen even gemakkelijk te volgen was. De dag werd besloten met een heerlijke rjsttafel.

Het Kerstdiner is op 14 december op de Trip van Zoudlandkazerne in Breda. Deze bijeenkomst begint om 11.00 uur. Vergeet niet u tijdig aan te melden: u kunt dat rechtstreeks doen bij de penningmeester (de gegevens vindt u in de uitnodiging). Wij hopen u met velen op deze bijeenkomst te mogen begroeten.

De eerste bijeenkomst in 2013 is op woensdag 16 januari 2013 in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal, aanvang 15.30 uur. Deze bijeenkomst is tegelijkertijd nieuwjaarsreceptie.

Het bestuur wenst het hoofdbestuur van VOMI-Nederland, de leden van VOMI Noord-Brabant West en de leden van alle overige afdelingen Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar.

Op onderstaande foto het huidige bestuur van VOMI Noord-Brabant West.

Van links naar rechts:  
Wiel Huppermann, secretaris  
Willem van Kempen, voorzitter  
Arie Roodenburg, penningmeester  
Piet Welten, sociaal commissaris en  
Costa Yocarini, commissaris activiteiten.



## Overijssel

Secr. *J. Oldenbeuwing*  
Reiger 27  
8105 AL Raalte  
Tel. 0572-358947  
E-mail: [j.oldenbeuwing@versatel.nl](mailto:j.oldenbeuwing@versatel.nl)  
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

Zaterdag 20 oktober was de opening van het winterseizoen 2012-2013. Dit was voor het eerst op een niet door de weekse dag en voor het eerst na jaren in Zwolle. De meeste bijeenkomsten van

onze vereniging houden we in het centrum van de provincie zo tussen de regio's Twente-Salland en Vechtstreek, voor ieder een redelijke afstand.

In de bestuursvergadering was besloten om dit seizoen te beginnen met een oproep aan alle veteranen jong en oud (ongeacht van welk onderdeel) om eens samen te komen. Daartoe leek Zwolle ons een geschikte plaats temeer omdat een 30-tal leden van onze vereniging in deze stad wonen. Om er zoveel mogelijk bekendheid aan te geven, zijn er oproepen geplaatst in diverse veteranenbladen en in enkele regionale bladen. Ons doel was er mede opgericht om jonge veteranen te benaderen van uit-zendingen na 1970.

De heer L. Noordzij, voorzitter van het Veteranen Platform, hadden wij bereid gevonden om te spreken over het onderwerp "Eenheid in Veteranenland". Ondanks het feit dat er in "Veteranenland" wel het een en ander te doen is, was de opkomst matig. Er was slechts 1 jonge veteraan.

Om de mensen te verwelkomen stond op het parkeerterrein van "De Vrolijkheid" een Piper van de Schotse Low Land Piperband uit Zwolle.

Na de opening van de bijeenkomst speelde het klarinetten orkest "Mpingo Yakwaza" een drietal liederen waaronder Tulpen uit Amsterdam en een mars. De problemen in en rond "Veteranenland" werden door de heer Noordzij uitvoerig besproken en toegelicht. Ook de zogenaamde "nuldijnszorg/veteranen hulp" kwam aan bod. Een opleiding voor veteranenhelpers en ondersteuning voor hen die dit nodig hebben. Om de kosten enigszins te drukken hebben we een verloting gehouden. De loten gingen vlot van de hand. De prijzen, door een sponsor ter beschikking gesteld, mochten er dan ook zijn. Zo waren er een bbq, een koelbox, boeken en meer leuke dingen.

Na de korte pauze speelde het orkest nog enkele liederen waaronder "We'll meet again" van Vera Lynn.

Normaliter wordt aan de dirigent van het koor/orkest een bos bloemen overhandigd, deze keer werd aan elk lid van het orkest een roos gegeven.

Na Vera Lynn kreeg de heer Noordzij gelegenheid om vragen te beantwoorden. Een vraag luidde: "Hoe moet de Draaginsigne Veteranen gedragen worden"? Volgens de heer

Noordzij moet deze links gedragen worden, conform het Koninklijk Besluit.

Vervolgens vond de verloting plaats en na een dankwoord en een presentje aan de spreker, werd de middag afgesloten door iedereen wel thuis en een goede reis te wensen.

## Utrecht/ 't Gooi

Secr. A.J.B. Martens  
Chico Mendesstraat 67  
3573 AW Utrecht  
Tel/Fax: 030-2716895  
E-mail: sobatam@ziggo.nl  
Soc. Comm. Tel. 030-2716895

Het is weer even geleden dat we samen een kostelijke middag hadden bij het Van der Valk Hotel-Restaurant 'de Biltsche Hoek' in Bilthoven. De opkomst was ruim 90 personen. Na afloop kreeg ik de indruk dat eenieder het naar zijn zin had gehad.

Op 15 december a.s. is de jaarlijkse herdenking bij ons monument op de begraafplaats St. Barbara, Prinsesselaan 2 te Utrecht.

Ontvangst om 13.00 uur in de aula.

Het Kerstdiner is deze keer bij eerdergenoemd hotel/restaurant te Bilthoven. De uitnodiging hiervoor wordt u nog toegestuurd.

## De Veluwe

Secr. Frits T. Dürst Britt,  
Eperweg 21, 8181 ET Heerde  
Tel. 0578-691646, fax 0525-657336  
E-mail: kva325@artillerie.nl  
Soc. Comm. J.G. (John) Muller,  
tel. 0341-845264  
E-mail: j.muller793@upcmail.nl

### Bestuursmutaties

De heer Albert Vlieger heeft m.i.v. heden zijn bestuurswerkzaamheden als **ledenadministrateur** tot nader order opgeschort i.v.m. privéomstandigheden. Deze werkzaamheden zullen door de secretaris worden overgenomen.

De heer Peter Holsbergen heeft zijn werkzaamheden als **sociaal commissaris** overgedragen aan de heer J.G. (John) Muller, Groeneveltstraat 115, 3882 XE Putten, tel. 0341-845264, e-mail: j.muller793@upcmail.nl  
Eind 2012 zal naar verwachting

de heer L.H. Compaljen zijn werkzaamheden als **penningmeester** van VOMI 'De Veluwe' beëindigen. De secretaris zal die financiële activiteiten ook voor zijn rekening nemen.

Dit najaar zal wederom een gesprek worden aangegaan met VOMI Rivierland / Oost Gelderland om tot nadere samenwerking te komen.

## Zeeland

Secr. M.J. Boogaard  
Rozengracht 36  
4382 PA Vlissingen  
Tel: 0118-418641  
E-mail: papua@zeelandnet.nl

Op de bestuursvergadering van 17-10-2012 is besloten dat in Zeeland alle reglobijeenkomsten komen te vervallen. De voornaamste redenen zijn de te geringe deelname en de kosten die er mee gemoeid zijn.

De Jaarvergadering eind maart in Goes en de Reünie-bijeenkomst in Woensdrecht blijven wel gehandhaafd.

## Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler  
De Drentsehof 25 b  
2951 VZ Alblasterdam  
Tel. 078-6913515  
E-mail: veteranen26706@ziggo.nl  
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477  
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

Dat de maand september v.w.b. herdenkingen een drukke maand zou zijn, had ik u reeds in de vorige "SOBAT" gemeld. Opvallend was daarbij de grote actieve rol van docenten en leerlingen van de basisscholen, die een monument hebben geadopteerd. Een verheugende ontwikkeling. Bij de herdenking in Goedereede op 26 september jl. hield de burgemeester (mevr. G.J. van de Velde-de Wilde) voor de laatste maal haar toespraak omdat met ingang van 1 januari 2013 -in verband met een herindeling- de gemeente Goedereede wordt opgeheven. Zodra bekend is wie de nieuwe autoriteiten zijn in de nieuwe gemeente, zullen de eerste contacten daarmee door uw bestuur worden gelegd.



Indië-monument Goedereede

### 60-jarig huwelijk

Op 10 juni jl. vierden het echtpaar Leeuwis uit Sliedrecht, op 17 september jl. het echtpaar Van Lenteren uit Maasdijk, op 11 oktober jl. het echtpaar De Jong uit Heerjansdam en op 11 november jl. het echtpaar Harrewijn uit Giessenburg hun Diamanten huwelijksfeest. Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gefeliciteerd met deze fraaie mijlpaal.

### 70-jarig huwelijk

De heer en mevrouw Baalbergen uit Noordwijk vierden op 21 oktober jl. hun Platina huwelijksfeest. De bruidegom is 95 en de bruid 94 jaar. Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gefeliciteerd met dit zeer bijzondere huwelijksjubileum.

### Regio-/contactbijeenkomsten

Op 27 september jl. bezochten ongeveer 40 belangstellenden onze bijeenkomst in de Openhof Kerk in Rotterdam-Ommoord en op 11 oktober een nagenoeg gelijk aantal belangstellenden de bijeenkomst in de Vierhoven Kerk in Delft. Dat er in beide gevallen in een kerkcomplex bijeengekomen werd, is louter toeval. In Rotterdam opende onze vice-voorzitter Wim Topée de bijeenkomst, terwijl in Delft onze voorzitter Theo Rump dat deed.

Gemeenschappelijk was in ieder geval de invulling van deze middagen, nl. de vertoning van de documentaire 'Geen dag zonder



Fak-Fak'. In deze documentaire de verhalen van de NNG-militairen aan het einde van het Nederlands bestuur over Nieuw-Guinea waarin op de laatste dag voor de wapenstilstand nog een patrouillegang gemaakt moest worden met een dodelijk slachtoffer tot gevolg. Opvallend in deze documentaire is dat allen verhaalden over de kille ontvangst na terugkomst in Nederland en door één van hen treffend werd verwoord met "Het was 150 keer niks". Hadden we dit alles ook niet bij de Indië-veteranen gehoord? Veel was er dus niet veranderd!

### Nieuwjaarsbijeenkomst 2013

Deze zal plaatsvinden op dinsdag 8 januari 2013 van 14.00-16.00 uur. Ontvangst vanaf 13.30 uur. Locatie: Instituut Defensie Leergangen (IDL), Brasserskade 227A, 2497 NX Den Haag. In de door u onlangs ontvangen Nieuwsbrief bent u al nader geïnformeerd over deze bijeenkomst.

## Canada

Twee keer per jaar houden we een bijeenkomst voor VOMI-leden

in het district ten oosten van Toronto (Scarboro-Whitby-Oshawa-Bowmanville). Op de bijeenkomst van 3 oktober 2012 waren 13 sobats aanwezig met of zonder partner. Een echtpaar had hun dochter meegenomen die met vakantie over was vanuit Brits Columbia. Ook was er een zekere Fred Steen die voor de eerste keer aanwezig was. Elke zomer is er in juli nog een picknick in Rockwood voor heel Ontario. Een van onze sobats was daar heen geweest en liet ons weten dat er minder dan 12 personen aanwezig waren. Als gasten op 3 oktober waren aanwezig Mr. en Mrs. Rudie Lie die de 15 augustus 1945 organisatie (afdeling Zuid-Ontario) vertegenwoordigden. Enkele sobats hadden op 18 augustus hun herdenking in Brampton bijgewoond. Aan het einde van de gezellige bijeenkomst werd gevraagd of we volgend jaar weer bijeen gaan komen. Alle handen gingen omhoog en van de meesten hoorden we: "The Lord willing" ("bij leven en welzijn"). De bijeenkomst staat gepland voor de tweede woensdag in mei 2013.

Gerald Schroor

## Oproep

Ik verzamel (oude) dienstvakonderscheidingstekens en brevetten (rood, geel en goudkleurig) van de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers. Wie kan mijn verzameling aanvullen? Evt. kosten worden door mij vergoed.

Kpl der Mariniers MF bd  
Hans Beij  
Redelaan 1  
2725 GR Zoetermeer  
Mobielnr. 06-43078259  
E-mail: bey\_do@hotmail.com



## Welkom Thuis

Na 20 maanden actieve dienst op Java kwam ik op 23 juni 1950 weer terug in Nederland. Het welkomstwoord was kort, dus met de pluizjak op de schouder en brood in mijn hand op weg naar de



bus die mij naar huis bracht. Bij het uitstappen van de thuiscomers was het feest. Wij reden via verharde en onverharde (land)wegen. Echter in Staphorst sloeg het noodlot toe. Lek geraakte banden dwong de chauffeur tot stoppen.

Bij degenen die nog verder moesten, sloeg de feeststemming helaas om in droefheid.

Geen reservebanden, geen telefoon, dus maar wachten tot er hulp kwam. Wij liepen buiten op straat in de kou en in de regen, overjas aan en kraag omhoog.

De chauffeur vertelde het aan een passerende boer die antwoordde: "Het kan wel even duren maar ik kom terug met gerepareerde banden".

Een mevrouw riep ons binnen voor wat warm drinken, maar helaas sloot de winkel om 18.00 uur. Het repareren en monteren van de banden duurde een aantal uren. We bedankten de boer met sigaretten.

Vol goede moed, maar verslagen, reden wij in het donker verder. Op vrijdagmorgen 23 juni om 08.00 uur was de ontschepping en op zaterdagmorgen 24 juni om 00.30 uur kwam ik thuis in Eexterveense Kanaal (gem. Anloo). De reis van Rotterdam naar Eexterveense Kanaal duurde 17 uur. Na het uitstappen liet ik mijn tranen de vrije loop toen ik in de verte iemand tegen mijn vrouw hoorde zeggen: "Oa jij maar eerst het is jouw man". Tussen twee witte lakens legde ik om 03.00 uur mijn uitgeputte lichaam op bed, sloot mijn ogen en zei tegen mijn vrouw: "Slaap lekker".

M. Poolman  
Hertenlaan 31  
9751 GB Haren

41 Zelfstandig  
Verkenningeskadron  
Huzaren van Boreel.

**SOBAT**



## SOCIAAL COMMISSARISSEN



**Voorzitter/secretaris**  
 Wil P.J. Patist  
 Stellingeweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpade  
 tel. 0561-688772  
 mobiel 06-15100579  
 E: vom-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/  
 Budgethouder FSZ**  
 Theo H.A. Rump  
 Albrechtsstraat 14  
 2352 EG Leiderdorp  
 Tel. 071-6416936  
 E-mail:  
 Theorump@gmail.com

**Coördinator monumenten**  
 Ger de Jong  
 Rozenlaan 41  
 2995 AS Heerjansdam  
 Tel. 078-6771902



stichting  
 veteranen  
 platform

aangeloten bij

### SOCIAAL COMMISSARISSEN

#### Drenthe-Groningen

M.P. de Boer  
 Hoofdweg 57  
 9826 AB Schildwolde  
 tel. 0598-42 23 89

#### Zuid-Holland

G.A. Mulder  
 De Tol 365  
 2266 EG Leidschendam  
 Tel. 070-3019477

W.A.J.K. (William) Roza  
 Heemraadstraat 9  
 3131 VG Vlaardingen  
 tel. 010-4340370  
 w.roza3@kpnplanet.nl

#### Overijssel

Jocet Oldenbeuving  
 Reiger 27  
 8103 AL Raalte  
 tel. 0572-35 89 47  
 joldenbeuving@versatel.nl

#### Noord Brabant-West

P.N. Welten  
 Beukenlaan 35  
 4731 CD Oudenbosch  
 tel. 0165-31 28 16  
 pnwelten@kpnmail.nl

#### Noord-Brabant Oost

J. van der Ham  
 Buxusplaats 10  
 5028 HK Tilburg  
 tel. 013-5400360  
 vom-nbo@veteranen.nl

#### Friesland

Hans N. Blom  
 Tjake v.d. Walstraat 24 T  
 8723 CA Koudum  
 tel. 0514-522107

#### Utrecht/'t Gooi

A.J.B. Martens (wvd)  
 Chico Mendesstraat 57  
 3573 AW Utrecht  
 tel./fax 030-2716895  
 sobatam@ziggo.nl

#### Rivierland/ Oost Gelderland

A. Ebben  
 Scheidingsweg 5  
 6585 KD Mook  
 tel. 0346-86 12 53

#### Limburg

H.A.M. van Haeff  
 Past. Stassenstraat 44  
 6021 CV Venlo  
 tel. 077-3822592  
 hermanvanhaeff@online.nl

#### Zeeland

Marcel J. Boogaard  
 Rozengracht 35  
 4382 PA Vlissingen  
 Tel. 0118-418641  
 papua@zeelandnet.nl

#### VOMI Binnenland

Wil P.J. Patist  
 Stellingeweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpade  
 Tel. 0561-688772 /  
 06-15100579  
 vom-soccom@kpnmail.nl

### FONDS SOCIALE ZORG

**Beheerder** Toko. P.R. en Voorlichting  
 J. (Sjef) Franken  
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam  
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl  
**Budgethouder** Theo H.A. Rump, zie boven

**Postzegels**  
 J. Hoevelaken  
 Weerdestein 175  
 6714 CN te Ede  
 Tel. 0318-614557

#### VOMI (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul PG. Gommers  
 Alb. Nieuhuyslaan 23  
 8072 HJ Nunspeet  
 Tel. 0341-254231  
 E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.  
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.

## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 8,50 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.**

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

**Budgethouder: ING Rekeningnummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland



# In Memoriam

**Met grote eerbied en in gepaste vorm  
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:**

**Met ons aller  
welgemeend mede-  
leven en dat de  
liefde en de warmte  
van uw naasten U  
de moed en kracht  
geven dit zware  
verlies te dragen.**

NAAM	VOORL.	WOONPLAATS	ONDERDEEL
Aalst, van de	A.	Eersel	6 Hupva
Aarsman-Delfgaauw, Mevr. L.M.	De Kwakel		
Arends,	W.H.	Twello	6 BI NNG
Barlag,	W.J.	Apeldoorn	?
Beekman,	J.	Nunspeet	KL
Bergh, van de	M.	Middelrode	NNG
Berghuis,	W.C.	Heerde	GRG
Blak,	L.	Hillegom	445 BI/7-5 RI
Bokma,	S.	Workum	5-1 RI
Bongers,	B.	Groot Ammers	?
Bouwhuizen,	J.A.	Witmarsum	403 BI
Broeders,	J.	Eersel/Duizel	5-3 RI
Bruinekreeft,	H.	Voorthuizen	LVC/AAT
Buuren, van	M.J.	Maasland	?
Dreise,	J.	Ten Boer	426 BI/6-4 RI
Emmerik, van	H.J.	Utrecht	41 ZMC
Felix,	M.J.	Leimuiden	?
Felsbourg,	C.	Australië	4-5-7 RI
Geurts-Vreeken, Mevr.		Utrecht	
Haveman	L.A.	Den Dungen	1-9 RI/1-15 RI
Helden, van	H.W.	Delft	?
Hibma,	K.L.	Harlingen	5-1 RI
Holtslag,	S.	Castricum	2-4 RI
Jansen,	L.R.	Bemmel	5 GRJ
Jong, de	L.	Hendrik Ido Ambacht Veldhospitaal	
Kalsbeek,	G.	Assen	4-4 RI
Klerk, de	J.	Rhoon	415 BI/6-5 RI
Kokke,	J.P.C.	Nijmegen	5-11 RI
Koppenaar,	T.J.	Nieuwe Tonge	425 BI/6-5 RI
Kramer,	H.	Leeuwarden	452 BI
Laan, van der	P.	Sneek	5-12 RI
Leenaarts,	P.	Waspik	5-3 RI
Leeuw, de	E.	Meppel	MAUtroepen
Leurs,	C.H.J.	Venlo	7 Esk VEW
Lierop, van	W.	Budel	1-5 RI
Lindt,	D.J.	Den Haag	?
Matthijssen,	A.	Sint Willebrord	4-6 RI
Meerdink,	E.F.	Dordrecht	Marbrig
Meester,	N.A.	Ursem	424 BI
Mommers,	C.	Goirle	IBW 82/LTD 9
Mosl, van der	C.	Rotterdam	3-3 RI
Nieskens,	A.	Linne	MP
Padding,	N.	Amersfoort	17 AAT
Peet,	S.	Gorinchem	1-8 RI
Peeters,	M.C.M.	Venlo	8 RVA + RS
Poiesz,	W.	Sneek	4-9 RI
Poppelaars,	A.M.	Steenbergen	1 LIB
Radt-van Elst, Mevr.	T.W.A.	Cuijk	
Ravenswaaij,	H.L.	Bennekom	5-6 RVA
Renting,	R.	Emmen	5-1 RI
Rijsbergen,	H.M.H.	Wassenaar	GRPI
Roest,	J.	Oostvoorne	423 BI/6-5 RI
Schalix,	A.J.	Boxtel	4-10 RI
Scholten,	C.	Winsum	2-6 RI/2-9 RI/1-15 RI

**sociale  
VERENIGING  
VOMI**

**SOBAT**



Schoolmeesters,	J.G.E.	Venlo	VDMJ
Sijbrands,	A.	Zwijndrecht	4 GRJ
Smits,	H.J.	Dordrecht	KL NOI
Toor, van Drs.	P.	Haarlem	Vbdd
Veen, van der	H.W.	Heerenveen	411 BI
Veneberg,	G.J.	Enschede	?
Vrakking,	J.J.A.	Hilversum	4-8 RI
Wenselaar,	S.	Franeer	4-11 RI
Wildt, de	A.J.M.	Oudenbosch	St T-Brig BMO
Winkel,	S.	Zaandijk	4-10 RI
Winter, de	J.	Boxmeer	7 AAT
Yntema,	J.	Surhuisterveen	432 BI

## Nieuw lid

NAAM.....WOONPLAATS.....ONDERDEEL

Zoutenbier A. .... Den Haag ..... GRJ

## Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door; het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, onder-

nemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze lidverenigingen heeft reeds een donatie gedaan.

Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan het doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

**U doet toch ook mee?**

*M.R.*

**SOBAT**



**"De bijdragen van de BankGiro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk".**



**Lotto®**



**BankGiroLoterij**

# De 7 Erevelden in Indonesië



**Menteng Pulo**



**Leuwigajah**



**Pandu**



**Kalibanteng**



**Candi**



**Ancol**



**Kembang Kuning**