

28e jaargang • nummer 148 • juni 2013

SOBAT



VOMI



SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
 Wil P.J. Patet
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 tel. 0661-688772
 mobiel 06-15100579
 E: vom-i-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
 Budgethouder FSZ**
 Theo H.A. Rump
 Albatrosstraat 14
 2352 EG Leiderdorp
 Tel. 071-5416896
 E-mail:
 Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
 Ger de Jong
 Rozenlaan 41
 2995 AS Heerjansdam
 Tel. 078-6771902



stichting
 veteranen
 platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
 M.P. de Boer
 Hoofdweg 67
 9526 AB Schildwolde
 tel. 0596-42 23 89

Zuid-Holland
 G.A. Mulder
 De Tol 365
 2266 EG Leidschendam
 Tel. 070-3019477

W.A.J.K. (William) Roza
 Heernraadstraat 9
 3131 VG Vlaardingen
 tel. 010-4340970
 w.roza3@kpnplanet.nl

Overijssel
 Joost Oudenbeuving
 Peiger 27
 8103 AL Raalte
 tel. 0572-35 89 47
 j.oudenbeuving@versatel.nl

Noord-Brabant-West
 P.N. Welten
 Beukenlaan 35
 4731 CD Oudenbosch
 tel. 0165-31 28 16
 pnwelten@kpnmail.nl

Noord-Brabant Oost
 J. van der Ham
 Buxusplaats 10
 5038 HK Tilburg
 tel. 013-5400380
 vomirboa@veteranen.nl

Friesland
 Hans N. Blom
 Tjalka v.d. Welstraat 24 T
 8723 CA Koudum
 tel. 0514-522107

Utrecht/t Gooi
 L. Dorrestijn
 Nassaupark 36
 3481 HE Harmelen
 Tel. 0348-443731
 dorrestijn@veteranen.nl

**Rivierland/
 Oost Gelderland**
 A. Ebben
 Scheidingweg 5
 6585 KD Mook
 tel. 0248-96 12 83

Limburg
 H.A.M. van Haaff
 Post. Stassenstraat 44
 5921 CV Venlo
 tel. 077-3822592
 hamerwanhaaff@online.nl

Zeeland
 Marcel J. Boogaard
 Rozengracht 36
 4362 PA Vlissingen
 Tel. 0118-418641
 papue@zeelandnet.nl

VOMI Binnenland
 Wil P.J. Patet
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 Tel. 0661-688772 /
 06-15100579
 vom-i-soccom@kpnmail.nl

De Veluwe
 J.G. (John) Mulder
 Groeneveldstraat 115
 3692 XE Putten
 Tel. 0341-645264
 j.mulder793@upcmail.nl

Noord-Holland
 Nico Baan
 Molerwerfslaan 58
 2103 TE Heemstede
 tel. 023-5283997
 nbaan@kpnmail.nl

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting
 J. (Sjef) Franken
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels
 J. Hoevelaken
 Weerdestein 175
 6714 CN te Ede
 Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)
 Paul P.G. Gommers
 Alb. Neuhuyslaan 23
 8072 HJ Nunspeet
 Tel. 0341-254231
 E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.

SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 8,50 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: ING Rekeningnummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

'Alles Inclusief' vakanties altijd met **Veteranen Voordeel**

Soldiers and Veterans Hotels is een initiatief van BTR Reizen, dat al geruime tijd samenwerkt met 4 hotels gelegen op de mooiste plekjes op de Veluwe, Twente, Friesland en Drenthe.

In deze Veteranenhotels kunt u in een gezellige ambiance volop genieten van een aantrekkelijke 'Alles Inclusief' vakantie, die u uiteraard weer met veel Veteranen kortingen worden aangeboden.

Nieuw is Veteranenhotel Op De Beek fraai gelegen in het Zuid Limburgse Schin op Geul.

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie van maandag t/m vrijdag

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met . . .
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ **GRATIS:** 4 avonden van 18.00 tot 22.00 uur drankjes met keuze uit: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, tapbieren, jenever en huiswijnen

Voor gratis folder met actuele informatie over speciale actie weken en speciale veteranenreizen
Klik op www.BTRreizen.nl of Bel 055 - 5059500

Hotel 'Op De Beek'*** Schin op Geul

NIEUW



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2013 voor € 268,-
Veteranen Voordeelprijs € 242,- p.p.

Speciale Zuid-Limburg week 2013
van maandag 30 sept. t/m vrijdag 4 okt. **slechts € 215,-**
Met extra en gratis avondprogramma:

- ✓ Dia avond over het Geuldal en Zuid-Limburg
- ✓ Lezing over een Engelse Oorlogsvlieger
- ✓ Gezellige avond met live muziek

Hotel Dennenhoeve*** Nunspeet / Veluwe



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2013 voor € 239,-
Veteranen Voordeelprijs € 216,- p.p.

Hotel 't Holt*** Diepenheim / Twente



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2013 voor € 256,-
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

Hotel Gaasterland*** Rijs / Friesland



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2013 voor € 255,-
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

Hotel Abdijs de Westerburcht*** Westerbork



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2013 voor € 268,-
Veteranen Voordeelprijs € 242,- p.p.



BTR REIZEN



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetstensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
P. de Hoogstraat 6
6181 DH Eikoo
Tel. 046-4360607
E-mail:
linoordzij@hotmail.com

Vice-voorzitter/
Secretaris
K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-613612
E-mail:
kjasorset@live.nl

1e Penningmeester
A. Lujendijk
Voordijk 475
2993 BE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail:
aen.lujendijk@gmx.net
Banknummer:
1804.20.143
4585.91.300
ING rekeningnummer:
4239396
i.v.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e penningmeester
P. Bergman, Smeethof-
straat 11, 6005 SC Weert
Tel. 0495-564641 /
06-12202602. E-mail:
p.bergman40@online.nl

Vz./secc. Soc. Comm.
Wil E.J. Patist
Stellingenweg 104
6475 EJ Nijeholtpark
Tel. 0561-688772
Mobiel: 06-15100579
E-mail:
vomi-soccomm@ipmail.nl

Vice-vz./Budgethouder
Th.H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel: 071-5416936
E-mail:
Theorump@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland
A.M. Mol
De Wiezelboom 9
8332 JT Steenwijk
Tel. 0521-512095
E-mail:
a.m.mol@online.nl

Ereleden
R. Grit; J.N. Blom;
G. de Jong; E. Pereboom
F.J.F. Smoorenburg.

Leden van Verdienste

O. Determan; G.C. Meuwse; T.J. Gaastra;
M.M. Bakker; M. Vis; A.M. v.d. Vis - Bloem;
B. Visscher; W.G.L. Topée; J. Franken; R.J.G.M.
de Walvaart; A.H.W. Ebben; J. Oldenbeuring;
D. Mennens; E.J.M. Lokoyen; P.H. Wellen; Th. Maus;
J. v.d. Ham; C.J.G. Otten; H.H.M. Mergier

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven gekomen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameraadschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden
Dr. B. Douman, Brigade-generaal der Artillerie bd
C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd
Dr. W.A. Broeder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd
C.A.M. van Eijl, Kolonel der Jagers
J.H. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd

Ledenadministratie

G.M. Pateikaas-Dieterman
Amstelpad 17
3181 EA Rozenburg
e-mail: vomicle@gmail.com

Correspondentie:

1. Opzeggave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS".
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur E. Pakk
De Bongerd 94
5345 JW Oss
Mobiel: 06-53974053
E-mail: efosse@xs4all.nl

Fotobewerking/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat: Kruislegging door Zijne Majesteit Koningin Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima tijdens de Nationale Herdenking van 4 mei 2013 op de Dam te Amsterdam. Foto: Mart. Pereboom

Drukt: De Swart B.V., Den Haag

Sluitingsdatum inzenden kopij:
Nr. 149 21-06-2013

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Nieuws van de Bestuurstafel

Inhoud

Nieuw-Guinea (deel 2)	6
Zuid-Sumatra / Palembang 1946-1947 (deel 1)	8
Mijn oorlogsjaren 1940-1950 (deel 12)	10
Terug naar Zuid-Celebes (deel 2 en slot)	12
Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 2)	15
Herdenking Stichting Indië-Monument Friesland	17
Wageningen, 5 mei 2013	18
Met het carrièrelot mee naar de Tropen (deel 3)	20
Belevissen van een Genie-soldaat in Indië (deel 4)	22
Verhaal van mijn opa	26
Herdenking te Spier	27
Verenigingsnieuws	29
Veteranencafé Sneek	34



- Een delegatie van het bestuur van VOMI Nederland was aanwezig bij de Nationale Herdenking van 4 mei jl. op de Dam te Amsterdam.
- Op 5 mei jl. was een delegatie van het bestuur van VOMI Nederland aanwezig bij de Herdenkingsplechtigheid Capitulaties 1945 en de Bevrijdingsactiviteiten in Wageningen.
- Het bestuur van VOMI Nederland kan -op verzoek- bij onze regionale lidverenigingen een presentatie verzorgen over

doel, opzet en structuur van de afdeling VOMI Binnenland binnen de vereniging VOMI Nederland. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 mei jl. te Arnhem is deze informatie ook aan de aanwezige bestuursleden van onze lidverenigingen verstrekt. Inmiddels werkt een daartoe ingestelde commissie aan een advies voor het bestuur van VOMI Nederland inzake de gewenste structuur van VOMI Binnenland.

K.J. Orsel
Secretaris

Van de Voorzitter

April is de maand van de meeste jaarvergaderingen. Binnen het bestuur van VOMI Nederland zijn de bezoeken, als er tenminste een uitnodiging was, verdeeld. Zo heb ik de bijeenkomsten van VOMI Limburg (Kessel-Eik), Noord-Brabant Oost (Eindhoven) en Noord-Brabant West (Kruisland) bezocht. Het aantal bezoekers was weliswaar wisselend, van enkele tientallen tot ruim over de honderd, maar de prima sfeer was overal hetzelfde. En daar gaat het toch in belangrijke mate om!

Deze maand werd afgesloten met een in Nederland zeldzame activiteit, de inhuldiging van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Ik prijs mij gelukkig dat ik tot de uitverkorenen behoorde die bij de plechtigheid in de Nieuwe Kerk in Amsterdam aanwezig mochten

zijn. Ik wens de nieuwe koning namens alle leden van VOMI Nederland toe dat hij een uitstekende "Vader des Vaderlands" zal zijn.

Begin mei stond in het teken van herdenken en van het vieren van de bevrijding. Op 4 mei heb ik namens alle Nederlandse veteranen een krans gelegd bij het monument op Ereveld Loenen en later op deze dag op de Grebbeberg. Op 5 mei was ik paradecommandant in Wageningen en had ik prima zicht op onder meer het VOMI-detachement dat goed verzorgd en waardig defileerde voor de Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp, die het defilé afnam. Goed gedaan mannen!

Uw trotse voorzitter, Leen Noordzij

Rectificatie

De oplettende lezer van "SOBAT" nummer 147 / april 2013 zal hebben bespeurd dat de foto op de voorzijde van deze "SOBAT" niet de Borobudur liet zien maar de Prambanan. Een communicatiefoutje was de oorzaak van de onjuiste tekst bij de foto.

De Prambanan is het grootste Hindoe-Javaanse tempelcomplex in Indonesië en ligt op Centraal-Java, ongeveer 18 km ten oosten van Jogjakarta aan de weg naar Solo.

Excuses voor het ongemak!

Hoofredacteur "SOBAT"



Generaal-majoor Dürst Britt Zaal

Op 9 april jl. vond te Schaarsbergen in gebouw 'de Valk' (Oranjekazerne) de onthulling/opening plaats van de 'Genm Dürst Britt Zaal'. Na een korte toespraak van brigade-generaal N. Geerts (commandant 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) '7 December' en generaal-majoor bd P.H.M. Messerschmidt (voorzitter van de Raad van Toezicht BANDOS) werd onder toezicht oog van het Bestuur en de Raad van Toezicht van BANDOS, vertegenwoordigers van de brigadestaf, eenheden van 11 Luchtmobiele Brigade en media, het naambord 'Genm Dürst Britt Zaal' onthuld door brigade-generaal N. Geerts samen met luitenant-kolonel bd P.T. Dürst Britt (zoon van wijlen generaal-majoor Dürst Britt).

"Nadat Japan op 15 augustus 1945 had gecapituleerd, was ook in het voormalig Nederlands-Indië de oorlog ten einde. Op korte termijn echter waren Nederlandse troepen nodig om orde en rust in Indië te handhaven. Deze noodzaak werd nog urgenter toen Soekarno en Hatta snel daarna op 17 augustus de onafhankelijke Republiek Indonesië uitriepen. De Nederlandse regering besloot om zo snel mogelijk troepen als een Expeditionaire Macht (EM) naar de Archipel te sturen, waaronder de nog op te richten 1 Divisie '7 December'. Vanaf medio september 1946 vertrok deze divisie, die voor een zeer groot deel uit dienstplichtigen bestond, onder commando van generaal-majoor Dürst Britt naar Indië. Alleen de reis af was voor veel van de militairen een spannend avontuur; velen van hen verlieten voor het eerst hun geboorteland. Drie jaar later, veel ervaringen en twee zogeheten politionele acties verder, werd op indrukwekkende wijze afscheid genomen van de bijna 500 gesneuvelden van de divisie op de begraafplaats Menteng Pulo in Batavia en bij het monument van de divisie. Een symbolische zuil



van gele kunstwerken met erop het embleem met het zwaard uit het wapen van Batavia en de letters 'EM' van Expeditionaire Macht. In bronzen letters staan de woorden 'onze eenheid is bevestigd door ons gezamenlijk lijden'. Het spreekt van de band die de divisie steeds bijeen heeft gehouden en om deze band ook voor de toekomst te bewaren en te herdenken en te ondersteunen heeft de door een ieder zo geliefde en gerespecteerde commandant generaal-majoor Dürst Britt de Band Oud Strijders (BANDOS) opgericht. Tot op de dag van vandaag geeft de Band invulling aan de doelstelling zoals verwoord in de statuten, t.w. het onderhouden van de vriendschapsbanden tussen de leden, het met raad en daad terzijde staan en het verlenen van aanvullende steun aan hen of hun nagelaten betrekkingen". Aldus generaal-majoor bd Messerschmidt in zijn toespraak.

Luitenant-kolonel bd P.T. Dürst Britt zei in zijn toespraak ondermeer "Ik stel het bijzonder op prijs dat de naam van mijn vader aan deze zaal is verbonden, waardoor de Indië-veteranen nog meer kunnen merken dat 'hun commandant van toern' nog steeds wordt gememoreerd en gewaardeerd".



De 'Genm Dürst Britt Zaal' is geen openbare gelegenheid. Bezoek is dus niet mogelijk. De bestemming van de zaal is een algemene ontvangst- en presentatieruimte voor de brigade. Het doel van (de inrichting van) de zaal is om de traditiebeleving van de leden en de gasten van de brigade te bevorderen en de eerste commandant van de 1 Divisie '7 December' recht te doen en hem hiermee te eren.



Genm Dürst Britt Zaal

Nieuw-Guinea (deel 2)

Van ons lid de heer J. Koster uit Meppel ontving de redactie het volgende materiaal en foto's (uit krantenknipsels van door hem gegeven interviews) voor plaatsing in onze "SOBAT". De heer Koster behoorde tot het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene. Na zijn opleiding op de Saksen Weimarkazerne te Arnhem vertrok hij op 28 september 1949 met ss Volendam naar Sumatra. Van 22 december 1949 tot 7 augustus 1950 was hij geplaatst in Hollandia op Nederlands Nieuw-Guinea. Door ziekte is hij toen teruggeplaatst naar Soerabaja vanwaar hij met tss Zuiderkruis op 5 december is teruggekeerd naar Nederland. In februari 1951 is hij met groot verlof gegaan. De redactie dankt de heer Koster voor het ter beschikkingstellen van dit materiaal en de foto's.



Aan een oceaan, gekleurd als op prentbriefkaarten, met het blauwste blauw en het groenste groen dat men zich kan denken, met een kust waar het oerwoud zijn uitlopers ver in zee steekt, beschermd door koraalriffen, ligt Nieuw-Guinea. Een woest en ruig bergland met op sommige plaatsen onafzienbare moerassen, een tropisch klimaat dat men over het algemeen dragelijk kan noemen. Hier en daar valleien en kuststroken die vruchtbaar schijnen en mogelijkheden bieden voor het vestigen van kolonisten waarvan op een enkele plaats dan ook al gebruik is gemaakt. Verspreid in het binnenland en vooral langs de kust enkele bestuursplaatsen. In de kustplaatsen en op een enkel eiland voor de kust van de Nederlandse Strijdkrachten: 434 Bataljon (= 7e Bataljon) van het Garde Regiment Prinses Irene der Koninklijke Landmacht en enige technische groepen uit het KNIL.

Biak

Wie Nieuw-Guinea per vliegtuig binnenkomt zal vanuit de lucht al kennismaken met de Nieuw-Guinese eilandengroep, waaronder het eiland Biak in de Oeuvinkbaai. Het vliegtuig

streek neer op de verblindend witte koraalsteen waarmee de startbaan was verhard. Het was er warm en -op het gevaar af de Biakse patriotten te kwetsen- het was ook niet erg amusant. Een vrij vlak eiland, droog, voor een groot deel bedekt met oerbos en met een matig welvarende bevolking. Ook dit eiland was eens een grote Amerikaanse basis. De onafzienbare opslagplaatsen van wrakke vliegtuigen en andere vervoermiddelen herinnerden aan een drukker en belangrijker verleden. De vriendelijke kapitein J.W. Prins, die tevens optrad als commandant van de derde vliegbasis, toonde ons (na ons -in een der weinige personenauto's die het eiland rijk was- te hebben vervoerd) vol trots het kampement. Zoals ook vrijwel overal elders op Nieuw-Guinea werden ook hier de Amerikaanse Quonsedhutten gebruikt zowel voor manschappenbarakken als voor dienstgebouwen. Het was met Quonsedhutten als met zoveel zaken op dit ondermaanse: schoonheid moet men er niet in zoeken, maar er valt iets van te maken. De mannen op Biak hadden er inderdaad iets van gemaakt dat er huiselijk en hier en daar zelfs artistiek uitzag, wij hebben wel armoedigere barakken gezien.

Tenslotte kwamen wij, onvermijdelijk zou men haast zeggen, terecht in de ruime kantine die het eiland

rijk was. Barkeeper B. Pelikaan uit Woudrichem schonk ons het koele bier van het warme Java zoals hij dat voor zijn overige 1200 klanten (militairen en burgers) ook pleegde te doen.

Hij maakte zich alleen zorgen over het verdwijnen van zijn biervoorraad, wij zeiden al dat Biak warm en droog was. Door de voorraad niet-alcoholhoudende dranken was men allang heen zodat de geheelonthouders op Biak waren aangewezen op andere waterhoudende dorstlessers.

Overvol was de kantine op het uur dat wij daar arriveerden niet. Bier drinken kostte geld en brieven schrijven tijd, zodat corresponderen ook op Nieuw-Guinea de populairste tijdspassing was geworden. Sergeant majoor J.H. Kloek uit Haarlem, korporaal J. Jacobs uit Apeldoorn en korporaal E. Vonk uit Leiderdorp behoorden tot de weinigen die, zuigend op pijpen en sigaretten, de dingen van alledag zaten te bespreken. In de zorgen van alledag had vooral korporaal Jacobs een aanzienlijk aandeel, want hij trad op als menagemeester waartoe zijn burgerberoep van analist hem waarschijnlijk uiterst geschikt heeft gemaakt. Hij brak zich in en buiten diensturen het hoofd over het vraagstuk hoe enige variatie te brengen in het dagelijks menu van



tropen groenten niet lang vers zodat die aangevoerde groenten binnen twee dagen na aankomst moesten worden geconsumeerd. Daarna was het weer blik. Korporaal Vonk voerde de scepter over het peloton dat zich bezighield met het bouwen van een bioscooptheater. Om verkeerde associaties met Tuschinsky en Asta te vermijden; een 'openlucht' geval. Sergeant-majoor Klok bestuurde de inwendige dienst van het gamizoen en verzorgde de instructie. Ook op Biak werd er gemarcheerd en werd de inwendige dienst bestudeerd. Voor aangename afwisseling zorgden de patrouilles die regelmatig werden uitgezonden voor controle en vlagvertoon, waarvoor dan ook veel belangstelling bestond bij de troepen. Bijzonder gevaarlijk of vermoeiend waren deze tochten over het eiland niet, de bevolking toonde zich uiterst vriendelijk, voorkomend en behulpzaam.

rijst met boontjes, doch tot dusver zonder veel resultaat. Verse groenten leverde Biak niet op, alles moest

per vliegtuig worden aangevoerd hetgeen slechts eenmaal per week kon geschieden. Nu houdt men in de

Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ☆ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accomoderen.
- ☆ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ☆ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marieke Potappel
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 553 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: IJsbrand Terlouw
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Ronnie Reumer
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Dinschot tel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Bakken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer a.i.: Aart Werkman
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Han Mennink
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Ad Mulwijk
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

SOBAT

Zuid-Sumatra / Palembang 1946-1947 (deel 1)

PC. Hoekman/Oosterhout (N-B)

Hallo, Hallo, hier Palembang, hier Palembang. Eindelijk zal ik eens iets laten horen omtrent de situatie hier ter plaatse. Nu is het momenteel rustig en nu zal ik mijn hersens eens vrijmaken en proberen een algemeen beeld te geven van de gebeurtenissen die de laatste tijd hier hebben plaatsgevonden. Het einde van het jaar 1946 naderde langzaam, steeds meer en meer werd de toestand gespannen. De Kerstdagen verliepen zonder incidenten, doch onverwachts kwam daar de rede van Soedirman die de inlanders probeerde op te ruien. Niet alle inlanders gaven hieraan gehoor, doch velen werden meegesleept. Onze Y-brigade was al op deze dingen berekend, van begin af aan werden door de onderdelen samen grote alarmoefeningen gehouden. Iedere dag werden de observatieposten/waarnemingsposten van de artillerie bezet.

Zaterdag 28 december 1946 was het mijn beurt, ik heb toen mijn waarnemingspost op de bunker te Charitas te midden van de vijand betrokken. Bij het Charitas-hospitaal was ook een nonnenklooster -dichtbij de bunker- en op deze avond klonken uit het klooster mooie klanken over mijn bunker. Klanken die kracht gaven en jou Mariejanne en mijn familie dicht bij mij brachten. Jou vergeet ik niet Mariejanne. Er werd niet alleen door de zusters gezongen, doch uit een der gebouwen klonk ook een kinderkoor. Dit koor bestond uit weesjes, bruine meisjes die hier opgevoed worden.

Ja, Mariejanne, geen post te mogen en kunnen ontvangen is een straf die bij velen een zekere downstemming veroorzaakt. De postvoorziening is uitgesproken slecht, het is al meer dan 20 dagen geleden dat we post ontvangen hebben. De hele avond van 28 december 1946 heb ik brieven zitten schrijven, allen met de inhoud 'niets te beleven, alles doodstil'. Mijn bedoeling was om die avond vroeg mijn klamboe op te zoeken. Ik had me juist klaargemaakt om te gaan slapen, toen we ineens een geweldige ontploffing hoorden. Direct gaf ik mijn orders



28 december 1946 op bunker Charitas samen met mijn setner (soldaat knecht, in camouflage-overall).

'alles klaarmaken, alle radioposten in de lucht'. Ik begaf me in de richting van genoemde explosie, het was vreselijk, vreselijk. Beneden aan de bunker, schuin tegenover het Charitas-hospitaal, stond een wagen bij de wachtpost van de stoottroepen

waarin kreunende gewonden lagen. Al snel bleek dat de wagen van onze batterij was en dat de militairen -die op de grond en in de wagen lagen- van onze batterij waren. Direct werden er maatregelen getroffen om deze jongens zo snel mogelijk te

verzorgen en ze voor verdere behandeling te laten opnemen in het hospitaal.

De aanval geschiedde in vijandelijk gebied ongeveer 200 meter van onze posten vandaan. Na onderzoek bleek dat een handgranaat in de wagen was geworpen. Alles scheen na dit incident weer rustig te worden. Mijn taak was toen zwaar, mijn taak was waarnemer op de bunker, berichten doorgeven en bij de jongens blijven. Ongeveer een uur na het incident zijn twee van onze jongens overleden aan hun verwondingen, twee zijn er nog zwaargewond en de chauffeur is lichtgewond.

Ik citeer nu uit ons afdelingsblad: 'Een als burger verkleedde 'Heid der Republiek' smet een handgranaat in een van onze wagens. De sluipmoordenaar vermoordde niet alleen korporaal Van Driel en soldaat Ostendorff maar ook de vrede. Korporaal Van Keeken, soldaat Lichtenberg en soldaat Swart raakten gewond. Voor die ene handgra-

naat kregen ze 350 brisantgranaten terug. Dit alles gebeurde in de avond van 28 december 1946 omstreeks half negen'.

Plotseling werden we weer aangevallen, doch nu door grote groepen. Wederom een aanval op een voertuig van de stoottroepen waarbij twee militairen gewond raakten, waarvan er een later aan zijn verwondingen is overleden. Er werd weer gevochten. Charitas was omsingeld door extremisten, een hels lawaai barstte los, granaten ontploften, automatische wapens ratelden er op los en zaaiden dood en verderf onder de vijand. Maar we hielden stand, het moreel van de troep was goed, we wilden toeslaan en dat hebben we ook gedaan. Die nacht stonden we paraat met onze kanonnen, maar geschoten hebben we die nacht niet. De infanterie kon het alleen wel af. In de morgen van zondag 29 december 1946 werd het vuren om 10.30 uur gestaakt. Bij ons bleef het alarm van kracht tot 31 december 1946. Na 10.00 uur werd ik afgelost, ik had

sinds vrijdag jl. nog niet geslapen. De dagen van 'oud en nieuw' zijn bij mij dan ook als een droom voorbij gegaan. Oudjaarsdag heb ik afgesloten met een bezoek aan de kerk, daarna ben ik nog even bij de jongens langs geweest en om 22.00 uur onder de klamboe.

Op 1 januari 1947 zou om 15.00 uur de kranslegging plaatsvinden op de graven van onze gevallen collega's. Alles was gereed, de wagens stonden voor, maar plotseling werd de rust verstoord door geweergeknetter. We waren in 'Concessie' en hoorden duidelijk dat er weer iets niet pluis was. Bijna op hetzelfde moment kwam er al een bericht over de radio van bunker Charitas dat er wederom een voertuig van de stoottroepen was aangevallen. De kranslegging werd uitgesteld en een ieder nam zijn post in. Ik kreeg 'Concessie' toegewezen om hier als het nodig mocht zijn, artillerievuur te leggen om te verhinderen dat de vijand zou doorbreken.



Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

SOBAT

Mijn oorlogsjaren 1940-1950 (deel 12)

Van sobat Henk Maas uit Roermond ontving de redactie met veel genoegen het verzoek om zijn memoires onder de titel "Mijn oorlogsjaren 1940-1950" te publiceren in ons periodiek "SOBAT". Deze memoires beslaan een tweetal periodes: De periode 1940-1945 in Roermond en de periode Nederlands Oost-Indië van 22-11-1946 tot en met 19-02-1950.

In een groot aantal afleveringen zal de redactie de lezers van "SOBAT" kennis laten maken met deze zeer waardevolle herinneringen en ervaringsverhalen van Henk Maas.

Er werd overigens weinig gedaan aan speciale feestdagen en dat hadden we inmiddels ervaren. Nederland was op dat moment een relatief arm land, maar zou het iets hebben uitgemaakt op de begroting als er op zulke dagen iets extra's zou worden gegeven aan het blijkbaar vergeeten leger in Indië? Ja, de zorg voor 'Nederlands' beste zonen en het streven om ons gemis van huis en haard zoveel mogelijk te vergoeden, was ver te zoeken. Juist op zulke dagen werd dat dubbel gevoeld. Het diner vanmiddag bestond uit soep, getrokken van een overjarige karbouw die -naar de taaiheid van zijn vlees te oordelen- wel minstens 20 jaar

gepensioneerd was geweest. Hierbij nasi poeti met een waterig sausje. De paaseieren waren in Bandoeng gebleven vanwege de breekbaarheid? Wat een bezorgdheid van de hogere legerleiding daar in Den Haag! We leefden echter nog en dat was op zich al een wonder. Tweede Paasdag waren we maar in arren moede op jacht naar wilde zwijnen gegaan. Vers vlees van wildzwijn smaakt beter dan die eeuwige vis in tomatensaus. De baboes konden het vlees goed klaarmaken. Zij waren onmisbaar en zorgden voor de was en het schoonmaken van de tenten etc. Ze hadden mooie namen zoals Johanna, Sonna, Anja en Mannonna.

Voor ons waren het schoonheden. We waren op het gebied van vrouwelijk schoon weinig meer gewend. Maar ze voelden zich bij ons op hun gemak. Toen ze 2 jaar geleden in Tjipanas bij ons kwamen, zagen ze er verwaarloosd uit. Een heel verschil met toen. Ze maakten zelf hun nasi met bananen en wat er verder voorhanden was. Dan zou ik wel eens een foto van deze Soendanese en Javaanse vrouwen naar huis willen sturen.

In de buurt van Tjamls, Bandjar en Tasikmalaja was het weer onrustig. Toen indertijd de TNI verplaatst werd en de wapens moest inleveren, was er in de omgeving van Cheribon een groep van de Hizbullah gesignaleerd. Deze had zich in korte tijd vermeerderd met alle mogelijke Merdeka-strijders tot -naar men zei- wel zo'n 200 man. Zij verplaatsten zich richting Tasikmalaja. Daar maakten ze ons op fanatieke wijze het leven wel heel zuur. Het scheen hun bedoeling te zijn om de weg Garoet-Tasikmalaja tot actieterrein te maken. Het was een bergachtig gebied zodat het welhaast onmogelijk was om met onze aanwezige manschappen het gebied onder controle te houden. Maar





wanneer deze toch grote groepen richting Garoet kwamen, dan lag tussen Garoet en Tasikmalaja nog altijd de theeplantage Dajeumangoeng, met op die onderneming het PAC-peloton van 3-14 RI. Om nu op een aanval van deze ploppers tenminste enigszins voorbereid te zijn, hadden we ons strategisch en tactisch brein aan het werk gezet, want al doende leerde men!

Met vereende krachten hebben we brenputten, onze PAC-opstellingen en eenmansgaten, kortom een heel verdedigingsstelsel, gegraven. We zouden dit zooltje ongeregeld een warme ontvangst bereiden. Ook de wachtpost te Sasak aan de weg Garoet-Tasikmalaja werd danig versterkt. De kampongbevolking maakte ook enkele voorbereidingen, ze wisten hoe dit moest gebeuren. Want na eerst de Japanse bezetting te hebben gehad, met hierna de bendes van allerlei pluimage, weet je zeker wel hoe je een brenput moet maken. Ten slotte wachtten we in spanning af op wat komen ging. Maar na een dag en een nacht in stelling te hebben gezeten, vonden we het welletjes en gingen we zelf op onderzoek uit met een tiental jongens. Op een gegeven moment kwamen ons enkele ploppers tegemoet met een witte lap aan hun geweer.

Ze vertelden dat ze waren overgelopen omdat het merendeel van hun groep bevel had gekregen naar hun uitgangspositie terug te keren. Ondenkbaar! Maar we waren allang blij. De stellingen werden gesloopt

en toen gingen we weer naar ons kampement terug.

8 mei 1948

Op 8 mei vierden we het 2-jarig bestaan van ons bataljon. Het feit dat we 2 jaar in dienst waren, was wel een feestje waard. Hoe lang moesten we nog blijven? Garoet was versierd met vlaggen en overal zag je borden met de letters EM (Expeditionaire Macht). Ook was er een openluchtbioscoop, wajangvoorstellingen en een grote rijsttafel met saté, loempia, ajan roedjak, daging smoor, gado gado, pisang goreng enz. Een originele Indonesische rijsttafel. Een welkome verrassing na al dat flut-elen, even wat ontspanning was wel nodig. We hadden de laatste tijd met onze patrouilles niet over gebrek aan resultaat te klagen. Dankzij een man van de Inlichtingen Dienst -ID- (die bij ons gedetacheerd was) en dankzij onze spionnen hadden we een aardige hoeveelheid springstoffen en munitie buitgemaakt. Daarna kreeg men van de Loerah (het hoofd van de kampong) inlichtingen over een aantal artillerie-granaten welke door de TNI in een kampong bij ons in de buurt waren begraven. Dat 'in de buurt' moest je niet al te letterlijk nemen. Maar deze keer viel de afstand mee. Deze kampong lag circa 10 kilometer verderop. Met tien man zijn we gaan kijken. Opeens zagen we een man op de sawah die deze met een patjol aan het bewerken was. Hij maakte deel uit van een groep ploppers die zich verborgen

hield in een nabij gelegen huisje. Weldra hadden we deze lieden aan het graven gezet. De buit was de moeite waard. Er werden enkele oude geweren en slagwapens tevoorschijn gehaald, allen nog in goede staat... dus bruikbaar. Alles bij elkaar een goede vangst, dat zou weer een aantal levens schelen.

24 juli 1948

Op dit ogenblik draaide alles weer een beetje normaal. Gelukkig maar want enkele weken geleden (je had trouwens soms geen flauw benul van tijd) is het banjak (=erg) druk geweest. Soms twee of drie patrouilles op een dag, om van de nacht maar niet te spreken. En soms moest er na een paar uur slaap weer eens een carrierpatrouille uitrukken om de wacht te versterken omdat volgens de ID enkele ploppers weer een aanval zouden plegen of zich zouden verplaatsen volgens een bepaalde route. Dus moest er dan door ons een hinderlaag worden gelegd. Dit alles was zenuwslopend! Maar gelukkig zijn we er over het algemeen nog goed doorheen gekomen. Je moest zo af en toe wel wat geluk hebben. We zaten toen in een tamelijk rustig gebied zodat ons peloton wat tot rust kon komen, waar we wel aan toe waren. Tijd voor normale bezigheden, zoals wapenonderhoud, munitie aanvullen, scheren, lekker mandien, schone kleren aan en een brief naar het thuisfront schrijven. En op de kalender kijken welke maand en dag het was.

Terug naar Zuid-Celebes (deel 2 en slot)

Maarten de Jongh Swemer

Toen kwam Westerling!

Met iets meer dan honderd man Speciale Troepen kwam kapitein Westerling in december aan op Zuid-Celebes. Opgeleid door de Britten was hij vertrouwd met guerilla en contra-guerilla. Zijn taak werd orde en rust herstellen en dat deed hij uiterst voortvarend. Ook zijn licht bewapende troepen en de KNIL-militairen waren het doelwit van vaak heimelijk optredende gewapende groepen, gekleed als non-combatante burgers, die hun wapens tot vlak voor een actie verborgen hielden; de militairen daarentegen waren duidelijk te onderscheiden en dus kwetsbaar.

Eind februari 1947 waren orde en rust hersteld en daarmee waren talloze levens gered, die bij een voortslepen van de anarchie zeker

verloren zouden zijn gegaan. Er gloorde weer hoop op een bestaan in vrede.

Voor wie het heeft meegemaakt, was dit een tijd van leed, verdriet, ziekte, veel doden en gewonden. Eenieder had familieleden en/of vrienden verloren, zien sterven of had eigen kinderen moeten begraven. Ik was in die tijd maar een klein mannetje maar al wat gebeurde – hoe vreselijk ook – was voor ons "het leven zoals het was". Leed, ziekte, honger, verdriet en doden waren de norm van het bestaan; de volgende dag weer overleven was vaak het enige richtpunt. In deze apocalyps van leed en sterven was Westerling maar een kleine speler.

Met geen mogelijkheid is er precies vast te stellen hoeveel doden er in

deze periode van anarchie zijn gevallen. Evenmin of Indonesiërs door hun landgenoten, door KNIL-eenheden of de Speciale Troepen waren gedood. Getallen variëren van 1500 tot 5000. Een Indonesisch militair-historisch onderzoek kwam in 1977 op 256 doden tijdens de hele periode van de acties van Westerling.

Terug naar Zuid-Celebes

In 2011 keerde ik met mijn vrouw terug naar Indonesia en bezochten we zowel Ambon als Celebes, gesteund door de gegevens van mijn eigen onderzoek in het Centraal Archief Depot Defensie en uit gehouden interviews met overlevenden. Overal werd ik bijzonder vriendelijk en vaak echt hartelijk ontvangen. Geboren op Ambon en met enige kennis van de taal, de Bahasa Indonesia, werd ik haast gezien als een verre neef en werd ik ontvangen door een radja op Ambon bij wie ik aan dezelfde tafel zat als in 1939 zijn grootvader met mijn vader. In Zuid-Celebes waren we te gast bij een bruiloft en bij een begrafenis.

Nergens vonden we enig monument of herinneringsteken aan de interneringskampen: het leed van de belanda's. Men wist meestal ook niet waar ze ooit waren geweest. Des te meer zagen we in Celebes op vele pleinen beeldengroepen van pemoeda's (politiek fanatieke jongeren), bewapend met bamboesperen (bamboe roentjing), waar ze in werkelijkheid over Japanse vuurwapens beschikten en ook gebruikten. Het grootste monument staat in het centrum van de garnizoensstad Paré-Paré: een bronzen basrelief, drie meter hoog en tientallen meters breed ter nagedachtenis van de 40.000 'doden' van de hand van Westerling die in het midden figureert, voldaan de slachting van ongewapende burgers overziende.

In brede kring, zeker ook in het Indonesia van nu, wordt begrepen dat dit monument vooral van politieke betekenis was: door de presentatie van een vijand van buitenaf, hoopte de politiek de broodnodige eenheid terug te krijgen. Een eenheid nodig in een verscheurd land waar in 1955-1956 de terreur weer terugkwam en later nog eens als gevolg van de "transmigrasi" politiek



De auteur Maarten de Jongh Swemer in een Djathhouten stoel op een authentieke voorgalerij. Een tropisch plaatje, geschoten in Hotel Pantai Capura in de stad Makassar.



Het enorme monument met een bronzen basreliëf. Het staat prominent op een van de centrale pleinen van Paré-Paré. Nog steeds is de stad Paré-Paré een garnizoensstad waarvan bijna een derde is afgesloten voor het publiek. In de voormalige KNIL-kazerne in de stad hebben de burgers van Celebes een groot deel van de bezetting doorgebracht.

van Soeharto waarbij hij veel Javaanse moslims liet overbrengen naar de andere eilanden, zoals de overwegend christelijke Molukken maar ook Zuid-Celebes.

Nu is na de laatste golf van sectarisch geweld van enkele jaren terug, de vrede, orde en rust hersteld. Het toerisme kwam weer op gang, de welvaart kon langzaam weer groeien.

Verzoening of veroordeling?

Voor de Indonesiër van nu is de Tweede Wereldoorlog en de nasleep van de dekolonisatie iets dat zich in het verre verleden afspeelde en totaal niet meer leeft. De recente opstanden, onlusten en geweld liggen nog duidelijk in het collectieve geheugen en die pijn wil men zo snel mogelijk vergeten. Overal zijn Hollanders welkom. Ook oud-strij-

ders die in de afgelopen jaren teruggingen naar hun militaire jeugd, werden met onverwacht veel warmte ontvangen. Wat er ooit aan oude haat bestond, is door de tijd geheeld en men verwacht geen excuses meer over de korte periode van de berslap waarin er van alle kanten werd vermoord en er slachtoffers vielen.

Als er echter in ons land behoefte bestaat aan zelfveroordeling en het maken van excuses, is een financiële compensatie zeker iets dat men in het bepaald niet rijke Celebes goed kan gebruiken. Vooral omdat van Japanse zijde dat voor Indonesische nabestaanden niet te verwachten is: dat leerden de ervaringen van de "troostmeisjes".

Als er toch compensatie ter sprake komt, sluit ik me graag aan in de rij: van Japan vraag ik compensatie over 3 1/2 jaar concentratiekamp; van Nederland vraag ik de wedde over de periode 1942-1945 die mijn vader als KNIL-militair niet heeft ontvangen, terwijl zijn KMA-jaargenoten van de KL dat wel kregen. En van Indonesië

Een breed algemeen onderzoek?

Toen de laatste Nederlandse militairen vóór 1 april 1950 Indonesia

moesten verlaten, is maar een deel van de archieven van 1945-1950 mee teruggekomen: dat is een belangrijke beperking van de mogelijkheden voor militaire geschiedschrijving geweest. De meeste archieven (en vooral de KNIL-archieven) zijn daar gebleven en bleken jaren geleden al onbruikbaar door vochtige opslag. Er mag ook niet worden verwacht dat de pemoda's en extremisten dagboeken hebben bijgehouden, een "burgerlijke stand" werd ook niet bijgehouden. Wat er al was uit de Nederlandse tijd, is in de oorlog verbrand of na de onafhankelijkheid vernietigd. Het is ondanks intensieve pogingen ook niet gelukt om de vervolging van Westerling wegens oorlogsmisdaden voor te bereiden: er waren gewoon niet voldoende bewijzen tegen hem te verzamelen die dat mogelijk zouden maken. Zonder brede algemene informatie van alle zijden over de jaren van dekolonisatie is er ook geen onderzoek van belang te houden.

Onderzoekers zullen, teruggaand in de tijd, in de poel van bloed moeten waden om daar in de spetters iets te vinden van de mogelijk onnodige doden die vielen door de hand van Nederlandse militairen. Niemand gun ik te worden geconfronteerd met een



uitputtende presentatie van die poel, en zeker niet de Indonesiers van nu.

Een diepe genegenheid

Altijd wilde ik het land, waar ik geboren ben en een deel van mijn jeugd heb doorgebracht, terugzien. Heel lang was een reis daarheen echter te duur en ook was reizen jarenlang niet veilig. Pas in 1999 keerde ik voor het eerst terug en met de eerste stap uit het vliegtuig rook ik vol ontroering de lucht van mijn jeugd. Overal ontmoette ik toen al vriendelijkheid en gastvrijheid. Op Madoera waar mijn vader van 1947-1950 commandant van het Vrijheidsbataljon Tjakra Madoera en militair commandant was, werd ik ontvangen door de kazernecommandant die bijzonder geïnteresseerd was in mijn verhalen en foto's en liet de provinciaal commissaris ons zijn huis zien, ons ouderlijk huis van toen. Daarna volgden vele reizen en deze versterkten het gevoel van 'welkom thuis' te zijn in Indonesië en mijn diepe genegenheid voor het zo beproefde maar veerkrachtige en optimistische volk.

Allen die zoveel leed gebracht hebben over mijn familie, heb ik vergeven. Alles wat we in Indonesia moesten achterlaten, laat ik graag in de handen van de generaties van na de oorlog voor de toekomst en voor de verdere opbouw van hun prachtige land dat ik elke keer weer even graag terugzie.

Hier is de Hollandse hoek van het Commonwealth War Cemetery waar honderd KNIL-militairen liggen, deels gesneuveld en deels omgebracht door Japanse troepen.

Over de auteur:

Maarten de Jongh Swemer (71) heeft net als zijn vader een loopbaan bij de landmacht gevolgd en is in 1997 met leeftijdsontslag gegaan. Sedertdien werkt hij als geschiedschrijver voor het Regiment Intendancetroepen en later het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen. Daarnaast is hij geschiedschrijver voor de reüniegroep Kampill/Paré-Paré en familie-kronleker. Nog steeds is hij daar intensief mee bezig.

Reünie 4-10 RI

Datum:

Vrijdag 30 augustus 2013.

Locatie:

Legerplaats "Harskamp" te Harskamp

Info:

Abe Agema
Boedijnhof 205
1628 SJ Hoor
Tel. 0229-242796

Reünie 7e Afdeling Veldartillerie OVW

De jaarlijkse reünie van de 7e Afdeling Veldartillerie OVW (geleerd van 1946-1949 op de oostkust van Sumatra) wordt gehouden op **23 augustus 2013** op het ASK "De Knobbel" te Oldebroek.

Inlichtingen bij: T.C. van der Aart, Begoniastraat 69, 3772 HB Barneveld. Telefoon 0342-414672 of e-mail: tvda@veteranen.nl

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 2)

Met een aangeboren gevoel voor recht en onrecht, sterk aangewakkerd door zijn confrontatie met militaire oorlogsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, zijn daaruit voortvloeiende verzetsactiviteiten en zijn verleden in een dwangarbeiderskamp in Duitsland, voer de heer R.J. de Rijk begin 1946 in dienst van de Koninklijke Marine met ms Sloterdijk naar Nederlands-Indië. "Daar zaten nog jongens van ons gevangen en (gezien mijn ervaringen in het dwangarbeiderskamp) wilde ik die helpen bevrijden". Deze natuurlijke drang naar rechtvaardigheid zorgde er ook voor dat De Rijk belangrijke gebeurtenissen in schriftelijke notities vastlegde. Zo kon in 2011 het Boek "Echo's van een Oorlog" verschijnen dat hij samen met zijn dochter Olga schreef over zijn ervaringen in het dwangarbeiderskamp. Het maken van notities zette hij in Nederlands-Indië voort. "Ik werd als militair uitgezonden voor de marinebasispolitie bij de recherche- en inlichtingendienst te Soerabaja. Al vanaf mijn aankomst op 15 januari 1947 heb ik belangstelling gehad voor het wel en wee van Nederlands-Indië en begon ik aantekeningen te maken over de politieke en maatschappelijke situaties. Ik heb die notities later uitgewerkt voor mijn kinderen zodat zij zouden weten hoe ik in de maatschappij stond (en nog sta) en waarom ik toen gestreden heb voor een democratisch regeringsstelsel. Wat ik heb geschreven in 'Schandvlek van de Staat der Nederlanden' is een opeenstapeling van feiten en gebeurtenissen zoals die zich toen tussen 1945 en 1951 in het voormalige Nederlands-Indië hebben voorgedaan. Mijn denkwijze daaromtrent is nooit veranderd, want elk recht of onrecht zal op een gegeven moment aan het licht komen. Sinds mijn dochter deze elementen in mij heeft ontdekt, heeft ze aangedrongen op publicatie. En zo heeft dit manuscript zijn vorm gekregen".

De autochtoon heeft vooral tijdens de Japanse periode vanaf 1942 tot 1945 ondervonden dat de macht van de 'Toean Besar' (grote meneer) volledig is verzwakt. Hij is mede door de valse Japanse propaganda als een nationalist gaan denken

waardoor vanaf augustus 1945 het verzet tegen het goedbedoelde Nederlandse leger een aanvang heeft genomen. Indonesië is toch immers zijn geboorteland, zijn vaderland, waar in het verleden het Nederlandse gezag heeft geparasiteerd op de arbeider die maar 2 of 3 cent per dag mocht verdienen want daar kon hij beslist wel van leven.

Wat een smerige fabel om dat de wereld in te strooien als voer voor de onwetenden. En dat reeds honderden jaren. Ik kan mij thans best voorstellen dat destijds in 1933 het autochtone personeel van de kruiser Hr. Ms. De 7 Provinciën van de Koninklijke Marine in opstand is gekomen om loonsverhoging af te dwingen. Zij hadden nimmer naar dit dwangmiddel gegrepen als zij door de Koninklijke Marine behoorlijk betaald waren geweest. Dit was dan ook niet de laatste zwarte bladzijde in onze maritieme geschiedenis en een rel die de hele wereld is overgegaan.

Door de Japanse bezetting vanaf 1942 tot 1945 heeft het prestige en de Nederlandse koloniale houding een zeer zware morele klap gekregen die zij thans nauwelijks te boven is gekomen. De gevangenen Nederlanders ondergingen in die periode de ene belediging na de andere van de Japanners en hun Indonesische handlangers en collaborateurs.

Aristocratie, bureaucratie, kapitalisme en egoïsme, niets van hun waardigheid bleef over. De mentaliteit van het willen overheersen bleek met het verdwijnen van hun heerschappij geheel weg te smelten. Het demasqué was voor de Staat der Nederlanden voltrokken. De autochtoon kon voor de Nederlanders nog wel sympathie voelen en ook nog wel een beetje aan de Nederlandse cultuur hangen, maar aan hun terugkomst als regeerders zoals het voor 1942 was geweest, denkt zelfs de hoogste intellectueel van Indonesië niet meer.

Hoe groot de haat en afgunst van de autochtoon tegenover de Nederlander is, kan niemand haast begrijpen. De Nederlander kan het gevoelsleven van de autochtoon niet



R.J. de Rijk

bevatten, want ons westers denken en handelen is niet gelijk aan het oosterse en al denken wij het dicht te benaderen, wij zijn er mijlen ver van verwijderd.

Bij zeer vele Nederlanders die voor de eerste maal na augustus 1945 naar Nederlands-Indië zijn gegaan, vooral ambtenaren en militairen waaronder ik zelf, is een schaamte opgekomen voor het koloniale onderdrukkingssysteem, en afkeuring voor de normen en waarden der tekortkomingen van onder andere het Nederlandse koloniale bestuur op economisch, hygiënisch, opvoedkundig en maatschappelijk gebied. Men zal het straks beter doen.

De Japanners hebben als laatste stunt Soekarno een soort republiek laten stichten, waarover alle partijen nog steeds aan het praten zijn.

Nederland, dat door zware klappen en geteisterd uit de oorlog in Europa kwam, was helaas niet bij machte om Nederlands-Indië op een snelle manier te helpen verlossen van de Japanse bezetters. Wij hadden in mei 1945 geen leger meer en dus ook geen soldaten, niets.

Datgene wat nog over was van ons leger in 1945 moest nog uit de Duitse en Japanse militaire krijgsgevangenenkampen en concentratie-

kampen komen. Dat wij helaas niet bij machte waren om de bevolking in Nederlands-Indië terstond te helpen bevrijden na de capitulatie van Japan in augustus 1945, is de opzettelijke schuld van de geallieerde beslissingen in de U.S.A. Aanvankelijk hadden de geallieerden besloten om als begrenzing tussen de Britse en Amerikaanse oorlogsoperatiegebieden in Nederlands-Indië een denkbeeldige lijn te trekken, die van noord naar zuid liep door Straat Soenda. Terwijl de Engelsen zich alleen met hun mond voordeden als de bondgenoot van Nederland, was hun politiek in Nederlands-Indië er op gericht de terugkeer van Nederlanders in deze archipel tegen te werken en te bemoeilijken.

Engeland kreeg in augustus 1945 van het geallieerde oppercommando tijdelijk de eilanden Sumatra en Java toegewezen als civiel en militair operatiegebied, tezamen met Australische en Nieuw-Zeelandse militaire eenheden, omdat Nederland toen nog geen troepen kon aanvoeren. En in dat Nederlandse bestuursvacuüm, waarbij de Engelsen onze zaken gingen behartigen bij Soe, karno en zijn trawanten, werden ook nog de beste en nieuwste wapens door de Engelsen aan de moordbrigades van Soekarno verstrekt.

De geallieerden in zowel Nederland als in Nederlands-Indië hebben ons na mei 1945, als trouwe bondgenoot in deze wereldoorlog, lelijk in de steek gelaten en tegengewerkt. Wij mochten geen eigen legermacht opbouwen om Nederlands-Indië te helpen bevrijden van de Japanse terreur en de moordbrigades van Soekarno om rust en orde te herstellen.

Deze militair-politieke schanddaad was niet de enige, want toen Japan in augustus 1945 capituleerde 'vergaten' onze bondgenoten het Japanse leger te ontwapenen, waardoor men de Jap de gelegenheid gaf zijn wapens aan Soekarno en zijn terreurbenden te verstrekken. Over deze schanddaad werd niet gesproken of geschreven, maar waren in die dagen een publiek geheim.

De Japanse Deelstaat- Republiek Indonesia

Om enig onbevooroordeeld inzicht te verkrijgen in de wordingsgeschiedenis van de Japanse Deelstaat-
Republiek Indonesia, zal de lezer op de eerste plaats de motieven en achtergronden moeten bestuderen van het gehele koloniale tijdperk van de

Staat der Nederlanden. Dat tijdperk omvat het jaar 1500 tot en met het jaar 1950, het jaar waarop de Staat der Nederlanden onder dwang van de toen bestaande grootmachten, afstand moest doen via de Verenigde Naties van haar onder koloniaal bestuur staand Nederlands-Indië. Veel is daar reeds over geschreven zodat de lezer geen moeite zal hebben de betreffende lectuur daarover op te slaan. Daarbij moet men opletten op de zeer vele geschiedvervalsingen van de Nederlandse Staat en van de Japanse Deelstaat-Republiek Indonesia, die een helder beeld zouden kunnen vertroebelen.

De lezer heeft dus te maken met o.a. de Nederlandse Rijks Voorlichtings Dienst (R.V.D.) die o.a. via politiek georiënteerde Journalisten van diverse pluimage de berichten krijgt aangeleverd. Deze berichten worden voor de Nederlandse consumptie bewerkt naar belangrijkheid van de politieke tendens van dat moment. Daarbij is een ontsnappingsclausule ingebouwd. Er bestaan op dit terrein diverse Journalisten die (door hun onwetendheid?) een volkomen onjuist beeld hebben geschetst over Nederlands-Indië. Zij laten hun politieke kleur in die artikelen prevaleren.

Dat is ook een van de redenen dat de West-Europese Journalistenwereld bitter weinig afwist van de Nederlands-Indische staatsstructuur vooral na 1945, na het beëindigen van de oorlog tegen Japan in Nederlands-Indië. Het zijn dan ook niet allemaal slagers die lange messen dragen. De enige Journalisten die zuiver objectief over het Nederlands-Indisch regeringsbeleid hebben geschreven zijn Amerikaanse Journalisten, die op dinsdag 12 juli 1949 met de KLM Constellation 'Franker' allemaal (op dubieuze wijze) dodelijk verongelukten in de buurt van Bombay op het eiland Colombo.

Zij gingen naar Nederlands-Indië omdat zij er in Amerika volledig van overtuigd waren dat er een vuil handeltje aan de gang was met o.a. de Amerikaanse ambassadeur en topambtenaar van buitenlandse zaken, Philip Jessup. Deze laatste was voorzitter van een V.N.-commissie van 'goede diensten' en had communistische sympathieën waarbij de communist Soekarno de leiding kreeg over Nederlands-Indië.

De verongelukte Journalisten hadden, nog voordat zij uit Batavia

waren vertrokken, al vele rapporten en verslagen met hun commentaar naar o.a. de V.S. gestuurd. De rest daarvan moesten zij nog uitwerken, maar is later, helaas gedeeltelijk, gepubliceerd (d.d. juli 1949 te Batavia) in een klein boekje getiteld 'Laatste Oetzuigenis'. Het boekje heeft slechts 32 pagina's in de afmeting van 13x19 cm. Het kon niet kleiner voor Nederlands gebruik. Het is echter een objectief Amerikaans document, openhartig en waardevol. Enkele Journalisten waren door omstandigheden verhinderd om met het vliegtuig mee te gaan en zijn als enige overlevenden de dans ontsprongen. Journalisten die over Nederlands-Indië, de Japanse Deelstaat-Republiek Indonesia of de Soevereine R.M.S. meestal in negatieve zin spreken en schrijven, kunnen zeer gevaarlijke mensen zijn (de goede Journalisten niet te na gesproken). Zij kunnen veel kapot maken omdat zij de beschikking hebben over media en aan het publiek uitsluitend hun denkwijze van hun politieke instelling openbaren en zelden de keerzijde van de medaille. Meestal zitten zij op de stoel van de rechter en hebben een eigen wetboek. De leugens gaan dan regeren. Immers: "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt".

Oproep

Op 5 mei jl. na afloop van de bevrijdingsactiviteiten in Wageningen ben ik mijn grijze fototas, met daarin mijn fotocamera CANON D1100 samen met de CANON Speedlite 270EX II kwijtgeraakt. Dit kan gebeurd zijn in de pendelbus van Wageningen naar station Ede-Wageningen of in de trein van Ede-Wageningen via Utrecht en Gouda naar Voorburg. Wie kan mij deze artikelen terugbezorgen?

Gaame contacten met Alex Muller, De Tol 365, 2266 EG Leidschendam, tel. 070-3019477 of e-mail: alex.muller@veteranen.nl



Herdenking Stichting Indië-Monument Friesland

Het bestuur van de Stichting Indië-Monument Friesland organiseert op woensdag 28 augustus 2013 voor de 21e keer, in het Rengerspark te Leeuwarden, de jaarlijkse herdenking van de uit Friesland afkomstige militairen, die in de periode 1945-1962 in Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea zijn omgekomen. De herdenking begint om 19.00 uur en duurt ongeveer één uur. Tijdens de plechtigheid wordt de herdenkingsrede uitgesproken door Indiëveteraan reserve luitenant-kolonel der Infanterie bd J.N. Blom, voorzitter VOMI-Friesland. De declamatie wordt verzorgd door mevrouw A.G. Steenstra. Muzikale

medewerking wordt verleend door het Frysk Seniorenorkest.

De kranslegging wordt, zoals in vorige jaren, geopend door de overheid, waarna familieleden en/of nabestaanden, bloemen en/of kransen leggen aan de voet van het monument. Hierna volgen de diverse instanties. De plechtigheid wordt besloten met een defilé langs het monument, waarbij de afzetting wordt gevormd door een erewacht van militairen van 44 Painbat JWF uit Havelte.

Wij verwachten bij deze herdenking wederom een grote opkomst. Het bestuur draagt zorg voor voldoende zitplaatsen. Op de locatie wordt ook

gezorgd voor koffie/thee.

Aan de organisaties en personen die een krans of bloemstuk willen leggen, wordt dringend verzocht dit vooraf tijdig te melden bij de secretaris van het bestuur, de heer J. Hoogsteen, Oostenstein 14, 9291 GR Kollum, telefoon 0511-451764, e-mail: jakobhoogsteen@knid.nl

Niet tijdige melding kan leiden tot verstoring van dit onderdeel. Daarom doen wij een dringend beroep op uw medewerking in dezen.

Voor algemene informatie omtrent de herdenking kunt u zich eveneens wenden tot dit adres.

DAMETIN 2013

In de uitnodiging voor 2012 hebben wij al aangegeven dat de Landelijke Veteranendag Indië / Nieuw-Guinea-gangers in 2012 voor het laatst zou plaats vinden. Vanaf 2013 zou de dag op een informele wijze worden voortgezet op de 1^e zaterdag van jull.

Omdat u in 2012 ook in Dalen aanwezig was, zenden wij u hierbij wederom persoonlijk een uitnodiging. Ook anderen die belangstelling hebben voor deze DAMETIN-dag informeren we o.a. via de contactbladen SOBAT, CHECKPOINT en WAPENBROEDERS.

Heeft U belangstelling om op zaterdag 6 juli 2013 naar Dalen te komen, dan nodigen wij u daartoe van harte uit.

Het programma is als volgt:

Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom in café-restaurant "Cornelis" voor een informeel samenzijn. Om ca. 11.45 uur vertrekken we gezamenlijk richting de Spinde om een bezoek te brengen aan het monument. Bij het monument zal er geen officiële plechtigheid meer worden gehouden. Na het bezoek aan het monument is het programma officieel beëindigd. Voor de lunch stellen wij degene die daarvoor belangstelling heeft in de gelegenheid om bij café-restaurant "Cornelis" een nasi-maaltijd te nuttigen. Uiteraard kunt u die dag, net als alle andere dagen, ook het monument bezoeken zonder dat u deelneemt aan het informele samenzijn.

- Neemt u deel aan het informele samenzijn dan bedragen de kosten voor koffie en cake € 5,- per persoon.
- Wilt u gebruik maken van de nasi-maaltijd in de vorm van een plate dan bedragen de kosten € 11,- per persoon.

Komt u naar het informele samenzijn en maakt u gebruik van de nasi-maaltijd dan bedragen de totale kosten € 15,- per persoon. Alle overige consumpties komen voor eigen rekening.

Gelieve het totale bedrag voor 1 juli a.s. over te maken op bankrekening: 3126.81.712, t.n.v. Stichting Dametin, o.v.v. "Bijeenkomst 2013". Heeft u betaald en bent u verhinderd dan kun u zich tot 5 juli telefonisch afmelden bij telnr. 06 542 600 44. De betaling zal bij tijdige afmelding aan u worden gerestitueerd.

Café-restaurant "Cornelis" bevindt zich in het centrum van Dalen, links naast de kerk. U kunt Dalen ook bereiken met de stoptrein vanaf Zwolle. Na aankomst op het station in Dalen is het een kleine afstand naar de zaal. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar geen vervoer geregeld tussen de diverse locaties. Komt u per auto, in het centrum van Dalen kan (gratis) geparkeerd worden.

Vragen?

Heeft u nadere vragen, dan kunt u ook bellen met J. de Jonge, 0524-555150 (tussen 17.00-19.00 uur).

Wageningen, 5 mei 2013

Als Stad der Bevrijding herdacht Wageningen op 5 mei voor de 68^e keer de capitulaties van Duitsland en Japan in 1945 en vierde het de vrijheid met het Bevrijdingsdefilé, een Fly-past en een Herdenkingsceremonie.

De herdenking van de capitulaties in Wageningen begint jaarlijks met een symposium in de 'Hof van Wageningen' over een actueel onderwerp op het gebied van vrede, veiligheid of mensenrechten. Dit jaar was het thema 'Vrijheid spreek je af'.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk sprak mr. dr. B.R. Bot, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordiger bij de Europese Unie, gevolgd door generaal-majoor bd R.W. Hemmes. Het Koperkwintet van de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Priso' verzorgde de muzikale omljsting. Prof. mr. P. van Vollenhoven woonde deze herdenkingsbijeenkomst bij.

De herdenkingsplechtigheid op het 5 Mei plein vormde een centraal onderdeel van de viering van de vrijheid. Na het steken van de vlaggen van de bevrijders en het leggen van een krans door de voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (drs. F.W. Weisglas) en de burgemeester van Wageningen (de heer G.J.M. van



Rumund), werd er een minuut stilte in acht genomen, gevolgd door het Wilhelmus. De leerlingen van de St. Jozefschool, die het monument voor de goede zorg hebben geadopteerd, lieten 25 duiven los als startsein voor het bekende Bevrijdingsdefilé waaraan zowel veteranen en oud-strijders deelnamen die Nederland bevrijd hebben, alsook na-oorlogse veteranen.

Op het universiteitsterrein 'De Dreijer' waren de hele dag histori-

sche educatieve activiteiten voor alle leeftijden. Het was een reünien- en ontmoetingsplaats voor oude en jonge veteranen, verzetsstrijders en publiek. Tussendoor was er een dropping van parachutisten. Tijdens het defilé was er een fly-past van historische vliegtuigen, waaronder een Spitfire.

Het defilé bestond dit jaar uit circa 1.500 deelnemers, waaronder vele veteranen uit binnen- en buitenland,





begeleiders, actief dienende militairen, 16 muziekkorpsen en 87 historische voertuigen. Het defilé werd afgenomen door de Commandant der Strijdkrachten, generaal T. Middendorp. De paradedcommandant, de heer L. Noordzij (voorzitter van het Veteranen Platform en voorzitter van onze veteranenvereniging VOMI Nederland), mocht daarbij o.a. een groot en waardig detachement van Indiëgangsters aan de autoriteiten melden. Aan het slot van het defilé

zorgden traditioneel marcherende Russische militairen voor enthousiaste reacties bij het publiek.

Zondag 5 mei jl, vierden we gepast onze vrijheid en daar moeten we zuinig op zijn!



SOBAT

Met het carrierpeloton mee naar de Tropen (deel 3)

Geschreven door Jan Huls. Jan Huls, geboren op 13 februari 1925 en overleden op 1 april 2004, was na ontkomst van zijn dienstplicht in voormalig Nederlands-Indië veehouder in zijn dorp Koekange. Hij was daarnaast ook wethouder van de gemeente De Wijk (naderhand gemeente De Wolden) en bekleedde in het plaatselijk maatschappelijk leven diverse andere functies. Hij maakte o.a. deel uit van het bestuur van de melkfabriek, was lid van de ruilverkavelingscommissie en had bemoeienis met andere verenigingen. Reeds enige jaren geleden heb ik dit verhaal van Jan Huls ontvangen en heb nu aan zijn zoon toestemming gevraagd om dit verhaal in de "SOBAT" te mogen publiceren. Hij had daartegen geen bezwaar en zou het op prijs stellen indien het in de "SOBAT" zou worden opgenomen.

D. Radder
Lorentzlaan 6
7002 HB Doetinchem
Tel. 0314-353398

's Middags kwamen we aan in Tandjoengpriok, vlakbij Batavia. In deze haven zouden we van boord gaan. Op de kade speelde een muziekkapel. Met de plunjezak en het geweer gingen we aan wal. De welfare verstrekte ons een tin bier, een paar bananen en sigaretten. We waren in Nederlands-Indië op het eiland Java, waar legerwagens klaarstonden om ons verder te brengen. We werden met deze legerwagens naar een barakkenkamp gebracht dat gelegen was tussen Batavia en Tangerang. Het was erg warm. Het Ministerie van Defensie had enig legermateriaal overgenomen van het Engelse Leger, maar er waren nogal wat mankementen aan de voertuigen. De militairen in de werkplaats hadden hun handen hieraan vol. Wij moesten alle benodigdheden voor ons bataljon verzamelen.

Uit besprekingen kwam naar voren dat de bezetting van Buitenzorg door de bataljons Grenadiers en Jagers overgenomen zou worden van Brits-Indische troepen onder Engels commando. Belangrijke punten werden bewaakt door KNIL-eenheden, die met verkenningsvoertuigen patrouilleerden. Een deel van Buitenzorg, zoals het postkantoor en het station, werd gecontroleerd door de TRI (een rare situatie).

Wij moesten de huisvestingsmogelijkheden in Buitenzorg bekijken. In onze vrije tijd mochten we vanuit het kamp (vijf militairen tegelijk) naar Batavia, doch een aantal stadsde-

len was verboden gebied voor ons. De winkelstraat 'Pasar Baroe' was bij ons het meest in trek. Van de zes bioscopen was er één waar wij als Nederlandse militairen naar toe mochten. De andere vijf waren alleen bestemd voor Engelse en Brits-Indische militairen.

In Buitenzorg heerste armoede, ellende, angst en onzekerheid. De Japanse bezetting had de hele samenleving ontwricht. De blanken waren in interneringskampen geplaatst onder Japanse bewaking. Allerlei bestuurlijke en maatschappelijke instellingen stonden onder Japanse leiding. Een deel van de jongeren was met mooie beloftes in werkkampen gezet op andere eilanden. Dit alles ten dienste van het Grote Japanse Rijk. Het was voor

hen een hard en moeilijk bestaan en velen keerden niet terug uit deze werkkampen. Andere jongeren kregen een militaire opleiding met Japanse inslag: 'Haat tegen alle blanken en Indonesiërs die met hen samenwerkten'. Deze fanatiek opgeleide militairen, de Pemoeda's, zaaiden veel onrust. Samen met een aantal achtergebleven Japanners zwierven ze rond.

Hetgeen in Nederland was gebeurd door de Duitsers, zo ook hadden de Japanners allerlei producten gevorderd. Het gevolg hiervan was voedselschaarste, honger, ziekte enz. Doordat de blanken in kampen werden gezet, werden hun bezittingen een prooi voor de diverse roversbendes die ontstonden. Daarnaast waren allerlei fanatieke geloofsstrijders en communistische groepen actief, zoals Hiz Bollah, Bamboe Roentjing, Daroel Islam, Laskar Rajat enz. Deze troepen opereerden zelfstandig en trokken zich niets aan van orders die de Nederlandse en Republikeinse vertegenwoordigers overeengekomen waren, zoals 'staakt-het-vuren en wapenstilstand'. In deze wanorde en onrust moest het Nederlandse Leger orde en rust herstellen, een niet eenvoudige taak.

Op 3 november 1946 kwam ons bataljon aan in Tandjoengpriok en werd het bataljon met voertuigen overgebracht naar allerlei gebouwen verspreid over de stad Buitenzorg. Dit was het einde van onze kwartiermakerstijd en we kwamen terug bij het carrierpeloton. We werden met andere onderdelen gelegerd in de



grote kazerne van het XIV^e Bataljon. Deze kazerne was tijdens de Japanse bezetting een groot interneringskamp geweest. In een deel van de kazerne woonden nog burgers, omdat deze zich zonder de bescherming van militairen allerminst veilig voelden.

's Nachts waren de wachtposten dubbel bemand, want op diverse plaatsen in de stad werd geschoten. De spanning was goed voelbaar. Er werd goed samengewerkt met eenheden van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Op 10 november 1946 sneuvelde korporaal Bobbink van de Jagers bij een vuurgevecht aan de Boeboelakweg.

12 november 1946

De Ondersteuningscompagnie verhuist naar de Boeboelakweg.

15 november 1946

Het carrierpeloton bezet Huize Zeijlenstein aan de Bataviaseweg. De nachten bleven nog onrustig. Er werd nog geregeld geschoten. De patrouilles werden uitgebreid.

7 december 1946

Viering van de eerste naamdag van de "7 December" Divisie met een parade en 's middags sportfeesten.

13 december 1946

De militaire activiteiten in Buitenzorg door ons bataljon zijn toegenomen. De daaropvolgende dagen werden het hoofdbureau van de Rep. Politie en de Politie school Bodongan bezet. De republikeinse regent werd overgebracht naar Batavia. Ook het telefoonkantoor werd bezet en een republikeinse zender werd in beslag genomen. Er werden veel gerampokte meubelen en huisraad in beslag genomen.

20 december 1946

De toestand in Buitenzorg is veel rustiger geworden. De bevolking keerde weer naar haar woningen terug en het normale leven kwam weer op gang. Na lange tijd was er weer markt in de stad, ging de bioscoop weer open en in Theater Maxim was een optreden van tango-orkest 'Melando' met zangeres Annie de Reuver.

24 december 1946

Ontvangst van N.I.W.I.N. Kerstpakketten; dik in orde.

25 december 1946

Kerstviering van het bataljon in de feestzaal van het XIV^e Bataljon. De bataljonscommandant, dominee Leegsma en aalmoezenier

Waterschoot voerden het woord. We hadden een heerlijk kerstmaal en er werd een foto van het peloton bij Huize Zeijlenstein gemaakt.

27 december 1946

Kantine/restaurant 'Instuif' geopend. Met oud en nieuw werd er veel geschoten met allerlei wapens. Wij stonden bij Huize Zeijlenstein op wacht en van daaruit werd er patrouille gelopen in de omgeving van Buitenzorg. Ook met de gearriveerde carriers reden we door de omgeving.

In Buitenzorg nam de bedrijvigheid toe. Diverse winkels openden hun deuren. Met ons peloton brachten we een bezoek aan de "Plantentuin", een heel mooi park met vele soorten palmen, bomen en struiken. Omstreeks half februari ging een deel van het carrierpeloton ter ondersteuning naar de 4^e Compagnie in Tjipiyoeng. De bewoning was heel primitief en aan ratten hadden ze daar geen gebrek.



Veteranen verdienen alle waardering en respect.

Monuta, dé specialist in protocollaire en ceremoniële uitvaarten.

Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

Veteranen.
Ingezet
in dienst
van de vrede.



Monuta

De steun bij iedere uitvaart.

SORBAT

Belevenissen van een Genie-soldaat in Indië (deel 4)

Van mijn schoonzoon, de heer P. de Brouwer, ontving ik een copie van het verhaal "Belevenissen van een Genie-soldaat in Indië" indertijd geschreven door zijn vader R.P. de Brouwer omstreeks april 1948. Deze inmiddels overleden Genie-soldaat der eerste klasse behoorde tot de 2e Genie Parkcompagnie/D-Divisie /Palmboom.

H.J.Th. Butôt
Meeuwenstraat 26
2025 ZC Haarlem
Tel. 023-5370782

In mijn verhaal noem ik de soldaten gewoon bij hun voornaam, van de officieren en onderofficieren zat ik alleen de eerste letter van de achternamen vermelden.

Als je op een heuvel stond, dacht je als we bij de volgende heuvel zijn dan zal het wel niet meer zo ver zijn. Maar als je daar dan eenmaal was, was het weer precies hetzelfde liedje. Ik denk dat we ongeveer vijf kwartier tot anderhalf uur over dat stuk hebben gelopen. Toen we in Oengaran aankwamen, begon het net een beetje donker te worden. Ik weet wel dat ik blij was dat ik toen even kon gaan zitten. Nu was het plan dat we naar Semarang zouden liften om vandaar wapens en eten naar de jongens te brengen. Gedurende de nacht moest er ook een wacht bij het voertuig blijven. De volgende dag zouden we dan met een 'Break Down' de trailer op gaan halen. Maar het ging niet al te snel met het krijgen van een lift, zodat sergeant Van L. besloot om hier en daar eens te kijken of hij niet ergens kon telefoneren. Hij kon daarvoor bij de militaire commandant van Oengaran terecht. Maar ook dat telefoneren verliep niet al te vlot. Ik heb hem wel twintig keer 'Oengaran' horen schreeuwen. Na het telefoontje van sergeant Van L. kwamen uiteindelijk twee 'Break Downs' met nog een drietonner van ons eigen onderdeel aanrijden. In de drietonner stonden het eten, wapens en een aantal bedden. We hadden wel in de gaten dat het nog een knap lastig karwei zou worden. We zouden eerst met een weapon carrier gaan kijken hoe de zaak er daarginds voorstond, alvorens de andere voertuigen te laten

komen. Ik ben er ook maar ingesprongen, want ik was nieuwsgierig hoe de jongens het daar maakten. Onze kapitein is toen ook meegegaan.

We gingen weer heuveltje op en heuveltje af, totdat we vlak voor ons een fakkel zagen branden. De chauffeur trapte op de rem en zo kwamen we slappend tot stilstand. "Nou jongens", zei ik, "hoe gaat het hier?" "O bes!", was het antwoord, "we hebben eieren en pisangs besteld bij de inlanders en de bestelling komen ze zo meteen brengen en nog goedkoop ook want we hoeven niets te betalen". De kapitein en ik bleven alleen bij de inlanders achter, want onze jongens waren al met de weapon carrier teruggereeden naar het voertuig waar het eten in stond. "Och", zei de kapitein, "er kan ons niets gebeuren. Ik heb wel een pistool bij me maar geen patronen. Hoe bestaat het".

De kapitein vroeg mij om het hele verhaal van de defecte wegwals en de trekker met oplegger nog eens te vertellen en dat heb ik uiteraard gedaan. De kapitein vond dat de omgeving en de natuur hier schitterend waren. Maar op dat moment kon ik er niets moois aan vinden en zeker niet als je de hele dag zonder eten in de regen en de modder gebaggerd hebt.

In de avond viel er geen regen meer, de maan scheen af en toe zodat je de omgeving goed kon zien. Intussen waren de eieren en de pisangs gearriveerd, maar die hebben we opzij gelegd tot de anderen er waren.

Na verloop van tijd hoorden we wel wat, maar zagen niets. Even later kwamen ze aanzetten, de weapon carrier voorop, daar achter twee 'Break Downs', een drietonner die omgebouwd was tot kraanwagen en nog een voertuig van onze compagnie. Toen werd het voor mij ook tijd om eens te gaan kijken of er nog wat te eten overgebleven was. Het viel erg mee!

Intussen waren de anderen gaan kijken hoe ze de low-loader het gemakkelijkst naar boven zouden kunnen krijgen. Ik ben toen eens gaan vragen wat men er van dacht. Men had nog een zwaar hoofd in deze operatie, want er werd gezegd dat er iemand teruggegaan was om een veertigtonner op te halen. Dus weer wachten en een beetje heen en weer lopen. Bij het licht van een kaarsje hebben we op de wegwals nog enige tijd met sergeant-majoor C. zitten praten over van alles en nog wat. Het duurde overigens nog vrij lang voordat ze met de veertigtonner aankwamen, het was volgens mij al elf uur in de avond.



Luchtmachtdagen 2013

Deze worden gehouden op 14 en 15 juni te Volkel.

Marinedagen 2013

Deze worden gehouden op 20, 21, 22 en 23 juni te Den Helder.

Landmachtdagen 2013

In 2013 zijn er géén Landmachtdagen.

VETERANENDAGEN 2013

Koninklijke Marine

Deze zal plaatsvinden op donderdag 20 juni 2013 te Den Helder.

Koninklijke Luchtmacht

Deze zal plaatsvinden op donderdag 5 september 2013 op Vliegbasis Gilze-Rijen.

Koninklijke Marechaussee

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 4 oktober 2013 te Apeldoorn.

Reünie 424 Bat. Inf.

Datum: **2 oktober 2013.**

Aanvang: **10.00 uur.**

Locatie: **Bernhardkazerne te Amersfoort.**

Kosten: **€ 12,50 p.p.**

Aanmelden vóór 10 september 2013.

Info: K. de Jong, Dorpsweg 76, 4225 ND Hoornaar (tel. 0183-581766)
of W. Hofman, Meppelrade 146, 2544 XZ Den Haag (tel. 070-3672853)
of L. Hofman, Zuiderbrink 33, 2555 GD Den Haag (tel. 070-3976440).

Herdenking

Roermond 2013

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op **zaterdag 7 september 2013.**

Herdenking

Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert dinsdag **3 september 2013** de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen.

De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken.

Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.

Nederlandse

Veteranendag

2013

De negende Nederlandse Veteranendag wordt gehouden op **zaterdag 29 juni 2013 te Den Haag.**

VETERANEN
WENST
IN DIENST
VAN DE WERLD



Elfstedenkruis is nu een officiële onderscheiding!

Dat heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in maart jl. bekend gemaakt. Het zal nog wel even duren voordat de onderscheiding officieel wordt opgenomen in het besluit over de draagvolgorde van onderscheidingen, daarom heeft minister Plasterk ook besloten dat het kruisje al vanaf de dag van de troonswisseling (30 april) mocht worden gedragen. Het Elfstedenkruis komt in rangorde ná het Vierdaagsekruis.



Reünie 43e Genievel- compagnie

Op vrijdag 27 september 2013 wordt een reünie gehouden in de **Kumpulan / Bronbeek aan de Velperweg 147 te Arnhem**. Wij rekenen op een flinke opkomst op deze voor ons bekende locatie. Alle bij ons bekende oud-militairen ontvangen een uitnodiging. Mochten wij u vergeeten zijn, dan zijn telefonische inlichtingen bij de organisatoren te verkrijgen.

Eefje Spies, tel. 06-40544936
en Henk van der Ven,
tel. 0299-420767.



Speciale aanbieding voor SOBATS!

In ons eigentijds familiehotel vindt u niet alleen een sfeervolle plek om te overnachten maar ook de Achterhoekse gastvrijheid en kwaliteit. Samen met ons team spannen wij ons dagelijks in om het onze gasten naar de zin te maken. Wij zijn er dan ook trots op dat we recentelijk het certificaat van Zoover.nl 'recommended by Zoover visitors' hebben mogen ontvangen.

Omdat we ons maar al te goed beseffen dat u degene bent die onze inspanningen van de afgelopen tijd zo gewaardeerd heeft, ontmoeten we u graag nog eens in "Het pareltje aan de IJssel". Want zo beschreef een van de gasten ons hotel. Met de komst van onze Brasserie aan de IJsselkade, eind 2011, is deze benaming nog meer van toepassing. Maar niet alleen de rustige ligging aan de IJssel is uniek. Ook de historische binnenstad, vol cultuur en kunstgalerieën, op 5 minuten loopafstand maakt de locatie van ons hotel bijzonder. En wat te denken van de Veluwezoom, het Montferland en de IJsselstreek in de nabije omgeving.

Wilt u er eens lekker tussenuit, kom dan genieten van onze gastvrijheid en de prachtige locatie. Profiteer van een waanzinnige korting, want onderstaande aanbieding is alleen voor SOBATS en geldig voor boekingen t/m december 2013.

3-daags SOBAT arrangement Van € 125,00 voor € 75,00 per persoon

- Ontvangst met koffie of thee met een Doesburgse lekkernij
- 2 overnachtingen in een comfortabele kamer met tweemaal een uitgebreid ontbijtbuffet
- Driegangendiner (bij voorkeur op de tweede avond)

U ontvangt bij aankomst een boek over de Doesburgse monumenten (t.w.v. 19,95), een plattegrond en een wandelroute. Gratis parkeren van auto en fietsen in de afgesloten parkeergarage. Gratis gebruik van WiFi en oplaadpunten voor e-bikes aanwezig.

Reserveer via onze website www.hotel-doesburg.nl of bel met 0313-740000.

Het is mogelijk het arrangement te verlengen voor € 55,00 per kamer op basis van logies & ontbijt. Verlengingsnacht op basis van logies & ontbijt tijdens feestdagen bedraagt € 70,00 per kamer. Toeslag kamer voor alleengebruik is € 20,00 per arrangement.

Op onze website www.hotel-doesburg.nl vindt u een uitgebreid overzicht van de activiteiten en (culturele) bezienswaardigheden in de omgeving. Tevens treft u daar meerdere arrangementen aan zoals bijv. het "3-daags Harzestedenarrangement" van € 128,00 per persoon.



Den Haag, 25 maart 2013

PROJECT VETERANENTENUE

Het Veteranentenuë komt er aan

Op verzoek van veel veteranen werkt het VP met ondersteuning van het Veteraneninstituut momenteel aan het project veteranentenuë. Binnenkort kunnen belangstellenden hun eigen tenuë bestellen op de website van het "veteranentenuë.nl". Dat werkt net zoals bij een postorderbedrijf, de maten en aantallen worden via een digitaal invulformulier opgegeven en de bestelling wordt na betaling per PostNL afgeleverd. Bijzonderheden voor wat betreft betaling en leveringstermijn worden op de website van de leverancier het "veteranentenuë.nl" vanaf begin mei bekendgemaakt. De leveringstijd zal vooral bij de start enige tijd duren want de leverancier moet eerst meer inzicht krijgen in de aantallen en de maten die worden besteld. Daarna kan er pas een voorraad worden aangelegd en wordt er sneller geleverd.

Samenstelling Veteranentenuë

Het veteranentenuë is geen voorgeschreven tenuë maar komt tegemoet aan de wensen van de meeste veteranen om bij veteranenontmoetingen en ceremonies zo uniform mogelijk en netjes voor de dag te komen. Het pakket bestaat uit blauwe en zwarte heren- en damesblazers, grijze pantalons en rokken en witte en lichtblauwe mannen- en vrouwenoverhemden. Verder zijn leverbaar zwarte dames- en herenschoenen en een broekriem.

Prijzen

De precieze prijzen van de verschillende componenten en bijkomende verzendkosten worden te zijner tijd op de website van het "veteranentenuë.nl" vermeld. Onderstaande prijzen zijn inclusief BTW en zijn indicatief. Het zijn "vanaf" prijzen voor de standaardmaten. Houd rekening met toeslagen van 10 tot 30% voor niet standaardmaten. **Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.**

herencolbert vanaf circa	€ 100
herenpantalon vanaf circa	€ 55
herenschoenen vanaf circa	€ 95
damescolbert vanaf circa	€ 95
rok vanaf circa	€ 46
damesschoen vanaf circa	€ 65
herenoverhemd/damesblouse vanaf circa	€ 27
riem vanaf circa	€ 8
verzend- en handelingskosten circa	€ 15

Bestellen vanaf juni

De planning is dat de website van het "veteranentenuë.nl" vanaf begin mei in de lucht is. Bestellen is volgens planning pas vanaf begin juni mogelijk, daarom is levering vóór de Nederlandse Veteranendag in juni niet meer mogelijk.

Mogelijkheid tot passen

In de komende maanden rouleert een pas-set langs een aantal Veteranen Ontmoetings Centra, ECHOS Homes of inloophuizen. Als u daar gaat passen, voorkomt dat onnodige retourzendingen wanneer u later dit jaar gaat bestellen via de website van het "veteranentenuë.nl".

Het roulatieschema is als volgt:

Roulatieschema pas-set

Locatie	Periode
ECHOS Eindhoven	010313-150313
De Treffer Eindhoven	150313-290313
MDKL Nuth	290313-120413
MDKL Vught	120413-260413
ECHOS Schaarsbergen	260413-100513
ECHOS Harskamp	100513-240513
ECHOS Ermelo	240513-070613
ECHOS Havelte	070613-210613
ECHOS Rotterdam	210613-050713
Bureau VP Den Haag	050713

Verhaal van mijn opa

Ik ben Mirthe van de Meulenhof, kleindochter van Indië-veteraan Frans van de Meulenhof. Toen wij samen bij de Indië-herdenking in Roermond waren, ontdekte mijn opa de naam van zijn oude schoolkameraad (J.H.M. Nederveen) op een der herdenkingszullen. J.H.M. Nederveen uit Helmond zat vroeger bij mijn opa in de klas. Na de schoolperiode zijn de twee elkaar uit het oog verloren

en mijn opa vond hem weer terug op de zuilen. Na flink wat speurwerk heeft mijn opa ontdekt dat zijn oude kameraad op het Ereveld Candi te Semarang begraven ligt. Mijn opa heeft toen op de dag van zijn verjaardag een bloemstuk laten leggen bij het graf van deze man. Als dank daarvoor kreeg hij een foto toegestuurd van het bloemstuk bij het graf.

Het is een blijk van waardering voor de ereschuld die hij wel heeft mogen ontvangen en deze overleden kameraad helaas niet. Mijn opa heeft dus een mooi doel gevonden voor zijn ontvangen ereschuld, niet alleen het bloemstuk maar ook een gift aan de VOMI vond hij op zijn plaats. Hiermee laat hij aan ons en aan alle mensen om hem heen merken dat Indië hem nooit meer loslaat.



Boekpresentatie

Represailles in Nederland Gewapend verzet en bloedige wraak

Er zijn meer dan zesduizend landgenoten om het leven gekomen door de Duitse rechtspraak in bezet gebied en represailles na sabotage-acties en aanslagen. Het gewapend verzet in de Tweede Wereldoorlog is erdoor getekend.

In dit boek wordt een overzicht gegeven van de cirkel van geweld die steeds heviger draalde en een met de week toenemend aantal Nederlanders vermaalde. Daarnaast ontstaat een beeld van een ontwikkeling in denken aan Duitse en aan Nederlandse kant. Bezettingsautoriteiten en verzetsorganisaties zijn in de spiraal van toenemend geweld meegezogen.

De presentatie van deel 1 van dit boek van Jack Koolstra (er volgt een landelijke serie in dertien delen) vond op 20 april jl. plaats in het

Militair Mobiel Depot te Loosdrecht. Co-auteurs zijn: Klaas Jansma, prof. mr. dr. Geert-Jan Knoops, Auke Piersma en prof. dr. Bob Smalhout. Het eerste exemplaar van dit boek werd uitgereikt aan luitenant-generaal bd Ted Meines.

De kosten van het boek zijn vastgesteld op € 22,50 (excl. verzend- en administratiekosten).

Uitgeverij Louise
De Karper 18
9001 NP Grou
Tel. 0566-621976
www.uitgeverijloulisc.nl

Uitgeverij PENN
Tijnjedijk 89
8936 AC Leeuwarden
Tel. 058-2849417
www.uitgeverijpenn.nl



Herdenking te Spier

Op donderdag 11 april 2013 werd te Spier de herdenking gehouden ter nagedachtenis van de twee Franse parachutisten, Jean Salomon Simon en Claudius Campan, die in de nacht van 7 op 8 april 1945 om 02.30 uur gedropt werden in de provincie Drenthe (Spier) en daarbij in een vuurgevecht met de Duitse troepen gesneuveld zijn op 11 april 1945. Zij liggen begraven in Kapelle-Biezellinge (Zeeland). Voor hen staat een monument in Spier, waar jaarlijks een herdenking wordt gehouden. De heer H. Brink verzorgde een inleiding over wat er gebeurd was. Namens de Franse families werd een krans gelegd, de aanwezigen veteranen legden vervolgens bloemen. Onder de aanwezigen bevond zich een zestal VOMI-leden.



Links: J. Krikke, R. Grit en H. A. Bos
Rechts: K. Piëst, H. Zingstra en W. Eilander
Foto: R. Grit

Vier nieuwe Leden van Verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VOMI Nederland op woensdag 15 mei jl. in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem mocht de voorzitter van VOMI Nederland (de heer L. Noordzij) de draagspeld Lid van Verdienste met bijbehorende oorkonde en plaquette uitreiken aan de heer A.H.W. Ebben (voorzitter en sociaal commissaris van VOMI Rivierenland / Oost-Gelderland), aan de heer H.H.M. Mergler (secretaris, ledenadministrateur en penningmeester ad interim van VOMI Zuid-Holland), aan de heer B. Visscher (voormalig 2e secretaris, 2e penningmeester, ledenadministrateur en thans adviseur van VOMI Drenthe/Groningen) en aan de heer P.N. Welten (bestuurslid en sociaal commissaris van VOMI Noord-Brabant West).

De vier regionale bestuursleden verkregen hun benoeming tot Lid van Verdienste wegens de vele en belangrijke diensten die zij de vereniging VOMI Nederland gedurende vele jaren met grote bezieling hebben bewezen, in het bijzonder door hun grote persoonlijke inzet voor en hun voortreffelijke (en onmisbare) bijdrage aan de eigen regionale VOMI-lidvereniging.

Oorkonde

De heer P.H.J. Holsbergen (Nuldelijnshelper en Sociaal Commissaris van VOMI De Veluwe) ontving uit handen van voorzitter Noordzij een Oorkonde als waardering voor de belangrijke diensten die hij de vereniging VOMI

Nederland in het algemeen en de vereniging VOMI De Veluwe in het bijzonder heeft bewezen.

Namens de redactiecommissie van "SOBAT" een welgemeend 'chapeau' voor deze heren!



Van links naar rechts op de foto: de heer P.H.J. Holsbergen, de heer P.N. Welten, de heer B. Visscher, de heer L. Noordzij (voorzitter), de heer H.H.M. Mergler en de heer A.H.W. Ebben.

Jaarlijks worden begin september in opdracht van het bestuur van VOMI Nederland kransen gelegd op de 7 Erevelden in Indonesië



Ereveld Ancol



Ereveld Pandu



Ereveld Kembang Raning



Ereveld Menteng Pulo



Ereveld Kalibanteng



Ereveld Leuwigajah



Ereveld Candi



Verenigingsnieuws

Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,
6939 CP Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail: henkmoorlag@upcmail.nl
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Het bestuur heeft besloten geen persoonlijke uitnodigingen meer te verzenden voor onze bijeenkomsten. Daarvoor in de plaats komt er in elke "SOBAT" datum, plaats en tijd van een bijeenkomst te staan, zodat u toch tijdig op de hoogte bent en het bespaart het bestuur veel werk en kosten. Tot onze spijt hebben wij gemerkt dat de opkomst bij de reglobijeenkomsten de laatste tijd niet groot was, beter gezegd gehalveerd was. Dit kan toch niet komen omdat er geen persoonlijke uitnodigingen werden verzonden!!!!!!

Dit laatste is ook een onderwerp op onze jaarvergadering geweest die heel goed door onze leden werd bezocht. Ook hier is besloten dat wij niet meer teruggaan naar de periode van het verzenden van uitnodigingen. Op de jaarvergadering waren 72 personen aanwezig en hebben 70 personen aan het diner deelgenomen, het was weer een gezellige boel in Joure. Op deze jaarvergadering is tevens besloten dat wij geen aparte weduwenmiddag meer zullen organiseren, maar dat de dames kunnen aanschuiven bij onze reglobijeenkomsten. Nu de zomer voor de deur staat zal het even rustig zijn, maar onze voorbereiding voor een boottocht is al in volle gang.

Reglobijeenkomsten 2013

3 september beginnen wij met onze jaarlijkse boottocht. Hier krijgt u nog een uitnodiging voor of heeft u inmiddels al ontvangen. De wapenbroeders zijn hierbij ook uitgenodigd. Na het opsturen van het strookje is uw opgave definitief als ook uw betaling is aangekomen. Betalen uiterlijk 1 augustus 2013.

15 oktober Lauwersland te Oudwoude, 29 oktober Klamere te Workum. De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur.

Wij doen ons best voor u en hopen dan ook dat u trouw onze bijeenkomsten blijft bezoeken.

De zieken wensen wij veel sterkte en zo mogelijk een voorspoedig herstel. Houd elkaar in het oog, blijf elkaar opzoeken, wij zijn vrienden voor het leven geworden.

Canada

Veterans meeting / annual picnic

All veterans, within reach, are invited to come to the Grandriver park in Rockwood, Ontario on July 11, the second Wednesday in July. Please bring your lunch, drinks and a good disposition.

Just mention at the entrance that you are a veteran and you will be directed to the pavilion.

We would like to start around 10.30 a.m. Thanks!

George Lodder, tel. 519-821-8395
or 519-835-8395, E-mail:
georgelodder@rogers.com

Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7,
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394
E-mail: themaas@home.nl
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

Wij vragen u nogmaals dringend zich op te geven voor deelname aan de reünie zodat wij de gelegenheid hebben alles goed voor te bereiden.

PROGRAMMA 2013

14 juni Reünie
Kazerne, Kazernelaan 101, Weert

10 september Bijeenkomst
Broen Café, Marktstraat, Echt

5 november Bijeenkomst
Gemeenschapshuis, Lindelaan 4,
Kessel-Eik

De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur, de reünie begint om 11.00 uur.

Intussen hebben wij de jaarvergadering weer achter de rug. Met een redelijke opkomst werd in een prettige sfeer de agenda afgewerkt. Onder de aanwezigen was onze landelijk voorzitter (de heer Leen Noordzij) en krijgsmachtaalmoezenier mevrouw drs. L.M.P.H. van den Broek. Te vermelden is dat onze penningmeester Sjef Otten, die aftredend was, met applaus werd herkozen. Nogmaals bedankt Sjef voor alles wat je in de achter ons liggende jaren betekende en nog steeds betekent voor onze vereniging. Voorts nam sobat Harry Sonntag afscheid als lid van de kascontrolecommissie. Harry bedankt voor je inzet. Als diens opvolger heeft Harry Adriaens zich beschikbaar gesteld. Zoals de laatste jaren gebruikelijk werd de middag afgesloten met een heerlijk buffet dat zeer in de smaak viel.

Houd ons op de hoogte van leden of hun partners die ziek zijn. Een beetje aandacht kan soms wonderen verrichten. Tenslotte wensen wij al onze zieke sobats en/of familieleden van harte beterschap.

SOBAT

Noord-Brabant-Oost

Secr. J. v.d. Ham, Buuysplaats 10,
5038 HK Tilburg
Tel. 013-5400380/fax: 013-5400381
E-mail: voml.nbo@veteranen.nl

Jaarvergadering

Op 15 april jl. werd onze jaarvergadering gehouden, waarvoor helaas weinig belangstelling bestond. Een gering aantal leden nam de moeite om hierbij aanwezig te zijn. De agenda werd in vlot tempo afgewerkt en vragen konden naar tevredenheid worden beantwoord.

Reünie Oirschot

Als het blad "SOBAT" nog voor 15 juni verschijnt en er is nog plaats, dan kunt u zich bij de secretaris voor eventuele deelname aanmelden; vooropgesteld dat er nog plaatsen beschikbaar zijn, want inmiddels zijn er al meer dan 310 aanmeldingen en 400 is het maximum aantal dat toegelaten mag worden.

Contributie

Er is zeer positief gereageerd op onze oproep om toch nog een vrijwillige bijdrage te storten en het bestuur is u daar zeer dankbaar voor.

Inloophuis voor Veteranen

U kunt op de dinsdagen en donderdagen tussen 09.30 en 17.00 uur terecht in het nieuwe Inloophuis dat is gevestigd op het adres: MDKL Veteranen Inloophuis Ouwestomp, voormalige Isabella-kazerne, Reutsedijk 7, Vught.

Drenthe-Groningen

Secr. J. Krikke, Koekoekstraat 12,
9404 BL Assen. Tel. 0592-357140
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl
Soc. Comm. Tel. 0598-422389

Het voorjaar is in volle gang, de niet te tellen herdenkingen (waarbij weer veel VOMI-leden aanwezig waren) staan in de geschiedenisboeken, tijd om plannen te maken voor de komende winter.

Het bestuur van VOMI Drenthe/Groningen noteerde een aantal data in de agenda: 11 september en 18 september de VOMI-veteranendagen in resp. Assen en Havelte. Speciaal voor de leden in de regio's Hooge-

veen en Meppel is voor 6 november een gezellige dag met een broodmaaltijd besproken in Kasteel "Schortinghuis" te Spier. Informatie over en aanmeldingsformulieren voor deze bijeenkomsten worden na het zomerverlof verzonden.

De heren B. Visscher en G. Boers van VOMI-Assen gaan ook dit jaar weer een busreis bespreken met "Drenthe Tours". Het reisdoel, datum en kosten zijn nog niet bekend, maar zij houden u op de hoogte.

Informatie en aanmelding o.a. bij B. Visscher (tel. 0592-346020). Elke laatste vrijdag van de oneven maanden bent u van harte welkom in "De Aanleg" te Deurze. Een kop koffie wordt u door VOMI-Assen aangeboden en het Asser Vleesgilde zorgt voor een hartig hapje. Deze veteranensoos biedt u de mogelijkheid 'een hele middag bij te praten' en het laatste nieuws van VOMI Drenthe/Groningen wordt uitgewisseld.

Na de succesvolle Drentse Veteranendag zijn ook in de provincie Groningen plannen een dergelijke provinciale dag te organiseren. Het zou, na Limburg, Zeeland, Friesland en Drenthe, de vijfde provinciale veteranendag kunnen worden. Het bestuur van VOMI Drenthe/Groningen houdt u op de hoogte.

Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Alblasterdam
Tel. 078-6913515
E-mail: veteranen26706@ziggo.nl
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op dinsdag 16 april jl. te Honselersdijk. De agenda voor deze vergadering kon in een aangename sfeer worden afgehandeld met een onderbreking voor een kopje soep met een broodje.

Tijdens deze ALV is de heer T.D. van Kempen uit Oude Tonge, op voordracht van het bestuur en met volledige instemming van de vergadering, benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging VOMI Zuid-Holland vanwege de vele en belangrijke diensten die hij de voormalige vereniging VOMI Zuid-Holland Zuid en de vereniging VOMI Zuid-Holland gedurende vele

jaren met grote bezieling heeft bewezen.

De heer J.G. Hoogervorst uit Sassenheim mocht als waardering voor de belangrijke diensten die hij de voormalige vereniging VOMI Zuid-Holland Noord en de vereniging VOMI Zuid-Holland gedurende vele jaren heeft bewezen een Oorkonde in ontvangst nemen. Voor de dames van beide heren was er uiteraard een fraai boeket bloemen.

60-jarig huwelijk

Op 27 april 2013 vierden de heer en mevrouw Berkel uit Bleiswijk hun Diamanten huwelijksfeest. Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

Jan Molenaar 95 jaar

Ons lid Jan Molenaar uit Rozenburg is op 1 maart jl. 95 jaar geworden. Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

Barbecue

De afdeling BvW Zuid-Holland West organiseert op 17 augustus 2013 een barbecue te Wassenaar op de lokatie Zijdedweg 46, 2244 BE Wassenaar. Aanvang 17.00 uur. Hierbij zijn de leden van VOMI Zuid-Holland van harte welkom. Kosten € 10,00 per persoon.

Betalen is deelnemen.

Aanmelden vóór 1 augustus door het verschuldigde bedrag over te maken naar ING rekening 4312024 t.n.v. Bond van Wapenbroeders, afdeling Z-H West te Oegstgeest. Inlichtingen bij de heer L. de Kluijver, Rustenborchdreef 118, 2341 AS Oegstgeest, tel. 071-5154574.

Dagtocht

Op 28 augustus 2013 organiseert het bestuur van VOMI Zuid-Holland een dagtocht naar 't Harde (Oldebroek). We bezoeken aldaar twee musea en gebruiken daar eveneens een warme maaltijd. De kosten bedragen € 27,50 per persoon. **Betalen is deelnemen.** Aanmelden vóór 1 augustus door het verschuldigde bedrag over te maken naar ING rekening 6051409 t.n.v. VOMI Zuid-Holland te Alblasterdam, onder vermelding van 'Bustocht 2013'. U ontvangt tijdig bericht over uw opstapplaats, busnummer en tijd van vertrek. Inlichtingen bij de heer W. Roza, Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen, tel. 010-4340970. E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

Utrecht/'t Gooi

Tijdelijk contactadres:

Voorzitter Wlm Viehoff

Gaag 71, 3453 MS De Meern

Tel. 030-2881530

E-mail: wimviehoff@casema.nl

Soc. Comm. Tel. 0348-443731

Na het overlijden van onze secretaris Aad Martens kwam de vereniging in moeilijk vaarwater, want een tweemans-bestuur kan niet de bedoeling zijn. We hebben besloten om de reünie van 21 mei jl. naar de Kumpulan / Bronbeek te Arnhem te verplaatsen om daar in alle rust te brainstormen over hoe nu verder te gaan. Een bus voor 60 personen was genoeg. Dus de belangstelling voor ons probleem was niet zo groot!! Gelukkig stelde zich iemand kandidaat om het secretariaat over te nemen en in Bronbeek werd deze kandidaat unaniem welkom geheten.

Welkom dus aan de heer C. van Broekhuysen, Jo Wutrichlaan 52, 3526 XZ Utrecht, tel. 030-2889837, e-mail: cvanbroekhuysen@casema.nl Natuurlijk blijft ons bestuur statutair onderbezet, waardoor er tijdens onze reünie uitvoerig werd gesproken over de constructie om onze leden te laten overhevelen naar de afdeling VOMI Binnenland. Zodra er een besluit is genomen over de nabije toekomst van onze vereniging, wordt u daar uiteraard zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Noord-Brabant West

Secr. Wiel Huppermann

Wuustwezelsteenweg 18 / 2

B-2920 Kalmthout

Telefoon 0032-495109297

E-mail: WIEL-III@telenet.be

Soc. Comm. Tel. 0165-312816

E-mail: pwoelten@kpnmail.nl

In de laatste "SOBATS" heeft u onze mededelingen gemist en u heeft mij ook tijdens de ALV gemist. Helaas ben ik enkele maanden in het ziekenhuis geweest. Ik hoop dat de 'specialisten' uw secretaris dusdanig hebben opgeknapt, dat u de volgende decennia onze mededelingenrubriek niet meer hoeft te missen.

Op 6 januari jl. was de eerste bestuursvergadering van dit jaar. Een van de onderwerpen was

natuurlijk de ALV die op 18 april jl. plaatsvond. Verder werden de data van de komende bijeenkomsten vastgelegd.

De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op 30 mei 2013.

Op 16 januari jl. hebben we onze eerste bijeenkomst gehad op de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal en dit was tevens onze nieuwjaarsreceptie. Ondanks het slechte weer was de opkomst goed en werden er veel handjes geschud. Ook werd onze nieuwe 'postzegelman' (de heer Ad Castellijns) voorgesteld, hij voelde zich meteen thuis in ons midden. Helaas moest Piet Welten het overlijden van een aantal sobats melden.

Op 19 januari jl. vierden onze sociaal commissaris Piet Welten en zijn echtgenote Adrie Voorbraak hun 60-jarig huwelijksjubileum. Natuurlijk waren de sobats in groten getale aanwezig om het paar te feliciteren.

Op dezelfde dag was een grote afvaardiging van onze vereniging bij onze zustervereniging van de Wapenbroeders op de nieuwjaarsreceptie aanwezig. Tussen beide verenigingen bestaat al jaren een goede vriendschapsband.

De ALV in zaal 'Koch' te Kruisland op 18 april jl. was zeer goed bezocht. De vraag is of de aanwezigheid van onze landelijk voorzitter, L. Noorzij, hier debet aan was? De vergadering had een goed verloop en de stemming zat er goed in.

De data voor de maandelijkse bijeenkomsten voor 2013 zijn:

- Woensdag 28 augustus in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal, aanvang 13.30 uur.
- Woensdag 18 september op Vliegbasis Woensdrecht te Hoogerheide aanvang 13.30 uur.
- Woensdag 16 oktober in de Trip van Zoutlandkazerne te Breda, aanvang 13.30 uur.
- Woensdag 13 november in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal, aanvang 13.30 uur.

Daarnaast zijn er:

- De zomerbijeenkomst op vrijdag 14 juni in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal, aanvang 11.00 uur.
- Het Kerstdiner op 13 december, aanvang 11.00 uur. De locatie is nog niet bekend.

Herdenkingsdienst "Sterre der Zee" Bataljon 3-14 RI (7 "December" Divisie)

Datum: Zaterdag 15 juni 2013.

Locatie: Gemeenschapshuis "La Rochelle", Pastoor Hanraetsstraat 7a, 6088 EH Roggel.

Aanvang: 14.00 uur (ontvangst vanaf 12.00 uur).

Herdacht zullen worden alle wapenbroeders van 3-14 RI die door gevechtshandelingen, ongevallen en ziektes in Indonesië zijn achtergebleven en rusten op het Ereveld Menteng Pulo te Jakarta. Onder koraalmuziek worden op het dodenappel hun namen genoemd met kaarsontsteking, waarbij hun foto's te zien zijn op een groot scherm. Herdacht worden ook alle leden van 3-14 RI die vanaf 1950 tot heden zijn overleden. Bovendien worden alle ruim 6.000 militairen die om het leven kwamen in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea herdacht.

Na de dienst bestaat de gelegenheid voor een gezellig samenzijn in dezelfde zaal waar ook de herdenkingsdienst plaatsvindt. Het einde van deze bijeenkomst is gepland rond 18.00 uur.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Jo Arnds of: Jan van Boeljen

Tel. 0032-89715132 Tel. 0492-666081

johannes.arnds@telenet.be boeljen75@zomet.nl

RIVIERCRUISES 2013

met veel Soldiers and Veterans Voordeel



BTR REIZEN

Riviercruises

Voor het nieuwe cruiseseizoen heeft BTR Reizen weer diverse mooie riviercruises over de mooiste rivieren en fraaie streken in haar programma opgenomen, aangeboden met weer veel Soldiers and Veterans Voordeel.

U bent te gast op gezellige ***/****riviercruiseschepen waar u dagelijks kunt rekenen op een fijne en volledige verzorging bestaand uit:

- Uitgebreide ontbijt- en lunch buffetten.
- Heerlijke diner of dinerbuffet.
- 's Morgens en 's middags een kopje koffie en een koekje.
- Gezellig en onderhoudend entertainment programma.

In juni en juli kunt u nog mee met de MPS Brillant*** voor gezellige en goed verzorgde riviercruise over de Rijn en Moezel.

4 daagse Rijn- en Moezelcruise naar Cochem

van 5 juli t/m 8 juli 2013 met het MPS Brillant***
van € 229,-

Veteranen Voordeelprijs

va.
€ 206,-
p.p.

5 daagse Rijn- en Moezelcruise naar de Rudesheim

van 1 juli t/m 5 juli 2013 met het MPS Brillant***
van € 299,-

Veteranen Voordeelprijs

va.
€ 269,-
p.p.

8 daagse Rijn- en Moezelcruise naar Cochem

van 15 juni t/m 22 juni 2013 met het MPS Brillant***
van € 489,-

Veteranen Voordeelprijs

va.
€ 440,-
p.p.

8 daagse Rijn- en Moezelcruise naar Bernkastel

van 24 juni t/m 1 juli & 8 juli t/m 15 juli 2013 met
het MPS Brillant*** van € 489,-

Veteranen Voordeelprijs

va.
€ 440,-
p.p.

8 daagse Nederland en België cruise

van 6 oktober t/m 13 oktober 2013 met het
MPS Diana*** van € 539,-

Veteranen Voordeelprijs

va.
€ 485,-
p.p.

8 daagse Zuid-Nederland & Vlaamse Steden

van 13 oktober t/m 20 oktober 2013 met het
MPS Diana*** van € 489,-

Veteranen Voordeelprijs

va.
€ 440,-
p.p.



Voor gratis folder met actuele informatie
over speciale veteranenreizen



BTR REIZEN



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL





In Memoriam

**Met grote eerbied en in gepaste vorm
brengen wij een laatste Ere-saluut aan:**

**Met ons aller
welgemeend
medeleven en dat
de liefde en de
warmte van uw
naasten U de moed
en kracht geven
dit zware verlies
te dragen.**

**sociale
VOMI**

NAAM	VOORL	WOONPLAATS	ONDERDEEL
Baart,	H.P.	Hoek	4 Bat Ststcie
Bosma,	P.A.	Berlikum	5-9 RI
Brink,	A.	't Harde	431 BI/7 GRG
Burggraaff,	J.	Purmerend	5-3 RI
Colljn-v.d. Houten,	E. Mw.	Wolphaartsdijk	
Damen,	J.	Castricum	2-14 RI
Driessen,	J.	Heusden	4-6 RI
Geenen,	G.J.A.	Rotterdam	4-4 RI
Groenendijk,	M.	Oud Beijerland	Ostcie 3-9 RI
Haan, de	H.	Augustinusga	4 GRPI
Haartsen,	A.J.	Terneuzen	2-14 RI + 695 LTD
Hamersma,	O.	Kollum	5-9 RI
Hazeveld-Zonneveld, L.	Mw.	Haarlem	
Helvoort, van	M.	Berlicum (N-B)	5-6 RI
Henneken,	J.M.	Zoetermeer	?
Houtum, van	M.	Berlicum (N-B)	Vbdd
Jipping,	R.H.	Borger	422 BI/6-8 RI
Jongste, de	A.	Rotterdam	3-2 RI
Kiers,	J.	Wachtum	?
Kleiker,	W.	Vries	6 GVC
Klooster-Heyboer, v.d.	E. Mw.	Sint Annaland	
Konings,	A.	Den Bosch	9 Gn Vldcie
Koole,	H.	Koudekerke	15 Gn Vldcie
Kroon,	J.	Goes	436 BI/7-3 RI
Lefeber,	J.	Oost Souburg	?
Magré,	H.	Assen	Marbrig
Meer, van	J.C.	Roosendaal	5-3 RI
Mijlof,	F.	Smilde	3-1 RI
Mimpen,	J.	Drunen	4-11 RI
Molen, van der	J.	Surrey, BC, Canada	Marbrig
Oers, van	A.M.	Hoeven	4-7 RI
Pieterse,	B.W.	Hoon	?
Plas-Bosscher,	J. Mw.	Hengelo	
Riemersma,	W.	Vrouwenparochie	5 HUPVA
Rijckevorsel,			
van Kessel, van A.		Heesch	402 BI
Scheffers,	J.S.	Wateringen	?
Simons,	C.	Tilburg	KLu-LSK
Smets,	J.	Eersel	42 HUPVA
Smits,	H.H.L.	Port Perry, ON, Canada	1 RB
Stoop,	J.	Muiden	3-8 RI
Stout,	W.	Zwijndrecht	1 Huz. van Boreel
Stuij,	F.	Strijen	St 4-7 RI
Vader,	L.	Nunspeet	2-14 RI
Vark, van	J.	Nieuw Vennep	?
Velde, van der	J.	Burgum	5-4 RI
Venekaas-Slots,	J.A.	Kapelle	?
Verheyen,	H.	Eindhoven	7 HUPVA
Verhoeven,	G.	Eersel	5-7 RI
Vos, de	B.J.	Rotterdam	13 GVC
Waanders,	J.	Deventer	3-8 RI
Weiland,	P.	Heerenveen	LTD

SOBAT

Veteranencafé "SÛD-WEST FRYSLÂN" in Sneek

Na het succes van het (inmiddels 3 jaar geleden opgerichte) Veteranencafé te Leeuwarden, werd het plan opgevat ook in Sneek een Veteranencafé te starten. Dit plan werd door het gemeentebestuur van Súd-West Fryslân, de naam voor de nieuw gevormde gemeente die de Zuid-Westhoek van Friesland omvat, met instemming ontvangen. Om een start te kunnen maken was een lijst nodig van in de gemeente woonachtige veteranen waarvoor medewerking van het gemeentebestuur onontbeerlijk was en welke ook spontaan werd verleend.

Alle veteranen in de gemeente hebben een uitnodiging ontvangen om op zaterdag 6 april 2013 naar Hotel-Restaurant "De Daaldersplaats" te Sneek te komen om de opening mee te maken waaraan ca. 100 personen gehoor gaven.

De opening werd verricht door burgemeester drs. H.H. Apotheker, voormalig burgemeester van de garnizoensplaats Steenwijk, voor wie dus militaire en veteranenzaken bekend terrein zijn. Hij kende en onderstreepte het belang van saamhorigheid onder degenen die onder moeilijke omstandigheden de hen opgelegde taak hebben moeten verrichten en dat het belangrijk kan zijn ervaringen met elkaar te kunnen delen.

Een van de initiatiefnemers, de voorzitter van Wapenbroeders afd. Friesland-West, de heer H. Jongejans, kreeg daarna het woord. Hij greep terug op hoe na de oorlog, uit het verzet, de eerste oorlogsvrijwilligers van start gingen en daarna de dienstplichtigen volgden voor de berijding en het op orde brengen van de toestand in Ned. Indië en dat na terugkeer onbegrip hun deel was. Hoe in de tijd daarna "blauw-

helmen" overal in probleemgebieden bijzonder zware taken kregen opgelegd. Taken onder omstandigheden waarvan de gemiddelde Nederlander "geen weet" heeft. In een Veteranencafé kan men ervaringen uitwisselen hetgeen zeer belangrijk kan zijn.

De heer Jongejans bood de burgemeester, als herinnering aan deze dag, een kristallenbokaal met inscriptie aan. Mevrouw Van der Veen, die de organisatie voor haar rekening had genomen, kreeg eveneens een aandenken in kristal.

Het Veteranencafé zal elke 1^e zaterdag van de maand geopend zijn van 14.00 tot 17.30 uur in "De Daaldersplaats", Stationsstraat 66, 8601 GG Sneek (t.o. NS station).

F.H. Dijkstra

Nieuwe leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
BERG J. van den	DEN BOSCH	Korps Mariniers
BERK J.C. van den	EINDHOVEN	Korps Mariniers
BRABER, F. den	SINT PHILIPSLAND	13 Brig. Onkcie
JONG B. de	ROTTERDAM	
LANG - BROEKHUIZEN de	UTRECHT	
SPIERINGS C.H.J.	TILBURG	6 IB NNG
WAAL E.G.A. de	EINDHOVEN	
WEGEN P.A.M. van der	BERGEN OP ZOOM	KL NNG
WITHOOS H.	VELDHOVEN	Kon Marine



"De bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk".



