

SOBAT



V O M I



SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

'Alles Inclusief' vakanties altijd met Veteranen Voordeel

Soldiers and Veterans Hotels is een initiatief van BTR Reizen, dat al geruime tijd samenwerkt met 4 hotels gelegen op de mooiste plekjes op de Veluwe, Twente, Friesland en Drenthe.

In deze Veteranenhotels kunt u in een gezellige ambiance volop genieten van een aantrekkelijke 'Alles Inclusief' vakantie, die u uiteraard weer met veel Veteranen kortingen worden aangeboden.

Nieuw is Veteranenhotel Op De Beek fraai gelegen in het Zuid Limburgse Schin op Geul.

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie van maandag t/m vrijdag

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met . . .
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ **GRATIS:** 4 avonden van 18.00 tot 22.00 uur drankjes met keuze uit: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, tapbieren, jenever en huiswijnen

Voor gratis folder met actuele informatie over speciale actie weken en, speciale veteranenreizen
Klik op www.BTRreizen.nl of Bel 055 - 5059500

Hotel Op De Beek*** Schin op Geul

NIEUW

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2013 voor € 268,-
Veteranen Voordeelprijs € 242,- p.p.

Speciale Zuid-Limburg week 2013 van maandag 30 sept. t/m vrijdag 4 okt. **slechts € 215,-**
Met extra en gratis avondprogramma:

- ✓ Dia avond over het Geuldal en Zuid-Limburg
- ✓ Lezing over een Engelse Oorlogsvlieger
- ✓ Gezellige avond met live muziek

Hotel Dennenhoeve*** Nunspeet | Veluwe

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2013 voor € 239,-
Veteranen Voordeelprijs € 216,- p.p.

Hotel 't Helt*** Diepenheim | Twente

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2013 voor € 256,-
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

Hotel Gauwsterland*** Rijp | Friesland

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2013 voor € 255,-
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

Hotel Abdij de Westerburcht*** Westerbork

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2013 voor € 268,-
Veteranen Voordeelprijs € 242,- p.p.



BTR REIZEN



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL



SENIOR HOTELS

'Alles Inclusief' vakanties

Senior Hotels zijn gezellige en gastvrije *** / **** familiehotels gelegen op de mooiste plekjes en streken in Nederland en Duitsland, geselecteerd door BTR Reizen, waar u te gast bent voor een 'Alles Inclusief' vakantie.

In samenwerking met Senior Hotel Jägerhof in het Duitse Teutoburgerwald heeft BTR Reizen voor alle veteranen een speciale aanbieding. Het gehele zomerselsoen 2013 krijgen alle Soldiers and Veterans **10% korting** op de door BTR Reizen gepubliceerde Senior Hotel Jägerhof prijzen.

Voor boekingen en informatie over deze aantrekkelijke aanbiedingen en de ontwikkelingen van Senior Hotels, bezoek onze internetsite www.BTRreizen.nl of bel ☎ 055 - 5059500.



Veteranen gratis
koffie met gebak

Senior Hotels Jägerhof is fraai gelegen in het prachtige Teutoburgerwald, op zo'n 300 km. rijden vanuit het midden van Nederland.

Voor diegene die niet zo ver willen reizen maar toch houden van de Duitse gastvrijheid en heerlijk willen genieten van een goed verzorgde 'Alles Inclusief' vakantie in een gemoedelijk ***superior familiehotel, dan is Senior Hotel Jägerhof een uitstekende bestemming.

Mooie uitstapjes met uw auto door het mooie Teutoburgerwald en het geliefde Sauerland met een bezoek aan leuke dorpjes en stadje, heerlijke fietstochten of wandelingen door de fraaie natuur, vanuit uw Senior Hotel Jägerhof is het allemaal mogelijk.

Bel & Boek want VOL = VOL

Veteranen
voordeelprijs
€ 239,-
20

Senior Hotel Jägerhof*** Teutoburgerwald

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie
van maandag t/m vrijdag € 266,-

Speciale Veteranen Voordeelprijs € 239,-

- ✓ 4 x logies met uitgebreid ontbijtbuffet
- ✓ 4 x goed verzorgd lunchpakket
- ✓ 4 x heerlijk 3-gangen diner of dinerbuffet
- ✓ **GRATIS:** 4 avonden van 18.00 tot 22.00 uur drankjes: koffie, thee, tapbieren, frisdranken, vruchtensappen, jenever en huiswijnen.

Exclusief:

- reserveringskosten € 20,00 per boeking
- 1-persoonskamer toeslag € 60,00



BTR REIZEN



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter L. Noordzij
I de Hoopstraat 6
0181 DH Elsloo
Tel. 046-4360607
E-mail:
lnoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris** K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-011612
E-mail:
kjaosorsel@live.nl

Te Penningmeester A. Lujendijk
Voordijk 475
2993 BE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail:
tam.lujendijk@gmx.net
Bankrekening:
1804.20.143
4585.91.300
IBAN rekeningnummer:
42390598
L.n.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e penningmeester E. Bergman, Smeetsjehof-
straat 11, 6005 SC Weert
Tel. 0495-864641 /
06-12202692. E-mail:
pbergman49@online.nl

Vz. secr. Soc. Comm. Wil P.J. Patst
Siellingsweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0561-688772
Mobiel: 06-15100579
E-mail:
vomi-soccom@kpnmail.nl

Vice-vz./Burgemeester Th.H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2252 EG Leidendorp
Tel: 071-5416936
E-mail:
Theorump@gmail.com

Vz. VOMI Bimmerland A.M. Mol
De Wiezeboom 9
8352 JT Steenwijk
Tel. 0521-512095
E-mail:
a.m.mol@online.nl

Erededen R. Orit, J.H. Blom,
G. de Jong, E. Peneboom,
E.J.F. Smoorenburg.

Leden van Verdienste

G. Determan; G.C. Meeuwse; T.J. Osastra;
M.M. Bakker; M. Vis; A.M. v.d. Vis - Bloem;
B. Vischer; W.G.L. Topée; J. Franken; P.J.G.M.
te Wahaart; A.B.W. Ebben; J. Oudenbeuving;
D. Mennens; P.J.M. Looyen; EN. Welten; Th. Maas;
J. v.d. Ham; C.J.G. Otten; H.H.H. Mergler

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan imaliek werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken,

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd
C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd
Dr. W.A. Boesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd
C.A.M. van Eijl, Kolonel der Jagers
J.H. de Neyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd

Ledenadministratie

G.M. Nallekaas-Determan
Amstelpad 17
3181 EA Rozenburg
e-mail: vomicia@gmail.com

Correspondentie:

1. Opname nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS".
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur E. Rück
De Borgard 94
5345 JW Oss
Mobiel: 06-54974053
E-mail: eruck@xs4all.nl
Fotobescherfing/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat: Detachement van VOMI Nederland tijdens de Nederlandse Veteranendag 2013 in Den Haag.

Druk: De Swart B.V., Den Haag

Sluitingsdatum inzenden kopij:
Nr. 150 23-08-2013

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Nieuws van de Bestuurstafel

Inhoud



De vergeten 1e Compagnie van het Gezagsbataljon Indië	5
Zuid-Sumatra / Palembang 1946-1947 (deel 2)	6
Onthulling Veteranenmonument Nieuw-Guinea (deel 3)	7
Wageningen 2013	8
Mijn oorlogsjaren 1940-1950 (deel 13)	11
Met het carrièrepeloton mee naar de Tropen (deel 4)	14
'Oorlog hoort in een museum'	16
Een bijzondere veteranenband	17
"Recht Doen"	18
'Jacht op schildpadden'	19
Veteranen Platform keert terug naar Doorn	26
Veteraan voor de klas	29
Verslag van bijeenkomst in Canada	30
Expositie 'Een Gordel van Smaragd'	32

- Tijdens de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 op zaterdag 7 september a.s. in Roermond zal gezamenlijk een krans worden gelegd door VOMI Nederland, BvW, FIM en de VNNGM 1945-1962.
- Op 27 augustus a.s. is er weer een gezamenlijk overleg tussen de besturen van VOMI Nederland, BvW, FIM en de VNNGM 1945-1962.
- Tijdens de ALV van VOMI Nederland op 15 mei jl. is besloten om dit jaar weer een najaars ALV te houden en wel

op donderdag 24 oktober in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem.

- Gaarne aandacht voor het volgende: het is de afgelopen maanden herhaaldelijk voorgekomen dat er op het secretariaat brieven worden ontvangen die niet voldoende gefrankeerd zijn. Let op dat u postzegels gebruikt met het cijfer 1 of 2, anders dient u bij te frankeren en let u s.v.p. ook op het gewicht van de poststukken.

*K.J. Orsel
Secretaris*

Van de Voorzitter

Op 6 juni jl. zat mijn bestuurstermijn van de Stichting Veteranen Platform erop en heb ik het voorzitterschap overgedragen aan brigade-generaal van de genie buiten dienst Hein Scheffer. Daardoor krijg ik weer wat meer tijd voor de VOMI, dus u zult mij weer wat vaker treffen bij allerlei VOMI-activiteiten.

Zo was ik aanwezig bij de reünie van VOMI Noord-Brabant Oost op 13 juni in Oirschot. Tot mijn genoegen waren er ruim 300 reünisten en partners aanwezig en de stemming was uitstekend. Dit succes is zeker ook te danken aan organisator Jan van der Ham die veel tijd in de voorbereiding had gestoken. Dank Jan, hopelijk is er volgend jaar weer een grote opkomst.

Op 14 juni bezocht ik de reünie van VOMI Limburg op de Van Hornekazerne (KMS) in Weert. Het is de laatste keer op deze locatie want deze kazerne wordt vanwege bezuinigingen in 2014 gesloten. De onderofficiersschool zal dan verhuizen naar Ermelo. Aanwezig waren zo'n 100 reünisten, waaronder een contingent Belgische veteranen. Mede door de aanwezigheid van onze zuiderburen was het een geslaagde bijeenkomst. Met dank aan het bestuur dat hiervoor weer veel werk heeft verzet.

De Nederlandse Veteranendag op 29 juni heb ik vanwege vakantie in het buitenland niet zelf kunnen bijwonen. Op televisie echter heb ik de activiteiten in Den Haag rechtstreeks gevolgd en gezien hoe strak het detachement van Indiëveteranen voor onze Koning defileerde. Goed gedaan mannen!

Uw voorzitter, Leen Noordzij

VETERANEN
INGEZET
IN DIENST
VAN DE VREDE



De vergeten 1e Compagnie van het Gezagsbataljon Indië

Met heel veel aandacht heb ik de artikelen gelezen over de geschiedenis van het Gezagsbataljon Indië -GBI- (deel 1 en 2) van de heer B.C. Cats en ben ik tot de conclusie gekomen dat ik ingedeeld ben geweest bij een compagnie van het GBI die amper in de geschiedschrijving van het GBI is opgenomen. Het betreft de 1e Compagnie van het GBI onder leiding van kapitein Langeveld.

*J.A. van Gorp
e-mail: vangorpja@zeelandnet.nl*

28 mei 1945

Ik was net 18 jaar en kreeg een oproep om me te melden in de Willibrordusschool te Eersel. De vrijwilligers werd medegeedeeld dat zij waren ingedeeld bij de Expeditionaire Macht (EM). Deze groep vrijwilligers bestond hoofdzakelijk uit mannen uit Tilburg en omgeving. Na enkele weken werden we overgeplaatst naar een school in Eindhoven. Na een kort verblijf in Eindhoven werd ons verteld dat de EM zou worden ontbonden en dat

wij zouden worden ingedeeld bij het GBI. Gelijkijdig werden we overgeplaatst naar De Rips in de Peel. Hier kregen we de herkenningsplaatjes uitgereikt met de eigenaardige nummering 550... Mijn nummer was 550222.

We zijn tot 25 juli 1945 in De Rips gebleven en vertrokken op deze datum vanuit Tilburg naar Oostende en vervolgens op 26 juli naar Engeland waar we werden gelegerd in kamp 'Malvern Wells'. Volgens de schrijver van de artikelen 'Het Gezagsbataljon Indië (deel 1 en 2)' werden er 1200 man in 4 transporten overgebracht naar het 'Woodfarm'-kamp. Dit 'Woodfarm'-kamp was gelegen op enkele kilometers van kamp 'Malvern Wells'. De 1e Compagnie van het GBI komt bijna in geen enkele beschrijving voor en blijft afgezonderd van de GBI'ers die vanuit Hulten naar Engeland zijn gegaan. In het 'Woodfarm'-kamp was een bijzonder detachement gelegerd onder de naam 'NICA'. Dit waren burgers, hoofdzakelijk planters en plantagebezitters, die terug wilden naar

Nederlands-Indië. Zij kregen -naar hun maatschappelijke welstand- een militaire rang toegekend van kapitein tot luitenant-kolonel.

2 oktober 1945

We vertrokken naar Liverpool en gingen daar aan boord van de "Stirling Castle" alwaar werd verteld dat de bemanning in staking was gegaan en geen Hollandse troepen naar Australië wilde vervoeren. In snel tempo werden er toen onder de GBI'ers technische mankrachten gerekruteerd om de stakers te vervangen. De niet-technische mensen werden ingedeeld om de taken van schoonmakers en messbedienden over te nemen. Ikzelf werd ingedeeld als messbediende in de Officiersmess. 27 november 1945 zijn wij eindelijk in Penang aangekomen. De 1e Compagnie ging van boord en werd naar een oud-Jappenkamp in de plaats Bajan Lepas getransporteerd. De overige compagnieën -die vanuit Hulten- werden te samen met de LSK in Green Lane gelegerd, dichtbij George Town.



1e Compagnie GBI gelegerd in Bajan Lepas (december 1945). De compagnie stond onder leiding van kapitein Langeveld. De manschappen waren hoofdzakelijk afkomstig uit Tilburg en omgeving.

Zuid-Sumatra / Palembang 1946-1947 (deel 2)

PC. Hoekman/Oosterhout (N-B)

Alles kwam in actie en uit alles bleek dat de vijand dit met voorbedachte rade had gedaan. De ene aanval volgde op de andere. In Charitas werd het heet, deze kleine sector (ruim 200 bij 200 meter) was volkomen afgesneden en de vijand zat hier tot aan het prikkeldraad, de laatste versperring. Velen vonden hier de dood, gelukkig konden enkele pantservoertuigen doorbreken en werden gestationeerd bij Charitas. Dit was een grote verlichting voor de mannen van de stoottroepen. De toestand werd onhoudbaar en de artillerieswaarnemer ter plaatse op de bunker kreeg nu de kans om de kanonnen op de meest gevaarlijke vijandelijke punten te richten en dit gebeurde dan ook prompt. Precies een minuut voor zeven in de avond floten de eerste brisantgranaten over Palembang richting Charitas en dat hielp. In wanorde namen de bendes de benen, vele doden en gewonden achterlatend. Maar regelmatig kwamen ze terug en dan was het de taak van de artillerie om het moreel van de vijand kapot te maken. Ik kan niet anders zeggen dan dat de militairen op Charitas zich prima hebben gewoerd en vooral de verzorging van onze jongens op Charitas was zeer goed. De zusters van het hospitaal kookten en deden alles voor onze militairen, hen komt alle lof toe. Ruim 4 dagen hebben onze mannen in de stellingen gezeten zonder afgelost te worden, waarbij de hulp van de nonnetjes hen zeer ten goede kwam.

Dit was Charitas, doch er waren meer punten o.a. Concessie, ook hier werd flink gevochten en hier zat ik als artillerieswaarnemer in voorste lijn. Voor de nacht van 1 op 2 januari 1947 kreeg ik de noordrand van Concessie toegewezen, dus ik ging er op uit met een seiner met radio. Een auto kon ik hier niet gebruiken omdat het terrein hier te wild en te woest was. Mijn seiner en ik zijn toen naar de voorste bren-opstelling van onze troepen gekropen, er werd wel geschoten doch het was best te houden met de automatische wapens van de infanterie. Omstreeks 1 uur in de nacht laaide het vijandelijk vuur

weer op en werd er een aanval door onze infanterie ingezet. Van de infanteriecommandant kreeg ik toen via de radio het verzoek om hem met artilleriesvuur te steunen. Ik kreeg de doelen waarop hij vuur wilde hebben door en mijn vuuraanvraag werd direct middels mijn seiner aan de batterij-officier doorgegeven. De batterijen werden gereed gemeld en direct daarop gaf ik het commando "Vuren". Enkele seconden later vielen de eerste projectielen een paar honderd meter voor onze voorste troepen. Het vuur lag goed, de infanterie klopte me op mijn schouders en brulde "het vuur ligt verdomd goed". Maar ik was nog niet tevreden, er moesten nog meer projectielen uit om het moreel van de vijand kapot te maken. Meerdere salvo's volgden maar nu op andere afstanden. Maar allemaal op het gebied dat door de bendes was bezet. Wederom heb ik die nacht niet geslapen en er werd hard teruggeslagen. Branden braken uit, branden die hoog en fel tegen de hemel afstaken. Op de morgen van 2 januari 1947 zou ik een paar uurtjes gaan pitten, ik lag goed en wel of ze kwamen me weer roepen "Hoekman, je moet als waarnemer met de infanterie in voorste lijn mee, voor jou wordt een bren-carrier gereserveerd, meld je direct bij de brigadecommandant, deze geeft verdere inlichtingen en instructies". Dus wederom in de weer, het was 08.55 uur en om 09.15 uur moesten we vertrekken. Ik was op tijd klaar en mijn seiner met radio zat ook al in de carrier. De infanterie ging met de benenwagen en ik ging vooruit met de carrier, een luitenant van de infanterie -'de Kode Olifant'- bestuurde de bren-carrier. Langzaam gingen we voorwaarts richting Charitas doch niet over wegen, we bleven er westelijk van. Na ongeveer een kilometer te hebben gereden, konden we niet verder met de carrier. We moesten over een kali (rivier) en hierover lag geen brug. Het terrein was veel te moerassig, we konden er niet doorheen. Regelmatig lagen we onder vuur van 'snipers', die zich verdekt hadden opgesteld en dan onverwacht het vuur op ons openden. We moesten de bren-carrier verlaten en met de infanteriecommandant te voet verder (gedekt en vurend voor-



Achter het prikkeldraad van Concessie wachtend op eten van onze militairen.

waarts). Daarbij kwam nog dat het flink begon te regenen, door en door nat werden we, doch niet getreurd. Overal waar we kwamen werden de huizen en hutten doorzocht op wapens en extremisten. Bij deze actie werden ongeveer 50 gevangens gemaakt, er vielen 21 doden aan de zijde van de vijand maar wij hadden gelukkig geen verliezen. Zwaar was de legenstand nu niet nadat ik vanmorgen eerst nog wat projectielen over de vijand had uitgestort en dat had goed geholpen. Uit inlichtingen bleek dat ongeveer 400 strijders na dit artilleriesvuur het hazenpad hadden gekozen. Geheel en al onder de modder kwamen we toen van onze geslaagde patrouille terug, soms moesten we tot onze oksels door de kali. Over het algemeen zijn de mensen blij dat ze van die bendes -zoals TRI Laskaragh enz.- verlost zijn. Maar werkelijk daarvoor uit komen durven ze niet goed, ze zijn nog te bang dat die bendes terugkomen.



Onthulling Veteranenmonument

Vijf jaar na het initiatief van oud-Indiëganger Johan Schaafsma werd op 22 juni jl. op het Hoornse Oostereiland het Veteranenmonument onthuld door Ton van Weel (voorzitter van de Stichting Veteranen Hoorn) en burgemeester Onno van Veldhuizen. Het was een korte plechtigheid op het eiland in het bijzijn van veteranen van diverse missies en leerlingen

van de Praktijkschool West-Friesland, locatie Hoorn. Na afloop van de onthulling was er een oecumenische veteranenviering in de Cyriacuskerk. Vervolgens was de jaarlijkse viering van de Hoornse Veteranendag in de Oosterkerk.

Het monument bestaat uit acht betonnen banken op een verzonken plein op het Hoornse Oostereiland.

De banken kennen als opschrift de namen van landen van Nederlandse missies: Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Korea, Libanon, voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. De achtste bank 'Overige missies' staat voor alle andere uitzendingen.

Op de banken liggen aluminium plunjebalen en koffers. Deze symboliseren de reizen van de veteranen. Kunstenaar Frank Halmans ziet daarin een inspirerende metafoor. Het zijn de voorwerpen die mensen op hun reis begeleiden. Hij noemt zijn ontwerp 'Bagage voor het leven'. Het monument wil daarom respect en waardering uitdrukken voor alle mannen en vrouwen die voor en namens ons land hebben gestreden in oorlogen en vredesmissies. Het monument was nationaal genomineerd voor het 'Beste Veteraneninitiatief 2013'.



Het Rozenpakhuijs
Bloemen en Planten
John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

SOBAT

Nieuw-Guinea (deel 3)

Van ons lid de heer J. Koster uit Meppel ontving de redactie het volgende materiaal en foto's (uit krantenknipsels van door hem gegeven interview) voor plaatsing in onze "SOBAT". De heer Koster behoorde tot het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene. Na zijn opleiding op de Saksen Weimarkazerne te Arnhem vertrok hij op 28 september 1949 met ss Volendam naar Sumatra. Van 22 december 1949 tot 7 augustus 1950 was hij geplaatst in Hollandia op Nederlands Nieuw-Guinea. Door ziekte is hij toen teruggeplaatst naar Soerabaja vanwaar hij met tss Zuiderkruis op 5 december is teruggekeerd naar Nederland. In februari 1951 is hij met groot verlof gegaan. De redactie dankt de heer Koster voor het ter beschikkingstellen van dit materiaal en de foto's.

Aan een oceaen, gekleurd als op prentbriefkaarten, met het blauwste blauw en het groenste groen dat men zich kan denken, met een kust waar het oerwoud zijn uitlopers ver in zee steekt, beschermd door koraalriffen, ligt Nieuw-Guinea. Een woest en ruig bergland met op sommige plaatsen onafzienbare moerassen, een tropisch klimaat dat men over het algemeen dragelijk kan noemen. Hier en daar valleien en kuststroken die vruchtbaar schijnen en mogelijkheden bieden voor het vestigen van kolonisten waarvan op een enkele plaats dan ook al gebruik is gemaakt. Verspreid in het binnenland en vooral langs de kust enkele bestuursplaatsen. In de kustplaatsen en op een enkel eiland voor de kust de mannen van de Nederlandse Strijdkrachten: 434 Bataljon (= 7e Bataljon) van het Garde Regiment Prinses Irene der Koninklijke Landmacht en enige technische groepen uit het KNIL.

Hollandia

Hollandia is de hoofdplaats van het eiland, maar men moet zich dat iets anders voorstellen dan men in Europa gewend is. Hollandia bestaat uit drie vestingen: aan de kust het havengebied, dan ongeveer 20 km landinwaarts en iets hoger gelegen Kota Baroe (waar het bestuur gevestigd is) en dan 40 km van de

kust het Ifar-kamp (waar kolonel Luchsinger met zijn staf verblijf houdt.) Een situatie die letwat overeenkomt met Djakarta, het havengebied Priok, het bestuurscentrum Weltevreden en het koelere Bogor (Buitenzorg). De verbinding tussen de drie delen van Hollandia bestaat uit een weg die de ingenieurs van het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat op slag grijze haren zou bezorgen, maar die op Nieuw-Guinea redelijk mag heten (al zullen de veren van de jeeps en van de personenwagen van de kolonel er wel anders over denken). In deze periode was men druk bezig met het aanleggen van een telefoonverbinding tussen de drie delen en hoewel men verwachtte dat de verbinding binnen afzienbare tijd tot stand zou komen, was het nog niet zover en voor iedere mededeling aan iemand gevestigd in een der beide andere stadsgedeelten moest men 20 tot 40 km met de jeep afleggen. Militaire kampen zijn gelegen in het koele Ifar en in de kloof die zich in de onmiddellijke omgeving van de haven bevindt en derhalve Kloofkamp heet. Om met dit laatste kampement te beginnen: men kan zich voorstellen hoe de temperatuur is in een Quonsedhut, gelegen in een tropische kuststreek in een kloof waar dus zelden een verkoelend windje kan waaien en waar de ganse dag de zon onbarmhartig staat te branden. De hutten hebben bovendien hun beste dagen gehad en eigenlijk is het kamp al driemaal afgekeurd, maar gebrek aan bouwmaterialen, de hoge kosten verbonden aan het bouwen van nieuwe

kampementen en de onzekerheid over waar de beste plaats zou zijn voor het neerzetten van nieuwe barakken, hebben het handhaven van het Kloofkamp noodzakelijk gemaakt. Deskundigen zijn thans bezig met het onderzoeken waar met het oog op de malaria de gunstigste plaats zou zijn voor het stichten van het eigenlijke Hollandia. Maar ook hierover schijnen de geleerden het nog steeds niet eens te zijn.

Alarmerend is echter de toestand nog steeds niet, het is wel warm en ongezellig. Ongezellig ook voor de gezinnen van de KNIL-militairen die hier zijn ondergebracht in de vrij kleine kamertjes in de lange Quonseds. Desondanks valt de gezondheidstoestand van de bewoners van het kamp, zowel van de KNIL-militairen alsook van de KNIL-militairen en hun gezinnen mee. Goed te beoordelen naar de bezetting van het hospitaalje ter plaatse. In deze periode waren er maar drie zieken en hun kwalen vielen mee; soldaat H. Knepping uit Nijmegen, soldaat A. Goudswaard uit Schiedam en soldaat D. v.d. Heuvel uit Rotterdam. Zij lagen zich er lichtelijk te vervelen met respectievelijk een keelontsteking, een goedaardig gezwel en eeltzweren aan de voeten. Hinderlijke zaken maar niet ernstig. Met alle nadelen die het Kloofkamp heeft, is er een groot voordeel: het ligt dicht bij het arbeidsterrein van de militairen die daar onderdak hebben gevonden. Voor de meesten is dit de haven van Hollandia. Want naast de gewone militaire dienst, wachtdienst en patrouillelopen, doet





'havenarbeiders' zijn er niet overkort geesdriftig over, maar het is nuttig, nodig en zelfs onvermijdelijk. Een noodzaak maakt vele lasten licht.

Aanzienlijk gunstiger is het Ifar-kamp gelegen, zoals gezegd koeler en met een uitzicht op de schitterende bergen van Nieuw-Guinea. In het Ifar-kamp zijn KNIL-gezinnen gehuisvest. In Quonseds alweer -maar wel wat ruimer- terwijl ook de bewoners zelf veel hebben gedaan om van de beschikbare woonruimte te maken wat er van te maken is. Eenvoudig is het leven niet, vooral de eentonigheid van de maaltijden blijft men voelen terwijl de huisvrouwen vrijwel geheel elke huishoudelijke hulp missen. Hollandse zindelijkheid brengt men een Papoea niet snel bij, terwijl bij hen ook het begrip 'geregelde arbeid' maar iets vaags is. Gezinnen met kinderen voelen de afstand tot de centrale schooljes in Kota Baroe aan den lijve en de weinige Nederlandse kinderen in het Ifar-kamp hebben slechts Papoea-kinderen als speelkameraadjes.

het leger ook te Hollandia voortreffelijk werk als 'arbeidscompagnie'. Het helpt het nijpende tekort aan arbeidskrachten voor vitale werkzaamheden te verlichten. Koelies, als in Indonesië, kent men op Nieuw-Guinea nauwelijks. De Papoea's zijn, om dit nare woord maar te gebruiken, wat arbeidsschuw of althans niet gewend aan zwaardere arbeid. En wanneer dus een schip de haven

van Hollandia aandoet, gevuld met de noodzakelijke levensbehoefte (ook voor de burgers), zouden -indien het leger niet zou inspringen- deze kostbare zaken eenvoudig niet kunnen worden gelost. De mannen in Hollandia zijn daardoor vrijwel volledig volgeerde havenarbeiders geworden, in hoog tempo wordt het in de haven liggende schip gelost. Het is geen licht werk en de militaire



Veteranen verdienen alle waardering en respect.

Monuta, dé specialist in protocollaire en ceremoniële uitvaarten.

Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

Veteranen.
Ingezet
in dienst
van de vrede.



Monuta

De steun bij iedere uitvaart.

SOBAT

Belevenissen van een Genie-soldaat in Indië (deel 5 en slot)

Van mijn schoonzoon, de heer P. de Brouwer, ontvang ik een copie van het verhaal "Belevenissen van een Genie-soldaat in Indië" indertijd geschreven door zijn vader R.P. de Brouwer omstreeks april 1948. Deze inmiddels overleden Genie-soldaat der eerste klasse behoorde tot de 2e Genie Parkcompagnie/D-Divisie /Palmboom.

H.J.Th. Butôt
Meeuwensstraat 26
2025 ZC Haarlem
Tel. 023-5370782

In mijn verhaal noem ik de soldaten gewoon bij hun voornaam, van de officieren en onderofficieren zal ik alleen de eerste letter van de achternamen vermelden.

Eerst werd de veertigtonner achteruit tot een meter of vijftien van de low-loader gereden. Vóór de veertigtonner een "Break Down" en daarvoor nog een. Dat geheel zat aan elkaar vast met kabels. Het voertuig dat boven op de heuvel stond, had men weer aan een boom

vastgemaakt. Nu moest er toch heel wat gebeuren om het niet goed te laten gaan. Het spel kon beginnen en het ging ook totdat de low-loader vlak achter de veertigtonner stond en zodoende het hele zaakje opgeschoven moest worden. Alles werd dus opgeschoven en nu kon er een "Break Down" tussenuit. Toen dat alles weer gereed was en men weer kon beginnen met trekken, bleek het nog niet te lukken omdat de oplegger de kant in werd getrokken. Wat was nu het geval? Er zat daar een vrij scherpe bocht in de weg, zodanig dat wanneer je bij de low-loader stond je de veertigtonner niet kon zien. Daar moest wat aan gedaan worden. Aan de buitenkant van de bocht werd dus een grondanker geslagen. Aan gereedschap en materiaal was geen gebrek, dat zat allemaal in en op de voertuigen. Het ging trouwens nog niet zo gemakkelijk om de piketten in de grond te slaan. De ene piket sloeg je er zo in, bij de ander was je op een stuk rots aan het timmeren. Daarbij was het nog half donker, zodat er verschillende keren een gat in de lucht werd geslagen. Maar alles kwam toch voor elkaar. Het is weliswaar allemaal sneller op

papier gezet dan het in werkelijkheid is gegaan. Toen men na het slaan van de piketten weer kon beginnen, was het ongeveer half drie in de morgen. Eenmaal weer aan de gang, ging het tamelijk vlot zodat de low-loader om een uur of drie boven op de heuvel stond. Het gereedschap werd bij elkaar gezocht en weer opgeladen, een aantal voertuigen werden gekeerd zodat alles in de goede richting stond.

Eerst vertrokken de weapon carriers en de "Break Downs". Voor ons uit reed de veertigtonner en achter ons kwam de drietonner waarin de kapitein en de sergeant-majoor zaten. In Oengaran aangekomen ging ook de drietonner vooruit, zodat we het alleen moesten zien te redden. Na een korte inspectie of alles nog goed vast zat, gingen we op weg naar Semarang. De gang zat er goed in waardoor we in korte tijd op de Gombel waren. Toen ging het even wat kalmer want we waren nu toch zo thuis. Op Djatingaleh werden we nog aangehouden door de MP die ons naar de avondkloppas vroeg. Er werd toen uitgelegd waar we vandaan kwamen en waarom, zodat we snel verder konden rijden. Bij LTD 16 op Tjandi is sergeant Van L. zijn motor op gaan halen die hij daar had laten staan. Exact om vier uur in de morgen waren we terug op de kasernie. We zijn toen naar de keuken gegaan om te kijken of er nog wat te eten was. Maar we moesten even wachten omdat de kok nog uit zijn bed getrommeld moest worden. We hebben gegeten en zijn toen lekker gaan mandiën. Het mooiste was dat ze mijn bed ook nog hadden meegenomen, zodat ik eerst een bed moest opbouwen. Het was vijf uur in de morgen toen ik eindelijk onder mijn klamboe kon kruipen. Welgeteld zijn we drie en twintig uur in de weer geweest. We hebben tot een uur of tien geslapen en zijn om half elf naar de B-Divisie gegaan om de injectie op te halen. Het resultaat was een paar dagen een stijve arm en een beetje koorts.

Tot besluit wil ik hieraan toevoegen dat ik op 26 februari 1948 deze belevenissen ben gaan opschrijven en het verhaal op 25 april 1948 heb beëindigd.



Wageningen 2013

Herdenken en vieren gingen hand in hand tijdens het bevrijdingsfestival op 5 mei jl. in Wageningen. Dankzij het prachtige weer op deze zondag kwamen er ruim 120.000 mensen genieten van dit altijd weer uitbundig gevierde bevrijdingsfeest dat dit jaar in het teken stond van het thema 'Vrijheid spreek je af'. Voorafgaand aan het defilé vond er een korte ceremoniële plechtigheid plaats. Het steken van de vlaggen door de vertegenwoordigers van de geallieerde landen uit de Tweede Wereldoorlog en het loslaten van witte duiven als symbool voor vrede en vrijheid zijn al vele jaren een onderdeel van deze ceremonie. Voor de vrijheid is er in de stad waar op 5 mei 1945 de Duitse troepen instemden met de capitulatie zo volop aandacht. Er waren maar liefst 13 muziekpodia en vele themaplacines. Demonstraties, displays van re-enactmentgroepen en bands met muziek uit de oorlogstijd waren echte publiekstrekkingen. Het was heel druk in Wageningen. Maar ondanks dat verliep alles heel gezellig. Een keur van artiesten op diverse podia trok tienduizenden jongeren die ook daarom zeker Wageningen bezochten. Er waren ook parachutespringers om de luchtlandingen te symboliseren. Om ongeveer 15.30 uur begon het grootse defilé. Deze begon met WO II veteranen uit Groot-Brittannië, Canada, Verenigde Staten, België en Polen. Door de hoge leeftijd wordt deze groep steeds kleiner, toch waren er nog ongeveer 200. Ook de Indië-veteranen waren weer aanwezig. Veel muziekkorpsen uit alle windstreken en een groot aantal his-



torische logervoertuigen namen deel aan het defilé. Veteranen die minder goed ter been waren, konden plaatsnemen in deze voertuigen en werden door de bezoekers toegejuicht. Al met al een grandioos Bevrijdingsfestival in Wageningen

2013. "Dit is de enige plaats waar herdenken en feesten bij elkaar komen", aldus de festivalcoördinator Ed Dumrese.

*Mede-defilant Machel Haag
(Indië-veteraan)*

Oproep

Wie kan mij iets vertellen over de militairen (Nederlandse Krijgsmacht en het KNIL) die na 1949 in Indonesië bij schermutselingen e.d. zijn gesneuveld. Tussen 1950 en maart 1951 zouden enkele tientallen militairen bij gevechten e.d. zijn omgekomen.

Uw reactie graag per brief of e-mail aan:

J.W. Simmer
Wieldrechtse Zeedijk 36
3329 KT Dordrecht
E-mail: jwsimmer@hotmail.com

Oproep

Ik doe onderzoek naar mijn oom Herman Koedijk en naar zijn diensttijd op Sumatra. Mijn oom was dienstplichtig militair en kwam op 26 mei 1947 bij de Leger Technische Dienst (LTD) in Medan. Inmiddels weet ik ook dat hij was ingedeeld bij de mobiele werkplaats en tijdens de eerste actie meetrok naar Bindjai, Tebing Tinggi, Tandjoen Balai, Boenoet, Seriboe Dolok en Kaban Djahe. Uiteindelijk vormde deze mobiele werkplaats de lokale werkplaats LTD 690 in Kaban Djahe.

Commandant van de laatstgenoemde werkplaats LTD 690 was tot ongeveer oktober 1948 een zekere Berends. Hij werd in Kaban Djahe als commandant opgevolgd door een KNIL-militair die van de carriers kwam (zie bijgevoegde foto). Kan iemand mij vertellen wie deze man is, leeft hij nog of kunt u mij mogelijk naar derden verwijzen?

Alex Alferink
e-mail: alexalferink@gmail.com



OVW: Een klasse apart!

Oorlogsvrijwilligers in voormalig Nederlands-Indië 1945-1949 (deel 1)

door B.C. Cats

Toen na de bevrijding van Zuid-Nederland, najaar 1944, een aanvang werd gemaakt met de wederopbouw van de Nederlandse krijgsmacht, welke opbouw na de capitulatie van Duitsland op 5 mei 1945 en de hierop volgende algehele bevrijding van Nederland krachtig werd voortgezet, kon men voorlopig nog niet over dienstplichtigen van de nieuwe naoorlogse lichten beschikken. In plaats hiervan werden de zee-, land- en luchtstrijdkrachten voornamelijk bemand met vrijwilligers, met het oog op de nog te voeren strijd in het Verre Oosten 'Oorlogsvrijwilligers' genoemd. Zij vormden, tot de komst van de eerste naoorlogse dienstplichtigen in mei 1946, de hoofdmoot van de nieuwe krijgsmacht. In 1945-1946 vertrok het overgrote deel van hen voor een driejarig verblijf naar Nederlands-Indië, waar zij met de wapenbroeders van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger de eerste Nederlandse troepen waren die in dit rijkdeel, na een 3½ jaar durende Japanse onderdrukking, voet aan wal zetten. Een kleine kern uit deze OVWers ging in 1948-1950 over in beroepdienst en in 1987 verliet de laatste ex-OVWer de Koninklijke Landmacht met functioneel leeftijdsontslag.

Voorgeschiedenis

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Nederlandse regering in Londen plannen gemaakt om na de bevrijding van het moederland met een Nederlandse strijdmacht deel te nemen aan de oorlog tegen Japan. Na uitvoerige



OVWers die zich na de bevrijding te Amsterdam gemeld hebben, vertrokken op 18 september 1945 vanaf de Dam naar het vrijwilligerskamp te Mill om van daaruit naar Engeland te worden gezonden teneinde aldaar een militaire opleiding te ontvangen.

besprekingen in de voorafgaande jaren werd in 1944 een urgentieprogramma opgesteld en de omvang van de Koninklijke Landmacht als volgt voorgesteld:

- een Expeditionaire Macht (EM) bestaande uit een legerkorps met twee à drie divisies, totaal 60.000 man.
- 15 Gezagsbataljons voor de beveling van het bevrijde gebied in Indië (genaamd QBI's) met totaal 15.000 man.

Bovendien werd in het urgentieprogramma van 1944 gesteld dat Nederland met 20.000 man zou deelnemen aan de bezetting van Duitsland wanneer dit land eenmaal overwonnen zou zijn.

Aangezien aan de bevrijding van Nederlands-Indië een landing moest voorafgaan, achtte de regering de indeling van een Mariniersbrigade

gewenst. Deze zou in de Verenigde Staten worden opgeleid. Teneinde ook het varend bestand op overeenkomstige sterkte te brengen was voor de Koninklijke Marine aan een uitbreiding met 10.000 man, inclusief de Mariniersbrigade, gedacht.

Tenslotte zou de mankracht van de Luchtstrijdkrachten (LSK) worden uitgebreid o.a. om de reeds vanuit Australië opererende squadrons van de Militaire Luchtvaart KNIL met tenminste 2000 man te versterken.

Om deelname aan de strijd in het Verre Oosten zo spoedig mogelijk na de bevrijding van Nederland te laten plaatsvinden, werd met de Britse legerleiding overeengekomen dat de Expeditionaire Macht zou bestaan uit zogenaamde lichte divisies; hiertoe zouden gedurende vier maanden officieren en onderofficieren in Engeland herschoold en opgeleid worden. De volgende vier

maanden zou het aldus gevormde kader gebruikt worden voor het opleiden van de oorlogsvrijwilligers, de manschappen dus van de divisies. De negende maand was bestemd voor verscheping naar het Verre Oosten, waarna na nog vier maanden aanvullende tropenopleiding levens acclimatisatie, de divisies inzetbaar zouden zijn.

Veel verder dan deze plannen was men in Londen in de zomer van 1944 nog niet. Wel stond inmiddels vast dat de geplande troepenmacht voorlopig niet op de been gebracht kon worden met dienstplichtigen. De ontvricting bij de administratieve diensten, bevolkingsregisters etc. zou het registreren en oproepen van nieuwe lichten dienstplichtigen op korte termijn onmogelijk maken. Tevens was er de moeilijkheid dat uitzending van dienstplichtigen naar Indië zonder hun toestemming door de Grondwet was verboden. Dat moest dus ook nog bij wet geregeld worden. Zodoende viel de keuze van de regering op het recruterende van vrijwilligers en besloot de minister niet alleen de Gezagsbataljons voor Indië, maar ook de Expeditionaire Macht uit deze categorie samen

te stellen. Hij meende dat aan de Nederlandse jeugd niet de gelegenheid mocht worden onthouden zijn bereidwilligheid te doen blijken

om vrijwillig deel te nemen aan de bevrijding van Nederlands-Indië en aan herstel van orde en vrede aldaar.



Zij die via het War Office Selection Board (WOSB) werden uitgeselecteerd voor de officiersopleiding ontvingen deze veelal bij een Britse Officers Cadet Training Unit (OCTU). Hier een groep Nederlandse aspirant-officieren; als OCTU-leerling droegen zij een witte schijf achter de barbloed en witte bandjes om de schouderbedekkingen. Na het officiersexamen met succes te hebben afgelegd, werden zij ingedeeld bij de 1e en 2e Divisie (dpl-lichting 1945 en 1946). In september 1946 bezocht de Inspecteur-Generaal hen te Sandhurst. Prins Bernhard in zijn element te midden van zijn soldaten.

Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ☆ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accomoderen.
- ☆ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ☆ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accomodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.

ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Maneke Potappel
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 553 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: Usbrand Terfouw
Deelenweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Ronnie Roumer
Eindhovenensdijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Baken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer a.l.: Aart Weckman
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Han Mennink
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Ad Muilwijk
Otterloseweg 12-A, 6737 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

SOBAT

Mijn oorlogsjaren 1940-1950 (deel 13)

Van sobat Henk Maas uit Roermond ontving de redactie met veel genoegen het verzoek om zijn memoires onder de titel "Mijn oorlogsjaren 1940-1950" te publiceren in ons periodiek "SOBAT". Deze memoires beslaan een tweetal perioden: De periode 1940-1945 in Roermond en de periode Nederlands Oost-Indië van 22-11-1946 tot en met 19-02-1950. In een groot aantal afleveringen zal de redactie de lezers van "SOBAT" kennis laten maken met deze zeer waardevolle herinneringen en ervaringsverhalen van Henk Maas.

15 augustus 1948

Deze maand was het extra opletten vanwege de Ramadan (vastentijd). Dan waren met name de strijders van de Daroel Islam en overige bendes extra gemotiveerd. Ze waren dan volgens hun geloof, de Islam, onkwetsbaar en geloofden in een wederopstanding na de dood. Veel van deze strijders zijn dan ook naar Allah gegaan. Ook de tamlams deden hun onheilspellende seinen door de nacht dreunen. Een zeer hachelijke tijd waar we inmiddels ook al weer over kunnen meepraten!

30 augustus 1948

Het was Koninginnedag en het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina werd gevierd en daarna de inhuldiging van Prinses Juliana tot Koningin. In Indië was het toen groot feest en niet alleen voor de burgerbevolking. Ook de militairen mochten meedoen. We kregen allemaal fl 2,50 als extraatje om eens -laten we zeggen- flink de bloemetjes buiten te zetten. Maar we bleven beschaafd en de arme bloemetjes lieten we fijn staan. Wij waren sowie-

so al lang kaal geplukt. Ook kregen we nog een pakje uit Nederland. Daarin zaten sigaretten en een blikje koekjes. De koekjes waren door de lange reis zo droog als Sinterklaas z'n kont. Ook nog een kam en als klap op de vuurpijl talkpoeder en scheermesjes. We hadden inmiddels talkpoeder en scheermesjes voor het hele peloton. Die ruilden we in voor een heerlijke rijsttafel als we weer in de bewoonde wereld zouden komen.

Oktober 1948

In oktober moest ik me melden bij luitenant About. Hij deelde mij mee dat ik tot sergeant (sectiecommandant) zou worden bevorderd. Een hele eer maar tegelijkertijd ook een grote verantwoording, zeker gezien de gevaarlijke tijd waarin we ons bevonden. Destijds op theeplantage Dajeumangoen begon het leven voor de planters weer wat normaler te worden.

Door steeds intensief te patrouilleren hadden de ploppers hun werkterrein verlegd richting Garoet en Tasikmalaja. Hun doelen waren de aanvoerwegen te blokkeren en hinderlagen te leggen. Dit leidde tot beschietingen op de konvoolweg van bovenvermelde plaatsen. Zo was er een beschieting van een konvooi van 3-tonners geweest op ongeveer 10 kilometer van onze wachtpost richting Tasik. Wonder boven wonder waren daarbij geen persoonlijke ongelukken gebeurd, al scheelde het niet veel. Een dag eerder, 's middags, kwam er een konvooi van 3 voertuigen met elk 4 man bij onze wachtpost. Op enkele kilometers van onze wachtpost kregen ze plotseling de volle laag van automatische wapens. De op een na achterste wagen begon te slingeren, de chauffeur raakte van de weg en de wagen met chauffeur verdween in een ravijn. De achterste wagen is toen plankgas doorgereden om hulp te halen. Met 12 man konden

ze immers niets tegen die bende uitruchten. We zijn toen met enkele carriers zo snel als we konden naar de plek des onheils gereden. Er waren enkele gewonden. Opeens stond er iemand te zwaaien, het bleek de chauffeur te zijn. Lijkbleek vertelde hij z'n verhaal. De wagen bleek na enkele meters -halfweg het ravijn in- tegen een boom tot stilstand te zijn gekomen. Dat was zijn geluk want anders zou hij circa 20 meter naar beneden geduveld zijn. Hij vertelde, "omdat het schieten aanhield, kroop ik uit mijn benauwde positie". Na even naar de chauffeur te hebben gezocht, liet de bende de wagen verder met rust. Ze staken hem zelfs niet in brand. Het was uiteindelijk erg blij dat hij ons zag. Wat heeft hij geluk gehad! Van de bende was niets meer te bekennen, hoewel we er zeker van waren dat deze toch dicht in de buurt moest zijn. Maar door het dichtbegroeide terrein was het zoeken naar een speld in een hooiberg. Afijn, dit was weer goed afgelopen, de chauffeur kon het nog navertellen.

Tjineam

We gingen weer verhuizen. Dit keer geen verschuiving van pelotons of compagnieën in ons bataljonsvak, maar een wisseling met 2 RI dat in het regentschap Tasikmalaja lag. Het stikte er van de bendes die enorm fanatiek waren. De toestand was daar nog slechter dan een jaar geleden. Dat had 2 RI in het afgelopen jaar dan ook heel duidelijk gemerkt. Beschietingen van wagens, aanvallen op kampementen, doorsnijden van telefoonverbindingen en wegversperingen waren in dat gebied aan de orde van de dag. We zouden er dan ook een zware kluit aan hebben. Het scheen dat met de naderende feestdagen, o.a. met Kerstmis, een groot offensief zou beginnen waarbij honderden infiltranten betrokken waren die vanuit Midden-Java weer West-Java binnentrokken. Dit offensief was gericht tegen alle Nederlandse militaire posten en alle personen die met Nederlanders samenwerkten. Een geluk was dat de onderlinge samenwerking tussen de diverse bendes en de TNI veel te wensen overliet. Want als ze zich zouden hebben verenigd, dan zou het er voor ons bijzonder slecht uit gezien hebben. Het was zo al moeilijk genoeg. Het beroerde was dat al die verschillende bendes en strijd-





groepen enorm mobiel waren en een prima alarmeringssysteem hadden. Wanneer wij inlichtingen kregen dat er op de een of andere plaats een bende zat, dan gingen we erop af. Maar meestal waren ze dan al weer verdwenen. Elke man of vrouw die je onderweg passeerde, kon tot het alarmeringssysteem behoren. Of ze nu wel of niet betrouwbaar waren, kon je niet van hun gezichten aflezen. En zou je die mensen ondervragen om dat uit te zoeken, dan zouden we binnen vijf jaar niet aan demobilisatie toekomen. Ik moest er niet aan denken! Het was dus een hels karwei. De plaats waar we met ons peloton kwamen te liggen, was ergens bezijden het terrein tussen Tasikmalaja en Bandjar en heette Tjineam. Het was een vuile, vieze,

smerige, gore en stinkende plek, dat Tjineam. Het lag in een erg arme en onvruchtbare streek op West-Java maar dicht bij de grens met Midden-Java. Deze kampong bestond uit ongeveer een 30-tal huisjes en een kleine open ruimte, aloen, aloen. Verder was er nog een onderkomen bestaande uit vier palen met een atap- (een sterke lange bamboe vezel) dak en met billik (een soort bamboe) dichtgemaakte wanden, geschikt om carriers te parkeren. Op dat moment lag er een peloton van 2 RI. De jongens zagen er haveloos en onverzorgd uit.

Ze waren dolblij dat ze werden afgelost. Er werd bijna nauwelijks meer patrouille gelopen zodat de ploppers steeds brutaler werden. Een

onhoudbare toestand! Elektriciteit en water waren er niet. We zouden het met waterwagens moeten doen en met olielampen. En dan was er nog het klimaat, broeierig zoals de benedenstad van Batavia. Voeg daarbij een gebied met veel bendes en je hebt een huisspot van alleen maar de ergste soort rotzool. Nee, het lokte ons helemaal niet om er naar toe te gaan. Uiteindelijk zouden we het toch wel weer voor elkaar krijgen, zowel met de ploppers alsook met de bewoners. Tenslotte waren we er voor vrede en veiligheid. Enfin, we zouden wel zien.

Morgen was de grote dag. Met veel geluk reden alle carriers. Voor de bagage kregen we een paar 3-tonners. Dus op naar kampong Tjineam. Misschien de laatste post?

Nieuwe leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
BOR H. van de	DORDRECHT	MARBRIG
DAMHUIS G.M.	ASPEREN	
HOORN A.H.M. van der	EINDHOVEN	KON MARINE - NNG
JANSEN W.J.P.	DIEMEN	KON MARINE
LITH W. van	AMSTELVEEN	KON MARINE - NNG
MEIJER A.N.	LEIDEN	
NORBART H.C.A.	TILBURG	Korps Mariniers
OPDAM C.	LEIDEN	
PUSTJENS J.M.	STEVENSWEERT	
ROEM W.	HEERHUGOWAARD	Klu
SANDERS H.W.C.	SON EN BREUGEL	KON MARINE
WATER P.A. van de	EINDHOVEN	KON MARINE

Met het carrierpeloton mee naar de Tropen (deel 4)

Geschreven door Jan Huils. Jan Huils, geboren op 13 februari 1925 en overleden op 1 april 2004, was na ommekomst van zijn dienstplicht in voormalig Nederlands-Indië veehouder in zijn dorp Koekange. Hij was daarnaast ook wethouder van de gemeente De Wijk (naderhand gemeente De Wolden) en bekleedde in het plaatselijk maatschappelijk leven diverse andere functies. Hij maakte o.a. deel uit van het bestuur van de melkfabriek, was lid van de ruilverkavelingscommissie en had bemoeienis met andere verenigingen. Reeds enige jaren geleden heb ik dit verhaal van Jan Huils ontvangen en heb nu aan zijn zoon toestemming gevraagd om dit verhaal in de "SOBAT" te mogen publiceren. Hij had daartegen geen bezwaar en zou het op prijs stellen indien het in de "SOBAT" zou worden opgenomen.

D. Radder
Lorentzlaan 6
7002 HB Doetinchem
Tel. 0314-353398

16 februari 1947

Het door de bevelhebber van de TRI gegeven bevel "Staakt het Vuren" werd van kracht.

17 februari 1947

Aan de demarcatielijn vonden allerlei besprekingen plaats tussen de Jagers en de TRI.

7 maart 1947

Het carrierpeloton werd gelegerd in Dramaga. De omgeving was vrij rustig. Er was weer bedrijvigheid. De sawah's werden weer bewerkt en na alle ellende van de Japanse bezetting en daarna de schermutselingen tussen allerlei bendes en groepen, kreeg het normale inlandse leven weer een kans.

Er werd druk gepatrouilleerd. We maakten kennis met de gladde sawahdijkjes en de enge bamboebruggetjes. Er waren trouwpartijtjes, men maakte kennis met de feestelijkheden van een besnijdenis en vrijdags zag men de mannen naar de moskee gaan. Ook offerfeesten vonden plaats; hierbij ziet men dan duidelijk de verschillen in rang en stand. Alles deed vredig aan. Er werden poliklinieken opgericht door het Rode Kruis. Wij gingen als beveiliging mee naar ver afgelegen posten. Het is niet voor te stellen hoeveel mensen daar komen met hun wonden en gebreken. Het is erg dankbaar werk.

Hoewel we als militairen van de onderhandelingen op hoog niveau

soms weinig begrepen en er bij een wapenstilstand door diverse fanatieke groeperingen toch werd geschoten, deed het je goed te zien dat er voor de mensen weer voedsel en medische zorg was en dat men zich weer veilig voelde. Vanuit Dramaga gingen we regelmatig naar de bioscoop in Buitenzorg of vertoefden een poosje in kantine "Instuif".

7 juli 1947

118-jarig bestaan van het Regiment Jagers. Er was een vlag-

genparade en defilé. De ondersteuningscompagnie deed gemotoriseerd mee. De carriers waren daarvoor grondig nagekeken en schoongemaakt.

21 juli 1947

Aanvang eerste positionele actie. Zowel op West-, Midden-, Oost-Java en Sumatra kregen de Nederlandse troepen opdracht om verschillende plaatsen in Republikeins gebied te bezetten. Het carrierpeloton werd hier en daar ingezet voor ondersteuning aan de infanterie. Er werd op wacht gestaan bij de te bouwen brug bij Leuwiliang en er moesten bomen worden geruimd.

8 augustus 1947

Bij het blussen van een brand op de passar kwam jager T. Wigmans om het leven door een gewerschot. Hij werd met militaire eer begraven in Buitenzorg en later herbegraven op het Ereveld 'Menteng Pulo' bij Batavia.

12 augustus 1947

We vertuisten naar Soekaboemi. We werden ondergebracht in een tangsi (kazern). Dit was vroeger een inrichting voor meisjesopvoeding.



In de Chinese wijk is door terugtrekkende troepen van TRI brand gesticht. Met de carriers wordt druk gepatrouilleerd, ook 's nachts. De bezigheden die we rond Buitenzorg hadden gehad, herhaalden zich. Door de vijandelijke troepen werd hier meer de guerilla-tactiek toegepast. Ze hielden zich schuil in de heuvels en dan ineens waren er zware beschietingen op het wegtransport of ze legden hindernissen in ons patrouilleterrein. Dat maakte de omstandigheden buiten het bivak of kampement onvoorspelbaar. Het gevaar lag onverwacht op de loer. Dit heeft aan nogal wat militairen het leven gekost. Vanuit Soekaboemi gingen we weer naar diverse buitenposten in het Preanger gebied. De Preanger is een prachtig heuvelachtig gebied met veel plantages en rijstvelden. De heuvels zijn uitlopers van de bergen Salak en Gedé. Vanuit Batavia kwamen jongens van de politie school bij ons op de buitenposten. Wij moesten ze kaartlezen en patrouilleloopen bijbrengen. De samenwerking was prima. Op bepaalde tijden konden we verlof krijgen om naar Batavia of Bandoeng te gaan.

14 augustus 1947

1 sectie vertrok naar Tjireungas ter ondersteuning van de 3e Compagnie.

18 augustus 1947

1 sectie vertrok naar Tjipeundenj voor brugbewaking.

29 augustus 1947

Weer terug in Soekaboemi. Evenals dat het geval was in Buitenzorg, zaten hier -onder de vijandige eenheden in Soekaboemi- achtergebleven Japanners. Ook hier brak een tijd aan van zuiveringen met veel patrouilles e.d.

31 augustus 1947

Opening van de nieuwe Jagerskantine 't Centrum' in het bijzijn van de Regent van Soekaboemi R.A.A. Hilman Djajadiningrat.

3 september 1947

30 mannen van het carrierpeloton vertrokken naar Gekbrong om de bezetting van het PAG-peloton over te nemen. Gekbrong is hoog gelegen en heeft een heerlijk klimaat. Naast de gebruikelijke patrouilles gingen we op wilde zwijnen jacht en voetbalen we tegen het personeel van de thee-onderneming 'Assem Gedeh'. In Soekaboemi werd een 'vliegend' commando opgericht met als commandant kapitein Desplangue van de carriers. Het bestond uit een scoutcar, een sectie carriers, 2 pioniers en een gemotoriseerd peloton van de 4e Compagnie.

3 oktober 1947

Twee secties vanuit Gekbrong overgeplaatst naar Tjireungas. Tjireungas ligt aan de spoorlijn Soekaboemi-Tjandjoer Bandoeng. Het ligt in een dal. Veel jongens kregen hier last van malaria en lagen daardoor 2 weken in het hospitaal van Soekaboemi. Er werd ook hier druk gepatrouilleerd. Ook hier werden benedeleden gegrepen en doorgestuurd naar Soekaboemi. Ook elders waren carrieronderdelen zeer actief bij zuiveringsacties.

17 november 1947

Luitenant Redder getroffen door een revolverschot van een benedeleder, die direct daarna werd neergeschoten. Er werd een draagbaar gemaakt en zo gingen we te voet naar de patrouillewagen. Hierna door naar Soekaboemi en met de Rode Kruiswagen door naar Tjimahi bij Bandoeng. Hij is later gelukkig weer volledig hersteld.



'Oorlog hoort in een museum'

Woensdag 22 mei 2013 gingen bestuur en leden van VOMI Noord-Holland een dag uit met de bus met als eindbestemming het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Met Koos aan het stuur van de bus, bijgestaan door Ad Bouterse en Cor van Vliet, toerden wij half Nederland door om de veteranen op diverse plaatsen op te halen en naarmate de bus zich vulde, nam de gezelligheid toe. Literair werd onderweg eerst koffie gedronken (de eerste passagiers waren alles bij elkaar al meer dan drie uur onderweg) en dus ging een bakke er wel in. Daarna verder naar Overloon waar een voorafje welkom was en de lunch werd genuttigd.

Na wat getreuzel en geneuzel bij de ingang van het museum kwamen we in een grote hal waar vervaarlijk afweergeschut stond opgesteld naast gigantische tanks en andere

gevechtswagens uit de Tweede Wereldoorlog. Wij kregen een gids mee die heel veel vertelde over die oude geschiedenis die wij allemaal van zo dichtbij hebben meegemaakt. Vanaf de gevangenis, waar Hitler zijn boek 'Mein Kampf' heeft geschreven, tot aan de bevrijding in 1945. Het afschuwelijke bombardement van Rotterdam waarbij in het eerste kwartier al 900 doden vielen, was het begin van veel ellende. De Jodenvervolging was wel één van de vreselijkste oorlogsmisdaden. Het verzet kwam, zoals we allen weten, juist in die dagen tot enorme ontwikkeling. We zagen het bootje waarmee mensen naar Engeland voeren om Koningin Wilhelmina op de hoogte te brengen van wat er in Nederland gebeurde. Bijna niet voor te stellen in de tijd waarin wij nu leven met Skype, Internet en iPods. Voor velen van onze groep was het toch weer het oprakelen van een

periode die je het liefst zou vergeten. Maar dat gaat niet. De Tweede Wereldoorlog is zo onlosmakelijk verbonden met de gebeurtenissen in Indonesië en later in Nieuw-Guinea, dat daar onwillekeurig aan gedacht en over gesproken werd. Ook de bevrijding is in dat museum opnieuw te beleven. De voedseldroppings maakten een eind aan de 'hongerwinter', zoals die vreselijke periode eind 1944 werd genoemd.

De Nederlandse driekleur kwam weer op straat en men ging aan de slag om de schade te herstellen.

De leus van Overloon: 'Oorlog hoort in een museum', is er één die we moeten onthouden.

Toch een beetje onder de indruk vervolgden we onze reis om de dag af te sluiten met een heerlijke 'blauwe hap' in een deftig restaurant. Hulde aan de organisatoren!

Leen van den Donker

Een bijzondere veteranenband

Al een aantal jaren word ik bijna eenmaal per maand gebeld door Jan Nivard vanuit Amerika (Philadelphia), daar wordt hij John genoemd. Jan was bij ons onderdeel, de 3de Compagnie van het 3de Bataljon van het 12de Regiment Infanterie, ingedeeld als korporaal-kok. Jan was en is een echte Mokummer tussen de Drenten, Friezen en Groningers, waaruit ons bataljon bestond.

Het gebeurde wel eens dat ik voor een plotselinge actie een paar man nodig had en dan was Jan altijd een van de eersten die zich meldde. Dan zei hij "Luit, ik ga mee". Een voorbeeld daarvan is op 27 augustus 1947. Wij zijn dan met ons peloton, dat dan voor een maand moet optreden als 'vliegend' peloton in het bataljonsvak, gevestigd in een schoolgebouwtje gelegen in de kampong Kadoegedeh ten zuiden van Koeningan. Deze kampong ligt langs een belangrijke aanvoerweg van Cheribon naar Garoet en Tasikmalaja.

Een vijfhonderd meter voorbij onze legeringsplaats heeft de genie een Bayleybrug gebouwd, die regelmatig gedurende de nacht door de TNI-troepen wordt vernield. De planken worden in de rivier gegooid en dat levert ernstige vertraging op voor de voertuigen die zorg dragen voor de bevoorrading van de troepen rond Garoet en Tasikmalaja. De genie voert regelmatig controle uit, waarbij ons peloton de beveiliging verzorgt.

Op de eerder genoemde dag komt voorbij onze post een gepantserde wagen van de genie op weg naar de brug. Even later hoorden we een hevig schieten en ik ben toen met een brencarrier met een achttal van mijn jongens op pad gegaan om te controleren wat er gaande was. Ik vroeg aan paar jongens mee te gaan en daarbij was ook Jan Nivard. Toen we in de bocht van de weg aankwamen, werden ook wij onder vuur genomen. Wij gaven tegenvuur met o.a. de bren en gingen verder naar de brug. Daar was een luitenant van de genie met zijn chauffeur al ingesloten door een aantal TNI-militairen. We hebben ze kunnen ontzetten. Tijdens de actie had Jan Nivard een kogel door zijn bovenarm gekregen, de soldaat Procee en ikzelf een schampschot langs de rug. Ik heb de brencarrier met een volkomen over zijn toeren zijnde luitenant (die later luitenant Maas bleek te zijn) en zijn chauffeur samen met korporaal Nivard teruggestuurd voor opname in het hospitaal in Cheribon. Ik ben zelf met drie man achtergebleven om de gepantserde wagen die in een greppel was beland, terug te laten halen. Vrij kort daarna kwam er hulp van een deel van het peloton. Dit was zo'n voorbeeld van korporaal-kok Jan Nivard, zoals hij graag functioneerde.

Jan is na zijn terugkeer in Nederland gaan varen bij de Holland Afrika Lijn (VNS) en naar Amerika verhuisd om daar als manager in diverse bekende hotels te gaan werken. In Amerika heeft hij uit handen van de Nederlandse Ambassadeur het Draaginsigne Gewonden uitgereikt gekregen.

Tijdens een van de telefoongesprekken die hij bijna maandelijks met mij houdt (in het bijzonder over onze

gezamenlijke Indië-tijd) en die vaak van lange duur zijn, vroeg ik hem een keer "die gesprekken moeten je toch wel veel geld kosten"? Hij zei toen "Gé, (nadat het eerst 'luit' was, zijn we als wijze mannen overgegaan tot het tutoyeren) ik heb deze gesprekken nodig, ze werken voor mij therapeutisch".

Als voorbeeld: Elk jaar op 1 oktober is hij aan de telefoon en zegt, "Gé, weet je nog 1 oktober 1947, toen sergeant Van Noorloos en soldaat Nijenhuis sneuvelden"?

*Ger de Jong,
oud-pelotonscommandant*

Herdenking Terneuzen

Vrijdag 30 augustus 2013 zal in Terneuzen de jaarlijkse herdenking worden gehouden voor de 55 gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen in de periode 1946-1962. De herdenkingsdienst wordt gehouden in de Goede Herderkerk aan de Koninginnelaan in Terneuzen en begint om 14.00 uur. Een van de sprekers is generaal-majoor bd L. Noordzij. Aansluitend is de kranslegging bij het Monument. De kerk is open om 13.30 uur. Na afloop van de plechtigheid is er een informeel samenzijn in Verzorgingshuis 'Bachten Dieke'.

Inflichtingen bij Mevrouw J. Schrier-Casteleijn (tel. 0115-696917).



"De bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk".



"Recht Doen"

Bataljon Friesland vertelt over Nederlands-Indië 1945-1948

Dit boek (geschreven door uitgever Eddy van der Noord) laat negen mannen aan het woord over hun persoonlijke ervaringen in voormalig Nederlands-Indië. De mannen vertellen over wat zij hebben meegemaakt en wat zij hebben gevoeld. Verhalen in woord en beeld. Ook komt een familielid van een omgekomen soldaat aan het woord. Een verhaal dat vertelt wat de impact was van het overlijden van de jonge man op zijn vader, moeder en broers.

Dit boek heeft geen historische of wetenschappelijke pretenties. Het is 'oral history', 'sprutsen sklednis'. De schrijver hoopt dat het boek een bijdrage levert aan een meer genuanceerde beeldvorming van de strijd in Nederlands-Indië en dat de lezer begrijpt dat er in die strijd tussen 'goed en fout' vele grijstinten zaten.

Bovenaal is dit boek bedoeld als eerbetoen aan de negen geïnterviewde mannen en de ene overleden soldaat. Tien mannen die symbool staan voor de ruim achthonderd mannen van Bataljon Friesland. Een bataljon gekenmerkt door een sterke band van saamhorigheid en kameraadschap. Officieren,



onderofficieren, korporaals en manschappen die samen en met respect voor elkaar probeerden de orde en vrede in Nederlands-Indië te herstellen.

Het boek telt 128 pagina's, kost € 17,50, is verkrijgbaar in de boekhandel en via www.uitgeverijlouise.nl (uitgeverij Louise, De Karper 18, 9001 NP Grou).

Herdenking te Hardenberg

Op 15 augustus 2013 is de jaarlijkse herdenking bij het Indië-monument te Hardenberg. Hierbij worden de zes Hardenbergse jongens herdacht die in voormalig Nederlands-Indië zijn gesneuveld. De herdenking begint om 19.30 uur en vindt plaats in het Indië-plantsoen.

Herdenking in Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert dinsdag 3 september 2013 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen.

De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië monument bij molen 'De Put' (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken. Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.

VETERANENDAGEN 2013

Koninklijke Luchtmacht

Deze zal plaatsvinden op donderdag 5 september
2013 op Vliegbasis Gilze-Rijen.

Koninklijke Marechaussee

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 4 oktober 2013
te Apeldoorn.

Herdenking Roermond 2013

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op **zaterdag 7 september 2013**.



SOBAT

Nederlandse Veteranendag 2013

eerbetoon aan hen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede

De Nederlandse Veteranendag is ingesteld per 2005 door het ministerie van Defensie. De datum van 29 juni was in eerste instantie gekozen als eerbetoon aan (en op de geboortedag van) Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, geboren op 29 juni 1911 en overleden op 1 december 2004. In 2006 heeft de Nederlandse regering de Nederlandse Veteranendag aangemerkt als nationaal evenement. Vanaf 2009 wordt de dag echter op de laatste zaterdag van juni gehouden. In 2013 bij toeval ook daadwerkelijk op zaterdag 29 juni.

Met dit jaarlijkse nationale evenement bedanken we alle 130.000 veteranen voor hun inzet, nu en in het verleden. Daar mag iedereen bij zijn: hoe meer, hoe beter. Een van de meest opvallende zaken dit jaar was dat tegenover het pannenkoekenhuisje op het Malieveld een dubbele Baileybrug was gelegd door de Genie. Dat moest om het defilé via de bekende route te kunnen laten lopen. De 'echte' brug wordt momenteel vervangen,

De Nederlandse Veteranendag startte zoals gebruikelijk in de Ridderzaal met een plechtige bijeenkomst voor veteranen. Meer dan driehonderd veteranen werden in aanwezigheid van Zijne Majestelt Koning Willem-Alexander, de Ridder Militaire Willems-Orde, de minister-president, leden van het parlement en andere autoriteiten toegesproken. Daarna werd op het Binnenhof aan zeventig militairen, net terug van hun missie, de Herinneringsmedaille voor Vredesoperaties uitgereikt. Een apart samengesteld detachement van 32 veteranen in werkelijke dienst kreeg voor het eerst het Draaginsigne Veteranen uitgereikt.

Vervolgens nam Zijne Majestelt de Koning als staatshoofd op de Kneuterdijk het traditionele nationale defilé af, waaraan ongeveer 4000 veteranen en militairen in honderd detachementen (waaronder natuurlijk ook een detachement van VOMI Nederland) deelnamen. Het defilé werd opgeluisterd door tientallen militaire en burger muziekkorpsen, modern defensiematerieel en oude militaire voertuigen. Voor het eerst liep een bedrijfsdetachement van Q4S mee (veteranen die nu hun werk verrichten bij deze grote beveiligingsfirma in Nederland). De tweede nieuwkomer was een deta-

chement van Defensie relatieziekenhuizen. Deze medisch-specialisten zijn ook veteraan en herkenbaar aan hun medische outfit. Ook veteranen die nu bij de politie, douane of Nederlandse Spoorwegen werken, liepen mee. Deze groepen ex-militairen, nog midden in het werkzame leven staande, groeien met de dag. Boven het lint van veteranen voerden historische en moderne vliegtuigen een indrukwekkende luchtshow uit.

Op het Malieveld was de hele dag een afwisselend programma met voor elk wat wils. Men kon er veteranen, vrienden, vriendinnen en bekenden ontmoeten, luisteren naar de Marinierskapel, de Booming Piano's, de speciale veteranen Top 50, men kon in de klimtoren klauteren, praten met de veteranenmotorrijders en/of de informatieve stands in het witte pagodedorp bezoeken.

De Nederlandse Veteranendag 2013 was een unieke belevenis voor jong en oud.

De tiende Nederlandse Veteranendag is op zaterdag 28 juni 2014.

Th.R.





SOBAT

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 3)

Mijn signaal

Ik had vele redenen om aan te nemen dat er begin 1950 een krachtig signaal nodig was om de Ambonese en Menadonese KNIL-militairen in de gehele deelstaat Oost-Indonesië (Negara Indonesia Timoer, N.I.T.) op te wekken zich te verzetten tegen een onrechtmatige liquidatie en bezetting van hun deelstaat door Javaanse machthebbers van de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia. Hiertoe behoorde óók de daerah van de Zuid-Molukken. Door de grondrechtelijke en gewettigde proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken (R.M.S.) op 25 april 1950 verdiende deze regering daadwerkelijke steun van o.a. een goed bewapend oorlogsschip.

Dat plan heb ik met mijn verzetsgroep 'Oedjoeng' ten uitvoer gebracht met het m.s. KOALAS op 17 juli 1950. Dit vaartuig was een voormalige duikbootjager van de Nederlandse Koninklijke Marine te Soerabaja en behoorde in eigendom toe aan de Verenigde Staten van Indonesië. Het verzet van mijn groep tegen de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia met het m.s. KOALAS was het enige maritieme vastberaden signaal van een vermetele daadstelling voor het verkrijgen van het recht op vrijheid en zelfstandigheid.

Ik koester mij niet in de glorie van een daadstelling met het m.s. KOALAS om oprechte maritieme steun te verlenen aan een volk in doodsnood, maar dit kan beslist óók niet gezien worden als een misdaad. Hulpverlening kan nimmer misdadig zijn. Toen na de proclamatie van de R.M.S. op 25 april 1950 niemand te hulp kwam, ook niet zij die rumschoots in de gelegenheid waren hulp te verlenen tot instandhouding van de jonge Republiek der Zuid-Molukken, kreeg ik een impuls. 'Als dan niemand wil helpen, dan doe ik 't op een wijze, zoals tijdens mijn verzetsperiode in Nederland tussen 1940-1945. Ik zag het hoofdoel langs welke lijn ik terug ging werken tot het beginpunt, waarna langzaam een kleine opbouwende verzetsorganisatie zich begon te voltrekken. Gelijkgerichte acties stonden op Java en Celebes op touw, om gelijktijdig uitgevoerd te worden (maar faalden volkomen).

Onwetenden kunnen nimmer oordelen over het Zuid-Molukse volk, hun leefpatroon en cultuur, waarvan zij niets wensen te begrijpen of willen begrijpen. Geschiedenis is nu eenmaal de basis van alle wetenschappen, óók voor het Zuid-Molukse volk in ballingschap. Diegene met de meeste negatieve kritiek inzake het recht van proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken staat er het verst vanaf, omdat zij geen enkele wetenschappelijke scholing en ondervinding hebben gehad omtrent de motivatie van het Zuid-Molukse volk. Dit volk heeft het Nederlands grondrechtelijk toegezegde recht op zelfbeschikking door H.M. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, als een heilige toezegging opgevat.

Er zijn zoveel mensen die uit nieuwsgierigheid en onkunde van land en volk in de tropen de daadstelling met het m.s. KOALAS zien als een romantisch avontuur. Laat ik dan dit voorop stellen: geen enkele strijd om recht en vrijheid heeft iets te maken met romantiek en nog minder met een avontuur. Dat bestaat alleen in jeugdboeken.

De Japans-Javaanse politiek, bij monde van onder andere communisten als Soekarno, Hatta, Soedomo, Soetomo en Soedirman, die er op gericht was om alle deelstaten te liquideren, stultte op verzet op o.a. Celebes, Sumatra, Noord-Molukken, Zuid-Molukken.

Onze verzetsstrijd tegen de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia speelde zich met het m.s. KOALAS op zee af, vooral de Bandazee was onmenselijk, ruw en hard, meedogenloos voor de mens. Niemand kan daar spelen voor held, want helden bestaan niet, die worden alleen gemaakt in een strijd om vrijheid, waar ze zelf bang in zijn. Bang voor het mislukken van een gewaagde onderneming die misschien in het zicht van de haven gedoemd was te vergaan, maar die boven alles tóch moest slagen, zonder aanzien des persoons. Ook bang voor de dood die zij niet uit de weg zouden gaan als het niet anders kon, maar óók bang voor die dood, waardoor zij dan niet meer verder zouden kunnen strijden om recht en vrijheid voor een vergeten volk te verkrijgen.



R.J. de Rijk

Elke verzetsstrijder aan boord van het m.s. KOALAS vertegenwoordigde de wil en ziel van zijn landgenoten die door onmacht niet in de gelegenheid waren daaraan deel te nemen. Dat verzet vertegenwoordigt de verantwoordelijkheid van elk volk hun culturele normen en eigenwaarde als natie en bestaanbaarheid daarvan te beschermen. Het bewust willen vernietigen daarvan door agressie en onderdrukking door vreemde neokoloniale Japans-Javaanse overheersing, roept verzet op.

Verzet tegen agressie en onderdrukking hoeft geen blauwdrukken te hebben. Een wet van een agressor en neokoloniale machthebber is nimmer grondrechtelijk. Dat had de Staat der Nederlanden moeten weten. Op historische gronden is elke staatsgreep op het bestuur van een neokoloniaal systeem geoorloofd, indien daarmee de zuivere vestiging van het grondrechtelijk toegezegde recht op zelfbeschikking van een autochtone bevolking wordt beoogd. Daarmee is óók de plicht komen te vervallen om te gehoorzamen aan de neokoloniale bezettingswetten van de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia. Immers, elke wet (indien gewenst wordt dat deze goed zal functioneren) zal in de geest van het autochtone volk dat zij moet dienen, geworteld moeten zijn. Tijdens de verzetsperiode moet

onderlinge onenigheid, met betrekking tot partijschap en geloofsovertuiging, zijn uitgesloten omdat deze een verlamende werking heeft op de gehele verzetsorganisatie en de geestkracht blust terwijl juist in die periode alles gewaagd moet worden om zo mogelijk alle doelstellingen te winnen.

Vanaf het ogenblik dat de Nederlandse Prins Willem van Oranje met zijn mannen ons Nederlanders heeft vrijgevochten van de Spaanse agressor en onderdrukker, is in de annalen van de Nederlandse historie door Nederlanders nimmer groter onrecht aan een volk aangedaan, dan aan het Zuid-Molukse volk. De historische objectiviteit van het bestaansrecht van de grondrechtelijke proclamatie van de republiek der Zuid-Molukken staat onomstotelijk als een rots in de historische branding vast.

Eens moest ook Prins Willem van Oranje vluchten voor de Spaanse agressor, maar hij kwam terug om het recht te herstellen met zijn mannen zoals: Admiraal Lumey-van der Mark, Diederik Sonoy, Jacob Simonz, de Rijk en vele andere watergeuzen.

Maar, ik zie er node vanaf (voor zover dat hier niet noodzakelijk is) mij uit te putten om hier een politieke en immorele misdaad, ten opzichte van een grondrechtelijk toegezegd recht op zelfbeschikking, te gaan bewijzen. De Nederlandse Rechterlijke Macht evenals grote juristen van de Vereniging voor Internationaal Recht hebben dat al lang geleden gedaan, waardoor ik geen redenen zie in vele duizenden citaten en dossierherhalingen te vervallen.

Deze voorbeschouwing is slechts een vertolking van mijn gevoelens en gedachtegang in die dagen aan

de vooravond van mijn daadwerkelijk verzet om de jonge Republiek der Zuid-Molukken met het m.s. KOALA'S een Nederlandse helpende hand toe te steken. De Geus in mij was opgestaan, maar dat ik later de enige Nederlander bleek te zijn die daadwerkelijk actie had ondernomen met onze verzetsgroep 'Oedjoeng', wel, het zij zo. De weergave in deze reeks artikelen is slechts de echo van een verzetsstrijder voor het recht op vrijheid, vastgelegd in de Atlantisch Handvest van de Verenigde Naties.

Voor hen die somber staan tegenover de toekomst van de grondrechtelijke en gewettigde proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken wil ik herinneren aan het devies van Jan Pieterszoon Coen: "Al ware de doot op de lippen, daaromme moet men geen courage verliesen." (14 mei 1623). En dit devies had onze verzetsgroep 'Oedjoeng' zich geheel eigen gemaakt.

Zeeuwse Veteranendag 2013

De op 8 juni 2013 gehouden Zeeuwse Veteranendag was een groot succes met een grote opkomst van veteranen uit alle streken van Nederland. Dit jaar in samenwerking met de Koninklijke Marine in het kader van 'Koninklijke Marine 525 Jaar'. Hiervoor was het duikvaartuig Zr. Ms. Hydra naar Middelburg gekomen. De voorzitter van de Stichting Zeeuwse Veteranendag Marcel Boogaard heette oude en jonge veteranen en genodigden van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom richtte hij tot:

Drs. J. M. Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland,



Mr. H. M. Bergman, burgemeester van Middelburg,

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (tevens Inspecteur der Veteranen) luitenant-generaal der Mariniers A.G. van Ede,

Drs. KLTZ W. Meijer, commandant van de Marinekazerne in Vlissingen, Kolonel B. W. Valk, plaatsvervangend commandant 13e Gemechaniseerde Brigade tevens Regionaal Commandant Zuid,

KTZA hd F. J. Marcus, directeur van het Veteraneninstituut, Luitenant-kolonel M. Koch, stafofficier Veteranenaangelegenheden van staf Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht,

Drs. R.H. Roep, burgemeester van Vlissingen, W. Nuis, burgemeester van Tholen en P. Broekhuysen, wethouder en waarnemend burgemeester van Terneuzen.

Namens het bestuur van VOMI Nederland was aanwezig de vicevoorzitter K. J. Orsel.

Na de toespraken en de kranslegging bij het monument op het Abdij Plein werd een herdenkingsgebed



uitgesproken door aalmoezenier mevr. L. v.d. Broek. Door veteraan Gilles de Kok werd een exhortation uitgesproken.

Daarna volgde een defilé door de stad, richting Markt. Hieraan vooraf gingen de Inter Scaldis pipes en drums gevolgd door ± 25 oude legervoertuigen met daarachter het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens met de pelotons veteranen en het muziekkorps 'Ons Genoegen' uit Vlissingen. Op de markt werd door Muziekvereniging Arnhemuiden koraalmuziek ten gehore gebracht tot het defilé arriveerde. Het defilé werd afgenomen door de Commissaris van de Koning drs. J. M. Polman en kolonel B. W. Valk. Hierna volgde een nasmaaltijd aangeboden door de Koninklijke Marine op de Ioskade te Middelburg.

Drentse Veteranendag

Zaterdag 13 april 2013 werd in "De Bonte Wever" te Assen de 5e Drentse Veteranendag gehouden. Voor de opening van deze Veteranendag werden er bloemen gelegd bij het monument van Drentse Veteranen bij het Provinciehuis in Assen door het bestuur van de Stichting Drentse Veteranen, bestuur VOMI Drenthe/Groningen, bestuur Bond van Wapenbroeders en de PVV (Politieke Partij).

Op het monument zijn de woorden van de 1e strofe van een gedicht vermeld van de dichter John van Beek uit Assen: "Wat blijft is de aangrijpende herinnering aan al dat ik heb gedaan" (zie pagina 25).

Van 10.00 tot 11.00 uur was de ontvangst van de deelnemers met koffie/thee met spekkook.

Door mevrouw Annette Timmer werd om 11.00 uur een woord van welkom uitgesproken. Hierna werd het woord gegeven aan drs. H.H. van de Boer, voorzitter van de Stichting Drentse Veteranen, die een woord van welkom uitsprak tot de aanwezigen, waaronder o.a. de heer J. Tichelaar (Commissaris der Koningin -CdK- in de provincie Drenthe), de burgemeesters uit de provincie Drenthe, luitenant-generaal der Artillerie bd



Bloemlegging namens de Stichting Drentse Veteranen, de heer H.H. van de Boer en sergeant Arnold Modderman.

T. Meines, brigade-generaal J.A. van der Louw en de Koninklijke Militaire Kapel "Johan Willem Friso". Toespraken werden gehouden door CdK in Drenthe, de heer J. Tichelaar, commandant 45 Gemechaniseerde Brigade (brigade-generaal J.A. van der Louw) en luitenant-generaal der Artillerie bd Ted Meines. De Koninklijke Militaire Kapel Johan

Willem Friso" verzorgde twee keer een muzikaal intermezzo. Hierna werd het Signaal 'Taptoe' geblazen en werden twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld en meegezongen door de aanwezigen. Door de aanwezige veteranen en militairen werd de Ere groet gebracht.

Alvorens de afsluiting van het officiële gedeelte door Annette Timmer werd aangekondigd, werd het Drents Veteranenboek "Onze tijd daar" uitgereikt. De eerste twee exemplaren werden uitgereikt door de voorzitter van de Stichting Drentse Veteranen aan de CdK in de provincie Drenthe en aan de heer C. Bijl, voorzitter van de Vereniging van Drentse Gemeentes. Overige aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld om het boek te kopen.

Tot slot kon men nog gebruik maken van een aperitief en een uitgebreide rijstmaaltijd.

Vervolgens was er nog een zeer goed optreden van het Drents Jeugdorkest, iets dat bij de aanwezigen zeer goed in de smaak viel. Het orkest werd beloond met een groot applaus.

Al met al was het een zeer geslaagde 5e Drentse Veteranendag.

R. Grit



Bloemstukken gelegd door het bestuur van de Stichting Drentse Veteranen, VOMI Drenthe/Groningen, Bond van Wapenbroeders en de PVV.

'Wat blijft'

Wat blijft is

*De aangrijpende herinnering
Aan al dat ik heb gedaan.*

*Ik heb gelopen, gereden, geleden
Met het hart op de juiste plek
Maar soms in mijn keel
Want er was veel
Om te verwerken uit verleden
Dat nu is vergaan.*

*Nog vaak zie ik een vuurvonk
flitsen*

*Die mij, mijn vrienden, maten,
Vanuit de duisternis kon raken.
Ik hield mijn ogen strak, wijd
open
Terwijl ik door niemandstand
moest lopen.*

Wat blijft is

*De aangrijpende herinnering
Aan al dat ik heb gedaan
Tussen geluk, moed en waan.*

*En als ik wakker word
Uit trieste dromen omdat
fantomen*

*Mij belagen, dan denk ik
Aan al die toen in de dood
achterbleven
Maar nog steeds in mijn gedach-
ten leven.*

John van Beek



Speciale aanbieding voor SOBATS!

In ons eigentijds familiehotel vindt u niet alleen een sfeervolle plek om te overnachten maar ook de Achterhoekse gastvrijheid en kwaliteit. Samen met ons team spannen wij ons dagelijks in om het onze gasten naar de zin te maken. Wij zijn er dan ook trots op dat we recentelijk het certificaat van Zoover.nl **'recommended bij Zoover visitors'** hebben mogen ontvangen.

Omdat we ons maar al te goed beseffen dat u degene bent die onze inspanningen van de afgelopen tijd zo gewaardeerd heeft, ontmoeten we u graag nog eens in **'Het pareltje aan de IJssel'**. Want zo beschreef een van de gasten ons hotel. Met de komst van onze Brasserie aan de IJsselkade, eind 2011, is deze benaming nog meer van toepassing. Maar niet alleen de rustige ligging aan de IJssel is uniek. Ook de historische binnenstad, vol cultuur en kunstgaleries, op 5 minuten loopafstand maakt de locatie van ons hotel bijzonder. En wat te denken van de Veluwezoom, het Montferland en de IJsselstreek in de nabije omgeving.

Wilt u er eens lekker tussenuit, kom dan genieten van onze gastvrijheid en de prachtige locatie. Profiteer van een waanzinnige korting, want onderstaande aanbieding is alleen voor SOBATS en geldig voor boekingen t/m december 2013.

3-daags SOBAT arrangement Van € 125,00 voor € 75,00 per persoon

- Ontvangst met koffie of thee met een Doesburgse lekkernij
- 2 overnachtingen in een comfortabele kamer met tweemaal een uitgebreid ontbijtbuffet
- Driegangen keuzediner (bij voorkeur op de tweede avond)

U ontvangt bij aankomst een boek over de Doesburgse monumenten (t.w.v. 19,95), een plattegrond en een wandelroute. Gratis parkeren van auto en fietsen in de afgesloten parkeergarage. Gratis gebruik van WiFi en oplaadpunten voor e-bikes aanwezig.

Reserveer via onze website www.hotel-doesburg.nl of bel met 0313-740000.

Het is mogelijk het arrangement te verlengen voor € 55,00 per kamer op basis van logies & ontbijt. Verlengingsnacht op basis van logies & ontbijt tijdens feestdagen bedraagt € 70,00 per kamer. Toeslag kamer voor alleengebruik is € 20,00 per arrangement.

Op onze website www.hotel-doesburg.nl vindt u een uitgebreid overzicht van de activiteiten en (culturele) bezienswaardigheden in de omgeving. Tevens treft u daar meerdere arrangementen aan zoals bijv. het "5-daagse Hanzestedenarrangement" via € 128,00 per persoon.

SOBAT

'Jacht op schildpadden'

door Ron Habiboe



J.A. Pattinama (1906-1943)

Het overkomt mij steeds minder vaak, dat ik Nederlandse of Indische mensen tegenkom die mij vol vuur vertellen over hoe zij in moeilijke tijden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Indië werden gesteund of beschermd door Ambonezen. Zo waren er Ambonese burgers op Java die zich bezighielden met allerlei hulp aan Indische Nederlanders die eigenlijk te blank of op papier te Nederlands waren om buiten het Japanse kamp te blijven. Ook mensen in de gevangenkampen werden geholpen door bijvoorbeeld eten dat door Ambonese handen door het gat in het gedek (bamboe omheining) werd aangegeven. Hiernaast hielden Ambonese militairen zich bezig met het verzet tegen de Japanse bezetters. In de literatuur over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië wordt deze Ambonese verbondenheid aan het Nederlandse Indië vaak terloops beschreven vanuit een Nederlands (Westers) perspectief, als onderdeel van de hulp aan Hollanders, Indische Nederlanders, aan Koningin Wilhelmina en de Nederlandse driekleur. Het verhaal van de kant van de aanbieders van deze hulp blijft veelal gevangen in persoonlijke herinneringen van oudere verdwijnende Molukkers. Het verhaal van sergeant der eerste klasse KNIL J.A. Pattinama tijdens de Tweede Wereldoorlog in West-Sumatra is hiervan een voorbeeld.

Van Haroekoe naar Sumatra

Koos Pattinama werd op 17 mei 1906 geboren als Jacob Anthonij Pattinama, een telg uit het radsjageslacht van het dorp Oma op het eiland Haroekoe. Hij trouwt met een meisje dat oorspronkelijk afkomstig is van het buureiland Saparoea en treedt in dienst van het KNIL. In 1929 is Koos als soldaat met zijn vrouw gelegerd in Koeta Radja (Atjeh) als het eerste kind wordt geboren, hun dochtertje An. Niet veel later komt het gezin terecht op Java waar Koos wordt gelegerd in Ambarawa. Het geluk van het jonge gezin wordt echter ruw verstoord. Hun dochtertje is ongeveer drie of vier jaar oud als zij haar moeder verliest en Koos zijn vrouw moet begraven. Rond 1934 hertrouwt Koos en met zijn tweede vrouw zou hij uiteindelijk nog vier dochters krijgen. In 1939 wordt Koos bevorderd tot sergeant en niet veel later verhuist het gezin naar West-Sumatra, waar Koos uiteindelijk wordt gestationeerd in de stad Padang.

Op 8 december verklaart Nederland de oorlog aan Japan. In januari 1942 landen de eerste troepen in Nederlands-Indië. De strijd is snel gestreden. Hoewel het KNIL in maart 1942 capituleert, blijven KNIL-troepen op Sumatra, onder leiding van onder meer generaal-majoor R.T. Overakker, nog ongeveer drie weken doorvechten. Op 28 maart is ook deze strijd gestreden. De Japanse autoriteiten verzamelen alle



Huwelijk J.A. Pattinama en M. Lohukaj, Malang 1934

(Indisch-)Nederlandse burgers in burgergevangenkampen en KNIL-militairen in krijgsgevangenkampen. Zo komt sergeant eerste klas KNIL Koos Pattinama terecht in het Gloeogekamp in Medan. In mei en juni 1942 worden echter grote groepen, voornamelijk Ambonese en Indo-Europese krijgsgevangenen, weer vrijgelaten op de voorwaarde dat zij trouw beloven aan Japan. 'Azië voor de Aziaten' was immers de leus tijdens de Japanse bezetting. Zo keert sergeant Pattinama weer terug bij zijn gezin in Padang.

Sapoe Tangan Merah

In de loop van 1942 ontstaan er op Sumatra drie regionale verzetsgroepen, die al snel bekend staan onder de verzamelnaam 'Sapoe Tangan Merah' (De Rode Zakdoek). Deze naam vindt zijn oorsprong op Ambon en naburige eilanden, in het geloof dat speciale rode zakdoeken na een ritueel allerlei bescherming bieden tegen naderend onheil. De naam van deze verzetsgroep bevestigt ook de rol van het grote aantal Ambonezen dat actief was binnen het verzet op Sumatra. Omdat de Europese KNIL-officieren gevangen blijven, richt sergeant Pattinama een verzetsgroep op aan de westkust van Sumatra, ook wel 'De Sluip Patrouille' genoemd. Hij wordt hier de belangrijkste leider van het verzet tegen de Japanse bezetting. Het doel is om bij de landing van de geallieerden met verenigde Molukse militairen belangrijke plaatsen in te nemen. In de tussentijd verzamelen de leden van de groep onder andere inlichtingen over de Japanse troepensterkte en posities. In december 1942 wordt Pattinama echter verraden, gevangen genomen en uiteindelijk op 25 april 1943 door het Japanse leger in Singapore geëxecuteerd. Veel meer over de rol en het lot van sergeant eerste klas KNIL J.A. Pattinama dan dit, is niet officieel bekend.

Schildpadden

De oudste dochter van sergeant Pattinama weet zich nog goed te herinneren dat zij in 1942 allen in Gaon woonden, in de buurt van Emmahaven (Padang). Zij was toen twaalf, dertien jaar oud. Haar vader ging, samen met andere Ambonese 'ooms', vaak weg naar Padang Pandjang en Fort de Kock of 'op

schildpaddenjacht', zo dacht zij destijds. Op een dag dat hij weer weg zou gaan, riep hij haar speciaal bij zich en zei: 'An, ... je moet goed op je zusjes letten en niet vergeten om op tijd het Onze Vader te bidden'. Hierna vertrok hij van huis. Zij zou hem nooit meer terugzien. Niet lang na het vertrek van haar vader vielen Japanse soldaten het huis binnen. Onder in de kist met kerkkleding vonden zij een portret van Koningin

Wilhelmina en de Nederlandse driekleur, zo weet zij zich nog te herinneren. Haar stiefmoeder werd uitvoerig ondervraagd op het kantoor van de Kenpeitai. Niet lang hierna vertrok het gezin zonder man of vader naar Java waar zij na de capitulatie van Japan in 1945 te horen kregen dat Koos Pattinama was overleden. Na de ontberingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de angsten tijdens de Bersiap-periode is An Pattinama

uiteindelijk met haar echtgenoot, een Ambonese voormalige KNIL-militair, in 1951 naar Nederland gekomen. Zij is inmiddels ruim zestig jaar getrouwd en heeft een flink aantal kinderen en kleinkinderen. Wat haar tot op heden nog steeds bezighoudt, is het wel en wee van haar vader nadat hij die bewuste dag in december 1942 van huis vertrok. Hij zou door Japanse soldaten geëxecuteerd zijn in Singapore, maar er is geen documentatie overgeleverd, geen graf of gedenkteken waar zijn naam op voor komt. Wat rest is slechts een foto van een oude foto, de naam van haar oudste zoon en wat herinneringen aan een goede en lieve vader. 'Ja, ik dacht dat hij ging jagen op schildpadden'.

Dit artikel verscheen eerder in 'Pelita Nieuwsbrief', april 2013

Naschrift

Op dinsdag 18 juni 2013 heeft burgemeester J. Broertjes van de Gemeente Midden-Drenthe in de Raadszaal van het gemeentehuis te Bellen het Mobilisatie-Oorlogskruis, dat door het ministerie van Defensie postuum is toegekend aan sergeant der eerste klasse KNIL J.A. Pattinama (1906-1943), overhandigd aan mevrouw A.F.S. Sekewael-Pattinama (dochter van de Ambonese sergeant der eerste klasse KNIL J.A. Pattinama).



Emmahaven, Padang

Herdenking Zwolle

Op donderdagavond **15 augustus 2013** zal van 19.00 tot 20.00 uur bij het "Indië- en Nieuw-Guinea Monument 1941-1962" in Park Eekhout aan de Burgemeester van Rooijensingel te Zwolle een herdenking worden gehouden voor alle omgekomen Nederlandse onderdanen tijdens WO II 1941-1945 in voormalig Nederlands-Indië en de rest van Oost-Azië, de Indonesische revolutie die daarop volgde van 1945-1949 en de militaire conflicten om Nieuw-Guinea in de jaren 1949-1962. Tijdens deze herdenking zullen Frank Marcus (directeur van het Veteraneninstituut) en Silfraire Delhaye (voorzitter van het Indisch Platform) als gastsprekers optreden.

De muziek zal worden verzorgd door het Koperensemble "Excelsior" uit Zwolle en een Molukse muziekgroep.



Herdenkingen Zuid-Holland

Ook dit jaar vonden er in de provincie Zuid-Holland weer veel herdenkingen plaats waarbij de VOMI betrokken was, zo ook in Dordrecht en Dubbeldam.

Het is dit jaar 15 jaar geleden dat op de begraafplaats "Essenhof" op 16 mei 1998 het Indië-monument door mij samen met de toenmalige burgemeester J. Noorland werd onthuld. Voor het zover was, moest er veel onderzoek gedaan worden om de namen te vinden van de Dordtse militairen die in voormalig Nederlands-Indië zijn overleden. Daarbij heb ik veel hulp ondervonden van de burgerlijke stand van de gemeente Dordrecht en van Jack Kooistra (bekend voormalig rechtbankverslaggever van de Leeuwarder Courant, die een enorm bestand heeft opgebouwd van alle overleden militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. In 2007 heeft hij het boek met de titel "Het laatste bericht" uitgebracht met daarin de geschiedenis van Indië en de namen -met alle gegevens- van ruim 5.300 slachtoffers.

Vanaf 1998 is de VOMI jaarlijks betrokken bij de 4 mei Herdenking. Omdat er gedurende de week (inclusief de zaterdag) begrafenissen en/of crematies plaatsvinden, wordt de herdenking gehouden op de zondag zo dicht mogelijk bij 4 mei. En zo waren we op 5 mei jl. aanwezig in de aula van de begraafplaats "Essenhof".

Voorafgaand aan de ceremonie bij de monumenten, te weten het Oorlogsmonument (met een groot aantal oorlogsgraven van geallieerde militairen en Nederlandse militairen) en het Indië-monument, hield de burgemeester van Dordrecht (drs. A.A.M. Brok) in de aula een toespraak. In zijn toespraak betrok hij



Kranslegging in Dordrecht.

in het bijzonder de Indiëveteranen waarvan hij er velen had gesproken in februari jl. bij een goed bezochte bijeenkomst in het veteranencafé in verzorgingshuis "Waterwiel" in Dordrecht. Hij was onder de indruk van de ervaringen van Indiëveteranen, die soms drie jaar van huis waren geweest.

(Bij die bijeenkomst in het veteranencafé was ook aanwezig onze landelijk voorzitter, de heer L. Noordzij, die nog eens het belang aangaf van de erkenning en waardering van de samenleving, niet alleen voor de oude veteranen maar ook voor de jonge).

Bij zijn herdenkingstoespraak zegde de burgemeester toe volgend jaar een veteranendag te zullen organiseren.

Daarna werd door leerlingen van het Insula College en het Johan de Wittgymnasium een "In Memoriam" gehouden waarbij de namen werden genoemd van 15 geallieerde militairen en 78 Nederlandse militairen, allen met een gedenksteen bij het Oorlogsmonument en 19 militairen staan vermeld op het Indië-monument. Hierna kwam de ere-voorzitter van VOMI Zuid-Holland (Ger de Jong) aan het woord. De harpiste Lucia Wisse verzorgde het muzikale intermezzo.

Vervolgens werd de stille stoet samengesteld om de herdenking bij de beide monumenten te doen plaatsvinden. Bij het Indië-monument werd de krans gelegd door de burgemeester samen met Ger de Jong. Twee jaar geleden was die taak overgenomen door de vice-voorzitter van VOMI-Nederland, de heer K.J. Orsel. Jongstleden 5 mei was hij helaas verhinderd omdat hij nauw betrokken was bij de bevrijdingsactiviteiten in Wageningen.

Na de herdenking vond er nog een samenzijn plaats in de aula met koffie en cake.

Op zaterdag 11 mei vond de herdenking plaats bij het Artilleriemonument in Dubbeldam. Het monument voor de 11e Afdeling van het 14de Regiment Artillerie is opgericht ter nagedachtenis van de zes leden van dit regiment die in mei 1940 door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Tevens herinnert het gedenkteken aan de krijgsverrichtingen van dit regiment tijdens de meidagen van 1940 op en



Artilleriemonument in Dubbeldam.

rond het eiland van Dordrecht. De traditie van de 11e Afdeling van het 14de Regiment Artillerie wordt voortgezet door de 14 Afdeling Veldartillerie in 't Harde.

Al meer dan 20 jaar is de VOMI betrokken bij deze herdenking die aanvankelijk werd georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders maar later is overgenomen door de VOA (Vereniging Officieren Artillerie), afdeling Rotterdam. De Bond van Wapenbroeders en de VOMI hebben ieder jaar een detachement voor de erewacht geleverd, soms wel dertig man. Helaas is er door het overlijden van vele veteranen nog maar een klein groepje over. Dit jaar waren er nog acht veteranen van de BvW en de VOMI.

Een detachement van de 14 Afdv was aanwezig als erewacht en begeleidde de veteranen, het Herdenkingsbestuur, genodigden en belangstellenden vanaf de plaats van samenkomst naar het monument op het Damplein te Dubbeldam.

De herdenkingstoespraak werd gehouden door de heer J.L.L. Dubbeldam (kolonel der Genie), hoofd van de Sectie Algemene Ondersteuning van het Commando Landstrijdkrachten te Drecht. Bij het monument werden kransen en bloemstukken gelegd door nabestaanden, burgemeester Brok van Dordrecht, de VOA en de winkeliers. Het bloemstak van de Bond van Wapenbroeders en VOMI Zuid-Holland werd gelegd door de heren Henk Harrewijn en Ger de Jong. Na afloop was er nog een samenkomst met een lichte lunch.

Ger de Jong
Ere-voorzitter VOMI Zuid-Holland

Veteranen Platform keert terug naar Doorn

Na zeven jaar in Den Haag gehuisvest te zijn, keert het Veteranen Platform (VP) per 1 januari 2014 terug in Doorn. Daartoe is op 28 mei j.l. een huurcontract getekend met Stichting de Basis. Het Veteranen Platform vestigt zich in het nieuwe gebouw van de Basis, zoals ook andere bekende organisaties als het Veteraneninstituut (VI), en de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstsachtoffers (BNMO) dat doen.

Doorn is de bakermat van het Veteranen Platform. De stichting kwam daar in 1989 tot stand als een overkoepeling van bestaande veteranengroeperingen. Momenteel zijn

45 organisaties aangesloten, maar het Veteranen Platform behartigt in beginsel de belangen van alle ca. 135.000 veteranen. Het Veteranen Platform streeft, samen met het Ministerie van Defensie, naar een adequaat en consistent veteranenbeleid, waarbij naast respect en waardering voor de veteraan ook de maatschappelijke erkenning en herkenning van de veteraan een belangrijk aspect is.

Het Veteranen Platform vindt het belangrijk om fysiek dichtbij andere belangrijke spelers/partners gehuisvest te zijn. De samenwerking wordt daardoor gemakkelijker en nog beter.

Oproep

Gaarne zou ik oud-bekenden willen spreken en/of ontmoeten die gediend hebben bij het Gezagsbataljon Indië (GBI).

J.C. Eikenboom
(e-mail: jeikenboom@veteranen.nl)



Uitreiking Zilveren Roos

Op 27 april 1947 (de dag voor haar negentiende verjaardag) leerde Jan Bemont uit Echt Ely Verlaek uit Belfeld kennen. Het was zeven weken voordat hij op 20 juni 1947 met 4-6 RI (De Bokkerijders) werd uitgezonden naar Nederlands-Indië. Ze beloofden elkaar te schrijven en dat is ook gebeurd. Bij zijn thuiskomst in februari 1950 stond zij op hem te wachten en in september 1953 trouwden ze. In september a.s. hopen ze hun Diamanten huwelijksfeest (60 jaar) te vieren.



Jan Bemont reikte op 28 april j.l. de Zilveren Roos uit aan zijn vrouw Ely Bemont

Oorlogs- en Verzetsmuseum: "De Bewogen Jaren 1939-1950"

Floreffestraat 1
5095 AV Hooge-Mierde
Tel: 013-5093133 of 013-5091776
Website: www.museumdebewogenjaren.nl
E-mail: info@museumdebewogenjaren.nl

OPENINGSTIJDEN

Van 1 mei t/m 31 oktober van dinsdag-zondag.
Van 1 november t/m 30 april van donderdag-zondag.
Geopend van 13.00 tot 17.00 uur, verder op afspraak.
Groepen op afwijkende tijden op afspraak mogelijk.

TOEGANGSPRIJZEN

Volwassenen	€ 4,00
Kinderen	€ 2,00 (vaste prijs)
Senioren 55+	€ 3,50
Veteranenpashouders	€ 3,00
Groepen v.a. 10 personen:	korting € 1,00 p.p.
Passe partout	€ 10,00 per jaar "vrienden van het museum"
Gezinspasse partout	€ 17,50 per jaar "vrienden van het museum"

LOCATIE

In het centrum van Hooge-Mierde, nabij de RK Kerk.



MUSEUM
DE
BEWOGEN
JAREN

SOBAT

Veteraan voor de klas

Op 7 juni jl. heb ik op de R.K. Willibrordusschool in Oud-Beijerland voor groep 8 (van docente Elfride Bijl) een lezing gehouden over onze tijd in voormalig Nederlands-Indië in de periode 1945-1951. Deze school heeft een aantal jaren geleden het Indiëmonument, dat staat aan de Mariniersweg, geadopteerd. De leerlingen van groep 8 zijn betrokken bij de herdenkingsceremonie die jaarlijks plaatsvindt tijdens de lokale veteranendag.

Het is goed dat de leerlingen de geschiedenis kennen die schuil gaat achter dit monument. Aan de hand van een power-point presentatie vertel ik eerst iets over de voorgeschiedenis van Indië: wat is of was een kolonie, de VOC-vloot in de gouden eeuw op zoek naar specerijen, tabak, suiker, thee, rubber enz. De vestiging van een Nederlands bestuur in Indië, de plantages van Nederlandse bedrijven, de machtsstrijd van Japan om te komen tot een groot Azië, zoals ook Hitler dat nastreefde in Europa. De inval van de Japanners in Nederlands-Indië in maart 1942 en de snelle overgave van het KNIL, de interneringen, het werken aan de Birmaspoorweg enz. De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 na het werpen van atoombomben op de steden Hiroshima en Nagasaki, het machtsvacuüm dat daarna in Indië ontstond en de inzet van Nederlandse troepen om orde en rust te brengen. De taak van de militairen en hun ervaringen, gesneuvelden, gewonden en tropische ziekten. Kortom de geschiedenis van degenen wier namen staan vermeld op het Indiëmonument waar de leerlingen een rol te vervullen krijgen.

De monumenten in de Hoekse Waard, zes in totaal, kennen een eigen geschiedenis.

Het begon in de negentiger jaren van de vorige eeuw met het initiatief van een paar van onze leden uit de gemeente Binnenmaas (de heren Hensen en Wieringa) die de eerste contacten legden met de gemeenten. Daarbij werd ik betrokken als voorzitter van VOMI Zuid-Holland Zuid, verzorgde de correspondentie en plande samen met hen de vergaderingen ter voorbereiding van een en ander.

In 1995 hadden we het eerste gesprek met de toenmalige burgemeester van Oud-Beijerland, de heer Chris Leeuwe, later burgemeester van Lelystad. Aan de orde kwam toen om onderzoek te doen naar een gezamenlijk Indiëmonument voor de Hoekse Waard. Daarvoor werden we uitgenodigd op een z.g. burgemeestersoverleg, dat eens in de paar maanden plaatsvond en waar de burgemeesters van de zes gemeenten van gedachten wisselden over gezamenlijke onderwerpen. Tijdens dit overleg bleek al snel dat één monument voor de Hoekse Waard geen haalbare kaart was omdat we in 's-Gravendeel al in een ver gevorderd stadium waren met de realisatie van een Indiëgedenkteken. We moesten bij de afzonderlijke gemeenten een verzoek indienen. En zo geschiedde.

Van burgemeester Leeuwe van Oud-Beijerland kreeg ik een uitnodiging om op een avond aanwezig te zijn bij een z.g. seniorenconvent, waar vertegenwoordigers uit de raad ons verzoek mochten aanhoren. Het stond als punt 1 op de agenda. Ter ondersteuning van ons verzoek benadrukte ik dat alle overleden militairen in Indonesië zijn begraven op zeven Erevelden op Java en dat nabestaanden geen plaats hebben in Nederland om te gedenken. Met het plaatsen van een gedenkteken zouden ze in naam zijn teruggekeerd in de gemeente van waaruit ze indertijd waren vertrokken. Een monument toont de maatschappelijke betrokkenheid en de erkenning en waardering voor veteranen uit de eigen woonomgeving. Voor de nabestaanden levert het een bijdrage aan het verwerkingsproces. Er is dan een plaats waar de namen van hun dierbaren staan ingegraveerd, zodat ze in gedachten weer bij hen kunnen zijn.

De aanwezige raadsleden mochten reageren op mijn motivering en ik kan me herinneren dat o.a. de VVD-vertegenwoordiger tegen was en het niet nodig vond. De meeste negatieve en beledigende reactie kwam, voor zover ik me herinneren kan, van een vrouwelijk lid van Groen Links die vond dat er oorlogsmisdaden waren gepleegd en een monument te veel eer zou zijn. Ik heb er furieus op gereageerd en haar verzocht om een nader gesprek. Ik gaf haar mijn visitekaartje om een afspraak te maken. Het is er nooit meer van gekomen.



De burgemeester riep haar tot de orde en ik mocht vertrekken nadat alle leden hun reactie hadden gegeven. Gelukkig hadden we de burgemeester op onze hand en volgden er voorbereidingsgesprekken, waarbij ik met een aantal plaatselijke VOMI-leden een comité vormde, waarin o.a. zitting hadden de heren Overkleef, Bennekom, Stolk, Moerkerken en Hoogwerff. Zij zijn inmiddels helaas overleden.

Na de onthulling op 20 juni 1996 organiseerden we jaarlijks samen met de gemeente een herdenking. Een aantal jaren geleden besloot de gemeente Oud-Beijerland voor hun veteranen een veteranendag te organiseren en dit te combineren met de jaarlijkse herdenking bij het Indiëmonument. Toen heb ik mijn ceremoniemeesterschap overgedragen aan veteraan en oud-officier van de Koninklijke Luchtmacht, Dominic Hoogsteder, die samen met Jan Bekkers, Indiëveteraan, en Rein Doolaard, oud-officier van het Korps Mariniers, al een aantal jaren het veteranencomité vormen en we hebben toen geregeld dat de R.K. Willibrordusschool het monument heeft geadopteerd.

Na 's-Gravendeel en Oud-Beijerland hebben de overige gemeenten in de Hoekse Waard een monument gekregen. L.w. Binnenmaas, Cromstrijen, Strijen en Korendijk.

Als u dit verslag leest, hebben inmiddels de herdenking en de veteranendag op 28 juni 2013 plaatsgevonden.

Ger de Jong
Ere-voorzitter VOMI Zuid-Holland

Reünie BvW / OVV-KNR 2013

Datum:

Dinsdag 1 oktober 2013

Locatie:

Van Ghentkazerne, Rotterdam

U (en uw partner) bent (zijn) welkom vanaf 13.30 uur, de warme maaltijd (rijsttafel) is vanaf 17.30 uur. De eigen bijdrage is € 7,50 per persoon. Wij bieden u voor dat bedrag koffie met cake, 4 drankjes en een warme maaltijd. U kunt munten bijkopen (alleen met contant geld), kosten € 1,50 per munt. De eigen bijdrage kunt u overmaken naar ING rekeningnummer: 39.49.767 t.n.v. Bond

van Wapenbroeders afd. Rijnmond, onder vermelding van 'Reünie 01-10-2013 Van Ghentkazerne'. **Betalen vóór 31-08-2013.** In verband met beveiliging is het beslist noodzakelijk dat u zich van tevoren heeft aangemeld. Vermeld duidelijk uw naam (en evt. die van uw partner). Ook willen we graag weten of u met eigen vervoer komt i.v.m. het parkeren op de kazerne.

Aanmelden bij:

J.C. Saarloos, Uiterwaard 40, 2716 VB Zoetermeer. Telefoon 079-3168862 of e-mail: jcsaarloos@casema.nl

Reünie 4-8 RI

Donderdag 10 oktober 2013
Bernhardkazerne, Amersfoort
Ontvangst vanaf 11.00 uur

Sobats die in ons adressenbestand zijn opgenomen, kunnen de persoonlijke uitnodiging begin september tegemoet zien.

Info: M. van Tol
P. Grootjesstraat 4
1742 RK Schagen
Tel. 0224-218643
E-mail: mvantol@quicknet.nl



Reünie 424 Bat. Inf.

Datum: **2 oktober 2013.**

Aanvang: **10.00 uur.**

Locatie: **Bernhardkazerne te Amersfoort.**

Kosten: **€ 12,50 p.p.**

Aanmelden vóór 10 september 2013.

Info: K. de Jong, Dorpsweg 76, 4223 ND Hoomaar (tel. 0183-581766)
of W. Hofman, Meppelrade 146, 2544 XZ Den Haag (tel. 070-3672853)
of L. Hofman, Zuiderbrink 33, 2553 GD Den Haag (tel. 070-3076440).



Regiment Huzaren van Boreel houdt ter gelegenheid van haar 200ste verjaardag een grootse reünie op **za 21 sept '13** op de Bernhardkazerne, Amersfoort. Thema is **ONTMOETEN, VIJREN en GEDENKEN.**

Voor de Indië-veteranen onder de regimentsleden wordt de mess omgebouwd tot een 'Kampong'.

Ontvangst vanaf 09.00 uur
Regimentsappèl om 11.00 uur
Lunch tussen 12.00 en 14.00 uur
Vervoer vanaf/naar NS station
Opgave s.v.p. voor 15 augustus
Voor bijzonderheden en **aanmelden** zie www.huzarenvanboreel.nl.



8e Fak-Fak Reünie Landmacht / Nederlands Nieuw-Guinea

Datum: 16 november 2013

Locatie: Kumpulan Bronbeek, Arnhem

Uiterste datum voor inschrijving: 1 november 2013

Info: J. Malipaard, telefoon: 06-40744695
E-mail: malipaardtua@gmail.com of
mevr. De Ruyter, St. Janstraat 61,
4714 EB Sprundel, telefoon 0165-384751
E-mail: loes.de.ruyter@gmail.com

SOBAT

Verlag van bijeenkomst in Canada

Dit is een kort verlag van de bijeenkomst van VOMI-leden in de regio Oshawa-Bowmanville-Whitby op 8 mei 2013. Deze groep kwam bijeen in restaurant 'The Great Moor' ('De Grote Maan' in Wilby). Er waren elf sobats aanwezig waarvan de meesten met hun partner. Er waren ook twee weduwen van overleden sobats aanwezig.

We begonnen met een kopje koffie met een koekje. Het eerste uur werd er veel gepraat, daarna werd er een maaltijd gebruikt. De meesten maakten gebruik van het buffet waarbij het Chinese gedeelte favoriet was. Het is niet altijd gemakkelijk om een keuze te maken uit de salades, vleesschotels, allerlei soorten nasi, Canadese schotels en ten slotte de desserts. Na de maaltijd bleef men nog wat napraten en om half drie in de middag was iedereen weer op weg naar

huis. Voor sommigen een reistijd van meer dan een uur.

We waren blij met de aanwezigheid van Pleter van Vliet en zijn vrouw. Zij kwamen uit Brampton. Pleter was destijds de penningmeester van VOMI-Canada en mede-organisator van de picknicks in de zomer. Deze VOMI-afdeling had in de negentiger jaren nog meer dan vierhonderd leden. Maar net als in Nederland worden we ook hier allemaal ouder.

Het bataljon -432 BI- waartoe ik behoorde, werd in januari 1950 opgesplitst. Ik had het voorrecht te werken op het hoofdkwartier in Bandung (later in Djakarta) onder bevel van kolonel Varenkamp, kapitein Keulemans en vervolgens kapitein Mulder. Eerst in mei 1951 ging

ik per vliegtuig terug naar Nederland en vier maanden later was ik in Canada.

Mochten er sobats zijn die zich mij nog herinneren, ik zou graag met hen in contact komen.

Wij hopen in de herfst onze bijeenkomst te houden op woensdag 2 oktober 2013, op dezelfde plaats en in hetzelfde restaurant. Mochten er sobats zijn die op die datum in de buurt zijn, men is van harte welkom. En zolang ik er nog ben, is iedereen die dit leest ook welkom bij mij thuis.

Mijn beste wensen,

Geraid Schroor
225 Cromwell Ave
Oshawa ON L1J 4T7
Canada



Geraid Schroor (rechts op de foto)

Expositie "Een Gordel van Smaragd"

De Historische Vereniging Oud-Beijerland heeft (als u deze uitgave van "SOBAT" leest) een expositie ingericht met als titel "EEN GORDEL VAN SMARAGD", het verhaal van Indië. De expositie is te bezichtigen in Het Oude Kaadhuis aan de Waterstal 1 te Oud-Beijerland vanaf donderdag 18 juli tot en met zaterdag 7 september 2013. Openingsdagen elke woensdag

en zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur.

De tentoonstelling is op 18 juli jl. geopend door de erevoorzitter van VOMI Zuid-Holland, Gier de Jong. Voor deze expositie heeft Gier de Jong de nodige foto's en teksten op A3 formaat -gelamineerd- aan mogen leveren. Ook van Oud-Beijerlandse

Indiëveteranen zullen foto's, albums enz. te zien zijn.

Inlichtingen bij de heer A.H.J.M. Vossen van de Historische Vereniging Oud-Beijerland, telefoon 0186-614691, email: a.h.j.m.vossen@sun-tel.nl en Gier de Jong van VOMI Zuid-Holland, telefoon 078-677190, e-mail: gedejo@veteranen.nl.



Verenigingsnieuws

Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7,
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394
E-mail: themaas@home.nl
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

Programma 2013

ATTENTIE!!! ATTENTIE!!!
WIJ MOETEN U HELAAS MEDELEN
DAT DE BLIEENKOMST OP 10
SEPTEMBER IN ECHT GEEN
DOORGANG KAN VINDEN. HET
"BROEN CAFÉ" IN ECHT IS
NAMELIJK ONLANGS GESLOTEN.
WIJ HEBBEN ECHTER DAARVOOR
IN DE PLAATS EEN AFSpraak
GEMAAKT BIJ HET **NATIONAAL
INDIË-MONUMENT** IN ROERMOND
OM DAAR DE BLIEENKOMST TE
LATEN PLAATSVINDEN,

DUS:

10 september Bijeenkomst te
Roermond bij het Nationaal Indië-
Monument

5 november Bijeenkomst
Gemeenschapshuis, Lindelaan 4,
Kessel-Eik

De bijeenkomsten beginnen om
14.00 uur.

Intussen hebben wij de reünie
weer achter de rug. Met een rede-
lijke opkomst werd in een prettige
sfeer de agenda afgewerkt. Onder
de aanwezigen was onze landelijk
voorzitter de heer Leen Noordzij en
de 2e penningmeester van VOMI-
Nederland de heer Peter Bergman.
Het werd een prettige dag zoals

meestal als de oude hap weer eens
bij elkaar is. Na de herdenking arri-
veerden een drietal dames die met
sketches en zang de zaal gezellig
bezig wist te houden, al leent de
akoestiek in de zaal zich niet bij-
zonder voor zang. Desondanks was
het weer een gezellig samenzijn.
De dag werd, zoals gebruikelijk,
besloten met de bekende Indische
maaltijd die zeer in de smaak viel.
Onze Belgische vrienden die met
42 personen aanwezig waren, heb-
ben eveneens een prettige dag
beleefd, hetgeen vooral bleek uit
de bedankjes bij het afscheid aan
het einde van de maaltijd.

Tenslotte wensen wij al onze zieke
sobats en/of familieleden van harte
beterschap.

Wij proberen u middels de "SOBAT"
zo goed mogelijk op de hoogte te
houden van het wel en wee van
VOMI-Limburg.

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, Buusplaats 10,
5038 HK Tilburg
Tel. 013-5400380/fax: 013-5400381
E-mail: vomi.nbo@veteranen.nl

Bijeenkomst in Oirschot

Voor de 17e keer waren wij op
13 juni jl. weer te gast in de
Generaal-majoor De Ruyter van
Steveninckkazerne in Oirschot.
Om 10.00 uur was de ontvangst
met koffie en gebak en al snel
was de zaal "bonnvol" en kregen
de dames van de lotenverkoop
het druk met de verkoop daarvan.
Binnen de kortste keren waren alle
2000 loten verkocht.

Jammer dat enkele bezoekers niet
meer de kans kregen om ook loten
te kopen, volgend jaar zullen we
proberen daarvoor een oplossing te
vinden.

U heeft het gezien, vele mooie prij-
zen – alle loten verkocht! Na enkele
toespraken werd het al gauw tijd
om het worstenbroodje uit te delen
want om 12.30 uur werd iedereen
naar de bioscoopzaal gedirigeerd
om daar te gaan genieten van de
Sergeant Wilson Show die (deze
keer nog mooier dan voorheen)
werd gepresenteerd.

Het succes was er dan ook naar
en de reacties van de aanwezigen
waren eensgezind: **GEWELDIG...**
volgend jaar weer?

Na de verloting van de meer dan
100 prijzen was het tijd om deze
dag te beëindigen en gingen de
bezoekers maar ook het bestuur
en de "hulptroepen" voldaan, maar
vermoed huiswaarts.
Volgend jaar hopen wij u weer op
dezelfde locatie te mogen begroeten.

Contacten

Om snel met u in contact te
komen, zou het mooi zijn om dit in
voorkomende gevallen via internet
te kunnen doen. Dat zou ons veel
werk en kosten besparen.
Heeft u zelf geen internet, dan is
er wellicht een mogelijkheid om via
familieleden dit contact tot stand
te brengen. Geef ons uw e-mail-
adres of dat van degene waarmee
u het meeste contact onderhoudt.
U bewijst ons daarmee een grote
dienst!

Ledenmutaties

U kunt elke 2 maanden in het blad
'SOBAT' zien hoeveel nieuwe leden
zich hebben aangemeld, maar
helaas ook hoeveel leden ons zijn
ontvallen.

Wij vragen uw speciale aandacht
voor deze 2 rubrieken!

Noord-Brabant West

Secr. Wiet Huppermann
Waaistoezelsteerweg 18 bus 2
B-2920 Kalnouthout
Telefoon 0032-495109297
E-mail: WIEL-III@telenet.be
Soc. Comm. Tel. 0165-512816
E-mail: pnuelten@kprmail.nl

Op 11 mei jl. is onze activiteiten-
commissaris Costa Yocarini in het
huwelijk getreden met mevrouw
Theresia Schaap. Wij wensen het
echtbaar veel geluk toe.

Tijdens de bestuursvergadering van 30 mei jl. is veel aandacht besteed aan de organisatie van onze bijeenkomsten. De besproken onderwerpen zullen de volledige aandacht krijgen van de activiteitencommissie. De penningmeester (Arie Roodenburg) kon helaas niet aanwezig zijn, maar bezorgde de bestuursleden een uitgebreid en zeer duidelijk overzicht van de financiële situatie van onze vereniging. Het bestuur heeft besloten om de huidige bijdragen/vergoedingen bij kranstleggingen te handhaven tot de volgende ALV en dan het onderwerp weer aan de orde te stellen. Er worden contacten gelegd met de BOSS om na te gaan of we tot enige mate van samenwerking kunnen komen.

Op 6 juni jl. hebben we namens VOMI Noord-Brabant West een bloemstuk gelegd bij het monument ter nagedachtenis van de in voormalig Nederlands-Indië gesneuvelde militairen uit Breda en Oosterhout. De belangstelling voor de herdenking was groot. Na afloop hebben we interessante gesprekken gehad met een groot aantal studenten van de KMA.

De zomerreünie in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal op 14 juni jl. was druk bezocht. De hele dag was er live muziek en er was natuurlijk onze traditionele loterij. We dachten deze periode geen sobat verloren te hebben, maar Wim Dhaese kwam voor aanvang van de bijeenkomst vertellen dat zijn fietsmaatje Van den Ende uit Roosendaal was overleden. Als de familie van een overleden sobat wenst dat wij bij een uitvaart aanwezig zijn, kan dit kenbaar worden gemaakt aan onze sociaal commissaris Piet Welten (telefoonnummer 0165-312816).

De data voor de maandelijkse bijeenkomsten van 2013 zijn:

- Woensdag 28 augustus in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal, aanvang 13.30 uur. Er zal een film van ongeveer 30 minuten worden vertoond over voormalig Nederlands-Indië.
- Woensdag 18 september op Vliegbasis Woensdrecht te Hoogerheide aanvang 13.30 uur.
- Woensdag 16 oktober in de Trip van Zoutlandtkazerne te Breda, aanvang 13.30 uur.
- Woensdag 13 november in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal, aanvang 13.30 uur.

Daarnaast is er:

- Het Kerstdiner op 15 december, aanvang 11.00 uur. De locatie is nog niet bekend.

Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse
Lindenlaan 110
1741 TX Schagen
Tel. 0224-215621
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 023-5283997

Als wij terugkijken naar het afgelopen jaar 2012 kunnen wij als bestuur zeer tevreden zijn. Temeer omdat al onze activiteiten goed werden bezocht en daar doen wij het natuurlijk ook voor. In het oog springen natuurlijk de reünies in Heerhugowaard waar wij de burgemeester als onze gast mochten ontvangen. In zijn toespraak sprak hij veel waardering uit voor wat de veteranen in het verleden hebben gepresteerd. Ook de eindejaarsbijeenkomst op 28 november viel weer zeer in de smaak bij de sobats. Maar in 2012 zijn ons ook weer vele sobats ontvallen, hetgeen ons somber stemt.

De start van het nieuwe jaar was weer goed. Vooral de algemene ledenvergadering (ALV) van 13 mei 2013 werd goed bezocht. De voorzitter heette alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer Eb Pereboom (onze oud-voorzitter). Ook was er een bijzonder welkom aan de heer Theo Rump (als vertegenwoordiger van het bestuur van VOMI Nederland) en aan de heer Gerolf Bouwmeester (als vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam) en dit heeft veel waardering geogst bij de sobats.

Voorts werden de jaarstukken van het afgelopen jaar gepresenteerd en deze werden allen goedgekeurd. Wij hebben thans nog 324 leden.

De heer Theo Rump gaf op verzoek nog enige uitleg over doel, opzet en kosten van de gezamenlijke experiment-uitgave van het blad "Drie-in-één" van VOMI, BvW en FIM. Ook de voorlopige uitslag van de gehouden enquête kwam nog ter sprake. De aanwezige leden waren positief over een gezamenlijk blad van veteranenorganisaties.

Tot besluit nog een oproep: het komt herhaaldelijk voor dat we een uitnodiging verzenden naar de leden voor het bijwonen van een reünie en dan pas vernemen dat een sobat is overleden. Dat is pijnlijk voor de nabestaanden en voor ons. Wij verzoeken u dan ook om overlijdensberichten zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Hierna sloot de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid en alle inbreng.

Overijssel

Secr. J. Oldenbeewing
Reiger 27
8105 AL Raalte
Tel. 0572-358947
E-mail: j.oldenbeewing@versatel.nl
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

In de 'SOBAT' van april jl. heb ik u beloofd het programma van het volgende seizoen te vertellen. Dit lukte niet omdat we als bestuur nog geen definitief besluit hadden genomen.

Het seizoen 2012-2013 hebben we afgesloten met een bezoek aan het boerderijmuseum "De Pothaar" in Bathmen, daarna zijn we gaan "Chinezen". Er waren ongeveer een 30-tal deelnemers en we hadden erg goed weer met veel zon. Het museum was alleszins de moeite waard. Vele oudheden liggen daar opgeslagen, producten uit lang vervlogen tijden van voor en uit de Tweede Wereldoorlog.

In overleg met de eigenaresse en de Chinese restauranthouder werd het buffet naar het museum gebracht, zodat we daar de middag konden beëindigen. De deelnemers waren enthousiast, dus voor herhaling vatbaar.

Het nieuwe seizoen willen we openen op **30 oktober 2013** met een bezoek aan de bierbrouwerij "De Leeren Lampe" in Raalte. We kunnen daar op woensdag terecht, dan is het open dag. Wij gaan zien hoe verschillende biersoorten worden gemaakt en eindigen ons bezoek met een stampotmaaltijd boerenkool met worst o.i.d. Wie daar niet van houdt, moet mij even berichten met zijn of haar voorkeur.

Verder zijn er dit jaar geen activiteiten.
De eerste bijeenkomst in het nieu-

we jaar is op **donderdag 23 januari 2014**. We houden dan tevens een Nieuwjaarsreceptie met enkele rondjes Bingo. We zijn te gast in "De Veldhoek" te Heino. In **februari 2014** geen activiteiten.

Op **donderdag 6 maart 2014** houden we onze jaarlijkse ALV in "De Viersprong" te Nieuwleusen. Het bestuur is voornemens om het seizoen af te sluiten met een bezoek aan Museum Bronbeek met als sluitstuk het nuttigen van een Indische rijsttafel in de "Kumpulan".

Let u op de komende 'SOBATS' waarin eventuele wijzigingen, data, tijden en andere mededelingen komen te staan. Voorlopig heeft u enige informatie over onze activiteiten. Onze zieke vrienden wens ik van harte herstel toe en aan allen een groet en tot ziens op de bijeenkomsten.

Utrecht/ 't Gooi

Tijdelijk contactadres:
Voorzitter Wim Viehoff
Gaag 71, 3455 NS De Meern
Tel. 030-2881530
E-mail: wimviehoff@casema.nl
Soc. Comm. Tel. 0348-443731

In afwachting van de beslissingen op de komende buitengewone algemene ledenvergadering, waarbij het 'ja' of 'nee' voortbestaan -en op welke wijze- van onze afdeling het hoofdonderwerp uitmaakt en waarvoor de uitnodigingen binnenkort aan u gezonden worden, nog enkele ontboezemingen van waarnemend secretaris Carl van Broeckhuysen.

Onze afdeling had begin april 185 betalende leden, waarvan 164 Indië-gangers en daarvan gingen er 34 naar de Kumpulan, dus 150 veteranen bleven, waarom dan ook, thuis. Dat door het heengaan van Aad een wat rommelige situatie ontstond (die door de voorzitter en de penningmeester goed in de hand werd gehouden), is normaal maar het is kennelijk steeds hetzelfde clubje dat de vele inspanningen weet te waarden.

De uitleg door de heer Patist van het bestuur van VOMI Nederland over het doel, de opzet en de structuur van de afdeling "VOMI

Binnenland", een taaië materie, was duidelijk en uitvoerig en we kunnen er niet omheen: onze categorie veteranen (van zeg maar de jaargangen 1925 tot en met 1929) heeft niet meer zoveel riemen om mee te roeien.

Maar het bestuur van VOMI Nederland heeft ook nog andere hulpjintjes voor de lidverenigingen die de moed nog niet opgeven. Dus de oproepen van sobat Viehoff in de twee laatste "SOBATS" om de schouders er nog eens onder te zetten, zullen tijdens de "grote" vergadering wel tot een levendige discussie leiden.

Verder zijn er aan het AHOT/Taptoefront nog leuke dingen in de maak; dat komt nog in de bus!

Zeeland

Secr. M.J. Boogaard
Rozengracht 36
4362 PA Vlissingen
Tel: 0118-418641
E-mail: papua@zeelandnet.nl

Op zaterdag 8 juni 2013 werd in Middelburg voor de zesde keer en in Zeeland voor de zevende keer (1e keer in Terneuzen) de Zeeuwse Veteranendag gehouden. (zie ook pagina 25).

Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Alblasterdam
Tel. 078-6913515
E-mail: veteranen26706@ziggo.nl
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

60-jarig huwelijk

Op 20 mei 2013 vierden de heer en mevrouw Siebeling uit Giessenburg hun Diamanten huwelijksfeest. Op 26 mei 2013 vierden de heer en mevrouw Mennens uit Rotterdam hun Diamanten huwelijksfeest. Beide echtparen namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

97 jaar

Ons lid de heer C.M. Frederiksz uit Leiden is op 24 mei jl. 97 jaar geworden. Namens het bestuur en

de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,
8939 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail: henkmoorlag@upcmail.nl
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Regiobijeenkomsten 2013

Voor onze jaarlijkse boottocht op 3 september a.s. hebben zich ruim 90 personen opgegeven. Dat wil niet zeggen dat de boot vol is, maar mocht u zich nog willen opgeven dan graag heel snel.

15 oktober Lauwersland te Oudwoude.
29 oktober Klamere te Workum.
De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur.

De zieken wensen wij veel sterkte en zo mogelijk een voorspoedig herstel. Houd elkaar in het oog, blijf elkaar opzoeken, wij zijn vrienden voor het leven geworden.

De Veluwe

Secr. Prits T. Dürst Britt,
Eperweg 21, 8181 ET Heerde
Tel. 0578-691646, fax 0525-657336
E-mail: kva325@artillerie.nl
Soc. Comm. J.G. (John) Muller,
tel. 0341-645264,
E-mail: j.muller793@upcmail.nl

Combinatie VOMI 'Gelderland'

Op 5 juni heeft uw bestuur vergaderd met het bestuur van VOMI Rivierenland/Oost-Gelderland en wij hebben besloten elkaar wederzijds te steunen zonder onze verenigingen op te heffen of de statuten te wijzigen. De combinatie van beide verenigingen heeft de naam van VOMI 'Gelderland'. De leden van beide verenigingen zijn welkom op elkaars bijeenkomsten.

Inhuldiging

Op 30 april was Jan Schuurman een van de gelukkigen die de inhuldigingsceremonie van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander in de Grote kerk in Amsterdam mocht bijwonen. Hij schreef mij daarover het volgende: "Ik zal

trachten om onze beleving van de unieke dag van Willem-Alexander te omschrijven. Wij zijn voorgedragen door Ikol bd P.H. Rijntalder op wat voor grond weet ik niet. Mijn echtgenote en ik hebben een fantastische dag gehad die tot in de puntjes was verzorgd: de opvang, het eten, het vervoer, etc. Wij kwamen met openbaar vervoer en de bus stond klaar om ons te vervoeren van station naar de kerk en terug. In de kerk hadden we goede zitplaatsen en hebben wij alles van dichtbij mogen meemaken. Ik kan u verzekeren dat het een mooie maar vermoeiende dag was om nooit te vergeten en wij zijn dankbaar dat we die hebben mogen meemaken. Mijn echtgenote en ik zijn nog steeds zeer onder de indruk van de hele dag".

Nederlandse Veteranendag

29 juni jl. werd de 9e Nederlandse Veteranendag georganiseerd in Den Haag. Het weer was prima en alles ging voorspoedig tot de detachementen moesten worden opgesteld. Tijdens de verplaatsing op het Malieveld naar de Boslaan struikelde Jan Hoevelaken over een boomwortel en kwam daarbij zeer ongelukkig ten val. Na enige tijd krabbelde hij weer op en wilde zijn plaats in het detachement gaan innemen. Maar het geneeskundig personeel dat ter plaatse was, had al een ambulance opgeroepen waarmee hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis Leyenburg. Daar werd een gebroken sleutelbeen en een gekneusde schouder aan de andere kant geconstateerd. Gelukkig werd Jan na behandeling teruggebracht naar het Malieveld en ging hij met familie per auto terug naar huis. Wij wensen hem van harte beterschap.

Komende bijeenkomsten 2013

De eerstvolgende activiteit is in overleg met het bestuur van VOMI 'De Veluwe' en VOMI 'Rivierenland/Oost-Gelderland' gepland voor een **busreis naar de 59e Nationale Taptoe in AHOY Rotterdam** op donderdag 26 september 2013. Dankzij subsidie van het Fonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) in samenwerking met het Ministerie van Defensie wordt aan veteranen en dienstslachtoffers een prachtig arrangement aangeboden voor een bezoek aan een speciale **middagvoorstelling** van de Nationale Taptoe. U bent met uw partner of begeleider vanaf 10.00 uur welkom in AHOY. U krijgt ook een Indisch buffet aangeboden. U ontvangt van mij een schrijven om gezamenlijk met een bus van Malden naar Rotterdam en terug te reizen. Verwachte kosten per persoon ca. € 30,- voor de busreis, de maaltijd en de taptoevoorstelling.

Op **woensdag 9 oktober** is er een gezellige middag met een bingo gepland in het ECHOS Home 'Baan Zulu' (voorheen militair tehuis) aan de Otterloseweg 12A, 6732 BS Harskamp. Een meegenomen attentie voor de verloting wordt op prijs gesteld. Inloop vanaf 13.30 uur, de voorzitter opent de bijeenkomst om 14.00 uur en einde omstreeks 16.00 uur. Op **woensdag 20 november** is de inmiddels traditionele eindejaarsbijeenkomst gepland met rijstmaaltijd in de Officierscantine op het ASK te 't Harde.

Ledenmutaties

In maart is sobat Arend Brink uit

't Harde overleden; hij diende in Nederlands-Indië bij 7 GRG (= 431 BI) bij de H-Brigade op West-Java. In mei is sobat Jan Verhoef uit Ede overleden; hij diende indertijd bij 6 GRPI (= 412 BI) bij de F-Brigade op West-Java. In juni overleed sobat Henk van Groenestein uit Harderwijk; hij diende op West-Java bij 3-2 RI van de '7 December' Divisie.

Buddysysteem

Komt u niet naar onze bijeenkomsten, dan is er nog een andere manier om met elkaar in contact te blijven, namelijk via ons buddiesysteem. Een telefoontje is zo geplaatst en een bezoekje wordt altijd op prijs gesteld. Weet u niet meer wie er in uw groepje zaten, neem dan contact op met John Muller. Uiteraard kunt u hem ook bellen als u iets te melden heeft over het wel en wee van onze andere leden.

Degenen die mij een e-mailadres voor internet hebben gegeven, worden via de computer regelmatig geïnformeerd als er iets te melden is. Heeft u in 2013 nog geen berichten ontvangen, meld u zich dan (weer) op mijn e-mailadres kva325@artillerie.nl. (Ook voor leuke berichten).



Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren; onder-

nemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze lidverenigingen heeft reeds een donatie gedaan.

Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan het doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

U doet toch ook mee?

Th.R.



Met ons aller

welgemeend

medeleven en dat

de liefde en de

warmte van uw

naasten U de moed

en kracht geven

dit zware verlies

te dragen.

sociale
 ZEE
 VOMI

In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste vorm
brengen wij een laatste Ere-salutt aan:*

NAAM	VOORL	WOONPLAATS	ONDERDEEL
Abma,	B.	Leeuwarden	4 GRG
Ameide-Scheffel, van Mw.	T.	Rotterdam	
Baks,	A.	Purmerend	?
Bilderbeek,	G.W.E.	Alphen a/d Rijn	?
Bijleveld,	J.W.	Zoetermeer	2-5 RI
Bles,	H.	Delfstrahuizen	2 Mitrbat
Boven,	G.P.	Zoetermeer	?
Bremer,	W.	Schoonoord	6 RVA
Burggraaff,	J.	Purmerend	5-3 RI
Dam, van	T.	Gorinchem	RVA/LTD
Deenen,	S.	Middelbeers	433 BI
Duijl, van	H.	Rotterdam	RS
Eijnde, v.d.	J.	Beek en Donk	KLu-LVT
Elizen,	J.G.M.	Twello	8 Grvldcie
Enden, van den	J.H.	Roosendaal	4 GRJ
Ettema,	J.E.	Zwolle	4-9 RI
Eweg,	H.L.J.	Emmen	3-14 RI
Galen-Verhoef, Mw.	N.	Haarlem	
Gevel, van der	J.	Hoogvliet RI	DST/KMG
Groenestein, van	H.W.T.	Harderwijk	3-2 RI
Groters,	G.	Amsterdam	?
Heer, de	M.	Spijkensisse	LIB
Herlaar,	J.	Enschede	2-13 RI
Jansonius,	D.	Ouddorp	411 BI/6 GRG
Jong, de	D.	Sneek	5-1 RI
Klippel,	M.	Sint Annaland	8 RVA
Klooster-Heyboer, v.d. Mw.	E.	Sint Annaland	
Koole,	B.	Oost Souburg	2-14 RI
Koole,	H.	Koudekerke	?
Koop,	J.J.	Enschede	?
Koopmans,	S.	De Knipe	Marbrig
Kramer	M.	Goes	436 BI/7-3 RI
Kroon,	J.	Goes	?
Kuljpers,	W.P.A.	Tilburg	5-3 RI
Kuur, van der	A.	Hijum	4-9 RI
Leeuwis,	H.	Sliedrecht	423 BI/6-5 RI
Looren-de Jong,	A.	Schoonhoven	5 GRJ
Maljaars,	A.	Vrouwenpolder	1 Mibat
Merwe, v.d.	J.	Hoogvliet RI	4 GVC
Mook,	K.J.	Zwolle	2 IB
Nierop, van	W.M.	Alphen a/d Rijn	?
Ploegstra,	G.	Hurdegaryp	Marbrig
Poortena,	P.	Sloten	5-1 RI
Ripmeester-van Maastrigt, Mw.	A.A.	Teteringen	
Stad,	B.M.C.	Rotterdam	413 BI/6-3 RI
Twist, van	P.	's-Gravendeel	436 BI/7-3 RI
Uelderink-Lommerse, Mw.	C.M.	Leidschendam	
Veneman,	H.	De Wijk	Vbdd
Verdonk,	A.	Eindhoven	4-3 RI
Verhoef,	J.	Ede	412 BI/6 GRP1
Wolfert,	F.	Axel	4-3 RI
Woutersen,	M.	Berkel en Rodenrijs	KL-NOI
Zeeuw, de	A.	Dordrecht	4-3 RI

SOBAT

SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
 Wil P.J. Patist
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpede
 tel. 0561-688772
 mobiel 06-15100679
 E: vomi-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
 Budgethouder FSZ**
 Theo H.A. Rump
 Albatrosstraat 14
 2352 EG Leiderdorp
 Tel. 071-5416936
 E-mail:
 Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
 Ger de Jong
 Rozenlaan 41
 2095 AS Heeransdam
 Tel. 078-6771902



stichting
 veteranen
 platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
 M.P. de Boer
 Hoofdweg 67
 9626 AB Schildwolde
 tel. 0598-42 23 89

Zuid-Holland
 G.A. Mulder
 De Tol 385
 2266 EG Leidschendam
 Tel: 070-3019477

W.A.J.K. (William) Roza
 Heemraadstraat 9
 3131 VG Vlaardingen
 tel. 010-4340970
 w.roza@kpnplanet.nl

Overijssel
 Joost Oldenbeuving
 Reiger 27
 8103 AL Raalte
 tel. 0572-35 89 47
 joldenbeuving@versatel.nl

Noord-Brabant-West
 P.N. Wehan
 Beukantlaan 35
 4731 CD Oudenbosch
 tel. 0165-31 28 16
 pnwehan@kpnmail.nl

Noord-Brabant Oost
 J. van der Ham
 Bukusplaats 10
 5038 HK Tilburg
 tel. 013-5400380
 vomi.nbo@veteranen.nl

Friesland
 Hans N. Blom
 Tjalko v.d. Walstraat 24 T
 8723 CA Koudum
 tel. 0514-522107

Utrecht/t Gooi
 L. Dorrestijn
 Nassaupark 36
 3481 HE Harmelen
 Tel. 0348-443731
 dorrestijn@veteranen.nl

**Rivierland/
 Oost Gelderland**
 A. Ebben
 Scheldingsweg 5
 6585 KD Mook
 tel. 0246-96 12 53

Limburg
 H.A.M. van Haeff
 Past. Stassenstraat 44
 5921 CV Venlo
 tel. 077-3822592
 hermanvanhaeff@online.nl

Zeeland
 Marcel J. Boogaard
 Rozengracht 36
 4382 PA Vlissingen
 Tel. 0118-419841
 papus@zeelandnet.nl

VOMI Binnenland
 Wil P.J. Patist
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpede
 Tel. 0561-688772 /
 06-15100679
 vomi-soccom@kpnmail.nl

De Veluwe
 J.G. (John) Mulder
 Groenveltstraat 115
 3882 XE Putten
 Tel. 0341-842264
 j.mulder793@upcmail.nl

Noord-Holland
 Nico Baan
 Molenvaerslaan 58
 2103 TE Heemstede
 tel. 023-6283997
 nbaan@kpnmail.nl

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting
 J. (Sjef) Franken
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels
 J. Hoevelaken
 Weerdestein 175
 6714 CN te Ede
 Tel. 0318-614557

VOMI (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul P.G. Gommers
 Alb. Nauhuyslaan 23
 8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231
 E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.

SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 8,50 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: ING Rekeningnummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

Jaarlijks worden begin september in opdracht van het bestuur van VOMI Nederland kransen gelegd op de 7 Erevelden in Indonesië



Ereveld Ancol



Ereveld Pandu



Ereveld Kembang Kuning



Ereveld Menteng Pulo



Ereveld Kalibanteng



Ereveld Leuwigajah



Ereveld Candi

SOBAT