

SOBAT



General S.H. Spoor
"Agrokommandant"
Commandant M.I. van Wieringen
4.12.1901 - 4.12.1944
Nieuwe



VOMI



BankGiroLoterij

Nú GRATIS kans op één van deze prijzen!



10x



Reischeque
t.w.v. € 1.000,-

15x



iPad Mini

100x



Dagje Slagharen
4 personen

Hoofdprijs:

€ 10.000,-

Bel **0800-1155** (gratis), geef uw unieke code en gegevens door en maak gratis kans op één van deze prijzen. Uw unieke code vindt u op de actieflyer.

Geen actieflyer meer bij dit magazine? Bel 0800-1155 om alsnog kans te maken op de prijzen. Geen 18? Geen kans.

Spelvoorwaarden: Deelname aan deze actie is gratis. Kijk voor de volledige actievoorzwaarden op www.bankgiroloterij.nl/gratiskans. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door vfonds en de BankGiro Loterij. Als u belt naar 0800-1155 wordt door de BankGiro Loterij tijdens het gesprek gevraagd of een aanbod tot deelname aan de loterij voor het vfonds mag worden gedaan.

vfonds
EVENWICHT IN
VREDE

SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

'Alles Inclusief' vakanties altijd met **Veteranen Voordeel**

Ook in het najaar en winter lekker genieten van een 'Alles Inclusief' vakantie.

Soldiers and Veterans Hotels is een initiatief van BTR Reizen, dat al jaren samenwerkt met 5 hotels gelegen op de mooiste plekjes op de Veluwe, Twente, Friesland, Drenthe en Zuid-Limburg.

In deze Veteranenhotels kunt u in een gezellige ambiance volop genieten van een aantrekkelijke 'Alles Inclusief' vakanties, die u uiteraard weer met veel Veteranen kortingen worden aangeboden.

Heeft u interesse in de aanbiedingen en ontwikkelingen, Blijf onze internetsite www.BTRreizen bezoeken of bel ☎ 055 - 5059500 voor gratis folder.

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie van maandag t/m vrijdag

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met . . .
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ **GRATIS:** 4 avonden van 18.00 tot 22.00 uur drankjes met keuze uit: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, tapbieren, jenever en huiswijnen



Hotel Dennenhoeve*** Nunspeet / Veluwe

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Winterseizoenen van okt. t/m apr. 2014 voor € 224,-
Veteranen Voordeelprijs € 199,- p.p.



Hotel Op De Beek*** Schin op Geul

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Winterseizoenen van nov. t/m mrt. 2014 voor € 239,-
Veteranen Voordeelprijs € 199,- p.p.



Hotel 't Holt*** Diepenheim / Twente

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Winterseizoenen van okt. t/m mrt. 2014 voor € 239,-
Veteranen Voordeelprijs € 213,- p.p.



Hotel Gaasterland*** Rijs / Friesland

4 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Winterseizoenen van okt. t/m mrt. 2014 voor € 161,-
Veteranen Voordeelprijs € 145,- p.p.



Hotel Abdij de Westerburch*** Westerborch

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Winterseizoenen van okt. t/m mrt. 2014 voor € 239,-
Veteranen Voordeelprijs € 215,- p.p.



BTR REIZEN



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL



Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwonden en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter L. Noordzij
P de Hoogstraat 6
6181 DH Elsloo
Tel. 046-4360607
E-mail:
linoordz@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris** K.J. Orsel
Van Hobokenkruis 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
kjaansonel@live.nl

1e Penningmeester A. Lijndijk
Voordijk 475
2993 HE Barendrecht
Tel. 0180-610423
E-mail:
sam.lijndijk@gmx.net
Banknummer:
1804.20.143
4505.91.300
IBAN rekeningnummer:
4230398
I.n.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e penningmeester F. Bergman, Smeeljeshof-
straat 11, 6005 SC Weert
Tel. 0495-564641 /
06-12202692. E-mail:
pbergman49@online.nl

Vz. secr. Soc. Comm. WJ P.J. Falst
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0561-688772
Mobiel: 06-15100579
E-mail:
vomi-soccom@kpnmail.nl

Vice-vz./Budgethouder Th.H.A. Ramp
Albatrosstraat 14
2352 EG Leidenorp
Tel: 071-5416926
E-mail:
Theoramp@gmail.com

Vz. VOMI Bienenland A.M. Mol
De Wiezeboom 9
8332 JT Steenwijk
Tel. 0521-512095
E-mail:
a.mmol@online.nl

Ereleden K. Ort; J.N. Blom;
G. de Jorg; E. Pereboom
P.J.F. Smoorenburg

Leden van Verdienste

G. Determan; G.C. Meeuwse; T.J.J. Gastra;
M.M. Bakker; H. Vis; A.M. v.d. Vis - Bloem;
B. Visscher; W.G.L. Topé; J. Franken; P.J.G.H.
te Walvaart; A.H.W. Ebben; J. Oldenbeuving;
D. Hennens; P.J.M. Looyen; R.N. Welten; Th. Maas;
J. v.d. Ham; C.J.G. Otter; H.H.M. Mergler

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het bijvond eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lid-verenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken.

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aarwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd
C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd
Dr. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd
EA. Wilming, Kolonel der Infanterie
J.H. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd

Ledenadministratie

G.M. Naticlaas-Determan
Amstelpad 17
3181 EA Rozenburg
e-mail: vomicla@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS".
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Ramp (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur E. Falck
De Boogerd 94
5545 JW Oss
Mobiel: 06-54973055
E-mail: efalck@crosskall.nl
Fotobewerking/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat: Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond

Drukt: De Swart B.V., Den Haag

Sluitingsdatum Inzenden kopij:

Nr. 151 25-10-2015

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Nieuws van de Bestuurstafel

Inhoud

Open brief aan premier Rutte over Bersiap-slachtoffers	5
Nieuw-Guinea	6
Oorlogsvrijwilligers in voormalig Nederlands-Indië 1945-1949	8
Excuses	10
Met het carrièrepeloton mee naar de Tropen	12
DAMETIN-dag, 6 juli 2013	14
Zuid-Sumatra / Palembang 1946-1947	16
26e Nationale Herdenking in Roermond	18
Uitnodiging	20
SOLDAAT 5-6 R.I. HARRY SIMONS (1927-1949)	21
Mijn oorlogsjaren 1940-1950	25
Schandvlek van de Staat der Nederlanden	27
22e tevens laatste Regiodag Deurne	28
Verenigingsnieuws	29
In Memoriam	34



Een daartoe ingestelde commissie heeft zich gebogen over de gewenste organisatiestructuur van de afdeling VOMI Binnenland. Het advies van deze commissie is inmiddels aangeboden aan het bestuur van VOMI Nederland en zal aan de lidverenigingen worden voorgelegd op de ALV van 24 oktober a.s.

Tijdens genoemde ALV van 24 oktober a.s. zal een vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting (OGS) een lezing verzorgen over de OGS.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal de gezamenlijke (VOMI Nederland, BvW en FIM) nieuwjaarsbijeenkomst in 2014 worden gehouden op donderdag 16 januari a.s. te Amersfoort / Bernhardkazerne.

K.J. Orsel
Secretaris



Van de Voorzitter

U leest nu een "SOBAT" met een bijzonder tintje. Het is namelijk het honderdvijftigste nummer sinds het verschijnen van ons gewaardeerde verenigingsperiodiek. Een moment om even bij stil te staan. Zoals u kunt zien, is het blad nog springlevend, zowel naar omvang als naar inhoud. En net als in de tijd van het verschijnen van het eerste nummer, is de strijd om het beeld van de Indië-periode te nuanceren nog even actueel.

Hebben we recent de publiciteitsgolf gehad van Rawah Gedeh, nu gaat het over Westering en het optreden op Celebes, rehabilitatie van dienstweigeraars en het aanbieden van excuses door de Nederlandse regering aan Indonesië voor alle standrechtelijke executies. Een aantal politieke partijen, organisaties en personen spannen zich al jaren in om het Nederlandse volk te doen geloven dat Nederlandse militairen stelselmatig oorlogsmisdrijven pleegden. En als je blijft "druppelen", krijg je gaandeweg steeds meer effect. De media spelen daarbij een invloedrijke rol door vrijwel uitsluitend de excessen aan Nederlandse zijde uit te vergroten en oppervlakkig en clichématig te berichten over de "Indië-periode".

In deze "SOBAT" besteden we ondermeer daar aandacht aan. We zijn honderdvijftig nummers en zesentwintig jaar verder. Kunnen we nu constateren dat ook de Indiëveteranen, net zoals de andere veteranen, eindelijk erkenning en waardering hebben gekregen, zoals door zoveel autoriteiten in toespraken wordt beweerd? Dat zal per sobat anders worden ervaren. Daarom laat ik het antwoord daarop graag aan u over.

Uw voorzitter, Leen Noordzij

SOBAT

VETERANEN
INGEZET
IN DIENST
VAN DE VREDE



Open brief aan premier Rutte over Bersiap-slachtoffers

Documentairemaakster Pia van der Molen (zelf dochter van een Indië-veteraan) heeft een open brief geschreven aan minister-president M. Rutte over de excuses die hij wil maken naar aanleiding van exces-

sen tijdens de Politionele Acties in het toenmalige Nederlands-Indië. Zij vraagt Rutte tijdens zijn aanstaande bezoek aan Indonesië ook aan de orde te stellen dat in deze periode circa 20.000 Nederlandse burgers

door Indonesische vrijheidsstrijders zijn vermoord. Onderstaand integraal de tekst van deze brief.

Aan Zijne Excellentie Drs. M. Rutte, Minister President
Postbus 20001
2500 EA 's-Gravenhage

Bussum, 3 september 2015
Betreft: uw excuses aan Indonesië

Excellentie, geachte heer Rutte,
U hebt aangekondigd excuses te zullen maken aan het volk van Indonesië betreffende "hele specifieke gevallen van standrechtelijke executies" ten tijde van de zogenaamde Politionele Acties. Al eerder kregen de weduwen van de geëxecuteerden in Rawagadeh en Zuid-Celebes een schadevergoeding.
U zult in november van dit jaar Indonesië bezoeken. In het verlengde van uw excuses aan Indonesië wil ik vragen de standrechtelijke executies en de moorden op 20.000 burgers met de Nederlandse nationaliteit, die plaatsvonden na het uitroepen van de Republiek Indonesië in de zogenaamde bersiap-periode, tijdens uw bezoek bij de Indonesische regering aan de orde te stellen.
Als Minister President verleggenwoordigt u Nederland bij het maken van excuses aan degenen aan Indonesische zijde die slachtoffer zijn geworden van misdaden begaan door sommige Nederlandse militairen.
Tegelijkertijd zou het voor de nabestaanden van de Nederlandse burgers die tijdens de bersiap-periode door Indonesische vrijheidsstrijders vaak op gruwelijke wijze zijn vermoord, troost en erkenning betekenen als u dit als Minister President bij de Indonesische regering aan de orde wilt stellen en hen in overweging geeft dit leed te erkennen en zich hiervoor te excuseren. Deze stap zal niet alleen van moed getuigen, maar vooral van bewogenheid en rechtvaardigheid naar onschuldige landgenoten en hun nabestaanden, die deze afschuwelijke tijd destijds aan den lijve hebben moeten ondervinden en deze last tot op de dag van vandaag moeten dragen zonder dat zij hiervoor enige genoegdoening hebben mogen krijgen.
Ter informatie gaat hierbij de DVD 'Archief van Tranen', een tweedelige documentaire over deze afschuwelijke bersiap-periode. Ik nodig u uit deze documentaire te bekijken en te luisteren naar uw hart.
Op de aan deze documentaire gekoppelde website www.archiefvantranen.nl zijn honderden verklaringen te vinden, die destijds door Nederlandse overheidsfunctionarissen zijn opgesteld naar aanleiding van de genoemde massamoorden onder Nederlandse burgers in de periode 1945-1948.
Graag bereid tot toelichting en met vriendelijke groeten,
Pia van der Molen, documentairemaakster

Nieuw-Guinea (deel 4 en slot)

Van ons lid de heer J. Koster uit Meppel ontving de redactie het volgende materiaal met foto's (uit krantenknipsels van door hem gegeven interviews) voor plaatsing in onze "SOBAT". De heer Koster behoorde tot het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene. Na zijn opleiding op de Saksen Weimarkazerne te Arnhem vertrok hij op 28 september 1949 met ss Volendam naar Sumatra. Van 22 december 1949 tot 7 augustus 1950 was hij geplaatst in Hollandia op Nederlands Nieuw-Guinea. Door ziekte is hij toen teruggeplaatst naar Soerabaja vanwaar hij met tss Zuiderkruis op 5 december is teruggekeerd naar Nederland. In februari 1951 is hij met grootverlof gegaan. De redactie dankt de heer Koster voor het ter beschikkingstellen van dit materiaal.

Aan een oceaan, gekleurd als op prentbriefkaarten, met het blauwste blauw en het groenste groen dat men zich kan denken, met een kust waar het oerwoud zijn uitlopers ver in zee steekt, beschermd door koraalriffen, ligt Nieuw-Guinea. Een woest en ruig bergland met op sommige plaatsen onafzienbare moerassen, een tropisch klimaat dat men over het algemeen dragelijk kan noemen. Hier en daar vallen en kuststroken die vruchtbaar schijnen en mogelijkheden bieden voor het vestigen van kolonisten waarvan op een enkele plaats dan ook al gebruik is gemaakt. Verspreid in het binnenland en vooral langs de kust enkele bestuursplaatsen. In de kustplaatsen en op een enkel eiland voor de kust de mannen van de Nederlandse Strijdkrachten: 434 Bataljon (= 7e Bataljon) van het Garde Regiment Prinses Irene der Koninklijke Landmacht en enige technische groepen uit het KNIL:

Manokwari

De mannen die het detachement Manokwari vormden stonden weer voor geheel andere moeilijkheden en voor een heel ander soort werk. Men kon niet aan Manokwari denken zonder ook aan kolonisatie te denken. Het is een klein kolonistenstadje met alle voor en nadelen daaraan verbonden. Het is vertelbaar hier wat langer uit te wijden

over de kolonisatie op Nieuw-Guinea -in het bijzonder te Manokwari- maar daar is hier geen plaats voor. Daarom mogen we volstaan met te vermelden dat het detachement (dat onder commando stond van de 1e luitenant H.J. Schrover) reeds bij aankomst op 18 december geen gemakkelijke taak kreeg. Het was maar goed dat men maatregelen had genomen om voor alles zelf te kunnen zorgen, de plaats zelf leverde weinig op voor voedsel en onderdak. En juist toen men wat op orde was gekomen, arriveerde ms Waibalong van de K.P.M. met ruim 500 nieuwe kolonisten. Men wist dat er een groep aspirant-kolonisten onderweg was, doch niet hoeveel en wanneer zij zouden aankomen. De Waibalong arriveerde tegen het vallen van de avond, de passagiers werden aan land gezet waar echter niets voor hen gereedstond. Geen onderdak, geen voedsel en geen andere verzorging. Men heeft toen de eerste nacht op het strand gekampeerd, terwijl de militairen zorgden voor de voeding. De daaropvolgende dagen hielpen alweer de militairen met het aan land brengen van alle bagage van de kolonisten en verleenden verder alle mogelijke steun. Tot 5 januari is men bezig met het uitladen en afleveren van alle spullen. Deze steun aan de kolonisten door de militairen is -daar waar mogelijk- steeds gebleven. Zonder overdreven teerhartigheid maar zakelijk en behoorlijk aanpakkend heeft men de jonge kolonistengemeenschap gesteund en men moet zich afvragen wat er van deze nieuwe groep

kolonisten terecht zou zijn gekomen indien het leger niet zo hulpvaardig had ingegrepen. Het dagelijkse werk in Manokwari (garnizoensdienst, wegen verbeteren en patrouillelopen) ging ondertussen ook gewoon door. Soldaat W. Spruijt vertelde, toen hij van een van die patrouilles terugkwam, dat deze tocht 3 weken had geduurd en vooral tot taak had gehad de telegrafische verbindingen te onderhouden tussen Manokwari en Biak. Met een Higginsboot was de patrouille, bestaande uit 8 Nederlandse militairen en 16 man van het Papoea-bataljon, vertrokken naar het punt aan de kust vanwaar de tocht zou worden ondernomen. In vermoeiende dagmarsen ging het vervolgens de rimboe in door oerwoud en rivieren, waarbij men slechts enkele uitvallers had. Ter welkome aanvulling op de meegenomen voorraden jaagde men op herten en varkens. Naast de telegrafische verbinding had men gedurende die 3 weken zelfs een eenzijdige postverbinding want men had met de MLD afgesproken dat de post voor de patrouilles op daartoe afgesproken plaatsen zou worden afgeworpen. Deze afspraak werkte wonderwel en de regeling is ook voortreffelijk uitgevoerd. Over de dagelijkse dienst werden we voorgelicht in de garnizoenskantine. Hier werd op zaterdagavond gedanst met onder andere de dochters van de kolonisten. Wij vonden daar de soldaat E.R.J. van de Nolk van Gogh uit Den Haag, die er zijn dagwerk van maakte met een driekwarttonner materiaal aan te voeren voor de





verbetering van de wegen, namelijk karang, dat is het verblindend witte dat op Nieuw-Guinea dezelfde dienst doet als basalt in koelere oorden. Facteur H. Barg uit Vlaardingen belichtte weer een ander aspect: door zijn zorgzame handen gingen wekelijks de ruim 1500 brieven die de mannen in Manokwari aan familie

en vrienden hadden geschreven. Een zeer aanzienlijk aantal per hoofd als ge het aantal mannen op Manokwari zou weten, maar het juiste aantal is natuurlijk een militair geheim. P.J.H. van der Maden uit Rotterdam en W.F. Weenink uit Zevenaar, die zich bezig hielden met geld wisselen (ook Nieuw-Guinea heeft zijn omwisse-

ling van 'oud' geld tegen 'nieuw' geld gehad), verklaarden dat het wat hen betrof wel zou kunnen uitkomen: als ze zich kwaad maakten, draaiden zij hun handen niet om voor 90 brieven in de week en niet van die kleine briefjes ook!

Tenslotte

Wij zijn er ons van bewust dat het voorgaande maar een flauwe indruk geeft van de omstandigheden waaronder de Nederlandse militairen op Nieuw-Guinea hun plicht deden. Zou men er meer over willen schrijven, zou men een volledige indruk willen geven, dan zou men een boek moeten schrijven. Een boek waarin men zou willen optekenen hoe groot de moeilijkheden waren, maar ook hoeveel arbeidsvreugde men hier toch had en hoeveel plezier er was wanneer er weer een boot was gelost en de kolonisten weer waren geholpen. Ook het plezier wanneer men een vermoeiende maar interessante tocht door het binnenland had volbracht.

Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ☆ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ☆ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ☆ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marleke Potappel
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 553 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: IJsbrand Terlouw
Deelensweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Ronnie Reumar
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Osschot tel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Bakken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer a.i.: Aart Werkman
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Han Mennink
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Ad Mulwijk
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

SOBAT

OVW: Een klasse apart!

Oorlogsvrijwilligers in voormalig Nederlands-Indië 1945-1949 (deel 2)

door B.C. Cats

Toen na de bevrijding van Zuid-Nederland, najaar 1944, een aanvang werd gemaakt met de wederopbouw van de Nederlandse krijgsmacht, welke opbouw na de capitulatie van Duitsland op 5 mei 1945 en de hierop volgende algehele bevrijding van Nederland krachtig werd voortgezet, kon men voorlopig nog niet over dienstplichtigen van de nieuwe naoorlogse lichten beschikken. In plaats hiervan werden de zee-, land- en luchtmachtstrijdkrachten voornamelijk bemand met vrijwilligers, met het oog op de nog te voeren strijd in het Verre Oosten 'Oorlogsvrijwilligers' genoemd.

Zij vormden, tot de komst van de eerste naoorlogse dienstplichtigen in mei 1946, de hoofdmoot van de nieuwe krijgsmacht. In 1945-1946 vertrok het overgrote deel van hen voor een driejarig verblijf naar Nederlands-Indië, waar zij met de wapenbroeders van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger de eerste Nederlandse troepen waren die in dit rijkdeel, na een 3½ jaar durende Japanse onderdrukking, voet aan wal zetten. Een kleine kern uit deze OVWers ging in 1948-1950 over in beroepsdienst en in 1987 verliet de laatste ex-OVWer de Koninklijke Landmacht met functioneel leeftijdsontslag.

Ontwikkelingen in de tweede helft van 1944

Inmiddels was op 6 juni 1944 de invasie op de Normandische kust door de geallieerden begonnen. Op 12 september overschreed het 9e Amerikaanse leger onder generaal Simpson de Nederlandse grens in

Zuid-Limburg en twee dagen later werd Maastricht bevrijd. 17 september begon operatie 'Market Garden', die leidde tot de gedeeltelijke bevrijding van Noord-Brabant, gevolgd door de bevrijding van de gehele provincie en het grootste deel van Zeeland in oktober en november 1944.

Zoals in het voorgaande reeds vermeld is, had de regering besloten een beroep te doen op vrijwillige aanmelding in plaats van het oproepen van dienstplichtigen. Teneinde hieraan een wettige basis te geven, verscheen er een Koninklijk Besluit (KB) aangevende dat ten behoeve van de vorming van de strijdkrachten -welke zouden dienen ter versterking van de gewapende macht in Europa en voor deelname in het Verre Oosten- oorlogsvrijwilligers (OVWers) zouden worden aangeworven. Dit KB d.d. 1 oktober 1944 nr. 1 (Staatsblad E, 129) werd bekend onder de naam Oorlogsvrijwilligersbesluit.

Teneinde alle belangstellenden op duidelijke wijze kennis te laten nemen van de inhoud van dit KB verscheen een handzaam boekje, de omslag gesierd met de Nederlandse

vlag en de aanhef 'Nederlanders kent Uw plicht!', terwijl de tekst verder werd vervolgd met 'Uw plicht: Oorlogsvrijwilliger'. De inleiding van het boekje was samengesteld door Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië H. van Mook. Hij riep de Nederlanders, niet jonger dan 18 en niet ouder dan 36 jaar, op zo spoedig mogelijk aan de bevrijding van het door de Japanners overheerste Indië deel te nemen. Het boekje gaf in het kort antwoord op de vragen: Wat zijn oorlogsvrijwilligers? Wie kunnen oorlogsvrijwilliger worden?

Hoe wordt men oorlogsvrijwilliger? Welke zijn de mogelijkheden voor de oorlogsvrijwilliger? Welke positie bekleedt de oorlogsvrijwilliger in de maatschappij? Welke zullen de demobilisatievoorwaarden, de pensioen-, en de invaliditeitsuitkeringen enz. zijn?

Een van de belangrijkste punten van het Oorlogsvrijwilligersbesluit was dat de OVWer verplicht was overal ter wereld dienst te doen waar de minister van Oorlog (of Marine) zulks nodig achtte.



Het OVW-embleem wordt hier gedragen op de linkermouw (uitgewerkte versie model 6.4) en wel door de commandant U-Brigade, kolonel J.J.C. van Erp die met het OVW-bataljon 2-9 RI op 3 juli 1946 in Indië was aangekomen. Bezoek van de Kwartiermeester-generaal in Indië, generaal-majoor KNIL J.J. Mojot, aan het 51e Veldhospitaal te Padang op 2 juni 1948.

20 november 1944 stelden beide ministers de verbandacte vast ten behoeve van het aannemen van militairen als oorlogsvrijwilliger. De duur van de dienst was de tijd dat dienstplichtigen of een deel daarvan "buitengewoon" in werkelijke dienst waren, hetgeen -gezien de oorlogstaat waarin het land zich bevond- door de OVW'ers werd vertaald in 'voor onbepaalde tijd'.

In diverse plaatsen in het bevrijde zuiden van het land werden Aanmeldingsbureaus voor Oorlogsvrijwilligers geopend, alwaar de kandidaten zich konden aanmelden. Ter coördinatie van deze OVW-bureaus werd op 15 december 1944 te Eindhoven het Centraal Vrijwilligers Bureau (CVB) geopend. Het CVB had o.a. tot taak de oorlogsvrijwilligers die door de OVW-bureaus waren geworven, volgens behoefte toe te wijzen aan de drie krijgsmachtdelen. Teneinde de door het CVB voorlopig aan de Koninklijke Landmacht toegewezen OVW'ers administratief te verwerken, richtte de minister van Oorlog eveneens te Eindhoven op 15 januari 1945 het Centraal Indelingsbureau Koninklijke Landmacht (CIKL) op. De animo om gewapenderhand aan de strijd deel te nemen is zeer groot geweest. Vele duizenden jongelui meldden zich en vaak stonden

lange rijen voor de OVW-bureaus die de enorme toevloed vaak dagelijks niet konden verwerken.

Gang van zaken na 5 mei 1945

Na de algehele bevrijding van Nederland werden in de zojuist bevrijde provincies eveneens OVW-bureaus geopend. De belangstelling voor dienstneming was zo groot dat geselecteerd kon worden. De minister van Oorlog bepaalde dat zij die reeds deel uitmaakten van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) voorkeur zouden genieten bij hun inlijving in de krijgsmacht. Dit hield in dat vele duizenden die zich aan hadden aangemeld en niet tot de BS behoorden, na een voorlopig geneeskundig onderzoek, huiswaarts werden gezonden in afwachting van hun eventuele inlijving.

De legerleiding in ons uitgeputte en van alles beroofde land zag zich na de bevrijding voor een zware taak geplaatst. Er was een schromelijk tekort aan ervaren officieren en kader, er waren nagenoeg geen wapens, munitie, uitrusting, voertuigen, kleding, schoeisel of oefenmaterieel; geheel of half vernielde kazernes, geen voorschriften en handleidingen, kortom een gapend tekort aan alles.

Hierdoor is niet alles gegaan zoals

bij het opstellen van de plannen werd verwacht. Het was niet mogelijk de stroom OVW'ers onmiddellijk te verwerken en helaas moesten velen die zich spontaan hadden aangemeld, lange tijd wachten alvorens zij voor de dienst konden worden opgeroepen. En zo waren er ook die het wachten beu waren en afhaakten omdat ze inmiddels emplooi in de burgermaatschappij hadden gevonden. Hoewel slechts een gedeelte hiervan uiteindelijk is aangenomen, hebben zich meer dan 100.000 oorlogsvrijwilligers gemeld!



De meest rechter korporaal draagt het stoffen OVW-embleem boven het bataljonsembleem 2-7 RI. Koninginnedag te Ambarawa, het Amsterdamse bataljon bij de kantienewagen op 31 augustus 1947.

Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

EXCUSES

In de afgelopen maanden heeft de inzet van militairen in het voormalig Nederlands-Indië weer uitgebreid de media gehaald. Steevast komen wij daarbij de naam Liesbeth Zegveld tegen. Zij treedt ondermeer op tegen de Staat der Nederlanden namens de weduwen van Rawah Gedeh en van Celebes, namens de drie mariniers die geweigerd hebben een opdracht uit te voeren tijdens hun uitzending naar Indië en namens twee dienstweigeraars. En ik schat in dat we nog meer van haar gaan horen, want zij zal na haar recente successen voorspelbaar verder gaan met het afpellen van ten minste de excessennota van de heer Faseur uit 1969.

Op 12 september jl. heeft de Nederlandse ambassadeur in Indonesië excuses aangeboden voor de standrechtelijke executies tijdens de koloniale oorlog in het voormalig Nederlands-Indië. Zijn dat de laatste in een reeks van excuses die tot nu toe reeds zijn aangeboden? Minister-president Rutte heeft op 30 augustus in de Ministerraad verklaard dat het gaat om excuses voor specifieke gevallen van standrechtelijke executies en dat er geen sprake is van algemene excuses voor de politiole acties en dat het dus geen breuk is met het beleid tot dusver.

Echter Zegveld betoogt dat er nu brede erkenning is dat het niet incidenteel fout is gegaan, maar dat er sprake was van een patroon van standrechtelijke executies. Het was militair-politiek beleid om op deze manier orde op zaken te stellen. Ik schat in dat zij hierop net zolang zal blijven hameren totdat ook de niet linkse partijen door de knieën gaan en het "beleid tot dusver" wordt aangepast.

Dat "hameren" gaat met behulp van hele en halve waarheden. Om haar (juridische en wellicht politieke) doelen te bereiken, wel te verstaan en niet om het Nederlandse volk een genuanceerd beeld te schetsen van wat zich in de periode 1945-1950 in Indië heeft afgespeeld. Als degene die haar cliënten juridisch bijstaat, kun je dat ook niet verwachten. Maar dat wetend, hoeven we ook weer niet alle argumenten die tot het winnen van de verschillende cases leidden of hebben geleid, voor zoete koek te slikken. Bij mijn weten is niet het wettig en overtuigend bewijs geleverd maar heeft de Staat steeds geschikt om haar moverende redenen. Daarbij inbegrepen langdurige, relatief schaarse capaciteit vretende en daardoor kostbare processen voorkomen.

Ten aanzien van het komen tot een genuanceerd beeld van wat zich in Indië op militair gebied heeft afgespeeld, heb ik eerlijk gezegd ook weinig vertrouwen in de uitkomsten van een voorgenomen onderzoek zoals vorig jaar is verzocht door de instituten NIOD, NIMH en KITLV. Alleen een onderzoek naar excessen aan Nederlandse zijde draagt mijns inziens alleen maar bij aan een eenzijdig en vertekend beeld van de werkelijkheid in die periode. Het zal zeker een eigen leven gaan leiden, net zoals de (te) hoge aantallen slachtoffers bij Rawah Gedeh en die aan Westersling worden toegeschreven bij de acties op Celebes.

Begrijp me goed, als er aantoonbaar misstanden hebben plaats gevonden, zonder verzachtende omstandigheden, dan sta ik achter een redelijke financiële compensatie en excuses aan de betrokken nabestaanden. Maar ik mag wel hopen dat deze zaken vooraf goed onderzocht worden door de betrokken instanties, nu er een brede regeling is gekomen waarbij zij die recht op compensatie menen te hebben, zich kunnen aanmelden.

Ook zou ik wensen dat er een Indonesische Zegveld opstaat die voor de duizenden Nederlandse bur-



Weduwen die een schadevergoeding ontvingen.

gers die in Indonesië, niet alleen in de Bersiap periode, zonder vorm van proces en bepaald niet incidenteel, op barbaarse wijze zijn omgebracht, excuses worden geëist vergezeld van financiële compensatie.



REHABILITATIE

Op 25 juni jl. verwierp de Hoge Raad het verzoek om de straffen van resp. 2 en 3,5 jaar van twee militairen die destijds dienst weigerden in voormalig Nederlands-Indië alsnog te herzien.

De Hoge Raad motiveerde als volgt:

1. De wet voorzag destijds in een uitputtende regeling voor gewensbezwaarden. Daardoor is er geen ruimte voor andere strafuitsluitingsgronden dan die in de regeling waren opgenomen.
2. (Gewijzigde) maatschappelijke opvattingen over de strafwaardigheid van gedragingen waarvoor de rechter onherroepelijk heeft veroordeeld, kunnen geen grond voor herziening zijn.
3. Als de samenleving vindt dat de gevolgen van een dergelijke veroordeling moeten worden rechtgezet, is het niet aan de herzieningsrechter maar aan de politiek om daaraan al dan niet gevolg te geven.

Naar aanleiding van de weigering van dit herzieningsverzoek stelden de Tweede Kamerleden van Bommel (SP) en Eijssink (PvdA) op resp. 27 en 28 juni vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie of zij bereid zijn om deze dienstweigeraars op enigerlei wijze te rehabiliteren.

Minister van Defensie Hennis-Plaschaert heeft op 9 augustus jl. deze vragen beantwoord, waarbij zij rehabilitatie in duidelijke bewoordingen afwees.

Uiteraard besteedden de media aandacht aan dit onderwerp en men wist te melden dat bij afwijzing van het verzoek van de beide kamerleden, de Tweede Kamer mogelijkerwijs zelf het heft in handen kan nemen, bijvoorbeeld via een initiatief wetsvoorstel. Daarvoor is een meerderheid in de Kamer nodig. Op het moment van schrijven leek die er nog niet te zijn.

Vóór rehabilitatie hebben zich uitgesproken SP, D'66 en GrL. Eijssink (de motor achter de veteranenwet waarin o.a. erkenning en waardering zijn geborgd) betoogt dat de dienstweigeraars nu in de tachtig zijn en een wettelijke regeling te lang gaat duren. Daarom pleit zij voor een andere vorm van (snelle) rehabilitatie! D'66 is voorstander van rehabilitatie mits militairen die wel naar Indië gingen hiervoor niet alsnog worden vervolgd. De wereld op z'n kop, lijkt het.

Rehabilitatie betreft niet alleen de twee militairen die nu via hun advocaat Zegveld om eerherstel hebben gevraagd (voorshands nog zonder schadeclaim?), maar in totaal 4025 militairen die deserteerden voorafgaand aan de uitzending naar Indië. Tijdens de politonele acties zijn nog ten minste twee militairen gedeserteerd, waaronder, naar ik aanneem Johan Cornelis (Poncke) Princen.

Van het totaal zijn 2565 militairen uiteindelijk berecht.

Deze materie is van zodanig belang, dat het uw Bestuur goed lijkt duidelijk te stellen waar wij staan.

De declname aan de strijd in voormalig Nederlands-Indië vond plaats op basis van democratisch tot stand gekomen besluiten van het Nederlandse Parlement. In de strijd zijn aan Nederlandse zijde ruim 6000 militairen op de Erevelden in Indonesië achtergebleven. Ook zijn tienduizenden Nederlandse burgers omgekomen. Jaarlijks worden zij met respect en waardering herdacht. Daarbij worden de tienduizenden psychisch of lichamelijk gewonden

niet vergeten, evenmin als de nabestaanden.

Op gezette tijden, op 7 september jl. nog bij de herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond, geeft de Regering er blijk van de veteranen, ook de Indiëveteranen, te respecteren en te waarderen.

Het moge duidelijk zijn en daar is geen kamervraag voor nodig, dat men niet de veteranen en de gevallen die hun plicht vervulden kan respecteren en waarderen en tegelijkertijd de gestrafte dienstweigeraars die hun plicht om allerlei redenen niet wensten te vervullen, eerherstel geven.

Hopelijk realiseert een kamermeerderheid zich dit ook en is rehabilitatie van de baan.

Voorzitter, Leen Noordzij



Met het carrierpeloton mee naar de Tropen (deel 5)

Geschreven door Jan Huls. Jan Huls, geboren op 13 februari 1925 en overleden op 1 april 2004, was na ommekomst van zijn dienstplicht in voormalig Nederlands-Indië veehouder in zijn dorp Koekange. Hij was daarnaast ook wethouder van de gemeente De Wijk (naderhand gemeente De Wolden) en bekleedde in het plaatselijk maatschappelijk leven diverse andere functies. Hij maakte o.a. deel uit van het bestuur van de melkfabriek, was lid van de ruilverkavelingscommissie en had bemoeienis met andere verenigingen. Reeds enige jaren geleden heb ik dit verhaal van Jan Huls ontvangen en heb aan zijn zoon toestemming gevraagd om dit verhaal in de "SOBAT" te mogen publiceren. Hij had daartegen geen bezwaar en zou het op prijs stellen indien het in de "SOBAT" zou worden opgenomen.

D. Radder
Lorentzlaan 6
7002 HB Doetinchem
Tel. 0314-333398

27 november 1947 tot januari 1948

Opeens begon alles te schudden, dus wij naar buiten. De inlanders riepen 'api, api' (vuur, vuur). Boven de berg 'Gedeh' sleepte een grote rookzuil op naar boven. Even later daalde bij ons een asregen neer. Het werd weer rustig. Volgens de deskundigen had de uitbarsting een heel lichte werking.

Er was een mogelijkheid voor verlof naar Batavia. De fouragewagen (3/4 tonner) reed alle dagen naar Soekaboemi en bracht vlees, brood, groenten en post mee. Er gingen altijd gewapende mannen mee voor de beveiliging.

Ook hier werden poliklinieken opgericht en er heersten ook nog veel honger en ziekten. De etensresten werden uitgedeeld aan de arme bevolking.

We naderden de tweede Kerst in Indië. Met Kerstmis kregen we een uitgebreid Kerstdiner. De kerkgangers gingen naar Soekaboemi. De jaarwisseling verliep rustig.

16 januari 1948

Er is een wapenstilstand overeengekomen.

18 januari 1948

Een voertuig met kerkgangers werd zwaar onder vuur genomen. Er vielen 2 doden, 4 zwaargewonden en 3 lichtgewonden. Wapenstilstand?

28 januari 1948

Overeenstemming tussen commandant 1e Infanterie Brigade, TNI, commandant 2e Brigade, bataljonscommandant 3e Regiment Jagers en de leden van de Commissie van Goede Diensten om TNI-onderdelen af te voeren naar republikeins gebied.

22 maart 1948

Het bataljon kreeg het hele regentschap Tjandjoer toegewezen.

2 april 1948

Het carrierpeloton verhuisde naar Tjandjoer. Zes man van de carriers gingen naar Tjipadang, zes man van de carriers gingen naar Gekbrong. Beide laatste posten werden aangevuld met politie-eenheden om mee te patrouilleren en wacht te lopen.

1 juni 1948

Regimenten Grenadiers, Jagers en Prinses Irene bij Koninklijk Besluit verheven tot Garderegimenten.

7 juli 1948

Viering 119-jarig bestaan Garde Regiment Jagers. De voetbalwedstrijd tussen de Jagers en de Grenadiers eindigde in 0-2. Er vonden Jagersfeesten plaats met kermis, Kop van Jut enz. te Tjandjoer.

12 juli 1948

De carrierbezetting van Tjipadang

ging naar Tjidoeho. Ook hier weer een aantal politiemensen. We kwamen in een mooie stenen woning. Een naastgelegen beschadigde rijstpellerij zou weer worden opgebouwd. Ook hier is er, evenals in Tjipadang, een groot gebied met rijstbouw.

2 augustus 1948

We verhuisden naar Lampegan, waar de spoorlijn door een tunnel loopt. 7 man van de carriers en 18 man politie. Het carrierpeloton in Tjandjoer verhuisde naar Tjibeber. We kregen weer allerlei injecties tegen ziekten en wondkoorts.

2 november 1948

De carriermensen uit Lampegan kwamen ook naar Tjibeber zodat we na heel lange tijd als peloton weer bij elkaar lagen. We hadden zeer afwisselende diensten, wachtlopen, patrouillelopen, Rode Kruis beveiliging, lijndienst onderhouden met de spoorweglieden enz.

We waren inmiddels al twee jaar in Nederlands-Indië. Bij vertrek uit Nederland werd ons gezegd dat de diensttijd hier maximaal twee jaar zou duren. Het was dan ook begrijpelijk dat demobilisatie bij ons geregeld ter sprake kwam. Er waren al verschillende jongens afgekeurd voor verdere tropendienst. Zij mochten naar huis. Dit was een inbreuk op de stemming van ons allen, want ook wij wilden graag vertrekken.

4 december 1948

We verhuisden weer naar Tjandjoer. Ook andere onderdelen van ons bataljon kwamen deze kant op. Het was erg geheimzinnig. De carriers moesten grondig worden nagekeken. De chauffeurs moesten opnieuw examen doen.

13 december 1948

We werden geconsigneerd. Er was strenge controle op wapens en we kregen aanvulling van munitie. Na enkele dagen werden de carriers overgebracht naar de omgeving van Tjipajong. Er werd over Soekaboemi gereden omdat de weg over de puntjak-pas te steil en te bochtig was. Het carrierpeloton verhuisde vanuit Tjandjoer naar omgeving Tjipajong en kwam terecht op een grote theezolder (droogschuur).



19 en 20 december 1948

Het hele bataljon was geconcentreerd langs de weg bij Tjipajong. Bij de theezolder moest wacht gelopen worden. Het was er in de nacht erg fris. Een carrier-man was koud na zijn wachtdienst en zocht een plek om warm te worden. Er stond een grote kist, bijna vol met gesneden thee. Hij kroop erin, was spoedig lekker warm en kwam door de aroma van de thee in een heel diepe slaap. Toen hij werd geroepen

voor de volgende wachtdienst, werd er niet gereageerd en ook op zolder was de man niet te vinden. In de loop van de morgen is de man wakker geworden, is uit de kist gestapt en heeft het theebed netjes glad gestreken zoals hij gewend was met zijn eigen tampat te doen.

23 december 1948

Vertrek richting Buitenzorg. Om 01.00 in de nacht verder naar Djamboe waar we na een korte

rust het Bantamse ingingen. Bij Lawangladji stultten we op een vernielde brug. De genie begon meteen een nieuwe brug te slaan. We sliepen langs de weg. Een vrachtauto met kerstpakketten kwam langs hetgeen een aangename verrassing was. Door de krachtige Bandjir (stroomversnelling) werd de opmars nog even vertraagd maar daarna konden we verder.

28 december 1948

Aankomst in Rangkas Betoeng. Na wat gegeten te hebben, zijn we met hoofdpijn en door vermoeidheid in een schoolje in slaap gevallen.

29 december 1948

We hadden een verkenningspatrouille met carriers en er moesten bomen geruimd worden. Bij terugkeer moesten we met spoed met 1 sectie naar Tjadasari om het transformatorstation te bezetten. Vijandelijke eenheden waren al bezig geweest met het plaatsen van springstof. Het carrierpeloton verhuisde naar Pandaglang. Hier was men ook zeer druk met patrouilles, zuiveringsacties en bomen ruimen.

Nabestaanden herdenken vermiste onderzeeboot O13

Ruim 200 nabestaanden herdachten op 3 juli jl. met een officiële kranslegging de slachtoffers van de Nederlandse onderzeeboot O13. Zij deden dat vanaf Zr. Ms. De Zeven Provinciën. Onderzeeboot O13 wordt sinds de Tweede Wereldoorlog vermist en is nog altijd niet teruggevonden. Behalve familieleden waren ook oud-premier en oud-minister van Defensie P. de Jong en Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal M. Borsboom bij de plechtigheid aanwezig. De Jong is ook een voormalig onderzeebootcommandant.

Voor de kranslegging dook Zr. Ms. Bruinvis op de rede van Den Helder

symbolisch onder water. Dit als eerbetoon aan de vermiste bemanning van de O13.

De Koninklijke Marine verloor in WO II 7 onderzeeboten. Hr. Ms. O13 verliet op 12 juni 1940 met 54 man de haven van het Schotse Dundee om nooit meer terug te keren. Wat er gebeurde, is tot op de dag van vandaag onduidelijk.

Al jaren zetten de marine en het Comité Nabestaanden Onderzeeboten zich in om de vermiste onderzeeboot en haar bemanning terug te vinden.

200 jaar landmacht

In 2014 viert de Koninklijke Landmacht haar 200-jarig bestaan. De aftrap is op 9 januari 2014, exact 200 jaar na de oprichting van het zogenoemde 'Staanse Arme'e', bestaande uit vrijwillig dienende beroepsmilitairen. Het hele jaar 2014 staan activiteiten van de landmacht in het teken van het jubileum, met aandacht voor verleden, heden en toekomst. De redactie van 'SOBAT' houdt u op de hoogte van de activiteiten in 2014.

DAMETIN-dag, 6 juli 2013

Op zaterdag 6 juli 2013 werd voor de eerste keer de DAMETIN-dag gehouden in de nieuwe vorm. Het is nu een informeel samenzijn dat de voortzetting inhoudt van de 20 jaar lang gehouden landelijke veteranen-bijeenkomst te Dalen. 'Ondanks de gewijzigde opzet van deze dag zijn er toch nog zo'n 70 belangstellenden die zich hebben ingeschreven voor deze dag', aldus de heer Patist. In zijn openingstoespraak om 11.00 uur in de zaal van restaurant 'Cornelis' heette hij de aanwezige veteranen met hun echtgenote/partner en familie hartelijk welkom. Zo ook een woord van welkom tot de heer Bouwmeester, burgemeester van de gemeente Coevorden.



Namens de organisatie van deze informele DAMETIN-dag wenste hij allen een fijne, rustige en gedenkwaardige dag toe.

Hij verontschuldigde de heer Jos Mol voor zijn afwezigheid wegens een acute hernia.

Vervolgens werd het woord gegeven aan mevr. Annie Steenstra. Zij declameerde het gedicht "Geloof, Hoop en Liefde".

Om 11.45 uur werden de aanwezi-

gen verzocht zich naar het monument nabij het oude gemeentehuis van de gemeente Dalen te begeven.

Op deze prachtige zonnige dag was er gezorgd voor een 75-tal stoelen die in de schaduw van de bomen stonden opgesteld.

De drie vlaggen, de Nederlandse, de Drentse en de vlag van de gemeente Coevorden, waren reeds gehesen.



De heer Patist verzocht de aanwezigen, voor zover mogelijk, op te staan. Voor de veteranen werd het commando "Geeft Acht" en "Brengt Ere groet" gegeven. Vervolgens werd een minuut stilte in acht genomen als eerbetoon aan alle sobats die in de Oost zijn achtergebleven en als eerbetoon aan alle sobats die tot heden zijn overleden. Hierna werden de twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.

Vervolgens werd het oude stichtingsbestuur, de heren De Jonge, Srijders en Warringa, verzocht een bloemstuk te leggen.

Ter afsluiting van deze herdenking was er een defilé langs het monument. Het formele gedeelte was hiermee ten einde gekomen.



Roelof en Annie Grit

Foto's: Peter de Jong

Zij die zich daarvoor hadden aangemeld, konden daarna gebruikmaken van de nasmaaltijd.

Het was een gedenkwaardige en sfeervolle dag.

R. Grit

Van de hoofdredacteur

In zijn voorwoord ("Van de Voorzitter") op pagina 4 van deze "SOBAT" heeft onze voorzitter al aangegeven dat u nu "SOBAT" nummer 150 voor u heeft. Het redactieteam is daar - om eerlijk te zijn - ook best een beetje trots op. Daarom is een woord van dank aan alle voorgangers van de huidige leden van de redactiecommissie hier ook zeker op zijn plaats, want zij allen hebben er toe bijgedragen dat "SOBAT" nummer 150 - een mijlpaal in de geschiedenis van VOMI Nederland - in 2013 tot stand kon komen.

Het realiseren van een van de doelstellingen van onze vereniging (het 6 keer per jaar uitgeven van ons periodiek "SOBAT"), is alleen mogelijk als de leden van de vereniging veel en goede kopij aanleveren en daar hoort u het huidige redactieteam ook zeker niet over klagen. Zó doende, zijn we gezamenlijk bezig elke twee maanden een goed product te realiseren.

Het was niet alleen uw steun bij het verzamelen van de artikelen en het kritisch meelezen van de teksten, maar vooral de aanmoediging om door te gaan met het uitgeven van onze "SOBAT" die het redactieteam met gevoelens van dankbaarheid vervullen.

Het redactieteam is altijd paraat om uw verhalen en vergeelde foto's uit kasten en laden in ontvangst te nemen voor publicatie in ons verenigingsperiodiek. We verheugen ons erop.



VETERANEN PLATFORM

Belangenbehartiger van Nederlandse Veteranen

VP-013-13
Den Haag, juli 2013

Geacht AB lid, geacht bestuur,

Vooral dankzij de onvermoeibare inzet van Luitenant-generaal der Artillerie titulair b.d. Ted Meines is in 1988 de Stichting Veteranen Platform opgericht als een bundeling van organisaties van Nederlandse veteranen. Als eerste voorzitter van het Dagelijks Bestuur zijn onder zijn bezielende leiding destijds de eerste stappen gezet op weg naar erkenning van en waardering voor de Nederlandse veteraan. Na zijn aftreden is hij, vanwege zijn grote verdiensten, benoemd tot erevoorzitter.

Ook nu nog zet Luitenant-generaal Ted Meines zich in voor de belangen van de veteranen en is hij regelmatig een inspiratiebron voor ons allen.

Begin dit jaar is een initiatief gestart om een bronzen buste van Luitenant-generaal Ted Meines te laten vervaardigen, als eerbetoon voor zijn nimmer aflatende inzet voor de veteraan. Dit wordt van harte ondersteund door met name de Stichting Veteranen Platform, het Veteranen Instituut en de Inspecteur der Veteranen.

Het Algemeen Bestuur van de Stichting Veteranen Platform heeft ingestemd met de instelling van een commissie die is belast met de realisatie van de bronzen buste van Luitenant-generaal Ted Meines. De commissie wordt naast ondergetekende (MILU) gevormd door Kol. b.d. mr. W. Thomson (BvW), LTKOLMARNIS b.d. J.J. Severs (VP / COM) en KAPTMARNIS b.d. K.J. Orsel (VOMI).

Bij leven en welzijn zal de Generaal zelf de bronzen buste onthullen. Dit zal gebeuren tijdens de eindejaarsbijeenkomst van de Stichting Veteranen Platform in de nieuwbouw van 'De Basis' te Doorn. De opdracht voor het ontwerp en vervaardiging van de buste is reeds verstrekt aan de kunstenaar Jan-Willem van Oldeneel (www.jwvanoldeneel.nl).

Echter de benodigde fondsen moeten nog wel worden geworven! Daarom doen wij als commissie, mede namens de voorzitter van de Stichting Veteranen Platform, een beroep op alle veteranen om Luitenant-generaal Ted Meines te eren door dit initiatief te ondersteunen met een financiële bijdrage. Wij vertrouwen erop uw bijdrage te mogen ontvangen op rekeningnummer ING bank 95.22.698 t.n.v. Stichting het Veteraneninstituut te Doorn, onder vermelding van 'Borstbeeld Ted Meines', opdat wij een terecht namens ons allen gerealiseerd eerbetoon mogen (laten) onthullen.

Voorzitter Commissie Bronzen Buste

Kolonel b.d. G.A.F. Kuppen

Voorzitter Stichting Veteranen Platform

Brigade-generaal b.d. H.J. Scheffer

**STORT OP REKENING 95.22.698, t.n.v. Stichting het Veteraneninstituut te Doorn,
o.v.v. "Borstbeeld Ted Meines".**

Zuid-Sumatra / Palembang 1946-1947 (deel 3 en slot)

P.C. Hoekman/Oosterhout (N-B)

Na afloop van deze actie ben ik gaan mandiën (douchen) en me gaan verkleeden. Daarna zou ik me ter ruste begeven, doch dat was niet meer nodig. Nog tijdens het douchen kreeg ik de order om opnieuw mijn wagen voor actie beladen gereed te houden. Dit alles voor een actie die nader bekend gemaakt zou worden. Ditmaal was de opdracht om als artillerie-waarnemer aan de westkant van Concessie vuur te leggen. Binnen zeer korte tijd had ik mijn post betrokken en meldde ik mij gereed voor waarnemen en gaf mijn orders door aan de gevechtsbatterijen. Het doel van mijn aanwezigheid hier was om enkele vijandelijke concentraties uit elkaar te slaan en dit natuurlijk met een behoorlijk aantal granaten. Alles was gereed en nu inschieten met een paar granaten. Met het tweede schot zat ik er al bovenop en daarna enkele lagen

granaten daar weer bovenop. Ik schoot hier met 8 vuurmonden, dat is in één minuut 40 brisantgranaten van 12,5 kg, dus ze konden hun lol wel op.

Na dit vuur was het mijn taak om me naar de zuidrand van Concessie te begeven om aldaar wat granaten neer te leggen. Daar hier het uitzicht ontzettend slecht was, observeerden we hier met twee waarnemers: één en dat was ik, op het geluid en ik bevond me daarom in voorste lijn bij de infanterie, de tweede bevond zich bij de watertoren die een prachtig uitzicht bood over het geheel maar onze voorste lijn niet precies kon waarnemen. In alle richtingen waar men ook keek, stonden er gebouwen in brand waardoor de jongens nog fanatieker werden. Dag en nacht zijn we in touw geweest en gelukkig hebben we door het harde toeslaan het zover kunnen brengen dat de vijand het ultimatum dat door de brigadestaf aan de vijand werd voorgelegd,

direct werd aangenomen. Overal waar we komen is het nu rustig, geen schot hoor je op het ogenblik.

De dagen van 1 t/m 5 januari 1947 zijn zware dagen voor de Y-Brigade geweest. Dag en nacht was iedereen in de weer, slaap had men niet doch de reactie zou later wel komen en dat is bij velen ook zo uitgekomen. In voornoemde dagen is de infanterie volledig in gevechten gewikkeld geweest, doch niet alleen de infanterie ook de artillerie, de Piet Hein en de River Patrol boten van de marine hebben hun ladingen rondgeslingerd. De bommenwerpers scheerden door de lucht, ook onze artillerieverkenningsvliegtuigen waren in de lucht, eenieder heeft zich voor 100% gegeven.

Mieters was het op 3 januari 1947 toen ik een vuur leidde in de buurt van de I.M.P. Dit vuur diende om de zaak van de tegenpartij in de war te schoppen. Toen braakten onze vuurmonden 150 projectielen over de hoofdkwartieren van de TRI uit, de Piet Hein liet ook flink van zich horen, een konvooi dat over de Moesi voer, werd beschermd door River Patrol-boten die aan weerszijden van de rivier hun vuur legden. De vliegtuigen gaven hun vuur op en over de voorgeschreven doelen, de mortieren en de andere wapens van de infanterie speelden ook behoorlijk mee. Dit alles klonk ons als muziek in de oren, uiteindelijk werd er eens goed toegeslagen en maar goed ook. Het was één grote vaarzee, veel is er in vlammen opgegaan. Veel kan ik hier nog over schrijven, elke minuut zou ik kunnen verslaan, maar alles komt op hetzelfde neer. Ze hebben geproefd en ze hebben ervoor betaald, alles is teruggeslagen. Zondagmiddag om 15.00 uur keerde de rust weer, hier en daar werd er nog geschoten maar dat was niet veel meer. De vijand heeft veel verliezen geleden, aan onze zijde totaal 7 doden en 9 gewonden.

De stad Palembang ligt nu voor ons open, maar voor alle zekerheid nemen we toch nog onze wapens mee. Charitas is weer bevrijd en alles is weer normaal, meer dan



Tijdens de kranslegging op 11 januari 1947

normaal zelfs. De stad Palembang lijkt meer op een vuilnisbelt dan op een stad, niets dan rommel in de straten en een geweldige stank. Niets anders dan een hongerige massa zie je hier langs de straten slenteren, mensen die allemaal de kazernes en legeringen van onze Nederlandse militairen opzoeken. De meest gegoeden die hier nog rond lopen zijn meestal Chinezen, de Joden van het Oosten. Veel Chinezen zijn door de inlanders op de vlucht gedreven en op de meest gruwelijke wijze om het leven gebracht. Vooral ten oosten van Charitas hangt een ontzettende lijkengreur om maar niet van een ondragelijke stank te spreken.

Veel inlanders hadden hun woningen tijdens de gevechten verlaten en er is hier veel geplunderd. Dit gebeurde meestal door speciale bendes, de zogenaamde rampokbendes. Alles wordt zoveel mogelijk aan de goedwillende inlanders terugggegeven, wij zorgen alleen voor de veiligheid van de bewoners en van onze eigen troepen. Overal in Indië is men in actie gekomen, in Padang, Medan, Semarang, Bandoeng, Soerabaja noem maar op, in alle plaatsen van betekenis waar nog iets uitgeroeld moest

worden. Dit hadden we veel eerder moeten doen, maar steeds werd er beweerd dat de tijd nog niet daar was, dat de tijd nog niet rijp was en dat i.v.m. de wapenstilstand -die vele malen door de inlanders is verbroken- het toch niet toelaatbaar was om onzerzijds acties te beginnen.

Nu is het afwachten en moeten we de touwtjes goed en strak in handen houden. De infanteristen zeggen dat de artilleristen de oorlog hebben gewonnen. Ze dragen ons gewoon op handen, we kunnen geen kwaad meer doen bij de infanteristen. Het is waar, met onze vuurmonden (onze kanonnen) hebben we het moreel van de vijand gebroken, kapot gemaakt, maar zonder infanterie waren we er ook niet gekomen, eerlijk is eerlijk!

Zaterdag 11 januari 1947 heeft de officiële kranstegging op de graven van onze gevallen jongens plaatsgevonden. De laatste groet werd hier gebracht door allen van onze afdeling, dus alle kameraden van deze gevallen jongens, met woorden, kransen en tranen.

Een korte periode om nooit te vergeten! De tijd heelt niet alle wonden!

Nationale ombudsman nu ook Veteranenombudsman

De nationale ombudsman behandelt sinds 1 juli 2013 ook klachten van veteranen. Dat kunnen klachten zijn over zowel overheidsinstanties als niet-overheidsinstanties die een taak uitoefenen voor veteranen. De Veteranenwet is nog niet in werking getreden omdat een aantal onderwerpen nog moet worden uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur. Dat de ombudsman toch al aan de slag is gegaan voor veteranen komt omdat de nog uit te werken onderwerpen geen betrekking hebben op de Veteranenombudsman.



Veteranen verdienen alle waardering en respect.

Monuta, dé specialist in protocollaire en ceremoniële uitvaarten.

Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

Veteranen.
Ingezet
in dienst
van de vrede.



Monuta 

De steun bij iedere uitvaart.

SOBAT

26e Nationale Herdenking in Roermond

Op zaterdag 7 september 2013 werd bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het Nationaal Herdenkingspark Roermond voor de 26e keer de jaarlijkse dodenherdenking gehouden.

Veel duizenden Indië-veteranen, familieleden, nabestaanden en overige belangstellenden, pelgrimeren ieder jaar naar het Nationaal Herdenkingspark Roermond om de ruim 6200 jonge mannen en vrouwen te eren en te gedenken die het leven lieten tijdens militaire acties in het toenmalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in de jaren 1945-1962.

De Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' en het Hertens Mannenkoor verzorgden de muzikale omlijsting en militairen van 41 Pantsergeniebataljon uit Oirschot vormden de erewacht bij het monument. Ook waren militairen van de Koninklijke Marechaussee en het Korps Nationale Reserve aanwezig om de herdenking te ondersteunen.

Generaal-majoor Morsink, Chef van het Militaire Huis van de Koning die hierbij Zijne Majesteit de Koning vertegenwoordigde, was bij de herdenking aanwezig. Namens de regering werd de herdenkingstoespraak gehouden door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer F. Teeven. Mevrouw A. van Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, heeft namens de Staten-Generaal een krans gelegd. Namens de Stichting Japanse Ereschulden en de Stichting Het Indisch Platform werd er een krans gelegd bij het Monument voor Indische burgerslachtoffers.

Een formatie van vier F-16 straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht voerde tijdens de minuut stilte een *ceremonial fly-over* uit in de zogenoemde *Missing Man Formation*. Daarbij verlaat één van de jachtvliegtuigen de formatie als symbool voor de gevallenen.

Hierna volgde de jaarlijkse declamatie van de stadsdichter van Roermond, Hans van Bergen.

Door vertegenwoordigers van diverse organisaties en (toenmalige) krijgsmachtonderdelen werden vervolgens



ruim 100 kransen gelegd. Tijdens de kranslegging werd door de voorzitter van VOMI-Nederland (VOMI), de voorzitter van de Bond van Wapenbroeders (BvW), de voorzitter van de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen (FIM) en een

bestuurslid van de Vereniging van Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962 (VNNGM 1945-1962) gezamenlijk een krans gelegd.

Th.R.



SOBAT

Over op IBAN

(International Bank Account Number)

Iedereen in Nederland krijgt een langer rekeningnummer. Iedereen heeft naast zijn gewone rekeningnummer een internationale variant: het IBAN-nummer genoemd. Dit nummer moet u binnenkort voor alle betalingen gebruiken, zowel binnen als ook buiten Nederland.

Vanaf 1 februari 2014 betaalt iedereen in Europa op dezelfde manier: met IBAN.

Uw IBAN-nummer is dus uw internationale rekeningnummer aangevuld met een aantal cijfers en letters. Misschien heeft u uw IBAN al eens gebruikt en dat zal de komende periode steeds vaker zijn. Vanaf 1 februari 2014 gebruiken we alleen nog maar IBAN als rekeningnummer. Alle 32 landen van het SEPA-gebied (Single Euro Payments Area) doen mee aan de overstap naar IBAN.



Uitnodiging



Stichting OVW'ers
Engeland-Schotland
Secretariaat
Hoge Rijnijk 102
2415 AG Nieuwerbrug
Tel: 06-12211190
E-mail: familievanvliet@planet.nl

Op donderdag 17 oktober 2013 houdt de Stichting OVW'ers Engeland-Schotland haar jaarlijkse reünie. OVW'ers die geen uitnodiging hebben ontvangen, verzoeken wij gebruik te maken van de antwoordstrook bij deze uitnodiging.

Het bestuur van bovengenoemde Stichting nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse reünie welke zal worden gehouden op **17 oktober 2013** in de Bernhardkazerne te Amersfoort, in gebouw R.

Ontvangst 10.00-11.00 uur

Aanvang 11.00 uur

Maaltijd 14.00 uur

Einde 16.00 uur

De kosten voor deze reünie bedragen € 10,00 per persoon, te voldoen bij inschrijving op bankrekeningnummer: 6836089 t.n.v. Penningmeester St. OVW-Reüniecomité Engeland-Schotland 40/46 te Voorhuizen. (deze uitnodiging is tevens uw toegangsbewijs)



ANTWOORDSTROOK

Ondergetekende zal met personen aanwezig zijn op de reünie van 17 oktober 2013 in de Bernhardkazerne te Amersfoort.

De verschuldigde bijdrage van € 10,00 is overgemaakt op het in de uitnodiging vermelde bankrekeningnummer.

Naam en voorletters:

Handtekening:

PS: Deze antwoordstrook zo spoedig mogelijk inzenden aan:

Secretaris OVW'ers C. van Vliet, Antwoordnummer 2015, 3940 VB Doorn (postzegel niet nodig).

SOLDAAT 5-6 R.I. HARRY SIMONS (1927-1949)

EN ANDERE INDIËGANGERS UIT WELTEN-BENZENRADE



*Maastricht. Hollandse dienst. 1947.
opleiding voor vertrek naar Indië.*

Foto en onderschrift: Collectie mevrouw M. Hoepener-Simons

Speciale uitgave
Heemkundevereniging Welten-Benzenrade
2013

Noot van de redactie:

De redactie heeft toestemming van Marcel Krutzen om dit artikel/boekje in onze "SOBAT" te publiceren.

'De spreekwoordelijke vijf dagen strijd tegen de Duitsers in 1940, die er eigenlijk maar vier waren, want op de vijfde dag werd er amper meer gevochten, daar zijn we nog altijd vol van. Maar wie beseft nog dat we na de bevrijding vier jaar lang een echte oorlog uitvochten in Indië?'

Hans Goedkoop, *De laatste man. Een herinnering* (Amsterdam/Antwerpen 2011)

SOBAT

VOORWOORD

Aanleiding voor deze speciale uitgave is de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei bij het oorlogsmonument naast de hoofdingang van de Sint Martinuskerk in Welten-Benzenrade. Op die dag worden alle mensen herdacht die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en in oorlogssituaties daarna.

De plaatselijke slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn bij veel (oudere) wijkgenoten bekend: Dr. Karel Clemens van Berckel, Jozef Luja en Leo Vinken. Zij komen uitgebreid aan bod in de laatste editie van *Welten en Benzenrade tijdens en na de Tweede Wereldoorlog* [Heerlen 2013]. De doden uit onze gemeenschap die in voormalig Nederlands-Indië vielen, zijn echter niet of nauwelijks bekend, althans niet bij een breder publiek.

Meer dan voldoende reden voor onze heemkundevereniging ook hieraan aandacht te schenken. Vandaar deze special.

Een bijzonder woord van dank aan mevrouw Margriet Hoepfener-Simons, de jongste zus van Harry, en de heren M.A.P. de Lange en G. Smolders, kenners van de geschiedenis van 5-6 R.I., voor hun bereidwillige medewerking aan deze uitgave.

Welten, juli 2015

*Gilbert Peeters,
waarnemend voorzitter van de
Heemkundevereniging Welten-
Benzenrade*

Deel 1

INLEIDING

Als basisscholier trof ik (Marcel Krutzen) in het missaal van mijn inmiddels overleden vader Sjef (1929-1999) een bidprentje aan van zijn Weltense buurt-genoot Harry Simons, een soldaat gesneuveld tijdens de 'tweede politioene actie' in Nederlands-Indië, een voormalige Nederlandse kolonie, nu Indonesië geheten. Als kind schonk ik niet veel aandacht aan dit dodenprentje. Onlangs kwam ik dit gedachtenprentje weer tegen.

Ik werd geraakt door foto en tekst en besloot Harry's korte levensloop nader te onderzoeken.¹ Dit boekje is het eindresultaat van een 'speurtocht'. Het is een schets, meer niet. Beschouw het als een soort van eerbetoon aan Harry. Gilbert Peeters was zo goed mij te helpen bij het verzamelen van gegevens.



Druk „Mosaïque“ Geertrui 102, Tel. 2014, Heerlen

Bidprentje Harry Simons. Foto: Archief Heemkundevereniging Welten-Benzenrade

Overigens, behalve Harry Simons zijn ook andere jongemannen uit Welten-Benzenrade naar 'ons Indië' uitgezonden om via 'politioene acties' de orde te herstellen, of ze nu wilden of niet: de Nederlandse regering verzette zich immers met kracht tegen de in 1945 door de Indonesische leiders Soekarno en Hatta uitgeroepen onafhankelijke Republiek Indonesië.² "Indië verloren, rampspoed geboren", zo zei men. Ook voornoemde militairen mogen wij niet vergeten. Ook zij stelden hun leven in de waagschaal 'om recht en vrijheid te brengen'.³

Tussen 1945 en 1962 verbleven ongeveer 150.000 Nederlandse militairen in de toenmalige overzeese gebiedsdelen Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Van hen sneuvelden er ruim 6200. Onder grote internationale druk erkende Nederland in



1949 de Indonesische onafhankelijkheid en moest Nederland in 1963 Nieuw-Guinea aan Indonesië overdragen.³

HARRY SIMONS

Stamgezin

Henricus Hubertus Gerardus (roepnaam: Harry) Simons werd op 20 februari 1927 in Welten geboren, toentertijd nog een agrarisch dorpje in de directe omgeving van de zich in rap tempo ontwikkelende mijnstad Heerlen. Harry was de oudste uit een rooms-katholiek arbeidersgezin van elf kinderen. Zijn vader was Jan Stephanus Simons (1900-1961), zijn moeder Anna Maria Sophia Prieckaerts (1902-1995).⁴ Voor de ouders Simons zal het beslist geen gemakkelijke opgave zijn geweest voor hun kinderen te zorgen. De familie Simons woonde aan de Mergelsweg 2 te Welten.



Kent u de eilanden nog? Foto: <http://www.amtravel.nl/www5/images/indonesie/indonesiamap.gif>



Harry Simons met gezinsleden en kinderen uit Welten.
Foto: Archief Heemkundevereniging Welten-Benzenrade

School en beroep

In zijn woonplaats bezocht Harry de jongensschool Sint Martinus. Hij kreeg onder meer les van meester Ploumen.⁵ Later werd hij bovengronds mijnwerker, vervolgens metselaar.⁶ Evenals zijn vader, eveneens metselaar van beroep, was hij een uitstekend vakman, aldus oudere Weltenaren.

Verenigingsleven

Harry nam deel aan het gemeenschapsleven. Hij was actief lid van RKVV Weltania, de plaatselijke voetbalclub. Tot de zomer van 1946 werd er nog gevoetbald aan de Mergelweg. Ook was hij lid van de Heilige Familie, een katholieke organisatie opgericht ter bevordering van een religieus en harmonieus gezinsleven, naar het voorbeeld van de Heilige Familie van Nazareth: Jezus, Maria en Jozef. Binnen het Weltense was Harry een graag geziene persoon.

SOLDAAT BIJ DE 'ZWARTE PANTERS'

Er zijn ongeveer 125.000 Nederlandse militairen door de Nederlandse regering naar

Nederlands-Indië uitgezonden. De eerste lichting bestond uit mannen die in 1925 waren geboren. Daarna volgden de lichtingen die in 1926, 1927, 1928 en in 1929 waren geboren. 1929 was de jongste lichting. Een enkeling was in 1930 geboren.⁷ De kazernes in Limburg waren gevestigd te Venlo, Weert, Roermond en Maas-tricht. Evenals vele andere Limburgers werd Harry soldaat bij het 5^e Bataljon, 6^e Regiment Infanterie (5-6 R.I.), opgericht te

Maastricht op 11 november 1947, onderdeel van de 'Drietand-Divisie'.⁸ Het regiment had als bijnaam 'De Zwarte Panters', 'Harimau Hitam' in het Maleis, een heldhaftige naam.⁹ (Inmiddels is het logo van 'De Zwarte Panters' overgenomen door een onderdeel van het regiment Limburgse Jagers).

'De Zwarte Panters' van 5-6 R.I. hadden ook een eigen strijdlid, in 1947 geschreven door vaandrig Henk Hogeweg, gebaseerd op de melodie van het lied 'Transvaalse Boeren'.¹⁰ Het eerste couplet luidt als volgt:

*Daar komen wij, daar komen wij,
De lul van 6 R.I. De Zwarte Panters
fier en urf. De trots van d'infanterie,
Wij jongens van het vlakke land. Wij
zijn toch steeds paraat. Ook waar
het om het Oosten gaat. Wij mannen
van de daad.*¹¹

Brenschutter

In de Tapijnkazerne van de oude garnizoensstad Maastricht ontvingen de rekruten van 5-6 R.I. gedurende korte tijd hun (basis)opleiding.

Harry werd brenschutter. Een bren is een lichte mitrailleur van ongeveer 10 kilogram. De vuurkracht van dit



Harry met zijn kameraden. Foto: Collectie mevrouw M. Hoepener-Simons



Logo van de 'Zwarte Panters'. Foto:
<http://www.hetdepot.com/5-6RI.jpg>



Een bren, een lichte mitrailleur
Foto: <http://members.multimania.nl/alvanderburg/42.jpg>

wapen is veel groter dan van een geweer.

Voor het afvuren van dit wapen zijn twee personen benodigd: een schutter en een helper.¹² Brenschutters zijn aparte kerels: het zijn vooral stevige, rustige, betrouwbare mannen die trots zijn op hun wapen, wordt verteld.¹³ Vervolgens werd Harry evenals verschillende andere jongemannen uit Welten en buurtschap Benzenrade uitgezonden naar het verre Nederlands-Indië (Indonesië): het waren 'brengers van recht en veiligheid', aldus propagandamateriaal.¹⁴ Ofschoon 'voorgelicht' over nut en noodzaak van de 'politieacties' in 'ons Indië' wist hij wellicht nauwelijks wat hem feitelijk te wachten stond.

Naar de tropen

Onder grote belangstelling vertrok 5-6 R.I. op 31 januari 1948 vanuit Maastricht per trein naar havenstad Amsterdam.¹⁵ Het was een koude vrijdagochtend. Van de 850 'Zwarte Panters' zouden er 40 omkomen. Meer dan 300 manschappen zouden zodanig letsel oplopen -zowel lichamelijk als geestelijk- dat zij eerder huiswaarts moesten keren.¹⁶ Circa 500 militairen zouden gerepatriëerd worden.

Voor zijn vertrek had Harry afscheid genomen van zijn ouders, broers, zusters en tal van andere personen, al dan niet in Welten woonachtig. Allicht zullen dit emotionele momenten geweest zijn! Uiteraard werd hem het allerbeste toegewenst. Op verzoek van mgr. dr. G. Lemmens, de toenmalige bisschop van Roermond, een groot Mariadevoot, werd er het tijdens het Lof gebeden voor een

behouden terugkeer van 'onze jongens en mannen' uit Indië.

Niet zonder gevaar

Iedere Weltenaar beseft dat Harry's leven zeker gevaar liep. Misschien zagen zij hem thans voor de allerlaatste keer in levenden lijve. Vrijwel iedereen kende uit zijn omgeving een of meer militairen die reeds in Nederlands-Indië gesneeuwd waren. Wat Welten betreft noem ik Hubertus (Hub) S. Weerts, zoon van de echtelieden P. Weerts (1887-1973) en M.T. Groven (1892-1976), soldaat bij 2-14 R.I., Bataljon 'Zeeland', die op 20 januari 1947, slechts enkele dagen na het bereiken van zijn 24-jarige leeftijd, in Padang (Sumatra) het leven liet. Hij werd op het Ereveld Leuwigajah bij de stad Cimahi, niet ver van Bandung, begraven. Op 20 januari 1948 vond zijn eerste jaardienst plaats in de parochiekerk Sint Martinus te Welten. Overigens, Johan Weerts (zijn broer), soldaat bij 3-14 R.I. wist 'Indië' te overleven. Begin 1950 keerde hij in Welten terug. Door de buurtvereniging werd hij hartelijk verwelkomd.

1 Tijdens mijn onderzoek ontving ik de nodige inlichtingen van Geert Smolders, schrijver van *De oorlog van mijn vader. Militaire dienstplichtjaren op Midden-Java in voormalig Nederlands-Indië van maart 1948 - april 1950* [Zoetermeer 2012]. Dré Smolders, de vader van Geert, was evenals Harry Simons soldaat bij het 5de Bataljon, 6de Regiment Infanterie, kortweg: 5-6 RI. Via Geert Smolders kwam ik in contact met dhr. E.A.M. de Lange (staffid) en dhr. H.J.

Verhagen (brenschutter), twee veteranen van 5-6 RI die Harry Simons nog gekend hebben, zij het vaag.

2 'Politieeef' was de term voor militair optreden dat tot doel had opstanden in een kolonie neer te slaan.

3 Geschiedenis van Indonesië: nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Indonesië.

4 Limburgsch Dagblad, 22 juni 1949. Bidprentje, 25 juni 1949. Limburgsch Dagblad, 3 augustus 1949.

5 Fotoboek Heemkundevereniging Welten-Benzenrade, *Wandeling door Welten-Benzenrade* [2010], p. 65.

6 Jack Kooistra, *Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea* [Leeuwarden 2007].

7 Zie: www.lgogvenlo.nl/images/20090921indie/NederlandsIndie.ppt.

8 De mannen die uit de Limburgse kazernes vertrokken zaten bij: 1e Regiment Stoottroepen (O.V.W.-ers), 2-6 R.I. (O.V.W.-ers), 4-6 R.I., 5-6 R.I., 402 B.I., 425 B.I. en 433 B.I. (O.V.W.: Oorlogsvrijwilligers). De meesten vochten op Midden-Java.

9 Zie: www.collectie.legermuseum.nl > ... > Regiment Infanterie (RI) > 6 RI.

10 In 2012 heeft het Hertens Mannenkoor op verzoek medewerking verleend aan een CD ter ere van het 65-jarig bestaan van 5-6 R.I. 'De Zwarte Panters'. Tevens hebben mezzosopraan Monique Topeeters en fanfare St. Cecilia Hertens hieraan meegewerkt. Zie: www.hertensmannenkoort.nl.

11 Geert Smolders, a.w., 115.

12 www.41dtko.nl/index.php?id=53.

13 Gabriël Café, soldaat 5-8 RI, *Het kind uit de dessa: 1948-1950*. Verhaal over brenschutters, 10 april 1949: www.gabrielcafe.nl/index.asp?type=30&paginaID=140...

14 <http://www.geschiedenis24.nl/speeler.program.7094452.html>

15 Zie opnames van het vertrek van 5-6 R.I. uit Maastricht op YouTube. Zeer de moeite waard!

16 Limburgsch Dagblad, 28 september 1985.



Vertrek 5-6 R.I., de 'Zwarte Panters', vanuit Maastricht: 'Tot ziens. Het gaat u goed!' Foto: Limburgsch Dagblad, 22 oktober 1969

Mijn oorlogsjaren 1940-1950 (deel 14)

Van sobat Henk Maas uit Roermond ontving de redactie met veel genoegen het verzoek om zijn memoires onder de titel "Mijn oorlogsjaren 1940-1950" te publiceren in ons periodiek "SOBAT". Deze memoires beslaan een tweetal perioden: De periode 1940-1945 in Roermond en de periode Nederlands Oost-Indië van 22-11-1946 tot en met 19-02-1950.

In een groot aantal afleveringen zal de redactie de lezers van "SOBAT" kennis laten maken met deze zeer waardevolle herinneringen en ervaringsverhalen van Henk Maas.

17 december 1948

Het was een lange barre tocht met de carriers en de kanonnen naar Tjineam. De benauwende hitte en wolken stof deden een aanslag op het toch al niet te beste humeur. We kregen ook nog tegenslag omdat de carrier van Janus Verhagen motorpech kreeg. Maar Joop Kersten toonde weer eens een staaltje van zijn vakmanschap want tijdens het rijden repareerde hij de stroomverdeler hetgeen een hachelijke ingreep was. De weg was zoals altijd bar slecht, vol kuilen en het was 'wringen' om door al die bochten te komen. Eindelijk na ongeveer 6 uur rijden -met veel strubbelingen- werd ons einddoel Tjineam bereikt!

Op 19 december 1948 begon de tweede positionele actie. Ons peloton had er nog niet aan deelgenomen. Maar door een mengelmoes van loslopende bendes hadden we in deze negorij toch al onze handen vol om het vege lijf te redden. Het eerste wat ons te doen stond was een fatsoenlijk onderkomen bouwen. Gelukkig was het enige huis dat hier stond half van steen en de rest tot aan het dak van billik. Het dak zelf was van atap. Na het grondig te hebben ontsmet, was het enigszins bruikbaar. Een sectie ging zogenaamd op rust voor een week naar Manondjaja. Elke sectie had zodoende de broodnodige tijd om op adem te komen, hetgeen achteraf wel nodig bleek. Verder werden er toiletten gemaakt bestaande

uit een tiental gaten met een dak erboven. Na een week flink werken, was de grootste rotzooi opgeruimd. Tussendoor werd het wachtlopen niet vergeten. Ook de kok had een dak boven zijn potten en pannen gekregen. De eerste nacht was het hommeles. We lagen nog maar net onder de klamboe of er klonken schoten. We hadden onze wapens gelukkig binnen handbereik en daar hadden de ploppers niet van terug; dat waren ze kennelijk niet gewend. Reden om de volgende dag het schootsveld drastisch te verruimen. Om zoveel mogelijk struikgewas en bomen weg te hakken voor een ruimer schootsveld, werden enkele inlanders gerekruteerd om mee te helpen. Eerst waren ze wat onwillig, maar de Loera (kamponghoofd) had met ze gesproken en dat bleek te helpen. Luitenant Ahout had een schema gemaakt, een soort dagindeling waarin het patrouillelopen en wachtlopen het overgrote deel in beslag namen. De eerste dagen liepen we enkele kilometers vanuit ons kamp. Iedere dag een andere richting. We moesten aan de omgeving wennen. Een welhaast ondoordringbaar terrein bestaande uit zeer dichte begroeiing en smalle paadjes. Ook de benauwende hitte deed een fikse aanslag op het uithoudingsvermogen. Vanuit Garoet kregen we het bericht dat Djokjakarta bezet was en Soekarno gevangen was genomen. Misschien was deze toch wel belangrijke gebeurtenis een voorteken van

een versneld einde van deze tweede positionele actie. Doch voorlopig was het nog iedere dag (en soms ook 's nachts) patrouillelopen. De bevolking die nu langzaam naar hun huisjes terugkeerde, was anders; de mensen waren wat stugger en onbetrouwbaar. Maar dat zou gaandeweg veranderen. Berichten van deze mensen kregen we niet of nauwelijks. In Garoet was dat wat gemakkelijker.

Kerstmis 1948

Deze dagen waren ongemerkt voorbij gegaan. We lagen op een te ver afgelegen post en naar de kerk in Garoet gaan was er niet bij, te gevaarlijk. Er moesten immers genoeg jongens achterblijven voor bewaking. Zoals al eerder gezegd, was er geen elektrisch licht zodat we ons met lantaarns moesten behelpen, maar dat waren we gewend. We waren op weg naar de buitenrand van ons patrouillegebied, circa 15 km buiten deze lijn was het niemandsland; hier hadden de diverse bendes (onder andere Daroel Islam) vrij spel. Vanuit dat gebied kwamen veel infiltraties van die gasten, die ons het leven behoorlijk zuur maakten. Vlak voor een kali (beek) kregen we vuurcontact; aan het schieten te horen was het een grote groep. We verspreidden ons en probeerden ze terug te drijven tot achter de kali. Nadat we enkele mortieren ingezet hadden, trokken ze zich terug. Toen we enige tijd gewacht hadden, gingen we de kali over. Gelukkig waren ze weg want er werd niet meer geschoten. Toen ze op de vlucht sloegen, hadden ze in der haast een tas achtergelaten met daarin een plan om ons kampement aan te vallen. Onze spion Emmet ging later met nog enkele andere mensen van de kampong op onderzoek uit. Hieruit bleek dat deze bende zich tot dicht bij de grens van Midden-Java had teruggetrokken.

Nederlandse Veteranendag 2014

De tiende Nederlandse Veteranendag wordt gehouden op
zaterdag 28 juni 2014 te Den Haag.

Herdenken is gedenken

Je gedenkt iets

Wat plaats heeft gehad

Iets wat je heeft geraakt

Op je levenspad

Je gedenkt iemand

Die ten strijde is gegaan

En zijn leven gaf

Voor jouw bestaan

Het geeft soms

Een gevoel van pijn

Gedenken en herdenken

Hen die je lief zijn

Soms is gedenken

Ook een positief gegeven

Een terugblik

Op een zinvol leven

Gedenken en herdenken

Zij, die je hebben verlaten

Waarmee je zo graag nog

Zou willen praten

Gedenken is even stilstaan

Bij het verleden

Respect en eerbied voor hen

Die zijn uitgetreden

En na hun strijd

In het verleden

Nu met hun makers

Rusten in vrede

Leen van Geenen
VOMI Zuid-Holland

Hotel Doesburg



aan de IJssel



Speciale aanbieding voor SOBATS !

In ons eigentijds familiehotel vindt u niet alleen een sfeervolle plek om te overnachten maar ook de Achterhoekse gastvrijheid en kwaliteit. Samen met ons team spannen wij ons dagelijks in om het onze gasten naar de zin te maken. Wij zijn er dan ook trots op dat we recentelijk het certificaat van Zoover.nl 'recommended bij Zoover visitors' hebben mogen ontvangen.

Omdat we ons maar al te goed beseffen dat u degene bent die onze inspanningen van de afgelopen tijd zo gewaardeerd heeft, ontmoeten we u graag nog eens in "Het pareltje aan de IJssel". Want zo beschreef een van de gasten ons hotel. Met de komst van onze Brasserie aan de IJsselkade, eind 2011, is deze benaming nog meer van toepassing. Maar niet alleen de rustige ligging aan de IJssel is uniek. Ook de historische binnenstad, vol cultuur en kunstgaleries, op 5 minuten loopafstand maakt de locatie van ons hotel bijzonder. En wat te denken van de Veluwezoom, het Montferland en de IJsselstreek in de nabije omgeving.

Wilt u er eens lekker tussenuit, kom dan genieten van onze gastvrijheid en de prachtige locatie. Profiteer van een waanzinnige korting, want onderstaande aanbieding is alleen voor SOBATS en geldig voor boekingen t/m december 2013:

3-daags SOBAT arrangement Van € 125,00 voor € 75,00 per persoon

- Ontvangst met koffie of thee met een Doesburgse lekkernij
- 2 overnachtingen in een comfortabele kamer met tweemaal een uitgebreid ontbijtbuffet
- Driegangen keuzediner (bij voorkeur op de tweede avond)

U ontvangt bij aankomst een boek over de Doesburgse monumenten (t.w.v. 19,95), een plattegrond en een wandelroute. Gratis parkeren van auto en fietsen in de afgesloten parkeergarage. Gratis gebruik van WiFi en oplaadpunten voor e-bikes aanwezig.

Reserveer via onze website www.hotel-doesburg.nl of bel met 0313-740000.

Het is mogelijk het arrangement te verlengen voor € 55,00 per kamer op basis van logies & ontbijt. Verfringsnacht op basis van logies & ontbijt tijdens feestdagen bedraagt € 70,00 per kamer. Toeslag kamer voor alleengebruik is € 20,00 per arrangement.

Op onze website www.hotel-doesburg.nl vindt u een uitgebreid overzicht van de activiteiten en (culturele) bezienswaardigheden in de omgeving. Tevens treft u daar meerdere arrangementen aan zoals bijv. het "5-daagse Harzestedenarrangement" v.a. € 128,00 per persoon.

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 4)

Alvorens verder te gaan en om enige geschiedkundige achtergrondinformatie te verstrekken voor een beter begrip, acht ik het noodzakelijk om de lezer te verwijzen naar de belangrijkste gebeurtenissen die o.a. bij de voorbereidingen en de totstandkoming van de Soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië een grote rol hebben gespeeld.

Het Japanse geesteskind

06 augustus 1945

Eerste atoombom op Hiroshima.

07 augustus 1945

Soekarno ontvangt toestemming van Japan tot de oprichting van het Javaanse comité ter voorbereiding voor de eenzijdige onafhankelijkheid voor het Nederlands-Indisch gebied.

09 augustus 1945

Tweede atoombom op Nagasaki.

11 augustus 1945

Verklaring van Japanse luitenant-generaal Teraoetsji te Batavia dat de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië op 24 augustus 1945 zal worden uitgeroepen.

15 augustus 1945

Capitulatie van Japan.

16 augustus 1945

Persoonlijk onderhoud van de heer Hatta met het Japanse opperbevel, dat hem mededeelde dat Japan de eenzijdige onafhankelijkheid nooit zal kunnen steunen. Het Japanse geesteskind van de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia was daardoor gedoemd nog voor de geboorte als een onwettig kind te sterven.

17 augustus 1945

Door de capitulatie van Japan en het daarop volgende gezagsvacuüm in Nederlands-Indië, maakten Soekarno en Hatta onrechtmatig gebruik: Ondanks de eenzijdige onwettigheid daarvan proclameerden

zij de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia en lieten de door Japan en Soekarno opgestelde voorlopige grondwet in werking treden.

Hierdoor kwamen zeer vele Japanse legervoorraden in handen van terroristen en pelopors.¹ De Japanse Generale Staf werkte gewillig mee om met spoed al hun enorme legervoorraden over te dragen aan hun 'Javaanse bondgenoten'. Soekarno riep zichzelf uit tot generaal-opperbevelhebber terwijl de heer Hatta tot premier werd gebombardeerd. Deze z.g. Javaanse regering (dezelfde als de latere Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia) is door Nederland nimmer erkend, terwijl Soekarno en zijn trawanten als Javaanse marionetten van de toen nog steeds aanwezige Japanse machthebbers beschouwd werden. Soekarno en zijn trawanten waren vanaf 1942 de collaborateurs van de Jappen gebleken en werkten mee om o.a. Menadonezen, Ambonezen, Nederlanders, Indische-Nederlanders en Indonesiërs naar concentratie- en werkkampen te sturen alwaar velen later vermoord werden.

Deze Javaanse en landverraderlijke elementen in die samenleving, die drie-en-een-half jaar lang gecollaboreerd hebben met de Japanse vijand van Nederland in Nederlands-Indië, werden nimmer door de Nederlandse regering gearresteerd en/of ter verantwoording geroepen voor hun verraderlijke daden.

Integendeel, tijdens de soevereiniteitsoverdracht van Nederland aan de Verenigde Staten van Indonesië in december 1949 waren zij allen aanwezig op de vriendelijke collaboratieviering van die overdracht en werd menig heildronk op hun overwinning genuttigd door het gehele kabinet van minister president Drees.

Aan de basis van het grondrechtelijk toegezegde recht op zelfbeschikking

20 april 1946

De eerste Zuid-Molukken-Raad wordt gevormd ingevolge het besluit van luitenant gouverneur-generaal Van Mook. Hij geeft de Zuid-Molukken-



R.J. de Rijk

Raad (ZMR) de waarborg dat de Zuid-Molukse identiteit binnen een toekomstige federale staatsstructuur van de Verenigde Staten van Indonesië zal worden vastgelegd, volgens uitvoeringsbesluit en vorming van de staatkundige organisatie en de garantiëvoorstellen.

20 augustus 1946

Bij decreet van de luitenant gouverneur-generaal Van Mook, vastgelegd in het Indisch Staatsblad 1946, nr. 86, kreeg de ZMR het grondrechtelijk recht regelingen vast te leggen betreffende de staatkundige eenheid der Zuid-Molukken. Tevens kreeg de ZMR het recht om voorbehouden te maken ten aanzien van door de Nederlands-Indische overheid ter zake getroffen regelingen, die wettelijk waren vastgelegd.

23 december 1946

Oprichting en vorming van de deelstaat Oost Indonesië (N.I.T.-Negara Indonesia Timoer) -met eigen regering, zetelend te Makassar-, als onderdeel van de Federale Staatsstructuur van de Verenigde Staten van Indonesië, zonder opname daarin van de ZMR, dat bij decreet van de luitenant gouverneur-generaal Van Mook, via het Indisch Staatsblad 1946, nr. 86, een uitzonderlijke posi-

¹ Indonesische antikoloniale strijders

tie had gekregen. De regering van de N.I.T. heeft bij haar besluit o.a. uitdrukkelijk bepaald en vastgelegd, dat de regering van de N.I.T. verschillende volken in haar territorium het grondrechtelijk recht en gelegenheid tot zelfbeschikking zal laten.

11 maart 1947

Besluit van de ZMR om voorlopig en onder voorwaarden, die o.a. zijn vastgelegd bij decreet van 20 augustus 1946, toe te treden tot de deelstaat Oost Indonesië (N.I.T.). De ZMR behoudt zich daarbij het recht voor uit te treden indien de N.I.T. "onvoldoende rekening zou houden met de belangen van het Zuid-Molukse volk". Door dit besluit van de ZMR om voorlopig en onder voorwaarden toe te treden tot de N.I.T. bleek al, dat de ZMR de enige daerah (provincie) in de N.I.T. was, die via Indisch Staatsblad 1946, nr. 86, gebruik kon maken van de bevoegdheid om het zelfbeschikkingsrecht toe te passen. Uit dit laatste blijkt overduidelijk de uitzonderlijke en grondrechtelijke positie van de ZMR met een speciale staatkundige structuur binnen het raam van de Nederlands-

Indonesische Unie via de Verenigde Staten van Indonesië, waardoor o.a. hun historische band met Nederland niet verloren zou gaan.

20 juli 1947

Eerste Nederlandse militaire actie o.a. ter bevrijding van grote groepen ontheemden, die gevangen werden gehouden door de Javaanse terroristen van de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia met steun van Japanse militairen tijdens de z.g. 'berslap-periode'² na 15 augustus 1945. Vele Japanse militairen werden na de capitulatie van Japan opgenomen in het ongeregelde 'leger' van Soekarno als 'militaire adviseurs'. De gevangenen gingen open en zwaar gestrafte criminele misdadige moordenaars en bandieten van diverse pluimage werden in dat 'leger' zondermeer terstond opgenomen en bewapend.

19 december 1948

Tweede Nederlandse militaire actie, o.a. ter bevrijding van grote groepen ontheemden uit de binnenlandse gebieden die beheerst werden door Javaanse en Japanse terroristen.

De actie was bedoeld om het wettig gezag van de Staat der Nederlanden over Nederlands-Indië te herstellen.

27 december 1949

Soevereiniteitsoverdracht van het voormalige Nederlands-Indië door de Staat der Nederlanden aan de Federale Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, met uitzondering van Nederlands Nieuw-Guinea. Op die datum heeft Nederland onder chanterende dwang van Amerika (intrekking van hun Marshallhulp) en Engeland afstand moeten doen als koloniale mogendheid van Nederlands-Indië. Al het Nederlandse legermaterieel w.o. oorlogsschepen, vliegtuigen, tanks, pantservoertuigen, rollend materieel, wapens, landingsboten en alle schepen van de Gouvernementsmarine werd overgedragen aan de dominerende Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia. De overige deelstaten werden zéér weinig of in het geheel niet van wapens en materieel voorzien om een legermacht op te bouwen... (werden met een Hollands kluitje in het riet gestuurd).

² De periode die vlak na de capitulatie van Japan in het gezagsvacuüm ontstond en die gekenmerkt werd door geweld van politieke activisten die de banden met Nederland wilden verbreken. Deze periode duurde van 15 augustus 1945 tot begin 1946.

22e tevens laatste Regiodag Deurne voor oud-strijders Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea

Datum:

Woensdag 13 november 2013.

Locatie:

Zalen van Bussel Deurne.
Aanmelden vooraf niet nodig.

Info:

Secr. L. van Deursen
Groenwoud 3
5751 CR Deurne
Tel.: 0493-313931

E-mail: lmvandeursen@hotmail.com



Verenigingsnieuws

Limburg

Secr. Theo Maas, Puccinplein 7,
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394
E-mail: themaas@home.nl
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

PROGRAMMA 2013

5 november Bijeenkomst in
Gemeenschapshuis, Lindelaan 4,
Kessel-Eik. Aanvang 14.00 uur.

Bestuur

Zoals U weet bestaat het huidige
bestuur van VOMI-Limburg uit de
volgende personen:

Voorzitter/secretaris: Theo Maas
Penningmeester: Sjef Otten
Sociaal-commissaris: Herman van
Haeff

Aangezien een oproep in de afge-
lopen jaarvergaderingen geen kan-
didaten heeft opgeleverd om zitting
te nemen in het bestuur, hebben we
nu gebruik gemaakt van het aanbod
dat we reeds eerder hebben gekre-
gen van ons lid (tevens voorzitter
van VOMI-Nederland) Leen Noordzij
om -als het nodig mocht zijn- bij
te willen springen. Van dit aanbod
hebben we nu gebruik gemaakt. Na
een gesprek zijn we tot de conclusie
gekomen dat het voor onze afdeling
het beste is dat Leen Noordzij het
voorzitterschap voor VOMI-Limburg
op zich neemt.

Hiermee heeft hij zich akkoord ver-
klaard. Wij heten hem van harte
welkom in ons bestuur dat er vanaf
heden als volgt uitziet:

Voorzitter: Leen Noordzij
Secretaris: Theo Maas
Penningmeester: Sjef Otten

Sociaal-commissaris: Herman van
Haeff

Op deze manier hopen wij het,
gezien onze leeftijd en gezondheid,
nog even vol te kunnen houden.

Tenslotte wensen wij al onze zieke
sobats en/of familieleden van harte
beterschap!

Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Alblasserdam
Tel. 078-6913515
E-mail: veteranen26706@ziggo.nl
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

50-jarig, 55-jarig en 60-jarig huwelijk

Op 10 juli 2013 vierden de heer
en mevrouw Roza uit Vlaardingen
hun Gouden huwelijksfeest (50
jaar). Op 17 juli 2013 vierden de
heer en mevrouw Van de Ende uit
Berkenwoude hun Smaragden huwe-
lijksfeest (55 jaar).

Op 12 augustus 2013 vierden
de heer en mevrouw Hoekwater
uit Barendrecht en de heer en
mevrouw Marck uit Waddinxveen
hun Diamanten huwelijksfeest (60
jaar). Op 13 augustus 2013 vierde
het echtpaar Bol uit Alblasserdam
hun Diamanten huwelijksfeest. Alle
echtparen namens het bestuur en
de leden van VOMI Zuid-Holland van
harte gelukgewenst.

Contactmiddagen

9 oktober 2013 in Rotterdam-
Ommoord, Huize Nijeveld, G.B.

Shawplaats 100. Aanvang 14.00 uur,
zaal open 13.30 uur. Op deze mid-
dag zal een presentatie worden ver-
zorgd door de voorzitter van de Raad
van Advies van VOMI Nederland, de
heer H.F. Coopmans.

7 november 2013 in Honselersdijk,
Gebouw Rehoboth, Poeldijksepad
1. Aanvang 14.00 uur, zaal open
13.30 uur. Op deze middag zal
een presentatie worden verzorgd
door een vertegenwoordiger van de
Oorlogsgravenstichting.

21 november 2013 in Hardinxveld-
Giessendam, Gebouw Hervormd
Centrum, Talmastraat 9. Aanvang
14.00 uur, zaal open 13.30 uur. Ook
hier zal een presentatie worden ver-
zorgd door een vertegenwoordiger
van de Oorlogsgravenstichting.

Algemene Ledenvergadering 2014

Deze zal plaatsvinden op 17 april
2014 te Ridderkerk bij Partycentrum
Van der Graaf.

Noord-Brabant Oost

Secr. J. v.d. Ham, Buusplaats 10,
5038 HK Tilburg
Tel. 013-5400380
E-mail: vomi.nbo@veteranen.nl

Bestuur

Wij zijn bezig met de herstructure-
ring van onze vereniging alsook met
het uitbreiden van ons tweehoofdige
bestuur. Inmiddels hebben H. Huls
en J. de Jonge, beiden woonachtig
in Eindhoven, ons bestuur versterkt
zodat wij, op een voorzitter na, weer
compleet zijn.

Geldrop

Voor de 15e keer werden in
Geldrop de gevallen in voormalig
Nederlands-Indië in de periode
1941-1949 herdacht. Wederom een
drukbezochte en waardige herden-
king waarbij uw bestuur, namens
onze vereniging, een bloemstuk
legde.

Nieuwsbrief

Er resten ons nog een aantal
maanden, maar toch zijn we al
begonnen met het ontwerpen van
de Nieuwsbrief 2014. Eerst nadat
wij een definitieve datum voor
onze reünie in Oirschot en voor
onze jaarvergadering in Eindhoven
hebben kunnen vastleggen, zal
deze nieuwsbrief een definitieve
uitvoering krijgen.

Wij hopen u in het decembernum-
mer deze data alvast te kunnen mel-

SOBAT

den, zodat u dan ook direct voor de jaarlijkse reünie kunt inschrijven.

Utrecht/ 't Gooi

Tijdelijk contactadres:
Voorzitter Wim Viehoff
Gaag 71, 3453 MS De Meern
Tel. 030-2881530
E-mail: wimviehoff@casema.nl
Soc. Comm. Tel. 0348-445731

In deze oktober-SOBAT staat onze voorzitter voor de laatste maal als de man met de 2 petten op; want in de af vaker aangekondigde buitengewone algemene ledenvergadering die voor 2 oktober is vastgelegd en dan net of net niet achter de rug is, worden de bakens verzet! Uiteraard hebben al onze leden hiervoor een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Dan nog een paar woordjes van de (nog waarnemend) secretaris Carl van Broeckhuysen.

Een reünie in de "Kumpulan" was voor veel mensen van onze VOMI-vereniging een prettige afwisseling; de plaats, de sfeer, de bediening en ook de rijsttafel, waar geen kokki of njonja zich voor hoeft te schamen. Verder was er een zeer vertrouwelijke enquête namens de bekende Ali B., die veteranen de gelegenheid gaf om een lang gekoesterde, geheime wens in vervulling te doen gaan; jammer, dat zonder enig overleg een van die wensen al na 10 dagen in de landelijke pers verzeilde n.l. het felt dat de bekende mustus uit "Mestreech" op 29 juni -de Nederlandse Veteranendag- alle Indië-gangers voor zijn concert op het Vrijthof uitnodigde; dat was zeker niet de opzet van Ali B.!

Zeeland

Secr. M.J. Boogaard
Rozengracht 36
4392 PA Vlissingen
Tel: 0118-418641
E-mail: papua@zeelandnet.nl

Nogmaals wil ik benadrukken dat verhuus- en overlijdensberichten eerst naar het secretariaat van VOMI Zeeland gestuurd moeten worden (zie adres boven). Vervolgens wordt het bericht door het secretariaat naar de diverse betrokken instanties doorgezonden.
Gelieve **geen post of andere cor-**

respondentie meer te sturen naar het adres van J. Kloet te Heinkenszand. Dit is voor de nabestaanden bijzonder vervelend.

01-08-2013 is overleden de heer A. J. van der Velden uit Brouwershaven. Na de crematie zal de as worden uitgestrooid of bijgezet op het Ereveld Pandu te Bandung. Het was zijn uitdrukkelijke wens om tussen zijn gevallen kameraden te liggen.

Men heeft gevraagd of iemand een mouwembleem heeft van 1-12 RI (Groninger Bataljon), (Oost-Java 1945-1948). Of weet iemand waar dit embleem nog te verkrijgen is? Uw antwoord gaarne naar het secretariaat.



Mouwembleem 1-12 RI

De Stichting Zeeuwse Veteranen Dag heeft weer een nieuwe secretaris: Th. van der Meer, Zuidmede 16, 4336 AH Middelburg.
Tel: 0118-490121 / 06-30865419,
e-mail: quirtjnen@live.nl

Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,
8939 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail: henkmoorlag@upcmail.nl
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Regiobijeenkomsten 2013

Voor onze jaarlijkse boottocht op 3 september jl. hadden zich 99 personen opgegeven. Elders in deze "SOBAT" een kort verslag van deze boottocht.

15 oktober Lauwersland te Oudwoude.
29 oktober Klamere te Workum.
De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur.

2014

Het bestuur heeft besloten om in de

maanden januari en februari geen bijeenkomsten te houden. De eerste bijeenkomst is op 4 maart in "t Haske" te Joure. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Zoals eerder afgesproken krijgt u hiervoor geen aparte uitnodiging toegezonden.

De zieken wensen wij veel sterkte en zo mogelijk een voorspoedig herstel. Houd elkaar in het oog en blijf elkaar opzoeken.

Overijssel

Secr. J. Oldenbewwing
Reiger 27
8105 AL Raalte
Tel. 0572-358947
E-mail: j.oldenbewwing@versatel.nl
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

Sobats in Overijssel, LET OPI

In de vorige "SOBAT" schreef ik dat we het seizoen 2013-2014 op 30 oktober wilden openen met een bezoek aan een Sallandse Bierbrouwerij in Raalte en afsluiten met een stampotmaaltijd. Bij nadere informatie bleek daar een prijskaartje aan te hangen, waardoor wij het niet verantwoord achten daar verder op in te gaan. We zijn verder gaan zoeken en zijn terecht gekomen bij Café-Restaurant "Kappers" aan de Kerkstraat 7 te Hoonhorst. De eigenaar van dit café is de fam. Huitink die voor ons een gezellige middag verzorgt met als afsluiting een Chinees-Indisch buffet.

Het plan was om deze middag te houden op donderdag 17 oktober. Dit bericht zou dan staan in de "SOBAT" die omstreeks 10 oktober bij u op de deurmat zal vallen. U heeft dan nog 7 dagen de tijd om te reageren. De fam. Huitink wil graag een week voor 17 oktober (dat is dus 10 oktober) horen hoeveel deelnemers er komen. U ziet dat dit een onmogelijke zaak zou zijn geworden.

Het bestuur heeft daarom het volgende besluit genomen en ze hoopt dat u zich daarin kunt vinden. Het begint in november alweer vroeg donker te worden, daarom wordt de aanvangstijd van de bijeenkomst vervroegd naar **11.00 uur in de ochtend**, u wordt dan verwelkomd met een kopje koffie met iets erbij. De fam. Huitink verzorgt daarna het verdere programma. Het buffet is gepland om **14.30 uur** en we denken omstreeks **16.00 uur**

te sluiten, zodat iedereen nog bij daglicht thuis kan zijn en er niet in het donker gereden hoeft te worden. De kosten bedragen ongeveer € 16,50 p.p. Afrekenen doen we weer op dezelfde wijze als bij "Pothaar" en "Dynasty", **ieder voor zich**. Er is geen verloting, dat doen we weer in 2014.

Als u met dit voorstel kunt instemmen. Dan verwachten wij u op **donderdag 7 november 2013 om 11.00 uur bij Café-Restaurant "Kappers" te Hoonhorst. Tel. 0529-401281.**

GRAAG VOOR 1 NOVEMBER OPGEVEN

Parkeren kunt u op het plein tussen het restaurant en de R.K. kerk. Het programma voor de rest van het seizoen blijft ongewijzigd.

Ik wens onze zieke vrienden van harte beterschap en ik hoop velen van jullie te ontmoeten in Hoonhorst.

Noord-Brabant West

*Secr. Wiel Huppermann
Wuustwezelsteernweg 18 bus 2
B-2920 Kalnthout
Telefoon 0032-495109297
E-mail: WIEL-III@telenet.be
Soc. Comm. Tel. 0165-512816
E-mail: pnuelten@kprmail.nl*

Het was echt komkommertijd: stilte op alle fronten. Daar zal wel verandering in komen na onze eerste bijeenkomst van 28 augustus. We hadden voor deze bijeenkomst vrienden van de Bond van Oud-Stoottroepers en

Stoottroepers uitgenodigd. Zij zitten door oplopende leeftijden met een bestuurlijk probleem en kunnen zelf geen bijeenkomsten meer organiseren.

Op 11 september jl. vond er een bestuursvergadering plaats. De data voor de maandelijkse bijeenkomsten van 2013 zijn:

- Woensdag 16 oktober in de Trip van Zoutlandkazerne te Breda, aanvang 13.30 uur.
- Woensdag 13 november in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal, aanvang 13.30 uur.

Daarnaast is er:

- Het Kerstdiner op 13 december, aanvang 11.00 uur. De locatie is Trip van Zoutlandkazerne te Breda. Verdere gegevens ontvangt u tijdig.

VOMI Friesland te water



Er hadden zich ruim 100 personen aangemeld om met VOMI Friesland de Friese wateren op te varen. Dit is al traditie geworden, maar gezien de leeftijd van velen is het altijd maar weer afwachten of er voldoende belangstelling bestaat. Een ieder had de militaire tijd aangehouden door een kwartier voor vertrek aanwezig te zijn.

Ook hadden wij voor de derde keer zeven personen van de CRPS vereniging (dystrofie) die met ons meevoeren, zodat wij deze mensen ook nog een prachtige dag konden aanbieden. "Huldelijnsondersteuning" noemen we dit tegenwoordig. VOMI Friesland doet dat al 25 jaar! Op deze wijze proberen we dat gezamenlijk nog jaren vol te houden. Om 10.00 uur werden de trossen van de 'Marprinses' (Fries) losgegooid. Het was een compleet verzorgde reis

aan boord en tussen de middag een heerlijk diner. De vaarroute was Eernewoude

richting De Veenhoop, Grou, Leeuwarden, Wartena en de thuishaven van de boot Eernewoude.

Zo kwam ook aan deze zonnige reis weer een einde en konden wij terugzien op een prachtige boottocht. Ik schrijf dit stukje ook voor onze thuisblijvers die niet meer instaat zijn om met ons deze dag mee te maken. In gedachten zijn wij deze dag toch met elkaar verbonden.

En voor de thuisblijvers die geen zin hadden: je weet niet wat je hebt gemist, maar volgend jaar is er een nieuwe ronde met nieuwe kansen.

Henk Moorlag



SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
 Wil P.J. Patist
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijsholtpade
 tel. 0561-698772
 mobiel 06-15100579
 E: vomisoccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
 Budgethouder FSZ**
 Theo H.A. Rump
 Albatrosstraat 14
 2352 EG Leiderdorp
 Tel. 071-6418936
 E-mail:
 Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
 Gier de Jong
 Rozenlaan 41
 2985 AS Heerjansdam
 Tel. 078-6771902



stichting
 veteranen
 platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
 M.P. de Boer
 Hoofdweg 67
 9626 AB Schildwolde
 tel. 0598-42 23 89

Zuid-Holland
 G.A. Muller
 De Tol 365
 2286 EG Leidschendam
 Tel: 070-3019477

W.A.J.K. (William) Roza
 Heemraadstraat 9
 3131 VG Vlaardingen
 tel. 010-4340970
 w.roza3@kpnplanet.nl

Overijssel
 Joost Oldenbeuving
 Reiger 27
 8103 AL Raalte
 tel. 0572-35 89 47
 j.oldenbeuving@versatel.nl

Noord Brabant-West
 P.N. Welten
 Beukenlaan 35
 4731 CD Oudenbosch
 tel. 0165-31 28 16
 pnwelten@kpnmail.nl

Noord-Brabant Oost
 J. van der Ham
 Buxuspols 10
 5038 HK Tilburg
 tel. 013-5400380
 vomini.bo@veteranen.nl

Friesland
 Hans N. Blom
 Tjalka v.d. Walstraat 24 T
 8723 CA Koudum
 tel. 0514-522107

Utrecht/'t Gooi
 L. Domestijn
 Nasseupark 36
 3481 HE Harmelen
 Tel. 0348-443731
 l.domestijn@telport.nl

**Rivierenland/
 Oost Gelderland**
 A. Ebben
 Scheidingsweg 5
 6585 KD Mook
 tel. 0246-96 12 53

Limburg
 H.A.M. van Haeff
 Past. Stassenstraat 44
 5921 CV Venlo
 tel. 077-3822592
 hermanvanhaeff@online.nl

Zeeland
 Marcel J. Boogaard
 Plozengracht 36
 4382 PA Vlissingen
 Tel. 0118-418641
 papua@zeelandnet.nl

VOMI Binnenland
 Wil P.J. Patist
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijsholtpade
 Tel. 0561-698772 /
 06-15100579
 vomisoccom@kpnmail.nl

De Veluwe
 J.G. (John) Muller
 Groeneveldstraat 115
 3862 XE Putten
 Tel. 0341-845284
 j.muller793@upcmail.nl

Noord-Holland
 Nico Baan
 Molenvaerslaan 68
 2103 TE Heemstede
 tel. 023-5283997
 nbaan@kpnmail.nl

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting
 J. (Sjef) Franken
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels
 J. Hoevelaken
 Weerdestein 175
 6714 CN te Ede
 Tel. 0318-614557

VOMI (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)
 Paul P.G. Gommers
 Alb. Neuhuyslaan 23
 8072 HJ Nunspeet
 Tel. 0341-254231
 E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN te Ede, tel 0318 - 614557.
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.

SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo) voor opmaak bloemstukken	€ 8,50 per lint
VOMI kruidenbitter	€ 10,00		
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: ING Rekeningnummer 61 31 844 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

Nieuwe leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
AMEN F.F. van	SCHIEDAM	Llua
BAKKER J.	TERNEUZEN	NNG
COPPOOLSE A.	MIDDELBURG	
DEEGENAARS A.L.	LEIDEN	7DD
HULST van de	ZWOLLE	
IERSEL F.J.M. van	VUOHT	KON MARINE
LUTEJN P.	TERNEUZEN	NNG
MOESDIJK T. v.d.	VELDHOVEN	Korps Mariniers
SCHIPPER C.	DEN HELDER	Oranje Gelderland Suriname
SOETENS W.	VELDHOVEN	Korps Mariniers
STOUTJESDIJK P.	EINDHOVEN	Korps Mariniers
WALRAVE J.P.	KAPELLE	50 GRG

Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, onder-

nemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook een aantal leden van onze lidverenigingen heeft reeds een donatie gedaan.

Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan het doen door minimaal € 7,50 over te maken op bankrekeningnummer 12.89.87.049 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

U doet toch ook mee?

Th.R.



"De bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk".





Met ons aller

welgemeend

medeleven en dat

de liefde en de

warmte van uw

naasten U de moed

en kracht geven

dit zware verlies

te dragen.

sociale
VOMI

In Memoriam

**Met grote eerbied en in gepaste vorm
brengen wij een laatste Ere-salutt aan:**

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Bloemendal,	A.H.	Halle	?
Bosch,	Chr.	Loenen	4-5 RI
Coppoolse,	J.	Middelburg	413 BU/6-3 RI
Croessen,	J.G.R.	Roelofarendsveen	42 ZIBVA
Donselaar, van	P.A.	Voorschoten	?
Drongelen, van	G.	Alphen a/d Rijn	IBW
Eijk, van	D.	Vianen	1-1 RI
Eibertse,	H.J.G.	Wassenaar	LIB
Erp, van	A.	Son	16 + 18 AAT
Faber,	T.G.	Hazerswoude-Rijndijk	KM
Folkertsma,	G.	Koudum	4-4 RI
Franken,	P.C.	Standaardbuiten	43 RVA
Gardingen, van	C.	Best	3-10 RI
Grasman,	S.	Joure	33 AAT
Groot-Koning, Mw.	A.C.	Spijkenisse	
Groothuizen,	A.	Capelle a/d Lissel	Vbdd
Hagen,	G.	Arnhem	H-Brigade
Halsma,	J.	Damwoude	3-1 RI
Hampsink,	A.G.M.	Heemskerk	?
Heinhuis,	H.	Amsterdam	?
Houtert, van	M.M.C.	Eindhoven	51 HoVeBa
Kampman,	L.	Sint Maartensdijk	5 GRG
Kanters,	W.A.	Roosendaal	3 GRG
Kleinlugtenbelt,	A.	Lemelerberg	?
Koning, de	H.L.	Breda	4-7 RI
Korven, van	A.	Hilvarenbeek	4-1 RATA
Mangelaars,	J.C.	Wouwe Plantage	424 BI
Marseille,	C.	Hindeloopen	?
Meer, van der	M.	Hoogblokland	413 BU/6-3 RI
Meij, v.d.	K.	Badhoevedorp	GBI
Migchelbrink,	J.J.	Oosterwolde	OVW Art Y-Brig
Mooljman,	C.	Den Haag	1 LSK
Nes,	H.	Hoorn	5-4 RI
Nijstad,	H.	Hoogeveen	4 Hupva
Nunen, van	L.	Oirschot	KLu-6 ARVA
Oeffelt, van	L.	Den Helder	Vbdd 7 Dec Divisie
Pieters,	J.	Eelde	2 Mitr Peloton
Randsdorp,	C.	Delft	LLUA
Rison-van den Diest, Mw.	J.	Koudekerke	
Sande, v.d.	F.A.J.	Oudenbosch	4-7 RI
Scherpenborg,	J.H.	Nijmegen	5-10 RI
Sjouken-v. Leeuwen, Mw.	L.	Brielle	
Stikkelorum,	W.	Leiden	3 GRPI
Taylor,	L.J.	Omaha, NE/ USA	V-Brigade
Tilburg, van	J.C.	Oss	421 BI/6 GRJ
Tongerloo, van	L.W.	Bakel	KLu
Vekden, van der	A.J.	Brouwershaven	?
Velthoven, van	R.	Ulvenhout	4-3 RI
Voosselen,	Th. A.W.	Peij-Echt	3-11 RI
Vos, de	C.	Ooltgensplaat	7 AVA
Weerdesteijn,	A.	Eindhoven	4-7 RI
Werf, van der	J.D.	Tims	421 BI
Westerhof,	W.	Sittard	2-6 RI
Zee, van der	J.	Joure	5-9 RI
Zel, van der	J.	Barneveld	451 BI/7 GRG

BTR Reizen tegen betaalbare Prijzen!

WINTERZON 2013 / 2014

Calpe aan de Costa Blanca

Populair bij vele veteranen zijn de winterzon vakanties naar Calpe aan de Costa Blanca, ook dit jaar weer met 10% speciale Veteranen korting.

Van een weekje naar de Spaanse zon in het najaar, winter en het voorjaar tot aan een compleet overwintering verblijf aan de Costa Blanca in Calpe! BTR Reizen biedt van oktober t/m mei deze aantrekkelijke Winterzonvakanties en worden evenals vorig jaar met 10% Veteranen Voordeel aangeboden.

8-daagse vliegreis Calpe (verlening mogelijk) al **vanaf € 392,-**

Veteranen Voordeel Prijs € 353,- p.p.

Deze Winterzonreizen zijn inclusief:

- Vlucht Rotterdam - Valencia / Transavia.com
- Transfer van Valencia - Calpe v.v.
- Nederlandse reisleiding in Calpe
- Uitstekende *** & **** hotels / appartementen
- Welkomstbijeekoms met glas Sangria

Bel voor informatie en gratis folders

WINTERZON 2013 / 2014
Calpe aan de Costa Blanca

Kendji gratis van de Spaanse najaar-, winter- en voorjaarszon in Calpe aan de Costa Blanca

BTR REIZEN 055 - 5059500 WWW.BTRREIZEN.NL

KERST- & NIEUWJAAR

Wilt u er met de Kerstdagen of Jaarwisseling er even tussen uit! dan heeft BTR Reizen een ruime keuze in verschillende Kerst- en Nieuwjaarsreizen.

- ♦ 5 dg. Hotel Dennenhoeve Nunspeet / Veluwe
23 - 27 dec. volpension met Kerstprogramma € 385,- p.p.
- ♦ 5 dg. Hotel Haus am Stein Winterberg / Sauerland
23 - 27 dec. volpension met Kerstprogramma € 349,- p.p.
- ♦ 5 dg. Hotel Der Jägerhof / Teutoburgerwald
23 - 27 dec. volpension met Kerstprogramma € 285,- p.p.
- ♦ 7 dg. Kerstcruise
over de romantische Rijn MPS Prinses Christina
22 - 28 dec. v.a. € 584,- p.p.
- ♦ 11 dg. Kerst - & Nieuwjaarcruise
cruisen door Holland en Duitsland met MPS Diana
23 dec. - 2 jan. v.a. € 849,- p.p.
- ♦ De Bonte Wever Assen 'Alles Inclusief' vakanties
5 dg. sfeervolle Kerst
23 - 27 dec. € 369,- p.p.
3 dg. Spetterend Oud & Nieuwjaar
30 dec. - 1 jan. € 214,- p.p.
- ♦ 15 dg. Kerst en Oud & Nieuw in Calpe / Costa Blanca
18 dec. - 8 jan. v.a. € 543,- p.p.

Voor gratis folder, informatie en reserveringen,
bel ☎ 055-5059500 of bezoek www.BTRreizen.nl.

KERST- & NIEUWJAAR
vakantie reizen 2013 - 2014

Hotel vakantie in Duitsland en Nederland
Romantische Calpe Costa Blanca
Sfeervolle Kerstcruise
en prachtige tijd van het jaar

BTR REIZEN 055 - 5059500 WWW.BTRREIZEN.NL



BTR REIZEN



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL

