

# SOBAT



# WOI



# SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

'Alles Inclusief' vakanties altijd met **Veteranen Voordeel**

Ook in de winter en het voorjaar lekker genieten van een 'Alles Inclusief' vakantie.

Soldiers and Veterans Hotels is een initiatief van BTR Reizen, dat al jaren samenwerkt met 5 hotels gelegen op de mooiste plekjes op de Veluwe, Twente, Friesland, Drenthe en Zuid-Limburg.

In deze Veteranenhotels kunt u in een gezellige ambiance volop genieten van een aantrekkelijke 'Alles Inclusief' vakantie, die u uiteraard weer met veel Veteranen kortingen worden aangeboden.

Heeft u interesse in de aanbiedingen en ontwikkelingen, blijf onze internetsite [www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl) bezoeken of bel ☎ 055 - 5059500 voor gratis folder.

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie van maandag t/m vrijdag

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met . . .
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ **GRATIS:** 4 avonden van 18.00 tot 22.00 uur drankjes met keuze uit: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, tapbieren, jenever en huiswijnen

**Hotel Dennenheere\*\*\* Nunspeet / Veluwe**



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie  
Winterseizoenen van okt. t/m apr. 2014 voor € 224,-  
**Veteranen Voordeelprijs € 199,- p.p.**

**Hotel Op De Bosh\*\*\* Schin op Geul**



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie  
Winterseizoenen van nov. t/m mrt. 2014 voor € 239,-  
**Veteranen Voordeelprijs € 199,- p.p.**

**Hotel 't Holt\*\*\* Diepenheim / Twente**



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie  
Winterseizoenen van okt. t/m mrt. 2014 voor € 239,-  
**Veteranen Voordeelprijs € 213,- p.p.**

**Hotel Gaasterland\*\*\* Rijs / Friesland**



4 dagen 'Alles Inclusief' vakantie  
Winterseizoenen van okt. t/m mrt. 2014 voor € 161,-  
**Veteranen Voordeelprijs € 145,- p.p.**

lang weekend  
alleen winterseizoen  
vrijdag t/m maandag

**Hotel Abdij de Westerburcht\*\*\* Westerbork**



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie  
Winterseizoenen van okt. t/m mrt. 2014 voor € 239,-  
**Veteranen Voordeelprijs € 213,- p.p.**



**BTR REIZEN**

☎ 055 - 5059500 • [WWW.BTRREIZEN.NL](http://WWW.BTRREIZEN.NL)



# BTR Reizen tegen betaalbare Prijzen!

## WINTERZON 2013 / 2014

### Calpe aan de Costa Blanca



BTR REIZEN

Winterzon

Populair bij vele veteranen zijn de winterzon vakanties naar Calpe aan de Costa Blanca, dat BTR Reizen ook dit jaar weer met **VEEL VETERANEN VOORDEEL** aanbiedt.

Wilt u het koude en gure Hollandse klimaat ontvluchten dan kunt u van oktober 2013 t/m mei 2014 met BTR Reizen iedere woensdag voor een korte of langere periode heerlijk genieten van de Winterzon.

Al deze winterzonreizen zijn inclusief:

- Vlucht met Transavia.com van Rotterdam Airport naar Valencia v.v.
- Transfer van Valencia naar uw accommodatie in Calpe v.v.
- Uitstekende \*\*\* & \*\*\*\* hotels en appartementen.
- Welkomstbijeekoms met glas Sangria.
- Begeleiding van ons Nederlands echtpaar ter plaatse.



### Speciale voorjaarsaanbieding

8-daagse vliegreis "Las Fallas" aan de Costa Blanca

van € 419,- voor slechts € 359,- p.p.

Ieder jaar weet BTR Reizen haar relaties weer te verrassen met een aantrekkelijk geprijsde voorjaarsaanbieding.

Dit jaar kunt u van 12 t/m 19 maart 2014 met ons naar Calpe waar één van Spanje mooiste en gezelligste festivals gehouden wordt: "Las Fallas", een spektakel met reusachtige poppen, gezellige markten, muziek en traditionele klederdrachten.

U bent hier te gast in het luxe appartementen Esmeralda Suites\*\*\*\*, zo'n 200 meter van de wandelpromenade en het brede Levante-strand. U heeft een groot balkon met zijje en een geweldig uitzicht over Calpe en Middellandse zee. U verblijft is op basis van logies, tegen een bijbetaling van slechts € 87,50 p.p. heeft u 7 dagen een uitgebreid ontbijt van buffet en een heerlijk dinerbuffet.

**Normale prijs € 419,- nu voor slechts € 359,- p.p.**  
van 12 maart t/m 19 maart 2014 (verfenging mogelijk)

Bij deze 8 daagse vliegreis inbegrepen:

- **Vlucht met Transavia.com Rotterdam Airport - Valencia v.v.**
- **Transfer van Valencia - Calpe v.v.**
- **Nederlandse reisleiding in Calpe**
- **Welkomstbijeekoms met glas Sangria**
- **Verblijf in luxe appartementen Esmeralda Suites \*\*\*\*+ op basis van logies in appartement met één slaapkamers**

Niet inbegrepen:

- Toeslag appartement voor alleen gebruik € 98,-.
- Toeslag halfpension, 7 dagen ontbijtbuffet en dinerbuffet € 87,50 p.p.
- Reserveringskosten 20,- per boeking.



Bel voor informatie en gratis folders



BTR REIZEN



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL



# SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

## Bestuur

**Voorzitter** L. Noordzij  
F. de Hoogstraat 6  
6181 DL Dinsloo  
Tel. 046-4360607  
E-mail:  
l.noordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/  
Secretaris** K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2993 HH Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
E-mail:  
kjaosese@live.nl

**1e Penningmeester** A. Lujendijk  
Voordijk 475  
2993 BE Barendrecht  
Tel. 0180-618425  
E-mail:  
fam.lujendijk@ymx.net  
Banknummer  
NL49 RABO 0160 4201 43  
Of  
NL92 INGB 0004 2393 98

**2e Penningmeester** P. Bergman, Smeetsjeshof-  
straat 11, 6005 SC Weert  
Tel. 0495-564641/  
06-12202692. E-mail:  
pbergman19@online.nl

**Vz./secc. Soc. Comm.** Wil F.J. Pössel  
Stellingenweg 104  
6475 EJ Nijeholtpade  
Tel. 0561-688772  
Mobiel: 06-15100579  
E-mail:  
vomi-soccomm@ppmail.nl

**Vice-vz./Budgethouder** Th.H.A. Rump  
Albatrosstraat 14  
2352 EG Leidenorp  
Tel: 071-5418036  
E-mail:  
Theorump@gmail.com

**Vz. VOMI Binnenland** A.M. Mol  
De Wiezeboom 9  
8332 JT Steerwijk  
Tel. 0821-512095  
E-mail:  
a.mol@postline.nl

**Eredelen** R. Grit, J.M. Blom;  
G. de Jong; E. Piereboom;  
P.J.F. Smoorenburg.

**Leden van Verdienste**  
G. Determan; G.C. Nieuwe; T.J. Gaasstra;  
N. Vils; A.M. v.d. Vis - Bloem; B. Visscher;  
W.G.L. Topée; J. Franken; P.J.G.M.  
de Walvaart; A.H.W. Ebben; J. Oldenbening;  
D. Meiners; P.J.M. Looyen; P.N. Wellen; Th. Maas;  
J. v.d. Haer; C.J.G. Olfen; H.H.M. Norgén;  
F.W. Nuyenhoven

## Doelstellingen

### De vereniging heeft ten doel

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het [heren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Beginzelen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.  
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

## Raad van Advies

**Voorzitter** H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

**Leden** Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd  
C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd  
Dr. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Mareschaussee bd  
E.A. Wilmink, Kolonel der Infanterie  
J.H. de Weyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd  
Prof. dr. R.A.C. Holsbergen, Emeritus hoogleraar

## Ledenadministratie

G.M. Hattelaas-Determan  
Amstelpad 17  
3181 EA Rozenburg  
e-mail: vomidal@gmail.com

### Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

## Redactiecommissie

**Voorzitter/hoofdredacteur** Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)  
**Secretaris/redacteur** E. Falck

De Boegord 94  
5345 JW Oss  
Mobiel: 06-54974053  
E-mail: e.falck@vsk.nl

**Fotobewerking/redacteur** A.M. Mol (zie onder bestuur)  
**Advertenties** K.J. Orsel (zie onder bestuur)

**Voorplaat:** Nieuwjaarsbijeenkomst 2014 (zie pagina 20 en 21).

**Druk:** Zaisman, Zwolle

**Sluitingsdatum inzenden kopij:**  
Nr. 153 21-02-2014

Website VOMI-NL: [www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)

## Van de voorzitter

December was deze keer een extra drukke maand. Zo heb ik op 6 december in Schaarsbergen de "7 December" herdenking bijgewoond. Zoals we altijd al gewend zijn, punctueel voorbereid en stijlvol en met respect door de organisatoren en deelnemers uitgevoerd. Dank daarvoor namens alle (Indië- en NMG) veteranen! Dat geldt ook voor de herdenking van de 52 omgekomen sobats van de Gemeente Utrecht op 21 december op de begraafplaats Barbara in Utrecht. Ondermeer minister van Defensie Hennis-Plasschaert hield daar dit jaar een gewaardeerde toespraak.

Voorts heb ik onze vereniging vertegenwoordigd bij het afscheid van President van de Oorlogsgravenstichting (OGS), de heer mr. R.S. Croll op 12 december in Den Haag. Hij was sedert 1999 actief in het bestuur. Zoals bekend, onderhoudt de OGS op voortreffelijke wijze (ondermeer) de Erevelden op Java.

Ook was ik aanwezig bij het afscheid van generaal-majoor H. Morsink. Hij is per 1 Januari 2014 met FLO gegaan. In zijn functie als Chef Militaire Huis was hij bij tal van veteranenactiviteiten aanwezig. Namens alle veteranen dank ik de beide autoriteiten voor hun verdiensten voor de veteranen.

Op 13 december bij de eindejaarsbijeenkomst heeft het Veteranen Platform in Doorn afscheid van mij genomen als voorzitter. Maar belangrijker was dat bij diezelfde bijeenkomst onder grote belangstelling de bronzen buste is onthuld van luitenant-generaal Bd Ted Meines. Als waardering voor zijn onvermoeibare inzet tot op de dag van vandaag, om erkenning, waardering en zorg voor alle veteranen zeker te stellen. Meer dan verdiend en daarom namens alle VOMI-leden ook op deze plaats van harte proficiat.

Tot slot mocht ik aanzitten bij twee zeer geslaagde kerstdiners. Op 15 december was ik de gast van Henk en Louise van Riel in de Haagse Veteranensociëteit in Indisch Restaurant Puntjak. Ik was daar in de gelegenheid om mij aangenaam te onderhouden met o.a. de 2e man van de Indonesische Ambassade en met de Indonesische militaire attachés. Een mooie ambiance om het nuttige en het aangename te combineren. Henk en Louise, dank voor alle goede zorgen.

Op 17 december was ik met echtgenote te gast in Bergen op Zoom bij het geanimeerde kerstdiner van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling West Brabant. Een vorm van "samenwerking" die zeker voor herhaling vatbaar is!

Het jaar 2014 zijn we goed begonnen met een gezamenlijk blad 'SOBAT'/'Wapenbroeders'. Voorshands voor een jaar, maar ultraard hopen we op een veel langere periode. Het groene licht daarvoor moet in de loop van dit jaar van u komen, het is tenslotte uw blad! Ik wens u veel leesplezier met dit dubbeldikke nummer.

*Uw voorzitter, Leen Noordzij*

## Introductie gezamenlijke uitgave 'SOBAT' / 'Wapenbroeders'

Met het verschijnen van het proefnummer "Drie-in-Een" in februari 2013 kon u als lid door middel van een bijgevoegd enquêteformulier uw oordeel uitspreken over deze gezamenlijke uitgave. En dat heeft u gelukkig ook massaal gedaan, zodat wij als besturen onderbouwd de beslissing konden nemen om in 2014 als proefjaar verder te gaan met een gezamenlijke uitgave. Maar liefst 1812 van de 1998 reacties (~90,7 %) was voor voortzetting van het experiment.

Vervolgens is door de verschillende redactiecommissies hard gewerkt om aan uw wens invulling te kunnen geven. Goede afspraken moesten worden gemaakt, bijvoorbeeld over advertenties, de kostenverdeling, de hoogte van de oplage, dubbeldikmaatschappen, sluitingsdata kopij en de keuze van een drukkerij.

Ook moesten tijdig contracten worden gesloten met de uitverkoren drukker en met de post.

Alles bij elkaar veel meer werk dan u zich kunt voorstellen. Ik dank dan ook allen die het resultaat dat nu voor u ligt mogelijk hebben gemaakt, hartelijk voor hun enthousiasme en hun inzet. Ik hoop dat u hun inspanning zult waarderen.

Helaas heeft het bestuur van de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen (FIM) in de loop van 2015 aan de beide andere besturen laten weten om financiële redenen niet te zullen deelnemen aan het gezamenlijke blad. Dat betreuren wij ultraard, maar als men in de komende tijd van mening mocht veranderen, dan blijven zij welkom om alsnog te participeren.

Een gezamenlijk blad is een samenwerkingsvorm die tamelijk ver gaat. Daarom is het zaak zorgvuldig te werk te gaan. Na "Drie-in-Een" gaan we daarom in 2014 verder met 6 nummers 'SOBAT' en 'WAPENBROEDERS' die in spiegelbeeld gehecht zijn. Dat is in de uitvoering gemakkelijker te realiseren omdat de redacties van VOMI en BvW ieder hun eigen blad kunnen samenstellen. Mocht het verwachte succes toch tegenvallen, dan is het blad ook weer eenvoudig te splitsen. Maar daar gaan we ultraard niet van uit.

Eind 2014 zullen wij weer om uw mening vragen. Mocht u ons groen licht geven om ook na 2014 gezamenlijk door te gaan, dan komt een gezamenlijk, geheel geïntegreerd blad zeker aan de orde.

Wij wensen u veel leesplezier met dit dubbeldikke nummer. En aardig in deze tijd van bezuinigingen, een dubbeldik blad voor hetzelfde geld!

*Leen Noordzij*

## Van de hoofdredacteur

In "SOBAT" nummer 151 / december 2013 heeft u op pagina 5 al een en ander kunnen lezen over het gezamenlijke blad dat door VOMI Nederland en de Bond van Wapenbroeders in 2014 -als proefjaar- zal worden uitgegeven. Deze gezamenlijke uitgave zal als 'omkeerboek' (zoals dat in de vaktaal van de drukkers wordt genoemd) worden uitgegeven. Aan de ene kant treft u de "SOBAT" aan en aan de andere kant -wanneer u het blad omdraait- treft u "Wapenbroeders" aan. U heeft deze eerste gezamenlijke uitgave nu in handen.

De gezamenlijke uitgave wordt gedrukt bij drukkerij Zalsman bv te Zwolle.

De adresdrager waarmee deze uitgave bij u is bezorgd, is anders uitgevoerd dan u gewend was. Om teleurstellingen te voorkomen, is het derhalve van het grootste belang dat u adreswijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de secretaris van uw eigen regionale VOMI vereniging of aan het secretariaat van VOMI Nederland, Van Hobokenhaven 63, 2993 HH Barendrecht.

Ik hoop dat de start in 2014 met een gezamenlijke uitgave van "SOBAT" en "Wapenbroeders" zich doorvertaalt in een onstuimige hoeveelheid aan artikelen voor ons 'omkeerboek'. In de hoop ook dat u mijn verwachtingen waar zult maken, rest mij u veel leesplezier toe te wensen.

*Theo Rump*  
Hoofdredacteur "SOBAT"

## Ted Meines Prijs 2013

Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform (VP) op vrijdag 13 december 2013 te Doorn heeft Gerrit Vink (sinds jaar en dag vrijwilliger van het Veteraneninstituut) uit handen van voorzitter VP, de heer H.J. Scheffer, de Ted Meines prijs in ontvangst mogen nemen. Deze prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag, is door het VP op 25 juni 1998 ingesteld als eerbetoon aan Ted Meines en wordt één

keer in de twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die zich heeft ingezet voor de belangen van veteranen. De aangenaaam verraste Gerrit Vink (85) kreeg de prijs -in aanwezigheid van zijn familieleden- uitgereikt voor zijn niet aflatende inzet, gedurende een reeks van jaren, voor veteranen tijdens reünies en herdenkingsbijeenkomsten, waar hij fungeert als vraagbaak voor oude en jonge veteranen.



## Nieuws van de Bestuurstafel

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland zal worden gehouden op woensdag 14 mei a.s. in de Kumpulan op het Landgoed Bronbeek te Arnhem. De stukken voor deze vergadering worden ongeveer 3 weken voor aanvang van de vergadering aan belanghebbenden toegezonden.

*K.J. Orsel*  
Secretaris



# Herdenking "7 December"

Op vrijdag 6 december 2015 herdachten we voor de 54e maal de gevallen van de 1 Divisie "7 December", de "7 De-

*bracht Nederland ook weer de vrede!*

Traditiegetrouw vormde -na de

Koninklijke Militaire Kapel "Johan Willem Friso" (KMKJWF), (De kapel is ontstaan op 1 januari 2005 na een reorganisatie van de militaire muziek, waarbij de vier tot dan toe bestaande orkesten binnen de Koninklijke Landmacht werden opgeheven).

De vocale ondersteuning werd verzorgd door het Nunspeets Mannenkoor. (Het koor staat sinds 1 augustus 2012 onder de muzikale leiding van Henk van de Wetering uit Wilsum. De vaste pianist van het koor is Gert Hofman uit Nunspeet).

In de openingsgedachte, uitgesproken door raadsvrouw drs. C.A.C. van Hastenberg, zei zij ondermeer: "En nu bent u hier, met uw aandacht bij deze herdenking. En tegelijkertijd bent u daar. Bij diegenen die we herdenken, die u herdenkt, bij die momenten die zijn beleefd. In de herinnering".

Vervolgens werd door het koor gezongen: "Abba, Vader".

*Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe*



ember" Bataljons, het Operationeel Commando "7 December" en 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December" in de Oranjekazerne aan de Clement van Maasdijklaan te Schaarsbergen.

*Wij werden geroepen van huis en van haard,  
te dienen ons volk en ons land.  
Wij zijn jong en krachtig, vol  
moed onvervaard,  
en houden ons woord steeds  
gestand.*

*Wij werken voor vrede, voor  
veiligheid en recht,  
en helpen een volk uit zijn  
nood.  
Begrippen waar iedere jongen  
voor vecht,  
en waar Neêrlands kracht uit  
ontsproot*

*Eens wappert dan vredig het  
rood, wit en blauw,  
te land, in de lucht en ter zee.  
Wij kunnen dan julchen, en  
weten: onze trouw,*

begroeting door de ceremoniemeester- het staand gezongen Marslied "7 December" (tekst zie hierboven) deze ochtend de opening van de herdenkingsdienst. De herdenkingsdienst werd muzikaal ondersteund door het koperkwintet van de



*Laat mijn hart steeds bij U zijn,  
U laat nooit alleen  
Abba, Vader, U alleen, U behoort  
ik toe.*

*Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen  
Dat mijn wil voor eeuwig zij,  
d'Uw' en anders geen  
Laat mijn hart nooit koud zijn,  
Heer, laat mij nimmer gaan  
Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen.*

Commandant 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December", brigade-generaal N. Geerts, zei in zijn toespraak ondermeer: "7 December, dat is onze band. En nog steeds is dat onze band. Een band geboren uit vertrouwen: vertrouwen in het eigen kunnen en in elkaar. Dat is wat verschillende generaties militairen van Java tot Afghanistan met elkaar verbindt".

Volgend op een muzikaal intermezzo van het koperkwintet KMKJWF, werd door mevrouw Annie Steenstra haar nieuwste gedicht voordragen met als titel: "MOED, BELEID en TROUW".

De laatste strofe daarvan luidde: *"Een Willems-Orde heeft hij nooit gekregen,  
zijn kansrijk jonge leven eindigde té gauw;  
waarmee wij wel zijn daden*

*kunnen duiden,  
dat zijn de historische woorden: MOED, BELEID en TROUW!"*

Het koor zong vervolgens: "Veni, Jesu".

*"Veni, Jesu, amor mi" ("Kom, o Jesus, heb mij lief").*

Aan het einde van de slotgedachte, uitgesproken door aalmoezenier J.C. Zwakhalen, nodigde hij alle aanwezigen uit om gezamenlijk deze herdenkingsdienst af te sluiten met de altijd weer zeer indrukwekkende samenzang: "Blijf bij mij Heer".

*Blijf bij mij Heer, want d'avond is nabij  
De dag verduistert, Here blijf bij mij  
Als and're hulp m'ontbreekt,  
geluk m'ontvliedt,  
Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!*

*Geen vjand vrees ik, als Gij bij mij zijt,  
Tranen en leed zijn zonder bitterheid.  
Waar is, o dood, uw schrik,  
graf, waar uw eer?  
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer.*

*Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,*

*Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!  
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij;  
In dood en leven, Heer, blijf mij nabij!*

Tijdens de plechtigheid na de lunch buiten bij het "EM" monument (de natuurstenen schaal inhoudende een urn met de aarde van het Ereveld Menteng Pulo) sprak Commandant 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December" o.a. de woorden: "Ruim zeventien keer vormen de individuele namen van de omgekomen militairen daarom een waarschuwing uit het verleden. Een waarschuwing waarvan wij -ook gezien de risico's van de hedendaagse wereldwijde inzet van militairen- goed doordrongen dienen te zijn".

Tot slot werden onder passende klanken van de KMKJWF kransen en bloemen gelegd, gevolgd door een defilé. Namens VOMI-Nederland werd een krans gelegd door voorzitter L. Noordzij en bestuurslid A.M. Mol.

"7 December, dat is onze band".

*Op vrijdag 5 december 2014 zal de 55<sup>e</sup> herdenking plaatsvinden.*

*Th.R.*





# Mijn belevenissen tijdens de jungletraining op Malakka (deel 1)

*Als oorlogsvrijwilliger vertrok ik als soldaat van Bataljon Satoe Ampat (1-4 RI / Haags Bataljon) in 1945 naar Indië. Ondanks het feit dat ik een HTS opleiding had, bleef ik soldaat. Tijdens onze opleiding in Voorschoten moest ik op een zaterdagmorgen bij de bataljonscommandant op het matje komen. Hij vertelde mij dat ik maandagmorgen met de eerste reisgelegenheid met de trein naar Breda moest voor een opleiding op de KMA. Ik wist direct dat ik dat zeker niet zou doen. Ik wilde naar Indië. Na een opleiding op de KMA in Breda zou dat er vermoedelijk nooit meer van komen. Dus ging ik die maandagmorgen naar Voorschoten. Alles ging goed, doch in de middag kwam de MP en zat ik even later in de petoet. Ik bleef dus altijd soldaat en daar had ik helemaal geen spijt van. We gingen niet direct naar onze parel van smaragd. De Britten stuurden ons eerst naar Malakka.*

*Na bijna een maand op tss Alcantara te hebben doorgebracht, kwamen we eindelijk aan op de rede van Singapore. De Britten hadden liever geen Nederlandse troepen die in onze archipel orde op zaken zouden stellen. Dat zouden ze zelf wel even voor elkaar maken. Daar kwamen ze echter gauw van terug, doch voorlopig mochten wij niet verder.*

## **De debarkatie**

Na een weekje op een anker te hebben rondgedobberd, mochten onze kwartiermakers van boord, daarna volgde de rest van de bataljons. Het is donderdag 31 januari 1946 als we, pas na de vlaggenparade voor onze jarige prinses, met landingsboten naar de vaste wal

worden gebracht. Het werd een nachtje slapen op de keien van o.a. de kade en een perron van een station in Singapore. Toen de avond inviel, stikte het van de muskieten en ga dan maar eens lekker op de keien liggen en proberen te slapen. Gelukkig hadden we nog de gascapes die

hoge bergen. Verschillende keren werd er gestopt op een klein stationnetje. Op die stationnetjes werd een levendige ruilhandel bedreven in sigaretten voor fruit en horloges. Onmiddellijk waren er Chinese kooplieden die goede zaken deden met de verkoop



we, ondanks de vochtige hitte, maar over ons heen gooiden om die verrekte muskieten van ons lijf te houden. Het hielp, maar alle mensen wat een hitte! Toch sliepen we goed. Wat een genot toen de zon opkwam en we ons provisorisch bij een kraantje wat konden verfrissen. Om 08.00 uur aantreden, een haveloze trein kwam aantuffen en na een half uurtje waren we op weg naar de binnenlanden van Malakka.

De treinreis duurde vijf uur en was schitterend. We zagen inlandse nederzettingen, rubberplantages, meren met als achtergrond lichte en donkergroene bossen, waarboven een sneeuw witte minaret majestueus tegen de diepblauwe lucht afstak. Het was een boelend landschap met palmen en rijstvelden met in de verte

van pisangs. We werden gewaarschuwd alleen fruit te kopen dat je kon schillen of afpellen. Dick Ravenschlag, onze Indo, vertelde dat we beslist rambutans moesten kopen. Die vruchten met een wat stekelige rode bast waren heerlijk. Iemand wist er rap een Hollandse naam aan te geven: "apenklootjes".

Na vele stops kwamen we eindelijk bij de laatste stopplaats, het dorpje Labis op circa 300 km. van Singapore. Er stond een lange rij Engelse legertrucks met Brits-Indische chauffeurs gereed om ons naar het bivak Cha'ah te vervoeren. Het was al donker toen we in het kamp aankwamen.

## **Kamp Cha'ah**

Een oud vliegveld van de Jappen te midden van een palmlandplantage die totaal



verwilderd was. Er stonden geen barakken maar wel lange rijen tenten, opgezet door Japanse krijgsgevangenen. Ze werden bewaakt door Engelse troepen die in de buurt gelegerd waren. De bodem bestond uit rode klei en werd door de vele regenbuien zo zacht als boter. Als de zon scheen, was dat snel droog en stevig. In elke tent was ruimte voor een sectie van tien man. Veldbedden waren er niet, gewoon op de grond slapen op een zeiltje. We maakten het ons zo gezellig mogelijk in de gegeven omstandigheden bij licht van een petroleumlamp. Direct sloegen we aan het graven, het was nu de regentijd en we wilden wel droog blijven slapen. Dus geulen om de tent om een komende watermassa tegen te houden. Het was nu droog, maar er waren hier dagelijks flinke hoosbuien (meestal in de avond en nacht). De tentingang werd beschermd tegen ongewenste indringers. Met mijn sectie lagen we aan het einde van het kamp en de rimboe was vlakbij. Er moesten geen slangen of schorpioenen binnen kunnen komen. In de vroege ochtend aantreden onder een brandende tropenzon en er werd verteld wat er zoal moest gebeuren. Vlakbij was een kamp met Japanse krijgsgevangenen. Die kerels zouden voor ons allerlei klusjes moeten opknappen. Elk peloton had de beschikking over een compagnie Jappen en die bogen als knipmessen voor ons. We

mochten inrichten, nou dat was nogal simpel, er waren geen kastjes en bedden, alles lag zorgvuldig op de rode kleivloer. We scharrelden wat planken en palen bij elkaar en hadden zo een soort boekenplank gemaakt waar je de foto's van thuis op kon plaatsen. Verder hadden we die dag niets te doen, dan maar wat volleyballen. Je zweette je kapot in die hitte en dat kon je ook niet lang volhouden. Het was nog even wennen aan de tropische hitte zo dicht bij de evenaar.

Het tropenrooster werd ingevoerd en een Engels trainingsteam werd ons toegevoegd om de kneepjes van "junglefighting" bij te brengen. Lange afstandsmarsen met volledige bepakking in een tropenklimaat waren een zware opgave voor de troep. De veldflessen waren in no-time leeg en de Brits-Indische waterwagens reden ons gewoon voorbij.

Voor ons dagelijks bad moesten we een aardig eindje lopen. Om 4 uur marcheerden we met onze compagnie af. Drie kwartier, je was al weer flink bezweet wanneer je bij je tent terug was. Het was een kali, niet erg diep, hooguit tot je middel. Zwemmen lukte al helemaal niet, jezelf even lekker oprispen en dan je kleren wassen. Een sergeant-majoor van het KNIL was aan de troep toegevoegd. Hij bracht ons de kneepjes bij hoe je moest overleven in de tropen. Je kon hier beter zonder

zwembroekje aan de kali in. De meeste jongens beschikten niet over een zwembroekje. Dat was maar een enkeling van ons rijk. We spartelden dus allemaal rond in blote kont. Een prachtig schouwspel. Opeens een grote consternatie. "Daar heb ik jullie voor gewaarschuwd", schreeuwde onze KNIL-man. Er werden heel wat krachttermen gebruikt tegen de knaap die wel een zwembroekje aan had. Die had een patjet aan zijn jongeheer hangen. Het beestje deed zich tegoed aan zuiver Nederlands bloed. We stonden met een groepje om het slachtoffer en wilden weten hoe de sergeant-majoor met zo'n akkefietje om ging. Maar je bent niet voor niets een oud KNIL-sergeant als je daar geen raad mee weet. Even een sigaretje opsteken en onder die bloedzuiger houden. De "jongeheer" was spoedig bevrijd van zijn kwelgeest. Nog even wat jodlum erop om infectie te voorkomen.

Voor ons toilet hadden we de Jappen een flink diepe kull laten graven. Een openlucht toilet gevormd door een lange balk. Twee kruisen in de vorm van een X, daar die lange balk over en klaar is de plee. Gezellig met elkaar op een rijtje zitten poepen. Van onze bataljonspil mochten we geen toiletpapier gebruiken. Je achterste diende met water gespoeld te worden. Zo liepen we dus met een blikje water naar ons openbaar toilet. Een enkeling hield er een natte broek aan over. Er stond een schop om je grote boodschap onzichtbaar te maken. Waterleiding was hier niet, dagelijks werd er met een tankwagen water opgehaald. In de ochtend een pannetje water om je te kunnen scheren, je moest er wel heel zuinig op zijn. Drinken mocht je het niet. Om te kunnen douchen moest je een bak water boven in een provisorische installatie vullen. Aan het touwtje trekken en dan moest je rap zijn, anders was de stortbak leeg.

*Joop de Lange, Luyksgestel*

## OVW: Een klasse apart!

# Oorlogsvrijwilligers in voormalig Nederlands-Indië 1945-1949 (deel 4)

door B.C. Cats

*Toen na de bevrijding van Zuid-Nederland, najaar 1944, een aanvang werd gemaakt met de wederopbouw van de Nederlandse krijgsmacht, welke opbouw na de capitulatie van Duitsland op 5 mei 1945 en de hierop volgende algehele bevrijding van Nederland krachtig werd voortgezet, kon men voorlopig nog niet over dienstplichtigen van de nieuwe naoorlogse lichteningen beschikken. In plaats hiervan werden de zee-, land- en luchtstrijdkrachten voornamelijk bemand met vrijwilligers, met het oog op de nog te voeren strijd in het Verre Oosten 'Oorlogsvrijwilligers' genoemd. Zij vormden, tot de komst van de eerste naoorlogse dienstplichtigen in mei 1946, de hoofdmoot van de nieuwe krijgsmacht. In 1945-1946*

*vertrok het overgrote deel van hen voor een driejarig verblijf naar Nederlands-Indië, waar zij met de wapenbroeders van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger de eerste Nederlandse troepen waren die in dit rijksdeel, na een 5½ jaar durende Japanse onderdrukking, voet aan wal zetten. Een kleine kern uit deze OVW'ers ging in 1948-1950 over in beroepsdienst en in 1987 verliet de laatste ex-OVW'er de Koninklijke Landmacht met functioneel leeftijdsonslag.*

### Japan capituleert

Onverwacht voor de Nederlandse regering capituleerde Japan op 15 augustus 1945. In het gezagsvacuüm dat vooral op Java en Sumatra ontstond, grepen kwaadwilligen hun kans en een golf van terreur sloeg over

Indië. Het gebied was onder toezicht gekomen van het Britse South East Asia Command en de Britten waren nu aangewezen het gezag over te nemen, de Japanse troepen te ontwapenen en orde en rust te handhaven, iets waarop zij niet waren voorbereid.

In Nederland, waar men onder de reeds geschetste zeer moeilijke omstandigheden met de legeropbouw was aangevangen, was men met de vorming van de Expeditionaire Macht nog niet veel verder dan de opleiding van het kader in Engeland. Van de Gezagsbataljons (GBI's) voor Indië waren 1473 man verscheept, doch zij vonden bij nadering van Australië de toegangspoorten aldaar gesloten (zie "SOBAT" april 2013 / pagina 6 en 7).



*De periodes tussen de politonele acties kenmerkten zich door het betrachten van de uiterste waakzaamheid. Deze post aan de kall Tjisadane op West-Java heeft er zijn gemak van genomen, doch is daarom niet minder waakzaam.*

Het gros van de Koninklijke Landmacht bestond in augustus 1945 uit zogenoemde Light Infantry Battalions (L.I.B.'s), een van de Engelsen overgenomen organisatie. Zij waren bestemd voor de tweede-lijns dienst en beschikten uit dien hoofde niet over ondersteuningswapens. De L.I.B.'s waren deels tot stand gekomen uit oorlogsvrijwilligers die zich via de aanmeldingsbureaus hadden gemeld, doch grotendeels uit oorlogsvrijwilligers die uit de BS afkomstig waren. Hele groepen, met eigen aanvoerders uit het verzet, kwamen in 1945 over naar de Koninklijke Landmacht (KL). In augustus 1945 beschikte de KL over een twintigtal van deze lichte infanteriebataljons die bestemd waren voor bezettingstroepen in Duitsland, waar sommige bataljons zich reeds bevonden. Onder de zich ongunstig ontwikkelende omstandigheden diende de Nederlandse regering echter zo spoedig mogelijk tot troepenverplaatsing naar Indië over

te gaan en de keus viel hierbij op de lichte infanteriebataljons. Onvoorstelbaar waren de problemen om deze bataljons gereed te maken voor uitzending overzee. Zo dienden in de L.I.B.'s ook vrijwilligers die zich verbonden hadden om tot ten hoogste zes maanden na de bevrijding van Nederland dienst te doen in Europa. Zij dienden alsnog de lange verbandacte voor OVW te tekenen en zo zij dit niet wensten, dienden zij vervangen te worden door anderen. Gaandeweg werden de moeilijkheden echter overwonnen en in september 1945 konden reeds vier bataljons uit Nederland vertrekken. De weg die zij volgden liep via Engeland, alwaar ze in kampen te Aldershot en Wokingham gereed werden gemaakt voor uitzending naar de tropen. Over het algemeen verbleven de bataljons twee tot vier weken in Engeland alwaar tropenkleding werd uitgereikt, vaccinaties plaatsvonden en de zaken administratief werden afgewerkt.

In de maanden september 1945 tot en met april 1946 vertrokken op deze wijze 23 bataljons, terwijl later in 1946 het 24e en laatste OVW-bataljon overzee is gegaan.

Hier is het de plaats te wijzen op de belangrijke rol die ZKH Prins Bernhard bij de totstandkoming van de OVW-bataljons heeft gehad. Allereerst heeft de Prins als Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten zeer veel bijgedragen tot de vorming van de bataljons onder moeilijke omstandigheden. Als Inspecteur-Generaal bezocht hij de OVW'ers in de Britse doorgangskampen te Aldershot en Wokingham, alvorens zij naar het Verre Oosten vertrokken. Te midden van zijn nieuwe, naoorlogse soldaten waarmee hij zich sterk verbonden achtte, sprak de Prins het vertrouwen uit dat hij in hen had: een vertrouwen dat ze niet zouden beschamen.

## Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingseentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ★ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



**ECHOS Home 'de Schakel'** gastvrouw: Marieke Potappel  
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 553 830

**ECHOS Home 'de Landing'** gastheer: David Mammen  
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

**ECHOS Home 'de Vrijheid'** gastheer: Ronnie Reumer  
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 515

**ECHOS Home 'het Baken'** gastheer: Han Mennink  
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

**ECHOS Home 'het Anker'** gastheer: Aart Werkman  
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

**ECHOS Home 'de Eendracht'** gastvrouw: Brenda van de Brink  
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

**ECHOS Home 'Baan Zulu'** gastheer: Ad Mulwijk  
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



[www.echos.nl](http://www.echos.nl)

SOBAT

# SOLDAAT 5-6 R.I. HARRY SIMONS (1927-1949) EN ANDERE INDIËGANGERS UIT WELTEN-BENZENRADE

## Deel 3

Harry had dysenterie, naast malaria een veel voorkomende tropenziekte. Dysenterie wordt onder meer veroorzaakt door besmet water. Het is een ernstige vorm van diarree, gekenmerkt door bloed in de ontlasting. Indiëgangers gebruikten onder andere kininepillen om zich te beschermen tegen malaria.

dacht, schonk hem veel moed en energie, zo lezen wij.

### De fatale dag

In en omstreeks juni 1949 was 5-6 R.I. op verschillende plaatsen ten zuiden van de stad Solo gelegerd. Deze spreiding hield verband met de komst van een compagnie van het 5de Garderegiment Grenadiers.

*'De 16e juni (...) waren wij op weg naar Wonogiri. Niet ver van Djatirono nog kreeg de wegpatriouille na het passeren van een brug automatisch vuur (...) toen werd soldaat SIMONS in zijn hoofd getroffen. Zo kwam een einde aan het leven van een van onze beste brenschutters, die overal met zijn bren de moed erin hield. Hij was een jongen met een ruwe bolster, maar degenen die hem kenden weten dat hij een overgevoelig hart bezat. Hij had zijn zeer speciale vrienden bij de compagnie (compagnie, MK). Harrie rust zacht', aldus het In Memoriam van de gesneuvelden van de 4de compagnie van 5-6 R.I.'*

Deze keer, in het H.H.G.SIMONS, legernr 270220105, 18 pbl. 4-5-6 R.I., oldpost, kantoor Semarang die met een drieluik brief van zorgt voor het Contact met Indië, Bravo Harry, zo moeten wij het hebben.

Op 23.3.48 schrijft hij uit Boewarang o.m.v. "Met veel blijdschap gisterenavond het zakmes (-verjaardagscadeau van Limb. Thuisfr. Welten, Red) ontvangen in de hoop dat U deze brief in in de beste toestand moegt ontvangen. Het was een prima mes met etui. Daarvoor voel ik mij genoozdacht lange desen weg hartelijk te bedanken voor het goede wat U hier voor mij doet. Ik stel het zeer op prijs en vooral ook met het geregeld ontvangen van Welten's Journal. Ik hoop dan ook van harte, dat U nog steeds goede medewerking van de Waltense B. volking, want ze maken er ons hier erg blij mee." Gelukkig hebben wy hier niet te klagen Harry, Welten vergeet jullie niet en helpt ons steeds en overal.

*Harry schrijft voortdurend brieven naar het 'thuisfront':  
'Bravo Harry, zo moeten wij het hebben.'  
Foto: Welten's Journaal, april 1948*

Harry was erg blij met en dankbaar voor de vele 'cadeautjes' -zakmes, brieven, kranten, tijdschriften, sigaretten, levensmiddelen, toiletartikelen, enzovoort- die hij vanuit het verre Welten mocht ontvangen. Hij was trots op Welten en de Weltenaren: *'Er bestaat maar één Welten en daar zit een Thuisfront waar je respect voor hebt'*, schreef hij eens.

Gekscherend gaf hij wel eens te kennen dat de Weltense jonge dames hem vaker mochten schrijven. Hij was immers ongehuwd. Wel had hij een vriendin (Lenny). Het feit dat Welten aan hem

Deze compagnie kwam uit Timor en had geen gevechtservaring. De compagnie werd ter versterking aan 5-6 R.I. toegevoegd. Grenadiers namen de post Djatirono over. Een groep van 1-4-5-6 R.I., waaronder brenschutter Harry Simons,

was ter ondersteuning van de Grenadiers tijdelijk vanuit Baturetno naar Djatirono gedetacheerd. Spoedig was al gebleken dat de onervaren Grenadiers in Djatirono niet voor hun taak berekend waren. De oude situatie moest hersteld worden: 5-6 R.I. terug naar Djatirono. Op donderdag 16 juni 1949 sloeg voor Harry het noodlot toe:

Op dezelfde dag sneuvelden nog drie andere militairen, namelijk bij Punung, circa 24 kilometer van Djatirono verward: twee militairen van 3-5-6 R.I. en één van de Genie. Ook raakten acht militairen gewond.<sup>2</sup> Kortom, op 16 juni 1949 is er hevig gevochten. Het lijkt erop dat Harry's peloton in een hinderlaag was gelopen. Het feit dat Harry door een of meer kogels in zijn hoofd werd getroffen doet vermoeden dat hij wel eens door een 'snlper' (sluipschutter) gedood zou kunnen zijn. Hoe dan ook. Aan het nog jonge leven van de ongehuwde Harry kwam plotsklaps een einde. Hij stierf een 'heldendood', werd geschreven. 'Te midden van de vervulling van zijn plicht tegenover God en Vaderland, om recht, orde en vrijheid te brengen aan 'n onderdrukt volk heeft God hem opgeroepen', aldus zijn bidprentje.<sup>3</sup> Zeker, Harry heeft zijn nog jonge, ongehuwde leven opgeofferd; het allerhoogste offer dat een



"Harry rust zacht!"  
Foto: Collectie mevrouw M. Hoepener-Simons

mens überhaupt brengen kan. Hij stierf tijdens onverwachte gevechtsacties ter verdediging van zichzelf en van zijn kameraden. Kapelaan J. Janssen ontving als eerste of een der eerste Weltenaren het bericht dat Harry gesneuveld was. Wellicht was hij, al dan niet via de gemeente Heerlen, telefonisch geïnformeerd. Hij bracht het gezin Simons op de hoogte van deze rampzalige boodschap, aldus mevrouw M. Hoepener-Simons.

#### Eindnoten

- <sup>1</sup> J.G.M.H. Corbijs en P. Vroomen (red.), *Vijf-Zes. Hoe het reilde en zeilde* (Echt 1951), 225.
- <sup>2</sup> Geert Smolders, a.w., 103.
- <sup>3</sup> Zie tekst bijprentje Harry Simons.

### Zij, die in Indië vielen

De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd:

**Koninklijke Landmacht: Gesneuveld**  
26 Mei: Korp. H. M. v. Lier uit Venlo; tussen 4 Januari en 10 Juni 1949, na vermissing: Sold. 1e kl. G. A. Tenge uit Utrecht; 15 Juni: Sold. H. Dekker uit Groningen, Sold. J. J. M. Gozeling uit Amsterdam, Sold. J. H. Herbers uit Hardenberg; 16 Juni: Sold. P. den Boer uit 's-Gravenzande, Huzaar P. Groenboom uit Rhooen (Z.-H.), Sold. A. H. C. Raymakers uit Helmond, Korp. A. J. van Schijndel uit Dordrecht, Sold. H. H. G. **Simons** uit Heerlen; 19 Juni: Huzaar C. F. Cools uit 's-Gravenhage, Sold. G. Fokker uit Laren (N.-H.), Huzaar J. T. M. Hovius uit Amsterdam, Sold. 1e kl. P. J. Lockx uit Alkmaar, Korp. L. Meurink uit 's-Gravenhage, Huzaar G. H. de Ruijter uit Zutphen.

**Koninklijk Ned.-Ind. Leger: Gesneuveld** 24 Juni: Onder-luitenant infie A. R. W. de Vries uit IJsselmuiden.

*Behalve soldaat Harry H.G. Simons verloren op 16 juni 1949 verschillende andere militairen hun leven in Indië  
Bericht in Nieuwsblad van het Noorden, 2 juli 1949*

# Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 6)



R.J. de Rijk

## Eerste voorbereidingen

Ik ben op 22 oktober 1946 als oorlogsvrijwilliger in dienst gegaan bij de Koninklijke Marine en als korporaal Van Speciale Diensten (VSD) naar Nederlands-Indië uitgezonden, bestemd voor het Korps VSD van de Koninklijke Marine Basis Politie te Soerabaja, zulks ter ondersteuning en beveiliging van o.a. het Marine-Etablissement aldaar. Als VSD'er was ik overal inzetbaar en na dienst te hebben gedaan bij de Marine Basis Politie, afdelingen bewaking en beveiliging en bij het Korps Mariniers, kwam ik medio februari 1948 bij de afdeling Recherche en Marine Inlichtingen Dienst (M.I.D., later MARID genoemd) en ben omstreeks maart 1949 in burgerdienst als zodanig overgegaan, waarna mijn beëdiging op 10 juni 1949 volgde.

Mijn gedachtegang uit die Indische periode heb ik hiervoor reeds summier omschreven en omstreeks begin maart 1950 (ik was inmiddels gehuwd) was het dus zaak om te komen tot een voorlopige opstelling van voorbereidingen en planning met betrekking tot de grondrechtelijke proclamatie van de soevereine R.M.S.

Ik woonde toen met mijn vrouw aan de Huisduinenweg nr. 29 te Soerabaja, maar om mijn plannen met méér effect te bewerkstelligen, begreep ik dat een woning op het Marine-Etablissement groter nut zou kunnen afwerpen ter uitvoering van mijn plannen.

Ik was reeds enige jaren bij de recherche en niets zou er op kunnen wijzen dat mij verdacht zou kunnen maken als ik in de avonduren op mijn Harley Davidson KM-3128 ergens op de marinebasis gezien zou worden. Dat gebeurde dagelijks bij dienstzaken en ik werkte wel eens meer over.

Ik zocht dus contact met mijn goede Ambonese vriend Alex Siahaya, met wie ik reeds jaren bij de recherche samenwerkte, die eveneens als ik als burgerambtenaar in dienst was bij de Marine Basis Politie, afdeling recherche én een huis bewoonde aan Pasiran G1/7 op het Marine-Etablissement.

Enige dagen na de eenzijdige opheffing van de soevereiniteits-overeenkomst (7 maart 1950) door Soekarno besprak ik met Alex de eventuele gevolgen daarvan voor de deelstaat Oost-Indonesië (N.I.T.), waardoor ook de provincie (daerah) Zuid-Molukken (waar hij zelf vandaan kwam) in moeilijkheden zou komen door de liquidatiebedoelingen van Soekarno. Hij zei mij toen dat hij daarover óók had zitten denken, maar vroeg mij: "Wat kunnen wij hier doen om mijn landgenoten te helpen tegen een eventuele aanval van die Soekarnisten?"

Wij hebben toen de repercussies van de eenzijdige opheffing van de soevereiniteits-overeenkomst afgewacht en ons gericht op de politieke en militaire berichten uit Makassar, regeringszetel van de deelstaat Oost-Indonesië (N.I.T.). Toen echter op 25 april 1950 de R.M.S. werd geproclameerd en wij enige dagen daarna weer een bespreking hadden om de R.M.S. op Ambon te steunen, bespraken wij mijn plan om een oorlogsschip te kapen en daarmee naar de Zuid-Molukken te varen als een defensieve ondersteuning. Een brede grijns kwam op zijn gezicht en hij zei: "Als dat eens zou kunnen, Rich".

Wij kenden elkaar al lang en het vertrouwen tussen ons was als tussen twee oprechte broers. Ik maakte hem deelgenoot van mijn bedoeling en planning, dat ik een huisje zocht op het complex van het Marine-Etablissement, waardoor ik mij vooral

buiten diensttijd optimaal nuttig zou kunnen maken met het verzamelen van diverse informatie met betrekking tot het 'kapen' van een oorlogsschip. En, wat een verrassing (!), hij bood mij direct aan bij hem in te komen wonen want zijn vrouw Sientje en hun dochttertje Sunny waren met vakantie naar de Molukken gegaan, er was dus plaats genoeg.

Mijn vrouw en ik maakten van zijn aanbod dankbaar gebruik en Alex en ik dienden samen een verzoek daartoe in bij de directeur van het Marine-Etablissement. Deze deelde ons schriftelijk mede er geen bezwaar tegen te hebben waardoor de verhuizing van mijn vrouw en mij slechts een peulenschil was en wij besloten eind maart 1950 te gaan verhuizen van de Huisduinenweg naar het huis van Alex in de wijk Pasiran op het Marine-Etablissement.

## De eerste verzetsdaad

Door de eenzijdige en niet grondwettelijke opheffing door Soekarno van de soevereiniteits-overeenkomst, kwam kort na 7 maart 1950 in de gehele archipel het verzet daartegen op gang. Vooral in de grote deelstaat Oost-Indonesië (N.I.T.) wensten president Soekawati en zijn regering (regeringszetel te Makassar), w.o. premier Ir. P.D. Diapari en de procureur-generaal van justitie mr. dr. Chr.R.S. Soumokil, niet te buigen voor de Javaanse liquidatiebedoelingen van de Japanse Deelstaat-Republiek Indonesia.

Begin april 1950 probeerde Soekarno echter zijn Javaans TNI-bataljon Worang (genoemd naar commandant majoor Worang) per KPM naar de hoofdstad Makassar van de deelstaat Oost-Indonesië (N.I.T.) te zenden, bedoeld als een infiltratiebataljon, doch zijn tegenpool

kapitein Azis en de onder zijn leiding opererende KNIL-troepen wisten te beletten dat het TNI-bataljon Worang aan land werd gezet, waarmee de eerste daad van verzet tegen de Japanse Deelstaat-Republiek Indonesia de geschiedenis is ingegaan. De plaats: Makassar, de datum: 5 april 1950.

De met Soekarno collaborerende Nederlandse Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden in de Verenigde Staten van Indonesië, dr. H.M. Hirschfeld, liet terstond een uitvoerig verslag over de kwestie Makassar naar de Nederlandse regering in Den Haag verzenden met een uitvoerige bijlage van de Nederlandse militaire commandant in de deelstaat Oost-Indonesië (N.I.T.), de Nederlandse kolonel L. Schotborg. De gehele Nederlandse Koninklijke legermacht (Landmacht, KNIL, Marine en Luchtmacht) evenals het politieke en ambtenarenapparaat, functioneerde normaal door met dien verstande dat Nederland was overeengekomen, militaire-, politieke- en ambtenarenplaatsen over te

dragen aan Indonesiërs van de betrokken deelstaten van de Verenigde Staten van Indonesië. Er waren toen nog vele Nederlanders en Ambonese bevelhebbers op hoge militaire en civiele posten aanwezig, die nagelaten hebben te doen wat zij hadden moeten doen, maar hun nek niet durfden uitsteken voor een grondrechtelijk overeengekomen zaak: De proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken.

Hadden wij Nederlanders dan geen béter kaliber in huis? Toch wel, maar na het geheimzinnige overlijden van onze generaal S.H. Spoor op 25 Mei 1949, sloeg de besluiteloosheid in het Nederlands-Indische opperbevel toe en was van boven af aan het aftakelen. De opeenvolgende politieke en militaire ontwikkelingen in de deelstaat Oost-Indonesië (N.I.T.), vooral te Makassar en Ambonia, werden niet alleen in de gehele archipel met grote belangstelling gevolgd, maar ook door Alex en mij die grote moeilijkheden voorzagen in alle 13 daerachs (provincies) van de deelstaat Oost-Indonesië (N.I.T.).

Het verzet in Makassar had tot gevolg dat op de Marinebasis te Soerabaja de al aan de Verenigde Staten van Indonesië overgedragen oorlogs- en landingsschepen berstens toe volgeladen en volledig gevechtsklaar werden gemaakt om de liquidatiebedoeelingen van Soekarno kracht bij te zetten met behulp van Nederlandse militaire- en burgerambtenaren.

Door de opeenvolgende gebeurtenissen in Makassar en Ambon was het de bedoeling van Alex en mij om zo spoedig mogelijk onze plannen concreet op te stellen. Onze gemeenschappelijke woning werd het rendez-vous voor al onze besprekingen die wij dikwijls tot diep in de nacht voerden.

De regering van de Japanse Deelstaat-Republiek Indonesia wist dat de daerah Zuid-Molukken o.a. geen gevechtswaardige vloot tot haar beschikking had die een groot eilandrijk kon verdedigen tegen een eventuele agressie van Soekarno en zijn trawanten.



# Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht  
Tel.: 0180-621298  
Info@hetrozenpakhuijs.nl  
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden  
Maandag t/m zaterdag  
08:00-18:00 uur  
Vrijdag 08:00-20:00 uur

**SOBAT**



# Opmars tijdens de eerste politionele actie vanuit Palembang / Zuid-Sumatra (deel 1)

P.C. Hoekman/Oosterhout (N-B)

*Verslag van de start en het eerste gedeelte van de opmars van de eerste politionele actie vanuit Palembang / Zuid-Sumatra. Opgetekend in een brief van 25 juli 1947 vanuit Praboemoelih geschreven aan mijn allerliefste Mariejanne.*

Bij het schijnsel van heel slecht kaarslicht op het terrasje van een Europese villa, ver in het binnenland, kom ik tot jou om je een volledig verslag van de laatste week te geven. Alvorens ik met dit verslag begin, wil ik zeggen dat ik het goed maak en op het ogenblik weer volkomen fit en uitgeslapen ben. Praboemoelih is de plaats waar ik momenteel zit. Deze plaats is het middelpunt van de ollebron-

nen van de BPM die miljoenen waard zijn voor deze maatschappij en dus ook voor Nederland. Maar nu zal ik eens beginnen Mariejanne.

Op 18 en 19 juli 1947 werd de toestand hoe langer hoe spannender. We wisten dat er iets zou gebeuren, alles ging in stilte, alles werd zo rustig mogelijk klaargemaakt, de jongens hadden wel iets in de gaten doch het tijdstip wisten ze niet. Regelmatig gingen er stemmen op van; 'het gaat toch weer niet door, ze gaan toch weer praten'. Ik heb hen daarbij verschillende keren het antwoord gegeven dat het deze keer zuivere ernst was, dat ze het niet onnadenkend moesten opvatten, dat ze alles

nauwgezet moesten uitvoeren en dat deze keer, de aanval, de actie alleen door een wonder niet door zou kunnen gaan. Zondag 20 juli 1947 werd er heel hard gewerkt, alles werd nog eens behoorlijk gecontroleerd, alle ultrustingen van onze militairen werden beladen en de colonnes werden geformeerd. In de middag waren de jongens gereed en hadden ze rust, wacht bij de stukken en andere voertuigen, om 14.30 uur sprak de afdelingscommandant de afdeling toe en noemde het tijdstip van aantreden en vertrek. Toen was het wachten, voor mij was er nog wel het een en ander te doen. In de nacht om 01.55 uur klonk het commando voor onze colonne "motoren starten



Een plper voor artillertewaarneming.

en tien minuten warm draaien" daarna "instijgen en voorwaarts". Op weg naar onze eerste rendez-vous, dat was ongeveer 10 minuten rijden. Vandaar vertrokken we met een grotere colonne waarbij andere onderdelen zich bij ons aansloten.

Nu naar onze volgende rendez-vous en daar werd de colonne weer groter. Daarna weer verder en steeds werd de aanvalsgewechts-colonne groter gemaakt. Alles gebeurde in het donker, je kon geen hand voor ogen zien. De chauffeurs reden op de achterlichtjes van de voertuigen die voor hen reden. Na nog geen 15 km gereden te hebben, hadden we al pech. Een drietonner beladen met munitie viel uit, opslepen ging niet en het was nog in het gebied dat door ons bezet was. Laten staan dus. Even later viel er een trekker met reserve vuurmond uit en ook deze lieten we staan. Nog geen 500 meter verder viel er een andere trekker

beladen met munitie uit. Toen werd het te gek, alles zat tegen, pechvogels waren we. 21 juli 1947 begon slecht voor ons, we zaten in de duisternis te knutselelen, dit voertuig konden we echt niet missen dus opslepen maar.

Verder voorwaarts en steeds verder en verder totdat we het commando kregen "in stelling" en bij halte Simpang werden de vuurmonden rechts van de opmarsroute in stelling gebracht. Twee gevechtsbatterijen in stelling, in één richting, richting vijandelijke linies. De batterijen stonden in stelling links en rechts van de spoorbaan die evenwijdig aan de opmarsroute liep. Om 06.00 uur zou de demarcatielijn door onze voorhoede overschreden worden en tegelijkertijd moesten wij op de vijandelijke doelen en linies beginnen te vuren. Op datzelfde tijdstip zou ook een trein, waarin troepen van ons zaten, afrollen en de demarcatielijn overschrijden. Alles was

prima voor elkaar. Langzaam kwam de trein naderbij, langzaam en zo stil mogelijk op het doel af om de vijand te overrompelen.

Daar de groep waar wij met de artillerie bij ingedeeld waren, de moeilijkste taak had, waren wij voor speciale artilleriesteun bij deze groep infanteristen ingedeeld. Ook onze twee pipers met artilleriewaarnemers waren in de lucht, ook de bommenwerpers zwierden lustig door het luchtruim.

Om 05.59 klonk het commando "vuren" in onze stelling, de knallen en het gebulder van onze kanonnen verstomden de stilte. Om precies 06.00 uur vielen dood en verderf zaaierende granaten op hun doelen om het moreel van de vijand kapot te maken en om ze te vernietigen. Op dat tijdstip ook gingen de infanterie, pantsergenie, pioniers en de trein voorwaarts, het doel tegemoet.

## Waardering van Staten-Generaal voor veteranen

Honderden veteranen kregen op vrijdag 8 en zaterdag 9 november jl. een ereontvangst van de Staten-Generaal in het gebouw van de Tweede Kamer. Tijdens deze bijeenkomst lieten Eerste en Tweede Kamerleden het respect en de waardering voor de veteranen blijken. De ontmoeting was speciaal bedoeld voor veteranen die gewond zijn geraakt tijdens missies of hier psychische klachten aan hebben overgehouden.

De bezoekende veteranen kwamen uit alle leeftijdsgroepen en uit vele missies. Veel bezoekers maakten gebruik van de gelegenheid om de plenaire zaal te bekijken en met Kamerleden en oude bekenden te spreken. Tijdens de lunch sprak Commandant der Strijdkrachten T. Middendorp de aanwezigen toe, ook de minister van Defensie Hennis-Plasschaert gaf acte de présence.

Inclusief begeleiders hadden zich zo'n 1400 mensen aange-

meld voor de ontmoetingen.



De minister in gesprek met Indië-veteraan C.J. Heyboer uit Ridderkerk (lid van VOMI Zuid-Holland)

# MIJN OORLOGSJAREN 1940-1950 (deel 16)

*Van sobat Henk Maas uit Roermond ontving de redactie met veel genoegen het verzoek om zijn memoires onder de titel "Mijn oorlogsjaren 1940-1950" te publiceren in ons periodiek "SOBAT". Deze memoires beslaan een tweetal perioden: De periode 1940-1945 in Roermond en de periode Nederlands Oost-Indië van 22-11-1946 tot en met 19-02-1950. In een groot aantal afleveringen zal de redactie de lezers van "SOBAT" kennis laten maken met deze zeer waardevolle herinneringen en ervaringsverhalen van Henk Maas.*

Maar we moesten na een week weer terug naar Tjineam. Daar wachtte de luitenant ons op met de mededeling dat we om vier uur in de vroege morgen op patrouille moesten met zes inheemse mensen van de politie als versterking. Weldra stonden we met 15 man en extra bewapening (onder andere onze geweren, stenguns, twee brenguns, enkele kniemortieren en handgranaten) klaar en vertrokken we naar de rand van ons patrouillegebied, circa 15 km van ons kampement; een gevaarlijke onderneming! En dan te bedenken dat we geen enkele verbinding hadden met ons kampement. De eerste uren was het pikdonker zoals een tropennacht meestal is. We hadden smalle stroken witte stof tussen onze koppelriem gestoken zodat we de man voor ons konden zien. Behoedzaam en gespannen, luisterend en turend vervolgden we onze weg die je eigenlijk geen weg kon noemen. We zochten dan naar een kamping of bosrand of een groep palmbomen. Uit onze ervaringen van vele maanden patrouillelopen konden we van daaruit plotseling het staccato van een mitrailleur verwachten. Na het dichte struikgewas en enkele bomen zagen we een grote sawah welke na circa 60 meter weer in

het bos verdween. Halverwege, aan het einde van de holle weg, liepen enkele mannen met rode hoofddoeken om. We riepen "ke marisni!", "kom hier!". Dat deden ze natuurlijk niet en ze verdwenen in de struiken. Na enige tijd kregen we van alle kanten vuur en vanuit de tegenoverliggende bosrand begon een Vicker-mitrailleur te schieten. Het was een mitrailleur van Japanse makelij, dat konden we horen aan de langzame salvo's. We zaten al half ingesloten, dus konden we niets anders doen dan ons terugtrekken via het door ons zojuist verlaten pad. Daar verspreidden we ons achter bomen en in greppels. Van daaruit probeerden we de mitrailleur uit te schakelen. We schoten met alles wat we hadden, maar op den duur was de overmacht te groot; er waren naar later bleek ook enkele Jappen bij en die vochten tot de laatste man. Daar kwam nog bij dat een van onze jongens in paniek raakte en "ik wil naar huis" riep, ook de mannen van de politie bleken er van door te zijn. De toestand werd zo hachelijk dat ik besloot om ons sprongsgewijs terug te trekken. Na dekkingsvuur te hebben gegeven, gingen we zo het zijterrein in totdat er niet meer geschoten werd. We verzamelden ons en gelukkig waren er geen doden of gewonden maar alleen wat flinke schrammen en schaafwonden door doornstruiken. Ze hadden blijkbaar ongecontroleerd geschoten, gelukkig maar! Onze munitie was -op enkele patronen na- op. We kwamen dodelijk vermoeid en doornat van het zweet in ons kamp aan. We legden onze bepakking en wapens af en gingen mandien

om, na zo'n enerverende patrouille, het zweet en de spanning van ons af te spoelen.

## 25 juli 1949

Er werd een soort kermis georganiseerd met 8 RVA omdat we drie jaar in de tropen waren. De dag begon met een herdenking op het Ereveld van Tasikmalaja van de gesneuvelde soldaten in dit deel van West-Java, ook wel de Preanger genoemd. Ik heb meegedaan aan een heuse wielervedstrijd op gewone fietsen. Na tien rondjes door de straten, circa 20 km, werd ik nipt winnaar en dat nog wel op een gewone fiets! Het gevoel was formidabel. Een timide zoentje van een plaatselijke schone en een portie saté waren de beloning. Daarna was de biertent aan de beurt, de voornaamste tent. Een welkome versnapering na gedane arbeid. Om half elf ging de tent dicht en klommen we in de gereedstaande drietonner die ons naar onze behuizing terugbracht. Frans van Leeuwen viel bij het uitstijgen van het voertuig door een beetje teveel geestrijk vocht. Hij kreeg een wiel over zijn voet en brak daarbij een teen. De bataljonsarts, bijgenaamd 'de fietsenmaker' heeft de teen met gips ingepakt. "Over enkele weken ben je weer kiplekker", zei hij. We lagen weer met onze derde sectie voor een rustperiode in Manondjaja, hetgeen betekende dat er weinig patrouille werd gelopen.



# PTNS, een positieve veteranenziekte

Wie veteranenreünies bezoekt is ermee bekend: je drinkt een borrel of biertje aan de bar of je schuift net een hap nasi naar binnen.... hup, daar tikt iemand je op je schouder, opdulkend uit het niets:

willen opdienen van oude sawah verhalen. Bij deze geef ik het fenomeen een naam: POST TAMPATIC NEST SYNDROME (PTNS), de enige positieve veteranenziekte!

slapie. Het klinkt bizar voor oude kerels zoals wij, maar toch zit de zaak zo in elkaar denk ik. Dus ben ik altijd een ontvankelijke stand-in, ook al heb ik er vaak geen idee van wie mijn aanspreker is.



Reünie van Veteranen

"Jij bent toch die jongen die in noem-maar-op heeft gezeten?" Nog op mijn laatste reünie gebeurde het, dat een volstrekt onbekende me meende te kennen en zelfs welgerde zich neer te leggen bij een beleefde ontkenning. "Maar heb jij dan niet bij de AAT gezeten of ken ik je nog vanuit Holland?" Ja, dacht ik: eigenlijk zijn we soms allemaal nog op zoek naar ons slapie van toen, naar het maatje dat na jaren samen hokken en nachten delen, ieder op zijn eigen tampat, meer van je wist dan wie dan ook in je latere leven.

En zo realiseer ik me de waarde van ons samenzijn op reünies: het zoeken naar die oude vriendschap, nog meer dan het

Helaas, de meeste eerste-lijn slapies zijn in mijn geval allang voorgoed ingeslapen. En dat zal bij de meesten van mijn lezers zo zijn. Het basis-gevoel blijft echter: we blijven zoeken naar verbindingen met een onvergetelijk verleden. Daarom hebben m'n eerste-lijn slapies bij mij thuis nog allemaal een eigen drinkglas of pul waarmee ik ze met regelmaat herdenk met een hardop "daar ga je, Jos of Jan of Makko".

En daarom blijven we zoeken naar tweede-lijn slapies. Niet de echte, maar toch...

Die tweede-lijn, zeg maar stand-in slapies, kom ik tegen op de reünies die ik bezoek. Zij zijn een soort collega-"weduwnaars" op zoek naar een remplacant-

Terwijl ik deze herinnering opschrijf, realiseer ik me dat het niet alleen de vermeende oude slapies zijn die je confronteren met het Indische verleden. Er is nog een soort derde-lijn. Hoe vaak gebeurt het niet dat je op heel onverwachte contacten met dat verleden stuit. De mensen van "mijn moeder heeft nog in Ambarawa gezeten" of "mijn vader zat in Indië bij ....R.I." Zo heb ik zelf genoeg vreemde ervaringen in die richting gehad om er wat van te verhalen en anderen te inspireren om hetzelfde te doen.

Misschien de start voor een nostalgische rubriek?

Rieks Venema

## Nieuwjaarsbijeenkomst 2014 in Amersfoort

Op de vertrouwde locatie (gebouw R) in de Bernhardkazerne te Amersfoort werd op donderdag 16 januari jl. het nieuwe jaar gezamenlijk ingedronken door de Vereniging Oud-Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers (VOMI Nederland), de Bond van Wapenbroeders (BvW), de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen (FIM) en (dit jaar voor het eerst) de Vereniging van Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962 (VNNGM 1945-1962).

Voor de vijfde maal alweer werd deze gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd, waarbij bij toerbeurt een der partijen 'leading' is. Dit jaar viel deze eer te beurt aan het bestuur van VOMI Nederland.

In zijn nieuwjaarstoespraak zei de voorzitter van VOMI Nederland, Leen Noordzij, namens alle partijen ondermeer: "In het afgelopen jaar werden de verenigingen met Indiëgangers geconfronteerd met (opnieuw) een golf van **negatieve publiciteit** over het optreden van Nederlandse militairen in het voormalige Nederlands Oost Indië. We kunnen constateren

dat het Comité Nederlandse Ereschulden met de heer Jeffrey Pondaag, hand in hand met advocaat Liesbeth Zegveld en politicus Harry van Bommel, in korte tijd veel succes hebben gehad met hun jarenlange strooptocht.

Acht nabestaanden van omgekomen ingezetenen van de Kampong Kawah Gedeh hadden al gehoor gekregen bij onze regering, hetgeen uiteindelijk resulteerde in officiële excuses en een financiële compensatie van 20.000 euro per nabestaande. Overigens heeft Nederland al eerder 850.000 euro geschonken aan dit oord, maar daar is weinig van terug te zien. Toen eenmaal het precedent geschapen was, volgde natuurlijk meer. Enkele nabestaanden van door Westerling en de zijnen geëxecuteerden op Celebes mochten eveneens excuses en 20.000 euro per persoon in ontvangst nemen. En naar verluidt, liggen op dit moment nog eens 17 claims voor bij de landsadvocaat. En dat is zeker nog niet het einde.

Van andere aard was de zaak die Zegveld vorig jaar heeft aan-

gespannen namens 2 cliënten. Het betreft 2 dienstweigeraars die voor desertie zijn veroordeeld. Zegveld betoogde dat beide heren, met de kennis van nu, niet veroordeeld zouden zijn en eist daarom rehabilitatie. Ik hoop, denk ik, hier niet uit te leggen hoe dat op de Indiëveteranen die wel jarenlang hun plicht vervulden, vaak tegen hun zin maar toch, zal overkomen. Het is een klap in hun gezicht!

Waar wij als besturen nu mee worstelen is, hoe wij in deze zaken zo goed mogelijk de belangen van onze leden kunnen behartigen, d.w.z. hoe wij ons effectief kunnen verweren tegen deze negatieve publiciteit en een genuanceerder beeld kunnen neerzetten voor de Nederlandse samenleving.

Dit jaar zullen wij als besturen gezamenlijk bepalen hoe we hieraan de komende tijd invulling gaan geven. Welke woordvoeringslijn we gaan volgen en of en hoe we zelf initiatief kunnen nemen.

Ik schat in dat het wat betreft negatieve publiciteit weer een boeiend jaar gaat worden. En dus ook voor de besturen hoe hiermee om te gaan.



Ik hoop dat u allen ook een boeiend jaar zult hebben, maar dan met andere ingrediënten. Mogen gezondheid, voorspoed en geluk in ruime mate uw deel zijn. Ik wens ons allen een uitstekend verenigingsjaar, ook al hebben wij overwegend leden die tot de categorie van de 'rijpe jeugd' behoren".

Op de Voorplaat van deze "SO-BAT" twee van de drie voorzitters in afwachting van de deelnemers aan de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst. Links op de foto Henk Molenkamp (al-

gemeen voorzitter van de Bond van Wapenbroeders), rechts op de foto Leen Noordzij (voorzitter van VOMI Nederland). Bij ontstentenis van de derde voorzitter Cees Aarts (voorzitter van de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen en voorzitter van de Vereniging van Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962) kon hij helaas niet op deze foto worden vastgelegd.

De foto-impressie van deze bijeenkomst geeft de sfeer weer van de saamhorigheid en de gezelligheid, want gezellig was het!



## Reünie 4-7 RI

Dinsdag 15 april 2014

Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot

*25e en laatste reünie*

Wij hopen dat, ondanks alle leeftijdkwaaltjes, zo veel mogelijk mensen van deze laatste kans gebruikmaken.

Allen die in oktober jl. geen brief hebben ontvangen en toch willen deelnemen, kunnen zich melden bij:

F. van der Meer

Londenstraat 118

2711 DE Zoetermeer

Tel. 079-3415046

E-mail: fred.vandermeer@ziggo.nl

## Herdenking Roermond 2014

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op zaterdag 6 september 2014.

**SOBAT**

## In Memoriam

Het bestuur van VOMI Nederland heeft de droeve plicht  
u te melden dat op  
7 november 2013 op 88-jarige leeftijd is overleden

**M.M. Bakker**

Lid van Verdienste van VOMI Nederland  
Oud-voorzitter van de Raad van Advies van VOMI Nederland

## Nieuwe Chef Militaire Huis

Met ingang van 1 januari 2014 is generaal-majoor der Fuseliers J.A. van der Louw benoemd tot de nieuwe Chef van het Militaire Huis, tevens adjudant-generaal van Zijne Majesteit de Koning.

Bij gelijke datum werd hij bevorderd tot generaal-majoor.

Van der Louw was sinds september 2010 commandant 43 Gemechaniseerde Brigade in Ha-

velte en volgde generaal-majoor der Cavalerie H. Morsink op die 1 januari jl. met leeftijdsontslag is gegaan.

## Open Dagen 2014

### Luchtmachtdagen 2014

Deze worden gehouden op 20 en 21 juni op Vliegbasis Gilze-Rijen.

### Marinedagen 2014

In 2014 zijn er géén Marinedagen.

### Landmachtdagen 2014

Vanwege het jubileumjaar (200 jaar) nodigt de Koninklijke Landmacht de samenleving dit jaar

niet uit op een kazerne ergens in het land, maar trekken de militairen van de landmacht het land in op zoek naar contact met die samenleving. Woensdag 23 april kleuren in Nederland de straten groen. Op meer dan 200 locaties zullen militairen in verschillende vormen in contact treden met de inwoners van Nederland en aan de hand van hun persoonlijke verhalen een breder beeld wegzetten van de

militair en zijn/haar werk. De dag ervoor zoeken de militairen onder de titel "Fraten met soldaten" het onderwijs op en zullen op minstens 200 scholen militairen voor de klas staan om scholieren de kans te geven een goed beeld te krijgen van wat de landmacht zoal doet en wat een militair daarvoor moet kunnen.

## Nederlandse Veteranendag 2014

De tiende Nederlandse Veteranendag wordt gehouden op **zaterdag 28 juni 2014** te Den Haag.

# AANMELDINGSFORMULIER DEFILÉ WAGENINGEN 5 MEI 2014

De leden van de Bond van Wapenbroeders en de VOMI kunnen zich middels dit formulier inschrijven voor deelname aan het Defilé in Wageningen. Voor de leden die in het voormalig Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea gediend hebben zal één gezamenlijk Indië-detachment worden samengesteld.

Wij verzoeken u dit formulier z.s.m. doch uiterlijk voor **1 maart** ingevuld, ondertekend en voldoende gefrankeerd te zenden naar genoemd adres (zie onderaan dit aanmeldingsformulier).

Naam: .....

+ Ik ben lid van BvW, afdeling:..... of Identiteitsgroep: IVM/ISB/ING\*  
+ Ik ben lid van de VOMI, vereniging:.....\*

Adres: .....

Postcode: ..... Woonplaats: .....

Telefoonnummer: .....

Neemt deel aan het Defilé: ja / nee \*

Wil meerijden op een voertuig: ja / nee \*\*

Meereizende partner/begeleider: ja / nee \*

Wil indien de mogelijkheid daartoe bestaat een vrij vervoerbewijs: ja / nee \*

Naam partner/begeleider: .....

\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

\*\* Alleen voor mindervaliden die niet in staat zijn mee te lopen in het Defilé. Partners/begeleiders kunnen NIET meerijden.

Datum: ..... Handtekening: .....

Dit aanmeldingsformulier voor **1 maart** 2014 zenden naar:

Indien lid van de Bond van Wapenbroeders naar  
Bond van Wapenbroeders, Postbus 20, 3830 AA Leusden

Indien lid van de VOMI naar  
VOMI Nederland, de heer M. van Aalten, Leeuwerikstraat 32, 4815 CT Breda



## Veteranenreünie Nieuw-Zeeland

Op zaterdag 23 november 2013 werd in "Ons Dorp" in Henderson (bij Auckland) in Nieuw-Zeeland een reünie gehouden voor de in Nieuw-Zeeland wonende (geëmigreerde) Nederlandse veteranen, waaronder Allan van der Goot (korporaal Ost-Cie 432e Bat. Inf.) en Jan Groote Veldman (korporaal A-Cie 432e Bat. Inf.)

Vanaf 10.30 uur tot 11.00 uur arriveerden de veteranen met hun partners. Zij werden namens The Netherlands Veterans Legion in Nieuw-Zeeland verwelkomd door Allan van der Goot, die zich reeds vele jaren heeft ingezet voor de organisatie van deze jaarlijkse veteranenreünie. Helaas waren enkele veteranen niet meer onder ons en waren sommigen niet meer in staat om te komen.

Om 11.15 uur arriveerden de Militair Attaché vanuit Canberra (Australië), luitenant-kolonel Herman Verhoef met zijn echtgenote, en de Honorair Consul René van Rijn.

Nadat eenieder voorzien was van koffie/thee met wat lekkers, een uurtje gezellig wat bijpraten en een heerlijke lunch, werd eenieder welkom geheten door

Allen van der Goot. Een bijzonder woord van welkom was er voor luitenant-kolonel Verhoef en de Honorair Consul René van Rijn. Hij was reeds bij voorgaande reünies aanwezig geweest. Hierna werd het woord gegeven aan luitenant-kolonel Verhoef. Hij sprak over zijn taak en werkzaamheden zowel op militair als op economisch gebied. De plaatsing van de Attaché is voor een termijn van vier jaar. Zijn termijn eindigt op 20 januari 2014, dan wordt hij opgevolgd door een officier van de landmacht.

Onder de aanwezigen was ook een bejaarde dame die meerdere onderscheidingen droeg, waaronder het Verzetsherdenkingskruis. Zij was een belangrijke persoon in het verzet als koerierster. Haar naam is Judith Whippy.

Luitenant-kolonel Verhoef is -evenals zijn echtgenote- met praktisch iedereen wel even in gesprek geweest.

Hij stelde mij de vraag over mijn verbondenheid met de oude veteranen in Nederland, waarop ik hem antwoordde: "Doordat ik regelmatig het contactblad van het 432e Bat. Inf. "De Bantam-

mer" ontvangen mag, blijf ik van veel veteranenaangelegenheden op de hoogte". De aanwezige veteranen mochten van Verhoef een mooie speld in ontvangst nemen: met op de rechterzijde de Nederlandse driekleur en aan de linkerzijde de vlag van Nieuw-Zeeland, de samenwerking tussen beide landen symboliserend.

Als waardering voor de toezending van het contactblad "De Bantammer" vond Verhoef het belangrijk om aan mij een speld te overhandigen met het verzoek deze te willen zenden aan de redacteur van het contactblad.

Het was tegen drie uur in de middag toen deze reüniedag werd afgesloten door Allan van der Goot. Eenieder ging voldaan huiswaarts en men sprak de hoop uit om elkaar weer eens te mogen ontmoeten.

*Ingezonden door:  
Jan Groote Veldman  
Korporaal A-Cie 432e Bat. Inf.  
61/80 Maranui Street  
Mount Maunganui  
3116 Nieuw-Zeeland*



## SOCIAAL COMMISSARISSEN



**Voorzitter/secretaris**  
 Wil P.J. Patst  
 Stellingenweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpede  
 tel. 0661-688772  
 mobiel 06-15100579  
 E: vomni-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/  
 Budgethouder FSZ**  
 Theo H.A. Rump  
 Albatrosstraat 14  
 2352 EG Leiderdorp  
 Tel. 071-5416936  
 E-mail  
 Theorump@gmail.com

**Coördinator monumenten**  
 Ger de Jong  
 Rozenlaan 41  
 2005 AS Haarlemsdam  
 Tel. 073-6771902



Vereniging  
 veteranen  
 platform

### SOCIAAL COMMISSARISSEN

#### Drenthe-Groningen

J. Krikkie  
 Koekoekstraat 12  
 9404 EL Assen  
 tel. 0692-357140  
 jaapvanzalf@veteranen.nl

#### Overijssel

Joost Dindanbeuving  
 Reiger 27  
 8105 AL Raalte  
 tel. 0572-35 89 47  
 jaldanbeuving@versatel.nl

#### Friesland

Hans N. Blom  
 Tjake v.d. Walstraat 24 T  
 8723 CA Koudum  
 tel. 0514-522107

#### Limburg

H.A.M. van Haef  
 Post, Stassenstraat 44  
 5921 CV Venlo  
 tel. 077-3822592  
 hermanvanhaef@online.nl

#### De Veluwe

J.G. (John) Muller  
 Groeneveldstraat 110  
 3882 XE Putten  
 Tel. 0341-845264  
 j.muller793@upcmail.nl

#### Zuid-Holland

G.A. Mulder  
 De Tol 365  
 2266 EG Leidschendam  
 Tel. 070-3019477

#### Noord-Brabant-West

P.N. Welten  
 Beukenlaan 35  
 4731 CD Oudambosch  
 tel. 0165-31 28 16  
 p.welten@kpnmail.nl

#### Utrecht/t Gooi

L. Dorrestijn  
 Nassaupark 36  
 3481 HE Harmelen  
 Tel. 0348-443731  
 ldorrestijn@tel.nl

#### Zeeland

Marcel J. Boogaard  
 Rozengracht 35  
 4392 PA Vlissingen  
 Tel. 0118-419641  
 papue@zeelandnet.nl

#### Noord-Holland

Nico Baan  
 Molenwertlaan 58  
 2103 TE Heeresteede  
 tel. 023-5283997  
 nbaan@kpnmail.nl

W.A.J.K. (William) Roza  
 Heenraadstraat 9  
 3131 VG Vlaardingen  
 tel. 010-4340970  
 w.roza3@kpnplanet.nl

#### Noord-Brabant Oost

J. van der Ham  
 Buisplaats 10  
 5038 HK Tilburg  
 tel. 013-5400380  
 vomni.nbo@veteranen.nl

#### Rivierland/ Oost Gelderland

A. Ebben  
 Scheidingsweg 5  
 6585 KD Mook  
 tel. 0246-96 12 03

#### VOMI Binnenland

Wil P.J. Patst  
 Stellingenweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpede  
 tel. 0561-688772 /  
 06-15100579  
 vomni-soccom@kpnmail.nl

### FONDS SOCIALE ZORG

**Beheerder** Toko, P.R. en Voorlichting  
 J. (Sjef) Franken  
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam  
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl  
**Budgethouder** Theo H.A. Rump, adres zie boven

**Postzegels**  
 J. Hoevelaken  
 Weerdestein 175  
 6714 CN Ede  
 Tel. 0318-614557

**VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)**  
 Paul P.G. Gommers  
 Alb. Neuhuyslaan 23  
 8072 HJ Nunspeet  
 Tel. 0341-254231  
 E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede, Tel. 0318-614557.  
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.

## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstakken	€ 8,50 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de porto kosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.**

**Via @mail: sjef.franken@versatel.nl**

**Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

# In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:*

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Akker,	G.	Sneek	2-9 RI
Baas,	W.C.	Hoogvliet Rt	KL Inf
Bakker,	D.	Hollum	4-1 RI
Bakker,	M.M.	Rijnsburg	2 RVA
Biemolt,	A.	Ruinen	5-1 RI
Bokhoven, van	L.	Nieuwkuijk	423 BI
Bouten,	H.J.	Geleen	42 ZMC
Bouterse-van der Heijde, Mw.	N.J.	Schagen	
Bruin, de	C.H.	Kloosterzande	?
Burgmans,	C.	Bergeijk	KMarns
Dieleman,	J.W.	Oostburg	4-3 RI
Dubbelman,	A.	Waalwijk	413 BI
Eijnden, v.d.	A.	Tilburg	Vbdd B-Divisie
Elzinga,	R.B.	Groningen	Marbrig Mobatcie
Geluk,	N.	Utrecht	5-9 RI
Graaf, de	C.	Sint Maartensdijk	LMD
Heijden-Jansen, van der Mw.	H.	Druten	
Helvoort, van	P.	Waalwijk	3-14 RI
Hooff, van	F.	Leende	5-6 RI
Hutten,	J.W.A.	Nijmegen	?
Jansen,	C.	Amsterdam	?
Keesmaat,	A.	Alblasserdam	4-11 RI
Keller,	L.J.	Delft	?
Kerling,	K.J.	Berg en Dal	?
Leijendekker,	S.	Witmarsum	4-9 RI
Meer, v.d.	A.	Veldhoven	2-7 RI
Meijer-van Burink, Mw.	C.	Epe	
Nolles,	J.	Norg	426 BI
Noppen,	J.	Noordwijk aan Zee	?
Nugteren,	A.	Zwijndrecht	17 AAT
Oosterbaan,	S.M.	Wijchen	3-9 RI
Pilon,	A.	Capelle a/d IJssel	4 HUPVA
Plat,	Q.	Bronnegerveen	?
Rossum,	J.	Rhoon	Vbdd '7 December'
Rutten,	B.	Koekange	432 BI/7-1 RI
Santvoort, van	F.	Someren	2-15 RI
Scheutjens,	W.	Boxtel	401 BI/6 RS
Tazelaar,	P.A.	Hoek	411 BI/6 GRG
Telkamp,	M.G.	Arnhem	4-10 RI
Tulner,	P.	Sint Annaparochie	5-1 RI
Ubachs,	J.A.	Amstenrade	8 RS
Veggel, van	Th.	Guelfh, ON, Canada	402 BI/6-2 RI
Veldman,	R.	Koekange	4-1 RI
Verberne,	H.	Someren	4-6 RI
Vermeulen,	J.	Oostvoorne	Vbdd
Vooijs,	C.T.	Gouda	Vbdd W-Brigade
Weijtens,	G.	Eindhoven	10 Genie
Winkens,	W.M.	Maastricht	5-11 RI
Witmus,	A.	Nijmegen	?
Zundert, van	J.	Breda	5-11 RI

*Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.*



## Verenigingsnieuws

### Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,  
8939 CM Leeuwarden  
Tel. 058-2800048  
E-mail: henkmoorlag@upcm.nl  
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Als u deze "SOBAT" ontvangt liggen alle feestdagen weer achter ons en misschien ook de Elfstedentocht als wij tenminste een beetje winter krijgen. Piet Paulusma geeft echter geen garantie.

Gelukkig gaan wij langzaam weer naar het voorjaar en de dagen worden weer langer.

Op 29 oktober jl. hadden wij een bijeenkomst in Workum, ook hier was de opkomst niet groot, deze tendens zet zich dus voort. Voor onze jaarvergadering van 15 april 2014 zullen wij dit onderwerp op de agenda plaatsen en is het laatste woord aan onze leden. Stoppen wij hiermee, houden we het alleen nog op onze jaarvergadering (met diner) en 1x per jaar een bootreis?

#### Regiobijeenkomsten 2014

Het bestuur heeft besloten om in de maand februari geen bijeenkomsten te houden, dus de eerste bijeenkomst is: 4 maart in "t Haske" te Joure en vervolgens op 18 maart op Vliegbasis Leeuwarden (denkt u eraan dat u zich vooraf uiterlijk 14 maart moet aanmelden bij de secretaris, anders krijgt u geen toegang tot de vliegbasis).

15 april is onze jaarvergadering in Joure. Hier krijgt u nog een aparte uitnodiging voor en we willen het geheel afsluiten met een diner, 13 mei in het Dorpshuis St. Annaparochie.

Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur.

Onze zieken wensen wij veel sterkte en zo mogelijk een voorspoedig herstel. Houd elkaar in het oog en blijf elkaar opzoeken.

### Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler  
De Drentsehof 25 b  
2951 VZ Alblasserdam  
Tel. 078-6913515  
E-mail: veteranen26706@ziggo.nl  
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477  
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

#### 60-jarig huwelijk

Op 23 november 2013 vierden de heer en mevrouw Van der Meer uit Zoelmeer hun Diamanten huwelijksfeest.

Op 25 november 2013 vierden de heer en mevrouw Heemskerk uit Den Haag hun Diamanten huwelijksfeest.

Op 10 december 2013 vierden de heer en mevrouw Van Kempen uit Oude Tonge hun Diamanten huwelijksfeest.

Alle echtparen namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

#### Algemene Ledenvergadering 2014

Deze zal plaatsvinden op 17 april

2014 te Ridderkerk bij Partycentrum Van der Graaf.

#### Adreswijziging

M.i.v. 1 januari 2014 is het nieuwe adres van het Veteranencafé in Dordrecht: Wijkcentrum 'De Admiraal', Admiraalsplein 168, 3317 BC Dordrecht.

Iedere 3<sup>e</sup> vrijdag van de maand geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Voor vragen kan men terecht bij [igen@online.nl](mailto:igen@online.nl)

#### Draaginsigne Gewonden

Op woensdag 11 december 2013 ontving ons lid de heer C.G. van den Berg uit Alblasserdam in het bijzijn van zijn zoon en enkele Alblasserdantse veteranen op het gemeentehuis uit handen van de burgemeester (de heer A.B. Blase) het Draaginsigne Gewonden. De heer Van den Berg diende destijds bij 3-1 RI en raakte 21 juli 1947 op Java gewond.



#### Contactmiddag in Roelofarendsveen en in Zwartewaal

Op 25 februari 2014 is er een contactmiddag in Roelofarendsveen in gebouw 'De Pepersteeg', Noordeinde 167. De bijeenkomst begint om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

Op 27 maart 2014 is er een contactmiddag in Zwartewaal in het Dorpscentrum 'De Gaffelaar', Christinalaan 2. De bijeenkomst vindt plaats in de 'Parkzaal', inloop is vanaf 13.30 uur en de aanvang is om 14.00 uur.

### Noord-Brabant

Secr. J. v.d. Ham, Buxusplaats 10,  
5038 HK Tilburg  
Tel. 013-5400380  
E-mail: [voml.nbo@veteranen.nl](mailto:voml.nbo@veteranen.nl)

#### Nieuwsbrief 2014

Wij gaan er van uit dat al onze leden de Nieuwsbrief 2014, met daarbij de acceptgiro voor de contributie 2014, in goede orde hebben

ontvangen. Niet ontvangen? Er zijn nog exemplaren beschikbaar!

#### **Contributie 2014**

Wij hebben enkele jaren geen contributie geheven, mede omdat onze kapitaalreserve daartoe de mogelijkheid bood. Per 1 januari 2014 moeten wij wel weer contributie gaan heffen met een minimum van 10 euro. Gelukkig hebben velen meer dan deze 10 euro gestort, zodat wij weer wat beter in onze kasreserve komen te zitten. Onze dank voor de vele mooie reacties.

#### **Reünie Oirschot 2014**

De datum en de bijdrage daarvoor staan ook in onze Nieuwsbrief vermeld. Inmiddels zijn er al veel aanmeldingen binnen en ook het aantal ingekochte prijzen (voor de loterij op die dag) is al behoorlijk richting de 100 stuks gekomen.

Maar dit aantal zal nog groter worden gezien het verwachte aantal deelnemers van maximaal 400 personen. Wel willen wij nog vermelden dat begeleiders en/of partners van VOMI-leden eveneens 6 euro betalen. Er zijn nog een aantal maanden te gaan voor het zover is, maar gezien het tot nu toe ontvangen aantal inschrijvingen, doet u er goed aan om niet te lang te wachten.

## Noord-Brabant W

Secr. *Wiel Huppermann*  
Wuustwezelsteenweg 18 bus 2  
B-2920 Kalnouthout  
Telefoon 0032-495109297  
E-mail: *WIEL-HI@teleneL.be*  
Soc. Comm. Tel. 0165-312816  
E-mail: *pnwelten@kpnmail.nl*

In de afgelopen periode hebben wij 2 leden verloren: Mevrouw C. van Oorschot-Vromans op 30 oktober jl. en sobat J. van Zundert op 10 december jl. Bij de plechtigheden waren telkens een 10-tal sobats aanwezig, hetgeen door de families zeer op prijs werd gesteld. Hier is een compliment op zijn plaats voor de sobats die telkens weer aanwezig zijn. Zolang we nog kunnen, zullen we dit met liefde blijven doen. Lees ook de oproep die u krijgt bij de Nieuwjaarsbrief.

Op 12 november jl. heeft het bestuur de receptie bezocht ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Wapenbroeders afdeling Baronie. Tijdens de zeer geanimeerde receptie zijn er een aantal goede en interessante contacten gelegd.

Het kerstdiner, waarmee we het jaar hebben afgesloten, is zeer in de smaak gevallen. Gebak bij aankomst en een heerlijk 3-gangendiner tot besluit maakten de dag tot een succes. De muziek deed de rest.

Ons lid Ad Verhoeven had een geweldige idee: hij heeft op Facebook gezet dat hij postzegels verzamelt voor een goed doel: het onderhoud van de graven op de Erevelden in Indonesië en het leggen van bloemen. Hij kreeg meteen al reacties van vrienden die al jaren niet meer wisten waar ze de postzegels van hun kerst- en nieuwjaarskaarten kwijt konden. We hebben geen ideeënbus, anders had hij zeker een prijs verdiend. Facebook bezoekers dit strekt tot navolging.

De bijeenkomsten in 2014 zijn gepland op:

Woensdag 19 februari, Trip van Zoutlandtkazerne, De la Reijweg 95, 4818 BA Breda

Woensdag 19 maart, Vliegbasis Woensdrecht, Koolweg 40, 4631 SZ Hoogerheide

Algemene ledenvergadering 17 april aanvang 11.00 uur, Zaal Koch, Molenaarstraat 120, 4756 BH Kruisland Woensdag 21 mei, Trip van Zoutlandtkazerne, De la Reijweg 95 4818 BA Breda

Zomerbijeenkomst, 20 juni, aanvang 12.00 uur, Engelbrecht van Nassau-kazerne, Parabaan 10 4706 CN Roosendaal

Woensdag 13 augustus, Engelbrecht van Nassau-kazerne, Parabaan 10 4706 CN Roosendaal

Woensdag 17 september, Vliegbasis Woensdrecht, Koolweg 40, 4631 SZ Hoogerheide

Woensdag 15 oktober, Trip van Zoutlandtkazerne, De la Reijweg 95, 4818 BA Breda

Woensdag 12 november, Engelbrecht van Nassau-kazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal Kerstdiner, 19 december aanvang 12.00 uur, Trip van Zoutlandtkazerne, De la Reijweg 95, 4818 BA Breda

Daarnaast nemen we deel aan diverse activiteiten en herdenkingen die u in de Nieuwjaarsbrief aantreft.

## Zeeland

Secr. *M.J. Boogaard*  
Rozengracht 36  
4382 PA Vlissingen  
Tel. 0118-418641  
E-mail: *papua@zeelandnet.nl*

Op woensdag 20 november jl. werd de jaarlijkse reünie van VOMI Zeeland gehouden op de Vliegbasis Woensdrecht. Onze dank aan de commandant voor het beschikbaar stellen van de ontmoetingsruimte 'Schuttershof', dank ook aan het personeel dat ons weer uitstekend van dienst was. Na een gezellig samenzijn en uitstekende rijstafel werd de dag om 16.00 uur afgesloten.

In "SOBAT" nummer 151 stond vermeld het overlijden van J. J. Niemandsvdriet uit Sint Annaland, dit moest zijn J. J. Niemandsvdriet uit Tholen. Excuses voor dit misverstand.

Een brief ontvangen van de gemeente Middelburg dat er in 2014 geen Zeeuwse Veteranendag kan worden georganiseerd. Dit in verband met andere activiteiten en bezuinigingen.

Eén keer in de vijf jaar zal er geen Zeeuwse Veteranendag worden georganiseerd, in de tussenliggende jaren is er dus wel een Zeeuwse Veteranendag. Wel kan worden deelgenomen aan een bescheiden bijeenkomst rond de herdenking/bevrijding Walcheren/Sloedam op 1 november. Daarbij zijn geen muziekkorpsen, voertuigen en vliegtuigen aanwezig. Ik heb nu een aanvraag ingediend bij de gemeente Vlissingen om daar mogelijk in 2014 een Veteranendag te mogen organiseren. Ik wacht het antwoord af.

## Limburg

Secr. *Theo Maas, Puccinplein 7,*  
6371 LV Landgraaf  
Tel. 045-5327394  
E-mail: *themaas@home.nl*  
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

2014 is al even begonnen, maar het is nog niet te laat om u namens het bestuur de allerbeste wensen aan te bieden, heel veel geluk, voorspoed en vooral een zo goed mogelijke gezondheid. U heeft eind vorig jaar de z.g. "NOVEMBERBRIEF" ontvangen. Hiermee bent u op de hoogte gebracht van de belangrijkste informatie voor 2014.

#### PROGRAMMA 2014

8 april, Jaarvergadering, Gemeenschapshuis, Lindelaan 4 Kessel-Eik  
4 juli, Reünie, Kazerne, Kazernelaan 101 Weert

9 september, Bijeenkomst, Nationaal Indië-monument Roermond  
4 november, Bijeenkomst, Gemeenschapshuis, Lindelaan 4 Kessel-Eik

Tijdige aanmelding voor deelname aan de jaarvergadering en de reünie is zeer gewenst, zodat wij de gelegenheid hebben alles goed voor te bereiden. Bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur. De reünie begint om 11.00 uur.

Houd ons op de hoogte van leden of hun partners die ziek zijn. Wij wensen al onze zieke sobats en/of familieleden van harte beterschap.

DENKT U A.U.B. AAN HET TIJDIG OVERMAKEN VAN DE CONTRIBUTIE!

## Overijssel

Secr. J. Oldenbeuving  
Reiger 27  
8105 AL Raalte  
Tel. 0572-358947  
E-mail: j.oldenbeuving@versatel.nl  
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

Omdat voor de laatste "SOBAT" wgens ziekte geen verenigingsnieuws was aangeleverd, wil ik u allen nu namens het bestuur een gelukkig, voorspoedig en gezond 2014 toewensen.

Op 7 november 2013 hebben we het seizoen geopend met een bijeenkomst in café-restaurant "Kappers" in Hoonhorst. Na een kopje koffie met gebak opende de voorzitter de bijeenkomst. Het spelprogramma werd verzorgd door mevr. Huijink (beheerder van het café). Na het spel werd een Chinees-Indisch buffet geserveerd dat bij een ieder goed in de smaak viel.

Inmiddels hebben we onze eerste bijeenkomst in 2014 gehad en konden we elkaar een gelukkig en gezond Nieuwjaar toewensen.

Onze volgende bijeenkomst/vergadering is op donderdag 6 maart in café-restaurant "De Viersprong" in Nieuwleusen. Deze Algemene Ledenvergadering begint om 13.30 uur. We doen een dringend beroep op onze leden om aanwezig te zijn, het gaat immers om het wel en wee van onze vereniging.

In de voorlaatste "SOBAT" van 2013 maakte ik melding van een bezoek aan Museum Bronbeek met aansluitend een rijsttafel in de "Kumpulan". Om enig inzicht te krijgen of er belangstelling voor dit plan was, heb ik dit plan voorgelegd aan de leden die op 7 november in Hoonhorst aanwezig waren. Er bleken slechts 5 leden te zijn die belangstelling hadden. Dan is de conclusie snel getrokken: **We gaan dus niet naar Bronbeek.**

Wat we wel gaan doen? We gaan het seizoen afsluiten met een Chinese maaltijd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Nieuwleusen hoort u waar en wanneer. Kom dus zoveel mogelijk naar deze vergadering.

Vanaf deze plaats groet ik al onze zieken. Namens het bestuur heel veel sterkte en zo mogelijk van harte beterschap.

## Drenthe/ Groningen

Secr. J. Krikke, Koekoekstraat 12,  
9404 BL Assen. Tel. 0592-357140  
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl

#### Het wordt stil in Assen

Een aantal reüniecommissies van Regimenten en Bataljons is opgeheven. Jaren geleden legden de reüniecommissies van 1-1 en 3-1 RI de functies neer, later volgden 4-4 RI en 403 BI. In oktober 2013 was helaas de laatste reünie van 1-12 RI. Gelukkig heeft het Regiment Johan Willem Friso de tradities overgenomen van het 1e en 9e Regiment en worden veteranen uitgenodigd naar de kazerne in Havelte te komen.

Maar het wordt wel stil in Assen want niet alle Regimenten en Bataljons die eind jaren veertig uit Assen of Zuidlaren vertrokken, hebben tradities met het 1e en 9e.

#### Geen rust in Drenthe en Groningen

VOMI Drenthe/Groningen blijft echter actief in 2014. De veterandagen in Assen en Havelte zijn gepland in september, duurt nog even, maar ze komen er aan. De jaarvergadering in Spier is jaarlijks een hoogtepunt. Een korte, krachtige vergadering direct na de koffie gevolgd door de inmiddels jarenlange traditie: de stampottenmaaltijd. Het Shantykoor voor de vrolijke noot en meezingen of een dansje maken is geen uitzondering. Heel stil is het altijd in de zaal van "Kasteel Schorlinghuis" tijdens de grandioze verloting. Alle leden krijgen persoonlijk de uitnodiging toegestuurd. "Kasteel Schorlinghuis" heeft voor ons woensdag 12 maart genoteerd, schrijft u die datum ook maar in uw agenda.

#### Eén er niet meer bij, maar gelukkig twee erbij

Helaas door lichamelijke ongemakken heeft onze sociaal commissaris Max de Boer zijn functie moeten neerleggen. Veel jaren reisde hij door de provincies om sobats te bezoeken, vaak met een bloemetje of fruitmand, maar altijd met een opwekkend gesprek en luisterend oor. Tijdens een bestuursvergadering op 11 oktober jl. is besloten de heren J. Bastlaans en G. Boers (bestuursleden van VOMI-Assen) te benoemen tot algemeen lid van het bestuur van VOMI Drenthe/Groningen.

#### In Deurze is altijd wat te doen

De gezellige middagen, georganiseerd door VOMI-Assen, vinden steeds plaats in eetcafé "De Aanleg" in Deurze. De laatste van dit winterseizoen is woensdag 5 maart 2014 met een muzikaal optreden van 49. Tijdens de veteranensoos, elke laatste vrijdag van de oneven maanden, wordt de koffie aangeboden door VOMI Drenthe/Groningen en worden de snacks aangeboden door het Asser-Vleesgilde. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Sinds eind december 2013 is "De Aanleg" weer normaal te berei-

ken, de parkeerplaats is uitgebreid en de bushalte 'voor de deur'. Voor de goede orde, alle VOMI-leden zijn van harte welkom in Deurze.

## Utrecht/'t Gooi

Secr. Carl J.M. van Broeckhuysen  
Jo Wuthrichlaan 52  
3526 XZ Utrecht  
Tel. 030-2889837  
E-mail: cvanbroeckhuysen@casema.nl  
Soc.Comm. Tel. 0348-443731

We weten allemaal dat het informeren van onze leden per briefpost minimaal 100 EURO aan kosten met zich meebrengt, dus trachten wij alle actuele plannen en voorne-

mens tijdig in te passen in de verschijningsdata van onze "SOBAT": ons blad altijd spellen, zodra het in de bus komt!

Iedereen is op woensdag 12 maart a.s. vanaf 14.00 uur welkom in de Kromhoutkazerne voor onze bingo-middag. Na alloop, ergens tussen 16.00 en 17.00 uur, kunnen we (voor eigen rekening!) in de kantine een leuk 3-gangen menu voor ongeveer vier Euro gebruiken en voor onze auto's gelden, zoals altijd, de kazerneregels. Prijzen voor de bingo zijn zeer welkom!

Het uitje naar Marinestad Den Helder, gepland medio mei 2014, wordt nog uitgewerkt; dus let op de "SOBAT" van april.

## Rivierenland/ Oost Gelderland

Bestuur en leden van VOMI "Rivierenland / Oost Gelderland" wensen u allen een voorspoedig 2014. Het hoofdbestuur van VOMI Nederland wordt tevens dank gezegd voor de inzet in het voorbije jaar. We vertrouwen voorts op een goede voortzetting van de samenwerking (onder de naam "VOMI Gelderland") met bestuur en leden van de vereniging VOMI "De Veluwe".

Voorzitter André Ebben

## Nieuwe Leden

### Naam

Beer J.W. den  
Geitenbeek B.B.H.  
Goud C.  
Heiendaal F.  
Koenen J.A.H.  
Lambrechts M.  
Mobers - Buermans C.M.  
Otter L. den  
Pas C. v.d.  
Stienen P.

### Woonplaats

Vlissingen  
Assen  
Krabbendijke  
Eindhoven  
Eindhoven  
Rosmalen  
Huljbergen  
Eindhoven  
Veldhoven  
Eindhoven

### Onderdeel

KON. MARINE  
KON. MARINE  
14 RI Bat. Zeeland  
KON. MARINE  
NNG  
KON. MARINE  
BOSS  
  
Korps Mariniers



"De Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, Bankgiro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk".





## Speciale aanbieding voor Sobats!

Ons schitterende direct aan de IJssel gelegen Hotel Doesburg, vormt de perfecte basis voor een onvergetelijk verblijf in de Achterhoek. U kunt heerlijk genieten van het oude Hanzestadje Doesburg met haar pittoreske straatjes en monumentale panden en vele bezienswaardigheden, waaronder het mosterdmuseum. Voor een verfrissende wandeling of fietstocht vindt u op een steenworp afstand ondermeer de Posbank en de Oude IJssel.

Sfeervol overnachten is mogelijk in één van onze 24 comfortabele kamers die van alle gemakken zijn voorzien. Het culinaire verwennen begint in ons gezellige restaurant waar u een indrukwekkend panorama over de IJssel heeft terwijl u kunt genieten van zowel traditionele als trendy gerechten, die met zorg door onze keuken zijn klaargemaakt.

Wilt u er eens lekker tussenuit, kom dan genieten van onze gastvrijheid en de prachtige locatie. Profiteer van een waanzinnige korting, want onderstaande aanbieding is alleen voor Sobats en geldig voor boekingen t/m december 2014:

### **3-daags SOBAT arrangement** **Van € 125,00 voor € 75,00 per persoon**

- Ontvangst met koffie of thee
- Twee overnachtingen inclusief uitgebreid ontbijtbuffet
- Eenmaal driegangen keuzediner (bij voorkeur op de tweede avond)
- Gratis plattegrond en een boek over de Doesburgse monumenten (t.w.v. € 19,95)
- Oplaadpunten voor elektrische fietsen aanwezig
- Gratis gebruik van Wifi

Er is een openbare betaalde parkeergelegenheid voor het hotel en vrije parkeergelegenheid op circa 300 meter afstand (De Bleek of Turfhaven). Maar het is ook mogelijk om de auto in onze afgesloten parkeergarage te parkeren. De kosten hiervan zijn € 2,50 per auto per nacht.

Reserveer via onze website [www.hotel-doesburg.nl](http://www.hotel-doesburg.nl) of bel met 0313-740000

Het is mogelijk het arrangement te verlengen voor € 55,00 per kamer op basis van logies & ontbijt. Verlengingsnacht op basis van logies & ontbijt tijdens feestdagen bedraagt € 70,00 per kamer. Toeslag kamer voor alleengebruik is € 20,00 per nacht.

Op onze website [www.hotel-doesburg.nl](http://www.hotel-doesburg.nl) vindt u een uitgebreid overzicht van de activiteiten en (culturele) bezienswaardigheden in de omgeving. Tevens treft u daar meerdere arrangementen aan zoals bijvoorbeeld het "5-daagse Hanzestedenarrangement" v.a. € 128,00 per persoon.