

SOBAT

Het bestuur van **VOMI** Nederland
kent toe de **VOMI** Legerpenning
(nummer 12)
aan de
Stichting het Velezameninstituut
wegen

• De bondgenootschap en vriendschap wordt bij de uitreiking van het degenheids
van erkenning, waardering en wijf van verzoeken aan de
2000.
overdracht van veldje teken, de veldteken en veldteken
en een veldteken in een veldteken van allen de
inbrengen zijn van en met verzoeken.

Datum: 20 februari 2014

Secretaris

K. J. Oud



VOMI





Speciale aanbieding voor Sobats!

Ons schitterende direct aan de IJssel gelegen Hotel Doesburg, vormt de perfecte basis voor een onvergetelijk verblijf in de Achterhoek. U kunt heerlijk genieten van het oude Hanzestadje Doesburg met haar pittoreske straatjes en monumentale panden en vele bezienswaardigheden, waaronder het mosterdmuseum. Voor een verfrissende wandeling of fietstocht vindt u op een steenworp afstand ondermeer de Posbank en de Oude IJssel.

Sfeervol overnachten is mogelijk in één van onze 24 comfortabele kamers die van alle gemakken zijn voorzien. Het culinaire verwennen begint in ons gezellige restaurant waar u een indrukwekkend panorama over de IJssel heeft terwijl u kunt genieten van zowel traditionele als trendy gerechten, die met zorg door onze keuken zijn klaargemaakt.

Wilt u er eens lekker tussenuit, kom dan genieten van onze gastvrijheid en de prachtige locatie. Profiteer van een waanzinnige korting, want onderstaande aanbieding is alleen voor Sobats en geldig voor boekingen t/m december 2014:

3-daags SOBAT arrangement

Van €125,00 voor € 75,00 per persoon

- Ontvangst met koffie of thee
- Twee overnachtingen inclusief uitgebreid ontbijtbuffet
- Eenmaal driegangen keuzediner (bij voorkeur op de tweede avond)
- Gratis plattegrond en een boek over de Doesburgse monumenten (t.w.v. € 19,95)
- Oplaadpunten voor elektrische fietsen aanwezig
- Gratis gebruik van Wifi

Er is een openbare betaalde parkeergelegenheid voor het hotel en vrije parkeergelegenheid op circa 300 meter afstand (De Bleek of Turfhaven). Maar het is ook mogelijk om de auto in onze afgesloten parkeergarage te parkeren. De kosten hiervan zijn € 2,50 per auto per nacht.

Reserveer via onze website www.hotel-doesburg.nl of bel met 0313-740000

Het is mogelijk het arrangement te verlengen voor € 55,00 per kamer op basis van logies & ontbijt. Verlengingsnacht op basis van logies & ontbijt tijdens feestdagen bedraagt € 70,00 per kamer. Toeslag kamer voor alleengebruik is € 20,00 per nacht.

Op onze website www.hotel-doesburg.nl vindt u een uitgebreid overzicht van de activiteiten en (culturele) bezienswaardigheden in de omgeving. Tevens treft u daar meerdere arrangementen aan zoals bijvoorbeeld het "5-daagse Hanzestedenarrangement" v.a. € 128,00 per persoon.

SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

'Alles Inclusief' vakanties altijd met **Veteranen Voordeel**

Ook in het voorjaar, zomer en najaar 2014 bent u weer van Harte Welkom in de Veteranenhotels, gelegen op de mooiste plekjes op de Veluwe, Friesland, Drenthe, Twente en Zuid-Limburg. U kunt in een gezellige ambiance volop genieten van een aantrekkelijke 'Alles Inclusief' vakantie, die uiteraard weer met **VEEL VETERANEN VOORDEEL** wordt aangeboden.

Interesse, zie www.BTRreizen.nl of bel. 055 - 5059500 voor gratis folder.

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie van maandag t/m vrijdag

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met . . .
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ **GRATIS:** 4 avonden van 18.00 tot 22.00 uur drankjes met keuze uit: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, tapbieren, jenever en huiswijnen

Veteranen
Voordeel Prijs
al vanaf
€ 216,00
p.p.

Hotel Dennenhoeve*** Nunspeet / Veluwe



zijn die Speciale Veluwe Midweken

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van mei t/m sept. 2014 voor € 239,-
Veteranen Voordeelprijs € 216,- p.p.

Speciale Veluwe Voordeel Midweken 2014

Hotel Dennenhoeve organiseert voor alle gasten van BTR Reizen Speciale Veluwe Voordeel Weken.

van ma. 16 juni t/m vr. 20 juni voor € 216,- p.p.

van ma. 18 aug. t/m vr. 22 aug. voor € 216,- p.p.

van ma. 8 sept. t/m vr. 12 sept. voor € 216,- p.p.

Tijdens deze weken kunt u genieten van een

GRATIS Veluwe programma bestaand uit:

- ✓ Boswandeling met Co de Boswachter.
- ✓ Gezellige Veluwe avond met live muziek.
- ✓ Rondvaart over het Veluwemeer met het Partycruiseschip "De Stad Harderwijk".

Hotel Op De Beek*** Schin op Geul



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2014 voor € 268,-
Veteranen Voordeelprijs € 242,- p.p.

Hotel 't Holt*** Diepenheim / Twente



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m sept. 2014 voor € 256,-
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

Hotel Gaasterland*** Rijs / Friesland



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2014 voor € 256,-
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

Hotel Abdij de Westerburch*** Westerborch



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m sept. 2014 voor € 268,-
Veteranen Voordeelprijs € 242,- p.p.



BTR REIZEN ☎ 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter

L. Noordzij
F. de Hoogstraat 5
6181 DE Eisloo
Tel. 046-4360607
E-mail:
linoordzij@hotmail.com

Vice-voorzitter/ Secretaris

K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2995 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
klaasorsel@live.nl

1e Penningmeester

A. Lujendijk
Voordijk 475
2995 BE Barendrecht
Tel. 0180-618425
E-mail:
aann.lujendijk@gmx.net
Banknummer
NL49 RABO 0180 3201 43
of

NL92 IPKB 0004 2395 98
i.n.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e Penningmeester

P. Bergman, Smeethof-
straat 11, 6005 SC Weert
Tel. 0495-564641/
06-12202692. E-mail:
pbergman49@online.nl

Vz./secc. Soc. Comm.

Wij P.J. Palis
Stellagesweg 104
8475 EJ Nijeholtjude
Tel. 0661-688772
Mobiel: 06-15100579
E-mail:
vomi-seccom@kpnmail.nl

Vice-vz./Budgethouder

Th.H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel: 071-5416936
E-mail:
Theorump@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland

A.M. Mol
De Wlezeboom 9
8332 JT Steerwijls
Tel. 0521-512095
E-mail:
a.m.mol@online.nl

Dreleden

B. Grit, J.N. Blom,
G. de Jong, E. Poreboom,
F.L.F. Smoorenberg

Leden van Verdienste

G. Delemann; G.C. Meuwse; T.J.J. Geestra;
M. Vis; A.M. v.d. Vis - Bloem; B. Vlescher;
W.G.L. Topée; J. Franken; P.J.G.H.
te Walvaart; A.H.W. Ebben; J. Odenbrinng;
D. Memens; P.J.M. Looyen; P.N. Welten; Th. Naisc;
J. v.d. Haan; C.J.G. Otten; H.H.M. Hoogjer;
P.W. Rayzenhoven; A.W. Scholten

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het leveren voor het blijven eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tergevolge van krijgsvangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken.

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging slaat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter

H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden

Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd
C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd
Dr. W.A. Broester, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd
P.A. Wilming, kolonel der infanterie
J.H. de Kleyn, Luitenant-generaal der infanterie bd
Prof. dr. B.A.C. Hoksbergen, Emeritus hoogleraar

Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Deberman
Amstelpad 17
3181 EA Rozumburg
e-mail: vomicta@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgevoel nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur

Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)

Secretaris/redacteur

E. Paick
De Bongerd 94
5345 JW Oss
Mobiel: 06-54974053
E-mail: elass@w4all.nl

Fotobewerking/redacteur

A.M. Mol (zie onder bestuur)

Advertenties

K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat: VOMI Legpenning met Oorkonde voor Veteraneninstituitie pagina 5).

Druck: Zalmes, Zwolle

Sluitingsdatum inzenden kopij:

Nr. 154 25-04-2014

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

SOBAT

Van de Voorzitter

U leest nu het tweede gezamenlijke nummer van 'SOBAT' en 'Wapenbroeders'. Het bestuur van VOMI heeft na het verschijnen van het eerste nummer in februari uitsluitend lovende reacties van onze leden ontvangen. Zelf heb ik van één lid een telefoontje gehad. Of wij de volgende keer geen bladzijden meer op de kop laten drukken. Wij begrijpen dat dit lid de 32 bladzijden van het VOMI deel had verslonden en ongemerkt in het Wapenbroederdeel was begonnen. Maar dan moet u toch echt het blad omdraaien en dan weer van voren af aan beginnen!

Februari was niet een echt drukke maand, maar wel bevredigend. Ik heb de opfrisdag van het project nuldijns veteranenhelper in Schaarsbergen bezocht waardoor ik u in voorkomend geval nog beter van dienst kan zijn. Op 26 februari heb ik in aanwezigheid van het nagenoeg voltallige VOMI NL-bestuur en de voorzitter van de Raad van Advies in Doorn VOMI legpenning nummer 12 uitgereikt aan de Stichting het Veteraneninstituut. Ik heb de legpenning met oorkonde uitgereikt aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Gerrit Valk. De woorden "inzet" en "betrokkenheid" die op de achterzijde van de penning zijn gegraveerd, geven kernachtig weer waarom het VI door ons Indië-veteranen is gewaardeerd. Sinds 1990 zet het VI zich met groot enthousiasme en kundigheid in voor alle veteranen en dus ook voor onze leden. In zijn dankwoord zei de heer Valk dat het VI blij verrast was met deze blijk van waardering en dat de penning een goed zichtbare plaats zal krijgen in het nieuwe onderkomen van het VI bij "de Basis" in Doorn.

Maart en april staan traditioneel in het teken van de algemene ledenvergaderingen. Daar waar het bestuur van VOMI Nederland wordt uitgenodigd, is het ook met ten minste één bestuurslid aanwezig. Dat is o.a. het geval bij de bijeenkomsten van VOMI Zeeland, VOMI Drenthe/Groningen, VOMI Limburg, VOMI Noord-Brabant West en VOMI Overijssel. Bij deze laatste heb ik op 6 maart in Nieuwleusen voorzitter Scholten mogen benoemen tot Lid van Verdienste voor het vele werk gedurende een groot aantal jaren dat hij aan VOMI Overijssel heeft besteed.

Bij de ALV van VOMI Nederland op 14 mei a.s. zullen wij op het onderwerp "waardering" nog wat verder ingaan.

Uw voorzitter, Leen Noordzij

Nieuws van de Bestuurstafel



- Militairen die zich hebben ingezet bij de gijzelingsacties in 1977 hebben thans ook de veteranenstatus.
- Het Veteraneninstituut (VI) heeft alle veteranenpashouders een sticker toegezonden die geplakt dient te worden op de Veteranenpas. Met deze sticker kunt u 50 procent korting krijgen op diverse zaken. (zie www.voordelengids.EU/VI).
- Binnen het Veteranen Platform (VP) is een commissie ingesteld die onderzoek verricht naar verbetering van de reüniefaciliteiten.
- Op donderdag 30 januari jl. is er een gezamenlijk overleg geweest tussen de besturen van de BvW, FIM, VNNGM 1945-1962 en VOMI Nederland.
- De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland zal worden gehouden op woensdag 14 mei a.s. in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem. De stukken voor deze vergadering worden ongeveer 3 weken voor aanvang van de vergadering aan belanghebbenden toegezonden.

*K.J. Orsel
Secretaris*

VOMI Legpenning voor Veteraneninstituut

Onder toezicht van het bestuur van het Veteraneninstituut en het bestuur van VOMI Nederland is op woensdag 26 februari 2014 de VOMI Legpenning (nummer 12) uitgereikt aan de Stichting het Veteraneninstituut.

In de vergaderzaal van het Veteraneninstituut werd na een korte toespraak van de voorzitter van VOMI Nederland, de heer L. Noordzij, door hem de hoogste waardering die er binnen VOMI Nederland bestaat, namelijk de **VOMI Legpenning met Oorkonde**, overhandigd aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Veteraneninstituut, de heer dr. G. Valk.

De laudatio op de oorkonde vermeldt het navolgende:

Wegens

- * *De kundige en enthousiaste inzet bij de uitvoering van het defensiebeleid op het gebied van erkenning, waardering en zorg voor veteranen sinds de oprichting in 2000. Daarin bij voortdurende een veilige basis, dienstverlener en informatiebron voor veteranen en hun familieleden én een intermediair voor allen die beroepsmatig werkzaam zijn voor en met veteranen.*
- * *De bewonderenswaardige toewijding en betrokkenheid die alle medewerkers van het Veteraneninstituut daarbij door de jaren heen hebben getoond.*

Om de kern van de zaak kort en bondig samen te vatten staan op de bijzonder stijlvol uitgevoerde VOMI Legpenning de steekwoorden vermeld:

'INZET en BETROKKENHEID'

In zijn dankwoord gaf de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Veteraneninstituut aan dat het een grote eer en genoegen was om deze bijzondere waardering te mogen ontvangen en dat de **VOMI Legpenning en de Oorkonde** een prominente plaats zouden krijgen zodat van elke bezoeker van het Veteraneninstituut daarvoor even de aandacht wordt getrokken.



OVW: Een klasse apart!

Oorlogsvrijwilligers in voormalig Nederlands-Indië 1945-1949 (deel 5)

door B.C. Cats

Toen na de bevrijding van Zuid-Nederland, najaar 1944, een aanvang werd gemaakt met de wederopbouw van de Nederlandse krijgsmacht, welke opbouw na de capitulatie van Duitsland op 5 mei 1945 en de hierop volgende algehele bevrijding van Nederland krachtig werd voortgezet, kon men voorlopig nog niet over dienstplichtigen van de nieuwe naoorlogse lichten beschikken. In plaats hiervan werden de zee-, land- en luchtstrijdkrachten voornamelijk bemand met vrijwilligers, met het oog op de nog te voeren strijd in het Verre Oosten 'Oorlogsvrijwilligers' genoemd. Zij vormden, tot de komst van de eerste naoorlogse dienstplichtigen in mei 1946, de hoofdmoot van de nieuwe krijgsmacht. In 1945-1946 vertrok het overgrote deel van hen voor een driejarig verblijf naar Nederlands-Indië, waar zij met de wapenbroeders van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger de eerste Nederlandse troepen waren die in dit rijkdeel, na een 3½ jaar durende Japanse onderdrukking, voet aan wal zetten. Een kleine kern uit deze OVW's ging in 1948-1950 over in beroepsdienst en in 1987 verliet de laatste ex-OVW'er de Koninklijke Landmacht met functioneel leeftijdsontslag.

Van bataljons tot brigades en divisies

Inmiddels waren in de grootste steden op Java en Sumatra Britse en Brits-Indische troepen aan land gegaan teneinde de Japanse troepen te ontwapenen en af te voeren. Spoedig

kwamen zij in contact met de nationalist en hun inmiddels gevormde strijdgroepen, een contact dat niet altijd even vreedzaam verliep (slag om Soerabaya, oktober 1945, waarbij de Britse brigade-generaal Mallaby sneuvelde). Toen het troepenschip 'Alcantara' met vier OVW-bataljons naderde, besloot South East Asia Command deze troepen niet in Indië toe te laten, waarna ze werden doorgezonden naar het schiereiland Malakka. Terecht vreesden de Engelsen dat de Nederlandse troepen hardhandig zouden ingrijpen, iets dat niet in hun politiek paste. Zeventien OVW-bataljons hebben zodoende enige maanden op Malakka doorgebracht, voordat ze voorjaar 1946 door de Engelsen op Java werden toegelaten.

Het was de regering inmiddels duidelijk dat de losse bataljons in groter verband moesten worden ondergebracht. Eind november 1945 stuurde de Minister van Oorlog kolonel der Generale Staf Calmeijer naar Indië, teneinde aldaar na te gaan wat er onder de gewijzigde omstandigheden moest worden georganiseerd. Naar aanleiding hiervan besloot de minister tot vorming van twee lichte divisies, elk bestaande uit drie brigades. Naast de reeds aanwezige infanterie bataljons die door toevoeging van o.a. een ondersteuningscompagnie tot gevechtsbataljons werden getransformeerd en een aantal uit ex-krijgsgevangenen opgerichte KNIL-bataljons, dienden nu ook de nodige hulpwapens en diensten te worden geformeerd en uitgezonden. Ook het personeel van deze hulpwapens en dien-



Enige honderden gesneuvelde OVW's bleven achter op de Erevelden in Indonesië. Hier het graf van een OVW'er van 2-7 RI op de militaire begraafplaats Tillemaplein te Semarang. Het graf is getooid met het bataljonsembleem en het OVW-embleem.



Als in de nacht van 20 op 21 juli 1947 de 1e Politonele Actie aanvangt, breken de brigades uit hun enge concessies. De opmars verloopt voorspoedig en de OVW-eenheden houden zich in het gevecht voorbeeldig. Hier het Groninger Bataljon (1-12 RI) tijdens straatgevechten in het zuiden van Malang (31 juli 1947).

sten bestond uit oorlogsvrijwilligers, waarvan de meesten in de loop van 1946 in dienst traden. Zij werden om bovenomschreven reden 'Calmeijer-eenheden' genoemd en bestonden uit:

- zes eskadrons pantserwagens
- zes afdelingen veldartillerie
- zes genieveldcompagnieën, een compagnie legergenietroepen en twee pelotons mechanische uitrusting
- acht compagnieën aan- en afvoertroepen
- zes brigade verbindingsafdelingen
- alsmede geneeskundige eenheden, technische werkplaatsen, bad- en wasenheten, veldbakkerijen, personeel van verplegings- en

ultrustingstroepen en veldpostdetachementen.

De 'Calmeijer-eenheden' arriveerden in de loop van 1946 in Indië en brachten als tweede golf OVW'ers de brigades en de A- en B-Divisie op sterkte. Deze brigades, waarin troepen van KL en KNIL naast elkaar dienden, groeiden na enige tijd uit tot de beste eenheden die ooit in het voormalig Nederlands-Indië hebben gevochten.

VETERANEN INGEZET IN DIENST VAN DE VREDE



SOBAT

Opmars tijdens de eerste politionele actie vanuit Palembang / Zuid-Sumatra (deel 2)

P.C. Hoekman/Oosterhout (N-B)

Verslag van de start en het eerste gedeelte van de opmars van de eerste politionele actie vanuit Palembang / Zuid-Sumatra. Opgetekend in een brief van 25 juli 1947 vanuit Praboemoellh geschreven aan mijn allertiefste Mariejanne.

Het ging voorwaarts, doch langzaam, het leek meer op kruipen dan op doorstoten. Dan ineens dikke rookwolken, dit was ongeveer 07.00 uur toen het al volkomen licht was. Onze voorhoede kon niet verder, de trein ging nog wel steeds verder. Onze vuurmonden rammelden lustig door totdat hun doelen vernietigd waren. Op deze uitgangsstelling hebben we tot in de middag gezeten zonder nog een schot te lossen. Wat was er nu aan de hand, de vijand had links en

rechts van de opmarsroute de oliepijpleidingen doorgezaagd. De olie vloeide rijkelijk links en rechts van de weg, de druk bleef aanhouden en de olie was door de vijand aangestoken. Hevige explosies, ontzettend hoge vuurkolommen met plkzwarte rook. Onze opmars was onmogelijk geworden en het scheen dat we hier nog dagen zouden moeten blijven zitten. Doch niets van dit alles, onze bommenwerpers kregen de opdracht om deze olieleidingen op verschillende plaatsen te bombarderen en de pipers met onze waarnemers voerden verkenningen uit.

Intussen was de trein ook door de vijand onder vuur genomen, maar de schade viel mee. Toch kon de trein niet verder omdat een van de spoorbruggen in de

lucht was gevlogen. Met man en macht is er toen door de genisten gewerkt om de brug te herstellen. De stoottroepen lagen in dekking om de genisten tegen vijandelijke aanvallen te beschermen. De trein kon weer over de brug maar bereikte die avond niet de afgesproken locatie, daarvoor was de vertraging te groot en de jongens waren dood en doodmoe.

Onze afdeling stond in de middag nog steeds in de uitgangsstelling terwijl in de voorste linies de mitrailleurs ratelden en we gewerschoten hoorden afgewisseld met lichte explosies.

De bommenwerpers waren in de lucht om hun opdrachten uit te voeren, de olieleidingen waren



Pol, Ik en Blacky (19 juli 1947)

kapot en als een donderslag bij heldere hemel zagen we de branden minder worden. De bommenwerpers hadden de doelen goed getroffen doch wij moesten nog even wachten want het was nog te link om tussen die brandende ollemassa's door te rijden. Om ongeveer 15.00 uur ging de voorhoede er door, onze artillerie veranderde van stelling en wij kwamen ongeveer 2 km voor de branden in stelling om de vijand achter de brandende massa's te beschieten. Het werd 16.00 uur, daarna 17.00 uur en eindelijk weer van stelling veranderen. Nu was het mijn taak om de twee kilometer lange colonne van de afdeling veilig en wel tussen de brandende olie door te loodsen. Alles geschiedde zonder een centje pijn en het was jammer dat het toen al donker begon te worden. We kwamen toen op een goed stuk weg, daarna moesten we een brug over waaronder de olie nog flink brandde, doch er over heen. Het

was een kleine brug met een lengte van ongeveer 10 meter. Niet ver achter de brug moesten we weer in stelling en alles wees er op dat we hier de nacht zouden doorbrengen, doch dat bleek later niet het geval te zijn. We hadden slechts tot doel om Praboemoelih nog diezelfde dag te nemen.

Lieveling, er is veel gevochten maar ik kan toch niet zeggen dat dit bloedig was. Aan onze zijde zijn helaas 4 doden gevallen en 3 lichtgewonden. Van de tegenpartij ken ik geen aantallen, zelf heb ik slechts 1 dode op de weg gezien. Er zullen er heus wel meer geweest zijn, maar hoeveel is niet bekend. In onze sector zijn in totaal 6 doden gevallen en 4 lichtgewonden.

Nauwelijks in stelling gekomen, kregen we het bevel om verder op te rukken en weer moest ik de colonne formeren. In zeer korte tijd hadden we de colonne voor de afmars gereed.

Ook de voertuigen die 's morgens waren uitgevallen, waren weer bij ons terug. We hadden nog maar 35 kilometer afgelegd en nu zou 'ief' volgen. Ik zeg hier 'ief', want dat was het. De voorhoede was voor, ik moest deze volgen desnoods inhalen, maar met mijn colonne kon ik niet zo hard rijden als ik wel zou willen. In het donker gaf ik het commando 'volgen'. De colonne zette zich in beweging, de motorordonnansen reden ter controle heen en weer langs de colonne, voorwaarts moesten we. De radioverbinding op ons net was prima. 10 kilometer had ik al gereden en ik zag nog niets voor me. Doch ineens moesten we stoppen omdat een munitie-trekker was uitgevallen. Deze alleen achterlaten was onverantwoord, dus opslepen was de boodschap. Hoewel we al enige tijd geen tegenstand meer hadden gehad, was deze doorstoot een staaltje van 'het moet', een staaltje van 'ief'.

Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ★ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marijke Potappel
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0343 - 553 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: David Mammen
Deelenseweg 28, 6816 TS. Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Ronnie Reurner
Eindhovenesdijk 33, 5688 GN Dirschoot tel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Baken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer: Aart Werkman
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 30

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Frank van Dekken
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Ad Mullwijk
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

SOBAT

Open Dagen 2014

Luchtmachtdagen 2014

Deze worden gehouden op 20 en 21 juni op Vliegbasis Gilze-Rijen.

Marinedagen 2014

In 2014 zijn er géén Marinedagen.

Landmachtdagen 2014

Vanwege het jubileumjaar (200 jaar) nodigt de Koninklijke Landmacht de samenleving dit jaar niet uit op een kazerne ergens in het land, maar trekken de militairen van de landmacht het land in op zoek naar contact met die samenleving. Woensdag 23 april kleuren in Nederland de straten groen. Op meer dan 200 locaties zullen militairen in verschillende vormen in contact treden met de inwoners van Nederland en aan de hand van hun persoonlijke verhalen een breder beeld wegzetten van de militair en zijn/haar werk. De dag ervoor zoeken de militairen onder de titel "Praten met soldaten" het onderwijs op en zullen op minstens 200 scholen militairen voor de klas staan om scholieren de kans te geven een goed beeld te krijgen van wat de landmacht zoal doet en wat een militair daarvoor moet kunnen.

Herdenking Roermond 2014

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op zaterdag **6 september 2014**.

Nederlandse Veteranendag 2014

De tiende Nederlandse Veteranendag wordt gehouden op zaterdag 28 juni in Den Haag.

Herdenking in Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert woensdag 3 september 2014 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen. De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken. Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.

Veteranendag Koninklijke Landmacht 2014

De KL is voornemens om op woensdag 15 oktober een veteranendag te organiseren. Bijzonderheden volgen.

Veteranendag Koninklijke Luchtmacht 2014

Deze zal plaatsvinden op woensdag 10 september in Eindhoven.

Veteranendag Koninklijke Marine 2014

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 6 juni in Den Helder.

Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2014

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 3 oktober in Apeldoorn.

Inhaalslag toekenning veteranenstatus



In het kader van de Veteranenwet 2013 wordt aan actief dienende militairen die op uitzending zijn geweest, de veteranenstatus toegekend. Dit betekent o.a. dat ze het Draaginsigne Veteranen uitgereikt krijgen. Tijdens de Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2013 in Den Haag heeft de eerste groep uitgezonden militairen het draaginsigne ontvangen. Op 19 september 2013 ontving een aantal militairen van enkele compagnieën van 11 Infbat AASLT Garderegiment Grenadiers en Jagers van de Luchtmobiele Brigade (AASLT) "7 December" het draaginsigne. Het verslag daarvan heeft u kunnen lezen in "SOBAT" nummer 151. Tijdens een grote bijeenkomst op 18 december 2013 in de grote filmzaal van de Oranjekazerne te Schaarsbergen kregen opnieuw een honderdtal actief dienende veteranen van 11 Infbat AASLT GGJ het draaginsigne uitgereikt. Na het openingswoord van de bataljonscommandant (luitenant-kolonel der Jagers L.A.W. Schreurs) waarin hij o.a. aangaf

hoe eervol het dragen van het insigne is, mocht ik als reserve kapitein der Grenadiers bij mijn ervaringen over onze uitzending in de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw vertellen. Zoals de regimentscommandant dat in zijn verzoek aan mij verwoordde: *"Het leek mij symbolisch mooi en waardevol om ook het contrast weer te geven tussen vroeger en nu, waarbij u uw ervaringen kan uitleenzetten zodat de jonge militair de huidige faciliteiten leert waarderen"*.

Middels een powerpoint presentatie heb ik verslag gedaan van mijn ervaringen als pelotonscommandant met een selectie van patrouilles (routine- en/of gevechts-), gewonden, gesneuvelden, ontberingen, tropenziektes enz. Vervolgens de demobilisatie met de voorzieningen en de verrekening van vermiste PSU-goederen met het laatste uitte keren soldij.

De nazorg die er totaal niet was, een ieder moest zelf maar aan de slag zien te komen en van PTSS had men nog nooit gehoord. Er was geen enkele

instantie die zich bekommerde om de veteraan. Pas in 1985 waren het een aantal Indiëveteranen van 3 RS die dagbladen en leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal benaderden. En dan bij het 40-jarig bestaan van de 1 Divisie "7 December" in mei 1986 geeft de (toenmalige) Minister van Defensie, de heer Van Eekelen, in zijn toespraak toe dat de regering ten opzichte van de Indiëveteranen ernstig in gebreke is gebleven.

Daarna gaf ik de verdere ontwikkeling aan van het veteranenbeleid met o.a. de oprichting van het Veteranen Platform, de oprichting van de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV) en de opening van het Veteraneninstituut in 2000.

De organisatie van deze bijeenkomst was in handen van kapitein P. Oude Tjdhof (Hoofd Sectie 5.1 van het bataljon). Van hem mocht ik tijdens zijn dankwoord de Regimentslegpenning in ontvangst nemen.

Ger de Jong

Een dag uit het leven van een OVW soldaat in voormalig Nederlands-Indië (7 september 1947)

Vandaag moeten we voorbereidingen treffen voor een patrouille in de bergen. We zijn momenteel gelegerd in Pasoeroean op Oost-Java. We zitten vlak bij het Tengergerbergte waarop de vulkaan "Bromo" ligt.

Omdat er vanuit die bergen steeds aanvallen worden uitgevoerd door Soekamo gezinde troepen, gaan we een verkenning en mogelijk een zuivering uitvoeren in de tegen de berg liggende kampongs (dorpjes). Huizen zullen dan op wapens worden doorzocht.

Je begint je rugzak vol te laden met de voorgeschreven dingen die je mee moet nemen; een paar schoenen, zware legerschoenen wel te verstaan, handdoek, 2 stel ondergoed, 2 paar sokken, verbanddoos, nooddrantsouen in blik die alleen in geval van nood mogen worden aangebroken, geweer met 150 extra patronen, 2 handgranaten. Verder 2 mortiergranaten want de mortierschutter zal toch ook granaten moeten kunnen afvuren, een patroonband voor de mitrailleur of 2 brenmagazijnen. Stafkaarten en kompas voor de commandanten en niet te vergeten een gevulde veldfles met waterzuiveringstabletten indien ergens water wordt genomen. Op je hoofd helm plus helmnetje waarna je

dan alles bij elkaar zo'n 30 kilo op je nek en rug hebt hangen. Zeker geen rang op je mouw dragen want dan wordt je er het eerste uitgepikt door de snipers, die verscholen in de bergen op je zitten te wachten.

Er wordt vertrokken vanuit het basiskamp met vrachtwagens en op een bepaald punt wordt men afgezet, dan begint de eendaagse en soms ook een vier- of vijfdagse patrouille. De "koperen ploert" schijnt behoorlijk en de temperatuur is plusminus 30 graden, berg op, berg af, soms moet je door ravijnen waarbij eerst de ene helft er doorheen gaat en de rest boven wacht en vuurdekking geeft. Als de andere kant is bereikt, volgt de tweede helft waarbij de eerste groep oplet en vuurdekking geeft, zodat men niet verrast kan worden. Als je met zijn allen tegelijk naar beneden gaat, kan de vijand je van bovenaf bestoken en ben je machteloos.

Door het geglibber op de vochtige bergpaadjes, met nog geen 5 meter zicht, is het gevaarlijk omdat je op teveel dingen moet letten. Door de vermoeidheid wordt je minder alert waardoor je met een enorme spanning loopt. Als je dan nog een Javaan tegenkomt, worden er inlichtingen gewonnen. De onder-vraging

geschiedt door een tolk die met ons mee gaat. Vooral de taal is voor ons een groot probleem omdat er heel veel Maleisische dialecten zijn.

Dan vraagt er iemand om te stoppen om zijn behoefte te kunnen doen. De uitrusting afdropen, daarna weer omhangen. Op een meerdaagse patrouille krijg je te maken met diarree door het niet goed gezuiverde drinkwater. Zieke collega's, die van 4 meter afstand in een fles schijten maar toch mee moeten op patrouille, zijn soms zo ziek dat een gedeelte van hun bepakking door de overigen moet worden gedragen. Krijg je bij dit alles ook nog vuurcontact en lig je toevallig ook nog bij een nest waar witte mieren huizen, dan praat ik nog niet over slangen, schorpioenen en muskieten die je malaria kunnen bezorgen, dan begrijp je wel hoe men zich voelt.

*Wiel Creemers, Montfort (L),
OVW'er 2-10 en 2-15 RI,
Oost-Java 1946-1949*



Ad Castelijm knipt voor het goede doel

Verzamelen, sorteren en knippen van postzegels ten bate van de Sociale Commissie (Fonds Sociale Zorg) van VOMI Nederland.

Nadat zijn voorganger (Jan Verstraten uit Zegge) deze activiteiten na twintig jaar had

beëindigd, werden de werkzaamheden spontaan door Ad Castelijm overgenomen. Ad verzamelt, sorteert en knipt nu samen met zijn echtgenote (Tonny) postzegels voor het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland.



We spreken over Ad Castelijm uit Sprundel. "Mensen gooi geen postzegels weg, geef ze af, stuur ze op of bel me, dan kom ik ze halen". Dit is zijn hartewens. De opbrengst van de postzegels wordt o.a. besteed aan de bloemen die jaarlijks op de 7 Erevelden in Indonesië worden gelegd, waar ruim 6200 dienstkamraden hun laatste rustplaats hebben gevonden.

Zelf is Ad geen oud-strijder, maar hij heeft wel altijd sympathie gehad voor de Indië-gangers. In 2012 heeft hij 52 kilo postzegels ingeleverd. Hoeveel die opbrengen, weet hij niet. Maar dat kan hem ook niet schelen. "Het gaat om die bloemen. Moet je kijken hoeveel bedankbriefjes van nabestaanden ik in een jaar tijd al heb gekregen, ontroerende ook, geweldlg", aldus Ad.

Reden genoeg om langs deze weg de schijnwerper te richten op Ad en Tonny. Hulde!

Adres en telefoonnummer van Ad Castelijm: Hoogakker 42, 4714 GJ Sprundel. Telefoon: 0165-383281.

Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

SOBAT

Heropening Paviljoen 4

In 1961 is de Stichting Artillerieverzameling Oldebroek opgericht met als doelstelling het bewaren en beheren van getuigenissen van de Nederlandse Artillerie.

Na ruim 50 jaar prijst het huidige bestuur van de Historische Collectie Korps Veldartillerie (HCKVA) zich gelukkig een expositie van ruim 2000 jaar Artillerie in Nederland te kunnen presenteren. Ook het laatste paviljoen wordt nu opengesteld. Dit paviljoen is gewijd aan de rol die het Wapen der Artillerie heeft gespeeld bij het winnen van de 'Koude Oorlog' tot en met de operationele inzet van Nederlandse artillerie-eenheden en de Nederlandse artillerist bij

militaire operaties over de hele wereld.

Op vrijdag 20 december 2015 waren vele militaire en civiele autoriteiten, veteranen en belangstellenden en niet in de laatste plaats vrijwilligers van het Nederlands Artillerie Museum (NAM) aanwezig bij de feestelijke (her)opening van gebouw 215 op de Legerplaats bij Oldebroek.

Na een ontvangst in de Officierscantine en een welkomstwoord van de voorzitter, luitenant-kolonel der Artillerie bd Harry Konings, was het de beurt aan de heer Harderwijk om het door hem van een nieuw rolpaard voorziene kanon te onthullen. In de Operationele Inzetruimte

werd als openingshandeling een drieluik (zie hieronder) over de operationele inzet van de vuursteun in Afghanistan onthuld door de Wapenoudste der Artillerie generaal-majoor der Artillerie Leo Beulen, in aanwezigheid van zijn voorganger luitenant-generaal der Artillerie bd Ton van Loon en de schilder, luitenant-kolonel der Infanterie bd Jos Gelissen (Bosnië-veteraan). In zijn toespraak preees de wapenoudste het enthousiasme, de creativiteit en de inzet van de vrijwilligers van het NAM om dit laatste gebouw in het kader van zelfwerkzaamheid op te knappen en er een expositie over de recente periode van het Wapen In te richten.



Dit drieluik beeldt de inzet in Afghanistan uit van de vuursteun in het algemeen en de artillerie middelen in het bijzonder.

Als achtergrond is voor een voor Afghanistan kenmerkend landschap **1** gekozen met daarin de surrealistische compositie.

Centraal staat de inzet van de pantserhouwtser **2**. Samen met de inzet van mortieren **9** vormen zij de grondgebonden vuursteun. De inzet van derde dimensie middelen zijn de gevechtshelikopter Apache **3**, de drone **4** en de F16 straaljager **5**. Om de inzet te coördineren wordt de mortieropsporingsradar **6** ingezet, als ook de waarnemers **14** en forward air controllers **7**. Deze maken gebruik van de Pinnac **15** en de MB **11**.

Van belang is het contact met de bevolking **8/10** voor de wederopbouw (Ikol Rietdijk) en nationale politiek (gen van Loon en president Karzay) **12**.

Geschilderd door LKOl b.d. Jos Gelissen.

Materiaal: acryl met airbrush, afwerking met olieverf.

Reünie E-compagnie 6e Infbat NNG

Alle sobats van de E-cie maar vooral de "GROOTE BEER" gangers van september 1960 gelegerd te Sorong.

Datum: Donderdag 18 september 2014.
Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem.
Info en aanmelding: Theo Kersten, Knappert 6, 5446 BA Wanroy
Tel. 06-20490775.

Oproep tot informatie

Al enige tijd ben ik bezig met een interviewproject waarbij ik zowel Nederlandse als Indonesische veteranen interview en ook portretteer. Onlangs stultte ik op een verhaal dat zich in de buurt van Jember (Oost-Java) heeft afgespeeld. Het betreft de Indonesische TNI luitenant-kolonel Mochammad Sroedji (soms werd zijn naam ook gespeld als Suruji, Seruji of Sruji). Het lijkt erop dat hij heel belangrijk was voor het Nederlandse leger. Ik wil graag weten waarom. Er schijnen pamfletten te zijn verspreid en er stond een prijs op zijn hoofd. Hij is uiteindelijk op 8 februari 1949 opgepakt en gedood en wordt nu herinnerd met een groot standbeeld in het stadje Jember.

Ik heb documenten in het archief van de Mariniersbrigade gevonden die zijn naam vermelden. Via internet kom ik informatie tegen van ene F.G. Scheltens die kapitein was bij het KNIL en met het Bronzen Kruis is onderscheiden voor het openen van de aanval op de groep van Sroedji.

Wie kan mij meer informatie verschaffen over Sroedji en zijn trawanten? Info gaarne naar: info@marjoleinvanpagee.nl of per post naar: Naarderstraat 10, 1398 XR Mulden.



Sroedji

Reünie 41e Nieuw-Guinea Bataljon Stoottroepen 1962



Datum: Woensdag 21 mei 2014

Locatie: Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne, Eindhovenesdijk 42, 5688 GN Oirschot

Aanmelden tot uiterlijk 7 mei op onderstaand adres:

J. van den Bogaard, Rogier Monicxlaan 33, 5741 ES Beek en Donk. Tel. 0492-461171

E-mail: 41.nieuw.guinea.bataljon@gmail.com

Regiment Infanterie Johan Willem Friso Indië Reünie 2014

Dinsdag 24 juni 2014, Johannes Postkazerne, Havelte

Ontvangst vanaf 10.00 uur in KEN-gebouw

Aanvang ceremonie 11.15 uur

Einde officiële gedeelte 11.50 uur

Warme lunch 13.00 uur

Einde reünie 15.15 uur



Aanmelden via e-mail: DJ.v.Duuren.01@mindef.nl
of via tel. 0521-347221 / 0521-348658.

Soldaat 5-6 R.I. Harry Simons (1927-1949) en andere Indiëgangers uit Welten-Benzenrade

Deel 4

Begravenis, hulpverlening, herdenking

Met militaire eer werd Harry door zijn kameraden begraven op het Ereveld Candi (voorheen Tillemaplein) in de havenstad Semarang. Een legeraalmoezenier leidde deze plechtigheid: 'In paradysum deducant te angeli' ('Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs').

De heer Verhagen, 5-6 RI-veteraan uit Geertruidenberg (Brabant), was brenschutter in het 3de peloton. Hij heeft Harry Simons vaag gekend. Samen met andere militairen heeft hij hem naar zijn laatste rustplaats begeleid. Deze gebeurtenis staat hem nog helder voor de geest. "Indrukwekkend", vertelt hij.

Later hebben familieleden van Harry zijn graf in Indonesië bezocht; een zeer emotionele, onvergetelijke gebeurtenis. Door Indonesische autoriteiten werd de familie met veel respect bejegend, aldus Margriet Hoepener-Simons, de jongste zus van Harry.



Foto's: Collectie mevrouw M. Hoepener-Simons





Foto: OGS (Oorlogsgravenstichting)

Plaatselijke berichtgeving

In het Limburgsch Dagblad van 22 juni 1949 treffen wij volgend familiebericht aan.

† Tot onze diepe droefheid ontvingen wij bericht, dat 16 Juni te Djalleroe (Indonesië) op de jeugdige leeftijd van 22 jaar is gesneuveld, onze overgetelike innig gel. zoon, broer en neef

Dpl. Sold
HARRY SIMONS

Leg. no. 37.02.30.157
In Pol. 4-5-6 R.I.
(lid van de H. Familie)

Wij bevelen zijne ziel in Uwe goetvr. geboden aan.

De diepbedr. familie:

J. SIMONS
A. Simons-Prieckaerts
Miets
Jo
Els
Enny
Gerda
Karel
Jan
Hupie
Josephien
Margriet

Welten, 22 Juni 1949
Morgelweg 2.

De plechtige zieleddienst zal plaats vinden Zaterdag 23 Juni om 9 uur in de St. Martinuskerk te Welten

Voltrekt: enige en algemene kerkafgeving.

In het *Weltens Journaal* van juni 1949 lezen wij dat de plechtige zieleddienst voor Harry druk bezocht werd. De

kerk was overvol. Velen getuigden van innig medeleven. Een achttal militairen betrokken de erewacht. Na afloop van de dienst bracht de organist het 'Wilhelmus' ten gehore, een indrukwekkende gebeurtenis. Overigens, zeerverwaarde heer J.G. Stevens was toentertijd parochiegeestelijke van Welten. Hij werd in 1944 geïnstalleerd. In 1950 werd hij pastoor te Eygelshoven. Eind 1957 overleed hij plotsklaps aan een hartaanval.

tenis één minuut stilte in acht genomen.

Dankbetuiging en uitnodiging

Op 3 augustus 1949 verschijnt onderstaand bericht in het Limburgsch Dagblad. Het is niet alleen een dankbericht, maar ook een uitnodiging om de zeswekendienst bij te wonen. Duidelijk is dat niet alleen de Weltense (geloofs)gemeenschap zeer begaan was met de familie van de overledene, maar ook Marcel van Grunsven (toenmalig

burgemeester van Heerlen), directie en personeel van Betonbouw P. Knols (een uit 1895 daterend familiebedrijf uit Maastricht dat onlangs failliet is verklaard), en directie en personeel van de afdeling Inkoop van de Oranje-Nassau Mijnen.

CONTACTBLAD van
WELTEN'S JOURNAAL
voor Militairen in Indonesië

Redactie adres: Velturburgelweg 66
Administratieadres: Deken-Schoolen 3
Abonnementsprijs: f. 1,80 p. j. 14
Vooruitbetaling: 3 maanden f. 2,-

3^e Jaargang NMB Juni 1949

IN MEMORIAM
van HARRY SIMONS

Op 16 Juni berichte ons het onstellende bericht, dat onze dierp. zoon

HARRY SIMONS
Morgelweg alhier op 16 Juni, 56-orenschieding, op 22 jarige leeftijd te Djalleroe was gesneuveld.

Op 23 Juni werd in onze parochiekerk de plechtige zieleddienst voor hem gevestigd. Een overvolle kerk getuigde van innig medeleven. Een achttal militairen betrokken de erewacht, benevens de afgeving van

Weltens Journaal

De eerste pagina van het *Weltens Journaal* uit juni 1949 laat niets aan duidelijkheid over: Welten is ontsteld over het overlijden van plaatsgenoot Harry Simons. Het feit dat tal van mensen de zieleddienst bezochten is tekenend: Harry was een zeer geliefde persoon.

Voetbalclub Weltania

Zoals gezegd was Harry voetballer. Zelfs in de tropen trapt hij een balletje. 'Blijf doorgaan met voetballen ginds, dan weet ik zeker dat 'Weltania' je bij je thuiskomst met open armen zal ontvangen', schreef het Thuisfront. Ook 'Weltania' herdacht Harry's onverwachte overlijden. Voor aanvang van een huldigingwedstrijd tegen voetbalclub RKHBS (Heerlerbaan), begin juli 1949, werd te zijner nagedach-

Voor de hartelijke blijken van deelneming en de vele H.H. Missen welke wij nuchter ontvangen bij het zwere verlies van onze inniggeliefde en dierbare zoon en broer

HARRY SIMONS
Soldaat in Pol.
4-5-6 R.I.

betuigen wij onze oprecht hartelijke dank. Bijzonder aan H.H. Geestelijken, Eerw. Zusters van de H.H. Harten van Jezus en Maria, Edelachtb. Heer Burgemeester, Weltens Thuisfront, Harmonie T.O.G., voetbalver. Weltania, buurtvereniging De Tiernut, Directie en personeel Betonbouw P. Knols, Directie en personeel aff. Inkoop Oranje Nassau Mijnen, familie, vrienden en kennissen.

Familie J. Simons
Prieckaerts
en kinderen

Welten, Aug. 1949

De pl. zeswekendienst zal gehouden worden Maandag 3 Augustus a.s. in de parochiekerk van de H. Martinus te Welten om 9 uur. Beleeft verzocht deze te willen bijwonen.

Mijn belevenissen tijdens de jungletraining op Malakka (deel 2)

Als oorlogsvrijwilliger vertrok ik als soldaat van Bataljon Satoe Ampat (1-4 RI / Haags Bataljon) in 1945 naar Indië. Ondanks het feit dat ik een HTS opleiding had, bleef ik soldaat. Tijdens onze opleiding in Voorschoten moest ik op een zaterdagmorgen bij de bataljonscommandant op het matje komen. Hij vertelde mij dat ik maandagmorgen met de eerste reisgelegenheid met de trein naar Breda moest voor een opleiding op de KMA. Ik wist direct dat ik dat zeker niet zou doen. Ik wilde naar Indië. Na een opleiding op de KMA in Breda zou dat er vermoedelijk nooit meer van komen. Dus ging ik die maandagmorgen naar Voorschoten. Alles ging goed, doch in de middag kwam de MP en zat ik even later in de petoet. Ik bleef dus altijd soldaat en daar had ik helemaal geen spijt van. We gingen niet direct naar onze parel van smaragd. De Britten stuurden ons eerst naar Malakka.

Na bijna een maand op tss Alcantara te hebben doorgebracht, kwamen we eindelijk aan op de rede van Singapore. De Britten hadden liever geen Nederlandse troepen die in

onze archipel orde op zaken zouden stellen. Dat zouden ze zelf wel even voor elkaar maken. Daar kwamen ze echter gauw van terug, doch voorlopig mochten wij niet verder.

Dagelijks was het exerceren, sporten en na de middaghap verplicht rusten in die bloedhete

doen. Het was nu geen patjet, maar een grote slang die voor de consternatie zorgde. Met een welgemikt schot werd de indringer gedood. We konden weer verder met kleren wassen. Je uniform was binnen de kortste tijd al weer droog. Strijken? Dat kon je hier vergeten. Bijna elke tent beschikte nu



tent. Dan omstreeks 16.00 uur op stap naar de kalf om je te wassen. Altijd stond er iemand op wacht om te voorkomen dat ze je kleren zouden pikken. De wachtpost kreeg heel wat te

over wat bijeen geraapte planken voor een provisorisch bankje en tafeltje. Wij gingen bij onze burens op visite, wij van onze tent kenden die weelde nog niet. Met de petroleumlamp aan werd het een romantische avond in de tropen. Romantiek in het soldatenleven hier in dit kamp.

Maandag 4 februari: wat een dag, of liever gezegd, wat een nacht. Doodmoe lagen we op ons matje op de vloer. Midden in de nacht werden we wakker van de nattigheid. Het was buiten noodweer en dat had in korte tijd het hele kamp onder water gezet. Alles was kletsnat. Wat een troep in die vette weke rode klei. Omdat we ook in ons adamskostuum sliepen, waren we zo bulten. Het was plukkedonker. Wonder boven wonder lukte het ons om de lantaarn aan te



steken. Het had geen enkele zin om te proberen het water dat de tent binnenstroomde tegen te houden.

Onze tent stond niet meer overeind. De touwen waren strak gespannen maar de grond was week geworden zodat de tentpalen en haringen los kwamen te zitten. Omdat onze tent op het laagste punt van het kamp stond, hadden we al een extra diepe geul gegraven. Dat kanaalsysteem van ons stelde hier niets voor. De diepe kuil, die de Jappen voor ons naast de tent hadden gegraven, kon je niet meer onderscheiden van de rest van de watermassa. Onze bataljonscommandant kwam in een regenpak langs om poolshoogte nemen, maar zag de kuil niet en verdween bijna kopje onder. Gelukkig niet helemaal want het was een lange kerel. Wij (in

blote kont) trokken hem eruit, gelukkig kon hij ook nog lachen. Ondertussen was het droog geworden en kwam de maan achter de wolken te voorschijn. Van slapen kwam nu niets meer terecht, je kon toch moeilijk in die natte troep op de grond gaan liggen. Maar we lieten ons niet kennen. We waren met onze sectie vrijgesteld van dienst deze dag. We gingen de Jappen ophalen om een afvoerkanaaltje te graven naar het oerwoud dat nog lager lag dan ons kamp. Onze spullen waren door de zon snel droog maar ontzettend vies en door de spullen af te borstelen, werden ze enigszins wat schoner. Niet kankerend, het was tenslotte geen vakantiecamp. In de middag opnieuw hevige regenval en opnieuw kwam onze tent onder water te staan. De andere tenten zijn

droog gebleven. Je kon hier een bui met een enorm geraas horen aankomen en dan stond binnen vijf minuten alles blank. Met een peloton Jappen hebben we onze tent laten verplaatsen naar een wat hoger gelegen deel van het terrein. Een paar jongens hadden bij de Engelsen een legertent gegapt. Met die spleetogen lieten we hen bedjes maken van bamboestokken en palen, touwen spannen en de tent erover. Wij konden eindelijk eens slapen op een bed in plaats van op de grond. Dagleijks werd er getraind in onze woestijnuniformen en dat in een tropengebied. Nederland had zo kort na de oorlog weinig materiaal voor een goed uitgerust leger, nota bene met geweren uit de Eerste Wereldoorlog.

Joop de Lange, Luiksgestel

Voorlichtingsvideo's over de Europese Erevelden van de Oorlogsgravenstichting

Voor de Oorlogsgravenstichting (OGS) heeft Pia Media 11 korte video's gemaakt over de Nederlandse Erevelden in Europa. De video's kunnen worden gebruikt als voorlichtingsmateriaal voor bezoekers van deze Erevelden en voor educatieve projecten voor scholen en studenten.

De OGS beheert 2 Erevelden in Nederland. Duitsland telt 7 Nederlandse Erevelden en Oostenrijk, Frankrijk, Engeland en Noorwegen elk 1. De Erevelden in Nederland bevinden zich in het Gelderse Loenen en op de Grebbeberg. De Nederlandse Erevelden in Duitsland bevinden zich in Düsseldorf, Hamburg, Bremen, Lübeck, Osnabrück, Hannover en Frankfurt am Main. Verder zijn er Nederlandse Erevelden in Salzburg, Orry-la-Ville bij Parijs, Mill Hill bij Londen en in Oslo.



De video's duren elk circa 2 minuten. De films zijn geproduceerd door Pia van der Molen. Camera en regie: Michiel Praal. Video-editing en animaties: Gijs Westerman. Voice-over: Ton van der Horst. Coördinatie OGS: Johan Teeuwisse.

De video's zijn te bekijken op het YouTube kanaal van Pia Media en op het YouTube kanaal van de OGS.

MIJN OORLOGSJAREN 1940-1950 (deel 17)

Van sobat Henk Maas uit Roermond ontving de redactie met veel genoegen het verzoek om zijn memoires onder de titel "Mijn oorlogsjaren 1940-1950" te publiceren in ons periodiek "SOBAT". Deze memoires beslaan een tweetal perioden: De periode 1940-1945 in Roermond en de periode Nederlands Oost-Indië van 22-11-1946 tot en met 19-02-1950. In een groot aantal afleveringen zal de redactie de lezers van "SOBAT" kennis laten maken met deze zeer waardevolle herinneringen en ervaringsverhalen van Henk Maas.

Oktober 1949

Vanuit het hoofdkwartier (Batavia) van Generaal Spoor werd bericht ontvangen dat de politieke acties langzaam verminderd moesten worden. De politieke druk van met name Amerika en Engeland maar ook van andere landen was dermate groot dat het geen zin meer had verder nog de held te spelen. Een bizar einde van een jarenlange guerrillaoorlog! Een bittere pil voor ons. We waren opgelucht maar tegelijkertijd voelden we ons verraden. Politiek kan hard en meedogenloos zijn. Toch was het oppassen want de talloze bendes die er rondstruinden, hadden aan deze voor hen onbegrijpelijke beslissingen totaal geen boodschap. Maar ook zij zouden op den duur het loodje leggen. Intussen hadden we de patrouilles verminderd. De TRI (het in oprichting zijnde Indonesische leger) zou er alles aan doen om deze bendes te elimineren. We zouden wel zien hoe het afliep; ik dacht dat onze taak er bijna op zat, en zo geschiedde het ook. Tijdens een patrouille bleef op geringe hoogte een Cessna vliegtuig boven ons cirkelen en wierp een pakje naar beneden. Het bleek een bevel te zijn van het Militaire Hoofdkwartier in Batavia. De inhoud liet er geen misverstand over bestaan. Alle patrouilles

en andere militaire handelingen moesten per direct gestaakt worden in alle door het Nederlandse leger bezette gebieden. De Nederlandse regering had het hoofd moeten buigen voor de landen die felle tegenstanders waren van het 'koloniale' bewind, Amerika voorop.

19 december 1949

Nadat we eerst nog enkele patrouilles hadden gelopen, zijn we begonnen met de voorbereidingen voor onze langverwachte terugreis naar Nederland. In Tangerang (onze ligplaats circa 10 kilometer van Batavia) werden we gehuisvest in een gevangeniscomplex. Hier werd alles ingepakt. Ik had een houten kist laten maken door een van onze jongens (die meubelmaker was) om mijn spullen en souvenirs in te pakken. Alle wapens met de munitie werden ingeleverd alsmede de carriers. Ik ben nog enkele malen naar Batavia geweest om afscheid te nemen van tante Augustine en de andere zusters. Een emotioneel moment! 'Een extra rijsttafel hadden we wel verdiend', zeiden ze. Met enkele jongens mochten we terugkomen en hebben toen genoten van een uitgebreide Indische rijsttafel. Ik kreeg nog enige souvenirs mee en er werden foto's gemaakt. Na enkele stevige omhelzingen namen we met tranen in de ogen afscheid. De hele kloostergemeenschap zwaaide ons uit. Ik zal dit nooit vergeten. Het zijn geweldige zusters die van enorme betekenis zijn geweest voor het onderwijs op Java, dat mooie prachtige eiland met zijn vriendelijke bewoners. Dag lieve zusters, jullie waren ware heldinnen. Zeker tijdens de Japanse bezetting zijn het bijzonder moeilijke jaren voor jullie geweest. 'Het gaat u allen

meer dan goed'.

Weer terug in Tangerang hebben we nog diverse lezingen gehad over onze terugreis naar Nederland en hoe men ons daar zou ontvangen. Enige dagen later vertrokken we met het bataljon naar Batavia om daar de laatste ceremoniële wisseling van de vlag bij te wonen op het Merdekaplein. Toen de vlag van Indonesië werd gehesen, klonk overal de vrijheidskreet 'Merdeka Belanda'. Bij het strijken van onze nationale driekleur brak de hel los. De vlag werd in brand gestoken en we moesten maken dat we weg kwamen. Onderweg naar de haven van Tandjong Priok werden onze wagens met stenen bekogeld en werden we uitgescholden. We waren opgelucht toen we aan boord van het schip waren. Dit eigenlijk barbaarse optreden hadden we niet verwacht. Natuurlijk hadden we begrip voor het feit dat veel Indonesiërs blij waren van de Hollanders verlost te zijn, doch dit had ook op een wat beschaafder manier gekund. We zouden de volgende dag weggaan, ware het niet dat ene kapitein Westering met zijn soldaten naar Batavia trok om de stad te bezetten. Een ijdele hoop. Hij werd verraden en met zijn manschappen gevangen genomen en afgevoerd. Einde oefening! Op 20 januari 1950 werden de trossen losgegooid en voeren we met ms Tabinta de haven uit op weg naar Nederland.



Met prinses Beatrix als stralend middelpunt

In Ahoy Rotterdam is prinses Beatrix op 1 februari jl. bedankt voor haar inzet tijdens haar periode als koningin.

De voormalige vorstin kreeg een cultureel programma aangeboden met dans en muziek. Ook brachten verschillende bekende Nederlanders een persoonlijke groet aan de prinses. In het anderhalf uur durende programma "Beatrix met Hart en Ziel" bedankte Nederland met 33 odes de prinses uitbundig voor de 33 jaar dat ze onze koningin was. Na aloop baande de prinses

zich een weg door de neerdurelende ballonnen. De vierduizend genodigden barsten spontaan uit in een langdurig "Bea bedankt!" Het tekende de sfeer van de avond waarvan (onder leiding van Bart Schneemann, hoboïst en artistiek leider van het Nederlands Blazers Ensemble) het grootste deel bestond uit bijdragen van 'gewone' Nederlanders. Prinses Beatrix werd tijdens het feest vergezeld door een groot deel van de Koninklijke familie, waaronder koning Willem-Alexander en koningin Máxima.



Lid van Verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VOMI Overijssel op 6 maart jl. in Nieuwleusen werd de draagspeld Lid van Verdienste van VOMI Nederland (met de daarbij behorende oorkonde en plaquette) door de voorzitter van VOMI Nederland (de heer L. Noordzij) uitgereikt aan:

De heer A.W. Scholten

De laudatio voor zijn benoeming tot Lid van Verdienste luidde: Wegens de vele en belangrijke diensten die hij de vereniging **VOMI Nederland** gedurende

vele jaren met grote bezieling heeft bewezen inzonderheid blijkende uit:

- De onmisbare bijdrage die hij als bestuurslid van de vereniging **VOMI Overijssel** gedurende meer dan 15 jaar, waarvan ruim 12 jaar als voorzitter, heeft geleverd.
- De stimulerende initiatieven en voortvarende werkwijze als veldwerker van de sociaal commissaris in de regio Zwolle.
- De grote persoonlijke betrokkenheid en inzet die hij altijd heeft getoond bij nagenoeg



alle verenigingsactiviteiten van vereniging **VOMI Overijssel**.

Oorkonde

Tijdens de eerste regiobijeenkomst in 2014 van VOMI Friesland op 4 maart jl. te Joure heeft het bestuur van VOMI Nederland haar waardering uitgesproken aan:

De heer H.J. Leeman

Wegens

- Zijn grote persoonlijke inzet gedurende vele jaren als secretaris en ledenadministrateur van de vereniging VOMI

Friesland.

- De grote betrokkenheid bij het vervullen van zijn bestuursfuncties, waardoor zijn bestuurslidmaatschap als zeer plezierig en kundig is ervaren.
- De bewonderenswaardige toewijding die hij daarbij altijd heeft getoond.

De heer W. Patist (bestuurslid van VOMI Nederland) overhandigde tijdens deze bijeenkomst



de heer Leeman een oorkonde met de bovenvermelde tekst en een envelop met inhoud.

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 7)



R.J. de Rijk

De concretisering van onze planning

Onze eerste keuze voor het kapen van een oorlogsschip was gevallen op het inmiddels overgedragen Hr. Ms. Boeroe, een korvet van de Koninklijke Marine met de nieuwe naam Hang-Tuah. Na vele dagen nasporingen en inlichtingen, bleek het ons dat dit type korvetten ongeveer 2 uur lang nodig had om 'onder stoom' te komen, alvorens 'vaarklaar' te zijn om uit te varen.

Dit bleek dus voor ons geen haalbare kaart aangezien wij na een overval op een schip, onmiddellijk wilden uitvaren om tijd te winnen bij een eventuele achtervolging door de Angkatan Laut Republiek Indonesia (ALRI-Marine van de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia) en om het verrassingseffect aan onze zijde te hebben.

Alex en ik waren het er dus over eens, dat wij voor onze plannen geen stoomschip konden gebruiken, daarom namen wij de voor- en nadelen van een motorschip onder de loep. Er waren twee vaartuigen die middels een startmotor terstond konden uitvaren en als overvaartpunt werden gebruikt om de verbinding te onderhouden voor militairen en burgers die werkzaam waren op het eiland Madoera.

De vaartuigen voeren heen en weer vanaf het Marine-Etablissement ter hoogte van de watertoren nabij het z.g. 'Hamdok' naar de steiger van het plaatsje Batoe-Porong op het eiland Madoera. Het ene vaartuig, het ms Batoe-Porong (naar het gelijknamige plaatsje op het eiland Madoera) bleek bij nader onderzoek de kleinste te zijn, terwijl het ms Koala's in alle opzichten de grootste was en bovendien een duikbootjager was geweest van de Koninklijke Marine te

Soerabaja, bouwjaar september 1939.

Over beide schepen hebben Alex en ik onze gedachten laten gaan, maar kwamen tot de slotsom dat ons schip het ms Koala's zou moeten zijn, die de hoofdrol van onze kaping zou moeten gaan vervullen. We spraken af een nader onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van het ms Koala's, want het wilde nog niet zeggen -nu wij ons oog op het ms Koala's hadden laten vallen- dat het schip aan onze gestelde eisen zou voldoen en de mogelijkheid dat wij een andere keuze zouden moeten maken, was nog niet uitgesloten.

Dat wij het ms Koala's als kapingobject voorstonden en niet een vaartuig toebehorende aan de Staat der Nederlanden, lag in het feit opgesloten dat wij de Staat der Nederlanden in geen geval diplomatieke moeilijkheden wilde berokkenen.

Het kapingsplan

Alvorens wij er toe overgingen om alle benodigde gegevens van de Koala's te verzamelen, stelde ik aan Alex een uitvoerig werkschema ter hand, hoe en op welke wijze gehandeld moest worden en wat wij nodig zouden hebben aan informatie omtrent het ms Koala's. Na wijziging van enkele richtlijnen waren wij het er over eens, dat het plan ± 67 % kans van slagen zou hebben terwijl de rest een risicofactor zou zijn. Enkele punten van het plan hielden het volgende in:

1) Conditie van beide motoren, olie- en brandstofverbruik, stand van brandstof, smeeroilie en koelwater op het moment van de start, benodigde brandstof etc. voldoende om Ambon te bereiken, eventuele reserveonderdelen.

- 2) Zeekaarten van Soerabaja t/m Ambon, kompas, sextant, parallelliniiaal, zeekijker, voeding en drinkwater, conditie van het ms Koala's, bepaling van de hoofdkoers en actieradius.
- 3) Machinekamerpersoneel, navigatiehelpers, roergangers, dekpersoneel, telegrafisten en kombuispersoneel.
- 4) Veiligheidsmaatregelen om onze overval en verdwijning zo geruisloos en gunstig te laten verlopen, een detachement van het KNIL als beveiliging aan boord tijdens de reis, bijzondere veiligheidsmaatregelen zonder gevaar op vroegtijdige ontdekking of verraad, zowel vóór als na het vertrek van het ms Koala's op en rond de marinebasis, uitschakelen van de radarpost boven op het flatgebouw van de marine aan de Kruiserkade, alwaar Javaans personeel in opleiding onder leiding van de Javaanse luitenant M.A. Soesno in samenwerking met onze Nederlandse marine officieren radarles kregen. (Een van deze Javaanse leerlingen had o.a. enige van onze Nederlandse collega's van de Marine Basis Politie vermoord in de plaats Tretes, waaronder onze Inspecteur Ch.I. Hes, waar hij nog prat op ging ook).

Het verzet in Makassar alsmede de militaire en politieke ontwikkelingen, niet alleen daar maar óók in de gehele deelstaat Oost-Indonesië (N.I.T.) hadden er inmiddels toe geleid dat:

- A) De regering van de deelstaat Oost-Indonesië (NIT) aftrad en haar mandaat ter beschikking stelde aan de Verenigde Staten van Indonesië, dr. H.M. Hirschfeld adviseur van de Nederlandse gouverneur;

- B) De aftredende regering van de deelstaat Oost-Indonesië (MIT) géén rekening meer kon houden met de bevolking van de daerah Zuid-Molukken;
- C) Tijdens het eerder genoemde gezagsvacuüm de daerah Zuid-Molukken (ZMR) persisteerde bij het grondrechtelijk overeengekomen en vastgelegde decreet van 20 augustus 1946, nr. 86- en op dinsdag 25 april 1950 officieel overging tot de grondrechtelijke proclamatie van de soevereine Republiek der Zuid-Molukken R.M.S.;
- D) Het voormalige KNIL-leger binnen de staatsgrenzen van de R.M.S. terstond overging

In het reguliere leger van de R.M.S. (Angkatan Prang R.M.S.) en de defensie van het eilandentrijk in staat van verdediging werd gebracht;

- E) De grondwet voor het gehele R.M.S.-territorium terstond in werking trad.

Door deze gehele constellatie van kort op elkaar volgende gebeurtenissen vanaf april tot ± begin mei 1950, was het voor Alex en mij een aansporing om onze plannen scherper te concretiseren en zo mogelijk sneller af te werken.

Ik nam op mij om punt -1- van ons plan uit te werken en Alex punt -4-, zulks met betrekking tot het 'charteren' van een ex-KNIL-detachement als be-

veiliging ter zee. Als Ambonees kon Alex beter met zijn eigen landgenoten daarover in contact treden dan ik, aangezien o.a. de vertrouwenskwestie met betrekking tot de kaping van het ms Koala's eventueel gevoelig zou kunnen liggen.

Wij wisten beiden dat er inmiddels een Ambonese verzetsgroep in Soerabaja bestond die ons daarbij op weg zou kunnen helpen. Wij waren beiden van de afdeling Recherche en tevens van de Marine Inlichtingen Dienst, waardoor deze Ambonese verzetsactiviteiten ons reeds enige maanden bekend waren. De Ambonese sergeant Pieters (een kennis van Alex) maakte deel uit van deze verzetsgroep.

Oude en jonge veteranen ontmoetten elkaar

Zaterdag 23 november 2013 ontmoetten oude en jonge veteranen elkaar in Elst (Overbetuwe). Initiatiefnemer was veteraan Tim Ruijling (61). De verschillen zijn groot als oude en jonge veteranen hun verhaal doen.

In 1946 werden de mannen uit 1925 opgeroepen voor de militaire dienst. Ze kregen een spoedopleiding en vertrokken in oktober van dat jaar met enkele duizenden naar Nederlands-Indië. Eerder al waren veel OVW'ers daarheen gezonden om samen met KNIL-eenheden het gezag te handhaven. Hoe anders was de communicatie toentertijd. De uitgezonden militairen moesten het doen met brieven van het thuisfront die vaak weken onderweg waren. Militairen van nu hebben moderne social media tot hun beschikking.

Tim Ruijling is zelf uitgezonden geweest naar het Midden-Oosten en naar voorm. Yoegoslavië. Boeiende verhalen komen los



Natuurlijk werden er foto's bekeken. Hier o.a. door Hans (88) en Machel (88).

op deze bijeenkomst, zowel bij de oude als de jonge veteranen. Tim Ruijling is tevreden over de opkomst vandaag. Het is de bedoeling dat ze tenminste drie keer per jaar bij elkaar komen. Er waren nu meer jonge dan oude veteranen en dat zal u niet verbazen. De gemiddelde

leeftijd van de oudjes ligt tussen 85 en 90 jaar.

Hopelijk komen er nog veel bijeenkomsten van oudere en jongere veteranen. Hier in Elst was het zeker een succes.

*Veteraan Machel Haag
(7 December Divisie)*

veteranenhotels

voor jong en oud



Hotel De Foreesten (NL) ****

Midden in het groene hart van de Veluwe, aan de rand van het pittoreske dorpje Vierhouten, ligt 4* Hotel de Foreesten. Een aanrader voor wie op zoek naar rust is en van een natuurlijke omgeving wil genieten. De vele wandel- en fietsroutes voeren u langs uitgestrekte heidevelden en bossen en schilderachtige dorpjes. Bij terugkomst kunt u heerlijk nagenieten met een kop koffie bij de open haard in onze brasserie of in de jacuzzi.

Gortelseweg 8 • 8076 PS • Vierhouten • T: 0577-411323 • www.foreesten.nl



Hotel Eurotel Atlas (NL) ***

Is door de Nederlandse Hotel Classificatie geclassificeerd met drie sterren. Het hotel is gevestigd in het centrum van het gezellige en toeristische Valkenburg. Vanuit het hotel loopt u zo het warme hart van Valkenburg in met zijn winkelstraatjes, monumenten en musea en uiteraard kunt u hier volop genieten van de welbekende Limburgse vlaai.

Nieuweweg 7 • 6301 ES • Valkenburg • T: 043-6015341 • www.atlashotels.nl



Hotel De Oringer Marke (NL) ***

Gelegen aan de brink in het dorp Odoorn is De Oringer Marke een ideaal uitgangspunt voor mooie fiets- en wandeltochten door de prachtige natuur van Drenthe. Het hotel bevindt zich bovendien op slechts zeven kilometer afstand van Emmen met zijn beroemde dierenpark. Uitstapjes naar museumdorp Orvelte, Bourtange, Westerbork en het hunebedcentrum in Borger liggen op steenworp afstand.

Hoofdstraat 7 • 7873 BB • Odoorn • T: 0591-519000 • www.deoringermarke.nl



Hotel Panoramablick (D) ***

Hotel Panoramablick ligt op één van de mooiste en rustigste plekjes van 't Sauerland, in het bergdorpje Wildewiese. Panoramablick is de ideale uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietstechten of u kunt een bezoek brengen aan o.a. het vakwerkstadje Soest en de druipsteengrotten. In de winter, als er sneeuw ligt, kunt u skiën, langlaufen of rodelen vanuit het hotel.

Wildewiese 10 • 59846 Sudern-Wildewiese • T: 0049-1012395 1313 • www.hotelpanoramablick.nl

5-daags All Inclusive midweek arrangement

- 4 x logies in 2-persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 x lunchpakket
- 4 x 3-gangen diner
- **GRATIS** consumpties van 18.00 tot 23.00 uur
incl. binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap

van maandag tot vrijdag
in één van deze
veteranenhotels

van
~~€ 231,-~~
€ 195,-
p.p. in winterseizoen
van oktober t/m mei met
volledige ontbijtvoorziening

In het zomerseizoen (juni t/m september) is dit arrangement voor veteranen € 229,- normaal 258,- p.p. (exclusief toeristenbelasting)

Bij ons betaalt u **GEEN RESERVERINGSKOSTEN!**

Van elk geboekt veteranenarrangement gaat 10 euro naar een fonds voor veteranenactiviteiten zoals nuldelijns ondersteuning en de jaarlijkse veteranencruise voor gewonde veteranen!



in samenwerking met
veteraneninstituut



Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,
8939 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail: henkmoorlag@upcmail.nl
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Helaas kon de bijeenkomst van 18 maart jl. op Vliegbasis Leeuwarden geen doorgang vinden, er was op die dag geen ruimte beschikbaar. Het bestuur heeft de belangstellenden gelukkig tijdig kunnen informeren, zodat niemand tevergeefs aan de poort stond. Op de agenda van onze algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van 15 april staat het onderwerp 'regiobijeenkomsten' vermeld. Gezien de tegenvallende belangstelling in de afgelopen periode overweegt het bestuur om 3x per jaar een bijeenkomst te beleggen bestaande uit: Jaarvergadering afsluitend met een diner te Joure, een bijeenkomst op de Vliegbasis Leeuwarden waar wij gebruik kunnen maken van de kazernefaciliteiten, met andere woorden een gezellige middag afsluitend met een nasi maaltijd. Tot slot natuurlijk onze jaartijks boottocht vanuit Eernewoude. U krijgt alle gelegenheid om uw stem te laten horen op 15 april.

Regiobijeenkomsten 2014

15 april onze jaarvergadering in Joure, u heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. We sluiten het geheel af met een diner. 15 mei in het Dorpshuis St. An-

naparochie. Wat er op de jaarvergadering ook wordt besloten, deze bijeenkomst gaat in elk geval door. De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur.

Onze zieken wensen wij veel sterkte en zo mogelijk een voorspoedig herstel. Houd elkaar in het oog en blijf elkaar opzoeken.

Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse
Lindenlaan 110
1741 TX Schagen
Tel. 0224-215621
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 023-5283997

Onze bijeenkomst van 12 februari jl. te Heerhugowaard werd goed bezocht. In vergelijking met voorgaande bijeenkomsten neemt ook hier het aantal belangstellenden af, de leeftijd gaat een rol spelen. Als gast was aanwezig de burgemeester van Heerhugowaard, de heer Ter Heegde, hetgeen door de leden hogelijk werd gewaardeerd. Tijdens deze bijeenkomst werd de heer Leen van den Donker door de voorzitter met een stoffelijke blijk van waardering in het zonnetje gezet voor het vele werk dat hij op de achtergrond voor onze vereniging verricht.

Hierna volgde de herdenking van de ons ontvallen sobats. In het bijzonder werd stil gestaan bij het overlijden van de echtgenote van onze secretaris, Nel Bouterse-van der Heijde. Onverwacht is Nel

-de zeer geliefde moeder van onze veteranen- van ons heen gegaan. Bij vele evenementen was zij ter ondersteuning van haar man aanwezig en runde zij de administratie op 5 mei te Wageningen en op de Nederlandse Veteranendag te Den Haag. Nel was ook altijd zeer betrokken bij het wel en wee van onze veteranen en hun dierbaren. Nel was iemand bij wie helpen in het bloed zat. Nel dacht altijd aan anderen en was altijd bezig voor anderen. Zelfs in het ziekenhuis in Jakarta vroeg zij nog hoe het sommige zieke veteranen verging, hoe ziek ze zelf ook was.

Nel is op 8 december 2013 overleden in Bangkok (Thailand), op weg naar huis. Zij was met haar man en vrienden naar NNO geweest, waar zij de Papua's ondersteunde met geld en goederen, zoals bijv. kleding, pennen en brillen. Dat was Nel ten voeten uit! Tijdens de afscheldienst op 20 december in de kerk en het crematorium was te zien en te horen hoe geliefd Nel was. Wij zullen haar als VOMI Noord-Holland en ook daar buiten erg missen.

Wij hopen dan ook dat haar man, kinderen en kleinkinderen door deze moeilijke periode mogen komen en wensen hen daarbij heel veel sterkte toe.

Nel, bedankt voor alle goede zorgen en steun aan onze vereniging!

Gijs Elders, voorzitter

Noord-Brabant O

Secr. J. v.d. Ham, Buxusplaats 10,
5038 HK Tilburg
Tel. 013-5400380
E-mail: voml.nbo@veteranen.nl

Jaarvergadering

Veel valt er deze keer niet te vermelden; over enkele weken houden we onze jaarvergadering in Eindhoven, waar wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken en u een inzicht in onze financiën zullen geven.

Activiteiten

Door medische problemen in ons bestuur staan er voorlopig geen activiteiten gepland. Wij richten ons voorlopig op onze jaarlijkse reünie in Oirschot, waarvoor u nog steeds kunt inschrijven. Op de VOMI-website (onder Noord-Brabant Oost)

kunt u de data van onze jaarvergadering en onze reünie in Oirschot terugvinden.

Hebt u interesse en heeft u nog niet ingeschreven; doe dat dan snel. . . . Dit zou wel eens onze laatste reünie kunnen zijn.

Noord-Brabant W

Secr. *Wiel Huppermann*
Wuustwezelsteenweg 18 bus 2
B-2920 Kalmthout
Telefoon 0032-495109297
E-mail: *WIEL-HH@telenet.be*
Soc. Comm. Tel. 0165-312816
E-mail: *pnwoelten@kpnmail.nl*

Dag Wiel, 'Ik heb in de vorige "SO-BAT" een verkeerde naam gekregen, er staat Ad Verhoeven maar dat moet zijn Ad Hermans. Sorry, foutje bedankt'. 'Ere wie ere toekomt! Ad Hermans is de man die achter het verzamelen van postzegels via Facebook staat. Sorry Ad'.

Op 4 februari jl. was de eerste bestuursvergadering van 2014. Daarin was aan de orde de Algemene Ledenvergadering van 17 april a.s. U heeft de uitnodiging en agenda daarvoor inmiddels ontvangen. Het bestuur hoopt op een grote opkomst.

De eerstvolgende bijeenkomsten in 2014 zijn gepland op:

Donderdag 17 april, Algemene Ledenvergadering, aanvang 11.00 uur, Zaal Koch, Molenstraat 120, 4756 BH Kruisland.

Woensdag 21 mei, Trip van Zoutlandkazerne, De la Reljweg 95, 4818 BA Breda.

Zomerbijeenkomst, vrijdag 20 juni, aanvang 12.00 uur, Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal.

Woensdag 13 augustus, Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal.

Woensdag 17 september, Vliegbasis Woensdrecht, Koolweg 40, 4631 SZ Hoogerheide.

Overijssel

Secr. *J. Oldenbeuving*
Reiger 27
8105 AL Raalte
Tel. 0572-358947
E-mail: *J.oldenbeuving@versatel.nl*
Soc. Comm. Tel. 0572-358947

De belangstelling op onze eerste bijeenkomst (Nieuwjaarsbijeenkomst) op 23 januari 2014 was niet zo erg groot. We waren met 21 personen (incl. het bestuur). De leeftijd en vitaliteit gaat een belangrijke rol spelen.

Het bestuur heeft besloten om op donderdag 24 april a.s. het seizoen af te sluiten. We komen om 16.00 uur samen bij Chinees restaurant "Nieuw Peking" aan de Schoolstraat in Raalte. Parkeren kunt u met de **blauwe Parkeerschijf** links naast het restaurant. De kosten bedragen € 18,00 p.p. en zoals vorige keren rekent ieder persoonlijk af. Indien u geïnteresseerd bent, dan kunt u zich voor **20 april** opgeven bij de secretaris. Niet later i.v.m. het tijdig doorgeven van het aantal deelnemers.

Vanaf deze plaats groet ik al onze zieken en wens hen namens het bestuur veel sterfte en zo mogelijk van harte beterschap.

Utrecht/'t Gooi

Secr. *Carl J.M. van Broeckhuysen*
Jo Wuthrichlaan 52
3526 XZ Utrecht
Tel. 030-2889837
E-mail: *cvanbroeckhuysen@casema.nl*
Soc. Comm. Tel. 0348-443731

Over 'De Biltse Hoek'

Hoewel de club weer knap geslonken was, konden we met 35 mensen een kleinere zaal precies vullen, wat het erg gezellig maakte. Zo werd onze Nieuwjaarsreceptie met diner op 9 januari jl. een heel prettig samenzijn met een goede bediening.

Leuk was ook dat sobat Hoksbergen zijn Nieuw-Guinea ervaringen -toen en later- in zo'n dun boekje zo gedetailleerd en met zo'n grote feltenkennis wist samen te vatten.....met zo'n vaardige pen wel een goede VOMI secretaris!?

Reünie

Dan nog even de reünie (ergens in mei 2014). Ons eerste contact met de Marine in Den Helder was een teleurstelling, maar dat vertellen we later nog wel. Inmiddels geeft een nieuw contact ons betere verwachtingen en zodra we de zaak rond hebben, krijgt ieder lid van onze vereniging een persoonlijke uitnodiging.

Limburg

Secr. *Theo Maas, Pucciniplein 7,*
6371 LV Landgraaf
Tel. 045-5327394
E-mail: *themaas@home.nl*
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

DENKT U A.U.B. AAN HET TIJDIG BETALEN VAN DE CONTRIBUTIE! Onze penningmeester moet ook onze bijdrage aan VOMI Nederland op tijd kunnen overmaken.

PROGRAMMA 2014

4 juli: Reünie, Kazerne, Kazernelaan 101, Weert.

9 september: Bijeenkomst, Nationaal Indië-monument, Roermond.
4 november: Bijeenkomst, Gemeenschapshuis, Lindelaan 4, Kessel-Eik.

Tijdige aanmelding voor deelname aan de reünie is zeer gewenst, zodat wij de gelegenheid hebben alles goed voor te bereiden. Bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur. De reünie begint om 11.00 uur.

Houd ons op de hoogte van leden of hun partners die ziek zijn. Wij wensen al onze zieke sobats en/of familieleden van harte beterschap.

Zuid-Holland

Secr. *H.H.M. Mergler*
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Alblasterdam
Tel. 078-6913515
E-mail: *veteranen26706@ziggo.nl*
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

60-jarig huwelijk

Op 14 januari 2014 vierden de heer en mevrouw Gaastra uit Ter Aar hun Diamanten huwelijksfeest.

65-jarig huwelijk

De heer en mevrouw Van Loon uit Nieuwe Tonge vierden op 27 januari 2014 hun Brillanten huwelijksfeest.

Beide echtparen namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst met deze mooie mijlpaal.

Algemene Ledenvergadering 2014

Deze zal plaatsvinden op 17 april 2014 te Ridderkerk bij Partycen-

trum Van der Graaf. De vergadering begint om 11.00 uur. Tussen de middag serveren wij een kopje soep met een broodje. U komt toch zeker ook? De agenda en overige vergaderstukken worden u op verzoek toegezonden. U kunt deze stukken opvragen bij onze vice-voorzitter Wim Topée, Wingerd 5, 2285 JL Rijswijk, tel. 070-3961998 of e-mail: topy@ziggo.nl

Nieuwjaarsbijeenkomsten 2014

Onze Nieuwjaarsbijeenkomsten op 15 januari te Wassenaar (gezamenlijk met de BvW afd. Zuid-Holland West) en op 22 januari te Puttershoek zijn succesvol verlopen. In Wassenaar waren ongeveer 120 personen aanwezig en in Puttershoek ongeveer 50. Het bestuur overweegt om ook begin 2015 twee Nieuwjaarsbijeenkomsten te organiseren

Drenthe/ Groningen

Secr. J. Krikke, Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen. Tel. 0592-357140
E-mail: jaapvanale@veteranen.nl

Het peerd op stal

In 1994 werd bij de Koninklijke Landmacht, noodgedwongen door bezuinigingen, o.a. het Regiment Johan Willem Friso opgeheven. Traditioneel was dat één van de oudere regimenten met een zeer rijke historie. Bij de heroprichting 1 juli 1999 werden o.a. de tradities overgenomen van 44 Painbat, het 44e Pantserinfanteriebataljon, gelegerd in de Adolf van Nassaukazerne in Zuidlaren. Dit bataljon ontving in 1964 van de organisatie van de jaarlijkse paardenmarkt in dat dorp, een Fries Stamboekveulen. Het was het symbool voor de goede verstandhouding tussen Zuidlaren en het bataljon. Het embleem van 44 Painbat JWF heeft ook de afbeelding van het paard, ontleend aan het gemeentewapen van Zuidlaren. In Havelte, de huidige thuisbasis van 44 Painbat JWF heeft het Friese Stamboekveulen nu een Groningse metgezel: 'Het Peerd van Ome Loeks' van 1-12 Regiment Infanterie. In oktober 2013 besloot de reüniecommissie de activiteiten te stoppen en werden, na overleg, de tradities van het Gronings Regiment door 44 Painbat JWF overgenomen.



In het voorjaar van 1946 vertrokken vanuit Engeland met de 'Nieuw Amsterdam' o.a. de OVW-ers van 1-1 RI en 1-12 RI naar Malakka. Daar werden zij, voor slechts een korte tijd, samen ingedeeld in de X-Brigade. Nu, na bijna 70 jaar, zijn o.a. relikwieën, foto's, regimentskranten als 'De Witte Ram' en 'De Rimboekoerier' van de Drenten en Groningers te vinden in de traditiekamer van 44 Painbat Johan Willem Friso in de Johannes Postkazerne in Havelte.

Driehonderd

Begin december 2013 lagen ruim 300 acceptgirokaarten met een begeleidende brief klaar voor verzending en op verzoek van de penningmeester werden deze begin januari van dit jaar verstuurd. Op het moment van schrijven hadden nog niet alle leden de contributie overgemaakt. De penningmeester ziet graag van 82 leden nog € 17,50 op rekening NL50 INGB 0005 4665 25 t.n.v. VOMI afdeling Drenthe te Assen gestort.

VOMI-veteranendagen

In de Johan Willem Frisokazerne in Assen is woensdag 3 september de VOMI-veteranendag en veertien dagen daarna, op 17 september, in de Johannes Postkazerne in Havelte. Naast het heerlijke gebak bij de koffie is het 's middags natuurlijk weer genieten van de 'blauwe hap'. Zoals u gewend bent, ontvangt u persoonlijk bericht voor het aannemen bij één van deze geweldige dagen.

De Veluwe

Secr. Frits T. Dürst Britt,
Eperweg 21, 8181 ET Heerde
Tel. 0578-691646, fax 0525-657336
E-mail: f.drst.britt@kpnplanet.nl
Soc. Comm. J.G. (John) Muller
Tel. 0541-845264
E-mail: j.muller793@upcmail.nl
Soc. Comm. A. (André) Ebben
Tel. 0246-961253
E-mail: a.ebben1@chello.nl

Bijeenkomsten 2014

De eerstvolgende activiteit is een algemene ledenvergadering voor beide verenigingen (VOMI De Veluwe en VOMI Rivierenland / Oost-Gelderland) op woensdag 9 april 2014. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Data van bijeenkomsten in Rivierenland/Oost-Gelderland volgen.

Woensdag 1 oktober: Bingo-middag in ECHOS Home 'Baan Zulu' te Harskamp.

Woensdag 26 november: Eindexaarsdiner in de Officierscantine ASK te 't Harde.

Nationaal Militair Museum



In oktober 2014 wordt op de voormalige Vliegbasis Soesterberg het Nationaal Militair Museum (NMM) geopend. Vanaf dan is iedereen van harte welkom in de museale wereld van de Nederlandse krijgsmacht.

SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
 Wl P.J. Patst
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 tel. 0561-688772
 mobiel 06-15100679
 E: voml-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
 Budgethouder FSZ**
 Theo H.A. Rump
 Albalrossstraat 14
 2362 EG Leiderdorp
 Tel. 071-5416936
 E-mail:
 Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
 Ger de Jong
 Rozentuin 41
 2595 AS Heerjansdam
 Tel. 078-6771902



stichting
 veteranen
 platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
 J. Krikke
 Koekoekstraat 12
 9404 BL Assen
 tel. 0592-357140
 j.krikke@veteranen.nl

Zuid-Holland
 G.A. Muller
 De Tol 365
 2286 EG Leidschendam
 Tel: 070-3019477

W.A.J.K. (Wilam) Roza
 Heemraadstraat 9
 3131 VG Vlaarding
 tel. 010-4340970
 w.roza3@kpnplanet.nl

Overijssel
 Joost Oldenbouwing
 Reiger 27
 8103 AL Raalte
 tel. 0572-35 89 47
 j.oldenbouwing@versatel.nl

Noord-Brabant West
 P.N. Welten
 Boukenlaan 35
 4731 CD Ouderbosch
 tel. 0165-31 28 16
 pnwelten@kpnmail.nl

Noord-Brabant Oost
 J. van der Ham
 Busspleets 10
 6038 HK Tilburg
 tel. 013-5400390
 voml.nbo@veteranen.nl

Friesland
 Hans N. Blom
 Tjako v.d. Welstraat 24 T
 8723 CA Koudum
 tel. 0514-522107

Utrecht/t Gooi
 L. Domestijn
 Nassoupark 95
 3481 HE Harmelen
 Tel. 0348-443731
 l.domestijn@telfort.nl

**Rivierenland/
 Oost Gelderland**
 A. Ebben
 Scheidingsweg 5
 6585 KD Mook
 tel. 0246-96 12 53

Limburg
 H.A.M. van Haeff
 Past. Stassenstraat 44
 6921 CV Venlo
 tel. 077-3822692
 hermanvanhaeff@online.nl

Zeeland
 Marcel J. Bloogaard
 Rozengracht 36
 4382 PA Vlissingen
 Tel. 0118-418641
 papua@zeelandnet.nl

VOMI Binnenland
 Wl P.J. Patst
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 Tel. 0561-688772 /
 06-15100679
 voml-soccom@kpnmail.nl

De Veluwe
 J.G. (John) Muller
 Groeneveldstraat 115
 3882 XE Putten
 Tel. 0341-845264
 j.muller793@upcmail.nl

Noord-Holland
 Nico Baan
 Molenvaertlaan 58
 2103 TE Heerhede
 tel. 023-5283997
 nbaan@kpnmail.nl

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toke, P.R. en Voorlichting
 J. (Sjef) Franken
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl

Postzegels
 J. Hoevelaken
 Weerdestein 175
 6714 CN Ede
 Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)
 Paul PG. Gommers
 Alb. Nouthuyslaan 23
 8072 HJ Nunspeet
 Tel. 0341-254231
 E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede. Tel. 0318-614557.
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.

SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 8,50 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

Nieuwe Leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
Bakx, N.	Steenbergen	TECHN. TROEPEN
Haar Romeney, H. ter.	Eindhoven	KNIL
Hazendonk, H. van.	Culemborg	
Schilders, A.	Eindhoven	
Stevens, L.M.	Brecht België	41 BS
Verploeg, J.H.	Oostburg	5-7 RI
Warrink, J.	Nunspeet	1-1 RI

Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten.

Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook veel VOMI-leden hebben reeds een donatie gedaan.

Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7,50 over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0128 9870 49 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

U doet toch ook mee?

Th.R.



"De Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, Bankgiro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk".



RIVIERCRUISES 2014

Over Europa's mooiste rivieren

6 daagse
Cruise af vanaf
€ 369,-
p.p.

Ook voor 2014 heeft BTR reizen weer een mooi en gevarieerd cruise programma samengesteld met uitstekend verzorgde riviercruises.

U heeft een ruime keuze uit diverse geclasseerde cruiseschepen die u meenemen door de mooiste streken en rivieren van Europa.

Aan boord kunt u in een sfeervol ambiance volop genieten van heerlijke culinaire verzorging, terwijl u al varend de mooiste landschappen aan uw oog voorbijtrekken.

Enkele klassiekers uit ons cruiseprogramma 2014:

- 6 dg. Nederland op z'n mooist, MS Switzerland II **** 6 april va. € 399,- voor € 369,- p.p.
- 8 dg. Bourgondisch België cruise, MS Diana *** 26 april / 5 okt. va. € 539,- p.p.
- 8 dg. Het mooiste van de Moezel, MS Serenade I **** 6 juli / 7 sept. va. € 899,- p.p.
- 8 dg. Klassieke Rijn, Amsterdam - Basel, MS Serenade I **** 17 aug. / 12 okt. va. € 999,- p.p.
- 10 dg. Over de Rijn en Moezel naar Trier, MS Switzerland II **** 3 juni / 17 okt. va. € 899,- p.p.
- 10 dg. Klassieke Donau, Passau - Wenen v.v. MS Serenity **** 11 mei / 1 juni / 24 aug. va. € 1199,-
- 16 dg. Dwars door Europa, Budapest - Amhem, MS Switzerland II **** 15 aug. va. € 2049,- p.p.
- 8 dg. Kleurrijke herfst en wijncruise over de Rijn, MS Switzerland II **** 26 okt. va. € 699,- p.p.
- 7 dg. Kerstcruise over de romantische Rijn, MS Prinses Christina *** 22 dec. va. € 595,- p.p.

Voor het complete cruiseprogramma 2014: zie www.BTRreizen.nl of bel 055-5059500



SENIOR HOTELS

'Alles Inclusief' vakanties

Senior Hotels is een initiatief van BTR Reizen, deze selecteert gezellige en gastvrije hotels op de mooiste plekjes en streken in Nederland en Duitsland.

In alle Senior Hotels kunt u altijd heerlijk genieten van een 'Alles Inclusief' vakantie. **Informeer naar de speciale en verrassend geprijsde Actie Midweken . .**



Senior Hotel Der Jägerhof
Teutoburgerwald € 266,-
Actie Midweken € 239,- p.p.



Senior Hotel Overbosch
Garderen / Veluwe € 262,-
Actie Midweken € 224,- p.p.



Senior Hotel Holland Inn
Wolvega / Friesland € 255,-
Actie Midweken € 219,- p.p.



Senior Hotel 't Trefpunt
Made / Noord-Brabant € 268,-
Actie Midweken € 218,- p.p.

en nog veel meer gastvrije *** / **** Senior Hotels
in Nederland en Duitsland

WINTERZON VAKANTIES

Calpe aan de Costa Blanca

Van een weekje naar de Spaanse zon in het najaar, winter en het voorjaar tot aan een compleet overwintering verblijf aan de Costa Blanca in Calpe! BTR Reizen biedt van oktober t/m mei deze aantrekkelijke Winterzonvakanties.

Deze Winterzonreizen zijn inclusief:

- ♦ Vlucht Rotterdam - Valencia / Transavia v.v.
- ♦ Transfer Valencia - Calpe v.v.
- ♦ *** / **** hotels & appartementen
- ♦ Nederlandse reisleiding in Calpe
- ♦ Welkomst bijeenkomst met Sangria

8 daagse
Vliegreis vanaf
€ 359,-
p.p.

