

29e jaargang • nummer 154 • juni 2014

# SOBAT



WOMI







**BTR REIZEN**

## Senior Hotels

5-daagse 'Alles Inclusief' vakantie

al voor slechts € 179,- p.p.



Senior Hotels is een initiatief van BTR Reizen, deze selecteert gezellige en gastvrije hotels op de mooiste plekjes en streken in Nederland en Duitsland. In alle Senior Hotels kunt u altijd heerlijk genieten van een 'Alles Inclusief' vakantie. Informeer naar de speciale voordelig geprijsde Actie Weken . . .

**NIEUW** bij Senior Hotels 'Alles Inclusief'

### Senior Hotel Heiderhof Obersteinebach / Westerwald

Een beetje Holland in het Duitse Westerwald, op zo'n 280 km van Midden Nederland. U bent te gast bij de Nederlandse hoteliers Alexandra en Paul die u tijdens uw vakantie verwennen met een heerlijke 'Alles Inclusief' verzorging in een fraai omgeving waar u heerlijk kunt wandelen en mooie uitstapjes maken.

### Profiteer van de speciale Kennismakings Actie Weken

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie van € 234,- voor slechts € 179,00 p.p.

Maak uw keuze uit onderstaande Mid-Weken

- ♦ maandag 16 juni – vrijdag 20 juni
- ♦ maandag 7 juli – vrijdag 11 juli
- ♦ maandag 25 aug. – vrijdag 29 aug.
- ♦ maandag 15 sept. – vrijdag 19 sept.
- ♦ maandag 13 okt. – vrijdag 17 okt.
- ♦ maandag 3 nov. – vrijdag 7 nov.

Inclusief:

- 4 x logies met lux ontbijtbuffet
- 4 x een lunch of lunchpakket
- 4 x een 3-gangen diner of buffet
- **GRATIS:** 4 avonden van 18 - 22 uur drankjes: koffie, thee, fris, jenever, vruchtensappen, huiswijn en taptier

Exclusief:

- toeslag 1-persoonskamer € 50,00
- reserveringskosten € 20,00 per boeking / prijzen per persoon



en veel meer gastvrije \*\*\* / \*\*\*\* Senior Hotels in Nederland en Duitsland

## RIVIERCRUISES 2014

Over Europa's mooiste rivieren

Gratis speciale zomer riviercruise brochure met  
LAST MINUTE KORTINGEN oplopend tot wel € 400,- p.p.

Enkele klassiekers uit ons cruiseprogramma 2014:

- 8 dg. Door Friesland en over de Wadden, MS Serenade I \*\*\*\*
- 8 dg. Ontdek Vlaanderen en Limburg, MS Switzerland II \*\*\*\*
- 8 dg. Het beste van Holland & België, MS Serenade I \*\*\*\*
- 8 dg. Het mooiste van de Moezel, MS Serenade I \*\*\*\*
- 8 dg. Klassieke Rijn, Amsterdam - Basel, MS Serenade I \*\*\*\*
- 10 dg. Over de Rijn en Moezel naar Trier, MS Switzerland II \*\*\*\*
- 10 dg. Klassieke Donau, Wenen & Budapest, MS Soreniy \*\*\*\*



**BTR REIZEN**

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL





# veteranenhotels

voor jong en oud



## Hotel De Foreesten (NL) \*\*\*\*

Midden in het groene hart van de Veluwe, aan de rand van het pittoreske dorpje Vierhouten, ligt 4\* Hotel de Foreesten. Een aanrader voor wie op zoek naar rust is en van een natuurlijke omgeving wil genieten. De vele wandel- en fietsroutes voeren u langs uitgestrekte heidevelden en bossen en schilderachtige dorpjes. Bij terugkomst kunt u heerlijk nagenieten met een kop koffie bij de open haard in onze brasserie of in de jacuzzi.

Gortelseweg 8 • 8076 PS • Vierhouten • T: 0577-411323 • [www.foreesten.nl](http://www.foreesten.nl)



## Hotel Eurotel Atlas (NL) \*\*\*

Is door de Nederlandse Hotel Classificatie geclassificeerd met drie sterren. Het hotel is gevestigd in het centrum van het gezellige en toeristische Valkenburg. Vanuit het hotel loopt u zo het warme hart van Valkenburg in met zijn winkelstraatjes, monumenten en musea en uiteraard kunt u hier volop genieten van de welbekende Limburgse vlaai.

Nieuweweg 7 • 6301 ES • Valkenburg • T: 043-6015341 • [www.atlashedels.nl](http://www.atlashedels.nl)



## Hotel De Oringer Marke (NL) \*\*\*

Gelegen aan de brink in het dorp Odoorn is De Oringer Marke een ideaal uitgangspunt voor mooie fiets- en wandeltochten door de prachtige natuur van Drenthe. Het hotel bevindt zich bovendien op slechts zeven kilometer afstand van Emmen met zijn beroemde dierenpark. Uitstapjes naar museumdorp Orvelte, Bourtange, Westerbork en het hunebadcentrum in Borger liggen op steenworp afstand.

Hoofdstraat 9 • 7873 BB • Odoorn • T: 0591-519000 • [www.deoringermarke.nl](http://www.deoringermarke.nl)



## Hotel Panoramablick (D) \*\*\*

Hotel Panoramablick ligt op één van de mooiste en rustigste plekjes van 't Sauerland, in het bergdorpje Wildewiese. Panoramablick is de ideale uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietstochten of u kunt een bezoek brengen aan o.a. het vakwerkstadje Soest en de druipsteengrotten. In de winter, als er sneeuw ligt, kunt u skiën, langlaufen of rodelen vanuit het hotel.

Wildewiese 10 • 59846 Sudern-Wildewiese • T: 0049-(0)2395 1313 • [www.hotelpanoramablick.nl](http://www.hotelpanoramablick.nl)

## 5-daags All Inclusive midweek arrangement

- 4 x logies in 2-persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 x lunchpakket
- 4 x 3-gangen diner
- **GRATIS** consumpties van 18.00 tot 23.00 uur

incl. binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap

van maandag tot vrijdag  
in één van deze  
veteranenhotels

van  
~~€ 231,-~~  
**€ 195,-**

p.p. in winterseizoen  
van oktober t/m mei  
incl. taxireflectering

In het **zomerseizoen** (juni t/m september) is dit arrangement voor  
veteranen **€ 229,-** normaal 258,- p.p. (exclusief toeristenbelasting)

## Bij ons betaalt u **GEEN RESERVERINGSKOSTEN!**

Van elk geboekt veteranenarrangement gaat 10 euro naar een fonds voor veteranenactiviteiten  
zoals nadeloos ondersteuning en de jaarlijkse veteranencruise voor gewonde veteranen!

**vi** in samenwerking met  
**veteraneninstituut**



# SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

## Bestuur

**Voorzitter** L. Noordzij  
F. de Hoogstraat 6  
6181 DB Eiskoo  
Tel. 046-4300007  
E-mail:  
linoordzij@botmail.com

**Vice-voorzitter/  
Secretaris** K.J. Ossel  
Van Hobokenhaven 63  
2993 HH Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
E-mail:  
klaasossel@live.nl

**1e Penningmeester** A. Luijendijk  
Voorlijk 475  
2993 BE Barendrecht  
Tel. 0180-618423  
E-mail:  
fuu.luijendijk@gmx.net  
Banknummer  
NL49 RABO 0180 4201 43  
of  
NL92 INGB 0004 2393 98

**2e Penningmeester** F. Bergman, Smeetsjeshof-  
straat 11, 6005 SC Weert  
Tel. 0495-864641  
06-12202692. E-mail:  
fbergman40@online.nl

**Vz./webr. Soc. Comm.** Wil F.J. Paaij  
Stellingenweg 104  
6475 EJ Nijeholtjode  
Tel. 0501-680772  
Mobiel: 06-151100579  
E-mail:  
vomi-accocomm@kpm.nl

**Vice-vz./Budgethouder** Th.H.A. Rump  
Albatrosstraat 14  
2352 DG Leiderdorp  
Tel: 071-5416936  
E-mail:  
Theorump@gmail.com

**Vz. VOMI Binnenland** A.M. Mol  
De Wiezeboom 9  
8332 JT Steenwijk  
Tel. 0521-512065  
E-mail:  
a.m.mol@online.nl

**Erededen** R. Grib; J.N. Blom;  
G. de Jong; E. Poreboom;  
F.J.F. Smoozenberg.

## Leden van Verdienste

G. Determan; G.C. Meeuwse; T.J. Gastra;  
M. Vis; A.M. v.d. Vis; Bloem; B. Vlietser;  
W.G.L. Topée; J. Franken; P.J.G.M.  
te Wahaart; A.H.W. Ebben; J. Oldenbeuving;  
D. Nennens; P.J.H. Looyen; F.N. Weiken; Th. Maas;  
J. v.d. Ham; H.H.M. Mergler; P.W. Ruijvenhoven;  
A.W. Scholten; J. Kalka

## Doelstellingen

### De vereniging heeft ten doel

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het bijveel ertoe en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken.

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

## Raad van Advies

**Voorzitter** H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers lid

**Leden** Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie lid  
C.W.M. Bredt, Commandeur van Administratie lid  
Dr. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee lid  
P.A. Wilming, Kolonel der Infanterie  
J.H. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie lid  
Prof. dr. R.A.C. Hoksbergen, Emeritus hoogleraar

## Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Determan  
Amsteipad 17  
5181 EA Rozenburg  
e-mail: vomicla@gmail.com

## Correspondentie:

1. Opgevr. nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de aenzien van het bestuur weer te geven.

Oversname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

## Redactiecommissie

**Voorzitter/hoofdredacteur** Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)

**Secretaris/redacteur** E. Paick  
De Bongerd 94  
5545 JW Oss  
Mobiel: 06-54974053  
E-mail: epaack@xs4all.nl

**Fotobewerking/redacteur** A.M. Mol (zie onder bestuur)

**Advertenties** K.J. Ossel (zie onder bestuur)

**Voorplaat:** Nationale Herdenking 2014 (foto: Marc Poreboom)

**Druk:** Zalsman, Zwolle

**Sluitingsdatum inzenden kopij:**

Nr. 155 20-06-2014

Website VOMI-NL: [www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)

## Van de Voorzitter

In maart en april hebben bestuursleden van VOMI Nederland nagenoeg alle jaarvergaderingen bezocht van de lidverenigingen. Zelf was ik aanwezig bij die van VOMI Limburg, Noord-Brabant West en Noord-Brabant Oost. De opkomst varieerde van ca. 30 tot over de 100. Maar overall was het een geanimeerd samenzijn en werd de agenda in een vlot tempo en zonder problemen afgewerkt. Wel was de trend dat het ledental progressief afneemt en dat ook steeds meer bestuursleden serieuze gezondheidsklachten krijgen. Het is goed om te weten dat VOMI Binnenland desgewenst gereed staat om als vangnet te dienen.

Helaas hebben wij onlangs afscheid moeten nemen van twee (oud-) bestuursleden. In Landgraaf was ik op 25 maart aanwezig bij de uitvaart van Sjef Otten, penningmeester van VOMI Limburg. In Eindhoven op 29 maart heeft de familie mij in de gelegenheid gesteld om bij de uitvaart van Wim van Rooij, oud-voorzitter van VOMI Noord-Brabant Oost, namens VOMI Nederland een dankwoord uit te spreken. U vindt het "In Memoriam" van beiden verderop in deze 'SOBAT'.

Gelukkig waren er ook blijde momenten. Tijdens de laatste reünie van 4-7 RI in Oirschot op 15 april, mocht ik een waardering uittrekken aan de Voorzitter van de Reüniecommissie, de heer Fred van der Meer, voor het 25 keer organiseren van deze bijeenkomsten.

In Wageningen werd op 5 mei onder ideale weersomstandigheden Bevrijdingsdag gevierd. Mede door het uitzonderlijk mooie weer was er buitengewoon veel publiek op de been en het applaus was niet van de lucht toen de ca. 2000 veteranen tussen een haag van enthousiast publiek defileerden. Dat applaus kwam zeker ook het detachement van 50 VOMI-leden toe die er zeer verzorgd uitzagen en die ondanks de gevorderde leeftijd, nog strak marcheerden. Complimenten aan deze leden die wederom een mooi visitekaartje van VOMI hebben afgegeven!

*Uw voorzitter, Leen Noordzij*

---

## Nieuws van de Bestuurstafel



- Na het passeren bij de notaris van de Akte van Oprichting (Statuten) van de vereniging VOMI Binnenland, is de vereniging VOMI Binnenland een autonome lidvereniging geworden binnen VOMI Nederland. Inmiddels is ook het Hulshoudelijk Reglement van VOMI Binnenland vastgesteld. De vereniging VOMI Binnenland staat ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60460229. Door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging VOMI Overijssel is deze vereniging met ingang van 1 juni 2014 ontbonden. De leden van VOMI Overijssel zijn nu ondergebracht bij de vereniging VOMI Binnenland. De vereniging VOMI Binnenland telt thans 187 leden.
- Op 4 mei jl. heeft een delegatie van het bestuur van VOMI Nederland de Nationale Herdenking (de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk en de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam) te Amsterdam bijgewoond.

*K.J. Orsel  
Secretaris*



## Koninklijke Onderscheiding

De heer W.A.J.K. Roza uit Vlaardingen, sociaal commissaris van VOMI Zuid-Holland, is op 25 april jl. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Namens het bestuur van VOMI Nederland en de redactiecommissie van "SOBAT" van harte gelukgewenst met deze welverdiende waardering.



## Benoeming tot Lid van Verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland op 14 mei jl. in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem werd de draagspeld Lid van Verdienste van VOMI Nederland (met de daarbij behorende oorkonde en plaquette) door de voorzitter van VOMI Nederland, de heer L. Noordzij, uitgereikt aan:



De heer J. Krikke

Wegens de vele en belangrijke diensten die hij de vereniging VOMI Nederland gedurende vele jaren met grote bezieling heeft bewezen; inzonderheid blijkende uit:

- + De voortreffelijke en meer dan punctuele wijze waarop hij is opgetreden als secretaris en ledenadministrateur van de vereniging **VOMI Drenthe / Groningen**.
- + De grote persoonlijke betrokkenheid en inzet als secretaris van de deel-afdeling **VOMI Assen**, als mede-organisator van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei op de JWF-kazerne te Assen bij de plaquettes van de Indië-eenheden en als representant van de vereniging bij de totstandkoming van de **Drentse Veteranendag**.
- + De grote collegialiteit en integriteit welke hij tot uitgangspunt van zijn handelen heeft gemaakt, waardoor er nimmer tevergeefs een beroep op hem werd gedaan.

# PTNS, een positieve veteranenziekte (deel 1)

POST TAMPATIC NEST SYNDROME (PTNS) noemden we in "SOBAT" nummer 152 van februari 2014 de nostalgische drang van veteranen naar het

de meestal kleine eenheden die het veld in werden gezonden. Dus werd ter plekke woonruimte gevorderd. En daarmee begon het gevecht om eerst het

eindbestemming. Maar gebouwen stonden er niet in de kleine dessa's en de zeldzame stenen kamponghuizen waren zeer bescheiden van omvang. Een *twee tampat kamerformaat* was dan ook meer regel dan uitzondering. En ook de cellen van een verlaten nonnenklooster waar de artilleristen van mijn oude onderdeel 2-12 RVA eens huisden, waren strikt tweepersoons.



Huis Merdeka

"slapie" van toen, zo'n 65 jaar geleden. Ludiek bedoeld, maar er schuilt een interessante waarheid achter. Natuurlijk is er ook vandaag de dag de speciale kameraadschap onder militairen die samen in dienst en samen op uitzending zijn geweest. Maar bij veteranen, die eens jaren op elkaar waren aangewezen onder de tropenzon, zonder significante band met het thuisfront is de situatie anders, indringender: speels amateurpsychologiserend noemen we dat nu hun *nest syndroom*. En om onze keus voor die term te begrijpen, gaan we even terug naar dat nest van toen. Hoe zag het er uit?

De meeste Indiëgangers zullen het ervaren hebben: geïmproviseerd onderdak. Waar actie werd gevoerd, stonden nu eenmaal geen kazernes voor

beste huis en daarna de beste plaats binnen dat huis voor de meegebrachte *tampat*, ook wel "kuis etul" genoemd. Sommigen ontwikkelden een waar make-laarsoog en stonden op scherp bij het binnenrijden van de

Aangekomen na een vaak hachelijke rit over onbekende, slechte en niet zelden ondermijnde wegen, werd het nest in recordtijd veroverd en gevuld met barang, *tampat* tidur en... *slapie*, de kamergenoot voor onbepaalde tijd. Vaak was de identiteit van dat *slapie* geen toeval, ouwe jongens zochten elkaar op. Maar door de altijd wisselende omstandigheden was *vreemdgaan* soms geboden. En dat betekende gedwongen wennen aan een nieuw *slapie*, dag en nacht, soms vele maanden lang.

Overigens had dat gedwongen *vreemdgaan* een onbedoeld positief effect, waarvan de waarde pas veel later in het leven zou blijken. Nederland was in de vijftiger jaren namelijk nog een



Tampat





*Wegversperring*

Aan alles komt een eind helaas, want de oudste van ons -Han- is op zijn laatste patrouille. Ter herinnering aan onze levenslange vriendschap hierbij ons geliefde bewijsmateriaal.

*Wordt vervolgd in 'SOBAT' nummer 155 / augustus 2014.*

*Rieks Venema*

echt klassenland. De vrienden- en kennissenkring kende eenheid van afkomst, opleidingsniveau, werkkring, welvaart en meestal ook geloof. Een willekeurig slapie paste vrijwel nooit in dat patroon en menig thuisfront zou zich zorgen hebben gemaakt als het geweten had met wie zoonlief zich zo intensief ophield.

De positieve kant van dit sociaal mengproces was dat een graad van integratie werd bereikt waarop menig huidig stadsbestuur jaloers zou zijn. Zulke hechte vriendschapsbanden ontstonden tussen lotgenoten, dat ze niet zelden een leven lang stand hielden. Een verbroederingsproces dat in de maatschappij doorwerkte: wat in tropendienst was geleerd, bleef een nuttig sociaal instrument in het latere leven.

Genoeg over het fenomeen slapie. Laten we overgaan tot wat ons nu bezig houdt: onze en hopelijk ook uw verrassende contacten met oud-slapies en andere ex-Indiëgangers.

#### **De Drie Muskietiers**

67 jaar lang samen op de foto. Dat geldt voor de schrijver van dit verhaal, voor Han van der Heyden en voor Jacques van den Hemel. Een drietal vol dat elkaar na een lang leven van scheiding terugvond en jaarlijks t.g.v. de herdenking in Roermond bijeenkwam.



*Op de boot naar Indie*



*In Roermond voor het Nationaal Indië-monument 1945-1962.*



# MIJN OORLOGSJAREN 1940-1950 (deel 18)

*Van sobat Henk Maas uit Roermond ontving de redactie met veel genoegen het verzoek om zijn memoires onder de titel "Mijn oorlogsjaren 1940-1950" te publiceren in ons periodiek "SOBAT". Deze memoires beslaan een tweetal perioden: De periode 1940-1945 in Roermond en de periode Nederlands Oost-Indië van 22-11-1946 tot en met 19-02-1950. In een groot aantal afleveringen zal de redactie de lezers van "SOBAT" kennis laten maken met deze zeer waardevolle herinneringen en ervaringsverhalen van Henk Maas.*

Langzaam verdwenen de palmen en de kustlijn van Java, waar we drie jaar en vier maanden hadden doorgebracht. Een tijd van wachtlopen, de vele eindeloze zenuwslopende patrouilles en de verraderlijke hinderlagen dag en nacht. Daar hebben we geleerd wat opofferingsgezindheid en kameraadschap betekende. Elkaar vertrouwen en steunen onder moeilijke omstandigheden. Daar waren we vrienden geworden voor het leven! Dag vriendelijke bewoners van jullie betoverende land met zijn

schitterende natuur. We waren erg benieuwd en ook zeker wel wat onzeker over hoe de mensen ons in Nederland zouden verwelkomen. Want al na enkele jaren tropendienst waren we aan de gedachte gewend dat ze er in Nederland niet veel van begrepen hoe we

de wederzijdse culturen waren daarvoor te groot en om deze te doorgronden was eigenlijk voor ons niet mogelijk gezien de omstandigheden waarin we verkeerden.

Op 19 februari 1950 voeren we de haven van Amsterdam binnen. Er stond een delegatie



*Demobilisatie Amersfoort 14 maart 1950. Henk staat achter de koffer.*

hier geleefd hadden. We hadden geleerd om zelf te handelen onder veelal gevaarlijke omstandigheden, zeker als het om overleven ging. Het was voor ons onmogelijk te leven volgens de daar geldende normen en waarden. De tegenstellingen van

van de Nederlandse regering en van het Ministerie van Oorlog klaar om ons te begroeten. Ze roemden ons om onze dapperheid en de dankbetuigingen waren talrijk. Ze beloofden dat ze ons zouden bijstaan waar dat mogelijk was! We hebben hier later weinig van gemerkt. Hierna reden we per bus naar onze diverse bestemmingen. Het was een onwerkelijke situatie. Op verschillende plaatsen van aankomst was de boel versierd en werd er gevlagd. Zo ook bij mij thuis. Het was een ontroerend weerzien: mijn ouders huilden en lachten tegelijk en ook Elly was dolblij me weer te zien. Ik werd bedolven onder de omhelzingen en iedereen wilde me aanraken om te controleren of ik het wel echt was. Het werd een onvergetelijk weerzien met de hele familie. Ook de fanfare uit Leeuwen was present. Ik voelde me onwennig en was verbluft.



*Henk te midden van zijn gelukkige ouders, 19 februari 1950.*



## IN MEMORIAM

### Wim van Rooij



Na jaren van kwakkelende gezondheid werd Wim begin van dit jaar opgenomen in het Hospice Wissenhage in Eindhoven, toen bleek dat er geen genezing meer mogelijk was. Hij is daar, nadat hij ondermeer zijn uitvaart nog zelf had geregeld en afscheid had genomen van zijn naaste familieleden, op 25 maart jl. in de leeftijd van 85 jaar zacht en kalm overleden.

Wim werd in 1928 in Eindhoven geboren. Na zijn middelbare schooltijd werd hij als dienstplichtige opgeroepen en heeft hij als officier gediend bij 45 Zware Mitrailleur Compagnie op West-Java in de jaren 1949-1950. Die periode heeft grote invloed gehad op de rest van zijn leven. Hij is na zijn dienstitijd in Indië 33 jaar lang een toegewijd en overtuigd reserve-officier gebleven, totdat hij begin 1984 op 55-jarige leeftijd als reserve-majoor der Infanterie met eervol ontslag ging. In het civiele leven studeerde Wim af als textiel-ingenieur en was aanvankelijk werkzaam in de textiel-industrie in Tilburg. Begin jaren '60 trad hij in dienst bij het Industrieel Assurantiëkantoor, een dochteronderneming van Philips en bleef daar werkzaam tot aan zijn pensionering. Daarna stak Wim zijn energie in de VOMI. Samen met Jan van der Ham, Antoon Pennings en Jack de Jonge bracht hij VOMI Noord-Brabant Oost tot grote bloei. In enkele jaren wisten zij door tomeloze inzet en enthousiasme het ledental van slechts een handvol tot 1550 uit te breiden. Daarmee werd VOMI Noord-Brabant Oost de grootste en meest vermogende lidorganisatie van VOMI Nederland en bleef dat ook totdat bij al de bestuursleden de ouderdom met serieuze gebreken kwam. In 2010 moesten zij op advies van hun artsen, de activiteiten voor hun vereniging staken. Dat ging hen zeer aan het hart, maar zij konden niet anders dan de realiteit onder ogen zien. Na Antoon in 2011, is nu ook Wim ons ontvallen. Als blijk van erkenning en waardering had het Bestuur van VOMI Nederland bij de reünie in Oirschot in 2010 de vier bestuursleden willen benoemen tot Lid van Verdienste. Het is typerend voor hen, dat zij dit beleefd maar resoluut van de hand wezen. De waardering van hun leden was hun beloning en dat was voldoende. Wim zal in ons geheugen blijven als een voorzitter waaraan we een voorbeeld kunnen nemen. Hij is voor ons het bewijs dat je met inzet, overtuiging, teamwork en doorzettingsvermogen een vereniging tot grote bloei kunt brengen. Wij zijn hem en de andere bestuursleden grote dank en respect verschuldigd.

Wim, Selamat Jalan, rust in vrede. Wij wensen zijn zoon en dochter, hun kinderen en de overige familieleden sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Leen Noordzij

## IN MEMORIAM

### Sjef Otten



Op 25 maart jl. hebben wij afscheid genomen van onze penningmeester (Sjef Otten) in het crematorium te Heerlen. Onze penningmeester waarmee we als bestuur en leden jarenlang op een geweldige manier hebben mogen samenwerken en die we hebben leren waarderen als een man die voor ons en voor iedereen steeds zijn beloften waarmaakte. Een bestuurslid en sobat met wie het geweldig en prettig was om mee samen te werken.

De laatste jaren ging zijn ziekte hem steeds meer parten spelen. Hierdoor moest hij gaandeweg meer inspanningen leveren om datgene wat hij toch nog wilde doen, te kunnen doen. Merkbaar was dat hem dit steeds meer moeite kostte.

Wij verliezen in Sjef een penningmeester, die niet alleen zijn vak verstond maar daar ook ziel en zaligheid in legde.

Wat hij gepresteerd heeft, grensde vaak aan het ongelooflijke. Met zijn uitgesproken opvatting over eerlijkheid heeft hij ons vanaf het begin dat hij

de functie vervulde, vaak tot verbazing en bewondering gebracht.

Sjef, we kunnen je nog zoveel pluiden op je hoed steken, het helpt allemaal niets. We zijn je kwijt en daar zullen we het mee moeten doen. Jij zult in onze gedachten blijven leven en jouw naam zal echt nog vaak met respect en bewondering vallen in onze gesprekken.

Sjef, terimakasih banjak oftewel bedankt voor alles en rust zacht. Wij wensen de familie alle sterkte toe om dit verlies zo goed mogelijk te kunnen verwerken.



# Bijeenkomst voor veteranen uit Dordrecht in het Dordrechts Museum



Namens burgemeester en wethouders ontvingen alle veteranen in Dordrecht een uitnodiging voor een bijeenkomst op 21 februari jl. in het Dordrechts Museum. Op een eerdere bijeenkomst in het 'Waterwiel' in Dordrecht (In 2013), was ook de burgemeester van Dordrecht, de heer drs. A.A.M. Brok, aanwezig. Deze bijeenkomst liet bij de heer Brok destijds een diepe indruk achter en vormde de aanleiding tot het houden van deze veteranenmiddag.

Lang voor aanvang van de bijeenkomst was de zaal gevuld met veteranen die deze dag niet aan zich voorbij wilden laten gaan. De burgemeester heette iedereen bij binnenkomst persoonlijk welkom. In het bijzijn van zijn wethouders.

Met een kopje koffie of thee was iedereen al snel in gesprek met collega veteranen over allerhande zaken, die zich vooral in het verleden hadden afgespeeld. Hierna sprak de heer Brok in een andere (speciaal daarvoor ingerichte) zaal alle aanwezigen toe. Ook bedankte hij de vele aanwezige veteranen voor het volbrengen van hun taak in Nederlandse dienst. Voor velen een rode draad in hun verdere leven.

Na afloop van de toespraak maakte een groot aantal vete-

ranen gebruik van de mogelijk-

heid om onder leiding van een gids een bezoek te brengen aan het museum. De overige aanwezigen werden uitgenodigd tot het nemen van een hapje en een drankje. De middag werd afgesloten met een optreden van het Koninklijk Dordrechts Mannen-

koor KNA (Kunst Na Arbeid). Al met al een zeer geslaagde middag! Namens alle aanwezigen bedanken wij burgemeester en wethouders en andere betrokkenen voor de organisatie van deze, voor ons veteranen, belangrijke middag.

Tevens waren generaal-majoor bd Leen Noordzij (voorzitter van VOMI Nederland) en het veteranencomité Zwijndrecht aanwezig die in belangrijke mate het veteranencafé ondersteunen. Het veteranencafé in Dordrecht is iedere 3e vrijdag van de maand in Wijkcentrum "De Admiraal", Admiraalsplein (Wielwijk) in Dordrecht (van 14.00 tot 16.00 uur).

*F.J. de Bree*





# Mijn belevenissen tijdens de jungletraining op Malakka (deel 3)

Het is vrijdag 15 februari als ik met twee maten vrij van dienst heb. We besluiten met drie man wat verder te gaan en houden een Engelse truck aan. Dat komt mooi uit, die wilde net vertrekken. Het is onze broodwagen. Zaken zoals water en brood moeten dagelijks van vrij grote afstanden worden aangevoerd. We zien wel waar we terecht komen. Na een uurtje rijden bereiken we het plaatsje Segamat. Een niet al te florissant uitziend dorp, eigenlijk een klein stadje. Het zal ook wel door de oorlog zijn gekomen. Er is wat aan de hand, we weten niet direct wat daar de oorzaak van is. Grote groepen mensen lopen al schreeuwend door de straten. Het zijn voornamelijk Chinese jongeren die met spandoeken vol Chinese teksten ergens tegen demonstreren. De weg wordt bijna helemaal versperd. Ook rijden er vrachtwagens mee, volgeladen met schreeuwende jongelui. Ze zwaaien met vlaggen en houden spandoeken omhoog. Een groot portret lost onze onwetendheid enigszins op. De kop op de poster is onmiskenbaar de tronie van Jozef Stalin. Communisten dus! We vermoeden zo'n beetje waar het om gaat. Malakka onafhankelijk van Engeland. Men doet ons helemaal niets. Met onze khaki-woestijnpakken (afdankertjes van het Engelse Afrikakorps) zullen we er wel wat dwaas uitzien in deze erg groene omgeving. Onze uniformen zijn totaal verschillend van de gewapend rondlopende Britse militairen en politiemannen. Bovendien hebben we geen wapens bij ons. Het mag niet eens. Wanneer we in de middag bij een Chinees theehuis wat te drinken willen hebben (uiteeraard thee want dat is safe en gekookt), krijgen we te horen dat de bevolking de Britten zat is en ze graag kwijt wil. De mannen in het theehuis

spraken redelijk Engels. We kletsen honderduit, men is zeer vriendelijk tegen ons, willen geen betaling aannemen en we worden bovendien verwend met pisang goreng. Heerlijk zijn die gebakken bananen. We bestellen nog wat thee en voor onze altijd hongerige magen een paar cakes. Dat willen we nu echt betalen. De thee en de bananen zijn wel niet zo duur, maar je kunt toch niet altijd voor noppes ergens binnenvallen. We praten over ons land waar ze nooit van hebben gehoord. Om een uur of drie stappen we op en liften naar Labis. Ook hier blijkt het onrustig te zijn. Overal staan gewapende Britse militairen op post. Een Engelse kapitein die ons in de gaten krijgt, vraagt of we wel goed snik zijn om hier zo maar ongewapend rond te lopen. Misschien is het ook wel onverstandig van ons om te midden van zoveel demonstrerende jongeren en gewapende Britten te doen alsof er niets aan de hand is, maar ook hier wordt ons geen strobreed in de weg gelegd. Men is bijzonder

aardig tegen ons, hoewel je zou kunnen verwachten dat ook wij als blanke militairen niet welkom zijn. Men moet gehoord hebben dat er Nederlandse troepen in de omgeving gelegerd zijn. Het zijn in elk geval geen Engelsen, want daar hebben ze iets tegen.

Plotseling wordt er hevig geschoten. Iedereen stuift weg en wij zoeken ook een veilig heenkomen. Zo plotseling als het begon, houdt het ook op. Waarom werd er geschoten? We lopen door en zien even later zeventien doden op de weg liggen, badend in hun bloed. Zomaar neergeknald door de Engelse militairen. Er werd gedemonstreerd maar de demonstranten waren totaal ongewapend, zelfs geen stokken of knuppels. We blijven kijken als de bevolking met lakens komt om hun doden daarmee te bedekken. Vlaggen worden halfstok gehangen. Theo houdt een truck aan en we liften terug naar ons kamp.

*Joop de Lange, Luyksgestel*





# Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 8)



R.J. de Rijk

Zelf ging ik 2 à 3 x per week met het ms Koala's mee vanaf de P.W.-steiger (nabij het Hamdok van de marnebasis) naar Batoe-Porong op het eiland Madoera en weer terug, om de benodigde gegevens los te krijgen van de Javaanse burgerbemanning. Zij kende mij van de Marine Basis Politie afdeling recherche, omdat ik voorheen meerdere malen voor dienstzaken op de motor met het ms Koala's naar Batoe-Porong moest. Daar was o.a. de pyrotechnische dienst van de Koninklijke Marine gevestigd. Ik stelde zoveel belang in hun vaarkunst en scheepskennis en zij vonden zichzelf zo geweldig dat zij nu eens een Nederlander in al deze zaken 'onderricht' konden geven, dat ik iedere keer na mijn bezoek aan boord opgewekter thuiskwam en de vergaarde inlichtingen gretig noteerde.

Dikwijls ging ik uit z.g. 'leergierigheid' of om mijn z.g. 'vrije tijd' te doden met hen mee naar Batoe-Porong en weer terug, om hun zeemanskunst af te kijken, zowel in de machinekamer als op de brug en overige compartimenten. De aldus verkregen inlichtingen van het ms Koala's waren als volgt:

Lengte 48,35 / breedte 5,20 (maten in meters.), tonnage 109,65 / 2 brandstoftanks van 16200 liter, totaal 32400 liter / soort brandstof - Solarolie / drinkwater-tank 8000 liter (buiten gebruik) / koelwater 1200 liter / twee Gray-Marine-Dieselmotoren met een vermogen van 225 PK elk / max. speed 18,8 km p/u / kruissnelheid 11,2 km p/u.

De capaciteit van de brandstoftanks was dus ruim voldoende, maar belangrijker was de peilstand van beide brandstoftanks tijdens de komende kaping, omdat de olie-peilstand dan moest bepalen of wij voor het vertrek nog Solarolie moesten innemen. Dit punt moest ik nog even

uitstellen en kort vóór de kaping zien te regelen.

Ik bracht Alex van e.e.a. op de hoogte. Tevens maakte ik met hem een afspraak om ons (onrechtmatig) toegang te verschaffen tot de Verificatiedienst van de Koninklijke Marine, gelegen aan de Oosterkade op het Marine-Établissement, om punt -2- van ons plan ten uitvoer te brengen.

De Verificatiedienst is een werkplaats waar precisie-Instrumenten nauwkeurig gereviseerd en afgesteld worden, benodigd voor schepen en andere vaartuigen zoals: kompas, sextant, parallel-linaal, prismazeekijker, richtapparatuur voor marinegeschut enz. Alex en ik spraken af op zaterdag 13 mei 1950, aangezien ik dan toch waarnemend officier van piket was en tijdens mijn dienst de sleutel van de zijdeur van de Verificatiedienst uit de sleutelkast van onze chef Marine Basis Politie (inspecteur A. Poorter) even kon meenemen om ons toegang te verschaffen.

Inmiddels was enige dagen geleden nl. op maandag 8 mei 1950, de president van de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia, Soekarno, te Soerabaja op bezoek geweest in verband met het te openen opleidingscentrum voor Javaans marinepersoneel, welk centrum o.a. gevestigd was in de Pasirankazerne van de inmiddels overgedragen Marnebasis van de Koninklijke Marine.

Van Nederlands-Maritieme zijde waren vele collaborerende vloot-officieren aanwezig, waaronder vice-admiraal Kist, kapitein-luitenant ter zee Derksma en onze commandant Marine Basis Politie, kapitein-luitenant ter zee F. van der Straaten. Later heeft ook nog de kapitein ter zee van de Koninklijke Marine, Ch. Douw van der Krap (ridder MWO) geholpen de marine van de Japanse

Deelstaat-Repoebliek Indonesia op poten te zetten.

Het waren allemaal meelopers van het eerste uur die Soekarno in de kaart speelden, maar ze hadden toen eens moeten weten waar Alex en ik mee bezig waren. Echter, die jongens van de Verificatiedienst hadden voor het bezoek van Soekarno extra hun best gedaan om alle instrumenten piekfijn en in optimale staat te kunnen tonen.

Nagenoeg wekelijks kwam er een sergeant van de Koninklijke Marine, afdeling Verificatie aangifte doen van vermissing c.q. diefstal van het een of ander. Dus de instrumenten of goederen die wij nodig hadden, konden er dan ook nog wel bij. Bovendien waren alle maritieme instrumenten tóch overgedragen aan de Verenigde Staten van Indonesia. Ik had nog nimmer ergens ingebroken of diefstal gepleegd, maar ik had geen angst om te doen wat gedaan moest worden en waarvoor mijn eigen Nederlandse regering, burger en militaire landsdienaren te laf waren om te doen, de goede niet te na gesproken.

In alle opzichten had ik mij reeds vereenzelvigd met het Zuid-Molukse volk. Bij hoge nood staat immers elk volk op zijn scherpst en wij hadden dan ook in het geheel geen consideratie voor de liquidatiebedoelingen van de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia.

Met Alex had ik afgesproken dat hij op die zaterdagavond 13 mei 1950 te ± 20.00 met zijn eigen Harley bij de bedoelde Verificatiedienst zou zijn. Ik was dan ook aanwezig, want dat tijdstip leek geschikt, omdat dan (op zaterdagavond) de gehele marinewerf verlaten zou zijn, behoudens het Radio-Radar-station van de Koninklijke Marine boven in het flatgebouw van de Marine Ka-



zeme Kruiserkade (MKK) waar Javanen door Nederlands personeel werden opgeleid. Omstreeks 17.50 uur die zaterdagavond kwam ik op mijn Harley aan bij het hoofdbureau van de Marine Basis Politie aan de Kruiserkade. Met mijn sleutel van het hoofdbureau kwam ik binnen en maakte de piketlijst klaar. Mijn dienst was toen aangevangen tot de volgende ochtend 06.00 uur, dus had ik de tijd voor mij zelf om een en ander uit te werken betreffende onze plannen. De commandant Marine Basis Politie, kapitein-luitenant ter zee

F. van der Straaten had de functie van officier van piket, die uiteraard alléén kwam opdagen bij calamiteiten op de basis. Via een lijst op ons hoofdbureau werd bekendgemaakt wie bij toerbeurt op een bepaalde datum als waarnemend officier van piket dienst had. Ik was dus heer en meester op de basis maar moest wél de MKK in de gaten houden voor eventualiteiten, zodat wij niet gezien zouden worden. Het was bijna 20.15 uur toen ik aankwam bij de Verificatiedienst, alwaar ik het pad naar de zijdeur opreed en mijn Harley aan de

achterzijde van het gebouw uit het zicht parkeerde. Alex stond daar ook reeds te wachten waarop wij naar binnen gingen nadat wij onze handschoenen (!) hadden aangetrokken.



## Herdenking Stichting Indië-Monument Friesland

Het bestuur van de Stichting Indië-Monument Friesland organiseert op **woensdag 27 augustus 2014** voor de 22<sup>e</sup> keer in het Rengerspark te Leeuwarden de jaarlijkse herdenking van de uit Friesland afkomstige militairen die in de periode 1945–1962 in Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea zijn omgekomen. De herdenking begint om 19.00 uur en duurt ongeveer één uur.

Tijdens de plechtigheid wordt de herdenkingsrede uitgesproken door mevr. T. Stiemsma-Lioessens samen met haar schoonmoeder, die als zus van een omgekomen militair aan de lijve heeft meegemaakt wat dit in hun leven heeft betekend.

De declamatie wordt verzorgd door mevrouw A.G. Steenstra. Muzikale medewerking wordt verleend door het Frysk Seniorenorkest.

De kranslegging wordt, zoals in vorige jaren, geopend door de overheid waarna familieleden en/of nabestaanden bloemen en/of kransen leggen aan de voet van het monument. Hierna volgen de diverse instanties. De plechtigheid wordt besloten met een defilé langs het monument.

Naast zorg voor voldoende zitplaatsen wordt ook gezorgd voor gratis koffie/thee voor de bezoekers.

Aan organisaties en personen die een krans of bloemstuk willen leggen, wordt dringend verzocht dit vooral tijdig te melden bij de secretaris van het bestuur, de heer J. Hoogsteen, Oostenstein 14, 9291 GR Kollum, telefoon 0511-451764, e-mail: [jakobhoogsteen@knid.nl](mailto:jakobhoogsteen@knid.nl)

Niet tijdige melding kan leiden tot verstoring van dit onderdeel, daarom doen wij een dringend beroep op uw medewerking.





## De laatste patrouille

De week nadat wij een aanval op onze posten hadden afgeslagen, kwam het bericht binnen dat onze taak in Indonesië er op zat. Wij konden gaan inpakken voor transport naar Batavia, het huidige Djakarta, waar we in de loodsen van een vliegveld zouden moeten wachten op het schip dat ons naar Nederland terug zou brengen. De compagniescommandant gaf ons deze mededeling op een buitengewoon appél, waaraan wel meteen werd toegevoegd dat morgen onze laatste patrouille op Indische bodem moest worden gelopen. De volgende dag verliep deze patrouille vlekkeloos en werden we na afloop, op zo'n vijftien kilometer van de post, door legertrucks opgehaald. Tijdens de terugverplaatsing zag je bij iedereen blijde gezichten. Toen we echter bijna bij onze post waren aangekomen, viel er vanuit de rand van een kampong een gewerschot. Wij doken naar de bodem van de laadbak en bleven liggen tot de truck de post had bereikt.

Nadat we van de laadbak waren afgesprongen, zag een van de chauffeurs een plas bloed naast de truck liggen. Toen hij in de laadbak keek, lag daar een van onze kameraden. De kogel van een sluipschutter had hem dodelijk in zijn hoofd getroffen. En dan te bedenken dat hij daarnet nog vlak naast me op het bankje van de truck had gezeten. Toen pas hoorde ik mijn collega's vragen wat ik op mijn uniform had zitten. Dit bleken bloedspatten te zijn. Je schrikt en beeft en gaat vlug mandiën, waarna je eigenlijk pas -nadat je gewassen bent- beseft hoeveel geluk je gehad hebt.

Nog dezelfde avond werden we opgehaald met legertrucks en naar Batavia gebracht. Een paar van onze jongens bleven achter om de begrafenis bij te wonen en zouden nakomen. De gesneuvelde kameraad was ook een Limburger en was de jongste uit

een groot gezin. Dit zijn dingen die daar toen zijn gebeurd en telkens als ik in Roermond zijn naam lees, komt alles weer naar boven.

Wiel Creemers, Montfort (L),  
OVW'er 2-10 en 2-15 RI,  
Oost-Java 1946-1949



## Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht  
Tel.: 0180-621298  
Info@hetrozenpakhuijs.nl  
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden  
Maandag t/m zaterdag  
08:00-18:00 uur  
Vrijdag 08:00-20:00 uur



## OVW: Een klasse apart!

# Oorlogsvrijwilligers in voormalig Nederlands-Indië 1945-1949 (deel 6)

door B.C. Cats

*Toen na de bevrijding van Zuid-Nederland, najaar 1944, een aanvang werd gemaakt met de wederopbouw van de Nederlandse krijgsmacht, welke opbouw na de capitulatie van Duitsland op 5 mei 1945 en de hierop volgende algehele bevrijding van Nederland krachtig werd voortgezet, kon men voorlopig nog niet over dienstplichtigen van de nieuwe naoorlogse lichten beschikken. In plaats hiervan werden de zee-, land- en luchtstrijdkrachten voornamelijk bemand met vrijwilligers, met het oog op de nog te voeren strijd in het Verre Oosten 'Oorlogsvrijwilligers' genoemd. Zij vormden, tot de komst van de eerste naoorlogse dienstplichtigen in mei 1946, de hoofdmoot van de nieuwe krijgsmacht. In 1945-1946 vertrok het overgrote deel van hen voor een driejarig verblijf naar Nederlands-Indië, waar zij met de wapenbroeders van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger de eerste Nederlandse troepen waren die in dit rijksdeel, na een 3½ jaar durende Japanse onderdrukking, voet aan wal zetten. Een kleine kern uit deze OVW'ers ging in 1948-1950 over in beroepsdienst en in 1987 verliet de laatste ex-OVW'er de Koninklijke Landmacht met functioneel leeftijdsontslag.*

### **Een bijzonder onderscheidingsteken**

Toen het dan medio 1946 zo ver was dat men tot het oproepen van de eerste lichten na oorlogse dienstplichtigen

kon overgaan, waren er inmiddels meer dan 25.000 oorlogsvrijwilligers in dienst getreden. Het grootste gedeelte was in de tussentijd in Indië aangekomen, het restant in Nederland in opleiding zou spoedig volgen.

Door hun enthousiasme en hoog moreel, uitgaande van het voornemen na vijf jaren van bezetting iets te gaan presteren, oogsten de oorlogsvrijwilligers na aankomst in Indië al spoedig waardering. De uit Duitse krijgsgevangenschap bekende KNIL-officier, majoor M. van den Heuvel (die als commandant van het KNIL-bataljon Infanterie I op 29 juni 1946 bij Bandoeng sneuvelde), inspecteerde op last van de Minister van Oorlog de OVW-bataljons op Malakka in februari 1946, kort voor hun inzet op Java. In een verslag in de Militaire Spectator (van juli 1946) noemt hij hen: 'Kerels van stavast die willen en zullen slagen ondanks alle moeilijkheden en tekortkomingen op militair gebied waarmee zij hun gelimproviseerde militaire loopbaan begonnen' en hij meldt de minister: 'Wij kunnen in deze mannen het volste vertrouwen hebben, want inderdaad: zij zullen slagen!' In april en mei 1947 inspecteerde de Chef van de Generale Staf, luitenant-generaal mr. H.J. Kruls, de Nederlandse troepen in Indië. Na een bezoek aan het OVW-bataljon 7 (aanvankelijk 3) RS schrijft hij: 'Het zijn prachtkerels, soldaten van klasse, die de lof oogsten van ervaren KNIL-officieren die ze in actie hebben gezien en die verklaren nog nooit betere

troepen onder hun commando te hebben gehad'.

In Nederland echter, bij het Ministerie van Oorlog, klonk deze waardering vooralsnog niet en hoewel het OVW-besluit van 1 oktober 1944 in artikel 6 zonder misverstand bepaalde dat de oorlogsvrijwilligers op de uniform een door onze minister vast te stellen onderscheidingsteken zouden dragen, was dit onderscheidingsteken er in augustus 1946 nog steeds niet! Inmiddels waren er reeds OVW'ers afgekeurd voor de tropen (waaronder een aantal zwaargewonden) en teruggekeerd in Nederland om via het Algemeen Depot in Woerden te demobiliseren. De commandant van dit depot meldde de Inspecteur-Generaal dat deze mensen de militaire dienst verlieten zonder dat hen iets werd meegegeven waaruit bleek dat de overheid het op prijs stelde dat zij in Indië hun militaire dienst hadden verricht. Op 26 augustus richtte Z.K.H. Prins Bernhard zich met brief nr. 11/2872 rechtstreeks tot de Minister van Oorlog. Hierin drong hij aan op tenminste een schriftelijke blijk van waardering, te overhandigen bij demobilisatie. Begin september kwam het onderwerp onder ogen van de toenmalige Minister van Oorlog A.H.J.L. Fiévez, die er geen gras over liet groeien. Reeds 20 september verscheen zijn Ministeriële Beschikking nr. 925 van het Militair Kabinet, Bureau 2.

In deze beschikking werd een bijzonder onderscheidingsteken Nederlands-Indië ingevoerd voor



militairen van de Koninklijke Landmacht 'die zich in Nederlands-Indië bevinden en aldaar aan land zijn gegaan vóór 1 oktober 1946'. Dit betref voor het merendeel de oorlogsvrijwilligers, doch ook enige bij hen ingedeelde vooroorlogse reserve officieren en dienstplichtige onderofficieren-specialisten, waarbij de grondslag van vrijwilligheid niet aanwezig was geweest. De minister vond overigens terecht dat het niet gewensd was tussen de verschillende categorieën

personeel een onderscheid te maken."

Dit embleem, een khaki-kleurige pat, waarop in geel geborduurd de letters OVW, gedekt door een Koninklijke kroon, diende te worden gedragen op de rechtermouw, evt. onmiddellijk boven het rangonderscheidingsteken (chevrons).

Het embleem was ontworpen door de heer F.J.H.Th. Smits (toen werkzaam op het Militair Kabinet van de Minister van Oorlog) die reeds eerder onderscheidingsteken en

decoraties had ontworpen. Met betrekking tot het OVW-embleem herinnerde hij zich het volgende: 'Begin september 1946 werd ik onverwacht bij minister Fiévez geroepen, die mij vertelde dat er een onderscheidingsteken voor de oorlogsvrijwilligers in Indië ontworpen moest worden. Op mijn vraag wanneer dit ontwerp beschikbaar moest zijn, antwoordde hij: "NU!" Ik heb toen tijdens het gesprek het OVW-embleem ontworpen. Hij kwam mij voor dat de letters OVW zich goed leenden voor

## LEGERORDERS 1946.

No. 359

### Ministerieele Beschikking

van 20 September 1946, Militair Kabinet, Bureau 2, Nr. 925.

### Bijzonder onderscheidingsteken N.I.

De Minister van Oorlog.

overwegende de wenschelijkheid een bijzonder onderscheidingsteken toe te kennen aan de militairen der Koninklijke landmacht, die naar Nederlandsch-Indië zijn uitgezonden ten einde aldaar in eersten aanleg onder bijzonder moeilijke omstandigheden recht en veiligheid te herstellen;

mede overwegende, dat deze militairen meereendeels oorlogsvrijwilligers zijn en, voorzover de grondslag van vrijwilligheid niet aanwezig is geweest, het toch, gelet op de uitnemende wijze van dienstverrichting der onderdeelen waartoe deze militairen behooren en het daarin tot uiting gekomen saamhorigheidsgevoel, niet gewensd is te achten tusschen de verschillende categorieën personeel een onderscheid te maken;

bepaalt:

1. militairen, behorende tot onderdeelen der Koninklijke landmacht, die zich in Nederlandsch-Indië bevinden en aldaar aan land zijn gegaan vóór 1 October 1946, zijn gerechtigd een bijzonder onderscheidingsteken te dragen, hetwelk bestaat uit een khaki-kleurige pat, waarop in geel geborduurd de letters "O.V.W.", gedekt door een koninklijke kroon.

Het standmodel van het genoemde onderscheidingsteken wordt t.z.t. afzonderlijk omschreven.

Het onderscheidingsteken wordt gedragen op de rechterbovenmouw, eventueel onmiddellijk boven het rangonderscheidingsteken.

2. tot het dragen van het onder 1 genoemde onderscheidingsteken zijn niet gerechtigd de militairen behorende tot de I Divisie „7 December" en de „7 Decembervataljons".



het vormen van een monogram. De Koninklijke kroon gaf er bovendien het cachet aan dat Prins Bernhard als BNS en later IGKL, altijd aan de OVW'ers heeft willen geven.



De minister was het onmiddellijk met het ontwerp eens en nam het schetsje mee naar de vergadering van de Legerraad, waar het werd besproken. Zo ontstond in enkele minuten het OVW-embleem. Het werd door de Legerraad goedgekeurd en in stof vervaardigd bij de firma Van Engelen & Evers te Heeze in Noord-Brabant. 'Het vervaardigen aldaar geschiedde volgens het oorspronkelijke schetsje', zei de heer Smits.

'Ik had namelijk in de haast de kroon niet geheel recht boven de "O" getekend en de fabrikant heeft in de beoogde nauwkeurigheid de kroon ook iets uit het midden geborduurd'.

Het OVW-embleem werd met spoed naar Indië gezonden, alwaar het medio oktober arriveerde. Tegelijk met het voorlezen van een dagorder van de minister werd het embleem op 21 oktober 1946 aan de militairen in Indië die er recht op hadden, uitgereikt. Hoewel de doortastendheid van de minister en het hieruit voortvloeiende onderscheidingsteken door de OVW'ers op grote prijs werd gesteld, was in feite niet geheel aan het gestelde in het Koninklijk Besluit van 1 oktober 1944 artikel 6 voldaan. Immers, na 1 oktober 1946 zijn nog enige duizenden OVW'ers van de zgn. Calmeijer-eenheden in Indië gearriveerd. Bovendien werden de OVW'ers van de Koninklijke Marine, waarbij duizenden OVW-mariniers, niet in deze onderscheiding

betrokken, terwijl het OVW-besluit dit toch duidelijk aangaf. Deze ongelijkheid in waardering is pas in 1998 rechtgetrokken.

\* *Dit hield dus in dat bij een OVW-onderdeel dat vóór 1 oktober 1946 aan land was gegaan, IEDEREEN gerechtigd was het onderscheidingsteken te dragen. Behalve dus de OVW'ers met de lange verbandacte ook bijv. de reserve officieren van de Militaire Administratie die door gebrek aan korpsadministrateurs waren opgeroepen en met het onderdeel werden uitgezonden. Ook de overigens zeer sporadisch in de OVW-onderdelen aanwezige beroepsofficieren en -onderofficieren, die dus geen OVW'er waren in de zin van het oorlogsvrijwilligersbesluit, doch op grond van hun status als beroepsofficier en -onderofficier eveneens naar Indië uitgezonden konden worden.*



De meest rechter korporaal draagt het stoffen OVW-embleem boven het bataljonsembleem 2-7 RI. Koninginnedag te Ambarawa, het Amsterdamse bataljon bij de kantinewagen (31 augustus 1947).





## Speciale aanbieding voor Sobats!

Ons schitterende direct aan de IJssel gelegen Hotel Doesburg, vormt de perfecte basis voor een onvergetelijk verblijf in de Achterhoek. U kunt heerlijk genieten van het oude Hanzestadje Doesburg met haar pittoreske straatjes en monumentale panden en vele bezienswaardigheden, waaronder het mosterdmuseum. Voor een verfrissende wandeling of fietstocht vindt u op een steenworp afstand ondermeer de Posbank en de Oude IJssel.

Sfeervol overnachten is mogelijk in één van onze 24 comfortabele kamers die van alle gemakken zijn voorzien. Het culinaire verwennen begint in ons gezellige restaurant waar u een indrukwekkend panorama over de IJssel heeft terwijl u kunt genieten van zowel traditionele als trendy gerechten, die met zorg door onze keuken zijn klaargemaakt.

Wilt u er eens lekker tussenuit, kom dan genieten van onze gastvrijheid en de prachtige locatie. Profiteer van een waanzinnige korting, want onderstaande aanbieding is alleen voor Sobats en geldig voor boekingen t/m december 2014:

### **3-daags SOBAT arrangement**

**Van € 125,00 voor € 75,00 per persoon**

- Ontvangst met koffie of thee
- Twee overnachtingen inclusief uitgebreid ontbijtbuffet
- Eenmaal driegangen keuzediner (bij voorkeur op de tweede avond)
- Gratis plattegrond en een boek over de Doesburgse monumenten (t.w.v. € 19,95)
- Oplaadpunten voor elektrische fietsen aanwezig
- Gratis gebruik van Wifi

Er is een openbare betaalde parkeergelegenheid voor het hotel en vrije parkeergelegenheid op circa 300 meter afstand (De Bleek of Turfhaven). Maar het is ook mogelijk om de auto in onze afgesloten parkeergarage te parkeren. De kosten hiervan zijn € 2,50 per auto per nacht.

Reserveer via onze website [www.hotel-doesburg.nl](http://www.hotel-doesburg.nl) of bel met 0313-740000

Het is mogelijk het arrangement te verlengen voor € 55,00 per kamer op basis van logies & ontbijt. Verlengingsnacht op basis van logies & ontbijt tijdens feestdagen bedraagt € 70,00 per kamer. Toeslag kamer voor alleengebruik is € 20,00 per nacht.

Op onze website [www.hotel-doesburg.nl](http://www.hotel-doesburg.nl) vindt u een uitgebreid overzicht van de activiteiten en (culturele) bezienswaardigheden in de omgeving. Tevens treft u daar meerdere arrangementen aan zoals bijvoorbeeld het "5-daagse Hanzestedenarrangement" v.a. € 128,00 per persoon.



## Nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Generaal-majoor B.H. Hoitink van de Koninklijke Luchtmacht volgt op 30 juni luitenant-generaal der Mariniers A.G. van Ede op als Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (tevens Inspecteur der Veteranen). Laatstgenoemde gaat met functioneel leeftijdsontslag. Hoitink is nu nog directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedstelling bij de Defensiestaf. Hoitink wordt voor zijn nieuwe functie bevorderd tot luitenant-generaal.



## Herdenking te Spier

Op vrijdag 11 april 2014 werd de herdenking gehouden bij het monument dat geplaatst is in het jaar 1985 voor de twee gesneuvelde Franse para's in het dorp Spier. In de nacht van 7 op 8 april 1945 werden boven de provincie Drenthe 702 Franse para's gedropt, waarmee de "Operatie Amherst" was begonnen.

In Drenthe zijn 33 para's gesneuveld. Door de stevige wind in die nacht zijn deze para's op diverse plaatsen in Drenthe terecht gekomen, waarvan er in en nabij Spier ook enkelen terecht kwamen. In de ochtend van 11 april 1945 werd door de Duitsers het vuur geopend op de para's, waarvan er één sneuvelde en er één gewond werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Hoogeveen alwaar hij aan zijn verwondingen is overleden. Op het monument staan de namen vermeld van deze twee para's, Jean Salomon Simon en Claudius Campan.



Namens de familie Campan werd door een tweetal commissieleden, de heren Brink en Gruben, een bloemstuk gelegd met linten in de kleuren van de Franse vlag. Bloemstukken werden verder gelegd door de heer Zingstra namens de BvW en de heer Tanis namens de vereniging Dorpsbelangen. Na de bloemlegging werd een minuut stilte in acht genomen en werd door de aanwezige veteranen de eregroet gebracht.

R. Grit

## Commissie Indië Monument Almelo

### Organisatie/Secretariaat:

A.H.J.M. Bouwens,  
Havezathe 304,  
7608 DZ Almelo

Tel: 0546-840369  
Mob: 06-48109899  
E-mail: adbouwens1405@ziggo.nl

De Commissie Indië Monument Almelo nodigt u uit om de herdenking bij te wonen van de gesneuvelde Almelse militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.



Deze zal plaats vinden bij het Indië Monument in het Hagenpark aan de Hagenborgh op

**donderdag 14 augustus 2014 van 16.00 uur tot 17.30 uur.**

Na de herdenking is er koffie in "de Hofkamp".



# Opmars tijdens de eerste politionele actie vanuit Palembang / Zuid-Sumatra (deel 3 en slot)

P.C. Hoekman/Oosterhout (N-B)

*Verslag van de start en het eerste gedeelte van de opmars van de eerste politionele actie vanuit Palembang / Zuid-Sumatra. Opgetekend in een brief van 25 juli 1947 vanuit Prabomoelih geschreven aan mijn allertiefste Mariejanne.*

Onderweg heb ik nog verschillende keren stil gestaan door motorpech en ik moet je zeggen dat dit geen veilig gevoel was. In de voorhoede verbraken enkele gewerschoten de stilte. Om 01.05 uur kregen we door 'radiostilte en rust tot 03.45 uur'. We stonden toen midden in de rimboe waar je geen hand voor ogen kon zien. Na eerst de veiligheidsmaatregelen voor de colonne te hebben getroffen, heb ik de mannen rust gegeven tot 04.00 uur, maar natuurlijk wel de nodige bewaking uit laten zetten. Zelf ben ik ook gaan liggen en wel op de warme motorkap van mijn auto, heerlijk was dat voor mijn rug die niet zonder pijn was. Vermoed ben ik ingedut en in een houding die ik het liefst niet iedere nacht zou willen. Om 03.30 uur op 22 juli 1947 werd ik gewekt. Half versuft en half bewusteloos kroop ik van mijn wagen en met een beetje vocht uit een der veldflessen (druppels kun je wel zeggen) heb ik toen mijn ogen uitgewreven en ben ik daarna langs de colonne gelopen om te informeren of alles oké was. Toen we weer gingen rijden, ontstond er voor de colonne een klein vuurgevecht. Die ochtend op 22 juli 1947 bereikten we om 08.00 uur ons kampement waar we alles installeerden alsof er niets aan de hand was. Prabomoelih was in onze handen en diezelfde dag kwamen veel inlanders al weer terug en betrokken hun woningen. Mijn verdere dienst bestond uit controle

op hygiëne van de gebouwen en de omgeving want die waren nu niet zo proper te noemen. Zelf zijn we in een huis van een TRI dokter gekropen, met mooi meubilair en fijne zachte bedden.

Alles was volkomen rustig en goed in onze handen, de oliebronnen van de BPM (een miljoenen schat) werden door ons bezet. Eén bron hadden ze geprobeerd te vernielen, doch dat was hen door onze snelle opmars niet gelukt. Wel hadden ze een inkeping in een der buizen gemaakt waardoor de olie, door de natuurlijke druk van de bron, hoog opspoot. Alles zat onder de olie.

Woensdag op donderdag was ik officier van piket en zoals gewoonlijk was er weer iets bijzonders. De Marie batterij moest de volgende dag mee op actie en hierbij moest ik als gevechtscolonnectommandant mee. Dit deed ik graag, die nacht moesten we nog bruggen laden en alles moest om 06.00 uur klaar staan en het stond klaar. Om in stelling te komen moesten we 30 kilometer rijden. De bevolking was blij dat we kwamen, de vijand was verdwenen. Als hazewinden zo vlug waren ze vertrokken toen ze het brommen van een colonne artillerie hoorden. Natuurlijk ben ik die nacht niet naar bed geweest. Toen ik terugkwam (zonder geschoten te hebben), heb ik me eerst maar eens flink gemanded

en ben ik daarna onder de klamboe op het veren bed gekropen, zalig gewoon. Onze artillerie-waarnemer met de piper was vlug en gooide regelmatig post uit, doch helaas was er geen post bij van mijn Mariejanne. Zondag moesten we ons weer haastig klaarmaken voor vertrek naar elders. De afdelingsstaf zou gesplitst worden, de ene helft van de staf bij de Lena batterij, de andere helft bij de Marie batterij. Bij de Lena batterij werden kapitein Wils en ik ingedeeld, waar we best mee in onze schik waren. Dat wil niet zeggen dat ik niet graag bij de Marie batterij zou dienen, doch daar zit de majoor bij en dan weet je al genoeg, geloof ik. De Lena batterij gaat naar Ba-toeradja, de Marie batterij gaat naar Lahat.



Actie met de Marie batterij vanuit Prabomoelih.



# Soldaat 5-6 R.I. Harry Simons (1927-1949) en andere Indiëgangers uit Welten-Benzenrade

## Deel 5

### Hulpverlening door Defensie

Mocht u menen dat er vanuit Defensie (na)zorg werd verleend aan nabestaanden van in Indië gesneuvelde Nederlandse militairen, dan heeft u het mis. Er was geen (na)zorg, ook niet voor hen die 'levend' terugkeerden. Aandacht en respect ontbraken. Men moest zich in het lot schikken en weer snel overgaan tot de orde van de dag. Een dergelijke houding kunnen wij ons vandaag de dag niet of nauwelijks voorstellen. Thans bestaat er veel meer waardering voor uitgezonden en hun familieleden. Gelukkig maar!

### Nationaal Indië-monument Roermond

Op het terrein van het Nationaal Indië-monument 1945-1962 te Roermond bevindt zich een plaquette van het 5e Bataljon, 6de Regiment Infanterie (5-6 R.I.) waarop de namen van alle overledenen van dit regiment staan vermeld: 40 in totaal. De eerste militair sneuvelde op 26 december 1948 bij Solo (L. van Spaendonk), de laatste op 10 november 1949. Ook Harry Simons staat op deze plaquette vermeld. Hij is de 28ste gesneuvelde militair van 5-6 R.I., zij die stierven door ziekte of ongeval buiten beschouwing gelaten. Als enige is Harry in

Djatisrono gesneuvelde. Zoals gezegd sneuvelde op 16 juni 1949 nog twee andere militairen van 5-6 R.I., namelijk korporaal A.J. van Schijndel (uit Dordrecht) en soldaat A.H.C. Raymakers (uit Helmond). Beide militairen sneuvelde bij Punung, ten zuiden van Djatisrono. Op de plaquette staat geschreven: *'Bedenkt dat zij hun leven gaven omdat anderen in vrijheid wilden leven'*.

### Eerherstel

Na van hun gevallen kameraden afscheid te hebben genomen, werden de soldaten van 5-6 R.I. op 18 april 1950 gerepatriëerd.



Links op de foto staat de heer F. Smoorenburg.



Met de 'Zuiderkruis' voeren zij terug naar hun vaderland. Op 9 mei kwamen zij in Rotterdam aan. Bussen brachten hen terug naar Brabant en Limburg. Thuis werden ze hartelijk verwelkomd. Vaak waren hun woningen mooi versierd. Familieleden, vrienden en kennissen stormden op hen af: "D'r jong woa wer heem!" In hun hart knaagde het verdriet om een gevallen makker: "Waarom hij wel en ik niet?" Later ontvingen zij het Ereteken voor Orde en Vrede. Een doekje voor het bloeden?

Lang niet altijd werden de Indiëgangers met respect behandeld, ook niet door de Nederlandse overheid. Velen voelden zich gebrandmerkt en in de steek gelaten. Voor wie of wat hadden zij hun leven in de waagschaal gesteld? Pas tientallen jaren later vond eerherstel plaats. 'Eindelijk gevoel van erkenning', zo kopte het *Limburgs Dagblad* naar aanleiding van de jaarlijkse

herdenking bij het Nationaal Indië-monument in Roermond op zaterdag 1 september 2012. Volgens sommige Indië-veteranen helaas veel te laat. Inmiddels hebben ook Indië-weigeraars -mensen die door de Krijgsraad veroordeeld werden tot gevangenisstraf of samen met SS'ers en NSB'ers in strafkampen moesten werken- eerherstel aangevraagd. Dit tot groot ongenoegen van dienstplichtigen die wél naar Indië gingen.

**Reünievereniging 5-6 R.I.**  
Lange tijd kende 5-6 R.I. een reünievereniging. Tijdens bijeenkomsten werden Harry en andere gesneuvelde kameraden herdacht. Op 6 juli 2012 vond in Weert de laatste reünie plaats. Op 8 juni 2013 werd het 'vaandel' overgedragen aan de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962.

## Persbericht

Mede dankzij een forse financiële bijdrage van het bestuur van VOMI Nederland kan binnenkort het eerste deel van het bijzondere oorlogsarchief van Jack Koolstra op een website worden gepubliceerd.

Regisseur Fons de Poel van het KRO-programma 'Brandpunt' heeft toegezegd de realisatie van dit belangrijke project via een televisie-uitzending landelijke aandacht te willen geven.

Uitgeverij Penn.nl zal, wanneer de datum hiervan bekend is, deze doorgeven aan het bestuur van VOMI Nederland.

## Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ★ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



**ECHOS Home 'de Schakel'** gastvrouw: Marieke Potappel  
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 553 830

**ECHOS Home 'de Landing'** gastheer: David Mammen  
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

**ECHOS Home 'de Vrijheid'** gastheer: Ronnie Reumer  
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Girschat tel. 040 - 29 04 515

**ECHOS Home 'het Bakken'** gastheer: Han Mennink  
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

**ECHOS Home 'het Anker'** gastheer: Aart Weerkman  
Toepad 110, 3063 NI Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

**ECHOS Home 'de Eendracht'** gastheer: Frank van Dekken  
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

**ECHOS Home 'Baan Zulu'** gastheer: Ad Mullwijk  
Otterloseweg 17-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



[www.echos.nl](http://www.echos.nl)



# Drentse Veteranendag

Voorafgaand aan de 6e Drentse Veteranendag op zaterdag 12 april jl. werd een korte ceremonie gehouden voor het leggen van enkele bloemstukken bij het Monument van de Drentse Veteranen nabij het Provinciehuis in Assen. Bloemen werden gelegd door o.a. de Stichting Drentse Veteranen, een afvaardiging van het Regiment Infanterie 'Johan Willem Friso', VOMI Drenthe/Groningen en de Veteranengroep Smilde. Na de bloemlegging werd er een minuut stilte in acht genomen.

Om 11.00 uur werden alle deelnemers begroet door mevrouw Annette Timmer, waarna een



welkomstwoord werd uitgesproken door de voorzitter van de Stichting Drentse Veteranen (drs. H.H. van de Boer) tot alle aanwezigen en in het bijzonder tot de heer J. Tichelaar, Commissaris van de Koning in Drenthe, alle 12 burgemeesters van de provincie Drenthe en de Inspecteur-Generaal der Krijgs-

macht tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal der mariniers A.G. van Ede.

Toespraken werden verder gehouden door de Commissaris van de Koning in Drenthe en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.

De Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' verzorgde tijdens het officiële gedeelte de muzikale ondersteuning. Ter afsluiting van de dag was er de traditionele rijstmaaltijd en nog wat gezellige muziek. Het was wederom een geslaagde Drentse Veteranendag.

R. Grit

## Fotograaf zoekt medewerking

Via dit artikel wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Brendan van den Beuken en ik ben beroepsfotograaf en parttime docent aan de Nederlandse Fotovakschool.

In februari 2015 is het 70 jaar geleden dat Venlo is bevrijd van de Duitse bezetters. Het museum Van Bommel van Dam in Venlo wil daar aandacht aan besteden d.m.v. allerlei projecten rondom het thema 'Bevrijd'. Iedereen heeft wel een bevrijding meegemaakt. Een bevrijding kan vreugde oproepen, maar ook herinneringen aan verdriet en onveiligheid. Het museum heeft mij gevraagd om aan dit project mee te werken. En daar heb ik volmondig 'ja' op gezegd.

Ik heb er niet lang over hoeven nadenken om een invulling te geven aan het thema 'Bevrijd'. Mijn vader is Indië-veteraan en zijn diensttijd aldaar heeft veel invloed gehad op zijn persoonlijkheid. Zeer regelmatig kwam dit terug in mijn jeugd en opvoeding en werd ik geconfronteerd met zijn

ervaringen als dienstplichtig soldaat in een oorlogssituatie. Hierdoor ben ik altijd al geïnteresseerd geweest in deze periode van de Nederlandse geschiedenis en de mensen die hierbij betrokken waren.

Ik heb vaker gedacht om iets met deze periode te doen, maar daar nooit een goede vorm in kunnen vinden. Totdat ik de vraag van het museum kreeg. Dit fotoproject is dus ook vanuit een persoonlijk standpunt ontstaan.

Mijn invulling van de vraag van het museum is het portretteren van Indiëveteranen. Ik wil graag deze periode letterlijk een gezicht geven. Ook naasten (partner en/of kinderen) die dit samen met u gedeeld hebben, kunnen betrokken worden. Dat is uw keuze. Ik wil niet alleen foto's maken, ook wil ik een kort interview houden en dit gesprek opnemen. Graag zou ik willen weten of er een moment in uw leven is geweest dat u zich los hebt kunnen maken van de oorlogservaringen. Het gevoel van 'Bevrijd' zijn... of juist niet?

Samen wordt dit een presentatie in het museum. De foto's worden ingelijst en opgehangen en fragmenten van de interviews zijn daarbij te horen. Zo krijgt het project niet alleen een **gezicht** maar ook een **stem**.

Ik ben op zoek naar 25 à 30 Indiëveteranen die willen meewerken aan mijn project en mede het gezicht en stem willen zijn van deze periode?

Hieronder staan mijn contactgegevens en hoe u kunt reageren.

Ik neem dan contact met u op om een afspraak te maken bij u thuis of op een andere locatie als u dat graag wilt.

Brendan van den Beuken,  
Bereklaauwstraat 3,  
5993 GE Maasbree.  
Telefoon: 06-22379129  
E-mail: [brendanvandenbeuken@gmail.com](mailto:brendanvandenbeuken@gmail.com)  
Website: [www.brendanvandenbeuken.com](http://www.brendanvandenbeuken.com)



## Open Dagen 2014

### Marinedagen 2014

In 2014 zijn er géén Marinedagen.

### Luchtmachtdagen 2014

Deze worden gehouden op 20 en 21 juni op Vliegbasis Gilze-Rijen.

## Reünie E-compagnie 6e Infbat NNG

Alle sobats van de E-de maar vooral de "GROOTE BEER" gangers van september 1960 gelegd te Sorong  
Datum: Donderdag 18 september 2014.  
Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem.

Info en aanmelding:  
Theo Kersten, Kwappert 6,  
5446 BA Wanroy  
Tel. 06-20490775.

## Herdenking Roermond 2014

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op zaterdag **6 september 2014**.

## Nederlandse Veteranendag 2014

De tiende Nederlandse Veteranendag wordt gehouden op zaterdag 28 juni in Den Haag.

## Herdenking in Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert woensdag 3 september 2014 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen. De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken. Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.

## Veteranendag Koninklijke Landmacht 2014

De KL is voornemens om op woensdag 15 oktober een veteranendag te organiseren. Bijzonderheden volgen.

## Reünie

7e Afdeling Veldartillerie OVW (gelegd van 1946-1949 aan de oostkust van Sumatra)  
Datum: Vrijdag 22 augustus 2014  
Locatie: ASK "De Knobbel" te Oidebroek

Info bij:  
T.C. v.d. Aart, Begoniastraat 69,  
3772 HB Barneveld  
Tel. 0342-414672  
E-mail: t.aart7@upcmail.nl

## Veteranendag Koninklijke Luchtmacht 2014

Deze zal plaatsvinden op woensdag 10 september in Eindhoven.

## Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2014

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 3 oktober in Apeldoorn.





## Verenigingsnieuws

### Canada

#### Veterans meeting / annual picnic 2014

All veterans, within reach, are invited to come on July 9 to the Grand River Conservation Park in Rockwood, ON. Please bring yourself, your partner, your lunch, drinks in a good position. At the entrance, just state that you are a veteran and proceed to the Pavilion.

We would like to start around 10.00 a.m. Hope to see many of you.

George Lodder, e-mail: [georgelodder@rogers.com](mailto:georgelodder@rogers.com)

### Drenthe/ Groningen

Secr. S. Hoekstra,  
Anreperstraat 166,  
9404 LK Assen,  
Tel. 0592-312328  
E-mail: [syitze.hoekstra@home.nl](mailto:sytze.hoekstra@home.nl)

#### Feestdag

Ruim zestig personen meldten zich voor de jaarvergadering van VOMI Drenthe/Groningen in Restaurant "Kasteel Schorthinghuis" in Spier. Na het melden en in ontvangst nemen van consumptiepenningen werden zij door het kasteel-personeel ruim van koffie en cake voorzien. Al snel ontstonden praatgroepjes in de gezellige "Ridderzaal" en een kwartier na tinnen moest voorzitter S. Hoekstra behoor-

lijk met zijn hamer aan de slag om de jaarlijkse ledenvergadering te kunnen openen. "Wij maken er een feestdag van", zo opende hij en verwelkomde o.a. de heer J. Mol als afgevaardigde van VOMI-Nederland, de heer G. Vink van het Veteraneninstituut, erelid van VOMI-Nederland de heer R. Orlt en lid van verdienste van VOMI Nederland de heer B. Visscher. "Misschien een beetje laat", zo vervolgde de voorzitter, "een goed en gezond 2014. Gezien de leeftijd is gezondheid belangrijk en een groot goed". Daarna vroeg hij een minuut stilte om de gevallen sobats in Indië te herdenken.

#### Ontvangen

"Van ongeveer 250 VOMI-leden waren de contributiebijdragen voor 2014 ontvangen, zodat de kas goed gevuld is. Er is geen overzicht van financiën, maar misschien doe ik dat volgend jaar wel", zo opende de penningmeester het zesde agendapunt. De kascontrolecommissie maakte na een grondige inspectie van de in- en uitgaven een mooi verslag waarin werd voorgesteld decharge te verlenen en de penningmeester te bedanken voor zijn werk. Spontaan, waar vind je zoiets nog tegenwoordig, meldde zich een nieuw tweede lid voor de kascontrolecommissie voor het komend jaar.

#### V.O.T.

Zowel de tweede penningmeester als de secretaris hadden aangegeven zich niet meer beschikbaar te stellen voor een volgende periode. Daar er zich geen kandidaten en/of tegenkandidaten hadden gemeld, nam de voorzitter de taak van de secretaris over. "Bij mijn aantreden", zo gaf de voorzitter

aan, "heb ik beloofd het licht uit te zullen doen en ik verlaat niet voortijdig het schip als het zinkende is". Na het in ontvangst nemen van het traditionele VOMI-klokje las de scheidende secretaris artikel 1 van de Algemene Baksorder van de Koninklijke Marine voor en benadrukte de woorden "Aanmoediging" en "Beloning".

#### Makannen

Een ferme tik van de voorzittershamer kondigde het einde van de jaarvergadering aan en gekleurde penningen werden snel ingewisseld voor consumpties. Enkele leden van het "Shantykoor Spier" bereidden zich voor op het middagprogramma en bijna gelijktijdig met de melding dat twee rijen stampotten met uitgebrelde bijvoegsels gereed stonden, werd aangekondigd dat een nieuwe penningmeester was gevonden. Het werd een beetje stil in de "Ridderzaal", er werd genoten van het eten. Het ijskoude toetje was een perfecte afsluiting van het middagmaal.

#### Bestuur

De samenstelling van het bestuur van VOMI Drenthe/Groningen is nu: voorzitter - secretaris - ledenadministrateur S. Hoekstra, penningmeester F. van Dreumel, leden van bestuur J. Bastlaans, G. Boers, D. Bron en B. Visscher. De functie van Sociaal Commissaris blijft vacant.

### Noord-Brabant O

Secr. J. v.d. Ham, Buxusplaats 10,  
5038 HK Tilburg  
Tel. 013-5400380  
E-mail: [vomi.nbo@veteranen.nl](mailto:vomi.nbo@veteranen.nl)

Op dinsdag 29 april jl. werd in Eindhoven onze jaarvergadering gehouden, die zeer matig werd bezocht. Alle agendapunten werden in vlot tempo afgewerkt.

Voor de reünie in Oirschot op donderdag 26 juni a.s. kunt u zich nog opgeven.



# SOBAT



## Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler  
De Drentschhof 25 b  
2951 VZ Alblasterdam  
Tel. 078-6913515  
E-mail: veteranen26706@ziggo.nl  
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477  
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

### Koninklijke Onderscheiding

Ons bestuurslid (tevens sociaal commissaris) Willam Roza is op 25 april jl. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Willam, nogmaals van harte gelukgewenst.

### 60-jarig huwelijk

Op 26 februari 2014 vierden de heer en mevrouw Keizer uit Mellissant hun Diamanten huwelijksfeest. Op 6 mei 2014 vierden de heer en mevrouw Kuyvenhoven uit Naaldwijk hun Diamanten huwelijksfeest. Beide echtparen namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst met deze mooie mijlpaal.

### Contactmiddag in Honselersdijk

Op dinsdag 24 juni 2014 is er een contactmiddag in Honselersdijk in de zaal van de NH Kerk "De Voorhof", Dijkstraat 88 te Honselersdijk. Ingang zaal is aan de Fazanlaan 6 (achter de kerk). Parkeren is mogelijk bij de kerk of de zaal.

Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang bijeenkomst is om 14.00 uur.

**Ook leden van de Bond van Wapenbroeders zijn deze middag van harte welkom.**

Voor deze contactmiddag worden geen aparte uitnodigingen verzonden

## Noord-Brabant W

Secr. Wiel Huppermann  
Wuustwezelsteenweg 18 bus 2  
B-2920 Kabthout  
Telefoon 0032-495109297  
E-mail: WIEL-HH@telenet.be  
Soc. Comm. Tel. 0165-312816  
E-mail: pnueellen@kpnmail.nl

Onze voorzitter heeft op 8 maart 2014 de update van de cursus middelingsveteranenhelper afgerond. Hij heeft het certificaat en de coin

ontvangen waarmee hij kan laten zien dat hij veteranenhelper is. Willem gefeliciteerd.

De Algemene Ledenvergadering was met ruim 100 aanwezigen goed bezocht. Als speciale gast mochten wij landelijk voorzitter Leen Noordzij begroeten. Nadat de voorzitter de namen van de leden die ons in het afgelopen verenigingsjaar zijn ontvallen had voorgelezen, werd een minuut stilte in acht genomen om hen te gedenken.

Onze penningmeester, Arie Roodenburg gaf een overzicht van de financiële gang van zaken van het afgelopen jaar. Ook de begroting kwam aan de orde. Hij had zijn zaken zo goed en duidelijk voor elkaar dat er geen vragen waren. Dit werd nog eens bevestigd door de kascontrolecommissie, die geen op- en/of aanmerkingen had op de gevoerde boekhouding. Ze vroegen daarom het bestuur te dechargeren voor de financiële gang van zaken over het afgelopen jaar. Daarmee werd ook Arie bedankt voor zijn voortreffelijk werk. Voorzitter Willem van Kempen en penningmeester Arie Roodenburg waren periodiek aftredend en werden met een groot applaus herkozen. Heren bedankt en welkom terug.

Landelijk voorzitter Leen Noordzij schetste de gang van zaken in veteranenland. Hier bleek dat de vernieuwde 'SOBAT' goed in de smaak valt. VOMI-Binnenland is van start gegaan. De veteranenwet ligt bij de Raad van Staten. Er komt één loket waarbij veteranen voor alle zaken die hen betreffen terecht kunnen. Tot slot reageerde hij nog op de demarches van mevrouw Zegveld. Er liepen nog 16 zaken, waarvan er 15 zijn afgewezen. In de rondvraag werd gevraagd uit hoeveel leden het bestuur bestaat; antwoord 5.

Ad Hermans deelde mee dat zijn postzegelactie op Facebook goed werkt. Hij roept Facebookers op hetzelfde te doen.

De voorzitter deelde mee dat Piet Welten assistentie zoekt. Het vele werk dat hij doet mag gezien zijn leeftijd ondersteund worden. Gegadigden kunnen zich melden bij de bestuursleden.

Tot slot kwam de heer Goossen, oorspronkelijk lid van VOMI-Overijssel, naar voren om het bestuur te feliciteren met de grote opkomst en het verloop van de ALV. Hij zei veel

bewondering te hebben voor de werkzaamheden van het bestuur. Na afloop van de vergadering kon iedereen genieten van een goed verzorgde Brabantse koffietafel en een mooi stukje muziek. Tijdens de ALV hebben zich al 60 personen aangemeld voor de Zomerbijeenkomst op 20 juni. De uitnodigingen zijn verstuurd.

Bijeenkomsten in 2014 tot en met september, zie het verenigingsnieuws in 'SOBAT' nummer 155 / april 2014. De laatste bijeenkomsten dit jaar zijn:

Woensdag 15 oktober. Trip van Zoutlandtkazerne. De la Reijweg 95, 4818 BA Breda

Woensdag 12 november. Engelbrecht van Nassau kazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal

Kerst diner 19 december aanvang 12.00 uur, Trip van Zoutlandtkazerne. De la Reijweg 95, 4818 BA Breda

## Overijssel

Het zat er aan te komen de opheffing van VOMI Overijssel en de overstap naar VOMI Binnenland. Het gebrek aan nieuwe bestuursleden was mede de oorzaak. Voor de zittende bestuursleden (allen rond of ver over de 80) was het niet mogelijk om door te gaan. Het is niet alleen een kwestie van gezondheid en ouderdom, ook de problemen thuis spelen een rol (mantelzorg). We hebben vele jaren gezocht naar vervangende bestuursleden. Jonge leden meldden zich niet aan, dan is de conclusie snel getrokken vooral als zich een overstapmogelijkheid voordoet waarbij alle rechten gewaarborgd blijven.

De overstap naar VOMI Binnenland is een wel overwogen voorstel van het bestuur geweest. Op 6 maart jl. hebben wij dit op de ALV voorgelegd aan de aanwezige leden. Unaniem waren ze van mening het voorstel te moeten ondersteunen. Ik wil met dit schrijven mijn medebestuursleden bedanken voor hun inzet en vertrouwen dat ze in mij hebben gehad. Er zal natuurlijk het een en ander gaan veranderen. In de 'SOBAT' zal hierover uitvoerig worden bericht, zodat u volledig geïnformeerd blijft. Namens het gehele bestuur wil ik jullie van harte bedanken voor het vertrouwen dat wij al die jaren van jullie hebben ontvangen en voor het



bezoek aan de middagen die we hebben georganiseerd. Wij hebben met veel plezier in de vereniging gewerkt. Ik hoop dat we nog een gezellige tijd met elkaar mogen hebben onder de paraplu van VOMI Binnenland.

*Duw oud-voorzitter,  
Albert W. Scholten*

## Zeeland

*Secr. M.J. Boogaard  
Rozengracht 36  
4382 PA Vlissingen  
Tel. 0118-418641  
E-mail: papua@zeelandnet.nl*

Op 25 maart jl. werd in Hotel Van der Valk te Goes de jaarvergadering gehouden. Aanwezig waren 137 personen. Namens het bestuur van VOMI Nederland was de heer K.J. Orsel aanwezig.

De Zeeuwse Veteranendag wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 21 juni in Vlissingen. Dit in verband met te veel andere activiteiten in Middelburg. Iedere veteraan is hier van harte welkom, maar dan wel graag aanmelding vooraf. Er is gratis vervoer door middel van twee pendelbusjes vanaf het Bastensburgplein (gelegen aan de Pres, Rooseveltlaan bij de sportvelden) naar het stadhuisplein en na afloop terug. Ook rijdt er een pendelbusje vanaf het station/boot. Iedere veteraan kan deelnemen, maar dan wel graag aanmelding vooraf in verband met de catering. Opgave bij Marcel Boogaard (zie boven). Voor volgend jaar zal er een geheel vernieuwd bestuur van de Zeeuwse Veteranendag zijn. De namen worden pas bekend na de Zeeuwse Veteranendag van 21 juni a.s.

21 april jl. werd ons lid W. Pluygers uit Burgh-Haamstede 100 jaar. Een afvaardiging van bestuur VOMI Zeeland is hier naar toe geweest.

## De Veluwe

*Secr. Frits T. Dürst Britt,  
Eperweg 21, 8181 ET Heerde  
Tel. 0578-691646, fax 0525-657336  
E-mail: F.Drst.Britt@kpnplanet.nl  
Soc. Comm. J.G. (John) Muller  
Tel. 0341-845264  
E-mail: j.muller793@upcmail.nl*

*Soc. Comm. A. (André) Ebben  
Tel. 0246-961253  
E-mail: a.ebben1@chello.nl*

Sedert juni 2013 bestaat er tussen de verenigingen VOMI De Veluwe en VOMI Rivierenland/Oost-Gelderland een samenwerkingsverband onder de naam 'Gelderland'.

### Bijeenkomsten 2014

De eerste bijeenkomst was de algemene ledenvergadering voor beide verenigingen (VOMI De Veluwe en VOMI Rivierenland/Oost-Gelderland) op woensdag 9 april 2014. Bijna 70 leden en partners verzamelden zich in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem. Na een openingswoord door voorzitter Jan Hoewelaken werden de vergaderstukken op voortvarende wijze gepresenteerd en besproken. De kascontrolecommissie zal binnenkort nog de boeken van de penningmeester(s) beoordelen. De vertegenwoordiger van het bestuur van VOMI Nederland, de heer A.M. Mol, vertelde over de stand van zaken m.b.t. de vereniging VOMI Binnenland. Er was ruim de tijd om met elkaar te spreken en het Indisch buffet viel als vanouds in de smaak.

Op donderdag 19 juni zal er een bezoek worden gebracht aan de Historische Collectie van het Regiment van Heutsz op de Oranjekazerne te Schaarsbergen met een gratis lunch. In verband met de toegangscontrole tot de kazerne en de lunch wordt u verzocht zich aan te melden bij de secretaris voor 10 juni a.s.

Op woensdag 20 augustus is er in de middag een bezoek gepland aan het Achterhoeks Museum 1940-1945 in Hengelo (Old). Ook aan deze bijeenkomst zijn behalve reiskosten geen kosten verbonden. Wel even aanmelden voor 10 augustus a.s., daarna ontvangt u nadere bijzonderheden.

Woensdag 1 oktober: Bingo-middag in ECHOS Home 'Baan Zulu' te Harskamp.

Woensdag 26 november: Eindejaarsdiner in de Officierscantine ASK te 't Harde.

### In Memoriam Henny van de Bospoort

Kort na onze jaarvergadering waar veel aanwezigen een groet voor hem op een kaart hadden gezet, werd het overlijdensbericht ontvangen van oud-bestuurslid Henny van de Bospoort uit Ede. Hij is 88 jaar geworden en diende destijds bij LTD 79 (Leger Technische Dienst) op West- en Midden-Java. Hij was penningmeester van VOMI De Veluwe van 1997 tot 2005. Voor zijn verdiensten heeft hij een waarderingsplaquette ontvangen. Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte toe.

## Limburg

*Secr. Theo Maas, Puccinplein 7,  
6371 LV Landgraaf  
Tel. 045-5327394  
E-mail: themaas@home.nl  
Soc. Comm. Tel. 077-3822592*

### Programma 2014

4 juli: Reünie, Kazerne, Kazernelaan 101, Weert.

9 september: Bijeenkomst, Nationaal Indië-monument, Roermond.

4 november: Bijeenkomst, Gemeenschapshuis, Lindelaan 4, Kessel-Eik.

Tijdige aanmelding voor deelname aan de reünie is zeer gewenst, zodat wij de gelegenheid hebben alles goed voor te bereiden.

Bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur. De reünie begint om 11.00 uur.

Op 8 april jl. hebben we onze jaarvergadering gehouden in Kessel-Eik. De voorzitter opende de bijeenkomst met de herdenking van de ons ontvallen sobats. Dit jaar was daar ook onze penningmeester Sjef Otten bij. De jaarvergadering verliep zeer vlot. Te melden valt dat Theo Maas zijn functie als secretaris heeft neergelegd. Het bestuur zal worden aangevuld met Peter Bergman en Marlies Dols.

Het bestuur bestaat nu uit: Leen Noordzij (voorzitter), Peter Bergman, Marlies Dols, Herman van Haeff en Theo Maas. Verdeling van de diverse functies volgt op korte termijn.



## SOCIAAL COMMISSARISSEN



**Voorzitter/secretaris**  
 Wil P.J. Pafel  
 Stelingenweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpede  
 tel. 0661-688772  
 mobiel 06-15100579  
 E: voml-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/  
 Budgethouder FSZ**  
 Theo H.A. Rump  
 Albatrosstraat 14  
 2352 EG Leiderdorp  
 Tel. 071-5416936  
 E-mail:  
 Theorump@gmail.com

**Coördinator monumenten**  
 Ger de Jong  
 Rozenlaan 41  
 2995 AS Heerjansdam  
 Tel. 078-6771902



stichting  
 veteranen  
 platform

### SOCIAAL COMMISSARISSEN

#### Drenthe-Groningen

Vacant

#### Zuid-Holland

G.A. Mulder  
 De Tol 366  
 2266 EG Leidschendam  
 Tel. 070-3019477

W.A.J.K. (William) Roza  
 Heemraedestraat 9  
 3151 VG Waardingen  
 tel. 010-4340970  
 w.roza3@kpnplanet.nl

#### Noord-Brabant West

P.N. Welton  
 Boukenlaan 35  
 4731 CD Oudtenbosch  
 tel. 0165-31 28 16  
 pnwelton@kpnmail.nl

#### Noord-Brabant Oost

J. van der Ham  
 Buisplaats 10  
 5039 HK Tilburg  
 tel. 013-5400380  
 voml.nbo@veteranen.nl

#### Friesland

Hans N. Blom  
 Tjake v.d. Walstraat 24 T  
 8723 CA Koudum  
 tel. 0514-822107

#### Utrecht/'t Gooi

L. Dorrestijn  
 Nassapark 36  
 3481 HE Harmelen  
 Tel. 0349-443731  
 L.dorrestijn@telport.nl

#### Rivierenland/ Oost Gelderland

A. Ebben  
 Scheidingsweg 5  
 8566 KD Mook  
 tel. 0246-96 12 53

#### Limburg

H.A.M. van Haef  
 Past. Stassenstraat 44  
 5921 CV Venlo  
 tel. 077-3822592  
 hermanvanhaef@online.nl

#### Zeeland

Marcel J. Bogaard  
 Rozengracht 96  
 4382 PA Vlissingen  
 Tel. 0118-418641  
 papus@zeelandnet.nl

#### VOMI Binnenland

Wil P.J. Pafel  
 Stelingenweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpede  
 Tel. 0661-688772 /  
 06-15100579  
 voml-soccom@kpnmail.nl

#### De Veluwe

J.G. (John) Mulder  
 Groeneveldstraat 115  
 3882 XE Putten  
 Tel. 0341-845264  
 j.mulder733@kpnmail.nl

#### Noord-Holland

Nico Ebaan  
 Molerwerfslaan 58  
 2105 TE Heemstede  
 tel. 023-5263997  
 nbaan@kpnmail.nl

### FONDS SOCIALE ZORG

**Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting**  
 J. (Sjef) Franken  
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam  
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl  
**Budgethouder** Theo H.A. Rump, adres zie boven

**Postzegels**  
 J. Hoevelaken  
 Weerdestein 175  
 6714 CN Ede  
 Tel. 0318-614557

#### VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul P.G. Gommers  
 Alb. Neuhuyslaan 23  
 8072 HJ Nunspeet  
 Tel. 0341-254231  
 E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede, tel. 0318-614557.  
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.

## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 8,50 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prizen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.**

Via @mail: [sjef.franken@versatel.nl](mailto:sjef.franken@versatel.nl)

**Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland



# In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:*

Naam	Voortl	Woonplaats	Onderdeel
Aalders,	B.D.	Nijmegen	434 BI/7 BI NNG
Andeweg,	P.	Ridderkerk	5 GVC
Berg, van de	C.	Rijswijk	4 GRPI
Blaauw,	J.	Heemskerk	?
Bosch, van den	L.	Bleiswijk	Vbdd '7 Dec'
Bospoort, van den	H.W.	Ede	3 IBW
Brouwer,	H.	Rotterdam	7-8 RI
Brouwer,	W.	Enkhuizen	?
Butter,	J.R.	Wageningen	?
Cramer,	J.J.	Leiden	4-1 RATA
Dam,	W.A.	Den Helder	LLUA
Dubbeld-Jongbloed, Mw.	M.J.	Den Haag	
Eijs,	W.N.	Nieuwkoop	?
Engelse,	G.	Goirle	4 GRPI
Fiering,	H.M.	Rotterdam	1-11 RI
Geest, van der	J.	Drachten	1 Mitrbat
Gol,	K.	Nijeveen	426 BI
Hees, van	A.	Gorinchem	Vbdd
Holtman,	H.	Wijchen	?
Hoog, van 't	A.E.	Geldermalsen	7 GRPI
Hoogland,	P.	Perwert	?
Jonkman,	J.	Groningen	403 BI/6-1 RI
Koppejan,	J.	Zoutelande	5-3 RI/MP 3-111
Kouwenhove, van	S.	Gorinchem	402 BI/6-2 RI
Kris, van der	H.A.	Dordrecht	42 GVC
Lubbers,	E.	Beverwijk	3 GRQ
Manen, van	B.	Bennekom	5-2 RI
Meer, van der	M.	Burgum	Marbrig
Nagtzaam,	Q.	Roosendaal	3-14 RI
Olyslagers,	A.	Veghel	3-11 RI
Otten,	C.G.J.	Landgraaf	43 ZMC
Oudeniël, van	A.J.	Schalkhaar	?
Pals,	R.	Ossendrecht	LTD 16+LTD 46
Pastors,	A.P.	Millingen a/d Rijn	?
Poldervaart,	A.G.	Oudenoorn	4-10 RI
Rooij, van	W.A.Th.	Eindhoven	43 ZMC
Seerden,	P.A.	Sneek	3-1 Mitrbat
Thomasse,	H.	Castricum	?
Vermue,	J.	's-Heer Arendskerke	?
Vos,	J.	Bladel	433 BI/7-2 RI
Vos,	J.	Eindhoven	433 BI/7-2 RI
Vos, de	J.	Goudriaan	4-7 RI
Vugts,	A.	Diessen	8 RVA
Wartenberg,	L.	Loon op Zand	3-11 RI
Wenstedt,	J.	Eindhoven	4-11 RI
Wilde, de	J.	Gouda	413 BI/6-3 RI
Willems,	L.J.	Landgraaf	Marbrig

*Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.*

soziale  
VOMI

SOBAT



## Nieuwe Leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
Baartmans L.W.	Roosendaal	Kon. Marine
Braspenning H.J.	Waalwijk	
Breugel B. van	Eindhoven	Korps Mariniers
Broekhof E.C.	Noorden	
Dirks A.J.C.	Eindhoven	Kon. Marine
Dungen P.J. v.d.	Veldhoven	Korps Mariniers
Haan L.M. de	Waalwijk	
Haas J. de	Oirschot	Korps Mariniers
Heesakkers M.L.	Gemert	425 BI
Hendriks J.J.J.	Geldrop	Korps Mariniers
Hol J.G.T.	Valkenswaard	Regiment van Heutz
Jansen A.T.J.	Valkenswaard	Korps Mariniers
Keulen J. van	Beek en Donk	Kon. Marine NNG
Leenders W.	Best	Kon. Marine
Lepper J. de	Tilburg	
Lups H.M.	Delft	STAF II IB
Spikmans A.T.M.	Oirschot	Korps Mariniers
Velden W. van der	Boxtel	Kon. Marine NNG
Vennix P.J.	Middelbeers	17 BI
Voigt W.P. de	Schijndel	Kon. Marine

## Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten.

Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook veel VOMI-leden hebben reeds een donatie gedaan.

Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7,50 over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0128 9870 49 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

**U doet toch ook mee?**

Th.R.

The advertisement features a central logo for 'vfonds investeert in VREDE' enclosed in a hand-drawn blue square. To the right are the logos for 'NATIONALE POSTCODE LOTERIJ' and 'BankGiro Loterij' with the tagline 'CULTUUR MAAKT JE RIJZER'. Below the logos, the text reads: 'Nationale Postcode Loterij en BankGiro Loterij ondersteunen vfonds'.



## SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

'Alles Inclusief' vakanties altijd met **Veteranen Voordeel**

Ook in het voorjaar, zomer en najaar 2014 bent u weer van **Harte Welkom** in de Veteranenhotels, gelegen op de mooiste plekjes op de Veluwe, Friesland, Drenthe, Twente en Zuid-Limburg. U kunt in een gezellige ambiance volop genieten van een aantrekkelijke 'Alles Inclusief' vakantie, die uiteraard weer met **VEEL VETERANEN VOORDEEL** wordt aangeboden.

Interesse, zie [www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl) of bel. 055 - 5059500 voor gratis folder.

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie van maandag t/m vrijdag

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met . . .
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ **GRATIS:** 4 avonden van 18.00 tot 22.00 uur drankjes met keuze uit: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, tablieren, jenevers en huiswijnen

Veteranen  
Voordeel Prijs  
al vanaf  
**€ 216,00**  
p.p.

Hotel Dennenhoeve\*\*\* Nunspeet / Veluwe



Tijd de Speciale Veluwe Midweken

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van mei t/m sept. 2014 voor € 239,-  
Veteranen Voordeelprijs € 216,- p.p.

Speciale Veluwe Voordeel Midweken 2014

Hotel Dennenhoeve organiseert voor alle gasten van BTR Reizen Speciale Veluwe Voordeel Weken, van ma. 16 juni t/m vr. 20 juni voor € 216,- p.p. van ma. 18 aug. t/m vr. 22 aug. voor € 216,- p.p. van ma. 8 sept. t/m vr. 12 sept. voor € 216,- p.p.

Tijdens deze weken kunt u genieten van een GRATIS Veluwe programma bestaand uit:

- ✓ Boswandeling met Co de Boswachter.
- ✓ Gezellige Veluwse avond met livemuziek.
- ✓ Rondvaart over het Veluwemeer met het Partycruiseschip "De Sted Harderwijk".

Hotel Op De Beek\*\*\* Schin op Geul



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2014 voor € 268,-  
Veteranen Voordeelprijs € 242,- p.p.

Hotel 't Holt\*\*\* Diepenheim / Twente



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m sept. 2014 voor € 256,-  
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

Hotel Gaasterland\*\*\* Rijp / Friesland



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2014 voor € 256,-  
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

Hotel Abdij de Westerburcht\*\*\* Westerbork



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m sept. 2014 voor € 268,-  
Veteranen Voordeelprijs € 242,- p.p.



**BTR REIZEN**



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL

