

# SOBAT



**VOMI**



**Nieuw**

# Senior Hotel Heiderhof



**NIEUW** bij Senior Hotels *'Alles Inclusief'*

## Senior Hotel Heiderhof Obersteinebach / Westerwald

Een beetje Holland in het Duitse Westerwald, op zo'n 280 km van Midden Nederland.  
U bent te gast bij de Nederlandse hoteliers Alexandra en Paul die u tijdens uw vakantie verwennen met een heerlijke *'Alles Inclusief'* verzorging in een fraai omgeving waar u heerlijk kunt wandelen en mooie uitstapjes maken.

5 dagen *'Alles Inclusief'* vakantie voor € 234,- p.p.

Profiteer nu van de

**Speciale Kennismakings Weken voor € 179,- p.p.**

**Maak uw keuze uit onderstaande Mid-Weken**

- ♦ maandag 16 juni t/m vrijdag 20 juni
- ♦ maandag 7 juli t/m vrijdag 11 juli
- ♦ maandag 25 aug. t/m vrijdag 29 aug.
- ♦ maandag 15 sept. t/m vrijdag 19 sept.
- ♦ maandag 13 okt. t/m vrijdag 17 okt.
- ♦ maandag 3 nov. t/m vrijdag 7 nov.

**Reserveer snel en profiteer van deze aantrekkelijke kennismakings Actie-Weken want VOL = VOL**

**Inclusief:**

- 4 x logies in comfortabele kamers
- 4 x uitgebreid ontbijt van buffet
- 4 x een lunch of lunchpakket
- 4 x een 3-gangen diner of buffet
- toeristenbelasting
- **GRATIS:** 4 avonden van 18 - 22 uur drankjes: koffie, thee, fris, jenever, vruchtensappen, huiswijn en tapbier

**Exclusief:**

- toeslag 1-persoonskamer € 50,00
- reserveringskosten € 20,00 per boeking / prijzen per persoon



**BTR REIZEN**



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL



## SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

'Alles Inclusief' vakanties altijd met **Veteranen Voordeel**

Ook in het zomer en najaar 2014 bent u weer van Harte Welkom in de Veteranenhotels, gelegen op de mooiste plekjes op de Veluwe, Friesland, Drenthe, Twente en Zuid-Limburg. U kunt in een gezellige ambiance volop genieten van een aantrekkelijke 'Alles Inclusief' vakantie, die uiteraard weer met **VEEL VETERANEN VOORDEEL** wordt aangeboden.

Interesse, zie [www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl) of bel. 055 - 5059500 voor gratis folder.

**5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie van maandag t/m vrijdag**

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met . . .
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ **GRATIS** 4 avonden van 18.00 tot 22.00 uur drankjes met keuze uit: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, tapbieren, jenever en huiswijnen

Veteranen  
Voordeel Prijs  
al vanaf  
**€216,00**  
p.p.

**Hotel Dennenhoeve\*\*\* Nunspeet / Veluwe**



**5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie**  
Zomerseizoen van mei t/m sept. voor € 239,-  
Veteranen Voordeelprijs € 216,- p.p.

**Speciale Veluwe Voordeel Midweken 2014**

Hotel Dennenhoeve organiseert voor alle gasten van BTR Reizen Speciale Veluwe Voordeel Weken, van ma. 18 aug. t/m vr. 22 aug. voor € 216,- p.p. van ma. 8 sept. t/m vr. 12 sept. voor € 216,- p.p.

Tijdens deze weken kunt u genieten van een **GRATIS** Veluwe programma bestaand uit:

- ✓ Boswandeling met Co de Boswachter.
- ✓ Gezellige Veluwe avond met live muziek.
- ✓ Rondvaart over het Veluwemeer met het Partycruiseschip "De Stad Harderwijk".

**Hotel Gaasterland\*\*\* Rijs / Friesland**



**5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie**  
Zomerseizoen van april t/m okt. voor € 256,-  
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

**Hotel 't Holt\*\*\* Diepenheim / Twente**



**5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie**  
Zomerseizoen van april t/m sept. voor € 256,-  
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

**Hotel Op de Boud\*\*\* Valkenburg / Zuid-L.**



**5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie**  
Zomerseizoen van april t/m sept. voor € 255,-  
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

**Hotel Abdij de Westerburcht\*\*\* Westerborch**



**5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie**  
Zomerseizoen van april t/m sept. voor € 268,-  
Veteranen Voordeelprijs € 242,- p.p.



**BTR REIZEN**



055 - 5059500 · [WWW.BTRREIZEN.NL](http://WWW.BTRREIZEN.NL)



# SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaaties, waarvan de leden veteranen, oud-veerders, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

## Bestuur

**Voorzitter** L. Noortzij  
P. de Hoogstraat 6  
6181 DH Elsloo  
Tel. 046-4360607  
E-mail:  
l.noortzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/  
Secretaris** K.J. Orsel  
Van Dobokenhaven 63  
2905 HB Barendrecht  
Tel. 0180-611812  
E-mail:  
kjaosorcel@live.nl

**Te Penningmeester** A. Lufjendijk  
Voortijk 475  
2905 BE Barendrecht  
Tel. 0180-618423  
E-mail:  
han.lufjendijk@gmx.net  
Banknummer  
NL49 RABO 0180 4201 43  
of  
NL92 INGB 0004 2303 90

**Zie Penningmeester** F. Bergman, Smoetjeshof-  
straat 11, 6005 SC Weert  
Tel. 0495-364641/  
06-12202892. E-mail:  
pbergman49@online.nl

**Vz./secr. Soc. Comm.** Wil P.J. Falst  
Stellingenweg 104  
6475 EJ Nijhofpaal  
Tel. 0561-688772  
Mobiel: 06-15100579  
E-mail:  
vomi-soccom@gmail.nl

**Vice-vz./Budgethouder** Th.H.A. Rump  
Albatrosstraat 14  
2352 EG Leiderdorp  
Tel. 071-5416936  
E-mail:  
Theorump@gmail.com

**Vz. VOMI Binnenland** A.M. Mol  
De Wiebeboom 9  
8332 JT Steerwijk  
Tel. 0521-512895  
E-mail:  
a.m.mol@online.nl

**Ereliden** K. Orie, J.S. Blom,  
G. de Jong, E. Pereboom,  
E.J.F. Simoonsburg.

## Leden van Verticose

G. Determan, G.C. Meuwse, T.J. Gastra  
M. Vis, A.M. v.d. Vis - Bloem, S. Vlaschen  
W.O.L. Topée, J. Franken, P.J.G.M.  
te Walvaart, J. Okkenbeuving  
D. Nennens, P.J.M. Looyen, P.N. Wolten, Th. Maas,  
J. v.d. Ham, H.H.M. Mergies, P.W. Kuyvenhoven,  
A.W. Scholten, J. Frikkie

## Doelstellingen

### De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de kleine, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijven eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die lijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saambondheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken,  
los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op  
overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

## Raad van Advies

**Voorzitter** H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers Inf

**Leden** Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd  
C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd  
Dr. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd  
P.A. Wilsing, Kolonel der Infanterie  
J.H. de Kieyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd  
Prof. dr. R.A.C. Holstbergen, Emeritus-hoogleraar

## Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Determan  
Arestpad 17  
3181 EA Rozendag  
e-mail: vomicla@gmail.com

### Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richtten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie aan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de steun van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

## Redactiecommissie

**Voorzitter/hoofdredacteur** Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)

**Secretaris/redacteur** E. Falck  
De Bongerd 94  
5345 JH Oss  
Mobiel: 06-54971053  
E-mail: efalck@es4all.nl

**Fotobewerking/redacteur** A.M. Mol (zie onder bestuur)  
**Advertenties** K.J. Orsel (zie onder bestuur)

**Voorplaats** Nederlandse Veteranendag 2014

**Druck** Zalmman, Zwolle

**Sluitingsdatum inzenden kopij:**  
Nr. 156 23-08-2014

Website VOMI-NL: [www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)

## Van de Voorzitter

Ook de periode na het verschijnen van het juni-nummer werd weer gekenmerkt door afwisselend vreugde en verdriet.

Wij ontvingen helaas het slechte nieuws dat op 27 juni de voorzitter van VOMI Rivierenland / Oost-Gelderland en Lid van Verdienste van VOMI Nederland, de heer Adriaan.H.W. Ebben, na een kort maar hevig ziekbed in de leeftijd van 87 jaar is overleden. Hij is op 2 juli in besloten kring begraven. VOMI heeft veel aan André te danken. Wij wensen de familie sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Momenteel sukkelten nogal wat bestuursleden van de lidorganisaties met serieuze gezondheidsproblemen. Zeker in geval van langere ziekenhuisopname proberen wij als VOMI NL-bestuursleden onze collega-bestuurders te bezoeken en hen een hart onder de riem te steken. Zo heb ik samen met Theo Rump de collega's Topée en Viehoff bezocht. Hopelijk bespoedigt ons bezoek hun genezingsproces!

Op 25 juni was ik op Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum aanwezig bij de afscheidsreceptie voor vertegenwoordigers van veteranenorganisaties van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal der Mariniers A.G (Ton) van Ede. In de afgelopen jaren heb ik zelf kunnen constateren dat hij buitengewoon enthousiast en kundig zijn werk voor de veteranen heeft gedaan. Geregeld kwam ik hem bij allerlei veteranenactiviteiten in het hele land tegen. Hij ging op 1 juli met Functioneel Leeftijdsonslag (FLO), maar hem kennende betwijfel ik of hij het nu wat rustiger aan gaat doen. Vanaf deze plaats wil ik hem nogmaals danken voor wat hij voor de veteranen in het algemeen en voor de Indië veteranen in het bijzonder heeft betekend.

Door omstandigheden heb ik de Nederlandse Veteranendag in Den Haag op 28 juni niet kunnen bijwonen. Maar via "Programma gemist" op internet heb ik de NOS-uitzending later kunnen bekijken. Prominent was het VOMI-detachement in beeld en de commandant, Sytze Hoekstra (voorzitter VOMI Drenthe/Groningen), was met zijn martiale snor niet te missen. Het zag er strak en gedisciplineerd uit, een visitekaartje voor onze vereniging. Dank aan allen die zich daarvoor hebben ingespannen. Dank ook aan mevr. Angellen Eijssink, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA, die de beelden van VOMI op T.V. van deskundig en positief commentaar voorzag!

Hopelijk kunnen wij ook volgend jaar weer een flink detachement leveren.

*Uw voorzitter, Leen Noordzij*

## Nieuws van de Bestuurstafel



Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland op 14 mei jl. is besloten dat er jaarlijks nog maar 1 Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden en deze zal dan in het voorjaar plaatsvinden.

In dezelfde vergadering is ook besloten om geen Digitaal Gezamenlijk Overleg meer te houden.

Op voorstel van de Lustrumcommissie zal op woensdag 13 mei 2015 het 6e lustrum van VOMI Nederland worden gevierd. De viering van dit 30 jarig bestaan van VOMI Nederland zal bestaan uit een combinatie van de Voorjaars Algemene Ledenvergadering en een sobere Lustrumviering. Plaats van handeling zal zijn de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem.

*K.J. Orsel  
Secretaris*

# Reünie met een missie

Na een voorbereidingsbezoek aan de Marinebasis in Den Helder was het programma rond. VOMI Utrecht / 't Gooi kon met de bus op 22 mei jl. voor een excursie naar de "Nieuwe Haven".

Het personeel van het Marine Voorlichtingsbureau, de dames Schoordijk en Van Weerdenburg, hadden ons voorbeeldig ingelicht hoe een en ander in zijn werk zou gaan. Een rondrit over het Haventerrein en voor de sterken onder ons de mogelijkheid om per sleepboot de haven te verkennen met een uitschieder voor een rondje Marsdiep!

## Teleurstelling

Wij waren in de veronderstelling dat er voor een bescheiden prijsje een enorme belangstelling zou zijn en bestelden een bus voor 70 personen. De inschrijving zagen wij zonnig tegemoet maar naar mate de tijd verstreek, werd het een bus voor 60 en daarna zelfs een bus voor 50 personen. De inschrijving bleef steken op 30 personen! Aan de Bond van Wapenbroeders Afd. Utrecht werden nog plaatsen aangeboden, maar ook daar kwam geen enkele reactie vandaan. Wat deden wij fout? Het mooie weer was een schrale troost maar de belangstelling een grote desillusie voor de



organisatoren. Om half tien vertrokken wij met een kleine groep in een grote bus vanuit de Kromhoutkazerne. Na een gezellige tocht arriveerden wij om 11.30 uur bij de slagboom van de haven om na verificatie op zoek te gaan naar "De Witte Raaf". Na een hernieuwde kennismaking met de gastvrouw (mevr. Van Weerdenburg) eerst aan de koffie en na een voortreffelijke Indische maaltijd werd het om 13.45 uur tijd voor onze missie.

## De O-22

Genoemde missie behoeft enige uitleg. Sobat Van Mil uit Zeist kon door omstandigheden niet met ons mee maar had wel een verzoek. Zijn vader vluchtte in 1940 met onderzeeboot O-22 vanuit Vlissingen naar Engeland. Hr. Ms O-22 vertrok op 5 november 1940 voor een 5e patrouilletocht vanuit de havenplaats Dundee en keerde nooit meer terug.

De boot werd in goede staat op 15 augustus 1993 door een Noors schip teruggevonden op ongeveer 40 zeemijl zuidwest voor de Noorse kust op een diepte van 180 meter. De boot was door onbekende oorzaak met man en muis vergaan. 39 bemanningsleden, waaronder dus ook de vader van sobat Van Mil, hebben daar hun zeemansgraf gevonden. Bij het gebouw van de Onderzeedienst staat een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van alle onderzeeboten die nooit meer van hun missie zijn teruggekeerd, ook die uit voormalig Nederlands-Indië. Op verzoek van de fam. Van Mil hebben wij dus plechtig een bloemstuk gelegd bij het monument van de O-22, onderzeeboot "Walrus" was daar een stille getuige van.

Op waardige wijze werd de bloemlegging door oud-marinier Rinus Mooijweer uitgevoerd omdat de voorzitter door een blessure gehinderd werd.



Na deze missie, waaraan wij gaarne hebben voldaan, vertrok sleepboot "De Rogge" voor de rondvaart.

Onder grote belangstelling, waaronder een detachement mariniers uit Aruba, genoten de "sterken" onder ons van deze heerlijke tocht. De lichte zeewind op het Marsdiep en de frisse zeelucht deden "de landrotten" goed. Tegelijkertijd vertrok de bus voor een rondrit over het haventerrein.

Wij passeerden o.a. de schepen Zr. Ms. "Rotterdam" en Zr. Ms. "Johan de Witt" waarvan de laatste zojuist was teruggekeerd uit de wateren voor de kust van Somalië waar men op piratenjacht was geweest. En...dat viel ons echt op... zo'n haven met een paar duizend werknemers, maar geen matroos gezien. En dan bedoel ik zo'n Jantje...met zijn braniekraag!

Maar tot slot...een geweldige dag waarvan de thuisblijvers alleen maar spijt kunnen hebben. Om half zes waren wij weer bij de Kromhoutkazerne, met dank aan de Koninklijke Marine voor de gastvrije ontvangst.

Wim Vleehoff  
Voorzitter VOMI Utrecht / 't  
Gooi

**SOBAT**



## Speciale aanbieding voor Sobats!

Ons schitterende direct aan de IJssel gelegen Hotel Doesburg, vormt de perfecte basis voor een onvergetelijk verblijf in de Achterhoek. U kunt heerlijk genieten van het oude Hanzestadje Doesburg met haar pittoreske straatjes en monumentale panden en vele bezienswaardigheden, waaronder het mosterdmuseum. Voor een verfrissende wandeling of fietstocht vindt u op een steenworp afstand ondermeer de Posbank en de Oude IJssel.

Sfeervol overnachten is mogelijk in één van onze 24 comfortabele kamers die van alle gemakken zijn voorzien. Het culinaire verwennen begint in ons gezellige restaurant waar u een indrukwekkend panorama over de IJssel heeft terwijl u kunt genieten van zowel traditionele als trendy gerechten, die met zorg door onze keuken zijn klaargemaakt.

Wilt u er eens lekker tussenuit, kom dan genieten van onze gastvrijheid en de prachtige locatie. Profiteer van een waanzinnige korting, want onderstaande aanbieding is alleen voor Sobats en geldig voor boekingen t/m december 2014:

### **3-daags SOBAT arrangement** **Van € 125,00 voor € 75,00 per persoon**

- Ontvangst met koffie of thee
- Twee overnachtingen inclusief uitgebreid ontbijtbuffet
- Eenmaal driegangen keuzediner (bij voorkeur op de tweede avond)
- Gratis plattegrond en een boek over de Doesburgse monumenten (t.w.v. € 19,95)
- Oplaadpunten voor elektrische fietsen aanwezig
- Gratis gebruik van Wifi

Er is een openbare betaalde parkeergelegenheid voor het hotel en vrije parkeergelegenheid op circa 300 meter afstand (De Bleek of Turfhaven). Maar het is ook mogelijk om de auto in onze afgesloten parkeergarage te parkeren. De kosten hiervan zijn € 2,50 per auto per nacht.

Reserveer via onze website [www.hotel-doesburg.nl](http://www.hotel-doesburg.nl) of bel met 0313-740000

Het is mogelijk het arrangement te verlengen voor € 55,00 per kamer op basis van logies & ontbijt. Verlengingsnacht op basis van logies & ontbijt tijdens feestdagen bedraagt € 70,00 per kamer. Toeslag kamer voor alleengebruik is € 20,00 per nacht.

Op onze website [www.hotel-doesburg.nl](http://www.hotel-doesburg.nl) vindt u een uitgebreid overzicht van de activiteiten en (culturele) bezienswaardigheden in de omgeving. Tevens treft u daar meerdere arrangementen aan zoals bijvoorbeeld het "5-daagse Hanzestedenarrangement" v.a. € 128,00 per persoon.

# Mijn belevenissen tijdens de jungletraining op Malakka (deel 4)

## Kangkar Kahang

Het is nog erg donker op de vroege ochtend van 19 februari 1946 als er wordt geblazen voor de reveille. We gaan weg uit het bloedhete kamp, maar niemand zal daar treurig om zijn. Heel vaak kwamen onze tenten in het water te staan. Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar ons nieuwe bivak. Met vertelt dat het daar veel beter moet zijn. Een rubberplantage, lekker in de schaduw en dat is heel wat waard als je in tenten woont. Het ochtend ritueel van douchen en scheren kon je wel vergeten. Vlugs ontbijten en inpakken. Dat is nogal snel gedaan, zoveel spullen hebben we tenslotte ook niet. Een lange rij trucks met Brits-Indische chauffeurs staat al klaar. We zullen een ander gebied van Malakka leren kennen. De omgeving waar we doorrijden is zeker de moeite waard, een mooie tocht over smalle weggetjes dwars door oerwouden, over hoge bergen en diepe dalen. Na een korte sanitaire stop gaat het verder en we stoppen pas voor de lunch. De keukenwagens voorzelen ons van dampende koffie en we kunnen aanvallen op onze meegenomen boterhammen. Direct loeren nieuwsgierige apen vanuit de bomen. Je snapt niet waar die zo gauw vandaan komen. Toen we stopten was er geen aap te bekennen. Het duurde maar even en dan zijn er al heel veel die zeker weten dat er voor hen nog wel wat te happen zou zijn. Ze vechten schreeuwend om de kleine stukjes brood die we naar ze toe gooien. Je moet oppassen met apen, het zijn brutale rakers. Ze klimmen over de trucks en weten ergens een tros bananen te 'bietsen' en dan vlug met de pisangs de boom in. Vlakbij zien we een raar beestje, het is een wandelende tak met een lengte van ongeveer 25 cm.

we laten het diertje met rust. Het wordt tijd om weer in te stappen. Het gaat snel verder en via de plaatsjes Yong-Peng en Kluang komen we bij onze nieuwe bestemming Kangkar Kahang. Het werd snel tenten opzetten en onze sectie was ook druk in de weer met de door de Jappen gemaakte bedjes waar iedereen jaloers op is, hoewel de barakken met stretchers ook niet te versmaden zijn. Een deel van ons bataljon is in de barakken gelegerd, maar wij moeten het wederom met tenten doen. Gelukkig in de schaduw van de oude rubberbomen, heerlijk! Geen last meer van de koperen ploert. De volgende dag konden we de omgeving eens goed bekijken. De kali op tien minuten lopen is redelijk diep, je kunt erin duiken. Eindelijk weer eens zwemmen. Ook erg fijn is het dat de Chinese koopvrouwtjes bij je tent komen om fruit te verkopen, rambutans en ananas. Al gauw werd het weer de dagelijkse jungletraining. Op een goede dag sneuvelde mijn "dienstfiets" (benaming voor een brillette dat door het leger aan brildragenden is verstrekt). We

hebben een gezellige bataljonsdokter en van hem mag ik naar een oogspecialist, maar waar



vindt je die in het oerwoud? Na informeren blijkt er in Johore Bahru een ziekenhuis te zijn waar ze me wel aan een nieuwe bril zouden kunnen helpen. Er wordt een verlofpassje voor me getekend om het kamp te kunnen verlaten. Dan dient zich de vraag aan: hoe kom ik in Johore Bahru? Ik heb er geen flauw idee van, maar het "leger van Jan" mogelijk ook niet.

*Joop de Lange, Luyksgestel*

## Concert "Bevrijding van Asten"

Zondag 21 september 2014

Aanvang 15.00 uur, zaal open 14.15 uur

Entree GRATIS

Gemeenschapshuis 'De Klepel', Kerkstraat 8, 5721 GW Asten

Dit concert wordt uitgevoerd door Slagwerkgroep Harmonie St. Cecilia Asten met als thema 'september 1944' en zal ongeveer 5 kwartier duren.

Info: [info@LianEngelen.nl](mailto:info@LianEngelen.nl)

**SOBAT**



# MIJN OORLOGSJAREN 1940-1950 (deel 19 en slot)

*Van sobat Henk Maas uit Roermond ontving de redactie met veel genoegen het verzoek om zijn memoires onder de titel "Mijn oorlogsjaren 1940-1950" te publiceren in ons periodiek "SOBAT". Deze memoires bestaan een tweetal perioden: De periode 1940-1945 in Roermond en de periode Nederlands Oost-Indië van 22-11-1946 tot en met 19-02-1950.*

*In een groot aantal afleveringen zal de redactie de lezers van "SOBAT" kennis laten maken met deze zeer waardevolle herinneringen en ervaringsverhalen van Henk Maas. In deze uitgave van "SOBAT" het laatste deel.*

Bij het eten van een heerlijk stuk Limburgse vlaai en andere lekkernijen, kwamen de verhalen los (natuurlijk heel summier). Toen het al laat was, kon ik in mijn bed niet slapen. Het was te zacht en ik voelde mij opgesloten. Ik heb toen een paar dekens meegenomen en heb buiten in de tuin op het gras geslapen onder de perenboom! Mijn moeder vond dat maar niets en vroeg of ik niet bang was. Ach ja, ze bedoelde het zeker goed. Veel bezoeken heb ik toen afgelegd. Ook bij Elly thuis waar ik hartelijk werd ontvangen en de tafel rijkelijk gedekt was en waar ik natuurlijk weer het een en ander moest vertellen. Na

die eerste hectische weken werd het stil om me heen. Ik ben nog bij enkele jongens van ons peloton geweest. Zij hadden ook hetzelfde gevoel van verlatenheid en van 'wat nu?' Het was een hele overgang die ik maar moeilijk kon overzien. Ik ben toen naar het arbeidsbureau gegaan. Daar zouden hulpverleners zijn die ons verder konden helpen om te

acclimatiseren en om een baan te vinden, want dat hadden ze beloofd. Maar dat viel zwaar tegen. Ik werd ontvangen door een jongeman die vroeg waar ik voor kwam. 'Voor werk' zei ik en vermeldde dat ik in Indië was geweest. Daar schrok hij behoorlijk van en zei dat ik even moest wachten. Na enige tijd kwam de directeur zelf en zei 'je zult wel heel wat beleefd

59

## Appendix 5

G - DIVISIE "7 DECEMBER"

3 - INFANTERIEBRIGADEGROEP



*Getuigschrift*

Lingering: van : MAAS H.A., STEGEMAN Leg.no. 250-22084

Ondergetekende verklaart dat MAAS H.A. van 8 Mei 1946 tot heden, aanvankelijk als dpl., soldaat, doch later in functies van Gids.I-o klas Opleidings-Student, Leers-Student, en Sergeant-Student, bij het Reg. Bat. der Div. onder zijn bevel heeft gedient.

Gedurende dit tijdvak heeft MAAS H.A. zich zeer goed gedragen en zich met volle inzet van zijn taak geweten, hetgeen ook wel uit zijn bevindingen mag blijken.

Hij konde zich vooris ijverig, hardic, moedig, flink en betrouwbaar, terwijl hij de hem opgedragen diensten met zorgvuldigheid verrichtte.

MAAS H.A. is zeer wel tot leiding geven in staat, ook onder moeilijke omstandigheden.

Tu Yelds, 13 Januari 1950

De Commandant der  
Ondersteuning Compagnie 3-13 B1

De Kapitein

P. Th. Tjallingii

hebben'. Hij had namelijk gehoord van oorlogsmisdaden in Indië.

Ik werd zo kwaad en vroeg of hij die indianenverhalen geloofde? Hij verontschuldigde zich en zei toen dat er eigenlijk weinig werk was voor mij, gezien mijn leeftijd, ervaring enz. Ik ben toen weggegaan en wat door de stad gaan lopen, ik was erg teleurgesteld!

Op de boot naar Nederland werd ons gezegd dat we voorrang zouden krijgen als werkzoekenden. Ik heb toen eigenlijk nooit mijn eigenlijke bestemming gevonden. Na vele maanden was ik een beetje gewend aan dit leven vol kleinzieligheden en roddels. Wij waren een miskend leger geweest en diverse regeringen nadien hebben niets voor ons gedaan!

In de jaren tachtig kwam er enige beweging van

regeringszijde om ons die erkenning te geven waar we recht op meenden te hebben. Na veel politiek wikken en wegen ontvingen we in 1998 fl 1.000,00 voor 3 jaar en 4 maanden dienen in de tropen onder bijzonder moeilijke omstandigheden. Om nog maar te zwijgen over mijn gedwongen tewerkstelling in Duitsland. Deze eindigde 1 jaar voor ik mijn oproep kreeg voor militaire dienstplicht, te weten 8 mei 1946 zoals eerder vermeld in dit verhaal. Over Hollandse kneuterigheid gesproken. Ik zal die TIEN jaar van deze bewogen en ingrijpende episode de rest van mijn leven meedragen. Men heeft mij en vele anderen 10 jaar (1940-1950) -deze voor ons zo belangrijke jaren- afgenomen, waarin ik me zou hebben kunnen ontwikkelen om een maatschappelijke positie te verwerven. Door voor mij diverse omstandigheden (ik was nog niet geheel gewend aan dit 'andere' leven en

door de weinige hulp van de regering en de maatschappij) was het moeilijk een voor mij geschikte baan te vinden. Ik heb er nooit veel over kunnen praten; iedereen had het te druk met zijn eigen besognes en ze zouden het toch niet begrepen hebben. Nu na al die jaren is bijna alles verleden tijd. Tijd heelt vele wonden maar voor ons die deze periode hebben meegemaakt, is dat wel haast onmogelijk.

Met deze samenvatting van mijn ingrijpende oorlogsjaren heb ik geprobeerd de belevenissen in deze periode zo goed mogelijk te verwoorden. Ook de jongens van ons peloton, waar ik nog steeds een goed contact mee onderhoud, zal ik nooit vergeten.

We zijn vrienden geworden voor het leven!

## Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ★ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.

**ECHOS Home 'de Schakel'** gastvrouw: Marijke Potappel  
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 553 830

**ECHOS Home 'de Landing'** gastheer: David Mammen  
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

**ECHOS Home 'de Vrijheid'** gastheer: Ronnie Reumer  
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 525

**ECHOS Home 'het Bakken'** gastheer: Han Mennink  
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

**ECHOS Home 'het Anker'** gastheer: Aart Werkman  
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

**ECHOS Home 'de Eendracht'** gastheer: Frank van Dekken  
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

**ECHOS Home 'Baan Zulu'** gastheer: Ad Mulwijk  
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



[www.echos.nl](http://www.echos.nl)

SOBAT

## OVW: Een klasse apart!

# Oorlogsvrijwilligers in voormalig Nederlands-Indië 1945-1949 (deel 7)

door B.C. Cats

Toen na de bevrijding van Zuid-Nederland, najaar 1944, een aanvang werd gemaakt met de wederopbouw van de Nederlandse krijgsmacht, welke opbouw na de capitulatie van Duitsland op 5 mei 1945 en de hierop volgende algehele bevrijding van Nederland krachtig werd voortgezet, kon men voorlopig nog niet over dienstplichtigen van de nieuwe naoorlogse lichten beschikken. In plaats hiervan werden de zee-, land- en luchtstrijdkrachten voornamelijk bemand met vrijwilligers, met het oog op de nog te voeren strijd in het Verre Oosten 'Oorlogsvrijwilligers' genoemd. Zij vormden, tot de komst van de eerste naoorlogse dienstplichtigen in mei 1946, de hoofdmoot van de nieuwe krijgsmacht. In 1945-1946 vertrok het overgrote deel van hen voor een driejarig verblijf naar Nederlands-Indië, waar zij met de wapenbroeders van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger de eerste Nederlandse troepen waren die in dit rijkdeel, na een 3½ jaar durende Japanse onderdrukking, voet aan wal zetten. Een kleine kern uit deze OVW'ers ging in 1948-1950 over in beroepsdienst en in 1987 verliet de laatste ex-OVW'er de Koninklijke Landmacht met functioneel leeftijdsontslag.

### De verschillende uitvoeringen van het OVW-embleem

Spoedig werden ook stoffen emblemen in Indië aangemaakt (met de hand geborduurd), doch aangezien de stoffen opgenaaide emblemen door het

vele wassen der uniformen snel sletten en verschoten, werden de OVW-emblemen al gauw in metaal uitgevoerd zoals dat ook met de overige mouwemblemen gebeurde. De metalen emblemen werden vervaardigd bij de metaalwarenfabriek Cordesius & Zonen aan de Goenoeng Sahari in het toenmalige Batavia (Jakarta).

Bij de eerste uitvoering bleek al spoedig dat de heraldische kroon niet zo goed paste bij de gestyleerde letters. De tekenaar van Cordesius is er toen toe overgegaan de kroon eveneens te styleren. In deze uitvoering is het OVW-embleem in Indië overwegend gedragen. Al spoedig kwam de commercie om de hoek kijken. Cordesius vervaardigde nl. ook OVW-emblemen in uitgeponste uitvoering in goudkleurig metaal (waarvan uiteindelijk de goudkleur verdween en de zilverkleurige ondergrond zichtbaar werd (aanschaf op eigen kosten).



Metaal



September 1948 was het OVW-bataljon 2-10 RI aan de beurt om te repatriëren, doch vooruitzichten op hernieuwd gewapend optreden haalden een streep door de rekening. Hoewel de ruimbagage reeds in het troepenschip was geladen, werd het vertrek van het bataljon uitgesteld tot na de tweede politionele actie die 19 december 1948 aanving. Ook de uit OVW-residu's samengestelde bataljons 1-, 2- en 3-15 RI namen aan deze actie deel (1-15 RI werd door de lucht verplaatst en te Djocja ingezet). Het cynisme waarmee de bataljons het uitstel van hun demobilisatie opnamen, wordt weergegeven in de aankondiging in het soldatenweekblad 'Wapenbroeders': "OVW wegens enorm succes geprolongeerd!"

### Repatriëring en demobilisatie

Rest ons nog te melden hoe het onze oorlogsvrijwilligers in Indië en daarna bij de demobilisatie in Nederland verging. Door de ontreddeering waarin het

Indonesische land en volk na de landingen op Java en Sumatra werden aangetroffen, was het de OVW'ers duidelijk dat orde en veiligheid de basis voor te sluiten overeenkomsten moesten zijn. Echter, voorlopig hadden de Engelsen het voor het zeggen en toen die waren vertrokken, brak een periode van onderhandelen met de nationalistische leiders aan. Toen uiteindelijk het geduld van

de Nederlandse regering was uitgeput en de eerste politionele actie in de nacht van 20 op 21 juli 1947 van start ging, was dit naar het gevoel van velen reeds te laat. De thans aangevangen opmars verliep met goed resultaat; daar waren ze voor gekomen en daar hadden ze voor getraind onder de hete zon op Malakka. Echter, op last van de Verenigde Naties werd de opmars in de nacht van 4 op

5 augustus gestaakt. Wederom brak een tijd van ongewisheid aan met marchanderen en slachtoffers, meer slachtoffers dan tijdens de juli/augustus actie. Een gevoel van teleurstelling overheerste bij de OVW'ers, velen bevonden zich al bijna twee jaar van huis en nog steeds scheen het einddoel, orde en rust brengen in geheel Indië, niet bereikt.



*Aanvangende begin 1948 keren de OVW-eenheden in Nederland terug. 17 februari arriveerde te Rotterdam ss Zulderkruis met o.a. aan boord het 1e Bataljon Stoottroepen. ZKff Prins Bernhard in gesprek met een terugkerende Stoter. Let op het op de baret genaaide stoffen Stoottroepenembleem.*

## In Memoriam

Het bestuur van VOMI Nederland heeft de droeve plicht  
u te melden dat op 27 juni 2014 is overleden

**A.H.W. Ebben**

Voorzitter en sociaal commissaris  
van de vereniging VOMI Rivierenland / Oost-Gelderland

Lid van Verdienste van VOMI Nederland

# PTNS, een positieve veteranenziekte (deel 2 en slot)

## Het slapie van toen

66 jaar na dato zoek ik nog steeds Jan Beuving. Hier staat hij voor het huis in Kebumen waar we 6 maanden lang met ups en downs door trekbonnen toch happy waren.

"Wees wijs, word homo" kalkten we er op de muur, vlak boven de afschrikwekkende poster die de Leger Voorlichtings Dienst ons (i.p.v. voorbehoedsmiddelen) zond om ons van de lokale meisjes af te houden. Supervellig was "homo" naar ons weten in die dagen, want van HIV en Aids hadden we toen nog nooit gehoord!

Overigens waren we keurige slapies, Jan en ik. En we werden dikke vrienden, ook al waren we op heel veel terreinen tegenpolen: een Hagenees uit een keurig ambtenaarsgezin en een Groninger uit wat toen arbeiderskringen heette. Alles deed je samen maanden lang: eten, drinken, slapen, kaarten, maar ook nachten in de brenput zitten om de brug over de kalli te bewaken of patrouillelopen langs eindeloze kampongpaadjes. Zo vertrouwd waren we met elkaar, dat Jan me zelfs zijn zuster in het vooruitzicht stelde. Dan zouden we elkaar nog eens zien, als we ooit weer thuis in Holland zouden zijn.

Dromen, die nooit waarheid werden. Eenmaal ben ik nog bij slapie Jan op bezoek geweest op mijn gratis reiskaart bij demobilisatie. Maar met zijn zuster is het toen niets geworden, want die had andere plannen. En zo was er geen aanleiding om nog eens op bezoek te gaan. Het leven nam zijn loop met alle zorgen en frustraties om een baan te vinden en tot de dag van vandaag weet ik niet wat er

van mijn trouwe slapie Jan is geworden. Als iemand van mijn lezers dat wel weet...

term ober zou beledigen. Een beleefdheidsvraag die pas aan het eind van de copieuze



Huis in Kebumen (vooraan zittend de gezochte Jan Beuving)

## Oog in oog met de vijand

Als we het begrip "slapie" wat ruimer interpreteren met "lotgenoot" volgt hier het verhaal van een heel onverwachte en bijzondere ontmoeting die ik nu al weer zo'n 40 jaar geleden had. Plaats van actie was Amsterdam en wel het toenmalige op de Munt neerkijkende restaurant 'Indonesia'. Een chique ontmoetingsplaats met authentiek koloniale uitstraling. Kristallen lampen boven de tafels en een befaamde rijsttafel er op, geserveerd door bedienden in Indonesische kledij. Daar kon ik dus wel mee aankomen bij een Zweedse zakelijke relatie vond ik en die was dan ook duidelijk geïmponeerd.

"Dua rijsttafel nasi kuning banjak banjak special!" luidde mijn bestelling. Natuurlijk wil je zo'n Zweed laten zien hoe polyglot je wel bent en hoe veelzijdig je talenkennis is. "Tuan bitjara bahasa Indonesia?" vroeg de tafelbediende, die ik met de

maaltijd een verklarend antwoord zou krijgen. Dat ging zo: ik breng wat bier weg zoals dat heet en op weg terug van het toilet bots ik bijna tegen hem aan. Even "bitjara" dus over koetjes en kalfjes. Tot van zijn kant het woord "Siliwangi" valt. En dat brengt me terug naar de bergstreek rond Soemowono, waar 2-12 RVA iedere dag in stelling kwam om een doorbraak van de Siliwangi Divisie van Oost- naar West-Java te voorkomen. Ik stond oog in oog met één van de mannen die ik zo'n 25 jaar terug met 25-ponders had bestookt! Ik volgde hem naar de keuken en tussen de potten en pannen hoorden we elkanders verhaal. En realiseerde ik me dat schieten op de vijand iets anders is dan het zetten van een kruisje op je planchet, zonder dat je enig benul hebt wie je tegenstander is, wat hij wil en wat hij denkt... In de keuken van restaurant 'Indonesia' werden we van vijanden vrienden. En m'n Zweedse relatie miste die dag zijn retourvlucht!

## Willem Noske

*Wonderkind-Niwin artist-  
verzamelaar*

Nog een ontmoeting met een oud-Indiëganger die bewijst hoe klein de wereld is.

1993, ik woonde alweer 10 jaar in m'n geliefde Engeland en was voor zaken even terug in Amsterdam. Bezocht er ook mijn zoon die toen mede-arrangeur van een muzekveiling was. Vanuit z'n kantoortje op de eerste verdieping had ik een goede kijk op het publiek beneden in de zaal. Midden in die zaal onderscheidde een onopvallende grijsaard zich opvallend van de muzikale goegemeente. Verstopt in een wijdvallende regenjas vingerde hij zich door een colonne van dozen met bladmuziek, verzonken in een elgen wereld die me nieuwsgierig maakte. "Wie is die man" roep ik naar mijn zoon over de hartverscheurende decibellen heen van een klant die een vleugel uitprobeert. "O, dat is Willem Noske...die hoort hier bijna bij de meubilering, verzamelaar van bladmuziek" roept mijn zoon terug. "Maar dat is onze Noske!" reageer ik. Met een schok ben ik terug in de verlaten



*Willem Noske, genomen op de dag van weerzien.*

suikerfabriek op Java, waar eens ene Willem Noske op tournee een live vioolconcert voor ons speelde, kort voor het begin van de tweede politionele actie. Ik ren de trap af naar beneden en tik de nu vergrijsde Noske op de schouder met een "slamat tinggal".

Op slag zijn we met z'n tweeën terug van weggeweest, Willem Noske en ik.

"Die tijd vergeet ik nooit" zegt Noske. Terug is hij bij die beklemmende avond vlak voor de politionele actie toen hij met zijn viool ons aller spanning te lijf ging. En in mij leeft opnieuw de klank van die wonderviool, brekend door de tropische regen op het

fabrieksdak.

We spreken af in zijn woonplaats Den Haag en praten daar langdurig na over Indië en nog eens Indië. En als dank geef ik hem het herdenkingsboek van 2-12 RVA, waaraan als gevolg van onze onverwachte ontmoeting een hoofdstuk over hem is toegevoegd.

Hij verdiende die ereplaats. Willem Noske verkoos een theekistje in Indië boven een echt concertpodium op een moment dat een wereldpubliek de handen voor hem op elkaar bracht. Het was zijn diensttijd.....

*Rieks Venema*



*Ik als amateurviolinist/ "Goed voorbeeld doet goed volgen?"*

# Palembang / Zuid Sumatra (deel 1)

Jaap van Ommen, Doesburg

Daar zat ik dan op de boot naar Nederlands-Indië. Op school had ik veel moeten leren over onze Gordel van Smaragd, incl. alle rivieren van Zuid-Sumatra; Moesi, Djambi, Indragiri enz. In het Koloniaal Instituut in Amsterdam had ik al veel van Indië bekeken. Ik was erg benieuwd hoe palmbomen er in werkelijkheid uit zouden zien. Op Sabang, tijdens de passagierstrip, kwam het me allemaal al een beetje bekend voor. Alleen mijn vertrouwen in de legerleiding werd geschokt. Het was niet bekend dat er in Indië in colonne links moest worden gelopen.

Palembang (aan de rivier de Moesi) was onze bestemming. We kwamen een eind stroomopwaarts terecht. Daar stonden houten barakken van een KNIL-afdeling. De KNIL-ers stonden tot hun schouders in het water hun tanden te poetsen. Boven de rivier waren toilethokjes die dienden als voedselbank voor de om eten vechtende vissen. Geen blij vooruitzicht dat mij streelde. Aan de rivier lag een steiger en daar moesten alle vaartuigen, groot en klein, aanleggen om door het KNIL te worden gecontroleerd. Alle schepelingen hielden zich daar aan want met

het KNIL viel niet te spotten. Wij namen die post en het bijbehorende werk van hen over. De inlanders (ik bedoel de autochtonen) probeerden ons uit. Aan de overkant van de brede rivier voer een prauw door. Ons eerste schot viel. Een tweede prauw die doorvoer, kon worden teruggedroepen. Een uit Indië afkomstige officier bracht hen met zijn mond en met zijn handen aan het verstand dat men zich aan de regels moest houden. Het derde schip dat doorvoer was zo'n grote varende supermarkt. Lek schieten? Op een boot met mensen schieten? De oplossing was om vóór de boeg te schieten. De varende grootgrutter kwam terug en legde alsnog aan. De wacht controleerde de inhoud en veel van ons gingen ook aan boord om pseudo controlerend eens te bekijken wat voor producten het land opleverde. Alle schietpartijen werden gemeld aan de staf in Palembang. Antwoord: 'Hier wordt niet geschoten want het is hier geen oorlog'. Eén keer was er nog een wild waterrace en daarna functioneerde de steiger weer volledig.

Op school had ik leren lezen en schrijven en in 1946 had ik mijn



Middenstandsdiploma gehaald. Reden om mij na enige tijd over te plaatsen naar een pennenlikkersgilde van een inktpottenpeloton. In Palembang werd ik als administrateur toegevoegd aan iemand die een balk met ster op zijn schouders torste. Dan was er ook nog een chauffeur van zo'n Amerikaanse personenlee. Hein was zijn naam. Nu moest ik leren typen op een historische schrijfmachine, maar vertrouwelijke stukken typte de baas liever zelf. Zijn mening was dat alles wat hij deed, vertrouwelijk was. Ik had dus tijd om te studeren. Trouwens onze baas reed zelf ook graag in de auto. Ging hij de binnenlanden in, dan ging ik mee naar Muara Enim, Praboemoeli of Tebingtingi. Ik als zijn lijfwacht met geweer op de achterbank. Het was veilig op Zuid-Sumatra, met dank en waardering voor de troepen die daar eerder voor orde en vrede hadden gezorgd.

## Van het redactieteam

Met deze vierde gezamenlijke uitgave van "SOBAT" en "Wapenbroeders" van dit jaar wordt u ook een kort en bondig geformuleerd enquêteformulier toegezonden. De redactieteams van beide verenigingsbladen stellen het zeer op prijs indien u dit enquêteformulier zou willen invullen en zou terugzenden naar een van de adressen zoals genoemd op het enquêteformulier. U zou ons daarmee een buitengewoon groot plezier doen!

Theo Rump  
Hoofdredacteur "SOBAT"

# Nederlandse Veteranendag 2014

Nederland kent thans ongeveer 150.000 veteranen. Deze groep bestaat uit ongeveer 100.000 ex-militairen en 50.000 actief dienende militairen. Veteranen zijn zeer divers van achtergrond en leeftijd. De oudste veteranen waren ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de jongste veteranen zijn net teruggekeerd van hun missie. Op advies van de Commissie Nederlandse Veteranendag stelde de regering in 2003 het Comité Nederlandse Veteranendag aan om de Nederlandse Veteranendag te organiseren en zo ontstond in 2005 de eerste Nederlandse Veteranendag. Dit moest de dag worden waarop de samenleving in brede zin haar erkenning en waardering voor het werk van veteranen zou kunnen uitdrukken.

Op zaterdag 28 juni jl. vond voor de tiende keer de Nederlandse Veteranendag plaats. Vanwege dit tweede lustrum waren er enkele speciale activiteiten gepland zoals de selectie en uitgave van tien bijzondere veteranenverhalen en het richten van de schijnwerper op onderwijs en kennisoverdracht. Zo werd een Interactieve Missiekaart gelanceerd, een online wereldkaart die een beeld geeft van de verschillende missies, te gebruiken door docenten en veteranen die als gastspreker optreden. Dit jaar werden ook veteranen in werkelijke dienst nadrukkelijk opgeroepen om naar Den Haag te komen.

De tiende Nederlandse Veteranendag zag eruit zoals de bezoekers/gasten gewend waren. De openingsceremonie in de Ridderzaal. Honderden veteranen werden hier toegesproken door de minister-president in aanwezigheid van

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, de Ridder Militaire Willems-Orde, parlementsleden en andere vertegenwoordigers vanuit de samenleving. Daarna werd op het Binnenhof de Herinneringsmedaille voor Vredesoperaties uitgereikt aan 65 militairen, net terug van hun missie.

Kort na 13.00 uur startte het kleurrijke defilé door het centrum van Den Haag. Dan marcheren bijna 5000 veteranen in meer dan honderd detachementen, begeleid door tientallen muziekkorpsen en gevolgd door historische en moderne legervoertuigen, rond de Hofvijver. Een strak marcherend VOMI-detachement maakte daar ook dit jaar weer deel van uit. Dit jaar liepen ook 2 basisschoolklassen mee uit Velp en Andel. Zij hadden de afgelopen tijd een veteraan voor de klas en vergezelden 'hun' veteraan. Nieuw was ook een detachement bestaande uit aalmoezeniers, dominees en humanistisch geestelijke verzorgers die op missie zijn geweest. Het defilé werd afgenomen door Zijne Majesteit de Koning.



De bekende fly-past was wel anders dan anders omdat er slechts één wapensysteem meevloog, de F-16's. Deze werden vergezeld door een verzameling historische toestellen, inclusief de legendarische Catalina, het watervliegtuig waarvan er niet veel meer zijn.

Op het Malieveld was de hele dag een afwisselend programma met voor elk wat wils. Men kon er veteranen (-motorrijders), vrienden en bekenden ontmoeten, luisteren naar het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, de Booming Piano's, de veteranen Top 50 en/of de informatieve stands op het VeteranenPlaza (het witte pagodedorp) bezoeken.

De Nederlandse Veteranendag was weer een mooi eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen.

**De elfde Nederlandse Veteranendag is op zaterdag 27 juni 2015.**

Th.R.

**SOBAT**







## Het nieuwe Veteranenloket

Vanaf 11 juni 2014 kan elke veteraan met al zijn vragen terecht op één plaats: het Veteranenloket. Een loket met maar één telefoonnummer dat 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar is. Dat telefoonnummer is: 088-3340000.

Het Veteranenloket is een wettelijke voorziening voor veteranen en hun familieleden. Zij kunnen hier terecht voor diensten op het vlak van erkenning, waardering en veteranezorg. Het loket is ontstaan naar aanleiding van de Veteranenwet die in 2012 door zowel de Tweede als de Eerste Kamer unaniem is aangenomen.

Het Veteranenloket vervangt vanaf 11 juni 2014 het Centraal Aanmeldingspunt (CAP) van het Veteraneninstituut.

## Wageningen is één dag per jaar

Wageningen is één dag per jaar het middelpunt van Nederland waar in Hotel "De Wereld" de capitulatie werd getekend het einde van terreur en geweld.

We vieren nu jaarlijks het feest van de bevrijding na vijf jaar oorlogsleed een feest ter herinnering opdat men niet vergeet.

Honderden veteranen maken zich op voor het defilé samen herdenken ze de strijd voor vrede en vrijheid met hun kameraden overzee.

Lit alle windstreken komen de mensen naar het plein om samen met de veteranen die dag te vieren en te gedenken die in de strijd gebleven zijn.

Deze dag vieren wij altijd van groot tot klein uit dankbaarheid en de hoop op altijd vrede zonder strijd.

*Leen van Geenen  
VOMI Zuid-Holland*

## In een half jaar de wereld rond

In 1962 werd het 41e Pantserinfanteriebataljon Stoottroepen hals over kop naar Nederlands Nieuw-Guinea uitgezonden. Na terugkeer kreeg iedereen een herinneringsboekje 'In een half jaar de wereld rond'. In dat boekje wordt in woord en vooral foto's de hele uitzending in beeld gebracht, van heenreis, de spannende acties in Nieuw-Guinea en natuurlijk ook de cruise-achtige terugreis.

Velen zijn dat boekje in de loop van een halve eeuw kwijtgeraakt. Reden genoeg voor het reünieverband van de Nieuw-Guinea Stoters het boekje in facsimile opnieuw te laten drukken.

De oplage is slechts 100 stuks, wie het wil bestellen moet snel zijn.

Stuur een mailtje naar [a.schelfhout@knid.nl](mailto:a.schelfhout@knid.nl) en je krijgt het boekje toegezonden.

De kosten zijn € 13,00 (inclusief de verzendkosten).



**In een half jaar de wereld rond**

# Soldaat 5-6 R.I. Harry Simons (1927-1949) en andere Indiëgangers uit Welten-Benzenrade

## Deel 6 en slot

### Dodenherdenking in Welten

Jaarlijks vindt op 4 mei de Nationale Herdenking plaats. Men herdenkt dan alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (10 mei 1940), in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Ook in Welten-Benzenrade vindt deze herdenking plaats. En wel bij het oorlogsmonument bij de hoofdingang van de Sint Martinuskerk.



Foto: [http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/files/usr\\_leon/Welten/gedenksteen.jpg](http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/files/usr_leon/Welten/gedenksteen.jpg)

Bij deze herdenking zijn onder meer scholieren van de plaatselijke basisschool Sint Martinus betrokken. Een geschikt moment om ook de gesneuvelde Indiëgangers uit Welten-Benzenrade te herdenken.

### Indiëgangers uit Benzenrade en Welten

Hieronder volgt een (voorlopige) lijst van Indiëgangers uit Benzenrade en Welten. Wij hebben gepoogd zoveel mogelijk namen te achterhalen.

#### Indiëgangers uit Benzenrade:

Harry Wierds  
Sjeng Wierds  
Math Mertens  
Martin Roosenboom  
Albert Valkenburg  
Hub Gorissen  
Sjef Ramaekers  
Piet Frederiks

#### Indiëgangers uit Welten:

Hub Weerts, gesneuveld op Sumatra  
Toon van den Wildenberg  
Johan Weerts  
Thel Boosten  
Frans Frickaerts  
Lei Kleinen  
Harry Simons, gesneuveld op Midden-Java  
Lei Daniëls  
Martin Le Poole (vliegenier)  
Gijs Le Poole (vliegenier)  
Hub Smeets  
Arthur Slijpen

## STICHTING HERDENKING GEVALLENEN IN ZUID-OOST AZIË 1941-1949

**Public relation J.J. (Hans) Freiboth, Hankemaborg 77, 7608 DD Almelo. Tel: 0546-492944**

**Op vrijdag 15 augustus 2014** wordt bij het Indiëmonument in het Blijdensteinpark te Enschede de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië en de daarop volgende onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië en die van Nieuw-Guinea gehouden. Ongeveer 600-800 bezoekers worden verwacht.

Aanvang 10.15 uur met ontvangst met koffie. Einde van het officiële gedeelte zal om 13.15 uur zijn, waarna U nog een broodje, een snack en koffie zal worden aangeboden.

Na het welkomstwoord van de voorzitter zullen de plechtigheden een aanvang nemen met het hijsen van de vlag. De volgende personen zullen toespraken houden:

Mevrouw N. de Ruyter de Wildt, "Hoe een niet-gekende vader toch invloed heeft op mijn leven".  
Mevrouw C. Everhard, "Hoe de oorlog invloed heeft op mijn opvoeding".  
De heer P. Amweg draagt voor het gedicht "De strijd duurde voort!"  
Burgemeester van Enschede de heer P.E.J. den Oudste.



Muzikale medewerking:

Wouter Muller en Esther Pierewijer met muzikale begeleiding.  
Twentse Politiekapel o.l.v. Willem Loff.

---

### Herdenking Indië Monument Hardenberg

In Hardenberg vindt op 15 augustus weer de jaarlijkse herdenking plaats bij het Indië-Monument. Herdacht worden de slachtoffers die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Indië zijn gevallen. In het bijzonder de zes jonge militairen uit de gemeente Hardenberg. Bij het Indië-Monument aan de oever van de Vecht worden met respect en eerbied de volgende mensen herdacht: Jan Hendrik van den Berg, Hendrik Bosch, Gerrit Brand, Jan Hendrik Herbers, Egbert Harm Meijerink en Albert Stroeve. Tevens worden het leed en de gruwelen in de Japanse kampen herdacht. Het monument werd op 1 mei 1998 onthuld door de toenmalige burgemeester drs. H. Smit. Het Stichtingsbestuur Indië-Monument en Oorlogskampslachtoffers nodigen u uit om deze herdenking bij te wonen. In het Indiëplantsoen gelegen aan de Vecht achter het Cultureelcentrum de Voorvechter. Er zullen o.a. toespraken worden gehouden namens de gemeente Hardenberg, de Oorlogskampslachtoffers en de Stichting Indië-Monument Hardenberg. De betrokkenheid van de jeugd is ook erg belangrijk, vindt het stichtingsbestuur. Drie Hardenbergse Basisscholen hebben de monumenten geadopteerd. En ook dit jaar zullen enkele leerlingen met begeleiding aanwezig zijn en assisteren bij de bloem- en kranslegging. Het geheel wordt muzikaal ondersteund. De herdenking begint die avond om half acht, met om acht uur twee minuten stilte.



---

### Herdenking Terneuzen

Vrijdag 29 augustus 2014 zal in Terneuzen de jaarlijkse herdenking worden gehouden voor de 35 gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen in de periode 1946-1962. De herdenkingsdienst wordt gehouden in de Goede Herderkerk aan de Koninginnelaan in Terneuzen en begint om 14.00 uur. Aansluitend is de kranslegging bij het Monument. Na afloop van de plechtigheid is er een informeel samenzijn in Verzorgingshuis 'Bachten Dieke'.

Inlichtingen bij Mevrouw J. Schrier-Casteleijn (telefoon 0115-696917 of e-mail [schrier@zeelandnet.nl](mailto:schrier@zeelandnet.nl)).

## De ene patrouille is de andere niet

De exacte datum ben ik vergeten, maar het was in 1948 dat we gelegerd waren in Pasoeroean (een klein stadje op Oost-Java).

Op een nacht werd onze post door een grote overmacht aangevallen. De roepende en schreeuwende aanvallers waren op tijd door onze uitgezette wachtposten opgemerkt. Er was reeds alarm geslagen waardoor eenieder zijn alarmopstelling al had ingenomen.



Er volgde een vuurgevecht en we wisten de aanvallers op afstand te houden. Toen deze uiteindelijk bij het aanbreeken van de ochtendschemering vertrokken, gaf onze kapitein

het bevel om de achtervolging in te zetten. Maar omdat ze mogelijk zoiets verwacht hadden, staken ze een weg in brand die blijkbaar van te voren met benzine was overgoten. Ineens stonden we voor een muur van vlammen. Het duurde meer dan een kwartier voordat wij onze achtervolging konden voortzetten. Ze waren in de richting gevlucht van een klein vissersdorp waarheen een redelijk begaanbare weg liep. Op een gegeven moment werden we geconfronteerd met 10 of 12 mensen die naast de kant van de weg lagen. Ze hielden verschrikkelijk. Wat bleek; de hielpezen waren met een kapmes doorgekapt. Met tranen in de ogen loop je verdoofd verder en toen we in het haventje van het vissersdorpje aankwamen, zagen we in de verte nog de masten van de prauwen (vissersboten) aan de horizon verdwijnen. Dit kleine visserdorpje heette Gresik.

Dan ga je terug en probeert zoveel mogelijk hulp te bieden,

maar het is hopeloos. De mensen hadden al veel bloed verloren en je zit in de rimboe mijlen ver van een ziekenhuis. Je ziet mensen sterven en staat er machteloos bij.

Dit is een van de vele ervaringen die je hebt meegemaakt, waar je nooit over praat. Dingen die je vergeten wilt, maar zo diep in je hersenen gegroefd staan en die bijna dagelijks voorbij flitsen. Dit wilde ik maar even op papier zetten zodat de kinderen en kleinkinderen ooit te weten komen wat Indiëveteranen kunnen hebben meegemaakt. Dit is mij dus meer dan 60 jaar geleden overkomen, maar je vergeet het nooit.

*Wiel Creemers, Montfort (L),  
OVW'er 2-10 en 2-15 RI,  
Oost-Java 1946-1949*



## Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht  
Tel.: 0180-621298  
Info@hetrozenpakhuijs.nl  
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden  
Maandag t/m zaterdag  
08:00-18:00 uur  
Vrijdag 08:00-20:00 uur

**SOBAT**

## Herdenking Roermond 2014

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op zaterdag **6 september 2014**.

## Veteranendag Koninklijke Landmacht 2014

Op woensdag 15 oktober 2014 vindt in Soesterberg de Veteranendag van de Koninklijke Landmacht (KL) plaats. Voor de KL een bijzondere dag in een bijzonder jaar, want in 2014 is de landmacht 200 jaar 'koninklijk'. De locatie van deze Veteranendag is het terrein van de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Daar wordt ook het Nationaal Militair Museum gebouwd, dat in december wordt geopend.

## Herdenking in Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert woensdag 3 september 2014 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen. De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken. Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.

## Veteranendag Koninklijke Luchtmacht 2014

Deze zal plaatsvinden op woensdag 10 september in Eindhoven.

## Definie 43 Genieveldcompagnie

Vrijdag 26 september 2014  
Kumpulan / Bronbeek,  
Velperweg 147, Arnhem

Wij rekenen op een flinke opkomst op deze bekende locatie. Alle bij ons bekende oud-militairen ontvangen een uitnodiging. Mochten wij u vergeten zijn, dan zijn inlichtingen te verkrijgen bij de organisatoren.

Eefje Spies 06-40544936  
Henk van der Ven 0299-420767

## Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2014

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 3 oktober in Apeldoorn.

# Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 9)



R.J. de Rijk

Het gebouw was binnen hier en daar verlicht, waardoor wij geen extra licht nodig hadden om ons te oriënteren en bovendien hadden wij onze zaklantaarn meegenomen. Wij snuffelden hier en daar wat rond en troffen al gauw een kompas aan, gemonteerd in een eikenhouten kistje met koperen bewanding, bodem en deksel.

Het zag er keurig uit en er was een briefje bij waarop stond geschreven: "gereviseerd -m.s. Sophia-dok 4". Op dezelfde werktafel lagen 4 prismakijkers en een parallelliniaal, eveneens met een briefje: "gereviseerd, afd. O" (Onderzeedienst). Wij besloten om het kompas, een prismakijker en de parallelliniaal mee te nemen. Wij glunderden naar elkaar, keken nog even rond en vertrokken weer door de zijdeur die ik afsloot.

Onze buit ging bij Alex in zijn motortas waarop hij naar huis vertrok en ik mijn piketdienst weer hervatte. Ik informeerde nog even bij de wachtpost MKK of daar nog bijzonderheden te melden waren, maar alles bleek rustig, ook geen inkomend of uitgaand verkeer. Na mijn piketronde afgewerkt te hebben, kwam ik ± 01.30 uur weer terug op het hoofdbureau alwaar ik mijn 'kapinggegevens' nog eens na ging lopen.

De belangrijkste artikelen van punt -2- kon ik doorstrepen. Zij waren verkregen door diefstal in landsbelang en niet om deze ten eigen bate aan te wenden. Een sextant hebben wij niet kunnen vinden, dus moesten wij maar varen op eigen doft (inzicht) en aan de hand van nog te organiseren zeekaarten.

Op 17 mei 1950 kwamen twee technische ambtenaren van de Koninklijke Marine afd. Verificatiedienst L.w. de heren

A.J. Keikes en M.A. van der Ban, bij ons op het hoofdbureau afd. recherche aangifte doen van diefstal c.q. vermissing van 1 kompas, 1 prismakijker en 1 parallelliniaal (...). Ik kreeg van onze chef recherche inspecteur A. Foorter opdracht om de aangifte op te nemen en ná onderzoek ter plaatse, een proces-verbaal op te maken. Aldus geschiedde bij proces-verbaal nr. 486-50.

Zowel Alex als ik hadden geen enkele wroeging over onze diefstal, want wij zagen dit als een daad van verzet tegen de komende agressie van de Japanse Deelstaat-Repoeblik Indonesia tegen de weerloze deelstaten inclusief de reeds grondrechtelijk geproclameerde R.M.S.

Ik kende reeds jaren lang mijn goede vriend de heer J. Moes, die toen directeur was van de Oost-Javaanse Prauwen Maatschappij (O.J.P.M.), gevestigd op het Marine-Etablissement, tussen de Admiraal Helfrichboulevard en de Kali Semampir. Hij was een oudgediende van het KNIL en reeds vóór de Tweede Wereldoorlog in dienst gekomen bij de O.J.P.M. Na de Japanse bezetting is hij (toen hij terugkwam uit Birma) wederom met de opbouw van de O.J.P.M. begonnen.

De heer Moes was een markante figuur. Hij was ± 1.90 lang, breed van postuur en had een spierwitte baard en snor. Hij was sympathiek en kende als geen ander de karaktertrekken en mentaliteit van de Nederlands-Indische bevolkingsgroepen van diverse pluimage. Hij was als 'totok' geboren en getogen in Nederland (Utrecht), maar sprak vloeiend Hoog-Javaans, Soendanees en Maleis. De heer Moes stelde er prijs op 'Paatje' genoemd

te worden, want hij hield niet van dat 'gemeneer'. Er was tussen 'Paatje' en mij in jaren een vertrouwelijke en vriendschappelijke band ontstaan en ik mocht hem beschouwen als mijn tweede vader in de Oost. Hij was even oprecht en eerlijk als mijn echte vader. Ik was dan ook nooit bang dat hij zijn mond voorbij zou praten en ik kon elk geheim met hem bespreken, wat dan ook geheim bleef. Ik had op zijn scheepswerf mijn eigen boot ter restauratie op de helling staan, waar ik dikwijls aan werkte. Van de kapitein van de baggermolen Van der Heijden van de Marinebasis had ik een T-Fordmotor gekregen die hij had opgebaggerd uit de haven van Soerabaja en geheel door de technische dienst van de Marine voor mij had laten reviseren, geschikt om in mijn boot te plaatsen.

Door mijn piketdienst had ik een vrije dag tegoed, die ik op donderdag 18 mei 1950 gebruikte, om weer eens even aan mijn boot te 'werken'. Die boot kon mij niet meer zoveel interesseren, want het was mij er alleen om te doen of 'Paatje' mij kon helpen aan de juiste zeekaarten.

Ik stapte op mijn Harley en reed naar de O.J.P.M.-werf, waar ik 'Paatje' juist tegen het lijf liep. Ik vroeg hem of hij zeekaarten had van Soerabaja naar Ambon. Hij keek mij streng en onderzoekend aan en bedulde mij mee te komen naar zijn kantoor waar hij zijn mandoerschrijver met een smoes de werf opstuurde. "Zo," zei 'Paatje', "en vertel mij nou maar eens waar ben jij mee bezig De Rijk?"

Ik maakte hem deelgenoot van onze plannen en vertelde over wat Alex en ik al hadden geregeld en nog tekort kwamen.



Hij had eveneens vernomen over de Proclamatie van de R.M.S. en vond het jammer dat hij al over de 50 jaar was, anders zou hij ook met de koala's mee zijn gegaan. Al pratende haalde hij van de zoldering tientallen zeekaarten te voorschijn die hij apart wilde houden om nader te bestuderen en sprak met mij af dat ik zondagochtend 21 mei 1950 bij hem koffie zou komen drinken en ik moest Alex dan meenemen. Er werd op zijn werf dan niet gewerkt, zodat wij dan in alle rust nadere details konden doornemen. Die zondag stapten wij samen op één Harley en reden naar de O.J.P.M.-werf van 'Paatje'. Toen Alex en ik op zijn kantoor kwamen, had 'Paatje' de betreffende zeekaarten reeds op zijn kaartentafel klaarliggen en was hij bezig een globale koers met potlood uit te zetten.

Er volgde eerst een gebruikelijke begroeting en nadat wij op een stoel hadden plaatsgenomen, stak 'Paatje' onmiddellijk van wal met een brokje zeemans-theorie. Hij gaf ons diverse adviezen waarvan hij op de zeekaarten aantekeningen maakte, zodat wij ze niet zouden vergeten, zoals: dit niet en dat wel te doen en te zorgen voor een goede stuurlast. Ook gaf 'Paatje' op de zeekaarten aan waar je wel en niet kon ankeren met juiste aanduidingen waar je wel en niet aan land kon gaan om vruchten, kokosnoten of drinkwater in te nemen. Hij gaf op de kaarten ook aan waar gevaarlijke riffen en sterke stromingen in dit jaargetijde waren in verband met passaatwinden.

Toen de meeste kwesties besproken waren, vouwde hij de zeekaarten op en liet hij zijn

djongos Achmad komen met koffie. Onderwijl zaten Alex en ik elkaar aan te kijken of wij een prijs uit te loterij hadden gewonnen. "Ik ben blij dat ik jullie hiermee kan helpen en als er nog iets is waar jullie geen raad mee weten, kom dan even langs, dan zal ik zien wat of ik nog kan doen voor jullie," aldus 'Paatje' na afloop van de koffietafel met spekkoek. Uiteraard waren wij hem bijzonder dankbaar en ik kon de zeekaarten van punt -2- van het kapingsplan doorstrepen.



---

## 9<sup>e</sup> Reünie voor de vrienden van Fak-Fak

**Datum:**

Zaterdag 8 november 2014

**Locatie:**

Kumpulan Bronbeek, Arnhem

**Uiterste datum voor inschrijving is 1 november 2014.**

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per persoon, overmaken op rekeningnummer NL52RABO014.43.18.989 ten name van J. Malipaard te Sprundel onder vermelding van "Reünie Bronbeek 2014".

Betalen is deelnemen.

*Info:* J. Malipaard, telefoon: 06-40744695

*E-mail:* malipaardtua@gmail.com of

mevr. De Ruyter, St. Janstraat 61,

4714 EB Sprundel, telefoon 0165-384751

*E-mail:* loes.de.ruyter1@gmail.com

---

## Reünie T-Brigade

Grote reünie met plechtige herdenking, maar ook amusement en gratis loterij voor alle veteranen van alle onderdelen die gediend hebben bij de T-(Tijger) Brigade in Nederlands-Indië, Midden-Java.

**Datum:** Zaterdag 27 september 2014

**Locatie:** Van Brederode / Lunettenkazerne te Vught

Voor inschrijving en informatie:

Tel. 010-4382758 of 06-25278220

*E-mail:* marianne@lankhuizen.com



## Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,  
8939 CM Leeuwarden  
Tel. 058-2800048  
E-mail: henk.moorlag@hotmail.com  
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Op onverklaarbare wijze is er in de vorige 'SOBAT' geen verenigingsnieuws vermeld van VOMI Friesland, vandaar nog een wat late berichtgeving over onze algemene ledenvergadering 2014. Op deze jaarvergadering waren 70 personen aanwezig, waarvan er 60 personen deelnamen aan het aansluitende diner. De namen werden genoemd van 35 leden die in 2013 waren overleden, waarna een korte herdenking volgde. Aftredende bestuursleden waren Henk Moorlag en Hein Pols, er hadden zich geen nieuwe kandidaten gemeld en iedereen was het eens met de opvatting dat het bestuurswerk bij VOMI Friesland een baan voor het leven is, waardoor dit tweetal opnieuw werd ingehuurd als secretaris en penningmeester. De reglobijeenkomsten vormden een belangrijk punt van aandacht. Het bezoek is dusdanig teruggelopen dat het bestuur zich afvroeg of we daar maar niet mee moesten stoppen en in plaats daarvan nog maar drie jaarlijkse bijeenkomsten moesten houden, te weten: de jaarvergadering in het voorjaar in Joure met aansluitend een

diner, een bootreis in augustus/ september (voor 2014 is dit 2 september en hier heeft u al een uitnodiging voor ontvangen) en in oktober een bijeenkomst op de vliegbasis, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de regeling Reüniefaciliteiten Veteranen. Voor alle bijeenkomsten zal ieder lid een persoonlijke uitnodiging ontvangen en natuurlijk blijft ook de 'SOBAT' een belangrijke bron van informatie. Iedereen kon zich in de voorgestelde wijzigingen vinden, waartoe dus werd besloten.

Hoewel de meeste sobats al ver in de lachtig zijn, zijn wij als vereniging nog niet ingedut en blijft het bestuur zich inzetten voor onze vereniging zolang dat maar enigszins mogelijk blijft. Laten wij elkaar trouw blijven. Onze zieken wensen we veel sterkte en geduld toe en hopelijk een voorspoedig herstel.

## Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler  
De Drentsehof 25 b  
2951 VZ Alblasterdam  
Tel. 078-6913515  
E-mail: veteranen26706@ziggo.nl  
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477  
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

### Contactmiddagen

Op donderdag 23 oktober 2014 is er een contactmiddag in Oude Tonge, gebouw Diakonla, Kolfweg 1, Zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30

uur. Ook leden van de Bond van Wapenbroeders zijn deze middag van harte welkom.

Op donderdag 20 november 2014 is er een contactmiddag samen met de BvW afdeling Zuid-Holland Zuid Oost in Hardinxveld-Giessendam, Hervormd Centrum, Talmestraat 9, Zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur.

Voor deze contactmiddagen worden geen aparte uitnodigingen verzonden.

### Indië-herdenking Puffershoek

Op 19 september 2014 zal de jaarlijkse Indië-herdenking bij het monument op begraafplaats 'Essenhof' te Puffershoek plaatsvinden. Aanvang herdenking is om 14.00 uur.

### 55- en 60-jarig huwelijk

Op 26 mei 2014 vierden de heer en mevrouw Mergler uit Alblasterdam hun Smaragden huwelijksfeest (55 jaar).

Op 22 juni 2014 vierden de heer en mevrouw Hoogervorst uit Sassenheim hun Diamanten huwelijksfeest (60 jaar).

Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukkigwens.

## Zeeland

Secr. M.J. Boogaard  
Rozengracht 36  
4382 PA Vlissingen  
Tel. 0118-418641  
E-mail: papua@zeelandnet.nl

### 100 jaar

Op 21 april jl. werd ons lid W. Pluygers uit Burgh-Haamstede 100 jaar. Namens het bestuur van VOMI Zeeland werd door penningmeester P. Stoendijk een kistje Zeeuws fruit aangeboden, hetgeen door de jarige bijzonder werd gewaardeerd.



## Noord-Brabant W

Secr. Wiel Huppermann  
Wuustwezelsteeweg 18 bus 2  
B-2920 Kalmthout  
Telefoon 0032-495109297  
E-mail: WIEL-III@telenet.be  
Soc. Comm. Tel. 0165-312816  
E-mail: pnwelten@kpnmail.nl

Op 29 april jl. waren de heer en mevrouw Roks-Lambregts 60 jaar getrouwd. Zij vierden het feest op 3 mei. 20 sobats vormden een erehaag en salueerden toen het bruidspaar de feestzaal binnenkwam. Nadat de sobats hen hadden gefeliciteerd, bood onze Sociaal Commissaris Piet Welten het paar een gesloten envelop met inhoud aan.



4 mei jl. de traditionele dodenherdenking. Door leden van onze vereniging werden op diverse plaatsen bloemen gelegd: in Breda door de heren Krijnen en Walda, in Roosendaal door de heren Van Overveld en Van Caam, in Bergen op Zoom door mevrouw de Graaf-v.d. Aartsen en de heer Ros. Daarnaast was er een erewacht bij het monument in Oudenbosch.

Op 19 mei jl. hebben leden van VOMI Noord-Brabant West en Wapenbroeders West Brabant in Willemstad een krans gelegd ter nagedachtenis van de ramp met "Rhenus 127" waarbij op 31 mei 1940 167 Belgische krijgsgevangenen om het leven kwamen.

Onze voorzitter (Willem van Kempen) is aanwezig geweest bij de opening van het Veteranenloket op 11 juni 2014 bij De Basis te Doorn. De

opening van het Veteranenloket werd rond 13.00 uur door de minister van Defensie, mevr. Hennis-Plasschaert, verricht. Zij sprak ons allen toe en gaf aan hoe belangrijk het Veteranenloket is. De opening geschiedde doordat de minister telefonisch contact opnam met het Veteranenloket.

Piet Welten en Wiel Huppermann hebben op 12 juni jl. een krans gelegd bij de Indië Gedenktekens Breda-Oosterhout op de Trip van Zoudtlandtkazerne te Breda.

Na 6 jaar mede de vereniging door moeilijke tijden te hebben geloofd, heeft Costa Yocarini ten overstaan van ongeveer 80 sobats afscheid heeft genomen als bestuurder. Dit afscheid werd begeleid door een dankwoord van onze voorzitter, een flink applaus en een cadeaubon. Costa, nogmaals bedankt voor je inzet voor VOMI Noord-Brabant West.

We hebben het eerste deel van dit jaar afgesloten met een gezellige zomerbijeenkomst. Bij binnenkomst was er gebak in diverse soorten. De dag werd opgeluisterd door 'In the Mood' uit België, die voor stemmige muziek zorgde. Wij wensen u allen een prettige vakantie en hopen elkaar weer te zien op 13 augustus in Roosendaal.

In 2014 zijn nog bijeenkomsten gepland op:

**Woensdag 13 augustus**  
Engelbrecht van Nassaukazerne  
Parabaan 10, 4706 CN  
Roosendaal

**Woensdag 17 september**  
Vliegbasis Woensdrecht  
Koolweg 40, 4631 SZ  
Hoogerheide

**Woensdag 15 oktober**  
Trip van Zoudtlandtkazerne  
De la Reijweg 95, 4818 BA  
Breda

**Woensdag 12 november**  
Engelbrecht van Nassaukazerne  
Parabaan 10, 4706 CN  
Roosendaal

**Kerstdiner. 19 december**  
aanvang 12.00 uur  
Trip van Zoudtlandtkazerne  
De la Reijweg 95, 4818 BA  
Breda

*De toegang tot kazernes is aan regels gebonden. Allereerst dient iedere deelnemer aan de VOMI bijeenkomsten in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs (dus ook de eventuele partner en vrienden/vriendinnen). Het bestuur dient daarnaast, uit veiligheidsoverwegingen, een lijst met persoonsgegevens aan de leiding/beveiliging van de kazerne door te geven. We hebben daarvoor de volgende gegevens van u, uw eventuele partner en vrienden/vriendinnen nodig: Voorletter, familienaam, geboortedatum, geboorteplaats.*

## Binnenland

Secr. K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2993 IIII Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
E-mail: klaasorsel@live.nl  
Soc. Comm. Tel. 0561-688772  
E-mail: vomisoccom@kpnmail.nl

VOMI Binnenland groeit langzaam in ledental. Nadat een aantal jaren geleden de leden van voormalig VOMI Flevoland hierin waren ondergebracht, zijn m.i.v. 1 juni jl. ook de leden van VOMI Overijssel overgebracht naar de lidvereniging VOMI Binnenland. De leden van voormalig VOMI Overijssel zijn middels een schrijven hiervan op de hoogte gebracht.

Als contactpersonen voor de leden van voormalig VOMI Overijssel zijn aangesteld de heren J. Oldenbeuving en A. Scholten. Als sociaal commissaris zal in deze regio de heer J. Oldenbeuving voorshands de belangen blijven behartigen.

## Noord-Brabant O

Secr. J. v.d. Ham, Buxusplaats  
10, 5038 HK Tilburg  
Tel. 013-5400380  
E-mail: vomi.nbo@veteranen.nl

Ook dit jaar trok onze jaarlijkse reünie in Oirschot op donderdag 26 juni jl. weer een volle zaal. Een gezellige dag met uiteraard een verloting met mooie prijzen, een leuk muzikaal optreden van het Heuvel Trio en natuurlijk als klapstuk de Sgt. Wilson Show. De bekende rijstmaaltijd en de verloting maakten de dag compleet.

Een zeer geslaagde dag met vele dankbetuigingen bij het verlaten van de reünie.

Velen vroegen ons: Volgend jaar weer? De toekomst zal het wel uitwijzen!

## Zeeuwse Veteranendag 2014

Zaterdag 21 juni jl. was het voor de 8e keer dat er een Zeeuwse Veteranendag werd georganiseerd. Dit jaar in Vlissingen met een ontvangst in het Stadhuis van Vlissingen. Voor deze dag hadden zich 480 personen aangemeld. 25 oude legervoertuigen reden mee in het defilé, verzorgd door het Bevrijdings-museum Zeeland uit Nieuwdorp en een luchtshow van oude vliegtuigjes van 'Wings To Victory' uit midden Zeeland. Het defilé werd afgenomen door LTZ I B. Dijkhuizen (commandant van de Marinekazerne in Vlissingen) terzijde gestaan door de burgemeester van Vlissingen (mevr. L. Demmers-van der Geest) en de Commissaris van de Koning in Zeeland (drs. J. Polman). Namens de Inspecteur der Veteranen was aanwezig Lt Kol T. van Mastriigt. Namens de commandant van het Regionaal Militair Commando Zuid, lkol J. Harinck. Afgevaardigden van het college van het gemeentebe-

stuur in Vlissingen en vertegenwoordigers van diverse gemeenten in Zeeland waren eveneens aanwezig. Na het defilé was er gelegenheid om in het stadhuis onder het genot van een drankje nog even gezellig na te praten. Mede door de steun en medewerking van de heer C. A.

Nieuwenhuyzen van de gemeente Vlissingen en tien militairen van de Natres -die voor steun en begeleiding zorgden- is het een geslaagde dag geworden. Namens het bestuur van de Stichting Zeeuwse Veteranendag hiervoor onze hartelijke dank.



## 6e Reünie 928<sup>e</sup> Afd Lt Iua Nieuw-Guinea 1962

Datum: Vrijdag 10 oktober 2014  
Locatie: Kumpulan / Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem



Aanmelden tot uiterlijk 30 september a.s.  
Alle ons bekende personen hebben in april reeds een uitnodiging ontvangen.

Info: Joop de Ruiter (tel. 050-5034550)  
E-mail: joop.deruiter@hetnet.nl  
Website: www.nng928.veteranen.nl

## SOCIAAL COMMISSARISSEN



**Voorzitter/secretaris**  
 Wil P.J. Patist  
 Stellingeweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpade  
 tel. 0561-666772  
 mobiel 06-15100579  
 E: vomi-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/  
 Budgethouder FSZ**  
 Theo H.A. Rump  
 Albatrosstraat 14  
 2352 EG Leiderdorp  
 Tel. 071-5416936  
 E-mail:  
 Theorump@gmail.com

**Coördinator monumenten**  
 Ger de Jong  
 Rozenlaan 41  
 2995 AS Heerjansdam  
 Tel. 078-6771902



stichting  
 veteranen  
 platform

### SOCIAAL COMMISSARISSEN

#### Drenthe-Groningen

Vacant

**Noord-Brabant West**  
 P.N. Welten  
 Beukenlaan 35  
 4731 CD Oudambosch  
 tel. 0165-31 28 16  
 pnwelten@kpnmail.nl

#### Friesland

Hans N. Blom  
 Tjelke v.d. Walstraat 24 T  
 8723 CA Koudum  
 tel. 0514-522107

#### Limburg

H.A.M. van Haaf  
 Post, Stassenstraat 44  
 5921 CV Venlo  
 tel. 077-3622592  
 hemanwants@online.nl

#### De Veluwe

J.G. (John) Muller  
 Groeneveldstraat 115  
 3882 XE Putten  
 Tel. 0341-845264  
 j.muller783@upcmail.nl

#### Zuid-Holland

G.A. Muller  
 De Tol 365  
 2266 EG Leidschendam  
 Tel: 070-3019477

#### Noord-Brabant Oost

J. van der Ham  
 Bluzusplaats 10  
 5038 HK Tilburg  
 tel. 013-5400380  
 vomi.nbo@veteranen.nl

#### Utrecht/t Gooi

L. Dorrestijn  
 Nassoupark 36  
 3481 HE Harmelen  
 Tel. 0348-443731  
 l.dorrestijn@selfort.nl

#### Zeeland

Marcel J. Broogaard  
 Rozengracht 35  
 4382 PA Vlissingen  
 Tel. 0118-418641  
 pepusa@zeelandnet.nl

#### Noord-Holland

Nico Baan  
 Molenvorfslaan 5B  
 2103 TE Heemstede  
 tel. 023-6283997  
 nbaan@kpnmail.nl

W.A.J.K. (William) Roza  
 Heemraadstraat 9  
 3131 VG Vlaarding  
 tel. 010-4340970  
 w.roza3@kpnplanet.nl

#### Rivierland/ Oost Gelderland

Vacant

#### VOMI Binnenland

Wil P.J. Patist  
 Stellingeweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpade  
 Tel. 0561-666772 /  
 06-15100579  
 vomi-soccom@kpnmail.nl

### FONDS SOCIALE ZORG

#### Beheerder Tcoj, P.R. en Voorlichting

J. (Sjef) Franken  
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam  
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl

#### Postzegels

J. Hoevelaken  
 Weerdestein 175  
 6714 CN Ede  
 Tel. 0318-614557

#### VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul PG. Gommers  
 Alb. Neuhuyslaan 23  
 8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231

E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

**Budgethouder** Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede, tel. 0318-614557.**  
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.

## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 7,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 8,50 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.**

Via @mail: [sjef.franken@versatel.nl](mailto:sjef.franken@versatel.nl)

**Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland



## Nieuwe Leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
Bezemer A.	Dordrecht	KM NNG
Bronneberg - Wirtz T.F.M.H.	Kerkrade	
Everaerts J.W.A.	Baarlo	KON. MARINE
Molenkamp H.J.	Nunspeet	AAT
Vogel M.	Ablasserdam	

## 1 oktober 2014 - Herdenking bij het Papua-monument op Landgoed Bronbeek in Arnhem

Na realisatie van de plaatsing van het monument in 2012 werd deze herdenking georganiseerd door het initiatiefcomité. Hierbij ontstond de gedachte om de herdenking van de Papuastrijders jaarlijks te laten plaatsvinden. Het initiatiefcomité zocht daarvoor toen een bestaande organisatie met relatie tot voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. In de zomer van 2013 besloot het bestuur van de Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962 om de organisatie van de herdenking bij het Papua-monument op zich te nemen. In oktober 2013 verzorgde de Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962 deze herdenking voor de eerste keer.

**Op 1 oktober 2014 zal deze herdenking weer plaatsvinden. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan verzoeken we u dit schriftelijk te willen melden aan onderstaand adres. Na aanmelding ontvangt u nadere mededelingen over deze bijeenkomst. Wij verwachten uw aanmelding voor 20 augustus a.s.**



Per post: Jaap van Hensbergen, Ravelstraat 4, 6815 HB Arnhem  
Per mail: [hensaradvies@jaapvanhensbergen.nl](mailto:hensaradvies@jaapvanhensbergen.nl)



BankGiroLoterij  
CULTUUR MAAKT JE RIJKER

Nationale Postcode Loterij en BankGiro Loterij ondersteunen vfonds

# veteranenhotels

voor jong en oud



## Hotel De Foreesten [NL] \*\*\*\*

Midden in het groene hart van de Veluwe, aan de rand van het pittoreske dorpje Vierhouten, ligt 4\* Hotel de Foreesten. Een aanrader voor wie op zoek naar rust is en van een natuurlijke omgeving wil genieten. De vele wandel- en fietsroutes voeren u langs uitgestrekte heidevelden en bossen en schilderachtige dorpjes. Bij terugkomst kunt u heerlijk nagenieten met een kop koffie bij de open haard in onze brasserie of in de jacuzzi.

Gortelseweg 8 • 8076 PS • Vierhouten • T: 0577-411323 • [www.foreesten.nl](http://www.foreesten.nl)



## Hotel Eurotel Atlas [NL] \*\*\*

Is door de Nederlandse Hotel Classificatie geclassificeerd met drie sterren. Het hotel is gevestigd in het centrum van het gezellige en toeristische Valkenburg. Vanuit het hotel loopt u zo het warme hart van Valkenburg in met zijn winkelstraatjes, monumenten en musea en uiteraard kunt u hier volop genieten van de welbekende Limburgse vlaai.

Nieuweweg 7 • 6301 E5 • Valkenburg • T: 043-6015341 • [www.atlashotels.nl](http://www.atlashotels.nl)



## Hotel De Oringer Marke [NL] \*\*\*

Gelegen aan de brink in het dorp Odoorn is De Oringer Marke een ideaal uitgangspunt voor mooie fiets- en wandeltochten door de prachtige natuur van Drenthe. Het hotel bevindt zich bovendien op slechts zeven kilometer afstand van Emmen met zijn beroemde dierenpark. Uitstapjes naar museumdorp Orvelte, Bourtange, Westerbork en het hunebedcentrum in Borger liggen op steenworp afstand.

Hoofdstraat 9 • 7873 BB • Odoorn • T: 0591-519000 • [www.deoringermarke.nl](http://www.deoringermarke.nl)



## Hotel Panoramablick [D] \*\*\*

Hotel Panoramablick ligt op één van de mooiste en rustigste plekjes van 't Sauerland, in het bergdorpje Wildewiese. Panoramablick is de ideale uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietstochten of u kunt een bezoek brengen aan o.a. het vakwerkstadje Soest en de druipsteengrotten. In de winter, als er sneeuw ligt, kunt u skiën, langlaufen of rodelen vanuit het hotel.

Wildewiese 10 • 59846 Sudern-Wildewiese • T: 0049-(0)2395 1313 • [www.hotelpanoramablick.nl](http://www.hotelpanoramablick.nl)

## 5-daags All Inclusive midweek arrangement

- 4 x logies in 2-persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 x lunchpakket
- 4 x 3-gangen diner
- GRATIS consumpties van 18.00 tot 23.00 uur  
incl. binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap

van maandag tot vrijdag  
in één van deze  
veteranenhotels

van  
~~€ 231,-~~  
**€ 195,-**

p.p. in verblijfsbasis  
van oktober t/m mei  
incl. toeristenbelasting

In het zomerseizoen (juni t/m september) is dit arrangement voor  
veteranen € 229,- normaal 258,- p.p. (exclusief toeristenbelasting)

## Bij ons betaalt u GEEN RESERVERINGSKOSTEN !

Van elk geboekt veteranenarrangement gaat 10 euro naar een fonds voor veteranenactiviteiten zoals noodlijns ondersteuning en de jaarlijkse veteranencruise voor gewonde veteranen!

 in samenwerking met  
**veteraneninstituut**