

29e jaargang • nummer 156 • oktober 2014

SOBAT



W O M I



Advent, Kerst- en Nieuwjaarsreizen

Speciaal voor de gezelligste tijd van het jaar heeft BTR Reizen een ruime keuze aan mooie Advent-, Kerst- en Nieuwjaarsreizen. De keuze is aan u!

Autoreizen

- 3 dg. Advent in Valkenburg / Zuid-Limburg € 79,-
- 3 dg. Advent in het Duitse Westerwald € 69,-
- 3 dg. Advent in het Duitse Teutoburgewald € 76,-
- 3 dg. Advent in Krefeld / Nordrhein Westfalen € 76,-
- 4 dg. Kerst in Hotel Witteveen / Drenthe € 196,-
- 4 dg. Kerst in Hotel Heiderhof / Westerwald € 199,-
- 5 dg. Kerst in Hotel Der Jägerhof / Teutoburgerwald € 286,-
- 5 dg. Kerst in De Bonte Wever / Assen € 393,-
- 3 dg. Oud & Nieuw in De Bonte Wever / Assen € 229,-

Riviercruises

- 4 dg. Kerstshoppingscruise Düsseldorf/Keulen € 199,-
- 7 dg. Kerstcruise over de romantische Rijn € 595,-
- 11 dg. Kerst en Nieuwjaarscruise Ned. en Duitsland € 849,-

Vliegvluchten

- 8 dg. Kerst in Calpe Costa Blanca € 629,-
- 15 dg. Kerst en Oud & Nieuw in Calpe / Spanje € 669,-

Bel 055-5059500 voor gratis folder en reserveringen of
bezoek www.BTRreizen.nl.



HOTELARRANGEMENTEN
Kerst- en Nieuwjaar Special 2014

BTR REIZEN
VERMAKELIJK

*Kerst vakantie in
Westerwald en Duitse
Teutoburgewald Calpe Costa Blanca
Spanje. Nieuwjaar
in de Bonte Wever Assen*

BTR REIZEN ☎ 055 - 5059500 • WWW.BTRREIZEN.NL

ZONVAKANTIES 2014 / 2015

Calpe aan de Costa Blanca



*Compleet aanbod
Spaanse Zonvakanties
Calpe aan de Costa Blanca*



BTR REIZEN ☎ 055 - 5059500 • WWW.BTRREIZEN.NL

Zonvakanties Calpe Costa Blanca

Populair bij vele veteranen zijn de Zonvakanties naar Calpe aan de Costa Blanca

Een weekje naar de Spaanse zon in het najaar, winter en het voorjaar tot aan een compleet overwinteringsverblijf aan de Costa Blanca in Calpe! BTR Reizen biedt van september t/m juni deze aantrekkelijke Zonvakanties.

**15-dagen Kerst- Oud & Nieuwjaarsreis naar Calpe € 669,-
Speciale Veteranen Voordeel Prijs € 599,- p.p.**

Alle BTR Reizen Zonvakanties zijn inclusief:

- ✓ Vlucht Rotterdam - Alicante / Transavia.com.
- ✓ Transfer van Alicante - Calpe.
- ✓ *** & **** hotels / appartementen.
- ✓ Welkom met glas Sangria.
- ✓ Nederlandse reisleiding in Calpe.

Prijzen vanaf en per persoon.
Voor alle informatie en reserveringen
www.BTRreizen.nl of bel voor gratis folders.

SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

'Alles Inclusief' vakanties altijd met Veteranen Voordeel

Ook in het Najaar en Winter 2014 / 2015 bent u weer van Harte Welkom in de Veteranenhotels, gelegen op de mooiste plekjes op de Veluwe, Friesland, Drenthe, Twente en Zuid-Limburg.

U kunt in een gezellige ambiance volop genieten van een aantrekkelijke 'Alles Inclusief' vakantie, die uiteraard weer met **VEEL VETERANEN VOORDEEL** wordt aangeboden.

Interesse, zie www.BTRreizen.nl of bel. 055 - 5059500 voor gratis folder.

Veteranen
Voordeel Prijs
al vanaf
€ 199,00
p.p.

Hotel Dennenhoeve* Nunspeet | Veluwe**



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie
Winterseizoen van okt. t/m april voor € 239,-
Veteranen Voordeelprijs € 216,- p.p.

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie
van maandag t/m vrijdag

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met . . .
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ **GRATIS** 4 avonden 18.00 - 22.00 uur drankjes met keuze uit: koffie, thee, vruchtensappen, frisdrank, tapbieren, jenever en huiswijnen

Hotel 't Holt* Diepenheim | Twente**



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie
Winterseizoen van okt. t/m mrt. voor € 239,-
Veteranen Voordeelprijs € 213,- p.p.

Hotel Abdij de Westerburcht* Westerbork**



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie
Het gehele jaar 2014 en 2015 voor € 268,-
Veteranen Voordeelprijs € 242,- p.p.

Hotel Op de Boud* Valkenburg | Zuid-L.**



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie
Het gehele jaar 2014 en 2015 voor € 255,-
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

Hotel Gaasterland* Rijs | Friesland**



4 dagen 'Alles Inclusief' vakantie
Winterseizoen van nov. t/m mrt. voor € 159,-
Veteranen Voordeelprijs € 143,- p.p.

**NIEUW: lang weekend
alleen winterseizoen
vrijdag t/m maandag**



BTR REIZEN

☎ 055 - 5059500 • WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, vervuaten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.

Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
P. de Hoogstraat 6
6101 DH Elstou
Tel. 046-4300607
E-mail:
l.noordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
R.J. Orsel
Van Bobokenhaven 63
2903 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
kdaorsel@live.nl

1e Penningmeester
A. Lujendijk
Voordijk 475
2903 BC Barendrecht
Tel. 0180-618425
E-mail:
am.lujendijk@gmx.net
Banknummer
NL49 RABO 0180 4201 43
of

NL02 INGB 0004 2303 00
i.n.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht
2e Penningmeester
F. Bergman, Smeetsjeshof-
straat 11, 6005 SC Weert
Tel. 0495-564641/
06-12202692. E-mail:
fbergman49@online.nl

Vz./secr. Soc. Comm.
Hil P.J. Falst
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0561-688772
Mobiel: 06-151100579
E-mail:
vomi-soccom@kpnmail.nl

Vice-vz./Budgethouder
Th.H.A. Ramp
Albatrosstraat 14
2352 EG Leidenorp
Tel. 071-5416936
E-mail:
Theoramp@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland
A.M. Mol
De Wiczeboom 9
8332 JT Steenwijk
Tel. 0521-512095
E-mail:
a.mmol@online.nl

Bredelen
R. Orlt, J.M. Blom
G. de Jong, E. Pencieboom,
E.J.F. Smoorenburg

Leden van Verdienste

G. Deteman; G.C. Meunise; T.J.J. Gaastra;
M. Vis; A.N. v.d. Vis - Bloem; D. Visscher;
W.G.L. Topée; J. Franken; P.J.G.M.
(e Walvaart; J. Oldenbeuving;
D. Hermens; P.J.M. Looyen; P.N. Welten; Th. Maase;
J. v.d. Hans; H.H.M. Mengler; P.W. Rayvenhoven;
A.W. Scholten; J. Perkke

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden,
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden,
- Het ijveren voor het bijvond-eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen absente van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden,
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kamersaadschap tussen de leden van haar lidverenigingen,
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken,

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aansprekende doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopsmans, Brigade-generaal des Jagers bd

Leden
Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd
C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd
Dr. W.A. Broeder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd
P.A. Wilming, Kolonel der Infanterie
J.H. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd
Prof. dr. R.A.C. Hoksbergen, Emeritus hoogleraar

Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Deleman
Amstelpad 17
3181 EA Rozenburg
e-mail: vomicks@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofredacteur Th.H.A. Ramp (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur E. Falck
De Bongerd 94
5545 JW Oss
Mobiel: 06-54974053
E-mail: efalck@xs4all.nl

Fotobewerking/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties R.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat: Herdenking Roermond 2014

Druk: Zalsman, Zoelre

Sluitingsdatum inzenden kopij:

Nr. 157 24-10-2014

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Van de Voorzitter

Hoewel er door het hele jaar op veel plaatsen in Nederland een herdenking wordt gehouden bij Indiëmonumenten, lijken de zomermaanden toch een plek te zien. Waar het bestuur van VOMI Nederland een uitnodiging krijgt, wordt daaraan (indien maar enigszins mogelijk) door één of meer bestuursleden gehoor gegeven. Zelf was ik op 15 augustus aanwezig in Heerenveen waar ik ook een toespraak mocht houden. Verder heb ik ook de plechtigheden bijgewoond in Leeuwarden (27 aug), Terneuzen (29 aug), Leiden (3 sep) en Roermond. Het aantal Indië veteranen dat aanwezig was, varieerde van enkele tientallen tot vele duizenden. Maar het gaat ultraard om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. En voor de kwaliteit van de herdenkingen staan talloze vrijwilligers borg met steun van de gemeente en vaak ook van scholen, scouting en andere organisaties zoals defensie. Het is fantastisch om te ervaren hoe zij gezamenlijk met veel inzet en enthousiasme elk jaar weer een waardige, stijlvolle herdenking weten te realiseren. Hulde aan al deze mensen! U kunt ze niet beter bedanken dan door aanwezig te zijn, hoeveel moeite u dat misschien ook kost. Doen!

De herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 (NIM) vond dit jaar plaats onder ideale weersomstandigheden. Duizenden Indië veteranen, autoriteiten en belangstellenden wisten op 6 september de weg naar het 'Nationaal Herdenkingspark Roermond' te vinden. Evenals de vorige 26 keer, waren ook nu weer de ontvangst, de herdenking en de nazit perfect georganiseerd, niet in de laatste plaats ook hier weer dankzij talloze vrijwilligers. Graag betuigen wij hen onze dank en waardering! Na een goed gesprek met voorzitter Limpens, bleef de kranslegceremonie dit jaar ongewijzigd en konden de vertegenwoordigers van militaire eenheden en organisaties bij "hun" krans of bloemstuk de eregroet brengen aan de sobats die niet uit v.m. Nederlands-Indië terugkeerden. Wij danken het bestuur van het NIM voor hun luisterend oor! Tot slot was ik op 17 augustus, evenals in voorgaande jaren, aanwezig bij de receptie die de Indonesische ambassadrice gaf in Wassenaar ter gelegenheid van de viering van negenenzestig jaar onafhankelijkheid. Je kunt een afwijkende mening hebben over datum en jaartal, maar dat hoeft nog geen reden te zijn om de receptie niet te bezoeken. Ik werd buitengewoon hartelijk ontvangen door de ambassadeur en het ambassadepersoneel en mijn aanwezigheid als uw vertegenwoordiger werd zeer op prijs gesteld. In een strakke ceremonie werd de Indonesische vlag gehesen, de onafhankelijkheidsproclamatie voorgelezen en een Indonesische onderscheiding uitgereikt. Van een negatieve toon of houding richting Nederland in het algemeen of het Nederlandse militaire optreden destijds was geen enkele sprake. Volgend jaar hoop ik er weer bij te zijn.

Uw voorzitter, Leen Noordzij

Nieuws van de Bestuurstafel



- Op 7 september jl. zijn op verzoek van het bestuur van VOMI Nederland door de Oorlogsgravenstichting kransen gelegd op de 7 Erevelden in Indonesië.
- Met de verzending van het augustusnummer van 'SOBAT'/'Wapenbroeders' werd ook een enquêteformulier meegezonden. Aan het adres van de redactiecommissie van 'SOBAT' werden 849 enquêteformulieren teruggezonden. Ruim 94% van de geënquêteerden heeft zich uitgesproken met de woorden "tevreden" tot "lovend" over de gezamenlijke uitgave van 'SOBAT'/'Wapenbroeders'.

*K.J. Orsel
Secretaris*

Een vreemde belevenis

Het was in 1948 toen we met een 3-daagse patrouille op Oost-Java, waar we gelegerd waren, op de eerste dag in de late namiddag na een enorme klauterpartij langs een bergrivier in het Tengergebergte liepen. We liepen langs de bergrivier (die meer op een beek leek), die zich een weg had gezocht tussen enorme rotsblokken die uitgespuwd waren door de vulkaan "Bromo", via een smal pad naar een kampong. Hier mochten we onze tenten opslaan op het erf van het kamponghoofd (petinggi = een soort burgemeester). Hij had een hele grote tuin achter zijn huis.

Toen ik daar rondliep, zag ik een rotsblok van plusminus 2 bij 3 meter waaromheen een bamboe hek was aangebracht. Ik vroeg het kamponghoofd wat daar de bedoeling van was en hij zei dat de steen zeer gevaarlijk was. Als een kip op dit rotsblok

ging zitten was hij binnen een kwartier dood. Ik keek hem aan en hij kon zien dat ik hem niet geloofde. Hij pakte een kip en zette die op de steen. En jawel hoor, binnen een kwartier lag er een dode kip.

Hij zei dat ze het met een geit hadden geprobeerd en die was na een uur dood.

Die avond en nacht voelde ik mij niet prettig en toen ik 's nachts met een collega 2 uur wacht moest lopen rond het huis, bleef ik nauwelijks stilstaan. Ik denk toch door een soort van angst. Nog wekenlang bleef dit voorval in mijn gedachten. Toen ik het aan een paar vrienden vertelde, werd ik hartelijk uitgelachen. Maar een tijd later kwam dat voorval ter sprake op een feestje bij een Indische familie waar ik door de dochter des huizes was uitgenodigd. Haar vader was een KNIL-officier en hij wist de waarheid achter mijn verhaal. Hij vertelde dat in de buurt

van vulkanen aardstralen voorkomen en dat er onder dat rotsblok een punt was waar die aardstralen bij elkaar komen. Deze kunnen inderdaad zo sterk zijn dat ze dodelijk zijn. Hij zei dat indien er een mens op ging zitten, deze het ook niet zou overleven als hij er te lang op zou blijven zitten.

Ik weet niet of deze man het bij het rechte eind had, maar de kampong heette Banjoe-Rimboe en ligt in de bergen van Oost-Java, te bereiken vanuit het stadje Pasoeroean. De steen zal er heus nog wel liggen en die aardstralen zullen er nu ook nog wel zijn.

*Wiel Creemers, Montfort (L),
OVW'er 2-10 en 2-15 RI,
Oost-Java 1946-1949*



Waalwijk schrijft geschiedenis: Club van Oud-Indiëgangers legt er -helaas- het bijltje bij neer

Een kleine 200 jonge Waalwijkers worden in de jaren 1945-1950 als militair uitgezonden naar voormalig Nederlands Oost-Indië om het vaderland te dienen en daar, orde en vrede te herstellen. In de vijf lange jaren van strijd en politionele acties, waarbij 6200 militairen het leven laten, komt onder politieke druk van diverse landen, maar vooral Amerika, in 1949 aan de bloedige strijd een eind. Op 27 december van dat jaar wordt de Republiek Indonesië officieel erkend, komt Soekarno aan de macht en trekt Nederland zijn troepen terug uit de Gordel van Smaragd. Stadgenoot Antoon van Hilt sneuvelt op Java, hij keert nooit meer terug...

De oorlog is voorbij, maar de vele herinneringen blijven. Er is nauwelijks tijd om stil te blijven staan, er moet gewerkt worden aan de toekomst, relaties worden opgebouwd, gezinnen gesticht. Toch is er behoefte aan contact, kameraadschap en saamhorigheid. Een paar actieve veteranen richten 7 juni 1979 een vereniging op die zich de Club van Oud-Indiëgangers



noemt. 60 veteranen melden zich enthousiast aan. De heren Christ Appels†, Theo Bonants en Kees Hobbelen† nemen het initiatief. Ze organiseren bijeenkomsten, nemen deel aan 4 en 5 mei vieringen, zijn er voor elkaar bij voor- en tegenspoed en dragen hun onderlinge vriendschap naar buiten uit. Ze zijn eveneens begaan met het lot van de arme bevolking van het land waar ze hebben gediend en zoeken naar de mogelijkheden en vinden een prachtig doel. Toevalligerwijs raakt Appels, die zakelijke contacten heeft met zijn transportbedrijf in Indonesië, in contact met de Nederlandse

missiebisshop Monseigneur Soudant en deze twee worden vrienden. De bisschop is werkzaam in Palembang, in het straatarme Belitang-gebied van Zuid-Sumatra en kan wel wat extra hulp gebruiken. Als de pastoor van Waalwijk dat jaar nog geen vaste bestemming heeft voor de opbrengst van de Vastenactie, weet Appels wel een goed doel en zo ontstaat een vaste warme band tussen Waalwijk en Belitang in de voormalige kolonie. De veteranen werkzaam in Waalwijk e.o. promoten hun doelstelling in het bedrijfsleven, bij de Rotaryclub en de plaatselijke Rabobank. Ook de bevolking doet een flinke dult in het zakje en de totaalopbrengsten zijn hartverwarmend. Als het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en de Cebemo ook nog een steun in de rug geven, worden prachtige resultaten bereikt. In het bijzijn van de minister wordt in 1982 een bedrag van f 368.000,- overhandigd aan de bisschop die uiteraard reuze in zijn nopjes is. Met dit enorme bedrag worden kleine poliklinieken, een tehuis voor gehandicapten, een landbouwinstituut compleet met





bibliotheek en een laboratorium gebouwd. Als Prins Bernard hoort van deze opmerkelijke successen, nodigt hij het voltallige bestuur uit op de koffie 'en nog meer' en spreekt zijn enorme waardering uit, een geweldige opsteker natuurlijk, nog steeds loopt men daar in het Brabantse met de borst vooruit en terecht. In al die jaren wordt een bedrag van f 900.000,- bijeengebracht alles voor het goede doel. Van het geld wordt, ter nagedachtenis van hun gesneuvelde kameraad Antoon van Hilst, in 1991 een klein doch waardig monument gefinancierd. Helaas loopt het na de eeuwwisseling wat minder, de fut lijkt er uit en als de bisschop terugkeert naar Nederland, de contacten verwateren, de ouderdom zich meldt, de gezondheid mede een rol gaat spelen, verandert de actieve club in een normale veteranenvereniging. Ze zien elkaar op vergaderingen, recepties, gezamenlijke uitjes en helaas ook bij minder prettige gelegenheden. De club van 60 is uitgedund tot 17, hebben de gezegende leeftijd van ruim 80 bereikt en beseffen dat het meer dan genoeg is geweest. Na rijp beraad, met spijt in het hart, maar met grote realiteitszin, besluit de algemene vergadering, bij de

viering van het 7^e lustrum, de club op te heffen. "We zetten er een dikke punt achter" aldus de huidige voorzitter Theo Verwiel. Hij informeert gemeente en andere betrokkenen en hoopt een waardig afscheidsfeest te mogen organiseren.

Gemeente, bestuursleden en Waalwijkse autoriteiten steken de koppen bij elkaar, vergaderen, polsen links en rechts en besluiten er gezamenlijk een grootse happening van te maken en daar zijn ze in geslaagd. Ik was er bij, mocht verslag doen en beluisteren hoe veel respect en waardering de inwoners, vertegenwoordigd door o.a. hun burgemeester drs. Kleijngeld, voor hun Oud-Indiëgers



hebben. Het is zaterdag 21 juni jl., het zonnetje schijnt, rond het middaguur worden de 17 nog resterende kameraden welkom geheten vóór het rustieke oude stadhuis door de 'rechterhand van de burgemeester' de heer De Gouw. Show- and Marchingband 'Cornu Copiae' brengt een welkomstaubade die er mag zijn. (Cornu Copiae, vertaalt: 'Horn des Overvloed'). In hun prachtige uniformen en blinkende instrumenten, vooral veel hoorns, stelen zij meteen de show en zorgen voor een welkinkende verrassing. Camera's snorren, toeschouwers applaudisseren, de pers is present. De 'oude kameraden' en hun dames, autoriteiten en genodigden worden in het atrium van het stadhuis verwelkomd door de burgemeester en verrast met heerlijk geurende koffie en toepasselijk gebak, waarop het logo van de oud-Indiëgers, het Demobilisatie-insigne, pronkt. De band speelt enkele muzikale hoogstandjes en dan wordt het tijd voor samenkomst in de prachtige raadszaal om het officiële afscheid 'te bezegelen'. Uiteraard spreekt de burgemeester eerst, prijst de vereniging en dankt deze voor de toegewijde medewerking aan de plaatselijke festiviteiten in de voorbije 35 jaren. Daarna is het de beurt aan voorzitter Verwiel. In een vlammeende, boeiende en soms emotionele toespraak, schetst hij het verloop van zijn vereniging, complimenteert de oprichters, de volhouders,



de gemeente Waalwijk, de Waalwijkse bevolking en de 'ambassadeurs' die 'zijn club' een warm hart toedragen. Zijn dank laat hij vergezeld gaan van de met kunde samengestelde kroniek van de club "OUD-INDIËGANGERS WAALWIJK e.o." Een tot in detail verslag, gelardeerd met foto's en kunstvolle tekeningen, van het ontstaan, het wel en wee, de historie van de vereniging. Een klaterend en muzikaal applaus valt hem ten deel. Daarna komt de heer drs. Elands (militair historicus bij het Veteraneninstituut) aan het woord. Hij legt nog eens uit hoe waardevol en trots we moeten en mogen zijn op al onze veteranen, die indertijd voor soms wel 2 of 3 jaren werden uitgezonden. Ze moesten huis en haard verlaten, hun baan opzeggen, hun verkering wellicht verbreken. Dat alles om hun land te dienen met als dank de prijs te mogen betalen voor regeringsbeleid dat verkeerd is uitgepakt. Ruim 6200 sobats lieten daarbij het leven. Bij terugkeer was er weinig begrip, nauwelijks aandacht, trauma's, en men werd collectief in het verdachtenbankje geplaatst. Hij complimenteert de veteranen die op de scholen gastlessen hebben gegeven en zo hebben bijgedragen aan het tastbaar maken van het verleden en zeer zeker aan het huidige veteranenbeleid. Velen hebben nog een band met het land waar ze hebben gediend, helpen nog altijd mee de

leefomstandigheden daar te verbeteren, in het bijzonder de bevolking van Zuid-Sumatra in het Belitang-gebied. Hij eindigt zijn interessant verhaal met de aanwezige oud-Indiëgangers te danken voor hun inzet, refererend aan de drie W's. U weet wel: Waalwijk - Warm - Waardig... Na al die loftuitingen, complimenten en cadeautjes valt dan toch het doek. Ondanks dat zullen 35 jaar van kameraadschap en herinneringen blijven, men kan ze nalezen en terughoren, want deze oud-Indiëgangers hebben er recht op om niet te worden vergeten. Misschien zelfs wel door een met regelmaat terugkerende veteranendag,

wie weet... Daarna wordt door de gemeente een culinaire Brabantse koffietafel aangeboden die zich allen laten smaken. Aan tafel worden nog eens oude herinneringen opgehaald, avonturen herbeleefd en vriendschappen bevestigd. Gemeente Waalwijk en het bestuur van de club van Oud-Indiëgangers kunnen terugzien op een waardige slotbijeenkomst van deze markante kameradenclub die voor altijd een bijzondere plaats heeft veroverd in de stadsgeschiedenis van Waalwijk.

Jacques van de Ven



Indië-reünie 1 RI en 9 RI

Op dinsdag 24 juni 2014 werd door het Regiment Infanterie Johan Willem Friso (JWF) de Indië-reünie 2014 gehouden in de Johannes Postkazerne te Havelte.

BI (7-1 RI). Dit juist vanwege het feit dat het Regiment JWF nauwe contacten onderhoudt met de noordelijke provincies. De reünisten van de deelnemende bataljons 1-1 RI

luitenant-kolonel P.M. van der Touw.

Hierna kon iedere reüniecommissie een korte toespraak houden voor haar eigen deelnemers. De secretaris van de reüniecommissie van 432 BI hield een toespraak met daarna het noemen van de namen van de 24 sobats die tussen 14 september 2012 en 24 juni 2014 waren overleden. Aansluitend werd men verzocht zich te verplaatsen naar de appelplaats voor een bijzonder regimentsappel, kranslegging door het 44e Bataljon RI JWF, een bloemlegging door de Indië-bataljons bij het JWF-monument en werden de gesneuvelde en overleden sobats herdacht. Toespraken werden gehouden door de raadsman (de heer Jorissen), de heer Haltsma (1-9 RI), de heer F. Polman (1-1 RI), de heer Van Dalftsen (403 BI/6-1 RI) en de regimentscommandant luitenant-kolonel P.M. van der Touw.

Met deze plechtigheid werd het officiële gedeelte afgesloten en ging men terug naar de kantine. Om 13,00 uur werd nog een warme lunch geserveerd, waarna er nog een gezellig samenzijn was.



Foto: J. Westra, Deventer

De afgelopen twee jaar heeft het Regiment Infanterie JWF samen met het OVW Bataljon Friesland (1-9 RI) voor de vijfde keer de reünie verzorgd. De reünie 2013 stond onder andere in het teken van saamhorigheid. De reünie is dit jaar uitgebreid met de toevoeging van het bataljon 403 BI (6-1 RI) en het bataljon 432

(Drents OVW Bataljon), 403 BI (6-1 RI) en 432 BI (7-1 RI) en 1-9 RI (Friese OVW Bataljon) werden vanaf 10.00 uur ontvangen/begroet in het K&K-gebouw van de Johannes Postkazerne met koffie/cake. Om 10.20 uur werd de officiële opening gedaan door de regimentscommandant,



Foto: R. Grit, Balloo

OVW: Een klasse apart!

Oorlogsvrijwilligers in voormalig Nederlands-Indië 1945-1949 (deel 8 en slot)

door B.C. Cats

Toen na de bevrijding van Zuid-Nederland, najaar 1944, een aanvang werd gemaakt met de wederopbouw van de Nederlandse krijgsmacht, welke opbouw na de capitulatie van Duitsland op 5 mei 1945 en de hierop volgende algehele bevrijding van Nederland krachtig werd voortgezet, kon men voorlopig nog niet over dienstplichtigen van de nieuwe naoorlogse lichten beschikken. In plaats hiervan werden de zee-, land- en luchtstrijdkrachten voornamelijk bemand met vrijwilligers, met het oog op de nog te voeren strijd in het Verre Oosten 'Oorlogsvrijwilligers' genoemd. Zij vormden, tot de komst van de eerste naoorlogse dienstplichtigen in mei 1946, de hoofdmoot van de nieuwe krijgsmacht. In 1945-1946 vertrok het overgrote deel van hen voor een driejarig verblijf naar Nederlands-Indië, waar zij met de wapenbroeders van

het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger de eerste Nederlandse troepen waren die in dit rijksdeel, na een 3½ jaar durende Japanse onderdrukking, voet aan wal zetten. Een kleine kern uit deze OVW'ers ging in 1948-1950 over in beroepsdienst en in 1987 vertiet de laatste ex-OVW'er de Koninklijke Landmacht met functioneel leeftijdsontslag.

Onder deze omstandigheden nam de wens van de meesten van hen om gerepatriëerd te worden hand over hand toe. De regering, die inzag dat de wissel op hun bereidheid groot genoeg was geweest, opende in het najaar van 1947 de demobilisatiebesprekingen. 25 november 1947 deelde de Legercommandant in Indië (luitenant-generaal S.H. Spoor) in een radiorede mee dat GBI- en Alcantara-OVW'ers vóór 1 maart 1948 zouden demobiliseren, de overigen

daarna. Verder hielden de demobilisatiebepalingen in dat de zogenaamde residu's van de laatste vijf OVW-bataljons, die als aanvulling over de oudere OVW-bataljons waren verdeeld, niet gelijk met deze bataljons zouden teruggaan, doch uit deze bataljons moesten worden gelicht waarna hun verblijf in nieuw te vormen bataljons nog met enige maanden zou worden verlengd. Het cynisme waarmee ze het uitstel opnamen kwam tot uitdrukking in hun slogan "OVW wegens enorm succes geprolongeerd!" In het soldatenblad "Wapenbroeders". 16 januari 1948 keerde het eerste OVW bataljon 2-14 RI (het Zeeuwse bataljon) alsmede de leden van het voormalige GBI in Nederland terug, in de loop van 1948 en 1949 gevolgd door de overige OVW'ers. Niet allen keerden terug; enige honderden bleven achter op de erevelden in de tropen, zij gaven hun leven voor het Indische avontuur. Anderen gingen over naar het



KNIL, bijv. naar de para's en de commando's van het KST, demobiliseerden in Indië of emigreerden rechtstreeks vanuit Java naar Nieuw-Zeeland en Australië. Een kleine kern van hen ging over in beroepsdienst bij de krijgsmacht. Zij bleven gerechtigd tot het dragen van het OVW-embleem, dat als zogenaamd herinneringseembleem een plaats kreeg in het kledingvoorschrift VS 2-1593.

Waren bij het vertrek der OVW'ers vaak moeilijkheden geweest op administratief gebied, gelukkig kan gezegd worden dat de demobilisatie uitstekend was geregeld en vlot verliep, mede omdat op 14 februari 1948 het Koninklijk Besluit Demobilisatievoorzieningen van kracht was geworden. Voor de uitvoering van de hierin gestelde bepalingen werd een Demobilisatieraad ingesteld, waarvan Z.K.H. Prins Bernhard voorzitter was. De Prins, die regelmatig de repatriërende OVW'ers op de in Nederland aangekomen troepenschepen bezocht, leefde zeer mee met zijn soldaten van het eerste uur. Grotendeels dankzij zijn streven gaven verschillende grote bedrijven in Nederland bij het in dienst nemen van nieuw personeel de voorkeur aan gedemobiliseerde militairen.

Eens OVW'er altijd OVW'er

Nadat in 1987 de laatste ex-OVW'er de militaire dienst had verlaten, verdween het bijzonder onderscheidingsteken OVW van het KL-uniform en tevens uit het kledingvoorschrift.

Nog steeds gold de Ministeriële Beschikking van 1946 dat het onderscheidingsteken alleen de OVW'ers betrof die vóór 1 oktober 1946 in Nederlands-Indië aan land waren gegaan. Het Veteranen Platform heeft toen bij de Minister van Defensie (MvD) bewerkstelligd het OVW-embleem aan **alle** OVW'ers toe te kennen ongeacht de datum van aankomst in Indonesië. Met zijn beschikking van 21 september 1998 nr.



P/98006823-KL heeft de MvD (mr. F.G.H. de Grave) toen bepaald dat **alle** oud-OVW'ers nu gerechtigd waren het Bijzonder Onderscheidingsteken OVW te dragen, zelfs als die oud-OVW'er **niet** in Indonesië was geweest.

Uitvoeringsbepalingen werden niet bijgevoegd, de MvD vond waarschijnlijk dat de betrokkenen nog wel aan een OVW-teken konden komen. Inmiddels was van rijkswege niet meer vast te stellen wie nu daarvoor in aanmerking zouden komen.

Op veler verzoek heeft in 2003 het bestuur van VOMI Nederland het initiatief genomen aandacht en invulling te geven aan dit voor vele Oorlogsvrijwilligers toch zinvolle historische gegeven: nl. uitreiking/toezending van dit bijzondere onderscheidingsteken (OVW-draaginsigne, gedeckt door een Koninklijke kroon, met een herinneringsoorkonde). Luitenant-kolonel bd Theo Rump was namens het bestuur van VOMI Nederland de projectmanager van deze operatie. Na registratie en beoordeling van de aanvragen van (mogelijk) rechthebbenden vond op 13 april 2004 te Delft de eerste uitreiking plaats bij de toenmalige vereniging VOMI Zuid-Holland Noord. In de maanden april, mei en juni 2004 volgden op gepaste wijze de uitreiking bij de andere regionale VOMI lidverenigingen in den lande. De herinneringsoorkonden waren allen persoonlijk ondertekend door de toenmalige Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal A.P.P.M. van Baal.

De gehele operatie is een groot succes geworden, waarbij bijna 1600 OVW-draaginsignes met oorkonde werden uitgereikt.

Na bijna 50 jaren toch nog gerechtigheid: Eens OVW'er altijd OVW'er

“Alsof het trauma van mijn vader in mijn genen is doorgegeven”

Angst, eigenwaarde en vertrouwen.

Dat zijn kernwoorden die als een rode draad door mijn leven lopen.

Angst heeft een grote impact op mijn leven gehad.

Evenals lage eigenwaarde en weinig (zelf)vertrouwen.

Het zijn kenmerken die bij een posttraumatische stressstoornis horen, maar zelf heb ik geen trauma doorgemaakt.

Mijn vader wel. Heeft hij zijn trauma aan mij doorgegeven?

Mijn naam is Sonja, ik ben 55 jaar en knd van een Indië-veteraan (Java, 2^e politionele actie).

Je zou ons de 2^e generatie kunnen noemen, die, net als vele Indië-veteranen, ook een forse klap van de molenwiek heeft meegekregen van deze oorlog.

Mijn vader werd als dienstplichtig militair op 20-jarige leeftijd voor 2,5 jaar naar Java uitgezonden.

Als fysiek en mentaal gezonde jongen vertrok hij en hij kwam terug als een gebroken, zwaarmoedig man met een forse PTSS.

Mijn vader heeft nooit kunnen praten over de tijd op Java, maar dat daar vreselijke ervaringen zijn opgedaan, was ons wel duidelijk.

Hij heeft de gebeurtenissen niet kunnen verwerken, zijn leven was kapot!

Eenmaal terug in Nederland werd er geen enkele begeleiding, geen psychische hulp door de overheid gegeven. Maar bovenal was er geen begrip, geen erkenning laat staan waardering.

Voor het leven beschadigd, maar ze moesten het zelf maar uitzoeken! Niet zeuren, schop onder de kont en zie je maar te redden.

Mede door de oorlogsjaren '40-'45 daaraan voorafgaand, hadden velen geen opleiding gevolgd of voltooid toen ze als 20-jarigen werden uitgezonden. Laag betaald werk en financiële problemen speelden vaak ook nog eens mee, zo ook in ons gezin.

Welke informatie kreeg men in Nederland in die tijd over de 2^e politionele actie? Veel gng

ook nog eens de doofpot in. Later zijn deze politionele acties nogal eens in een verkeerd daglicht gesteld. Excessen die hebben plaatsgevonden werden ineens ook nog eens bekritiseerd! We spreken wel over dienstplichtige jongens van net 20 die de bevelen van hun meerderen wel móesten opvolgen.

Veel onbegrip heerste aan het thuisfront doordat slechts weinigen wisten dat er wel degelijk een oorlog gaande was! Het was geen vakantie, zoals wel werd gesuggereerd! Wat heeft dit alles met hun eigenbeeld gedaan? Welke impact had dit op de reeds bestaande, maar ook latere relaties?

In de kern was mijn vader een zachtmoedige man, maar ik kan mij de verbale uitbarstingen vroeger in ons gezin goed herinneren. Heftige emoties konden onverwacht geuit worden, vaak zonder aanleiding vooraf. Ik ben opgegroeid met uitspraken als: “Je bent alleen maar goed genoeg om kapotgeschoten te worden”, “Mitrailleur-voer, daar zijn we goed genoeg voor”.



"Niemand is te vertrouwen" en "We zijn nu eenmaal een dubbeltje en zullen nooit een kwartje worden".

Er hing thuis vaak een zwaarbeladen en angstige sfeer en rond de kerstdagen liep dat nog eens extra op. Ik wist dat er destijds op Java op kerstavond "iets" gebeurd moest zijn. Pas recentelijk ben ik te weten gekomen welk drama zich toen heeft afgespeeld.

Tegen het einde van de diensttijd op Java is mijn vader door nog een heftige gebeurtenis zó door het lint gegaan dat hij moest worden platgespoten. Met een psychose werd hij opgenomen in een hospitaal op Java.

Daar brak hij en werd hij een schim van wie hij ooit was.

Nadat ik de 50 gepasseerd was, kwam ik met mijn eigen leven eindelijk in rustiger vaarwater en ben ik op zoek gegaan naar het Indië-verleden van mijn vader.

Ik wilde nu eindelijk eens weten waarom ik in mijn leven zoveel last had van angsten, weinig vertrouwen en lage eigenwaarde.

Door zelfanalyse begon ik te zien welk effect de onbehandelde PTSS van mijn vader op mijn leven heeft gehad.

Ik merkte dat meer "2^o generatiekinderen" juist nu, op deze leeftijd op zoek zijn naar antwoorden.

Ik ben niet de enige die tot de ontdekking komt dat het Indië-verleden van hun vader wel degelijk van invloed is geweest op hun eigen leven.

Het geheel fascineerde mij zo dat ik contact heb gezocht met het Veteraneninstituut in Doorn. Ik heb gevraagd naar studies of onderzoeken naar de effecten op deze 2^o generatie.

Nu blijkt dat hiernaar zo goed als geen onderzoek is gedaan! Dat wil ik, met alle mogelijke support van het Veteraneninstituut, alsnog gaan doen.

Daarom wil ik in contact komen met jullie, 2^o generatiegenoten. Ik wil jullie verhaal horen en vragen stellen, zoeken naar overeenkomsten zodat er een duidelijk beeld ontstaat. Ik wil onze ervaringen verzamelen en aanbieden aan het kennis- en onderzoekcentrum van het Veteraneninstituut.

Belangrijke vragen kunnen zijn:

- * Welke impact heeft je vaders Indië-verleden gehad op jouw leven?
- * Welke betekenis hebben de kernwoorden angst, eigenwaarde en vertrouwen voor jou?
- * Is het trauma van je vader ook een rode draad in jouw leven geweest?

- * Houden de knelpunten in onze opvoeding en levensloop verband met het Indië-trauma en de onbehandelde PTSS van onze vaders?
- * Welk impact heeft het trauma op onze persoonlijkheidsontwikkeling ook nu we ouder worden?

Om duidelijk te krijgen waar nu nog behoefte aan is:

- * Zijn er in je huidige levensfase nog moeilijkheden die gerelateerd zijn aan het trauma en die vragen om een oplossing?
- * Is er behoefte aan concrete hulp, begeleiding, gesprekken, bijeenkomsten of contacten met 2^o generatiegenoten; wensen waar wij op kunnen inhaken?

Zoveel vragen waarop we antwoorden zoeken, hoog tijd dat we die antwoorden gaan vinden!

Wil je een persoonlijk gesprek, wil je jouw verhaal in een mail vertellen, of wil je liever een vragenlijst invullen?

Ik nodig je uit om contact met mij op te nemen (sophiasonja@ziggo.nl) en we vinden wel een manier die het beste bij jou past.



Nederlandse Veteranendag 2015

De elfde Nederlandse Veteranendag wordt gehouden op zaterdag 27 juni in Den Haag.

Veteranendag Koninklijke Landmacht 2014

Op woensdag 15 oktober 2014 vindt in Soesterberg de Veteranendag van de Koninklijke Landmacht (KL) plaats. Voor de KL een bijzondere dag in een bijzonder jaar, want in 2014 is de landmacht 200 jaar 'koninklijk'. De locatie van deze Veteranendag is het terrein van de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Daar wordt ook het Nationaal Militair Museum gebouwd, dat in december wordt geopend.

Beeldbank Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) vernieuwd

De totaal vernieuwde beeldbank van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie www.nimh-beeldbank.defensie.nl staat sinds 7 augustus jl. online. De vormgeving is aangepast aan de nieuwe website van Defensie en de zoekmogelijkheden zijn fors verbeterd.

2 miljoen foto's

Inmiddels zijn bijna 250.000 foto's via de beeldbank te bekijken en dit aantal neemt de komende periode gestaag toe. De fotocollectie van het NIMH bevat ongeveer 2 miljoen beelden uit de geschiedenis van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. Naast de afbeeldingen afkomstig van de fotodiensten van de krijgsmacht, beschikt het NIMH ook over een groot aantal foto's van particulieren. Hieronder bevinden zich onder meer unieke fotocollecties van de Meidagen 1940 en de dekolonisatieperiode in Nederlands-Indië.

Herdenking Roermond 2015

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op zaterdag **5 september 2015**.

Jaardienst Nieuwstadt

Op de laatste zondag in oktober zal voor alle gesneuvelden en nadien overleden Bokkerijders in de Parochiekerk te Nieuwstadt een jaardienst gehouden worden. De kerkdienst begint om 11.00 uur. Tijdens de dienst zullen onze gesneuvelden herdacht worden en zullen ook de namen genoemd worden van de Bokkerijders die in het afgelopen jaar overleden zijn. Na de H. Mis is er gelegenheid in het Gemeenschapshuis een kop koffie te drinken. Een lekker stuk Limburgse vlaai wordt u hierbij gratis aangeboden. Tot zondag 26 oktober in Nieuwstadt.

Voor meer informatie:
J. Bemont
Mgr. Nolensplein 65
5911 GG Venlo
Tel. 077-3515038
Mail: jbemont@ziggo.nl



Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ★ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Manieke Potappel
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 553 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: David Mammen
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Ronnie Reurner
Eindhovenesdijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Baken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer: Aart Werkman
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Frank van Dekken
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Ad Meulwijk
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

SOBAT

Nationale Herdenking in Roermond

Op zaterdag 6 september 2014 werd bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het Nationaal Herdenkingspark Roermond voor de 27e keer de jaarlijkse dodenherdenking gehouden.

Vele duizenden Indië-veteranen, familieleden, nabestaanden en overige belangstellenden, pelgrimeren ieder jaar op de eerste zaterdag van september naar het Nationaal Herdenkingspark Roermond om de ruim 6200 jonge mannen en vrouwen te eren en te gedenken die het leven lieten tijdens militaire acties in het toenmalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in de jaren 1945-1962.

Na het welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 (mr. P.G.M. Limpens)



en het openingsgebed, werd namens het Kabinet de herdenkingstoespraak gehouden door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn. Mevrouw A. van

Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, heeft namens de Staten-Generaal de officiële kranslegging verricht. Generaal-majoor der Fuseliers J.A. van der Louw,





Chef Militaire Huis en tevens adjudant-generaal van Zijne Majesteit de Koning, woonde namens het Koninklijk Huis de herdenking bij.

Het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht 'Bereden Wapens' en het Reuvers Mannenkoor verzorgden de muzikale omlijsting en de erewachten werden gevormd door een eredetachment van 41 Pantsergeniebataljon uit Oirschot, de Koninklijke Marechaussee en 12 Infanteriebataljon Regiment van Heutsz uit Schaarsbergen (11 Luchtmobiele Brigade). Voorts waren weer militairen van het Korps Nationale Reserve aanwezig om de herdenking te ondersteunen.

Een formatie van vier F-16



straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht voerde na de minuut stilte een ceremoniale fly-over uit in de zogenoemde Missing Man Formation (daarbij verlaat één van de jachtvliegtuigen de formatie als symbool voor de gevallen). Hierna klonk het Wilhelmus. Naast de jaarlijkse declamatie van de stadsdichter van Roermond (Hans van Bergen), was er dit jaar ook een voordracht van oud-marinier en Cambodja-veteraan de heer H. Heymann.

Door vertegenwoordigers van diverse organisaties en (toenmalige) krijgsmachtonderdelen werden vervolgens ruim 80 kransen gelegd. Tijdens de kranlegging werd door de voorzitter van VOMI-Nederland (VOMI), de algemeen penningmeester van de Bond van Wapenbroeders (BvW), de voorzitter van de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen (FIM) en een bestuurslid van de Vereniging van Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962 (VNNGM 1945-1962) gezamenlijk een krans gelegd.

Th.R.





Speciale aanbieding voor Sobats!

Ons schitterende direct aan de IJssel gelegen Hotel Doesburg, vormt de perfecte basis voor een onvergetelijk verblijf in de Achterhoek. U kunt heerlijk genieten van het oude Hanzestadje Doesburg met haar pittoreske straatjes en monumentale panden en vele bezienswaardigheden, waaronder het mosterdmuseum. Voor een verfrissende wandeling of fietstocht vindt u op een steenworp afstand ondermeer de Posbank en de Oude IJssel.

Sfeervol overnachten is mogelijk in één van onze 24 comfortabele kamers die van alle gemakken zijn voorzien. Het culinaire verwennen begint in ons gezellige restaurant waar u een indrukwekkend panorama over de IJssel heeft terwijl u kunt genieten van zowel traditionele als trendy gerechten, die met zorg door onze keuken zijn klaargemaakt.

Wilt u er eens lekker tussenuit, kom dan genieten van onze gastvrijheid en de prachtige locatie. Profiteer van een waanzinnige korting, want onderstaande aanbieding is alleen voor Sobats en geldig voor boekingen t/m december 2014:

3-daags SOBAT arrangement

Van €125,00 voor € 75,00 per persoon

- Ontvangst met koffie of thee
- Twee overnachtingen inclusief uitgebreid ontbijtbuffet
- Eenmaal driegangen keuzediner (bij voorkeur op de tweede avond)
- Gratis plattegrond en een boek over de Doesburgse monumenten (t.w.v. € 19,95)
- Oplaadpunten voor elektrische fietsen aanwezig
- Gratis gebruik van Wifi

Er is een openbare betaalde parkeergelegenheid voor het hotel en vrije parkeergelegenheid op circa 300 meter afstand (De Bleek of Turfhaven). Maar het is ook mogelijk om de auto in onze afgesloten parkeergarage te parkeren. De kosten hiervan zijn € 2,50 per auto per nacht.

Reserveer via onze website www.hotel-doesburg.nl of bel met 0313-740000

Het is mogelijk het arrangement te verlengen voor € 55,00 per kamer op basis van logies & ontbijt. Verlengingsnacht op basis van logies & ontbijt tijdens feestdagen bedraagt € 70,00 per kamer. Toeslag kamer voor alleengebruik is € 20,00 per nacht.

Op onze website www.hotel-doesburg.nl vindt u een uitgebreid overzicht van de activiteiten en (culturele) bezienswaardigheden in de omgeving. Tevens treft u daar meerdere arrangementen aan zoals bijvoorbeeld het "5-daagse Hanzestedenarrangement" v.a. € 128,00 per persoon.

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 10)



R.J. de Rijk

Ik had via het inkoopbureau van de Koninklijke Marine destijds een nieuwe fiets kunnen kopen, in die dagen een unicum! Ik gebruikte hem zelden omdat ik van dienstwege een Harley Davidson motor had en tevens nog gebruik kon maken van de dienstjeep. Wat moest ik dus met mijn fiets? Enige dagen na onze koffietafel bij 'Paatje' reed ik op mijn Harley zijn scheepswerf op en ging naar 'Paatje'. Ik bood hem gratis mijn fiets aan en deze geste stelde hij erg op prijs: "Nou kan ik mijn trouwe mandoer eindelijk eens een fiets cadeau doen," zei 'Paatje'. En: "O ja. De Rijk, kom eens even mee, want ik heb nog iets gevonden wat jij kunt gebruiken". In zijn kantoor gaf hij mij een junglekarabijn met vijf dozen munitie. In dank heb ik dat wapen aanvaard, wetende wat mij stond te wachten. Ik dankte 'Paatje' hartelijk en ik vroeg hem mijn motorboot maar te verkopen en de opbrengst een goede bestemming te geven. Zowel mijn fiets als mijn motorboot kon ik toch niet meenemen.



Inmiddels was mijn lieve vrouw in verwachting van ons eerste kind en het geweldige gevoel dat zij moeder en ik vader zou worden, moesten wij beiden nog verwerken. Wij waren erg gelukkig en vastbesloten om goed voor onze baby te zorgen. Mijn vrouw wenste met mij mee te gaan met de Koala's zoals wij hadden afgesproken. Aangezien mijn vrouw en ik het huis van Alex medebewoonden, hadden

Alex en ik dagelijks korte besprekingen en wisselden onze gegevens uit. Daarbij bleek dat Alex ook niet stil had gezeten en contact had kunnen leggen met de leider van een Ambonese verzetsgroep te Soerabaja, de Ambonese KNIL-sergeant W. Pieters.

Zij waren bereid om ons medewerking te verlenen door o.a. wapens en munitie beschikbaar te stellen. Alex had met Pieters afgesproken op vrijdag 26 mei 1950 omstreeks 14.00 uur in de kantine van de Darmokazerne.

Ook had Alex drie Ambonezen op het oog die hij zorgvuldig had uitgekozen, maar die hij aan mij voor nadere ondervraging en screening overliet. Alex kende hen reeds jaren als goede vrienden en verzekerde mij dat het betrouwbare kerels waren (hetgeen later ook is gebleken). Ik zei Alex hen uit te nodigen bij ons thuis op zaterdag 27 mei 1950 te omstreeks 20.00 uur. Die tijd kwam ons goed uit aangezien wij beiden dan vrij van normale dienst en piketdienst waren.

Op die avond kwamen drie Ambonezen bij ons thuis, waarna Alex hen aan mijn vrouw en mij voorstelde. Het waren: I. Manuhulu, J. Saherlawan en S. Solisa. Zij beloofden Alex en mij plechtig te willen deelnemen aan de kaping van een schip met alle risico's daaraan verbonden voor hun jonge R.M.S. De eerste twee waren vrijgezel maar Solisa

was getrouwd, maar had nog geen kinderen. Hij vroeg ons om toestemming zijn vrouw te mogen meenemen, waar wij geen enkel bezwaar tegen hadden. Mijn ondervraging duurde niet lang want zij bleken dermate gemotiveerd en ook hun verleden maakte op mij een zeer betrouwbare indruk. Ik legde hen zwiijgplicht op en deelde hen mede, dat door hun toestemming om deel te nemen, er voor hen (en voor iedereen) geen weg terug meer mogelijk zou zijn, waar zij volledig mee akkoord gingen. Hun kwaliteiten werden door Alex genoteerd en ik deelde hen mede dat zij t.z.t. wel zouden vernemen op welke plaats zij op de scheepsrol zouden voorkomen.

Onze buurman de heer A. Sapoelette, een reeds oudere Ambonees wiens vrouw was overleden, bleek na contact met Alex eveneens dolgraag met ons mee te willen gaan om zijn jonge R.M.S. te dienen. Hij had vele jaren bij de KNIL gediend en ook nog in een Jappenkamp gezeten waar zijn vrouw was overleden. In 1947 was hij bij de Marine Basis Politie gekomen als agent eerste klas en leed een sober bestaan. Hij had een Messiaanse uitstraling en was hulppredikant ergens in Soerabaja waar hij een klein zakcentje mee verdiende. Ook Sapoelette was gemotiveerd om met ons mee te gaan met alle risico's en ik legde hem eveneens een zwiijgplicht op waar hij het volkomen mee eens was en dat er ook voor hem geen weg terug meer was. Wij hadden echter nog een ervaren motorist en machinist nodig die overweg konden met de Gray-Marin dieselmotoren a/b van de Koala's. Alex kende daartoe een betrouwbare Ambonees, genaamd W. Pattipeiloy, die werkzaam was

bij de Turbocentrale van de Koninklijke Marine op het Marine-Etablissement en die de door ons vereiste kwaliteiten bezat. Aan Alex vroeg ik toen om bij Pattipeiloy eens te informeren of hij met onze kaping wilde meedoen en zo ja, hem dan uit te nodigen voor een gesprek.

En zo kwam Pattipeiloy op 3 juni 1950 te ± 20.00 uur bij ons thuis om nadere informatie te verkrijgen. Hij stond er helemaal achter en was eveneens zeer gemotiveerd. Hij stelde voor om als 'belangstellende' een paar keer met de Koala's heen en terug te varen en tevens

om een kijkje te nemen in de machinekamer. Zijn positieve inbreng en technische 'know-how' bleek later van groot gewicht te zijn. Hij stelde voor om hem 'Patti' te noemen, dat deed iedereen. En met 'Patti' begon onze 'equipage' zich langzaam af te tekenen en wij waren nu dus reeds met 9 personen waaronder 2 vrouwen.

Op zondag 4 juni 1950 (mijn verjaardag) stelde ik Alex voor om de volgende week zondag mijn verjaardag bij ons thuis te vieren en om dan iedereen uit te nodigen die aan onze kaping zou meedoen. Ik wilde

dan het een en ander met onze equipage bespreken en in principe een vertrekdatum vaststellen. Hij vond dat een goed idee en zou zorgen dat iedereen op zondag 11 juni 1950 ± 16.00 uur bij ons thuis zou zijn.

Ons huis was immers het rendez-vous-adres voor al onze besprekingen en mijn vrouw zou dan zorgen voor een drankje en een rijsttafel, eenvoudig maar lekker. En aangezien dat dan mijn verjaardagsfeestje zou zijn, zou niets in de gaten kunnen lopen bij 'outsiders'.

Monument voor Korps Nationale Reserve

Kolonel G. F.A. van der Thiel, commandant Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht, onthulde maandag 4 augustus jl. op de Grebbeberg bij Rhenen het monument "Als 't moet". Het is gemaakt ter gelegenheid van 100 jaar Korps Nationale Reserve (NATRES) en is een eerbetoon aan de gesneuvelden van de Vrijwillige Landstorm bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog. Het beeld toont symbolisch de bereidheid van de burger (man met spade in de grond en geweer op de rug) om bij dreiging de overheid hulp te bieden.



De Vrijwillige Landstorm werd opgericht bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Na 1918 bleef de organisatie echter als reserve-eenheid bestaan. In de meidagen van 1940 vochten vele 'landstormers' mee en waren er de nodige gesneuvelden te betreuren. Het huidige Korps Nationale Reserve, met 3.000 reservisten een grote flexibele component binnen de Koninklijke Landmacht, zet de tradities van de Vrijwillige Landstorm voort en vierde op 4 augustus jl. het eeuwfeest met een herdenking bij het nieuwe monument op de Grebbeberg.

Het monument is een replica van een in 1923 gemaakt beeld door August Falise. Het originele beeld ging verloren in 1945 tijdens het geallieerde bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag. De inscriptie op het nieuwe gedenkteken luidt: 'Ter herinnering aan de gevallen van de Vrijwillige Landstorm Meidagen 1940'.

Het Korps Nationale Reserve is inzetbaar voor bewakings- en beveiligingstaken in Nederland. Dit korps van de Koninklijke Landmacht bestaat uit drie bataljons (één in elke gevechtsbrigade). Deze militairen oefenen geregeld en vervullen hun functie voor vrede en vrijheid naast een burgerbaan of studie.

Mijn belevenissen tijdens de jungletraining op Malakka (deel 5)

Fas de volgende morgen mag ik met mijn pasje met de broodwagen mee naar Kluang. Eventjes brood halen, het is 70 km van ons kamp. Ik maak een uitstapje en vind het geweldig. Geen gezwoeg in de rimboe en geen tijgersluipgang, nee, even ervan genieten. De rit naar Kluang duurt bijna twee uur. De chauffeur zet me af, maar hoe moet ik verder naar Johore Bahru? Nergens staat er een bord dat me op weg zou kunnen helpen. Onze legerleiding heeft dit beslist niet voorzien. Al dwalend door het kleine, Chinees uitzende, stadje ontdek ik een stationnetje. Daar zal wel iemand weten hoe je in Johore Bahru kan komen. Het ziet er akelig stil uit, geen mens te zien. Toch ontwaar ik in een gebouwtje een mannetje dat zelfs een beetje op een stationschef lijkt. Ik vraag hem of er gauw een trein komt. Helemaal niet, sinds de oorlog is

afgelopen rijden er geen treinen meer. Dat is me ook wat, dan moet ik terug naar ons bivak waar pas de volgende dag de broodwagen weer zal komen. Net als ik me omdraai om weg te lopen, roept dat mannetje me terug. U hebt geluk. Heel toevallig zal er een over een uurtje een militaire trein komen. Die is op weg naar Singapore met Japanse krijgsgevangenen. Misschien kunt u met die trein mee. En inderdaad verschijnt er een lange trein, die stopt om water in te nemen voor de locomotief. Ik schiet een Engelse kapitein aan en vraag hem of ik mee kan. "No problem". "Where is your gun?" vraagt hij me. "Wij mogen het kamp niet uit met een wapen". Het is ondertussen al iets over vier in de middag. Fantastisch, ik weet zeker dat ik vandaag mijn maten in het kamp niet meer zie. Voor mij geen zorg, maar

hoe onze officieren erover zullen denken, is voor mij op dit moment geen zorg. Nog net op tijd kon ik een tros pisangs kopen voor de trein vertrok. Ik zit in een wagon met een stel leuke Tommy's en het werd zo een gezellige rit. Dat mannetje in het station had me verteld dat de trein zeker in Johore Bahru zou stoppen. Het is al over tien in de avond, dus donker, als ik uitstap in Johore. Wat nu? Een oogspecialist zoeken in een plaats waar ik nog nooit van had gehoord! Met wat geluk vind ik het ziekenhuis. Die dokter kun je wel vergeten, die is vast al naar huis. Van de 3 dollar die ik bij me had, was al wat af voor het kopen van de pisangs. Maar ik heb me toch een honger! Al dwalend door het ziekenhuis kom ik in de buurt van de keuken. Het ruikt er heerlijk. Iemand komt op me af, een blanke. Ik groet hem en vraag of er wat te



eten is. Laat het me toch een Hollandse kok zijn! Mijn honger wordt gauw gestild, we kletsen natuurlijk wat. Hij heeft in een Jappenkamp gezeten en wacht hier op zijn vrouw die nog op Java in een kamp zit om dan later samen naar Holland te gaan. En de dokter? Die blijkt slechts twee keer in de week hier te zijn. Hij vertelt me dat ik naar Singapore moet liften. Dat gaat heel eenvoudig. Gewoon bij de dam gaan staan tot er een auto komt die je mee wilt nemen. Die dam is een dijk die Malakka verbindt met het eilandje Singapore. Al gauw krijg ik een lift, maar schrik me wild als blijkt dat het een taxi is. Er waren een paar passagiers. Onderweg stapte iemand uit die moest betalen. Wat moet ik met

dat kleine beetje geld dat ik nog heb. Dan maar afwachten. We komen dicht bij het centrum van Singapore en de taxi moet stoppen voor een verkeerslicht. Gelukkig zit ik naast het portier en dan ben ik er heel rap uit en zet het op een lopen. Niemand komt me na, maar waar blijf ik vannacht? Ergens in een wat minder gezellig uitzienend straatje is een logement. Even vragen of er plaats is en wat het zal gaan kosten. Dat kon ik nog wel betalen, een halve dollar. Een hokje wordt me toegewezen, er staat geen bed, alleen een mat op de vloer. Een deur is er ook niet maar een gordijntje. Van slapen kwam niet al teveel terecht. Omstreeks middernacht verlaat ik dit "hotel" en loop op goed geluk wat rond.

Gelukkig ontdek ik in een betere buurt een bankgebouw waar ik op een muurtje de komende dag wil afwachten. Ik ben wat ingedut en word wakker gemaakt door Britse MP-ers die er helemaal niets van begrijpen.

Joop de Lange, Luyksgestel



Belevenissen 1948-1950

Palembang / Zuid Sumatra (deel 2 en slot)

Jaap van Ommen, Doesburg

In Palembang was het veiliger dan in menige wijk in een Nederlandse stad nu. 's Avonds gingen we naar een kampong waar stokoude cowboyfilms werden gedraaid. Daar zaten we dan op banken tussen de bewoners, katjangs etend, de films te bekijken.

Alle baantjesgasten moesten beurtelings voor de benteng op wacht staan. Nou ja, staan? Naast de poort stond een bankje en daar zat je dan 's nachts met zijn tweeën op. Met een geweer tussen ons beiden in. Op het hele uur zei Hein of ik: "Nu is het jouw beurt". Onvoorstelbaar, maar de inhuldiging van Koningin Juliana was één groot feest. Langs de rivier de Moesi was een hele lange pasar malam. Blank en bruin, burgers en militairen vierden samen feest want Nederland en Nederlands-Indië hadden

een nieuwe koningin. De Leger Technische Dienst had voor een feestverlichting gezorgd waar de ARBO van zou griezelen. Wel werden vier peloppers, die het feest wilden verstoren, tijdig door de NEFIS gearresteerd. Dan was er die stoomtreinreis naar Lahat, het verlofcentrum. Eerst naar de benteng voor een treinkaartje. Je kreeg ook een geweer mee met wat patronen, dan deed je al treinand meteen dienst als treinbewaking. Maar wie was de commandant en wat moest je doen in bijzondere omstandigheden? Dat wist niemand. In Lahat kreeg onze groep een stengun mee toen we gingen wandelen, want er waren wel eens vervelende wilde dieren.

Voor de soevereiniteitsoverdracht werd de situatie steeds grimmiger. Er sneuvelden weer Nederlandse militairen door een

tactische fout van de leiding. Voor het Hollandse Kerstdiner werd het hele garnizoen verzameld in een grote hal. Later werd verteld dat die witte brij ooit aardappels waren geweest. Het was een langdurig meergangendiner. Toen we eindelijk weer buiten kwamen, zagen we dat haveloze TSN'ers de stad in bezit hadden genomen. Om Wim Sonneveld te citeren: "We voelden ons belazerd, we voelden ons bedonderd". Toen we voor onze repatriëring zouden vertrekken, namen we afscheid van een Indonesische familie waar we vaak te gast waren geweest met een vriendenclub. Een vrouw zei tegen ons: "Als jullie weggaan, dan zijn wij ons leven niet meer zeker". Woorden die ik nooit zal vergeten.

In Memoriam

Het bestuur van de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Zuid-Holland (VOMI Zuid-Holland) heeft de droeve plicht u te melden dat op 1 september 2014 op 85-jarige leeftijd is overleden

Klaas J. Rubingh

Oud-voorzitter van VOMI Zuid-Holland Noord

We zijn hem grote dank en respect verschuldigd.
Zijn echtgenote en overige familieleden wensen we veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Klaas, Selamat Jalan, rust in vrede.

Namens het bestuur:
T.H.A. Rump
Voorzitter

Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten.

Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook veel VOMI-leden hebben reeds een donatie gedaan.

Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7,50 over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0128 9870 49 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

U doet toch ook mee?

Th.R.

SOBAT

Dametin-dag te Dalen

Op zaterdag 5 juli 2014 werd weer de jaarlijkse bijeenkomst voor Indië- en Nieuw-Guinea-veteranen gehouden bij het Indië-monument nabij het gemeentehuis van de oude gemeente Dalen.

In de beginjaren van het bestaan van de Stichting 'Dametin' was het zelfs zo dat er duizenden veteranen met partner, kinderen en familieleden op deze dag aanwezig waren.

Naar mate de ondersteuning van defensie, de provincie en de gemeente terugliep en er geen vrijvervoerbewijzen meer verstrekt werden, kwamen er steeds minder belangstellenden naar Dalen op deze voor de veteranen belangrijke dag. Een belangrijke dag waarop een herdenking wordt gehouden voor alle uitgezonden militairen naar het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Tevens worden alle gesneuvelde

militairen herdacht.

Op 5 juli 2014 werd de opening van deze kleinschalige bijeenkomst in zaal Cornells verricht door luitenant-kolonel bd W.P.J. Patist met een korte toespraak waarin hij alle aanwezigen van harte welkom heette en in het bijzonder de veteranen. Er werden verder geen toespraken gehouden. Voor deze bijeenkomst waren zo'n 60 aanmeldingen binnengekomen. De heer Patist wenste de aanwezigen een zeer gedenkwaardige dag toe. Hierna werd door mevr. Annie Steenstra het gedicht "Afstand" gedeclameerd.

Om 11.45 uur werd een leder verzocht zich naar het monument te begeven.

De heer Patist gaf nog enkele aanwijzingen over het gedachte verloop van de herdenking. De aanwezige veteranen werd verzocht de eregroet te brengen, waarna een minuut stilte in

acht werd genomen en twee coupletten van het Wilhelmus werden gezongen. Het oude bestuur van de Stichting 'Dametin' werd daarna verzocht een bloemstuk te leggen bij het monument.

Vervolgens werd het defilé geopend door de heren De Jonge, Snijders en Warringa, zijnde de oud-bestuursleden van de Stichting 'Dametin', waarna de overige aanwezigen volgden en daarna terugkeerden naar zaal Cornelis. Hier werd nog een nasimaaltijd geserveerd, waarna een groot aantal aanwezigen huiswaarts keerde, terwijl er nog enkelen bleven om wat na te praten.

Al met al was het voor het kleine aantal aanwezigen een fijne en genoeglijke dag met een waardige herdenking.

R. Grit



Jaarlijkse herdenking Indië-monument Heerenveen

Op veel plaatsen in ons land wordt op 15 augustus stil gestaan bij alle burgers en militairen die het leven lieten tijdens de Japanse bezetting in Nederlands-Indië en de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Ook voor de Nederlandse militairen, die wel terugkeerden na hun verblijf tussen 1945 en 1950, is 15 augustus een dag van samenkomen en herdenken.

Op vrijdag 15 augustus 2014 vond tussen 19.00 en 20.00 uur ook zo'n herdenking plaats te Heerenveen in het plantsoen bij het Gashoudersplein, een voormalige begraafplaats. Daar bevindt zich het kleine Indië-monument waarop de namen van 5 Heerenveeners staan vermeld, die in het voormalige Nederlands-Indië het leven lieten. Dit jaar waren zo'n 30 belangstellenden aanwezig, waaronder uiteraard diverse Indië-veteranen, partners en weduwen.



De herdenking begon met een toespraak van wethouder en tevens loco-burgemeester mevrouw Coby van der Laan. Vervolgens kreeg de voorzitter van VOMI Nederland, Leen Noordzij, het woord voor de herdenkingsrede. Na het spelen van het signaal Taptoe, een minuut stilte en het zingen van het Wilhelmus, volgde een bloemlegging. Na afloop van deze herdenking werd gezamenlijk een kopje koffie gedronken en nagepraat met diverse Indië-veteranen en met de 2 leden van het Heerenveense Veteranen Platform Anton Melein (oud sergeant der mariniers) en Ronald Frans (oud KL-militair).

De herdenkingsrede van onze voorzitter Leen Noordzij was goed aangeslagen, van diverse zijden kreeg hij complimenten voor zijn woorden. Vooral het ingaan op de omstandigheden waaronder deze 5 jonge mannen om het leven zijn gekomen (bekend dankzij de boeken van Jack Kooistra) maakte veel indruk.

SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
 Wil P.J. Pafst
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 tel. 0561-688772
 mobiel 06-15100579
 E: voml-ecocom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
 Budgethouder FSZ**
 Theo H.A. Rump
 Albatrosstraat 14
 2352 EG Leiderdorp
 Tel. 071-5416938
 E-mail:
 Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
 Ger de Jong
 Ritzerslaan 41
 2665 AS Heerjansdam
 Tel. 078-6771902



stichting
 veteranen
 platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen

Vacant

Noord-Brabant West
 P.N. Welten
 Beukenlaan 35
 4731 CD Oudenbosch
 tel. 0165-31 28 16
 p.n.welten@kpnmail.nl

Friesland

Hans N. Blok
 Tjalka v.d. Welstraat 24 T
 8723 GA Koudum
 tel. 0514-522107

Limburg

H.A.M. van Heeff
 Past. Stassensstraat 44
 5921 CV Venlo
 tel. 077-9822592
 h.m.vanheeff@online.nl

De Veluwe

J.G. Jöhm Mulier
 Groeneveldstraat 115
 3882 XE Putten
 Tel. 0341-845264
 j.mulier793@kpnmail.nl

Zuid-Holland

G.A. Muller
 De Tol 365
 2268 EG Leidschendam
 Tel. 070-3019477

Noord-Brabant Oost

J. van der Ham
 Binkusplaats 10
 5038 HK Tilburg
 tel. 013-5400360
 vomlnbo@veteranen.nl

Utrecht/t Gooi

L. Domeslajn
 Nessoupark 36
 3481 HE Harmelen
 Tel. 0348-443731
 l.domeslajn@telfort.nl

Zeeland

Marcel J. Boogaard
 Rozengracht 36
 4382 PA Vlissingen
 Tel. 0118-418841
 papua@zeelandnet.nl

Noord-Holland

Nico Baan
 Molenvortlaan 56
 2103 TE Haamsbede
 tel. 023-5283997
 nbaan@kpnmail.nl

W.A.J.K. (William) Roza
 Heermaadstraat 9
 3131 VG Vlaardingen
 tel. 010-4340970
 w.roza3@kpnplanet.nl

Rivierland/ Oost Gelderland

Vacant

VOMI Binnenland

Wil P.J. Pafst
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 Tel. 0561-688772 /
 06-15100579
 voml-ecocom@kpnmail.nl

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting

J. (Sjef) Franken
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl

Postzegels

J. Hoovelaken
 Weerdestein 175
 6714 CN Ede
 Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul PG. Gommers
 Alb. Nieuhuyslaan 23
 8072 HJ Nunspeet
 Tel. 0341-254231
 E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoovelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede. Tel. 0318-614557.
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.

SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 8,50 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoovelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland



Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Ablasserdam
Tel. 078-6913515

E-mail: veteranen26706@ztggo.nl
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

Contactmiddagen

Op donderdag 23 oktober 2014 is er een contactmiddag in Oude Tonge, gebouw Diakonia, Kolfweg 1. Zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur. Ook leden van de Bond van Wapenbroeders zijn deze middag van harte welkom.

Op donderdag 20 november 2014 is er een contactmiddag samen met de BvW afdeling Zuid-Holland Zuid Oost in Hardinxveld-Giessendam, Hervormd Centrum, Talmastraat 9. Zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur.

Voor deze contactmiddagen worden géén aparte uitnodigingen verzonden.

60-jarig huwelijk

Op 9 september 2014 vierden de heer en mevrouw Combee uit Capelle a/d IJssel hun Diamanten huwelijksfeest. Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

In plaats van bloemen

Klaas J. Rubingh heeft op vrijdag 29 augustus 2014 (3 dagen voor zijn overlijden) de Stichting tot Behoud Indië Monument Noordwijk in het leven geroepen. Zijn wens was om bij zijn afscheid in plaats van bloemen een schenking te doen aan deze stichting. Het bestuur heeft invulling gegeven aan deze wens.

Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,
8939 CN Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail: henk.moorlag@hotmail.com
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Als u deze 'SOBAT' ontvangt, ligt de bootreis over de Friese meren al weer achter ons. Bijna 80 personen hadden zich opgegeven om te gaan varen en genoten van de prachtige gebieden die Friesland kent. Het was voor het eerst dat wij dit voor alle leden samen hadden georganiseerd, dus ook voor onze weduwen. Een hele dag op het water maakt hongerig zodoende stond er om 13.00 uur een goed gevulde tafel gereed, waar een ieder van heeft genoten. Om vijf uur gingen de trossen weer vast en konden wij terugzien op een zeer geslaagde dag. Wij hebben afgesproken, zolang het nog kan gaan wij volgend jaar weer een bootreis organiseren.

17 juni jl. vierden de heer en mevrouw Olthof uit Bultenpost hun Diamanten huwelijksfeest (60 jaar). Op de kaart stond: 'Groot is Uw trouw o Heer, alles wat wij nodig hadden hebt Gij ons gegeven, dat geldt voor voorspoed en in tegenspoed'. Nogmaals vanaf deze plaats van harte gelukgewenst.

Als bij u deze 'SOBAT' in de bus valt, staan wij al weer klaar om op 14 oktober a.s. een bezoek te brengen aan de Vilegbasis Leeuwarden. U heeft hier allemaal een uitnodiging voor ontvangen en de aanmelding is inmiddels gesloten.

Het bestuur blijft zich inzetten voor onze vereniging zolang dat maar enigszins mogetijik is. Laten wij elkaar trouw blijven. Wij wensen onze zieken veel sterkte en geduld toe, en hopelijk een spoedig herstel.

Noord-Brabant O

Secr. J. v.d. Ham,
Buxusplaats 10,
5038 HK Tilburg
Tel. 013-5400380
E-mail: vomi.nbo@veteranen.nl

Herdenking

Op 15 augustus -de datum van de capitulatie van Japan- werd voor de 16e keer in de gemeente Geldrop-Mierlo de jaarlijkse herdenking gehouden, waarbij weer een groot aantal genodigden en belangstellenden aanwezig was.

Een waardige herdenking: afgewisseld met muziek en toespraken, waarna de kransleggingen plaatsvonden. De avond werd afgesloten met een samenzijn in het Gemeenschapshuis 'Zes Gehuchten'. Hulde voor de ambtenaren van genoemde gemeente voor deze goed en waardig georganiseerde herdenking.

Gedenkboeken

De zoon van een overleden lid van 3 RS schreef ons over het feit dat hij graag in het bezit zou willen komen van het

Gedenkboek van dit onderdeel, terwijl hij tevens pleitte voor het digitaliseren van alle uitgegeven Gedenkboeken met het doel deze voor het nageslacht te kunnen bewaren.

Binnenland

Secr. K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 65
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail: k.orsel2@kpnplanet.nl
Soc. Comm. Tel. 0561-688772
E-mail: voml-soccom@kpnmail.nl

Contactpersonen voor de leden van voormalig VOMI Overijssel zijn de heren J. Oldenbeuving en A. Scholten

Zoals reeds in het augustusnummer van 'SOBAT' werd vermeld, groeit het ledental gestaag. Met het bestuur van VOMI Utrecht / 't Gooi zijn op 5 augustus jl. oriënterende gesprekken gevoerd. Door de bestuursleden Patist en Rump van VOMI Nederland werd voorlichting gegeven over VOMI Binnenland en zijn de wensen en mogelijkheden geïnventariseerd die verband houden met een eventuele overgang van de leden van VOMI Utrecht / 't Gooi naar VOMI Binnenland. Een en ander kan eerst plaatsvinden na een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering van VOMI Utrecht / 't Gooi. In de komende 'SOBAT' kan hierover mogelijk meer duidelijkheid worden verschaft.

Limburg

Secr. M.E.H. Dols
Heerlenerweg 47
6132 CL Sittard
Tel. 046-4522739
E-mail: marie.dols@home.nl
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

Als u deze 'SOBAT' ontvangt is het programma voor 2014

bijna afgewerkt. De laatste bijeenkomst van dit jaar is op 4 november a.s. in het Gemeenschapshuis, Lindelaan 4 te Kessel-Eik.

Zoals u inmiddels weet bestaat het huidige bestuur uit:
Voorzitter: Leen Noordzij
Secretaris: Marlie Dols
Penningmeester: Peter Bergman
Sociaal Commissaris:
Herman van Haeff
Adviseur: Theo Maas

Onze reünie is zoals in voorgaande jaren weer prima verlopen. Onze leden, waarvan velen met hun partner, weer aangevuld met onze Belgische vrienden hebben een gezellige, goed georganiseerde dag mogen beleven. Jammer is het natuurlijk dat ieder jaar weer minder mensen kunnen deelnemen omdat ze er niet meer toe in staat zijn. Dat is de prijs van het ouder worden gepaard gaande met de onvermijdelijke kwaaltjes. Desondanks was het weer een bijzondere samenkomst.

Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse
Lindelaan 110
1741 TX Schagen
Tel. 0224-215621
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 023-5283997

Op 30 april jl. hielden we onze algemene ledenvergadering en de opkomst was -ondanks het teruglopende ledenaantal- goed te noemen. Voorzitter Oijs Elders blikt tevreden terug op het afgelopen seizoen. Enkele bijeenkomsten die goed bezocht werden, waren de eindejaarsbijeenkomst in Haarlem en ons reisje naar Bronbeek. Het bestuur heeft wel een verandering ondergaan. Penningmeester Cor Drost stelde zich niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn omdat hij een bestuursfunctie heeft aanvaard bij de Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea

Militairen (VNNGM) 1945-1962. Het bestuur heeft voor hem een goede vervanger gevonden in de persoon van Leen van den Donker, die dan ook door de vergadering werd aanvaard. Voor de reis naar Bronbeek hadden zich 47 personen opgegeven, zodat de bus bijna vol was. Vroeg vertrokken, want we moesten op tijd in Breukelen zijn voor de lunch. Hierna gingen we naar Bronbeek, waar een bezoek aan het museum was gepland. Er waren heel wat zaken die herinneringen oproepen aan vroeger. Na het bezoek aan het museum hebben we in de Kumpulan een gezellig samenzijn gehad, afgerond met een voortreffelijke rijstmaaltijd. Het bestuur ziet dan ook terug op een geslaagde dag, met dank aan de organisatie. Hopelijk kunnen we dit een volgende keer weer doen.

Noord-Brabant W

Bestuur en leden van de vereniging VOMI Noord-Brabant West wensen hun secretaris Wiel Huppermann -in verband met zijn verblijf in het ziekenhuis- veel sterkte en een voorspoedig herstel toe.



In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Arkesteyn, van	C.P.	Zoetermeer	Huz. van Boreel
Barten,	H.	Valkenswaard	Staf '7 Dec' Divisie
Bemelmans,	A.G.M.	Landgraaf	5-6 RI
Berg, van den	L.	Gouda	3 IBW
Berkel, van	G.T.	Hendrik Ido Ambacht	411 BI/6 GRG
Blokzijl,	B.	Hoogeveen	13 Veldgenie
Borst,	J.	Lelmuiden	?
Dees,	W.	Middelburg	43 AVA
Domburg-Stuer, van Mw.	M.	Hulst	
Dorp, van	J.	Putten	4 GRG
Ebben,	A.	Mook	41 HUPVA
Embregts,	J.H.	Hoeven	5-3 RI
Erven, van	W.	Tilburg	4-11 RI
Frederiks,	H.	Voerendaal	5 GRPI
Grispen,	F.G.	Geleen	402 BI/6-2 RI
Groen	K.	Heinkenszand	2-5 RI
Groenendijk,	W.	Ridderkerk	Genie
Groot, de	H.F.	Nieuwegein	3-9 RI
Hekke, van	C.M.	Haamstede	IBW
Holst-van Vliet, v.d. Mw.	C.	Voorburg	
Hooijdonk, van	A.M.	Roosendaal	2-6 RI
Houten, van den	J.	Oosterland	3-8 RI
Iersel, van	M.	Domburg	4-10 RI
IJzerman,	O.K.	Den Haag	?
Kerssies-Hoogeveen, Mw.	H.	Hollandscheveld	
Kesteloo,	J.M.	Tholen	4-3 RI
Kramer,	Y.E.	Koudum	Marbrig
Kusters,	J.	Purmerend	1-15 RI
Lepper, de	J.	Tilburg	?
Luijendijk,	H.	Waddinxveen	425 BI/6-6 RI
Luyten,	C.H.	Breda	42 AAT
Mesman,	J.	Lisse	32 IBW
Metselaar,	A.H.	Boskoop	ZVE
Nieuwenhuysse,	J.	Kloetinge	4-3 RI
Penninx,	A.	Boekel	5-6 RI
Redeker,	P.J.J.	Haarlem	2-4 RI
Rooy, de	M.C.	Roosendaal	3-1 RI
Rubingh,	K.J.	Noordwijk	MID/MP
Schelfhout,	C.P.	Kloosterzande	4-3 RI
Schraaf-Hoogesteger, v.d. Mw.	E.	Kloetinge	
Seegers,	F.	Den Bosch	5-6 RI
Steijn-Donck, Mw.	R.	Pijnacker/Nootdorp	
Straalen-Roonder, van Mw.	M.A.	Sassenheim	
Strien, van	J.W.	Duiven	423 BI/6-5 RI
Tibben,	H.J.	Luffenberg	?
Tooren, van	G.J.	Ridderkerk	LVT
Veerman,	S.L.	Oostermeer	4-9 RI
Veldhuizen,	G.J.	Maurik	?
Verhoeve,	A.S.	Made	4-7 RI
Verhoeven,	J.L.	Oud Beijerland	423 BI/6-5 RI
Verhoeckx,	J.	Hoek van Holland	3-7 RI
Vermaat,	C.	Zoetermeer	3-3 RI
Vermaire,	D.C.	Middelburg	KLu
Versloot,	W.	Moerkapelle	421 BI/6 GRJ
Weeren, van	S.	Leiden	2-15 RI

Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.

**3 sociale
E.E. - 1988 - 80
VOM**

SOBAT

Nieuwe Leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
Dijk A. van	Helmond	
Dols M.	Sittard	
Lok A.	Doornspijk	GNK/Mil. Adm.
Reinders L.W.H.	Weert	COM
Stonden J. van der	Eindhoven	5-11 RI

Kerstdiner 2014

Op 19 december a.s. zal in Hotel Van der Valk "De Bijhorst" te Wassenaar een Kerstdiner plaatsvinden voor de leden van de BvW afdeling Zuid-Holland West. Ook leden van VOMI Zuid-Holland zijn hierbij van harte uitgenodigd. Aanvang omstreeks 16.00 uur.

U krijgt 2 muntjes voor een drankje, nootjes, kaas en worst bij het aperitief. Dan volgt een kopje soep met vervolgens een keuze uit meer dan 16 verschillende gerechten. Indien gewenst helpen de koks u met het samenstellen van de maaltijd. Na de warme gerechten volgt een heerlijk ijsbuffet met ter afsluiting een kopje koffie.

Kosten bedragen € 29,50 per persoon. U kunt zich aanmelden

en betalen tot uiterlijk 8 december a.s. bij de penningmeester van de BvW afd. Zuid-Holland West op bankrekeningnummer NL45 INGB 0004312024

De penningmeester is de heer L. de Kluijver, Rustenburghdreef 118, 2341 AS Oegstgeest (tel. 071-5154574, e-mail: kluijver@ziggo.nl).

vfonds
investeert in
VREDE



BankGiroLoterij
CULTUUR MAAKT JE RIJKER

Nationale Postcode Loterij en BankGiro Loterij ondersteunen vfonds

meer informatie over onze hotels zie: www.veteranenhotels.nl

Veteranenhotels

DE ORINGER MARK



SPECIAL
5-daags
midweek
arrangement



ACTIEWEKEN 3 en 24 november en 8 december 2014



ACTIEWEKEN 13 oktober, 10 november '14 en 2 februari '15

SPECIAL
5-daags
midweek
arrangement

- Ontvangst met Foreesten koffie en huisgemaakte lekkernij
- 4x overnachting in een standaard 2-persoonskamer
- 4x uitgebreid ontbijtbuffet
- 3x lunchpakket of lunchbuffet
- 3x verrassingsdiner
- 1x heerlijk afsluitingsdiner
- Educatieve voorlichtingsavond
- Special Bingo avond
- Wildexcursie
- Er zijn verschillende excursies tijdens de Specials!
- Onbepaakt consumpties van 18.00 tot 23.00 uur (Binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap)

Meer aanbiedingen en data voor excursies vindt u op onze VeteranenKalender. Zie onze website!

€ 189,-

prijs per persoon*
* deze actie is geldig als u bij ons aankomt op 3 en 24 november of 8 december 2014

meer informatie over onze KERST-SPECIAL kijk op onze website of bel ons

- 4 x logies in 2-persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 x lunch of lunchpakket
- 4 x diner, waarvan 1 x traditioneel Indisch buffet
- Incl. consumpties tussen 18.00 en 23.00 uur
- Incl. gezellige avond met live muziek, heerlijk Hollands
- Incl. presentatie en film "Geopark De Hondsrug"
- Incl. bowlingavond
- Incl. 1 excursie met de Jolige Joris naar het bekende onderduikershol van Albert Zeebat en het Drentse schapeninformatiecentrum met de schaapskudde en zijn herder in het dorp Exloo.

* prijs is inclusief € 1,00 p.p.p.d. gemeentelijke hellingen

Vraag ook naar onze special voor u gemaakte veteranenkerstarrangementen

€ 189,-

prijs per persoon*
* deze actie is geldig als u bij ons aankomt op 13 oktober, 10 november 2014 en 2 februari 2015

Oortslaanweg 8 • 8076 P5 • Vierhouten • T: 0577-411323 • www.foreesten.nl

Hoofdstraat 9 • 7873 RB • Odoorn • T: 0591-319000 • www.deoringermark.nl

Bij ons betaalt u **GEEN RESERVERINGSKOSTEN!**



SPECIAL
5-daags
midweek
arrangement



ACTIEWEKEN:
aankomst 22 september, 6 en 13 oktober 2014



ACTIEWEKEN: aankomst 3, 10 en 17 november 2014

SPECIAL
5-daags
midweek
arrangement

- Ontvangst met koffie of thee
- 4x overnachting in een 2-persoonskamer
- 4x ontbijtbuffet
- 3x lunchpakket
- 4x 3-gangendiner
- Vrij entree tot: De Burcht in Altona, Het Draadmuseum en Lulsenhütte
- Onbepaakt consumpties van 18.00 tot 23.00 uur (Binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap)

* prijs is inclusief € 1,75 p.p.p.d. gemeentelijke hellingen

€ 189,-

prijs per persoon*
* deze actie is geldig als u bij ons aankomt op 22 september en 6 en 13 oktober 2014

3-daags All in Kerstmarkt arrangement €124,- p.p.

- Ontvangst met koffie en Limburgse vlaai
- 4 x overnachting in een 2-persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 3 x lunchpakket
- 4 x 3-gangen keuze diner
- Laatste avond als afsluiter Indisch 3-gangen diner
- Vrijkaartje voor een bezoek aan de Gemeentegrot
- Onbepaakt consumpties van 18.00 tot 23.00 uur (Binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap)

* prijs is inclusief € 2,00 p.p.p.d. gemeentelijke hellingen

Komt u de midweek van 17 november dan ontvangt u vrijkaarten voor kerstmarkten

€ 189,-

prijs per persoon*
* deze actie is geldig als u bij ons aankomt op 3, 10 en 17 november 2014

Wildevee 10 • 07846 Susteren-Wildevee • T: 0647-302295 1313 • www.hotelpanoramablick.nl

Nieuweweg 7 • 6301 ES • Valkenburg • T: 043-5015301 • www.atlashotels.nl