

29e jaargang • nummer 157 • december 2014

SOBAT



WOMI



SENIOR HOTELS

'Alles Inclusief' vakanties

Speciale
Actieweken
nu al vanaf
€ 175,00
p.p.

Populair bij vele Veteranen en oud Militairen zijn de Senior Hotels 'Alles Inclusief' vakanties van BTR Reizen.

Deze biedt in samenwerking met vele gastvrije *** en **** hotels -autovakanties - aan waar volop genoten kan worden van een 'Alles Inclusief' vakantie.

BTR Reizen beschikt momenteel over zo'n 30 Senior Hotels gelegen op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland. Zeer gewild zijn de **Speciale Actieweken**. Interesse in deze extra voordeliger Actieweken en alle andere Senior Hotels 'Alles Inclusief' vakanties, zie www.BTRreizen.nl of bel 055 - 5059500 voor gratis folder.

BTR Reizen een organisatie die reizen verkoopt met garantie van SGR, dat biedt niet iedereen!



SENIOR HOTELS

5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie van maandag t/m vrijdag

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met . . .
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ GRATIS: 4 avonden drankjes van 18.00 - 22.00 uur keuze uit: koffie, thee, vruchtensappen, frisdrank, tapbieren, jenever en huiswijnen



en nog veel meer gastvrije *** / **** Senior Hotels in Nederland en Duitsland



BTR REIZEN



055 - 5059500 - WWW.BTRREIZEN.NL





BTR REIZEN

50 Plus reizen tegen

betaalbare Prijzen!

De Bonte Wever Assen

Speciale aanbieding voor alle VOMI-leden
5 daagse Midweken **'Alles Inclusief'**
van zondag t/m donderdag of maandag t/m vrijdag
van € 279,- VOMI-leden voor € 249,-

De Bonte Wever in Assen is een modern ****Hotel & Recreatiecomplex waar u met BTR Reizen te gast bent voor een **'Alles Inclusief'** vakantie. Zo kunt u dagelijks heerlijk genieten uitgebreide ontbijt-, lunch- en dinerbuffetten en lekkere snacks tussendoor, waarbij de gehele dag de drankjes bij u arrangement zijn inbegrepen. Daarnaast kunt u iedere dag volop gebruik maken van de verschillende sportieve en recreatiefaciliteiten als; subtropisch zwem- en saunaparadijs, fitnesscentrum, bowlingbanen, uitgangscentrum de Cafestraat en nog veel meer . . .
En dat alles onder 'één dak' en voor één speciale VOMI-leden aanbiedingsprijs!

Deze speciale VOMI-Leden aanbiedingsprijs is vanaf en per persoon, te boeken op beschikbaarheid tot en met 29 juni 2015

Boek nu deze speciale Bonte Wever aanbieding bij BTR Reizen en geef bij het reserveren uw VOMI-Leden pasregistratienummer op.


de
Bonte Wever



ZONVAKANTIES 2014 | 2015

Calpe aan de Costa Blanca



Compleet aanbod
Spaanse Zonvakanties
Calpe aan de Costa Blanca



Zonvakanties Calpe Costa Blanca

Populair bij vele veteranen zijn de Zonvakanties naar Calpe aan de Costa Blanca

Een weekje naar de Spaanse zon in het najaar, winter en het voorjaar tot aan een compleet overwinteringsverblijf aan de Costa Blanca in Calpe! BTR Reizen biedt van september t/m juni deze aantrekkelijke Zonvakanties.

Groepsreis Voorjaarszon in Calpe 22 - 29 april € 689,-
Speciale Veteranen korting 10% nu slechts € 619,- p.p.

Alle BTR Reizen Zonvakanties zijn inclusief:

- ✓ Vlucht Rotterdam - Alicante / Transavia.com.
- ✓ Transfer van Alicante - Calpe.
- ✓ *** & **** hotels / appartementen.
- ✓ Welkom met glas Sangria.
- ✓ Nederlandse reisleiding in Calpe.

Prijzen vanaf en per persoon.
Voor alle informatie en reserveringen
www.BTRreizen.nl of bel voor gratis folders.

 **BTR REIZEN**

☎ 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
P. de Hoogstraat 6
6181 DH Eindhoven
Tel. 046-4360607
E-mail:
l.noordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Orsel
Van Hoekenhaven 63
2593 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
kjaorsel@tiscali.nl

1e Penningmeester
A. Lujendijk
Voordijk 475
2593 BE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail:
sam.lujendijk@gmx.net
Banknummer
NL40 RABO 0180 4201 43
of
NL92 INGB 0004 2393 90

2e Penningmeester
P. Bergman, Smeetshof-
straat 11, 8005 SC Weert
Tel. 0495-564641/
06-12202692. E-mail:
pbergman48@online.nl

Vz./Secr. Soc. Comm.
Wil F.J. Pottst
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijsschloppade
Tel. 0561-688772
Mobiel: 06-15100579
E-mail:
vomi-soccom@kpermail.nl

Vice-vz/Budgethouder
Th.H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2332 EG Leidschendam
Tel: 071-5416036
E-mail:
Theerump@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland
A.M. Mol
De Wiezeboom 9
8332 JT Steenwijk
Tel. 0521-512095
E-mail:
a.mol@online.nl

Redleden
B. Orik; J.N. Bloem;
G. de Jong; E. Pereboom;
E.J.F. Smoorenburg.

Leden van Verdienste

G. Determan; G.C. Nieuwe; T.J. Gastra;
N. Vis; A.M. v.d. Vis - Bloem; B. Visscher;
W.G.L. Topde; J. Franken; P.L.G.M.
de Waaiert; J. Oldenbeuring;
D. Memens; P.L.M. Looyen; P.N. Welten; Th. Maas;
J. v.d. Ham; H.H.M. Mergier; F.W. Nijvenhoven;
A.W. Scholten; J. Krikke

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de rugelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het bijhouden en handhaven van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saambondsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht geestelike doelen te verwezenlijken,

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op

overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden
C.W.H. Breed, Commandeur van Administratie bd
De. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd
J.H. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd
Prof. dr. R.A.C. Hoksbergen, Emeritus hoogleraar

Adviseur Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd

Ledenadministratie

G.M. Netteklaas-Determan
Amstelpad 17
3181 EA Rozenburg
e-mail: vomicla@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgeve nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)

Secretaris/redacteur E. Falck
De Bongerd 94
5345 JW Oss
Mobiel: 06-54974053
E-mail: efoss@xs4all.nl

Fotobewerking/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)

Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaats Herfst 2014

Druke Zalsman, Zwalve

Sluitingsdatum inzenden kopij:
Nr. 158 18-12-2014

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Van de Voorzitter

Vlak voor mijn vertrek met najaarsvakantie had ik op de kazerne in Oirschot een fantastische dag. Op 10 september mocht ik dagvoorzitter zijn van 4, 5, 6 en 7 Bataljon Infanterie Garde Regiment Prinses Irene. Ruim 200 veteranen en partners van 'mijn' regiment hadden een zeer geanimeerde reünie waarop zij met genoegen kunnen terug kijken.

Na een zonnig en ontspannen verblijf in Turkije was het, eenmaal terug op vaderlandse bodem, weer vol 'aan de bak'. Op 22 oktober heb ik op de Kanselarij in Den Haag de jaarlijkse bestuursvergadering gezamenlijk met de Raad van Advies voorgezeten. Vele onderwerpen passeerden de revue. VOMI Binnenland begint verder gestalte te krijgen nu per 1 december de leden van VOMI Utrecht/'t Gooi zijn toegetreden. De enquête heeft uitgewezen dat 95 % van onze leden het gezamenlijke blad 'SOBAT' en 'Wapenbroeders' gecontinueerd willen zien. Bij de Bond van Wapenbroeders was dat percentage ook zo hoog, reden om uw wens met hun bestuur te bespreken.

Om verder inhoud te geven aan de verenigingsdoelstelling 'veiligstellen van ons erfgoed', is het voornemen om op onze website een kaart van Nederland op te nemen waarop u een stad of dorp kunt aanklikken, waarna het Indiëmonument aldaar met foto en beschrijving zichtbaar wordt. Dat is nog een flinke klus, maar bij mijn weten bestaat een dergelijke database op dit moment nog niet. Voor het vullen van die database heb ik de hulp van onze leden nodig. Ik doe daarom volgend jaar een beroep op u, u hoort nog van mij.

Overigens bereikt VOMI volgend jaar de mijlpaal van 30 jaar! We zullen daar op gepaste wijze aandacht aan schenken.

Helaas ook minder vrolijke zaken. De ouderdom komt met gebreken, zegt het spreekwoord en momenteel kampen nogal wat bestuursleden met serieuze gezondheidsklachten. Samen met hoofdredacteur Theo Rump zal ik hen, zo mogelijk nog in november maar in elk geval voor de feestdagen, bezoeken en hen namens u allen een hart onder de riem steken.

Ik wens u en allen die u dierbaar zijn, gezegende Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2015.

Uw voorzitter, Leen Noordzij



'Wij neigen naar het licht'

Onlangs was ik met een aantal collega's in het heropende Mauritshuis in Den Haag. De rondleidster vertelde eerst iets over de historische achtergrond van het museum: gebouwd als woonhuis voor graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen. Maar het ging in dit koninklijk kabinet van schilderijen natuurlijk om de werken van bekende schilders. We eindigden dan ook bij een schilderij van Johannes Vermeer, getiteld 'Gezicht op Delft'.

Zij liet ons ontdekken dat dit gezicht geschilderd was vanuit een vensterperspectief: een donkere omlijsting, gerealiseerd door een donkere wolkenpartij,

belangrijk was geworden: 'Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen'.

Woorden die echt bij Kerst en het Kerstevangelie horen. Waarom? Omdat het hier gaat over de manier waarop God dicht bij ons mensen wil zijn of komen. Zo dichtbij dat Hij als baby Jezus geboren werd en zo 'licht' in deze wereld bracht.

Een wereld die wel wat licht kan gebruiken, omdat er al genoeg donkere wolken zijn die zich samenvakken. Vrede is niet vanzelfsprekend. Dat besef is weer al te zeer levend geworden



Een manier van de schilder om een beter zicht te geven op dat waar het echt om gaat in het schilderij: de stad Delft. Van dit gesprek met de rondleidster over dit schilderij bleef één zin bij mij haken: 'wij neigen naar het licht'.

Ik verbond het met een gesprek dat ik de dag daarvoor voerde met een veteraan, die mij vertelde hoe hij in het leven stond en dat voor hem een tekst uit het Johannes evangelie erg

in het afgelopen jaar. Zelfs het Defensiebudget moest er op aangepast worden. Mensen verlangen naar licht, zoals we in een donkere tunnel speuren naar het kleinste puntje licht.

Dat is, omdat licht leven is. Zonder licht is er geen enkel leven denkbaar. Daarom neigen we naar het licht.

Of toch niet allemaal? Want waarom zijn er dan toch nog altijd mensen die een

handlanger van het kwaad willen zijn? Of is het misschien zo dat we 'neigend naar het licht' er toch voor zorgen dat het voor de ander duister wordt...?

Hoe complex en ingewikkeld zijn dit soort vragen? En hoeveel mensen worstelen hier niet mee in hun dagelijkse leven?

Daarom zo bijzonder te lezen over het licht van God, dat in de wereld gekomen is om te schijnen in onze duisternis. En dat onze duisternis dit (L)icht nooit zal verdrijven.

Het doet mij denken aan een lied over het geboren kerstkind dat het licht in onze wereld is. Het is een Engels lied: 'Christ be our light' en is vertaald door Helmer le Cointre.

Verlangend naar licht, wachtend in donker,
zoekend naar waarheid, roepen wij U,
Vuur Gij ons aan, maak ons uw mensen;
licht dat de wereld ziet.

Verlangend naar vrede, wankelt de wereld;
tastend naar hoop in wanhoop en angst,
Uw Woord heeft kracht ons te bevrijden,
uw eigen stem te zijn.

Heer, wees ons licht
schijn in ons hart,
straal door het duister,
Christus, ons licht,
schijn in uw kerk,
bijegeen vandaag.

Ik wens u verlichte Kerstdagen en veel zegen en vrede toe in het nieuwe jaar.



Ds. Wim Bos,
Geestelijk Verzorger

De geschiedenis van 1-9 RI (OVW Bataljon "Friesland")

Deel 1

De Tweede Wereldoorlog tussen 1940 en 1945 ging ook aan de provincie Friesland niet voorbij. Was het in het eerste 2 jaren nog vrij rustig, dat veranderde daarna zeker. In 1943 was er de beruchte Melkstaking die in deze provincie de naam draagt van de Melkstaking. Bijna alle boeren weigerden in die drie dagen hun melk te leveren aan de zuivelfabriek. Waar wel melk naar de fabriek werd gebracht, werden de bussen door vaak jongere mensen in de sloot naast de weg geleegd. De Duitsers hebben deze opstand tegen hun bewind ook in Friesland in bloed gesmoord. Hierna werd de toestand steeds grimmiger en ondergronds werden veel acties voorbereid en uitgevoerd door verzetsgroepen en knokploegen. Deze groepen bestonden uit ouderen, maar ook veel jongeren behoorden er toe. Deze groepen waren niet georganiseerd, het waren veelal plaatselijk of regionaal samengetelde groepen

die later echter wel in provinciaal verband optraden wanneer dit nodig was o.m. bij de beroemd geworden overval op de gevangenis "De Blokhuispoort" in Leeuwarden in december 1944, waarbij meer dan 50 gevangenen (veelal verzetslieden) werden bevrijd zonder één enkel schot. Voor deze actie had de bezetter groot respect, getuige het feit dat zij geen wraakacties ondernam. Op 6 september 1944, de dag na "Dolle Dinsdag" kregen de verzetsgroepen en de knokploegen door een bevel van Z.K.H. Prins Bernhard opdracht zich als Binnenlandse Strijdkrachten (BS) te organiseren ter voorbereiding op de bevrijding van ons land. Bij de bevrijding van Friesland hielp de BS de Canadezen tijdens hun opmars. Bij deze acties verloren een aantal BS'ers hun leven. Direct na de bevrijding stelde Prins Bernhard aan de heer E. Wiersma, toen nog commandant district 10 van de BS de vraag: "Hoeveel man heb jij eigenlijk

voor Indië?" Een vraag waarop hij geen antwoord had, maar wat de doorslag heeft gegeven voor het Bataljon "Friesland". Uit heel Friesland kwamen zich verzetsstrijders melden om "ons Indië" te bevrijden van de Jap, zoals dat toen heette. In een paar barakkenkampen in het zuidoosten van Friesland werden ze bij elkaar gebracht. Wie hen daar zag, kon zijn ogen niet geloven dat uit dit "stel ongeregeld" een echt militair onderdeel zou kunnen worden gevormd. De kleding bestond bij een groot aantal uit een overall, het schoeisel bestond uit klompen en/of laarzen. Maar ze waren allen doordrongen van de wil om echt soldaat te worden. Hun opleiding was echt niet kinderachtig te noemen. Tijdens hun BS-periode hadden ze wel geleerd om met wapens om te gaan en tijdens hun verblijf in zuidoost Friesland werd hen de rest bijgebracht. Er was echter nog één probleem nl. de vereiste sterkte voor een



Afscheidsparade en defilé op 26 oktober 1945 te Leeuwarden, vlak voor vertrek naar Engeland.



bataljon. Om hierin wijziging te brengen werden uit andere delen van het land vrijwilligers aan het bataljon toegevoegd o.a. 30 man uit Twente die ingedeeld waren bij 2-10 RI. Deze werden, samen met een grote groep onderduikers uit diverse delen van ons land die tijdens de bevrijding in Friesland waren ondergedoken en zich ook bij het bataljon hadden gemeld, "Sudetenfriezen" genoemd, maar zij waren geen haar minder dan Friezen uit Friesland zelf. Ook zij hadden in de oorlog bij verzetsgroepen en later bij de BS hun mannetje gestaan o.a. bij overvallen op een bank waar miljoenen buit waren gemaakt en op een gemeentehuis waar het totale bevolkingsregister werd gestolen. Ook sabotage was hen niet vreemd geweest, hoewel daar gevangenisstraf en zelfs dwangarbeid op volgden. Zij hebben het gedurende het hele bestaan van het bataljon altijd goed met elkaar kunnen vinden. Er zijn vrienden voor het leven uit gegroeid.

Tijdens het verblijf in de kampen in zuidoost Friesland moesten de OVW'ers hun eerste dode al betreuren. Op 11 juni 1945 komt BS-soldaat Auke Bruinsma (31 jaar) om bij een auto-

ongeval. Dit komt hard aan bij de OVW'ers.

In september 1945 werd het bataljon ingelijfd bij de Koninklijke Landmacht. Eind oktober 1945 defileerde het in Leeuwarden en hier werden de officieren beëdigd. Van het provinciaal bestuur kreeg het bataljon de Friesche Vlag die wapperde op de Oldehove mee. Deze vlag heeft in de hele Indië-periode een prominente plaats binnen het bataljon ingenomen. Voor het overige was er van bestuurszijde weinig tot geen belangstelling.

Begin november 1945 begon de grote reis naar Engeland. Men ging op open vrachtauto's naar Deventer, terwijl het stormde en regende. In Deventer stond de militaire trein, bestaande uit goederenwagens en een aantal heel oude personenwagens (waarvan sommigen zonder ruiten), klaar voor de reis naar Calais. Aan het einde van de eerste dag passeerde men pas de Belgische grens, waarna de hele nacht werd "doorgespoord" en tegen de morgen Calais werd bereikt. Hier moest men drie dagen wachten voordat het bataljon werd ingescheept voor de overtocht (tijdens ruw weer

en hoge zee) naar Engeland waar ze werden ondergebracht in een Engels legerkamp. Naast de mooie dingen die men hier tegenkwam, was er vooral -met pijn in het hart- het inleveren van de BS-bewapening, welke zeer goed was onderhouden. Men kreeg hiervoor in de plaats oude wapens die dik in het vet zaten. De kleding (tropenkleding genoemd) was niet veel beter, of te groot of te klein. Het schoeisel had een kwaliteit die velen het besluit deed nemen schoeisel van thuis te laten komen. Eind november 1945 kwam er een einde aan het verblijf in Europa.

De grote reis met een niet verwachte tussenstop

Het bataljon werd in Southampton ingescheept op de "Johan van Oldenbarnevelt", waar ze als 1-9 RI samen met 1-3 RI en 1-5 RI de reis naar Indië aanvaardden. Over de reis zou veel zijn te vertellen, want wie was ooit zo ver van huis geweest en elke dag alleen maar water. Sinterklaasfeest, ja dat vierden de OVW'ers uiteraard wel in de hitte van het Suezkanaal. Via Ceylon en de Golf van Bengalen komen ze eindelijk in Indië aan en zien ze in de verte Sabang op Sumatra. En dan volgt Singapore

waar ze een grote, ja zeg maar een bittere, teleurstelling te verwerken krijgen. De troepen mogen niet naar Indië en waarom niet? Dat werd niet duidelijk gemaakt. Later bleek dat de Britse bezettingsmacht in Indië geen Nederlandse troepen toeliet. Malakka werd voorlopig het "verbanningsoord" van het bataljon. De bestemming werd niet Java maar Ipoh midden in de rimboe op Malakka. Hoe kwaad men ook was en hoe teleurgesteld men zich ook voelde, achteraf is dit verblijf in Ipoh niet voor niets geweest. In dit kamp heeft het bataljon van Engelse instructeurs een jungle-opleiding en training gekregen, dat later op Java zijn vruchten zeker heeft afgeworpen. Vierde men Sinterklaas in het Suezkanaal, Oud en Nieuw, de eerste keer buiten het Heitelan, werd gevierd op Malakka. Vele gedachten gingen hier terug naar huis en de geliefden die achterbleven. Maar het leven gaat door en men moet zich klaarmaken voor het werk op

Java, want dat is het doel van dit alles. In het "Tigerlane-camp" in Ipoh moet het bataljon zijn tweede dode betreuren. Op 22 februari 1946 sterft door ziekte korporaal Eise Pool (oud 25 jaar). Hij wordt met militaire eerbegraven op het kerkhof van Ipoh. Later wordt zijn stoffelijk overschot herbegraven op Pandu in Bandoeng. Ook dit sterfgeval grijpt de mannen van bataljon "Friesland" erg aan. Tot grote vreugde komt er in maart 1946 bericht dat ook aan dit verblijf in de rimboe op Malakka een einde komt. Men gaat vertrekken richting Indië. Eindelijk, zo wordt door menig soldaat verzucht.

De periode Bandoeng

Op 22 maart 1946 komt er een eind aan het verblijf op Malakka en vaart het bataljon Indië tegemoet. Op 29 maart 1946 komt men, na een zwerftocht van bijna 6 maanden, aan in de haven Priok bij Batavia op Java. Blij maar ook gespannen wat er nu zal komen. Na de

ontscheping, waarbij Japanse krijgsgevangenen mee moesten helpen met het lossen van de bagage etc. vertrok het bataljon naar Batavia naar een onderkomen dat op zijn zachtst gezegd niet beter was dan de verketterde kampen in zuidoost Friesland (met uitzondering dan van de temperatuur). Het hele bataljon (ruim 800 man) had maar één waterslang om te baden. De koks moesten dezelfde slang ook gebruiken om thee etc. te zetten. Het baden geschiedde, of u het nu gelooft of niet, gewoon op de openbare weg. Voor de privacy werd een bamboe schotje geplaatst tussen de baders en de buitenwereld in de benedenstad van Batavia waar het beslist niet schoon was en de geur was ook niet je dat, maar desalniettemin werd er niet getreurd. 'Wij zijn in Indië', was de leus.

J. Hoogsteen

Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ★ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marieke Potappel
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 553.830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: David Mammen
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Ronnie Reumar
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 01 515

ECHOS Home 'het Bakken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer: Aart Werkman
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Frank van Dekken
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Ad Mulhuijck
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

Herdenking te Rijsoord (Ridderkerk)

Op donderdag 18 september jl. vond de jaarlijkse herdenking plaats bij het Lancastermonument aan de Rijksstraatweg te Rijsoord (Ridderkerk). Op de locatie waar op 28 juni 1943 een Lancasterbommenwerper door een Duitse nachtjager werd aangeschoten en crashte, is ter nagedachtenis van de omgekomen bemanningsleden een monument geplaatst. Het toestel, de II ED 362 HW-E for Easy, was op de terugweg na een bombardement op de stad Keulen. Zes van de zeven bemanningsleden kwamen om, één wist het toestel per parachute te verlaten en werd gevangen genomen. In de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft de wrakkenopruimingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht pellingingen verricht naar de juiste locatie. Burgemeester en wethouders hebben toen in overleg met de Britse overheid besloten de wrakstukken niet te bergen en op die locatie een monument te plaatsen. In september 2002 is het monument in aanwezigheid van een 150-tal Engelse Market Garden veteranen, afgevaardigden van de Engelse, Canadese en onze Koninklijke Luchtmacht onthuld. Bij de realisatie van dit monument was namens VOMI Zuid-Holland Zuid de toenmalige voorzitter, Ger de Jong, betrokken. In 2004 is in overleg met de gemeente contact opgenomen met basisschool "De Piramide" in Rijsoord voor adoptie van het monument. Vanaf 2005 is de school betrokken bij de jaarlijkse herdenking in september, zo ook dit jaar. Een week vóór aanvang van de herdenking zijn twee veteranen op de school geweest om de leerlingen de geschiedenis achter dit monument te vertellen. Om 14.00 uur verwelkomde de ceremoniemeester (Arie

de Koning -Kosovo-veteraan-) de burgemeester (mevrouw Attema), mevrouw Van Gelderen van Royal British Legion, Canadian Defence Attaché van de Canadese Ambassade (sergeant L.A. Dyck), docenten en leerlingen van de school "De Piramide" en belangstellenden. Burgemeester Attema gaf in haar toespraak aan dat ze blij was met de aanwezigheid van een groot aantal kinderen. Ze wees op het nut van de herdenking met de woorden "Deze helpt ons te herinneren aan wat er gebeurd is. En wat er is gedaan voor onze vrede en veiligheid. De vrijheid die we nu genieten is niet vanzelfsprekend". Daarna vertelde de voorzitter van het Lancaster herdenkingscomité, Ger de Jong, over zijn eigen ervaringen in de Tweede Wereldoorlog om aan te geven hoe je vrijheid ervaart na vijf jaar onderdrukking. Hij noemde met eerbied de zes namen van de omgekomen bemanningsleden. Mevrouw van Gelderen van Royal British Legion las de Exhortation waarna de leerlingen de laatste regel hardop nazegden "We will remember them". Na een minuut stilte werden respectievelijk kransen gelegd door de burgemeester, de afgevaardigden van Royal British Legion en de Canadese

Ambassade. Daarna nam hoofddocente Ylonka het woord en gaf nog eens aan hoe het belangrijk het is leerlingen bij deze herdenking te betrekken. Door twee leerlingen werden door henzelf gemaakte gedichtjes voorgelezen. De kinderen staken daarna rozen in de haag rond het monument. Voorzitter Ger de Jong bood vervolgens beide docenten van de school een oorkonde aan als waardering voor 10 jaar medewerking aan deze herdenking. De ceremonie werd afgesloten met het spelen door Harpe Davids van respectievelijk het Engelse, Canadese en Nederlandse volkslied. De ceremoniemeester bedankte tot slot de autoriteiten, docenten en leerlingen van "De Piramide", Harpe Davids en de erewacht van VOMI Zuid-Holland voor hun medewerking.

Foto's: Richard Sinte Maartensdijk



Een museum om van te houden

Velen van ons zullen het zich nog herinneren, het 'fenomeen' Mobilisatie Complex. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden door Defensie overal in het land (vooral op het platte land, verscholen tussen bossen en velden) magazijnen, in legertaal Mobilisatie Complexen genoemd, gebouwd die dienden als opslagplaats voor, ja voor wat eigenlijk? Wel dat was niet helemaal duidelijk, over het doel en wat daar zoal werd opgeslagen deed men min of meer geheimzinnig,



gingen er in de volksmond allerlei geruchten, precies wist men het ook niet. Zeker was dat er legermaterieel lag en zo af en toe een drukte van belang, in- en uitrijden van jeeps, vrachtauto's en tanks, drukdoende burgers en militairen, en plots heerste er weer volkomen rust, leek alles uitgestorven, kon het gissen over wat, hoe en waarom, weer beginnen. In feite waren het magazijnen waar materieel lag opgeslagen voor een eventuele mobilisatie bij oorlogsdreiging. Gelukkig is het zover niet gekomen. Toen ook nog de 'Berlijnse muur' viel, besloot de regering vanwege noodzakelijke bezuinigingen en voortschrijdend inzicht de Mobilisatie Complexen af te stoten en/of het terrein terug te geven aan de natuur. Eén van die complexen, verscholen in de bosrijke omgeving van kerkdorp Best, in de Brabantse Kempen nabij Eindhoven,

wordt eveneens afgestoten, wacht op een koper of enthousiasteling die interesse heeft in een gigantisch militair gebouwencomplex.

In september 1944 vindt de belangrijke operatie Market Garden plaats. In Brabant worden Amerikaanse, Britse en Poolse parachutisten gedropt in de buurt van Son, Veghel, Grave en Nijmegen. De operatie mislukt waarop later de geallieerden opnieuw in gevecht komen met de Duitse troepen in de 'Slag bij Overloon'. Deze keer lukt het wel, de vijand capituleert op 5 mei 1945 en Nederland is weer vrij. Ter gelegenheid van de 40-jarige herdenking van Market Garden organiseert de heer Jan Driessen (1921-2010) in Veghel een tijdelijke tentoonstelling van achtergebleven oorlogsmateriaal. Dit heeft zoveel impact en succes dat hij besluit zijn collectie onder te brengen in een museum. Zijn museum groeit en groeit, is al gauw te klein voor al het materieel dat hij heeft verzameld en hij kijkt uit naar een nieuwe locatie. Het is niet helemaal zeker, maar er wordt gefluisterd in de wandelgangen dat (dankzij zijn prima relatie met Prins Bernhard) Defensie het voormalig Mobilisatie Complex aan de Sonseweg in

Best ter beschikking stelt aan de heer Driessen, die daar dankbaar gebruik van maakt. Toevallig wéér in september, 53 jaar na Market Garden, wordt de passie van deze doordouwer beloond en is: 'Museum Bevrijdende Vleugels' een feit. Tien jaar later houdt ook hij het voor gezien en draagt Jan Driessen zijn museum over aan de huidige eigenaar. De eerste museumhal zal uit respect voor altijd de naam 'Jan Driessen Hal' dragen.

Het museum biedt mogelijkheden voor jong en oud. De oorlogsjaren worden er uitgebreid in beeld gebracht. Inval, bezetting, overheersing, gevechtshandelingen en de uiteindelijke victorie worden natuurgetrouw en flitsend aangeboden. Alle voertuigen zijn in prima staat, opgeknapt, volledig gerestaureerd en inzetbaar. Rondleidingen door deskundige vrijwilligers, in groepen of individueel, het is allemaal mogelijk. Ook educatief doet het museum van zich horen. Het project 'Museumschatjes van Erfgoed Brabant' gesubsidieerd door de provincie, biedt scholen de lesbrief: 'Bezetting en Bevrijding' aan. Hierin zitten talrijke opdrachten voor de leerlingen met het doel voldoende informatie te





verschaffen om een gericht bezoek aan het museum te brengen. Meer dan 2000 leerlingen van groep 7 en 8 hebben in 2013 deelgenomen aan dit leerzame programma. Ze zijn vol lof over het gebodene, zijn enthousiast over de rondrit op het terrein, de ervaring in de cockpit van een heus vliegtuig, de uitleg van de deskundige rondleiders die het verleden voor hen tastbaar hebben gemaakt.

Ik wordt ontvangen en geïnformeerd door twee van de ca. 60 vrijwilligers. Gerard Möhlmann, KL-kapitein bd., vraagbaak, stimulator en dienstdoende woordvoerder en Walter v.d. Braak, bibliothecaris van het museum, materieelkenner en welbespraakte rondleider. Na hun welkom en de koffie, laten zij 'hun museum' zien en wordt ik met een gerestaureerde

golfkar als een VIP rondgereden. In de onderhoudswerkplaats, een werkruimte waar menig garage trots op zou zijn, worden oude voertuigen tot op de carrosserie 'ultgekleed' en weer opnieuw in originele staat gebracht. Een Russische T-34 tank is bijna gereed, een enorm modelvliegtuig wordt nagebouwd. Onbezoldigde 'kunstenaars' maken van een dode muur een panorama, een granaatinslag of het vooranzicht van een boerderij. Ze toveren van een stuk karton een ouderwetse schouw compleet met Delftsblauwe tegeltjes, maken van afvalhout een openbaar toilet zoals in de oorlogsjaren werd gebruikt. Enthousiastelingen, burgers, oud-militairen en veteranen, leden van VOMI en/of Bond van Wapenbroeders, zijn er bijna dagelijks bezig de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in beeld te brengen, te houden en te vervolmaken, krachtpaters zijn het, allemaal. Op hetzelfde terrein ligt het speelgoedmuseum 'Spelebos' absoluut een bezoekje waard. Liefhebbers van oude legervoertuigen kunnen er ook terecht. De vereniging 'Wheels' is hier thuis, zij sleutelen en sleutelen aan alles wat rolt en rijdt, nemen deel aan optochten en veteranendagen. Tot slot is er ook nog de 'Eindhovense Modelbouw Vereniging' (EMV), zij bouwen aan een modelspoorbaan met een

oppervlakte van wel 200m². Vermoedelijk om commerciële redenen hebben al deze recreatiemogelijkheden de aansprekende naam: 'Historia Park Best' gekregen, een park dat timmert aan de weg, in dit geval de Sonseweg. Op méér dan voortreffelijke wijze wordt het verloop van operatie Market Garden getoond, het verloop van de Tweede Wereldoorlog en de succesvolle bevrijding van Nederland. Een plek waar het interessant is om de loop van de geschiedenis in geuren en kleuren te ervaren, waar jong en oud zich zinvol kunnen vermaken. Na be-en verwondering in de fraai geoutilleerde paviljoens en tentoonstellingsruimten is het heerlijk toeven en napraten in de gastvrije brasserie 'Het Boshuijs'.

Jacques van de Ven



SOBAT =

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 11)



R.J. de Rijk

Toen iedereen op die zondagmiddag binnen en gezeten was, stelde ik voor om onder voorbehoud de datum van de kaping van het m.s. KOALA'S vast te stellen op zaterdag 15 juli 1950 ± 23.30 uur, aangezien dan alle overheidsinstanties en bedrijven vrij zouden zijn i.v.m. Lebaran (het islamitische nieuwjaar), zulks tot 18 juli 1950. Daardoor zouden wij dan een voorsprong kunnen krijgen van ± 2 x 24 uur. Alex adviseerde iedereen om ± 10 kg beras en koude gerechten mee te nemen voor onderweg en mocht er een voedselprobleem ontstaan, dan zouden wij dat wel oplossen. Ik waarschuwde iedereen nog uitdrukkelijk om alleen de belangrijkste huishoudelijke spullen mee te nemen, zodat wij tijdens onze actie door een teveel aan goederen op het dek, niet belemmerd zouden worden in onze handelingen. Tevens wees ik iedereen nogmaals op het feit dat er thans van terugtrekking geen sprake meer kon zijn en dat iedereen voor eigen risico en vrijwillig aan onze kaping deel zou nemen en nogmaals wees ik iedereen op hun zwijgplicht. Iedereen stemde nogmaals daarmee in en ging akkoord met alle besproken punten.

Tot slot deelde Alex ons nog mee, dat hij de hand had weten te leggen op 20 stuks nieuwe en ongebruikte jerrycans van elk 20 liter die met water gevuld mee zouden gaan aan boord. Na van onze rijstafel genoten te hebben (mijn vrouw kreeg vele complimentjes) kwam Patti nog even naar mij toe en deelde mij mede, dat hij reeds de afgelopen week met de KOALA'S heen en weer was gevaren en daarbij ook de machiniekamer had bezocht. De motorist bleek een oude bekende van Patti te zijn, want zij hadden samen in

de werkplaats van de MTD van de Koninklijke Marine gewerkt. Volgens Patti waren de motoren in prima conditie en het varen daarmee zou voor hem geen enkel probleem opleveren. Binnenkort zou hij nogmaals met de KOALA'S heen en weer varen om nadere gegevens te verzamelen en om mij nader te kunnen informeren. Ik zei hem dat deze gegevens van cruciaal belang zijn en dat onze kaping daarmee valt of staat. Vooral het aantal liters aanwezige brandstof (solarolie) tijdens de kaping op 15 juli 1950 en ook het brandstofverbruik door de motoren, bepalen de haalbaarheid tot Ambon, welke factoren ik ruim van tevoren moet weten.

Ik was blij deze informatieklus aan Patti te hebben kunnen delegeren, waardoor ik meer aandacht aan de beveiliging en verdere organisatie kon besteden. Donderdagmiddag 15 juni 1950 zou Alex wederom een gesprek hebben met de Ambonese KNIL-sergeant Pieters in de Darmokazerne en ik was benieuwd wat daarvan de resultaten zouden zijn. Doordat wij nog slechts vijf weken van de kapingsdatum af waren, dreigde onze kleine verzetsorganisatie in een stroomversnelling te geraken, hetgeen ik dus goed in de gaten moest houden.

Op maandag 12 juni 1950 na diensttijd ('s middags circa 13.00 uur) stapte ik op mijn Harley en ging naar 'Paatje' voor advies. Het bleek dat hij een goede en betrouwbare vriend had bij de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) op Moro-Krempangan, officier-vlieger luitenant 1e klas R.J. Masberg, die volgens 'Paatje' wel iets kon doen of organiseren met betrekking tot de beveiliging. Ik kreeg diezelfde middag

een briefje van 'Paatje' in een gesloten enveloppe mee, die ik aan luitenant Masberg moest afgeven en ik moest wachten op antwoord. Ik bedankte 'Paatje' die mij het beste toewenste en reed op mijn Harley richting Perak via de Colomboweg naar het vliegveld. Daar aangekomen en na enig informeren kwam ik op het kantoor van luitenant Masberg waar hij op dat moment alleen aanwezig was. Ik stelde mij voor en overhandigde hem de brief van 'Paatje'. Hij was iets kleiner van lengte dan ik, hij droeg een rode halsdoek onder zijn witte uniformoverhemd en kwam mij sympathiek over.

Toen hij de brief van 'Paatje' las, kwam er een brede grijns op zijn gezicht en zei: "Juist ja, daar weet ik van". Na hem op zijn vragen volledig te hebben ingelicht omtrent onze plannen en motivatie en onze kleine verzetsorganisatie, merkte hij op dat het een goed plan was, mits het goed zou worden uitgevoerd. Hij deelde mij verder mede dat hij het een en ander nader zou bestuderen om te zien wat hij voor ons kon doen en vroeg mij a.s. woensdagmiddag 14 juni 1950 ± 14.00 uur terug te komen om een nader gesprek daarover te hebben.

Toen ik op mijn Harley wegreed had ik het idee dat hij méér van onze organisatie wist, dan hij op dat moment liet blijken. Het deed mij goed nog oprechte Nederlanders bereid te hebben gevonden sympathiek te staan tegenover de jonge Republiek Maluku Selatan en die zelfs hun nek daarvoor durfden uit te steken.

Op die afgesproken woensdagmiddag was ik bij luitenant Masberg present en onder het genot van een groot glas 'lem-lem' deelde hij mij het

volgende mede: "Paatje is een zéér goede vriend van mij en het is een wijs besluit van hem om u naar mij te verwijzen in deze aangelegenheid. U behoeft zich geen zorgen te maken over mijn geheimhouding want anders had Jan ('Paatje') u niet naar mij verwezen. 'Paatje' kan als burger weinig doen om een achtervolging door de ALRIS (Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat) te vertragen en te saboteren, want na de kaping gaan ze natuurlijk naar jullie op zoek. Maar hoe ik dat dacht op te lossen daar moet u zich niet mee bemoeien, dat doet er niet toe. Zorg alleen voor de beveiliging tijdens de kaping en als jullie blijven doorvaren". Hij keek mij doordringend aan en vervolgde: "Volg de koers van 'Paatje' dan komen jullie veilig in Ambon. Ik kom tijdens jullie overtocht ook nog wel even langs om te zien of alles goed gaat onderweg".

Ik was perplex en met

stomheid geslagen over zoveel medewerking van luitenant Masberg. Wij namen hartelijk afscheid en hij wenste mij een behouden vaart naar Ambon, waarna ik op mijn Harley stapte en naar huis reed. Ik was toen wel nieuwsgierig hoe luitenant Masberg zo zeker was van zijn uitspraak, maar dat zou ons later wel blijken. Toen ik diezelfde avond aan Alex verslag deed van mijn onderhoud met luitenant Masberg, geloofde hij zijn oren niet. Die avond werkten Alex en ik aan de rolverdeling aan boord van de KOALA'S. De hoofdzak was dat ieder aan boord zoveel mogelijk zijn kwaliteiten zou kunnen benutten in algemeen belang en dat de juiste man op de juiste plaats zou komen.

De rolverdeling aan boord van de Koala's ging er voorlopig als volgt uit: zien:

R.J. de Rijk
navigatie/stuurman
S.A. Siahaya

stuurman/roerganger
S. Solisa
roerganger/seiner
J. Saherlawan
hulproerganger/dekdienst
W. Pattipeiloy
machinist
I. Manuhutu
hulpmachinist
A. Sapoelette
godsdienst/uitkijk
Mevr. De Rijk en mevr. Solisa
voedselverzorging

Na hierover nog wat nagepraat te hebben, besloten wij te gaan slapen.

De volgende dag zou Alex de tweede bespreking hebben met KNIL-sergeant Pieters in de Darmokazerne. Hij vroeg mij om mee te gaan, zodat wij tijdens die bespreking elkaar zouden kunnen aanvullen en er geen misverstanden zouden ontstaan.

Wetenschappelijk onderzoek

Mijn naam is Thijs de Moor en ik ben student geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Na een zeer interessante stage te hebben gelopen bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), dat onderzoek doet naar het Nederlands militair optreden in Indonesië (<http://www.indonesie45-50.nl>), ben ik mij verder aan het verdiepen in dit conflict. Door het veelvuldig lezen tijdens deze stage van brieven, dagboeken en memoires (allen gepubliceerd), is mijn interesse naar dit onderwerp zeer groot geworden.

Op dit moment ben ik begonnen aan mijn eindexamen. Ik analyseer soldatenbrieven van de landmacht, geschreven aan het thuisfront, op geweldsverwijzingen en wil dit gaan vergelijken met geweldsverwijzingen in dagboeken. Ik concentreer mij dus op de openheid over geweld in de correspondentie van een soldaat naar zijn familie. Hierbij wil ik expliciet vermelden dat er geen moreel oordeel zal worden geveld over geweldszaken, gedragingen of wat dan ook. Het gaat mij puur om de vergelijking van wat een persoon naar familie over geweld schreef en wat een persoon voor zichzelf schreef over geweldszaken.

Zijn er personen binnen uw veteranenkring die in het bezit zijn van brieven die geschreven zijn aan het thuisfront, en / of dagboeken uit de periode 1946-1950. Kent u personen waarvan ik deze stukken mag inzien ten behoeve van mijn onderzoek?

Het zal slechts sporadisch voorkomen dat ik soldaten bij naam in mijn onderzoek zal noemen, maar mocht er behoefde aan anonimiteit zijn, dan zal ik dat zeker respecteren.

Uw reactie gaarne naar Thijs de Moor (e-mail: t.de.moor@umail.leidenuniv.nl)



Speciale aanbieding voor Sobats!

Ons schitterende direct aan de IJssel gelegen Hotel Doesburg, vormt de perfecte basis voor een onvergetelijk verblijf in de Achterhoek. U kunt heerlijk genieten van het oude Hanzestadje Doesburg met haar pittoreske straatjes en monumentale panden en vele bezienswaardigheden, waaronder het mosterdmuseum. Voor een verfrissende wandeling of fietstocht vindt u op een steenworp afstand ondermeer de Posbank en de Oude IJssel.

Sfeervol overnachten is mogelijk in één van onze 24 comfortabele kamers die van alle gemakken zijn voorzien. Het culinaire verwennen begint in ons gezellige restaurant waar u een indrukwekkend panorama over de IJssel heeft terwijl u kunt genieten van zowel traditionele als trendy gerechten, die met zorg door onze keuken zijn klaargemaakt.

Wilt u er eens lekker tussenuit, kom dan genieten van onze gastvrijheid en de prachtige locatie. Profiteer van een waanzinnige korting, want onderstaande aanbieding is alleen voor Sobats en geldt voor boekingen t/m december 2014:

3-daags SOBAT arrangement

Van € 125,00 voor € 75,00 per persoon

- Ontvangst met koffie of thee
- Twee overnachtingen inclusief uitgebreid ontbijtbuffet
- Eenmaal driegangen keuzediner (bij voorkeur op de tweede avond)
- Gratis plattegrond en een boek over de Doesburgse monumenten (t.w.v. € 19,95)
- Oplaadpunten voor elektrische fietsen aanwezig
- Gratis gebruik van Wifi

Er is een openbare betaalde parkeergelegenheid voor het hotel en vrije parkeergelegenheid op circa 300 meter afstand (De Bleek of Turfhaven). Maar het is ook mogelijk om de auto in onze afgesloten parkeergarage te parkeren. De kosten hiervan zijn € 2,50 per auto per nacht.

Reserveer via onze website www.hotel-doesburg.nl of bel met 0313-740000

Het is mogelijk het arrangement te verlengen voor € 55,00 per kamer op basis van logies & ontbijt. Verlengingsnacht op basis van logies & ontbijt tijdens feestdagen bedraagt € 70,00 per kamer. Toeslag kamer voor alleengebruik is € 20,00 per nacht.

Op onze website www.hotel-doesburg.nl vindt u een uitgebreid overzicht van de activiteiten en (culturele) bezienswaardigheden in de omgeving. Tevens treft u daar meerdere arrangementen aan zoals bijvoorbeeld het "5-daagse Hanzestedenarrangement" v.a. € 128,00 per persoon.

Arrestatie van een vermeende bendeleider in de jungle van Oost-Java 1948 (Tenggerebergte)

Op het appel werd ons meegedeeld dat wij ons voor patrouille gereed moesten maken om in de bergen een bendeleider te arresteren. Men had via de inlichtingendienst zijn verblijfplaats en huis weten op te sporen. Alles was voor vertrek tot in alle details nog besproken en wij gingen op pad bergopwaarts, over kleine bergpadjes, dwars door de jungle om zo min mogelijk opgemerkt te worden. Wij waren in totaal met 20 man, goed getrainde en goed bewapende mannen. Wij zouden op het moment dat de duisternis inviel, het huis bestormen dat niet meer was dan een grote bamboehut met één grote ruimte en twee kamertjes. De helft van ons moest geruisloos en onopgemerkt de omgeving afzetten. Omdat we allen in camouflagepakken waren en in de jungle haast onzichtbaar waren, ging dat nogal vlug. Met tien man werd het huis bestormd om tot de ontdekking te komen dat er zich alleen een bange Javaanse moeder met twee kleine kinderen in het huis bevonden. Wij kwamen

er al gauw achter dat de man des huizes die middag reeds van huis was vertrokken, met de mededeling dat hij rond middernacht weer terug zou zijn. Alles moest fluisterend besproken worden en er werd besloten om met 10 personen doodstil in huis te blijven. Geen lawaal maken, niet roken en alleen maar ademen. De rest zou in een schuurtje op het erf posteren met de deur op een kletje en ook muisstil blijven. Daar hebben wij toen van pakweg acht uur 's avonds tot het moment dat hij thuis kwam, moeten wachten en werden rot gestoken door de muggen en andere parasieten. Toen hij de deur van zijn hut opende, had men hem met twee man in een houdgreep, zo snel dat hij niet eens de kans kreeg om met zijn ogen te knippen. Het was toen tien over één in de nacht. Er werd besloten om daar de hele nacht binnen te blijven omdat verplaatsing in de nacht veel problemen met zich mee zou brengen. De vrouw en de kinderen werden gerustgesteld, de man kreeg de mond afgeplakt zodat hij geen geluid

kon maken. Men kon zittend op de vloer even slapen voor zover dat mogelijk was.

Enkele mannen die aangewezen waren voor de wacht hadden pech, maar die zouden na terugkomst voor de extra moeite een dag naar de stad mogen. De volgende morgen vertrokken we al vroeg om laat in de middag weer terug te zijn op de kazerne. De man is toen overgedragen aan de inlichtingendienst. Daar is de man ondervraagd en naar later bleek, was deze man helemaal geen bendeleider maar hij had wel dezelfde familienaam. Wij zullen deze nacht allemaal wel nooit vergeten en ik denk dat deze Javaan, die onschuldig werd meegenomen, dat zeker ook nooit meer zal vergeten. Ook deze dingen gebeurden, helaas. Je was er als militair en moest een opdracht uitvoeren ook als er een minder gelukkige uitslag van zou komen. Spannend was het wel, dat kan ik je vertellen.

*Wiel Creemers, Montfort (L)
OVW'er 2-10 en 2-15 RI,
Oost-Java 1946-1949*



SOBAT

22^e Herdenking te Leeuwarden

Op woensdag 27 augustus 2014 werd in het Rengerspark te Leeuwarden bij het monument "De Deadenwacht" onder ideale weersomstandigheden de 22e herdenking gehouden van de 168 uit Friesland vertrokken militairen, die van hun missie tussen 1945 en 1962 in toenmalig Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea niet mochten terugkeren en achterbleven in de rode aarde van Java. Rond 18.45 uur kwamen, samen met het bestuur van de Stichting, de 15 speciaal genodigden in het park aan, waarna om klokslag 19.00 uur de ladyspeaker (Mevr. M. Hottinga-Mulder) de plechtigheid opende met een korte toespraak, waarin het getal 22 een centrale plaats innam. Zo vertelde zij dat er in totaal 38 namen op het monument voorkomen van militairen die op het moment dat zij omkwamen

22 jaar jong waren. Aan het slot van het openingswoord deelde zij mee dat op 5 erevelden op Java vandaag een krans is gelegd door tussenkomst van de Oorlogsgravenstichting. Zij eindigde met de oproep in gepaste stilte te herdenken om zo deze bijeenkomst een plechtig karakter te geven en daarmee te tonen dat wij meeleven met hen die nooit kunnen vergeten waarvoor wij hier bijeen zijn.

Hierna kreeg de voorzitter van het Stichtingsbestuur, drs. ing. J. Reitsma, de gelegenheid de ruim 400 aanwezigen welkom te heten. Hij gaf ook mee dat hij voor de laatste keer deze herdenking als voorzitter zou leiden. 'Per 01.01.2015 treed ik terug en burgemeester G. van Klaveren (van de Gemeente Weststellingwerf), is bereid gevonden mij op te volgen'.

Vervolgens kreeg Mevr. T. Stiemsma-Walda het woord voor de herdenkingsrede. Zij stelde zich voor en gaf vervolgens de achtergrond van haar optreden aan. "Ik mag spreken namens mijn schoonmoeder, een zuster van de militair Jan Dijkstra uit Anjum, die op 30 juli 1949 omkwam door verdrinking tijdens een patrouille in de buurt van Surabaya". Vooraf toonde zij de foto die in september 1946 werd gemaakt vlak voor Jan Dijkstra naar Indië vertrok. Het afscheid thuis was hartverscheurend. "Wat wisten zij van Indië, dat verre land en wat kon er allemaal niet gebeuren met Jan. Zien wij hem ooit weer". De inhoud van de toespraak gaf weer hoe de familie destijds maar ook nu nog, dit sterven heeft beleefd en gedragen. In haar toespraak schetste



zij hoe dit bericht destijds werd meegedeeld. Een korte mededeling van de overheid in augustus 1949 "Met leedwezen geven wij u kennis dat uw zoon is omgekomen". Niet eens hoe en waar. Een bericht dat de moeder van Jan nooit te boven is gekomen. Vaak stond zij voor het huis de weg af te turen of haar zoon er misschien toch nog aan kwam. In 1953, vier jaar na dat noodlottige bericht, overleed zij volgens haar kinderen door groot verdriet. Er is nooit een tastbare herinnering geweest. Het enige dat zij van haar zoon thuis kreeg, waren zijn steunzolen. Van al zijn persoonlijke bezittingen is nimmer iets teruggekomen. Hoe anders is het in de tegenwoordige tijd bij vergelijkbare gebeurtenissen. Mevrouw Stiemsma citeerde uit de brieven van Jan, die haar schoonmoeder van haar broer kreeg in de jaren dat hij in Indië diende. Uit al die brieven bleek nooit hoe de toestand daar was en wat zij daar beleefden. Wel kwamen er zeer persoonlijke gedachten in voor en het

verlangen naar het moment om weer thuis te zijn. Zij eindigde haar toespraak met de woorden "Het zusje van toen 17 jaar is inmiddels moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. De tijd heelt alle wonden, maar toch blijft in haar hart en in uw harten het verdriet, evenwel gestold tot kostbare herinneringen". Een zeer waardige toespraak.

Hierna kreeg Mevr. A.G. Steenstra het woord voor het uitspreken van het gedicht "Vrijheid".

Zij eindigde met de woorden
 "Je vrijheidslevend volk,
 je Koninklijk Oranje
 Je tolerante grenzen,
 vrijgevigheid in nood
 je militaire missies,
 het eren van je doden
 je kennis en je kunde
 KLEIN LAND,
 WAT BEN JE GROOT"

Na het signaal "Taptoe", gevolgd door één minuut stilte en het spelen en zingen van twee coupletten van het

Wilhelmus, volgde de krans- en bloemlegging bij het monument. Deze plechtigheid werd geopend door de gedeputeerde van de Provincie Fryslân, levens loco-commissaris van de Koning in Fryslân (Mevr. S.A.E. Poepjes), die een krans legde namens de overheid. Hierna kregen de nabestaanden en/of familieleden van de omgekomenen de gelegenheid om bloemen te leggen aan de voet van het monument. Vervolgens werden door vertegenwoordigers van burgerlijke-, militaire- en oud-militaire organisaties kransen en bloemen gelegd. In totaal werden 13 kransen en 7 bloemstukken gelegd. De herdenkingsplechtigheid werd beëindigd met een defilé langs het monument. Tijdens de plechtigheid verzorgde het Frysk Senioren Orkest, als voorheen, de waardige muzikale omlijsting.

J. Hoogsteen



Actie richting Martapoera (deel 1)

P.C. Hoekman / Oosterhout (N-B)

Het infanterie-onderdeel dat momenteel hier in deze omgeving gelegerd is, is nog niet zo lang in Indië en het ontbreekt hen aan aanpassing en doorzettingsvermogen, steeds moeten wij bijspringen. Martapoera zou op drie manieren, uit drie richtingen worden binnengetrokken. Om 04.00 uur vertrok de trein uit Batoeradja richting Sepantjar (een tussenstation), daar moesten er wagons afgehaakt worden. Daarna werd er weer verder gereden, maar bij de volgende halte moesten wij er uit omdat de trein niet verder kon vanwege baanopbrekingen. Het was toen ongeveer 07.00 uur.

Mijn waarnemingsgroep en een groep stoottroepers moesten toen langs en over de spoorbaan verder. Om 07.30 uur zijn we gaan lopen, de zon scheen fel, ontzettend heet was het en dan ook nog 22 km lopen met bepakking, wapens, mortieren, radio's etc. etc. De hitte die van de baan terugkaatste, was al even erg als de hitte van boven. Twee uur hadden we al gelopen, op veel plaatsen was het baanvak opgebroken. Twee jongens van mijn groep zakten in elkaar, ze konden niet meer. Eén kwam snel weer bij, maar de andere was finaal afgeknapt.

De bepakking drukte ontzettend zwaar op onze schouders, we hadden ook nog voor drie dagen eten (rantsoenen) bij ons, maar de hitte was de grootste vijand. Om 12.00 uur hielden we rust en hebben daar een zieke achtergelaten met vijf militairen van de stoottroepen als bescherming. Hiervan heb ik bericht gezonden aan mijn commandopost. Mijn radiocontact met de batterij was prima. De batterij had met veel hindernissen te kampen, maar de batterij zat op de

weg en had af en toe nog eens een boom die schaduw gaf. Wij hadden helemaal geen schaduw. Na een uur rust en na wat gegeten en gedronken te hebben, zijn we weer verder getrokken. Na een uur lopen knapten er drie man af, ook mijn twee seiners hadden het zwaar. De pelotonscommandant besloot om de zieken met de pelotonssergeant achter te laten, maar wij zouden doorgaan tot de eerste kali (rivier) alwaar we halt zouden houden. We zaten hier volkomen afgesloten, geen radiocontact meer met de andere groepen, alleen met de bommenwerper die regelmatig boven onze hoofden cirkelde. Middels seinclappen hadden we contact met deze bommenwerper. De spoorbrug die over de kali zou moeten liggen, hadden de terroristen er half afgekanteld en in één van de vakken van de gekantelde brug ben ik toen even in de schaduw

gekropen, heerlijk was dat. Om 16.30 uur zijn we verder getrokken. De stellingen die voor Martapoera lagen, werden allen doorzocht maar geen vijand te bekennen. Later bleek dat een andere eenheid die in het moeras was verdwaald, op mijn opmarsroute terecht was gekomen en zodoende in onze sector slaags was geraakt met de vijand. Er lagen nog enkele dode lichamen langs de route. Toen de schemering inviel, moesten we nog een spoorbrug over waarvan de rails over een afstand van 50 meter waren opgebroken. Als apen zijn we er -gelukkig zonder ongelukken- over gekropen. Toen maar weer verder, we moesten immers naar Martapoera. 90% van onze groep sukkelde mee en om 07.30 uur trokken we zonder enige tegenstand Martapoera binnen.



Regimentsdag Regiment Johan Willem Friso

Van Commandant Regiment Infanterie Johan Willem Friso (luitenant-kolonel P.M. van der Touw) werd door de reüniecommissie van 432 Bat. Inf. (7-1 R.I.) een uitnodiging ontvangen voor een militaire plechtigheid.

Namens 432 Bat. Inf. waren aanwezig R. Grit (secretaris van de reüniecommissie en redacteur "De Bantammer") en G. Nijboer (contactpersoon voor de provincies Groningen en Friesland), vergezeld door hun echtgenoten.

De genodigden werden op het Wilhelminaplein ontvangen en welkom geheten door de regimentscommandant en de paradecommandant (majoor Faber), die de genodigden naar het Inloophuis Veteranen "Wapen van Leeuwarden"

begeleide, alwaar men een kop koffie kon nuttigen en even de tijd kon nemen om wat bij te praten met andere veteranen. Om 15.00 uur werden de genodigden verzocht zich te verplaatsen naar de tribunen op het Wilhelminaplein.



Als goede traditie keerde het Friese bataljon op 28 augustus 2014 terug naar Friesland.

Op die dag marcheerde 44 Pantserinfanteriebataljon (44 Pantbat JWF) vanaf de noordzijde Leeuwarden binnen in de richting van het Wilhelminaplein.

Het bataljon defileerde met ingetreden Libanonveteranen om zich vervolgens voor de plechtigheid op te stellen.

Tijdens deze plechtigheid werd door de brigadecommandant (brigade-generaal M. Wijnen) aan adjudant D.J. van Duuren het Onderscheidingsteken in goud voor 36 jaar Langdurige Trouwe Dienst uitgereikt.

Vervolgens werden aan twee sergeanten-majoor het Onderscheidingsteken in zilver uitgereikt vanwege 24 jaar Langdurige Trouwe Dienst. Tot slot van deze plechtigheid werd door een aantal militairen de eed dan wel belofte afgelegd. Om 15.00 uur was de ceremonie ten einde en was er de gelegenheid om de decorandi en de beëdigde militairen te feliciteren.



Foto's: R. Grit

Impressie Veteranendag KL

Een mooie locatie voor de Veteranendag Koninklijke Landmacht 2014 en een goede ontvangst op 15 oktober jl te Soesterberg. We kregen 2 munten voor de koffie, de cake was men vergeten. Dat laatste hoort toch altijd bij een veteranenbijeenkomst? Van 10.00 tot 12.00 uur was het 'kebonk kebonk' waar niemand op zit te wachten, je wilt met elkaar praten en veel ouderen zitten met gehoorproblemen, waaronder ik zelf.

Na de toespraak van generaal-majoor Van Uhm konden we voor het eerst een drankje halen, 2 munten à 2 EURO voor een plastic bekertje met een paar slokken wijn. De maaltijd was redelijk goed, alleen de boontjes smaakten niet. De maaltijd verliep chaotisch, iedereen moest zonnodig tegelijk naar het buffet.

Het gratis bezoek aan het Nationaal Militair Museum was prachtig, daarna zijn we maar naar huis gegaan, want toen kwam er een band waarbij je elkaar nog minder kon verstaan. Wie bedenkt nu zo iets?

Teun van Kempen

In Memoriam

Het bestuur van de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Noord-Brabant West heeft de droeve plicht u te melden dat 11 oktober 2014 op 76-jarige leeftijd is overleden

Wiel Huppermann

Secretaris van VOMI Noord-Brabant West

Voor zijn inzet voor onze vereniging zijn wij hem grote dank en respect verschuldigd.

Wij wensen zijn echtgenote en overige familieleden veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Wiel, rust in vrede.

*Namens het bestuur:
W.H. van Kempen
Voorzitter*

Koninklijke Onderscheiding

Tijdens de jaarlijkse reünie van VOMI Zeeland op 24 september jl. op vliegbasis Woensdrecht is door de loco-burgemeester van de gemeente Vlissingen (de heer Stroosnijder) een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Marcel Boogaard, secretaris van VOMI Zeeland, oud-voorzitter en organisator van de Zeeuwse Veteranendag. Marcel is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. De uitreiking van deze onder-

scheiding is een blijk van grote dankbaarheid voor het vele werk dat Marcel in de afgelopen jaren heeft verricht voor VOMI Zeeland en voor de Stichting Zeeuwse Veteranendag. Na het overlijden van Jan Kloet (destijds secretaris van VOMI Zeeland) stond Marcel voor de niet geringe taak het secretariaat op zich te nemen. Hij is daar door zijn niet aflatende wilskracht en groot doorzettingsvermogen royaal in geslaagd. VOMI Zeeland

is hem hiervoor dan ook erg dankbaar. We hopen Marcel nog lang in ons midden te hebben en van zijn capaciteiten gebruik te kunnen maken. Marcel namens ons allen "Gefeliciteerd met deze Koninklijke Onderscheiding en we hopen dat je deze nog heel veel jaren met terechte trots zult mogen dragen.

*F.J.F. Smoorenburg,
voorzitter VOMI Zeeland*



Herdenking in de gemeente Binnenmaas

Op vrijdag 19 september jl. werd in Puttershoek (gemeente Binnenmaas) de jaarlijkse herdenking gehouden bij het Indiëmonument op begraafplaats "Essenhof". Dit jaar was de heer Theo Rump (luitenant-kolonel bd en voorzitter van VOMI Zuid-Holland) ceremoniemeester. Hij nam het ceremoniemeesterschap over van Ger de Jong, die vanaf de oprichting van het monument in 1995 ceremoniemeester is geweest. Voorzitter van het herdenkingscomité is ons trouwe lid de heer J.J. Wieringa, die ook mede-initiatiefnemer is geweest van het monument. Het monument is geadopteerd door basisschool "De Pijler" uit Maasdam en de leerlingen kregen vóór aanvang van de herdenking o.a. door de heer Wieringa de geschiedenis achter dit monument te horen. De ceremoniemeester heette in het bijzonder welkom de

burgemeester van de gemeente Binnenmaas de heer A.J. Borgdorff en echtgenote, adjudant J. de Goede van de Band Oud Strijders 1 Divisie "7 December", docenten en leerlingen van basisschool "De Pijler", veteranen en belangstellenden. Hij gaf daarna de burgemeester het woord, die nog eens voor de jeugd het belang van het blijvend herdenken benadrukte, omdat vrede niet vanzelfsprekend is. "Zie maar wat er momenteel in de wereld gaande is o.a. in Oekraïne en het Midden-Oosten". Daarna volgde de toespraak van de voorzitter van VOMI Zuid-Holland, die zijn toespraak eindigde met de woorden: "Een hommage aan hen die het hoogste offer brachten. Wij mogen en zullen hen nooit vergeten. Met diep respect denken wij aan hen".

De regie van de ceremonie werd vervolgens tijdelijk

overgedragen aan docenten en leerlingen van de school. Zij vertolkten met het zingen van een door hen zelf geschreven lied hun betrokkenheid bij deze herdenking. Na het signaal "Taptoe", één minuut stilte, het Wilhelmus en het hijsen van de vlag werden kransen en bloemen gelegd door de burgemeester, adjudant De Goede, nabestaanden, VOMI Zuid-Holland en het comité Indië-monument Binnenmaas. De ceremoniemeester bedankte de aanwezigen, de muziekvereniging MaasMuziek voor de muzikale begeleiding, medewerkers van de aula voor de verzorging, alsmede de erewacht. Na afloop was er nog een samenzijn in de aula van de begraafplaats.

Ger de Jong



Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

SOBAT

Mijn belevenissen tijdens de jungletraining op Malakka (deel 6)

Van mijn kok in Johore Bahru had ik gehoord dat er in Singapore een Nederlands kamp (het Wilhelminakamp) was met burgers die wachtten op repatriëring. De MP'ers kenden dat kamp en brachten me er met hun jeep naar toe. En daar werd het heel gezellig. Heel hartelijk werd ik ontvangen als de eerste Nederlandse soldaat die ze na de oorlog te zien kregen. Al gauw stond er een uitstekend ontbijt klaar, kreeg ik een scheerapparaat, een tandenborstel en de bijbehorende pasta. Lekker douchen en scheren, wat knap je daar van op. Het nieuwtje dat er een Hollandse soldaat in het kamp was aangekomen, veroorzaakte heel wat nieuwsgierige mensen die iets wilden horen hoe het nu in ons land was. In de loop van de dag hebben ze me naar de dam gebracht en kon ik weer liften naar het ziekenhuis. De oogarts

voorzag me van een recept dat ik ergens kon afgeven en waar ik de volgende week de bril kon ophalen. Ik ben teruggelift naar Kangkar Kahang, maar dat lukt echt niet in één dag. Mijn vriend de kok voorzag me van een prima lunchpakket en na afscheid genomen te hebben, stond ik aan de kant van de weg voor een lift. Wat een geluk, na een kwartiertje stopt er een Engelse legertruck en ik kan mee tot Ayer Hitam. Dan houdt mijn geluk op. Uren later stopt er een vrachtwagentje die me mee kan nemen. De chauffeur heeft zijn cabine al vol, dan maar in de laadbak boven op een lading palmbladeren. Het werd een lange rit, het is al over negenen in de avond als we in Kuang aankomen. Ik bedank de chauffeur en moet nu maar zien hoe ik nog 70 km verder kom. Uit een Chinees theehuis komt de eigenaar me vragen of ik nog naar Kangkar Kahang moet. Dan

blijk ik toch weer wat geluk te hebben. Om elf uur die avond moet er een auto langs komen die richting ons kamp zal gaan. In het theehuis wordt me een bord nasi putih aangeboden en natuurlijk ook thee. Gelukkig spreekt de man redelijk Engels. We konden dus wat kletsen. Hij wil graag alles weten over Nederland en zo schiet de tijd op en stopt inderdaad omstreeks elf uur die avond mijn vervoer naar het kamp. Na hartelijk afscheid genomen te hebben mag ik naast de chauffeur plaats nemen (ook al een Chinees in zijn wat oude maar luxe slee). Terloops vertelt hij me niet helemaal naar ons kamp te gaan. Er zit niets anders op om de resterende 10 km maar te gaan lopen. Steeds rechtdoor had hij me verteld en neem deze lange bamboestok voor alle zekerheid mee, je zou wilde dieren tegen kunnen komen. Ik



zie me al vechten met een tijger. Het is geen heldere nacht met maanlicht, maar pikkedonker. Na verloop van tijd wen je aan die dikke duisternis, een tropennacht is alles behalve stil. Miljoenen cicaden en insecten sjirpen de hele nacht, het wordt pas stil als de zon opkomt. Zonder problemen kom ik bij onze tent. Mijn maten merken er nauwelijks iets van dat ik terug ben. Op mijn tempatje ligt een tinnetje bier. Dat drink ik nooit, maar ik heb me toch een dorst. Aan de kraan drinken is streng verboden, je zou er doodziek van kunnen worden, dus maar een biertje en het smaakt me nog goed ook. Op het ochtendappel heeft mijn commandant geen enkele opmerking. Niets anders dan: "Fijn dat je weer terug bent". Natuurlijk willen mijn maten alles weten over waar ik geweest ben.

De tropendienst wordt met de dag zwaarder. Er zijn nieuwe instructeurs gekomen. Veteranen die in Birma tegen de Jappen hebben gevochten. Ze willen ons trainen hoe je een guerrillaoorlog moet voeren. En ondertussen genieten we ook van het prachtige landschap. Alles gaat goed, toch zijn er soms kleine ongelukjes. Iemand werd door een schorpioen

gebeten, een ander kreeg een beet van een slang. Al die kleine akkefietjes werden snel verholpen.

Mijn tweede uitstapje begint 4 maart 1946. Bij de bataljonsstaf is het bericht binnengekomen dat mijn bril klaar is. Een nieuw verloopasje wordt afgegeven en de volgende ochtend vertrekken wij, Frans van Benthem en ik, met de broodwagen naar Kluang. Frans moet daar naar een specialist en ook ik moet me melden bij 8ste CCS Military Hospital. Onze truck heeft ons daar keurig voor de deur afgezet. Na ons gemeld te hebben, voorziet een Indiase dokter ons van nieuwe pasjes. Frans zal de volgende morgen geholpen worden en ik kan dan ook verder. Bestek wordt ons aangereikt voor het eten en de dokter wijst ons de weg naar de slaapzaal. Daar worden we door een Engelse verpleegster naar onze tempatjes gebracht. Wat een weelde! De bedjes zijn voorzien van een klamboe, die weelde kennen wij bij ons bataljon nog niet. Uiteraard slikken we elke dag van die rot pillen om maar vooral geen malaria te krijgen. Hartelijk worden we begroet door de aanwezige Britse patiënten, voor hen ook een leuke afleiding. Frans en ik wilden Kluang

eens gaan bekijken, maar daar kwam niets van in. We moeten ons uitkleden. Als we de nurse zeggen dat we niet ziek zijn, is zij onverbiddelijk en streng zegt ze "uitkleden en vlug". Ze blijft er bij staan om er zeker van te zijn dat we het doen en we plat op onze bedjes liggen. Grote hilariteit bij de zieken die hier liggen, ze hadden ons voorspeld dat we dat spelletje zouden verliezen. Voorlopig tenminste, ondertussen kletsen we wat met de echte zieken. Er liggen gewonden en jongens met malaria. Zo vliegt de tijd om en krijgen we de middaghap. Die was wat matig, doch we zijn dat gewend van de Britten (op dat troepenschip was het al niet anders). Na de lunch verplicht rusten. Iedereen doet zijn klamboe omlaag en zal proberen wat te dutten. Heel voorzichtig voeren wij ons plannetje uit. We zijn toch niet bezopen om als gezonde knullen een middagdutje te doen. Al snel hebben wij ons uniform aan en lopen met onze kistjes in de hand naar een openstaand raam. Het gaat goed, alleen onze buurman heeft het in de gaten, maar hij houdt gelukkig zijn kop.

Joop de Lange, Luyksgestel



Nederlandse Veteranendag 2015

De elfde Nederlandse Vetera-
nendag wordt gehouden op
zaterdag 27 juni in Den Haag.

Nieuwe standaard voor de Koninklijke Marechaussee

Koning Willem-Alexander heeft op 16 oktober jl. op het Binnenhof in Den Haag de nieuwe standaard van de Koninklijke Marechaussee uitgereikt aan luitenant-generaal J.A.J. Leijten (Commandant Koninklijke Marechaussee). Op de vorige standaard stond de tekst: Wapen der Koninklijke Marechaussee. De marechaussee is inmiddels geen 'wapen' van de landmacht meer, maar een zelfstandig krijgsmachtdeel. Daarom staat er nu alleen Koninklijke Marechaussee op het doek, naast het oprichtingsjaar 1814. De standaard is een symbool van eenheid en verbondenheid. Eenheid binnen de Koninklijke Marechaussee en verbondenheid met het Koningshuis en het Koninkrijk der Nederlanden.

KRO Spoorloos op zoek naar ...

Nicolien de Waal is als researcher voor KRO Spoorloos op zoek naar een marinier die in 1947 op Oost-Java was gestationeerd. Hij behoorde tot de Mariniersbrigade. Helaas heeft men geen naam, maar wel een foto (bijgevoegd). Wie weet wie deze marinier is?



Informatie gaarne naar Nicolien de Waal,
Researcher KRO Spoorloos,
's Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum
of Postbus 200, 1200 AE Hilversum
of E-mail: nicolien.dewaal@kro-ncrv.nl

Herdenking Roermond 2015

De jaarlijkse herdenking bij het
Nationaal Indië-monument
1945-1962
in het "Nationaal Herdenkings-
park Roermond" zal plaatsvin-
den op zaterdag **5 september**
2015.

30 JAAR

SOBAT

1985



VOMI NEDERLAND

2015





Drenthe/ Groningen

Secr. S. Hoekstra,
Anreperstraat 166,
9404 LK Assen.
Tel. 0592-312328
E-mail: sytze.hoekstra@home.nl

VOMI-veteranendag Assen

Op woensdag 3 september jl. organiseerde het bestuur een VOMI-veteranendag op de Johan Willem Frisokazerne te Assen. 67 leden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Na het welkomstwoord en enige huishoudelijke mededelingen van voorzitter Sytze Hoekstra nodigde hij de aanwezigen uit om bij het Indië-monument een bloemstuk te leggen en één minuut stilte te houden. Bestuurslid Bertus Visscher gaf in een korte toespraak aan



hoe deze traditie is doorbroken doordat nu de jaarlijkse Indië-herdenking plaatsvindt in Havelte op de Johannes Postkazerne. Onder de leden bestond toch de behoefte om hier vandaag bij dit monument van acht marmeren plaquettes onze gevallen sobats te herdenken. Het bloemstuk werd gelegd door voorzitter Sytze Hoekstra en bestuurslid Bertus Visscher. De dag werd voortgezet met een gezellig samenzijn en een voortreffelijke rijstmaaltijd.

Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,
8939 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail: henk.moorlag@hotmail.com
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Als u deze 'SOBAT' ontvangt, ligt ons laatste evenement al weer achter ons. 14 oktober liep heel mobiel VOMI Friesland uit om naar de Vliegbasis Leeuwarden te gaan. 127 personen hadden zich opgegeven om deze bijeenkomst bij te wonen. Filevorming voor de poort was het gevolg en gezellig dat het er was!! Het is van VOMI Friesland een gouden greep geweest om elkaar -zolang het kan- te blijven ontmoeten. Om drie uur kwam

Commandant Vliegbasis om ons bij te praten over waar de vliegbasis zich mee bezighoudt, het was een verhaal dat ons weer dicht bij ons eigen militaire verleden bracht. Aan de nieuwe uitzending levert Vliegbasis Leeuwarden een grote bijdrage, de mensen zijn zeer gemotiveerd. Na zijn betoog mochten er vragen gesteld worden, waarop de kolonel (indien mogelijk) duidelijke antwoorden gaf. Wij wilden als oud-militairen graag het naadje van de kous weten hoewel dat niet in alle gevallen mogelijk was, maar wij hebben ons vertrouwen uitgesproken en hopen op een goede afloop en dat een ieder weer veilig thuis mag komen.

Om te noteren

Voor 2015 zijn de volgende bijeenkomsten vastgelegd. 7 april houden wij onze ledenvergadering in "t Haske" te Joure met aansluitend een diner. 18 augustus de bootreis vanuit Eernewoude. 13 oktober bijeenkomst op Vliegbasis Leeuwarden met ter afsluiting een rijstmaaltijd. Voor al deze bijeenkomsten krijgt u tijdig nog een uitnodiging.

Zoals in het bijna voorbijge jaar 2014 blijft het bestuur zich inzetten voor onze vereniging zolang dat maar enigszins mogelijk is. Laten wij elkaar trouw blijven. Wij wensen onze zieken en allen bij het ouder worden veel sterkte en geduld toe.

Noord-Brabant O

Secr. J. v.d. Ham,
Buxusplaats 10,
5038 HK Tilburg
Tel. 013-5400380
E-mail: voml.nbo@veteranen.nl

Inmiddels heeft u onze Nieuwsbrief met de acceptgiro voor betaling van de contributie 2015 ontvangen.

Gezien de stijgende leeftijden en de daarbij behorende ongemakken hopen wij dat u toch nog lid wilt blijven, ondanks het feit dat er weinig activiteiten georganiseerd kunnen worden.

De datum en de locatie van onze jaarvergadering zullen in de "SOBAT" van februari 2015 bekend worden gemaakt. Onze jaarlijkse reünie in Oirschot staat geboekt op donderdag 7 mei 2015. Nadere gegevens staan of in de Nieuwsbrief 2015 of in de "SOBAT" van februari 2015. Het doorgaan van deze reünie zal pas na voldoende inschrijvingen kunnen plaatsvinden.

Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Alblasterdam
Tel. 078-6913515
E-mail: veteranen26706@ziggo.nl
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

50- en 60-jarig huwelijk

Op 4 november 2014 vierden de heer en mevrouw Bezemer uit Rotterdam hun Gouden huwelijksfeest (50 jaar).
Op 13 augustus 2014 vierden de heer en mevrouw Bol uit Alblasterdam en op 2 november 2014 vierden de heer en mevrouw Barmiento uit Ridderkerk hun Diamanten huwelijksfeest (60 jaar).
Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukkigwens.

In Memoriam

Op 25 september 2014 overleed ons lid dominee Karel Schipper op de leeftijd van 92 jaar. Gedurende zijn onderduikperiode in WO II slaagde hij er met behulp van anderen toch in om voor predikant te studeren. Na de oorlog werd hij als jong predikant uitgezonden naar Nederlands-Indië als

legerpredikant van het 6e Bataljon Garde Regiment Jagers. Hij was zoals hij het zelf zei "een dienaar van het Goddelijk woord" en dat wist hij in gewone mensentaal over te brengen. Op 2 oktober hebben we hem na een dankdienst voor het leven te ruste gelegd op de begraafplaats aan de Zuidendijk in Dubbeldam. Dat hij moge rusten in vrede.

Bustocht 2014

Op dinsdag 14 oktober 2014 trokken 36 leden van onze vereniging er via twee opmarsroutes op uit om te verzamelen in het Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging van de krijgsmacht 'Beukbergen' te Huls ter Helde. Ter plaatse vertelde legerpredikant Wim Bos ons -onder het genot van een kop koffie- over de doelstellingen van het Vormingscentrum. Gesterkt door een uitstekende lunch kon aan het begin van de middag de tocht worden voortgezet naar het Militair Ereveld Grebbeberg alwaar een bloemstuk werd gelegd en het Ereveld en het informatiecentrum konden worden bezocht.



Als laatste onderdeel stond de generaal-majoor Kootkazerne te Stroe op het programma waar zeer geanimeerd van het aperitief gebruik werd gemaakt met aansluitend een voortreffelijke stamppottenmaaltijd met alles erop en eraan. Met de terugreis via de opstapplaatsen vanwaar men vertrokken was, kwam aan deze mooie dag met zeer tevreden deelnemers weer een einde.

Nieuwjaarsbijeenkomsten

Het bestuur van VOMI Zuid-Holland heeft besloten om in januari 2015 twee Nieuwjaarsbijeenkomsten te organiseren. Een en ander heeft te maken met de uitgestrektheid van de regio waarbinnen de leden van VOMI Zuid-Holland woonachtig zijn.

1^e Nieuwjaarsbijeenkomst is op woensdag 7 januari 2015 te Rotterdam in ECHOS Home 'het Anker' op de Van Ghentkazerne, Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam (tel. 010-2429910). Aanvang 14.00 uur, einde 16.30 uur. Ook de leden van de Bond van Wapenbroeders zijn deze middag van harte welkom. Let op: Legitimatiebewijs tonen aan de wacht bij de kazernepoort is verplicht!

2^e Nieuwjaarsbijeenkomst is op dinsdag 13 januari 2015 te Lisse in Restaurant 'De Engel', Heereweg 386, 2161 DG Lisse (tel. 0252-211880). Aanvang 14.00 uur, einde 16.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gezamenlijk met de Bond van Wapenbroeders afd. Zuid-Holland West georganiseerd.

Zeeland

Secr. M.J. Boogaard
Rozengracht 36
4382 PA Vlissingen
Tel. 0118-418641
E-mail: papua@zeelandnet.nl

Op 09 oktober 2014 heeft het bestuur van de Stichting

Zeeuwse Veteranendag de bestuursfuncties overgedragen aan een jonge generatie veteranen zijnde: Sjaak Duine als voorzitter en secretaris (tijdelijk) met als penningmeester mevr. J. v.d. Dorpel-Lagendijk. Met de nieuwe voorzitter heb ik het afgelopen jaar al heel prettig samengewerkt en hij zal door het oude bestuur dan ook volledig worden gesteund. Ik hoop dat alle veteranen het nieuwe bestuur zullen blijven steunen in het voortzetten van de Zeeuwse Veteranendag.

Limburg

Secr. M.E.H. Dols
Heerlenerweg 47
6132 CL Sittard
Tel. 046-4522739
Mobiel: 06-10660039
E-mail: marlie.dols@home.nl
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

Als jullie deze 'SOBAT' ontvangen, is het programma voor 2015 in grote lijnen klaar. Door de wisseling van bestuursleden en het wegvallen van onze locatie (Van Hornekazerne te Weert) waar de jaarlijkse reünie gehouden werd, zoeken we nu naar een goede, toegankelijke locatie waar we in 2015 terecht kunnen. In de novemberbrief werd het een en ander verteld over de nieuwe locatie. Mochten er vragen of ideeën zijn, schroom niet en

bel, mail of schrijf de secretaris.

Bij deze wil ik Theo Maas bedanken voor zijn jarenlange inzet als secretaris van VOMI Limburg. Ik hoop dat ik, nu hij als adviseur binnen VOMI Limburg werkzaam blijft, nog lang gebruik kan en mag maken van zijn kennis van zaken.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om u allen -mede namens het bestuur- fijne feestdagen en een gezond 2015 toe te wensen.

Binnenland

Secr. K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2995 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail: k.orsel2@kpnplanet.nl
Soc. Comm. Tel. 0561-688772
E-mail: vomisoccom@kpnmail.nl

Contactpersonen voor de leden van voormalig VOMI Overijssel zijn de heren J. Oldenbeuwing en A. Scholten.

Contactpersonen voor de leden van voormalig VOMI Utrecht/'t Gooi zijn de heren L. Dorrestijn en A. Mouwen.

Door een daartoe strekkend besluit (conform de Statuten) van de Algemene Ledenvergadering van VOMI Utrecht/'t Gooi op

woensdag 29 oktober jl. in de Kromhoutkazerne te Utrecht is de vereniging VOMI Utrecht/'t Gooi met ingang van 1 december 2014 ontbonden. De leden van VOMI Utrecht/'t Gooi zijn door dit besluit per gelijke datum collectief overgegaan naar de vereniging VOMI Binnenland. De vereniging VOMI Binnenland telt thans 327 leden.

ECHTE PARELS

Een traan van vreugde
Een traan van verdriet
Een traan van weerzien
Een traan om wat je achterlaat.

Elke traan is een parel
het geeft de emoties weer
van vreugde om
iets moois
of van hartzeer

Stromen van parels
zij geven een overzicht
van ons leven op aarde
in donker en licht

Leen van Geenen
(VOMI Zuid-Holland)

30 JAAR

1985



VOMI NEDERLAND

2015



SOBAT

SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
 Wil P.J. Patst
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 tel. 0561-688772
 mobiel 06-15100579
 E: vomisoccomi@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
 Budgethouder FSZ**
 Theo H.A. Rump
 Albatrosstraat 14
 2352 EG Leiderdorp
 Tel. 071-5416936
 E-mail:
 Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
 Ger de Jong
 Rozenlaan 41
 2905 AS Heerjansdam
 Tel. 078-6771902



stichting
 veteranen
 platform

SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen

Vacant

Noord-Brabant West

R.N. Welten
 Boukenlaan 35
 4731 CD Oudembosch
 tel. 0165-31 28 16
 pnwelten@kpnmail.nl

Friesland

Hans N. Blom
 Tjalka v.d. Walstraat 24 T
 8723 CA Koudum
 tel. 0514-522107

Limburg

H.A.M. van Haeff
 Past. Scaasensstraat 44
 5821 CV Venlo
 tel. 077-3822592
 hermanvanhaeff@online.nl

De Veluwe

J.G. (John) Muller
 Groenveltstraat 115
 3882 XE Putten
 Tel. 0341-846264
 j.muller793@upcmail.nl

Zuid-Holland

G.A. Muller
 De Tol 365
 2206 EG Leidschendam
 Tel. 070-3019477

Noord-Brabant Oost

J. van der Ham
 Buxusplaats 10
 5038 HK Tilburg
 tel. 013-5400360
 vomlnbo@veteranen.nl

Rivierland/ Oost Gelderland

Vacant

Zeeland

Marcel J. Boogaard
 Rozengracht 35
 4382 PA Vlissingen
 Tel. 0119-416641
 pepus@zeelandnet.nl

Noord-Holland

Nico Baan
 Molenwerfslaan 58
 2103 TE Heerhede
 tel. 023-5283987
 nbaan@kpnmail.nl

W.A.J.K. (Willem) Roza
 Heernraadstraat 9
 3131 VG Vlaardingse
 tel. 010-4340970
 w.roza3@kpnplanet.nl

VOMI Binnenland

Wil P.J. Patst
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 Tel. 0561-688772 /
 06-15100579
 vomisoccomi@kpnmail.nl

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P/R: en Voorlichting

J. (Sjef) Franken
 Spulstraat 1, 3114 CR Schiedam
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven.

Postzegels

J. Hoevelaken
 Woordestein 175
 6714 CN Ede
 Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul PG. Gommers
 Alb. Neuhuislaan 23
 8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231

E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Woordestein 175, 6714 CN Ede, tel. 0318-614557.**
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.

SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 8,50 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spulstraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Woordestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Adriaens,	L.H.	Landgraaf	KLu
Blok,	G.	Sleeuwijk	42 HUPVA
Boon,	P.	Alblasserdam	4 GRJ
Bosman,	J.A.	Heerlen	3-9 RI
Broers,	D.	Bergen	?
Damstra,	A.	Haarlem	?
Dees,	W.	Middelburg	43 AVA
Endhoven, van	P.J.	Willemstad (N-B)	?
Feijen,	J.	Bergeijk	KLu
Grevelink,	J.	Den Helder	?
Groen,	K.	Heinkenszand	2-5 RI
Hofman,	J.	Purmerend	5 GRG
Horsten,	A.	Tilburg	4-5 RI
Houten, van den	J.	Oosterland	3-8 RI
Huppermann,	W.H.	Kalmthout (België)	15 BS
Iersel, van	M.	Domburg	4-10 RI
Jong, de	L.	Haarle	?
Jonkman,	G.S.	Zwolle	KMarns
Laak, van der	G.J.	Hengelo	?
Lam,	J.P.	Almere	Vbdd BDiv
Landzaad,	D.	Delft	?
Leeuwen, van	A.D.	Den Haag	IBW
Leeuwen, van	A.G.	Oud Beijerland	5-7 RI
Lelij, van der	F.J.	Wassenaar	4-5-2 RI
Merbel, van der	J.	Steenbergen	LMD
Nagtegaal,	W.	Rijnsburg	411 BI/6 GRG
Nassette,	W.	Amsterdam	411 BI/6 GRG
Neut, van der	A.P.A.	Sassenheim	?
Nieuwenhuysse,	J.	Kloetinge	4-5 RI
Oers, van	C.H.N.J.	Amsterdam	4-6 RI
Olsman,	H.	Vriezenveen	?
Ommen, van	W.	Tilburg	1-1 RI
Pijnenburg,	L.	Tilburg	HvB 7 Esk VW
Plaatsman,	J.	Oldemarkt	?
Schelfhout,	C.E.	Kloosterzande	4-3 RI
Schipper,	K.	Dordrecht	6 GRJ
Sluis, van der	J.O.	Raamsdonksveer	5-3 RI
Smidt van Gelder,	J.H.	Aerdenhout	?
Spijker,	A.	Arnhem	GRPI/5-4 RI
Steljaert,	H.K.M.	Dordrecht	18 AAT
Tooren, van	G.J.	Ridderkerk	LVT
Warringa-Olthof, Mw.	Z.	Dalen	
Westeneng,	J.	Ermelo	3-6 RVA
Witpaard,	K.	Nieuwleusen	6 RVA
Wolf,	J.H.	Hoogeveen	LLUA NNO
Wouda,	B.	Burgum	1-12 RI

Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.

sociale
VOM

SOBAT

Nieuwe Leden

Naam

Kruijff J.J.W.
Lier P.W.van
Oyl D.M.
Verloop M.

Woonplaats

Bergen op Zoom
Breda
Scherpenisse
Rijssen

Onderdeel

NNG
7 Lua
31 AAT

Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten.

Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook veel VOMI-leden hebben reeds een donatie gedaan.

Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7.50 over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0128 9870 49

ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

U doet toch ook mee?

Th.R.



BankGiroLoterij
CULTUUR MAAKT JE RIKKER

Nationale Postcode Loterij en BankGiro Loterij ondersteunen vfonds

Speciale Arrangementen

* **Krokus-klaverjas excursie Special:**
9 febr en 19 mrt €189.00
Incl. presentatie en film "geopark de Hondsrug"
Incl. excursie versteend leven
Incl. excursie advocaatmakerij
Incl. 4 avonden klaverjassen (niet verplicht)

* **Jubileum Special: 2 maart en 16 maart €189.00**
15 jarig jubileum senioren-veteranen reizen
Incl. Jubileum presentje
Incl. Lezing en presentatie geschiedenis Odoorn-Drenthe
Incl. excursie naar de woonboot Nelis en Leentje
Incl. excursie naar het stoottroepenmuseum
Incl. Quiz-avond Drenthe

* **Paasarrangement 6 april €199.00**
Incl. Presentatie "Geopark de Hondsrug"
Incl. excursie naar museum Musica
Incl. Quiz avond Drenthe
Incl. paasbrunch

Hotel Restaurant Bontant
DE ORINGER MARKE



Drenthe,
Midweekspecials:

* **Sinterklaas Special: 1 dec. 2014 €189.00**
Incl. Sinterklaas muziek avond
Incl. excursie naar de Kerstmarkt in Did
Incl. Lezing en filmavond "de Lijstijden"

* **winter Special: 26 jan en 2 febr €179.00**
Incl. presentatie natuur en bosbeheer
Incl. excursie naar stoottroepenmuseum
Incl. Quizavond Drenthe

De Oringer Marke
Hoofdstraat 9
7873 BS Odoorn
Tel: 0591-519000
info@deoringermarke.nl
www.deoringermarke.nl

Veteranenhotels

Hotel Restaurant ****
De Foreesten

Standaard bij alle Special arrangementen

4 x overnachting op een standaard 2 persoonskamer
6x uitgebreid ontbijtbuffet
3x lunch
3x 3 gangen diner
1x feestelijk afsluitingsdiner
18.00 tot 23.00 uur GRATIS Drinkjes Hollands gedestilleerd

Traditionele Veluwe Bingo
Educatieve avond

Tevens iedere keer een verschillende excursie

VRAAG NU ONZE
VETERANEN KALENDER AAN !!

Special arrangement Advent Special

Ontvangst op maandag 8 december 2014 €189,- per persoon

Nederlands - Indië Special

Ontvangst op maandag 19 januari 2015 € 179,- per persoon
Ontvangst op maandag 16 februari 2015 € 179,- per persoon

Nederlands - Nieuw Guinea Special

Ontvangst op maandag 26 januari 2015 € 179,- per persoon
Ontvangst op maandag 23 februari 2015 € 179,- per persoon

Paas Special

Ontvangst op maandag 6 april 2015 € 145,- per persoon

Hemelvaart Special

Ontvangst op maandag 11 mei 2015 € 219,- per persoon