

30e jaargang • nummer 159 • april 2015

# SOBAT

Garden



# VOMI





# SENIOR HOTELS

'All Inclusive' Autovakanties

Speciale  
VOORJAAR  
Actieweken  
nu al vanaf  
**€ 179,00**  
p.p.

Speciaal voor degene die er het voorjaar en zomer nog even tussen uit willen heeft BTR Reizen zeer aantrekkelijke geprijsde 5 daagse 'All Inclusive' vakanties naar verschillende Senior Hotels.

BTR Reizen beschikt momenteel over zo'n 30 gastvrije \*\*\* en \*\*\*\* hotels gelegen op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland. In alle Senior Hotels kunt dagelijks volop genieten van een 'All Inclusive' vakantie.

Zeer gewild zijn de **Speciale Actieweken**. Interesse in deze extra voordeliger Actieweken en alle andere Senior Hotels 'All Inclusive' vakanties, zie [www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl) of bel 055 - 5059500 voor gratis folder.

*BTR Reizen een organisatie die reizen verkoopt met garantie van SGR, dat biedt niet iedereen!*



**Speciaal voor u ingekocht riviercruises met MS Verdi \*\*\*\***

**Volledig verzorgd - 50% KORTING of 2e persoon gratis**



MS Verdi is een lux \*\*\*\* cruiseschip met een uitstekende reputatie. Aan boord kunt u heerlijk genieten van een volledige verzorging en uitstekende service. De Kapitein neemt u graag mee voor een mooi vaarprogramma naar leuke bezienswaardigheden.

**6 dg. Bourgondisch België en Nederland met MS Verdi \*\*\*\***

van ma. 20 april t/m za. 25 april 2015  
van €538,- nu al va. \* €269,- p.p.

**7 dg. Midden-Nederland naar Oud-Hollandse Stadjes met MS Verdi \*\*\*\***

van di. 14 april t/m ma. 20 april 2015  
van €658,- nu al va. \* €329,- p.p.

\* niet boekbaar in combinatie met andere kortingen

**BTR Reizen heeft nog veel meer mooie cruises over Europa's mooiste rivieren**



**BTR REIZEN**



055 - 5059500 · [WWW.BTRREIZEN.NL](http://WWW.BTRREIZEN.NL)





## SOLDIERS AND VETERANS HOTELS

'Alles Inclusief' vakanties altijd met **Veteranen Voordeel**

Ook in het voorjaar, zomer en najaar 2015 bent u weer van **Harte Welkom** in de Veteranenhotels, gelegen op de mooiste plekjes op de Veluwe, Friesland, Drenthe, Twente en Zuid-Limburg. U kunt in een gezellige ambiance volop genieten van een aantrekkelijke 'Alles Inclusief' vakantie, die uiteraard weer met **VEEL VETERANEN VOORDEEL** wordt aangeboden.

Interesse, zie [www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl) of bel. 055 - 5059500 voor gratis folder.

### 5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie van maandag t/m vrijdag

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met ...
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ **GRATIS:** 4 avonden van 18.00 tot 22.00 uur drankjes met keuze uit: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, tapbieren, jenever en huiswijn

Veteranen  
Voordeel Prijs  
al vanaf  
**€ 222,00**  
p.p.

### Hotel Op de Beud \*\*\* Valkenburg Zuid L.



5 dagen 'All Inclusive' vakantie

Gehele jaar van jan. t/m dec. 2015 voor € 255,-  
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

### Hotel 't Holt \*\*\* Diepenheim / Twente



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m sept. 2015 voor € 255,-  
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

### Hotel Gaasterland \*\*\* Rijs / Friesland



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m okt. 2015 voor € 255,-  
Veteranen Voordeelprijs € 229,- p.p.

### Hotel Abdij de Westerburch \*\*\* Westerbork



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van april t/m sept. 2015 voor € 268,-  
Veteranen Voordeelprijs € 242,- p.p.

### Hotel Dennenhoeve \*\*\* Nunspeet / Veluwe



5 dagen 'Alles Inclusief' vakantie

Zomerseizoen van mei t/m sept. 2015 voor € 247,-  
Veteranen Voordeelprijs € 222,- p.p.

#### Speciale Veluwe Voordeel Midweken 2015

Hotel Dennenhoeve organiseert voor alle gasten van BTR Reizen Speciale Veluwe Voordeel Weken.

ma. 25 mei - vr. 29 mei	ma. 10 aug. - vr. 14 aug.
ma. 29 juni - vr. 3 juli	ma. 21 sept. - vr. 25 sept.
ma. 13 juli - vr. 17 juli	ma. 21 aug. - vr. 14 aug.

Extra tijdens deze Midweken:

- ✓ Infopakket Veluwe met fiets- en wandelroutes
- ✓ Hollandse Quiz met bitterballen
- ✓ Koffie met iets lekkers & film voorstelling over de D-Day Normandië in Senior Parkhotel Hierden



**BTR REIZEN**



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL





# SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

## Bestuur

**Voorzitter**  
L. Noordzij  
P. de Hoogstraat 6  
6181 DH Elsloo  
Tel. 046-4360607  
E-mail:  
linoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/  
Secretaris**  
K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2993 HH Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
E-mail:  
klaasorzel@twe.nl

**1e Penningmeester**  
A. Luijendijk  
Voordijk 475  
2993 BE Barendrecht  
Tel. 0180-618425  
E-mail:  
iam.luijendijk@gmx.net  
Banknummer  
NL49 RABO 0180 4201 43  
of

NL92 INGB 0004 2393 9B  
Lb.v. "VOMI-Nederland"  
Barendrecht  
**2e Penningmeester**  
F. Bergman, Smeetsjeshof-  
straat 11, 6005 SC Weert  
Tel. 0495 564641/  
06-12202692. E-mail:  
pbergman49@online.nl

**Vz./sect. Soc. Comm.**  
Wil P.J. Falck  
Stellingenweg 104  
8475 EJ Nijeholtpade  
Tel. 0561-688772  
Mobiel: 06-15100579  
E-mail:  
vomi-soccomm@ipnmail.nl

**Vice-vz/Budgethouder**  
Th.H.A. Ramp  
Albrosstraat 14  
2552 EG Leidsdorp  
Tel. 071-5416936  
E-mail:  
Theoramp@gmail.com

**Vz. VOMI Binnenland**  
A.M. Mol  
De Wiezeboom 9  
8352 JT Steenwijk  
Tel. 0521-512095  
E-mail:  
a.m.mol@online.nl

**Eredelen**  
R. Grib, J.N. Bloem,  
G. de Jong, E. Poreboom,  
F.L.F. Smoorenburg.

## Leden van Verdienste

G. Deteman; G.C. Meuwse; T.J. Gaastra;  
M. Vis; A.M. v.d. Vis-Bloem; B. Vlescher;  
J. Franken; F.J.G.M. te Walvaart; J. Oldenbeuving;  
D. Hennes; P.N. Welten; Th. Haas; J. v.d. Ham;  
H.H.M. Mengler; F.W. Nuyenhoven; A.W. Scholten;  
J. Pelkx

## Doelstellingen

### De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de kloffe, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het bijleven en herdenken van hen die gesaten zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameraadschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken.

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL, bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

## Raad van Advies

**Voorzitter** H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

**Leden**  
C.W.N. Breef, Commandeur van Administratie bd  
Dr. W.A. Broeder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd  
J.H. de Reyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd  
Prof. dr. R.A.C. Holstbergen, Emeritus hoogleraar

**Adviseur** Dr. B. Bouman, Brigade-generaal der Artillerie bd

## Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Deteman  
Amstelpad 17  
3181 EA Rozenburg  
e-mail: vomicla@gmail.com

### Correspondentie:

1. Opgeve nieuwe leden, adreswijzigingen, berispt van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

## Redactiecommissie

**Voorzitter/hoofdredacteur** Th.H.A. Ramp (zie onder bestuur)  
**Secretaris/redacteur** E. Falck  
De Bongerd 94  
5345 JW Oss  
Mobiel: 06-54974053  
E-mail: e.falck@xs4all.nl  
**Fotobewerking/redacteur** A.M. Mol (zie onder bestuur)  
**Advertenties** K.J. Orsel (zie onder bestuur)

## Voorplaat: Lente 2015

## Druks Zalsman, Zwolle

**Sluitingsdatum inzenden kopij:**

Nr. 160 24-04-2015

Website VOMI-NL: [www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)



## Van de Voorzitter

Op 22 januari, voorafgaande aan de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in Amersfoort, hebben de gezamenlijke besturen van BvW, FIM, VOMI NL en VNNGM 1945-1962, in vergadering bijeen de samenwerking tot nu toe geëvalueerd en gediscussieerd over waar nog ruimte is voor gezamenlijke activiteiten.

Het besluit om een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie te houden, is al weer enkele jaren geleden genomen. En we kunnen inmiddels constateren dat het een goed initiatief was. Als elke vereniging het afzonderlijk zou organiseren, dan was het beslist niet zo geanimeerd geweest als nu. Niet in de laatste plaats door het aantal aanwezigen. Al gebied de eerlijkheid te zeggen dat het aantal deelnemers van VOMI NL mij een beetje tegen viel. De gevorderde leeftijd gaat waarschijnlijk langzamerhand toch een rol spelen en dat is begrijpelijk.

Ik ben aanwezig geweest bij twee presentaties van boeken over Indië. Op 27 januari mocht ik in Goedereede (Z-H) het eerste exemplaar van het boek "Dienstplichtigen in Indië, 1947/1949" in ontvangst nemen. In mijn dankwoord heb ik de auteur (en VOMI-lid) Frans van Heest uitgebreid gecompimenteerd met deze prestatie. Op 29 januari was op De Zwaluwenberg, de zetel van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, onder grote belangstelling de presentatie van "Onze Jan in Indië" van auteur Gerard van der Lee. Meer hierover leest u in het Wapenbroeder-deel van dit nummer. Het is verheugend dat nog geregeld Indië-veteranen hun persoonlijke ervaringen en herinneringen aan het papier toevertrouwen en zo een stukje Nederlandse geschiedenis voor het nageslacht toegankelijker maken.

In de bestuursvergadering van 9 februari hebben wij de viering van het 6e Lustrum besproken. Het juni-nummer zal in het teken staan van deze bijzondere mijlpaal.

Op 19 februari was ik aanwezig bij de opening van de expositie "Oorlog I Van Indië tot Indonesië 1945/1950" in Bronbeek. De expositie gaat uitgebreid in op het militaire optreden in Indië in de periode 1945-1950 en belicht de strijd van de kant van alle participanten. Naast foto's en voorwerpen ook veel leeswerk, dus als u deze expositie bezoekt, moet u wel een paar uurtjes uittrekken. De expositie is nog t/m 3 januari 2016 en is m.i. de moeite van het bezoeken waard.

Op 26 februari ten slotte, was ik namens VOMI NL in Breda aanwezig bij de uitvaart van de heer Piet Looijen. 17 Jaar lang was hij secretaris-penningmeester van VOMI Noord-Brabant West. Voor de uitstekende wijze waarop hij beide functies tot 2012 heeft vervuld, is hij tot Lid van Verdienste van VOMI NL benoemd. Hij is 93 jaar geworden. Dat hij moge rusten in vrede!

*Uw voorzitter, Leen Noordzij*

---

## 30 JAAR

**SOBAT**

1985



**VOMI NEDERLAND**

2015





# Van de hoofdredacteur

Onze vereniging (VOMI Nederland) bestaat dit jaar 30 jaar, een mijlpaal in een verenigingsleven. Reden waarom het bestuur van uw vereniging terecht heeft gemeend om in juni a.s. een Lustrumnummer "SOBAT" uit te geven. Een aantal personen die zich zeer nauw verbonden voelen met onze vereniging is verzocht een inleiding te schrijven over hun gevoelens bij het 6<sup>e</sup> Lustrum van de VOMI. Daarmee wordt gelegenheid gegeven om bij enkele zaken rondom een lustrum wat langer stil te blijven staan.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland op 13 mei a.s. in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem zal op gepaste wijze aandacht worden geschonken aan dit 6<sup>e</sup> Lustrum. In het Lustrumnummer "SOBAT"

juni 2015 leest u daar vast meer over.

Ik vraag begrip voor het feit dat de redactiecommissie van "SOBAT", gelet op het aantal beschikbare pagina's in het Lustrumnummer en uit financieel-economische overwegingen, de vaste en regelmatig terugkerende artikelen en de artikelen die in opeenvolgende delen in "SOBAT" worden gepubliceerd, in het augustusnummer eerst weer zal kunnen opnemen.

Dit lustrum geeft mij ook de gelegenheid om iedereen die de VOMI met haar "SOBAT" een warm hart toedraagt, te feliciteren met deze heuglijke gebeurtenis.

Vanzelfsprekend blijven uw bijdragen voor ons verenigingsblad "SOBAT" altijd



welkom! De redactiecommissie van "SOBAT" zit er klaar voor, laat maar komen!

*Theo Rump*  
Hoofdredacteur "SOBAT"

## **Landmachtdagen 2015**

De Landmachtdagen 2015 zijn op 12 en 13 mei op meerdere localities verspreid over Nederland.

## **Marinedagen 2015**

De Marinedagen 2015 zijn op 4 en 5 juli op de Marinebasis te Den Helder.

## **Luchtmachtdagen 2015**

In 2015 zijn er géén Luchtmachtdagen.

## **Veteranendagen 2015**

Nederlandse Veteranendag op 27 juni te Den Haag.  
Koninklijke Landmacht op 13 mei te Rotterdam.  
Koninklijke Marine op 3 juli te Den Helder.  
Koninklijke Luchtmacht op 9 september te Eindhoven.  
Koninklijke Marechaussee op 2 oktober te Apeldoorn.



# Een rare ontmoeting

Begin 1947 kreeg ik de opdracht om een post te vestigen op de Darmo-boulevard in Soerabaja op Oost-Java.

Wij zouden een hoekhuis bemannen om luitenant-kolonel Ooms van de A-Divisie te bewaken die daar in een villa zijn intrek had genomen.

"Nou" zei mijn kapitein "je moet zelf maar in de buurt een paar tafels en wat stoelen zoeken. De buurt is geëvacueerd, dus praktisch alle huizen staan leeg".

Dus ik op pad, veel houten kampong-huizen, maar plots viel mijn oog op een mooi groot huis.

Dus ik dacht als je daar gaat kijken, dan zal er best iets van onze gading te vinden zijn. Maar helaas de voordeur zat op slot, dus dan maar achterom ge-

probeerd en daar was de deur open. Ik trad naar binnen en stond plots tegenover een grijsaard van naar ik dacht blanke afkomst die een sabel had en het zag er op het eerste moment toch wel dreigend uit. Ik maakte hem duidelijk dat ik geen kwade bedoelingen had. Hij knikte en zei "mag ik u iets vragen, aan uw stem te horen kon u wel uit Limburg komen". Ik zei dat ik uit Montfort kwam, een dorp dicht bij Roermond. Zijn gezicht klaarde op en hij begon te lachen.

"Och jong", zei hij, "dan könne weer auch plat kalle, want ich bön eine echte remunsje jong. Miene naam is Hoffman en ich woon hiej al máér es 50 jaar". Ik dacht dat ik achterover sloeg. Zomaar in een miljoenenstad en dan zoiets meemaken.

Hij zei "ich bön nooit máér terug gewaes in Remunj mer dao mot waal noch femielle van mich wone". Ik zei dat ik net voor mijn vertrek nog een biertje had gedronken bij Café Hoffman in de Brugstraat. Dat deed hem goed om te horen en hij zei "kiek dets doew gezóndj weer thoes kums en doog heur dan hael veul groeten van Antoon.

Ik heb niet meer gevraagd om tafels en stoelen, die hebben we ergens anders opgehaald.

Ik beloofde hem nog eens terug te komen, maar helaas is dat niet gelukt.

Maar een rare ontmoeting, dat was het wel.

*Wiel Creemers, Montfort (L)  
OVW'er 2-10 en 2-15 RI  
Oost-Java 1946-1949*

## Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen
- ★ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren

**ECHOS Home 'de Schakel'** gastvrouw: Marieke Potappel  
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 557 830

**ECHOS Home 'de Landing'** gastheer: David Mammen  
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

**ECHOS Home 'de Vrijheid'** gastheer: Romie Reumer  
Eindhovenesedijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 515

**ECHOS Home 'het Bakken'** gastheer: Han Mennink  
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

**ECHOS Home 'het Anker'** gastheer: Aart Werkman  
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

**ECHOS Home 'de Eendracht'** gastheer: Frank van Dekken  
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

**ECHOS Home 'Baan Zulu'** gastheer: Ad Mulwijk  
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



[www.echos.nl](http://www.echos.nl)



# Voedseltransport naar Rasoean (deel 1)

P.C. Hoekman / Oosterhout (N-B)

Zaterdag 6 december in de ochtend ben ik met mijn jongens naar Martapoera vertrokken om van daar met voeding, post enz. enz. naar Rasoean te rijden. Het detachement hier (aan de rivier de Ogan, te midden van moerassen) zit volkomen afgesloten van enig verkeer.

De weg van Martapoera naar Rasoean is 65 km lang, 80% van de weg is gelijk aan een modderpoel waar de voertuigen gierend en krakend doorheen moeten. Alleen voertuigen met voor- en achterwielaandrijving kunnen hier doorheen komen, mits ze nog in prima staat zijn. Dan is de weg nog van dien aard dat men overal in hinderlagen kan rijden, aan weerszijden van de weg is namelijk zware begroeiing. 's Avonds zijn we doodop in Rasoean aangekomen. Het was ongeveer 21.30 uur toen we daar arriveerden met één gewonde infanterist die in mijn colonne bij de dekkingsgroep was ingedeeld. 15 km voor Rasoean werden we beschoten. Toen het begon te schemeren, begon het te regenen waardoor de weg nog gladder werd. Verschillende keren hebben we vastgezet, doch dankzij onze trekker (die het goed deed) waren de voertuigen er toch weer snel uit.

Op 7 december 1947 vroeg op pad met onze colonne en door naar Menang Besar waar ik een peloton van de infanterie naar een andere plaats. Betoeng genaamd, moest verhuizen. We zijn twee keer heen en weer gereden en alles ging tamelijk vlot. 's avonds laat weer in Rasoean. Op 8 december 1947 controle en laden van de voertuigen, reparaties uitvoeren etc. etc., de gehele dag behoort wat werk gehad. Op 9 december 1947 terug naar Martapoera, het had toen niet geregend en daarom verliet deze rit vlugger. Onderweg op de plaats waar we op 6 december beschoten werden, zijn huiszoekingen gedaan en 4



Onze hospik

man gevangen genomen waarvan ik veel, goede en belangrijke inlichtingen te weten ben gekomen. In Martapoera op de trein en laat in de avond doodmoe in Batoeradja aangekomen. Nu zou ik naar Lahat gaan, maar dat ging niet door. Onverwacht een order ontvangen om een detachement te formeren om daarmee ongeveer 40 km ten westen van Batoeradja te patrouilleren. Doch zoals dat in het leger kan gaan, werd deze order op het nippertje afgeblazen en werd mij een ander object toegewezen. Daarvoor moest ik in de avond van 10 december alles nog regelen. Vroeg in de ochtend van 11 december 1947 naar Martapoera vertrokken met één voertuig en 10 militairen ter versterking van de infanterie. Zondag 14 december 1947 kreeg ik de opdracht om naar Martapoera te gaan om weer een colonne naar

Rasoean te begeleiden. Marie-janne, gelukkig dat ik je nog op tijd kon waarschuwen dat ik voorlopig niet in de gelegenheid ben om je te schrijven. Wanneer we terugkomen is nu niet vast te stellen. De meeste mensen weten niet met welke moeilijkheden de voorste posten te kampen hebben. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat in hogere militaire kringen ook niet goed begrijpen, uitzonderingen bevestigen de regel. Wanneer je zo'n colonne dwars door de rimboelangs onze uiterste scheidingslijn moet brengen, dan kost dit alleen geen krachtsinspanning, neen hersenwerk, verantwoordelijkheid voor de jongens, voor het materieel en de zenuwen in bedwang houden, enz. Doch we doen het, het is opdracht en het is voor de militairen die volkomen afgesloten zitten, die hunkeren naar post van hun dierbaren en hun geliefden.



# De geschiedenis van 1-9 RI (OVW Bataljon "Friesland")

## Deel 3

Toen het rustiger werd, kwamen er geregeld vluchtelingen uit republikeins gebied binnen bij de Nederlanders. Bij ondervraging naar de reden van de vlucht kwam steeds het zelfde antwoord: "Honger". De TRI trachtte deze vluchtelingen te stoppen, er werd zelfs op hen geschoten, maar het lukte hen niet ze tegen te houden. In de laatste maanden tot de 1e positionele actie kwamen er gemiddeld 150 mensen per dag binnen.

Met het 'staakt het vuren' was de taak van het bataljon hier afgelopen. Zij werden afgelost door andere onderdelen en het bataljon werd teruggetrokken in Bandoeng. Hier kreeg het bataljon een nieuwe en intensieve training voor nieuwe taken in brigadeverband. In de periode tussen de aankomst van het bataljon op Java in april 1946 tot de 1e positionele actie in augustus 1947 verloor het bataljon bij de verschillende acties in en rondom Bandoeng 15 man.

Hoewel het niets had uit te staan met het "dagelijks werk" van het bataljon is het volgende toch wel het vermelden waard. Begin mei 1947 komt minister Beel naar Indië en hij eist dat het paleis in Batavia door oorlogsvrijwilligers zal worden bewaakt. De aangewezen wachtcommandant kreeg van de bataljonscommandant vooraf zelfs te horen dat deze actie die hij thans met zijn wachtgroep had uit te voeren "de meest verantwoordelijke en gevaarlijkste taak" was van dat moment. Dit werd uitgevoerd door een groep van 1-9 RI, die als consigné meekreeg dat alleen auto's voorzien van een duidelijke "P" mochten doorrijden. Toen volgens de wachtpost een auto hieraan

niet voldeed, was het bevel "jimme komme hjir net troch" (jullie komen hier niet door). Voor de chauffeur uiteraard niet te verstaan, maar hij moest zich persoonlijk melden bij de wachtcommandant. Daar bleek dat de passagiers Gouverneur-Generaal Van Mook en echtgenote waren. Nadat e.e.a. was uitgelegd mocht de auto verder rijden. Later moest de wachtcommandant zich melden in het paleis bij minister Beel en het echtpaar Van Mook. Daar werd hem door mevrouw Van Mook meegedeeld dat zij de minister had ingelicht dat hij goed bewaakt werd, want de militairen zijn Friezen zo had zij hem verteld "en met zulke mannen als bewaking kan je niets gebeuren". Als beloning kreeg de wacht, nadat deze afgelost was, de beschikking over de auto van het echtpaar Van Mook met chauffeur die hen een hele middag aangenaam bezighield. Ook dat was 1-9 RI,

opleiding, dagelijkse appels en exercitie. De spanning viel van de schouders af. Het eeuwige patrouillelopen was voorlopig voorbij. Ze leerden weer gewerschieten op de schietbaan, waarvan de kogelvanger niet de vereiste hoogte had, met het gevolg dat er regelmatig klachten kwamen dat er kogels op onjuiste plaatsen terecht kwamen. Ook andere vaardigheidsproeven moesten worden afgelegd in brigadeverband. Zo kregen enkele honderden mannen van het bataljon een militair vaardigheidsdiploma voor het afleggen van een aantal proeven zoals handgranaatwerpen, hardlopen, zwemmen, prestatiemarsen etc. Men leerde samenwerken met vliegtuigen, met tankeenheden enz., en men hield oefeningen in groot verband en ga zo maar door. Naast de infanterieoefeningen kregen de motorordonnansen het zwaar te verduren met



*Hulp aan de bevolking. Voeding, medicijnen en kleding*

## **Klaarmaken voor de volgende opdracht**

Voor het bataljon brak vanaf april 1947 een nieuwe tijd aan. Een tijd van rust maar ook van hernieuwde

terreinnritten tegen berghellingen op en af, hetzelfde gold voor de chauffeurs van de vrachtauto's. Dat alles werd niet voor de grap gedaan, dat was duidelijk en had een duidelijke bedoeling.





Een colonne onderweg

Wat vroeger allemaal te voet of in de looppas werd gedaan, werd nu gemotoriseerd gedaan. Alles moest snel worden volbracht en waarvoor? De V-Brigade waartoe het Bataljon "Friesland" nu behoorde, was rond juni 1947 volledig getraind. Het materiaal werd steeds meer aangevuld en de mensen vroegen zich af "gaan we nog of gaan we niet?" In de loop van juli 1947 werden de geruchten sterker dat er actie op til was. De republiek werd steeds brutaler, er werd meer gebrandschat en er kwamen weer mijn- en bomaanslagen tot dicht bij de stad Bandoeng. De spanning steeg en met de spanning steeg ook het enthousiasme van voorheen, want wees eerlijk dag in dag uit oefenen etc. en verder niets doen terwijl om je heen weer allerlei getreiter en speldenprikken worden uitgevoerd, dat wil je toch niet. Wij zijn er klaar voor, hoewel men terdege beseftte dat actie ook weer gesneuvelden en gewonden met zich mee zou

kunnen brengen. Men schatte voor de komende actie zelfs 10% doden en gewonden aan eigen kant. Hoeveel ellende en verschrikking zou de toekomst onthullen? Eind juni 1947 kwam het bevel "marsvaardig maken". Op zondag 29 juni (de verjaardag van onze prins Bernhard) was alles marsvaardig, maar de dag ging zonder verdere bevelen voorbij en dus..... alles afgelast. De stemming hierover was "gelukkig, prachtig dat het niet nodig is", maar weldra bleek dat men te voorbarig was geweest. Nieuwe spanningen "gaat het er toch weer van komen of niet?" De één zei ja en de ander hoopte van nee. Geloof en ongeloof streden om het hardst. Maar een kleine maand later -op zondag 20 juli- staat alles opnieuw startklaar en nu schijnt het toch menens te worden. De veldprediker bezoekt alle pelotons, lange autocolonnes staan gereed, noodrantsoenen, munitie en wat al niet meer worden uitgereikt.

De sfeer is ernstig, maar opgewekt. Nog een laatste bestudering van de bevelen en de kaarten en verder wachten op het laatste commando. Er was een ultimatum tot middernacht, geen bericht betekende voorwaarts. Om 00.00 uur op 21 juli 1947 begon de eerste positionele actie. De V-Brigade met in de spits het Bataljon "Friesland" kwam uit de startblokken. Een machtige colonne met rond 1400 voertuigen, tanks, carriers, ambulancewagens etc. Bandoeng nam afscheid en dat was echt wel emotioneel.

J. Hoogsteen





# Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 13)



R.J. de Rijk

Nou, daar zaten wij dan met al deze gegevens bij een glas lemlem en met onze geringe kennis van zeevaartkunde. Ik zocht daarover in mijn herinnering naar gegevens vanuit mijn schoolopleidingen en daar moesten wij het maar mee doen. Ik heb nooit met zekerheid kunnen vaststellen of onze verzetsgroep volledig voor haar taak geschikt mocht worden geacht. Er was een enorme wil om te slagen en wij waren allen nationalisten voor een oprechte zaak, om de jonge Republiek-Maloekoe Selatan de zo dringend noodzakelijke defensieve steun te verlenen tegen de agressieve bedoelingen van de Japanse Deelstaat-Republiek Indonesia. Zonder ons chauvinistisch te willen noemen, hadden wij als verzetsgroep onbewust een nationalistisch streven ten opzichte van de grondrechtelijke proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken die niet alleen bij decreet van luitenant gouverneur-generaal Van Mook is vastgelegd in het Indisch Staatsblad 1946 Nr. 86, maar welke proclamatie ook door onze geëerbiedigde Koningin Wilhelmina gedragen werd. In die geest, zonder commissies en overloze praatgroepjes, heb ik dan ook gehandeld om die Koninklijke belofte in te lossen, daar anderen dat lieten afweten. Dat kolossale onrecht de Republiek der Zuid-Molukken aangedaan, heeft mij vooral in die dagen niet onberoerd gelaten en ik handelde dan ook in de overtuiging, mij voor een oprecht doel in te zetten, zonder te letten op mijn Nederlandse ambtenarenstatus met alle voordelige revenuen van dien. Datgene doen waar je als rechtgeaard Nederlands staatsburger niet omheen kunt. Dat was ook ons motto tijdens de verzetsperiode tegen de Duitse agressie in Nederland van

1940-1945 met ons 'Oranje-Nassau Regiment'. Met datzelfde motto waren ook zeer vele Ambonese burgerambtenaren en KNIL-militairen bezeten, toen hun fiere hoofden door het samoeraizwaard van de Japanse kempetal van hun edele rompen werden gescheiden, omdat zij Nederland en Koningin Wilhelmina trouw tot in den dood bleven. En in die turbulente periode stond mijn gehele leven in dienst van dat verzet voor de Republiek der Zuid-Molukken en probeerde ik met al mijn kennis en kunde de gehele kaping voor defensieve steun in goede banen te leiden.

als we enige extra reservesnaren in voorraad hadden. Andere reserveonderdelen waren volgens Patti niet nodig. Hij wist de juiste afmeting en ik gaf hem geld mee voor 2 extra V-snaren.

De volgende dag ging ik naar 'Paatje' om mijn grote gereedschapskist (die daar al enige jaren stond i.v.m. mijn privéwerkzaamheden aan mijn boot) in orde te maken. Ik zou in de loop van die week wel even de dienstjeep meenemen om die kist naar mijn huis te brengen. 'Paatje' had nog zeer goed bruikbaar machinereedschap w.o. een grote doppendoos compleet en een zware handboor met 3 versnellingen



Ms KOALA'S

Het was zondagochtend 25 juni 1950 toen Pattipelloy even bij ons op bezoek kwam en bij een mok zwarte koffie deelde hij mij mede dat hij in de afgelopen week twee maal met de KOALA'S was meegevaren. Hij had de volgende gegevens verzameld. De venriem (V-snaar) van de waterpomp scheen nogal eens de geest te geven, dus moesten wij zorgen voor enige reservesnaren. Eén was er aan boord, maar het kon geen kwaad

die hij niet meer gebruikte en zou mijn kist daar wel even mee 'aflaaien' zoals hij zei. Ik sprak met 'Paatje' af dat ik mijn kist a.s. vrijdagmiddag na diensttijd met de jeep zou komen afhalen en dan gelijk afscheid zou nemen. Op die vrijdagmiddag 30 juni 1950 leende ik de dienstjeep van onze inspecteur A. Poorter en reed naar de werf van 'Paatje', waar wij samen de kist in de jeep plaatsten. Wij keken elkaar aan en ik stak





Haven S, Tandjong Perak

mijn hand uit, wat hij heel goed begreep. Hij gaf mij een hand en slikte even iets weg waarop hij zei: "Tja, Rijkie, 't is bijna zover hè", en verder kwam hij niet. Hij was een beetje ontroerd, slikte even en met zijn linkerhand op mijn schouder wenste hij mij een goede vaart en behouden aankomst op Ambon. "Ik hoop dat alles goed verloopt en dat ik later nog iets van je mag vernemen. Hou je haaks jong", zei hij en stak een hand op toen ik wegreed en ik zei tegen hem: "Dag 'Paatje', ik zal u nooit vergeten en bedankt voor alles hè", en hij knikte met zijn vriendelijk gezicht. Het was goed dat ik wegreed, want ik kreeg het ook even te kwaad.

Toen ik thuis kwam en mijn kist samen met Alex binnen had gezet bij het andere materiaal dat mee moest, ontdekte ik in mijn kist een grote verbandtrommel in de afmeting van ca: 50x30 cm, en 20 cm, hoog. "Voor onderweg" had 'Paatje' er opgeschreven. Die man dacht ook aan alles. "Bedankt Paatje", zei ik tot mijzelf.

Mijn eigendommen en bezittingen heb ik de volgende dag in geld omgezet, om al het nodige te kunnen financieren. Ook mijn vrouw heeft al haar bezittingen en eigendommen in geld omgezet, om tevens uiting

te geven van haar gevoelens voor de oprechte proclamatie van de R.M.S. Zij stond dan ook vastberaden aan mijn zijde, om zo nodig alles op te offeren. Dat mijn vrouw, die reeds 6 maanden in verwachting was van ons eerste kind, met de KOALA'S mee zou gaan, was voor haar een uitgemaakte zaak. Met de verkoop van al onze goederen behaalden wij een bedrag van fl. 1.472,50, toen in die dagen een fors bedrag. Diezelfde dag nog kocht ik voeding voor aan boord van de KOALA'S voor een bedrag van fl. 910,25, die ook in onze woning werd opgeslagen. Ons huis begon er uit te zien als een pakhuis.

Op maandag 3 juli 1950 kwam ik omstreeks 13.00 uur na diensttijd thuis en zat Alex reeds op mij te wachten. Hij had weer nieuws. KNIL-sergeant Pieters had Alex verzocht mij mede te delen dat twee personen, Ambonese leiders van een burgerverzetsgroep in Soerabaja, ons graag wilden spreken in verband met een zeer belangrijke aangelegenheid en of wij hedenavond ± 19.00 uur bij hen thuis zouden willen komen. Meer wist Alex ook niet.

Wij stapten dus ± 18.30 uur op onze Harley en reden naar het opgegeven adres, Jalan Tjisedane nr. 56 te Soerabaja. Bij binnenkomst troffen wij de

ons reeds bekende sergeant Pieters aan, die ons voorstelde aan de heren J. Tapilatoe en R. Hetharia, zijnde de eerder bedoelde leiders van een burgerverzetsgroep te Soerabaja. Zij deden ons de volgende uiteenzetting en vroegen ons: "Zien jullie kans om uiterlijk op 24 juli 1950 in Ambon aan te komen, want dat is erg belangrijk". Ik zei hen dat wij ons best zouden doen, maar wilde dan wel graag de rest van hun uiteenzetting vernemen waar het precies om ging en de heer Tapilatoe vervolgde: "Met ingang van 25 juli 1950 krijgt het KNIL de KL status en als het KNIL, wat onze plannen zijn, op de 25ste juli 1950 om 00.00 uur 'opstaat' dan kan de Nederlandse regering juridisch voor deze opstand niet aansprakelijk worden gesteld, aangezien er dan geen KNIL meer bestaat". Ik zei hen dat deze kwestie ons reeds bekend was en hij vervolgde: "Indien jullie de 24ste te Ambon zijn, moeten jullie terstond ons codewoord "Ratoe-Adil" via radio Ambon omroepen. Dat zal voor ons het sein betekenen dat wij op genoemd tijdstip de aanval in naam van de Republiek der Zuid-Molukken zullen inzetten. Het voormalige KNIL treedt dan op in Java, namens het reguliere leger van de R.M.S. Alles staat hier klaar om te beginnen. Sergeant Pieters zal u thans in zake de militaire voorbereidingen nader informeren", zo zei hij, waarna hij het woord gaf aan sergeant Pieters. Deze vervolgde: "Het is inderdaad noodzakelijk dat u uiterlijk 24 juli 1950 te Ambon moet zijn, want het gaat hier om de juridische aansprakelijkheid van Nederland. Wij zullen bij deze opstand c.q. revolutie geleid worden door de Generale Staf van het KNIL te Soerabaja. Wij hebben op Perak dan ruim 500 militairen klaar staan die wij ook zullen inzetten tijdens uw kaping van de KOALA'S. Mocht u voortijdig ontdekt worden of moeilijkheden krijgen, dan moet uw brenschutter drie vuurstoten van vier afgeven, gevolgd door een rode lichtkogel richting Perak. Dat zal voor ons het teken



zijn dat wij met ca. 500 man direct oprukken om u bijstand te verlenen. Blijf dus standhouden totdat wij er zijn, u heeft van het detachement daarvoor ruim voldoende munitie. Om te voorkomen dat wij eventueel op elkaar gaan schieten, zullen wij met een lamp seinen geven en wel, 2 x rood gevolgd door 1 x groen. U moet ons het omgekeerde sein geven en wel, 2 x groen en 1 x rood. Komt u later dan 24 juli 1950 te Ambon aan, dan kunnen wij hier in Soerabaja niets meer doen", aldus sergeant Pieters.

Alex en ik keken elkaar aan waarbij de wenkbrauwen van Alex even in een korte reflex omhoog gingen, toen ik hem aankeek. Ik kende Alex te goed om te weten dat dat een teken van twijfel inhield. Tijdens deze toch wel belangrijke bespreking konden wij daarover niet van gedachten wisselen, maar ik besloot de zeer waarschijnlijk goedbedoelde opzet van hen niet openlijk in twijfel te trekken. Mijn hersens werkten op topsnelheid om de juistheid van de pas verworven informatie te deduceren en te combineren en in stille verbazing hadden wij dit alles aangehoord. Mijn verstand zei mij dat hun opstand c.q. revolte niet denkbeeldig was en tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Mede gelet op het feit dat de Generale Staf van het KNIL daarvan de leiding zou hebben, als wel dat zij over ruim 500 KNIL-militairen zouden kunnen beschikken. Ik had daarover toch wel mijn twijfels of zou het een desinformatie kunnen zijn en zo ja, met welk doel? Als het op waarheid zou berusten, dan mag ik aannemen dat luitenant Scholten mij daarover wel zou hebben 'getipt'. Per slot van rekening zijn wij via sergeant Pieters bij hem terecht gekomen en zowel hij als overste Nouta waren volledig op de hoogte van onze kapingsplannen met de KOALA'S. Het zou dus in de lijn van de Generale Staf van het KNIL gelegen moeten hebben (of niet?), ons nader daaromtrent te informeren. Zulks mede met het oog op de

toezegging van sergeant Pieters, dat ruim 500 KNIL-militairen te Perak zouden klaarstaan om ons eventuele bijstand te verlenen tijdens onze kaping van de KOALA'S. Dat is m.i. een logische redenering, aangezien ik sergeant Pieters beschouwde als de woordvoerder van de Generale Staf van het KNIL. Zowel Alex als ik waren bijzonder goed geïnformeerd omdat wij naast ons recherchewerk ook deel uitmaakten van de Marine Inlichtingen Dienst (MARID) en ook nog contact hadden met agenten van de NEFIS te Soerabaja. Deswege hadden wij eerder iets moeten vernemen van plannen omtrent een opstand c.q. revolte van KNIL-militairen met een dergelijke omvang. Na een korte koffiepauze zei ik hen het volgende:

"Wij beschikken slechts over 7 man en 2 vrouwen en rekenen op een KNIL-detachement van ca. 25 militairen voorzien van wapens en munitie. Onze a.s. kaping van de KOALA'S is geen avontuur of een onbezonnen daadstelling maar een duidelijke strijd voor het behoud van het zelfbeschikkingsrecht en vrijheid binnen de territoriale grenzen van de Repoebliek Maloekoe-Selatan, tegen de komende agressie van de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia.

Dat moet een strijd zijn van het gehele volk van de R.M.S., waarvoor ik mij wil inzetten door met de kaping van de KOALA'S een sein van verzet te geven aan de goedwillende Ambonezen om hun jonge Republiek te steunen. Elke actie van verzet tegen de komende agressie van Soekarno en zijn T.N.I. is nuttig en levert een zekere bijdrage op voor het nationale en internationale prestige van uw jonge republiek. Het is ons reeds bekend dat Soekarno het operatieschema bijna heeft voltooid om met zijn T.N.I. een invasie op Ambon en de Zuid-Molukken ten uitvoer te brengen. Momenteel worden er onderhandelingen met de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij gevoerd voor het charteren van schepen voor T.N.I.-troepenvervoer".



Briefing Marinebasis Pollie



## Nederland

Land van molens,  
klompen en honing  
met op de troon een koning  
een telg uit een oud geslacht  
van Oranje  
dat Nederland de vrijheid bracht.

Op 27 april vieren wij  
de verjaardag van de koning  
vrij en blij  
van Den Helder tot Maastricht  
en van Leeuwarden  
tot ver buiten Rockanje  
kleurt Nederland Oranje.

Het rood, wit en blauw  
van Neerlands vlag  
wappert van de daken  
als teken van verbondenheid  
met ons unieke koningshuis  
dat vrede, vrijheid en voorspoed bracht  
na vijf jaar donkere oorlogsnacht.

Dat we deze dag nog vele jaren  
in vrijheid mogen vieren  
in eenheid met elkander  
als hulde aan ons koningshuis  
we roepen dan in koor  
lang leve onze koning  
Willem-Alexander.

*Leen van Geenen  
(VOMI Zuid-Holland)*

## Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.H. de Kleyn (actief  
lid van de Raad van Advies van  
VOMI Nederland) is op maandag  
2 februari jl. benoemd tot  
Officier in de Orde van Oranje-  
Nassau.

De onderscheiding werd  
uitgereikt door de minister  
van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties, de heer  
R.H.A. Plasterk.

De heer J.H. de Kleyn is  
luitenant-generaal der Infanterie  
bd en voormalig Kanselier der  
Nederlandse Orden.

*Namens het bestuur  
van VOMI Nederland, de  
redactiecommissie van  
"SOBAT" en alle leden van  
VOMI Nederland wordt de  
heer J.H. de Kleyn van harte  
gelukgewenst met deze  
Koninklijke waardering.*

# Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht  
Tel.: 0180-621298  
Info@hetrozenpakhuijs.nl  
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden  
Maandag t/m zaterdag  
08:00-18:00 uur  
Vrijdag 08:00-20:00 uur

**SOBAT**



# Mijn belevenissen tijdens de jungletraining op Malakka (deel 8 en slot)

Dat lijkt me onverstandig, het zou best eens verkeerd kunnen worden uitgelegd. Met veel praten lukt het me de specialist ertoe te brengen dat ze mijn bril zullen opsturen. Men vertelt me dat over een minuut of tien een legertruck komt die naar het ziekenhuis in Kluang moet. Een mazzeltje, beter dan op een oud vrachtwagentje met palmladeren. Zelfs in Kluang heb ik praktisch direct vervoer naar ons bivak. "Daar heb je onze vakantieganger weer", zo word ik door mijn makkers begroet. Het werd een latertje die avond door het vertellen over mijn vakantie. Het blijkt dat we nu allemaal de beschikking over een klamboe hebben. Moe krulp ik eronder, morgen de dagelijkse jungletraining. Onze compagniescommandant en ook andere officieren zijn voor een kadertraining een tijdje naar Kuala Lumpur.

Als plaatsvervanger krijgen we tijdelijk tweede-luitenant Maan. Voor we aan een oefening beginnen moeten onze schoenen en koppelriemen blinkend schoon zijn. Wat een showbink! Je bent nog maar net op pad en de modder maakt je fraai gepeetste schoenen smerig.

Bij de bataljonsstaf is op 15 maart een bericht binnen gekomen dat de legerleiding goed moet opletten of er mogelijk militairen zijn die contacten onderhouden met Chinese communisten. We hebben allemaal wel eens bij een Chinees theehuis wat gedronken, er wonen hier in de omgeving vrij veel Chinezen die verdacht zijn, zeker als ze demonstreren met de symbolen van hamer en sikkel. Men wil inderdaad onafhankelijk worden van Engeland en Nederlandse militairen zouden de rebellen hebben geholpen. Vandaag moest ik me melden op het compagniesbureau en eens

haarlijn vertellen waar ik overal was geweest. Ik bleek ineens een verdacht sujet te zijn die blijkbaar sympathie voor Rusland heeft. Heb je contact met Chinezen gehad? Natuurlijk, dat hadden we allemaal in een theehuis of toko. Ik mocht inrukken. Terug naar mijn tent moest ik het hele verhaal van mijn afwezigheid opnieuw vertellen voor luitenant Maan waar mijn sectiegenoten bij waren. Die kenden dat verhaal. Hij zegt "Je liegt dat het barst". Wat een geluk dat ik overal mijn pasje heb laten aftekenen. Mijn bijbeltje en foto's van thuis staan op een plankje. "Je bent nog vroom ook, kan je dat tegenover God en je ouders verantwoorden?".

Ik word werkelijk witheet, moet de veters uit mijn schoenen doen, maar welger dat. Korporaal Wubbe krijgt die opdracht, doch die weigert ook. Dan wil die klootzak het zelf doen, hij bukt en daarbij schop ik hem uit de tent. Vijf minuten later zat ik achter de tralies, opgehaald door de bataljonspolitie. Dat ging dus helemaal fout, maar afwachten wat ervan komt. "Kom me maar gezelschap houden", zegt Arie Pijl, die voor een onbenulligheidje één dag arrest heeft.

De bajes stelt niets voor, je zou er zo uit kunnen breken. Arie wil weten wat ik op mijn kerfstok heb. Terwijl ik dat vertel, schrikken we ons rot als we gezelschap krijgen van een cobra. We hebben niets om ons te verdedigen tegen de indringer, zelfs geen koppel. We schreeuwen naar de wacht en we mogen eruit en in het wachtlokaal een nachtje doorbrengen. Dat is beter dan in een hokje met een cobra. De volgende morgen haalt de bataljonspolitie me op om naar de bataljonscommandant te gaan. Hij leest het rapport

voor dat luitenant Maan had geschreven. "Klopt dat?" Helemaal niet m.u.v. dat ik luitenant Maan de tent uit heb geschopt. Dat was fout erken ik, het werd krijgsraad en ik zal terug moeten naar Nederland. De krijgsraad zit in Singapore. Mijn sectie ga ik vertellen wat er met mij staat te gebeuren.

## De confrontatie met de krijgsraad

Alles moet ik inpakken, dat kan gemakkelijk in een plunjezak. Enkele jongens hebben me een klein cadeautje gegeven voor hun ouders, dat kan er nog net in. We nemen afscheid en met een wee gevoel in mijn buik stap ik in de boevenwagen van de MP. "Jongens ik ben zo weer terug" schreeuw ik, terwijl ik instap. Luitenant Maan staat erbij te lachen. Tegen de avond begint onze boevenwagen kuren te vertonen en staat even later stil. De chauffeur krijgt de wagen niet meer aan de praat. Gelukkig komt er een Engelse legertruck aan. Die stopt en men vraagt of we problemen hebben. Dat kunnen we niet ontkennen. Ze willen ons op sleeptouw nemen en vragen waar we naar toe moeten. 'Het Prins Bernhard kamp'. Dat weten ze niet te liggen. Ik wel, doch mag van de MP niet bij de Tommy's in de truck. Die vinden dat we dan daar maar moeten blijven. Onze MP kiest eieren voor zijn geld, hier een nachtje doorbrengen is ook geen lol. En zo werd ik gids en komen we heel laat in het Prins Bernhard kamp aan. De wacht in het kamp snapt er niets van. We kennen elkaar, hebben gezellig zitten praten en nu kom ik als boef terug. Het leven in de cel deel ik met een KNIL-man. Een gezellige kerel die voor drie dagen vast zit om een kleinigheidje. Overdag zijn we meer of minder vrij en worden gelucht. De



bajes ligt vlak voor een drukke verkeersweg, we hebben genoeg te zien en vertellen elkaar onze belevenissen. Als de KNIL-man vrij komt, wordt een professor mijn celgenoot. Die moet een weekje brommen voor belediging van één van de Oranjes. Hij doceerde Japans en probeert me daar ook wat van te leren. Al vrij snel kan ik enkele zinnestjes zeggen en tellen in het Japans. Elke dag moet ik een, en soms twee maal voor de krijgsraad te velde verschijnen voor een kruisverhoor. Een KNIL-krijgsraad die zich steeds meer verbaast over de stomiteiten van luitenant Maan. Al mijn

pasjes werden gecontroleerd en de betreffende ziekenhuizen en kampen werden daarop ook gecontroleerd. Mijn verhaal kan ik wel dromen, bovendien houd ik een dagboek bij. Vrijdag 22 maart werd ik volledig vrijgesproken. Die optater had ik niet mogen verkopen, toch zegt de rechter dat hij het in zo'n situatie ook zou hebben gedaan. Het voorarrest was volgens hem ook tegen de regels van het strafrecht. Fijne jongens, die van het KNIL. De dag na mijn vrijlating zorgde het KNIL voor mijn vervoer naar mijn eigen compagnie. Met gejuich werd ik binnen gehaald. Sorry mannen, ik geef jullie

de cadeautjes weer terug. En maar weer vertellen, ze hangen aan mijn lippen om vooral alles te horen, wat een bofkont die heeft heel wat van Malakka gezien. Uiteindelijk is mijn nieuwe bril ook gearriveerd. Een officier uit de tent schoppen is slecht voor je promotie, dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Ik ben reuze blij weer bij de troep te zijn en ben ook net op tijd terug. De volgende dag, zondag 24 maart, moeten we alles inpakken en zullen we eindelijk naar Java gaan. Wat zou ons daar te wachten staan? Het wordt menens.

*Joop de Lange, Luyksgestel*

## In Memoriam

Het bestuur van de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Noord-Brabant West heeft de droeve plicht u te melden dat 20 februari 2015 op 93-jarige leeftijd is overleden



**Piet Looijen**

Als commandant van het 2e peloton van 10 Genievelddcompagnie vertrok Piet met de 'Nieuw Holland' in 1947 naar Nederlands-Indië. Daar werd zijn eenheid eerst ingezet op West-Java in het gebied van de C Divisie "7 December" en later op Oost-Java onder bevel van de A Divisie. Na aanleg of herstel van een groot aantal bailey- en ander bruggen en andersoortige genlewerkzaamheden, keerde de eenheid in het voorjaar van 1950 na 1007 dagen terug in Nederland.

Piet hervatte zijn studie waarna hij in dienst trad als weg- en waterbouwkundige bij de gemeente Rotterdam. Hij trouwde met Riet van Reuzel en zij gingen in Rotterdam wonen. Na zijn pensionering kwamen zij terug naar Roosendaal om daar hun leven voort te zetten. In 1987 werd Piet lid van de Vereniging Oud Militairen Indiëgangers Noord-Brabant. Na de splitsing van deze vereniging in de verenigingen Noord-Brabant Oost en Noord-Brabant West werd Piet in 1994 in het bestuur gekozen als penningmeester van Noord-Brabant West op voorwaarde dat zijn vrouw Riet secretaris zou worden. Samen hebben zij heel veel voor de vereniging betekend.

Zij organiseerden de maandelijkse bijeenkomsten, de jaarlijkse bus- of bootreizen en de algemene ledenvergaderingen.

Na het overlijden van Riet in 2001 kwam Piet er alleen voor te staan. Hij bleef wel penningmeester maar kwam weinig zijn huls meer uit. Op 17 juni 2011 tijdens een bijeenkomst in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal werd Piet als blijk van erkenning en waardering benoemd tot Lid van Verdienste van VOMI Nederland.

Wij zijn hem grote dank verschuldigd en zullen hem met veel respect blijven gedenken.  
Dat hij moge rusten in vrede.

*Piet Welten*



# De Slag om de Haarlemmermeer

Het boek 'De Slag om de Haarlemmermeer' dat Jan Kuipers (53 jaar, Leiden) samen met zijn vader Gerrit Kuipers (93 jaar uit Roelofarendsveen en lid van VOMI Zuid-Holland) schreef, behandelt het ondergrondse verzet in en om de Haarlemmermeer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierin zijn de herinneringen van een honderdtal polderbewoners samengebracht en het resultaat is verbazingwekkend. Verhalen als deze, die kun je niet verzinnen. De werkelijkheid is vele malen grilliger, indrukwekkender en ... gruwelijker.

Het eerste verzet bestond uit hulp aan onderduikers en de vervalsingen van persoonsbewijzen en distributiekaarten. In Lisse betaalden de ambtenaren J. Dóll en W. de Haan, en politiemans Bastiaan Romeijn er met hun leven voor. Ook veel leden van knokploegen die in de regio actief waren werden opgepakt en gefusilleerd, zoals de KP van 'Pa Verkuyt' in grasdrogerij 'De Veevita' in Badhoevedorp. Honderden Joden werden door mensen als Hannes Boogaard uit Nieuw Venneep naar onderduikadressen in de regio gebracht. Vooral de tragische gebeurtenissen bij de boerenfamilies Boogaard, Breijer en Dekker maken grote indruk. En ook het verhaal van het Joodse verzetshelden Louis en Dina Busnach of dat van veel jonge vrouwen die, vaak zogenaamd zwanger, het koerierswerk deden. Een heel bijzondere koerierster was de 70-jarige gravin van Lynden-van Limburg-Stürum, die door de Duitsers uit haar kasteel Keukenhof in Lisse was gezet. Dolle Dinsdag (5 september 1944) had tragische gevolgen, zoals de dood van burgemeester Ketelaar van Warmond en van caféhouder Koos Droog uit Oud Ade. Maar anderen hadden juist het geluk dat ze in die chaos vrij

kwamen, zoals Koos van Basse en Jan Smokke uit Roelofarendsveen en drukker Van Elburg uit Warmond. We volgen de crew van verschillende neergestorte vliegtuigen: de 'Fema-Dora' die een noodlanding in de Kagerplassen maakte; de 'Jayhawk' die bij Lisse neerstortte; en het vliegend ford 'Level up and fly right' dat in Rijnsaterwoude landde. Sommigen werden gered, anderen verraden. Ook volgen we verschillende opgepakte streekgenoten naar de kampen in Duitsland en Polen: Leo Bakker uit Roelofarendsveen die in de synthetische oliefabrieken bij Leipzig terecht kwam, Jan van Klink uit de Veen, Tom Kneigt uit Sassenheim en Dirk van Schie uit Huigsloot, die in Husum werden tewerkgesteld. Velen hebben het niet overleefd en degenen die wel terugkeerden waren voor het leven getekend. Op bevrijdingsdag 5 mei 1945 vond er daadwerkelijk

een Slag om de Haarlemmermeer plaats. Het kwam tot gevechten rond de 'springputten' bij het gemaal Leeghwater op De Kaag en in de Ringdijk bij Burgerveen, waarmee de Duitsers de Haarlemmermeer onder water dreigden te zetten. Veel verzetslieden hebben hun leven gegeven bij de verdediging van de Haarlemmermeer. Op de Kaag en in Hoofddorp werden burgers door de SS'ers gegijzeld, en mensen als Cor van Stam uit Nieuw Venneep, Govert de Clerq van de Olmenhorst in Lisserbroek en politiemans Frans Weterings uit Hillegom hebben er uiteindelijk met veel bluf en overredingskracht voor gezorgd dat de Haarlemmermeer er zo goed van af is gekomen.

Het boek 'De Slag om de Haarlemmermeer' van Gerrit en Jan Kuipers is vanaf eind april te verkrijgen bij de boekhandel of via bol.com.





# Het verhaal van Gerrit Cleven

## Inleiding

We schrijven het jaar 1926, niet zo maar een jaar... Er gebeuren allerlei belangrijke geschiedkundige zaken in dat jaar zoals: Stalin ontslaat Trotski en neemt de absolute macht; Gaudi de Italiaanse architect wordt aangereden door een tram en overlijdt enkele dagen later; Hitler schrijft zijn boek *Mein Kampf*, zijn geschrift gaat als 'warme broodjes' over de toonbank. Beroemde en bekende personen zien het levenslicht: o.a. Kees Rijvers, Fidel Castro, Willy Alberti, Marilyn Monroe, Prins Claus én de hoofdpersoon van dit artikel, de latere sigarenmaker, Indië-veteraan én museumgids Gerrit Cleven.



Gerrit Cleven

## Zijn Jeugdjaren

Het is 5 maart 1926 als Gerrit in Valkenswaard als 7e kind in het gezin ter wereld komt. Vader is sigarenmaker bij de Hofnar sigarenfabriek ter plaatse. Zijn geboortedorp is in de 19e en 20e eeuw 'wereldberoemd' om zijn vele sigarenfabrieken waarvan Willem II en Hofnar de bekendste zijn. St. Nicolaas speelt eveneens een rol in het dorp, de goed Heilig man waakt al sinds 1815, na goedkeuring door de toenmalige Hoge Raad van Adel, over de bewoners en wordt eerst op 10 februari 1954, als Wapen van Valkenswaard aan de gemeente

toegekend. Gerrit volgt de lagere school bij de Broeders van Dongen en is een ijverige leerling, de broeders zien wel een toekomstige frater en/of priester in hem, maar daar ziet hij toch maar van af...! Al op 14 jarige leeftijd gaat hij, zoals het belaaft, eveneens zijn vadersberoep beoefenen: sigarenmaker bij Hofnar. Duizenden sigaren worden door hem, toen nog met de hand, gemaakt, beter gezegd 'gedraaid'. Per dag moet een kwantum van ca. 1000 sigaren worden gedraaid, 500 links, 500 rechts, iedere dag...



Wapen van Valkenswaard

## Dienstplicht en uitzending

In 1946 wordt hij opgeroepen voor zijn dienstplicht, de 2e Wereldoorlog is net voorbij en het rommelt in onze koloniën. Hij wordt geplaatst bij het zo juist opgerichte Commando Luchtvaarttroepen in Breda op de Chassékazerne. Men verzekert de nieuwe lichte rekruten dat ze zeer zeker niet worden uitgezonden naar Zuidoost Azië, de bewaking van de vliegvelden daar wordt immers gedaan door manschappen van de Koninklijke Landmacht, 1e Regiment Luchtvaartartillerie, samen met het KNIL. Maar als zo vaak blijkt 'beloofd is beloofd' en 'zeker is zeker' ook in die tijd, helemaal niet zeker. Begin 1947 komt vanuit Java de vraag om zo spoedig mogelijk

de beschikking te krijgen over meer speciaal opgeleide troepen, luchtmachers a.u.b.? Met spoed wordt een viertal compagnieën Luchtvaarttroepen (LVT) summier klaar gestoomd, Gerrit zit bij de 4e compagnie. Hij neemt afscheid van zijn geschrokken familie, 'mag' met de trein naar Amsterdam, krijgt aan de kade nog een muzikaal onthaal van de Luchtvaartkapel en vertrekt op 10 september 1947 met de ms Sloterdijk naar verre oorden, doel: havenstad Batavia. Op 4 oktober 1947 passeert hij de evenaar, wordt door Neptunus geschikt bevonden om alle gevaren in het verre Oosten te



Dienstplicht 1946-1950

trotseren. Een pracht diploma, getekend door commandant kapitein F. de Boer, Neptunus zelf én zijn secretaresse, Zeemeermin Alligretia. In het najaar van 1947 arriveren de troepen op Java en worden meteen op de diverse vliegvelden ter bewaking en beveiliging gestationeerd. De TNI (Tentara Nasional Indonesia - Indonesische Nationale Leger) is meer dan actief en heeft ondermijning hoog in het vaandel. Diverse posten worden ingericht en vele patrouilles gaan dagelijks op pad, want



waakzaamheid is geboden. Ook nemen de LVT'ers deel aan zuiveringsacties, al dan niet in samenwerking met de infanterie. Door de verschillen in klimaat en vijandelijke activiteit rond de diverse vliegbases wordt een roulatiesysteem ingesteld zodat elke compagnie min of meer evenredig wordt belast. Gerrit's compagnie wordt in de 3 jaar durende uitzending o.a. ingezet op de vliegvelden Tjililitan, Kalidjati en op Andir. Op Bali is de PVA, Photo Verkenning Afdeling, gevestigd en afwisselend worden daar eveneens LVT'ers gestationeerd. Gerrit mag/moet het meemaken en ervaren. Tijdens patrouilles worden benauwde momenten meegemaakt, allerlei dieren geluiden, het stuiten op ploppers, een stikdonkere nacht, elkaar bij de koppelriem vasthoudend, schoten in de verte en soms nabij, struikeldraden, sluipschutters, muggen en vuurvliegjes, spanning, waar is onze belager, komen we veilig op onze post terug, dat alles gaat door je heen. Soms gaat het mis, meestal loopt het goed af, gelukkig maar. Tijdens een patrouille stuit men onverwacht op eigen troepen, schoten worden gelost, grote verwarring, gelukkig wordt niemand geraakt, emotie en opluchting, leer daar maar mee om te gaan! Ook wordt een TNI hoofdkwartier ontdekt en uitgeschakeld, de



Logo Commando Luchtvaarttroepen



PVA Militaire Luchtvaart

hele compagnie is ingezet. Af en toe is er een korte rust- en/of verlofperiode. Er wordt dan gevoetbald in het plaatselijke stadion of een uitstapje naar Solo gemaakt.

Maar al gauw wordt de paraatheid verhoogd, een 2e positionele actie wordt verwacht en Gerrit's eenheid wordt verplaatst naar Andir, nabij Bandoeng. Rond deze vliegbasis is het over het algemeen zeer rustig, maar de TNI is plots weer bijzonder actief. Geelzucht brengt hem in het hospitaal en even is hij uit de running. Even is hij beveiligd en werkzaam voor de PVA op Bali, hier worden veel verkenningsvluchten gemaakt. In het najaar van 1948 nemen de vijandelijke acties weer toe, loopt de spanning op en wordt er hard gevochten rondom het gebied van Jogjakarta. Tevergeefs of terecht, de politiek is niet altijd grijpbaar of wordt niet begrepen, maar op 29 juni 1949 wordt Jogjakarta onder druk van de VN ontruimd. Volgt op 10 augustus een 'cease fire', maar vinden er ondanks dat nog allerlei incidenten plaats. Het einde is in zicht, gebieden, steden en vliegvelden worden

overgedragen aan de TNI en is het wachten op repatriëring. Vier kameraden van het Commando Luchtvaarttroepen laten het leven, hun familie wacht tevergeefs op hun terugkeer.

### Repatriëring

Gerrit vertrekt op 2 maart 1949 met de ms Waterman terug naar Nederland, maar zijn bootreis zal onverwacht een wending nemen. Ze varen door het Suezkanaal. Gerrit wordt bij de kapitein geroepen, een naar bericht: zijn moeder is ernstig ziek en een thuiskomst wordt met spoed verwacht. Hij gaat van boord in Port Said, de Egyptische consul vangt hem op, wordt in burgerklederen gestoken en gelegerd in het Eastern Exchange Hotel om de volgende dag naar Nederland te vliegen. Bij aankomst staat er een militaire auto op hem te wachten die hem in volle vaart naar huis brengt. Gelukkig is hij nog net op tijd aan het sterfbed van zijn moeder, die twee dagen later overlijdt. Een andere thuiskomst dan waarop al die jaren is gehoopt en gerekend, mag je wel zeggen. Het leven gaat door, dat wordt verwacht en zo moet het ook. Hij ziet zijn



oude maten nog een enkele keer op de kaserne. Zij krijgen allen f 80,- voor de aanschaf van kleding. Gerrit moet daar van afzien, hij is immers in Port Said door de consul gekleed toch? Hoe klein kan het vaderland zijn?

#### **Hoe gaat het verder?**

Gerrit meldt zich al weer gauw bij zijn oude werkgever Hofnar die hem graag weer opneemt in het sigarenproces. Het is wel even wennen na die tropenjaren, maar al gauw lijkt het leven weer normaal te gaan zoals het altijd heeft gegaan. Hij voldoet aan zijn kwantum, 1000 stuks per dag, weet u nog wel. Hij trouwt in 1957 en bouwt een arbeidzaam gezin, krijgt twee kinderen, een jongen en een meisje. Op de fabriek doorloopt hij alle denkbare functies en werkt zich op tot een niet onbelangrijke leidinggevende, onmisbare manager en is vraagbaak voor velen. Sociaal is hij méér dan actief, is o.a.

voorzitter van vakvereniging van sigarenmakers en zit een tijd in de gemeenteraad. Nieuwe industrieën vestigen zich in Valkenswaard waardoor de afhankelijkheid van de sigarenindustrie afneemt. Veel sigarenfabrieken moeten sluiten, werkloosheid dreigt. Dankzij jaren van positieve Hofnarinzet, lukt het Gerrit om op 57 jarige leeftijd, na 43 jaren sigarenmaker te zijn geweest, gebruik te maken van een aantrekkelijke afvoelingsregeling. Niet lang mogen hij en zijn echtgenote genieten van het welverdiende pensioen, het noodlot slaat toe, zijn steun en toeverlaat wordt geplaagd door de fatale ziekte. Gerrit verzorgt haar vele jaren, maar helaas overlijdt zijn lieve vrouw in 2001. Wéér dient hij sterk te zijn, kracht te putten uit het vele goede van het verleden. Sterk als hij is, slaagt hij naar behoren, gesteund door zijn kinderen. Langzaam maar zeker neemt hij de draad weer op.

Het sigarenvak zit hem tot diep in de poriën, niet vreemd dat hij zijn passie weer heeft opgepakt in het Valkerij en Sigarenmakerij Museum ter plaatse. U kunt er bijna dagelijks terecht, Gerrit geeft er op deskundige wijze uitleg, een demonstratie én een interessante rondleiding. Zoals u allang hebt begrepen, ja hij 'draait' er nog altijd, weliswaar op verzoek, zijn sigaren (zowel linkse als rechtse). De jaren beginnen te tellen, hij doet het wat kalmer aan, samen met zijn vriendin genieten ze van het Brabants Bourgondisch leven. Lulsteren naar opera- en operettemuziek en genieten af en toe van een fikse wandeling in het bos. We gunnen deze prettige en zelfverzekerde luchtmachtveteraan nog een lang en gelukkig rentenierschap toe.

*Jacques van de Ven*



2014, nog altijd sigaren maken



Jaarlijks worden begin september in opdracht van het bestuur van VOMI Nederland kransen gelegd op de 7 Erevelden in Indonesië



*Ereveld Ancol*



*Ereveld Kembang Kuning*



*Ereveld Kalibanteng*



*Ereveld Candi*



*Ereveld Leuwigajah*



*Ereveld Menteng Pulo*



*Ereveld Pandu*



# Friestalige voorstelling over veteranen

Op zaterdag 21 maart 2015 ging de Friestalige voorstelling 'Feteranen' van Pier21 in première in Schouwburg De Lawei te Drachten. De ervaren acteurs Freark Smink en Joop Wittermans spelen twee oude veteranen die altijd hebben gevochten voor de vrijheid. Tegen wie of wat die ook maar bedreigde. En als het moet, doen ze 't zo weer! De één wil nog altijd niet voor de ander onderdoen. Met uniformen vol medailles zijn ze herdenking na herdenking present. Maar hoe lang nog?

Het idee voor deze voorstelling komt van producent David Lelieveld, zelf zoon van een veteraan. Bouke Oldenhof schreef de tekst, de regie is in handen van de landelijk bekende regisseur Jos Thie. In



de voorstelling worden middels projectie historische beelden verwerkt.

Speelperiode is nog tot eind mei 2015. Meer informatie over de voorstelling en de kaartverkoop: [www.pier21.nl](http://www.pier21.nl)

## Herdenking Roermond 2015

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op **zaterdag 5 september 2015**.

## Herdenking in Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert donderdag 3 september 2015 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen. De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken. Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.



## In Memoriam

### Herman W. Schox

Herman Schox was sedert zijn aantreden als lid van onze vereniging een trouw medewerker, die bereid was zich in te zetten voor de belangen van de Indiëveteraan. In 1997 werd hij lid van het comité Indië-monument Rotterdam en was hij nauw betrokken bij alle voorbereidingsbijeenkomsten en bij de uitvoering van de onthulling van het monument op 13 juni 1998.

Deze ceremonie vond plaats in de Laurenskerk te Rotterdam in aanwezigheid van een 1000-tal bezoekers en eindigde op begraafplaats Crooswijk, waar de onthulling werd verricht door burgemeester dr. A. Peper en de commandant van het Korps Mariniers (generaal-majoor Klop).

Daarna heeft hij de jaarlijkse herdenkingen bij het Indië-monument georganiseerd tot burgemeester mr. I.W. Opstelten besloot om voortaan op 4 mei een gezamenlijke herdenking te houden op begraafplaats Crooswijk, waarbij aandacht werd besteed aan zes oorlogsmonumenten.

In 1999 nam Herman de voorzittershamer over van Ger de Jong en werd daarmee voorzitter van VOMI Zuid-Holland Zuid tot 2004. Om gezondheidsredenen moest hij zijn functie toen overdragen aan Henk Mergler.

We verliezen in Herman niet alleen een trouw lid maar ook een fijne collega. We wensen mevrouw Schox, kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.

*Ger de Jong  
Ere-voorzitter VOMI Zuid-Holland*

## Mijn soldatenkist

Gedurende ruim twee jaar tropendienst heb ik deze kist heen en weer gesjouwd met daarin een verzameling van allerlei varia. Na twee jaar lang te zijn geplaagd door allerlei ongedierte, dat er regelmatig om heen zwermde met de gedachte 'komt de baas vanavond weer terug of morgen', heb ik de kist dicht geschroefd en deze naar Nederland gezonden. In Nederland verdwijnt de kist op een zolder of in een schuur. Na twee verhuizingen heeft de kist nu een ereplaats gekregen voor de deur in de serviceflat.

*Piet Nicolaas / Rotterdam /  
Tel. 010-2309806*





## Er was eens...

Zo beginnen de meeste sprookjes, maar sprookjes worden zelden werkelijkheid. Er zijn echter uitzonderingen en het navolgende is er een van. Cor Keljzer, Unifil-veteraan en zeer betrokken bij alles wat met veteranen te maken heeft, besloot op Veteranendag 2012 de stoute schoenen aan te trekken en klampte in zijn gemeente Doetinchem wethouder Peter Drempt aan

onder de belangstelling van circa 150 personen. Echter, een sprookje in vervulling zien gaan en je realiseren dat er een bestuur moet komen, vrijwilligers moeten worden aangetrokken en dat er veel werk verzet moet worden om dit pand geschikt te maken als accommodatie voor veteranen, is een grote stap. Met 3 bestuursleden en 1 vrijwilliger is er beulswerk verricht om

dagen per week open en er worden verschillende activiteiten verzorgd. Er worden onder andere wandelsessies georganiseerd, lezingen gehouden, bingo-avonden gepland. Tevens zijn er bijeenkomsten van de NUV en hebben we regelmatig een gezellige buitenlandse maaltijd, zoals een Libanese maaltijd of de zogenaamde "blauwe hap". Al met al is er een solide en gezonde basis ontstaan, waarop het bestuur verder kan bouwen. Intussen is de accommodatie, beter bekend als 'Spoorzicht', een welkom ontmoetingscentrum geworden waar, onder het genot van een vers kopje koffie of thee, bijgepraat kan worden. De accommodatie bestaat onder meer uit een bar en huiskamer, vergaderkamer, museum en een ruimte met oud-legermaterieel zoals kleding etc. Veel hiervan is ingebracht door oud-militairen via de actie "Plunjebaal". Voor de gemeente Doetinchem en omliggende gemeenten zijn we een gelijkwaardige gesprekspartner geworden en is alle mogelijke samenwerking toegezegd. Voor een stichting blijft het echter een noodzaak om constant bezig te zijn met het genereren van inkomsten om een gezonde financiële huishouding te creëren. Door zelfwerkzaamheid, onder andere door verkoop van militaria, inzameling van oud ijzer en oud papier worden er wat stuivers bij elkaar geschaapt. Donoren, gemeenten, sponsors en gulle gevers blijven echter een bittere noodzaak. Benieuwd? U bent van harte welkom in ons veteranenontmoetingscentrum (VOC) voor een kop koffie. Meer info hierover vindt u op [www.stichtingveteranenoostnederland.nl](http://www.stichtingveteranenoostnederland.nl)



voor een luisterend oor. Cor gaf zijn ongenoegen weer over het feit dat Doetinchem en directe omgeving nog geen accommodatie voor veteranen had. Het resultaat van een gesprek met wethouder Peter Drempt was de oprichting van de Stichting Veteranen Oost-Nederland in december 2012. De gemeente Doetinchem had op dat moment een pand aan de Terborgseweg 79 te Doetinchem waar geen bestemming op rustte en wilde dit wel aan de stichting verhuren. Het sprookje kreeg haar vervolg op 7 januari 2013 met de overdracht van de sleutel, waarna op 20 april 2013 de officiële feestelijke opening werd verricht door de toenmalige burgemeester Herman Kaiser (nu burgemeester van Arnhem),

dit pand geschikt te maken voor het accommoderen van veteranen en andere bezoekers. Gedurende 2013 werd het bestuur met 2 leden aangevuld en meldden zich 5 vrijwilligers. Dat jaar werd volledig benut om een goede basis voor de toekomst te leggen. Allen die hierbij betrokken zijn geweest, verdienen hiervoor een groot compliment. De stichting beschikt inmiddels ook over 2 gekwalificeerde nuldegraadsondersteuners. Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden: Sytze Ferwerda (voorzitter), Sander Boer (secretaris), Wim van Beek (penningmeester), Dick van Wijk (PR en communicatie) en Cor Keljzer (algemeen lid en beheerder van het ontmoetingscentrum). De accommodatie is drie



## Boekpresentatie

Op 27 januari 2015 vond te Goedereede de boekpresentatie plaats van "Dienstplichtigen in Indië 1947/1949" van auteur en lid van VOMI Zuid-Holland Frans van Heest (1927).

Bij de presentatie waren 93 belangstellenden aanwezig w.o. zijn zus (92), zijn oudste broer (90), enkele kinderen en kleinkinderen, de uitgever met zijn echtgenote, sobats van Goeree-Overflakkee en bewoners van wooncomplex Westvoorne.

Na een introductie door uitgever Akershoek uit Ouddorp verwelkomde de heer Van Heest de aanwezigen en in het bijzonder de voorzitter van VOMI Nederland, Leen Noordzij. De auteur gaf vervolgens aan hoe het boek tot stand was gekomen, dankte enkele personen (waaronder de heer Mosselman) die een bijdrage aan de totstandkoming van dit boek hadden geleverd en gaf een korte beschrijving van het boek.

Vervolgens werd door hem het eerste exemplaar van het boek officieel aangeboden aan de voorzitter van VOMI Nederland. In zijn dankwoord complimenteerde de voorzitter van VOMI Nederland de organisatie met de grote opkomst, gaf nog een korte uiteenzetting over de vereniging VOMI Nederland en vertelde daarna e.e.a. over 5-3 RI, de eenheid waarbij Frans van Heest op Sumatra had gediend (meer specifiek bij de 2e compagnie op Zuid-Sumatra (Lahat en omgeving).

Met een gezellig samenzijn (met een hapje en een drankje) werd de zeer goed verzorgde bijeenkomst omstreeks 21.00 uur afgesloten en keerden allen zeer tevreden huiswaarts.

Het boek "Dienstplichtigen in Indië 1947/1949" kost € 14,95, de verzendkosten bedragen € 2,95 en is verkrijgbaar bij:

Boekhandel Akershoek

Hoenderdijk 9

3253 AK Ouddorp

Tel. 0187-684267

Via internet: [www.akershoek.nl](http://www.akershoek.nl) of [info@akershoek.nl](mailto:info@akershoek.nl)







## Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler  
De Drentsehof 25 b  
2951 VZ Alblasterdam  
Tel. 078-6913515  
E-mail: veteranen26706@ziggo.nl  
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477  
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

### 60-jarig huwelijk

Op 10 februari 2015 vierden de heer en mevrouw Van de Merwe uit Sassenheim hun Diamanten huwelijksfeest. Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

### Algemene Ledenvergadering 2015

Deze zal plaatsvinden op donderdag 16 april 2015. Locatie: Gebouw Rehoboth, Poeldijksepad 1, 2675 CL Honselersdijk. Het bestuur ontvangt u graag om 10.30 uur met koffie, de vergadering begint om 11.00 uur. Tussen de middag serveren wij een kopje soep met een broodje. De agenda en overige vergaderstukken worden u op verzoek toegezonden. U kunt deze stukken opvragen bij de secretaris. U komt toch ook?

### Bustocht 2015

Het bestuur is voornemens om -bij voldoende belangstelling- op dinsdag 12 mei 2015 een bustocht te organiseren.

De reis gaat dit jaar naar Amsterdam. We verzamelen op de Marinekazerne waar we o.a. de lunch en de warme maaltijd zullen gebruiken en we maken een boottocht door de Amsterdamse grachten. Onze leden hebben hierover inmiddels een brief ontvangen met aanmeldingsformulier. Aanmelden kan tot uiterlijk 12 april.

### Contactmiddag

De tweede contactmiddag in 2015 is op donderdag 21 mei a.s. te Oude Tonge in gebouw Diakonia, Kolfweg 1. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Ook de leden van de Bond van Wapenbroeders zijn deze middag van harte welkom. Voor deze contactmiddag wordt géén aparte uitnodiging verzonden.

### Indië Monument Den Haag

Op 4 mei a.s. zal er een korte herdenking plaatsvinden bij het Indië Monument aan de Verhuellweg te Den Haag. Aanvang herdenking is 11.00 uur.

## Friesland

Secr. H. Moortlag, Offemar 48,  
8939 CM Leeuwarden  
Tel. 058-2800048  
E-mail: henk.moortlag@hotmail.com  
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Nu het voorjaar is gearriveerd en wij langzaam uit de winterslaap ontwaken, kunnen onze activiteiten weer op gang komen. Zolang het nog kan, zullen we onze activiteiten voortzetten. Als u deze "SOBAT" ontvangt, staat onze jaarlijkse ledenvergadering (7 april) voor de deur. We beginnen om 14.00 uur en sluiten af met een diner, het geheel zal om 17.30 uur eindigen. U mag uw partner of een introducee meenemen. De eigen bijdrage is € 20,00 per persoon.

Verder:

**1 september** de bootreis vanuit Eernewoude.

**13 oktober** bijeenkomst op Vliegbasis Leeuwarden met ter afsluiting een rijstmaaltijd. Voor deze twee bijeenkomsten krijgt u tijdig nog een uitnodiging.

Ook in 2015 zal het bestuur zich blijven inzetten voor onze vereniging zolang dat maar enigszins mogelijk is. Laten wij elkaar trouw blijven. Wij wensen onze zieken en allen bij het ouder worden veel sterkte en geduld toe.

## Binnenland

Secr. K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2993 HH Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
E-mail: k.orsel2@kpnplanet.nl  
Soc. Comm. Tel. 0561-688772  
E-mail: voml-soccom@kpnmail.nl

Contactpersonen voor de regio Overijssel zijn de heren J. Oldenbeuving en A. Scholten.

Contactpersonen voor de regio Utrecht/'t Gooi zijn de heren L. Dorrestijn en A. Nouwen.

Op 19 maart jl. heeft de eerste Ledenraad van VOMI Binnenland plaatsgevonden. Deze Ledenraad stond geheel in het teken van de evaluatie en de toekomst van VOMI Binnenland.



Het bestuur van VOMI Binnenland verzoekt haar leden om hun e-mailadres toe te zenden aan de ledenadministratie van VOMI Binnenland. Het bestuur kan u dan het nieuws heel snel toezenden. Zend uw e-mailadres s.v.p. zo spoedig mogelijk naar: [jaapvanale@veteranen.nl](mailto:jaapvanale@veteranen.nl)

De leden van VOMI Binnenland die hun contributie ad € 15,00 over 2015 nog niet hebben betaald, verzoeken we dit alsnog te doen op rekeningnummer NL88 ABNA 0474 0840 51 t.n.v. VOMI Binnenland onder vermelding van 'Contributie 2015'.

## Noord-Brabant O

Secr. J. v.d. Ham,  
Buxusplaats 10,  
5038 HK Tilburg  
Tel. 013-5400380  
E-mail: [vomi.nbo@veteranen.nl](mailto:vomi.nbo@veteranen.nl)

### Contributie 2015

De uiterste datum (31 maart 2015) van betaling van de contributie voor het jaar 2015 is verstreken, helaas hebben we een aantal leden moeten uitschrijven.

### Reünie Oirschot

Voor deze reünie op 7 mei a.s. kunt u misschien nog inschrijven, u dient daarvoor contact op te nemen met een van onze bestuursleden.

## Limburg

Secr. M.E.H. Dols  
Heertenerweg 47  
6132 CL Sittard  
Tel. 046-4522739  
Mobiel: 06-10660039  
E-mail: [marlie.dols@home.nl](mailto:marlie.dols@home.nl)  
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

In onze novemberbrief heeft u kunnen lezen dat we voor de jaarlijkse Reünie (3 juli 2015) en de najaarsvergadering (3 november 2015) op zoek waren naar andere locaties. Het

bestuur denkt dat zij hierin is geslaagd. Bij het kiezen hiervan is gelet op voldoende ruimte, de bereikbaarheid voor u maar ook voor onze Belgische vrienden die onze Reünie gewoontegetrouw met een grote groep bezoeken.

De Reünie zal plaatsvinden op 3 juli 2015 te Kessel-Eik op de locatie waar ook onze jaarvergadering altijd plaatsvindt (Het Gemeenschapshuis, Lindelaan 4).

De najaarsvergadering op 3 november 2015 zal te Susteren plaatsvinden, te zijner tijd wordt u het adres met routebeschrijving toegezonden. U kunt deze data alvast in uw agenda noteren.

Vanaf 4 maart t/m 6 september 2015 is er een expositie **Bevrijd?!-Veteranen uit een vergeten oorlog**. In het museum Van Bommel van Dam te Venlo. Fotograaf Brendan van den Beuken, toont fotoportretten en fragmenten van veteranen uit de vrijwel vergeten oorlog in Nederlands-Indië. Een oorlog, die blijkens de gevoelvolle presentatie, een enorme impact heeft gehad op de Nederlandse soldaten die er (vaak gedwongen) aan deel moesten nemen. Enkele leden hebben kennis met hem kunnen maken tijdens de Reünie in Weert. Hij heeft toen ook enkele sobats gesproken over hun tijd in voormalig Nederlands-Indië. Het resultaat van deze gesprekken en de daarbij gemaakte foto's zijn op deze expositie te zien. Openingstijden van dinsdag t/m zondag van 11-17 uur. Deken van Oppensingel 6, 5911 AD Venlo ([www.vanbommelvandam.nl](http://www.vanbommelvandam.nl)).

Graag wil ik u vragen om in voorkomend geval adreswijzigingen en overlijden van een mede-sobat aan de secretaris door te geven. Ook zou het prettig zijn als u uw familie(leden) in kennis stelt van uw VOMI-lidmaatschap, dit stelt hen in staat contact met ons op te nemen in situaties waarin hulp/steun etc. nodig is.

We hopen u -indien mogelijk- weer bij een van onze bijeenkomsten te kunnen ontmoeten.

## Noord-Brabant W

Soc. Comm. Piet Welten  
Beukenlaan 35  
4731 CD Oudenbosch  
Tel. 0165-312816  
E-mail: [pnwelten@kpnmail.nl](mailto:pnwelten@kpnmail.nl)

We hebben de eerste bijeenkomsten van dit jaar alweer achter de rug. De opkomst was wat lager dan we gewend zijn.

Op donderdag 16 april staat onze Algemene Ledenvergadering weer gepland. Zoals gebruikelijk wordt deze in Zaal Koch te Kruisland gehouden.

Naast onze bijeenkomst op 20 mei in de Trip van Zoutlandkazerne in Breda maken we u attent op de zomerbijeenkomst op vrijdag 19 juni in de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal. U kunt tot eind mei inschrijven bij de penningmeester, daarna volgen de uitnodigingen.

Tot slot maak ik u attent op een wijziging in het programma van de bijeenkomsten.

**De bijeenkomst die op 12 augustus gepland stond, is een week vervroegd naar 5 augustus in verband met werkzaamheden in de keuken. Verander deze datum in uw agenda of pas de nieuwsbrief aan.**

**Dus: Woensdag 5 augustus 2015, Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal.**





## Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse  
Lindenlaan 110  
1741 TX Schagen  
Tel. 0224-215621  
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 023-5283997

### Bijeenkomst 18 februari 2015

Zoals gewoonlijk kwamen we ook dit jaar weer bij elkaar voor 'zomaar' een gezellige morgen/middag. Zo'n 40 personen kwamen naar Heerhugowaard en onze voorzitter, Gijss Elders, heette ons allen welkom. Hij memoreerde de overledenen door een moment van stilte. Sommige sobats konden niet aanwezig zijn, omdat zij geplaagd werden door ziekte. In het bijzonder noemde hij Nico Baan, die juist deze dag voor controle naar het ziekenhuis moest. Achteraf hoorden wij dat de uitslag gunstig was en dat geeft hoop voor de toekomst. Verder wees de voorzitter

op de komende Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op 13 mei a.s. op de bekende plaats in Amsterdam, de Marinekazerne. Tenslotte wenste hij de aanwezigen een fijne dag.

Cor van Vliet deelde mee dat hij voor ons bezig is met de organisatie van een uitgaansdag in de regio. Hij denkt aan de Broekerveiling, inclusief een vaartochtje en een Chinese maaltijd. Deze dag staat gepland voor juni/juli en de kosten zijn € 10,00 p.p. Men was enthousiast over dit voorstel en het voorstel is dus met algemene stemmen aangenomen!

Omlijst door de muziek van onze toetsenist hebben wij ons vermaakt met limonade, want er mochten in dit vernieuwde gebouw vóór 13.00 uur geen alcoholische versnaperingen worden genuttigd.

De burgemeester van Heerhugowaard kwam ons klokslag 13.00 uur met een bezoekje vereren. Hij had met iedereen een praatje en in zijn

toespraak memoreerde hij de band tussen de veteranen en zijn stad. Daarna mocht de tap open en vloeide de alcoholische vochtigheden door de droge kelen.

Na de maaltijd, weer prima verzorgd, werden er nog lootjes getrokken en ging menigen met een aardigheidje naar huis.

### In Memoriam

Op maandag 9 februari jl. is op 90-jarige leeftijd overleden Joyce Marjorie Maas-Twine. Zij behoorde tot de meer dan duizend mannen en vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog werkten aan de ontcijfering van de Enigma-codes. Vanuit Bletchley Park, in het Engelse Buckinghamshire, werden de versleutelde boodschappen van de Duitsers met wisselend succes ontcijferd. Joyce was als jonge vrouw één van deze codekruikers.

We gedenken haar voor haar bijzondere werk en wensen haar man veel sterkte bij dit verlies.

## Bericht uit Dordrecht

Sinds 16 februari 2015 beschikken het Veteranencafé Dordrecht en het Veteranen Comité Dordrecht over een website: [www.veteranencomitedordrecht.nl](http://www.veteranencomitedordrecht.nl)

## Reünie 432 Bat. Inf. (7-1 RI)

Datum: Woensdag 10 juni 2015  
Locatie: Johannes Postkazerne te Havelte  
Info: R. Grit, Balloo 90 te Balloo.  
Tel. 0592-241361  
E-mail: r.grit3@kpnplanet.nl  
Nader bericht volgt van het Reg. Inf. JWF.



## 30 JAAR

1985



# VOMI NEDERLAND

2015



# SOBAT



## SOCIAAL COMMISSARISSEN



**Voorzitter/secretaris**  
 Wil P.J. Pafst  
 Stellingeweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpade  
 tel. 0561-688772  
 mobiel 06-15100579  
 E: voml-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/  
 Budgethouder FSZ**  
 Theo H.A. Rump  
 Albatrosstraat 14  
 2352 EG Leiderdorp  
 Tel. 071-5416936  
 E-mail:  
 Theorump@gmail.com

**Coördinator monumenten**  
 Ger de Jong  
 Rozenlaan 41  
 2306 AS Haarlem  
 Tel. 078-6771902



vereniging  
 veteranen  
 platform

### SOCIAAL COMMISSARISSEN

#### Drenthe-Groningen

Vacant

#### Noord-Brabant West

P.N. Welten  
 Beukenlaan 35  
 4731 CD Cudenbosch  
 tel. 0165-91 28 18  
 pnwelten@kpnmail.nl

#### Friesland

Hans N. Blom  
 Tjalk v.d. Walstraat 24 T  
 8723 CA Koudum  
 tel. 0514-522107

#### Limburg

H.A.M. van Haeff  
 Past. Stassenstraat 44  
 6021 CV Venlo  
 tel. 077-3822592  
 hemarvanhaeff@online.nl

#### VOMI Binnenland

Wil P.J. Pafst  
 Stellingeweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpade  
 Tel. 0561-688772 /  
 06-15100579  
 voml-soccom@kpnmail.nl

#### Zuid-Holland

G.A. Muller  
 De Tol 365  
 2286 EG Leidschendam  
 Tel. 070-3019477

W.A.J.K. (William) Roza  
 Heemraadstraat 9  
 3131 VG Vlaardingen  
 tel. 010-4340970  
 wroza9@kpnplanet.nl

#### Noord-Brabant Oost

J. van der Ham  
 Buxusplaats 10  
 5008 HK Tilburg  
 tel. 013-5400360  
 voml.nbo@veteranen.nl

#### Rivierland/ Oost Gelderland

Vacant

#### Zeeland

Marcel J. Boogaard  
 Rozengracht 36  
 4382 PA Vlissingen  
 Tel. 0118-418641  
 pepuae@zeelandnet.nl

#### Regio Overijssel

De heer J. Oldenbeuving  
 tel. 0572-358947

#### Regio Utrecht/'t Gooi

De heer L. Donnstijn  
 tel. 0348-443731

### FONDS SOCIALE ZORG

**Beheerder** Toko, P.R. en Voorlichting

J. (Sjef) Franken  
 Spulstraat 1, 3114 CR Schiedam  
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl

**Budgethouder** Theo H.A. Rump, adres zie boven. Tel. 0318-614557

#### Postzegels

J. Hoevelaken  
 Weerdestein 175  
 6714 CN Ede  
 Tel. 0318-614557

#### VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul PG. Gommers  
 Nb. Neuhuyalaan 23  
 8072 HJ Nunpspeet

Tel. 0341-254231

E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede, Tel. 0318-614557.**  
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	€ 8,50 per lint
VOMI kruidenbitter	€ 10,00		
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Sjef Franken, Spulstraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.**

Via @mail: [sjef.franken@versatel.nl](mailto:sjef.franken@versatel.nl)

**Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland







## Nieuwe Leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
Boersma J.	Dordrecht	LCPR/KM NNG
Gelder F. van	Waalwijk	
Klaveren G. van	Wolvega	
Meer L.M.B.A. van	Roosendaal	
Sprew L.B. van	Bocholtz	
Stuivenberg J. Mevr.	Groenekan	
Veen-Scheepstra B. van der Mevr.	Roden	

## Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten.

Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook veel VOMI-heden hebben reeds een donatie gedaan.

Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men kan dat doen door minimaal € 7,50 over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0128 9870 49 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

**U doet toch ook mee?**

Th.R.





# Veteranenhotels

voor jong en oud

Meer informatie over onze hotels of andere aanbiedingen kunt u vinden op onze website: [www.veteranenhotels.nl](http://www.veteranenhotels.nl)



## Hotel De Foreesten (NL) \*\*\*\*

Midden in het groene hart van de Veluwe, aan de rand van het pittoreske dorpje Vierhouten, ligt 4\* Hotel de Foreesten. Een aanrader voor wie op zoek naar rust is en van een natuurlijke omgeving wil genieten. De vele wandel- en fietsroutes voeren u langs uitgestrekte heidevelden en bossen en schilderachtige dorpjes. Bij terugkomst kunt u heerlijk nagenieten met een kop koffie bij de open haard in onze brasserie of in de jacuzzi.

Gortelseweg 8 • 8076 PS • Vierhouten • T: 0577-411323 • [www.foreesten.nl](http://www.foreesten.nl)



## Hotel Eurotel Atlas (NL) \*\*\*

Is door de Nederlandse Hotel Classificatie geclassificeerd met drie sterren. Het hotel is gevestigd in het centrum van het gezellige en toeristische Valkenburg. Vanuit het hotel loopt u zo het warme hart van Valkenburg in met zijn winkelstraatjes, monumenten en musea en uiteraard kunt u hier volop genieten van de welbekende Limburgse vlaai.

Nieuweweg 7 • 6301 ES • Valkenburg • T: 043-6015341 • [www.atlashotels.nl](http://www.atlashotels.nl)



## Hotel De Oringer Marke (NL) \*\*\*

Gelegen aan de brink in het dorp Odoorn is De Oringer Marke een ideaal uitgangspunt voor mooie fiets- en wandeltochten door de prachtige natuur van Drenthe. Het hotel bevindt zich bovendien op slechts zeven kilometer afstand van Emmen met zijn beroemde dierenpark. Uitstapjes naar museumdorp Orvelte, Bourtange, Westerbork en het hunebedcentrum in Berger liggen op stoeiworp afstand.

Hoofdstraat 9 • 7873 BS • Odoorn • T: 0591-519000 • [www.deoringermarke.nl](http://www.deoringermarke.nl)



## Hotel Panoramablick (D) \*\*\*

Hotel Panoramablick ligt op één van de mooiste en rustigste plekjes van 't Sauerland, in het bergdorpje Wildewiese. Panoramablick is de ideale uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietstochten of u kunt een bezoek brengen aan o.a. het vakwerkstadje Soest en de druipsteengrotten. In de winter, als er sneeuw ligt, kunt u skiën, langlaufen of rodelen vanuit het hotel.

Wildewiese 10 • 59846 Sundarn-Wildewiese • T: 0049-1012395 1313 • [www.hotelpanoramablick.nl](http://www.hotelpanoramablick.nl)

## 5-daags All Inclusive midweek arrangement

- 4 x logies in 2-persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 x lunchpakket
- 4 x 3-gangen diner
- GRATIS consumpties van 18.00 tot 23.00 uur  
incl. binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap

van maandag tot vrijdag  
in één van deze  
veteranenhotels

van  
~~€ 231,-~~  
**€ 195,-**

p.p. in wilderessen  
vanaf 100,- (incl. me  
incl. reserveringskosten)

In het zomerseizoen (juni t/m september) is dit arrangement voor  
veteranen € 229,- normaal 258,-p.p. (exclusief toeristenbelasting)

## Bij ons betaalt u GEEN RESERVERINGSKOSTEN !

Van elk geboekt veteranenarrangement gaat 10 euro naar een fonds voor veteranenactiviteiten  
zoals milde bijdragen ondersteuning en de jaarlijkse veteranencruise voor gewonde veteranen!



in samenwerking met  
**veteraneninstituut**