

30e Jaargang • nummer 163 • december 2015

SOBAT



WOMI



Riviercruises over Europa's mooiste rivieren

BTR Reizen heeft continue een groot verscheidenheid aan luxe en goed verzorgde riviercruises over Europa's mooiste rivieren.

U vaart met comfortabele cruiseschepen waar u in een sfeervolle ambiance volop kunt genieten van een uitstekende verzorging en perfecte service aan boord.

Daarnaast heeft BTR Reizen voortdurend mooie riviercruises die als Last Minute of Speciale Acties tegen een aantrekkelijke prijzen worden aangeboden.

Enkele klassiekers uit ons riviercruise programma 2016:

4 daagse Rhein in Flammen

Van 17 sept. t/m 18 sept. 2016 met MS Rigoletto ****

vr.
€ 315,-
p.p.

4 daagse Feestcruise - Vuurwerk in Boppard

Van 22 sept. t/m 25 sept. 2016 met MS Rigoletto ****

vr.
€ 315,-
p.p.

7 daagse Nederland en België cruise

Vertrek: 11 april en 18 april 2016 met MS Verdi ****

vr.
€ 659,-
p.p.

7 daagse Klassieke Rijn & Moezel cruise

Van 10 juni t/m 16 juni 2016 met MS Rigoletto ****

vr.
€ 749,-
p.p.

8 daagse Noord-Nederland en Duitsland

Van 21 juni t/m 28 juni 2016 met MS Rigoletto ****

vr.
€ 856,-
p.p.

10 daagse Romantische Rijn & Neckar

Van 24 april t/m 3 mei 2016 met MS Verdi ****

vr.
€ 939,-
p.p.

10 daagse Donau cruise

Van 10 juni t/m 19 juni 2016 met MS Verdi ****

vr.
€ 1.210,-
p.p.

12 daagse Nederland & België met concert André Rieu

Van 5 juli t/m 16 juli 2016 met MS Rigoletto ****

vr.
€ 1.200,-
p.p.

7 daagse Wijnroute Rijn & Moezel

Van 6 okt. t/m 12 okt. 2016 met Rigoletto ****

vr.
€ 659,-
p.p.

7 daagse Kerstcruise over de romantische Rijn

Van 21 dec. t/m 27 dec. 2016 met Rigoletto ****

vr.
€ 749,-
p.p.



Voor gratis cruisefolder met actuele aanbiedingen



BTR REIZEN



055 - 5059500 • WWW.BTRREIZEN.NL



SENIOR HOTELS

'All-Inclusive' vakanties

BTR Reizen biedt alle Veteranen
* 10% korting op al haar aangeboden
Senior Hotels vakanties.

Populair bij vele Veteranen en oud Militairen zijn de Soldiers and Veterans Hotels, maar inmiddels ook de Senior Hotels 'All-Inclusive' vakanties van BTR Reizen.

Deze biedt in samenwerking met vele gastvrije *** en **** hotels -autovakanties - aan waar volop genoten kan worden van een 'All-Inclusive' vakantie.

BTR Reizen beschikt momenteel over zo'n 35 Senior Hotels gelegen op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland. Zeer gewild zijn de **Speciale Actieweken**. Interesse in deze extra voordeliger Actieweken en alle andere Senior Hotels 'All-Inclusive' vakanties, zie www.BTRreizen.nl of bel 055 - 5059500 voor gratis folder.



Senior Hotel Drie Dorpen ***
Ankeveen / Gooi & Vechtstreek



Senior Hotel 't Trafpunt ***
Mede / Noord-Brabant



Senior Hotel Het Witte Veen **
Witteveen / Drenthe



Senior Hotel Tante Sien ***
Vasse / Twente



Senior Hotel Lantscroom ***
Nieuwekerk / Montferland



Senior Hotel Altastenberg ***
Sauerland / Duitsland



Senior Hotel De Vossenbergh ***
Vierhouten / Veluwe

5 dagen 'All-Inclusive' vakantie
van maandag t/m vrijdag

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met . . .
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ GRATIS: 4 avonden drankjes van 18.00 - 22.00 uur
keuze uit: koffie, thee, vruchtensappen,
frisdrank, tapbieren, jenever en huiskwijn

Speciale kennismakings wintermidweken
Senior Hotel de Vossenbergh op de Veluwe



ma. 18 jan. t/m vr. 22 jan. 2016
ma. 8 feb. t/m vr. 12 feb. 2016
ma. 14 mrt. t/m vr. 18 mrt. 2016

Inclusief:

- Sfeervol Candlelight diner

Overnacht va. 1 april in de nieuwe Veluwe design kamers

* Niet boekbaar in combinatie met ander kortingen en Acties van
BTR Reizen. Vermelde prijs zijn netto prijzen excl. boekingskosten.



Senior Hotel Dennenhoeve ***
Nunspeet / Veluwe



Senior Hotel 't Holt **
Diepenheim / Twente



Senior Hotel Op de Boud ***
Valkenburg / Zuid-Limburg



Senior Hotel Westerburcht ***
Westerbork / Drenthe



Senior Hotel Gaasterland ***
Rijs / Friesland



Senior Hotel Siegerland ***
Siegerland / Duitsland



BTR REIZEN



055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
P. de Hoopstraat 6
6181 DH Elstoo
Tel. 046-4360607
E-mail:
linoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2905 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
kjaasorsel@live.nl

1e Penningmeester
A. Lufjendijk
Voordijk 475
2905 BE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail:
fam.lufjendijk@gmx.net
Banknummer
NL49 RABO 0180 4201 43
of
NL52 INGB 0004 2393 98
i.o.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e Penningmeester
P. Bergman, Smeeljeshof-
straat 11, 6005 SC West
Tel. 0495 664641/
06-12202692. E-mail:
pbergman49@online.nl

Vz./secr. Soc. Comm.
Wij F.J. Falst
Stellingenseweg 104
6475 EJ Rijchelpade
Tel. 0661-688772
Mobiel: 06-15100579
E-mail:
vomi-soccom@kpaan.nl

Vice-vz./budgethouder
Th.H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 ED Leiderdorp
Tel: 071-5418936
E-mail:
Theorump@gmail.com

Vz. VOMI Dimenland
A.M. Mol
De Wiezeboom 9
8332 JT Steenswijk
Tel. 0521-512095
E-mail:
a.m.mol@online.nl

Ereleden
R. Grit, J.N. Bom-
G. de Jong, E. Pireboon,
F.J.F. Smeetsburg

Leden van Verdienste

G. Detemman, G.C. Meecusse, T.J.J. Gaastrec,
M. Vis, A.P. v.d. Vis - Bloem, B. Vliessen,
J. Francken, P.J.G.M. de Waaijart, J. Oldenbeuring,
P.N. Welken, J. v.d. Ham, H.H.M. Nengler,
E.W. Ruyvenhoven, A.W. Scholten, J. Kikke,
G.M. Nattekaas-Determan, P.J. Nattekaas,
K.J. Orsel

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameraadschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.E. Coopmans, Brigadegeneraal der Jagers bd

Leden
C.W.M. Bredt, Commandeur van Administratie bd
Dr. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd
J.B. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd
Prof. dr. R.A.C. Hokbergen, Emeritus hoogleraar

Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Determan
Amstelpad 17
3181 EA Rozenburg
e-mail: vomicla@gmail.com

Correspondentie:

1. Opname nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zinswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)

Secretaris/redacteur
E. Falck
De Bongerd 04
5345 JW Oss
Mobiel: 06-54974053
E-mail: efuss@xs4all.nl

Fotobewerking/redacteur
A.M. Mol (zie onder bestuur)

Advertenties
K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat: Herfst 2015

Drukk. Zakenaar, Zwolle

Sluitingsdatum inzenden kopij:
Nr. 164 17-12-2015

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Van de Voorzitter

Voor u ligt al weer het laatste SOBAT nummer van 2015. Het is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een prachtig blad, echt een visitekaartje voor onze vereniging. Over kopij hebben we zeker niet te klagen, voor elke uitgave moet, gelukkig, een strenge selectie plaatsvinden omdat we 'maar' 32 bladzijden kunnen vullen. Een mooi moment om de redactie en alle medewerkers aan het blad van harte te danken voor al hun inspanningen om tot dit resultaat te komen.

Op 9 september jl. heeft het bestuur van VOMI Nederland voorstellen gedaan aan de voorzitters van de lidverenigingen over de toekomst van VOMI. Het voornemen is om nog tot 2019 door te gaan, maar dat is vooral afhankelijk van het aantal leden dat de komende jaren resteert. De besturen denken daar nu over na en in het voorjaar van 2016 zal in de Algemene Ledenvergadering over deze voorstellen worden besloten.

Op 25 september jl. is de nestor van de veteranen, Ted Meines, 94 jaar geworden. Nog geregeld kom ik hem bij allerlei veteranenactiviteiten in het hele land tegen en daar laat hij duidelijk van zich horen door zijn inspirerende toespraken. Een van die activiteiten was de reünie op 20 september in Dordrecht voor de Indie- en Nieuw-Guineagangers, georganiseerd door de heer Carel Banse, kolonel Klu bd. Bij die gelegenheid werd ook het prachtige boek "Onbereikbaar Dichtbij" gepresenteerd, het resultaat van een interviewproject van het Grafisch Lyceum Rotterdam met veteranen van de oude generatie.

Na de dissertatie van de heer Remy Limpach over de toepassing van structureel buitenrechtelijk geweld door Nederlandse militairen in Indië in de periode 1945/1950 (zie de SOBAT van oktober 2015), verscheen eind

oktober het boek "Soldaat in Indonesië, 1945/1950" van de directeur van het KITLV, de heer Gert Oostindie, over ongeveer hetzelfde onderwerp. Om tot de conclusie te komen dat er structureel (in de betekenis van veelvuldig voorkomend) oorlogsmisdrijven zijn gepleegd door Nederlandse militairen, heeft hij geput uit maar liefst 659 egodocumenten (dagboeken, gedenkboeken, etc.). Dus zijn bronnen waren de getuigenissen van de Indiëveteranen zelf. Op 1 november is er naar aanleiding van het verschijnen van dit boek een discussiemiddag georganiseerd in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Ik mocht daaraan deelnemen als lid van het panel dat reageerde op de inhoud van dit boek. Ik heb zo goed mogelijk getracht om namens u nuances aan te brengen en de conclusies van de auteur in perspectief te plaatsen. Begin november kwam de "backpay" in het nieuws omdat het Indisch Platform en Staatssecretaris de heer Martin van Rijn (Ministerie VWS) een akkoord hebben bereikt over de al 70 jaar slepende kwestie van het niet uitbetalen van salarissen van KNIL-militairen en ambtenaren van het Nederlands-Indisch Gouvernement over de periode dat zij in WO-2 in Japanees krijgsgevangenschap waren. Aan

de nog ca. 1100 in leven zijnde ambtenaren en militairen, de meesten al ouder dan 90 jaar, zal per persoon netto 25.000 worden uitgekeerd. Het Indisch Platform is tevreden over het bereikte akkoord. Men zal gedacht hebben "beter laat dan nooit" en "beter iets dan niets", maar het blijft een schande dat zowel Nederland als Indonesië deze mensen zo in de kou heeft laten staan. Juridische argumenten waren al die jaren allesbepalend, immers Nederland was juridisch niet verplicht tot uitkering en bovendien was in het jaar 2000 al een financieel gebaar gemaakt. Het goede nieuws is dat er nu ook aandacht is geschonken aan het menselijke en het morele aspect. Het is te hopen dat de financiële afdoening snel zal geschieden want gelet op de leeftijd van de rechthebbenden telt elke dag! We gaan richting einde 2015. Het bestuur van VOMI Nederland wenst alle leden en overige lezers van dit blad gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig 2016. Als u op de been blijft, en dat wens ik u van harte toe, dan zal het hele bestuur zich ook in 2016 weer met enthousiasme en gedrevenheid voor u inzetten.

*Uw voorzitter,
Leen Noordzij*



Kerst voor elkaar

Als geen ander feest slaagt het kerstfeest erin om mensen bij elkaar te brengen. Ook veteranen zoeken elkaar op om elkaar te laten weten dat iedereen erbij hoort.

Deze hang naar saamhorigheid en verbondenheid heeft alles te maken met de eigen inhoud van het kerstfeest. Op 25 december komen christenen naar de kerk om te vieren dat een kind is geboren, een redder gekomen, een boodschap van vrede en vreugde is toegezegd aan alle mensen van goede wil. De eerste personen aan wie juichende engelen deze vreugdeboodschap verkondigden, waren de herders die hun schapen hoedden in het veld. Vol verwondering lieten ze hun kudde achter en gingen op zoek naar dat kind, dat hen en heel Israël zou komen redden. Toen ze de moeder en haar kind vonden, precies zoals de engelen het hen hadden gezegd, knielden ze vol eerbied voor hen neer.

We kennen het verhaal, maar laten we vandaag eens echt tot ons laten doordringen waarom de herders zo verwonderd waren. En hoe ze zich er niet voor schaamden om neer te knielen voor een pasgeboren baby en zijn moeder, tot in het diepst van hun ziel geraakt door de kwetsbaarheid van dit kind. Eigenlijk waren het de herders zelf die opnieuw geboren werden! In die nacht hebben ze het aangedurfd om hun verlangen naar bevrijding uit de dagelijkse sleur aan elkaar te tonen. Daarmee gunden ze elkaar ook een blik op hun kwetsuren en littekens. Zo zijn ze op weg gegaan. Voor één keer welgerden ze zich neer te leggen bij de realiteit van alledag, waarin dromen bedrog zijn en er nooit iets nieuws gebeurt. Ja, het kan, wanneer het kerstfeest is, wanneer God verschijnt in de gedaante van een kind.

Militairen zijn erin getraind om te gehoorzamen, dat hoort

erbij, daar staat en valt elke militaire operatie mee. Eenmaal op pad, ben je vierentwintig uur van de baas. En altijd zijn daar de anderen, je maten, die je aandacht opeisen en die je niet kan ontlopen, maar ook niet kunt missen. Gedurende de missie stop je diepe verlangens weg, veilig opgeborgen voor later, wanneer je weer thuis bent. Althans, dat is de bedoeling. Maar eenmaal thuisgekomen is daar weer een andere dagelijkse realiteit. Die van gewoon doen en niet teveel praten over je belevenissen 'ginds'. Dus neem je de dagelijkse routine weer op, want het leven gaat door. Maar toch: die diep weggestopte verlangens eisen stilaan hun rechten op, steeds meer, zo lijkt het wel, met het ouder worden. Ze willen vervuld worden en laten zich niet langer het zwijgen opleggen. Wat een

genade is het dan, wanneer we plaatsen vinden waar we samen kunnen komen en elkaar onze kwetsuren tonen, maar ook onze dromen en onze hoop. Die vooral.

Met kerstmis kan dat. En die andere dagen? Telkens wanneer we elkaar helpen om ons niet zomaar neer te leggen bij de realiteit van elke dag, bij 'het gezond verstand' en het 'doe maar gewoon', dan maken we het kerstmis voor elkaar, dan creëren we voor elkaar en voor onszelf de kans om opnieuw geboren te worden. Want wie engelen kan horen juichen, die is in staat om steeds opnieuw, ondanks alles wat hem bezwaart, vrede en vreugde te vinden en door te geven aan anderen.

Zalig Kerstfeest!

*Lidulna van den Broek,
aalmoezenier*



SOBAT

Op naar Nederlands Nieuw-Guinea (deel 2)

Biak, 54 jaar geleden

Uit het vliegtuig stapte je op Biak meteen een sauna in op dat eilandje (van 50 km lang en 18 km breed) in de Geelvinkbaai, met een hoogste berg van 700 meter. Jé, wat was het daar heet en vochtig. Ongeveer 32 graden met een vochtigheidsgraad van bijna 100. Ik was natuurlijk niets gewend. Zoals de meeste jongeren toen was ik nog vrijwel nergens geweest. Geen tijd, weinig geld. Van mijn 15e tot de militaire dienst had ik vrijwel alleen maar gewerkt. De werkweek duurde toen nog 45 uur en ik ging ook nog drie avonden van 19.00 tot 23.00 naar school. De andere avonden en in het weekend was het huishwerk maken. Dus bijna alleen maar keihard werken om dat moeilijke staatsexamen HBS te halen.

Die tijd op Biak was voor mij geweldig. Had ik klachten over de militaire dienst en aanpak daar? Nauwelijks. Je werd uitstekend geïnstrueerd, kort maar krachtig. Van overdreven bemoeizucht was geen sprake, de discipline was duidelijk. Na aankomst moest je eerst enkele dagen wennen. Je mocht nog niet in de zon komen en zeker niet met ontbloot bovenlijf. Je sliep onder een klamboe, elke dag lag de malariapil klaar evenals zouttabletten. Je werd aangeraden dagelijks minstens tweemaal te 'mandien' (douchen) en daarbij zeker niet veel zeep te gebruiken. Laat het vet maar op je huid zitten. Het eten vond ik prima, behalve dan die aardappelen die per schip werden aangevoerd. De rijstmaaltijden (elke zondag) waren meer dan voortreffelijk.

Ik was ingedeeld bij de 7e Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie (LLUA) op het ruim opgezette militaire kampement Sorido, genoemd naar een kampong die daar in de buurt was.

Ruimte genoeg. Zowel onderdelen van de marine, de lucht-

macht alsook de LLUA waren daar gehuisvest. De marine meende overigens wel het belangrijkste onderdeel te zijn. Richting militairen van andere afdelingen werd door hen bij gelegenheid behoorlijk onaangenaam gereageerd met soms stevige vechtpartijen tot gevolg. Het testosteronniveau van ons jonge knapen lag natuurlijk erg hoog.

Eerst runde ik samen met de beroeps sergeant-majoor Almenkerk en vanaf oktober met de wat oudere adjudant Robbemond, een Indische jongen, de Administratie. Robbemond had nogal wat oorlogservaringen in het toenmalige Nederlands-Indië opgedaan, waar hij overigens nauwelijks iets over losliet. Hij was een plezierige militair. Ik kon erg goed met hem opschieten en later terug in Nederland heb ik hem en zijn gezin nog een keer opgezocht.

We hoefden ons trouwens niet erg moe te maken. Het belangrijkste dat ik daar deed, was het schrijven van verzoek- of bezwaarschriften. Militairen proberen nu eenmaal allerlei dingen voor elkaar te krijgen of er vanaf te komen. Een van de vaak voorkomende verzoeken was om na het afzwaaien op NG gedeeltelijk op kosten van Defensie, maar verder op eigen

gelegenheid, naar huis te reizen. Dat ging dan vaak via Australië of een of ander land in Azië. Meestal waren de verzoekschriften van mijn hand en hadden ze succes.

De sfeer op Biak was goed, althans wat de discipline aangaat. Je had geen gezeur over poetsen, groeten en andere minder belangrijke zaken. Je lette zelf goed op de dingen die echt van belang waren. Over zaken als jouw geweer, de motor van een viertonner, een jeep of kanon, hoefde de leiding zich geen zorgen te maken. Maar dan kon er ook maar beter niet op onze uitmonstering gelet worden. In dat opzicht was het Nederlandse leger en vooral de landmacht wel een beetje een rommeltje. Alleen in je korte broek achter het stuur van een viertonner! Maar die vrijheid kwam juist de sfeer ten goede en daarmee het verantwoordelijkheidsgevoel voor de echt belangrijke militaire zaken.

Er was helaas wel een absoluut gebrek aan leden van het andere geslacht. Nederlandse meisjes waren er niet en de Papoea-dames vormden verboden terrein. De enkele militair die zich toch verlangend op dat terrein waagde en gesnapt werd? Werd hij vaker daarop gepakt, dan was het linea recta naar Nederland en enkele maanden





strafdienst in Nieuwersluis. Je liet het dus wel uit je hoofd. We waren natuurlijk wel loyaal aan onze behoeftige makkers. De enkele jongen die toch 's nachts weleens weg 'moest', werd door ons gedekt. Op het eerste gezicht was zijn bed wel degelijk 'gevuld'. Soms vonden namelijk nachtelijke controles plaats. Laat ik hier niet onbesproken laten dat er toen een duidelijk verschil was tussen de vrijwilligers en de verplicht naar NG gezonden. Dat laatste gebeurde vooral vanaf eind 1961, toen nog steeds de gedachte bestond dat we deze kolonie koste wat het kost moesten zien te behouden. Het humeur van de 'verplichten' lag een paar graden lager. Ze toonden ook veel minder belangstelling voor alles wat er zo in en rond Blak gebeurde. Hun bed was heel wat vaker hun vaste standplaats. Deze jongens hadden soms ook belangrijke emotionele besognes in het thuisfront liggen, een vriendin.

Een geweldige tijd op Blak

Spoedig voelde ik me helemaal oké op dat Blak, in de tropen, pal op de evenaar. Vanaf 14.00 uur was ik meestal vrij van

dienst en kon ik gaan zwemmen en snorkelen. Dan konden dat prachtige koraal en al die mooie vissen bewonderd worden, of een kampong of een 'dessa' (aantal kampongs bij elkaar) worden bezocht, of wat dan ook. Meer jongens deden dat. Al spoedig had ik een fiets georganiseerd. Erg nieuwsgierig was ik naar die kampongs van Blak met zijn Papoea's. Alle grote kampongs heb ik wel enkele keren bezocht. Vaak alleen, soms samen met een vriend. Het was allemaal zo schilderachtig, rustig ook en apart, een totaal andere cultuur, een heel ander leven. Het was fantastisch om naar zo'n Papoea kampong te kunnen gaan, meestal lagen ze aan de kust. De huizen stonden op palen boven het water en veelal niet meer dan een twintig- tot dertigtal. In het water lagen altijd wat 'parahu's' (boten). Gevist moest er natuurlijk worden. Naast varkens, rijst, kokos, bananen, was de oceaan voor de Papoea's de belangrijkste voedselbron.

Wanneer je een kampong bezocht, werd je in de loop van 1962 verplicht je geweer -een karabijn meen ik- met bajonet

mee te nemen. Dat was minder voor de Papoea's, maar mocht je eens infiltrerende Indonesiërs tegenkomen!

De Papoea's ontvingen je meestal met de nodige gastvrijheid, hoewel ik die sagopap (die mij eens een keer werd aangeboden) vreselijk vond. Ik kreeg het niet naar binnen, terwijl het voor hen juist een feestmaal was. Konden wij ons verstaanbaar maken? Ach, je had al spoedig wat Maleis geleerd en handen en voeten deden de rest.

*René Hoksbergen
(lichting 60-4)*



SOBAT

De geschiedenis van 1-9 RI (OVW Bataljon "Friesland")

Deel 6

De laatste loodjes

In januari 1948 werd de zogenaamde "Renville"-overeenkomst getekend en daarna werd het echt rustig. De TNI trok zich terug en de Nederlanders namen nieuwe posities in. Hiervoor kwamen ook nieuwe troepen van andere eenheden, zodat het bataljon kon gaan rusten. Maar met de rust kwam ook het verval van spanning en daarvoor in de plaats kwam de verveling. Geen ellende meer, dan ook hier vandaan. Wij willen nu wel naar huis, werd steeds vaker gehoord. Maar zo vlug ging het nu ook weer niet, dat werd wel duidelijk. In het gebied kwamen politie-eenheden die de wacht overnamen, zodat het bataljon de patrouilles in de meer onherbergzame gebieden aan de randen van het rayon voor zijn rekening kon nemen. Met 8 tot 12 man ging men regelmatig voor drie dagen op pad en zocht men contact met de bevolking en de plaatselijke bestuurders in de afgelegen dessa's. De patrouilles kregen overal gastvrij onthaal. Zij kwamen op plekken waar in geen acht jaar blanken waren gezien. De verhalen die door de TNI waren verteld over de Nederlanders waren echt niet zo fraai, zo werd hen bij meerdere overlegsessies door de lokale bevolking verteld, dus was men eerst wat terughoudend in de toenaderingen. Maar dat veranderde snel en daarna werd men "vrienden" waarmee goede zaken te doen waren. In het gehele door de Nederlanders beheerste gebied keerden normale verhoudingen snel terug en het bestuur werd overal hersteld. Tegelijk werd de bevolking geregistreerd, waarna de distributie van noodzakelijke artikelen op gang gebracht werd. Dit alles leidde tot rust

en tevredenheid onder de bevolking. Men had dit gevoel van veiligheid in geen jaren gekend, ook onder de eigen troepen van de TNI was zo iets nooit vertoond.

Hoewel er geen vuurcontacten meer voorkwamen na januari 1948 en er weinig patrouilles werden gelopen, verloor het bataljon tussen februari en april 1948 door een vliegtuig- en een auto-ongeluk nog 3 man. Op de begrafenis van de bij het auto-ongeval omgekomen mannen, stond de loerah van de dessa (waar het ongeval had plaatsgevonden) naast de leden van de compagnie om namens de bevolking de doden eer te bewijzen.

Om het bataljon niet al te lui te laten worden, door het ontbreken van patrouilles etc., werden er sportwedstrijden georganiseerd, waarbij het er even fanatiek aan toe ging als bij de acties. Maar ook dit kun je niet constant blijven volhouden en opnieuw gaan de gedachten herleven van "hoe lang nog". In de herfst van 1947 meende men al dat de demobilisatie aanstaande was, maar de acties verhinderden dat. In het voorjaar van 1948 herleeften de geruchten opnieuw en in april kwam vast te staan dat het bataljon in juni Java voorgoed zou verlaten. De tijd van afbraak begon, onderdelen van de V-Brigade werden overgeplaatst, materiaal werd overgebracht naar Bandoeng (de uitgangsstelling van het bataljon).

Maar met dit alles kwamen ook de gedachten van hoe het straks zou zijn wanneer men geen soldaat meer was en niet meer "baasje" kon spelen, maar in de rij zou kunnen komen te staan met velen.

Ondanks alles had men het als soldaat toch goed gehad. Ze hoefden niet na te denken wat ze moesten doen, alles was zo eigen geworden in de verhoudingen binnen het militaire apparaat. Zou er wel werk zijn en nog veel meer van die hersenspinsels leefden binnen het bataljon. Hoe zou de vrouw, het meisje het vinden als wij weer voor hun neus staan. Kunnen wij wel weer wennen aan Nederland na drie jaar zwerven waarvan twee en een half jaar zon en bergen. Nu het steeds dichterbij komt, worden we ook steeds onzekerder.

Als één van de laatste "wapenfelten" in Poerbalingga moet de "bezetting" van de Slamet, de berg waaraan zoveel herinneringen kleven, vermeld worden. Meer dan een half jaar kwam tijdens het verblijf in Poerbalingga voor het bataljon vanaf de hellingen van deze berg de onrust en de vijand. Besloten werd om de top te beklimmen en het visitekaartje van het bataljon op het hoogste punt achter te laten. 2 groepen van 7 en 8 man gaan van twee kanten deze klim ondernemen. Gesteund door dragers met de bagage vertrokken zij op 20 mei 1948 om te proeven hoe de berg zou zijn zonder geweervuur etc. De klim wordt in 2 dagen volbracht en de deelnemers zijn opgetogen over de belevenissen ervan. Ook dit was Bataljon "Friesland".

Maar dan komt toch eindelijk de dag van afscheid. Alles is overgedragen aan de nieuwe eenheden die de posten van het bataljon moesten overnemen en echt dat gaf wel even een weemoedig gevoel. Hier en daar moest heus wel even een brok in de keel worden weggeslikt. Men wilde zo graag naar huis maar toch, wat was het hier -ondanks alles- een mooi gebied en een goede tijd.



Inschepping voor de terugreis per tss "Zuiderkruis" op 18 juni 1948, Tandjong Priok

Op 7 juni 1948 om 06.00 uur is het uur "U" aangebroken en vertrekt Bataljon "Friesland" uit Poerballingga met alle persoonlijke bezittingen in kisten verpakt met de naam van het schip "Zuiderkruis". Per trein gaat het door het schitterende landschap met wuivende soldaten en bewoners van de dessa's waar men langs rijdt. Via Cherlbon komt men in de loop van de dag in Batavia aan, waar vervoer naar het kamp klaar staat. Nog 10 dagen Batavia en dan is op 18 juni 1948 het definitieve afscheid van de "Gordel van Smaragd" aangebroken. Met 27 trucks trekt de colonne door Batavia naar Tandjong Priok waar de "Zuiderkruis" hen voor de thuisvaart opwacht. Na het afscheid van Generaal Spoor, het luisteren naar It Frysk Folksliet en het Wilhelmus worden de trossen losgegooid en glijdt het schip langzaam van de kade weg. Het Bataljon "Friesland" vaart naar huis toe. Wat je er ook van denkt, op dat moment ging er door alle hoofden en harten een pijnscheut. Hoe hard ze geworden waren in de afgelopen jaren en hoe ze ook gehunkerd hadden naar dit ogenblik. Nu het zover was, ging het hen aan het hart "De Gordel van Smaragd" te zien verdwijnen.

Tegelijk gingen de gedachten terug naar de kameraden die zij moesten achterlaten. Het kerkhof bij Ipoh op Malakka met het graf van Eise Pool. De 16 kameraden die hun laatste rustplaats vonden op de begraafplaats te Bandoeng, 1 kameraad begraven te Poerwokerto en 11 op de begraafplaats te Banjoemas. Zij allen gaven het hoogste offer en bleven voor altijd achter in het land dat het hele bataljon zo lief had gekregen en waarvoor zij zich meer dan 2 jaar hadden ingezet. Maar het leven gaat verder en het bataljon keert terug naar waar het begon en dat is Nederland. Over de reis zou nog veel te vertellen zijn maar wat het belangrijkste daarvan was, dat was de kust van Nederland die op 14 juli in zicht kwam. Op dezelfde dag werd gedebarkeerd en reden we

per bus richting thuis. Maar die thuisreis heeft voor de laatsten nog een hele nacht geduurd, maar niet getreurd, zij waren de nachtelijke patrouilles nog wel gewend.

J. Hoogsteen

Oproep

Graag wil ik in contact komen met mijn dienstmakers uit onze tijd in Nederlands-Indië. Het betreft de sobats van het peloton van luitenant Karelse van 1-1 RI.

John Antonides
150 Edmonton Avenue
Penticton, B C V2A 2G8
Canada
E-mail: antonid@shaw.ca



SOBAT

Open dagen

Elk jaar houdt de krijgsmacht open dagen. Dan presenteren 2 krijgsmachtdelen zich aan het volk en iedereen is welkom om een blik achter de schermen te werpen.

Luchtmachtdagen

De Luchtmachtdagen 2016 zijn op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni op Vliegbasis Leeuwarden.

Landmachtdagen

De Landmachtdagen 2016 zijn niet op een kazerne. De diverse activiteiten vinden plaats in het hele land. Data, locaties en programma volgen nog.

Marinedagen

In 2016 zijn er **geen** Marinedagen.

Herdenking Roermond 2016

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indlè-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op **zaterdag 3 september 2016**.

Nederlandse Veteranendag 2016

De *twaalfde* Nederlandse Veteranendag wordt gehouden op **zaterdag 25 juni 2016** in Den Haag.

Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ★ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marieke Potappel
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 552 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: David Mammen
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Ronnie Reumer
Eindhovenesdijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Bakken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer: Aart Werkman
Toepad 110, 3063 NI Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Frank van Dekken
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Ad Mulwijk
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

Hebt u nog wat over de AAT-Compagnieën uit de Nederlands-Indië tijd?



Bureau Geschiedschrijving B&T met in het midden voor het raam kol bd Maarten de Jongh Swemer en links van hem kol bd Bas Oosten

Ons regiment heeft een Bureau Geschiedschrijving Bevoorrading & Transport (BGB&T) dat belast is met het verzamelen en vastleggen van de historie van de voormalige Regimenten AAT, Intendance en ons huidige Regiment B&T (Bevoorrading & Transport). In opdracht van onze regimentscommandant is de blik van het BGB&T op dit moment gericht op de AAT-compagnieën die in de periode 1946 tot 1950 in NL-Indië actief zijn geweest. Het BGB&T is bezig alles te verzamelen wat betrekking heeft op deze periode. Vanuit het AAT-museum in Stroe beschikken we over een aantal jaargangen van het LRC (Logistiek Reünie Contact) en het VAATO-orgaan (Vereniging AAT-Officieren) maar die moeten, met het oog op toekomstig inbinden als naslagwerk, ongeschonden blijven.

Voor geschiedschrijving, onderzoek en traditie handhaving wordt per AAT-compagnie uit de periode 1945-1950 een archiefdoos aangelegd, waarin wij zo veel mogelijk originele documenten over de eenheid

verzamelen. Daarvoor kunnen losgeknipte artikelen uit deze magazines de kern vormen. Memorabilia komen in het Regimentsmuseum in Soesterberg.

Momenteel beschikken we nog maar over enkele compagniesperiodieken, fotoalbums, maandbladen van de 2e Divisie uit die periode, maar we blijven streven naar een zo compleet mogelijk historisch beeld van elke compagnie.

Zijn er onder u die nog beschikken over LRC jaargangen vanaf 2009, het VAATO-orgaan vanaf jaargang 1996, andere oude periodieken, mededelingenbladen van reüniecommissies, herinneringsboeken, fotoboeken (liefst met bijschriften), divisie- of brigadeperiodieken (waaraan de AAT-compagnieën waren toebedeeld) of wat voor belangwekkende documenten ook uit de NL-Indië tijd en wilt u ze kwijt in de wetenschap dat ze in goede handen komen bij het BGB&T en dus ons regiment,

dan kan dat als volgt.

U kunt het materiaal persoonlijk inleveren bij het B&T-museum in Soesterberg of het AAT-museum in Stroe of bij het Bureau Regimenten in Soesterberg.

Als dit voor u lastig is, kunt u het ook versturen naar het volgende adres met antwoordnummer (een postzegel is dan NIET nodig):

OTCLOG/STAF/BUREAU
REGIMENTEN
BUREAU GESCHIEDSCHRIJVING
B&T
MPC 53A
ANTWOORDNUMMER 5006
3769 ZV SOESTERBERG

Zijn er vragen, dan kunt u e-mailen/bellen naar:

- kol bd Maarten de Jongh Swemer, email: mhdeswemer@hetnet.nl, telefoon: 0164-258159

- kol bd Bas Oosten: email: b.a.oosten@hetnet.nl, telefoon: 0341-420069

Maarten de Jongh Swemer

Indië

Uit mijn dagboek van toen

Deel 2

Indische Oceaan, 25 november t/m 3 december 1947

Aan stuurboordzijde zien we om 13.00 uur voor het laatst land. Dit is een vooruultstekend gedeelte van Oost-Afrika, namelijk Brits Somaliland met Kaap Guardaful.

Om de tijd te doden worden er allerlei activiteiten ontplooid. Ik doe alleen mee aan de bokswedstrijden. Ook zijn er nog wedstrijden in het blind boksen. Hierbij is het lachen en brullen geblazen. Verder zijn er nog worstelwedstrijden en diverse andere spelsoorten,

zoals klaverjassen en bridgen. Natuurlijk worden er ook veel brieven geschreven, die we straks in Sabang aan de post kunnen meegeven.

Er wordt ook veel gepraat over familie en vrienden in Nederland en wat de toekomst zal brengen.

Uren staan we te kijken naar de vissen, die boven het water uitspringen en met de boot mee zwemmen. Het geeft je een vrij gevoel en het maakt je dan weer rustig.

Sabang, 4 december 1947
Wat zijn we blij dat we weer land zien en we de haven van Sabang binnenvaren; het is ongeveer 17.30 uur. In de haven zien we de "Groote

Beer" liggen, die vanmorgen vroeg al aangekomen is en vanavond alweer zal vertrekken. We worden met veel gejuich begroet. Natuurlijk wordt deze begroeting enthousiast door ons beantwoord.

We horen dat we straks van boord mogen. Iedereen begint zich snel te wassen, te poetsen en zich te verkleden om vlug klaar te zijn, zodat we eindelijk van die stampende boot af kunnen.

Dit is Indië. Palmen langs de waterkant, witte huizen, dicht begroeide bergen, bruine mensen. Het lijkt op een sprookje. De duisternis begint te vallen. Plotseling zien we een auto opdoemen; er worden zakken post uitgeladen. Wat een vreugde, eindelijk nieuws van het thuisfront. Nadat de post is uitgedeeld, gaan we van boord onder leiding van de officieren. Eindelijk weer vaste grond onder je voeten. Een heerlijk gevoel geeft dat, zeker als je zolang op een boot hebt gezeten. Het giet van de regen, nu pas weten we wat natte moesson betekent.

In de verlichte winkelstraat van Sabang doen we onze inkopen. Bananen en kokosnoten zijn favoriet. De bananen kosten per kam gemiddeld een gulden. Het consumeren van drankjes is niet toegestaan, aangezien deze een besmetting kunnen veroorzaken. Om ongeveer half tien gaan we, moe maar voldaan, weer aan boord van de "Volendam". Kort daarop zien we de "Groote Beer" wegvaren. Tot ziens, elders in de tropen!

Indische Oceaan, 5 december 1947

We vertrekken om 09.00 uur uit Sabang richting Tandjong Priok. Vanavond zou Sint-Nicolaas op bezoek komen, vanwege de regen ging het feest helaas niet door. Jammer!





Neptunusfeest aan boord van de "Volendam"

Indische Oceaan, 6 december 1947

Omstreeks 09.00 uur passeren we de Evenaar. Dat betekent dus Neptunusfeest en ja hoor,

daar komt Koning Neptunus met zijn helpers aan boord.

Van iedere compagnie worden er zes jongens gedoopt.

Eerst worden ze ingesmeerd met vieze zwarte derrie en vervolgens driemaal kopje onder water gedompeld. Daarna moeten zij bij Koning Neptunus langskomen en krijgen ze een heerlijk borreltje (zeewater) aangeboden, dat ze -onder grote hilariteit- moeten opdrinken. Je had de gezichten eens moeten zien, prachtig! Een dag om nooit te vergeten.

Indische Oceaan, 7 december 1947

Vandaag is het zondag, Dat betekent voor de gelovigen de kerkdienst. De dominee heeft weer prachtig gesproken. De tijd met Holland verschilt op dit ogenblik zes en een half uur exact.

Straat Soenda, 8 december 1947

Om 10.30 uur zien we de berg Krakatau voor ons liggen. Op school hebben we geleerd, dat deze berg vuur spuwt. Nou er was geen vuur te bekennen! Valt dat even legen!

Henk van Vliet



MASTENBROEK

UITVAARTVERZORGING

Deskundig en persoonlijk

Transparant en één aanspreekpunt

Mastenbroek Uitvaartverzorging staat voor kwaliteit in uitvaartzorg.

Met 28 jaar ervaring weten wij waar het om gaat bij het verzorgen van een uitvaart.

Transparant in de kosten en één aanspreekpunt vanaf de dag van overlijden tot en met de uitvaart.

Neem contact met ons op

Niemand wordt graag geconfronteerd met een overlijden maar als het zover is

dan wilt u de zekerheid dat alles rondom de uitvaart goed verloopt.

Neem gerust eens contact op, wij staan u graag te woord of maken een afspraak.

Kijk voor alle informatie en tarieven op:
www.ericmastenbroek.nl

Eerste Barendrechtseweg 180 b
2992 BS Barendrecht

0180 723204

SOBAT

Bericht vanuit de 'Brabantse Sahara' (deel 1)

Jonge timmerman wordt aangewezen voor Nieuw-Guinea

Inleiding

Udenhout, het rustieke Brabantse dorp (ruim 8000 inwoners) gelegen tussen De Efteling en het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, sinds 1997 met grote tegenstand bij Tilburg gevoegd, wie kent het niet? Velen van ons mochten/moesten tijdens de militaire basisopleiding, dienstplichtig of beroeps, deze Brabantse Sahara doorkruisen bij een bivak, kaartlees- of kompasoefening. Het leek alsof na Udenhout de bewoonde wereld verdween en gestaag veranderde in bossen, zand en zand en nog eens zand, altijd maar opwaalend stuifzand. Midden in deze woestijn, als een oase, het nog altijd florerende restaurant De Rustende Jager. Vele verhalen doen de ronde over D'en Haozenpot zoals Udenhout wordt genoemd tijdens carnaval. Legende(s) en stoere verhalen over verdwenen kastelen,



Cees 75 jaar

Bokkenrijders en Hugenoten. Vraag naar het pestoorspèdje, begin over St. Felix, de strontput of Heemcentrum 't Schoor. Heeft U even, ga zitten, neem een pint en hulver... IJverige mensen ook, vroeger veelal hardwerkende boeren, landbouw en veeteelt, tegenwoordig zijn vele bewoners werkzaam in de horeca, camping of toerisme. Het is hier, in dit vriendelijke en sociale dorp, waar de nu 75-jarige Cees van de Wouw (Nieuw-Guineaveteraan en hoofdpersoon van dit verhaal) op zaterdag 3 februari 1940 ter wereld komt.

De jeugdijaren

Het gezin telt vijf kinderen, 3 jongens en 2 meisjes. Vader van de Wouw heeft een gemengd boerenbedrijf, beetje landbouw, beetje veeteelt. Het is hard werken, de mobilisatie in volle omvang en er heerst volop oorlogsdreiging. In deze mêlee groeit Cees op, gelukkig zonder ernstige problemen, volgt het kleuter- en lageronderwijs. Nonnen, fraters en broeders 'regeren' het onderwijs in de wijde regio en Cito-toetsen zijn nog onbekende grootheden. Cees ziet het niet zitten in een boerent toekomst, de fraters pushen hem richting kweekschool en Cees volgt hun adviezen op en gaat in Goirle studeren. Na enkele jaren het Roomse pad te hebben gevolgd, brengt voortschrijdend inzicht hem tot andere gedachten en verruilt Cees het stichtelijke kloosterleven voor een meer opwindende nieuwe periode in de grote stad. Hij laat zich opleiden tot hoogwaardig timmerman op de ambachtsschool te Tilburg, slaagt met vlag en wimpel en gaat meteen aan het werk. Keus in overvloed in die tijd, Cees start bij een

bedrijf gespecialiseerd in het fabriceren van kippenkooien en leert het timmervak in al zijn facetten, volgt avondonderwijs om zich verder met succes te specialiseren. Diverse aannemers doen een beroep op zijn vakmanschap en maken gebruik van zijn ijver en kennis. Maar dan roept het vaderland, hij wordt gekeurd voor de dienstplicht, goed gekeurd en ingedeeld bij Lichting 59-6. Begin november wordt hij opgeroepen voor de daadwerkelijke dienst, Maastricht wordt zijn eerste standplaats, de timmeroverall gaat uit, het grauwe rekrutengrijs gaat aan. Als Limburgse Jager vervult hij zijn dienstplicht en gaat hij een ongewisse toekomst tegemoet.

Nieuw-Guinea

Het eiland Nieuw-Guinea in het Indische Pulau Irian is na Groenland het grootste eiland ter wereld, 19x zo groot als Nederland en verdeelt in een westelijk en oostelijk deel. Het westelijk deel is een gebiedsdeel van Nederland maar bij de Vrede van New York op 15 augustus 1962 wordt het overgedragen aan Indonesië. Onder druk van Amerika, interne spanningen en bemoeienis van de VN is e.e.a. een feit. Details daarover zijn al vaker in onze 'SOBAT' beschreven en worden hier daarom niet meer benoemd. In de periode van 1942 tot 1962 zijn in totaal 25.000 Nederlandse mannen en vrouwen uitgezonden, soldaten van zowel Landmacht, Marine en het Korps Mariniers. In de Óntense Sprokkel nr. 9' (een Udenhouts Jaarboek) van Heemcentrum 't Schoor staat vermeld dat wel 10 jongens uit Udenhout en Biezenmortel zijn uitgezonden naar Nieuw-Guinea in genoemde periode,



Saksen Weimarkazerne, Arnhem

Cees is er één van. Hij krijgt zijn infanterieopleiding in Maastricht, wordt ingedeeld bij de Limburgse Jagers en tewerkgesteld in Blerick. Hier hoort hij van zijn commandant dat hij is aangewezen voor Nieuw-Guinea, niet iedereen blij... Er worden allerlei rare smoezen verzonnen om niet te hoeven gaan, de één wordt door loting aangewezen, een ander

neemt tegen betaling de plaats van een collega in, maar Cees laat het rustig over zich heen komen. Zijn vader, nuchter als hij is zegt stoer: "dat hoort er nou eenmaal bij" maar moeder maakt zich grote zorgen, het zou immers wel eens fout kunnen gaan, getrouw wachten ze op wat komen gaat. Na 'de tropenopleiding' in Grave volgt overplaatsing naar Arnhem

(Saksen Weimarkazerne), vanwaar in oktober 1960 naar het verre onbekende wordt vertrokken, Cees is er klaar voor, het avontuur wacht, hij heeft er zin in.

*Uw verslaggever te veld,
Jacques van de Ven*

Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

SOBAT

Jubileumpuzzel

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van VOMI Nederland heeft ons lid de heer M. Haag uit Elst (Gld) onderstaande jubileumkruiswoordpuzzel ontworpen. De redactie is de heer Haag zeer erkentelijk voor zijn jubileumbijdrage en nodigt de VOMI-leden uit -onder dankzegging aan en grote waardering voor de heer Haag- de puzzel op te lossen.

Oplossingen kunt u tot 15 januari 2016 -voldoende gefrankeerd- zenden naar:

Redactiecommissie "SOBAT"

De heer E. Falck

De Bongerd 94

5345 JW Oss

Onder de inzenders van de goede oplossingen worden twee cadeaubonnen van elk € 20,00 verloot. Vergeet bij inzending niet uw naam en adres duidelijk te vermelden!

De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en worden in onze "SOBAT" bekengemaakt.

Horizontaal

- 1 Zo noemt men militairen die in Indië hebben gediend
- 9 Pluisje
- 12 Noot
- 13 Op erewoord
- 14 Worp
- 16 Ambtsgebied
- 17 Naad
- 19 Breaking
- 20 Land in Azië
- 23 Baal
- 24 Duivel
- 27 Opgewekt
- 29 Persoonlijk voornaamwoord
- 30 Noot
- 31 Lufaard
- 32 Wettelijke aansprakelijkheid
- 33 Groente
- 35 Geheimschrift
- 39 Groet
- 40 Jongensnaam
- 41 Sneeuwschaats
- 42 Gemopper
- 45 Ten tijde (afk.)
- 46 Bevel
- 47 Bijbelse naam
- 48 Edelgrootmogend (afk.)
- 50 Muurholte
- 52 Hijstoestel
- 54 Jongensnaam
- 56 Dit blad bestaat 30 jaar
- 57 Boveneind
- 59 Persoonlijk voornaamwoord
- 60 Noot
- 62 Wapen
- 66 Mooi landhuis
- 69 Vissoort
- 73 Vice voorzitter van de VOMI
- 75 En andere
- 76 Ned. Televisie Stichting (afk.)
- 77 Duivenhok
- 78 Kledingstuk

Verticaal

- 1 Iets uit Indië afkomstig
- 2 Milkpunt
- 3 Plaats in de Betuwe
- 4 Opening
- 5 Gevangenis
- 6 Scheepstouw
- 7 Vissoort
- 8 Politieke partij
- 9 Voorzitter van de VOMI
- 10 Deel van het hoofd
- 11 Broodbeleg
- 15 Greenwichtijd (afk.)
- 18 Noot
- 21 Dierengeluid
- 22 Handgreep
- 25 Aankomend (afk.)
- 26 Bekend Dagblad
- 27 Boomschors
- 28 Kleur
- 34 Verschrikkelijk
- 36 Schelpdier
- 37 Gezet
- 38 Raadsel
- 42 Armoe
- 43 Oude maat
- 44 Eerdaags
- 49 Logé
- 51 Meisjesnaam
- 52 Severen
- 53 Namaak
- 55 Overbekende vereniging van oud militairen
- 58 Wijfjesschaap
- 61 Zangstem
- 63 Tegenover
- 64 Roem
- 65 Bekende vervoersmaatschappij
- 66 Naspis
- 67 Meisjesnaam
- 68 Lokspijs
- 70 Rijks School (afk.)
- 71 Bekende motorraces
- 72 Noot
- 74 Getijde



1		2		3	4		5	6		7	8	9	10	11
	12						13			14		15		
16											17			
	18										19			
20													21	
24	25													
29														
35	36	37	38											
40														
45														
52														
60	61													
69														
76														



VOMI

30
JAAR



NEDERLAND

Op zoek naar dienstkameraden van Valburgse gesneuvelden

Neef van in Nederlands-Indië overleden militair schrijft boek over Indië-monument in Andelst

Jan van Boeljen (1969) is vernoemd naar de broer van zijn vader, die in 1948 op zijn 23e verjaardag in Nederlands-Indië overleed. Zijn naam staat vermeld op het Indië-monument in Andelst.

Jan van Boeljen: "Van de ruim 100.000 militairen die destijds door onze regering naar Nederlands-Indië werden gestuurd, zijn er meer dan 6.000 gesneuveld of overleden door ziektes of ongelukken. Mijn oom, Jan Dirk van Boeljen, naar wie ik ben vernoemd, was één van hen.

Mijn vader heeft de dood van zijn broer nooit kunnen verwerken. Hij was pas 16 jaar toen zijn grote broer overleed en het jaar daarop overleed ook nog zijn vader. Omdat het onderwerp nooit bespreekbaar was tussen mijn vader en mij, ben ik pas na mijn vaders overlijden in 2006 op zoek gegaan naar het verhaal van mijn oom. Van mijn tantes kreeg ik alle brieven en foto's die hij naar huis had gestuurd. Via hen kwam ik ook in contact met zijn oude dienstkameraden. Uiteindelijk heb ik meer dan 100 veteranen en nabestaanden bezocht. Dit alles heeft in 2009 geleid tot een boek over het bataljon waar mijn oom bij diende.

Van mijn oom weet ik inmiddels dus heel veel, maar toen ik in 2013 werd gevraagd om een toespraak te houden bij de jaarlijkse herdenking in Andelst, realiseerde ik me ineens dat ik eigenlijk vrij weinig wist van de andere vijf militairen wiens namen op dit monument staan. Achter iedere naam op dit monument schuilt een verhaal en het verdriet dat familie en vrienden hun hele leven lang



Jan van Boeljen en zijn tante Gretha (1929-2014) tijdens de Jaarlijkse herdenking bij het Indië-monument in Andelst, 2009

met zich meedragen.

De zes in Nederlands-Indië omgekomen Valburgse militairen zijn:

- Jacobus B.F. Veldman (2-6 Regiment Infanterie)
- Jan W. Hendriks (7 Regiment Stoottroepen)
- Wilhelmus J.M. Aarns (5 Regiment Stoottroepen)
- Jan D. van Boeljen (5-14 Regiment Infanterie)
- Willem J. Janssen van Doorn (1-1 Regiment Huzaren van Boreel)
- Geurt F. Sipman (Mariniersbrigade)

Op 7 december 2015 was het 30 jaar geleden dat het monument werd opgericht. Dat vond ik een mooie aanleiding om een boek te schrijven over het monument en deze zes mannen uit de voormalige gemeente Valburg die niet terugkeerden uit Indië. Via hun familieleden en vrienden ben ik in het bezit gekomen

van veel foto's, brieven en andere documenten. In diverse defensiearchieven heb ik informatie gevonden met betrekking tot hun diensttijd en de oorzaak van hun overlijden.

Ik ben nu nog op zoek naar dienstkameraden van de zes gevallen. Iedereen die hierover iets kan vertellen of in het bezit is van foto's of andere informatie wordt verzocht te reageren".

Indien u interesse hebt in het boek, dan kunt u dit ook alvast vrijblijvend kenbaar maken. U wordt dan geïnformeerd zodra meer bekend is over de omvang van het boek, de prijs en de datum van publicatie.

Jan van Boeljen
Schoolstraat 13
5731 AN Mierlo
Tel. 0492-666081 (na 18.00 uur)
Email: janvanboeljen@onsbrabantnet.nl

23e Herdenking te Leeuwarden

Op woensdag 26 augustus 2015 werd, onder door Pluvius en Donar geregeerde weersomstandigheden, in het Rengerspark te Leeuwarden bij het monument "De Deadenwacht" de 23e herdenking gehouden van de 168 uit Friesland vertrokken militairen die van hun missie tussen 1945 en 1962 in toenmalig Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea niet mochten terugkeren en voor altijd achterbleven in de rode aarde van Java.

Bij deze herdenking waren naar schatting tussen 400-450 mensen aanwezig die vanaf 18.30 uur luisterden naar de muziek van het Frysk Senioren-Orkest onder leiding van dirigent J. Hoekstra.

Rond 18.45 uur kwamen, samen met het bestuur van de Stichting, de speciaal genodigden in het park aan, waarna om klokslag 19.00 uur de ladspeaker (mevr. M. Hottinga-Mulder) de plechtigheid opende met een korte toespraak. Aan het slot van het openingswoord deelde zij mee dat op 5 erevelden op Java vandaag een krans is gelegd door tussenkomst van de Oorlogsgravenstichting. Zij eindigde met de oproep in gepaste stilte te herdenken om zo deze bijeenkomst een plechtig karakter te geven en daarmee te tonen dat wij meeleven met hen die nooit kunnen vergeten waarvoor wij hier bijeen zijn.

Hierna kreeg de voorzitter van het Stichtingsbestuur, de heer G. van Klaveren, het woord. Hij begon met een woord van welkom aan alle familieleden en/of nabestaanden van de omgekomen militairen, vertegenwoordigers van overheden, militaire autoriteiten en maatschappelijke organisaties. Vervolgens

feliciteerde hij luitenant-generaal bd T. Melnes met het aan hem toegekende Ereburgerschap van Israël voor zijn hulp aan Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog.

Hierna kreeg mevr. Pia van der Molen uit Bussum het woord voor de herdenkingsrede. Vervolgens bracht mevr. A.G. Steenstra uit Emmen haar 23e gedicht ten gehore dat dit jaar de titel droeg "Terugkeer". Haar gedicht begon met :

*U keerde na 3 tropenjaren terug
met lood in de schoen en een
last op de rug,
die steeds zwaarder zou gaan
wegen
daar de oorzaak werd
verzwegen.*

namens de overheid. Hierna kregen de nabestaanden en/of familieleden van de omgekomenen de gelegenheid om bloemen te leggen aan de voet van het monument. Vervolgens werden door vertegenwoordigers van burgerlijke, militaire en oud-militaire organisaties kransen en bloemen gelegd. Dit onderdeel van de plechtigheid werd afgesloten met een krans van het bestuur van de Stichting Indië-Monument Friesland (gelegd door de heer G. van Klaveren, voorzitter van genoemde Stichting). In totaal werden 12 kransen en 8 bloemstukken gelegd. De herdenkingsplechtigheid werd beëindigd met een defilé langs het monument.

J. Hoogsteen



Na het signaal "Taptoe", gevolgd door één minuut stilte en het spelen en zingen van twee coupletten van het Wilhelmus, volgde de krans- en bloemlegging bij het monument. Deze plechtigheid werd geopend door de gedeputeerde van de Provincie Fryslân, tevens loco-commissaris van de Koning in Fryslân (mevr. S.A.E. Poepjes), die een krans legde



SOBAT

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 16)

R.J. de Rijk



Ik verzocht Alex om morgenochtend 16 juli 1950 samen met sergeant Pieters naar het KNIL-kampement te Soerabaja te gaan voor informatie van overste Nouta of luitenant Scholten, die ons een KNIL-detachement hadden toegezegd. Daarna moest hij dan naar het KNIL-kampement te Malang (de legerplaats van het toegezegde KNIL-detachement), eventueel met een briefje van overste Nouta of luitenant Scholten, voor nadere informatie.

Ik zei onze bemanning dat zij hun barang hier achter moesten laten en zolang thuis te wachten, totdat zij van mij nader zouden horen. Ik stelde iedereen gerust dat wij dit uitstel wel konden velen. Na de koffie vertrokken zij een beetje gedeprimeerd naar hun huis, behalve Solisa en zijn vrouw die niet meer terug konden. Maar Oom Sapoelette was zo vriendelijk hen twee slaapplekken in zijn huis aan te bieden en mijn vrouw zorgde dat niemand een lege buik had en daarmee was voorlopig deze kwestie tot rust gekomen.

Het was toch een gespannen onzekerheid en niemand voelde zich daarbij prettig. Diezelfde avond ging Alex nog even op zijn Harley naar de stad om de afspraak voor zondagochtend met sergeant Pieters te regelen. Omstreeks 21.30 uur was hij weer terug en zei dat hij en Pieters morgenochtend, 16 juli 1950, een afspraak zouden hebben om 09.00 uur met overste Nouta en luitenant Scholten in het KNIL-kampement te Soerabaja. Sergeant Pieters had nl. in het bijzijn van Alex, luitenant Scholten telefonisch weten te bereiken en zodoende de afspraak kunnen vastleggen. De volgende ochtend waren Alex

en ik reeds vroeg op en nadat wij eerst nog het e.e.a. goed hadden doorgesproken tijdens de koffie, vertrok hij op zijn Harley naar sergeant Pieters. Toen Alex die zondagavond rond 20.00 uur met een grijns op zijn gezicht ons huis binnenkwam, wist ik dat hij ook deze kwestie goed had weten op te lossen. Hij was met sergeant Pieters naar luitenant Scholten van het KNIL-kampement te Soerabaja gegaan, alwaar overste Nouta er inmiddels voor het KNIL-detachement te Malang een 'dienstbevel' van had

17 andere KNIL-militairen, plus drie vrouwen en vier kinderen naar Soerabaja te vertrekken. Hij dacht dan om ± 15.00 uur te Soerabaja aan te komen en had met Alex afgesproken omstreeks die tijd bij de Wonokrombrug te Soerabaja. Alex zou hen dan begeleiden naar ons huis, Pasran, gang 1 op het Marine-Etablissement.

Diezelfde avond reed ik op mijn Harley met Alex achter op de duo naar de woningen van onze bemanningsleden om hen het goede nieuws mede te delen



Ms KOALA's

gemaakt! Dit dienstbevel ging in een enveloppe die Alex en Pieters (de laatste in uniform) naar Malang moesten brengen, alwaar zij rond 14.00 uur aankwamen.

Aldaar verstrekten zij het 'dienstbevel' aan sergeant G. Matulesy, commandant van het ons toegewezen detachement KNIL-militairen. Sergeant Matulesy deelde toen mede, dat hij inmiddels van luitenant Scholten een radiomededeling in code had ontvangen namens overste Nouta en hij thans klaar stond om morgenochtend met

en hen tevens te verzoeken, maandagmiddag 17 juli 1950 tussen ca. 16.00 uur en 19.00 uur druppelsgewijs bij ons thuis te komen, opdat wij dan vanaf 20.00 uur langzaam konden gaan inladen. Oom Sapoelette, Solisa en zijn vrouw, en Kauwert en zijn vrouw kregen hetzelfde bericht.

Op maandag 17 juli 1950 had ik met Alex vlak voor zijn vertrek afgesproken, dat ik ca. 15.00 uur ter hoogte van de Ferwerdabrug op het Marine-Etablissement aanwezig zou zijn, om op eventualiteiten te

zijn voorbereid, wanneer hij met het KNIL-detachement bij de politiepost Ferwerdabrug zou aankomen. Het zou immers een 'overplaatsing' naar het eiland Madoera voorstellen en ondanks ons geldig passeerbiljet mocht er geen argwaan ontstaan bij de postcommandant en zijn manschappen, die overigens zeer goede bekenden van ons waren.

Ik vertelde Alex waar ik met mijn Harley zou staan, om op een teken van hem assistentie te verlenen. Na het vertrek van Alex rond 09.30 uur ging ik naar huis terug en hield mij bezig met het nalopen van alle bijzonderheden en zaken m.b.t. het embarkeren van goederen en onze bemanning aan boord van het Ms KOALA's.

Die middag rond 14.15 uur stapte ik op mijn Harley en reed rustig langs de Kali Mas richting Ferwerdabrug. Ik had mij verdekt opgesteld ter hoogte van het voormalige tentenkampement van de Nederlandse mariniers, ± 100 meter vóór de politiepost Ferwerdabrug en vóór de kleine open bocht naar links. Ik had daar een vrij goed uitzicht op de politiepost en de Ferwerdabrug. Ik was in kaki-dienstuniform en bleef rustig in de schaduw wachten, terwijl ik naar de tientallen prauwtjes keek die in de Kali Mas lagen afgemeerd.

Er speelden toen allerlei dingen door mijn hoofd in zake onze komende kaping, die vanavond stond te gebeuren. In feite kon niemand ons iets ten laste leggen. Het eerder genoemde gezagsvacuüm kon niet beslissen over het eigendomsrecht en onze kaping valt in die periode van dat gezagsvacuüm. Een wettige eigenaar of deelstaat kan niet worden aangewezen. De KOALA's behoorde toe aan diegenen die er namens een deelstaat bezit van namen. Nederland had de gehele boedel ingevolge de soevereiniteitsoverdracht overgedragen aan de federatie van de Verenigde Staten van Indonesië (Republiek Indonesia Serikat). Die staatsconstructie is



R.J. de Rijk tijdens de opleiding in oktober 1946, Kattenburg/Amsterdam

door één van de zes deelstaten, nl. de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia verworpen (7 maart 1950). De andere deelstaten hadden geen enkele militaire of defensieve macht tot hun beschikking en hadden dus niets te vertellen tegenover Soekarno, want wie de wapens heeft, neemt de macht. De Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesië was dus evenmin eigenaar, omdat de boedelscheiding nog lang niet aan de orde was. Ondertussen had ik op mijn horloge gekeken en het was bijna 14.45 uur. Alex zou nu wel ter hoogte van Modjokerto zijn met het ons toegewezen KNIL-

detachement en ik verzonk weer in gedachten. De vijf overige deelstaten hadden vertrouwen in hun federatieve staatsvorm, terwijl de zesde deelstaat, de Japanse Repoebliek Indonesia de federatie op 7 maart 1950 formeel had verlaten. In feite konden Soekarno en zijn trawanten in het geheel geen aanspraak maken op enig onderdeel uit die Nederlandse boedel door het verlaten van de federatie. Ten opzichte van die boedelscheiding was nog in het geheel niets geregeld en daar behoorde naast de gehele Nederlandse maritieme vloot, óók het Ms KOALA's toe.

Reünie Nederlands-Indië en Nieuw-Guineaveteranen op 20 september 2015 in Dordrecht

Deze eenmalige reünie werd gehouden omdat het dit jaar 70 jaar geleden is, dat met de capitulatie van Japan een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

De reünie werd georganiseerd door de heren Carel Banse van "Stichting ECDef" en Marty Picauly van "SmartPLUS Resources b.v." onder het motto "Memori Senang".

Naast genodigden, Indië- en Nieuw-Guineaveteranen uit de omgeving van Dordrecht en hun partners, waren er ook een aantal studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam aanwezig. Deze studenten hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het boek "Onbereikbaar Dichtbij", waarvan op deze dag het eerste exemplaar zou worden uitgereikt.

De heer Carel Banse gaf na zijn openingswoord de microfoon aan de loco-burgemeester van Dordrecht, mevrouw Rinette Reynvaan-Jansen, die allereerst alle veteranen en de eregasten, de heren Ted Meines (De



veteraan der veteranen), Leen Noordzij (Voorzitter VOMI-NL), Hein Scheffer (Voorzitter Vereniging Veteranenplatform) en Frank Marcus (Directeur Veteraneninstituut) van harte welkom heette. Mevrouw Reynvaan sprak haar respect uit naar de veteranen in het algemeen. Ook haalde zij nog een persoonlijke herinnering op van een oom die in Indië had gedient.

Hierna kwam de heer Leen Noordzij aan het woord, die allereerst inging op de omstandigheden waaronder de 200.000 militairen in Indië en Nieuw-Guinea zijn ingezet namens het Koninkrijk der Nederlanden. Hij noemde nog een recent onderzoek, waarin wordt gesuggereerd dat Nederlandse militairen zich structureel schuldig zouden hebben gemaakt aan ongeoorloofde handelingen. De heer Hein Scheffer lichtte in zijn toespraak nog eens het belang toe van het Veteranenplatform voor zowel de oudere als de jongere veteraan. Ook de heer Scheffer schonk aandacht aan de recente uitingen in de publieke opinie en pleitte voor het met "juiste ogen" kijken naar het verleden.

Voorafgaand aan de presentatie van het boek "Onbereikbaar Dichtbij" werd een korte film van fotograaf Glenn Siegers getoond. Deze film gaf een beeld van de inhoud van het boek.





De heer Carel Banse gaf daarna een uiteenzetting over het tot stand komen van het boek. De aanleiding ervan was een interview van zijn kleindochter bij het Grafisch Lyceum Rotterdam. Hierna overhandigde hij het eerste exemplaar van het boek aan Ted Meines, die eerst een minuut stilte vroeg om de gevallen te gedenken. De woorden die hij hierna sprak, maakten bij enkele aanwezigen zichtbaar emoties los.

Na dit officiële gedeelte kon het boek in ontvangst worden genomen door de aanwezigen. Een prachtig boek met mooie herinneringen en veel foto's. Chapeau voor de studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam en Wies Groeneveld (onder haar redactie is het boek tot stand gekomen).

Om ongeveer half zes konden we ons tegoed doen aan de uitgebreide rijstmaaltijd, die was bereid door chef-kok Ben Hollar. Al met al een zeer geslaagde dag.

Langs deze weg ook een

hartelijk dank aan allen die hun steentje hebben bijgedragen aan de organisatie van deze dag.

Frans de Bree



KERSTMIS - NIEUWJAAR

Twee dagen van vrede
 En bezinning
 In een wereld
 Vol geweld
 Oude banden
 Worden aangehaald
 Samen eten, drinken
 Een goede start
 Om door te gaan
 Mits, met vrede in je hart
 Want zolang
 Geld en macht
 Blijven bestaan
 Zal de mens nooit
 In vrede samengaan

*Leen van Geenen
 VOMI Zuid-Holland*



HET NEDERLANDSE DETACHEMENT VERENIGDE NATIES

werd op 15 oktober 1950 opgericht. Nederland zond tussen 1950 en 1954 ruim 5000 VN-militairen naar de oorlog in Korea. Het bloedige conflict eindigde in een wapenstilstand die tot op heden voortduurt.

Dit gedenkboek is een eerbetoon aan de Nederlandse vrijwilligers die in de strijd voor recht en vrijheid hebben gevochten; 125 Nederlandse militairen gaven hun leven voor de bevrijding van de Zuid-Koreanen.

Aan de hand van honderden foto's, documenten, krantenknipsels, dagboeken, brieven, citaten, souvenirs en kaarten worden de belevenissen van de Nederlandse Korea-vrijwilligers verteld.

Een kleurrijk en toegankelijk boekwerk:

- Gebonden, 29,5 x 28 cm, full colour
- 288 pagina's

Deze publicatie over de verrichtingen van de Nederlandse VN-militairen in de Koreaanse oorlog bevat:

- Bijna 1000 foto's en 24 plattegronden van de slagvelden
- Ruim 500 documenten waaronder brieven, ansichtkaarten, krantenartikelen, posters en herinneringsstukken.
- Uniek zijn 29, deels uitneembare, reproducties.

Dit boek is voor € 49,95 (exclusief verzendkosten) te koop.
Te bestellen via ndvngedenkboek@gmail.com

Een origineel en overzichtelijk naslagwerk:

Geschreven door drs. Françoise J.M. Appels, archeologe en dochter van Korea-veteraan Gerhard L. Appels. "Ik zocht naar een toegankelijk boek dat de periode beschreef waarin mijn vader in Korea diende; dat was er niet. Het werd tijd dat er na 65 jaar een hedendaags naslagwerk over de Korea-vrijwilligers zou verschijnen".





Drenthe/ Groningen

Secr. Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
Tel. 0516-491953
E-mail: fvdreumel@kpnmail.nl

Met de gezellige bijeenkomst op 11 november jl. in Spier konden we het seizoen 2015 afsluiten en kunnen we ons nu richten op het jaar 2016.

Op woensdag 13 januari 2016 zal in zalencentrum 'De Aanleg' aan de Asserstraat 63 te Deurze het nieuwe verenigingsjaar worden geopend en wordt er o.a. een fotopresentatie verzorgd door de heer Jos Mol.

In maart is onze Algemene Ledenvergadering (ALV) en het stamppottenbuffet in Spier. Een uitnodiging hiervoor volgt nog op het huisadres. Deze ALV is belangrijk en uw bestuur hoopt dan ook op een grote belangstelling.

Het bestuur roept u op om naar onze bijeenkomsten te komen om uw kameraden (met partners) te ontmoeten!

Onze veteranensoos is iedere laatste vrijdag van de oneven maand en vindt plaats in zalencentrum 'De Aanleg' aan de Asserstraat 63 te Deurze, aanvang 13.30 uur.

Begin 2016 ontvangt u de uitnodiging voor genoemde bijeenkomsten met daarbij de acceptgirokaart voor de contributie van 2016. Zonder contributie kan onze vereniging haar plannen niet uitvoeren!

Sobat S. Ritsema uit Hoozeveen heeft met de reünie in Havelte zijn slip-over in een verkeerde jas gedaan. Hij zou deze graag terug willen hebben. Weet u hier meer van, bel dan even met uw secretaris Frans van Dreumel (0516-491953).

Het bestuur wenst u fijne en gezellige feestdagen.

Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,
8939 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail:
henk.moorlag@hotmail.com
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Op 13 oktober jl. was de slotbijeenkomst van 2015 op Vliegbasis Leeuwarden. Het was weer een groot succes met ruim 100 belangstellenden. De heer Akkerman uit Heerenveen hield ons deze middag dag bezig met zijn eigen geschreven verhalen - uit het leven gegrepen en het levensverhaal van ieder mens - en zette een ieder van ons aan het denken. Hartelijk dank aan u allen voor het wel slagen van deze middag. Het bestuur rekt in 2016 weer op uit

Het bestuur doet een oproep aan de kinderen van onze leden om onze vereniging te ondersteunen bijv. met de ledenadministratie (dit werk kunt u thuis achter de computer doen).

Ik reken op veel positieve reacties. Mijn telefoonnummer en e-mailadres staan onder het kopje 'Friesland'.

Bijeenkomsten 2016

5 april is onze Algemene Ledenvergadering in 't Haske te Joure met aansluitend een diner. 23 augustus houden we onze bootreis vanuit Eernewoude. 18 oktober is de slotbijeenkomst op Vliegbasis Leeuwarden met ter afsluiting een rijstmaaltijd. Voor al deze bijeenkomsten krijgt u nog een uitnodiging.

Gezegende Kerstdagen en een Goede Jaarwisseling

Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Aiblasserdam
Tel. 078-6913515
E-mail: veteranen26706@ziggo.nl
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

Indië-herdenking Puttershoek

Een waardige en stijlvolle herdenking was het op 11 september jl. bij het Indië-monument op begraafplaats 'De Essenhof' te Puttershoek. Een groot aantal belangstellenden luisterden naar indrukwekkende toespraken van burgemeester A.C. Borgdorff van de gemeente Binnenmaas en van humanistisch raadsman bd M.C. Vogels. Veel waardering was er ook dit jaar voor de leerkrachten en de leerlingen van basisschool 'De Pijler' uit Maasdam (deze school heeft het monument geadopteerd) voor hun jaarlijkse bijdrage aan deze herdenking en voor de muzikale ondersteuning van Muziekvereniging 'MaasMuziek'.

Onthulling gedenkplaten

Tijdens een korte maar intieme bijeenkomst werden te Warmond (gem. Teylingen) op zaterdag 10

oktober jl. bij de Gedenknaald aan de Herenweg de vier gedenkplaten officieel onthuld met daarop de namen van de 17 Warmondse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en de namen van de 2 sobats uit Warmond (G.P.A. Spierings en W.A. Visch) die in april 1949 omkwamen in Nederlands-Indië. Het Historisch Genootschap Warmelda en de Gemeente Teylingen hebben het mogelijk gemaakt dat de gedenkplaten er nu zijn. Drie bestuursleden van VOMI Zuid-Holland gaven bij deze bijeenkomst acte de présence.



In Memoriam

Het bestuur heeft de droeve plicht u te melden dat op 5 oktober jl. is overleden Gerard Bekking, oud-bestuurslid van VOMI Zuid-Holland Noord. We zijn hem dankbaar voor zijn grote inzet gedurende een reeks van jaren en we gedenken hem met veel respect. Dat hij moge rusten in vrede.

65-jarig huwelijk

Op 30 november jl. waren de heer en mevrouw Kok uit Capelle aan den IJssel 65 jaar getrouwd (briljante huwelijksfeest). Het echtpaar heeft 13 kinderen, 20 kleinkinderen en ook nog eens



Trouwfoto van de heer en mevrouw Kok

10 achterkleinkinderen. De heer C. Kok heeft in Nederlands-Indië gediend bij 4 RS. Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

Kerstbrunch 2015

Op 17 december a.s. organiseert de Afdeling Zuid-Holland West van de Bond van Wapenbroeders een Kerstbrunch te Wassenaar. Ook de leden van VOMI Zuid-Holland worden hierbij van harte uitgenodigd. Voor bijzonderheden (locatie, kosten etc.) zie het Afdelingsnieuws van de Afdeling Zuid-Holland West in het Wapenbroederdeel van deze gezamenlijke uitgave.

Nieuwjaarsbijeenkomsten 2016

1e Nieuwjaarsbijeenkomst is op dinsdag 12 januari 2016 te Lisse in Restaurant 'De Engel', Heereweg 386, 2161 DG Lisse (tel. 0252-

211880).

Aanvang 14.30 uur, einde 16.30 uur. Inloop vanaf 14.00 uur met koffie/thee etc.

Deze bijeenkomst wordt gezamenlijk met de Bond van Wapenbroeders afd. Zuid-Holland georganiseerd.

2e Nieuwjaarsbijeenkomst is op dinsdag 19 januari 2016 te Ridderkerk in Restaurant 'Pegasus', Haven 24, 2984 BR Ridderkerk (tel. 0180-435902).

Aanvang 14.30 uur, einde 16.30 uur. Inloop vanaf 14.00 uur met koffie/thee etc.

Noord-Brabant W

Soc. Comm. Piet Welten

Beukenlaan 35

4731 CD Oudenbosch

Tel. 0165-312816

E-mail: pnwelten@kpnmail.nl

Het jaarprogramma voor 2016 is gereed en wordt u met de Nieuwjaarsbrief toegezonden. In 2016 bestaat onze vereniging 25 jaar. De oprichtingsdatum van onze vereniging is 1 januari 1991 en de Statuten werden op 12 april 1991 ondertekend. We hopen dit jubileum op gepaste wijze te mogen vieren.

Namens het bestuur veel dank aan alle leden die bereid waren om aan onze bijzondere activiteiten deel te nemen. Fijne feestdagen en een Gezond 2016 gewenst.



Reünie VOMI Binnenland / regio Utrecht-'t Gooi

Voor de leden en donateurs (met partners en begeleiders) van VOMI Binnenland / regio Utrecht-'t Gooi werd op woensdag 28 oktober 2015 een reünie gehouden

enorm in de smaak is gevallen. Rond 14.30 uur werd bij de ontvangst koffie/thee met heerlijke spekkook gepresenteerd die was gebakken door een van de eigen dames.

wat". De beide organisatoren (L. Dorrestijn en A. Mouwen) konden dan ook terugzien op een geslaagde bijeenkomst, die zeker voor herhaling vatbaar is. Even na 19.00 uur ging



In "het Vossegat" in de Kromhoutkazerne te Utrecht. Met ongeveer 50 aanwezigen werd het een geanimeerde bijeenkomst die bij iedereen

Na de gezellige onderonsjes en serieuze gesprekken werd ter afsluiting een redelijk uitgebreid Indisch buffet gepresenteerd met een keuze "voor allen

men met een tevreden gevoel huiswaarts.

W.P.

In Memoriam

Het bestuur van VOMI Binnenland heeft de droeve plicht u te melden dat op 3 november 2015 in de leeftijd van 84 jaar is overleden

Leendert Dorrestijn

Oud-penningmeester van de voormalige vereniging VOMI Utrecht / 't Gooi

Oproep

Mijn naam is Maurits Huijbrechtse, ik ben 18 jaar en geïnteresseerd in het verhaal van Indië-veteranen. Mijn oudoom, wijlen Jaap van 't Kruis (hij is onlangs overleden), heeft in voormalig Nederlands-Indië gediend bij LTD(Leger Technische Dienst) 84 / 720 Mobiele Werkplaats en hij heeft mij spaarzaam verhalen verteld over die periode. Mogelijk heeft u bij dezelfde eenheid gediend en heeft u mijn oudoom gekend. Zo ja, dan hoor ik dat graag van u. Ook de verhalen van andere Indiëgangers zijn zeer welkom.

Met respect voor de Indiëgangers wacht ik met belangstelling uw reactie(s) af.

Maurits Huijbrechtse
Jerseystraat 1
1339 TP Almere
E-mail: maurits97@gmail.com

SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
 Wil P.J. Patist
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 tel. 0561-688772
 mobiel 06-151 00579
 E: voml-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
 Budgethouder FSZ**
 Theo H.A. Rump
 Albetrosstraat 14
 2352 EG Leiderdorp
 Tel. 071-5418936
 E-mail:
 Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
 Ger de Jong
 Rozenlaan 41
 2995 AS Heerjansdam
 Tel. 078-6771902



SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen

Vacant

Noord-Brabant West

P.N. Welten
 Beukenlaan 35
 4731 CD Oudenbosch
 tel. 0165-31 25 16
 pnwelten@kpnmail.nl

Friesland

Hans N. Blom
 Tjalk v.d. Walstraat 24 T
 8723 CA Koudum
 tel. 0514-522107

Limburg

H.A.M. van Haeff
 Past. Stassenstraat 44
 5921 CV Venlo
 tel. 077-3822392
 hermanvanhaeff@online.nl

VOMI Binnenland

Wil P.J. Patist
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 Tel. 0561-688772 /
 06-15100579
 voml-soccom@kpnmail.nl

Zuid-Holland

G.A. Mulder
 De Tol 305
 2286 EG Leidschendam
 Tel. 070-3019477

W.A.J.K. (Willem) Roza
 Heemraadstraat 9
 3131 VG Vlaardingen
 tel. 010-4340370
 w.roza3@kpnplanet.nl

Noord-Brabant Oost

J. van der Ham
 Buxusplaats 10
 5039 HK Tilburg
 tel. 013-5400380
 vomlrbno@veteranen.nl

Noord-Holland

Nico Baan
 Molenwerfslaan 58
 2103 TE Heemstede
 tel. 023-5283997
 nbaan@kpnmail.nl

Zeeland

Marcel J. Boogaard
 Rozengracht 36
 4382 PA Vlissingen
 Tel. 0118-418641
 papua@zeelandnet.nl

Regio Overijssel

De heer J. Oudenbeuring
 tel. 0672-358947

De Veluwe

J.G. (John) Mulder
 Groeneveldstraat 115
 3882 XE Putten
 Tel. 0341-846284
 j.mulder793@upcmail.nl

Regio Utrecht't Gooi

Vacant

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting

J. (Sjef) Franken
 Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels

J. Hoevelaken
 Weerdestein 175
 6714 CN Ede
 Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul PG. Gommers
 Alb. Neuhuislaan 23
 8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231

E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede, Tel. 0318-614557.**
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Amsterdam, van	J.M.	Noordwijkerhout	1-3 GRG
Baalbergen,	J.N.	Noordwijk	1-12 RI + 1-15 RI
Bekkens,	D.	Kerang/VIC/Australië	RST
Bekking,	G.H.J.	Delft	413 BI/6-3 RI
Berg, van den	A.P.G.J.	Kerkrade	43 ZMC
Boer,	T.	Rotterdam	3-3 RI
Bruijne, de	P.J.	Sluis	4-3 RI
Bultenga,	L.	Oosterwolde	IBW
Dekkers,	A.G.M.	Roosendaal	5-3 RI
Dijkstra,	Sj.	Akkrum	2 HUPVA
Donze,	K.	Axel	KM NNG
Dorrestijn,	L.	Harmelen	Van Heutsz NNG
Ekelens-Bajema, van Mw.	H.	Roosendaal	
Enter,	J.G.	Borger	3-1 RI
Evers,	M.G.	Utrecht	?
Goethals,	D.	Schoondijke	1 HUPVA
Gosefoort,	C.	Eindhoven	17 BI
Hagen, ten	J.	Gameren	?
Hanemaayer,	G.A.	Paterswolde	324 BI
Heijningen,	J.T.	Zoetermeer	5-2 RI
Hoop, de	J.	Lekkerkerk	411 BI/6 GRG
Horst, van der	J.G.	Hendrik Ido Ambacht	436 BI/7-3 RI
Hulzers,	A.	Piershil	4-3 RI
Jansen,	J.W.	Westervoort	RATA + LVC
Jansen-van Eeden, Mw.	C.E.	Bergen op Zoom	
Jochems,	A.P.	Wernhout	HK KMG
Jongejan,	M.	Julianadorp	5-8 RI
Klippel,	C.W.	Dordrecht	425 BI/6-5 RI
Koppers,	O.J.	Leiden	3-8 RI
Kramer,	J.H.	Terneuzen	18 RVA
Kulper,	J.	Deventer	?
Lensink,	H.B.E.	Wolphaartsdijk	4-3 RI
Loon, van	C.	Oude Tonge	436 BI/7-3 RI
Nuijen,	A.	Zeeland	4-1 RATA
Riet, v.d.	F.	Tilburg	3-11 RI
Scheffers-Vijverberg, Mw.	J.S.	Wateringen	
Sikkens,	J.	Borger	5-8 RI
Smit,	A.	Balk	4-2 RI
Velden, van der	G.	Den Hoorn	?
Vorstemans,	W.J.	Almelo	7 AAT (OVW)
Vreede, de	E.H.	Nonster	411 BI/6 GRG
Wittink,	W.	Wieringerwerf	8 RS

Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.

3
E
E
-
S
O
C
I
A
L
E
V
O
M
I

S
O
B
A
T

Nieuwe Leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
G. van Berkum	Oosterwolde	
A. Kersten	Roosendaal	AAT
G.J. de Kievit	Wassenaar	LLUA NNG
Vilan van de Loo	Den Haag	

vfonds
investeert in
VREDE



Het redactieteam van
"SOBAT" wenst u allen
Gezegende Kerstdagen
en een Voorspoedig 2016

Veteranenhotels

voor jong en oud

Meer informatie over onze hotels of andere aanbiedingen kunt u vinden op onze website: www.veteranenhotels.nl



Hotel De Foreesten (NL) ****

Midden in het groene hart van de Veluwe, aan de rand van het pittoreske dorpje Vierhouten, ligt 4* Hotel de Foreesten. Een aanrader voor wie op zoek naar rust is en van een natuurlijke omgeving wil genieten. De vele wandel- en fietsroutes voeren u langs uitgestrekte heidevelden en bossen en schilderachtige dorpjes. Bij terugkomst kunt u heerlijk nagenieten met een kop koffie bij de open haard in onze brasserie of in de jacuzzi.

Gertelseweg 8 • 8076 P5 • Vierhouten • T: 0577-411323 • www.foreesten.nl



Hotel Eurotel Atlas (NL) ***

Is door de Nederlandse Hotel Classificatie geclassificeerd met drie sterren. Het hotel is gevestigd in het centrum van het gezellige en toeristische Valkenburg. Vanuit het hotel loopt u zo het warme hart van Valkenburg in met zijn winkelstraatjes, monumenten en musea en uiteraard kunt u hier volop genieten van de welbekende Limburgse vlaai.

Nieuweweg 7 • 6301 ES • Valkenburg • T: 043-6015341 • www.atlashotels.nl



Hotel De Oringer Marke (NL) ***

Gelegen aan de brink in het dorp Odoorn is De Oringer Marke een ideaal uitgangspunt voor mooie fiets- en wandeltochten door de prachtige natuur van Drenthe. Het hotel bevindt zich bovendien op slechts zeven kilometer afstand van Emmen met zijn beroemde dierenpark. Uitstapjes naar museumdorp Orvelte, Bourtagne, Westerbork en het hunebedcentrum in Borger liggen op steenworp afstand.

Hoofdstraat 9 • 7873 BB • Odoorn • T: 0591-519000 • www.deoringermarke.nl



Hotel Panoramablick (D) ***

Hotel Panoramablick ligt op één van de mooiste en rustigste plekjes van 't Sauerland, in het bergdorpje Wildewiese. Panoramablick is de ideale uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietstochten of u kunt een bezoek brengen aan o.a. het vakwerkstadje Soest en de druipsteengrotten. In de winter, als er sneeuw ligt, kunt u skiën, langlaufen of rodelen vanuit het hotel.

Wildewiese 10 • 59846 Sundern-Wildewiese • T: 0049-(0)2395 1313 • www.hotelpanoramablick.nl

5-daags All Inclusive midweek arrangement

- 4 x logies in 2-persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 x lunchpakket
- 4 x 3-gangen diner
- **GRATIS** consumpties van 18.00 tot 23.00 uur

incl. binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap

van maandag tot vrijdag
in één van deze
veteranenhotels

van
~~€ 231,-~~
€ 195,-

p.p. in weekenddagen
van oktober t/m mei
incl. nachtdiner

In het zomerseizoen (juni t/m september) is dit arrangement voor
veteranen € 229,- normaal 258,- p.p. (exclusief toeristenbelasting)

Bij ons betaalt u **GEEN RESERVERINGSKOSTEN** !

Van elk geboekt veteranenarrangement gaat 10 euro naar een fonds voor veteranenactiviteiten zoals nuddelings ondersteuning en de jaarlijkse veteranencruise voor gewonde veteranen!

in samenwerking met
vi **veteraneninstituut**