

31ste jaargang • nummer 164 • februari 2016

SOBAT



WOMI



'All-Inclusive' Hotels

Vakanties voor alle Senioren en Veteranen

Veteranen
korting
***10%**

Populair bij vele Veteranen en oud Militairen zijn de 'All-Inclusive' autovakanties van BTR Reizen.

Deze biedt in samenwerking met vele gastvrije *** en **** hotels -autovakanties - aan waar volop genoten kan worden van een 5 daagse 'All-Inclusive' midweek vakantie.

BTR Reizen beschikt momenteel over zo'n 35 Senior Hotels gelegen op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland. Zeer gewild zijn de **Speciale Actieweken**. Interesse in deze extra voordeliger Actieweken en alle andere 'All-Inclusive' hotelvakanties, zie www.BTRreizen.nl of bel 055 - 5059500 voor gratis folder.

** niet in combinaties met andere Last Minute aanbiedingen en acties.*

Nieuw



Va. €199,-
P.P.

All-Inclusive De Vossenberg ***
Vierhouten / Voluwe



Va. €209,-
P.P.

All-Inclusive Hotel 't Treffpunt ***
Made / Noord-Brabant

Nieuw



Va. €199,-
P.P.

All-Inclusive Hotel De Drie Dorpen ***
Ankeveen / Gooi & Vechtstreek



Va. €189,-
P.P.

All-Inclusive Hotel Het Witte Veer **
Witteveen / Drenthe

'All-Inclusive' Hotels

5 dagen 'All-Inclusive' vakantie van maandag t/m vrijdag

- ✓ Ontvangst met koffie of thee met . . .
- ✓ 4 x logies met ontbijtbuffet
- ✓ 4 x gevarieerde lunch of goed lunchpakket
- ✓ 4 x avonden een heerlijk 3-gangen diner
- ✓ **GRATIS:** 4 avonden drankjes van 18.00 - 22.00 uur keuze uit: koffie, thee, vruchtensappen, frisdrank, tapbieren, jenevers en huiswijnen



Va. €213,-
P.P.

All-Inclusive Hotel 't Holt**
Diepenheim / Twente



Va. €229,-
P.P.

All-Inclusive Hotel Op de Boud ***
Valkenburg / Zuid-Limburg



Va. €143,-
P.P.

lang weekend
alleen wintersizoen
vrijdag t/m maandag

All-Inclusive Hotel Gaasterland ***
Rijs / Friesland



Va. €189,-
P.P.

All-Inclusive Hotel Heiderhof ***
Westorwald / Duitsland



Va. €209,-
P.P.

All-Inclusive Hotel Der Jägerhof ***
Teutoburgerwald / Duitsland



Va. €175,-
P.P.

All-Inclusive Hotel Siegerland ***
Siegerland / Duitsland

en nog veel meer gastvrije *** / **** All-Inclusive Hotels in Nederland & Duitsland

Riviercruises over Europa's mooiste rivieren

BTR Reizen heeft continue een groot verscheidenheid aan luxe en goed verzorgde riviercruises over Europa's mooiste rivieren. U vaart met comfortabele cruiseschepen waar u in een sfeervolle ambiance volop kunt genieten van een uitstekende verzorging en perfecte service aan boord.

Daarnaast heeft BTR Reizen voortdurend mooie riviercruises die als Last Minute tegen een aantrekkelijke prijzen worden aangeboden.

Speciale actie:

7 daagse Paascruise over de Rijn en Moezel

Van 1 t/m 7 april 2016 met MS Serenade I ****

van € 1.198,-
nu al vanaf € 798,-
uw voordeel
€ 400,- p.p.

Enkele klassiekers uit ons riviercruise programma 2016:

4 daagse Rhein in Flammen

Van 17 sept. t/m 18 sept. 2016 met MS Rigoletto ****

va.
€ 315,-
p.p.

4 daagse Feestcruise - Vuurwerk in Boppard

Van 22 sept. t/m 25 sept. 2016 met MS Rigoletto ****

va.
€ 315,-
p.p.

7 daagse Nederland en België cruise

Vedrek: 11 april en 18 april 2016 met MS Verdi ****

va.
€ 659,-
p.p.

7 daagse Klassieke Rijn & Moezel cruise

Van 10 juni t/m 16 juni 2016 met MS Rigoletto ****

va.
€ 749,-
p.p.

8 daagse Noord-Nederland en Duitsland

Van 21 juni t/m 28 juni 2016 met MS Rigoletto ****

va.
€ 856,-
p.p.

10 daagse Romantische Rijn & Neckar

Van 24 april t/m 3 mei 2016 met MS Verdi ****

va.
€ 939,-
p.p.

10 daagse Donau cruise

Van 10 juni t/m 19 juni 2016 met MS Verdi ****

va.
€ 1.210,-
p.p.

12 daagse Nederland & België met concert André Rieu

Van 5 juli t/m 16 juli 2016 met MS Rigoletto ****

va.
€ 1.200,-
p.p.

7 daagse Wijnroute Rijn & Moezel

Van 6 okt. t/m 12 okt. 2016 met Rigoletto ****

va.
€ 659,-
p.p.

7 daagse Kerstcruise over de romantische Rijn

Van 21 dec. t/m 27 dec. 2016 met Rigoletto ****

va.
€ 749,-
p.p.



Voor gratis cruisefolder met actuele aanbiedingen



BTR REIZEN



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.

Versijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
E. de Hoopstraat 6
5181 DH Elstloo
Tel. 046-4360607
E-mail:
linoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2093 HB Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
kdaasorse@live.nl

1e Penningmeester
A. Lujendijk
Voedijk 475
2503 BE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail:
fam.lujendijk@gmx.net
Banknummer
NL40 RABO 0180 4201 43
of
NL92 INGB 0004 2383 98
t.n.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e Penningmeester
F. Bergman, Smeetshof-
straat 11, 6005 SC Weert
Tel. 0495-564641/
06-12202692. E-mail:
fbergman196@online.nl

Vz./secr. Soc. Comm.
Wil F.J. Falck
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtgade
Tel. 0861-688772
Mobiel: 06-15100879
E-mail:
vomi-soccom@kprmail.nl

Vice-vz./Budgethouder
Th.H.A. Rump
Abatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel: 071-5416956
E-mail:
Theorump@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland
A.M. Mol
De Wlezeboom 9
8352 JT Steenwijk
Tel. 0521-512005
E-mail:
a.m.mol@online.nl

Ereleden
R. Gilt; J.N. Blom;
G. de Jong; E. Poreboom;
F.J.F. Senoorenburg

Leden van Verdienste

G.C. Neerwa; T.J. Gasstro; M. Vis;
A.M. v.d. Vis - Bloem; B. Visscher;
J. Franken; F.J.G.M. te Walvaart; J. Oldenbeuving;
F.N. Welten; J. v.d. Ham; H.J.M. Meijer;
F.W. Kuyvenhoven; A.W. Scholten; J. Krikke;
G.M. Nattekaas-Determan; E.J. Nattekaas;
K.J. Orsel

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betreftelingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamschouderingsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginzelen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken,

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en samenwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden C.W.P. Bredel, Commandeur van Administratie bd
Dr. W.A. Broender, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd
J.H. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd
Prof. dr. R.A.C. Hokbergen, Emeritus hoogleraar

Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Determan
Amstelpad 17
5181 EA Rozenburg
e-mail: vomicla@gmail.com

Correspondentie:

1. Opname nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienwijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur E. Falck

De Bongerd 94
5345 JW Oss
Mobiel: 06-54874055
E-mail: efoss@xs4all.nl

Fotobewerking/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat: "7 December" herdenking 2015

De natuurstenen schaat inhoudende een urn met de aarde van het Ereveld Menteng Pulo te Jakarta.

Druk: Zalsman, Zwolle

Sluitingsdatum inzenden kopij:

Nr. 165 19-02-2016

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Van de Voorzitter

Als u dit leest, zijn we al weer ruim een maand op weg in het nieuwe jaar. Ik hoop dat u allen met genoeg kunt terugkijken op de Kerstdagen en de jaarwisseling. Het bestuur zal zich ook in 2016 weer inspannen om er een mooi verenigingsjaar van te maken waarin u als lid centraal staat.

Voordat het oude jaar om was, bleek december voor mij druk en afwisselend. Er waren herdenkingen, op 8 december van de "7 December" Divisie in Schaarsbergen en op 19 december bij het Indiëmonument op de begraafplaats Barbara in Utrecht. Evenals voorgaande jaren waren het ook nu weer stijlvolle plechtigheden. In Schaarsbergen was aan het aantal bezoekers wel duidelijk te merken dat we hier te maken hebben met de lichte dienstplichtigen van 1925. Met 90 jaar behoren zij tot de supersterken en een groot compliment is op zijn plaats voor degenen die gekomen waren.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ons Lid van Verdienste Gerard Determan. Bij de uitvaart in Capelle aan den

IJssel op 10 december waren met mij een tiental sobats aanwezig om dit prominente lid de laatste eer te bewijzen en voorzitter VOMI Zuid-Holland, Theo Rump, heeft in de aula een passend dankwoord gesproken. Vreugde was er ook, op 28 december was ik met Theo Rump in Ede aanwezig bij de viering van het 60-jarig huwelijk van het echtpaar Hoewelaken. Vanaf deze plaats nogmaals proficiat en dat nog vele mooie jaren voor dit diamanten paar mogen volgen! Telt januari traditioneel de nodige nieuwjaarsrecepties, zo zijn kerstdiners niet weg te denken in december. Op 15 december was ik aanwezig in Bergen op Zoom bij de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Noord-Brabant West en een dag later in Nieuwleusen bij de voormalige vereniging VOMI Overijssel, nu deel van VOMI Binnenland. De bijgekomen kilootjes heb ik er inmiddels, als goed voornemen voor 2016, weer afgespoort.

Tot slot publiceerde de Telegraaf op 27 december jl. dat de kamerleden van Bommel (SP) en Sjoerdsma (D'66) aandringen op een hoorzitting over oorlogsmisdrijven, begaan

door Nederlandse militairen in Indië. Het is op het moment van schrijven, begin januari, nog niet bekend of er een kamermeerderheid is voor dit initiatief. Evenmin is mij bekend wat het doel van deze hoorzitting is, wie er voor worden uitgenodigd en wat de consequenties van deelname zijn. Ik sluit echter niet uit dat verklaringen van Indiëveteranen tegen hen gebruikt kunnen worden. De commissie wil, dat is wel zeker, meer weten over gepleegde oorlogsmisdrijven en is minder geïnteresseerd in onder welke omstandigheden u heeft gediend en hoe u deze missie persoonlijk heeft ervaren. Het is goed te weten dat het niet verplicht is om de hoorzitting bij te wonen, mocht u eventueel worden uitgenodigd. Ook hoeft u geen verklaring af te leggen die belastend voor u is en waarop u veroordeeld zou kunnen worden.

Mocht er een hoorzitting komen, wordt u uitgenodigd en besluit u daarop in te gaan, dan staan de bestuursleden van VOMI NL klaar om u desgewenst van goede raad te voorzien.

Uw voorzitter, Leen Noordzij

Nieuws van de Bestuursstafel

- * Wij maken u er op attent dat de inschrijvingsprocedure voor deelname aan het defilé etc. op de Nederlandse Veteranendag op 25 juni 2016 is gewijzigd (zie pagina 5 van deze 'SOBAT').
- * Op pagina 9 van deze 'SOBAT' treft u aan het Aanmeldingsformulier voor het defilé te Wageningen op 5 mei 2016. De NS vrijvervoersbewijzen dienen -zoals vermeld op dit formulier- door de deelnemende veteraan zelf te worden aangevraagd bij het Veteraneninstituut.
- * Voor deelname aan het Erecolloir op 4 mei 2016 tijdens de Nationale Herdenking op de Dam te Amsterdam dienen de veteranen die zijn aangesloten bij een vereniging zich aan te melden via hun eigen verenigingssecretariaat. NS vrijvervoersbewijzen ook zelf aanvragen bij het Veteraneninstituut.
- * Indien u NIET beschikt over internet om NS vrijvervoersbewijzen aan te vragen, kunt u ook bellen naar het Veteranenloket van



het Veteraneninstituut (tel. 088-3340000).

*K.J. Orsel
Secretaris*

Gewijzigde inschrijvingsprocedure Nederlandse Veteranendag 2016

Met ingang van 2016 zullen **ALLE veteranen** die op de Nederlandse Veteranendag willen meelopen in het defilé of willen meerijden in het defilé met een (historisch) militair voertuig of een tribuneplaats willen langs de defileroute digitaal moeten inschrijven via de website van het Veteraneninstituut 'Mijn Vi'.

Hiermee wordt een efficiëntere wijze van inschrijving bewerkstelligd en worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Bovendien kan nu alles geautomatiseerd worden

verwerkt, hetgeen veel werk en tijd bespaart en voor de verenigingen ook minder kosten genereert.

Ook **VOMI-leden** die in het VOMI-detachement willen meelopen in het defilé of willen meerijden in het defilé met een (historisch) militair voertuig of een tribuneplaats willen langs de defileroute moeten derhalve digitaal inschrijven.

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 februari 2016 tot uiterlijk 15 april 2016.

Om in te schrijven: Ga naar www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen >> 'Mijn Vi'.

'Mijn Vi' is een speciaal beveiligd deel van de Vi-website waar veteranen digitaal de dienstverlening kunnen regelen met het Vi.

Indien u **NIET** beschikt over Internet, kunt u om in te schrijven ook bellen naar het Veteranenloket (tel. 088-3340050) van het Veteraneninstituut.

Over 'onbeschermd' veteranen

'Schrijf je weer eens een stukje in onze 'SOBAT?'' Hoofdredacteur Theo Rump vroeg het me toen we elkaar tegenkwamen op 22 oktober 2015 in Amersfoort bij de jaarlijkse reünie van OVW'ers Engeland-Schotland 1940-1962. Ondanks de gemiddeld nog iets hogere leeftijd dan die bij "onvrijwillige" Indieveteranen mocht de opkomst er zijn. Wat wil je zolang de 93-jarige veteranengeneraal Ted Melnes er nog in slaagt te komen, zij het met hulp van een dienstchauffeur.

"Weinig schermutselingen" flauwgrapte ik tegen Theo, omdat er nauwelijks "geschermd" werd met de smartphones, i- of andere Padjes die in onze digitale samenleving elke vorm van conversatie overbodig of zelfs storend maken. Alle aandacht voor elkaar; ouwe sobats in een landschap als de ondergaande zon. Een zee van fraai grijze haartinten, hier en daar verlevendigd door snorren als slagkruisers. Glorie

ult de tijd van één brief in de maand in plaats van de eindeloze babbels van nu...

Maar gebabbeld werd ook hier, met voor de kritische waarnemer een merkbare verschuiving van onderwerp. Het "waar heb jij gezeten?" opvallend verschuivend naar onderwerpen als "en wat mankeer jij?" Een leeftijdgebonden overstapje naar het vakgebied van de hospik, aangemoedigd door opvallend veel steunstukken als vervanger van de soms nodige maar oh zo onsoldateske rollator.



Zelf met een stok rondstropelend ervoer ik bij troostrijk vocht plenty troostrijk medeleven. Een veldhospitaal, nu zonder syndromen, maar vol ervaring met reeksen kwalen en daarop toegesneden

behandelingen en... problemen. Zo kreeg ik nauwelijks de kans om quasi nonchalant een aanstaande rugoperatie in het speelveld te brengen of het luisterend oor naast mij demonstreerde met opgetrokken broekspijp een prima klapvoet als eventuele consequentie van zo'n ingreep. En ik had m'n opnamedatum al in m'n agenda...

Beste sobats, mijn wens is dat we nog heel lang met vooral veel humor getuige mogen zijn van onze medische klimaatverandering en dat we elkaar volgend jaar al navelbeschouwend weer mogen ontmoeten. Maar gezellig onder ons en vrij van storende scherpjes.

Rieks Venema



SOBAT

“7 December” herdenking 2015

Op dinsdag 8 december 2015 herdachten we voor de 56e maal de gevallen van de 1 Divisie “7 December”, de “7 December” Bataljons, het Operationeel Commando “7 December” en 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) “7 December” in de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

‘Wij werden geroepen van huis en van haard, te dienen ons volk en ons land. Wij zijn jong en krachtig, vol moed onvervaard, en houden ons woord steeds gestand’.

Refrein:
‘Pak aan dan, o jongens, ons volk ziet ons aan,

*verwacht dat wij doen onze plicht.
Zeven December, dat is onze naam,
voorult, want de taak is niet licht;
De naam van ons corps, voor d’eer van ons land,
Zeven December, dat is onze band’.*

Traditiegetrouw vormde -na de begroeting door de ceremoniemeester- het staand gezongen Marslied “7 December” (tekst 1^e couplet en refrein, zie hierboven) deze ochtend de opening van de herdenkingsdienst. De herdenkingsdienst in de tent werd muzikaal ondersteund door 5 leden van de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” (KMKJWF) die samen het koperkwintet vormen. De vocale (en ook muzikale) ondersteuning werd als vanouds verzorgd door het Nunspeets Mannenkoor. In de openingsgedachte, uitgesproken door legerpredikant J.D. de Bruin, zei hij ondermeer: “Gelukkig





in zijn toespraak ondermeer: "U toont met uw komst aan dat er voor onze herdenking in de krijgsmacht én in de maatschappij warme belangstelling bestaat. Uw aanwezigheid is een teken van solidariteit en schept vertrouwen in de maatschappelijke steun voor veteranen. Ik waardeer dit enorm".

Voorafgaand aan een muzikaal intermezzo van het koperkwintet KMKJWF zong het koor "Adoramus te Christe" / "Wij aanbidden U Christus" en volgde de toespraak van aalmoezenier

P. Visschers. Daarin zei hij o.a.: "Graag wijzen we achteraf goede en foute mensen aan. Maar de werkelijkheid is nooit zwart-wit, maar vele tinten grijs en afhankelijk met wat voor ogen je er naar kijkt. De waarheid ligt zoals gewoonlijk in het midden. Daar laten we hem ook, zou ik zeggen. Het eerste dat in een oorlog sneuvelt, is immers de waarheid".

Na het intermezzo werd door mevrouw A.G. Steenstra haar nieuwste gedicht "Terugkeer" voorgedragen.

De laatste strofe daarvan luidde:

herdenken we niet alleen, maar is er op een dag als vandaag -hier op deze plek- verbondenheid met lotgenoten"

Vervolgens werd door het koor gezongen: "Zum Eingang".

"Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram en Schmerz mich drucken?"

"Waarheen moet ik mij wenden, als leed en smart mij drukken?"
Uit de Deutsche Messe van Franz Schubert

Commandant 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December", brigade-generaal C.J. Matthijssen, zei





"Maar u toont kracht, door trouw aan uzelf te blijven, bewust daarvan heeft u uw plicht gedaan; hoofdzaak is nu, dat respect en stijlvol herdenken tot in de verre toekomst zal blijven bestaan".

Het koor zong vervolgens:
"Domine, pacem da nobis!" /
"Heer geef ons vrede!"

Na de slotgedachte, uitgesproken door legerpredikant J.D. de Bruin, werd deze herdenkingsdienst afgesloten met de altijd weer zeer indrukwekkende samenzang: "Blijf bij mij Heer".

*Blijf bij mij Heer, want d'avond is nabij
De dag verduistert, Here blijf bij mij
Als and're hulp m'ontbreekt, geluk m'ontuldedt,
Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!*

*Geen vlijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
Tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer.*

*Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
In dood en leven, Heer, blijf mij nabij!*

Tijdens de plechtigheid na de lunch bulten bij het "EM" monument (de natuurstenen schaal inhoudende een urn met de aarde van het Ereveld Menteng Pulo te Jakarta) sprak Commandant 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December" afsluitend de volgende woorden:
"Wij herdenken vandaag

onze gevallen kameraden. Tegelijkertijd zijn we trots op de waarden waarvoor zij stonden en eren hun onbaatzuchtige inzet. Zij gaven hun leven en brachten daarmee het hoogste offer dat zij voor het vaderland konden brengen. Laten we hen nooit vergeten!"

Tot slot werden onder passende klanken van de KMKJWF kransen en bloemen gelegd, gevolgd door een defilé. Door de voorzitter van VOMI Nederland (VOMI), de 2e secretaris van het bondsbestuur van de Bond van Wapenbroeders (BvW) en de voorzitter van de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen (FIM) werd gezamenlijk een krans gelegd.

Op woensdag 7 december 2016 zal de 57e herdenking plaatsvinden.

Th.R.





WAGENINGEN 45
NATIONAAL COMITÉ HERDENKING CAPITULATIES

Aanmeldingsformulier defilé Wageningen 5 mei 2016

De leden van de Bond van Wapenbroeders en de VOMI kunnen zich middels dit formulier inschrijven voor deelname aan het Defilé in Wageningen.

Wij verzoeken u dit formulier z.s.m. doch uiterlijk **vóór 1 maart** ingevuld, ondertekend en voldoende gefrankeerd te zenden naar genoemd adres (zie onderaan dit aanmeldingsformulier).

Naam:

+ Ik ben lid van BvW, afdeling:..... of Identiteitsgroep: IVM/ISB/ING*

+ Ik ben lid van de VOMI, vereniging:.....*

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer:

Neemt deel aan het Defilé: ja / nee *

Wil meerijden op een voertuig: ja / nee **

Meereizende partner/begeleider: ja / nee * (maximaal 1 begeleider per veteraan)

Naam partner/begeleider:

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties zorgt dit jaar NIET voor NS vrijvervoersbewijzen. De deelnemende veteranen dienen deze NS vrijvervoersbewijzen zelf aan te vragen bij het Vi (Veteraneninstituut).

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

** Alleen vóór mindervaliden die niet in staat zijn mee te lopen in het Defilé. Partners/begeleiders kunnen NIET meerijden.

Datum: Handtekening:

Dit aanmeldingsformulier **vóór 1 maart** 2016 zenden naar:

Indien lid van de Bond van Wapenbroeders naar:
Bond van Wapenbroeders, Postbus 20, 3830 AA Leusden

Indien lid van de VOMI naar:
VOMI Nederland, de heer M. van Aalten, Leeuwerikstraat 32, 4815 CT Breda

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 17)



R.J. de Rijk

Ik probeer mijn geweten niet te sussen om onze a.s. kaping goed te keuren, want in normale staatkundige omstandigheden is een kaping een verwerpelijke daadstelling, maar de huidige toestand is nu eenmaal niet normaal en neigt eerder naar een burgeroorlog. Terroristische misdadigers en daarvan profiterende communisten zijn nog steeds de baas in o.a. de binnenlanden van Java, Sumatra, Atjeh, Borneo en Celebes. Deze groepen beschikken nog steeds over geheime Japanse wapenen en munitiedepots, terwijl de 'papierenen God' van de Verenigde Naties Nederland verhindert deze bandieten op te sporen en te ontwapenen. Medio december 1949 werden tussen de 30.000 en 50.000 door Nederland gearresteerde communistische opstandelingen en misdadigers uit de gevangenissen op aandrang van o.a. de 'regering' van de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia vrijgelaten. Er bestaat momenteel geen twijfel aan het feit, dat de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia met behulp van deze, in het 'leger' van Soekarno (T.N.I.) opgenomen communisten en misdadigers, de bevolkingen van de overige vijf deelstaten zullen verpletteren met Japanse en alléén aan Soekarno (I) overgedragen Nederlands wapentuig, oorlogsschepen en vliegtuigen. En in die situatie heb ik partij gekozen voor de jonge R.M.S. en haar bevolking van dat onbedorven land, het land van Nederlands trouwste vertrouwelingen van ons Nederlands Oranjehuis. Zij moeten geholpen worden en als niemand het doet, dan doe ik het.



Ms KOALA's

De Ambonese KNIL-militairen verblijven thans geconsigneerd in diverse kazernes in alle deelstaten van de Verenigde Staten van Indonesië (R.I.S.). Zij kunnen niet naar Ambon om hun Jonge Republiek der Zuid-Molukken bij te staan in de komende Javaanse invasie, zonder toestemming van de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia. Onvoorstelbaar! Want: met ingang van 25 juli 1950 te 00.00 uur behoren zij tot de Nederlandse Koninklijke Landmacht. En deze Koninklijke Landmacht is in alle deelstaten als gast en derhalve niet soeverein. Dat is slim bedacht door de Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië de heer H.M. Hirschfeld en zijn ambtenarencorps. Door de grondrechtelijke proclamatie van de R.M.S. is de jonge republiek met ingang van 25 april 1950 soeverein geworden, van geen hoger gezag meer afhankelijk en bezit zij voor altijd het volledige staatsgezag over haar territorium.

Immers, de proclamatie van de R.M.S. was met de volledige wens van de gehele bevolking der Zuid-Molukken tot stand gekomen o.a. middels een volkscongres te Ambolna.

De Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia heeft nooit een stemming gehouden. Op 7 augustus 1945 hebben de collaborateur Soekarno en zijn trawanten van de Japanse maarschalk Terauchi te Batavia toestemming gekregen voor de vorming van een Indonesische eenheidsstaat. Op 17 augustus volgde de 'proclamatie' van deze Japanse Repoebliek Indonesia op Java (en niet in enig ander gebied in Nederlands-Indië...). Deze Japanse Repoebliek Indonesia werd uitgeroepen in het Japanse hoofdkwartier te Batavia door Soekarno en Hatta en zou slechts één eenegara c.q. Deelstaat omvatten van de Verenigde Staten van Indonesië.

Daarom heb ik mij ook verzet tegen dat kolossale onrecht dat de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia, nota



*Admiraal Ferwerda-brug over de Kali Mas te Soerabaja.
De grootste beweegbare brug in Nederlands-Indië met elektrische bediening.*

bene in samenwerking met het Koninkrijk der Nederlanden onder supervisie van de omstreden Hirschfeld, de jonge R.M.S. willen aandoen. Voor ons verzet bestaan geen blauwdrukken, want er bestaat geen surrogaat voor het erkende zelfbeschikkingsrecht.

De avond van de kaping

Intussen keek ik op mijn horloge en zag dat het inmiddels 15.15 uur was geworden. Na nog 10 minuten gewacht te hebben, zag ik plotseling Alex op zijn Harley over de Ferwerdabrug rijden, gevolgd door een met zeildoek gesloten z.g. 3-tonner. Over de Ferwerdabrug ging hij linksaf richting politiepost, terwijl ik midden op de weg ging staan. De verlichting van zijn Harley flitste even aan en uit, ten teken dat hij mij gezien had. De inmiddels achteropkomende 3-tonner stopte eveneens en terwijl Alex op zijn Harley bleef zitten, zag ik de wachtcommandant korporaal F. Stelling met een Madoerese agent naar buiten komen, waarbij Alex hem ons passeerbijlet liet zien. Onmiddellijk daarop ging de slagboom omhoog en Alex en de 3-tonner konden doorrijden en kwamen vijf minuten later aan de Pasiranweg achter ons huis aan.

Op dat moment was er een voetbalwedstrijd aan de gang op het sportveld van het Marine-Etablissement, zodat nagenoeg iedereen die in onze buurt woonde, daar naar toe was gegaan. Toen de KNIL-militairen met vrouwen en kinderen uitgestapt waren, werden zij door mij en Alex snel naar binnen geloodst en verzocht niet luidruchtig te zijn. Bij binnenkomst in ons huis was dat een drukte van belang. Totaal 18 man KNIL-militairen drie vrouwen en vier kinderen tussen de ± 6 en 10 jaar, samen 25 personen. Zij hadden vanaf 's ochtends ± 10.30 uur tot 15.30 uur vanaf Malang in de 3-tonner gezeten en door gevaarlijk gebied moeten rijden met kans overvallen te worden door gewapende 'rampokbendes' en TNI-rampokkers van Soekarno. Geen tijd en gelegenheid om een toiletstop te maken en te eten enz.

Nadat Alex de sergeant en tevens detachementcommandant aan mij en mijn vrouw had voorgesteld, nodigden wij iedereen uit ergens maar op de tegelvloer te gaan zitten, waarbij de vrouwen een stoel werd aangeboden. Wij hadden slecht 8 stoelen en die waren natuurlijk niet voldoende voor

zoveel mensen. Wij stelden terstond ons toilet en onze badkamer ter beschikking, zodat iedereen zich kon wassen en oprispen, terwijl mijn vrouw voor voldoende koffie en lemlem met ijsblokjes had gezorgd. Iedereen was druk in de weer en mijn vrouw werd door de Ambonese vrouwen al gauw opgenomen en betrokken in diverse gezellige gesprekken en ondertussen voorgesteld aan alle overige personen. De KNIL-militairen zaten in groepjes bijeen gehurkt, waarbij de tabakszak de ronde deed. Onze buurman, oom Sapoelette met Solisa en zijn vrouw hadden de drukte ook vernomen. Kauwert en zijn vrouw kwamen ook even 'mampiren' en kennismaken. Enkele KNIL-militairen die als bewaking bij de 3-tonner waren achtergebleven, werden eveneens niet vergeten. Zij hadden hun 3-tonner achter onze truck geparkeerd, waar onze Manuhutu nog steeds zijn bivak had.

Toen na ruim een half uur iedereen zo'n beetje tot rust was gekomen, riep ik Alex even apart en zei hem dat wij nog ruim genoeg geld over hadden om vanavond eten voor allemaal te bestellen, want er kon toch niet meer gekookt worden. Dat vond hij een goed idee en nadat hij 'stille' had verzocht en dat kenbaar had gemaakt, noteerde hij voor iedereen een bestelling. Behalve voor Kauwert en zijn vrouw, want die gingen thuis eten. Wij zouden dan het eten bestellen bij het Chinese restaurant De Blauwe Tent aan de Pasiranweg, vlakbij ons in de buurt. Het totaal aantal bestellingen kwam op $25 + 9 = 34$ porties en naar later bleek op totaal fl. 158,75

Toen om 19.00 uur onze voltallige bemanning aanwezig was, liet ik Alex opdracht geven het restant van onze barang in onze truck te laden. Patti en Solisa gingen naar de Chinees om de bestelling op te geven.

Bericht vanuit de 'Brabantse Sahara' (deel 2 en slot.)

Jonge timmerman wordt aangewezen voor Nieuw-Guinea

Zes maanden dienen in de tropen

Vroeg in de morgen wordt vertrokken naar Hoek van Holland, waar tss Groote Beer gereed voor afvaart ligt. Enkele toespraken, een korte plechtigheid en daar gaat ie dan, een vaart die 45 lange dagen zou duren. Via de Atlantische Oceaan naar Curaçao, door het Panamakanaal, langs Mexico, via de Stille Oceaan naar Hawaï en dan naar Nieuw-Guinea. Op Hawaï mag even worden gepassagierd, een enkeling probeert 'zijn snor' te drukken. Bijna altijd tevergeefs, met een fikse straf aan de broek wordt 'de spijbelaar' door de Amerikaanse marine weer keurig aan boord afgeleverd en meteen in het vooronder gesmeten. Tijdens de reis slaat de verveling toe, er is een brand- of alarmoefening, lessen hygiëne of medisch advies over tropenziektes door de scheepsarts e.d. maar er wordt vooral veel gesport. Improvisatie



Cees in tropentenuis



Terug van patrouille

viert hoogtij, hilarische toneelstukjes worden opgevoerd en er wordt muziek gemaakt met van huls meegenomen instrumenten, men leert elkaar beter kennen en zo ontstaan nieuwe vriendschappen, vaak voor het leven. Dan, na aankomst in Nieuw-Guinea is het gedaan met de verveling. Op de kazerne in Merauke wordt kwartier gemaakt, appèl gehouden, wacht gelopen en de eerste indrukken verwerkt. Cees is ingedeeld bij de Mortiergroep 81mm, loopt patrouilles, gaat mee op oefening en ervaart hoe het leven in de tropen wordt geleefd.

Soms wordt hij uitgezonden voor beveiliging van de strip nabij Biak waar 14 dagen lang de verantwoordelijkheid voor het veilig landen en opstijgen van vliegtuigen op de militaire schouders rust. Soms zijn er incidenten, onguire elementen die de 'lieve vrede' verstoren. Cees zelf doet zeer bescheiden over zijn rol, meent dat hij eigenlijk niets noemenswaardig heeft meegemaakt terwijl het leven ter plaatse toch niet altijd even gemakkelijk

moet zijn geweest. Mandiën in oude olievaten, muskieten en de klamboe, rantsoenen, tropische temperaturen en het altijd waakzaam moeten zijn. Als hoogtepunten noemt hij post van thuis die elke week wordt verwacht. Vanuit Nederland komen artiesten hun landgenoten amuseren, waaronder Mieke Telkamp. Zeer toepasselijk wordt door haar de hit: 'Waarheen, waarom...' gepresenteerd. Of het naar 'de weg die we moeten gaan' heeft geleid, blijft een vraag! Ondanks alles, slaat ook hier de verveling toe, maar Cees, niet te lui om aan te pakken, ontfermt zich over de enorme hydrofoorter plaatse. Een hydrofoor of drukverhoginginstallatie is een installatie waarmee binnen een gebouw of gebied de waterleiding op druk wordt gehouden. De installatie bestaat uit een expansievat, een pomp en een terugslagklep.

Cees vertoelt het apparaat, geeft het een nieuw kleurtje tot meerdere eer en glorie van het waterleidingsysteem, de hygiëne op het kampement en de tevredenheid van zijn



Cees en Diny met Nieuw-Guinea-sjaal

commandant. Eind februari 1961, voor lichter 59-6 zit het er bijna op, 6 maanden Nieuw-Guinea zijn voorbij. Met het vliegtuig -over de Noordpool- vliegt hij met zijn maten terug naar het moederland, landt tegen middernacht veilig op Nederlandse bodem, Schiphol: "here we come..." Geen orkest, geen groots welkom, wel een gereed staande taxi die hem naar Udenhout brengt... Om 02.00 uur klopt hij in Udenhout op het raam: "moeder ik ben weer thuis...". Tjonge jonge, er is gelukkig wel iets veranderd sinds toen... Na enkele weken debarkatie verlof zwaait hij af op Legerplaats Oirschot, krijgt f 700.- kledinggeld mee en begint met een rugzak vol ervaringen aan zijn burgercarrière.

Van jonge God tot oude krijger. Old soldiers never die...

Het leven komt zoals het gaat, het gaat zoals het komt. Cees

pakt de draad weer op, begint bij zijn oude werkgever en blijkt een gewaardeerde kracht te zijn. Diverse aannemers proberen hem te strikken en uiteindelijk wordt hij voorwerker bij een bekende aannemer te Tilburg en stroomt door naar een woningbouwcoöperatie waaraan hij tot zijn pensioen zijn beste krachten geeft.

Hij huwt zijn Diny en wordt vader van een prachtige zoon. Wordt en is een bekende in het sociale leven van Udenhout, maar dat kan ook niet anders. Hij dient de kerk als koster, zet prachtige fietstochten uit, maakt zich verdienstelijk bij Heemcentrum 't Schoor en de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). Hij heeft ook nog groene vingers en is een gewaardeerde medewerker op het volkstuintencomplex. Om dit alles te kunnen doen, houdt hij zijn conditie op peil bij de herengymclub De Schelf en is daar al jaren de welbespraakte

voorzitter. Samenvattend een 'overactieve allesdoener' die ook wel eens thuis is. Zijn herinneringen aan Nieuw-Guinea worden gekoesterd, het veteraanzijn laat hem nimmer los. Jaarlijks kunt u hem treffen in Den Haag, samen met zijn twee oude dienstmakers, bij het defilé of op het Malieveld, ook worden reünies zoveel mogelijk bezocht. Dit jaar wordt hij 76 jaar, deze krasse Brabander, deze prompte mens... Zijn liefste wens: In 2016, in goede gezondheid, zijn gouden bruiloft te vieren met zijn lieve en gastvrije Diny. We hopen deze prominente Brabanders nog vaak in onze veteranengelederen te mogen treffen.

*Uw verslaggever te velde,
Jacques van de Ven*

Op naar Nederlands Nieuw-Guinea (deel 3)

Een varken betekende een feestmaal voor de Papoea's. De slachting gebeurde in het openbaar. Het hele dorp was daarbij betrokken, want het vlees werd meteen onderling verdeeld. Dat werd door de slachter zelf gedaan, althans voor zover ik dat begreep. Het ging overigens wel met veel onverstaanbaar gekraak gepaard. Dergelijke slachtpartijen gebeurden betrekkelijk weinig, want zoveel varkens waren er immers niet meer.

Even vóór Kerstmis had ik mij een 'parahu' (boot) aangeschaft. Daarmee door de branding komen is echter niet eenvoudig, ondervond ik al spoedig. Tot groot vermaak van enkele toekijkende Papoea's die niet te beroerd waren om even te helpen.

Ik heb alleen maar goede herinneringen aan de Papoea's op Blak. Een vriendelijk, gastvrij volk, dat echter qua ontwikkeling en levenservaringen wel heel ver van ons afstond. Als je misschien al vervelende ervaringen met hen had gehad, lag dat waarschijnlijk aan jezelf. Zij zagen het met de Nederlanders wel zitten. Al die militairen kochten souvenirs, zorgden voor werk, waren bepaald niet krenterig of agressief en zij bemoeiden zich verder niet met hen op de een of andere vervelende manier. Gegeven de militaire discipline waren de meisjes veilig. Na een paar maanden had ik voor onze Administratie een bediende geregeld. Hij was een Papoea van onbekende leeftijd, ik denk een jaar of dertig. Voor wat salaris deed hij allerlei klusjes, hij had verder toch niet veel om handen. Iedereen tevreden. Veel contact hadden we niet met hem. Hij kon lezen noch schrijven en zijn dialect was ook voor Robbemond tamelijk onbegrijpelijk. Handen en

voeten waren de belangrijkste communicatiemiddelen. Hij woonde niet ver van ons vandaan in een klein huisje. Veel familie had hij -voor zover ik na kon gaan- niet. Kortom daar op Blak hield ik mezelf wel bezig.

nauwelijks nog op mijn benen staan. Meteen werd ik naar de ziekenboeg gestuurd. Sobat Jos Houx bracht me er per fiets naar toe. Alleen had ik het nooit gered. De diagnose was simpel. Kennelijk enigszins



Gezondheid

Er werd, wat de gezondheid aangaat, natuurlijk wel wat van je gevraagd; dat andere eten, het klimaat, de muggen en het niet altijd schone water waar je in zwom. Wat het zwemmen betreft, was ik gewaarschuwd. Toch wat gevoelige oren en die dus zo min mogelijk belasten. Daarom ging ik pas, als ik al een flink eind van het strand af was, met mijn hoofd onder water om daar de prachtige vissen en het koraal te bewonderen. Jongens die dit niet deden, liepen meer kans op oorontsteking, een karangoor dus, gewoon omdat er vlak bij het strand veel meer vuil in het water zat. Van mijn oren heb ik in Nieuw-Guinea (NG) nooit last gehad. Wel 'n keer van iets anders en stevig ook.

Ik stapte op een ochtend, ik was al een maand of vier, vijf in NG, onder mijn klamboe vandaan en kon nog net de wc halen. Van boven en van onderen spoot het eruit. Leeg was ik, in een paar minuten, en ik kon

gevoelig voor plotselinge temperatuursverschillen. Dus plat met die hap en vier dagen alleen maar thee. De eerste twee dagen ging dat prima, zo uitgeteld was ik, maar de derde dag kwam die thee mijn neus uit. De vierde dag werd ik hersteld verklaard, wat ik zelf ook wel dacht. Losgelaten met het advies om het nog even twee dagen rustig aan te doen met eten, voortaan beter op temperatuurschommelingen te letten en in ieder geval altijd onder mijn tropendecken te slapen.

Kerstmis 1961

Buiten de kantine, de openluchtbioscoop karang-city genaamd, de bezoeken aan die paar kroegen in de 'kota' (dorpje), een gang naar het KLM-hotel voor een cola-tic en de soms opkomende vechtpartijen tussen jongens van de marine en de landmacht, was er op Blak verder weinig te beleven. Er waren dan ook weleens problemen. Ik had het eerder

al over vechtpartijen. Vooral tijdens de kerst- en feestdagen '61-'62 was het helemaal raak. Hoe kwam dat?

Er was voor de soldaten niets feestelijks georganiseerd, dus liep het helemaal uit de hand. Grote vechtpartijen tussen jongens van de landmacht en de marine om helemaal niets. Verveling, ergernis over Kerstmis ver weg en ruzie zoeken om de overtoollige energie kwijt te raken. En nogal wat dronken, kotsende soldaten die hun bed niet konden vinden.

Voor mij aanleiding om een protestbrief naar de legercommandant te schrijven. Een soldaat der eerste klasse had tot hetzelfde besloten. Wij stelden in die twee brieven enkele kritische vragen: 'Waarom was er met Kerstmis niets voor de soldaten georganiseerd?'; 'Waarom moesten er zo nodig op Eerste Kerstdag aardappelen worden geschild?'; 'Waarom was er een zodanig lang appèl op Tweede Kerstdag dat een protestantse kerkdienst niet eens meer kon worden bijgewoond?'. Onze twee klachtbrieven, ons beklag zoals dat heette, kwam terecht bij schout bij nacht L.E.H. Reeser, commandant van de toenmalige strijdkrachten in NG en hoogste in rang. Hij was de baas over het hele kampement, dus ook over de landmacht. Verstandig genoeg stuurde hij het beklag door naar de commandant van de landmacht en deed hij er zelf niets aan.

Nu, dat beklag hadden wij volgens sommige meerderen beter niet kunnen doen. Bij de marine kwam nota bene een klacht over de LILUA binnen. Zij hadden daar toch al geen hoge pet op van al dat 'kanonnenvee'. Prompt werden de volgende ochtend alle soldaten op appèl geroepen. We kregen te horen dat enkele militairen een beklag hadden ingediend, dat misschien wel als mutterij kon worden beschouwd en dat in een oorlogssituatie! Of we ons voortaan maar gedeisd wilden houden. Ik kon mijn oren haast niet geloven. In ieder geval werden we er

meteen uitgehaald en op rapport gestuurd naar onze overste: Jan Jacobus Le Roy¹, de commandant van de Afdeling LILUA. Kapitein Bakker, de latere kolonel, bracht ons naar hem toe. Hij moest buiten op ons blijven wachten, zo bleek. Meer dan een uur stonden wij bij de overste in de houding en konden daar ons verhaal doen. Van mutterij bleef natuurlijk niets over. Le Roy, een verstandig man, begreep al spoedig dat wij aan de militaire staf alleen maar een serieus advies hadden willen geven. Waarschijnlijk gaf hij ons in zijn

veelal parachutisten. Daardoor moesten er riskante patrouilles worden gelopen. Er zijn in totaal ongeveer 1200 Indonesiërs op de een of andere manier Nieuw-Guinea binnengekomen. Hiervan zijn er zeker 400 gesneuveld en een iets groter aantal gevangen genomen. Enkele honderden Indonesische jongens zijn in die gevaarlijke (en zeg maar mensvijandige) jungle achtergebleven. Wat er van hen geworden is, is onbekend.

René Hoksbergen
(lichting 60-4)



hart gelijk, maar dat kon hij natuurlijk niet openlijk zeggen. Op een gegeven ogenblik was het dus 'op de plaats... rust' en na nog wat over en weer gepraat, een 'ingerukt...mars'. Bakker zei me later dat hij verbaasd was, dat het zo was afgelopen. Hij had op zijn minst één of meer weken 'streng' verwacht en vervolgens afmars naar Nederland.²

Maar het was toch echt oorlogstijd

Laten we echter wel bedenken dat het, naast de hiervoor gememoreerde 'Spelereien', toch echt oorlogstijd was, al leek dat op het rustige Biak tamelijk ver weg. In en om plaatsen als Sorong, Hollandia, Manokwari, Merauke, Fak-Fak en Kaimana was er bij herhaling vuurcontact met Indonesische infiltranten,

¹ Hij is op 6 mei 2001 in Haren overleden. Hij was drager van een viertal militaire onderscheidingen.

Ik ontmoette hem nog eens bij een reünie van veteranen. Vaag herinnerde hij zich dit voorval nog.

² Mijn protestbrief is in 1997 gepubliceerd in het boek: 'Van Zelfstandige tot 7e Afdeling. Herinneringen aan de lichte luchtdoelartillerie op Biak Nieuw-Guinea 1958-1962' (pagina 137-143).



De geschiedenis van 1-9 RI (OVW Bataljon "Friesland")

Deel 7 en slot

Toen kwam het thuis wennen vanaf de eerste dag aan de orde en eerlijk gezegd viel dat vaak zwaar tegen. Alles was zo klein, alles was zo stil en wat miste je toch je kameraden. Daarna kwam het gevoel "ze zaten hier echt niet op je te wachten". Je kon je verhaal niet kwijt en wat je vertelde, werd ook nog vaak niet eens geloofd. Nee, eenvoudig was het niet om je weer thuis te voelen. Tot slot het afscheid van het bataljon en de opheffing van 1-9 RI. Dit laatste vond plaats op 16 augustus 1948 in de "Boschkamp" te Huis ter Heide. Hier werd de militaire "barang" ingeleverd en werd ieder lid van het bataljon weer burger.

Nabeschouwing

Het geheel overziende kan worden vastgesteld dat grote gevechten in de hele periode niet veel zijn voorgekomen. Het was meestal patrouille lopen en nog eens patrouille lopen. En dat geschiedde steeds weer langs de rand van de sector of zelfs daarbuiten, om de tegenstander maar zover mogelijk terug te dringen op eigen terrein. Dit lukte echter lang niet altijd, want het te controleren gebied was daarvoor

te groot voor het bataljon en de met hen opererende overige onderdelen. Hierdoor was het voor de tegenstander vaak vrij gemakkelijk om steeds weer te infiltreren. Het resultaat was dan vaak dat de Nederlanders weer van voren af aan konden beginnen. Maar door stug vol te houden werd het in hun bewakingsgebied allengs rustiger. En deze rust resulteerde dan ook weer in de terugkeer van de, door de TNI zelf, verdreven bevolking met tegelijk de vernietiging van de leefgebieden. Toen de mensen zagen dat hun eigen leefgebied rustig werd en bleef en de Nederlandse militairen de TNI op afstand hielden, groeide het vertrouwen en ging men zelfs mee helpen om het gebied te vrijwaren van infiltraties en wat dies meer zij. Op deze wijze groeide de welvaart weer en werden de kampongs weer opgebouwd. Dit gebeurde niet alleen in het gebied van Bandoeng, maar herhaalde zich ook op Midden Java in het gebied van Poerballingga, dat ruim 900 km² groot was en meer dan 650 kampongs telde. De grootste onderscheiding die het bataljon kreeg van de bevolking, toen de plaatselijke bestuurders de bevolking vroeg hoe veilig men zich

voelde, luidde "Fryslân ada" -Friesland was hier- en dat betekende vrijheid, rust en een nieuwe toekomst. Deze hoge onderscheiding heeft ook een hoge tol geëist. Van het bataljon kwamen op Java 28 leden om bij acties.

In totaal verloor het bataljon in zijn bestaansperiode 30 leden, waarvan 1 (leeftijd 31 jaar) in Nederland bij een auto-ongeval op 11 juni 1945 en 1 (leeftijd 25 jaar) door ziekte op Malakka op 22 februari 1946.

Van de tijdens de actieperiode omgekomen leden waren er 5 tussen 18 en 20 jaar oud, 19 waren er tussen 21 en 25 jaar oud en 4 leden waren er tussen 26 en 30 jaar oud.

Het hoogste aantal dat op één dag sneuvelde was 4 man bij een aanval met een trekbom op 3 november 1947, een vijfde overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.

De eerste 2 gesneuvelden waren te betreuren op 17 april 1946 en de laatste twee gesneuvelden op 10 maart 1948.

De 28 leden die omkwamen in de actieperiode zijn als volgt te verdelen: 1 door een vliegtuigongeluk; 2 door een auto-ongeluk en 25 door gevechtshandelingen en tijdens patrouilles.





De namen van de 30 omgekomen leden van het bataljon staan vermeld op een marmeren plaquette, welke deel uitmaakt van het JWF-Monument op de Johannes Postkazerne te Havelte, waar de traditie van het bataljon wordt voortgezet door 44 Pantserinfanteriebataljon Johan Willem Friso. Tevens zijn alle namen van de omgekomen leden van het bataljon, samen met de namen van alle militairen van andere onderdelen die vanuit Friesland

zijn vertrokken in de periode 1945-1962 naar toenmalig Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea en die ook niet terug mochten keren van hun missie, vermeld op het monument "De Deadenwacht" in het Rengerspark te Leeuwarden waar zij ieder Jaar op de laatste woensdag van de maand augustus worden herdacht. Het bataljon kwam op 29 maart 1946 aan in Nederlands-Indië en vertrok op 18 juni 1948 uit de "Gordel van Smaragd".

De oprichtingsdatum van het bataljon was 16 september 1945 toen het officieel als 1e Bataljon van het 9e Regiment Infanterie werd ingelijfd bij de Koninklijke Landmacht. Het bataljon werd officieel ontbonden op 16 augustus 1948. Vanaf die datum kreeg het de naam voormalig OVW-Bataljon "Friesland".

J. Hoogsteen



MASTENBROEK

UITVAARTVERZORGING

Deskundig en persoonlijk

Transparant en één aanspreekpunt

Mastenbroek Uitvaartverzorging staat voor kwaliteit in uitvaartzorg. Met 28 jaar ervaring weten wij waar het om gaat bij het verzorgen van een uitvaart. Transparant in de kosten en één aanspreekpunt vanaf de dag van overlijden tot en met de uitvaart.

Neem contact met ons op

Niemand wordt graag geconfronteerd met een overlijden maar als het zover is dan wilt u de zekerheid dat alles rondom de uitvaart goed verloopt. Neem gerust eens contact op, wij staan u graag te woord of maken een afspraak.

Kijk voor alle informatie en tarieven op:
www.ericmastenbroek.nl

Eerste Barendrechtseweg 180 b
2992 BS Barendrecht

0180 723204

SOBAT

Indië

Uit mijn dagboek van toen

Deel 3

Tandjong Priok, 9 december 1947

Vanmorgen zijn we de haven van Tandjong Priok binnengevaren. Het ziet eruit als een Hollandse haven. Alles keurig netjes en schoon, met veel bedrijvigheid. Om 10.30 uur mogen we van boord met de nadrukkelijke opdracht dat we om 22.00 uur terug moeten zijn. Liftend gaan we naar de binnenstad van Batavia. Wat een stad! Heel iets anders dan Den Haag of Rotterdam. Het eerste dat opvalt zijn de vele kinderen die in de kali zwemmen en elkaar onder water duwen. Vrouwen die aan het wassen zijn in diezelfde kali, terwijl een paar meter verderop mensen hun behoefte erin doen. Op de pasar is het een drukte van belang. Allerlei -voor ons onbekende- soorten groenten, fruit en vis worden er te koop aangeboden. Het stinkt er verschrikkelijk. In de binnenstad ziet het er netter uit. Wat ook opvalt zijn de vele bedjaks die je ziet rijden. Voor een paar centen kun je je laten vervoeren van het ene gedeelte van de stad naar het andere gedeelte. Lekker in de open lucht in het zonnetje! De indrukken die we vandaag opdoen, zijn overweldigend. 's Avonds, terug aan boord van de 'Volendam', laat ik alles nog eens de revue passeren. Indië lijkt een prachtig land om in te leven!

Java Zee, 10 t/m 12 december 1947

Het is 12.00 uur. We vertrekken via de Java Zee richting Makassar. Tijdens deze reis -die twee en een halve dag zal duren- wordt ons verteld dat we naar Palopo zullen gaan. Palopo ligt 450 kilometer van Makassar. Naar men zegt, schijnt het een aardig dorp te zijn ergens in

de rimboe vlakbij de Golf van Bone.



Makassar, 13 december 1947

Het is zaterdagmorgen. De eerste troepen gaan van boord. Men heeft mij gebombardeerd tot bagagecommandant. Voor het verslepen van de bagage kan ik gebruikmaken van een twintigtal Japanse krijgsgevangenen. Kleine kereltjes met van die uitgestreken gezichten met spleet oogjes. De ontschepping verloopt vrij vlot. Met auto's worden we naar een tentenkamp gebracht. Daar aangekomen moeten we snel onze bedden opmaken, aangezien het hier vlug donker is. Daar lig ik dan, voor het eerst onder een klamboe! Ik moet denken aan het liedje van Lou Bandy "Als ik in mijn klamboe lig te dromen".

Makassar, 14 t/m 16 december 1947

Veel hoeft er niet gedaan te worden. 's Middags is het zwemmen geblazen, wat een genot in deze hitte. Mandiën doen we drie keer per dag. Doe je dat niet dan is de kans om ziek te worden erg groot.

CELEBES / Palopo, 17 december 1947

Gisteren moest alle bagage weer worden ingepakt voor het vertrek naar Palopo. Omdat Palopo een echte buitenpost is, krijgen we eigen sportartikelen mee. Een goede zaak, ontspanning is immers beslist noodzakelijk.



Diep verzonken in de eerste brieven van thuis



Onder de palmbomen

Vandaag wordt het een lange en vermoeiende dag. 5-1 RI zal uit elkaar worden gerukt. De compagnieën worden gelegerd in Paré Paré, Makale, Rantepao en Palopo. Zoals gezegd: wij gaan naar Palopo. De weg daarheen is moeilijk berijdbaar, veel geulen en gaten in de wegen. Karbouwen, honden en kippen vormen dikwijls

obstakels die we niet altijd kunnen ontwijken.

De natuur is van een schoonheid die zich nauwelijks laat beschrijven. Zigzaggend trekken we door de bergen totdat we eindelijk -moe en boordevol indrukken- Palopo binnenrijden.

De ontvangst door het KNIL is prima geregeld, ik kan niet anders zeggen. Brood, koffie, bananen en nog vele andere lekkernijen staan voor ons gereed. Wat mij nog het meeste aanspreekt is mijn bed met een echt kapok matras. Wat zal ik lekker slapen vannacht.

Henk van Vliet



Achter mij het wachtlokaal

Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

SOBAT

Herdenking Roermond 2016

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op **zaterdag 3 september 2016**.

Nederlandse Veteranendag 2016

De *twaalfde* Nederlandse Veteranendag wordt gehouden op **zaterdag 25 juni 2016** in Den Haag.

Herdenking Indië Monument Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert donderdag 1 september 2016 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen. De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië Monument bij moen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken.

Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.

Open dagen

Elk jaar houdt de krijgsmacht open dagen. Dan presenteren 2 krijgsmachtdelen zich aan het volk en iedereen is welkom om een blik achter de schermen te werpen.

Luchtmachtdagen

De Luchtmachtdagen 2016 zijn op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni op Vliegbasis Leeuwarden.

Landmachtdagen

De Landmachtdagen 2016 zijn niet op een kazerne. De diverse activiteiten vinden plaats in het hele land. Data, locaties en programma volgen nog.

Marinedagen

In 2016 zijn er **geen** Marinedagen.

BOMMEN dragen geen HORLOGES

Boek geschreven door Anton de Vries

"De opbouw van ons land had nooit kunnen plaatsvinden als niet eerst alle explosieven waren geruimd die na de oorlog in ons land waren achtergebleven. Nederland was dan wel bevrijd, maar nog lang niet verlost van de troep die de Duitsers hadden achtergelaten. Miljoenen stuks munitie moesten onschadelijk worden gemaakt en worden opgeruimd. Vele doden zijn er bij dat werk gevallen, nog meer personen raakten gewond. Jaar in jaar uit dobbelden dappere militairen met het leven om ons land weer veilig te maken. Dat werk is niet alleen blijvend van onschatbare waarde voor ons land geweest, het is ook verdedigbaar te zeggen dat door hun inzet de levens van duizenden burgers gespaard zijn gebleven.

Om deze, en nog meer, redenen is het onbegrijpelijk waarom de overheid dit werk geen erkenning en waardering geeft die het verdient. Haar regels zijn hier verantwoord onrechtvaardig".

Daarover gaat dit boek.

Dit echte actuele verhaal biedt de schrijver (de heer Anton de Vries) u vrijblijvend ter lezing aan. Dit relaas is 'om niet' opvraagbaar via zijn e-mailadres (poetl.de.vries@casema.nl).



Gezellige dag te Spier

Op 11 november 2015, de dag van de verkiezing van Prins Carnaval in het zuiden van ons land en de wonderbaarlijke verzoeknummers van onze jeugd aan de deur met een lampion in het noorden van het land, heeft de vereniging VOMI Drenthe / Groningen in haar thuishaven 'Kasteel Schortinghuis' te Spier een zeer sfeervolle en gezellige dag beleefd. Deze dag stond in



het teken van samenzijn, gecombineerd met een geweldige Drentsche brunch en een optreden van TINA van TUT'N.

Na de opening door onze voorzitter kwam TINA met haar rotator de zaal binnen en heeft de zaal op een smaakvolle manier vermaakt met sketches en zang waar de genodigden bij betrokken werden.

Om 12.45 uur werd een aanvang gemaakt met een overheer-



lijke brunch. Nadat de buikjes gevuld waren, zag een aantal aanwezigen een middagdutje wel zitten, maar kregen hier geen kans voor. TINA kwam namelijk als mooie Spaanse terug en na 15 minuten zaten velen van ons weer met ratels en kleppers mee te doen. Jan Snoeken heeft zich helemaal thuis gevoeld en was ook een echte Spanjaard (geweldig Jan!) Na dit optreden kwam de koffie en thee en werden de loten op tafel gelegd en kon de verloting beginnen. Ook hier was gelukkig enige hilariteit te beleven, de een heeft geen prijsje en de ander heeft aan een bestelauto nog niet genoeg om alle prijzen mee naar huis te nemen. Om 15.45 uur gingen de vermoeide gasten -zeer voldaan en met een lach om de mond- naar huis. Het was een zeer geslaagde dag in "Kasteel Schortinghuis".

Frans van Dreumel

Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ★ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marieke Potappel
Leuvenomseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 552 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: David Mammen
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Ronnie Reumer
Eindhovenensdijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Bakken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darg (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer: Aart Werkman
Toepad 130, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Frank van Dekken
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Ad Muijwijk
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

SOBAT



In Memoriam

Gerard Determan

-Gerardus Marinus-

*Voormalig secretaris en centrale ledenadministrateur van VOMI Nederland
Voormalig bestuurslid van VOMI afd. Zuid-Holland II en VOMI Zuid-Holland Zuid
Lid van Verdienste van VOMI Nederland*

Op 3 december 2015 is Gerard op bijna 91-jarige leeftijd rustig ingeslapen.

Gerard vertrok op 03 oktober 1946 -21 jaar jong- a/b van het troepentransportschip 'Tegelberg' naar voormalig Nederlands-Indië en hij keerde terug in Nederland op 12 november 1949. Het was -zoals voor veel Nederlandse jonge mannen destijds- ook voor Gerard de eerste grote reis, een reis die lang zou duren en onuitwisbare indrukken zou achterlaten. Gerard was als dienstplichtig Grenadier 1e klas geplaatst bij de 1e Compagnie van het 3e Bataljon van het Garde Regiment Grenadiers, in Nederlands-Indië ingedeeld bij de 1e Infanterie Brigade Groep onderdeel van de C. Divisie "7 December" om op West-Java de orde en vrede te herstellen. De eenheid van Gerard nam deel aan de 1e positionele actie in 1947 en de 2e positionele actie van eind 1948. Na een ziekbed van vele maanden vanwege hepatitis, malaria en een stevige longontsteking, hetgeen hij ternauwernood heeft overleefd, werd hij 12 november 1949 gerepatrieerd. Voor zijn inzet in Nederlands-Indië werd Gerard onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede met 4 jaargespelen 1946, 1947, 1948 en 1949.

Na de oprichting van de landelijke Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers in oktober 1985 is Gerard (samen met Ger de Jong en wijlen Wim Topée) zeer nauw betrokken geweest bij de oprichting van de toenmalige afdelingen I en II van de VOMI in Zuid-Holland. Later werden deze afdelingen omgevormd tot de verenigingen VOMI Zuid-Holland Zuid en VOMI Zuid-Holland Noord. Gerard was aanvankelijk bestuurslid van afdeling II en later van VOMI Zuid-Holland Zuid.

In 1989 werd Gerard gekozen in het landelijk bestuur van VOMI Nederland als secretaris en centrale ledenadministrateur en bleef dit tot medio 2001. Als secretaris van een vereniging waarvan het ledenaantal rond de eeuwwisseling uitgroeide tot boven de 10.000 leden heeft hij voortreffelijk werk verricht. Nog veel belangrijker was zijn bijdrage in de ondersteuning van zijn mede-sobats. Hij werd vaak gebeld (bij nacht en ontij), maar hij stond altijd klaar, ging naar de mensen toe om te luisteren, te praten en te troosten. In het voorzittersoverleg van 19 juni 2001 stelde Gerard zijn functie in het landelijk bestuur ter beschikking en heeft daarna nog een aantal jaren in het bestuur van VOMI Zuid-Holland Zuid gefunctioneerd totdat hij om gezondheidsredenen zijn taak moest overdragen.

Volkomen terecht werd Gerard als een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging en voor zijn grote inzet door de jaren heen op 22 januari 2004 tijdens een Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem onder toezienend oog van de toenmalige staatssecretaris van Defensie (de heer Van der Knaap) tot het allereerste Lid van Verdienste van VOMI Nederland benoemd. Gerard was aangenaam verrast dat hij was uitverkoren voor deze benoeming en vond het geweldig dat hij dit in aanwezigheid van zijn echtgenote mocht beleven.

We hebben Gerard leren kennen als zeer aimabel collega, een gedreven bestuurder, een inspirerend en integer persoon.

Op 10 december 2015 hebben we in het crematorium in Capelle aan den IJssel op waardige wijze afscheid genomen van deze markante persoonlijkheid, een sterke man, die zich -zeer betrokken- heeft ingezet voor de veteraan in het algemeen en de Indië- en Nieuw-Guineaveteraan in het bijzonder. Gerard was één van hen die VOMI Nederland groot en sterk hebben gemaakt.

We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en overige familieleden veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Sobat Gerard,
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.

Met diep respect zijn we jou veel dank verschuldigd voor alles wat je langdurig voor de VOMI hebt betekend.

Selamat Jalan en Rust in Vrede.

*Theo Rump
Voorzitter VOMI Zuid-Holland*



Drenthe/ Groningen

Secr. Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
Tel. 0516-491953
E-mail: fvdreumel@kpnmail.nl

Op 9 maart 2016 is onze Algemene Ledenvergadering (ALV) in 'Kasteel Schortinghuis' aan de Brinkkampen 2 te Spier. U wordt vanaf 10.00 uur verwacht, aanvang vergadering is om 10.30 uur. Om ongeveer 12.30 uur heeft het personeel van dit Kasteel een stampottenbuffet (diverse stampotten en verschillende soorten vlees) voor ons gereed staan. Het shantykoor zal wederom de middag vullen met zeemansliederen. De dag wordt afgesloten met een grote verloting. Een uitnodiging hiervoor volgt op het huisadres. Met deze uitnodiging ontvangt u ook de acceptgirokaart voor de contributie van 2016. Graag hiervoor uw bijzondere aandacht.

Onze veteranensoos is iedere laatste vrijdag van de oneven maand en vindt plaats in zalencentrum 'De Aanleg' aan de Asserstraat 63 te Deurze, aanvang 13.30 uur.

In Memoriam

Het bestuur heeft de droevige plicht u te melden dat op 9 december 2015 is overleden Theodorus Stephanus Vincentius Zonder, de eerste voorzitter van de voormalige vereniging VOMI Drenthe. Wij zullen hem blijvend met groot respect en grote waardering gedenken.

Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,
8939 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail:
henk.moorlag@hotmail.com
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Twee van onze bestuursleden hebben om gezondheidsredenen hun functie ter beschikking gesteld. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun grote inzet door de jaren heen.

De oproep in de vorige "SOBAT" aan de kinderen van onze leden om onze vereniging te ondersteunen bijv. met de ledenadministratie (dit werk kan men thuis achter de computer doen) heeft nog geen resultaat opgeleverd. Men kan natuurlijk nog steeds reageren! Mijn telefoonnummer en e-mailadres staan onder het kopje 'Friesland'.

Bijeenkomsten 2016

5 april is onze Algemene Ledenvergadering in "t Haske" te Joure met aansluitend een diner.

23 augustus houden we onze bootreis vanuit Eernewoude.

18 oktober is de slotbijeenkomst op Vliegbasis Leeuwarden met ter afsluiting een rijstmaaltijd.

Voor al deze bijeenkomsten krijgt u nog een uitnodiging.

Noord-Brabant O

Secr. J. v.d. Ham,
Buxusplaats 10,
5038 HK Tilburg
Tel. 013-5400278
E-mail: voml.nbo@veteranen.nl

Contributie 2016

U heeft nog tot 15 maart a.s. de tijd om de contributie voor 2016 ten bedrage van € 10,00 op onze rekening te storten. Iets meer mag natuurlijk ook!

Reünie 2016

Deze zal plaatsvinden op 17 mei a.s. en is alleen toegankelijk voor VOMI-leden. In onze Nieuwsbrief die u binnenkort zult ontvangen, staan nadere bijzonderheden daarover vermeld.

De kosten bedragen € 5,00 per persoon en u kunt nu al betalen op rekeningnummer NL03 RABO 0180 4639 42 t.n.v. VOMI N-Br Oost of op rekeningnummer NL81 INGB 0005 1232 66 t.n.v. Ver Oud Militairen Indlégangers NBO.

S.v.p. wel vermelden: **Reünie 2016**

Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse
Lindenlaan 110
1741 TX Schagen
Tel. 0224-215621
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 023-5283997
E-mail: nbaan@kpnmail.nl

Onze laatste bijeenkomst van 2015 werd gehouden in

Haarlem in Chinees-restaurant Jin Lai.

Hierbij was ook aanwezig onze oud-voorzitter en ereid van VOMI Nederland de heer Eb Pereboom (90).

Op 14 april 2016 is onze Algemene Ledenvergadering op het Marine Etablissement in Amsterdam. Het zal dan de laatste keer zijn op deze locatie want het Etablissement gaat helaas dicht. De door u ingezamelde postzegels kunt u op deze dag aan onze sociaal commissaris (Nico Baan) afgeven.

Op 23 mei 2016 proberen we een boottocht te organiseren. Noteer deze datum alvast in uw agenda, u hoort hier te zijner tijd meer over.

De Veluwe

*Secr. F.T. (Frits) Dürst Britt
Eperweg 21, 8181 ET Heerde
Tel. 0578-691646*

E-mail: F.Drst.Britt@kpnplanet.nl

*Soc. Comm. J.G. (John) Muller
Tel. 0341-845264*

E-mail: j.muller793@upcmail.nl

Terugblik 2015

Op 21 november 2015 ben ik in Vaassen op bezoek geweest bij onze jarige sobat Frits Bretveld (ons oudste mannelijke lid). Hij vierde in het koetshuis van kasteel Cannenburg zijn 95e verjaardag in aanwezigheid van familie en vrienden. Hij vertrouwde mij toe dat hij na de oproep voor Indië hieraan geen gehoor had gegeven, omdat hij eerst een examen voor de



Sobat Frits Bretveld (95 jaar)

posterijen wilde afmaken. Na hiervoor geslaagd te zijn, heeft hij zich alsnog gemeld en is hij met een aanvullingsdepot op Java aangekomen waar hij bij de LTD (Leger Technische Dienst) zijn tropenjaren heeft uitgediend.

De laatste bijeenkomst van VOMI "De Veluwe" is geweest op 25 november jl. in de Officierscantine ASK, de VIP-lokatie van Commandant Landstrijdkrachten. Zeer geanimeerd door de aanwezigheid van ruim 50 aanwezige sobats en hun partners. En niet te vergeten door de buitengewone gastvrijheid van chef-hofmeester Johan Kurk en zijn Paresto-'brigade'. Tijdens de bijeenkomst werd een felicitatiekaart voorzien van namen aan het oudste lid van voormalig VOMI Rivierland / Oost-Gelderland, sobat F.E. Sweebe uit Gendt die 95 jaar werd op 26 november 2015.

Bijeenkomsten in 2016

Gelet op het teruglopend ledental en de verminderde mobiliteit van de leden is er een overeenkomst gesloten tussen VOMI "De Veluwe" en VIM "De Valouwe" om komend jaar elkaar op de bijeenkomsten te bezoeken. Bij het lezen van deze rubriek is de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van VOMI "De Veluwe" en VIM "De Valouwe" (12 januari jl.) achter de rug. De volgende bijeenkomst is op 13 april 2016 in de Kumpulan van Bronbeek waar beide verenigingen van Indiëveteranen hun jaarvergadering houden en natuurlijk zullen genieten van de befaamde rijsttafel. In augustus volgt nog een gezellige middag in Harskamp en in oktober sluiten we het jaar af in Klarenbeek.

Limburg

*Secr. M.E.H. Dols
Heertenerweg 47
6132 CL Sittard
Tel. 046-4522739*

*Mobiel: 06-10660039
E-mail: marlie.dols@home.nl
Soc. Comm. Tel. 077-3822592*

In het afgelopen jaar hebben we een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, maar helaas zijn ons ook weer enkele sobats ontvallen. Leden van onze vereniging zijn aanwezig geweest bij het afscheid van onze overleden vrienden, hetgeen door de nabestaanden altijd zeer op prijs werd gesteld.

De bijeenkomsten in 2015 in Kessel-Eik en in Roermond werden goed bezocht. Bij de jaarlijkse reünie van 3 juli 2015 in Kessel-Eik waren gewoontegetrouw ook onze Belgische vrienden van de KNSB aanwezig, mede door hun aanwezigheid kan worden teruggezien op een zeer geslaagde dag.

Op 11 november 2015 waren we met een afvaardiging van 17 personen aanwezig te Maasmechelen, alwaar wij met een bloemlegging eerbied en respect hebben betoond aan de gevallen Belgische collega's in WO I en WO II. Ook waren we met een delegatie aanwezig op 12 november 2015 bij de Internationale Herdenkingsplechtigheid bij het Monument van Verdraagzaamheid te Haalen.

Bijeenkomsten 2016

Onze jaarvergadering 2016 is op 12 april te Kessel-Eik. **Vergeet u zich niet aan te melden?** Er wordt naarstig gezocht naar een geschikte locatie voor de vergadering van 13 september 2016. Wij laten het u weten, zodra de locatie bekend is.

Binnenland

*Secr. K.J. Orset
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail: k.orset2@kpnplanet.nl
Soc. Comm. Tel. 0561-688772
E-mail: vomisoccom@kpnmail.nl*

Contactpersonen voor de regio Overijssel zijn de heren J. Oldenbeuving (0572-358947) en A. Scholten (038-4216205).

Contactpersoon voor de regio Utrecht / 't Gooi is de heer A. Mouwen (030-6951179).

Regio Utrecht / 't Gooi

Voor deze regio zoeken we, na het overlijden van Leendert Dorrestijn, een tweede persoon die (naast Anton Mouwen) als ledenraadslid wil functioneren. Uw reactie is van harte welkom.

Regio Overijssel

Tijdens de zeer geslaagde reünie op donderdag 23 april 2015 kwamen al snel de agenda's op tafel voor de planning van het Kerstdiner 2015. De middag van 16 december 2015 werd in overleg met Restaurant "De Viersprong" in Nieuwleusen daarvoor gereserveerd. Na een mededeling in de "SOBAT" en een persoonlijke uitnodiging meldden zich ruim dertig personen keurig op tijd aan bij contactpersoon Joost Oldenbeuving. Op het moment van dit schrijven worden aan de Burg. Backxlaan in Nieuwleusen alle zeilen bijgezet om ons weer te verwennen met een uitgebreid Kerstdiner. In de volgende "SOBAT" meer hierover.

Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Atblisserdam
Tel. 078-6913515
E-mail:
veteranen26706@ziggo.nl
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

Boekuitreiking

Op donderdag 12 november 2015 heeft de erevoorzitter van VOMI Zuid-Holland (de heer Ger de Jong) mede namens het bestuur van VOMI Zuid-Holland het boek 'Onbereikbaar Dichtbij' aangeboden aan de burgemeester van Ridderkerk,



mevrouw A. Attema. Het eerste exemplaar van dit boek werd tijdens de reünie van Nederlands-Indië en Nieuw-Guineaveteranen op 20 september 2015 te Dordrecht uitgereikt aan luitenant-generaal bd T. Melnes (zie ook 'SOBAT' nummer 163 / december 2015 / pagina 22 en 23).

60-jarig huwelijk

Op 11 januari 2016 vierden de heer en mevrouw Van Luxemburg uit Zoetermeer hun Diamanten huwelijksfeest. Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

Algemene Ledenvergadering 2016

Deze zal plaatsvinden op donderdag 14 april 2016. Locatie: Oudheidkamer (Singelzaal), Kerksingel 26, 2981 EH Ridderkerk. Het bestuur ontvangt u graag om 10.30 uur met koffie/cake, de vergadering begint om 11.00 uur. Om 12.00 uur serveren wij een broodje/krentenbol/koffie en na deze pauze volgt (indien noodzakelijk) de voortzetting van de vergadering. Na de vergadering is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje met een koude snack. De agenda en overige vergaderstukken worden u op verzoek toegezonden. U kunt deze stukken opvragen bij de secretaris. U komt toch zeker ook?

Indië Monument Den Haag

Op 4 mei 2016 zal er weer een korte herdenking plaatsvinden bij het Indië Monument aan de Ver-Huëllweg te Den Haag. Aanvang herdenking is 11.00 uur.

Zeeland

Secr. M.J. Boogaard
Rozengracht 36
4382 PA Vlissingen
Tel. 0118-418641
E-mail: papua@zeelandne.nl

Woensdag 11 november 2015 was onze jaarlijkse reünie op Vlegbasis Woensdrecht. aanwezig waren 110 personen. Na het welkomstwoord en de gebruikelijke mededelingen werd bestuurslid J. Witte uit Axel voor zijn grote inzet door de voorzitter in het zonnetje gezet en benoemd tot Lid van Verdienste van VOMI Zeeland en ontving hij de bijbehorende oorkonde. Na een gezellig samenzijn en de gebruikelijke rjsttafel keerde iedereen omstreeks 16.00 uur huiswaarts.



Voor woensdag 23 maart 2016 staat onze Jaarvergadering gepland in Hotel Van der Valk te Goes. De uitnodiging daarvoor krijgt u op het huisadres toegezonden. Bij deze uitnodiging ontvangt u ook de acceptgirokaart voor de contributie voor 2016. De Zeeuwse Veteranendag staat gepland voor zaterdag 11 juni 2016 te Middelburg. Het bestuur van VOMI Zeeland hoopt weer op een grote deelname.



Laatste wens van een Indië veteraan; 'voor de jongens/ onze bevrijders'

Door Marleen Jennissen,
voorzitter Stichting Berging
Stirling W7630 Echt-Susteren
www.

stichtingbergingstirlingw7630.
nl

www.facebook.com/Project-
Short-Stirling-MkI-W7630-
MG-M-499598376840917/

Joep Jennissen werkte in 1942 als boerenknecht op Abdij Lilbosch in Echt-Susteren. In de vroege ochtend van 11 september 1942 moest hij gewond vee ophalen van de moerassige weilanden, waar in de vorige avond een Engelse bommenwerper was neergestort. Van het vliegtuig was niets meer te zien, er restte slechts een grote krater van ongeveer 15 x 20 meter. Deze was gevuld met vloeistof die naar benzine rook.

Duitse soldaten vertelden hem dat de bemanning was verdronken doordat ze samen met het vliegtuig in het moeras waren gezakt. De koeien en paarden die nog leefden en niet uit angst waren gevlucht, zagen

er vreselijk verminkt uit en werden diezelfde dag geslacht. Deze gebeurtenis was een van de eerste heftige oorlogservaringen van de 16-jarige Joep, die daarna verplicht te werk werd gesteld op een boerderij in Duitsland. Later ontsnapte hij enkele malen aan razzia's, werd ook een keer opgepakt en zag dat zijn vader (lid van het verzet) mishandeld werd door de Duitsers. Tijdens de laatste oorlogswinter bivakkeerde Joep met een maat in een zelf gegraven hol in een bos in het gehucht Putbroek totdat Echt-Susteren werd bevrijd. Hij wilde niet meer opgepakt worden door de Duitse bezetter. Na de oorlog werd Joep van 1947 tot 1950 uitgezonden naar Nederlands-Indië als dienstplichtig militair. Hij maakte als sergeant deel uit van het 4e Bataljon van het Garde Regiment Prinses Irene op Midden en Oost Java. Na zijn dienstdaag was hij betrokken bij de oprichting van het Nationaal Indië-monument in Roermond en was lid van de VOMI. In die hoedanigheid werkte hij ook vele jaren als vrijwilliger tijdens de jaarlijkse herdenking in Roermond.

De gebeurtenissen rond de crash van Short Stirling W7630 MG-M op 10 september 1942 bij Abdij Lilbosch zijn echter nooit meer uit Joep's gedachten verdwenen. Het vliegtuigwrak is tot op heden niet geborgen en van de acht bemanningsleden zijn er nog steeds vier vermist. Joep heeft als gemeenteraadslid in 1999 tevergeefs geprobeerd om de bommenwerper te laten bergen. Daarna heeft hij de aanvraagprocedure opgestart voor de plaatsing van een grafmonument. 'Dat is echt het allerminste dat we voor deze jongens/ onze bevrijders kunnen doen' zei hij altijd. Hij

vond het verschrikkelijk dat zij geen waardig graf kregen en dat hun nabestaanden verder moesten leven in onzekerheid. Op zijn sterfbed regelde Joep nog welk gemeenteraadslid de aanvraagprocedure verder op zou pakken. Zijn grootste wens bleef echter de berging van de bommenwerper. Joep heeft de plaatsing van een herdenkingsteken voor de crew nabij de crashplaats niet meer mee mogen maken, want hij overleed op 25 november 2000 op 74-jarige leeftijd.

Majoor Kappert, stafofficier vliegtuigberging van de KLu heeft in december 2013 een positief bergingsadvies. Dit advies werd gemotiveerd door de mogelijke aanwezigheid van stoffelijke resten van de bemanning en zes duizendponders. Door dit advies krijgt de gemeente Echt-Susteren 70% van de bergingskosten vergoed door het Rijk. Het college van B&W heeft in december 2014 dit positieve bergingsadvies echter naast zich neergelegd en besloten om niet tot bergen over te gaan. Zij achten het bewerken van het akkerland op de crashplaats veilig in de eerste grondlaag van 50 cm en daarnaast vinden zij de kosten voor een berging te hoog. Enkele burgers hebben op 26 maart 2015 de Stichting Berging Stirling W7630 opgericht. Deze stelt zich tot doel om de bommenwerper te laten bergen zodat er gezocht kan worden naar de stoffelijke resten van de vier vermiste bemanningsleden en de niet ontplofte explosieven. De stichting houdt zich daarnaast bezig met allerlei andere activiteiten zoals het informeren van de omwonenden van de crashplaats over de veiligheidsrisico's van het niet geborgen vliegtuigwrak. Verder



Joep Jennissen, Nederlands-Indië
1947-1950



Bron: Air War 1942 Short Stirling Mk.I of 1651 HCU at Waterbeach Camb. 2e van links Captain Barr 1e piloot van Stirling W7630 MG-M.KIA in Echt-Susteren

heeft zij intensief contact met de nabestaanden van de crew. Burgemeester Hessels van Echt-Susteren heeft in augustus 2015 vier bergingsverzoeken van nabestaanden afgewezen, met

de kanttekening de Stirling te willen bergen als de stichting de benodigde gelden hiervoor kan inzamelen.

Wij vragen u dan ook vriendelijk om een financiële bijdrage,

zodat de bommenwerper kan worden geborgen. Dan krijgen de nabestaanden eindelijk zekerheid over het lot van hun geliefden en worden de veiligheidsrisico's opgeheven voor de omwonenden van de crashplaats.

Stichting Berging Stirling is een goede doelen stichting met een ANBI status, uw gift is dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

U kunt uw donatie overmaken naar bankrekening NL87 INGB 0006 7400 51 (BIC INGBNL2A) t.n.v. Stichting Berging Stirling W7630 p/a Galvaniweg 21, 6101 XH Echt.

Help ons alstublieft om de laatste wens van een Indië-veteraan in vervulling te laten gaan!

Nieuwe Leden

Naam

C. Coox

Woonplaats

Maasmechelen (België)

60-jarig huwelijk

Op 28 december 2015 vierden de heer en mevrouw Hoewelaken uit Ede hun Diamanten huwelijksfeest. Namens het bestuur van VOMI Nederland van harte geluk gewenst met het bereiken van deze mooie mijlpaal.



De heer J(an) Hoewelaken is voorzitter van VOMI 'De Veluwe' en binnen de Sociale Commissie / Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland de stille kracht achter het inzamelen en het te geide maken van de bijeengebrachte postzegels, telefoonkaarten en sigarenbandjes.

SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
Wij P.J. Patst
Stellingarweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
tel. 0561-688772
mobiel 06-15100579
E: vomisoccom@kprmail.nl

**Vice-voorzitter/
Budgethouder FSZ**
Theo H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel. 071-5416936
E-mail:
Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
Ger de Jong
Rozenlaan 41
2985 AS Heerjansdam
Tel. 078-6771902



SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen

Vacant

Noord-Brabant West

P.N. Welten
Boukenlaan 35
4731 CD Oudimbosch
tel. 0165-31 28 16
p.welten@kprmail.nl

Friesland

Hans N. Blom
Tjalkes v.d. Walstraat 24 T
8723 CA Koudum
tel. 0514-622107

Limburg

H.A.M. van Haef
Past. Sassenstraat 44
5921 CV Venlo
tel. 077-3822592
hermanvanhaef@online.nl

VOMI Binnenland

Wij P.J. Patst
Stellingarweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0561-688772 /
06-15100579
vomisoccom@kprmail.nl

Zuid-Holland

G.A. Muller
De Tol 365
2286 EG Leidschendam
Tel. 070-3019477

Noord-Brabant Oost

J. van der Ham
Buxusplaats 10
5038 HK Tilburg
tel. 013-5400360
vominbo@veteranen.nl

Noord-Holland

Nico Baan
Molenwerfalaan 58
2103 TE Heemstede
tel. 023-5283997
nbaan@kprmail.nl

Zeeland

Marcel J. Boogaard
Rozenrecht 36
4382 PA Vlissingen
Tel. 0118-418641
papua@zeelandnet.nl

Regio Overijssel

De heer J. Oldenbeuving
tel. 0572-356947

W.A.J.K. (William) Roza
Heemraadsstraat 9
3131 VG Vlaardingen
tel. 010-4340970
w.roza3@kprplanet.nl

De Veluwe

J.G. (John) Muller
Groeneveldstraat 115
3862 XE Putten
Tel. 0341-845264
j.muller793@upomail.nl

Regio Utrecht/'t Gooi

De heer A. Mouwen
tel. 030-6951179

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toke, PR. en Voorlichting

J. (Sjef) Franken
Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl

Postzegels

J. Hoevelaken
Weerdestein 175
6714 CN Ede
Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul R.G. Gommers
Alb. Nieuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231

E-mail: ppg.gommers@kprmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede, Tel. 0318-614557.**
De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo) voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
VOMI kruidenbitter	€ 10,00		
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Bakker,	P.	Hoogvliet Rt	1 Huzaren van Boreel
Barneveld-Tump, Mw.	G.	Nunspeet	
Berge, v.d.	M.	Bergen op Zoom	33 AAT
Bokhout,	R.	Piershil	41 IBW
Bravenboer,	P.	Honselersdijk	?
Brooijmans,	W.J.J.L.	Steenbergen	Staf 5-3 RI
Dal, van	F.	Den Bosch	3-14 RI
Determan,	G.M.	Capelle a/d IJssel	GRG
Deursen, van	J.A.	Rotterdam	2 MIBA
Dreijer-de Jager, Mw.	S.	Wiltmarsum	
Everts,	J.	Zwartsluis	14 Zware mortieren
Ewijk, van	J.D.	Arnhem	?
Goossens,	H.	Milheeze	3-3 RI
Gussekkoo,	D.J.	Wassenaar	?
Herp, van	C.J.	Warmond	2-6 RI/1-15 RI
Hoek, van	G.	Heerenveen	RVA
Huisman,	J.	Eindhoven	41 Genieparkcie
Ieperenburg, van	J.H.	Vinkeveen	?
Kool,	J.C.	Oud Alblas	41 RVA
Koopman,	T.	Heerenveen	5-1 RI
Laaf, de	G.	Hilvarenbeek	5-6 RI
Laurent,	C.J.	Batenburg	2-14 RI
Linden, van der	J.	Rhoon	Marbrig
Lolkema-Nobels, Mw.	?	Sneek	
Lozekoot,	C.	Sint Philipstand	KM NNG
Lucas,	A.	Purmerend	VBBJ
Man, de	M.	Uden	42 ZMC
Meyden, van der	J.H.	Hardinxveld Giessendam	423 BI/6-5 RI
Molenaar,	J.	Rozenburg (ZH)	1 HUPVA
Noord, van	H.	Zwijndrecht	KL
Onnen,	M.	Warnsveld	Veldarts
Paauwe,	J.	Serooskerke	5-3 RI
Philipsen,	Th.	Nijmegen	Inf West Java
Post,	J.	Nieuwendijk	423 BI/6-5 RI
Reterink,	G.J.	Schalkhaar	?
Roeleveld-van Roon, Mw.	E.	Den Haag	
Ruiter, de	K.	Vught	4-10 RI
Schipperen,	J.	Teteringen	5-3 RI
Schulji,	H.	Elst	4-7 RI
Smits,	J.	Best	7 RVA
Snel,	H.	Krimpen a/d IJssel	4-4 RI
Stulj-Spek, Mw.	J.	Langerak	
Tersteeg,	A.F.	Dronten	4-4 RS
Verkleij,	H.M.	Haastrecht	4-10 RI
Verstegen,	W.	Tilburg	6 BI + 41 Painfbat
Vinke,	A.M.	Rotterdam	KM NNG
Vlietman,	P.	Brampton/Ontario/Canada	4-2 RI
Vos,	J.	Wijk en Aalburg	3e Paardendepot KNIL
Vromans,	P.	Naaldwijk	5 GRG
Waarl, de	M.	Den Haag	423 BI/6-5 RI
Wegen, v.d.	G.	Tilburg	DMP-IBW
Westenberg,	G.J.	Barendrecht	Vbdd
Wilms,	G.	Beek en Donk	Veldart NNG
Zijlstra,	J.	Wolvega	421 BI/6 GRJ
Zonder,	Th.S.V.	Annen	3-3 RS

Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.

sociale
VOMI

SOBAT

vfonds
investeert in
VREDE



“Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening”

Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen



Monuta 

De steun bij iedere uitvaart.

Oproep

SOBAT

Mijn naam is Lucas Venner. Ik ben zeer geïnteresseerd in het Indië verleden van mijn grootvader. Mijn grootvader was Alfons, Hendrik Venner, soldaat der eerste klasse (OVW'er). Hij is geboren op 21 november 1920 te Horst, later woonachtig in Horn. Hij heeft van 14 oktober 1945 tot 19 mei 1948 gediend bij 2-6 RI (OVW-bataljon) en is in oktober 1945 via Engeland en Malakka naar Semarang (Midden-Java) vertrokken.

Mogelijk heeft u bij dezelfde eenheid gediend en/of heeft u mijn grootvader gekend. Zoja, dan hoor ik dat graag van u. Mijn e-mailadres is: lucasvenner@hotmail.com

U mag uw informatie ook aan de secretaris van de redactiecommissie van 'SOBAT' toezenden. Met belangstelling wacht ik uw reactie(s) af.

Veteranenhotels

voor jong en oud

Meer informatie over onze hotels of andere aanbiedingen kunt u vinden op onze website: www.veteranenhotels.nl



Hotel De Foreesten (NL) ****

Midden in het groene hart van de Veluwe, aan de rand van het pittoreske dorpje Vierhouten, ligt 4* Hotel de Foreesten. Een aanrader voor wie op zoek naar rust is en van een natuurlijke omgeving wil genieten. De vele wandel- en fietsroutes voeren u langs uitgestrekte heidevelden en bossen en schilderachtige dorpjes. Bij terugkomst kunt u heerlijk nagenieten met een kop koffie bij de open haard in onze brasserie of in de jacuzzi.

Gortelseweg 8 • 8076 PS • Vierhouten • T: 0577-411323 • www.foreesten.nl



Hotel Eurotel Atlas (NL) ***

Is door de Nederlandse Hotel Classificatie geclassificeerd met drie sterren. Het hotel is gevestigd in het centrum van het gezellige en toeristische Valkenburg. Vanuit het hotel loopt u zo het warme hart van Valkenburg in met zijn winkelstraatjes, monumenten en musea en uiteraard kunt u hier volop genieten van de welbekende Limburgse vlaai.

Nieuweweg 7 • 6301 ES • Valkenburg • T: 043-6015341 • www.atlashedels.nl



Hotel De Oringer Marke (NL) ***

Gelegen aan de brink in het dorp Odoorn is De Oringer Marke een ideaal uitgangspunt voor mooie fiets- en wandeltochten door de prachtige natuur van Drenthe. Het hotel bevindt zich bovendien op slechts zeven kilometer afstand van Emmen met zijn beroemde dierenpark. Uitstapjes naar museumdorp Orvelte, Bourtange, Westerbork en het hunebedcentrum in Borger liggen op steenworp afstand.

Hoofdstraat 9 • 7873 BB • Odoorn • T: 0591-519000 • www.deoringermarke.nl



Hotel Panoramablick (D) ***

Hotel Panoramablick ligt op één van de mooiste en rustigste plekjes van 't Sauerland, in het bergdorpje Wildewiese. Panoramablick is de ideale uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietstochten of u kunt een bezoek brengen aan o.a. het vakwerkstadje Soest en de druipsteengrotten. In de winter, als er sneeuw ligt, kunt u skiën, langlaufen of rodelen vanuit het hotel.

Wildewiese 10 • 59846 Sundern-Wildewiese • T: 0049-(0)2395 1313 • www.hotelpanoramablick.nl

5-daags All Inclusive midweek arrangement

- 4 x logies in 2-persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 x lunchpakket
- 4 x 3-gangen diner
- GRATIS consumpties van 18.00 tot 23.00 uur
incl. binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap

van maandag tot vrijdag
in één van deze
veteranenhotels

van
~~€ 231,-~~
€ 195,-

p.p. in winterseizoen
van oktober t/m mei
incl. hoteltoeslag

In het zomerseizoen (juni t/m september) is dit arrangement voor
veteranen € 229,- normaal 258,- p.p. (exclusief toeristenbelasting)

Bij ons betaalt u **GEEN RESERVERINGSKOSTEN!**

Van elk geboekt veteranenarrangement gaat 10 euro naar een fonds voor veteranenactiviteiten zoals zuidelijk ondersteuning en de jaarlijkse veteranencruise voor gewonde veteranen!



in samenwerking met
veteraneninstituut