

31ste jaargang • nummer 165 • april 2016

SOBAT



VOMI



ULTRA ALL INCLUSIVE 40% KORTING

Nieuw bij BTR Reizen zijn de Ultra All Inclusive vakanties.

Hiervoor hebben wij een mooie aanbieding naar Hotel de Elderschans, fraai gelegen aan de Belgische grens in Zeeuws-Vlaanderen. Een ideale bestemming voor diegene die willen genieten van heerlijke wandelingen, fietstochten en prachtige uitstapjes.

De Belgisch Noordzee met mooie plaatsen als; Oostende, Blankenberge en Knokke-Heist en de historische steden Brugge en Gent zijn gemakkelijk en snel te bereiken. Daarnaast kunt u in Hotel de Elderschans in een ontspannen sfeer genieten van een 'Ultra All Inclusive' verblijf, waar u aan de bar met lounge tussen 11.00 en 22.00 uur onbeperkt uw favoriete drankjes kunt bestellen.

Hotel de Elderschans

Hotel de Elderschans is rustig in de bossen gelegen even buiten de het Zeeuws plaatsje Aardenburg. Het hotel schikt over een receptie, bar met lounge en een sfeervol restaurant. De kleurrijke kamers van Hotel de Elderschans zijn voorzien van gratis Wi-Fi, een televisie, minibar, waterkoker en een badkamer met een douche en toilet. 's Ochtends begint u de dag met een heerlijk ontbijtbuffet in het hotel-restaurant. Bij mooi weer kun je op een van de zonneterrassen een lunch gebruiken. 's Avonds worden diverse gerechten geserveerd die u tijdens een diner in het hotel-restaurant kunt nuttigen. Ben u toe aan wat ontspanning? Relax dan in de sauna of kom tot rust in een van de lounges onder het genot van een hapje en een drankje.

Tevens beschikt het hotel ook over een fitnesscentrum.

Geniet iedere dag in Hotel de Elderschans van een Ultra All Inclusive vakantie

Inclusive

- Logies met ontbijt tussen 08.00 - 11.00 uur
- Lunchbuffet tussen 12.00 - 14.00 uur
- Avondbuffet tussen 18.00 - 20.00 uur
- onbeperkt alle dranken van de kaart (A-merken)
- met champagne, whisky en wodka (bar geopend tussen 11.00 en 22.00 uur)
- onbeperkt gebruik van sauna en fitness

Exclusief

- Toeslag 1-persoonskamer: 100%
- Toeristenbelasting € 1,85 p.p. p.n. bij hotel voldoen
- Reserveringskosten € 20,00 per boeking



Uitgaanstips

- Historisch Brugge, 23 km.
- Het bruisende Knokke-Heist, 16 km.
- Heerlijke wandel- en fietstochten
- Gezellig winkelen in de mooie Zeeuwse plaats Sluis 4 km.
- Historische stad Gent, 38 km.
- Uitwaaien aan de Belgische Noordzeekust.
- Mooie strand van Cadzand



Voorjaar 40% Korting, te boeken t/m juni

Ultra All Inclusive	Normale prijs	Nu slechts voor
2 dagen / 1 nacht	€ 99,00	€ 59,50
4 dagen / 3 nachten	€ 249,00	€ 149,50
6 dagen / 5 nachten	€ 399,50	€ 239,50

Zomer 40% Korting, te boeken van juli t/m sept.

Ultra All Inclusive	Normale prijs	Nu slechts voor
3 dagen / 2 nachten	€ 266,00	€ 159,50
4 dagen / 3 nachten	€ 399,00	€ 239,50
6 dagen / 5 nachten	€ 648,00	€ 389,00
7 dagen / 6 nachten	€ 765,00	€ 459,00

Aankomst vrijdag en/of zaterdag € 10,00 per nacht toeslag

Najaar 40% Korting, te boeken van okt. t/m dec.

Ultra All Inclusive	Normale prijs	Nu slechts voor
3 dagen / 2 nachten	€ 199,00	€ 119,50
4 dagen / 3 nachten	€ 299,00	€ 179,50
6 dagen / 5 nachten	€ 482,00	€ 289,00
7 dagen / 6 nachten	€ 582,00	€ 359,00

Aankomst vrijdag en/of zaterdag € 10,00 per nacht toeslag



'All-Inclusive' Hotels

All Inclusive Autovakanties & Bus excursiereizen 2016

BTR Reizen biedt alle Veteranen
10% korting op al haar aangeboden
All Inclusive Hotels vakanties.

* niet in combinatie met andere aanbiedingen en acties

Populair bij vele Veteranen en oud Militairen zijn de Soldiers and Veterans Hotels, maar inmiddels ook de All Inclusive Hotels vakanties van BTR Reizen.

Deze biedt in samenwerking met vele gastvrije *** en **** hotels -autovakanties - aan waar volop genoten kan worden van een 'All-Inclusive' vakantie.

BTR Reizen beschikt momenteel over zo'n 35 All Inclusive Hotels gelegen op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland. Zeer gewild zijn de **Speciale Voordeel Weken**. Interesse in deze extra Voordeel Weken en alle andere All Inclusive Hotels vakanties, zie www.BTRreizen.nl of bel 055 - 5059500 voor gratis folder.



va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel De Vossenbergh ***
Vierhouten / Veluwe



Nieuw va. € 249,- p.p.

All Inclusive Hotel Het Jagershof ***
Nunspeet / Veluwe



va. € 210,- p.p.

All Inclusive Hotel Donnenhoeve ***
Nunspeet / Veluwe



va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel 't Trefpunt ***
Made / Noord-Brabant



va. € 224,- p.p.

All Inclusive Hotel Op de Boud ***
Valkenburg / Zuid-Limburg



va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel De Drie Dorpen ***
Ankeveen / Gooi & Vechtstreek



Nieuw 5 daagse Bus excursie vakantie
naar All Inclusive Hotel Gaasterland ***
Rijs / Friesland nu al vanaf € 299,- p.p.

Nieuw in 2016 bij BTR Reizen zijn de Busexcursie
vakanties naar All Inclusive Hotel Gaasterland,
fraai gelegen in het Friese dorpje Rijs.

Uw reisprogramma:

- Dag 1: heen via Urk naar Friesland
- Dag 2: Door Friesland en rondvaart Sneekermeer
- Dag 3: Hindeloopen en Aldfaers Erf route
- Dag 4: Orchideeënhoeve Luttegeest
- Dag 5: Kastelen route Paleis Soestdijk en terug

Data en prijzen en korting:

- Van ma. 11 t/m vr. 15 april € 332,- -/ 10% € 299,- p.p.
- Van ma. 8 t/m vr. 12 aug. € 350,- -/ 10% € 315,- p.p.
- Van ma. 26 t/m vr. 30 sept. € 350,- -/ 10% € 315,- p.p.

Inbegrepen:

- Reis per luxe touringcar met chauffeur /reisleider
- Prachtig excursieprogramma inclusief entreegelden
- All Inclusive hotel verzorging bestaand uit:
 - ✓ 4 x logies met ontbijt
 - ✓ 5 x lunch
 - ✓ 4 x 3-gangendiner
 - ✓ GRATIS 4 avonden drankjes van 18.00 - 22.00 uur
 - ✓ Luxe kamer met modern comfort en hotel met lift
 - ✓ Gehele dag gratis koffie en thee van zelfbedieningsbar

Niet inbegrepen:

- Toeslag 1-persoonskamer € 50,-
- Reserveringskosten € 20,- per boeking

Instap: Rotterdam - Den Haag - Amsterdam - Utrecht



Nieuw va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel Brauer ***
Treis-Karden / Moenzel / Duitsland



va. € 189,- p.p.

All Inclusive Hotel Heiderhof ***
Westerwald / Duitsland



va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel Altastenberg ***
Sauerland / Duitsland



va. € 209,- p.p.

All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***
Teutoburgerwald / Duitsland



va. € 197,- p.p.

All Inclusive Hotel Het Witte Veer **
Witveen / Drenthe



va. € 246,- p.p.

All Inclusive Hotel Princess ***
Beekbergen / Veluwe



va. € 206,- p.p.

All Inclusive Hotel 't Holt **
Diepenbeem / Twente



va. € 249,- p.p.

All Inclusive Hotel Westerburcht ***
Westerbork / Drenthe



BTR REIZEN



055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetamensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
P. de Hoogstraat 6
6181 DH Eindhoven
Tel. 046-4360607
E-mail:
l.noordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Oesel
Van Hobokenhaven 63
2903 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
klauscosek@fve.nl

1e Penningmeester
A. Luttendijk
Voordijk 475
2903 BE Barendrecht
Tel. 0180-618425
E-mail:
aem.luttendijk@pobox.nl
Banknummer
NL49 RABO 0180 4201 43
of
NL02 INGB 0004 2505 98
i.o.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e Penningmeester
P. Bergman, Smoeljeshof-
straat 11, 6005 SC Weert
Tel. 0495-564641/
06-12202692. E-mail:
pbergman49@online.nl

Vz./secr. Soc. Comm. Wil P.J. Falck
Stellingsweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0561-688772
Mobil: 06-15100579
E-mail:
vomi-soccomm@kpnmail.nl

Vice-vz./Budgethouder Th.H.A. Rump
Albrosstraat 14
2352 DG Leiderdorp
Tel: 071-5416936
E-mail:
Theerump@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland A.M. Mol
De Wiezelboom 9
8532 JT Steenvijk
Tel. 0621-612065
E-mail:
a.m.mol@online.nl

Eredleden
R. Grit, J.P. Bam,
Q. de Jong,
F.J.F. Smoorenburg.

Leden van verdienste
G.C. Meuwse; T.J. Gastra; M. Vis;
A.M. v.d. Vliet; Bloem; B. Visscher;
J. Franken; P.J.G.M. de Waardt; J. Oldenbeuving;
E.P. Welter; J. v.d. Ham; H.H.M. Meijer;
F.W. Ruyvenhoven; A.W. Scholten; J. Krikke;
G.M. Nattekaas-Determan; F.J. Nattekaas;
K.J. Oesel

Doelstellingen Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI-NL)

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideale, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het bijhouden en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwzenlijken.

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden
C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd
Dr. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd
J.H. de Nijm, Luitenant-generaal der Infanterie bd
Prof. dr. R.A.C. Hoksbergen, Emeritus hoogleraar

Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Determan
Amstelpad 17
3181 EA Rozenburg
e-mail: vomsicb@gmail.com

Correspondentie:

1. Opzake nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)

Secretaris/redacteur E. Falck
De Bongerd 94
5345 JW Oss
Mobil: 06-54974053
E-mail: efalck@xs4all.nl

Fotobewerking/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)

Advertenties K.J. Oesel (zie onder bestuur)

Voorplaat: "Leeste 2016"

Drukker Zalsman, Zwalve

Sluitingsdatum inzenden kopij:
Nr. 166 22-04-2016

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Van de Voorzitter

Pas naderhand is het bestuur van VOMI Nederland geïnformeerd dat ons gewaardeerde erelid Eb Pereboom (oud-voorzitter VOMI Noord-Holland) is overleden. Daarom konden wij helaas niet de passende bijdrage aan zijn uitvaart leveren die hij vanwege zijn grote verdiensten voor onze vereniging zeker had verdiend. Dat hij mag rusten in vrede! Met het in de loop van de tijd onontkoombaar wegvallen van onze leden, beraadt het bestuur zich er al geruime tijd over hoe over enkele jaren onze vereniging tot een waardig einde kan komen. Een belangrijk aspect daarbij is het tijdig veiligstellen van het "erfgoed" voor het nageslacht. Na de zgn. Sweep van Bartels in 2010, een inzameling van brieven, documenten, fotoboeken, etc. van Indië-gangers, worden door de bestuursleden nog geregeld door ons ontvangen schenkingen aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag overgedragen. Het aantal van tweehonderd is inmiddels al ruim gepasseerd. Met het Museum Bronbeek in

Arnhem zijn wij in gesprek om interessante voorwerpen uit nalatenschappen uit de Indië-periode aan hen over te dragen. Sinds december 2015 wordt de VOMI website gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Daardoor is in de toekomst tevens de inhoud van de laatste jaargangen van ons blad 'SOBAT' via dit archief bereikbaar. Wij zoeken nog een mogelijkheid, zowel technisch als financieel, om ook de oudere jaargangen te digitaliseren en over te dragen waardoor een schat aan informatie over en uit de gehele bestaansperiode van VOMI behouden kan blijven. Als laatste zijn wij recent begonnen om de website van VOMI Nederland aan te vullen met een hoofdstuk "monumenten en gedenktekens". Als deze gereed is, kunnen alle monumenten en gedenktekens in Nederland die herinneren aan Indië en Nieuw-Guinea, worden bekeken. Op het grootste deel van deze monumenten zijn de namen vermeld van militairen die in Indië en Nieuw-Guinea zijn omgekomen. Voor monumenten in de Provincie Zuid-Holland is

dankbaar gebruik gemaakt van het boek hierover dat reeds enige jaren geleden tot stand kwam door de inzet van ons erelid Ger de Jong en wijlen Jo de Jong en Ben Weljs. Zelf heb ik alle monumenten in Limburg geïnventariseerd en beschreven. Een flinke klus maar het begin is er nu. Het is nu zaak de vaart erin te houden want de tijd begint te dringen. Zodra binnenkort de eerste resultaten zichtbaar zullen zijn op onze site, bent u van harte welkom om met uw opmerkingen en aanvullingen bij te dragen aan een verdere verbetering. Op het moment van schrijven, begin maart, is het rustig aan het "politieke" front met betrekking tot het onderwerp oorlogsmisdrijven in Indië. Of de hoorzitting waarover ik in het februari-nummer melding maakte, doorgaat, is nog niet bij mij bekend. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en u op de hoogte houden.

Uw voorzitter, Leen Noordzij



Herdenking Provinciaal Indië-Monument Groningen

Dinsdag 7 juni 2016 op Begraafplaats Selwerderhof,
Iepenlaan 204, Groningen.
Aanvang 14.30 uur, einde 15.45 uur

Info:
Stichting samenwerkingsverband Veteranen en
Postactieve militairen Groningen (SVPG).

E.K. Hansen (voorzitter) 06-29386449
G. Tigchelaar (secretaris) 06-21562673
H. Graafhuls (penningmeester) 06-53256124

Indië

Uit mijn dagboek van toen

Deel 4

Het wordt tijd dat ik de namen ga vermelden van de mensen die bij het 1e peloton zijn ingedeeld en waarmee ik de komende tijd zo goed mogelijk moet zien door te komen.

Vaandrig Kok

Sergeant Van Vliet
Soldaat Van Elven
Soldaat Van Dijk

1e geweergroep

Korporaal Kabel

Sid De Roo
Sid Wever
Sid Winters
Sid Winter
Sid Westra
Sid Wolf
Sid Koops
Sid Withaar
Sid Wams

2e geweergroep

Korporaal Hamming

Sid Van Zomeren
Sid Van der Veen
Sid Westendorp
Sid Bleeker
Sid Stam
Sid Wubkes
Sid Meyers
Sid Wessellink
Sid Zwiars

3e geweergroep

Korporaal Van 't Hof

Sid Aarens
Sid Evers
Sid Draaijer
Sid Akkermans
Sid Zomer
Sid Bakx
Sid Brugman
Sid De Vries
Sid De Weert

Donderdag, 18 december 1947

Als ik wakker word, moet ik eerst even denken: waar ben ik ook weer? O ja, we zijn in Palopo. Nico Wiersema ligt nog heerlijk te slapen onder zijn klamboe. Het is nog vroeg dus laat ik hem nog maar even lekker doorpitten. De zon is net op. Alles ziet er heel vredig uit. Zachtjes ga ik naar de mandkamer om me te wassen en aan te kleden. Wanneer ik terugkom is Nico inmiddels wakker geworden. Ik vertel hem dat ik hem in zijn slaap heb horen knarsetanden. Hij gelooft me niet erg, dat zie ik aan zijn gezicht.

In de loop van de dag krijgen wij een djongos toegewezen. Een klein vriendelijk kereltje. Zijn naam is Mohammed. We hebben het beslist met hem getroffen, want bij terugkomst



Onze kleine djongos

vanmiddag was de kamer netjes opgeruimd en het was goed lag schoon en gestreken op de stoel.

Vandaag is het de tweede dag na onze aankomst in Palopo. Samen met korporaal De Jong ga ik de omgeving een beetje verkennen. Tijdens onze wandeling maken we kennis met de heer Pllaat, sergeant bij het KNIL. Hoewel hij nog nooit in Nederland is geweest, blijkt hij de Nederlandse taal heel goed te spreken. Na wat heen en weer gepraat, nodigt hij ons uit volgende week zondag eens bij hem langs te komen.

Zondag, 21 december 1947

De morgen gebruik ik om brieven naar huis te schrijven. Als ik daarmee klaar ben, is het inmiddels 12.00 uur. Afgesproken was dat we vanmiddag met z'n vijven de bergen zouden ingaan. Buiten staan ze al op mij te wachten. Nico Wiersema, Klaas Smit, Piet de Jong en Kees van 't Hof,

Nico en Klaas wonen beiden in de provincie Groningen, Piet en Kees zijn echte Rotterdammers. We kunnen gelukkig goed met elkaar overweg. Als je zo ver van huis bent, is het wel fijn wanneer je met bepaalde problemen bij anderen terecht kunt. Ook de andere kaderleden van onze compagnie zijn over het algemeen wel prettige mensen. Alleen kapitein Bakker, onze compagniescommandant, mag ik niet zo graag. Op mij komt hij over als een echte knorrepot, die nooit tevreden is en zeer achterdochtig. De jongens van onze compagnie zijn voornamelijk afkomstig uit het Noorden en de Achterhoek. In het begin heb ik wel erg aan hen moeten wennen. Ze zijn zo heel anders dan de jongens uit de grote stad. Veel stugger, minder emotioneel, minder spraakzaam. Nu ik hen iets beter ken, weet ik dat het fijne, betrouwbare jongens zijn - zeker diegenen van mijn peloton - waarop je kunt bouwen. Ik merk dat ik een beetje ben

afgedwaald.

We stappen in de auto die gereden wordt door soldaat Ie klas Achmed. Een vriendelijke jongen van het KNIL, die voor langere tijd aan ons peloton is toegevoegd.

Buiten de poort van de tangsi (kazern) rijden we langs het huis van de 'Datoe' (hoofd van de bevolking) richting Rantepao. Voor het huis staat een vrijheidsboompje. Het is niet duidelijk door wie en waarom geplant. Misschien wel door kapitein Westerling, die dit hele gebied bevrijd heeft van peloppers (ongeregelde troepen).

De weg van Palopo naar Rantepao is vrij breed en goed berijdbaar. We hebben het wel anders meegemaakt. We stijgen langzaam, beneden ons zien we kali's en sawahs, die trapsgewijs tegen de bergen zijn aangelegd. Een fantastisch uitzicht levert dit op. In de verte zien we een klein jongetje op de rug van een karbouw. Deze trekt met een



Henk voor het huis van de 'Datoe



Daar ergens ligt Holland

ploeg scherpe voren in de zware kleigrond. Vogels zwermen er omheen en pikken op wat van hun gading is.

Als we op het hoogste punt van de berg zijn aangekomen, stappen we uit en snuiven de heerlijke frisse lucht naar binnen. Stil kijken we om ons heen. Wat is het hier mooi, stil en vredig. Ineens bedenk ik me dat ons de komende tijd wel iets anders te wachten zal staan. Wat zal ons de toekomst brengen? Ik huiver al bij de gedachte. Als we terugrijden naar het kampement, denk ik aan thuis. Wanneer zullen we elkaar weer zien?

De dagen volgen elkaar snel op. Veel dienst hebben we nog niet verricht. Het is vandaag Eerste Kerstdag, zo'n feestdag is voor eenieder van ons erg moeilijk. Of je nu katholiek, protestant of niet-kerkelijk bent, zo'n dag doet je toch altijd méér aan thuis denken dan elke andere willekeurige dag. In Nederland gaan de meesten immers met het hele gezin naar de kerk en na afloop daarvan gezellig met elkaar kerstliedjes

zingen rond de kerstboom. Ons kerstfeest hier loopt echter uit op een fiasco. De bedoeling was dat er een kerstdiner zou worden georganiseerd. Door een verkeerde organisatie gaat echter alles mis. Er wordt wel gegeten, maar het is zeker geen kerstdiner. In de loop van de avond worden er nog kerstpakketten uitgedeeld, die ons door mensen uit Nederland zijn toegezonden. Een leuk gebaar vind ik zelf. Later op de avond wordt het jammer genoeg een zuipbende. Ik besluit naar mijn kamer te gaan en een brief te schrijven aan de mevrouw die mijn pakje heeft verzorgd. Later die avond schrijf ik het volgende gedicht voor mijn aanstaande schoonmoeder, die sinds kort definitief weet dat haar man inderdaad door de Nazi's in Kamp Vught om het leven is gebracht.

*Zo moeilijk is voor u dit leven
Voor u die het mooiste heeft
gekend
De liefde werd u steeds
gegeven
Maar is nu plotseling
gestremd.*

*Die schurken, ja die tirannen
Hoeveel leed hebben die ons
toegebracht
Vermoordden kinderen,
vrouwen, mannen
Die voor ons hielden trouw de
wacht.*

*Uw man is in de strijd
gebleven
Was trouw aan Koningin en
land
Niets kon hem weerhouden
naar een streven
Voor een vrij, vrij Nederland.*

*O, zielsverdriet houdt op met
knagen
O, God help hen en wees nabij
Opdat ze het rustig mogen
dragen
Tezamen met ons, zij aan zij.*

*O Heer, wij danken U van harte
Wat Gij voor hen nu hebt
gedaan
Verzacht de pijn en ook hun
smarten.
Opdat het niet zal verder gaan.*

Henk van Vliet

Op naar Nederlands Nieuw-Guinea (deel 4)

Maar liefst 156¹ Nederlandse militairen zijn in de loop van de jaren 1942-1962 in Nieuw-Guinea (NG) gesneuveld of verongelukt. Ongelukken, vooral auto- en vliegtuigongevallen, kwamen er nogal eens voor. Op Biak was ik bij een van deze tragische gebeurtenissen indirect betrokken. Sergeant-majoor Johan Otto van de Inlichtingendienst (Sectie 2 Inlichtingen en Veiligheid) kwam bij een auto-ongeluk, zo maar door een klapband, op 16 november 1961 tragisch om het leven. Zijn vrouw en vijf dochters konden eind 1961 diep getroffen en volstrekt onverwacht weer naar Nederland terugkeren. Zijn chauffeur sliep toevallig precies tegenover mij. Die had het ook niet meer en is vervroegd naar Nederland teruggestuurd. Het aantal door vuurcontact omgekomen Nederlandse militairen en Papua vrijwilligers op NG staat overigens niet in verhouding tot de meer dan

4.000 Amerikaanse en Australische militairen die in de zomer 1944 sneuvelden bij de herovering van NG op Japan. Ook niet tot de vele duizenden Japanse soldaten die daar in die oorlogsperiode van 1944 zijn omgekomen. In juni 1944 kwam Biak namelijk pas na heftige tegenstand van de Japanners weer in Amerikaanse handen.

Op Biak waren in onze tijd nog veel herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Allerlei oorlogsmaterieel lag op de stranden te roesten. De grotten vanwaar de Japanse militairen tot het laatst toe wanhopig tegenstand hadden geboden, lagen nog vol met 'restanten'. Aan Nederlandse zijde vielen bij gevechtsacties 9 doden te betreuren, van hen twee militairen op de laatste dag vóór de ondertekening van de overdracht. Veel Indonesiërs zijn door ons gevangen genomen. In totaal ruim 500². Vaak waren ze blij

dat ze dan weer te eten kregen en die vreselijke jungle achter zich konden laten. Ik heb een keer een aantal van hen naar ons gevangenkamp op Woendi mogen brengen. Een eiland dat vanaf Biak ongeveer drie uur varen was. Onderweg zag je vliegende vissen en als je aankwam, leek Woendi wel een Bounty eiland, zo mooi was het. Prachtige, brede, schone stranden met aan de rand hoge palmbomen vol met kokosnoten. Je had met die Indonesische jongens te doen. Die kleine, magere jochies die ook maar door Soekarno waren gestuurd. Hoewel ze met een serieus wapen in hun handen natuurlijk levensgevaarlijk waren, bij enkele infiltraties bleek dat dan ook. We hebben op Biak wel enkele malen echt alarm gehad. Indonesische vliegtuigen zouden naar ons onderweg zijn geweest. Biak met zijn vliegveld was dan het hoofdoel. Het is er



Bofors kanon 40 mm

uiteindelijk nooit van gekomen, gelukkig maar.

Continu paraat

Op 17 februari 1962 werd op Biak een verhoogde paraatheid afgekondigd, die tot 20 augustus 1962 zou duren. De in stelling staande vuurmonden van de Bofors 40 mm. kanonnen dienden onafgebroken bezet te worden. Dit was niet voor alle jongens even plezierig. Ja, tropenkolder bestaat echt, vooral als je bang bent 's nachts voor al die onbekende geluiden uit de jungle en je geen hand voor ogen kan zien. Sommige jongens hielden dat dus niet vol, die eenzame nachten, de kaki ampat (vlervoetige erg groot uitgevallen hagedis) die aan je tenen dreigde te knagen en de verschrikkelijke verveling overdag.

Eens in de week kwam ik met jeep en chauffeur geld of post bij de mannen brengen. Dat verhoogde de stemming wel wat, maar beter nog was de wagen met proviand en drinken die regelmatig langs kwam. Die luchtpost was trouwens voor iedereen (ook voor mij) belangrijk.

Aardige brieven van familieleden en contact met het thuisfront is voor de stemming van militairen nu eenmaal buitengewoon belangrijk en om de moed erin te houden. Voor mijn chauffeur en mijzelf waren de karangwegen geweldig. We probeerden steeds of we bij bepaalde drempels de wagen met vier wielen tegelijk in de lucht konden krijgen. Afijn, we hebben het overleefd.

*René Hoksbergen
(lichting 60-4)*

1 Volgens Andreas Schelfhout, zelf NG veteraan. Hij heeft verschillende goed leesbare boeken over zijn ervaringen en die van anderen op NG geschreven. Bekend is zijn: De zomer van 1962. De laatste gevechten om Nederlands Nieuw-Guinea, in het oerwoud en aan de conferentietafel. Voorburg: Uitgeverij U2pi, 2012, 7e druk. De opbrengst van dit boek komt ten goede aan projecten in NG. a.schelfhout@knid.nl

2 W. Klinkert, R.U.U.M. Otten en J.F. Plasmans (1992). 75 jaar luchtdoelartillerie, 1917-1992, pagina 173-185.



MASTENBROEK

UITVAARTVERZORGING

Deskundig en persoonlijk

0180 723204

Transparant en één aanspreekpunt

Mastenbroek Uitvaartverzorging staat voor kwaliteit in uitvaartzorg.

Met 28 jaar ervaring weten wij waar het om gaat bij het verzorgen van een uitvaart.

Transparant in de kosten en één aanspreekpunt vanaf de dag van overlijden tot en met de uitvaart.

Neem contact met ons op

Niemand wordt graag geconfronteerd met een overlijden maar als het zover is

dan wilt u de zekerheid dat alles rondom de uitvaart goed verloopt.

Neem gerust eens contact op, wij staan u graag te woord of maken een afspraak.

Kijk voor alle informatie en tarieven op:
www.ericmastenbroek.nl

Eerste Barendrechtseweg 180 b
2992 BS Barendrecht

SOBAT
9

Herdenking Roermond 2016

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op **zaterdag 3 september 2016**.

Nederlandse Veteranendag 2016

De **twaaftde** Nederlandse Veteranendag wordt gehouden op **zaterdag 25 juni 2016** in Den Haag.

Open dagen

Elk jaar houdt de krijgsmacht open dagen. Dan presenteren 2 krijgsmachtdelen zich aan het volk en iedereen is welkom om een blik achter de schermen te werpen.

Luchtmachtdagen

De Luchtmachtdagen 2016 zijn op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni op Vliegbasis Leeuwarden.

Landmachtdagen

De Landmachtdagen 2016 zijn niet op een kazerne. De diverse activiteiten vinden plaats in het hele land. Data, locaties en programma volgen nog.

Marinedagen

In 2016 zijn er **geen** Marinedagen.

Herdenking Indië Monument Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert donderdag 1 september 2016 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen. De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië Monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken.

Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.

VETERANENDAGEN 2016

Koninklijke Marine

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 1 juli te Den Helder.

Koninklijke Luchtmacht

Deze zal plaatsvinden op woensdag 7 september te Eindhoven.

Koninklijke Marechaussee

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 7 oktober te Apeldoorn.



Een verslag van mijn terugreis uit Nederlands Oost-Indië

Na een paar weken gewacht te hebben in Tjililitan -in barakken op een vliegveld in de buurt van Batavia (nu Djakarta)- werden we ingescheept op de "Kota Inten", een troepentransportschip. Iedereen had plezier, want eindelijk konden we op weg naar huis. Maar na twee dagen varen, brak de pokken (een zeer besmettelijke infectieziekte) uit aan boord. Het eerste slachtoffer was de chauffeur van onze kapitein. Hij kreeg een zeemansgraf: een verzwaarde kist vastgebonden op een schuinstaande plank, dan een toespraak, het koord werd doorgehakt en met een "een-twee-drie in Godsnaam" schoot de kist in de golven, kwam nog een paar maal naar de oppervlakte en toen was het voorbij. Enkele uren later landde op volle zee een watervliegtuig met artsen aan boord om iedereen te vaccineren en daarna moesten we maar afwachten. Toen we in Aden aankwamen, werden 5 man van boord gehaald die in quarantaine verzorgd moesten worden.

Het schip mocht niet de haven binnenlopen en we bleven dus buitengaats liggen. We kregen te horen dat we 37 dagen op zee moesten blijven en het schip (dat normaal de reis in 20 dagen deed) ging nu veel langzamer varen. Aan boord was er alleen maar verveling en angst.

Toen we uiteindelijk in Rotterdam aankwamen en dachten naar huis te mogen, kwam de volgende verrassing: we moesten in legertrucks plaatsnemen en werden overgebracht naar Amersfoort. Daar aangekomen stonden er twee grote tenten. In de eerste moesten we ons uitkleden, dan door een soort sluis waar ontsmetting plaatsvond naar de tweede tent. In deze tent kregen we een pyambroek en een handdoek waarna we via

een deur in de kazerne terecht kwamen. Hier moesten we nog vijf dagen blijven voordat we met een speciale bus naar huis mochten. In de bus zaten allemaal Limburgers. Men had mijn ouders laten weten dat ik om ongeveer vijf uur 's middags thuis zou zijn. Maar om half twee stopte de bus reeds voor mijn ouderlijk huis. Ik stapte uit de bus en ging naar binnen, er was niemand. Mijn ouders vond ik in de slaapkamer en waren net het zondagse kostuum aan het aantrekken. Mijn zus was met een vriendin naar de bakker om broodjes en vla te halen.



Daar stond ik dan met ongeveer vijftig gulden op zak. Na een maand moest ik mijn militaire kleding inleveren in Huis ter Heide (tussen Utrecht en Amersfoort). Mijn goederen waren incompleet -zo werd op het rapport vermeld- omdat ik een helmnetje miste. Hiervoor moest ik driedubbel betalen en er werd in plaats van 12 cent, nu 36 cent ingehouden van het bedrag dat ik daar toen uitbetaald kreeg. En dan kun je naar huis met plusminus 600 gulden. Het geld was ontoereikend om wat kleding,

schoenen en een fiets te kopen en dus moesten mijn ouders bilspringen. En daar sta je dan, zo arm als Job, zonder werk, geen traumateam en ook nog mensen die boos naar je keken. Ze hadden eens moeten weten wat er gebeurd was daar waar je vandaan kwam en hoe je met jezelf in de knoop zat. Nu nog, na zoveel jaren, zijn er dingen die je bij je zal moeten dragen tot je begraven wordt. Ik heb dit op papier gezet zodat de jeugd van nu weet wat hun grootvaders toen hebben doorstaan. Ze hebben bij hun terugkeer nog een trap nagekregen, hetgeen ze beslist niet verdiend hebben.



Wiel Creemers, Montfort (L)
OVW'er 2-10 en 2-15 RI
Oost-Java 1946-1949



Marineman zoekt diepten in wateren rondom Nieuw-Guinea (deel 1)

Deze keer mocht uw verslaggever te velde op bezoek bij een Marineveteraan die zich als bottelier, ziekenverpleger en manusje van alles logistiek méér dan verdienstelijk heeft gemaakt in Nieuw-Guinea. Een veteraan die nog altijd vol is van zijn verplichte uitzending naar dat prachtige Pulau Irian en naar eigen zeggen nog altijd 'profiteert' van de positieve ervaringen opgedaan daar in dat verre overzeese gebied. De herinneringen aan die tijd staan voor altijd in zijn geheugen gegrift.



Henk van Zundert

1938

We lezen 1938, een jaar waarin van alles gebeurt. Naast de dreiging van een Tweede Wereldoorlog is er het belangrijke bericht dat er voor het eerst olie wordt gevonden in Saoedi-Arabië. Wim Kan en Corry Vonk mogen hun bijzondere talenten tonen bij TV-experimenten in Amsterdam. Hitler benoemt Seyss-Inquart tot nieuwe Kanselier van Oostenrijk, wint de Italiaan Gino Bartali op 31 juli de Ronde van Frankrijk én... ziet één dag later de hoofdpersoon van dit verhaal, Henk van Zundert, het levenslicht.

Zo begon het allemaal

Hij wordt geboren te Tilburg in een arbeidzaam gezin, volgt

gedurende de oorlogsjaren de St. Jozef school en is bestemd voor de textielindustrie. Tilburg, wellicht beter bekend als de Kruikenstad, tilmert aan de weg met zijn vele textiel fabrieken. Misschien mag hier een korte uitleg over deze 'Kruikenmythe' volgen: De bijnaam van de Tilburgse bewoners tijdens carnaval is 'Kruikenzeiker'. Die naam is verbonden aan het textielverleden. Er wordt verteld dat in die tijd de arbeiders hun urine in een kruik verzamelden, of wel in de 'kruik zeiken', en die riekende kruik mee namen naar hun werk. Een volle emmer zou 4 à 5 cent hebben opgeleverd. De urine wordt gebruikt voor het vollen, het wassen en verven van de stoffen. Het is nog altijd een geheim wie deze bijnaam heeft



Kruikenzeiker

bedacht, wel is bekend dat op maandag de urine totaal anders van samenstelling zou zijn geweest... te hoog alcoholpercentage misschien? In die tijd is het de gewoonte dat de zonen het beroep van hun vader volgen, dan wel voortzetten. Henk zijn ouders verwachten dat ook hij werkzaam zal zijn in de textielbranche. Maar nee hoor, hij heeft andere wensen, wil matroos worden, bij de marine zijn ze niet op zoek naar textielarbeiders. Ondanks onbegrip thuis, kiest hij voor de ambachtsschool en volgt, met prima resultaat, de opleiding tot constructiebankwerker.

Bij de Marine moet je zijn

April 1957 is het zo ver, hij wordt opgeroepen voor de zware marinekeuring in Voorschoten. Vijf lange dagen moet hij afzien, maar hij doorstaat dat alles en kan beginnen aan zijn opleiding in Hollandse Rading. Op 18-jarige leeftijd verlaat hij het ouderlijk huis, heeft zijn hart gevolgd en wordt matroos, Hr. Ms. De Zeven Provinciën is zijn 1e schip, diverse wereldzeeën worden bevaren. Ook maakt hij kennis met het onuitputtelijke marine jargon en probeert de soms schalkse termen onder de knie te krijgen. Hij leert wat 'bakboord' en 'stuurboord' is én ook niet onbelangrijk: het verschil tussen 'Blauwe hap' en 'Zeeuwse rijsttafel' (Indische maaltijd of Bruine bonen met rijst, spek, uien en piccalilly). Hij wordt aan boord 'klaargestoomd' tot 'bottelier' (beheerder van de rantsoenen) een apart dienstvak tot 1979, dat nu 'werkzaam bij de logistieke dienst' wordt genoemd. Zijn opleiding voltooit hij met glans en mag zich dan eindelijk volwaardig lid van 'de equipage' noemen. Alvorens naar Nieuw-Guinea te vertrekken



Hr. Ms. De Zeven Provinciën

is hij nog even werkzaam in/bij het marinehospitaal in Overveen, waar hij nog vlug even de opleiding tot hulpziekenverpleger volgt en met succes dat brevet in de wacht sleept. Nieuw-Guinea: 'Here I come'...

De kwestie Nieuw-Guinea

Op 27 december 1949 wordt Indonesië onafhankelijk, maar het westelijk deel van Nieuw-Guinea blijft buiten de soevereiniteitsoverdracht. Nieuw-Guinea zou kunnen dienen als vestigingsgebied voor Indische Nederlanders die niet in Indonesië willen blijven en die eigenlijk ook niet zo welkom zijn in Nederland. De bevolking bestaat uit Papoea's en Nederland vindt het belangrijk de bewoners te helpen richting zelfbeschikking. Misschien mogen ze in de na-

bije toekomst wel zelfstandig worden en zijn ze vrij om zich ja dan nee aan te sluiten bij Indonesië. Dit alles is tegen het zere been van Soekarno en een confrontatie ligt voor de hand. De relatie tussen Nederland en Indonesië wordt er niet beter op en helaas vaak gekenmerkt door toenemende vijandelijkheden en infiltratie van Indonesische strijders. Besprekingen onder leiding van Amerika vinden regelmatig plaats, de druk op Nederland wordt onhoudbaar. Op 15 augustus 1962, laat in de avond, wordt in New York de overdracht ondertekend. Talrijke autoriteiten hebben zich met de kwestie bemoeid, president Kennedy, prins Bernard, minister Joseph Luns en president Soekarno zijn de hoofdrolspelers in het dubieuze politieke spel, de Papoea's zelf komen nauwelijks aan bod.

Nederland is zijn Nieuw-Guinea kwijt, de Papoea's worden min of meer aan hun lot overgelaten, moeten verder maar nu onder het juk van Indonesië.

*Uw verslaggever te velde,
Jacques van de Ven*



SOBAT

Broeder Thomas en de drie rovers, 66 jaar later

Door Jan van der Vegt

Als ex-bestuurslid van de Stichting Veteranen 5-5 RI heb ik nog regelmatig contact met de dames Sonja Boeve en Gerri Prinsen, beiden dochters van veteranen van 5-5 RI, die sinds 1 juli 2015 samen het bestuur vormen van deze stichting. Zij hebben de taak op zich genomen om vanaf die datum er nog 15 jaar voor te zorgen dat er bloemen worden gelegd op de graven van onze gesneuvelde kameraden in Indonesië en bij ons eigen monument dat is opgesteld op de appèlplaats van de Johannes Postkazerne in Havelte. Ze doen dat in overleg met de Oorlogsgravenstichting. Vlak voor kerst 2015 werd ik gebeld door Sonja met de vraag of ik nog een paar boeken, destijds uitgegeven door 5-5 RI, in voorraad had. Zij kreeg daarover een vraag van Lisa Lucassen, kleindochter van Ad Lucassen (een veteraan van 5-5 RI).

Ad was opgeleid en ingedeeld bij de Grenadiers die werden uitgezonden naar het toenmalige Celebes. In het begin van 1949 werd zijn compagnie overgeplaatst naar 5-5 RI op Midden Java en daarbij ingedeeld als 4e compagnie.

Lisa is, samen met haar tante Doret Boekhorst-Lucassen, de oudste dochter van Ad, onlangs op zoek gegaan naar gegevens over de Indië-tijd van hun respectievelijke opa en vader. Hij heeft tijdens zijn leven heel weinig over zijn belevenissen in Indië verteld. Hij is overleden in 2007, maar nadat Lisa en Doret de brieven hadden gelezen die hij aan zijn moeder had geschreven, begrepen ze dat hij daar veel aangrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt. Gelukkig lazen ze daarin ook opgewekte verhalen, zoals toen hij eind 1949 meewerkte aan het op de planken zetten van

het kerstspel "Broeder Thomas en de drie Rovers", waarin hij de rol van Broeder Thomas speelde.

Lisa en Doret zijn nu op zoek naar meer informatie over hem en Sonja gaf de vraag van Lisa aan mij door. Ik had twee van de gevraagde boeken nog in voorraad en die heb ik vlak voor kerst nog naar hen toegestuurd met de mededeling dat ik zelf ook een boek had geschreven over mijn diensttijd met als titel: **"Daar woonde mijn huis en daar sloep mijn bed"**

Ook dit boek wilden ze graag ontvangen, maar helaas had ik er geen gedrukte exemplaren meer van en daarom stuurde ik ze de inhoud van het boek toe als bijlage bij een e-mail. Wat schetste mijn verbazing toen ik, slechts enkele uren na het verzenden daarvan, een reactie kreeg van Doret die het boek al helemaal had doorgelezen. Daarbij had ze ontdekt dat ik



bij dat bewuste kerstspel de toneelverlichting had verzorgd en daardoor haar vader wel zou kennen.

Helaas moest ik haar daarin teleurstellen, want ik kende hem alleen als broeder Thomas.

De inhoud van het kerstspel in het kort

Op kerstavond worden drie rovers, die aankloppen op de deur van een klooster en om eten vragen, door een pater weggestuurd. Deze pater krijgt hiervoor een uitbrander van de prior, broeder Thomas, die de rovers opzoekt met brood en wijn. Vervolgens neemt broeder Thomas ze mee naar het kerkje, waar ze voor het kind in de kribbe knielen en Hem aanbidden.

Het kerstspel werd heel mooi gespeeld (zie de beide foto's). Een achtergrondkoortje stond onder leiding van onze veldprediker, ds. Schut. De regie van het spel was in handen van onze aalmoezenier, pater Willems.



Het was voor mij een bijzondere ervaring om na 66 jaar deze herinnering uit 1949 op te halen en ik hoop dat deze publicatie de beide hieronder vermelde dames wat meer gegevens (o.a. over Ad Lucassen) zal opleveren.

Doret Boekhorst-Lucassen: Tel. 06-40715687 of 073-6422459; e-mail: pboekhorst@hotmail.com

Lisa Lucassen: Kabelgaststraat 85, 1033 DS Amsterdam;

e-mail: lisalucassen@live.nl



Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ★ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.

ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marleke Potappel
Leivenumseweg 6B, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 552 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: David Mammen
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Ronnie Reumer
Eindhovenesdijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Bakken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer: Aart Werkman
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Frank van Dekken
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Ad Mulwijk
Ottorloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0328 - 453 060



www.echos.nl

SOBAT

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 18)



R.J. de Rijk

Ondertussen hadden Alex en ik een vertrouwelijk gesprek in een aparte kamer met Matulesy en zijn korporaal F. Wattimena over de komende kaping en de orde aan boord van de KOALA'S. Ik gaf hen alle bijzonderheden die zij moesten weten als zij aan boord waren. Ik gaf hen ook informatie omtrent mijn doelstellingen en redenen, waarom ik de zijde had gekozen van de Jonge Repoeblik Maloekoe Selatan en ik wees hen op de eventuele risico's bij onze kaping. Alex voegde daar aan toe, dat er maar één man de gezagvoerder kan zijn en dat ik dat was. Iedereen zal mijn gezag moeten erkennen, óók voor wat betreft het gebruik van wapens aan boord bij o.a. een eventuele achtervolging door vliegtuigen en schepen van Soekarno. Ik zei hen verder dat e.e.a. ook was besproken met luitenant Scholten van het KNIL-kampement te Soerabaja en dat de detachementcommandant aan boord van de KOALA'S in overleg samen moet werken met ons om Ambon veilig te bereiken en dat een vertrouwelijk overleg aan boord zeer gewenst is. Ik vertelde Matulesy en Wattimena nog dat de regering van de R.M.S. vandaag reeds een radiografisch bericht van luitenant Scholten en overste Mouta ontvangen heeft over onze kaping van de KOALA'S en onze komst naar Ambon. Zowel sergeant Matulesy als korporaal Wattimena bevestigden ons dat zij volledig akkoord gingen met wat zij net vernomen hadden. Zij boden ons aan om de onder hun bevel staande militairen voor diverse diensten aan boord in te zetten, terwijl zij uit hun manschappen nog twee radiotelegrafisten c.q. seiners, een verpleegkundige, een motorist en twee roergangers

konden leveren. Ik zei hen daar gaarne gebruik van te willen maken en zou daar op terug komen, zodra wij het zeegat uit waren en Soerabaja goed en wel hadden verlaten.

Op dat moment hoorde wij een klopp op de deur en Solisa kwam ons vertellen dat ons eten was opgehaald. Wij beëindigden onze bespreking en begaven ons naar de huiskamer waar iedereen zijn eigen 'boenkoes' aan het uitzoeken was. Mijn vrouw was enorm druk met het verzorgen van alle militairen, vrouwen en kinderen om hen van benodigde borden en lepels te voorzien en vooral om het ijswater in te schenken, want iedereen had een pracht van een dorst. Wat zij deed, werd erg op prijs gesteld. Wat een prachtige Indische vrouw had ik, dacht ik bij mij zelf en daar was ik gelukkig mee! Doordat onze barang inmiddels in onze truck was geladen, was er ook weer meer plaats op de vloer en toen iedereen 'zat' viel er een vreemde stilte die alleen onderbroken werd door een

gezamenlijk gebed en daarna door het geluid van 34 etende monden. De wachtposten buiten werden eveneens niet vergeten en na mij daarvan verzekerd te hebben, hield ook ik alleen mijn mond open om mijn nasi goreng naar binnen te werken.

Het was ongeveer 20.30 uur toen iedereen gegeten had en alles opgeruimd was. Behalve enige handbagage van de vrouwen, was al onze rest-barang ingeladen en waren wij allemaal klaar voor vertrek. Ik had iedereen verzocht zich rustig te houden omdat wij dat straks nodig zouden hebben. Ik fluisterde zachtjes tegen Alex dat ik hoopte dat luitenant Masberg kans zou zien de radarpost van de marinekazerne Kruiserkade te misleiden op het tijdstip van onze kaping en vertrek met het m.s. KOALA'S. Hoe luitenant Masberg dat zou moeten doen, daar hadden wij geen flauw idee van. Ik had 's middags nog, kort na aankomst van het KNIL-detachement, Patti op mijn Harley weggezonden om een brief aan 'Paatje' af te geven, zulks mede in verband met de gewijzigde datum van vertrek en daarin nog even gewezen op het mogelijke gevaar van ontdekking door de radardienst met het verzoek e.e.a. ter kennis te brengen van luitenant Masberg. Met het verstrijken van de tijd kon ik merken dat de spanning bij iedereen begon te stijgen en ook Alex en ik hadden daar last van. Alex fluisterde mij nog toe te hopen dat die 500 man KNIL-militairen op Perak klaar zouden staan om ons eventueel bijstand te verlenen. Ik zei hem te hopen dat dat niet nodig was.



MLD, Lt-vlieger G. Masberg

Alex en ik hadden afgesproken dat wij zouden vertrekken met

de laatste overvaart van de KOALA'S om 23.45 uur, dus moesten wij om 22.50 uur van huis vertrekken om maximaal 10 minuten later aan de steiger van het Hamdok te zijn waar de KOALA'S zou afmeren. Terstond daarna snel uitladen en de KNIL-5-tonner en onze truck nabij de watertoren in het donker wegzetten evenals onze Harley's, zodat wij om 23.20 uur klaarstonden om bij aankomst van de KOALA'S terstond te embarkeren. Wij hadden berekend dat, met de beschikking van de ons ten dienste staande bemanning en KNIL-militairen in totaal 26 man, dit ruimschoots moest lukken.

Wij kenden het vaarrooster van de KOALA'S die om 23.30 uur zou aankomen en om 23.45 uur weer zou vertrekken naar Madoera (P.W.-steiger) om daar de nacht door te brengen. De Javaanse en Madoerese bemanning woonde op het eiland en kon zodoende thuis de nacht doorbrengen. De KOALA'S bleef aan de P.W.-steiger liggen onder toezicht van de wachtpost van de Marine Basis Politie aldaar. De afstand van ons huis naar de steiger van het Hamdok was \pm 900 meter, waarbij wij nog één hindernis te nemen hadden, n.l. de controlepost aan de Zuidpoort van de Marine Basis Politie,

's avonds de enige toegang tot de marinebasis.

Alex en ik hadden met de twee chauffeurs van ons 'konvool', Wattimena en Patti, reeds afgesproken, dat zij bij de Zuidpoort langzaam door moesten rijden, terwijl Alex en ik ieder van onze Harley zouden afstappen om ons te vervoegen bij de wachtcommandant, de hoofdagent 2e klasse Thio Thian Ting, met ons passeerbiljet van inspecteur Nijssen van de Marine Basis Politie. Wij hadden iedereen verzocht zich zo rustig mogelijk te houden tijdens het vertrek van huis, om zo min mogelijk aandacht te trekken.



Marine Etablissement Oedjoeng (Soerabaja) met Krulserkade

Toen het ± 22.00 uur was, draaiden wij onze hulsverlichting uit ter misleiding van de buitenwereld en werd er alleen nog gefluisterd. Alle ramen gingen verder open om de kamers wat te laten doortochten om de tabaksrook en de warmte beter af te kunnen voeren. Iedereen had reeds zijn instructies ontvangen en wij wisten dat wij ze allemaal konden vertrouwen. Alleen Kauwert en zijn vrouw moesten wij goed in de gaten houden en sergeant Matulesy hadden wij hierover in het geheim reeds ingelicht.

Onze zeekaarten, kompas, prismakijker, parallelinaal, zaklamp en mijn schriften met o.a. 'de koers van Paatje' en nog wat spullen, had ik in een klein marinekoffertje gedaan en onder bewaking gesteld van mijn vertrouweling Solisa, wiens taak het was als roerganger, na mijn signaal, het koffertje naar de brug van de KOALA'S onder zijn gezag te stellen.

Ik stond op en dat was voor iedereen een signaal om ook op te staan. Het was 22.45 uur en ik verzocht iedereen in alle stilte het huis te verlaten en zijn eigen plaats op te zoeken in de 3-tonner of in de truck. Mijn vrouw werd door de Ambonese vrouwen geheel opgenomen en voorzichtig een zachte plaats geboden in de truck in verband met haar zwangerschap.

De chauffeurs zouden tegelijk starten en meteen wegrijden, terwijl Alex en ik ieder op onze eigen Harley als hoofd van ons konvooi voorop zouden rijden. Na onze motoren gestart te hebben, volgden de truck en de 3-tonner. Ik keek op mijn horloge, het was 22.50 uur. De ogen van Alex kruisten de mijnen en wij konden een glimlach niet onderdrukken, onderwijl onze nerveuze emoties wegslikkend. Wij reden naast elkaar de Pasranweg af en vla de Ten Boschweg naar de Zuidpoort, waar wij met ons konvooi zeven minuten later aankwamen. Wij parkeerden onze Harley's zodanig dat onze truck met daarachter de 3-tonner ruimschoots kon passeren. De slagboom stond toevallig omhoog en de Madoerese agent die naar buiten kwam werd door Alex 'opgevangen'. Onze eigen agenten kenden ons, dus ontstonden er geen problemen. Het was dus alleen een kwestie van gezag en overreding bij de ons bekende wachtcommandant Thio, maar toen hij mijn passeerbiljet had gezien, staken wij in alle rust een sigaret op en bestond er in het geheel geen probleem meer. Inmiddels was ons konvooi langzaam doorgereden en wij salueerden zoals gebruikelijk de wachtcommandant en reden achter ons konvooi aan om ze te passeren en weer voorop te

gaan rijden, richting steiger aan het Hamdok waar de KOALA'S zou afmeren. Het was 23.05 uur toen wij bij de steiger aankwamen. Nadat Alex en ik onze Harley's bij de watertoren hadden neergezet liepen wij de steiger op, waar inmiddels iedereen was uitgestapt en was begonnen met het uitladen van kisten en koffers.

Op dat moment zei Alex tegen mij: "Rich, daar loopt een grote hond op de steiger..." Wij konden onze ogen niet geloven, want het was de hond van Kauwert die wij herkenden vanuit onze buurt! Wij overlegden snel wat ons nu te doen stond en besloten het zo te laten om trammelant met Kauwert te voorkomen tijdens onze op handen zijnde kaping. Ik zou hem na de kaping daarover wel aanspreken. Er was geen weg terug, voor niemand. Het uitladen ging vrij vlot en om 23.22 uur werden de truck en de 3-tonner eveneens bij de watertoren geparkeerd. De meesten van ons gingen in afwachting op de kisten zitten en ik gaf Matulesy opdracht zijn kisten met wapens en munitie op het voordek te laten staan tot na de kaping, om geen vroegtijdige argwaan te wekken bij de oorspronkelijke bemanning van het m.s. KOALA'S en te zorgen dat de boordgangen vrij zouden blijven.

Diezelfde opdracht gaf ik ook aan Kauwert en voegde er aan toe, dat ik hem morgen wenste te spreken over het meenemen van zijn grote hond, zonder mijn voorkennis en toestemming. Op dat moment riep Alex mij, want er kwamen drie hoofdagenten de steiger oplopen, het was toen 23.25 uur. Zij waren gedetacheerd bij de Marine Basis Politie op Madoera en collega's van ons. Zij waren die avond op stap geweest in Soerabaja en keerden nu terug naar hun onderdeel op Madoera, waarvoor zij dus gebruik maakten van de overvaartpont het m.s. KOALA'S en zij wisten niets van onze op handen zijnde kaping. Alex en ik keken elkaar



Ms KOALA'S

vragend aan en ik zei: "Jammer voor hen maar wij kunnen geen risico nemen door hen achter te laten met kans op vroegtijdige ontdekking van onze kaping". "Tja," zei Alex, "ook voor hen is er geen weg terug en geen alternatief" en hij liep terstond naar Matulesy om onze beslissing mede te delen. Hier hadden wij niet op gerekend. Nog voor de drie hoofdagenten mij hadden bereikt, kende iedereen onze beslissing. Het betrof immers een 'overplaatsing'. De drie hoofdagenten heetten Kneefel, Liem en Feigling waarvan de laatste naar mij toekwam en vroeg: "Zeg De Rijk wat is hier aan de hand?"

Ik deelde hem mede dat het een overplaatsing betrof van enige KNIL-militairen. Hij vond dat wel een beetje vreemd en zo laat nog en hij vroeg weer: "En wat doen jij en Alex dan hier?" En ik vertelde hem dat wij als begeleiding hiervoor opdracht hadden. Dat was kennelijk voor hem voldoende en zo bleven de drie hoofdagenten eveneens wachten op de KOALA'S niet wetende wat hun helaas boven het hoofd hing. Ik dacht nog bij

mezelf, kerel, hadden jullie nog maar ieder 10 pillsjes genomen, dan hadden jullie deze boot gemist, maar zij waren de realiteit van het noodlot. Verkeerde plaats, verkeerd tijdstip.

Inmiddels gaf de boord- en mastverlichting van de KOALA'S aan dat zij de Kruiskade reeds was gepasseerd en nog ± 500 meter voor de boeg had alvorens zij kon afmeren waar wij allen in grote spanning stonden te wachten. Het was 23.31 uur toen de 'KOALA'S' voor onze neus bezig was af te meren, het was zo ver.

17 juli 1950

De kaapvaart met het m.s. KOALA'S

Korporaal Wattimena had intussen een teken gegeven aan de twee wachtposten aan het begin van de steiger, dat zij naar de KOALA'S konden terugkeren, terwijl sergeant Matulesy zijn manschappen opdracht gaf zo snel mogelijk alle kisten en koffers op het voordek te zetten. Onze 'dekcoördinator' Kauwert, gaf onze verzetsgroep

opdracht onze barang, op het achterdek te plaatsen. Door de ontstane drukte was zijn hond (een agressieve Bouvier) nerveus geworden en kon hij zelf niet meehelpen vanwege het in bedwang houden van zijn hond. Alex ging naar de brug en sprak daar met de djurumudi (stuurman) over de late overplaatsing, maar dat leverde geen enkel probleem op. Geheel volgens onze planning bleef hij daar maar een beetje rondhangen.

Het inladen ging bijzonder vlot en toen ook de drie hoofdagenten aan boord waren en ik op de steiger nog had rondgekeken of er geen barang was blijven liggen, stapte ik ook aan boord en gaf Alex een teken dat wij konden vertrekken. Het was 23.48 uur toen de trossen werden losgegooid en nadat de machinist de beide motoren had gestart, zette het m.s. KOALA'S zich in beweging. De niets vermoedende vier bemanningsleden deden normaal hun werk en toen de KOALA'S was gedraaid, wendde zij haar steven richting havenhoofd aan de Kruiskade.

Uitslag Jubileumpuzzel

In 'SOBAT' december 2015 werd de Jubileumpuzzel (spontaan ontworpen door de heer M. Haag uit Elst) gepubliceerd.

20 personen hebben de puzzel opgelost en ingezonden, daarvan hadden 2 personen de puzzel onvolledig opgelost. Derhalve hadden 18 personen de puzzel correct opgelost. Door de redactiecommissie zijn de goede oplossingen genummerd van 1 t/m 18 en is aan de voorzitter van VOMI Nederland gevraagd om uit deze reeks twee getallen te kiezen. Door onze voorzitter werden de getallen 8 en 17 getrokken. Deze getallen behoorden tot de ingezonden puzzels van de twee winnaars van een cadeaubon van € 20,00 per persoon.

De gelukkige winnaars zijn:

Mevr. N. van Nieulande-Baart uit Sliedrecht (lid van VOMI Zeeland) en
Mevr. R. Riemersma-Koning uit Vrouwenparochie (lid van VOMI Friesland).

Beide dames hebben de cadeaubon met de gelukwens reeds op hun huisadres ontvangen.

Gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst, 14 januari 2016, Bernhardkazerne, Amersfoort

Van de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers (VOMI Nederland),
(Bond van Wapenbroeders (BvW), Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962
(VNNGM 1945-1962) en de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen (FIM)





SOBAT



In Memoriam

Henk Leeman

16.01.1926

18.01.2016

En weer ontviel ons iemand van het eerste uur. Op zaterdag 16 januari werd hij negentig jaar, hetgeen wij op zondag de 17^{de} met familie en vrienden hebben gevierd in de Orchideeënhoeve te Luttelgeest. Op de daarop volgende maandag kwam hij te vallen en werd naar het ziekenhuis in Sneek gebracht. Hij overleed daar diezelfde avond in aanwezigheid van zijn familie.

Hij was de enig nog levende oprichter van VOMI-Friesland, die zijn werk als secretaris-ledenadministrateur punctueel en enthousiast volbracht, bijna 29 jaar lang. Zijn "baan voor het leven" werd hem vorig jaar te zwaar en de "jongere garde" in de persoon van Henk Moorlag mocht zijn werk overnemen.

Henk Leeman werd geboren in Sneek en groeide daar ook op. Na het behalen van de diploma's Ambachtsschool en Mulo A werd hij op 16 september 1946 ingedeeld als dienstplichtig soldaat bij het 2e Mitrailleur Bataljon. Als geoefend seiner en soldaat der eerste klasse vertrok hij op 30 juni 1947 met het troepentransportschip "Volendam" naar Nederlands-Indië. Henk verbleef daar als 'verbindingsman' van 30 augustus 1947 tot 20 maart 1950 en keerde op 13 april 1950 met het troepentransportschip "General Stuart Heintzelman" terug in Nederland (Amsterdam). Henk ging op 26 mei 1950 als dienstplichtig korporaal met groot verlof. Na zijn dienstdadigheid volgde hij een opleiding tot leraar en was daarna tot zijn pensioen leraar aan de L.T.S. "De Schakel" te Emmeloord.

Henk was in 1987 medeoprichter van VOMI Friesland als secretaris, welke functie hij tot voor kort op voorbeeldige wijze volbracht. Henk Leeman was van onschatbare waarde voor de Friese Indië-veteranen. Wij zijn hem intens dankbaar en zullen hem niet vergeten.

Hans Blom
Voorzitter VOMI Friesland

Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur



In Memoriam

Eb Pereboom

Begijn februari bereikte het bestuur het bericht dat op 28 januari 2016 na een kort ziekbed is overleden ons Ere lid Eb Pereboom, lid van VOMI Noord-Holland.

Begijn dit jaar voelde Eb zich niet lekker. Na een bezoek aan de arts was het hem duidelijk dat hij nog maar korte tijd te gaan had, net voldoende om nog zijn uitvaart te regisseren. De laatste dagen bracht hij thuis door in Almere waar hij rustig en vredig is ingeslapen.

Na in de Tweede Wereldoorlog actief te zijn geweest in het verzet in Noord-Holland, was voor hem, zoals voor veel lotgenoten, de stap om zich als oorlogsvrijwilliger op te geven voor uitzending naar Indië niet groot.

Ingedeeld bij 2-4 RI, het "Kennemer Bataljon", vertrok hij met overwegend provinciegenoten op 30 november 1945 naar Wokingham in Groot Brittannië om uitrusting te ontvangen en opgeleid te worden. Met de "Alcantara" werd de reis naar Indië op 31 december 1945 aanvaard. Door de door het South East Asia Command opgedrongen tussenstop in Mersing (Malakka) kon Eb pas op 30 maart 1946 voet aan wal zetten in Batavia. 2-4 RI werd ingedeeld bij de W-Brigade met als inzetgebied West en Midden Java. Bij het veelvuldige vuurcontact met de tegenstanders verloor 2-4 RI 24 sobats. Ruim 2 jaar later, op 21 juni 1948, verliet Eb aan boord van de "Indrapoera" Indië om op 27 juli weer voet op vaderlandse bodem te zetten.

Wij hebben Eb leren kennen als een aimabel, bekwaam en gedreven bestuurder. In 1993 reeds is hij lid geworden van VOMI. Toen ik eind 2006 aantrad, was hij al gerulme tijd voorzitter van VOMI Noord-Holland en hij is dat gebleven tot het voorjaar van 2013. Voor al zijn verdiensten voor onze vereniging mocht ik hem op 20 mei 2010 benoemen tot Ere lid en daar was hij maar wat trots op.

Hij was, vaak vergezeld van zijn zoon, door de jaren heen tot op het laatst een trouw bezoeker van talloze veteranen- en verenigingsactiviteiten en was overal een graag geziene gast. Wij zullen hem node missen!

De familie heeft er voor gekozen om in besloten kring afscheid van jou te nemen. Dat respecteren wij vanzelfsprekend maar we vinden het spijtig dat wij aan zo'n gewaardeerd (Ere)lid niet op passende wijze onze laatste eer hebben kunnen bewijzen.

Eb, selamat jalan, bedankt voor alles, rust zacht.

*Leen Noordzij
Voorzitter VOMI Nederland*

In Memoriam

Het bestuur van VOMI Binnenland heeft de droeve plicht u te melden dat op 29 februari 2016 is overleden

Nick van der Gragt

Voormalig bestuurslid van VOMI Overijssel

Wij zullen hem blijvend met respect en waardering gedenken.



Drenthe/ Groningen

Secr. Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
Tel. 0516-491953
E-mail:
f.j.vandreumel@outlook.com

Op 9 maart jl. heeft onze Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden, bijzonderheden over deze vergadering komen in de volgende editie van 'SOBAT'. De veteranendagen in de Johan Willem Frisokazerne te Assen en in de Johannes Postkazerne te Havelte zijn weer aangevraagd voor september en de uitnodigingen hiervoor komen t.z.t. bij u in de brievenbus.

Onze veteranensoos is iedere laatste vrijdag van de oneven maand en vindt plaats in zalencentrum 'De Aanleg' aan de Asserstraat 65 te Deurze, aanvang 13.30 uur.

Denk u s.v.p. aan het overmaken van de contributie voor 2016 !!

Uw secretaris heeft een nieuw e-mailadres: f.j.vandreumel@outlook.com

Friesland

Secr. H. Moortag, Offemar 48,
8939 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail:
henk.moortag@hotmail.com
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

In Memoriam

Het bestuur heeft de droeve plicht u te melden dat op 18 januari 2016 is overleden Hendrik Jan Leeman. Hij was mede-oprichter van VOMI Friesland. Wij zullen hem blijvend met groot respect en grote waardering gedenken. Zie elders in deze 'SOBAT' het In Memoriam Henk Leeman.

Bijeenkomsten 2016

5 april is onze Algemene Ledenvergadering in "t Haske" te Joure met aansluitend een diner.

25 augustus houden we onze bootreis vanuit Eernewoude.

18 oktober is de slotbijeenkomst op Vliegbasis Leeuwarden met ter afsluiting een rijstmaaltijd.

Voor de laatste twee bijeenkomsten krijgt u nog een uitnodiging.

Wij wensen onze zieken en allen bij het ouder worden veel sterkte en geduld toe.

Noord-Brabant O

Secr. J. v.d. Ham,
Buxusplaats 10,
5038 HK Tilburg
Tel. 013-5400278
E-mail: voml.nbo@veteranen.nl

Jaarvergadering 2016

Deze zal plaatsvinden op donderdag 21 april a.s. Het belangrijkste agendapunt tijdens deze vergadering zal zijn: Het besluit om onze vereniging op een nader te bepalen datum te ontbinden en op te laten gaan in de vereniging VOMI Binnenland (als regio Noord-Brabant Oost) waarbij dan ons ledenbestand wordt overgedragen aan het bestuur van VOMI Binnenland. Een meerderheid van de aanwezigen op de komende Jaarvergadering zal zich vóór dit besluit moeten uitspreken, anders moet er later dit jaar een nieuwe vergadering worden gehouden.

Het bestuur van VOMI Noord-Brabant Oost gaat om diverse redenen (leeftijd, gezondheid, afnemende bestuurskracht, verminderde mobiliteit etc. etc.) haar werkzaamheden later dit jaar beëindigen en adviseert haar leden om op 21 april a.s. aanwezig te zijn op deze Jaarvergadering en een positieve stem uit te brengen op een daartoe strekkend besluit om de vereniging VOMI Noord-Brabant Oost te ontbinden en op te laten gaan in de vereniging VOMI Binnenland.

Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse
Lindenlaan 110
1741 TX Schagen
Tel. 0224-215621
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl
Soc. Comm. Tel. 025-5283997
E-mail: nbaan@kpnmail.nl

Op 10 februari 2016 hadden wij een bijeenkomst in kerkelijk centrum 'De Brink' in Heerhugowaard. Aanwezig waren 46 leden van de VOMI

Noord-Holland, een mooie opkomst. Mogelijk door het feit dat het een onverwachte Algemene Ledenvergadering was, omdat wij nogal plotseling en op korte termijn onze vaste vergaderplaats (Marine Etablissement) in Amsterdam moesten afstaan vanwege het Europees voorzitterschap van Nederland.

Helaas moest onze huidige voorzitter, Gijs Elders, mededelen dat Eb Pereboom (oud-voorzitter) juist een paar dagen vóór onze vergadering op 90 jarige leeftijd was overleden. Elders in dit nummer een in Memoriam Eb Pereboom.

Wij moesten helaas van meer leden afscheid nemen en daartoe hielden wij een moment stilte ter herdenking van onze overleden maten.

De vergadering nam een aanvang met de gebruikelijk agendapunten. De secretaris blij dat zijn werk werd gewaardeerd en de penningmeester blij dat ook zijn werk werd goedgekeurd door de kascontrolecommissie. Na de sluiting van het officiële gedeelte werd met het onofficiële gedeelte begonnen, waar wij allen goed raad mee weten. Vooral de overvloedige Chinese maaltijd werd met alle eer en ontzag aangesproken en tenslotte werd er nog een loterij gehouden.

De mededeling dat we op 2 juni a.s. een boottocht gaan organiseren, werd met gejuich begroet (al vroegen sommigen zich bezorgd af hoe dat moet met rolstoel c.q. rollator). Maar er is een lift aan boord van het schip, dus ook dat zal geen probleem zijn.



Zuid-Holland

*Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Alblasterdam
Tel. 078-6913515
E-mail:
veteranen26706@ziggo.nl
Soc. Comm. I: Tel. 070-3019477
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970*

Herdenking Franse Commando's

Op 26 februari jl. woonde een delegatie van het bestuur van VOMI Zuid-Holland de plechtigheid bij ter herdenking van de zes Fusiliers Marins Français du Commando Trépel die voor onze vrijheid sneuvelde in de nacht van 27 op 28 februari 1944. De jaarlijkse herdenking vond plaats bij het monument (foto) nabij de duinovergang aan de Wassenaarse Slag.



Algemene Ledenvergadering 2016

Deze zal plaatsvinden op donderdag 14 april 2016. Locatie: Oudheidkamer (Singelzaal), Kerksingel 26, 2981 EH Ridderkerk. Het bestuur ontvangt u graag om 10.30 uur met koffie/cake, de vergadering begint om 11.00 uur. Om 12.00 uur serveren wij een broodje/krentenbol/koffie en na deze pauze volgt (indien noodzakelijk) de voortzetting van de vergadering. Na de vergadering is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje met een koude snack. De agenda en overige vergaderstukken worden u op verzoek toegezonden. U

kunt deze stukken opvragen bij de secretaris. U komt toch zeker ook?

Contactmiddag Oude Tonge

Op dinsdag 19 april 2016 is er een contactmiddag in gebouw Diakonia, Kolfweg 1, 3255 BK Oude Tonge. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Ook de leden van de Bond van Wapenbroeders zijn deze middag van harte welkom.

Indië Monument Den Haag

Op 4 mei 2016 zal er weer een korte herdenking plaatsvinden bij het Indië Monument aan de Ver-Huëllweg te Den Haag. Aanvang herdenking is 11.00 uur.

Binnenland

*Secr. K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail: klaasorsel@live.nl
Soc. Comm. Tel. 0561-688772
E-mail: voml-soccom@kpnmail.nl*

Contactpersonen voor de regio Overijssel zijn de heren J. Oldenbeuwing (0572-358947) en A. Scholten (038-4216205).

Contactpersoon voor de regio Utrecht / 't Gooi is de heer A. Mouwen (030-6951179).

IBAN-perikelen

"Het moet gemakkelijker worden om geld over te maken op een andere rekening. Nu hebben gebruikers te maken met zeer lange IBAN-rekeningnummers, maar dat moet ook kunnen met iemands telefoonnummer of e-mailadres". Dat schreef de Europese Centrale Bank in januari van dit jaar. "De uitwerking van de plannen ligt nog niet vast. De snelheid van IBAN moet erop vooruit gaan. Het kost nu vaak een of meerdere dagen om geld naar een andere bank over te maken, maar dat kan in 2019 binnen enkele seconden". Aldus de Europese Centrale Bank.

De penningmeester van VOMI Binnenland rekent gelukkig niet in seconden, maar de overschrijving van de contributie 2016 wil hij graag -voor zover nog niet gedaan- op IBAN NL88 ABNA 0474 0840 51 ontvangen.

Regio Overijssel

Na het zeer geslaagde kerstdiner in Restaurant "De Viersprong" in Nieuwleusen wordt achter de schermen hard gewerkt aan een volgende bijeenkomst. Een

gezellige dag met lunchbuffet op 28 april a.s.

Voor het keukenpersoneel handig van te voren te weten hoeveel broodjes gesmeerd moeten worden en hoeveel koffie gezet moet worden. Snel aanmelden is dus zeer belangrijk.

Regio Utrecht / 't Gooi

Herinnert u zich de spekkook en heerlijke hapjes in die mooie zaal in de Kromhoutkazerne

te Utrecht? Dat gaan wij nog een keer organiseren. Anton Mouwen heeft de eerste contacten weer gelegd voor een herhaling in oktober. De VOMI-leden van de regio Utrecht / 't Gooi ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging.



Indië 1946-1949

Mijn vader is van augustus 1946 tot september 1949 als OVW'er overzee geweest. Nu ben ik in het bezit van zijn "Herinneringen van 2e Cie. AAT". Daarin vond ik een aantal foto's die mogelijk voor de nabestaanden van belang kunnen zijn, het gaat om de volgende personen:

Gerardus Leonhard Jansen, geboren 21 april 1928 te Emmerich (D), overleden 10 februari 1949 te Solo. Hij is herbegraven op het Nederlands Ereveld Candi te Semarang.



Vermoedelijk een foto van het oorspronkelijke graf

Johannes Hermannes Hoveling, geboren 18 december 1921 te Den Ham, overleden 15

april 1948 te Tjimahl. Hij is herbegraven op het Nederlands Ereveld Pandu te Bandung.



Vermoedelijk een foto van het oorspronkelijke graf

Jan Hendrik Bunschoten overleden 10-02-1948
Gerrit Oosterveld overleden 10-02-1948
Arie Johannes Kraan overleden 10-02-1948
Hans Gerardus Nieuwhof overleden 10-02-1948

Zij zijn herbegraven op het Nederlands Ereveld Pandu te Bandung.

Zij zijn samen met nog een 13-tal mensen verongelukt (Padalarang a/b Dakota DT 947).



De hierboven genoemde 4 personen staan hier op één kruis vermeld. Vermoedelijk ook een foto van het oorspronkelijke graf

Mochten er nabestaanden zijn die interesse hebben in de hierboven getoonde foto('s), laat het me weten, dan scan ik ze en mail ik ze u toe.

Rob Groeneveld
06-26434207
Harley230308@gmail.com



Dit jaar 70 jaar geleden dat ik naar Indië vertrok. Op de "Bloemfontein" kregen we een luchtig tropen 'wapenrok'.

Ik was één van de 120.000 die daar zijn heengegaan. Om dat mooie land te bevrijden door de vijand te verslaan.

Generaal Spoor sprak in zijn rede voorafgaand aan deze strijd: "Denk erom, wij brengen daar vrede besef dat gij géén krijgsvolk zijt".

Politionele acties waren oorlog, vaak door sluipschutters verrast. Met een zelfgemaakte brancard... wéér een gewonde naar ons bivak verkast.

In totaal zijn er ruim 6000 omgekomen, door hun maten gedragen als helden. Allen, het leven te vroeg ontnomen, rusten nu op de Erevelden.

In Roermond een Indië-monument met alle namen die van ons zijn heengegaan. Soms loop ik daar wel eens met de gedachte; ook mijn naam had daar bij kunnen staan!

Bij onze thuiskomst géén respect en eerbetoon, géén thuisfront van de regeringskant. Elke repatriant vond dat zéér ongewoon, we moesten toch gaan voor Koningin en Vaderland!!!

*Indiëveteraan Machel Haag
Elst (Gld)
1e Infanterie Brigade Groep
C Divisie "7 December"*

Reünie

Een aantal mensen dat nauw betrokken is bij 1e Hulp Verbandplaats Afdeling (1 HUPVA) en de Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten (LVVGNKD) heeft met steun van het Regiment Geneeskundige Troepen het initiatief genomen een grote reünie te organiseren **voor al het geneeskundig personeel dat tussen 1946 en 1951 in toenmalig Nederlands-Indië heeft gediend.**

Ook niet-geneeskundig personeel dat gediend heeft bij deze geneeskundige formaties, zoals chauffeurs, koks etc. etc. (evt. met begeleider) is van harte welkom.

Er wordt gezorgd voor een gezellig, onderhoudend programma en een uitstekende Indische maaltijd.

Datum: donderdag 21 april 2016.
Locatie: Generaal Spoorkeizerne, Ermelo.
De locatie is rolstoel toegankelijk.

Aanmelden vóór 7 april a.s. bij mevr. E. Postma, tel. 0521-370092, e-mail: ned.indie@veteranen.nl

Oproep

Mijn vader (soldaat Aalbert (Ab) Vosselman) is op 27 augustus 1948 met de 'Grote Beer' vertrokken naar Nederlands-Indië, maakte deel uit van 403 BI / 6-1 RI, was gestationeerd op Midden Java en was daar carrierchauffeur. Ab Vosselman is in 2014 overleden.

Mijn vader heeft de eerste twee maanden van zijn verblijf in Nederlands-Indië een dagboekje bijgehouden en ik ben nu bezig dit dagboekje uit te werken.

In dit dagboekje zit bijgevoegde foto, maar wie is deze jonge vrouw?



Mijn vader en moeder hebben mij ooit verteld dat deze vrouw een correspondentente was die namens de Elisabethbode contacten onderhield met de militairen in Nederlands-Indië.

Ik heb vorig jaar de foto met mijn vraag voorgelegd aan de redactie van de Elisabethbode en zij hebben mijn vraag in hun blad geplaatst, helaas geen enkele reactie.

Ik hoop dat er VOMI-heden zijn die mij meer kunnen vertellen over wie deze jonge vrouw is. Met belangstelling wacht ik uw reactie(s) af.

André Vosselman
Zeeweg 17
8071 HA Nunspeet
E-mail: thea-vosselman@solcon.nl

SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
Wij P.J. Patis
Stalingerweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
tel. 0661-688772
mobiel 06-15100579
E: vom-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
Budgethouder FSZ**
Theo H.A. Rump
Theo H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel. 071-5416806
E-mail:
Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
Ger de Jong
Rozenlaan 41
2995 AS Heerjansdam
Tel. 078-6771902



SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen

Vacant

Noord-Brabant West

P.N. Welten
Beukenlaan 35
4731 CD Oudenbosch
tel. 0165-31 28 16
pnwelten@kpnmail.nl

Friesland

Hans N. Blom
Tjalka v.d. Walstraat 24 T
8723 CA Koudum
tel. 0514-522107

Limburg

H.A.M. van Heeff
Past. Staessenstraat 44
5921 CV Venlo
tel. 077-3822592
hormanvanheeff@online.nl

VOMI Binnenland

Wij P.J. Patis
Stalingerweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0661-688772 /
06-15100579
vom-soccom@kpnmail.nl

Zuid-Holland

G.A. Müller
De Tol 365
2266 EG Landschendam
Tel. 070-3019477

Noord-Brabant Oost

J. van der Ham
Busspelaats 10
5038 HK Tilburg
tel. 013-5400390
vom.nbo@veteminer.nl

Noord-Holland

Nico Baan
Molenwerfslaan 58
2103 TE Heenstede
tel. 023-5283997
nbaan@kpnmail.nl

Zeeland

Marcel J. Boogaard
Rozengracht 36
4382 PA Vlissingen
Tel. 0118-419341
papue@zeelandnet.nl

Regio Overijssel

De heer J. Oldenbeuving
tel. 0572-358947

W.A.J.K. (Willem) Poza
Heemraadstraat 9
3131 VG Vlaardingen
tel. 010-4340970
w.poz3@kpnplanet.nl

De Veluwe

J.G. John Müller
Groenvelstraat 115
3992 XE Putten
Tel. 0341-845264
j.mueller733@upcmail.nl

Regio Utrecht't Gooi

De heer A. Moutwen
tel. 030-8951179

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toko, P.R. en Voorlichting

J. (Sjef) Franken
Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl
Budgethouder Theo H.A. Rump, zie ook de boven

Postzegels

J. Hoevelaken
Weerdestein 175
6714 CN Ede
Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul P.G. Gommers
Alb. Neuhuyllaan 23
8072 HJ Nunspeet
Tel. 0341-254231
E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede, Tel. 0318-614557.
De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Aantjes,	W.	Ameide	41 Genie
Adriaansen,	J.I.	Oostburg	4-3 RI
Alferink,	J.	Heesch	1-12 RVA
Bakkers,	J.	Oudenbosch	Vbdd Afd. AHK
Beers, van	J.	Middelbeers	Staf V-Brigade
Belzer,	H.	Bergelijk	5-8 RI
Bijl,	P.A.J.	's-Gravenzande	?
Bink,	B.	Haarlem	?
Bogaards,	J.W.	Boskoop	4 HUPVA
Bosveld,	B.	Kalmthout/België	KM NNG
Bruijne, de	P.J.	Sint Anna Mulden/Sluis	4-3 RI
Donze,	G.	Hoek	423 BI
Emans,	P.	Landhorst	401 BI/6 RS
Faber,	U.	Sneek	Marbrig
Franken,	A.M.	Gennep	5-11 RI
Gestel, van	J.	Helmond	5 GRJ
Hest,	P.J.	Bergen op Zoom	Drumband C-Div
Hoek,	M.A.	Voorhout	?
Hollander, den	Th.J.	Rijswijk	1-1 RI
Huiskes,	D.	Ruinerwold	5-1 RI
Huls,	H.	Eindhoven	LTD 60
Irsel, van	J.	Huissen	?
Jager, de	D.	Sexbierum	Ostcie 5-1 RI
Jong, de	J.	Hazerswoude-Rijndijk	424 BI/6-7 RI
Jorritsma,	H.	Sneek	RATA
Jorritsma,	R.L.	Hoorn	?
Kamps,	A.A.	Barendrecht	4-7 RI
Kiela-Jansen, Mw.	A.J.	Den Haag	
Klok,	J.	Rockanje	413 BI/6-3 RI
Koppelaars,	W.G. (Mr)	Rotterdam	4-3 RI
Kuik,	D.	Zwolle	?
Leeman,	H.J.	Emmeloord	2 MiBat
Loring,	H.	Helmond	Genie
Meer, van der	F.	Zoetermeer	4-7 RI
Meurs,	A.J.	Voorburg	Kruis van Verdienste
Moesman,	J.	Eindhoven	HvB-3 PAW
Niemandsverdriet,	J.J.	Tholen	2-14 RI
Nymeyer,	R.	Nijeveen	4-8 RI
Nieuwenhuizen, van	J.J.	Kruiningen	3-3 RI
Partevliet,	A.J.	Den Haag	?
Pereboom,	E.	Almere	2-4 RI
Peters,	W.P.	Amsterdam	2-4 RI
Rijnsburger,	A.	Voorschoten	?
Roodnat,	C.	Venray	1 Vbdd
Streef,	M.	London/Ontario/Canada	34 AAT
Strijker,	J.	Zaamslag	31B-Hosp
Strikwerda,	J.	Newcastle/Ontario/Canada	4-1 RI
Swijgman,	A.K.	Haren (Gr)	5-4 RI
Tigchelaar,	S.	Lemmer	LMD
Utens,	W.S.	Maastricht	3-11 RI
Veeloo,	A.	Noordwolde (Fr)	5-1 RI
Vlessert,	D.J.	Eefde	5 GRJ
Voorden, van	J.H.	Rotterdam	KM NNG
Wijma-Wagenaar, Mw.	P.	Westereen	
Willems,	G.	Westerbork	?
Zon, van der	Th.	Voorburg	?

Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.

sociale
VOMI

SOBAT

Nieuwe Leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
D. Hoekstra	LJst	
J. Holsheimer	Best	KM
J.M.M. Janssen	Roosendaal	
A. de Ruiters	Vlaardingen	KLu/douane



Oproep

Mijn naam is Jos Claessen en ik ben de zoon van een Indiëganger. Mijn vader Th. Claessen was geplaatst bij 2-13 Regiment Infanterie (RI) -een OVW bataljon met overwegend Limburgers- en hij is op 3 juni 1946 met de 'Kota Agoeng' naar Ned. Indië vertrokken en op 15 juni 1949 met de 'Kota Inten' uit Ned. Indië vertrokken naar Rotterdam.

Na zijn plaatsing bij 2-13 RI werd mijn vader van 12 januari 1948 tot 15 juni 1949 (datum vertrek uit Ned. Indië) tewerkgesteld bij 2-15 RI.

Zelf heb ik al veel gegevens verzameld over de diensttijd van mijn vader en zijn verblijf in Ned. Indië.

Ik mis in dit geheel echter nog enkele puzzelstukjes. Mijn vader is op 17 september 1999 overleden.

Mijn vraag is nu, wie heeft er ooit over 2-13 RI of 2-15 RI een verslag/verhaal geschreven dat mogelijk ook gepubliceerd is? Is dit verslag/verhaal dan voor mij beschikbaar?

Mijn e-mailadres is: nielsenfein@hotmail.com

U mag uw informatie ook aan de secretaris van de redactiecommissie van 'SOBAT' toezenden. Met belangstelling wacht ik uw reactie(s) af.

Veteranenhotels

voor jong en oud

Meer informatie over onze hotels of andere aanbiedingen kunt u vinden op onze website: www.veteranenhotels.nl



Hotel De Foreesten (NL) ****

Midden in het groene hart van de Veluwe, aan de rand van het pittoreske dorpje Vierhouten, ligt 4* Hotel de Foreesten. Een aanrader voor wie op zoek naar rust is en van een natuurlijke omgeving wil genieten. De vele wandel- en fietsroutes voeren u langs uitgestrekte heidevelden en bossen en schilderachtige dorpjes. Bij terugkomst kunt u heerlijk nagenieten met een kop koffie bij de open haard in onze brasserie of in de jacuzzi.

Gortelseweg 8 • 8076 PS • Vierhouten • T: 0577-411323 • www.foreesten.nl



Hotel Eurotel Atlas (NL) ***

Is door de Nederlandse Hotel Classificatie geclassificeerd met drie sterren. Het hotel is gevestigd in het centrum van het gezellige en toeristische Valkenburg. Vanuit het hotel loopt u zo het warme hart van Valkenburg in met zijn winkelstraatjes, monumenten en musea en uiteraard kunt u hier volop genieten van de welbekende Limburgse vlaai.

Nieuweweg 7 • 6301 ES • Valkenburg • T: 043-6015341 • www.atlashotels.nl



Hotel De Oringer Marke (NL) ***

Gelegen aan de brink in het dorp Odoorn is De Oringer Marke een ideaal uitgangspunt voor mooie fiets- en wandeltochten door de prachtige natuur van Drenthe. Het hotel bevindt zich bovendien op slechts zeven kilometer afstand van Emmen met zijn beroemde dierenpark. Uitstapjes naar museumdorp Orvelte, Bourtagne, Westerbork en het hunebedcentrum in Borgor liggen op steenworp afstand.

Hoofdstraat 9 • 7873 BB • Odoorn • T: 0591-519000 • www.deoringermarke.nl



Hotel Panoramablick (D) ***

Hotel Panoramablick ligt op één van de mooiste en rustigste plekjes van 't Sauerland, in het bergdorpje Wildewiese. Panoramablick is de ideale uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietstochten of u kunt een bezoek brengen aan o.a. het vakwerkstadje Soest en de druipsteengrotten. In de winter, als er sneeuw ligt, kunt u skiën, langlaufen of rodelen vanuit het hotel.

Wildewiese 10 • 59846 Sundern-Wildewiese • T: 0049-(0)2395 1313 • www.hotelpanoramablick.nl

5-daags All Inclusive midweek arrangement

- 4 x logies in 2-persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 x lunchpakket
- 4 x 3-gangen diner
- **GRATIS** consumpties van 18.00 tot 23.00 uur

incl. binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap

van maandag tot vrijdag
in één van deze
veteranenhotels

van
~~€ 231,-~~
€ 195,-

p.p. in wintertijd
van oktober t/m mei
incl. toeristenbelasting

In het zomerseizoen (juni t/m september) is dit arrangement voor
veteranen € 229,- normaal 258,- p.p. (exclusief toeristenbelasting)

Bij ons betaalt u **GEEN RESERVERINGSKOSTEN!**

Van elk geboekt veteranenarrangement gaat 10 euro naar een fonds voor veteranenactiviteiten
zoals nadeloos ondersteuning en de jaarlijkse veteranencruise voor gewonde veteranen!

in samenwerking met
vi **veteraneninstituut**