

31ste jaargang • nummer 166 • juni 2016

SOBAT



WOMI



ULTRA ALL INCLUSIVE 40% KORTING

Nieuw bij BTR Reizen zijn de Ultra All Inclusive vakanties.

Hiervoor hebben wij een mooie aanbieding naar Hotel de Elderschans, fraai gelegen aan de Belgische grens in Zeeuws-Vlaanderen. Een ideale bestemming voor diegene die willen genieten van heerlijke wandelingen, fietstochten en prachtige uitstapjes.

De Belgisch Noordzee met mooie plaatsen als Oostende, Blankenberge en Knokke-Heist en de historische steden Brugge en Gent zijn gemakkelijk en snel te bereiken. Daarnaast kunt u in Hotel de Elderschans in een ontspannen sfeer genieten van een 'Ultra All Inclusive' verblijf, waar u aan de bar met lounge tussen 11.00 en 22.00 uur onbepaald uw favoriete drankjes kunt bestellen.

Hotel de Elderschans

Hotel de Elderschans is rustig in de bossen gelegen even buiten de het Zeeuws plaatsje Aardenburg. Het hotel schikt over een receptie, bar met lounge en een sfeervol restaurant. De kleurrijke kamers van Hotel de Elderschans zijn voorzien van gratis Wi-Fi, een televisie, minibar, waterkoker en een badkamer met een douche en toilet. 's Ochtends begint u de dag met een heerlijk ontbijtbuffet in het hotel-restaurant. Bij mooi weer kun je op een van de zonneterrassen een lunch gebruiken. 's Avonds worden diverse gerechten geserveerd die u tijdens een diner in het hotel-restaurant kunt nuttigen. Ben u toe aan wat ontspanning? Relax dan in de sauna of kom tot rust in een van de lounges onder het genot van een hapje en een drankje.

Tevens beschikt het hotel ook over een fitnesscentrum.

Geniet iedere dag in Hotel de Elderschans van een Ultra All Inclusive vakantie

Inclusive

- Logies met ontbijt tussen 08.00 - 11.00 uur
- Lunchbuffet tussen 12.00 - 14.00 uur
- Avondbuffet tussen 18.00 - 20.00 uur
- onbepaald alle dranken van de kaart (A-merken)
- met champagne, whisky en wodka (bar geopend tussen 11.00 en 22.00 uur)
- onbepaald gebruik van sauna en fitness

Exclusief

- Toeslag 1-persoonskamer: 100%
- Toeristenbelasting € 1,85 p.p. p.n. bij hotel voldoen
- Reserveringskosten € 20,00 per boeking



Uitgaanstips

- Historisch Brugge, 23 km.
- Het bruisende Knokke-Heist, 16 km.
- Heerlijke wandel- en fietstochten
- Gezellig winkelen in de mooie Zeeuwse plaats Sluis 4 km.
- Historische stad Gent, 38 km.
- Uitwaaien aan de Belgische Noordzeekust.
- Mooie strand van Cadzand



Voorjaar 40% Korting, te boeken t/m juni

Ultra All Inclusive	Normale prijs	Nu slechts voor
2 dagen / 1 nacht	€ 99,00	€ 59,50
4 dagen / 3 nachten	€ 249,00	€ 149,50
6 dagen / 5 nachten	€ 399,50	€ 239,50

Zomer 40% Korting, te boeken van juli t/m sept.

Ultra All Inclusive	Normale prijs	Nu slechts voor
3 dagen / 2 nachten	€ 266,00	€ 159,50
4 dagen / 3 nachten	€ 399,00	€ 239,50
6 dagen / 5 nachten	€ 648,00	€ 389,00
7 dagen / 6 nachten	€ 765,00	€ 459,00

Aankomst vrijdag en/of zaterdag € 10,00 per nacht toeslag

Najaar 40% Korting, te boeken van okt. t/m dec.

Ultra All Inclusive	Normale prijs	Nu slechts voor
3 dagen / 2 nachten	€ 199,00	€ 119,50
4 dagen / 3 nachten	€ 299,00	€ 179,50
6 dagen / 5 nachten	€ 482,00	€ 289,00
7 dagen / 6 nachten	€ 582,00	€ 359,00

Aankomst vrijdag en/of zaterdag € 10,00 per nacht toeslag



'All-Inclusive' Hotels

All Inclusive Autovakanties & Bus excursiereizen 2016

BTR Reizen biedt alle Veteranen 10% korting op al haar aangeboden All Inclusive Hotels vakanties.

* niet in combinatie met andere aanbiedingen en acties

Populair bij vele Veteranen en oud Militairen zijn de Soldiers and Veterans Hotels, maar inmiddels ook de All Inclusive Hotels vakanties van BTR Reizen.

Deze biedt in samenwerking met vele gastvrije *** en **** hotels -autovakanties & bus excursie reizen - aan waar volop genoten kan worden van een 'All-Inclusive' vakantie.

BTR Reizen beschikt momenteel over zo'n 35 All Inclusive Hotels gelegen op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland. Zeer gewild zijn de **Speciale Voordeel Weken**. Interesse in deze extra Voordeel Weken en alle andere All Inclusive Hotels vakanties, zie www.BTRreizen.nl of bel 055 - 5059500 voor gratis folder.



va. € 199,- p.p.



Nieuw va. € 249,- p.p.



va. € 210,- p.p.



va. € 199,- p.p.



va. € 224,- p.p.



va. € 199,- p.p.



Nieuw

Nieuw in 2016 bij BTR Reizen zijn de Busexcursie vakanties naar All Inclusive Hotel Heiderhof in het Duitse Westerwald en All Inclusive Hotel Gaasterland, fraai gelegen in het Friese dorpje Rijs.

5 daagse Bus excursie vakantie naar All Inclusive Hotel Heiderhof * Westerwald / Duitsland nu al vanaf € 325,- p.p.**

Data en prijzen en korting:
Van ma. 18 t/m vr. 22 juli € 361,- -/ 10% € 325,- p.p.

5 daagse Bus excursie vakantie naar All Inclusive Hotel Gaasterland * Rijs / Friesland nu al vanaf € 299,- p.p.**

Data en prijzen en korting:
Van ma. 26 t/m vr. 30 sept. € 350,- -/ 10% € 315,- p.p.
Van ma. 10 t/m vr. 14 okt. € 332,- -/ 10% € 299,- p.p.

Inbegrepen:

- Reis per luxe touringcar met chauffeur /reisleider
- Prachtig excursieprogramma inclusief entreegelden
- All Inclusive hotel verzorging bestaand uit:
 - ✓ 4 x logies met ontbijt
 - ✓ 5 x lunch
 - ✓ 4 x 3-gangendiner
 - ✓ GRATIS 4 avonden drankjes van 18.00 - 22.00 uur
 - ✓ Luxe kamers met modern comfort.

Niet Inbegrepen:

- Toeslag 1-persoonskamer € 50,-
- Reserveringskosten € 20,- per boeking

Instap: Rotterdam - Den Haag - Amsterdam - Utrecht



Nieuw va. € 199,- p.p.



va. € 189,- p.p.



va. € 199,- p.p.



va. € 209,- p.p.



va. € 199,- p.p.



va. € 197,- p.p.



va. € 206,- p.p.



va. € 249,- p.p.



BTR REIZEN

055 - 5059500 - WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetssensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
P. de Hoogstraat 6
6181 DH Eiskoo
Tel. 046-4360607
E-mail:
linoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-811612
E-mail:
kjaorsel@ive.nl

1e Penningmeester
A. Lujendijk
Voordijk 475
2993 BE Barendrecht
Tel. 0180-618425
E-mail:
fam.lujendijk@gmx.net
Banknummer
NL49 RABO 0180 4201 43
of
NL92 INGB 0004 2303 98
i.n.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e Penningmeester
F. Bergman, Smeetshof
straat 11, 6005 SC Weert
Tel. 0495-564641/
06-12202092. E-mail:
pbergman49@online.nl

Vz./secc. Soc. Comm.
Wil F.J. Paliat
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0561-688772
Mobiel: 06-15100579
E-mail:
vomi-soccomm@kpnmail.nl

Vice-vz./Budgethouder
Th.H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leidenorp
Tel: 071-8418836
E-mail:
Theorump@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland
A.M. Mol
De Wiezeboom 9
8332 JT Steenwijk
Tel. 0521-512085
E-mail:
a.m.mol@online.nl

Eredelen
R. Gré J.J. Blom;
G. de Jong;
F.J.F. Smoorenburg.

Leden van Verdienste
G.C. Nieuwen: T.J. Gazstra; M. Vis;
A.H. vd. Vliet; Bloem; B. Visscher;
J. Franken; F.I.G.M. de Walvaart; J. Oldenbeuving;
F.N. Weßen; J. vd. Ham; H.H.M. Meijer;
F.W. Nuyenhoven; A.W. Scholten; J. Rijkse;
G.M. Nattekaas-Determan; F.J. Nattekaas;
K.J. Orsel; W.A.J.K. Rozie; J. Hoevelaken

Doelstellingen Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI-NL)

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het leveren voor het bijvend creëren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken.

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopsmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden
C.W.M. Breeet, Commandeur van Administratie bd
Dr. W.A. Broesler, Koknel der Koninklijke Mareschaussee bd
J.H. de Keyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd
Prof. dr. R.A.C. Bokbergen, Emeritus hoogleraar

Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Determan
Amstelpad 17
3181 EA Soesterburg
e-mail: vomicla@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgeve nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor Ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur E. Falck

De Bongerd 94
5345 JH Oss
Mobiel: 06-54974063
E-mail: efalck@xs4all.nl

Fotobewerking/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat: Detachment VOMI-NL, Wageningen 5 mei 2016

Drukker: Zwijsen, Zwolle

Sluitingsdatum inzenden kopij:
Nr. 167 17-06-2016

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Van de Voorzitter

Naarmate het jaar vordert, neemt ook het aantal (verenigings)activiteiten toe. Zo rustig als 2016 is begonnen, zo druk was het in mei.

Op 17 maart had ik een goed gesprek met Commandant Bronbeek, kolonel Dulfer, over het veiligstellen van ons erfgoed. Met nalatenschappen zoals foto- en herinneringsboeken en Indië-gerelateerde voorwerpen kunnen wij bij het archief en het museum van Bronbeek terecht. Daarmee krijgen ze naar onze overtuiging een goede, betrouwbare en waardige laatste bestemming.

Op 1 april was ik aanwezig bij het 50-jarig jubileum van het gerenommeerde Indisch restaurant "de Poentjak" in Den Haag waar ook de Haagse Veteranen Sociëteit haar domicilie heeft. De receptie was druk bezocht en zeer geanimeerd. Ondanks die drukte heb ik kennis kunnen maken met de op 17 februari jl. aangetreden Ambassadeur van de Republiek Indonesië in Nederland, zijne excellentie Wesaka Puja. Hij is de opvolger van mevrouw Marsudi, die -zoals misschien bij u bekend- in Indonesië Minister van Buitenlandse Zaken is geworden. Ik hoop hem op 17 augustus weer in Wassenaar te treffen bij gelegenheid van de viering van onafhankelijkheidsdag

door Indonesië. Ik ben nieuwsgierig hoe hij aankijkt tegen het streven van een groepje Nederlandse belanghebbenden naar een breed onderzoek naar oorlogsmisdrijven, begaan door Nederlandse militairen in het voormalig Nederlands Oost-Indië.

Op 24 april bezocht ik de viering van het tienjarig jubileum van de Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost die ook het (Veteranen) Ontmoetingscentrum "de Treffer" in Eindhoven runt. Er was een uitgebreid dag- en avondvullend programma dat bij de bezoekers, waaronder nogal wat Indië- en Nieuw-Guineaveteranen uit Eindhoven en omstreken, zeer in de smaak viel. Nogmaals proficiat met dit jubileum en op naar de volgende tien jaar!

Op 26 april was ik op het Ministerie van Defensie in Den Haag uitgenodigd als gast bij de uitreiking door onze Minister van Defensie van de versierselen behorende bij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau aan collega Cees Aarts. De heer Aarts is zowel voorzitter van onze zustervereniging FIM als van de VNNGM en voor beide verenigingen is hij van grote waarde. Daarnaast heeft hij ook buiten beide verenigingen de nodige credits verdiend en deze Koninklijke Onderscheiding is daarvoor een prachtige beloning. Namens

Bestuur en Leden van VOMI NL nogmaals van harte proficiat. Ook trof ik Cees Aarts op 5 mei bij het bevrijdingsdefilé in Wageningen, met opgemaakte grootmodel onderscheidingen, inclusief de kersverse Koninklijke Onderscheiding. Het detachement van VOMI NL was bescheiden in aantal. Maar het is niet de kwantiteit die telt, maar de kwaliteit. Ondanks de gevorderde leeftijd liep het detachement onder leiding van de heer Roza er keurig bij en het mocht terecht op deze stralende dag veel applaus van het talrijke publiek in ontvangst nemen. Overigens viel op dat ook andere detachementen van oudere veteranen, zoals de Koninklijke Brigade Prinses Irene, de VOKS (Korea) en de BOSS (Stoottroepen) bescheiden van omvang waren. De hoge leeftijd van deze veteranen begint nu zichtbaar invloed te krijgen. Toch mocht ik onder de vele genodigden Ted Meines (94) begroeten. Ondanks zijn broze gezondheid maar dankzij zijn ijzeren wil en tomeloze enthousiasme kon hij aanwezig zijn. Wij wensen hem toe dat hij dit nog een aantal jaren mag volhouden! Dank aan alle deelnemers en organisatoren die deze fantastische dag mogelijk hebben gemaakt.

Uw voorzitter, Leen Noordzij

Nieuws van de Bestuurstafel

- Op 18 mei jl. werd de Algemene Ledenvergadering van VOMI NL gehouden. Het beleid van het afgelopen jaar werd goedgekeurd en het bestuur heeft -bij monde van de voorzitter- de plannen voor de komende jaren toegelicht.
- De regionale lidverenigingen hebben hun Algemene Ledenvergadering ook weer achter de rug. Bij een aantal was het bestuur van

VOMI NL vertegenwoordigd. Geconstateerd werd dat het aantal bezoekers van deze ledenvergaderingen afneemt en dat heeft alles te maken met de daling van het aantal leden. Een aantal lidverenigingen denkt er ook over na om op enig moment over te stappen naar VOMI Binnenland.

- VOMI NL heeft op 5 mei jl. weer met een detachement deelgenomen



aan het Bevrijdingsdefilé te Wageningen. Ook op de Nederlandse Veteranendag (zaterdag 25 juni a.s.) neemt weer een detachement van VOMI NL deel aan het defilé.

K.J. Orsel, Secretaris

Op naar Nederlands Nieuw-Guinea (deel 5 en slot)

Langer blijven op Biak lukte mij niet

Mij beviel het op Biak in 1962 zo goed, dat ik nog drie maanden langer wilde blijven. Ik zou pas in oktober met de universitaire studie beginnen, dus waarom zou ik in juni alweer naar Nederland teruggaan? Dus diende ik een verzoekschrift in om niet in juni naar huis te hoeven, maar nog drie maanden langer in dienst te mogen blijven. Daarbij herinnerde ik eraan dat ik drie maanden straf had, dus in ieder geval de twee jaar militaire dienst volledig vol moest maken. Door de betreffende militaire ambtenaren werd echter anders beslist, misschien wel vanuit het idee dat we binnenkort toch wel allemaal uit Nieuw-Guinea (NG) zouden moeten vertrekken. In ieder geval kreeg ik op een vrijdag te horen dat ik de volgende dag weer met het vliegtuig naar huis zou gaan. Typisch zo'n benadering waarbij totaal geen rekening wordt gehouden met de levens- en werksituatie van de persoon in kwestie. Natuurlijk protesteerde ik fel en liet ik weten dat ze mij dit best een week eerder hadden kunnen vertellen. Ik moest nu toch wel ineens heel erg snel weg. De enige reactie was dat dit elders was beslist. Zou mijn eerdere beklag hier iets mee te maken hebben gehad?

Met een snelreïnvvaart moest ik van alles en nog wat regelen. Ik nam afscheid van de Chinese familie die ik nogal flink had geholpen, zette mijn huisdier (een koeskoes) weer in een boom net buiten het kamp, verkocht voor een habbekrats mijn fiets en gaf mijn parahu aan onze bediende. Overkwam alleen mij iets dergelijks? Natuurlijk niet! Ook bij andere militairen was er soms sprake van een bloedeloze en weinig empathische manier van omgaan. Zo werd van NG-oversten (die als majoor uit

Nederland waren vertrokken) meteen bij aankomst op Schiphol de extra ster weer afgenomen, zij waren immers alleen maar tijdelijk tot overste bevorderd! Op de trap van het vliegtuig volgde de (meestal tijdelijke) rangverlaging. Een absurde benadering van mensen, hoogtij van de bureaucratie. De doodsteek voor het moreel van degenen die dit overkwam.



Een koeskoes

Met een DC-8, dit waren de eerste vliegtuigen met straalmotoren, vloog ik huiswaarts. De ontvangst thuis was geweldig, ze waren blij dat ik er weer heelhuids was. Juist in die maanden kwamen er namelijk nogal wat verontrustende berichten uit NG.

Mij was het echter alleen maar goed gegaan. Zoveel leerzame ervaringen opgedaan, andere culturen leren kennen en de nodige zelf- en mensenkennis gekregen. En thuiskomen met twee prachtige zwaarden, twee pijl en bogen, veel pijlen,

twee bijltjes om een parahu te maken, een sagoklopper, een flink aantal prachtige grote schelpen, het schild van een zeeschildpad en verschillende bijzondere, handgemaakte Papua-gebruiksvoorwerpen. In die jaren kon je bijna alles in een vliegtuig meenemen. Kom daar nu nog maar eens om!

In 2012 ben ik met 30 sobats opnieuw naar Nieuw-Guinea

gegaan, naar Biak, Hollandia, Sorong en Teminabuan. Wie meer wil weten over mijn diensttijd, mijn tijd in Biak, meer persoonlijke ervaringen en de herdenkingsreis van november/december 2012 kan dit doen via mijn boekje "Nieuw-Guinea vijftig jaar later 1962-2012". Te bestellen door het overmaken van € 12,90 op NL75 ABNA 0482 2312 54 t.n.v. R.A.C. Hoksbergen te Soest onder opgave van uw volledige adres.

René Hoksbergen
(lichting 60-4)

Marineman zoekt diepten in wateren rondom Nieuw-Guinea (deel 2 en slot)

Plaatsing Nieuw-Guinea

September 1960 vliegt hij met de viermotorige Douglas DC 7-C het onbekende tegemoet. Nieuwsgierig naar wat hem te wachten staat en blij dat ze veilig landen, komt hij aan op Biak. Voor Henk is dit slechts een tussenlanding, hij vliegt door naar Manokwari, de hoofdstad van de provincie Papoea gelegen op de zgn. Vogelkop aan de Doreh-baai. Manokwari is een middelgrote stad van ca. 130.000 inwoners, al in 1898 gesticht als een van de eerste Nederlandse bestuursposten op Nieuw-Guinea. In de baai ligt de Hr. Ms. Snellius (een hydrografisch opnemingsvaartuig) op hem te wachten. Dit schip zal 'zijn thuis' worden de komende jaren..... Opnemingsvaartuigen maken deel uit van het 'Bureau Hydrografie' dat opereert vanuit Scheveningen. Dit bureau is belast met het in kaart brengen van gegevens die garant staan voor een veilige vaart over de wereldzeeën. Zonder een goede zeekaart met bijbehorende boekwerken is het vrijwel onmogelijk om veilig van bijvoorbeeld Rotterdam naar New York of Singapore te varen. Allerlei obstakels onderweg zullen de vaart soms tot een hachelijke onderneming maken. Niet alleen kusten brengen ze in kaart, ook diepten, ondiepten, riffen, stromingen en wrakken worden gemeten en genoteerd. Al deze gegevens worden ten dienste gesteld van de koopvaardij en de marine. Henk is de botteller aan boord, een belangrijke taak, vaak doet men een beroep op zijn vaardigheden en improvisatietalent, nimmer tevergeefs. De 'Snellius' werkt in het Rampat Gebied en op verzoek van het gouvernement worden lokale opnemingen gedaan ter rede van Fak Fak en Karawatoe, tevens naar de (on)

diepten in de Kalmanbaai. Met de hulp van dregboten II en III worden dregwerkzaamheden uitgevoerd aan de westkust van Nieuw-Guinea, dit alles om een veilige doorvaart te verzekeren. Later in 1961 doet de 'Snellius' nog van zich spreken, het schip is actief behulpzaam bij de vergeefse opsporings- en reddingsactie van Michael Rockefeller, zoon van de Gouverneur van New York, die tijdens antropologisch onderzoek langs de zuidkust van Nieuw-Guinea met zijn catamaran wordt vermist. Ondanks inzet van velen wordt de man helaas niet gevonden en neemt men aan dat hij is verdronken, Henk mag het meemaken, ervaren en verwerken.



Hr. Ms. Snellius

Weer thuis

April 1962. Henk is weer teruggekeerd in zijn vaderland, mag met zijn verlof pas een zestal weken genieten van familie en de geneugten des levens. Deze weken vliegen voorbij en hij wordt verwacht op zijn nieuwe standplaats Vliegkamp Valkenburg en

settelt zich in het nabije Leiden. Onrust of een intern verlangen, misschien zelfs wel heimwee, brengen hem terug naar bakermat Den Helder. Hier is hij tot 1967 werkzaam als onderhoudsmonteur bij de onderzeedienst, een interessante tijd die hij niet zal vergeten. Edoch, na 10 invloedrijke jaren houdt hij het voor gezien, keert terug naar het Brabantse Tilburg en zet zijn leven voort als werkzame arbeider en maakt zich dienstbaar in de burgermaatschappij.

De burgermaatschappij

Het valt niet mee om zich als burger thuis te voelen, het is wennen en aanpassen na die marinetijd voor deze 'wereldreiziger'. Desondanks pakt hij het op, is actief bij vele bedrijven in binnen- en buitenland, vooral op technisch en logistiek terrein. Werkt aan pijpleidingen en bouwkransen, bij Campina Technische Dienst, ja zelfs even als krantenbezorger. Henk is van alle markten thuis. Hij gaat met pensioen bij het internationaal bekende verhuurbedrijf Boels, waar hij belangrijke transporten mag verzorgen. Dan begint het zgn. grote genieten, het wel verdiende pensioen.

Hij bezoekt zoveel mogelijk de vele reünies en bijeenkomsten met zijn oude kameraden. Eerst in 1999, als collega-veteranen hem daarop attent maken, vraagt hij het Nieuw-Guinea Herinneringskruis aan, dat hem dan ook terecht door de Minister van Defensie wordt toegekend. Henk heeft een enorme ervaring en levenskennis opgedaan in zijn tijd daar in Nieuw-Guinea.

Gevraagd en ongevraagd vertelt hij over kampongs, peniskokers, kleurrijke vogels en lig soorten slangen, maar



vooral prijst hij de ongeken-
de alijdurende kameraadschap.
Hij leeft zoals hij leeft, geniet
waar mogelijk, soms zit het
mee, soms zit het tegen, zoals
toen hem een nier moest
worden ontnomen. Hij is een
enthousiaste aquariumfanaat,
weet alles van het houden en
kweken van de mooie discusvis.
Een hobby waarmee hij zich
jaren professioneel heeft bezig
gehouden tot... het fotograferen
en filmen wordt ontdekt. Hij
maakt prachtige opnamen en
filmt vooral 'zun Moatje' (zijn
maatje), kleinzoon Sander, de
trots van Oma Riegette en Opa
Henk.

We wensen deze trotse
marineveteraan, deze handige
klusser, nog een lang en
levenlustig leven toe samen met
zijn gastvrije echtgenote.

*Uw verslaggever te velde,
Jacques van de Ven*

Herdenking Indië Monument Hardenberg

In Hardenberg vindt op 15
augustus weer de jaarlijkse
herdenking plaats bij het
Indië-monument. Locatie is
het Indiëplantsoen achter de
"Voorvechter" te Hardenberg.

Aanvang herdenking
is 19.30 uur.

Het Nieuw-Guinea
Herinneringskruis

Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer,
multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ★ Bel even met onderstaande contactpersonen om uw wensen te bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.

ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marieke Potappel
Leuvenumweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 552 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: David Mammen
Deeleniseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Ronnie Reumer
Eindhovenesdijk 13, 5688 GN Orschot tel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Bakken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer: Aart Weikman
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Frank van Dekken
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Ad Mullwijk
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

SOBAT

Drentse Veteranendag 2016

Zaterdag 9 april 2016 werd in 'De Bonte Wever' te Assen de 8e Drentse Veteranendag voor alle Drentse Veteranen met hun partner gehouden. De opkomst van de veteranen was vrij redelijk te noemen.

Aan de belangstellende veteranen werd om 10.00 uur de gelegenheid gegeven om aanwezig te zijn voor de bloemlegging bij het Monument van de Drentse Veteranen op de Westerbrink nabij het provinciehuis, tegenover 'De Bonte Wever'.

Boer. Hierna volgde nog een toespraak door de Commissaris van de Koning in Drenthe (de heer J. Tichelaar) en mr. C. Bijl, burgemeester der gemeente Emmen, tevens voorzitter van de Vereniging Drentse Gemeenten.

Na nog een optreden van de KMKJWF werden er een drietal gedichten van wijlen John van Beek voorgelezen door drie schoolkinderen uit Westerbork. Door de Commissaris van de Koning in Drenthe werd vervolgens aan 5 veteranen

het Draaginsigne Nobelprijs VN Militairen uitgereikt.

Om 12.30 uur werd het officiële gedeelte afgesloten door Annette Timmer, waarna door een hoornblazer van de kapel het Signaal "Taptoe" werd geblazen en de kapel twee coupletten van ons nationale volkslied "Wilhelmus" speelde. Het werd door de aanwezigen spontaan meegezongen. Hierna was er nog een gezellig samenzijn, kon men gebruik maken van een aperitief en een nasi maaltijd.

Het was een dag waar veel veteranen hun dienstmakers van vroeger weer konden ontmoeten en waar ze veel oude verhalen konden ophalen, Het was wederom een geslaagde Drentse Veteranendag.

Tekst en foto's: R. Grit



Nadat er een viertal bloemstukken waren gelegd, werd een minuut stilte in acht genomen en werden enkele duiven losgelaten. Vervolgens ging het gezelschap terug naar 'De Bonte Wever'.

Om 11.00 uur werd een ieder begroet door mevrouw Annette Timmer, gevolgd door het eerste optreden van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (KMKJWF). De kapel verzorgde het muzikale gedeelte tijdens het officiële gedeelte van de dag.

Een welkomstwoord werd gesproken door de voorzitter van de Stichting Drentse Veteranen, drs. H.H. van de



Sepantjar (deel 1)

Gedeelten uit brieven van P.C. Hoekman aan zijn lieve Mariejanne

Het is 18 maart 1948 en we zitten in Sepantjar (de hut van oom Tom). Hier is een klein stationnetje, per dag komen hier drie treinen binnen maar 's avonds om zes uur de laatste en dan zitten we tot de andere morgen weer volkomen afgesloten, want de wegen hier zijn niet te berijden.

De legering gaat wel, we hebben niet te klagen. Er zit veel onweer in de lucht dus veel storingen met de verbindingen. Het licht 's avonds is slecht, we hebben geen lampen. We maken licht met een accu met een lamp erop, we hebben slechts één kamertje waar de soldaten kunnen zitten om te schaken, dammen, kaarten, lezen of schrijven. Zelfs heb ik een kaars, maar de kaarsen zijn ook bijna op. We gebruiken ook wel flessen met water en benzine gevuld en daar een krant in, dat geeft behoorlijk licht maar walmt enorm.

Het stationnetje van Sepantjar is omgeven met alang alang, een ware rimboe. Het is enorm stil, mensen wonen er haast niet, veel varkens, grote en

kleine herten, bruine beren en slangen. Vanmiddag hebben we nog een slang van een halve meter gedood. Het water wordt hier met een spoorwagon aangevoerd.

Nog even iets over Loeboek-Batang vertellen. Het afscheid in Loeboek-Batang is denderend geweest. Van alle kanten kwamen er uitnodigingen om het afscheid bij de mensen te vieren. Jammer dat ik velen heb moeten teleurstellen, omdat ik eerst het bestuur van de kampong moest bezoeken. Die nacht zijn we niet naar bed geweest, we zijn op vijf plaatsen geweest en waren volkomen volgegeten. We hebben genoten van de Indische muziek, zang en dans. Ook ik had weer de eer om te dansen maar dan helemaal alleen, want dansen met tweeën dat kennen ze hier niet en past ook niet in hun adat. Ik had ook nog de eer om een nummertje te zingen (uit volle borst) en met een echte (uhum) basstem verbrak ik de doodse stilte. Toen ik het lied gezongen had, kreeg ik een

geweldig applaus. Alle jongens die bij mij waren, moesten ook zingen, weigeren kan niet, want dat nemen ze als een belediging.

Sterke drank werd er niet geschonken, dus helemaal nuchter kwamen we thuis.

Regelmatig brieven te mogen ontvangen is een zegen, maar Mariejanne soms is het onmogelijk om snel terug te schrijven. Dat geldt voor alle militairen.

Ik ben hier in Sepantjar nog niet op patrouille geweest maar dat komt nog wel. Zelf heb ik hier in het stationnetje een klein kamertje, jouw foto op mijn bureau en ook één aan de muur.

In dit gebied moeten we speciale banden, zogenaamde VP (Veiligheids-Politie) banden dragen. Hier mogen militairen in militair verband niet patrouilleren en wij hebben nu deze taak en doen nu dienst als politie.

P.C. Hoekman / Oosterhout



Stationnetje Sepantjar



SOBAT

Nationale Herdenking Capitulaties 1945



en bijzonder hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) de gastsprekers. De muzikale omlijsting werd verzorgd door zangeres/componist Renee van Bavel & Fanfare Bereden Wapens Koninklijke Landmacht. De herdenkingsplechtigheid op het 5 Mei Plein bij het Bevrijdingsmonument vormde een centraal onderdeel van de viering van de vrijheid waarbij nationale en internationale hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren en waarbij kinderen van de St. Jozefschool uit

Als Stad der Bevrijding herdacht Wageningen op 5 mei 2016 als vanouds de capitulaties van de Duitse en Japanse bezettingsmacht in Nederland en in voormalig Nederlands-Indië in 1945. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk waren de heer Timo S. Koster (directeur defensiebeleid NAVO) en prof. dr. Ko Colijn (directeur Instituut Clingendael



Wageningen (die het monument voor de goede zorg hebben geadopteerd) 25 duiven loslieten. De Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers ondersteunden muzikaal de ceremonie van het vlagsteken van de Militaire Attachés uit de geallieerde landen. Na afloop van de Nationale Herdenking passeerden een peloton van ca. 250 toerfietsers, onder wie prominente schaatsers en wielrenners van LottoNL-Jumbo, militairen, veteranen en politiepersoneel het 5 Mei plein. Bij zich droegen ze het Bevrijdingsvuur dat in de nacht van 4 op 5 mei was opgehaald door

een bekende oud-wielrenner. Aansluitend volgde het Bevrijdingsdefilé (met een Fly Past van historische vliegtuigen over de route van het defilé) waarbij de nadruk -zoals gebruikelijk- lag op de Tweede Wereldoorlog. Aan het Bevrijdingsdefilé namen dit jaar een groot aantal nationale en internationale veteranen en oud-strijders deel. Ze werden daarbij vergezeld door verschillende militaire erfopvolgers en naoorlogse veteranen (oude en jonge veteranen) als erbetoon aan de bevrijders, de WO-II veteranen en geallieerden en werden hierin begeleid door vele



binnen- en buitenlandse muziekkorpsen.

Het defilé werd afgenomen door minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. De paradecommandant was generaal-majoor bd Leen Noordzij (voorzitter van onze Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI NL) en hij mocht daarbij o.a. een waardig detachement van Indiëgangers aan de autoriteiten melden.

Th.R.



Indië

Uit mijn dagboek van toen

Deel 5



Vandaag hebben we iets beleefd dat ik niet snel zal vergeten. Het is zaterdag 27 december 1947. Om 10.00 uur vertrekken we met acht man op hertenjacht! Per prauw varen we naar een kampong op 10 kilometer van ons kampement. Daar aangekomen worden we hartelijk begroet door de plaatselijke bevolking. Als we aan land gaan, horen we dat er een trouwpartij aan de gang is. Honderden genodigden zijn aanwezig, ze maken een herrie van jewelste. In een gesprek met één van de omstanders, die redelijk Nederlands spreekt, wordt me duidelijk gemaakt hoe zo'n trouwpartij precies verloopt.

Het bruidspaar mag twee dagen lang niet eten en niet praten! Gedurende die twee dagen wordt de vrouw opgesloten en mag zij haar aanstaande man niet zien. Om te voorkomen dat ze die man toevallig toch zou zien, worden haar oogleden met een of andere substantie dichtgeplakt. Als de hele ceremonie is afgelopen, dan pas worden haar oogleden losgeweekt. Eerst dan komt ze te weten wie haar man is! Vóór het huwelijk verzoekt de man aan de ouders van het meisje toestemming om haar te mogen trouwen. Als de ouders met het verzoek instemmen mag het meisje de man niet afwijzen! Bovendien ontvangt de man ook nog een bruidsschat. Wat



Het verkennen van het terrein



Het eten smaakte weer best

een weelde! Ik moet er dik op toelleggen straks.

Aangezien onze belangstelling door de familie van de bruid en de bruidegom zeer op prijs wordt gesteld, worden we uitgenodigd het feest, dat in totaal twee dagen zal duren, mee te maken. We beloven dat we na de hertenjacht zullen terugkomen.

Het is volle maan. De herten laten zich niet zien. Na vier uur lopen en wachten, besluiten we terug te gaan naar het feest dat al in volle gang is. Er wordt gegeten, gedronken en gedanst. De lekkerste hapjes en drankjes worden ons voorgezet. We verbazen ons meer en meer. Hoe is het mogelijk dat zoiets bestaat en dat we dit mogen meemaken. We besluiten om in een huisje, dicht in de nabijheid van het feestgewoel, te overnachten. Het feest gaat de hele nacht door. De geluiden kunnen we nog goed horen.

Na toch een goede nachtrust begeven we ons vervolgens weer in het feestgedruis. Veel gasten zijn alreeds dronken van de zelfgemaakte drankjes, die uit bamboekokers geschonken worden. Anderen zitten gezellig bijeen of dansen met vreemde bewegingen in het rond. Het blijft boeiend, we raken niet uitgekeken.

's Middags om drie uur wordt de vrouw uit het kamertje gehaald en -begeleid door vrouwen- naar haar man gebracht. Ik zie geen enkele emotie op het gezicht van derouw. Bijna nederig loopt ze naar haar man en gaat naast hem zitten. Hoe zal deze vrouw zich voelen?

Om vier uur vertrekken we richting Palopo. Met het leegschieten van onze geweren groeten we het bruidspaar en hun familie. Waarlijk een belevenis om nooit meer te vergeten.

Vandaag, 29 december 1947, beoefenen we voor het eerst het verkennen van het terrein. Met een voertuig vertrekken we om 07.00 uur richting Masamba. Na een half uur rijden, worden we afgezet en gaan te voet het terrein in. Niet ver van ons vandaan ligt een berg van ongeveer 600 meter hoogte, die steil omhoog loopt.

Links van ons stroomt een machtige kalmte, die duidelijk laat horen hoe slecht het weer is geweest. Gelukkig valt er nu geen regen meer. Langs glibberige paadjes gaan we geleidelijk omhoog. Af en toe glijdt er iemand onderuit en verdwijnt dan tussen de alang-alang (een soort lang scherp gras). Lachen en vloeken is het resultaat. Halverwege de berg stoppen we even bij een huisje dat tegen de berg is aangebouwd. Rondom het huisje staan enkele palmbomen. Een oud vrouwtje, dat sikh pruimt, zit voor de ingang van het huisje. Roodachtige smurrie

loopt uit haar mondhoeken.
Verder is er niemand te zien.

Vanaf dit punt hebben we een prachtig uitzicht op het dal. Links zien we een tamelijk grote kampong liggen en rechts is nog net een stukje van de kali te zien. Na een korte pauze gaan we weer verder, er moet uiteindelijk geklommen worden. Na enige tijd is van het paadje niets meer te bekennen, de begroeiing begint toe te nemen. Sommige stukken zijn zo steil dat we moeite hebben naar boven te klimmen. Achter mij is er iemand gevallen en heeft zijn knie bezeerd. Gelukkig hebben we een hospik meegenomen die hem dan ook direct kan behandelen. Er blijkt niets gebroken te zijn, zodat we

onze tocht kunnen voortzetten. Voor het laatste gedeelte van de beklimming moeten we onze kapmessen gebruiken. Sommigen slaan zo wild om zich heen, dat ik bang ben dat ze elkaar zullen bezeren. Ik roep dan maar "jongens, koppensnellen is er niet bij, dat doe je maar als je een pelopper tegenkomt". Pas als we boven op de berg zijn, zie ik de blaren op mijn handen. Ik blijf niet de enige te zijn.

De terugweg gaat in de richting van de kampong die wij halverwege de berg hebben zien liggen. Als we beneden in de kampong zijn aangekomen, is het precies drie uur. We hebben nog een uur de tijd voordat we worden opgehaald.

Van overal vandaan komen kinderen naar buiten gelopen en roepen ons toe: Tabééé, Tabééé. Op de markt kopen we klappers en drinken deze leeg. Heerlijk is dat toch na zo'n vermoeiende tocht, vooral nu de zon weer is gaan schijnen. De chauffeur is precies op tijd en brengt ons weer veilig in de kazerne terug.

Henk van Vliet



Even kijken op de kaart waar we ons precies bevinden

Herdenking Roermond 2016

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op **zaterdag 3 september 2016**.

Herdenking Terneuzen

Vrijdag 26 augustus 2016 zal in Terneuzen de jaarlijkse herdenking worden gehouden voor de 35 in voormalig Ned. Oost-Indië gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen. De herdenkingsdienst wordt gehouden in de Goede Herderkerk aan de Koninginnelaan in Terneuzen en begint om 14.00 uur. Aansluitend is de kranslegging bij het Indië Monument. Na afloop van de plechtigheid is er een informeel samenzijn.

Inlichtingen: mevrouw K. Schrier (telefoon 0115-696917 of e-mail schrier@zeelandnet.nl).

Herdenking Indië Monument Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert donderdag 1 september 2016 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen. De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië Monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken.

Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.

VETERANENDAGEN 2016

Koninklijke Marine

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 1 juli te Den Helder.

Koninklijke Luchtmacht

Deze zal plaatsvinden op woensdag 7 september te Eindhoven.

Koninklijke Marechaussee

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 7 oktober te Apeldoorn.

Nederlandse Veteranendag 2016

De twaalfde Nederlandse Veteranendag wordt gehouden op **zaterdag 25 juni 2016** in Den Haag.

Herdenking Indië Monument Almelo

De Commissie Indië Monument Almelo nodigt u uit om de herdenking bij te wonen van de gesneuvelde Almelse militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Deze herdenking zal plaats vinden bij het Indië Monument in het Hagenpark aan de Hagenborgh op zaterdag 13 augustus 2016 van 16.00 uur tot 17.30 uur. Aansluitend is er koffie in "De Hofkamp".

Secretariaat:
Ad Bouwens
Havezathe 304
7608 DZ Almelo

Telefoon: 0546-840389
Mobiel: 06-48109899
E-mail: adbouwens@gmail.com

Veteranendag

Vandaag is de dag van de veteranen die voor vrede en vrijheid op missie zijn gegaan.

Oorlogen brengen vele veteranen voort want oorlogen woeden over de gehele aarde.

De vredesroep bleek van weinig waarde want de mens is verdeeld in goed en kwaad waardoor die vredesroep ten onder gaat.

Pas als de volkeren leren samen te leven zal de toekomst vrede geven.

En als dan de strijd voorgoed is gestreden en de mens tot inzicht komt behoren oorlogsveteranen tot het verleden.

*Leen van Geenen
VOMI Zuid-Holland*

VETERANEN
INGEZET
IN DIENST
VAN DE VREDE



Soerabaja, februari 1947

In Nederlands-Indië was ik als oorlogsvrijwilliger gelegerd in Soerabaja en werd daar samen met vijf korporaals ingezet om in de stad te patrouilleren en om op te letten dat Nederlandse militairen niet in bordelen kwamen die voor militairen verboden waren.

Dat was vooral in de straat die naar de haven liep, de Herenstraat had beter de naam Hoerenstraat kunnen hebben. Honderd bordelen naast elkaar, vooral gebruikt door zeelieden. Toen ik daar stond, werd ik aangesproken door een meisje, ze was een kind van 12 jaar. Haar ouders waren door de Jappen vermoord. Het meisje (Sofia genaamd) bood mij haar lichaam aan voor twee roepla (ongeveer één gulden en vijftig cent). Want ze had honger en kon dan weer voor twee dagen rijst kopen. Ik heb haar samen met mijn collega's in de jeep gezet en naar een klooster gebracht dat tevens als weeshuis diende. Ik had daar een week eerder twee Limburgse zusters ontmoet, één uit Susteren (zuster Savelkouls), de andere zuster (Hellebrekers) kwam uit Dieteren. We hebben haar daar achtergelaten en ook nog 10 roepla gegeven. Ik beloofde zo gauw mogelijk nog eens terug te komen.

Dat was een week later, maar Sofia was weg. Wekenlang hebben wij nog gezocht om haar te vinden. Steeds maar naar haar op zoek daar in die buurt waar ze mij toen aanklampte. Maar het was zoeken naar een speld in een hooiberg in een stad met meer dan 4 miljoen inwoners. Ik heb haar nooit

meer teruggezien. Het is een van mijn ervaringen in Oost-Java.

Een verhaal over Sofia, een kind van 12 jaar.

*Wiel Creemers, Montfort (L)
OVW'er 2-10 en 2-15 RI,
Oost-Java 1946-1949*



Nouwembleem 2-10 RI

“Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening”



Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

VETERANEN
MAAKT
IN 1995
VAN DE VREDE



Uitvaartwensen vastleggen

Het is belangrijk dat uw nabestaanden later weten welke keuzes zij moeten maken voor uw uitvaart. Daarom kunt u bij Monuta gratis uw wensen vastleggen in het Monuta Uitvaartwensenformulier. Speciaal voor wensen die met uw veteranenstatus te maken hebben, heeft Monuta een bijlage ontwikkeld waar u tot in detail uw wensen kunt noteren. Wilt u uw wensen vastleggen? [Vul dan de achterzijde van de antwoordkaart in en stuur deze kosteloos naar ons op.](#)

Monuta Team Bijzondere Uitvaarten

24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77

Ook als u niet of elders verzekerd bent.



Monuta

De steun bij iedere uitvaart.

Wilt u uw uitvaartwensen vastleggen?
Vul dan de antwoordkaart in
en stuur deze kosteloos aan ons op.

Ja, ik wil graag

- het Monuta Uitvaartwensenformulier ontvangen. Aantal exemplaren:
- samen met Monuta mijn wensen bespreken. Bel mij voor een afspraak.
(vergeet niet uw telefoonnummer in te vullen)

Naam: M/V

Adres:

Postcode/plaats:

Telefoon:

* doorstrepen wat niet van toepassing is.



Een postzegel is niet nodig



Monuta TBU
Antwoordnummer 1032
7300 VB Apeldoorn



Monuta

De steun bij iedere uitvaart.

SOBAT

“Een pastorie in weer en wind”

EEN PASTORIE IN WEER EN WIND



Betty van der Woude-Hettinga

“Een pastorie in weer en wind”, een 8 jaar geleden geschreven boek over het gezin van dominee Hettinga, die van 1929 tot 1946 woonde in het Overijsselse Hasselt. Daarna werd verhuisd naar Harlingen.

Het gezin bestond uit vader, moeder, één dochter en vijf zonen. De oudste (de enige dochter) heeft uiteindelijk na lang aandringen van de Historische Vereniging van Hasselt dit boek geschreven.

De schrijfster, mevrouw Betty van der Woude-Hettinga, is getrouwd met een Indië-veteraan van 5-9 RI na zijn

terugkeer uit Nederlands-Indië. Hij heeft de schets getekend, die de voorzijde van dit boek treffend uitbeeldt: de pastorie en kerk van Hasselt. In 2008 heeft ze zich zo'n 3 maanden opgesloten in de logeerkamer om dit boek te schrijven en te voorzien van redelijk veel foto's en documentatie. Begin mei jl. werd zij 92 jaar. Zij vindt zichzelf helemaal geen schrijfster. Maar ze is wel een uitstekend vertelster. En zo leest haar boek ook.

Het gezin werd betrokken bij het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg hiervan werden zowel beide ouders

als de oudste zoon gevangen genomen. De dochter (in 1940 pas 16 jaar oud) en twee zonen zetten het verzetswerk voort. En daarbij moest de dochter ook nog eens de zorg op zich nemen van de 10- en 11-jarige jongens. Ze raakten ontheemd omdat de bezetter de pastorie van hen vorderde. De vader nam nooit een blad voor de mond en preekte regelmatig met nadruk over vrijheid terwijl de NSB-burgemeester ook in de kerk zat. Als door een wonder is het hele gezin levend uit deze oorlogsjaren gekomen.

De titel van het boek spreekt boekdelen over de belevenissen van dit gezin. Het boek is in tijdsvolgorde duidelijk ingedeeld. Deel 1 gaat over de vooroorlogse jaren. Deel 2 over de oorlogsjaren en vooral over de ervaringen van de gezinsleden. En deel 3 over de naoorlogse jaren. In alle delen wordt treffend weer gegeven wat de leden van dit gezin hebben doorstaan. Ze geven bovendien een historisch beeld van het leven in ons land -en vooral op het platteland- tussen 1900 en 1980.

Nadat vier zonen waren geëmigreerd naar Canada en de USA en één zoon naar zee was gegaan als machinist op de grote vaart, raakte het gezin opnieuw verstrooid. Alleen de dochter bleef met haar ouders achter in Nederland. Gedurende 25 jaar is de schrijfster werkzaam geweest voor de Commissie Jeugdvoorlichting van de Stichting “Samenwerkend Verzet 1940-1945”. Zij heeft hiervoor talloze lezingen gegeven en vertellen kon ze als de beste. Op een vraag van één van de kinderen “Wat vond u het ergste van de oorlog?” was haar antwoord “Het verraad door mensen uit je nabije omgeving, die je vertrouwde”.

In 1983 kregen 6



Betty van der Woude-Hettinga

leden van dit gezin het Verzetsherdenkingskruis toegekend en uitgereikt: vader (postuum), moeder, de dochter en drie zonen. De twee jongste jongens waren tijdens de oorlog immers nog minderjarig. De schrijfster heeft de naoorlogse generaties een geweldig leerzaam boek nagelaten. Het boek leest als een spannende roman, terwijl het een waar gebeurd verhaal is. De inhoud van dit boek typerend, zouden een aantal woorden op hun plaats zijn: geloof, hoop en liefde alsmede moed, standvastigheid en trouw.

Dit boek is nog altijd te koop voor € 17,00 (ISBN/EAN 978-90-9023329-1).



WP

Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

SOBAT

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 19)



R.J. de Rijk

Onderwijl passeerden wij het Nederlandse oorlogsschip, Hr. Ms. Banckert (Hr. Ms. Kortenaer was op dat moment buitengaats) en 3 LST-landingsschepen en 5 LCT-tanklandingsvaartuigen. Al deze schepen waren reeds beladen met oorlogsmaterieel en in gereedheid gebracht door o.a. technisch personeel van de Koninklijke Marine voor de invasie op Ambon en de overige eilanden in de Zuid-Molukken. Tevens passeerden wij twee oorlogsbodems die eveneens door Nederland waren overgedragen aan de Japanse Deelstaat-Repoeblik Indonesia n.l. de korvetten Hangtua en de Pattiunus waar geen teken van leven aan boord te bekennen was. Verder was alles vredig, zowel in de bassins Westerhaven en Oosterhaven als op de wal. Bij het passeren van het havenhoofd aan de Kruiserkade keek ik omhoog naar de radarpost boven op de Mariniekazerne Kruiserkade en zag daar nergens zoals gebruikelijk enig licht branden en ik dacht aan 'Paatje' en aan luitenant Masberg, zou het gelukt zijn? De omgeving lag in diepe rust en sterren fonkelden aan het firmament zonder gezelschap van de maan.

Wij voeren de haven uit richting Madoera en om de KOALA'S linkelden hier en daar vissen aan de oppervlakte van het water, een fosforstreek achter zich latend. In de verte kon men enige lichtjes waarnemen van Madoera en de P.W.-stelger, waar de KOALA'S voorlopig niet meer zou almeren. Mede door haar zwangerschap werd mijn vrouw geheel opgenomen en verzorgd door de Ambonese vrouwen. Aan boord was een ieder bezig langzaam wapens en munitie te voorschijn te halen, om zich daarna één voor één naar de hem aangewezen plaats te begeven, vuurgereed. Dit alles gebeurde zó geruisloos, dat het Javaanse en Madoerese personeel van de oorspronkelijke bemanning nog steeds geen argwaan tegen ons koesterden. Ook onze drie hoofdagenten hadden niets in de gaten en stonden aan het gangboord over Straat Madoera heen te turen. Ik had afgesproken om de overval te openen, door drie maal achter elkaar op een fluitje te blazen. Alex was gewapend op de brug en Matulesy had zijn manschappen nu ook over het achterdek verspreid. Zij zouden de drie hoofdagenten ontwapenen. Twee van zijn

manschappen stonden vlak bij mij klaar om het trapje naar de machinekamer af te dalen. Toen wij ongeveer naar schatting halverwege het havenhoofd aan de Kruiserkade-Madoera waren, zond ik de twee manschappen van Matulesy met onze Pattipelloy naar beneden. Kort daarop blies ik drie maal op mijn politiefluitje, waarop de gehele oorspronkelijke bemanning, alsmede de drie hoofdagenten die -onder protest- door mij zelf werden ontwapend, voorlopig naar het achterdek werden gebracht tot nader order. Daar werden zij onder bewaking gesteld door de manschappen van Matulesy. Solisa was onmiddellijk naar de brug gegaan waar Alex hem reeds stond op te wachten en had hem opdracht gegeven de koers pal oost aan te houden, nadat de lichten waren gedoofd. Terstond gaf ik aan de machinekamer door de lichten te doven. Onmiddellijk daarop bemerkte ik de wending over stuurboord van de KOALA'S en ging ik de brug op om Solisa het zichtbare lichtbaken te wijzen waar hij voorlopig zijn koers op moest aanhouden, dat was de lichtboei Sirumpa ca. 150° zuidoost ten oost. Alex had inmiddels het door Solisa meegebrachte marinekoffertje van mij geopend en haalde ons kompas en de navigatie-instrumenten te voorschijn. Daarop ging ik naar de machinekamer waar ik Patti en Manuhutu bezig zag met het oliën van de machines. Ik vroeg of er nog bijzonderheden waren maar hij zei dat alles 'soeda-berris' was. Ik vertrok weer naar dek en besprak met Matulesy en Wattimena de opslag van wapens en munitie en wees hen de dekberging nr. 10 aan onder de commandobrug. Wat hij niet kwijt kon of voorlopig niet nodig had, kon hij opbergen in ruim -4-, dat continu moest worden bewaakt.



Ms KOALA'S

Voor zijn militaire bemanning wees ik hem ruim -2- aan en door het vrijmaken van het halfsdekcompartiment ruim -5- (HDC) stelde ik dit ter beschikking aan de zes vrouwen en vier kinderen, waardoor zij een gerieflijker onderkomen hadden, vooral voor de nacht. Nu zij wisten wat zij moesten doen, begonnen zij meteen te sjouwen met koffers en kisten en was het een drukte van belang.

Nadat ik Matulesy de opdracht had verstrekt, ging ik naar de brug om te zien of Alex en Solisa geen moeilijkheden hadden en nog goed op koers lagen. Ik oriënteerde mij op de zeekaart en het kompas en zei tegen Alex de opgegeven koers aan te houden tot ± 0430, zodat wij geen last zouden krijgen van de door 'Paatje' aangegeven drempel, het z.g. topografische hoogteprofiel van de zeebodem in Straat Madoera. Daar voorbij zouden wij dan in dieper vaarwater komen. Ik zei tegen Alex en Solisa dat ik Saherlawan straks voorlopig naar

de brug zou sturen om hem als leerling-roerganger wat onderricht bij te brengen. Voor de vier oorspronkelijke bemanningsleden en de drie hoofdagenten, wees ik als hun verblijf ruim -1- aan, waar zij onder geleide van Matulesy en drie KNIL-militairen naar toe werden gebracht. Ik gaf hen te verstaan dat zij voorlopig geconsigneerd waren en benedendeks moesten verblijven, terwijl een KNIL-militair op het dek de wacht zou betrekken. Ik verzocht Matulesy deze wacht tevens te laten fungeren als uitkijk en bij eventualiteiten dit mondeling door te geven aan de dienstdoende brugcommandant. Hij plaatste ook een uitkijk op het achterdek bij het luik van ruim -4-. Inmiddels stuurde ik Saherlawan naar de brug om onder toezicht van Solisa enige ervaring op te doen. Toen Wattimena de wapen- en munitiekisten van de KNIL-militairen niet in de wapenkamer van de dekberging nr. 10 kwijt kon, ging het achterluik van ruim -4- open

en werd die voorraad voorlopig aldaar opgeslagen. In overleg met Matulesy liet ik door Kauwert en Sapoelette onze barang (die wij voorlopig niet nodig hadden) daar eveneens in opslaan, behalve mijn grote gereedschapskist die naar de machinekamer verhuisde met hulp van Patti en Manuhutu. Ruim -1- en -2- waren ca. 2.10 hoog, maar ruim -4- was maar ca. 1.80 hoog. Al deze ruimten waren kurk droog en dat was dus weer een voordeel. Al onze victualiën (provland) liet ik door Oom Sapoelette, Kauwert en enige Ambonese vrouwen opslaan in dekberging nr. 7, welke ruimte ons victualiemagazijn zou worden. Wat wij binnenkort nodig zouden hebben, ter beoordeling van de Ambonese vrouwen, ging meteen naar de kombuis. Inmiddels kwam Matulesy aanlopen met zijn verpleegkundige, Thomas Soepaheloet, die ook koffie kon zetten. Dat was een goed idee.



Straat Madoera is de smalle strook water die de Indonesische eilanden Java en Madoera scheidt.

Herdenking Stichting Indië-Monument Friesland

Op woensdag 31 augustus 2016 wordt voor de 24e keer in het Rengerspark te Leeuwarden de jaarlijkse herdenking van de uit Friesland afkomstige militairen, die in de periode 1945-1962 in Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea zijn omgekomen, georganiseerd. Deze herdenking begint om 19.00 uur en duurt ongeveer één uur.

Dit jaar wordt de herdenkingsrede uitgesproken door luitenant-generaal van de Koninklijke Luchtmacht B.H. Hoitink, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (tevens Inspecteur der Veteranen).

Voor algemene informatie omtrent de herdenking kunt u zich wenden tot de secretaris

van het bestuur van de Stichting de heer J. Hoogsteen, Oostenstein 14, 9291 GR Kollum, telefoon 0511-451764. E-mailadres: jakobhoogsteen@knid.nl



Reünie 2016 VOMI Binnenland Regio Utrecht/'t Gooi

Gelet op het succes van verleden jaar is besloten om ook dit jaar weer een reünie te houden voor de leden van VOMI Binnenland, regio Utrecht/'t Gooi.

Deze zal plaatsvinden op **woensdag 26 oktober 2016** in 'het Vossegat' op de Kromhoutkazerne te Utrecht. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Ontvangst vanaf 14.30 uur met koffie/thee en lekkernijen

(waaronder Indische spekkoek). Gezellig samenzijn. Vanaf 17.30 uur een Indisch buffet. Omstreeks 19.00 uur Einde reünie.

De kosten zijn € 15,00 per persoon te voldoen op rekeningnummer NL88 ABNA 0474 0840 51 ten name van VOMI Binnenland onder vermelding van: Deelname Reünie 2016.

Uw inschrijving dient **vóór woensdag 19 oktober 2016** binnen te zijn. Dit onder meer i.v.m. de namenlijst voor de toegang tot de kazerne. U kunt dit doen bij de heer A. Mouwen, Brugakker 50-16, 3704 MB Zeist (tel 030-6951179 / 06-12144594 of per e-mail: a.mouwen@hetnet.nl). Na betaling is uw deelname aan de reünie definitief.

We zien u graag op 26 oktober a.s.

Benoeming tot Lid van Verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland op 18 mei jl. in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem werd de draagspeld Lid van Verdienste van VOMI Nederland (met de daarbij behorende oorkonde en plaquette) door de voorzitter van VOMI Nederland (de heer L. Noordzij) uitgereikt aan

De heer W.A.J.K. Roza



Wegens:

- + De grote persoonlijke betrokkenheid gedurende ruim 15 jaren als sociaal commissaris, aanvankelijk van VOMI Zuid-Holland Zuid en sedert 2010 van VOMI Zuid-Holland.

- + De voortreffelijke en meer dan punctuele wijze waarop hij gedurende die periode als sociaal commissaris en sedert 1 januari 2012 ook als gecertificeerd Nuldlijnshelper van VOMI Nederland is opgetreden.
- + De grote inzet voor de veteranen in het algemeen en voor de militairen die uitgezonden zijn geweest naar voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in het bijzonder.

en aan

De heer J. Hoevelaken



Wegens:

- + De grote persoonlijke betrokkenheid en inzet gedurende ruim 16 jaren als voorzitter en sociaal commissaris van VOMI De Veluwe.
- + De voortreffelijke wijze waarop hij gedurende meer dan 10 jaren de stille kracht was achter het inzamelen en het te gelde maken van de bijeengebrachte postzegels, telefoonkaarten en sigarenbandjes, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland.
- + De bewonderenswaardige toewijding die hij daarbij altijd heeft getoond.



Vriendelijk doch dringend verzoek

Al vele jaren worden door VOMI-leden, verwanten en sympathisanten postzegels verzameld en bij gelegenheid overgedragen of verzonden aan ons lid de heer J. Hoevelaken.

De heer J. Hoevelaken heeft een aantal adressen waar hij deze postzegels te gelde kan maken. De opbrengst van de

verkoop van deze postzegels komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van de Sociale Commissie van VOMI Nederland.

Het verzoek aan u allen is nu om de verzamelde postzegels NIET af te weken. Afgeweekte postzegels worden namelijk door de afnemers/kopers NIET

geaccepteerd. Met andere woorden, de postzegels dus afknippen of afscheuren van de envelop en NIET afweken.

Wij zijn u er zeer dankbaar voor!

SOBAT

Noord-Brabant O

Secr. J. v.d. Ham,
Buxusplaats 10,
5038 HK Tilburg
Tel. 013-5400278
E-mail: voml.nbo@veteranen.nl

Jaarvergadering 2016

Op 21 april jl. werd in Eindhoven onze Algemene Ledenvergadering gehouden die slechts door 15 personen werd bezocht. Na de pauze kwam de ontbinding van onze vereniging ter sprake waarbij in het kort werd verteld hoe een en ander zal worden afgehandeld. Door de vergadering werd een daartoe strekkend besluit genomen om de vereniging VOMI Noord-Brabant Oost later dit jaar te ontbinden en de leden over te laten gaan naar de vereniging VOMI Binnenland. Er waren geen tegenstemmers en twee leden hebben zich reeds bereid verklaard t.z.t. zitting te nemen in de Ledenraad van VOMI Binnenland.

Op onze reünie in Oirschot van 17 mei jl. werd aan de aanwezigen ook het 'jawoord' gevraagd (en gekregen) voor de ontbinding van onze vereniging, waarmee nu aan alle voorwaarden is voldaan.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Noord-Brabant W

Soc. Comm. Piet Welten
Beukenlaan 35
4731 CD Oudenbosch
Tel. 0165-312816
E-mail: pnwelten@kpnmail.nl

Op donderdag 14 april jl. hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehouden in Kruisland. Er waren 65 bezoekers, iets minder dan verwacht door o.a. afmeldingen in verband met ziekte of andere omstandigheden. Namens het bestuur van VOMI NL was aanwezig de heer Klaas Orsel. In zijn toespraak gaf hij een korte toelichting op



Verenigingsnieuws

Drenthe/ Groningen

Secr. Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
Tel. 0516-491953
E-mail:
fj.vandreumel@outlook.com

Er zijn nog verschillende leden die hun contributie voor 2016 nog niet hebben betaald. Het bestuur heeft de inkomsten uit de contributie hard nodig voor de te ondernemen activiteiten. Geen contributie betalen betekent dat u als lid wordt geschrapt en geen 'SOBAT' meer zult ontvangen.

De veteranendagen in de Johan Willem Frisokazerne te Assen en in de Johannes Postkazerne te Havelte zijn al vastgelegd. Binnenkort worden afspraken gemaakt over de invulling van deze dagen. U ontvangt de uitnodigingen hiervoor op het huisadres.

Onze veteranensoos is iedere laatste vrijdag van de oneven maand en vindt plaats in zalencentrum 'De Aanleg' te Deurze, aanvang 13.30 uur.

Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,
8939 CP Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail:
henk.moorlag@hotmail.com
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Onze algemene ledenvergadering van 5 april jl. ligt al weer achter ons. Er waren 54 personen voor deze vergadering naar Joure gekomen en 50 personen hadden zich aangemeld voor het diner na de vergadering.

We kunnen terugzien op een geslaagde vergadering. De contributie blijft gehandhaafd op € 17,50. De heer F. Dijkstra is herkozen in het bestuur van onze vereniging en we hebben de 31 sobats herdacht die in 2015 zijn overleden. In 2017 bestaat VOMI Friesland 30 jaar!

Bijeenkomsten 2016

23 augustus houden we onze bootreis vanuit Eernewoude. 18 oktober is de slotbijeenkomst op Vliegbasis Leeuwarden met ter afsluiting een rijstmaaltijd.

de ontwikkelingen binnen VOMI NL.

Na de gebruikelijke zeer uitgebreide Brabantse koffietafel was er een gezellig samenzijn met muziek.

In 2016 bestaat VOMI Noord-Brabant West 25 jaar. We vieren dit jubileum op vrijdag 17 juni a.s. in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal. Heeft u zich nog niet aangemeld, doe het dan nu meteen.

Door werkzaamheden op de Trip van Zoutlandtkazerne in Breda kunnen we dit jaar geen gebruik maken van deze kazerne. We wijken daarom uit naar de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal.

Zuid-Holland

*Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Alblisserdam
Tel. 078-6913515*

E-mail:

veteranen26706@zlggo.nl

Soc. Comm. I: Vacant

Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

Indië Monument Den Haag

Op 4 mei 2016 werd er door het bestuur weer een korte herdenking georganiseerd bij het Indië Monument (foto) aan de Ver-Huëllweg te Den Haag. Aanwezig waren 37 personen, waaronder Indiëveteranen, nabestaanden en overige belangstellenden. Namens de Gemeente Den Haag was aanwezig wethouder (tevens eerste locoburgemeester) mevrouw Ingrid van Engelshoven. Het welslagen van deze herdenkingsplechtigheid was mede te danken aan de



ultstekende medewerking van de Gemeente Den Haag en aan de materiële ondersteuning van Staf Commandant Koninklijke Marechaussee.

Algemene Ledenvergadering 2016

Op donderdag 14 april jl. heeft de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in de Oudheidkamer (Singelzaal) te Ridderkerk.

Aan de oproep van het bestuur om deze vergadering bij te wonen hadden 33 belangstellenden gehoor gegeven. In een prettige sfeer en in een vlot tempo konden de agendapunten de revue passeren. Na de vergadering werd door Ger de Jong (erevoorzitter VOMI Zuid-Holland) een Powerpoint-presentatie verzorgd over de scheepsbouwindustrie in de omg. Ridderkerk en was er gelegenheid om een broodje te eten met aansluitend een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.

Indië-herdenking Puttershoek

Op vrijdag 16 september 2016 zal de jaarlijkse Indië-herdenking bij het monument op begraafplaats "De Essenhof" te Puttershoek plaatsvinden. Aanvang herdenking is 14.00 uur.

Limburg

*Secr. M.E.H. Dols
Heerlenerweg 47
6132 CL Sittard
Tel. 046-4522739
Mobiel: 06-10660039
E-mail: marlie.dols@home.nl
Soc. Comm. Tel. 077-3822592*

In onze novemberbrief van 2015 is reeds melding gemaakt van de data en adressen van de Reünie (1 juli 2016) en de najaarsvergadering (15 november 2016). De bijeenkomst op 13 september staat nu ook vast, deze wordt gehouden bij "Antje van de

statie" Stationsplein 1, 6001 CH Weert (tegenover station en bushalte, met openbaar vervoer goed te bereiken).

Voor de Reünie (1 juli 2016) kunt u zich nog opgeven tot uiterlijk 22 juni bij de secretaris.

Denkt u nog aan het overmaken van de contributie voor 2016?

Zeeland

*Secr. M.J. Boogaard
Rozengracht 36
4382 PA Vlissingen
Tel. 0118-418641
E-mail: papua@zeelandnet.nl*

Op 23 maart 2016 werd in Hotel Van der Valk te Goes de 24e Jaarvergadering georganiseerd. Het was de bedoeling dat dit overigens de laatste keer bij Van der Valk in Goes zou zijn, dit door een sterk teruglopend ledenaantal. Voor de jaarvergadering hadden zich 96 personen zich aangemeld. De voorzitter begroette de aanwezigen en in het bijzonder Klaas Orsel van het hoofdbestuur van VOMI Nederland. De voorzitter las vervolgens de namen op van de overleden sobats, gevolgd door een moment stilte ter nagedachtenis van hen. Helaas hebben 16 sobats hun lidmaatschap opgezegd en hebben 26 leden hun contributie nog niet voldaan. Later op een bestuursvergadering zal een besluit worden genomen wat hiermee te doen. Enkele leden hebben beloofd te zullen betalen, maar tot op heden is er nog steeds niets ontvangen. Overleden leden in 2016 tot deze jaarvergadering: 3 sobats.

Namens de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Zeeland werd door de voorzitter aan de directie van Hotel Van der Valk een dankbetuiging overhandigd voor de ontvangst, service

en gastvrijheid gedurende de afgelopen 24 jaar.



Namens het bedienend personeel werd door een van de dames een lied voor de veteranen gezongen.

Door de manager van Hotel Van der Valk werd gevraagd om het in 2017 toch nog eens bij hen te organiseren. Dan is het tevens de 25e keer bij Van der Valk, dus een jubileum. Men wil er zelfs een extra tintje aan geven. Door de overgrote

meerderheid werd gekozen om de jaarvergadering te blijven houden bij Van der Valk in Goes.

Na de gebruikelijke rijstmaaltijd en vertoting werd nog gezellig nagepraat en werd de middag te 16.00 uur afgesloten.

Roermond 2016

Ook dit jaar is het voor de Zeeuwse veteranen weer mogelijk om -bij voldoende belangstelling- met een bus mee te reizen naar Roermond. Men kan zich opgeven bij Marcel Boogaard, u krijgt na inschrijving een programma toegezonden.

Binnenland

Secr. K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail: klaasorsel@live.nl
Soc. Comm. Tel. 0561-688772
E-mail: vomi-soccom@kpnmail.nl

Contactpersonen voor de regio Overijssel zijn de heren
J. Oldenbeuving (0572-358947)
en A. Scholten (038-4216205).

Contactpersoon voor de regio Utrecht / 't Gooi is de heer
A. Mouwen (030-6951179).

Regio Overijssel

De reünie op 28 april jl. in Restaurant "De Viersprong" in Nieuwleusen was weer een gezellige bijeenkomst met een heerlijke lunch. Voor deze bijeenkomst hadden zich 29 personen aangemeld.

Regio Utrecht / 't Gooi

Op 26 oktober a.s. wordt voor onze leden in deze regio weer een bijeenkomst georganiseerd op de Kromhoutkazerne te Utrecht (in "het Vossengat"). Zie ook pagina 22 van deze 'SOBAT'.

Canada

Veterans meeting / annual picnic 2016

Dear VOMI veterans of Ontario, Our annual picnic will be held on Wednesday July 13th 2016 at Grand River Conservation Park at Rockwood, ON. At the entrance, just state that you are a veteran and proceed to the Pavilion.

We like to start around 10.00 a.m. Come and enjoy each others company en the beautiful park.

George Lodder, e-mail: georgelodder27@gmail.com
519 821 8395 / cell 519 835 8295

Oproep

Wie heeft mijn oom Fokko Beerda (foto) gekend. Hij kwam uit de provincie Groningen. Hij was ingedeeld bij 411 Bataljon Infanterie (6e Bataljon Garde Regiment Grenadiers). Mijn oom is op 30-07-1948 met het troepen transportschip "Zuiderkruis" naar Ned. Indië vertrokken en op 25-05-1950 met het troepen transportschip "General Greely" gerepatriëerd. Mijn oom heeft destijds het Ereteken voor Orde

en Vrede ontvangen met de jaargespren 1948 en 1949.

Graag zou ik Indiëveteranen ontmoeten die hem hebben gekend of mij meer kunnen vertellen over hem in genoemde periode in Ned. Indië. Met belangstelling wacht ik uw reactie(s) af.

E-mail: maja-dela-hay@home.nl
Mobiel: 06-22633138





In Memoriam

Nick van der Gragt

Opnieuw hebben we afscheid moeten nemen van een vriend en sobat. In droeve maar dankbare herinnering dat wij als voormalig bestuur van VOMI Overijssel deze persoon hebben leren kennen.

Hij was een man die geen onrecht kon aanvaarden en die vrijheid hoog in het vaandel had staan. Hij was een van de velen die zich na de oorlog meldde als OVW'er en naar Nederlands Oost-Indië vertrok.

Over z'n Indiëperiode sprak hij weinig en als het eens ter sprake kwam, trok hij zich vaak in stilte terug.

Nick heeft jaren in het bestuur van VOMI Overijssel gezeten als assistent sociaal commissaris. Hij heeft vele zieke sobats bezocht (zowel thuis alsook in het ziekenhuis) en stond hen bij als ze hulp nodig hadden.

Ik denk met groot respect aan hem. In hem verliezen we een ware vriend.
Dat Nick mag rusten in vrede.

Albert W. Scholten
Voormalig voorzitter VOMI Overijssel



MASTENBROEK

UITVAARTVERZORGING

Deskundig en persoonlijk

Transparant en één aanspreekpunt

Mastenbroek Uitvaartverzorging staat voor kwaliteit in uitvaartzorg.
Met 28 jaar ervaring weten wij waar het om gaat bij het verzorgen van een uitvaart.
Transparant in de kosten en één aanspreekpunt vanaf de dag van overlijden tot en met de uitvaart.

Neem contact met ons op

Niemand wordt graag geconfronteerd met een overlijden maar als het zover is dan wilt u de zekerheid dat alles rondom de uitvaart goed verloopt.
Neem gerust eens contact op, wij staan u graag te woord of maken een afspraak.

Kijk voor alle informatie en tarieven op:
www.criemastenbroek.nl

Eerste Barendrechtseweg 180 b
2992 BS Barendrecht

0180 723204

SOBAT

SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
Wf P.J. Patlet
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
tel. 0561-688772
mobiel 06-15100579
E: vomisoccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
Budgethouder FSZ**
Theo H.A. Rump
Albatroestraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel. 071-5416936
E-mail:
Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
Ger de Jong
Rozenlaan 41
2985 AS Heerjansdam
Tel. 078-6771902



SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
tel. 0516-49 19 53
fj.vandreumel@outlook.com

Noord-Brabant West
P.N. Welten
Beukenlaan 35
4731 CD Oudenbosch
tel. 0165-31 29 16
pn.welten@kpnmail.nl

Friesland
Hans N. Blom
Tjalka v.d. Walstraat 24 T
8723 CA Koudum
tel. 0514-322107

Limburg
H.A.M. van Haef
Post. Stassenstraat 44
5921 CV Venlo
tel. 077-3822592
hermarvanhaef@online.nl

VOMI Binnenland
Wf P.J. Patlet
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0561-688772 /
06-15100579
vomisoccom@kpnmail.nl

Zuid-Holland
W.A.J.K. (William) Rozo
Heemraadstraat 9
3131 VG Vlaardingen
tel. 010-4340970
wrozoz@kpnplanet.nl

Noord-Brabant Oost
J. van der Ham
Buseusplaats 10
5038 HK Tilburg
tel. 013-5400330
vomlnbo@veteranen.nl

Noord-Holland
Nico Baan
Molenwarfslaan 68
2103 TE Hoornstede
tel. 023-5283997
nbaan@kpnmail.nl

Zeeland
Marcel J. Boogaard
Rozengracht 36
4382 PA Vlissingen
Tel. 0118-418641
papuz@zeelandnet.nl

Regio Overijssel
De heer J. Oloonbeuving
tel. 0572-358947

De Veluwe
J.G. (John) Muller
Groenveltstraat 115
3882 XE Putten
Tel. 0341-845264
j.muller793@upcmail.nl

Regio Utrecht/t Gooi
De heer A. Mouwen
tel. 030-6951179

FONDS SOCIALE ZORG

Beheerder Toke, P.R. en Voortichting
J. (Sjef) Franken
Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam
Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl
Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels
J. Hoevelaken
Weerdestein 175
6714 CN Ede
Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)
Paul PG. Gommers
Alb. Nauhuislaan 23
8072 HU Nunspeet
Tel. 0341-254231
E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede. Tel. 0318-614557.
De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OYW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Sjef Franken, Spuistraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.

Via @mail: sjef.franken@versatel.nl

Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:

Naam	Voort	Woonplaats	Onderdeel
Bakx,	N.	Steenbergen	Techn. Tr.
Bl-Loebis, de, Mw.	E.C.	Halsteren	
Boekhoudt,	F.	Medemblik	1-RI/IB
Bombay,	J.	Tilburg	GBI
Brouwer, de	H.	Tilburg	7-2 RI
Coppoolse, Mw.	A.	Middelburg	
Dijck, van	H.A.	Helmond	NNQ KM
Dik,	W.	Westerbork	3-5 RI
Etten, van	P.N.	Schagen	2 MIBAT
Ewijk, van	J.A.	Biljham	?
Flene,	C.	Diemen	?
Flameling,	G.	Rotterdam	1-3 RI
Galesloot,	J.	Den Bosch	4-10 RI
Gameren, van	G.	Ridderkerk	52 AAT
Gragt, van der	N.J.	Hardenberg	?
Hoekstra,	H.	Marrum	4 GRJ
Jacobs,	T.J.A.	Apeldoorn	Bronzen Kruis
Jager,	J.	Musselkanaal	3-6 RVA
Jonge, de	J.	Dalen	42 AAT
Jonge-Zomer, de Mw.	B.	Dalen	
Jonkers,	W.	Ruinerwold	4-9 RI
Kiers,	J.H.	Voorthuizen	1-1 RI
Kies,	A.	Tilburg	KM
Kohischeln,	F.	Veghel	4-7 RI
Koopman,	H.	Ten Boer	Staf 2 InfBrig
Kustermans,	J.P.	Klein Zundert	3-5 RI
Laar, van de	J.A.	Den Helder	2-9 RI
Leest, de	H.A.	Rotterdam	4-9 RI
Linden, van der	H.	Willemstad	2-6 RI
Messemaker,	W.F.	Capelle a/d IJssel	2-1 LUA
Molenbeek,	B.	Garijp/Tytsjerksteradiel	43 Genie
Mulder,	M.	Wolvega	Genie NOI
Onings,	P.W.	Poeldijk	413 BI/6-3 RI
Pfundt,	L.F.	Westerbork	?
Postma,	J.	Haarlem	?
Rousseau,	?	Groningen	?
Schaaf-Wierda, Mw.	G.	Emmeloord	
Scheerder,	B.E.	Duiven	425 BI
Scheffers,	A.	Schiedam	RS NNG
Simonis,	J.G.C.	Maastricht	3-14 RI
Snijders,	A.M.J.	Heerlen	Vbdd '7 Dec' Div
Stoffels,	G.H.J.	Tegelen	425 BI/6-6 RI
Tichelaar,	J.	Rotterdam	4-3 RI
Timmerman,	J.	Hardenberg	426 BI
Tol, van	A.L.	Ter Aar	?
Verwegen,	L.	Berghem	401 BI/6 RS
Vries, de	H.	Beverwijk	KL NOI
Vroegindewij,	A.	Sommelsdijk	3-10 RI
Waar,	J.	Spijkenisse	Marbrig
Wester,	F.	Zwagerbosch	3-1 RI
Wetzeler,	P.J.	Kerkrade	5-2 RI
Witvoet,	T.	Vlaardingen	KL NOI
Zanten, van	A.	Leeuwarden	?
Zieleman,	H.J.	Nieuwleusen	?
Zwan, van der	A.	Den Haag	5 VA

Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.

sociale
 VOM

SOBAT

Nieuwe Leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
A. de Bruin	Dordrecht	-
E. Feeters	Hoeven	-



Oproep

Mijn grootvader Evert-Jan Nijboer heeft veel brieven en dagboeken nagelaten uit zijn Indië-periode. Zelf ben ik nu bezig om met behulp van deze brieven en dagboeken een boek te schrijven. Dat boek moet in 2017 uitkomen.

Mijn grootvader is op 4 augustus 1945 als OVW'er opgekomen bij het Gezagsbataljon Indië en op 14 augustus 1945 vertrokken naar Engeland. Op 3 oktober 1945 is hij van uit Engeland naar Nederlands-Indië vertrokken en na een verblijf op Malakka op 13 maart 1946 geplaatst bij de staf van de W Brigade. Op 30 maart 1946 is hij als soldaat der eerste klasse op Java aangekomen. Op 1 augustus 1946 werd hij als korporaal overgeplaatst naar het Korps Militaire Politie en ingedeeld bij 5 MPI. In september 1946 werd hij bevorderd tot sergeant. Op 20 maart 1948 keerde hij met de 'Groote Beer' terug in Nederland (Amsterdam).

Ik hoop dat er nog VOMI-leden zijn die mijn grootvader hebben gekend en mij meer over hem kunnen vertellen. Ik zie uw reactie(s) met belangstelling tegemoet.

Ronald Nijboer
Hoofdweg 388 b
1056 DE Amsterdam
Tel. 06-12290379
E-mail: nijboerronald@gmail.com

Veteranenhotels

voor jong en oud

Meer informatie over onze hotels of andere aanbiedingen kunt u vinden op onze website: www.veteranenhotels.nl



Hotel De Foreesten (NL) ****

Midden in het groene hart van de Veluwe, aan de rand van het pittoreske dorpje Vierhouten, ligt 4* Hotel de Foreesten. Een aanrader voor wie op zoek naar rust is en van een natuurlijke omgeving wil genieten. De vele wandel- en fietsroutes voeren u langs uitgestrekte heidevelden en bossen en schilderachtige dorpjes. Bij terugkomst kunt u heerlijk nagenieten met een kop koffie bij de open haard in onze brasserie of in de jacuzzi.

Gortelseweg 8 • 8076 PS • Vierhouten • T: 0577-411323 • www.foreesten.nl



Hotel Eurotel Atlas (NL) ***

Is door de Nederlandse Hotel Classificatie geclassificeerd met drie sterren. Het hotel is gevestigd in het centrum van het gezellige en toeristische Valkenburg. Vanuit het hotel loopt u zo het warme hart van Valkenburg in met zijn winkelstraatjes, monumenten en musea en uiteraard kunt u hier volop genieten van de welbekende Limburgse vlaai.

Nieuweweg 7 • 6301 ES • Valkenburg • T: 043-6015341 • www.atlashotels.nl



Hotel De Oringer Marke (NL) ***

Gelegen aan de brink in het dorp Odoorn is De Oringer Marke een ideaal uitgangspunt voor mooie fiets- en wandeltochten door de prachtige natuur van Drenthe. Het hotel bevindt zich bovendien op slechts zeven kilometer afstand van Emmen met zijn beroemde dierenpark. Uitstapjes naar museumdorp Orvelte, Bourfange, Westerbark en het hunebedcentrum in Borger liggen op steenworp afstand.

Hoofdstraat 7 • 7873 BB • Odoorn • T: 0591-519000 • www.deoringermarke.nl



Hotel Panoramablick (D) ***

Hotel Panoramablick ligt op één van de mooiste en rustigste plekjes van 't Sauerland, in het bergdorpje Wildewiese. Panoramablick is de ideale uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietstochten of u kunt een bezoek brengen aan o.a. het vakwerkdorpje Saest en de druipsteengratten. In de winter, als er sneeuw ligt, kunt u skiën, langlaufen of rodelen vanuit het hotel.

Wildewiese 10 • 59846 Sandern-Wildewiese • T: 0049-1012395 1313 • www.hotelpanoramablick.nl

5-daags All Inclusive midweek arrangement

- 4 x logies in 2-persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 x lunchpakket
- 4 x 3-gangen diner
- **GRATIS** consumpties van 18.00 tot 23.00 uur

incl. binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap

van maandag tot vrijdag
in één van deze
veteranenhotels

van
~~€ 231,-~~
€ 195,-

p.p. in winterseizoen
van oktober t/m mei
incl. toeristenbelasting

In het zomerseizoen (juni t/m september) is dit arrangement voor veteranen € 229,- normaal 258,- p.p. (exclusief toeristenbelasting)

Bij ons betaalt u **GEEN RESERVERINGSKOSTEN!**

Van elk geboekt veteranenarrangement gaat 10 euro naar een fonds voor veteranenactiviteiten zoals nuldelijks ondersteuning en de jaarlijkse veteranencruise voor gewonde veteranen!



in samenwerking met
veteraneninstituut