

# SOBAT



# WOMI



# 'All-Inclusive' Hotels

## All Inclusive Autovakanties & Bus excursiereizen 2016

BTR Reizen biedt alle Veteranen  
10% korting op al haar aangeboden  
All Inclusive Hotels vakanties.

\* niet in combinatie met andere aanbiedingen en acties

Populair bij vele Veteranen en oud Militairen zijn de Soldiers and Veterans Hotels, maar inmiddels ook de All Inclusive Hotels vakanties van BTR Reizen.

Deze biedt in samenwerking met vele gastvrije \*\*\* en \*\*\*\* hotels -autovakanties & bus excursie reizen - aan waar volop genoten kan worden van een 'All-Inclusive' vakantie.

BTR Reizen beschikt momenteel over zo'n 35 All Inclusive Hotels gelegen op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland. Zeer gewild zijn de **Speciale Voordeel Weken**. Interesse in deze extra Voordeel Weken en alle andere All Inclusive Hotels vakanties, zie [www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl) of bel 055 - 5059500 voor gratis folder.



va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel De Vossenbergh \*\*\*  
Vierhouten / Veluwe



Nieuw va. € 249,- p.p.

All Inclusive Hotel Het Jagershof \*\*\*  
Nunspeet / Veluwe



va. € 210,- p.p.

All Inclusive Hotel Dennenhoeve \*\*\*  
Nunspeet / Veluwe



va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel 't Trefpunt \*\*\*  
Made / Noord-Brabant



va. € 224,- p.p.

All Inclusive Hotel Op de Boud \*\*\*  
Valkenburg / Zuid-Limburg



va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel De Drie Dorpen \*\*\*  
Ankeveen / Gooi & Vechtstreek



Nieuw

Nieuw in 2016 bij BTR Reizen zijn de Busexcursie vakanties naar All Inclusive Hotel Heiderhof in het Duitse Westerwald en All Inclusive Hotel Gaasterland, fraai gelegen in het Friese dorpje Rijs.

5 daagse Bus excursie vakantie

naar All Inclusive Hotel Gaasterland \*\*\*

Rijs / Friesland nu al vanaf € 299,- p.p.

Uw reisprogramma:

- Dag 1: heen via Urk naar Friesland
- Dag 2: Door Friesland en rondvaart Sneekermeer
- Dag 3: Hindeloopen en Aldfaers Erf route
- Dag 4: Orchidëeënhoef in Luttelgeest
- Dag 5: Kastelenroute Paleis Soestdijk en terug

Data en prijzen en korting:

Van ma. 26 t/m vr. 30 sept. € 350,- -/ 10% € 315,- p.p.  
Van ma. 10 t/m vr. 14 okt. € 332,- -/ 10% € 299,- p.p.

Inbegrepen:

- Reis per luxe touringcar met chauffeur / reisleader
- Prachtig excursieprogramma inclusief entreegelden
- All Inclusive hotel verzorging bestaand uit:
  - ✓ 4 x logies met ontbijt
  - ✓ 5 x lunch
  - ✓ 4 x 3-gangendiner
  - ✓ GRATIS 4 avonden drankjes van 18.00 - 22.00 uur
  - ✓ Luxe kamers met modern comfort

Niet inbegrepen:

- Toeslag 1-persoonskamer € 50,-
- Reserveringskosten € 20,- per booking

Instap: Rotterdam - Den Haag - Amsterdam - Utrecht



Nieuw va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel Elkemann \*\*\*  
Ahaus / Münsterland / Duitsland



va. € 189,- p.p.

All Inclusive Hotel Heiderhof \*\*\*  
Westerwald / Duitsland



va. € 175,- p.p.

All Inclusive Hotel Altastenberg \*\*\*  
Sauerland / Duitsland



va. € 209,- p.p.

All Inclusive Hotel Der Jägerhof \*\*\*  
Teutoburgerwald / Duitsland



va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel Brauer \*\*\*  
Trelis-Karden / Moesel / Duitsland



va. € 197,- p.p.

All Inclusive Hotel Het Witte Veer \*\*\*  
Witteveen / Drenthe



BTR REIZEN



055 - 5059500 • WWW.BTRREIZEN.NL



# KERSTREIZEN 2016

BUS EXCURSIE REIZEN \* AUTOVAKANTIES \* RIVIERCRUISES



**Kerst in Hotel Heiderhof \*\*\* Westerwald**  
5 daagse Bus-excursie Vakantie  
van 23 t/m 27 dec. voor slechts € 395,- p.p.

**Inclusief:**

- Reis per luxe bus met chauffeur en excursies
- Welkomstdrankje
- 4 x logies & 3 x ontbijt
- 1 x kerstbrunch
- 2 x 3-gangendiner
- 2 x feestelijk kerstdiner
- 1 x koffie met gebak
- Kerstbingo met leuke prijsjes
- Afscheidsdiner in Nederland



**Kerst in Hotel 't Trefpunt \*\*\* Brabant**

5 daagse Autovakantie  
van 23 t/m 27 dec. voor slechts € 378,- p.p.

**Inclusief:**

- Ontvangst koffie met lekkers
- 4 x logies met ontbijt
- 1 x lunch
- 1 x kerstbrunch
- 2 x 3-gangendiner
- 2 x feestelijk kerstdiner
- Livemuziek op 1e kerstdag



**Gratis: excursies per luxe touringcar**

- 24 dec. dagtocht Kerstmarkt in Antwerpen
- 26 dec. middagtocht met koffie en iets lekkers



**Kerstcruise met MS Serenity \*\*\*\***

8 daagse cruise Belgische Steden  
van 21 t/m 28 dec. vanaf € 898,- p.p.

**Oud & Nieuwcruise met MS Serenity \*\*\*\***

7 daagse cruise Belgische Steden  
van 28 dec. t/m 3 jan. vanaf € 798,- p.p.

MS Serenity is een lux \*\*\*\* cruiseschip met een perfecte service en volledige verzorging aan boord. Daarnaast kunt u genieten van een mooi vaarroute en een aantrekkelijk Kerst en Oud & Nieuw programma.

**Kerst Autovakantie 'All-Inclusive' Drenthe**

**Hotel Het Witte Veen in Witteveen**

4 dagen 24 t/m 27 dec. va. € 207,- p.p.  
5 dagen 23 t/m 27 dec. va. € 269,- p.p.



**De Bonte Wever Assen 'Ultra All-Inclusive'**

**Kerst Autovakanties**

4 dagen 24 t/m 27 dec. va. € 399,- p.p.  
5 dagen 23 t/m 27 dec. va. € 489,- p.p.

**Oud & Nieuw Autovakantie**

3 dagen 30 dec. t/m 1 jan. va. € 399,- p.p.



**BTR REIZEN**



055 - 5059500 • WWW.BTRREIZEN.NL



# SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

## Bestuur

**Voorzitter** L. Noordzij  
F. de Hoogstraat 6  
6181 DH Eindhoven  
Tel. 045-4360607  
E-mail:  
linoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/  
Secretaris** K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 65  
2995 BE Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
E-mail:  
klaseorsel@live.nl

**1e Penningmeester** A. Luijendijk  
Voordijk 475  
2995 BE Barendrecht  
Tel. 0180-618423  
E-mail:  
6m.luijendijk@gmx.net  
Rekeningnummer  
NL49 RABO 0180 4201 43

of  
NL92 ING8 0004 2393 98  
t.n.v. "VOMI-Nederland"  
Barendrecht

**2e Penningmeester** F. Bergman, Smeetsjeshof-  
straat 11, 6005 SC Weert  
Tel. 0495-964641/  
06-12202802. E-mail:  
fbergman49@online.nl

**Vz./sect. Soc. Comm.** Wil P.J. Patist  
Stellingenweg 104  
8475 EJ Nijeholtpade  
Tel. 0561-688772  
Mobiel: 06-15100579  
E-mail:  
vomi-soccomm@ipmail.nl

**Vice-vz./Budgethouder** Th.H.A. Rump  
Albatrosstraat 14  
2552 EG Leidenorp  
Tel. 071-5416936  
E-mail:  
Theorump@gmail.com

**Vz. VOMI Binnenland** A.M. Mol  
De Wiezeboom 9  
6552 JT Steenwijk  
Tel. 0521-512095  
E-mail:  
a.m.mol@online.nl

**Bedeleden** R. Grit, J.N. Blom  
G. de Jong  
F.J.F. Smoorenburg

## Leden van Verdienste

G.C. Meuwese; T.J. Gaastra; N. Vis  
A.M. v.d. Vliet - Bloem; B. Visscher;  
J. Franken; P.J.G.M. te Walvaart; J. Oldenboewing;  
P.N. Welten; J. v.d. Haan; H.H.M. Hengler;  
F.W. Kuyvenhoven; A.W. Scholten; J. Kerkke;  
G.M. Nattekaas-Determan; P.J. Nattekaas;  
K.J. Orsel; W.A.J.B. Roza; J. Hoevelaken

## Doelstellingen Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI-NL)

### De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamborgerheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken,

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

### Raad van Advies

**Voorzitter** H.F. Coopsmans, Brigade-generaal der Jagers bd

**Leden** C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd  
Dr. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd  
J.H. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd  
Prof. dr. R.A.C. Hoksbergen, Emeritus hoogleraar

### Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Determan  
Amstelpad 17  
3181 EA Rozenburg  
e-mail: vomiclad@gmail.com

### Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSBRIEF".
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

### Redactiecommissie

**Voorzitter/hoofdredacteur** Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)

**Secretaris/redacteur** E. Falck  
De Bongerd 94  
5345 JW Oss  
Mobiel: 06-54974055  
E-mail: efalck@xs4all.nl

**Fotobewerking/redacteur** A.M. Mol (zie onder bestuur)

**Advertenties** K.J. Orsel (zie onder bestuur)

**Voorplaat:** Detachement VOMI-NL, Nederlandse Veteranendag 25 juni 2016, Den Haag

**Druck:** Zalsman, Zwolle

**Sluitingsdatum inzenden kopij:**  
Nr. 168 19-08-2016

Website VOMI-NL: [www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)

# Van de Voorzitter

Op 10 mei was ik op de voormalige vliegbasis Ypenburg aanwezig bij de herdenking van de gesneuvelden van het Garderegiment Grenadiers en Jagers. Evenals 's-middags bij de herdenking van de Slag om de Resdentie, ook op Ypenburg, trof ik enkele VOMI-leden waarmee ik een aangenaam gesprek had. Ook bij de groots opgezette vlering van 75 Jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene op 15 mei in Oirschot trof ik een tiental Indiëveteranen van de vijf Indiëbataljons van dit regiment. Geen groot aantal, maar het was dan ook een frisse dag met enkele buien. Op 17 mei bij de reünie van VOMI Noord-Brabant Oost op de Legerplaats Oirschot waren ca. 150 bezoekers aanwezig die unaniem stemden voor aansluiting van deze lidvereniging bij VOMI Binnenland. Na opheffing van de vereniging, moet de aansluiting per 1 januari 2017 zijn gerealiseerd. Ook VOMI Noord-Brabant West zal zich bij VOMI Binnenland aansluiten en wel per 1 januari 2018. Op de reünie op de kazerne in Roosendaal op 17 juni is het 25-jarig jubileum in een geanimeerd samenzijn gevierd door de ca. 100 aanwezigen. Natuurlijk heb ik de aanwezigen van harte gefeliciteerd met hun jubileum.

Ook heel feestelijk en uniek was de uitreiking op 15 juni in het Paleis op de Dam in Amsterdam van de "Zilveren Anjer", de hoogste onderscheiding van het Prins Bernhard Cultuur Fonds, door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix aan ons lid van VOMI Friesland, Jack Koolstra. Jack ontving deze bijzondere onderscheiding o.a. voor zijn werkzaamheden als chroniquer van de Tweede Wereldoorlog en van het voormalig Nederlands Oost-Indië door de slachtoffers in een tiental boeken een gezicht te geven. Jack,

nogmaals gefeliciteerd met deze waardering en hopelijk is het je gegeven om nog vele jaren door te gaan, want er ligt nog veel werk op je te wachten.

De 12e Nederlandse Veteranendag in Den Haag op 25 juni was mede door de ideale weersomstandigheden zeer geslaagd. Duizenden veteranen wisten de weg naar het Binnenhof, het Malieveld en het defilé te vinden. Aan het defilé namen dit jaar 35 leden van VOMI deel, onder leiding van onze vice voorzitter en secretaris Klaas Orsel. Luid applaus was hun deel en terecht. Zij gaven een keurig visitekaartje af waarvoor mijn oprechte dank. Aan het einde van de middag was ik aanwezig bij de drukbezochte afscheidsreceptie van de Directeur van het Veteraneninstituut, Kapitein ter Zee van Administratie bd Frank Marcus. In enkele toespraken werd hem veel lof toegezwaaid voor de wijze waarop hij zeven jaar lang het Instituut heeft geleid. Ik onderschrijf die van harte. Zowel als voorzitter VOMI NL als enkele jaren terug van het Veteranen Platform, heb ik op een zeer prettige wijze met hem samengewerkt en dat heeft tastbare resultaten opgeleverd voor alle veteranen. Nooit heb ik tevergeefs bij hem aangeklopt voor hulp of advies. Hopelijk wordt die vruchtbare samenwerking voortgezet met de nieuwe directeur, Kolonel der Jagers Ludy de Vos. Wij wensen hem daarbij veel succes!

Helaas is het niet altijd feest. Op 21 mei was ik aanwezig bij de zeer druk bezochte uitvaart van de voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, Lkol AAT bd Henk Molenkamp. Hij overleed na een slopende ziekte op 69-jarige leeftijd. Henk heeft daadwerkelijk inhoud gegeven aan de samenwerking tussen onze verenigingen en ons mooie

dubbelblad is slechts een van de tastbare bewijzen en wij zijn hem als bestuur daarvoor zeer erkentelijk. Dat hij na zijn zware strijd nu mag rusten in vrede.

Ik wil graag besluiten met goed nieuws. Op 28 juni hadden penningmeester Luljendijk en ik een aangenaam gesprek met het VFONDS in 's-Hertogenbosch. Dit fonds subsidieert al vele jaren de activiteiten van VOMI NL. Feitelijk kunnen wij als vereniging niet zonder deze subsidie functioneren. Het is daarom verheugend dat het VFONDS heeft toegezegd om VOMI tot aan de opheffing over enkele jaren ongekort te blijven subsidiëren en ook geld ter beschikking te stellen om ons erfgoed (digitaliseren archief en alle verschenen 'SOBATS', website monumenten) voor het nageslacht veilig te stellen. Dit gunstige vooruitzicht zorgt er voor dat uw bestuur zich de komende jaren enthousiast voor u en voor onze vereniging kan blijven inzetten.

*Uw voorzitter, Leen Noordzij*

Geachte abonnee,

Door een fout van onze zijde heeft u in de laatste uitgave van de gecombineerde Wapenbroeders/Sobat editie het juninummer van de Sobat ontvangen i.p.v. het augustusnummer.

Wij betreuren deze fout ten zeerste en doen u bij dezen de juiste editie toe komen.

Met vriendelijke groet,

Zalsman, Zwolle

## Zilveren Anjer voor Jack Kooistra

In 1950, tien jaar na de oprichting van het Prins Bernhard Cultuurfonds, werd de Zilveren Anjer ingesteld, een onderscheidingsteken als blijk van waardering voor personen die zich in enigerlei vorm van onverplichte arbeid op uitstekende wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de cultuur en natuur in het Koninkrijk der Nederlanden. De onderscheiding kan elk jaar aan maximaal vijf personen worden verleend.

Op woensdag 15 juni 2016 werd door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix in het Paleis op de Dam in Amsterdam de Zilveren Anjer uitgereikt aan VOMI-lid Jack Kooistra (86) voor zijn werkzaamheden als kroniekschrijver van WO II door slachtoffers een gezicht te geven en door het opsporen van oorlogsmisdadigers.



In een artikel in de Leeuwarder Courant van dinsdag 10 mei 2016 zei Jack Kooistra ondermeer "De dag waarop ik het had gehoord, kon ik niet in slaap komen. De Zilveren Anjer is iets unieks, dat streelt je ego".

Jack Kooistra vermeldt in dit artikel nog enkele onderscheidingen die hij kreeg en waar hij trots op is: "Ridder



in de Orde van Oranje-Nassau en de Eremedaille van Kamp Westerbork (als tweede van Nederland na wijlen mevrouw Els Borst). Hetzelfde geldt voor de VOMI Legpenning (van de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland) die hij op 14 november 2011 uit handen van voorzitter VOMI Nederland (Leen Noordzij) in ontvangst mocht nemen".

In het Friesch Dagblad van dinsdag 10 mei 2016 stond te lezen: "Wie denkt dat Jack Kooistra het wat rustiger aandoet op zijn hoge leeftijd, heeft het mis. Zes dagen in de week werkt hij nog aan het opsporen en registreren van oorlogsslachtoffers. Op de redactie van het Friesch Dagblad, waar hij jarenlang als rechtbankverslaggever werkte maar inmiddels bijna vier jaar

niet meer, heeft hij nog altijd een eigen werkplek. Iedere ochtend komt hij op de fiets en is vaak als eerste op kantoor. Daar heeft hij de beschikking over een goede computer met snel internet".

Voorts werd op 15 juni jl. de Zilveren Anjer uitgereikt aan: Frans en Lideke Peese Binkhorst-Hoffscholte voor hun rol als moderne mecenas voor de hedendaagse Nederlandse beeldhouw- en penningkunst.

en aan:

Eric Zwijnenberg voor zijn inspanningen ten behoeve van het molenbeleid in Nederland in het algemeen en in Noord-Holland in het bijzonder.

Th.R.

# Hoe ging onze demobilisatie ook al weer?

## Deel 1

Op de leeftijd die de Indiëveteraan momenteel heeft, wordt er meer over 'opruimen' van eigendommen gesproken dan van 'bijkopen'. Bij verjaardagen is vaak het antwoord, "Ik heb niets meer nodig". Zo kwam ik bij het opruimen van mijn boekenkast het boekje tegen dat we ontvingen bij onze demobilisatie na terugkeer in Nederland. Een boekje met de titel :

### "De nieuwe demobilisatievoorzieningen in een notedop"

Voor militairen van de Koninklijke Landmacht, die werkelijke dienst in Indonesië hebben verricht.

Onder het hoofdstuk "Het doel van dit boekje" treffen we aan:

### Demobilisatie vroeger en nu

*Er was eens ...*

*Een tijd, dat de krijgsleden in de lage landen bij de zee ten strijde trokken in beestenvellen. De knots was hun wapen. Sterren en balken, jeeps en heimweesigaretten waren nog niet uitgevonden. Als alle vijandelijke schedels verpletterd waren, ging men naar huis en daarmee uit.*

*De tijden zijn veranderd...*

*Beschaving, vooruitgang en techniek hebben hun intrede gedaan. De wereld is er beter op geworden dan in*

*die goeie ouwe tijd, maar minder eenvoudig. Met een knots doe je nu niet veel meer. En zo maar naar huis gaan, is er niet meer bij: dat heet nu demobilisatie.*

Demobilisatie is veel ingewikkelder geworden dan het honderd jaar voor Chr. was. Maar de krijgsman, die nu naar huis gaat -demobilisant is zijn naam- moet er toch wijs uit zien te worden.

De demobilisatievoorschriften zijn er voor u. U moet er van profiteren en daarom moet u ze kennen, in uw eigen belang. Dit boekje is geschreven om u daarbij te helpen.

### Inleiding

Maar voor u aan demobilisatie toe bent, komt eerst de vraag: Wil ik eigenlijk wel demobiliseren? U hoeft namelijk niet te demobiliseren:

Tijdelijk in dienst blijven (in Indonesië of in Nederland) is mogelijk voor oorlogsvrijwilligers met een lange verbandakte. Beroepsmilitair worden (in Indonesië of Nederland) is in beginsel eveneens mogelijk.

### Verloop van de demobilisatie

De demobilisatie vindt plaats in het Demobilisatiecentrum "Boskamp" te Huls ter Helde, gelegen tussen Utrecht en Amersfoort.

De eerste voorbereidingen voor uw demobilisatie worden in Indonesië getroffen. U ontvangt een inlichtingenstaat ter invulling. Daarin kunt u uw toekomstige huisvesting aangeven.

Bij aankomst in Nederland ontvangt u wat u in uw verlof nodig hebt, zoals een bonus, geld voor een burgerkostuum, distributiebescheiden en rantsoenen, een vrijvervoerbewijs enz.





*De baton behorende bij het Ereteken voor Orde en Vrede werd voor vertrek uit voormalig Nederlands-Indië uitgereikt. Op de foto door de compagniescommandant van de 3e Compagnie van 3-12 RI, majoor W.L. Prins*

Voor het doorbetaald verlof (soldij) geldt het volgende: De militairen die uit Indonesië terugkeren om in Nederland te worden gedemobiliseerd, gaan onmiddellijk na aankomst met verlof.

U krijgt tenminste 14 dagen verlof voor ieder jaar dat u buiten Nederland bent geweest. Daarbij telt een half jaar of meer voor één jaar. In het algemeen duurt dit verlof dus 4 tot 6 weken. Tijdens het verlof behoudt u de militaire bezoldiging. Voor de verlofperiode ontvangt u vrij reizen.

Voor wat betreft de huisvesting wordt melding gemaakt van een ontstellend tekort aan woonruimte en niet voldoende werkrachten en materialen. Het gevolg was dat enige honderden Indië-militairen emigreerden naar landen als Canada, Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland was vol.

Bij uw debarkatie ontvangt u tevens de draagbaton van het Ereteken voor Orde en Vrede.

#### **De belangrijkste voorzieningen**

Zoals eerder gemeld: militair verlof met behoud van

bezoldiging en vrij reizen. U ontvangt een vrijvervoerbewijs voor één maand.

Een demobilisatiebonus van fl 100,00. Deze bonus is vrij van belasting en wordt uitgekeerd bij aankomst in de aankomsthal.

Voorzieningen voor kleding: een bedrag van fl 70,- voor het aanschaffen van een burgerkostuum en extra textielpunten (190 stuks) voor de aanschaffing. Textiel was nog op de bon.

U ontvangt een demobilisatiepremie van fl 10,00 voor elke maand werkelijke dienst in Indonesië. Deze premie is vrij van loonbelasting, korting en inhouding.

Tevens ontvangt men een aanvraagformulier voor de aanvraag van het Ereteken voor Orde en Vrede.

**Noot:** Het Ereteken voor Orde en Vrede werd vaak door de burgemeester feestelijk uitgereikt. Zelf ontving ik een brief van de burgemeester van Amsterdam om het Ereteken op te halen bij een dependance van het Stadhuis. Toen ik me daar meldde, deed een ambtenaar een loket omhoog en schoof me het Ereteken toe. Een enorme afgang! Een collega Indiëganger kreeg het Ereteken netjes door zijn brievenbus.

Nog een voorbeeld van schandallge behandeling. In het Demobilisatiecentrum moest men ook zijn plunjezak inleveren met zoals we dat noemden de PSU. Bij vermissing van bijv. zakmes, bestek, messtin enz. werd dit van het 'tegoed'-soldij ingehouden.

*Ger de Jong, erelid VOMI  
Nederland*



# Indië

## Uit mijn dagboek van toen

### Deel 6

Op zondag 4 januari 1948 gaan korporaal De Jong en ik naar de heer Pilaat (sergeant bij het KNIL) voor het afgesproken bezoek, na de kerkdienst. Voorganger deze keer is sergeant Bosma onze fourier. Doordat onze dominee elders zijn domicilie heeft en daardoor niet altijd beschikbaar is, wordt bij zijn afwezigheid de kerkdienst gehouden door een van onze kaderleden. Vandaag heeft Bosma de beurt. Hij spreekt over de opstanding van de Here Jezus en doet dit op een wijze die mij zeer aanspreekt. Het kerkje zit stampvol. Behalve onze jongens zijn er onder de aanwezigen ook veel KNIL-militairen met hun gezinnen. Een kerkkoor, gevormd door zeven soldaten van onze compagnie, begeleidt de dienst met hun gezang. Als

de dienst is afgelopen, gaan we gelijk door naar de heer Pilaat.

Samen met zijn vrouw en drie kinderen zit hij ons al op te wachten in de tuin. We worden heerlijk verwend met koffie en een soort mokkagebakje. Het is niet het mokkagebakje zoals wij dat kennen, maar toch wel lekker.

We praten over alles en nog wat. Over Indië, de Jappen, de huidige situatie in Zuid-Celebes en natuurlijk over onze familie in het verre Nederland. Pilaat is goed op de hoogte van wat er bij ons in de oorlog is gebeurd. Meer dan dat wij weten van wat er zich in Indië heeft afgespeeld. Hoe de Jappen daar hebben huisgehouden, hoeveel mensen ze hebben omgebracht. Van dit alles weten wij maar bitter weinig af. Te weinig eigenlijk, zodat je je beschaamd voelt tegenover je gastheer.

Het gesprek komt terecht op kapitein Westerling en zijn optreden in Zuid-Celebes. Westerling schijnt geboren te zijn in Istanboel, vandaar zijn bijnaam "De Turk", uit een Nederlandse vader en een Griekse moeder. In december 1946 kreeg hij het commando over het Depot Speciale Troepen met de opdracht orde op zaken te stellen in Zuid-Celebes. Van zijn superieuren moest hij met zijn troepen dat gebied vrijmaken van alle rampokkers (roversbenden) en subversieve elementen. De methoden die hij toepaste, waren niet erg humaan te noemen, maar bleken onder de gegeven omstandigheden wel doeltreffend te zijn geweest. Hij voerde onder andere het standrecht in om daarmee de terreuractiviteiten te breken. Hij ging er zonder



In de tuin van Pilaat



*Sergeant Wiersema (Nico) in gesprek met dominee Van de Wel en luitenant Elbertse*

meer vanuit, dat als hij de belangrijkste tegenstanders zou weten te elimineren, hij het vertrouwen van de bevolking zou terugwinnen. De toestand in het gebied van Zuid-Celebes was heel slecht. Veel mensen uit de kampongs werden regelmatig bedreigd en vermoord door die rampokkers.

Westerling beloofde de bevolking dat hij de veiligheid in het gebied zou herstellen mits men hem daarbij zou helpen. Veel mensen, die in het bezit waren van wapens, zijn door de soldaten van Westering gedood of verdreven uit dit gebied. Het lijkt erop dat het hem gelukt is. Volgens de heer Pilaat is het nu vrij rustig in Zuid-Celebes. Wat ons betreft mag het zo blijven! Door al dat gepraat is de middag omgevlogen. We moeten opschieten want vanavond ben ik wachtcommandant.

#### **Zaterdag, 10 januari 1948**

Bij het opstaan vanmorgen voel ik mij intens gelukkig. Waar dat gevoel nu zo plotseling vandaan komt, begrijp ik eigenlijk niet goed. Ik kan mij tenminste niet

herinneren dat gevoel eerder te hebben gehad in Indië. Misschien komt het wel omdat ik gisteren acht fijne brieven van thuis gekregen heb. Of misschien wel omdat de zon nu al zo heerlijk schijnt en de vogels zo vrolijk zingen. Ik weet het niet, het gevoel is er gewoon. Als ik er echter dieper over nadenk kom ik tot de conclusie dat in deze wereld het 'geluk' beslist niet aan iedereen is toebedeeld. Eigenlijk zouden we bij het woord 'geluk' wat meer moeten stilstaan. Wat houdt geluk feitelijk in? Wat betekent het precies als we ons gelukkig voelen en hoe gaan we ermee om? Zijn we er wel dankbaar voor als we gezond en gelukkig zijn, of accepteren we het als een vanzelfsprekendheid? Vragen waarop ik zelf zo een, twee, drie geen antwoord weet.

Ik besluit om vandaag eens een kijkje te gaan nemen in de kampong. Misschien vind ik daar een antwoord op mijn vragen. Ik vraag aan Nico of hij zin heeft om met me mee te gaan. Doen we!  
Als we de kampong

binnenkomen, is het eerste dat opvalt dat de mensen zo dicht op elkaar wonen. Ze schijnen er echter geen last van te hebben. Links van ons zien we een aantal mannen bezig met het bouwen van een huisje van bamboe. Als we langs komen, groeten ze ons beleefd. Even verderop komen we langs een groot huis waar kinderen aan het spelen zijn. Ze lachen ons toe en roepen 'Tabé Toean'. De moeder kijkt verschrikt naar buiten en draait zich snel om als ze ons ziet. De vader ligt op zijn lule rug op de balé balé en doet rustig zijn slaapje. Vlak daarnaast zijn een paar jonge vrouwen bezig met het stampen van padi. Om beurten stampen zij in de holle boomstam de padi fijn met een zware stamper. Ze doen dit in een bepaald ritme, dat ze uren kunnen volhouden.

*Henk van Vliet*

## Nieuwe directeur Veteraneninstituut (Vi)



Kolonel Ludy de Vos

Foto: Karin Stroo

Per 1 juli 2016 heeft KTZA bd Frank J. Marcus zijn functie als directeur van het Vi overgedragen aan kolonel der Jagers Ludy de Vos. De Vos vervulde o.a.

de functie van commandant van 11 Infanteriebataljon van de Luchtmobiele Brigade (waarmee hij werd uitgezonden naar Uruzgan) en hij werd als commandant van een

luchtmobiele compagnie van 12 Infanteriebataljon Garde Jagers uitgezonden naar Srebrenica (Dutchbat 2).

## Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht  
Tel.: 0180-621298  
Info@hetrozenpakhuijs.nl  
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden  
Maandag t/m zaterdag  
08:00-18:00 uur  
Vrijdag 08:00-20:00 uur



## HET NEDERLANDSE DETACHEMENT VERENIGDE NATIES

werd op 15 oktober 1950 opgericht. Nederland zond tussen 1950 en 1954 ruim 5000 VN-militairen naar de oorlog in Korea. Het bloedige conflict eindigde in een wapenstilstand die tot op heden voortduurt.

Dit gedenkboek is een erbetoon aan de Nederlandse vrijwilligers die in de strijd voor recht en vrijheid hebben gevochten; 125 Nederlandse militairen gaven hun leven voor de bevrijding van de Zuid-Koreanen.

Aan de hand van honderden foto's, documenten, krantenknipsels, dagboeken, brieven, citaten, souvenirs en kaarten worden de belevenissen van de Nederlandse Korea-vrijwilligers verteld.

Een kleurrijk en toegankelijk boekwerk:

- Gebonden, 29,5 x 28 cm, full colour
- 288 pagina's

Deze publicatie over de verrichtingen van de Nederlandse VN-militairen in de Koreaanse oorlog bevat:

- Bijna 1000 foto's en 24 plattegronden van de slagvelden
- Ruim 500 documenten waaronder brieven, ansichtkaarten, krantenartikelen, posters en herinneringsstukken.
- Uniek zijn 29, deels uitneembare, reproducties.

Dit boek is voor € 49,95 (exclusief verzendkosten) te koop.  
Te bestellen via [ndvngedenkboek@gmail.com](mailto:ndvngedenkboek@gmail.com)

Een origineel en overzichtelijk naslagwerk:

Geschreven door drs. Françoise J.M. Appels, archeologe en dochter van Korea-veteraan Gerhard L. Appels. "Ik zocht naar een toegankelijk boek dat de periode beschreef waarin mijn vader in Korea diende; dat was er niet. Het werd tijd dat er na 65 jaar een hedendaags naslagwerk over de Korea-vrijwilligers zou verschijnen".



## Ƨepantjar (deel 2)

*Gedeelten uit brieven van P.C. Hoekman aan zijn lieve Mariejanne*

**24 maart 1948**

Aan de vooravond van je verjaardag is mijn gezondheidstoestand niet zo goed, de laatste dagen verkeer ik in minder gunstige omstandigheden. Op 23 maart ben ik op patrouille geweest in de rimboe en ben toen overvallen door een bende van muggen en wespen die mij behoorlijk gestoken hebben. Ik had wel enigszins pijn, doch het was best vol te houden. Toen ik terug was en me wilde uitkleden, werd de jeuk en pijn zo ontzettend erg dat ik het bijna niet meer kon uithouden. Ondragelijk werd het, alles zwol op. Mijn hoofd, mijn voeten, geheel mijn lichaam en dan zit je daar geheel afgesloten. Ik dacht dat gaat met mandlèn wel over, flink wat water gebruiken, maar het werd hoe langer hoe erger. Toen ik in de spiegel keek, herkende ik mezelf niet meer. Ik ben op bed gaan liggen, doch in de middag werd het zo hevig dat ik onwel werd. Ik wilde naar het toilet lopen,

ik kon het niet meer halen, in een run ben ik teruggelopen en ben toen in elkaar gestort, waar en hoe is me nog steeds een raadsel. Ze hebben me naar binnen gedragen en toen kwam ik weer bij. Daarna heb ik veel melk gedronken (anti-gif), nu gaat het weer wat beter. Maak je niet ongerust, ik hou me rustig en ben momenteel weer kiplekker.

**25 maart 1948**

Vandaag, jouw verjaardag, ben je veel in mijn gedachten geweest, de dag is bijna ten einde, de schemer dreigt het licht weer te verwisselen voor het donker. Lieve!ing, ik hoop en ik bid dat we volgend jaar jouw verjaardag in goede gezondheid samen mogen vieren.

Vandaag ben ik weer de ouwe hoor! Ik ben wel van plan om de eerstkomende week geen patrouille te lopen, ik wil dit vergif eerst even goed laten uitwerken.

**28 maart 1948**

Eerste Paasdag niet naar de kerk geweest, doch via de radio de kerkdienst uit Batavia gevolgd, vijf van mijn jongens waren naar de kerk, drie waren er gaan jagen en twee waren met mij thuis. Al snel kwamen de 'jagers' met hun buit terug, ze hadden een hert geschoten, een pracht van een beest, 500 meter hier vandaan in een rubberbos. Dus vanavond, straks liever gezegd, hebben we hertenbout. Vlees komen we hier niet tekort. Eèn van mijn jongens (Wim van de Burg) is wegens ziekte bij mij weggehaald. Een aardige jongen die dikwijls bij mij in de jeep zat ter beveiliging. Hij was ziek geworden en zijn gezondheid ging achteruit en zodoende moest hij in Palembang in het hospitaal worden opgenomen. Hij was een prima kerel voor deze post, malaria tropica heeft hij.

*P.C. Hoekman / Oosterhout*



*Soldaat Van de Burg en soldaat Ebbe*

# Reünie 2016 VOMI Binnenland Regio Utrecht/'t Gooi

Gelet op het succes van verleden jaar is besloten om ook dit jaar weer een reünie te houden voor de leden van VOMI Binnenland, regio Utrecht/'t Gooi.

Deze zal plaatsvinden op **woensdag 26 oktober 2016** in 'het Vossegat' op de Kromhoutkazerne te Utrecht. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Ontvangst vanaf 14.30 uur met koffie/thee en lekkernijen (waaronder Indische spekkoek). Gezellig samenzijn. Vanaf 17.30 uur een Indisch buffet. Omstreeks 19.00 uur Einde reünie.

De kosten zijn € 15,00 per persoon te voldoen op rekeningnummer NL88 ABNA 0474 0840 51 ten name van VOMI Binnenland onder vermelding van: Deelname Reünie 2016.

Uw inschrijving dient **vóór woensdag 19 oktober 2016** binnen te zijn. Dit onder meer i.v.m. de namenlijst voor de toegang tot de kazerne. U kunt dit doen bij de heer A. Mouwen, Brugakker 50-16, 3704 MB Zeist (tel 030-6951179 / 06-12144594 of per e-mail: a.mouwen@hetnet.nl). Na betaling is uw deelname aan de reünie definitief.

We zien u graag op 26 oktober a.s.



## Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ★ Met onderstaande contactpersonen kunt u uw wensen bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.

**ECHOS Home 'de Schakel'** gastvrouw: Marieke Potappel  
Leuvenumseweg 58, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 552 830

**ECHOS Home 'de Landing'** gastheer: David Mammen  
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

**ECHOS Home 'de Vrijheid'** gastheer: Ronnie Reumer  
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 515

**ECHOS Home 'het Baken'** gastheer: Han Mennink  
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

**ECHOS Home 'het Anker'** gastheer: Ad Muilwijk  
Toepad 110, 3053 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

**ECHOS Home 'de Eendracht'** gastheer: Frank van Dekken  
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

**ECHOS Home 'Baan Zulu'** gastheer: Ad Muilwijk  
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



[www.echos.nl](http://www.echos.nl)

SOBAT

# Nederlandse Veteranendag 2016

Op zaterdag 25 juni jl. vond voor de **twaalft**e keer de Nederlandse Veteranendag in Den Haag plaats.

De Nederlandse Veteranendag is ingesteld door de Nederlandse regering en sinds 2006 verheven tot nationaal evenement. De dag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, waarbij erkenning en waardering voor hen centraal staan.

Het nationale evenement in Den Haag bestond dit jaar weer uit:

- een plechtigheid in de Ridderzaal in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning
- het ceremonieel uitreiken van onderscheidingen en herinneringsmedaljes aan recent van een missie teruggekeerde militairen op het Binnenhof.
- een fly-past bij de aanvang van het defilé.
- een defilé van veteranen en actief dienende militairen door de binnenstad van Den Haag dat werd afgenomen door de Koning.
- een manifestatie op het Malieveld waar veteranen en burgers elkaar konden ontmoeten, deze manifestatie heeft een jaarlijks wisselend hoofdthema.









*De dertiende Nederlandse Veteranendag is op zaterdag 24 juni 2017.*

## Herdenking Roermond 2016

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het "Nationaal Herdenkingspark Roermond" zal plaatsvinden op **zaterdag 3 september 2016**.

## Herdenking Terneuzen

Vrijdag 26 augustus 2016 zal in Terneuzen de jaarlijkse herdenking worden gehouden voor de 35 in voormalig Ned. Oost-Indië gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen. De herdenkingsdienst wordt gehouden in de Goede Herderkerk aan de Koninginnelaan in Terneuzen en begint om 14.00 uur. Aansluitend is de kranslegging bij het Indië Monument. Na afloop van de plechtigheid is er een informeel samenzijn.

Inlichtingen: mevrouw K. Schrier (telefoon 0115-696917 of e-mail [schrier@zeelandnet.nl](mailto:schrier@zeelandnet.nl)).

## Herdenking Indië Monument Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert donderdag 1 september 2016 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen. De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië Monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken. Gastspreker dit jaar is generaal-majoor bd Leen Noordzij (voorzitter VOMI Nederland).

Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.

## VETERANENDAGEN 2016

### Koninklijke Luchtmacht

Deze zal plaatsvinden op woensdag 7 september te Eindhoven.

### Koninklijke Marechaussee

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 7 oktober te Apeldoorn.

## Herdenking Indië Monument Almelo

De Commissie Indië Monument Almelo nodigt u uit om de herdenking bij te wonen van de gesneuvelde Almeloëse militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Deze herdenking zal plaats vinden bij het Indië Monument in het Hagenpark aan de Hagenborgh op zaterdag 13 augustus 2016 van 16.00 uur tot 17.30 uur. Aansluitend is er koffie in "De Hofkamp".

Secretariaat:

Ad Bouwens  
Havezathe 304  
7608 DZ Almelo

Telefoon: 0546-840369

Mobiel: 06-48109899

E-mail: [adbouwens@gmail.com](mailto:adbouwens@gmail.com)

# Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 20)



R.J. de Rijk

Twee Ambonese vrouwen boden aan om alvast rijst te koken zodat wij morgenochtend iets te eten zouden hebben. Zij hadden zelf het nodige 'kommallewant' daarvoor meegebracht. Ik gaf hun toestemming om in overleg met Oom Sapoelette alles te regelen om onze inwendige mens te versterken. Ik benoemde Oom Sapoelette tot botteller en verantwoordelijk voor het victualiemagazijn, inclusief onze drinkwatervoorraad die inmiddels was opgeslagen in de dekberging nr. 11, waar onze 20 jerrycans stonden, welke berging dienst deed als mandiekamer. Ik zei Oom Sapoelette dat hij moest rekenen op onze totale sterkte aan boord van totaal 43 personen, want de zeven onvrijwillige passagiers in ruim -1- konden wij niet zonder eten en drinken laten zitten. Onze grote verbandtrommel gaf ik aan Thomas, onze verpleegkundige, voor eventualiteiten en zei hem deze op te bergen in de dekberging nr. 9, die ik nog moest inrichten als commandohut. Boven op het HDC-dek konden onze overige leden van onze verzetsgroep slaap en rust vinden in de warme tropische nachten, iedereen hielp iedereen om orde op zaken te stellen. En zo gebeurde het dat om ca. 01.30 uur op 18 Juli 1950 het voor- en achterdek geheel ontruimd waren en alles opgeborgen was op de plaatsen die ik had aangewezen in overleg met Alex en Matulesy. Iedereen was bekend gesteld met de indeling van de KOALA'S tot zelfs de wc in dekberging nr. 8.

Onze verpleegkundige Thomas maakte omstreeks die tijd bekend dat er voor de liefhebbers koffie was met

spekkoek en dat behoefde hij geen twee keer te zeggen. Ook onze twee machinisten Manuhutu en Patti kwamen op dat geluid het trapje op aan dek om hun mok koffie met spekkoek in ontvangst te nemen. Ook de zeven 'geconsigneerden' in ruim -1- waren blij en verbaasd dat zij door deze 'kapers' van koffie en spekkoek werden voorzien. Alex had op de brug al deze activiteiten met verbaasde blikken lachend gade geslagen en toen ik met koffie en spekkoek op de brug aankwam zei hij: "Rich, dit is niet te geloven en ik ben gewoon perplex dat er nu koffie is met spekkoek!" En Thomas glunderde dat iedereen zijn koffie zo lekker vond. Alex, Solisa en ik stonden genietend van onze koffie te slurpen en toen onze mokken leeg waren zei ik tegen Alex, dat ik mijn marinekoffertje met zeekaarten en schriften mee zou nemen om de commandohut in berging nr. 9 verder in te richten.

Toen ik daar aankwam bleek Thomas onze grote verbandtrommel daar reeds een plaats te hebben gegeven boven de metalen schrijftafel

op een eveneens metalen schap die cruitzag als een soort boekenplank. Voordat ik mij terugtrok, gaf ik Kauwert en Wattimena opdracht er voor te zorgen dat iedereen zich ter ruste moest leggen om te proberen een beetje te slapen en dat ik over een kwartier van niemand meer iets wilde horen. Ook mijn vrouw en de Ambonese vrouwen en kinderen in het HDC begaven zich ter ruste.

Zo was er een sfeer geschapen die de nieuwe orde aan boord moest vertolken. Ik verzocht Alex en Matulesy in de commandohut te komen om allereerst een voorlopig dienstrooster op te stellen. Ik stelde ons concept vaardienst en algemene dienst aan hen voor, maar wij kwamen nog bekwame mensen tekort en ik moest een beroep doen op sergeant Matulesy, die de volgende vier KNIL-militairen spontaan beschikbaar stelde om ons vaardienstrooster te completeren, t.w. Josef Kayadoe-machinist, Paul Metekohy-roerganger, Eduard Tahamata-roerganger, en voor de algemene dienst, de reeds eerder genoemde Thomas Soepaheloet-



Ms KOALA'S

verpleegkundige. Wij hadden dus nu drie roergangers en een hulproerganger en drie machinisten en daaruit stelde wij in overleg het volgende vaardienstrooster samen.

Voorlopig vaardienstrooster  
continuidienst, opgemaakt  
18.07.1950 te 01.45 uur.

Dienst	tot 04.00
Navigatie	Slahaya
Roerganger	Solisa
Machinist	Manuhutu

04.00-12.00	12.00-20.00
De Rijk	Slahaya
Metekohy	Tahamata
Kayadoe	Pattipeloy

Voorlopig kon dit zo blijven en morgen zouden wij e.e.a. nader uitwerken. Alex ging onmiddellijk weer naar de brug en sergeant Matulesy ging naar zijn manschappen terug. Ondanks de afwezigheid van de maan was het helder weer en de warmte was door de wind iets aan het afnemen ondanks de temperatuur die niet lager kwam dan zo'n 25° C.

Deze eerste nachtrust viel tegen want iedereen was nog te gespannen en bovendien in een vreemde omgeving op een delvend schip. Aan de nachtelijke geluiden van de motoren en de zee moest iedereen nog wennen en bovendien waren velen over hun slaap heen. Na de koffie met spekkoek had sergeant Matulesy in overleg met mij, twee uitkijkwachtposten op het voordek bij ruim -1-, en twee op het achterdek bij ruim -4- geplaatst en de overigen rust gegeven. Hij hield zelf de uitkijkwachtpostregeling bij in overleg met zijn korporaal Wattimena. Verschillende van zijn manschappen gingen naar ruim -2- om daar een dutje te doen, maar kwamen na korte tijd toch weer aan dek en gingen op het voordek ergens liggen met een klein bundeltje kleding onder hun hoofd. Keiharde jongens van het KNIL.

Diegenen die dachten dat onze kaping een schietpartij

en een bloedbad tot gevolg zouden hebben gehad, moet ik teleurstellen. Trouwens, dat was ook beslist onze bedoeling niet geweest. Natuurlijk moesten de drie hoofdagenten ontwapend worden en de oorspronkelijke bemanning eveneens onderzocht worden op eventueel wapenbezit, wat niet denkbeeldig zou zijn geweest. Maar verder stonden Alex en ik er op dat door geheimhouding het verrassingseffect aan onze zijde zou zijn en onze kaping in ieder geval zonder bloedvergieten zou verlopen, zoals dan ook was geschied. In deze gegeven omstandigheden konden wij dan ook vrede hebben met het verloop daarvan. De min of meer euforische sfeer die zo kort na onze kaping was ontstaan, was in feite een ontladende reactie van de stilzwijgende geestelijke spanning vanaf het vertrek van ons huis, welk een ieder individueel op eigen manier verwerkte.



Vuurtoren 'Zwaantjesdroogte' in Straat Madoera

Daaraan was het ook toe te schrijven dat een ieder terstond mijn opdrachten tot uitvoering bracht, iedereen behulpzaam was om zo snel mogelijk orde op het voor- en achterdek aan te brengen en alle zaken op de juiste plek werden opgeborgen. Dat was belangrijk voor onze gemeenschappelijke wil om met de KOALA'S een defensieve steun te verlenen aan de jonge R.M.S. Het grote voordeel

was de verrassingsoverval op het m.s. KOALA'S en de ongewapendheid van de oorspronkelijke bemanning. Tevens het terstond ontwapenen van de drie hoofdagenten, die onmiddellijk afgevoerd en geconsigneerd werden in ruim -1-. Dat gaf voor iedereen een gevoel van volledige vrijheid aan boord. Het kapen van een schip, welk door de Nederlandse Regering overgedragen was aan de Japanse Deelstaat-Repoebliek Indonesia was in die dagen geen sinecure maar noodzakelijk om afbreuk te doen aan Soekarno en zijn trawanten en hun agressieve expansiedrang. Juist die drang om elk eiland langs de evenaar, vanaf Sabang in oostelijke richting tot Melanesië door bezetting te willen Javaniseren. De kaping van het m.s. KOALA'S was een wapen om de materiële machtelozen sterker en Soekarno voor het forum van de wereld belachelijk te maken.

Alhoewel ik zelf óók over mijn slaap heen was, ging ik toch maar even op het HDC-dek liggen en dommelde weg. Het was ca. 04.00 uur toen Alex mij kwam wekken waarop ik meteen naar de brug ging om de navigatiewacht over te nemen. Ik vroeg Alex om Metekohy en Kayadoe voor aflissing te laten wekken door de wachtcommandant Wattimena. Alex meldde 'geen

bijzonderheden' en nam mijn slaapplaats in op het HDC-dek. Het was rustig aan boord. Toen ik op de brug kwam, stond Solisa aan het roer en ik vroeg hem de koers. "Nog steeds 130° zuidoost ten oost, maar er komt meer wind en deining opzetten", zei hij. Kort daarop kwam Metekohy op de brug en loste Solisa met een tik op zijn schouder af, terwijl ik Kayadoe naar de machinekamer zag schuifelen die Manuhutu ging afllossen. Solisa verliet de brug en ging ook ergens pitten. Manuhutu kwam nog even op de brug om mij door te geven dat in de machinekamer geen bijzonderheden waren te melden, dat de beide motoren het prima deden en dat Kayadoe er 'een makkie' aan zou hebben. Ik wenste hem welterusten en was toen alleen met Metekohy op de brug. Hij vertelde mij dat hij en Tahamata vroeger bij de KVD (Kleine Vaartuigen Dienst) van de Koninklijke Marine in dienst waren geweest en later waren overgestapt naar het KNIL-bataljon. Ook vertelde hij mij dat de machinist Kayadoe vroeger jaren lang gewerkt had als scheepdieselmonteur op een werf te Semarang. Over hun bekwaamheid behoefde ik dan ook niet in te zitten. Het was inmiddels 04.15 uur en merkte een grotere golfslag terwijl Metekohy mij opmerkzaam maakte op het sterker worden van de tegenstroom. Dat was dus het beken van 'Paatje' dat wij over de z.g. 'drempel' heen waren.

Ik gaf Metekohy opdracht de koers te verleggen naar 165° zuidzuidoost, waardoor hij de lichtboei van Boera aan bakboord moest laten liggen. Deze boei zou hij over ongeveer twee uur passeren, waarna hij de koers moest verleggen naar ca. 4.30 uur op 125° zuidoost ten oost. Daarna zou hij 'Zwaantjesdroogte' halverwege passeren die hij aan bakboord moest laten liggen. "Al-ai Captain", hoorde ik van Metekohy. Nadat ik de koers had gewijzigd merkte ik dat

de golfslag en deining sterker werden. Ik zei Metekohy, dat ik naar dek ging om even e.e.a. te inspecteren.

Toen ik aan dek kwam, stak net een van onze geconsigneerden zijn hoofd boven het luik uit. Het was de mij bekende agent Feigling, die naar de wc wilde gaan. De ultkijk van de KNIL-wacht keek mij aan en ik knikte dat het goed was, waarop Feigling naar de dekberging nr. 8 ging. Dat herinnerde mij er weer aan dat wij nog een regeling voor de geconsigneerden moesten treffen. Ik liep naar het achterdek waar alles nog in diepe rust was, behalve de twee man KNIL-wacht waar ik even een praatje mee maakte. Toen ik weer terug liep langs het HDC-dek lag mijn grote vriend Alex te ronken als een tjger. Het was een oprechte

Het was ca. 05.30 uur toen ik enig gerucht waarnam in de kombuis.

Toen ik even ging kijken was Thomas al aan de gang om koffie te zetten terwijl mevrouw Matulesy bezig was om de rijst te koken. Oom Sapolette stond aan bakboord bij ons victualiemagazijn enige spullen te pakken waar mevrouw Matulesy om had gevraagd. Op haar menu stond: witte rijst met ikan-gré en sambal-trassie van cornedbeef. Toen ik weer op de brug kwam en Metekohy daarvan deelgenoot maakte, kwam er een brede grijns op zijn gezicht en hij zei: "Lekker Captain".

Het begon nu al snel licht te worden en de zon kondigde aan dat het weer een prachtige dag zou worden. Kort daarop kwam Thomas met twee mokken koffie



vriend en ik liep door naar het trapje van de machinekamer. In de machinekamer maakte ik ook even een praatje met Kayadoe, die met de regelmatige ollecontrole van de beide motoren bezig was. Weer terug aan dek maakte ik in onze commandohut nog enkele summiere aantekeningen in mijn schrift, bijgelicht door mijn zaklantaarn. Vervolgens ging ik weer naar de brug, waar ik enige streken aan bakboord de lichtboei van Boera zag liggen. Wij lagen goed op koers en het weer was redelijk goed ondanks de warmte aan boord.

op de brug en ik loste Metekohy even af zodat hij zijn koffie kon drinken. Het was 06.05 uur toen wij bijna haaks de lichtboei Boera passeerden en kort daarop verlegde ik mijn koers op 125° zuidoost ten oost. Inmiddels had Metekohy zijn koffie genoeglijk naar binnen geslurpt en nam hij het roer weer over op weg naar ca. 4.30 uur op deze koers.

## Vertrek naar Indië, 29 oktober 1946

Na de opleiding in Schalkhaar (bij Deventer) volgde de korporaalsopleiding op de Citadelkazerne in Gorinchem (foto). Hierna vertrok ik als korporaal OVW op 29 oktober 1946 met het troepentransportschip "Nieuw Holland" vanuit de haven van Rotterdam naar Indië. Het begon al meteen goed toen we in de Golf van Biskaje in een najaarsstorm -met huizenhoge golven- terecht kwamen. Vanaf het vertrek droegen we reddingsvesten vanwege het nog altijd aanwezige mijnengevaar. Natuurlijk was iedereen flink zeeziek en het toilet bereikte je altijd te laat. Bij het passeren van de rots bij Gibraltar was de zee ineens rustig en zo glad als een biljartlaken.

Men moet niet denken dat je aan de railing kon zitten kijken. Nee hoor, je moest poetsen en schrobben, het dek helpen schuren en dan kreeg je nog twee maal per dag Maleise les. In Fort-Said werden kolen gebunkerd, waarna we opstoomden door het Suezkanaal naar de Rode Zee. Via Aden bereikten we de Indische Oceaan waar we 10 dagen en nachten niet anders hebben gezien dan water.

En dan onze eerste aanblik van het land. Voor het eerst mochten we aan land in Sabang, op de noordpunt van Sumatra. Hier bleven we twee dagen liggen,

waarna we langs de kust van Sumatra naar Batavia (nu Jakarta) voeren. In Batavia bleven we ook twee dagen liggen en een gedeelte van de militairen aan boord werd hier ontscheept. Vervolgens gingen we door de Java Zee, waar de slag met Karel Doorman had plaatsgevonden, naar Soerabaja op Oost Java. Hier werden wij ontscheept en in de stad Soerabaja in een schoolgebouw gelegerd. Ons bataljon 2-12 RI werd daar opgedeeld omdat er bij andere bataljons door ziekte etc. een tekort was ontstaan aan personeel. Ik kwam terecht bij 2-10 RI, dit bataljon was al 3 maanden eerder geland. Bij 2-10 RI werd ik bij de stafcompagnie ingedeeld waar ik met een sectie van 10 man de villa van de bataljonscommandant, die op de Darmo boulevard woonde, moest bewaken. We zaten toen midden in de stad en hadden als militair vrij vervoer met de tram en de "lintwormexpress". Dit was een lage open trailer die door de Mariniersbrigade werd geëxploiteerd, maar waar ook door landmachtpersoneel gebruik van mocht worden gemaakt. Tot de eerste politionele actie ben ik in Soerabaja gebleven.



Toen de eerste politionele actie van start ging, rukten we op in de richting van Modjokerto. Vanaf Soerabaja loopt de rivier Brantas (op sommige plaatsen een kilometer breed) naar Modjokerto tot bij de sluisen aldaar. De Lengkong en Mlirip sluisen hebben we hier toen bewaakt. Er werd ook regelmatig patrouille gelopen en al snel vielen er de eerste doden en waren er gewonden te betreuren. Je ging met een ideaal naar Indië, voor Koningin en Vaderland. Wij wisten niet beter maar als ik terugkijk, hadden wij daar helemaal niets te zoeken. De mensen waar wij tegen vochten waren vrijheidsstrijders van Indië die een onafhankelijke staat wilden. Maar dit heeft ons nooit iemand verteld en als er geschoten werd, schoot je vanzelf terug om je eigen hachje te redden. In het leger had je goede en slechte dagen. Maar ja, je had ervoor gekozen. Soms dacht je: kan ik maar even vijf minuten thuis zijn. Het enige contact dat je met thuis had was door middel van de briefwisseling per zeepost en de meeste brieven waren zo'n vier tot vijf weken onderweg. Indië is een mooi land om als toerist te bezoeken, niet als soldaat.

Wiel Creemers, Montfort (L)  
OVW'er 2-10 en 2-15 RI  
Oost-Java 1946-1949



# Dodenherdenking

Op woensdag 4 mei 2016 werd de jaarlijkse dodenherdenking in de Johannes Postkazerne te Havelte gehouden met ondersteuning van 44 Painfbat Johan Willem Friso (JWF). Op uitnodiging waren de reüniecommissies van 1-1 RI (Drents OVW Bataljon), 1-9 RI (Fries OVW Bataljon) en 432e Bat. Inf. deze avond aanwezig. Van 1-9 RI was aanwezig de heer Haitsma en een afgevaardigde en namens 432e Bat. Inf. waren aanwezig de heren Grit en Nijboer. De afgevaardigden van beide reüniecommissies hebben namens hun veteranen een bloemstuk gelegd.

Na een tweetal sprekers volgde het signaal Taptoe en werd via de geluidsinstallatie één couplet van het Wilhelmus ten gehore gebracht. Hierna werd overgegaan tot de krans- en bloemlegging.



*Bloemlegging door de heren R. Grit (ll) en G. Nijboer (re)*

De herdenkingsplechtigheid duurde van 19.50 uur tot 20.15 uur.

Na de herdenking was er nog de mogelijkheid om in het KEK-gebouw te genieten van koffie/thee en/of een drankje en om nog wat na te praten.

*R. Grit*



## MASTENBROEK UITVAARTVERZORGING

*Deskundig en persoonlijk*

### Transparant en één aanspreekpunt

Mastenbroek Uitvaartverzorging staat voor kwaliteit in uitvaartzorg.

Met 28 jaar ervaring weten wij waar het om gaat bij het verzorgen van een uitvaart.

Transparant in de kosten en één aanspreekpunt vanaf de dag van overlijden tot en met de uitvaart.

### Neem contact met ons op

Niemand wordt graag geconfronteerd met een overlijden maar als het zover is dan wilt u de zekerheid dat alles rondom de uitvaart goed verloopt.

Neem gerust eens contact op; wij staan u graag te woord of maken een afspraak.

Kijk voor alle informatie en tarieven op:  
[www.ericmastenbroek.nl](http://www.ericmastenbroek.nl)

Eerste Barendrechtseweg 180 b  
2992 BS Barendrecht

**0180 723204**

# Koning onthult Eremonument voor Gevallenena na Tweede Wereldoorlog

Koning Willem-Alexander heeft op de Nederlandse Veteranendag, zaterdag 25 juni 2016, een nieuw monument onthuld in het gebouw van de Tweede Kamer. Dit eremonument van de Staten-Generaal is bedoeld voor Nederlanders die om het leven zijn gekomen tijdens missies en oorlogen ná de Tweede Wereldoorlog.

Het Nederlandse parlement (Eerste en Tweede Kamer) toont met dit monument zijn waardering en erkenning voor de militairen die ons land na 1945 hebben gediend, vaak onder uitdagende en moeilijke omstandigheden, en daarbij hun leven hebben gewaagd en verloren. Koning Willem-Alexander onthulde het monument samen met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol.

In haar speech noemde Tweede Kamervoorzitter Arib het monument een symbool voor een groot verdriet, maar ook voor hoop. "Want in Nederland zijn er mensen die, in alle vrijheid, een deel van hun autonomie opgeven, met alle risico's van dien, om te bouwen aan de vrijheid van anderen".

Het nieuwe monument, de 'Lijst van gevallen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog', heeft een plaats gekregen in de hal bij ingang Binnenhof 1A.

Op een beeldscherm zijn de namen doorzoekbaar van 6432 militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Daarnaast bevat het monument informatie over de oorlogen en missies waarin zij hebben gediend. Tegelijk met de onthulling van het monument is een website live gegaan met alle namen: [www.lijstvangevallen.nl](http://www.lijstvangevallen.nl)



De twee andere monumenten in de hal van Binnenhof 1A zijn:

- De 'Erelijst van Gevallenena 1940-1945', een boek en beeldscherm met de namen van de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog als militair of verzetsstrijder voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn gevallen. Bij deze erelijst hoort een website met alle namen.
- De 'Indische Plaquette', ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië.

## Nieuwe directeur Oorlogsgravenstichting (OGS)

Per 1 oktober 2016 is benoemd tot algemeen directeur van de Oorlogsgravenstichting Theo Vleugels, generaal-majoor bd. Hij volgt Gel Flieringa op die de afgelopen zeven jaar leiding gaf aan deze stichting. Vleugels was tot begin dit jaar commandant van de Koninklijke Militaire Academie in Breda.

De komende jaren gaat de heer Vleugels zich met name richten op de verdere invulling van de missie van de OGS om aan de hand van de verhalen van de oorlogsslachtoffers bij te dragen aan het besef van m.n. jongere generaties dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Educatie is daarbij een van

zijn belangrijkste speerpunten.



OORLOGS  
GRAVEN  
STICHTING

## Reünie E-compagnie 6e Infbat NNG

Voor alle sobats van de E-cie 6e Infanteriebataljon NNG.

**Datum:** Donderdag 22 september 2016.

**Locatie:** Kumpulan / Bronbeek te Arnhem.

**Sluitingsdatum aanmelding:** 30 augustus 2016.

**Kosten:** € 20,00 per persoon over te maken op IBAN NL82 INGB 0000 9759 16 ten name van Th. Kersten te Wanroij o.v.v. Reünie 2016.

Info en aanmelding:  
Theo Kersten, Knappert 8,  
5446 BA Wanroij  
Tel. 06-20490775.  
E-mail: [Theokersten5@live.nl](mailto:Theokersten5@live.nl)





## PERSBERICHT

Apeldoorn, 8 juni 2016

### Derde Walk 4 Veterans helpt veteranen vooruit!

Op woensdag 21 september start de derde editie van de Walk 4 Veterans. Deze wandeltocht is een sponsoractiviteit van Hulp voor Helden – stichting KPPR die zich ten doel stelt het welzijn van veteranen én hun thuisfront te bevorderen.

De stichting doet dat op verschillende manieren, en één daarvan is de sponsoring van projecten die zich richten op dat welzijn. Dat is nodig, omdat sommige militairen die daadwerkelijk zijn ingezet bij de verwerking van hun ervaringen een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. De activiteiten die in 2016 worden ondersteund zijn:

- De Veteranenontmoetingscentra
- Het "I can hike"-project.
- Het project Veteranenhond

De deelnemers kiezen zélf welk project zij en hun sponsors gaan ondersteunen.

Deze derde editie vindt plaats van woensdag 21 september tot en met zaterdag 24 september 2016. Het wandelprogramma speelt zich af langs het Waterliniep pad, centraal in het land tussen Weesp en Gorinchem. Het is een hele fraaie tocht langs de forten, sluizen, batterijen en andere verdedigingswerken van de Hollandse Waterlinie. De etappes variëren van 16 tot 23 kilometer, waarbij het vanzelfsprekend ook mogelijk is meerdere etappes en/of meerdere dagen te lopen.

Inschrijving gebeurt per etappe en kan individueel maar ook als team. Dat kan met je (oude) militaire eenheid, je bedrijf, club en natuurlijk ook met familie. De inschrijving staat open voor iedereen die door middel van zijn of haar meelopen het welzijn van veteranen een stapje dichterbij wil brengen!

Inschrijven en sponsoren kan via [www.walk4veterans.nl](http://www.walk4veterans.nl), waar ook meer informatie over de genoemde projecten is te vinden.



## Verenigingsnieuws

### Drenthe/ Groningen

Secr. Frans van Dreumel  
Oude Hof 16  
8435 XR Donkerbroek  
Tel. 0516-491953  
E-mail:  
f.j.vandreumel@outlook.com

De veteranendagen van 7 september in Assen en 21 september in Havelte zijn u inmiddels bekend, zo ook onze dag in Spier op 9 november. U krijgt de uitnodigingen thuis gestuurd.

De veteranensoos is iedere laatste vrijdag van de oneven maand in zalencentrum "De Aanleg" in Deurze, aanvang 13.30 uur en u bent van harte welkom.

Frans van Dreumel uit Donkerbroek zoekt voor zijn uitgebreide collectie Indië-emblemen nog twee mouwemblemen om zijn verzameling compleet te krijgen. Het zijn de emblemen van 7-2 RI (433 BI) en 6-5 RI (423 BI). Wie, o wie kan hem hierbij helpen? Hij zal u er zeer dankbaar voor zijn.

### Friesland

Secr. H. Moortag, Offemar 48,  
8939 CM Leeuwarden  
Tel. 058-2800048  
E-mail:  
henk.moortag@hotmail.com  
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Als u deze 'SOBAT' ontvangt, komt onze bootreis van 23 augustus in zicht. Mocht u zich nog niet opgegeven hebben, dan heeft u nu nog een laatste kans. Ook leden van de Bond van Wapenbroeders zijn voor de bootreis uitgenodigd. 'Hoe meer zielen, hoe meer vreugd', zegt het spreekwoord.

#### Bijeenkomsten 2016

23 augustus houden we onze bootreis vanuit Eernouwe.  
31 augustus is de jaarlijkse herdenking in het Rengerspark te Leeuwarden.

18 oktober is de slotbijeenkomst op Vliegbasis Leeuwarden met ter afsluiting een rijstmaaltijd.

### Noord-Brabant W

Soc. Comm. Piet Welten  
Beukenlaan 35  
4731 CD Oudenbosch  
Tel. 0165-312816  
E-mail: pnwelten@kpnmail.nl

Door werkzaamheden op de Trip van Zoutlandtkazerne in Breda kunnen we dit jaar geen gebruik maken van deze kazerne. We kijken daarom uit naar de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal.

#### Programma tweede helft 2016

Woensdag 24 augustus Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal.

Woensdag 14 september Vliegbasis Woensdrecht, Koolweg 40, 4631 SZ Hoogerheide.

Woensdag 12 oktober Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal.

Woensdag 9 november Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal. Aanvang van deze bijeenkomsten is om 13.30 uur.

Het Kerstdiner is vrijdag 9 december om 10.00 uur, Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal. **Let erop dat de datum van deze kerstbijeenkomst een week is vervroegd.**

### Noord-Holland

Secr. Ad Bouterse  
Lindenlaan 110  
1741 TX Schagen  
Tel. 0224-215621  
E-mail: ad.bouterse@hetnet.nl  
Soc. Comm. Tel. 023-5283997  
E-mail: nbaan@kpnmail.nl

Omdat onze vertrouwde ALV-locatie (Marine Etablissement in Amsterdam) gaat sluiten, is in de bestuursvergadering besloten om een enquête te houden over de locatie waar wij in de toekomst onze ALV zouden kunnen houden. Er zijn twee mogelijke locaties, te weten; in Heerhugowaard en in Heemstede. Deze locaties zijn beiden met openbaar vervoer goed bereikbaar.

Op donderdag 2 juni jl. heeft onze boottocht plaatsgevonden. Het inschepen was vanaf 11.00 uur in Oude Niedorp en het vertrek was 11.30 uur. Voor diegenen die met de trein naar

Heerhugowaard waren gereisd, was voor vervoer gezorgd. De ontvangst aan boord begon met koffie en daarna een borrel. Altijd weer gezellig zo onder elkaar en er werd al direct over van alles en nog wat gesproken. Om 13.00 uur werd door het personeel van de rondvaartboot de lunch geserveerd. Het was even aanpoten, want de opkomst (aanwezig waren 44 personen) was geweldig. Hulde aan de organisatie!

Na de lunch was er nog gelegenheid voor een afzakkertje en om 15.00 uur was het einde van dit gezellige samenzijn en kon iedereen voor de splits huiswaarts. Het bestuur kijkt met voldoening terug op deze boottocht.

De volgende bijeenkomst is het jaarlijkse Kerstdiner in Haarlem, begin november ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

## Zuid-Holland

Secr. *H.H.M. Mergler*  
*De Drentsehof 25 b*  
*2951 VZ Alblisserdam*  
*Tel. 078-6913515*  
*E-mail:*  
*veteranen26706@ziggo.nl*  
*Soc. Comm. I: Vacant*  
*Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970*

### 60-jarig huwelijk

Op 21 maart 2016 vierden de heer en mevrouw Sanders uit Alblisserdam hun Diamanten huwelijksfeest. Op 7 juni 2016 vierden de heer en mevrouw Wieringa uit Heinenoord hun Diamanten huwelijksfeest. Beide echtparen namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

### Indië-herdenking Puffershoek

Op vrijdag 16 september 2016 zal de jaarlijkse Indië-herdenking bij het monument op begraafplaats "De Essenhof" te Puffershoek plaatsvinden. Aanvang herdenking is 14.00 uur.

### Contactmiddag Hardinxveld-Giessendam

Op dinsdag 11 oktober 2016 is er een contactmiddag in gebouw 'De Parel', Talmastraat 9, 3371 VG Hardinxveld-Giessendam. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Ook leden van de Bond van Wapenbroeders zijn deze middag van harte welkom.

### Reünie VOMI Zuid-Holland

Het bestuur van VOMI Zuid-Holland nodigt haar leden (eventueel met partner/begeleider) in Zuid-Holland uit voor een reünie op donderdag 10 november 2016 in de Van Ghentkazerne (Johan de Wittzaal) te Rotterdam. Voorlopig programma: 10.30-11.00 uur: Inloop met koffie etc.

11.00-13.00 uur: Samenzijn  
 13.00-14.00 uur: Maaltijd (blauwe hap)

14.00 tot uiterlijk 16.00 uur: Samenzijn  
 Aanmelden bij de secretaris Henk Mergler via e-mail: [veteranen26706@ziggo.nl](mailto:veteranen26706@ziggo.nl) of bellen naar 078-6913515. Er wordt slechts een eigen bijdrage gevraagd van € 5,00 per persoon, over te maken op IBAN rekeningnummer: NL74 INGB 0006 0314 09 ten name van VOMI Zuid-Holland, onder vermelding van: Reünie 2016.

**Uw aanmelding/betaling dient te geschieden vóór 26 oktober a.s.**

## Zeeland

Secr. *M.J. Boogaard*  
*Van Raaltestraat 97*  
*4384 GD Vlissingen*  
*Tel. 0118-418641*  
*E-mail: [papua@zeelandnet.nl](mailto:papua@zeelandnet.nl)*

**Het nieuwe huisadres van de secretaris van VOMI Zeeland is hierboven vermeld, telefoonnummer en e-mailadres zijn hetzelfde gebleven**

## Binnenland

Secr. *K.J. Orsel*  
*Van Hobokenhaven 63*  
*2993 IIII Barendrecht*  
*Tel. 0180-611612*  
*E-mail: [klaasorsel@live.nl](mailto:klaasorsel@live.nl)*  
*Soc. Comm. Tel. 0561-688772*  
*E-mail: [vomi-soccom@kpnmail.nl](mailto:vomi-soccom@kpnmail.nl)*

*Contactpersonen voor de regio Overijssel zijn de heren J. Oldenbeuwing (0572-358947) en A. Scholten (038-4216205).*

*Contactpersoon voor de regio Utrecht / 't Gooi is de heer A. Mouwen (030-6951179).*

### Regio Overijssel

VOMI Overijssel werd dertig jaar geleden opgericht. Een onderwerp om tijdens het komende Kerstdiner over na te praten. Om te noteren: Woensdag 14 december a.s. In Restaurant "De Viersprong" in Nieuwleusen. Voor deze activiteit krijgt u nog een schriftelijke uitnodiging met aanmeldingsformulier.

### Regio Utrecht / 't Gooi

Op 26 oktober a.s. wordt voor onze leden in deze regio weer een bijeenkomst georganiseerd op de Kromhoutkazerne te Utrecht (in "het Vossengat"). Zie ook pagina 13 van deze 'SOBAT'. Anton Mouwen zorgt persoonlijk voor spekkoeke!



# Herdenking Indië Monument Enschede

Op maandag 15 augustus 2016 wordt bij het oudste Indië Monument in Nederland in het Blijdensteinpark te Enschede de jaarlijkse herdenking gehouden van alle gevallen die vielen tijdens de Japanse overheersing en de Indonesische vrijheidsstrijd.

Het thema dit jaar is het overbrengen van de ervaringen van de generatie die de oorlog heeft ondergaan, naar de jongeren. De naam van het thema is: "Hoe vertel ik het mijn.....".

Daartoe zullen 4 sprekers ingaan op dit thema door het geven van aanwijzingen hoe de verhalen naar de jonge generatie doorverteld kunnen worden.

Deze 4 sprekers zijn: Mevrouw Lieke van Duin, de heer Van Zuylen, mevrouw Brandsma en de heer Finn Peters.

Muzikale medewerking wordt verleend door de Twentse Politie Kapel o.l.v Willem Loff.

De ontvangst is om 10.30 uur, aanvang herdenking is 11.00 uur.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Eugène Briët (telefoon 074-2663650 / 06-54352333, e-mail: ecbriet@

hotmail.com) of de heer Nol Kok (053-4760920, e-mail: nolkok@home.nl).



## Oproep

Ik ben de kleinzoon van W.J. Lameris (Wim) die op 8 (of 11) april 1942 is overleden ten gevolge van verwondingen die hij had opgelopen op de eerste dag dat zijn eenheid begin maart 1942 het veld in moest tegen de Japanners. Wim is toen opgenomen geweest in het Zendingsziekenhuis 'Bajoe Asih' in Poerwakarta en later door allerlei complicaties aan zijn verwondingen overleden. Mijn opa is geboren op 2 oktober 1914 en na zijn huwelijk met Ant Werkman in 1939 geëmigreerd naar Sumatra en was daar houtvester in de tropische gewassen. Eerst in dienst van de Handelvereniging "Amsterdam", later bij de

dienst van het Boschwezen te Medan. Na de invasie door de Jappen moest hij zijn dienstplicht vervullen. Hij was ingedeeld bij de staf van het XIV Bataljon Infanterie en had stamboeknummer 197314.

Wie kan mij meer vertellen over dat onderdeel en over de gevechten die toen geleverd zijn. Misschien zijn er zelfs mensen die mijn opa (foto) gekend hebben en meer over hem kunnen vertellen. Met belangstelling zie ik uw reactie(s) tegemoet.

Wim Lameris  
Kadoelen 18  
8326 BB Sint Jans klooster



E-mail: wim.lameris@solcon.nl  
Tel. 0527-246563 / 06-12952551

**SOBAT**

## SOCIAAL COMMISSARISSEN



**Voorzitter/secretaris**  
 Wl P.J. Patist  
 Stellingeweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpede  
 tel. 0661-688772  
 mobiel 06-15100579  
 E: voml-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/  
 Budgethouder FSZ**  
 Theo H.A. Rump  
 Albatrosstraat 14  
 2352 EG Leiderdorp  
 Tel. 071-5416536  
 E-mail:  
 Theorump@gmail.com

**Coördinator monumenten**  
 Ger de Jong  
 Rozenlaan 41  
 2996 AS Heerjansdam  
 Tel. 078-6771902



### SOCIAAL COMMISSARISSEN

**Drenthe-Groningen**  
 Frans van Dremel  
 Oude Hof 16  
 8435 XR Donkerbroek  
 tel. 0516-49 19 53  
 f.vandremel@outlook.com

**Noord-Brabant West**  
 P.N. Wellen  
 Beukantlaan 35  
 4731 CD Oudenbosch  
 tel. 0165-31 29 16  
 pnwellen@kpnmail.nl

**Friesland**  
 Hans N. Blom  
 Tjake v.d. Walstraat 24 T  
 8723 CA Koudum  
 tel. 0514-522107

**Limburg**  
 H.A.M. van Haef  
 Post. Stassenstraat 44  
 5921 CV Venlo  
 tel. 077-3822592  
 hnmrwanhaeff@online.nl

**VOMI Binnenland**  
 Wl P.J. Patist  
 Stellingeweg 104  
 8475 EJ Nijeholtpede  
 Tel. 0661-688772 /  
 06-15100579  
 voml-soccom@kpnmail.nl

**Zuid-Holland**  
 W.A.J.K. (William) Roca  
 Hoornraadstraat 9  
 3131 VG Maardingen  
 tel. 010-4340370  
 w.roca3@kpnplanet.nl

**Noord-Brabant Oost**  
 J. van der Ham  
 Boksplaats 10  
 5038 HK Tilburg  
 tel. 013-5400360  
 voml.nbo@veteranen.nl

**Noord-Holland**  
 Nico Baan  
 Molanwerfslaan 58  
 2103 TE Heerhystede  
 tel. 023-5293997  
 nbaan@kpnmail.nl

**Zeeland**  
 Marcel J. Boogaard  
 Van Raaltestraat 97  
 4384 GD Vlissingen  
 Tel. 0118-418641  
 papua@zeelandnet.nl

**Regio Overijssel**  
 De heer J. Oldenbeuving  
 tel. 0572-358947

**De Veluwe**  
 J.G. (John) Mulder  
 Groeneveldstraat 115  
 3892 XE Putten  
 Tel. 0341-845284  
 j.mulder793@upcmail.nl

**Regio Utrecht/t Gooi**  
 De heer A. Mouwen  
 tel. 030-6951179

### FONDS SOCIALE ZORG

**Beheerder** Toko, P.R. en Voorlichting  
 J. (Sjef) Franken  
 Spulstraat 1, 3114 CR Schiedam  
 Tel. 010-4736186, sjef.franken@versatel.nl

**Postzegels**  
 J. Hoevelaken  
 Weerdestein 175  
 6714 CN Ede  
 Tel. 0318-614557

**VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)**  
 Paul P.G. Gommers  
 Alb. Neuhuysslaan 23  
 8072 HJ Nunspeet  
 Tel. 0341-254231  
 E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

**Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede. Tel. 0318-614557.**  
**De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.**



## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling bij de beheerder van de VOMI stand:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 6,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Sjef Franken, Spulstraat 1, 3114 CR Schiedam, tel 010-4736186 of 06-51580957.**

**Via @mail: sjef.franken@versatel.nl**

**Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

# In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:*

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Ansems,	A.	Knegsel	3-11 RI
Barhorst,	C.C.	Hurdegaryp	1-3 RI/1-15 RI
Barneveld,	C.	Bilthoven	?
Bogers,	W.A.P.M.	Roosendaal	Hupva
Bouman,	P.	Amsterdam	3 Esk FAW OVW
Broek, van den	A.	Oud Gastel	LIB
Buren-de Heer, van Mw.	E.H.	Nieuw Lekkerland	
Corbey,	C.H.M.	Thorn	IBW LTD
Dijk, van	J.T.	Haarlem	?
Erkens,	E.	Rotterdam	8 QVC
Flameling,	G.	Rotterdam	5 AVA
Fopma,	H.R.	Heerenveen	4-9 RI
Greef, de	N.J.	Doorwerth	2-2 RHvB
Holt,	K.	Voorschoten	1-12 RI
Horn,	M.W.H.	IJsselstein	?
Huijgers,	J.	Oisterwijk	401 BI/6 RS
Jacobs,	J.	Drayton Valley/AB/Canada	4-6 RI
Jong, de, Mw.	J.	Franecker	
Kokenberg,	J.C.	Leeuwarden	?
Kraaijenhof,	K.W.	Rotterdam	Huzaren van Boreel
Kuijk-Roovers, Mw.	A.P.J.	Etten-Leur	
Kulpers,	G.C.	Roelofarendsveen	2-4 RI
Lampers,	A.	Hellevoetsluis	NNG
Lampers-Ducastel, Mw.	L.C.R.	Hellevoetsluis	
Luit, van der	H.T.	Leiden	5-9 RI
Marrewijk,	J.P.C.	Poeldijk	LTD 716-1
Meerman,	P.N.	Burgh Haamstede	7 VA
Molenkamp,	H.	Nunspeet	AAT
Negenman,	A.S.	Leeuwarden	Vbdd '7 Dec' Divisie
Overveld, van	A.J.	Rucphen	3 RS
Pols,	A.	Dordrecht	3-7 RI
Postma,	S.	Drachten	4-5 RI
Pronk,	J.	Wieringen	5-9 RI
Reijneveld,	A.	Maartensdijk	?
Schouten,	F.N.	Dordrecht	LTD 89
Sleijffers,	J.A.	Utrecht	?
Smits,	L.	Sint Michielsgestel	6 BI
Snoeken,	J.	Havelte	37 AAT
Speksnijder,	D.N.	Capelle a/d IJssel	32 AAT
Timmers,	J.	Nistelrode	KLu-LSK
Veldkamp,	G.	Nunspeet	?
Winius,	W.H.	Vierlingsbeek	?
Woudt, van 't	J.C.	Delft	4-10 RI

*Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.*

sociale  
VEE  
VOMI

SOBAT

## Nieuwe Leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
Burgman P.C.	Roermond	KLu LB
Burgman R.W.	Roermond	LTD
Hoek C.A.M.	Den Haag	--
Lambertus C.E.	Lunteren	--
Wiebrens J.W.	Goes	KM



**Steunfonds**  
investeert in  
**VREDE**

## Stichting Steunfonds VOMI-Nederland

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging VOMI-Nederland, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële of materiële middelen aan deze vereniging, alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid; alle andere wettige

middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Meerdere nabestaanden van sobats hebben uit hun erfenis reeds geld aan de stichting ter beschikking gesteld. Ook veel VOMI-leden hebben reeds een donatie gedaan.

Het bestuur van VOMI-Nederland roept een ieder op om deze stichting te sponsoren. Men

kan dat doen door minimaal € 7.50 over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0128 9870 49 ten name van Stichting Steunfonds VOMI-NL te Barendrecht.

**U doet toch ook mee?**

*Th.R.*

# Veteranenhotels

voor jong en oud

Meer informatie over onze hotels of andere aanbiedingen kunt u vinden op onze website: [www.veteranenhotels.nl](http://www.veteranenhotels.nl)



## Hotel De Foreesten (NL) \*\*\*\*

Midden in het groene hart van de Valuwe, aan de rand van het pittoreske dorpje Vierhouten, ligt 4\* Hotel de Foreesten. Een aanrader voor wie op zoek naar rust is en van een natuurlijke omgeving wil genieten. De vele wandel- en fietsroutes voeren u langs uitgestrekte heidevelden en bossen en schilderachtige dorpjes. Bij terugkomst kunt u heerlijk nagenieten met een kop koffie bij de open haard in onze brasserie of in de jacuzzi.

Gortelseweg 8 • 8076 PS • Vierhouten • T: 0577-411323 • [www.foreesten.nl](http://www.foreesten.nl)



## Hotel Eurotel Atlas (NL) \*\*\*

Is door de Nederlandse Hotel Classificatie geclassificeerd met drie sterren. Het hotel is gevestigd in het centrum van het gezellige en toeristische Valkenburg. Vanuit het hotel loopt u zo het warme hart van Valkenburg in met zijn winkelstraatjes, monumenten en musea en uiteraard kunt u hier volop genieten van de welbekende Limburgse vlaai.

Nieuweweg 7 • 6301 ES • Valkenburg • T: 043-6015341 • [www.atlashotels.nl](http://www.atlashotels.nl)



## Hotel De Oringer Marke (NL) \*\*\*

Gelegen aan de brink in het dorp Odoorn is De Oringer Marke een ideaal uitgangspunt voor mooie fiets- en wandeltochten door de prachtige natuur van Drenthe. Het hotel bevindt zich bovendien op slechts zeven kilometer afstand van Emmen met zijn beroemde dierenpark. Uitstapjes naar museumdorp Orvelte, Bourtange, Westerbork en het hunebedcentrum in Borgar liggen op steenworp afstand.

Hoofdstraat 9 • 7873 BB • Odoorn • T: 0591-519000 • [www.deoringermarke.nl](http://www.deoringermarke.nl)



## Hotel Panoramablick (D) \*\*\*

Hotel Panoramablick ligt op één van de mooiste en rustigste plekjes van 't Sauerland, in het bergdorpje Wildewiese. Panoramablick is de ideale uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietstochten of u kunt een bezoek brengen aan o.a. het vakwerkstadje Soest en de druipsteengrotten. In de winter, als er sneeuw ligt, kunt u skiën, langlaufen of rodelen vanuit het hotel.

Wildewiese 10 • 59846 Sundern-Wildewiese • T: 0049-1012395 1313 • [www.hotelpanoramablick.nl](http://www.hotelpanoramablick.nl)

## 5-daags All Inclusive midweek arrangement

- 4 x logies in 2-persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 x lunchpakket
- 4 x 3-gangen diner
- **GRATIS** consumpties van 18.00 tot 23.00 uur  
incl. binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap

van maandag tot vrijdag  
in één van deze  
veteranenhotels

van  
~~€ 231,-~~  
**€ 195,-**

p.p. in weekenddagen  
van oktober t/m mei  
incl. toeristenbelasting

In het zomerseizoen (juni t/m september) is dit arrangement voor  
veteranen **€ 229,-** normaal 258,-p.p. (exclusief toeristenbelasting)

## Bij ons betaalt u **GEEN RESERVERINGSKOSTEN!**

Van elk geboekt veteranenarrangement gaat 10 euro naar een fonds voor veteranenactiviteiten zoals nuldlijks ondersteuning en de jaarlijkse veteranencruise voor gewonde veteranen!



in samenwerking met  
**veteraneninstituut**