

31ste jaargang • nummer 168 • oktober 2016

SOBAT



VOMI



'All-Inclusive' Hotels

All Inclusive Autovakanties & Bus excursiereizen 2016

BTR Reizen biedt alle Veteranen
10% korting op al haar aangeboden
All Inclusive Hotels vakanties.

* niet in combinatie met andere aanbiedingen en acties

Populair bij vele Veteranen en oud Militairen zijn de Soldiers and Veterans Hotels, maar inmiddels ook de All Inclusive Hotels vakanties van BTR Reizen.

Deze biedt in samenwerking met vele gastvrije *** en **** hotels -autovakanties & bus excursie reizen - aan waar volop genoten kan worden van een 'All-Inclusive' vakantie.

BTR Reizen beschikt momenteel over zo'n 35 All Inclusive Hotels gelegen op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland. Zeer gewild zijn de **Speciale Voordeel Weken**. Interesse in deze extra Voordeel Weken en alle andere All Inclusive Hotels vakanties, zie www.BTRreizen.nl of bel 055 - 5059500 voor gratis folder.



va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel De Vossenbergh ***
Vierhouten / Veluwe



va. € 249,- p.p.

All Inclusive Hotel Het Jagershat ***
Nunspeet / Veluwe



va. € 210,- p.p.

All Inclusive Hotel Hoeve Nunspeet ***
Nunspeet / Veluwe



va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel 't Trefpunt ***
Mado / Noord-Brabant



va. € 224,- p.p.

All Inclusive Hotel Op de Boud ***
Valkenburg / Zuid-Limburg



va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel De Drie Dorpen ***
Ankeveen / Gooi & Vechtstreek



40% Korting

Ultra All Inclusive Hotel De Elderschans *** Aardenburg / Zeeuws-Vlaanderen

Nieuw bij BTR Reizen is het Ultra All Inclusive Hotel De Elderschans in Zeeuws-Vlaanderen. Een mooi hotel met een geweldige verzorging met gratis drankjes van 10.00 tot 22.00 uur. Daarnaast een ideaal vertrekpunt om Brugge, Gent, de Belgische kust, Sluis en Cadzand te bezoeken.

Najaar 40% Korting, te boeken van okt. t/m dec.

Ultra All Inclusive	Normale prijs	Nu slechts voor
3 dagen / 2 nachten	€ 199,00	€ 119,50
4 dagen / 3 nachten	€ 299,00	€ 179,50
6 dagen / 5 nachten	€ 482,00	€ 289,00
7 dagen / 6 nachten	€ 582,00	€ 350,00

- Prijzen per persoon
- Toeslag verblijf op zaterdag en/of zondag € 10,00 p.p. p.n.
- Toeslag 1- persoonskamer: 100%
- Toeristenbelasting € 1,85 per nacht aan het hotel betalen
- Reserveringskosten € 20,00 per boeking

Voor meer informatie over Hotel De Elderschans, de geweldige Ultra All Inclusive verzorging en de mooie omgeving zie: **Sobat uitgave juni 2016 en www.btrreizen.nl**



va. € 206,- p.p.

All Inclusive Hotel 't Holt ***
Diepenheim / Twente



va. € 249,- p.p.

All Inclusive Hotel Westerburcht ***
Westerbork / Drenthe



Nieuw va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel Ekemann ***
Ahaus / Münsterland/ Duitsland



va. € 189,- p.p.

All Inclusive Hotel Holderhof ***
Westerwald / Duitsland



va. € 175,- p.p.

All Inclusive Hotel Altastenberg ***
Sauerland / Duitsland



va. € 209,- p.p.

All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***
Teutoburgerwald / Duitsland



va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel Brauer ***
Treis-Karden / Mosel / Duitsland



va. € 197,- p.p.

All Inclusive Hotel Het Witte Veon **
Witteveen / Drenthe

KERSTREIZEN 2016

BUS EXCURSIE REIZEN * AUTOVAKANTIES * RIVIERCRUISES



Kerst in Hotel Heiderhof * Westerwald**
5 daagse Bus-excursie Vakantie
van 23 t/m 27 dec. voor slechts € 395,- p.p.

Inclusief:

- Reis per luxe bus met chauffeur en excursies
- Welkomstdrankje
- 4 x logies & 3 x ontbijt
- 1 x kerstbrunch
- 2 x 3-gangendiner
- 2 x feestelijk kerstdiner
- 1 x koffie met gebak
- Kerstbingo met leuke prijsjes
- Afscheidsdiner in Nederland



Kerst in Hotel 't Trefpunt * Brabant**
5 daagse Autovakantie
van 23 t/m 27 dec. voor slechts € 378,- p.p.

Inclusief:

- Ontvangst koffie met lekkers
- 4 x logies met ontbijt
- 1 x lunch
- 1 x kerstbrunch
- 2 x 3-gangendiner
- 2 x feestelijk kerstdiner
- Livemuziek op 1e kerstdag



Gratis: excursies per luxe touringcar

- 24 dec. dagtocht Kerstmarkt in Antwerpen
- 26 dec. middagtocht met koffie en iets lekkers



Kerstcruise met MS Serenity ****
8 daagse cruise Belgische Steden
van 21 t/m 28 dec. vanaf € 898,- p.p.

Oud & Nieuwcruise met MS Serenity ****
7 daagse cruise Belgische Steden
van 28 dec. t/m 3 jan. vanaf € 798,- p.p.

MS Serenity is een lux **** cruiseschip met een perfecte service en volledige verzorging aan boord. Daarnaast kunt u genieten van een mooi vaarroute en een aantrekkelijk Kerst en Oud & Nieuw programma.

Kerst Autovakantie 'All-Inclusive' Drenthe
Hotel Het Witte Veen in Witteveen
4 dagen 24 t/m 27 dec. va. € 207,- p.p.
5 dagen 23 t/m 27 dec. va. € 269,- p.p.



De Bonte Wever Assen 'Ultra All-Inclusive'
Kerst Autovakanties

4 dagen 24 t/m 27 dec. va. € 399,- p.p.
5 dagen 23 t/m 27 dec. va. € 489,- p.p.

Oud & Nieuw Autovakantie
3 dagen 30 dec. t/m 1 jan. va. € 399,- p.p.



BTR REIZEN



055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter L. Noordzij
P. de Hoogstraat 6
6181 DH Eindhoven
Tel. 046-4360607
E-mail:
linoordzij@hotmail.com

Vizevoorzitter/ K.J. Orsel
Secretaris Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611632
E-mail:
kjaasor@hotmail.nl

1e Penningmeester A. Lujendijk
Voordijk 475
2993 BE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail:
fam.lujendijk@gmx.net
Banknummer
NL49 RABO 0180 4201 43
of
NL92 INGB 0004 2393 98

t.n.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e Penningmeester F. Bergman, Smoelshof-
straat 11, 6005 SC Weert
Tel. 0495-564641/
06-12202692. E-mail:
pbergman49@online.nl

Vz./sect. Soc. Comm. Wil F.J. Falck
Stellingsweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0561-666772
Mobiel: 06-15100579
E-mail:
vomi-soccom@kprmail.nl

Vize-vz/Budgetbeoeder Th.H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel. 071-5416936
E-mail:
Theonump@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland A.M. Hol
De Wezeboom 9
8332 JT Steenwijk
Tel. 0521-512095
E-mail:
a.m.hol@online.nl

Eredelen K. Orib, J.P. Biers
G. de Jong
E.J.F. Smoorenburg

Leden van Verdienste
G.C. Heesewe; T.J.J. Grastra; M. Vis;
A.M. v.d. Vliet - Bloem; J. Oldenheusing;
P.N. Witten; J. v.d. Ham; H.H.P. Mergler;
F.W. Papverhosen; A.W. Scholten; J. Reikie;
G.M. Nattehaas-Determan; P.J. Nattehaas;
K.J. Orsel; W.A.J.R. Roza; J. Hoevelaken

Doelstellingen Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI-NL)

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiele en immateriele belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen almede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamsierheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken.

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden C.W.M. Breeff, Commandeur van Administratie bd
Dr. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd
J.H. de Rieyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd
Prof. dr. R.A.C. Holsbergen, Emeritus hoogleraar

Ledenadministratie

G.M. Nattehaas-Determan
Amstelpad 17
5101 CA Rozenburg
e-mail: vomidca@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur E. Falck
De Bongerd 94
5345 JW Oss
Mobiel: 06-51974053
E-mail: efalck@xs4all.nl
Fotobewerking/redacteur A.M. Hol (zie onder bestuur)
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat: Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond

Druke Zaken: Zwolle

Sluitingsdatum inzenden kopij:
Nr. 169 21-10-2016

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Van de Voorzitter

De periode zomervakantie leek rustig te beginnen maar een aantal overlijdens en ernstig zieken drukte het vakantiegevoel. Op 12 juli was ik aanwezig bij de uitvaart van Henk van Vliet. De lezer kent hem van de recente serie "Indië, uit mijn dagboek van toen" in ons blad. Op 19 augustus was de uitvaart van onze tokobeheerder Sjeff Franken in Schiedam. Met een 25-tal sobats waren wij bij de crematie aanwezig om dit Lid van Verdienste de laatste eer te bewijzen. In het "In Memoriam" leest u hier meer over. Op 25 augustus was de crematie van Adri Welten, echtgenote van Piet Welten, bestuurslid van VOMI Noord-Brabant West en Lid van Verdienste. Adri ondersteunde Piet waar dat maar mogelijk was bij de activiteiten van VOMI Noord-Brabant West. Door de aanwezigheid van een 30-tal leden werd Piet een hart onder de riem gestoken en respect en waardering voor de verdiensten van zijn echtgenote getoond.

In deze periode heb ik ook twee ernstig zieken bezocht, op 11 augustus Peter Holsbergen (VOMI De Veluwe) en op 5

september oud voorzitter van VOMI NL, mijn voorganger, Minne Vis (VOMI Friesland). Wij wensen hen sterkte met het dragen van deze last.

Gelukkig waren er ook minder droevige activiteiten. Het mooie zomerweer nodigde uit tot een mooie wandeling en dat werd de 4-Daagse van Nijmegen. Op een van de wandeldagen zat ik bij een rust onverwacht tegenover een andere wandelfanaat, Indië veteraan de heer Pal uit Heerenveen. Ik meen dat hij dit jaar voor de 25e keer meeliep en dat is op zijn leeftijd van eind 80 jaar een hele prestatie. Hij oogde nog zo fit, dat ik er van overtuigd ben dat deze "Ireneman" het ook nu weer heeft uitgelopen. Chapeau en hopelijk tot volgend jaar.

Op 17 augustus bezocht ik de jaarlijkse herdenking en viering van de onafhankelijkheid van Indonesië op het terrein van de Indonesische school in Wassenaar. In een ontspannen sfeer heb ik met een aantal autoriteiten zoals de ambassadeur en de militaire attachés kunnen spreken. Een aangename en nuttige dag.

Ik ontvang geregeld uitnodigingen om bij herdenkingen, reünies, veteranendagen en andere activiteiten van Indië veteranen aanwezig te zijn. Dat zijn er zoveel, dat ik een keuze moet maken. Zo was ik op 1 september aanwezig bij de herdenking bij het Indiëmonument in Leiden waar ik ook een toespraak mocht houden. Vanzelfsprekend heb ik gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de herdenking bij het Nationaal Indiëmonument in Roermond op 3 september. Mede door het prachtige weer was de opkomst boven mijn verwachting groot. Een andere opstelling van de stoelen maakte het voor mijn gevoel intiemer. Opvallend vond ik ook dat er relatief veel kinderen en kleinkinderen van veteranen aanwezig waren. Dat geeft een goed gevoel met het oog op de toekomst. Ik meen de belangen van onze leden nog beter te kunnen behartigen door mijn lidmaatschap van de Raad van Advies per 1 september. Een belangrijk agendapunt is hoe de continuïteit van de herdenking in Roermond kan worden gegarandeerd als op termijn de Indië veteranen de plichtigheid niet meer kunnen bijwonen. Voorop staat dat de 6.280 omgekomen sobats nooit vergeten mogen worden. U kunt er op rekenen dat ik mij hiervoor tot het ultieme zal inspannen! Als u ideeën heeft hoe de uitvoering van de herdenking kan worden verbeterd, laat u het mij dan weten, dan kan ik die onder de aandacht van het Bestuur brengen.

*Uw voorzitter,
Leen Noordzij*



De vergeten oorlog (deel 1)

Het is het vroege voorjaar van 1946. Dooitze Annesz de Boer, bakkersknecht in Gaast (een vissersdorpje verscholen aan de Friese voormalige zeedijk), vraagt aan zijn baas of hij een uurtje eerder vrij mag. De bakker knikt, zonder verder iets te vragen. Zo hard hij kan, trapt Dooitze tegen de wind in op de logge bakkersfiets met een grote rieten mand voorop naar Wilmarsum, ruim twintig kilometer verderop. Bezweet en verwaaid komt hij net voor sluitingstijd aan bij het gemeentehuis. De dienstdoende ambtenaar, in stofjas, bekijkt van over zijn brillenglazen onderzoekend de tengere en niet erg lange jongeman

met golvende donkerblonde lokken. Licht hijgend vraagt Dooitze naar het formulier waarop hij zich als vrijwilliger voor de strijd in Nederlands-Indië kan melden. 'Hoe oud ben je?' vraagt de ambtenaar afhoudend. 'Achttien', antwoordt Dooitze, niet geheel naar waarheid, hij zal over enkele maanden achttien worden. 'En weet je helt hiervan?' houdt de ambtenaar aan. 'Ja zeker!' zegt Dooitze zo zelfverzekerd mogelijk, met ingehouden ongeduld zijn gewicht van het ene been op het andere overbrengend. Bijna grist hij het formulier uit de handen van de ambtenaar, die hem verbluft en hoofdschuddend nakijkt.

Met het formulier zorgvuldig opgevouwen in de binnenzak van zijn jasje fletst Dooitze langzaam weer naar huis. Gedachten waalen wild door zijn hoofd. Zal hij er ook in slagen naar Indië te gaan? Verschillende jongens uit Gaast zijn al vertrokken, om als vrijwilliger te strijden voor het behoud van de Nederlandse kolonie. Hij wil ook graag weg, de wijde wereld in. Het Indische avontuur lokt.

De Tweede Wereldoorlog is net voorbij. In 1942 is hij op z'n veertiende van de lagere school gekomen en aan het werk gezet in de bakkerij vlakbij zijn ouderlijk huis. Dat baantje had zijn heit voor hem geregeld. De bovenmeester, meester Bakker, was nog wel speciaal aan de deur geweest, om Dooitze's heit te vragen of die jongen niet naar de HBS mocht, want hij had er de hersens voor. Maar zijn heit, eenvoudig timmermansknecht en vader van zes kinderen, moest de meester beschaamd zeggen dat hij dat niet kon betalen. Niemand wist hoe lang die verrekte oorlog nog zou duren en Dooitze's ouders waren opgelucht dat er weer een zoon van school kwam die de handen uit de mouwen kon steken. Heit verdiende eigenlijk te weinig om zijn vijf jongens en het ene meisje te voeden. Soms sprong de kerkvoogdij bij, maar het was bepaald geen vetpot in dit eenvoudige, maar warme gezin. Als een van haar opgroeiende jongens 's avonds wel eens vroeg of hij nog een boterham mocht voordat hij ging slapen, wees mem op de koolrapen die in een hoek van het piepkleine keukentje meteen achter de enige toegangsdeur van het arbeiderswoninkje lagen. Daar mocht hij wel een stuk van afsnijden.

Doorleren zit er dus niet in voor Dooitze, hoe jammer dat ook



D.A. de Boer als jonge rekrut.



Marechaussees verhinderen dat eventuele deserteurs de trein naar Rotterdam zullen verlaten.

is. Hij moet er maar het beste van maken, en in de bakkerij heeft hij het best naar z'n zin. Het is er warm en droog, de baas is goed voor hem en hij mag af en toe wat kapotte koekjes of overgeschoten broodjes mee naar huis nemen. Maar hij droomt er wel van de wereld ontdekken en een volwassen leven te leiden. Naar Indië gaan, dat is zijn kans. De Nederlandse regering roept jongens als hij op, nu Nederland bevrijd is van de Duitsers, mee te helpen Nederlands-Indië te bevrijden van de Japanners die daar achtergebleven zijn en de kolonie weer onder Nederlands bestuur te brengen. Dat spreekt hem aan, hij is er klaar voor. Als zijn heit verneemt dat Dooitze naar het gemeentehuis is geweest om het bewuste formulier te halen, gromt hij tussen opeengeklemd kaken door dat hij verdomme liever nog hoogstpersoonlijk de beide benen van zijn zoon breekt, dan dat hij toestemming zal geven

voor vertrek. Daar blijft hij bij, alle argumenten die Dooitze aanvoert, dat al zoveel jongens uit het dorp zich ingescheept hebben, Sipke en Sietse de Witte, van Meine en Hltsje, en nog een paar, kunnen hem niet vermurwen.

Dooitze's oudere broer Durk, die in de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat en daarna bij de Bescherming Burgerbevolking diende, is de enige die zijn verlangen begrijpt. In de euforische periode meteen na de bevrijding had Durk zijn jongere broer een paar dagen op gevangengenomen NSB'ers laten passen, en nu laat Durk zich overhalen de handtekening van hun heit te vervalsen. Daarna wacht Dooitze maandenlang op bericht. Maar er komt niks. Nog meer jongens uit Gaast en omgeving geven gehoor aan de oproep van de Nederlandse regering zich als vrijwilliger te melden voor de strijd in Indië. Dooitze begrijpt niet waarom die anderen wel

wegkomen en hij niet? Thuis houdt hij zijn kiezen op elkaar en ook zijn heit zwijgt.

Ongeveer een jaar na zijn heimelijke aanmelding als vrijwilliger voor Nederlands-Indië, overhandigt heit hem een brief. Het is de oproep tot de militaire dienstplicht: Dooitze Annesz de Boer dient zich te melden bij de kazerne in Assen. Na een korte training zal hij daarna naar Nederlands-Indië worden uitgezonden. Met ingehouden woede zegt heit: 'Je wilde al zo graag, bliksemse jongen, en nu moet en zul je naar Indië'. Pas dan hoort Dooitze dat heit diens broer, de postbode in het dorp, in vertrouwen had genomen: als er bericht voor zijn zoon zou komen, wilde hij dat graag in ontvangst nemen. Vanzelfsprekend mocht heit de officiële oproep voor de dienstplicht niet achterhouden. Opgewonden en gespannen meldt Dooitze zich op 5 juni

1947 in Assen. De eenvoudige training bestaat vooral uit het lopen van lange marsen en disciplineren van de rekruten, en duurt tot eind oktober. Kort voordat hij zich zal inschepen, ontvangt Dooitze een telegram uit Gaast: 'Vader ernstig ziek. Thuiskomst gewenst'. Hij krijgt een week speciaal verlof, en is net op tijd om afscheid te nemen van heit, die op achtenveertigjarige leeftijd aan kanker overlijdt. Dooitze is nog geen twintig en moet zijn verdriet verblijten. Nooit zal hij zijn heit ervan kunnen overtuigen dat hij voor de goede zaak zal strijden in Nederlands-Indië.

Hij neemt afscheid van Klaske, de mooie boerendochter met het dikke zwarte haar en de blauwe ogen, met wie hij al sinds de lagere school verkering heeft. Zij belooft op hem te zullen wachten tijdens het jaar dat Dooitze zijn dienstplicht in Nederlands-Indië zal vervullen. Beiden hebben er dan nog geen

idee van, dat het veel langer zal duren voordat ze elkaar weer in de armen kunnen sluiten.

Op 5 november van hetzelfde jaar vertrekt vanuit de kazerne in Assen de trein met de jonge rekruten naar Rotterdam. Op iedere treintrede staat een marechaussee, die moet voorkomen dat jongens die willen deserteren, uit de trein zullen springen. Dat is Dooitze, net twintig, niet van plan, die heeft eindelijk zijn doel bereikt, hij gaat naar Indië! In Rotterdam schepen bijna tweedulzende dienstplichtigen zich in op de "Volendam". De reis zou 29 dagen duren, maar dat worden bijna twee maanden. Want de "Volendam" loopt ernstige averij op in het Suez-kanaal, na een aanvaring met een pijler van een draaibrug. Daarna kan de reis slechts op halve kracht voortgezet worden. Al die weken is Dooitze zeeziek, groen van ellende. Alleen wanneer het schip ergens

aanmeert om te bunkeren, zoals in Algiers, krabbelt hij een beetje op. Uiteindelijk komt het schip begin december aan in Makassar, op Celebes. De ruim 500 man van het bataljon 5-1 RI (het Vijfde Bataljon van het Eerste Regiment Infanterie) waarbij Dooitze is ingedeeld, gaan van boord en worden ondergebracht in een kampement. Intussen is hij al uit de groep geplukt, zoals hij later zal zeggen, en tot korporaal bevorderd. Zijn meerderen hebben opgemerkt dat hij goed gemotiveerd is, intelligent, en dat hij natuurlijk leiderschap toont. Het bijbehorende insigne had hij thuis al op zijn uniform genaaid: 'nulli cedo', latijn voor: 'Ik wijk voor niemand'. Dat mag hij nooit vergeten. Zijn Indische avontuur begint.

*Workum, maart 2016
Stetske de Boer,
dochter van wijlen
D.A. de Boer*



Op de "Volendam" onderweg naar Nederlands-Indië. D.A. de Boer ligt rechts vooraan.

Hoe ging onze demobilisatie ook al weer?

Deel 2 en slot

Voorzieningen ten aanzien van een werkring

Recht op herplaatsing bij uw oude werkgever. We weten niet of alle teruggekeerde militairen een oude werkgever hadden. Men kon naar het Beroepskeuze Advies Centrum in Ede voor een beroepskeuzetest. Voor studie was het mogelijk een studietoelage aan te vragen. Verder was men aangewezen op het Gewestelijk Kantoor van de Sociale Dienst, Gewestelijk Arbeidsbureau of Plaatselijke Demobilisatie Comité's.

En verder nog een raad

Tijdens dit verlof heeft u gelegenheid om weer in te burgeren in de oude omgeving en overal eens rond te kijken (vrij reizen) en om te zorgen voor allerlei voorzieningen, zoals huisvesting, kleding, werk, scholing of studie.

Het boekje eindigt met een paar opmerkingen over bijv. aanpassingsmoeilijkheden:

Hoe mooi alles in de eerste dagen of weken na uw terugkomst lijken mag, toch kunnen er naar verloop van tijd moeilijkheden komen. U bent nu eenmaal twee jaar of langer weggeweest en dat bleef nog u, noch hen die thuisbleven in de kouwe kleren zitten. Bovendien bent U anders geworden dan toen u wegging.

Als er van weerszijden geduld en goede wil aanwezig zijn, komen deze moeilijkheden meestal wel "vanzelf" tot een oplossing. Maar is dat niet het geval, blijf er dan niet te lang mee rondlopen. Huwelijks- en gezinsmoeilijkheden zijn ellendige dingen en het is niet gemakkelijk er met anderen over te spreken. Velen vóór u hebben in gevallen dat ze zelf geen uitweg meer zagen, reeds baat gevonden bij raad en advies van deskundige

derden. Bedenk ook dat de moeilijkheden ook in uzelf kunnen liggen: het verblijf in Indonesië kan meer op uw zenuwgestel ingewerkt hebben, dan u zich zelf bewust bent. Ook in dat geval kan de hulp van een deskundige u over de moeilijkheden heen helpen. Wij kunnen hier niet precies aangeven, tot wie u zich in dergelijke gevallen moet wenden: dat hangt van uw levensbeschouwing af. Velen zullen zich in de eerste plaats wenden tot een predikant, een katholieke geestelijke of een andere geestelijke adviseur. Anderen zullen advies vragen bij een Bureau voor huwelijks- en gezinsmoeilijkheden, of een psycholoog of psychiater raadplegen.

U kunt zich voor adressen voor dergelijke bureau's en van andere instellingen en deskundigen die u kunnen helpen, wenden tot de commissie voor sociale zorg van het Plaatselijk Demobilisatie Comité.

Op bladzijde 87 van het boekje vinden we dan de FINALE

Wij zijn aan het eind van ons Latijn

Wat wij u van de demobilisatie kunnen vertellen, vindt u in het voorafgaande. Wij hopen dat het u van nut zal zijn in de praktijk van uw overgang naar de burgermaatschappij. Dit was het doel dat ons bij het schrijven voor ogen stond. Het was ons



niet mogelijk in dit boekje alle vragen en moeilijkheden ter sprake te brengen, die zich bij uw demobilisatie kunnen voordoen. Maar wel hebben we in dergelijke gevallen geprobeerd u toch in ieder geval een dienst of instelling te noemen, die u zou kunnen helpen.

Het woord is nu aan u

Maar één ding moet ons nog van het hart:

Als u in dit boekje leest van bonus dit en premie dat, uitkering zus en voorschot zo, bemiddeling hier en hulp daar, dan zou u kunnen gaan denken dat ze u hier in Nederland vanaf de boot, prima in de watten verpakt, zo maar rechtstreeks naar een gouden toekomst dragen: een aardig villaatje in het Gooi, een zacht baantje, een lekker salaris en voor de enkeling, die nog niet

voorzien is, een lief vrouwtje. Maar zo is het toch niet!

Het meeste moet u zelf doen!

Wij kunnen u raad geven, de weg wijzen, helpen. Maar alles bij elkaar wil dat slechts zeggen, dat wij u met één voet in de stijfbeugel kunnen helpen. Voor de rest geldt hetzelfde als altijd en overal in deze wereld: hoe meer u zelf doet, hoe verder u het brengt. Wij wensen u van harte dat u het heel ver zult brengen.

Noot: We weten dat het allemaal moole woorden waren, maar voor de veteraan geen enkele uitweg en oplossing gaf voor zijn of haar traumatische ervaringen. Er was van overheidswege geen enkele instantie die zich bekommerde om het wel en wee van de teruggekeerde militair, die vaak onder

moelijke en gevaarlijke omstandigheden had moeten werken in een vreemd land met een geheel andere cultuur.

PTSS: Wat was dat! Nooit van gehoord!

Pas in de tachtiger jaren van de vorige eeuw is er dankzij de inzet van een aantal veteranen van 3 RS een veteranenbeleid tot stand gekomen. Dat was tevens de periode van de oprichting van VOMI-Nederland. Ook het tot stand komen van het huidige veteranenbeleid heeft jaren geduurd. We kunnen thans spreken van een volwaardig veteranenbeleid, gesteund door de overheid en lokale overheden.

Ger de Jong, ereid VOMI
Nederland

Instructie voor demobilisatie.

REGERING VAN OORLOG	AANTEKENEN
Aan zending G. de Jong	rang Eit.
Roosendaalstr. 27	
Nr 696 BUREAU DE REGR. GEN. DE DEMOBILISATIECENTRUM KL HUIS TER HEIDE 12	Amsterdam.
1.1 OCT 1948	
1) Verchtingsdienst Huis ter Heide	afgeleverd J.P.O.
2) Wachtpost te Huis ter Heide van	
3) Gemeentelijk Bureau der Gen. Dienst Amsterdam, Broekmansstraat 6-2	
4) Dienst Bureau Gemeentelijk Bureau	24 SEP 1948 28 SEP 1948
9591	
DEMOBILISATIECENTRUM KL ALGEMEEN BELEGINGSBUREAU	
INSTRUCTIE VOOR DEMOBILISATIE	
<p>Op de onder van u gezonde dienst (u. verchtingsdienst) moet u ook per IJZEREN pasgebiedt ingaan naar het Demobilisatiecentrum. In Huis ter Heide (Huis ter Heide) en andere bij de WOI-centrales, voor het uitvoeren van allerlei administratieve en andere zaken, kan u terecht. U mag uitsluitend personen, die uitsluitend administratieve en andere zaken bij u gezonde dienst. U dat ook te brengen en te brengen van de WOI-centrales.</p> <p>Indien u het gezonde dienst (u. verchtingsdienst) moet u ook per IJZEREN pasgebiedt ingaan naar het Demobilisatiecentrum te komen (Huis ter Heide).</p> <p>Indien u al weet, moet u het gezonde dienst (u. verchtingsdienst) moet u ook per IJZEREN pasgebiedt ingaan naar het Demobilisatiecentrum te komen (Huis ter Heide).</p> <p>U moet in de onder van u gezonde dienst (u. verchtingsdienst) moet u ook per IJZEREN pasgebiedt ingaan naar het Demobilisatiecentrum te komen (Huis ter Heide).</p> <p>a) dat de verchtingsdienst gezonde dienst (u. verchtingsdienst) moet u ook per IJZEREN pasgebiedt ingaan naar het Demobilisatiecentrum te komen (Huis ter Heide).</p> <p>b) dat de verchtingsdienst gezonde dienst (u. verchtingsdienst) moet u ook per IJZEREN pasgebiedt ingaan naar het Demobilisatiecentrum te komen (Huis ter Heide).</p> <p>c) dat, naar onder u gezonde dienst (u. verchtingsdienst) moet u ook per IJZEREN pasgebiedt ingaan naar het Demobilisatiecentrum te komen (Huis ter Heide).</p>	

Nationale Indië Herdenking Roermond

Op zaterdag 3 september 2016 werd bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het Nationaal Herdenkingspark Roermond voor de 29e keer de jaarlijkse dodenherdenking gehouden.

Vele duizenden Indië-veteranen, familieleden, nabestaanden en overige belangstellenden, pelgrimeren op de eerste zaterdag van september naar het Nationaal Herdenkingspark Roermond voor de jaarlijkse herdenking van de gevallen militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea in de jaren 1945-1962.

Na het welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 (mr. P.G.M. Limpens) en het openingsgebed door aalmoezenier L. van den Broek werd de herdenkingstoespraak gehouden door de minister van Defensie (mevr. J. Hennis-Plasschaert), die ook namens de Ministerraad samen met twee scholieren van de Openbare Basisschool "Aan de Roer" de 1e officiële kranslegging verrichtte. Generaal-majoor der Fuseliers J.A. van der Louw, Chef van het Militaire Huis en tevens adjudant-generaal van Zijne Majesteit de Koning, woonde namens het Koninklijk Huis de herdenking bij.

De Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' en het mannenkoor St. Caecilia uit Linne verzorgden de muzikale ondersteuning en de erwachten werden gevormd door een eredetachment van 41 Pantsergeniebataljon (13 Lichte Brigade) uit Oirschot, de Koninklijke Marechaussee en 12 Infanteriebataljon Regiment van Heutsz (11 Luchtmobiele Brigade) uit Schaarsbergen. Dit jaar waren meerdere leerlingen van groep 8 van de Openbare Basisschool 'Aan de Roer' uit





Roermond behulpzaam bij het leggen van enkele kransen.

Een formatie van vier F-16 straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht voerde na het signaal Taptoe, een minuut stilte en het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus een ceremoniële fly-by uit in de zogenoemde Missing Man Formation (daarbij verlaat één van de jachtvliegtuigen de formatie als symbool voor de gevallen).

Voorafgaand aan de jaarlijkse declamatie van de stadsdichter van Roermond (Hans van Bergen), was er een toespraak door de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (mevr. K. Arib) namens de Volksvertegenwoordiging.

Door vertegenwoordigers van diverse organisaties en (toenmalige) krijgsmachtonderdelen werden vervolgens ruim 80 kransen gelegd. Tijdens de kranslegging

werd door de voorzitter van VOMI-Nederland (generaal-majoor bd L. Noordzij), de 2e secretaris van het Bondsbestuur van de Bond van Wapenbroeders (de heer A.D. Kroeseklaas), de voorzitter van de Federatie van Verenigingen

van Indië Militairen (de heer C. Aarts) en een bestuurslid van de Vereniging van Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962 (de heer C. van Vliet) gezamenlijk een krans gelegd.

Th.R





Sepantjar (deel 3 en slot)

Gedeelten uit brieven van P.C. Hoekman aan zijn lieve Mariejanne

30 maart 1948

Vanmorgen heb ik één patrouille uitgestuurd, 20 km lopen door het bos en alang-alang en langs kleine gehuchtjes in de buurt van rijstvelden om daar contact met de inlanders te maken. Zelf ben ik met een militair over de slechte weg naar Batoeradja gelopen met het doel deze te controleren. De afstand was ongeveer 12 km, de weg zat vol kullen en was zeer modderig. Toen ik daar aankwam in Batoeradja vertelden ze me dat ik rust moest houden, want bij het onderzoek van mijn bloed was gebleken dat ook ik malaria tropica opgelopen heb. Ik hoop dat de uitwerking weg blijft want malaria tropica is een geweldig gemene ziekte. Ik zal dus rust moeten nemen en voorlopig geen patrouille meer lopen.

3 april 1948

Ik heb me deze week rustig gehouden. Gisteren kreeg ik een brief onder mijn neus gedrukt met het onderwerp: "Vrijwillige vertening van dienstdijd en heruitzending naar de tropen voor twee jaar". Hiervoor heb ik me opgegeven, ten eerste ben ik dan pertinent voor 1 september 1948 thuis, moet dan in Nederland een opleiding

volgen en daarna een deel van de lichter 1948 opleiden en encadreren en ga dan weer terug naar Indië, met 90% kans dat jij spoedig kunt volgen, doch dat staat nog niet zwart op wit.



Embleem 6e Afdeling Veldartillerie / Y-Brigade / TTC Zuid Sumatra

Zondag 4 april 1948

Vanmorgen ben ik niet naar de kerk geweest onder andere vanwege het bericht dat een wachmeester meebracht dat Wim van de Burg gisteren in het hospitaal in Palembang is overleden. Dit bericht heeft me zeer zwaar geschokt, temeer omdat het een jongen was die in alle opzichten correct en behulpzaam was en alles voor een ander over had. Vanmorgen

is hij reeds in Palembang begraven. Van ganser harte hoop ik dat zijn familie in deze zware dagen het verdriet kan dragen. Wim heeft hier in Indië nog een zus en een broer in dienstverband zitten, maar niet hier in de buurt. Mariejanne, dat is nu de vierde jongen die we hier verloren hebben. Vier jongens die hun geliefden, hun familie niet meer terugzien.

6 april 1948

Ik heb zojuist jouw brief van 29 maart ontvangen, dat is snel. Maar wat ben je 'down' in je brief. Ik ben je niet vergeten, maar moeheid en hoofdpijn spelen mij (vanwege de malaria) parten.

Met de trein van vier uur is de zus van Wim van de Burg uit Batoeradja naar Sepantjar gekomen om zijn privé-spullen op te halen, doch deze had ik al naar Batoeradja laten brengen. Zij is verpleegster in Batavia en heeft haar broer niet meer gezien en de broer van Wim zit in Menado op Noord-Celebes. Het is een zware slag voor de familie.

P.C. Hoekman / Oosterhout



Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen
- ★ Met onderstaande contactpersonen kunt u uw wensen bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marieke Potappel
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 552 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: David Mammen
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Ronnie Fleumer
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Baken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer: Ad Mulwijk
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Frank van Dekken
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Aart Werkman
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht

Tel.: 0180-621298

Info@hetrozenpakhuijs.nl

Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag

08:00-18:00 uur

Vrijdag 08:00-20:00 uur

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 21)



R.J. de Rijk

Kennelijk door het gestommel in de kombuis waren de meeste mensen wakker geworden die onmiddellijk door Thomas van koffie werden voorzien. Toen omstreeks 07.30 uur iedereen in de running was, besloot ik in overleg met Alex (die inmiddels even wakker was geworden), Matulesy en Wattimena de zeven geconsigneerden de vrijheid te geven aan boord, waardoor zij niet de gehele dag in ruim -1- behoeften door te brengen. Ik liet de zeven geconsigneerden uit ruim -1- aan dek komen en deelde hen ons besluit mede dat zij onder voorwaarden vrij waren aan dek. Dat zij zich niet meer als gevangenen behoeften te beschouwen. Ik bood hen onze excuses aan voor het ongerief en het gebeuren dat wij in deze omstandigheden niet konden terugdraaien. Ook zouden zij gelijkwaardige voeding krijgen net als wij etc. Ik liet daarbij geen twijfel bestaan om bij de eerste de beste poging van opstand, sabotage of anderszins, hun vrijheid voor allen terstond in te trekken met toepassing van eventuele sancties en wij zo nodig gebruik zouden maken van de wapens. Ruim -1- bleef hun onderkomen. Alle dekbergingen, brug, ruim -2-, -4-, machinekamer en HDC, zou voor hen verboden terrein zijn, zonder toestemming van ons, exclusief de wc in dekberging nr. 8. Matulesy zorgde gelijktijdig voor een mondelinge vertaling voor de oorspronkelijke bemanning. Wattimena gaf als wachtcommandant zijn ondergeschikten het consigne mee bij eventualiteiten dit terstond mede te delen aan de brug, waar Alex of ik navigatiedienst hadden. Alle zeven gingen akkoord met dit besluit, waardoor deze aanleggenheid was

afgehandeld. Van onze botteller vernamen wij dat er voorlopig 2 x per dag rijst zou worden gegeten en wel omstreeks 10.30 uur en 18.00 uur, 6 x per dag koffie en voor de liefhebbers 'koppie-toebroek' en melk van melkpoeder of thee voor de kinderen. Tevens verzocht de botteller mij ergens voor de kust te stoppen, om te proberen groenten, water en fruit te kopen en ik zei hem mijn best te zullen doen zodra wij daarvoor in de gelegenheid zouden zijn. Alex ging weer een slaappleats opzoeken en deze keer in de machinekamer (waar een mooi hoekje vrij was voor zijn 'tempatje') en ik zou hem daar om 12.00 uur wekken voor zijn navigatiedienst. Het was inmiddels bijna 08.00 uur en ik ging naar onze commandohut om mijn journaal bij te werken en maakte daarna samen met Matulesy en Wattimena het volgende vaardienstrooster aansluitend op het voorlopige rooster van 18/7/1950 te 01.45 uur.

D I E N S T 2000-0400
 Navigatie De Rijk 19/7
 Roerganger Solisa
 Machinist Manuhutu

Navigatie Siahaya 20/7
 Roerganger Solisa
 Machinist Manuhutu

0400-1200 1200-2000
 Siahaya De Rijk 19/7
 Metekohy Tahamata
 Kayadoe Pattipeiloy

De Rijk Siahaya 20/7
 Metekohy Tahamata
 Kayadoe Pattipeiloy

Aangezien deze opstelling in een geregelde volgorde zou repeteren, namen wij dit rooster voor definitief aan. Alex en ik hadden dus 8 uur op en 8 uur af, terwijl de roergangers en machinisten 8 uur op en 16 uur af hadden. Wij hadden dit niet expres zo gedaan, maar het kwam nu eenmaal zo uit.

ACTIEF DIENSTPERSONEEL (■ = KNIL)

MACHINISTEN
 Willem Pattipeiloy#
 Izaak Manuhutu#
 Joseph Kayadoe■
 Eduard Tahamata■

ROERGANGERS
 Simon Solisa#
 Johan Saherlawan(II)#
 Paul Metekohy■



Ms KOALA's

ALGEMENE DIENST

Anton Sapoelette#
Thomas Soepaheloet#
Louis Kauwert#
Mw. Matulesy#
Mw. Wattimena#
Mw. Leihitoe#

KNIL-detachementscommandant
Herman Matulesy# Sergeant

RADIO/TELEGRAFIE KNIL-
seiners

Theo Kakkisina#
Hendrik Leihitoe#

KNIL-wachtcommandant/
constabel
Frits Wattimena# Korporaal

Matulesy moest in overleg met Wattimena zijn eigen bewakingsposten regelen inclusief ultklijk, terwijl Wattimena als constabel had te zorgen dat diverse wapens en munitie bij eventualiteiten terstond voorhanden waren. Aan de hand van een manschappenlijst die Matulesy mij verstrekke, hebben Alex en ik de volgende scheepsrol opgesteld:

Sterkte a/b m.s. KOALA'S.
d.d.18 juli 1950
=Verzetsgroep 'Oedjoeng'
=KNIL-militairen
* =Onvrijwillige passagiers.
**=Oorspronkelijke bemanning

18 man KNIL-militairen
7 man verzetsgroep 'Oedjoeng'
2 vrouwen verzetsgroep 'Oedjoeng'
1 man dekcoördinator
1 vrouw van dekcoördinator
3 vrouwen van KNIL-militairen
4 kinderen van KNIL-militairen
* 3 beambten Marine Basis Politie
** 4 oorspronkelijke bemanningsleden
Totaal sterkte = 43 personen.
Onderstaande personen verblijven in de betreffende ruimten waarin zij zijn ingedeeld.

Ruim -1-

* J. Kneefel MBP
* Th. Liem MBP
* Feigling MBP
** Soejitno

** Soekidjan
** Tantjoh
** Masoeki
L. Kauwert, dekcoördinator (vrijw. in ruim 1)
Mevrouw Kauwert

Ruim -2- KNIL-militairen

#J.T. Aipassa
#B. Kairatoe
#Th. Kakkisina
#J.M. Kayadoe
#F. Leksallaisa
#H. Leihitoe
#Matulesy
#Manuhutu
#Metekohy
#W. Pattipeiloy
#Ch. Parinoessa
#Johan Saherlawan
#Anton Sapoelette
#Thomas Soepaheloet
#Solisa
#Th. Sopamena
#P.J. Suitella
#F. Wattimena

Ruim -3-

#R.J. de Rijk, gezagvoerder
#S.A. Siahaya, navigator

Ruim -4-

#Manoppo
#M. Pattiwael
#L. Papilaja
#E. Tahamata
#G.J. Wattimoery

HDC-dek - Ruim -5- vrouwen + kinderen

#Mevrouw Leihitoe
Floortje Leihitoe 7 jaar
#Mevrouw Matulesy
Christiaan Matulesy 10 jaar
Greetje Matulesy 6 jaar
#Mevrouw De Rijk
#Mevrouw Solisa
#Mevrouw Wattimena
Frans Wattimena 8 jaar

Matulesy en Wattimena waren gerechtigd de commandohut te gebruiken. Ik gaf hen toestemming om eventualiteiten in mijn journaalschrift op te tekenen en dat ook aan Alex te laten lezen, zodat wij alle vier op de hoogte zouden blijven van alle gebeurtenissen. Verder mocht niemand zonder toestemming in de commandohut komen. Bij eventualiteiten of calamiteiten mocht Thomas als verpleegkundige de beschikking hebben over de commandohut om mensen medisch te verzorgen. De 2 radio/telegrafisten-seiners kregen van Wattimena een plaats toegewezen in de wapenkamer, boven op enige kisten met mortiergranaten waar zij hun installaties konden opstellen. Al had ik hen wel bevolen om voorlopig radiostilte in acht te



Zonsondergang Floreszee.

De Floreszee is een randzee van de Indische Oceaan, gelegen tussen Celebes in het noorden en Flores in het zuiden. De Floreszee verbindt de Javazee en de Balizee in het westen met de Bandazee in het oosten.

nemen tot nader order. Toen ik al deze gegevens in mijn journaal had genoteerd, liet ik door de KNIL-uitkijk onze bottelier Oom Sapoelette roepen in mijn commandohut. Ik maakte hem nogmaals duidelijk dat zijn werkzaamheden erg belangrijk waren voor ons allemaal en dat hij verantwoordelijk was voor de goede gang van zaken. Dat Soepaheloet en Kauwert onder zijn gezag zouden staan en hij de werkzaamheden in redelijkheid moest verdelen om o.a. het werk van de vrouwen te verlichten met wie hij moest samenwerken. Zowel de voeding als de koffie etc. moest hij aanpassen aan de omstandigheden en niet b.v. als er iemand van wacht dienst af zou komen er geen eten of koffie of zoiets dergelijks voor betrokkene meer zou zijn. Ik gaf hem een klein lijstje met gewenste zaken die gedaan moesten worden zoals: 2 x per dag de WC in dekberging nr. 8 eventueel schoon laten maken met zeewater. Houtjes hakken voor het fornuis. Het dek spoelen als het nodig was en te zorgen dat al het 'kommaliewant' (scheepsbenaming voor alle eet- en drinkgerei aan boord)

goed gewassen zou worden etc. Ik zei hem ook dat hij moest begrijpen dat als de vrouwen voor het eten zorgden, zij alleen in de kombuis hun werkzaamheden hadden en nergens anders. Toen hij weg ging, liet ik door hem gelijk Kauwert even roepen om in de commandohut te komen. Ik gaf hem een uitbrander hoe hij het in zijn hoofd kon halen om zonder mijn toestemming zijn hond mee te nemen. Ik stelde hem persoonlijk verantwoordelijk voor zijn hond die helemaal op het achterdek zat vastgebonden en daar ook het dek zat te bevuilden wat hij zo spoedig mogelijk moest schoonmaken met zeewater. Ik gaf hem opdracht zijn hond in ruim -1- achter te laten zodat niemand last van zijn hond zou hebben. Ik gaf hem gelijk opdracht om corveedienst te doen en zich daarvoor bij bottelier Sapoelette te melden. Daarmee beschouwde ik de kwestie als afgedaan en nadat ik ook deze gegevens had genoteerd, ging ik weer naar de brug om te zien hoe Metekohy het maakte.

Het was nu 09.10 uur en de KOALA'S lag mooi op de koers van 'Paatje' toen

wij allen de geur opsnoven vanuit de kombuis die onze speekselklieren in werking begonnen te zetten. Dat wij trek hadden, viel niet zo moeilijk te begrijpen.

Wij waren intussen de lichtboei 'Zwaantjesdroogte' gepasseerd en bijna ter hoogte van Probolinggo. Ik kon met mijn prismakijker duidelijk de gebouwen langs de kust waarnemen, zonder enige scheepvaartbewegingen op te merken. Ik bleef op deze koers doorvaren tot 09.45 uur en gaf Metekohy toen opdracht de koers te verleggen naar ca. 04.30 uur op 95° oosttoost ten zuld. Ik speurde zowel aan stuurboord als aan bakboord de horizon af maar het enige wat ik kon ontdekken waren de watervogels die krijgend om ons heen vlogen en een vage kustlijn voorbij Probolinggo. De motoren draaiden op volle kracht en alhoewel de wind gunstig bleef, merkte ik dat de deining krachtiger was geworden dan in de vroege ochtend.



Indië

Uit mijn dagboek van toen

Deel 7

Op de pasar is het een gezellige drukte. We kopen er wat bananen, eten die op en gaan dan verder. Als we door de kampong heen zijn, gaat er een pad steil naar beneden. We horen duidelijk het geluid van stromend water. Wanneer we beneden zijn, zien we daar inderdaad een kali stromen. Een aantal jonge meisjes is bezig met het bekende haarvloolen. Inlandse vrouwen besteden altijd veel aandacht aan hun

prachtige lange zwarte haar. Als ze naar ons kijken, maak ik met mijn vingers een zoekende beweging in mijn haar en doe alsof ik een vio gevangen heb. Ze moeten er hartelijk om lachen. In de kali doen vrouwen de was. Op grote stenen slaan ze het wasgoed net zo lang tot het schoon is. Wat verderop is de stroming van de kali sterk toegenomen. We zien een prachtige waterval van zeker twintig meter. Het water komt uit een rotsgedeelte en dendert met veel geraas naar beneden. Een

schitterend stukje ongerepte natuur. We gaan een poosje langs de waterkant zitten om te genieten van het schitterende panorama en van de lachende en schreeuwende kinderen die zich op grote stukken hout door de kolkende watermassa laten meesleuren. Zijn deze mensen die we vanmiddag in de kampong gezien hebben, gelukkig? Ik weet het niet.

Vanavond speelt er een gamelanorkest. Het orkest bestaat hoofdzakelijk uit slaginstrumenten met koperen toetsen en ketels, die met verschillende soorten hamers worden aangeslagen. De muzikanten zitten met gekruiste benen op de vloer. De leider van het orkest zit in het midden met naast zich een tweetal zangeresjes en een solozanger. Het is de eerste keer dat ik een gamelanuitvoering bijwoon. Om de gamelanmuziek beter te leren begrijpen en waarderen zal je er, denk ik, veel naar moeten luisteren. Voor ons westerlingen, die een geheel andere muziekcultuur kennen, klinkt deze muziek erg eentonig en saai. Het valt op dat de muzikanten alles uit het hoofd spelen. De zangeresjes beginnen te zingen. Ze hebben een prachtige heldere stem die zich op harmonieuze wijze vermengt met de klanken van de gamelan. De muzikanten hebben een uiterst fijn gevoel voor maat en ritme. Het ene moment klinkt de muziek droevig, zacht en lieflijk, dan weer indrukwekkend en plechtig. Als de zangeresjes uitgezongen zijn, volgt er een optreden van de solozanger. Zo te horen heeft hij het stemgeluid van een bariton. Wat hij zingt is voor ons niet te verstaan, maar dat is niet zo erg want de stem klinkt schitterend. De klank van een bariton vind ik nog altijd het mooiste stemgeluid

Henk van Vliet

INDIË

Uit mijn dagboek van toen





Vaandrig Kok toont zijn kookkunst

in de zangkunst. Hoewel de voorstelling al gerulme tijd aan de gang is, komen er nog steeds mensen aanlopen. Eén van de laatkomers is een meisje van een jaar of twintig. Ze heeft prachtig lang zwart haar dat op een verleidelijke manier tot op haar spitse borstjes hangt. De manier waarop zij zich voortbeweegt doet zeer wellustig aan. Alle ogen zijn op haar gericht. Je hoort de mannen denken: "Daar zou ik nou best eens een robbertje mee willen vechten en ervan willen verliezen". Helaas, ons staan de komende tijd andere dingen te wachten dan deze mooie verleidelijke vrouw. Het is prachtig om te zien hoe ook de gamelanspelers deze mooie jonge vrouw met de ogen volgen. Met roerloze gezichten, onder hun gekleurde hoofddoeken, zie je hun ogen van links naar rechts gaan bij iedere stap die zij doet. Zouden zij hetzelfde denken als wij, vraag ik me af. Ik denk het wel. De voorstelling eindigt met een aantal traditionele dansen. De

danseressen bewegen zich op een manier die aan schoonheid niets te wensen overlaat. Met het geluid van de gamelanmuziek nog in de oren, val ik deze avond in slaap en droom van een mooie verleidelijke vrouw met mooi lang zwart haar. Ook mij heeft het gebeurde blijkbaar niet onberoerd gelaten.

Vandaag, 25 februari 1948, is het de dag van de waarheid. Wat gaat er gebeuren? Kapitein Bakker heeft besloten dat het 'kader' voor drie dagen op patrouille gaat. Hij zal ons leren hoe er in de rimboe patrouille moet worden gelopen. Om acht uur vertrekken we per auto uit de kazerne. Patrouillecommandant is kapitein Bakker. Verder gaan mee: luitenant Eibertse, vaandrig Kok, vaandrig Heyligers, sergeant Hermans, sergeant Wiersema, sergeant Van Vliet, korporaal Hammink, korporaal Smit, korporaal Rauw en soldaat 1e klas Achmed. Voor het dragen van de vivres

(levensmiddelen) zijn er twee koelies ingehuurd. Na een uurtje rijden worden we aan de rand van het oerwoud afgezet. Daar gaan we dan. De kapitein had beslist dat iedereen 28 kilo gewicht moest meedragen. Als je de rimboe in moet, is dat een hele vracht. Het begint al goed. Op nog geen 100 meter afstand moeten we ons al een weg zien te banen door het dichtbegroeide gebied. Is dat nu het oerwoud, waarover ik zo dikwijls gehoord en gelezen heb? Ik kan nog geen vier meter voor me uit zien! Om de beurt hakken we een weg door het oerwoud. Wat is dat een zware bezigheid, vooral met zo'n zware pukkel op je rug. Na een uurtje zijn we al doodmoe en we zijn nog maar net begonnen. Niemand durft iets te zeggen. Hooguit hoor je iemand vloeken als hij met zijn geweer of met zijn pukkel achter een tak blijft haken.

Plotseling wordt de begroeiing iets dunner, het blijkt dat we dicht in de buurt van een kali

zijn. Hier houden we halt voor een welverdiende rustpauze. We hebben er nu zo'n drie uur opzitten en dat voel je. Het eerste wat we doen is ons oprispen. Het water uit de kali is zo helder, dat het een genot is daarvan te drinken. Na een uurtje gaan we weer verder. De bedoeling is dat we om vier uur in het bivak gaan. Volgens kapitein Bakker moeten we ongeveer op dat tijdstip in de buurt uitkomen van een andere kali. We hebben immers water nodig om te kunnen koken.

In de uren die volgen, hebben we het gelukkig minder zwaar. Zo nu en dan moet er wel worden gekapt, maar lang niet zo vaak als vanmorgen. Om kwart over vier horen we het geluid van de kali. Die ouwe heeft het toch maar geklaard! Met het opzetten van onze tenten en het klaarmaken van het eten, hebben we geen problemen. Iedereen is duidelijk vermoeid, dat tonen de gezichten wel. Wat zullen we slapen! Voor het zover

is, maakt kapitein Bakker het wachtrooster bekend. Iedereen moet een uurtje de bewaking op zich nemen. Om elf uur is het mijn beurt. Het is aarde donker, ik voel me een beetje hulpeloos. Hier sta ik dan midden in de nacht -op de verjaardag van mijn aanstaande schoonmoeder- mijn vaderlandse plicht te doen. Wat een lol!

Henk van Vliet

Naschrift redactie

Ons bereikte het trieste bericht dat op woensdag 6 juli 2016 Henk van Vliet is overleden. Dat hij moge rusten in vrede.

**De dertiende
Nederlandse
Veteranendag is op
zaterdag 24 juni 2017**



Geduldig zitten wij te wachten tot de kippensoep klaar is

Nieuw-Guineaveteraan en Museumdirecteur slaan de handen broederlijk ineen (deel 1)

Inleiding

Hooge Mierde, in de Brabantse Kempen nabij de Belgische grens, is een pittoresk dorpje fraal gelegen in moeder natuur. Een Roomse omgeving, vele jaren beschermt door hun patroonheilige met de opzienbare naam: Sint Johannes van de Latijnse Poort, ook wel 'St. Jan in de Olle' genoemd. Waar ook carnavalsvereniging 'De Haoiboerkes' één keer per jaar de zaak op stellen zet en je 'Bè Schelle' (de nog altijd vieve 91-jarige waardin) kunt genieten van een koel glas schulmend gerstenat. Je hoort er de vogels fluiten, nauwelijks verkeer, slechts af en toe een verdwaalde toerist op zoek naar de hier weldadige rust. Op het dorpsplein staat boer Hermans nog altijd te wachten met zijn melkkan, klaar voor aflevering aan de boterfabriek. Zo rustig en zo stil als nu, is het aan het begin van de Tweede Wereldoorlog al helemaal niet. De troepen van het Franse 4e Regiment 'Dragon des Portés' vechten hier een hevige strijd uit tegen de toenmalige vijand en moeten na een hevige strijd, waarbij vele gewonden en ook helaas diverse slachtoffers vallen, de tijdelijke macht overdragen aan het Duitse Gezag. Politieke vluchtelingen, Franse en Belgische krijgsgevangenen, Joden en bemanningsleden uit neergeschoten vliegtuigen vluchten in deze omgeving (geholpen door moedige dorpsbewoners) in het geheim de grens over. Het is hier in deze mooie omgeving, rijk aan historie, waar uw verslaggever te velde twee betrokken dorpsbewoners mag ontmoeten en interviewen. John Meulenbroeks, directeur van het plaatselijke museum 'De Bewogen Jaren' en Nieuw-Guineaveteraan Harrie Wouters, ze zijn beiden bereid hun passie



Boer Hermans

en ervaringen uit het verleden wereldkundig te maken.

John Meulenbroeks, museumdirecteur en verwoed verzamelaar

Zoals bekend huizen honingbijen in een bijenkorf, er zijn poetsbijen, wachtbijen, producerende bijen, haalbijen en speurbij. De trotse en passionele eigenaar van het met veel zorg en liefde ingerichte oorlog- en verzetsmuseum 'De Bewogen Jaren' is John Meulenbroeks. Hij verzamelt alles wat met oorlog en vrede van doen heeft en voldoet helemaal aan de eisen en eigenschappen die worden gesteld aan de eerder genoemde bijensoorten. Na de basisschool volgt hij een MTS-opleiding, vervult zijn dienstplicht bij de Veldartillerie en gaat verder in

MUSEUM DE BEWOGEN JAREN



Museum 'De Bewogen Jaren'

de horeca, is bij de brandweer, waar hij zich opwerkt tot brandweerofficier. Nu leidt hij samen met zijn dochter 'De Bijenkorf' en is trotse museumdirecteur. Met een 25-tal vrijwilligers runt hij, als stichting, het fraaie museum (voorheen gevestigd op de zolder van het café, nu groots ingericht in de voormalige RABObank). Door de tatrijke reizen naar de Gordel van Smaragd heeft hij een enorme kennis van onze voormalige kolonie opgedaan. In een stortvloed van woorden draagt hij e.e.a. méér dan enthousiast over bij de museumbezoeker. De Indië kamer, met een enorme authentieke deur, is zijn grote trots. Het museum leidt tijdgericht rond door de roerige jaren van 1940 in Nederland en in het voormalig

Nederlands-Indië. Diverse thema's zoals o.a. **Inval en Bezetting, Collaboratie en Verzet, Onderduikers en Pilotenhulp, Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea**, worden behandeld en waardig tentoongesteld. Een uitgebreid documentatiecentrum, audiovisuele mogelijkheden en een educatief programma voor de schooljeugd nodigen uit tot een bezoek aan dit zo fraaie en complete museum. Daarnaast worden diverse arrangementen aangeboden, zoals een fiets- of wandeltocht langs oorlogsmonumenten in de omgeving. Daarna kan het goed toeven en napraten zijn in 'De Bijenkorf' met John en zijn dochter, de sympathieke uitbaatster van het restaurant. Een absolute aanrader voor geïnteresseerde veteranen.

*Uw verslaggever te veld,
Jacques van de Ven*



De Bijenkorf



John Meulenbroeks

In Memoriam



Bertus Visscher

29 januari 1927 - 7 juli 2016



Onverwacht kwam het bericht binnen dat Bertus Visscher was overleden. Bertus was actief als bestuurslid van VOMI Drenthe/Groningen.

Wij hebben Bertus leren kennen als een zeer betrokken man; niet alleen voor de VOMI, maar ook voor de mensen om hem heen, in het bijzonder voor zijn vrouw Jansje.

Bertus werd op 1 juli 1947 als dienstplichtig militair ingelijfd bij de Koninklijke Marechaussee. Hij werd ingedeeld bij de 5e Divisie Marechaussee Compagnie. 30 januari 1948 vertrok hij naar Nederlands-Indië. Aan boord van het troepentransportschip 'Nieuw Holland' werd hij ingezet als scheepspolitie. Op 2 maart 1948 kwam hij aan in Batavia. Zijn peloton werd ingedeeld bij het detachement Militaire Politie te Pemalang op Midden-Java.

De taken die hij daar uitvoerde waren politiediensten, motorsurveillance en begeleiding van transporten; bij zuiveringsacties werd hij ingedeeld bij de daar gelegerde infanteriebataljons. Op 9 mei 1950 werd de terugreis aanvaard. Op 1 juni 1950 was Bertus terug in Nederland.

Na zijn terugkeer in Nederland trad hij in dienst van de Gemeentepolitie Rotterdam; 5 jaar later bij de Gemeentepolitie Groningen. In december 1986 is hij met functioneel leeftijdsontslag bij de politie vertrokken.

Medio jaren 90 werd bekend gemaakt dat een groep Indië-veteranen een bijeenkomst zou houden in Assen. Bertus werd hierop geattendeerd door zijn vrouw Jansje. Bertus heeft deze bijeenkomst bijgewoond en heeft zich toen aangemeld als lid van de VOMI, een vereniging waar hij nog nooit van had gehoord! Een verzoek om zitting te nemen in het bestuur, wees hij van de hand, want hij was al actief in de ouderenbond en in de buurtvereniging. Begin juli 2001 werd Bertus nogmaals gevraagd, na enig nadenken heeft hij hierin toegestemd. In augustus werd hij 2e secretaris en ledenadministrateur.

Het duurde niet lang voordat hij benoemd werd tot 1e secretaris en daarmee de grote motor werd van het bestuur van VOMI Drenthe. Eén van zijn markante initiatieven werd op 29 november 2002 bewaarheid, toen de 1e veteranensoos in café Marktzicht te Assen werd gehouden. Door toedoen van Bertus werd VOMI Drenthe uitgebreid met VOMI Groningen. Ook werd door hem een grote bijeenkomst georganiseerd: de uitreiking van het OVV-draaginsigne aan de Indië-veteranen uit Drenthe en Groningen, die als oorlogsvrijwilliger naar Nederlands-Indië waren gegaan.

Eén van zijn laatste initiatieven was in 2013 het voorstel een monument te plaatsen ter nagedachtenis van alle gesneuvelde Drentse militairen in Nederlands-Indië. Elk jaar, aan het begin van de Drentse Veteranendag, wordt hier een krans gelegd.

Op 15 mei 2013 is Bertus, voor al zijn verdiensten, door het bestuur van VOMI-Nederland benoemd tot Lid van Verdienste van VOMI Nederland.

Bertus, bedankt voor je inzet. Dat je mag rusten in vrede.



In Memoriam

Josephus Franken

-Sjef-

Josephus Franken werd geboren in Hilversum op 25 mei 1939 en overleed in Schiedam op 13 augustus 2016.

Sjef werd in augustus 1958 als dienstplichtig soldaat opgeroepen bij het Depot Lichte Luchtdoelartillerie in Ossendrecht. Toen er tijdens de specialistische opleiding tot waarnemer/radiotelefonist vrijwilligers werden gevraagd voor uitzending naar Nederlands Nieuw-Guinea, meldde Sjef zich direct aan. Hij heeft van januari 1959 tot januari 1960 gediend bij de Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie Blak, op 1 juni 1960 overgegaan in de 7e Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie. In die periode werd een hechte band opgebouwd met de Papoea bevolking in en rond Blak.

Net als de meeste Nieuw-Guineagangers was ook Sjef gefrustreerd dat de Nederlandse Regering in 1962 Nieuw-Guinea moest overdragen aan de Republiek Indonesië. Begaan met het lot van de Papoea bevolking, is Sjef in de loop van de tijd nog verscheidene malen terug geweest om de Papoea's daadwerkelijk te helpen hun levensomstandigheden te verbeteren. Daartoe behoren een project om vakantiehuisjes te bouwen die de bevolking aan toeristen zou kunnen verhuren en een waterleidingproject in twee fasen. Als gepensioneerd loodgieter heeft hij zelf nog maanden meegewerkt om een waterleidingnet te realiseren voor de huizen in de kampong Sorido.

Als veteraan was Sjef ook in Nederland actief. Samen met VOMI erelid Ger de Jong, was hij nauw betrokken bij de oprichting van een monument voor de 32 Schiedammers die omkwamen in Indië en Korea. Na de onthulling eind 2001 richtte Sjef voor de jaarlijkse herdenking een herdenkingscomité op, droeg hij zorg voor de erewacht en onderhield hij namens VOMI het contact met de Gemeente Schiedam. Daarnaast was hij met veel inzet en enthousiasme betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Schiedamse Veteranendag. Ook voor VOMI was Sjef van grote waarde. Hij was meer dan 20 jaar lid en van 2003 tot 2009 bestuurslid van VOMI Zuid-Holland Zuid. Sinds 2006 heeft hij op uitstekende wijze de VOMI toko en webshop beheerd en zodoende veel geld gegenereerd voor het Fonds Sociale Zorg. Hij heeft dit vol gehouden totdat begin dit jaar een slopende ziekte zijn inzet ernstig beperkte. Voor al zijn verdiensten voor VOMI heb ik Sjef op 27 oktober 2010 mogen benoemen tot Lid van Verdienste.

De strijd tegen leukemie heeft Sjef helaas niet kunnen winnen. We zullen hem missen maar we putten troost uit het besef dat hem een verder lijden is bespaard. Op 19 augustus bij de uitvaart in Schiedam hebben wij met een twintigtal leden deze fijne collega op VOMI-waardige wijze de laatste eer bewezen.

Sjef, rust in vrede, Selamat Jalan !

Voorzitter VOMI Nederland, Leen Noordzij

OVW'ers Engeland-Schotland 1940-1962

Op donderdag 27 oktober 2016 houdt de Stichting OVW'ers Engeland-Schotland haar jaarlijkse reünie. Leden van de VOMI die tot deze categorie OVW'ers behoren en geen op naam gestelde uitnodiging hebben ontvangen, worden verzocht gebruik te maken van de antwoordstrook bij deze uitnodiging.



Zie hiervoor de uitnodiging op het middenblad van deze gezamenlijke oktoberuitgave van 'SOBAT' en 'Wapenbroeders' (als laatste pagina van het deel 'Wapenbroeders').

Kanttekeningen m.b.t. TOKO VOMI-Nederland

Met het overlijden van Lid van Verdienste van VOMI Nederland Sjef Franken, hebben we tevens de beheerder van de TOKO van VOMI Nederland verloren. We zullen hem niet vergeten!

Vanaf heden kunnen door VOMI lidverenigingen en VOMI leden de gewenste VOMI-artikelen worden besteld via e-mail, telefoon of schriftelijk bij de budgethouder Fonds Sociale Zorg Theo Rump, Albatrosstraat 14, 2352 EG Lelidorp. Via e-mail: theorump@gmail.com of via telefoon: 071-5416936. Na bestelling (onder volledige opgave van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) ontvangt men het gevraagde met de rekening van het verschuldigde bedrag (incl. portokosten).

"Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening"



Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de wade. Daarom ontwikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

Uitvaartwensen vastleggen

Het is belangrijk dat uw nabestaanden later weten welke keuzes zij moeten maken voor uw uitvaart. Daarom kunt u bij Monuta gratis uw wensen vastleggen in het Monuta Uitvaartwensenformulier. Speciaal voor wensen die met uw veteraanstatus te maken hebben, heeft Monuta een bijlage ontwikkeld waar u tot in detail uw wensen kunt noteren. Wilt u uw wensen vastleggen? [Beit u ons dan gerust voor een vrijblijvende afspraak.](#)

Monuta Team Bijzondere Uitvaarten

24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

VETERANEN
INGEZET
IN DIENST
VAN DE WADE



Monuta 

De steun bij iedere uitvaart.

SOBAT



Drenthe/ Groningen

Secr. Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
Tel. 0516-491953
E-mail:
f.j.vandreumel@outlook.com

Wij verwachten op 9 november a.s. tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst in Spier een grote opkomst. U moet zich hiervoor wel aanmelden (zie de uitnodiging die u voor deze dag heeft ontvangen).

De veteranensoos is iedere laatste vrijdag van de oneven maand in zalencentrum "De Aanleg" in Deurze, aanvang 13.30 uur en u bent van harte welkom.

Zeeland

Secr. M.J. Boogaard
Van Raaltestraat 97
4384 GD Vlissingen
Tel. 0118-418641
E-mail: papua@zeelandnet.nl

Op woensdag 26 oktober 2016 wordt door VOMI Zeeland de jaarlijkse reünie gehouden in de Schuttershof Mess op Vliegbasis Woensdrecht, Koolweg 40, 4631

SZ Hoogerheide. Alle Leden van VOMI Zeeland hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen (via e-mail of per post). Ontvangst vanaf 10.00 uur en **vergeet uw legitimatiebewijs niet** als u op 26 oktober naar Vliegbasis Woensdrecht komt. Uw bijdrage hiervoor ad € 5,00 per persoon kunt u overmaken op rekeningnummer NLO8 RABO 0368 6072 ten name van VOMI Zeeland o.v.v. Reünie 2016.

Het bestuur van VOMI Zeeland is voornemens om in 2017 geen uitnodigingen voor vergaderingen etc. meer te versturen via de post. Alle uitnodigingen worden vermeld in onze 'SOBAT' onder het Verenigingsnieuws van VOMI Zeeland. Belangstellenden kunnen zich dan per e-mail of telefonisch opgeven bij de secretaris.

Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Alblasterdam
Tel. 078-6913515
E-mail:
veteranen26706@ziggo.nl
Soc. Comm. I: Vacant
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

60-jarig huwelijk
Op 6 september 2016 vierden de heer en mevrouw Den Haan uit Groot Ammers hun

Diamanten huwelijksfeest.

50-jarig huwelijk

Op 28 juli 2016 vierden de heer en mevrouw Ruijgrok uit Wassenaar hun Gouden huwelijksfeest.

Beide echtparen namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

Contactmiddag Hardinxveld-Giessendam

Op dinsdag 11 oktober 2016 is er een contactmiddag in gebouw 'De Parel', Talmastraat 9, 3371 VG Hardinxveld-Giessendam. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Ook leden van de Bond van Wapenbroeders zijn deze middag van harte welkom.

Reünie VOMI Zuid-Holland

Het bestuur van VOMI Zuid-Holland nodigt haar leden (eventueel met partner/begeleider) in Zuid-Holland uit voor een reünie op donderdag 10 november 2016 in de Van Ghentkazerne (Johan de Wittzaal) te Rotterdam.

Voorlopig programma:
10.30-11.00 uur: Inloop met koffie etc.
11.00-13.00 uur: Samenzijn
13.00-14.00 uur: Maaltijd (blauwe hap)
14.00 tot uiterlijk 16.00 uur: Samenzijn

Aanmelden bij de secretaris Henk Mergler via e-mail: veteranen26706@ziggo.nl of bellen naar 078-6913515. Er wordt slechts een eigen bijdrage gevraagd van € 5,00 per persoon, over te maken op IBAN rekeningnummer: NL74 INGB 0006 0314 09 ten name van VOMI Zuid-Holland, onder vermelding van: Reünie 2016.

Uw aanmelding/betaling dient te geschieden vóór 26 oktober a.s.

De Nieuwe Orde

Knecht zwarte Piet
heeft afgedaan.

Alleen Doerenknecht
en stalknecht blijven bestaan.

Hoe je het ook beziet,
Piet is geen knecht meer
maar hoogerwaarde mijnheer
Piet.

Heren en dames betweters,
doe straks tot besluit ook de
kerstverlichting uit.

De Kerstman met die arme
herten voor de slee,
valt voor die dieren
echt niet mee.

Dat duidt slechts op één ding,
dierenmishandeling.

En om het verder door te
douxen,
schaf dan ook de Pasen af,
dan hoeft die arme haas
niet meer met eieren te
sjouwen.

En nu ik dit zeg, denk ik,
doe ook het Rotterdamse
Zomercarnaval maar weg
want al die blote vrouwen
in de stad
hebben ook wel hun tijd gehad.

Mits men waakt
dat straks een kleine groep
de dienst uitmaakt,
leven wij op den duur
in een middeleeuwse dictatuur
en vieren we nog enkel
onbevreesd
dierendag en Koningsfeest.

Leen van Geenen
VOMI Zuid-Holland

11e Reünie voor de vrienden van Fak-Fak (NNG)

Datum:

Zaterdag 12 november 2016

Locatie:

Kumpulan Bronbeek, Arnhem

Uiterste datum voor inschrijving is 1 november 2016

Inschrijven en info: J. Mailpaard, telefoon: 06-40744695

E-mail: mailpaardtua@gmail.com of

mevr. De Ruyter, St. Janstraat 61,
4714 EB Sprundel, telefoon 0165-384751

E-mail: loes.de.ruyter1@gmail.com

Oproep

Mijn naam is Petra Hessing, dochter van Indiëveteraan Johannes Hessing (nr. 29.11.22.131).

Mijn vader is op 02 maart 1949 in werkelijke dienst gekomen als dienstplichtig soldaat en woonde toen in de gemeente Zullen. Met het troepentransportschip 'Kota Inten' is hij op 01 augustus 1949 vertrokken naar Indië en ontscheept op 31 augustus 1949 te Tandjong Priok. Hij was toen ingedeeld bij 432 BI. Met het troepentransportschip 'Nelly' is hij op 16 oktober 1950 uit Indië vertrokken, op 11 november 1950 te Rotterdam ontscheept en op 18 december 1950 met groot verlof gegaan.

Graag zou ik Indiëveteranen ontmoeten die hem hebben gekend of mij meer kunnen vertellen over hem in genoemde periode in Ned. Indië. Met belangstelling wacht ik uw reactie(s) af.

P. Hessing (tel. 06-23942521) of F. Sanders (fsanders@tiscali.nl)



SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
 Wil P.J. Patist
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpede
 tel. 0561-688772
 mobiel 06-15100579
 E: vomi-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
 Budgethouder FSZ**
 Theo H.A. Rump
 Albatrosstraat 14
 2352 EG Leiderdorp
 Tel. 071-5416936
 E-mail:
 Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
 Gar de Jong
 Rozenlaan 41
 2995 AS Heerjansdam
 Tel. 078-6771902



SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
 Frans van Droomal
 Oude Hof 16
 8435 XR Donkerbroek
 tel. 0516-49 19 53
 f.j.vandroomal@outlook.com

Noord-Brabant West
 P.N. Wieten
 Beukenlaan 35
 4731 CD Oudenbosch
 tel. 0165-31 26 16
 pnwieten@kpnmail.nl

Friesland
 Hans N. Blom
 Tjalke v.d. Walstraat 24 T
 8723 CA Koudum
 tel. 0514-522107

Limburg
 H.A.M. van Haelf
 Past. Stassenstraat 44
 6021 CV Venlo
 tel. 077-3822502
 hemsvanhaelf@online.nl

VOMI Binnenland
 Wil P.J. Patist
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpede
 Tel. 0561-688772 /
 06-15100579
 vomi-soccom@kpnmail.nl

Zuid-Holland
 W.A.J.K. (Wilsam) Roza
 Heemraadstraat 9
 3131 VG Vlaardingen
 tel. 010-4340970
 w.roza3@kpnplanet.nl

Noord-Brabant Oost
 J. van der Ham
 Buisplaats 10
 5038 HK Tilburg
 tel. 013-5400390
 vomi.nbo@veteranen.nl

Noord-Holland
 Nico Baan
 Molanwerfslaan 58
 2103 TE Heerhede
 tel. 023-5263987
 nbaan@kpnmail.nl

Zeeland
 Mirzel J. Boogaart
 Van Raaijstraat 97
 4384 GD Vlissingen
 Tel. 0118-418641
 papus@zeelandnet.nl

Regio Overijssel
 De heer J. Oldenbeuving
 tel. 0572-568947

De Veluwe
 J.G. (John) Muller
 Groeneveldstraat 115
 3882 XE Putten
 Tel. 0341-845254
 j.muller793@upmail.nl

Regio Utrecht/t Gooi
 De heer A. Muiwen
 tel. 030-6861179

FONDS SOCIALE ZORG

Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels
 J. Hoevelaken
 Weerdestein 175
 6714 CN Ede
 Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul PG. Gommers
 Ab. Neuhuyslaan 23
 8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231
 E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede, Tel. 0318-614557.
 De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo) voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
VOMI kruidenbitter	€ 10,00		
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Theo Rump, Albatrosstraat 14, 2352 EG Leiderdorp, tel 071-5416936.

Via @mail: theorump@gmail.com

Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1518 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Bakker, de	J.	Udenhout	VD
Belmer,	C.J.	Amstelveen	?
Bink,	B.	Haarlem	?
Buis,	J.	Valkenswaard	KM
Dijke, van	G.A.	Schagen	?
Donkers,	P.	Uden	43 QVC
Dubbeld,	J.	Middelharnis	3-3 RI
Ferwerda,	F.	Leeuwarden	3-1 RI
Franken,	J.	Schiedam	7 Lt LUA NNG
Frederiksz-Lagarde, Mw.	E.M.	Leiden	
Geldof,	P.J.	Veldhoven	2-14 RI
Haag, van der	C.	Leeuwarden	?
Haring,	C.A.	Schipluiden	4-8 RI
Heer, de	B.	Hardenberg	?
Hendriks,	A.	Whitby/ON/Canada	4-1 RI
Hooft, van der	C.	Terneuzen	1-3 RI
Hooft-Veldman, van der Mw.	J.	Terneuzen	
Jong, de	J.	Klazienaveen	5-8 RI
Krijger,	M.	Kapelle	Veldhospitaal
Kuyvenhoven,	Ph.A.	Sassenheim	2-15 RI
Lith, van	W.	Amstelveen	KM NNG
Lupker, Mw.	A.	Tilburg	
Miedema,	P.	Heerenveen	3-8 RI
Mulder,	F.	Maassluis	?
Nederberg,	K.H.	Furmerend	5-9 RI
Palsrok,	J.	Den Bosch	KLu
Prins,	R.	Damwoude	4-4 RI
Rijswijk-Elkelenboom, van Mw.	A.	Vlaardingen	
Roelfsema,	R.	Weesp	42 AAT
Roks-Lambregts, Mw.	D.C.	Oudenbosch	
Ruit, van de	W.	Capelle a/d IJssel	3-3 RI
Schiphof,	G.R.	Sint Annaparochie	Hupva
Schuurbijs,	P.J.	Roosendaal	4-3 RI
Smit,	H.G.	Beerzerveld	?
Smulders,	M.J.	Nuenen	2-6 RI
Tijhuis,	G.	Rijssen	?
Vellinga,	F.	Dokkum	403 BI/6-1 RI
Vestjens,	J.	Hamont-Achel	4-11 RI
Vliet, van	H.	Zoetermeer	5-1 RI
Wallenburg, van	J.	Kapelle	423 BI/6-5 RI
Walvaart, te	P.J.G.M.	Deurne	51 Bloedtransfusiegroep
Weele, van de	H.J.	Badhoevedorp	5 GRG
Welten-Voorbraak, Mw.	A.A.M.	Oudenbosch	
West, van der	L.	Zwagerbosch	12 RVA
Wolf,	E.	Rotterdam	6 AVA
Wouters,	H.	Oss	425 BI/6-6 RI
Zanten, van	A.	Leeuwarden	?
Zuur-Binnendijk, Mw.	C.	De Lier	

Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.

sociale
GEMEENSCHAP
VOMI

SOBAT

Nieuwe Leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
Weijs E.	Scheerwolde	—
Hoogenberg B.	Donkerbroek	—

vfonds
investeert in
VREDE



MASTENBROEK

UITVAARTVERZORGING

Deskundig en persoonlijk

Transparant en één aanspreekpunt

Mastenbroek Uitvaartverzorging staat voor kwaliteit in uitvaartzorg.
Met 28 jaar ervaring weten wij waar het om gaat bij het verzorgen van een uitvaart.
Transparant in de kosten en één aanspreekpunt vanaf de dag van overlijden tot en met de uitvaart.

Neem contact met ons op

Niemand wordt graag geconfronteerd met een overlijden maar als het zover is dan wilt u de zekerheid dat alles rondom de uitvaart goed verloopt.
Neem gerust eens contact op, wij staan u graag te woord of maken een afspraak.

Kijk voor alle informatie en tarieven op:
www.ericmastenbroek.nl

Eerste Barendrechtseweg 180 b
2992 BS Barendrecht

0180 723204

Veteranenhotels

voor jong en oud

Meer informatie over onze hotels of andere aanbiedingen kunt u vinden op onze website: www.veteranenhotels.nl



Hotel De Foreesten (NL) ****

Midden in het groene hart van de Veluwe, aan de rand van het pittoreske dorpje Vierhouten, ligt 4* Hotel de Foreesten. Een aanrader voor wie op zoek naar rust is en van een natuurlijke omgeving wil genieten. De vele wandel- en fietsroutes voeren u langs uitgestrekte heidevelden en bossen en schilderachtige dorpjes. Bij terugkomst kunt u heerlijk nagenieten met een kop koffie bij de open haard in onze brasserie of in de jacuzzi.

Gortelseweg 8 • 8076 PS • Vierhouten • T: 0577-411323 • www.foreesten.nl



Hotel Eurotel Atlas (NL) ***

Is door de Nederlandse Hotel Classificatie geclassificeerd met drie sterren. Het hotel is gevestigd in het centrum van het gezellige en toeristische Valkenburg. Vanuit het hotel loopt u zo het warme hart van Valkenburg in met zijn winkelstraatjes, monumenten en musea en uiteraard kunt u hier volop genieten van de welbekende Limburgse vlaai.

Nieuweweg 7 • 6301 ES • Valkenburg • T: 043-6015341 • www.atlashotels.nl



Hotel De Oringer Marke (NL) ***

Gelegen aan de brink in het dorp Odoorn is De Oringer Marke een ideaal uitgangspunt voor mooie fiets- en wandeltochten door de prachtige natuur van Drenthe. Het hotel bevindt zich bovendien op slechts zeven kilometer afstand van Emmen met zijn beroemde dierenpark. Uitstapjes naar museumdorp Orvelte, Bourtagne, Westerbork en het hunebedcentrum in Borger liggen op steenworp afstand.

Hoofdstraat 9 • 7873 BB • Odoorn • T: 0591-519000 • www.deoringermarke.nl



Hotel Panoramablick (D) ***

Hotel Panoramablick ligt op één van de mooiste en rustigste plekjes van 't Sauerland, in het bergdorpje Wildewiese. Panoramablick is de ideale uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietstochten of u kunt een bezoek brengen aan o.a. het vakwerkstadje Soest en de druppsteengrotten. In de winter, als er sneeuw ligt, kunt u skiën, langlaufen of rodelen vanuit het hotel.

Wildewiese 10 • 59846 Sundern-Wildewiese • T: 0049-[0]2395 1313 • www.hotelpanoramablick.nl

5-daags All Inclusive midweek arrangement

- 4 x logies in 2-persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 x lunchpakket
- 4 x 3-gangen diner
- GRATIS consumpties van 18.00 tot 23.00 uur

incl. binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap

van maandag tot vrijdag
in één van deze
veteranenhotels

van
~~€ 231,-~~
€ 195,-
p.p. in wintersizoen
van oktober t/m mei
(excl. toeristenbelasting)

In het zomerseizoen (juni t/m september) is dit arrangement voor
veteranen € 229,- normaal 258,- p.p. (exclusief toeristenbelasting)

Bij ons betaalt u GEEN RESERVERINGSKOSTEN !

Van elk geboekt veteranenarrangement gaat 10 euro naar een fonds voor veteranenactiviteiten
vaak middelen om ondersteuning en de jaarlijkse veteranencruise voor gewonde veteranen!

vi in samenwerking met
veteraneninstituut