

32ste jaargang • nummer 170 • februari 2017

SOBAT



WOMI





BTR REIZEN

Ruime keuze aan betaalbare vakantie-reizen

All Inclusive Hotels **AUTOVAKANTIES** **BUS EXCURSIEVAKANTIES** 2017

Populair bij vele Veteranen en oud Militairen zijn de Soldiers and Veterans Hotels, maar in middels ook de All Inclusive Hotels vakanties van BTR Reizen.

BTR Reizen beschikt het gehele jaar over zo'n 35 gastvrij All Inclusive Hotels gelegen op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland, waar u dagelijks volop kunt genieten van een 'All Inclusive' vakantie. Naast deze bekende All Inclusive autovakanties organiseert BTR Reizen nu ook All Inclusive Bus excursie-vakanties. U reist per luxe touringcar naar één van de door ons geselecteerde hotels. De chauffeur kent de streek op zijn duimpje en neemt u mee voor leuke excursies waarbij de entree gelden veelal bij de reis zijn inbegrepen.

Interesse in één van deze mooie All Inclusive vakanties, zie www.BTRreizen.nl of bel 055 - 5059500 voor gratis folder.

BTR Reizen biedt alle Veteranen 10% korting op All Inclusive Autovakanties en Busreizen 2017.
niet in combinatie met andere aanbiedingen en acties

Relaxed op vakantie met de All Inclusive BTR Reizen Bus excursievakanties

5 dg. All Inclusive Hotel Op de Boud * Valkenburg / Zuid-Limburg**
van 17 t/m 21 april & 31 juli t/m 4 aug. 2017 van € 388,- nu vanaf € 349,- p.p.

5 dg. All Inclusive Hotel Gaasterland * Rijs / Friesland**
van 24 t/m 28 april & 7 t/m 11 aug. & 25 t/m 29 sept. 2017 van € 388,- nu vanaf € 349,- p.p.

5 dg. All Inclusive Hotel Der Jägerhof * Teutoburgerwald / Duitsland**
van 3 t/m 7 juli & 7 t/m 11 aug. 2017 van € 399,- nu vanaf € 359,- p.p.

5 dg. Halfpension naar Hotel Sonnenhang / Altmühltal / Bayern / Duitsland
van 8 aug. t/m 12 aug. 2017 van € 365,- nu vanaf € 329,- p.p.

7 dg. Halfpension naar Hotel Briem Westendorf / Brixental / Tirol / Oostenrijk
van 2 t/m 8 juli & 27 aug. t/m 2 sept. 2017 van € 498,- nu vanaf € 448,- p.p.

Een greep uit de vele All Inclusive Hotels - Mid-week al vanaf € 175,- p.p.



BTR REIZEN



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL





BTR REIZEN

Ruime keuze aan betaalbare vakantie-reizen

Riviercruises 2017 met MS Lale Andersen ****

BTR Reizen heeft voor de groeiende vraag aan riviercruisevakanties het MS Lale Andersen ingelijfd. De Lale Andersen is een middel groot schip uit de jaren negentig en is in 2011 geheel gerenoveerd met een aantal luxe hutten met Frans balkon. Daarnaast is het in de winter 2017 opnieuw aangepast en gerestyled. Aan boord heerst er altijd een gezellige en intieme sfeer, terwijl u kunt genieten van een goede verzorging, uitstekende service en van modern comfort.

U treft er een mooi entree met receptie en shop, gezellige bar en salon met panoramische ruiten. Sfeervol restaurant en een mooi zonnedeck. De Lale Andersen heeft comfortabele hutten met modern comfort en stoe liften naar de verschillende dekken.

Boek één van de mooie riviercruises bij BTR Reizen met het MS Lale Andersen en profiteer van de 10% Veteranen korting. Laat u meenemen voor een prachtige vaarvakantie en ervaar de geweldige service en heerlijke verzorging aan boord

**BTR Reizen biedt alle Veteranen
10% korting op alle Riviercruises
2017 met MS Lale Andersen.**

niet in combinatie met andere aanbiedingen en acties

8 dg. Wijnstadjes langs de Rijn en Moezel

van 15 t/m 22 mei 2017 van € 621,- nu vanaf € 559,- p.p.

7 dg. Drie rivieren Rijn, Neckar en Moezel

van 5 t/m 11 juni 2017 van € 610,- nu vanaf € 549,- p.p.

8 dg. Het mooiste van Nederland

van 15 t/m 22 juli 2017 van € 675,- nu vanaf € 608,- p.p.

8 dg. Rijn en Moezel cruise naar Bernkastel

van 22 t/m 29 juli 2017 van € 675,- nu vanaf € 608,- p.p.

6 dg. Rijn-cruise: Rhein in Flammen

van 15 t/m 20 sept. 2017 van € 484,- nu vanaf € 436,- p.p.

6 dg. Feestcruise met vuurwerk in Boppard

van 20 t/m 25 sept. 2017 van € 484,- nu vanaf € 436,- p.p.

4 dg. Duitse Kerstmarkten-cruise

van 14 t/m 17 dec. 2017 van € 272,- nu vanaf € 245,- p.p.

8 dagen Kerstcruise over de Rijn

van 20 t/m 27 dec. 2017 van € 692,- nu vanaf € 623,- p.p.


Geheel exclusief voor
BTR Reizen gereserveerd



BTR REIZEN



055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter L. Noordzij
P. de Hoopstraat 6
6181 DH Elsloo
Tel. 046-4300607
E-mail:
l.noordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris** K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
kjasorsel@ivr.nl

1e Penningmeester A. Lofjendijk
Voordijk 475
2993 BE Barendrecht
Tel. 0180-618425
E-mail:
han.lofjendijk@gmx.net
Banknummer
NL49 RABO 0180 4201 43
of
NL92 INGB 0004 2393 98
i.v.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e Penningmeester F. Bergman, Smeetsjeshof-
straat 11, 6005 SC Weert
Tel. 0485-564641/
06-12202692. E-mail:
pbergman49@online.nl

Vz./secr. Soc. Comm. W.F.J. Talbot
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijesholpade
Tel. 0561-888772
Mobiel: 06-15100579
E-mail:
vomi-soccom@kpnmail.nl

Vice-vz./Budgethouder Th.H.A. Ramp
Albatrosstraat 14
2352 EG Leidenorp
Tel: 071-5416936
E-mail:
Thoonramp@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland A.M. Nof
De Wizeboorn 9
6332 JT Steenwijk
Tel. 0521-512080
E-mail:
a.m.nof@online.nl

Eredsten R. Grijl; J.N. Bloon;
G. de Jong;
E.J.F. Smoorenburg.

Leden van Verfenste
G.C. Meuwse; T.J. Gastric;
A.H. v.d. Vliet - Bloem; J. Okkenbeuving;
P.H. Welten; J. v.d. Ham; H.H.M. Mengler;
P.W. Kuyvenhoven; A.W. Scholten; J. Krijke;
G.M. Nathekaas-Deteman; P.J. Nathekaas;
K.J. Orsel; W.A.J.K. Raza; J. Boeveldien

Doelstellingen Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI-NL)

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven lieten of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamborheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken,

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd
Dr. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd
J.H. de Blyen, Luitenant-generaal der Infanterie bd
Prof. dr. R.A.C. Holsbergen, Emeritus hoogleraar

Ledenadministratie

G.M. Nathekaas-Deteman
Amstelpad 17
3101 EA Borensburg
e-mail: vomicia@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Ramp (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur E. Falck

De Bongerd 84
5345 JW Oss
Mobiel: 06-54974053
E-mail: efalck@sa4.nl

Fotobewerking/redacteur A.M. Nof (zie onder bestuur)
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaats Schaarsbergen, 7 december 2016. Nuur bij het "EM" Monument met daarop de namen van hen die niet levend terugkeerden van hun missie in de afgelopen 70 jaar.

Druck Zalsman, Zwolle

Sluitingsdatum inzenden kopij:

Nr. 171 24-02-2017

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

SOBAT

Van de Voorzitter

Het nieuwe jaar is al weer even begonnen. Ik hoop dat u sfeervolle, aangename kerstdagen heeft gehad en een probleemloze jaarwisseling. Mede namens het Bestuur van VOMI NL wens ik u en uw geliefden gezondheid en geluk toe voor 2017 en ik spreek de hoop uit dat wij dit elkaar volgend jaar weer kunnen wensen.

Wat 2017 ons zal brengen, is afwachten. Er zijn wereldwijd genoeg ontwikkelingen om daar "enigszins" zorgelijk over te zijn. Dat ben ik echter niet waar het onze vereniging betreft. We hebben op dit moment nog zo'n 2.500 leden en financieel komen we, met dank aan het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (VFONDS), probleemloos het jaar door. Weest u ervan overtuigd dat ons Bestuur zich ook in dit jaar weer enthousiast voor u zal inzetten.

Wat is er sinds het indienen van de kopij voor het decembertijdschrift zoal gebeurd? Op 9 november heb ik in Spier (Dr) de viering van het zesde lustrum van VOMI Dr/Gr bijgewoond. Goed georganiseerd, een gezellige ambiance en een mooie opkomst. Een dag later was ik te gast op de Van Ghentkazerne in Rotterdam bij de reünie van VOMI ZH. Een behoorlijke opkomst maar wie wil er nu niet genieten van de befaamde "blauwe hap" van de Marine? Op 1 december was ik uitgenodigd door onze zustervereniging Bond van Wapenbroeders om in Ermelo hun Bijzondere Algemene Leden Vergadering bij te wonen. Bijzonder, omdat een nieuwe Algemeen Voorzitter gekozen werd als opvolger van vorig jaar helaas veel te jong overleden Henk Molenkamp. Wij wensen de unaniem gekozen, nog actief dienende Lkol Vbvd Edwin Saiboo veel succes en plezier in de nieuwe functie en uiteraard rekenen wij op het onverkort voortzetten van de goede relatie tussen onze beide verenigingen.

Op 7 december organiseerde 11 Luchtmobiele Brigade, die de traditie voortzet van ondermeer de "7 December" Divisie, weer op voortreffelijke wijze de jaarlijkse herdenking in Schaarsbergen. Het aantal deelnemende Indië veteranen neemt elk jaar af maar de kameraadschappelijke sfeer bij het reüniedeel was er niet minder om. Op 17 december was ik aanwezig bij de herdenking bij het Indiëmonument op begraafplaats Barbara in Utrecht. Binnen de Stichting zetten vader (oud-voorzitter VOMI Utrecht/'t Gooi) en dochter Rita Verdonk zich gedreven in om van de jaarlijkse herdenking een waardige en stijlvolle bijeenkomst te maken. Complimenten daarvoor!

In Utrecht zou Luitenant-generaal der Artillerie b.d. Ted Meines een toespraak houden. Zijn gezondheidstoestand liet dit echter niet meer toe en hij moest zich, tot zijn grote frustratie, afmelden. Het was dan ook geen verrassing dat wij vernamen dat hij op 24 december op 95-jarige leeftijd is ingeslapen. Vanaf het moment dat hij met FLO ging tot kort voor zijn overlijden, was hij actief voor "zijn" veteranen. Hij heeft talloze veteranenactiviteiten bezocht en zijn bevlogen toespraken, uit het hoofd en zonder microfoon, zijn onvergetelijk. Deze na Prins Bernhard meest prominente veteraan heeft als waardering en uit respect voor zijn verdiensten een staatsbegrafenis gekregen. Op 3 januari was ik aanwezig bij het indrukwekkende afscheid voor de veteranen op de kazerne in 't Harde en twee dagen later bij de uitvaartplechtigheid in het crematorium in Zoetermeer. We zullen de aanwezigheid van deze Nestor bij onze activiteiten missen. Dat hij mag rusten in vrede.

*Uw voorzitter,
Leen Noordzij*



Herdenking "7 December"

Op woensdag 7 december 2016 herdachten we voor de 57e maal de militairen van de voormalige 1 Divisie "7 December", de "7 December" Bataljons, het Operationeel Commando "7 December" en

11 Luchtmobile Brigade (Air Assault) "7 December" die bij de uitoefening van hun taak om het leven zijn gekomen.

'Wij werden geroepen van huis en van haard, te dienen ons volk en ons land. Wij zijn jong en krachtig, vol moed onvervaard, en houden ons woord steeds gestand'.





*'Wij werken voor vrede, voor
veiligheid en recht,
en helpen een volk uit zijn
nood.
Begripen waar iedere jongen
voor vecht,
en waar Neêrlands kracht uit
ontsproot'.*

*'Eens wappert dan vredig het
rood, wit en blauw,
te land, in de lucht en ter zee.
Wij kunnen dan julchen, en
weten: onze trouw,
bracht Nederland ook weer de
vreê!'*

**Op donderdag 7 december
2017 zal de 58^e herdenking
plaatsvinden.**

Th.R.





SOBAT

Indië

Uit mijn dagboek van toen

Deel 9

13 maart 1948

Vanavond is het zover!

Opvoering van een eigen cabaretprogramma.

Wat zijn we zenuwachtig. De meesten van ons hebben nog nooit op de planken gestaan. Wekenlang zijn we druk bezig geweest om het programma in elkaar te zetten. De liedjes zijn door mijzelf geschreven. Het idee om een eigen cabaretprogramma te gaan maken, werd ongeveer twee maanden geleden uit nood geboren. Tijdens een gesprek over het matige bezoek van Nederlandse gezelschappen aan de buitenposten opperde een van de jongens van mijn peloton het idee om zelf maar iets te gaan doen. Aangezien zijn voorstel mij wel aansprak, heb ik het voortouw genomen om een en ander in goede banen te leiden. Enthousiast zijn we aan de slag gegaan. Het startpunt was erg moeilijk. Waar haal je zo gauw teksten vandaan? Je kunt hier niet, zoals in Nederland, eventjes een winkel binnenlopen om teksten te kopen. Gelukkig waren er een paar jongens die wat boekjes met tekst van thuis hadden meegenomen. Echter niet voldoende om er een volledig programma mee samen te stellen. Via bekenden uit de omgeving slaagden we er toch in voldoende tekst te vergaren. Ook moest er nog dameskleding worden geregeld, aangezien er een stuk voor vier dames (gespeeld door mannen) op het programma stond.

Het volgende dat ons te doen stond, was medewerking zien te krijgen van kapitein Bakker. Uiteindelijk hadden we tijd en ruimte nodig om te repeteren. Dat hebben we geweten, ik werd gek van die man! Ieder stuk of iedere tekst moest hij

eerst lezen alvorens hij zijn goedkeuring gaf. Twee stukken moesten belangrijk worden gewijzigd omdat hij de tekst te grof vond.

het smaakte mij zo lekker als een heerlijk glaasje wijn.

Het werd al schemerdonker, ik wist mezelf geen raad



Even sigaretten kopen op de pasar

De avond wordt geopend met een woord van kapitein Bakker. Dan gaan de gordijnen open en zingen we met gitaarbegeleiding een meerstemmig lied. Het eerste stuk, dat van de vier dames, brengt de zaal volledig in de stemming. Het is lachen en brullen geblazen. Het volgende liedje, door mij geschreven, is eveneens een groot succes.

Een week of twee geleden kreeg ik verkering met een dikke bruine baboe, wat hadden wij een pret Ze wilde mij zelfs kussen, dat vond ik reuze fijn.

om zo alleen te wezen met een baboe op de straat Maar na een paar minuten wist ik wel wat te doen en zei 'O, lieve baboe, geef me nu nog maar een zoen'.

Maar toen ik 's avonds thuis kwam, wat was er toch gebeurd mijn portemonnee was foetsie en mijn broek was gescheurd De baboe was verdwenen, ik zag haar nergens meer O, jongens wat heb ik een spijt. 'k neem nooit een baboe meer.

Ik zal je wat vertellen, neem van mij deze raad blijf trouw al aan je meisje, dan



Weer een pakje van thuis

ben je een waar soldaat
Je kunt nog beter hebben een
lekkere boerentrien
die, als het 's avonds donker is,
tenminste is te zien.

Refrein:

O, Marietje, Marie,
O, Marietje, Marie,
O, Marietje, Marie,
Ik ben zo blij, als ik je zie.

Aan het slot van de avond
bedankt kapitein Bakker ons
voor het gezellige programma
dat we gebracht hadden.
Een driewerf HOERA is onze
beloning. We hebben het er
goed vanaf gebracht.

Woensdag, 21 april 1948

Al zeker veertien dagen heb
ik verschrikkelijk veel last van
ontstoken benen en schimmel
tussen mijn tenen. Mijn benen
zijn helemaal rood en zitten
onder de blaren. Mijn tenen zien
er vreselijk uit. Door de jeuk
heb ik ze finaal open gekrabbd.
Vanmorgen kon ik amper lopen
van de pijn. Ik ben niet de
enige die aan het kwakkelen is.
Vaandrig Kok heeft al sinds twee
maanden last van ringworm.
Dat is een soort huida ziekte,

waarbij zich blaasjes vormen
in een ring. Zijn hele lichaam is
overdekt met deze ringworm.
Zelfs zijn gezicht zit helemaal
vol.

Zalfjes van de dokter helpen
nauwelijks. Sinds kort gebruikt
hij een obaetje (medicijn) dat
een inlander voor hem heeft
bereid uit verschillende soorten
kruiden. Volgens deze man zal
het daarmee snel overgaan. Nou
dat heeft hij geweten! In plaats
dat het verbeterde, heeft hij nu
een binnenwaartse verzweering
in zijn gezicht gekregen. Niet
om aan te zien! Zijn ogen zitten
praktisch dicht. Dienst doen
is er dan ook niet bij. Mij niet
gezien met die zelfgemaakte
zalfjes van inlanders.

Ik besluit naar het hospitaal
te gaan om me te laten
behandelen. Morgen moet ik
immers tien dagen op patrouille.
Aangezien de dokter niet
aanwezig is, word ik behandeld
door de dienstdoende verpleger.
Een aardige Indische jongen
die veel liefde heeft voor zijn
vak. Enthouslast vertelt hij
over de verschillende ziekten
waarmee hij dagelijks wordt
geconfronteerd. Zo te horen

heeft hij een behoorlijke
leerschool achter de rug. Zijn
prognose is dat ik binnen
veertien dagen van alle ellende
verlost zal zijn. Ik hoop maar
dat hij gelijk krijgt.
Met zijn advies, dat ik voorlopig
vrijgesteld moet worden van
patrouille, ga ik naar kapitein
Bakker. Het zal mij benieuwen
hoe hij zal reageren op dit
advies. Zeker nu er al zo weinig
kaderleden beschikbaar zijn.
Door de reorganisatie van de
compagnie van drie pelotons
naar twee pelotons en de
tijdelijke overplaatsing van
vaandrig Heyligers, sergeant
Wiersema en twee korporaals
naar Masamba voor het
geven van de Nederlandse
gevechtsopleiding aan de KNIL-
militairen, zijn er niet zo veel
kaderleden meer inzetbaar. Met
lood in de schoenen stap ik bij
hem binnen en vertel wat er aan
de hand is. Daarna overhandig
ik hem het advies van de
verpleger van het hospitaal dat
ik voorlopig niet op patrouille
mag. Zijn commentaar is kort en
bondig.

Henk van Vliet

De vergeten oorlog (deel 3)

Aan het eind van het jaar 1949 wordt duidelijk dat de tweede politonele actie ten einde loopt en dat Nederland de verliezer is, ondanks de militaire overmacht van meer dan 100.000 man tegen een veel slechter bewapende tegenstander. Onder druk van de Verenigde Staten van Amerika, de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog die een 'free democracy' propageren voor alle landen ter wereld, dwingen de pas opgerichte Verenigde Naties Nederland zijn kolonie op te geven en de Indonesische soevereiniteit te erkennen. Die was al op 17 augustus 1945 uitgeroepen door Soekarno, die daartoe onder druk gezet was door nationalistische, revolutionaire jongeren, de pemoeda's. De wapenstilstand van januari 1948 heeft weinig uitgehaald, de tweede politonele actie komt ten einde op 5 januari 1949. Het Nederlandse leger moet alles overdragen, de soldaten zullen naar huis teruggaan. Er gaan nog enkele maanden overheen, waarin de soldaten van Dooltze's compagnie wachten op het moment dat er een schip beschikbaar is dat hen eindelijk naar huis zal brengen. Of moesten hij en zijn kameraden nog al die maanden wachten omdat Nederland draalde met de overdracht? Op de terugreis is Dooltze net zo zeeziek als tijdens de heenreis. Op vrijdag 4 mei 1950 zet hij eindelijk opgelucht weer voet op Nederlandse bodem. De manschappen worden opgewacht op de kade in Rotterdam, ze ontvangen van de Nederlandse staat honderd gulden en een appel voor onderweg in de bus naar Friesland.

Daar zien zijn mem en zijn broers en zus niet de wat branieachtige jongen van drie jaar geleden terug, maar een volwassen man. Een man die zoveel verhalen in zijn hoofd heeft, die hij niet kan

vertellen. Niet mag vertellen ook, die boodschap is de jonge soldaten goed ingeprint door de legerleiding, de dominee en de pastoor op het schip tijdens de terugreis: 'vergeet wat je hebt meegemaakt, en vertel het thuisfront vooral niet dat het feitelijk een harde oorlog is geweest, met alle ellende van dien'. Dooltze heeft mooie houtsnijwerkbeeldjes meegebracht, een paar fraai bewerkte krissen en wat foto's, die vooral het leven op het kampement tonen. De thuisblijvers stellen zich ermee tevreden, waar je geen idee

van hebt, daar kun je ook niet naar vragen. Zij zullen zich nooit werkelijk een voorstelling kunnen maken van het leven van de Nederlandse soldaten in Indië, hoe de zon opging in de zwaar geurende natuur, hoe 's avonds de duisternis viel en de mysterieuze geluiden uit de jungle hoorbaar waren in het kampement. Dooltze zal ze nooit precies kunnen vertellen hoe het echt is geweest, de oorlog in Indië, de angst die hij en zijn kameraden gevoeld hebben, de machteloze woede en het verdriet als er weer een kameraad gesneuveld was. Wat



Dooltze in Indië



Dooitze Annez de Boer na terugkeer uit Nederlands-Indië met zijn verloofde Klaske de Witte

kan hij uitleggen over de innige vriendschappen met mannen voor wie je letterlijk door het vuur ging, als dat moest? Zijn ervaringen in Indië zullen altijd een barrière vormen tussen hem en degenen die het niet allemaal meegemaakt hebben. Bovendien, de jongens die als helden werden toegejuicht toen ze vertrokken, worden nu met de nek aangekeken. Nederland heeft de oorlog immers verloren. Het zal Dooitze de rest van zijn leven zeer doen, het gebrek aan erkenning van het 'nulli cedo' waar hij zich die jaren met gevaar voor eigen leven aan gehouden heeft. Hij verwijt het de Nederlandse regering, die het liefst deze hele oorlog, deze pijnlijke episode vergeet en tot voltooid verleden tijd verklaart. Dat is voor hem onvergeeflijk, voor alle soldaten onbestaanbaar, eens soldaat, altijd soldaat.

Klaske en hij zijn zielsgelukkig elkaar weer te zien. Voor haar heeft hij fraaie zilveren sieraden meegenomen uit het verre Indië, dat nu Indonesië genoemd moet worden, en een mooie lap batikstof, iedereen in het dorp, ook haar ouders, erkennen hun verkering, al zijn ze dan nog niet officieel verloofd met een ring en een echt feest. Ze mogen een week logeren bij familie van Klaske, op de Veluwe, om te proberen de verloren jaren in te halen. Wat hebben ze elkaar veel te vertellen! Maar na de logeerpartij moet Dooitze zijn leven op orde zien te krijgen. De bakker bij wie hij diende voor zijn vertrek naar Indië, heeft de zaak overgedaan aan een ander. Die heeft op dit moment geen hulpje nodig. Gelukkig kan hij terecht bij een bakker in Koudum, twaalf kilometer verderop. Zo fietst hij die zomer van 1950

maandenlang 's ochtends vroeg en 's avonds op en neer naar zijn werk. Heerlijk vindt hij die fietstochten, dan kan hij even zijn gedachten laten gaan, zijn leven overdenken, zich verheugen op het weerzien met zijn meisje, iedere zaterdagavond.

In de loop van die zomer dient zich de mogelijkheid aan om vanaf september in Wageningen de bakkersvakschool te volgen. De staat wil voor hem als oud-soldaat in Nederlands-Indië deze opleiding betalen. Natuurlijk grijpt Dooitze deze kans met beide handen aan. Zo neemt hij opnieuw afscheid van Klaske, zijn mem, broers en zus, maar nu is het godzijdank voor een vreedzame missie. Hij mag eens per maand naar Friesland reizen. Na twee jaar behaalt hij met glans zijn diploma. Hij knoopt er zelfs nog een

studiejaar aan vast, deze keer gefinancierd door zijn oudere broers, om de graad van leraar aan dezelfde bakkersvakschool te behalen. Dat mislukt, op één enkel puntje. Was dat terecht, of was het opzettelijk? Om duidelijk te maken dat hij het als arbeidersjongen uit Friesland niet te hoog in de bol moest hebben? Hij heeft het zich vaak afgevraagd.

Opnieuw, met de kracht en de energie van zijn jeugd, besluit Dooitze niet achterom te kijken, maar vooruit. Het is 1955, Nederland zit nog volop in de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en eindelijk kan hij met zijn Klaske trouwen. Het kersverse echtpaar neemt de bakkerij in het dorp over, de ouders van Klaske en verschillende familieleden verschaffen een lening voor de overname van de bakkerij en de huisraad. Ze werken beiden heel hard in de bakkerij. Dooitze gaat er 's ochtends vroeg op uit met zijn oude bakkersfiets vol broden. In het voorjaar van 1954 worden ze de trotse ouders van een dochter, in 1956 nog eens. Er komt een auto, de jonge bakker is een

van de eersten in het dorp met een eigen telefoonaansluiting en Klaske is de eerste vrouw in het dorp met een rijbewijs. Vakantie houden is er niet bij, brood moet iedere dag vers gebakken. Wel organiseren ze, samen met nog een paar andere jonge stellen in het dorp, dansles. Eerst in het klaslokaal van de lagere school in het dorp, allengs in het café met een dansvloer in het verderop gelegen Workum. Ze genieten volop en halen zo iets van hun verloren jeugd terug.

*Workum, maart 2016
Sietske de Boer,
dochter van wijlen
D.A. de Boer*



Herdenkingsbijeenkomst Franse Commando's

Op maandagochtend 27 februari 2017 vindt de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor de zes Fusiliers Marins Français du Commando Trépel plaats bij het monument aan de Wassenaaarse Slag. De zes Franse commando's sneuvelen voor onze vrijheid in de nacht van 27 op 28 februari 1944.



De herdenking wordt georganiseerd door de Commando vereniging Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Wassenaar en de Franse Ambassade.

Ontvangst vanaf 10.30 uur in Paviljoen 'De Zeester'.

Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

Uitreiking Bronzen Schild

Militairen van de voormalige 7e Afdeling Lichte Luchtvaartartillerie hebben op 26 november 2016 het Bronzen Schild gekregen. Zij kregen deze bijzondere onderscheiding voor buitengewone toewijding en bijzonder loffelijk optreden tijdens de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.

Volgens Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Leo Beulen, verdient de afdeling de groepswaardering en wordt hun inzet op deze manier zichtbaar en tastbaar. Beulen deelde de onderscheiding uit in het Limburgse Vredepeel. Het Bronzen Schild is de hoogste groepswaardering die Commandant Landstrijdkrachten kan uitreiken.

Tussen eind 1958 en oktober 1962 werd de zelfstandige afdeling 'Biak' (het latere 7e Lichte Luchtvaartartillerie)



Het Bronzen Schild (Foto: Ministerie van Defensie)

uitgezonden naar Nederlands Nieuw-Guinea om de eenheden ter plekke te ondersteunen. De afdeling werd enkele maanden daarvoor opgericht en bestond voor een groot deel uit dienstplichtige militairen die zich hiervoor vrijwillig hadden aangemeld.



Nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Luitenant-generaal Hans van Griensven is per 1 februari 2017 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). Hij is tevens Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten. Van Griensven heeft de functie overgenomen van luitenant-generaal Bart Holtink van de Koninklijke Luchtmacht. Laatstgenoemde is met functioneel leeftijdsontslag gegaan.



Van Griensven (toen nog generaal-majoor)

(Foto: Ministerie van Defensie)

Nieuw-Guineaveteraan en Museumdirecteur slaan de handen broederlijk ineen (deel 3 en slot)

Tegen het eind van 1961 nadert de daadwerkelijk invasie, schepen vol 'ploppers' proberen aan land te komen. 'Flopper' is het door Nederlanders in de Berslaptijd verbasterde woord 'Pelopor' dat 'voortrekker' of 'pionier' betekent. Al deze schermutselingen zijn het begin van een vruchteloze strijd de Papoea's te beschermen en hun zelfstandigheid te waarborgen. Wie heeft gefaald in deze, laat zich raden, nog altijd is er hoop, wellicht een ijdele hoop. De politieke machthebbers zullen, zoals altijd, het beleid bepalen. Voor Harrie, ondertussen bevorderd tot korporaal, zit zijn diensttijd in Nieuw-Guinea er op, hij wordt gerepatriëerd, vliegt terug naar Blak en met een beetje geluk is hij thuis op zijn moeders verjaardag. Maar daar denkt men op de basis helaas ietsjes anders over. Nog even mag/moet hij blijven en wordt teruggestuurd naar Kalmana, zijn diensttijd wordt ongevraagd met een zestal weken verlengd. Terug op het oude nest ziet hij hoe op adequate en deskundige wijze de ploppers door de gearriveerde mariniers worden afgevoerd. Harrie's werkzaamheden zijn vooral op de kazerne, maar als 'vreemde eend in de bijt' weet men niet precies wat ze met hem moeten doen, zelfs een persoonlijk wapen is niet voorradig. Hij maakt zich nuttig met allerlei klusjes, knapt hier en daar een gebouwtje op, verft en schildert als een volleerd vakman, alles beter dan weer die kilometers lange patrouilles lopen... Maar dan eindelijk is het vertrek geregeld, Harrie vliegt met een DC8, via Tokio en Anchorage op Alaska, in 1 1/2 dag terug naar Nederland, landt veilig op Schiphol. Hier wordt hij opgevangen door zijn blijde ouders, vrienden én meneer pastoor. Zijn bagage bestaat slechts uit handbagage en een

gevaarlijke ulziende pijl en boog (nu te bewonderen in het museum). Harrie's avontuur in de tropen is voorbij, hij is weer thuis.

hij gelukkig groots doorstaat. Zijn arbeidsethos altijd hoog in het vaandel, 'niet lullen maar poetsen' is zijn motto. Op 63-jarige leeftijd houdt hij het



Hoofdboort kazerne Kalmana

Aan de slag maar weer, arbeid adelt

Na een korte vakantie meteen weer aan de slag. Hij timmert letterlijk en figuurlijk aan de weg, is actief op veler gebied. Bij de Philips glasfabriek, in de bouw als stukadoor en geluidsinstallateur. Hij vindt eindelijk zijn ideale werkplek bij de Technische Dienst van Bureau van Spaendonck in Tilburg, waar hij furore maakt als huismeester. Dit bureau is méér dan honderd jaren geleden opgericht ter secretariële ondersteuning van de Tilburgse textielindustrie en houdt zich nu vooral bezig met o.a. pensioenuitvoering, bestuursondersteuning en organisatie advies. Het is bij deze stichting waar Harrie zijn hele ziel en zaligheid inzet, vraagbaak, regelaar en oplosser is, kortom een zeer gewaardeerde loyale medewerker. Tussendoor wordt hij 'geplaagd' met een hartinfarct, een hartoperatie met meerdere omleidingen, die

voor gezien, gaat met vervroegd pensioen en geniet met volle teugen van zijn vrijheid, verdiende rust en zijn hobby's: kamperen, biljarten, voetbal en werkzaam lid van de KBO. Samen met zijn Mieke genieten ze van de prachtige natuur en de fraaie stacaravan op de camping in Molenschot waar hij de beheerder van dienst is met zijn vele vaardigheden, ideeën en suggesties. Een niet op de voorgrond tredende, bescheiden man, waar je altijd op kunt rekenen. Een trouw lid van de veteranenclub in zijn regio, een geziene mens onder de mensen.

*Uw verslaggever te velde,
Jacques van de Ven*

30-jarig bestaan VOMI Drenthe/Groningen

Op woensdag 9 november 2016 heeft VOMI Drenthe/Groningen haar 6e Lustrum gevierd in zalencentrum "Kasteel Schortinghuis" in Spier. In deze ruime en gezellige ambiance werd herdacht dat 30 jaar geleden (9-11-1986) de afdeling VOMI Drenthe werd opgericht. Van de oprichters van het eerste uur, was alleen erelid Roelof Grit aanwezig. Na het openingswoord door onze voorzitter Kees Eijkelenboom, werden onze senior-bestuursleden, die al een respectabele leeftijd hebben, in het zonnetje gezet. Allen ontvingen onder dankzegging een VVV bon voor hun jaren lange inzet in het bestuur van VOMI Drenthe/Groningen. De heren Daan Bron, Goossem Boers en Jantinus Bastiaans namen deze bon onder applaus van de zaal in ontvangst. Na deze geste werd het woord gegeven aan de landelijk voorzitter van de VOMI (Leen Noordzij), die de aanwezigen feliciteerde met hun 6e Lustrum en memoreerde dat VOMI Drenthe/Groningen een van de weinige veteranenverenigingen is welke een 6e lustrum kan vieren. De VOMI heeft -aldus de voorzitter- aan alle 3 de doelstellingen ruim voldaan en zal dit in de toekomst ook zo lang mogelijk blijven doen, het uitstervend ras -de



Indiëveteraan- heeft hierin het voortouw genomen en heeft op de bres gestaan om regels en wetten af te dwingen, zoals de huidige Veteranenwet.

Na het woord van de voorzitter, werd de zaal kort toegesproken door erelid Roelof Grit, die in zijn voordracht memoreerde aan de oprichting en de personen die bij de oprichting betrokken waren, wie de eerste voorzitter was en welke bestuursleden in het eerste uur in het bestuur zaten. Veel van deze bestuursleden zijn ons in de tijd ontvallen, een enkeling is nog onder ons, zoals Pieter Venz en Roelof Grit. Onder het genot van koffie met gebak werd er door de 80 aanwezigen volop bijgepraat en moest

onze artieste TINA van TUTTEN haar ultieme best doen om de aandacht van de zaal te krijgen.

Dit is haar na de geweldige rijstmaaltijd, welke door onze gastheer van "Kasteel Schortinghuis" was verzorgd, dan ook gelukt. Na het optreden van TINA werd er om 14.30 uur koffie geschonken, werden de lootjes voor de verloting op de tafel gelegd en na het twee of driemaal herhalen van de nummers, kwamen de prijsjes dan toch op hun plaats. Om 15.30 uur is eenieder met een voldaan gevoel naar huis gegaan en kon men stellen dat deze dag zeer geslaagd was. Van de 180 leden hadden er zich 95 aangemeld, helaas moest zich hiervan weer een 15-tal leden afmelden.



Daan Bron, Goossem Boers en Jantinus Bastiaans

Frans van Dreumel
Secretaris



SOBAT

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 23)



R.J. de Rijk

Bezoek uit de lucht

Het was inmiddels 11.15 uur en over 45 minuten zou de aflossing van de wacht zijn. Metekohy stond weer aan het roer en Saherlawan was Thomas en Kauwert aan het helpen met het schoonmaken van de mandibak. Ik controleerde de koers en door mijn prismakijker kon ik zien dat wij Kraksahan reeds gepasseerd waren. Kort daarop ging ik naar de commandohut om mijn gegevens in het Journaal bij te werken. Ik had als laatste punt in mijn Journaal vermeld 'Omstreeks 14.15 uur de koers verleggen op ca. 04.30 uur op 80° oost ten noord en ongeveer twee uur later voorbij Chinapoint om de noord, koers ca. 15.00 uur op 115° oostzuid ten oost. Let op lichtboei van Meindersdroogte die je aan bakboord laat liggen. Zie ook koers 'Paatje'.

Thomas kwam de geopende hut binnen en bracht mij een mok koffie, terwijl hij mij mededeelde dat de mandibak weer helemaal schoon was en dat het vuile water was weggegooid. Hij had met een halve emmer schoon water uit de Jerrycan, waarin hij

ca. 5 cc lysol had gedaan, de bak nagespoeld voor eventuele bacteriebestrijding en daarna met nog een halve emmer schoon water nagespoeld. Ik gaf hem een compliment en zei: "Goed werk, Thomas". "Ai-ai Captain", zei hij en verdween weer om zijn koffie te slijten. Wattimena had als wachtcommandant gezorgd dat Alex rond 11.45 uur gewekt werd door Pattipelloy die Kayadoe moest aflossen in de machinekamer. Vanuit mijn geopende hut, waar ik genoeglijk aan mijn koffie zat te slurpen, zag ik Tahamata zijn hand naar mij opsteken en naar de brug gaan om Metekohy af te lossen. "Goede wacht", riep ik hem na. "Slaap lekker Captain", riep hij terug. Die jongens wisten hun weetje wel. Vanaf het begin wist iedereen zijn plaats en wat er van hen verlangd werd om het aan boord 'rellende en zeilende' te houden. Ik zat nog enkele aantekeningen te maken toen Alex en Matulesy binnen kwamen en Alex mij op mijn schouder klopte. "Hallo Rich", zei hij op gemoedelijke toon. "Morgen Alex, goed geslapen kerel? Prima, en waar

ik geslapen heb Rich, moet jij ook gaan slapen. In het begin hoor je de motoren wel, maar aan dat eentonige geluid wen je beter dan aan die herrie van iedereen ergens hier op het dek. En waar ik gelegen heb vlak onder een patrijspoot, heb je nog verkoeling door die windvangers". Ik zei dat ik dat beslist ook zou doen. Ik nam met hem en Matulesy de koers en huidige positie door, stond op, pakte Alex bij zijn schouders, drukte hem op mijn stoel en zei: "Zo, nu ga je eerst maar even lezen wat ik allemaal geschreven heb, kom op". Hij lachte en ik vertelde hem over de opkomende bewolking, deining en wind. Ik zei: "Je moet tijdig zorgen dat, vooral door vrouwen en kinderen, er niet langs de reling wordt gelopen en mocht de deining erger worden, laat alles vastsjorren zodat er niets van het dek kan rollen en bij eventualiteiten laat je me maar roepen. Oké, oké en slaap lekker Rich", zei hij lachend. Matulesy had dit alles glimlachend aangehoord en nadat ik ook hem had gewaarschuwd voor te veel deining, waarbij



Catalina vliegboot met groeten van o.a. 'paatje' Moes

het mogelijk zou zijn dat mortieren of munitie zouden kunnen gaan rollen, wensde ook hij mij welterusten. Matulesy en ik gingen de hut uit en op dat moment riep de uitkijkwachtpost vanaf het achterdek dat er een vliegtuig onze richting uitkwam. Matulesy en Wattimena gaven alarm-commando's en Alex en ik vlogen naar de brug met onze prismakijker, gevolgd door de seiner Leihitoe. Binnen enkele seconden was onze verdediging vuurklaar. Ik verzocht Matulesy om Kakkisina, de radio-telegrafist die in de wapenkamer zat, te zeggen zijn ontvanger te openen. Misschien dat hij iets kon opvangen van het naderende vliegtuig. Matulesy kwam toen ook op de brug. Door mijn kijker zag ik dat het een Catalina vliegboot was en ik zei tegen Alex "Waarschijnlijk Masberg, maar dat weet ik nog niet zeker". Ik verzocht Matulesy beslist te wachten met vuren tot wij zekerheid hadden en ik ging zelf naar Kakkisina in de wapenkamer om te kunnen vernemen of hij reeds contact had kunnen krijgen. Hij zat op enige kisten handgranaten en had zijn radio-ontvanger op een iets hogere kist met mortiergranaten geplaatst. "En Theo, heb je al verbinding?" vroeg ik. "Nog niet Captain, maar ik heb van sergeant Pieters in Soerabaja een speciale frequentie opgekregen en daar heb ik nu op afgestemd", zei hij en zette zijn koptelefoon recht. Van die speciale frequentie wist ik. "Als hij dus bekend is met die frequentie is het een vriend en kan ik hem ontvangen, want mijn ontvanger staat nu open", vervolgde hij. Zijn antenne had hij verbonden met een stalen tuidraad van de mast om een zo groot mogelijk bereik te krijgen. Plotseling hoorde ik hem door zijn microfoon zeggen: "Kakkisina aan boord KOALA's - over". Daarna begon hij driftig te schrijven en een glimlach kwam op zijn gezicht. Ik keek verbaasd toe en toen hij mij zijn notitie liet lezen, las ik hardop:

VAN LUITENANT MASBERG AAN
CAPTAIN DE RIJK - VERTRAGING
OP GANG - DOORVAREN OP
KOERS PAATJE - HAPPY LANDING
- OVER

Ik schreef onmiddellijk het volgende bericht en Theo draaide aan enkele knoppen en ik hoorde hem zeggen:
VAN CAPTAIN DE RIJK AAN
LUITENANT MASBERG - BERICHT
ONTVANGEN - WIJ VAREN DOOR
OP KOERS PAATJE - ALLES
WEL AAN BOORD - GROETEN U
ALLEN EN 'PAATJE' - OVER"

En toen nog een bericht van luitenant Masberg:
IK KOM NOG WEL LANGS - OVER
EN SLUITEN

Matulesy die inmiddels naar beneden was gekomen had de berichten ook gelezen en trok terstond het alarm in. Ik klopte Theo op zijn schouder en ging naar de brug waar ik Alex en de anderen zag zwaaien naar de Catalina die nog drie rondjes om de KOALA'S maakte. De gehele bemanning en ook alle vrouwen en kinderen stonden te juichen en te zwaaien. Bij zijn laatste rondje wiegde de laagvliegende Catalina met zijn vleugels ten teken van afscheid en verdween weer in westelijke richting. Iedereen was

opgelucht en vrolijk en op de brug komende liet ik Alex en Tahamata de notitie zien van Kakkisina. Alex keek mij aan en lachte breeduit. "Geweldig hé Rich, goed geregeld". Wij waren tevreden en met respect dachten wij aan luitenant Masberg en 'Paatje', die ons niet waren vergeten. Het was toen wel het gesprek van de dag geworden en voor iedereen bemoedigend te weten dat er in Soerabaja nog mensen waren die met ons meeleeften. Ik ging nog even naar de commandohut waar ik in mijn schrift en journaal al deze gebeurtenissen vastlegde. Toen iedereen weer wat tot rust was gekomen en doorging waarmee men bezig was, liep ik naar mijn vrouw om even bij te praten en te zeggen dat ik ging slapen in de machinekamer.



Ms KOALA'S



WAGENINGEN 45
NATIONAAL COMITÉ VERENIGING CAPITULATIE

Aanmeldingsformulier defilé Wageningen 5 mei 2017

De leden van de Bond van Wapenbroeders en de VOMI kunnen zich middels dit formulier inschrijven voor deelname aan het Defilé in Wageningen.

Wij verzoeken u dit formulier z.s.m. doch uiterlijk **vóór 15 februari 2017** ingevuld, ondertekend en voldoende gefrankeerd te zenden naar genoemd adres (zie onderaan dit aanmeldingsformulier).

Naam:

+ Ik ben lid van BvW, afdeling:..... of Identiteitsgroep: IVM/ISB/ING*

+ Ik ben lid van de VOMI, vereniging VOMI.....

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer: E-mail:

Neemt deel aan het Defilé: ja / nee *

Wil meerijden op een voertuig: ja / nee **

Meereizende partner/begeleider: ja / nee * (**maximaal 1 begeleider per veteraan**)

Naam partner/begeleider:

De individuele veteraan dient voor een vrijvervoer NS gebruik te maken van de standaard bij het Veteraneninstituut voor elke veteraan beschikbare vrijvervoerbewijzen. De individuele veteraan dient deze vrijvervoerbewijzen zelf aan te vragen bij het Veteraneninstituut (via 'Mijn VI').

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

** Alleen voor veteranen die als gevolg van fysieke beperkingen niet in staat zijn mee te lopen in het Defilé.

Datum:

Handtekening:

Dit aanmeldingsformulier **vóór 15 februari 2017** zenden naar:

**Indien lid van de Bond van Wapenbroeders naar:
Bond van Wapenbroeders, Postbus 20, 3830 AA Leusden**

**Indien lid van de VOMI naar:
VOMI Nederland, de heer K.J. Orsel, Van Hobokenhaven 63, 2993 HH Barendrecht**

Inschrijvingsprocedure Nederlandse Veteranendag 2017

Evenals vorig jaar zullen **ALLE veteranen** die op de Nederlandse Veteranendag willen meelopen in het defilé of willen meereiden in het defilé met een (historisch) militair voertuig of een tribuneplaats willen langs de defileroute **digitaal** moeten inschrijven via de website van het Veteraneninstituut 'Mijn Vi'.

Hiermee wordt een efficiëntere wijze van inschrijving bewerkstelligd en worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Bovendien kan nu alles geautomatiseerd worden verwerkt, hetgeen veel werk en tijd bespaart en voor de verenigingen ook minder kosten genereert.

Ook **VOMI-leden** die in het VOMI-detachement willen meelopen in het defilé of willen meereiden in het defilé met een (historisch) militair voertuig of een tribuneplaats willen langs de defileroute moeten derhalve **digitaal** inschrijven. Voor wat betreft het lopen in een VOMI-detachement geldt onverkort het gestelde op pagina 20 van 'SOBAT' december 2016, nl. dat er zich minimaal 20 deelnemers voor het defilé moeten aanmelden, die ook voldoen aan de daarvoor geldende fysieke eisen.

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 februari 2017 tot uiterlijk 1 mei 2017.

Om in te schrijven: Ga naar www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen >> 'Mijn Vi'.

'Mijn Vi' is een speciaal beveiligd deel van de Vi-website waar veteranen digitaal de dienstverlening kunnen regelen met het Vi.

Indien u **NIET** beschikt over internet, kunt u om in te schrijven ook bellen naar het Veteranenloket (tel. 088-3340000) van het Veteraneninstituut.

Behoud van het historisch archief van VOMI Nederland

Om te voorkomen dat de historie van VOMI Nederland met haar opheffing (aan het begin of aan het einde van 2019) verdwijnt, is besloten om het historisch archief te behouden en toegankelijk te maken. Een en ander houdt o.m. in dat alle oude jaargangen van ons periodiek 'SOBAT' gedigitaliseerd moeten worden.

Voordat de allereerste 'SOBAT' in juni 1987 verscheen, zijn er een 6-tal KABAR ANGINS uitgegeven en daarvoor ook nog een 6-tal NIEUWSBRIEVEN. Ook deze informatiebulletins moeten worden gedigitaliseerd.

Alle jaargangen van onze 'SOBAT' bevinden zich nagenoeg compleet in het VOMI archief. 'SOBAT' nummer 5 (okt 1988) en 'SOBAT' nummer 91 (okt 2003) ontbreken. De 6

NIEUWSBRIEVEN zijn compleet in het archief aanwezig. Van de KABAR ANGINS ontbreekt helaas nummer 3 (waarschijnlijk is deze uitgegeven in juni 1987).

Het VFONDS (onze subsidieverstrekker) heeft toegezegd dat voor het behouden van het VOMI archief (zoals hierboven omschreven) een subsidieaanvraag mag worden ingediend.

Nu is de vraag aan onze leden: Wie heeft nog 'SOBAT' nummer 5 en nummer 91 in zijn bezit en hopelijk ook nog KABAR ANGIN nummer 3 en wil deze tijdelijk afstaan aan de hoofdredacteur van 'SOBAT', zodat er een kopie van kan worden gemaakt.

Als hoofdredacteur van 'SOBAT' wacht ik met grote belangstelling uw reacties

af. Alvast veel dank voor uw gewaardeerde aandacht.

Theo Rump



SOBAT

In Memoriam

Ted Meines

Luitenant-generaal der Artillerie buiten dienst

25 september 1921 – 24 december 2016





Groen in Indië (deel 1)



Gerard Groen is geboren in Velsen-Noord, thans woonachtig in Beverwijk. Hij heeft gediend bij het 1e Regiment Huzaren van Boreel / 3e Eskadron.

Gerard Groen is 25 maart 1946 opgekomen als dienstplichtig huzaar bestemd voor de opleiding tot chauffeur/marconist in de Bernhardkazerne te Amersfoort. Zijn eskadron was uiteindelijk bestemd om naar Nederlands-Indië te worden uitgezonden. Na het inschepingsverlof is het eskadron op 7 januari 1947 met troepentransportschip "Tegelberg" via IJmuiden naar Tandjong Priok vertrokken.



Na aankomst aldaar zijn we met 3-tonners naar Buitenzorg gebracht en werden we gelegerd in de Kazerne 14 Bat.



In deze kazerne de tijd doorgebracht tot inzet bij de 1e positionele actie.

Onze eerste post was Tjilingie om daar te wachten op het sein om door te stoten (de demarcatielijn te overschrijden), dat vond plaats op 22 juli 1947. Tjibaroesa werd zonder enige tegenstand bezet, daarna doorgestoten naar Krawang, dat al bezet was. Een luitenant van ons regiment is daar gesneuveld. Op 24 juli vertrokken naar Pamankoekan, onderweg lichte tegenstand gehad en op 26 juli doorgestoten naar Indramajoe om daar tot nader order te bivakkeren in een rijstpellerij. Op 31 juli vertrokken we naar Ardjawinagoen en werden we gelegerd in een grote werkplaats

van de Spoorwegen. Op 8 augustus 1947 is onze majoor (majoor jonkheer C. Roëll) aan zijn verwondingen (opgelopen tijdens de Actie) overleden. Op 9 augustus is hij met militaire eer begraven in Cheribon.

Op 12 augustus zijn we vertrokken naar Kadipaten. Hier was een grote suikerplantage en suikerfabriek, waar alweer volop gewerkt werd. Onze legering was goed, we werden ondergebracht in villa's op het fabrieksterrein. Tijdens ons verblijf veel patrouilles gereden om indruk te maken op de bevolking. Daarnaast ook veel patrouilles gelopen en diverse acties meegemaakt, waarbij ook een van onze jongens (Jo Willemse) sneuvelde. Onder de tegenstanders zaten ook Jappen. Ons verblijf in Kadipaten duurde tot 4 juni 1948.

Op 19 september 1947 werd onze majoor Dumont, met vier van zijn mannen, in zijn weapon-carrier vanuit kampong Mathalenka beschoten. De majoor was gewond aan arm en been en had een schampschot aan zijn hoofd.

De omgeving van Madjalenska was een gevaarlijk gebied waar zich veel TNI'ers schuil hielden.



De Grote Postweg van Cheribon naar Bandoeng. Links de smalspoorbaan van de onderneming

Toch nog een happy end

De terugreis naar zijn woonplaats Naaldwijk, na afloop van de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 te Roermond op 3 september 2016, verliep voor oud-verzetsman en Indiëveteraan (1-4 RI) Piet Kuyvenhoven minder aangenaam dan voorzien. Onderweg naar huis merkte hij dat hij zijn onderscheidingen had verloren. Waar en wanneer dat exact gebeurd kon zijn, was niet geheel duidelijk. Thuis aangekomen heeft hij angstvallig zijn mond gehouden, temeer omdat hij op 4 september zijn 90e verjaardag met de naaste familie zou vieren. Op 5 september heeft hij de secretaris van het bestuur van de Stichting Nationaal Indië-monument over de vermissing geïnformeerd. Gelukkig kon de secretaris van de stichting enkele dagen later melden dat de onderscheidingen waren gevonden en zouden worden terugbezorgd.

Tijdens een informele bijeenkomst op 8 november 2016 werden de onderscheidingen bij het Nationaal Indië-monument (ter hoogte van de plaquette van 1-4 RI) weer aan Piet Kuyvenhoven overhandigd. Hierbij waren aanwezig: Leen Noordzij (voorzitter VOMI Nederland), Geert Plattel (secretaris van het bestuur van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962), George de Koning (bestuurslid van genoemde stichting) en Theo Rump (voorzitter VOMI Zuid-Holland). De eerlijke vinder (Emile van den Elshout) kon helaas niet bij deze gelegenheid aanwezig zijn, maar een woord van dank aan hem is hier zeker op z'n plaats.

Eind goed, al goed.



V.l.n.r. Leen Noordzij, Piet Kuyvenhoven en Geert Plattel



De vier onderscheidingen, v.l.n.r. Orde van Oranje-Nassau, Oorlogs-herinneringskruis, Ereteken voor Orde en Vrede (met drie Jaargespens) en het Mobilisatie-Oorlogskruis.

Reisinformatie, documenten, foto's en het papieren boordgeld

Beste sobats,

Al jaren houd ik mij bezig met de reizen op de troepentransportschepen van en naar Nederlands-Indië. Door de vele contacten in de afgelopen jaren heb ik inmiddels al veel verkregen reisinformatie, documenten, foto's en papieren boordgeld kunnen bundelen op mijn website (www.boordgeld.nl).

Op mijn website staan niet alleen reeds 25 uitgebreide reisverslagen, maar ook vele varianten van het papieren boordgeld. Van dit boordgeld heb ik al 120 verschillende biljetjes in mijn verzameling.

Zijn er nog mensen die materiaal hebben die met de reizen van deze schepen te maken hebben? Ik denk dan bijv. aan reisverslagen, foto's en boordgeld. Ik zou deze dan aan

mijn website kunnen toevoegen. Ik hoor graag van u.

Ab Verhoef
Bramantestraat 55
3066 BH Rotterdam
E-mail: a.verhoef2@upcmail.nl



Oktober 1946 in Belawan aan de kade



Boordgeld ss "Waterman"

"Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening"



Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

Uitvaartwensen vastleggen

Het is belangrijk dat uw nabestaanden later weten welke keuzes zij moeten maken voor uw uitvaart. Daarom kunt u bij Monuta gratis uw wensen vastleggen in het Monuta Uitvaartwensenformulier. Speciaal voor wensen die met uw veteranenstatus te maken hebben, heeft Monuta een bijlage ontwikkeld waar u tot in detail uw wensen kunt noteren. Wilt u uw wensen vastleggen? [Klik u ons dan gerust voor een vrijblijvende afspraak.](#)

Monuta Team Bijzondere Uitvaarten

24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77

Ook als u niet of eiders verzekerd bent.

VETERANEN
WEEZEL
IN DIENST
VAN DE VREDE



Monuta

De steun bij iedere uitvaart.



Verenigingsnieuws

Binnenland

Secr. K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail: klaasorsel@live.nl
Soc. Comm. Tel. 0561-688772
E-mail:
vomi-soccom@kpnmail.nl

Contactpersonen voor de regio
Overijssel zijn de heren
J. Oldenbewing (0572-358947)
en A.W. Scholten (038-4216205).

Contactpersonen voor de regio
Utrecht / 't Gooi zijn de heren
A. Mouwen (030-6951179) en
R.L. Dorrestijn (06-45652874).

Contactpersonen voor de regio
Noord-Brabant Oost
zijn de heren
F. Heidendaal (040-2025055)
en
H. Withoos (040-2534660).

Van de penningmeester
Uw contributie voor 2017
gaarne te voldoen vóór 1 maart
2017 op rekeningnummer
NL88 ABNA 0474 0840 51 ten
name van VOMI Binnenland
onder vermelding van
'Contributie 2017'.

Regio Utrecht / 't Gooi
Woensdag 26 oktober jl.
beleefden wij veel plezier met
de leden van regio Utrecht / 't

Gooi tijdens de zeer geslaagde
reünie in de Kromhoutkazerne.
Reden genoeg om afspraken
te maken voor een vervolg: in
2017 op 25 oktober! Nadere
informatie hierover volgt.

Regio Overijssel

In het afgelopen jaar werden
in Restaurant 'De Viersprong'
in Nieuwleusen alle zeilen
bijgezet om de leden van
regio Overijssel te verwennen.
De positieve reacties van de
aanwezigen bewezen dat zij
daarin zeer geslaagd zijn. Bij
het Kerstdiner op 14 december
jl. schoven 41 personen aan en
zorgden midwinterhoornblazers
voor een prachtige en muzikale
ontvangst. Een afspraak voor
een gezellige dag met een
broodmaaltijd wordt nog
gemaakt. Nader bericht hierover
volgt.

Regio Noord-Brabant Oost

Met ingang van 1 januari 2017
is VOMI Noord-Brabant Oost
ontbonden en dus opgeheven.
Met ingang van dezelfde datum
zijn de leden van VOMI Noord-
Brabant Oost overgebracht naar
VOMI Binnenland onder de
noemer "Regio Noord-Brabant
Oost".
Harry Withoos uit Veldhoven
en Frits Heidendaal uit
Eindhoven vertegenwoordigen
-als ledenraadsleden van VOMI
Binnenland- vanaf heden de
belangen van de VOMI-leden
in de regio Noord-Brabant
Oost bij het bestuur van VOMI
Binnenland.

Genoemde heren Withoos en
Heidendaal zijn voornemens
om -namens het bestuur van
VOMI Binnenland- de jaarlijkse
reünie voor de leden in deze
regio te organiseren op 25 mei
2017 in de Generaal-majoor De
Ruyter van Steveninckkazerne te
Oirschot.

De kosten zijn € 10,00 per
persoon, uiterlijk te voldoen op
1 mei a.s. op rekeningnummer
NL88 ABNA 0474 0840 51 ten
name van VOMI Binnenland,
onder vermelding van 'Reünie
2017 Oirschot'. Na betaling is
uw deelname aan de reünie
definitief.

Nadere informatie is te
verkrijgen bij Harry Withoos
of Frits Heidendaal
(telefoonnummers zie boven bij
contactpersonen).

Noord-Brabant W

Soc. Comm. Piet Welten
Beukenlaan 35
4731 CD Oudenbosch
Tel. 0165-312816
E-mail: pnwelten@kpnmail.nl

Op 9 december jl. hebben
we onze kerstbijeenkomst
gehouden. De opkomst
was heel goed zodat we
kunnen terugkijken op een
gezellige bijeenkomst met een
uitstekende maaltijd.

We gaan er van uit dat u
de Nieuwsbrief 2017 heeft
ontvangen. Mocht dat niet zo
zijn, laat het ons dan even
weten.

Gaarne de contributie 2017 te
voldoen vóór 1 maart a.s.

Komende bijeenkomsten:
Woensdag 15 maart, Vliegbasis
Woensdrecht, Koolweg 40,
4631 SZ Hoogerheide.
Donderdag 13 april, Algemene
Ledenvergadering, Zaal Koch,
Molenstraat 120, 4756 BH
Kruisland.
Vrijdag 16 juni,
Zomerbijeenkomst, Engelbrecht
van Nassaukazerne, Parabaan
10, 4706 CN Roosendaal.

Drenthe/ Groningen

Secr. Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
Tel. 0516-491953
E-mail:
f.j.vandreumel@outlook.com

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op 8 maart 2017. U wordt via een persoonlijk schrijven (met de jaarplanning 2017 en de acceptgirokaart voor de contributie van 2017) nader door het bestuur geïnformeerd

Zeeland

Secr. M.J. Boogaard
Van Raaltestraat 97
4384 GD Vlissingen
Tel. 0118-418641
E-mail: papua@zeelandnet.nl

De leden en donateurs worden verzocht de contributie voor 2017 (€ 15,00) over te maken op rekeningnummer NL20 INGB 0000 5298 62 ten name van VOMI Zeeland. U krijgt **geen** acceptgirokaart meer thuisgestuurd. Gelieve de betaling te doen **vóór 28 februari 2017**.

Op woensdag 15 maart a.s. wordt in Hotel Van der Valk te Goes onze Jaarvergadering 2017 gehouden in zaal 'Oosterschelde' (deze zaal is boven en met de lift bereikbaar). Ontvangst vanaf 10.00 uur met koffie/thee etc. Bijzondere aandacht dit jaar voor het 50-jarig bestaan van VOMI Zeeland, het 50-jarig jubileum van onze voorzitter F.J.F. Smoorenburg en van onze vicevoorzitter G.C. Meeuwse als bestuursleden van VOMI Zeeland. Het is dit jaar tevens onze 25e Jaarvergadering in Hotel Van der Valk te Goes, daarom om 11.30 uur een glas

mousserende wijn met een mini loempia. Om 13.00 uur volgt een buffet in het restaurant en daarna is er de gebruikelijke verloting.

De bijdrage voor het buffet is € 15,00 per persoon. De betaling van de verschuldigde bijdrage dient te geschieden **vóór 20 februari a.s.** op eerdergenoemd rekeningnummer (zie hierboven in de 1e alinea). Vermeld s.v.p. ook duidelijk uw naam en adres. Uw betaling is tevens het bewijs van inschrijving.

In 2016 zijn er 14 leden overleden, hebben er 16 leden bedankt en zijn er 9 leden uit het ledenbestand gehaald vanwege het niet betalen van de contributie.

Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Alblasterdam
Tel. 078-6913515
E-mail:
veteranen26706@ziggo.nl
Soc. Comm. I: Vacant
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

65-jarig huwelijk

Op 1 november 2016 vierden de heer en mevrouw Van Zielst uit Dirksland hun Blijjanten huwelijksfeest.

Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.



60-jarig huwelijk

Op 21 december 2016 vierden de heer en mevrouw Lansink uit Alblasterdam hun Diamanten

huwelijksfeest. Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

Reünie

De op 10 november 2016 gehouden reünie op de Van Ghentkazerne te Rotterdam was een groot succes.

De voorzitter mocht ruim 90 deelnemers welkom heten waaronder twee bijzondere gasten t.w. Leen Noordzij (voorzitter van VOMI Nederland) en kolonel Ludy de Vos (directeur van het Veteraneninstituut).

Onze reünie werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het VFONDS.



Algemene Ledenvergadering 2017

Deze zal plaatsvinden op dinsdag 18 april 2017. Locatie: Gebouw Rehoboth, Poeldijksepad 1, 2675 CL Honselersdijk. Het bestuur ontvangt u graag vanaf 10.30 uur, de vergadering begint om 11.00 uur. In de pauze serveren wij een kopje soep met een broodje. De agenda en de overige vergaderstukken worden u op verzoek toegezonden. U kunt deze stukken opvragen bij de secretaris. U komt toch ook?

Herdenking Indië Monument Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert donderdag 7 september 2017 de Jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen. De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië Monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken. Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.

Evenementen 2017

Landmachtdagen 12 en 13 mei verspreid over Nederland tijdens publieksevenementen.

Veteranendag Koninklijke Marine 22 juni Den Helder.

Marinedagen 24 en 25 juni Den Helder.

Nederlandse Veteranendag 24 juni Den Haag.

Nationale Indië-herdenking 2 september Roermond.

Veteranendag Koninklijke Luchtmacht 27 september Eindhoven.

Veteranendag Koninklijke Marechaussee 6 oktober Apeldoorn.

Er zijn in 2017 **geen** Luchtmachtdagen.

Seniorenhulp Nederland
Meer dan alleen verhuizen...

BEL: 010 - 8882215

 Senioren- verhuizing Volledig verzorgd	 Woning- ontruiming Haar- en koopwoning	 Schilder- en kluswerk Stofferen en behangen	 Spoed- oplevering Binnen 7 dagen leeg	
---	--	---	---	--

www.seniorenhulp.com

SOBAT

SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
Wij P.J. Patst
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
tel. 0561-688772
mobiel 06-15100579
E: vomi-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
Budgethouder FSZ**
Theo H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel. 071-5416936
E-mail:
Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
Ger de Jong
Rozenlaan 41
2995 AS Heerjansdam
Tel. 078-6771902



SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen
Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
tel. 0516-49 19 53
f.vandreumel@outlook.com

Noord-Brabant West
P.N. Wollen
Beukenlaan 35
4731 CD Oudenbosch
tel. 0165-31 28 16
pnwollen@kpnmail.nl

Friesland
Hans N. Blom
Tjake v.d. Walstraat 44
8723 CA Koudum
tel. 0514-52 21 07

Limburg
H.A.M. van Haeff
Post. Slassenstraat 44
5921 CV Vento
tel. 077-3822592
hermanvanhaeff@online.nl

VOMI Binnenland
Wij P.J. Patst
Stellingenweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
tel. 0561-68 87 72/
06-15100579
vomi-soccom@kpnmail.nl

Zuid-Holland
W.A.J.K. (Wim) Roza
Heemstrastraat 9
3131 VG Vlaardingen
tel. 010-4340970
w.roza2@kpnplanet.nl

Noord-Brabant Oost
J. van der Ham
Tilburgseweg 39
5081 XH Hilvarenbeek
tel. 013-5400278
jvdham@veteranen.nl

Noord-Holland
Nico Bsaan
Molenwerfslaan 58
2103 TE Heerhooft
tel. 023-5283997
nbsaan@kpnmail.nl

Zeeland
Marcel J. Boogaard
Van Raaijstraat 97
4384 GD Vlissingen
tel. 0118-418641
papua@zeelandnet.nl

Regio Overijssel
De heer J. Oldenbeuving
tel. 0572-368947

De Veluwe
J.G. (John) Muller
Groenevalstraat 115
3882 XE Putten
tel. 0341-845264
j.muller793@upcmail.nl

Regio Utrecht's Gooi
De heer A. Mouwen
tel. 030-8951179

FONDS SOCIALE ZORG

Budgethouder Theo H.A. Rump; adres zie boven

Postzegels
J. Hoevelaken
Weerdestein 175
6714 CN Ede
Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul P.G. Gommers
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231
E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede, Tel. 0318-614557.
De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
VOMI kruidenbitter	€ 10,00	voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Theo Rump, Albatrosstraat 14, 2352 EG Leiderdorp, tel 071-5416936.

Via @mail: theorump@gmail.com

Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1518 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:

Naam	Voort	Woonplaats	Onderdeel
Bogaard,	M.	Gorinchem	Marbrig
Bouma,	H.S.	Leeuwarden	Marbrig
Bouten,	P.M.G.	Venlo	45 RVA VD AHK
Endeveld,	Ch.H.	Voorschoten	3 GRJ
Faber,	A.	Amersfoort	3 Esk 1 Reg HvB
Fens,	C.F.	Prinsenbeek	413 BI/6-3 RI
Frankvoort,	K.J.	Amsterdam	NNG 59-60
Gastel-Valkenburg, van Mw.	C.P.M.	Bergen op Zoom	
Geistdorfer,	O.E.	Amsterdam	?
Geus, de	C.	Herklingen	436 BI/7-3 RI
Golverdingen,	J.	Gorinchem	4 ENM BEL Genie
Herrebout,	J.D.	Schoondijkje	4-3 RI
Heyboer,	C.J.	Ridderkerk	411 BI/6 GRG
Hoosemans,	L.	Breda	6-8 RI
Jonquiere,	A.S.	Heemstede	2-4 RI
Joppen,	J.M.	Swalmen	4-11 RI
Kager,	J.G.	Amstelveen	41 ZVE
Kiers,	B.	Hoogeveen	?
Kleij, van de	L.	Den Haag	?
Korstanje,	J.M.	Krabbendijkje	4 RS
Kort, de	H.	Moergestel	4-7 RI
Kremer,	H.	Hardenberg	?
Lange, de	A.	Tholen	KLu
Lichtenberg,	J.	Maastricht	3-2-5 RI
Lieder,	K.W.	Gouda	Reg van Heutsz
Maas,	P.J.	Kloosterzande	425 BI/6-5 RI
Mennes,	S.	Groningen	?
Naalden,	P.M.	Udenhout	4-1 RATA
Okkema,	D.	Wommels	4-1 RI
Plantinga-Gjaltema, Mw.	J.	Schalsum	
Remunt, van	F.	Udenhout	5-7 RI
Rotte,	W.	Zierikzee	4-3 RI
Schaaf,	B.	Zoetermeer	3 AAT
Seinstra,	A.G.	Rijnsburg	5-8 RI
Siebeling,	L.	Giessenburg	2 Verk Reg
Smits,	H.J.	Rotterdam	LSK
Smulders,	L.J.	Arnhem	Bronzen Kruis
Soethout,	C.	Nunspeet	Veidart
Steur, de	J.G.M.	Den Haag	?
Straalen, van	K.D.C.	Zoetermeer	1-4 RI
Timmermans,	A.J.A.	Roosendaal	NNG LLua
Wijngaard, van den	P.H.J.	Tilburg	1-8 RVA

Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.

sociale
VOM

SOBAT

Nieuwe Leden

Naam

Dijk van J.M.

Woonplaats

Dordrecht

Onderdeel

104 Hrstele

Invfonds
investeert in
VREDE

Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accomoderen.
- ★ Met onderstaande contactpersonen kunt u uw wensen bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accomodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marieke Potappel
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 552 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: David Mammen
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Ronnie Reumer
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Baken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer: Ad Mullwijk
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Frank van Dekken
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 065

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Aart Werkman
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

Veteranenhotels

voor jong en oud

Meer informatie over onze hotels of andere aanbiedingen kunt u vinden op onze website: www.veteranenhotels.nl



Hotel De Foreesten (NL) ****

Midden in het groene hart van de Veluwe, aan de rand van het pittoreske dorpje Vierhouten, ligt 4* Hotel de Foreesten. Een aanrader voor wie op zoek naar rust is en van een natuurlijke omgeving wil genieten. De vele wandel- en fietsroutes voeren u langs uitgestrekte heidevelden en bossen en schilderachtige dorpjes. Bij terugkomst kunt u heerlijk nagenieten met een kop koffie bij de openhaard in onze brasserie of in de jacuzzi.

Gortelsawag 6 • 8076 PS • Vierhouten • T: 0577-411323 • www.foreesten.nl



Hotel Eurotel Atlas (NL) ***

Is door de Nederlandse Hotel Classificatie geclassificeerd met drie sterren. Het hotel is gevestigd in het centrum van het gezellige en toeristische Valkenburg. Vanuit het hotel loopt u zo het warme hart van Valkenburg in met zijn winkelstraatjes, monumenten en musea en uiteraard kunt u hier volop genieten van de welbekende Limburgse vlaai.

Nieuweweg 7 • 6301 ES • Valkenburg • T: 043-6015341 • www.atlshotels.nl



Hotel De Oringer Marke (NL) ***

Gelegen aan de brink in het dorp Odoorn is De Oringer Marke een ideaal uitgangspunt voor mooie fiets- en wandeltochten door de prachtige natuur van Drenthe. Het hotel bevindt zich bovendien op slechts zeven kilometer afstand van Emmen met zijn beroemde dierenpark. Uitstapjes naar museumdorp Orvelte, Bourtonge, Westerbork en het hunebedcentrum in Borger liggen op steenworp afstand.

Hoofdstraat 9 • 7873 BB • Odoorn • T: 0591-519000 • www.deoringermarke.nl



Hotel Panoramablick (D) ***

Hotel Panoramablick ligt op één van de mooiste en rustigste plekjes van 't Sauerland, in het bergdorpje Wildewiese. Panoramablick is de ideale uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietstochten of u kunt een bezoek brengen aan o.a. het vakwerkstadje Soest en de druipsteengrotten. In de winter, als er sneeuw ligt, kunt u skiën, langlaufen of rodelen vanuit het hotel.

Wildewiese 10 • 59846 Sundern-Wildewiese • T: 0049-|0|2395 1313 • www.hotelpanoramablick.nl

5-daags All Inclusive midweek arrangement

- 4 x logies in 2-persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 x lunchpakket
- 4 x 3-gangen diner
- **GRATIS** consumpties van 18.00 tot 23.00 uur
incl. binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap

van maandag tot vrijdag
in één van deze
veteranenhotels

van
~~€ 231,-~~
€ 195,-

p.p. in winterseizoen
van oktober t/m mei
incl. toeristenbelasting

In het zomerseizoen (juni t/m september) is dit arrangement voor
veteranen € 229,- normaal € 258,- p.p. (exclusief toeristenbelasting)

Bij ons betaalt u **GEEN RESERVERINGSKOSTEN!**

Van elk geboekt veteranenarrangement gaat 10 euro naar een fonds voor veteranenactiviteiten zoals nadeloos ondersteuning en de jaarlijkse veteranencruise voor gewonde veteranen!



in samenwerking met
veteraneninstituut