

32ste jaargang • nummer 171 • april 2017

SOBAT



V O M I





BTR REIZEN

Ruime keuze aan betaalbare vakantie-reizen

All Inclusive Hotels AUTOVAKANTIES BUS EXCURSIEVAKANTIES 2017

Populair bij vele Veteranen en oud Militairen zijn de Soldiers and Veterans Hotels, maar in middels ook de All Inclusive Hotels vakanties van BTR Reizen.

BTR Reizen beschikt het gehele jaar over zo'n 35 gastvrij All Inclusive Hotels gelegen op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland, waar u dagelijks volop kunt genieten van een 'All Inclusive' vakantie. Naast deze bekende All Inclusive autovakanties organiseert BTR Reizen nu ook All Inclusive Bus excursie-vakanties. U reist per luxe touringcar naar één van de door ons geselecteerde hotels.

De chauffeur kent de streek op zijn duimpje en neemt u mee voor leuke excursies waarbij de entree gelden veelal bij de reis zijn inbegrepen.

Interesse in één van deze mooie All Inclusive vakanties, zie www.BTRreizen.nl of bel 055 - 5059500 voor gratis folder.

BTR Reizen biedt alle Veteranen 10% korting op All Inclusive Autovakanties en Busreizen 2017. niet in combinatie met andere aanbiedingen en acties

Relaxed op vakantie met de All Inclusive BTR Reizen Bus excursievakanties

5 dg. All Inclusive Hotel Op de Boud * Valkenburg / Zuid-Limburg**
van 17 t/m 21 april & 31 juli t/m 4 aug. 2017 van € 388,- nu vanaf € 349,- p.p.

5 dg. All Inclusive Hotel Gaasterland * Rijs / Friesland**
van 24 t/m 28 april & 7 t/ 11 aug. & 25 t/m 29 sept. 2017 van € 388,- nu vanaf € 349,- p.p.

5 dg. All Inclusive Hotel Der Jägerhof * Teutoburgerwald / Duitsland**
van 3 t/m 7 juli & 7 t/m 11 aug. 2017 van € 399,- nu vanaf € 359,- p.p.

7 dg. Halfpension naar Hotel Briem Westendorf / Brixental / Tirol / Oostenrijk
van 2 t/m 8 juli & 27 aug. t/m 2 sept. 2017 van € 498,- nu vanaf € 448,- p.p.



Een greep uit de vele All Inclusive Hotels - Mid-week al vanaf € 175,- p.p.



va. € 214,- p.p.



va. € 229,- p.p.



va. € 199,- p.p.



okt. - mrt.
vr. t/m ma.
va. € 143,- p.p.



va. € 235,- p.p.



va. € 175,- p.p.



va. € 189,- p.p.



va. € 214,- p.p.



BTR REIZEN



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL





BTR REIZEN

Ruime keuze aan betaalbare vakantie-reizen

Riviercruises 2017 met MS Lale Andersen ****

BTR Reizen heeft voor de groeiende vraag aan riviercruisevakanties het MS Lale Andersen ingelijfd. De Lale Andersen is een middel groot schip uit de jaren negentig en is in 2011 geheel gerenoveerd met een aantal luxe hutten met Frans balkon. Daarnaast is het in de winter 2017 opnieuw aangepast en gerestyled. Aan boord heerst er altijd een gezellige en intieme sfeer, terwijl u kunt genieten van een goede verzorging, uitstekende service en van modern comfort.

U treft er een mooi entree met receptie en shop, gezellige bar en salon met panoramische ruiten, sfeervol restaurant en een mooi zonnedeck. De Lale Andersen heeft comfortabele hutten met modern comfort en stoelliften naar de verschillende dekken.

Boek één van de mooie riviercruises bij BTR Reizen met het MS Lale Andersen en profiteer van de 10% Veteranen korting. Laat u meenemen voor een prachtige vaarvakantie en ervaar de geweldige service en heerlijke verzorging aan boord

**BTR Reizen biedt alle Veteranen
10% korting op alle Riviercruises
2017 met MS Lale Andersen.**

niet in combinatie met andere aanbiedingen en acties

8 dg. Wijnstadjes langs de Rijn en Moezel
van 15 t/m 22 mei 2017 van € 621,- nu vanaf € 559,- p.p.

7 dg. Drie rivieren Rijn, Neckar en Moezel
van 5 t/m 11 juni 2017 van € 610,- nu vanaf € 549,- p.p.

8 dg. Het mooiste van Nederland
van 15 t/m 22 juli 2017 van € 675,- nu vanaf € 608,- p.p.

8 dg. Rijn en Moezel cruise naar Bernkastel
van 22 t/m 29 juli 2017 van € 675,- nu vanaf € 608,- p.p.

6 dg. Rijn-cruise: Rhein in Flammen
van 15 t/m 20 sept. 2017 van € 484,- nu vanaf € 436,- p.p.

6 dg. Foestercruise met vuurwerk in Boppard
van 20 t/m 25 sept. 2017 van € 484,- nu vanaf € 436,- p.p.

4 dg. Duitse Kerstmarkten-cruise
van 14 t/m 17 dec. 2017 van € 272,- nu vanaf € 245,- p.p.

8 dagen Kerstcruise over de Rijn
van 20 t/m 27 dec. 2017 van € 692,- nu vanaf € 623,- p.p.


Geheel exclusief voor
BTR Reizen gereserveerd



BTR REIZEN



055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.

Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
T. de Hoogstraat 6
6181 DH Elstou
Tel. 045-4360507
E-mail:
l.noordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 65
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
kjaosorke@live.nl

1e Penningmeester
A. Lujendijk
Voedijk 475
2995 BE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail:
aem.lujendijk@gps.nl
Banknummer
NL49 RABO 0180 4201 45
of
NL92 INGB 0004 2395 98
t.n.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e Penningmeester
P. Bergman, Smeetsjeshof-
straat 11, 6005 SC Weert
Tel. 0485-564641/
06-12202692. E-mail:
pbergman46@online.nl

Vz./secr. Soc. Coorn.
W.F.J. Palist
Stellingensweg 104
8475 EJ Nijeholtpade
Tel. 0861-688772
Mobiel: 06-15100579
E-mail:
vomi-soccom@hpomail.nl

Vice-vz./Budgethouder
Th.H.A. Ramp
Albatrosstraat 14
2352 EX Leiderdorp
Tel: 071-5416036
E-mail:
Theorump@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland
A.M. Mol
De Wijkboorn 9
8332 JT Steenswijk
Tel. 0521-512095
E-mail:
a.m.mol@online.nl

Ereliden
R. Grit, J.N. Blom,
G. de Jong,
P.J.F. Smoorenburg,
G.C. Meunisse

Leden van Verdienste

T.J. Gaasbeek, A.M. vd. Vis - Bloem,
J. Oldenboering, P.N. Welten,
J. vd. Ham, H.H.M. Hoegjen,
F.W. Ruyvenhoven, A.W. Schotten, J. Rijkbe,
G.M. Nattekaas-Determan, P.J. Nattekaas,
K.J. Orsel, W.A.L.K. Raza, J. Hoevelaken

Doelstellingen Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI-NL)

De vereniging heeft ten doel

- Het behartigen van de kloffe, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het bijwonen en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL, bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden
C.W.M. Bredel, Commandeur van Administratie bd
Dr. W.A. Broeder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd
J.H. de Blyen, Luitenant-generaal der Infanterie bd
Prof. dr. R.A.C. Holsbergen, Emeritus hoogleraar

Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Determan
Aanstelpad 17
5181 EA Rozenburg
e-mail: vomicla@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Ramp (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur E. Falck
De Bongerd 94
5345 JW Oss
Mobiel: 06-54974053
E-mail: efalck@xs4all.nl

Fotobewerking/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)
Adventies K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat: Lentegroeten.

Dranki Zaksman, Zwolle

Sluitingsdatum inzenden kopij:
nummer 172 21-04-2017

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Van de Voorzitter

Ogenscheinlijk was het rustig binnen onze vereniging sinds het verschijnen van het februarinummer van de "SOBAT". Er is toch het nodige gebeurd dat van belang is voor onze leden.

Op 2 december 2016 maakte het kabinet bekend dat er voldoende aanleiding is voor een breed opgezet onafhankelijk onderzoek naar de context van het geweldsgebruik in de periode van de dekolonisatie 1945-1950 in het voormalig Nederlands Oost Indië (vm. NOI). Zij is, in tegenstelling tot een eerdere poging in 2012, nu wel bereid om een subsidie van 4,1 miljoen euro toe te kennen aan de onderzoeksinstituten Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD). Dit onderzoek zal 4 jaar in beslag nemen en de voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. Het onderzoek zelf door de drie instituten zal op 1 september a.s. aanvangen en omvat naast een synthese een negental deelstudies. Doel van het onderzoek is om antwoorden te vinden op vragen over de aard, omvang en oorzaken van structureel grensoverschrijdend geweld in het vm. NOI, beschouwd in een brede politieke, sociale en internationale context.

Op 23 februari jl. heeft het kabinet in een brief de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geïnformeerd over de onderzoeksopzet en over de kosten.

Het onderzoeksprogramma is door de 3 instituten vanuit een breed perspectief opgezet met een integrale benadering waarbij er aandacht is voor de samenhang der gebeurtenissen in Nederland en het vm. NOI, in de context van de naoorlogse dekolonisatie. Deelonderzoeken zullen ingaan op de geweldsspiraal in de Bersiap periode, het militair en justitieel beleid en handelen rondom grensoverschrijdend beleid, de vergelijking van gebruik van geweld in het vm. NOI en van dat door verschillende andere landen in hun dekolonisatie oorlog(en), de ontwikkelingen die geweld in verschillende regio's in het vm. NOI bevorderden of matigden, guerrilla en counter guerrilla oorlogvoering in relatie tot de toepassing van geweld door beide zijden en de maatschappelijke nasleep waarbij de terugkeer, overkomst en maatschappelijke integratie van militairen en andere repatrianten in Nederland en o.a. de zelforganisatie van veteranen en het veteranenbeleid onder de loep genomen zullen worden.

Meer dan voorheen zullen buitenlandse bronnen worden geraadpleegd en zal internationaal worden samengewerkt, o.a. met Australië, UK, USA (m.n. de VN) en Indonesië. Daartoe zal een Internationaal Wetenschappelijke Adviesgroep worden ingesteld.

Om de stem van zowel Nederlandse als Indonesische getuigen te laten doorklinken, kunnen burgers, inbegrepen slachtoffers van de Bersiap, en militairen/veteranen zowel schriftelijk (zgn. egodocumenten), met beeldmateriaal (foto, film) als mondeling hun ervaringen delen met de onderzoekers. Als u een bijdrage wilt leveren, kan dat via de website getuigen@ind45-50.nl en voor meer informatie kunt u terecht op de website <http://www.ind45-50.org/en/home>

Wetenswaard is verder dat Igen b.d. Mart de Kruijff zijn kennis van guerrilla/counter guerrilla zal inbrengen in een op te richten specialistengroep en dat er verder een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland met vertegenwoordigers van organisaties en instellingen op het terrein van herdenken en herinneren komt. Als representant van het Veteranen Platform zal ik in deze klankbordgroep de veteranen in het algemeen en de Indië veteranen in het bijzonder vertegenwoordigen.

Al met al lijkt het erop dat voldoende waarborgen zijn ingebouwd dat dit brede onderzoek een minder eenzijdig beeld over door Nederlandse militairen toegepast grensoverschrijdend geweld zal opleveren dan wij tot nu toe hebben ervaren.

*Uw voorzitter,
Leen Noordzij*

Bevrijdingsdefilé Wageningen 2017

Het aantal VOMI-leden dat zich heeft aangemeld om tijdens het Bevrijdingsdefilé Wageningen 2017 in een VOMI-detachement te willen meelopen, heeft helaas **NIET** het vereiste minimum aantal van 20 deelnemers opgeleverd.

Hierdoor zal er **GEEN** detachement van VOMI Nederland deelnemen aan het Bevrijdingsdefilé Wageningen 2017.

Wel zullen 23 VOMI-leden -die zich hiervoor hebben opgegeven- op historische

militaire voertuigen in het defilé meerijden.



WAGENINGEN 45
NATIONAAL COMITÉ BEVRIJDINGSDEFILÉ

Inschrijvingsprocedure Nederlandse Veteranendag 2017

Evenals vorig jaar zullen **ALLE veteranen** die op de Nederlandse Veteranendag willen meelopen in het defilé of willen meerijden in het defilé met een (historisch) militair voertuig of een tribuneplaats willen langs de defiléroute **digitaal** moeten inschrijven via de website van het Veteraneninstituut 'Mijn VI'.

Hiermee wordt een efficiëntere wijze van inschrijving bewerkstelligd en worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Bovendien kan nu alles geautomatiseerd worden verwerkt, hetgeen veel werk en tijd bespaart en voor de verenigingen ook minder kosten genereert.

Ook **VOMI-leden** die in het VOMI-detachement willen meelopen in het defilé of willen meerijden in het defilé met een (historisch) militair voertuig of een tribuneplaats willen langs de defiléroute moeten derhalve **digitaal** inschrijven.

Voor wat betreft het lopen in een VOMI-detachement geldt onverkort het gestelde op pagina 20 van 'SOBAT' december 2016, nl. dat er zich minimaal 20 deelnemers voor het defilé moeten aanmelden, die ook voldoen aan de daarvoor geldende fysieke eisen.

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 februari 2017 tot uiterlijk 1 mei 2017.

Om in te schrijven: Ga naar www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen >> 'Mijn VI'.

'Mijn VI' is een speciaal beveiligd deel van de VI-website waar veteranen digitaal de dienstverlening kunnen regelen met het VI.

Indien u **NIET** beschikt over internet, kunt u om in te schrijven ook bellen naar het Veteranenloket (tel. 088-3340000) van het Veteraneninstituut.

Benoeming tot Ere lid van VOMI Nederland

Tijdens de Jaarvergadering 2017 van VOMI Zeeland op 15 maart jl. te Goes in Hotel Van der Valk werd bijzondere aandacht geschonken aan het 50-jarig bestaan van VOMI Zeeland.

Tijdens deze vergadering is **de heer G.C. Meeuwse** (sinds de oprichting van de vereniging VOMI Zeeland vicevoorzitter en 2e secretaris van deze vereniging) bij bevordering benoemd tot **Ere lid van VOMI Nederland** vanwege zijn vele en belangrijke diensten voor de vereniging. De heer Meeuwse was eerder op 23 maart 2010 al benoemd tot Lid van Verdienste van VOMI Nederland.

Namens het bestuur van VOMI Nederland mocht de secretaris (de heer K.J. Orsel) hem op 15 maart jl. de daarbij behorende draagspeld, oorkonde en plaquette uitreiken.



De vergeten oorlog (deel 4 en slot)

'Indië' is er eigenlijk altijd, vaag op de achtergrond. Dooitze's lievelingsgerecht is nasi-goreng, dat komt zeker eens per week op tafel en als het gezin eens uit eten gaat, is het steevast naar de Chinees voor een goede nasi-goreng. Zijn oudste dochter, die vaak bij hem in de bakkerij rondscharrelt en ook al jong de handen uit de mouwen leert steken, kan niet

genoeg krijgen van het verhaal 'van het vrouwtje in Indië'. Dan vertelt hij opnieuw, met een glimlach op z'n gezicht, dat hij een keer op patrouille was met een paar soldaten, in een rustig gebied. Dat ze in een kampong een praatje maakten met een paar inlanders en dat er toen een oud vrouwtje was, tanig en mager, dat in ruil voor een paar sigaretten

graag de hand wilde lezen van de Nederlandse soldaten. Hij had dat geestig gevonden en haar een paar sigaretten toegestoken. Het vrouwtje had hem daarop gevraagd of hij een tintah had, een verloofde. Ja, had hij gezegd, waarna zij had gezegd terwijl ze zijn handpalm bestudeerde, dat hij die terug zou zien, dat ze zouden trouwen en dat hij vader van twee



Dooitze in Indië

kinderen zou worden. Voor nog een paar extra sigaretten wilde ze ook nog wel vertellen hoe oud hij zou worden. Dat was drie-en-tachtig, of had ze toch tachtig gezegd? Later wist hij dat niet meer precies.

Na zijn veertigste beginnen de nachtmerries. Dan wordt hij soms zwetend wakker, vaak doordat Klaske hem wakker maakt en hem uit de jungle haalt, uit een hinderlaag of uit een in brand geschoten kampong waar kinderen gillend omkomen in het vuur. Hij weet niet wat hij eraan kan doen, behalve hard werken en zijn kiezen op elkaar houden. Dat in het publieke debat de politionele acties, **deze vergeten oorlog**, steeds in een kwaad daglicht worden gesteld, dragen niet bij aan zijn gemoedsrust. Fel verzet hij zich tegen de opvatting dat de Nederlandse soldaten daar niet hadden moeten zijn en alleen maar wandaden hebben begaan. Het frustrereert hem enorm dat er in Nederland geen genuanceerd debat over gevoerd kan worden. Hij kan nog precies uitleggen wat de opdracht was aan de Nederlandse soldaten en wat ze gedaan hebben in Nederlands-Indië, maar er lijkt niemand meer te zijn die dat wil horen. De Nederlandse regering laat het afweten, ledere keer opnieuw. Dat steekt nog het meest.

Op zijn drie-en-vijftigste gaat het bijna mis. Hij wordt onwel achter het stuur, later blijkt hij aanvallen van hyperventilatie te hebben. Het eeuwige beulen in de bakkerij wordt hem te zwaar. Hij heeft mazzel en kan aan de slag als vertegenwoordiger in bakkerijmachines. Dat is een klusje naar zijn zin en dat doet hij een aantal jaren met veel plezier. Dan gaat het wel echt mis. Hoe het kon, zal hij nooit weten, maar op een provinciale weg in Noord-Holland komt hij frontaal in botsing met een tegenligger. De andere chauffeur komt daarbij om het leven. Wonder boven wonder overleeft Dooitze dit ongeluk, al is hij zwaar gewond. Hij zal daarna



Dooitze in Indië

nooit meer gewoon kunnen lopen en zijn arbeidzame leven is ten einde. Hij kan met vervroegd pensioen.

Daardoor is hij in de gelegenheid deel te nemen aan reünies. In toenemende mate zoekt Dooitze daar de troost (de erkenning die hij zijn leven lang al mist) en vindt hij een luisterend oor. De andere oud-Indiëgangers hebben immers aan een half woord genoeg. Klaske gaat mee, zij kent intussen alle verhalen over Indië bijna net zo goed als hijzelf, zij kan Dooitze helpen als hij soms even niet op een naam of een jaartal komt, zij vult zo nodig zijn zinnen aan.

Zijn oude droom, om zijn geliefde Indië nog eens terug te zien, wordt door zijn pensioenering ook realiseerbaar. Al is hij slecht ter been, Klaske en hij schrijven zich in voor een veteranenreis naar Indonesië. Hij kijkt ernaar uit de geuren weer op te snuiven, de sfeer te proeven en eindelijk aan Klaske dit prachtige land te laten zien. Het wordt de reis van zijn leven, een zeer emotioneel weerzien met het land en de bevolking. Zij bezoeken ook de erevelden waar zoveel gesneuvelde kameraden herbegraven zijn, onder wie de geliefde generaal Simon Spoor. Hullend salueteert Dooitze bij het graf van zijn generaal en de tranen blijven

maar stromen terwijl hij langs de graven loopt van zoveel jongens wiens namen hij zich herinnert, zijn veel te jong gestorven kameraden. Waaraan heeft hij het te danken dat hij levend uit deze oorlog kwam?

Als hij tegen de tachtig loopt, gaat zijn gezondheid achteruit. Wanneer hij een keer in het ziekenhuis ligt, alleen op een kamertje aan een Infuus, en door slechte overdrachten van artsen en verpleegkundigen min of meer aan zijn lot is overgelaten, vindt zijn jongste dochter, zelf verpleegkundige, hem daar, hongerig en bijna uitgedroogd. Zij slaat alarm en voor de zoveelste keer krabbelt Dooitze weer op.

Op zijn tachtigste verjaardag, een mooie dag in augustus, maken Klaske en hij 's ochtends wankelend en elkaar goed vasthoudend een dansje op straat, bij het draaiorgel dat de burens voor zijn verjaardag hebben laten aanrukken. 's Middags zijn familie, vrienden en bekenden uitgenodigd op

het strandpaviljoen in Workum. Na de thee vraagt Dooitze het woord. Hij is zenuwachtig en bleek. 'Lieve familie en vrienden', begint hij, 'vandaag ben ik tachtig jaar geworden. Vaker dan eens heb ik gedacht dat ik dat niet zou halen. Maar zoals jullie weten, ben ik oud-Indiëganger en daar in de jungle heeft een oud vrouwtje mij eens de toekomst voorspeld. Natuurlijk geloofde ik haar niet echt, maar ik moet zeggen, wat ze voorspeld heeft, is tot nu toe uitgekomen. Ik ben getrouwd met de vrouw met wie ik toen al verloofd was, zoals ze zei, en ik zou twee kinderen krijgen. En... Hij slikt even. En... dat vrouwtje heeft gezegd dat ik tachtig jaar zou worden...'. Hij neemt een slok van zijn biertje. 'Dus mocht het zo zijn, dat ik jullie vandaag voor het laatst zie...'. Even is er verwarring onder zijn toehoorders. Denkt hij echt dat de dood hem vandaag komt halen?

Zijn oudste dochter staat op en zegt: 'Maar heit, dat vrouwtje heeft vast bedoeld dat je in

elk geval tachtig zou worden! Misschien wel drie-en-tachtig!' Dooitze kijkt haar hoopvol aan. 'Ja, dat zou ook kunnen natuurlijk', aarzelt hij nog. Dan vermant hij zich en heft zijn glas. 'In elk geval wil ik jullie laten weten dat ik een goed leven heb gehad. Klaske en ik hebben altijd hard gewerkt, we hebben het goed gehad en we zijn altijd tevreden geweest met ons leven. Op jullie gezondheid!'

Opgelucht staan de aanwezigen op, heffen hun glas en zingen de jarige toe.

In de jaren erna verslechtert Dooitze's gezondheid verder. Klaske verzorgt hem zo goed als zij kan, maar uiteindelijk in oktober 2009 beslist hij dat het zo goed is. Hij voelt dat zijn uur gekomen is en overlijdt in zijn drie-en-tachtigste jaar.

*Workum, maart 2016
Sietske de Boer,
dochter van wijlen
D.A. de Boer*

Seniorenhulp Nederland
Meer dan alleen verhuizen...

BEL: 010 - 8882215

				
Seniorenverhuizing Volledig verzorgd!	Woningontruiming Huur- en koopvoorzorg	Schilder- en kluswerk Stofferen en behangen	Spoedoplevering Binnen 7 dagen leeg	

www.seniorenhulp.com

SAVE THE DATE!

100
JAAR

GRONDGEBONDEN
LUCHTVERDEDIGING

VERENIGD OP DE GROND, DAADKRACHTIG IN DE LUCHT

SYMPOSIUM

19 MEI

REUNIE

20 MEI

BOEK

VANAF MEI

www.100jaarluichtverdediging.nl



Interesse in het nieuwe
boek? Laat je informeren
via de website!



vfonds
VREDE

KONGSBERG

Gemeente Venray

www.100jaarluichtverdediging.nl

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 24)



R.J. de Rijk

Het was reeds 12.40 uur toen ik in de machinekamer kwam en ik had de slaappleaats van Alex al gauw gevonden. Patti stak zijn hand op en wenste mij welterusten. Er lag een oude groene dubbelgevouwen deken van de KNIL op de schone ijzeren vloer met een 'bantal' als hoofdkussen. Ik ging op mijn rug liggen en voelde de zeelucht via de windvangers in de patrijspoorten naar beneden komen en merkte toen pas dat ik moe en nat bezweet was. Dat laatste zal wel droog zijn als ik wakker word, dacht ik, en die vermoeidheid trekt vanzelf wel weg. De beide motoren gaven een monotone geluid en Alex had gelijk, want ik hoorde het gekakel van de anderen niet meer. De olielucht van de machinekamer werd ruimschoots gecompenseerd door verschillende windvangers die naast de verkoelende wind ook het ruisen van de zee naar binnen voerden. Ik lag alle gebeurtenissen nog eens te overdenken die als een film aan mijn geestesoog voorbij trokken. Onze verzetsgroep had het goed getroffen met de militairen van het KNIL-detachement. Allemaal stuk voor stuk prachtkerels die je volkomen kon vertrouwen. De samenwerking aan boord, het alert zijn op alle situaties, het in de gaten houden van de oorspronkelijke bemanning en de drie hoofdagenten en de saamhorigheid en de zorg die iedereen voor elkaar had, kortom, het sociale aspect van een homogene Ambonese gemeenschap kwam hier aan boord duidelijk tot uiting. Met deze karakters kun je elke strijd winnen. Ik voelde mij langzaam wegzakken in een oceaan van monotone rust, waarbij ik elke zuiger van onze dieselmotoren als soldaatjes heen en weer hoorde marcheren, op weg naar hun doelgebied. Ik draaide mij



Ms KOALA's

op mijn zij met mijn gezicht naar de scheepswand, snoof de zeelucht op en viel in slaap.

Vull weer

"Captain, Captain!" "Jaaa", hoorde ik mijzelf met schorre stem zeggen. Het was Patti de machinist die mij had geroepen en hij zei: "Het is half acht en u moet eerst nog wat eten voor u naar de brug gaat". "Oké oké, dank je wel kerel", zei ik. "Is alles in orde aan dek Patti?" vroeg ik hem boven het geluid van de motoren uit. "Soedah berrès (alles goed) Captain, alleen meer wind en delning en er zijn er al die wat last hebben van zeeziekte", zei hij met een flauwe glimlach. Ik stond op en maakte eerst mijn tempatje in orde, zodat Alex ook weer lekker kon slapen. Ik ging naar dek en bemerkte dat ik weer lekker droog was geworden. Het was reeds donker, maar ik kon toch een flinke golfslag waarnemen toen ik over de reling keek. Ook de wind was aangewakkerd en bij elkaar

waren dat oorzaken van een flinke delning én zeeziekte. Ik ging eerst even naar mijn vrouw die in het HDC op de bank lag en ook een beetje last had van zeeziekte. Ze lag in het duister en had alleen maar een beetje droge rijst met een snufje zout gegeten en Thomas had haar een beetje melk gegeven in plaats van koffie, "want dat laatste zou haar maag irriteren", had hij gezegd.

"Thomas is erg bezorgd voor mij hoor Rich en ik heb van hem ook nog een extra deken gekregen en een bakje om eventueel in te kunnen spugen als het nodig is", zei ze. De vier kinderen en de dames Solisa, Wattimena en Lelhitoe hielden haar gezelschap. Mevrouw Kauwert was ook zeeziek geworden en is naar haar hond gegaan in ruim -1-, dat ook de verblijfplaats is van de oorspronkelijke bemanning (die nog nergens last van had) en de drie hoofdagenten. Ik ging weer gauw aan dek waar Oom Sapoelette mij stond op te

wachten: "Mevrouw Matulesy heeft uw eten al warm, ga maar gauw", zei hij. Toen ik in de kombuis kwam waar een batterij voldoende licht gaf, schepte mevrouw Matulesy mijn eten op.

Warme witte rijst met sambaltrassie van comedbeef met gebakken uitjes en dendeng. Ik bedankte haar voor haar goede zorgen en voor het smakelijke eten dat zij wist klaar te maken en dat deed haar genoegen. Ik ging even gezellig naar mijn vrouw in het HDC-dek om te eten maar zij kon niet tegen de etenslucht! Ik ging toen maar boven aan het trapje zitten. Het was gezellig druk daar binnen en Thomas had inmiddels ook voor een kaarsverlichting gezorgd. Tijdens het eten leerde ik ook de vier kinderen beter kennen. Twee kinderen van Matulesy: Christiaan van 10 jaar en Greetje van 6 jaar, een kind van Wattimena: Frans van 8 jaar en een kind van Leihitoe: Floortje van 7 jaar. Ze zaten op een deken op de houten vloer naar mij te kijken (hoe kan het anders!) en vergaten hun pinda's te pellen waar ze

mee bezig waren toen ik binnen kwam. Toen ik met eten klaar was zei ik: "Tjonge-tjonge, wat was dát lekker zeg", en ik wreef eerst over mijn buik en gaf er toen een klap op. Ik maakte nog wat grapjes en dat vonden ze prachtig en ze waren nog aan het lachen toen ik het HDC verliet op weg naar de brug. Het was bijna 20.00 uur toen ik op de brug aankwam en Alex tegen mij zei: "En Rich, goed geslapen zeker, want wij hebben jou hier helemaal horen snurken!" Hij gaf mij lachend een klap op mijn schouder. "Nou, dat is inderdaad een goed plaatsje want ik heb aan één stuk doorgeslapen, maar dat snurken kun je niet bewijzen", zei ik lachend. "Nou, dan is het zeker de motor geweest", zei hij. Solisa kwam de trap op om Tahamata aan het roer af te lossen en Manuhutu ging naar de machinekamer om Patti af te lossen. Daarmee was het wisselen van de wacht voltooid en gingen Alex en ik even naar onze commandohut om het journaal door te nemen. Ik stelde Alex toen voor om de hoofdschakelaar

in de machinekamer van de binnenverlichting aan te zetten. Dan is het niet meer nodig dat iemand met kaarsjes gaat zitten knoeien. Alle ruimten en dekbergingen zouden dan verlicht kunnen worden en is er geen verlichting nodig, dan kunnen ze het zelf uitschakelen. En bij het geringste onraad kunnen wij de hoofdschakelaar weer uitzetten. Bovendien is het geflits over het dek van de batterijen eerder op afstand door de scheepvaart te zien dan de normale binnenverlichting, terwijl alle patrijspoorten met poetslappen of iets dergelijks afgeschermd kunnen worden. Dat voorstel vond een goed onthaal bij iedereen. Matulesy gaf aan zijn militairen opdracht om hun batterijen niet meer bovendecks te gebruiken. Alex ging meteen even naar de machinekamer en liet Patti, die nog aanwezig was, de hoofdschakelaar van de binnenverlichting omzetten. Een gejuich steeg op en Thomas verklaarde nu véél betere koffie te kunnen zetten.



Lichtboel/vuurtoren op koraalrif Meindersdroogte in Straat Ball

Toen Alex weer terug kwam in onze hut met verlichting zei ik tegen hem: "Nou Alex, laat mij op de kaart eerst maar een zien waar wij momenteel zijn". Wij pakten de zeekaarten er bij en hij zei: "Jouw koers heb ik aangehouden en ongeveer een uur geleden, dus om 19.00 uur heb ik de koers verlegd op 115° oostzuid ten oost, zoals je hebt opgegeven in het journaal". En hij wees mij aan waar wij op dit moment waren. Wij konden het goed op onze zeekaart zien, want niet alleen in onze commandohut, maar in alle dekbergingen inclusief de kombuis en alle ruimen, kon nu het licht aan- en uitgedraaid worden. Dat was een ongekende luxe. En Alex vervolgde: "Rich, als je nu meegaat naar de brug dan kun je reeds de lichtboei van 'Meindersdroogte' aan bakboord-vooruit zien". Wij gingen naar de brug waar Solisa aan het roer stond met Johan Saherlawan (onze leerling roerganger) naast

hem. Inderdaad konden wij het betreffende lichtbaken zien en ik controleerde gelijk de koers. "Goed op koers Simon", zei ik tegen Solisa, "houden zo". "Al-al Captain", zei hij. Alex en ik gingen weer naar de commandohut om zijn verslag door te nemen en ik zei: "Iedereen gaat mij tegenwoordig 'Captain' noemen. "Nou, dat komt jou eerlijk toe hoor Rich en je moet dat maar accepteren, want zo zien ze jou ook, jij weet hoe alles aangepakt moet worden en jij weet wat er allemaal moet gebeuren aan boord van de KOALA'S en dat heeft iedereen al lang gemerkt. Trouwens, ik ken jou al langer dan vandaag". Ik probeerde nog het een en ander weg te wimpelen en te bagatelliseren, maar toen zei Alex strenger dan ik van hem gewend was: "Rich, laat dit nu zo, ja, anders voelen wij Ambonezen ons zwaar beledigd. Jij bent er één van ons geworden en jij bent onze Captain van de KOALA'S

en daar wil ik dus beslist niets meer over horen, ja, oké?" Ik zei dat het oké was, gaf hem een hand en dankte hem voor het vertrouwen. Hij keek mij aan met een overwinnaarsglimlach op zijn gezicht, toen op datzelfde moment Thomas binnenkwam met de koffie en dat was een welkome versnapering. Ik bedankte hem nog voor de goede zorgen voor mijn vrouw en hij zei: "Ik houd haar wel een beetje in de gaten Captain, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken", en weg was hij weer om zijn koffie uit te delen. Veel bijzonderheden waren er niet, alleen dat door de wind en stroming de deining groter was geworden. Dit was dus het 'onrustige water' dat 'Paatje' bedoelde met "waar de meesten van jullie het wel goed voor de klezen zullen krijgen". Nou, dat begon aardig te kloppen.

Aanvragen faciliteiten voor partners van overleden veteranen

De partner van een overleden Indië- dan wel Nieuw-Guineaveteraan kan zich laten inschrijven in het weduwenbestand bij het Veteraneninstituut.

Men ontvangt dan gratis het blad 'Checkpoint' en men kan ook twee gratis NS vrij-vervoerkaartjes aanvragen.

Stuur daarvoor een mail naar info@veteraneninstituut.nl of bel met 088-3340050 en houd daarbij uw persoonlijke gegevens en de gegevens van de overleden veteraan (naam, registratienummer of geboortedatum) bij de hand.



Familiedag InLuwte 2017



Voor relaties van oorlogsgetroffenen, geüniformeerde geweldsgetroffenen en veteranen vindt op zaterdag 8 april 2017 de jaarlijkse familiedag plaats van de Stichting InLuwte. Plaats van samenkomst is het gebouw van de Basis, Willem van Lanschotlaan 1 te Doorn.

Het programma ziet er als volgt uit:

- 10.00 uur zaal open voor koffie en thee;
- 10.20 uur opening van de dag door Frans Doppegleter, voorzitter van InLuwte, en introductie van Jef Dorpmans, die optreedt als dagvoorzitter en moderator;
- 10.30 uur inleiding door Anita ten Brinke, moeder van de in 2008 in Afghanistan gesneuvelde Jos, over haar verlies en hernieuwde toekomst;
- 10.45 uur korte onderlinge gedachtewisseling;
- 11.00 uur inleiding door Marianne Oostendorp, dochter en zus van drie veteranen (Korea, Libanon en Afghanistan). Zij schreef het boek "Een fles in de aarde", een roman over de invloed van uitzending op het gezin van een militair;
- 11.15 uur korte onderlinge gedachtewisseling;
- 11.30 uur inleiding door luitenant-kolonel drs. Jef van den Dungen, werkzaam bij de Militaire Geestelijke Gezondheid Zorg (MGQZ);
- 11.45 uur korte onderlinge gedachtewisseling;
- 12.00 – 13.00 uur gezamenlijke lunch in het restaurant van de Basis;
- 13.00 uur verdeling van de aanwezigen in twee lotgenootgroepen: -een groep ouders/partners/weduwen gaat in gesprek onder leiding van Marlon van der Spek, trainer/coach van de Basis en -een groep 'tweede generatie' gaat in gesprek onder leiding van Tanja Bleijenberg, die als zelfstandig trainer/coach regelmatig voor de Basis werkt;
- 15.00 uur onderlinge gedachtewisseling en evaluatie;
- 15.20 uur dagsluiting door de voorzitter van InLuwte, Frans Doppegleter;
- 15.30 uur afsluitend drankje/hapje in het restaurant van de Basis;
- 16.00 uur einde van de dag.

Bent u (ex-)relatie (echtgenoot/echtgenote, partner) of gezinslid (vader, moeder, kind, broer, zus) van een oorlogsgetroffene, geüniformeerde geweldsgetroffene of veteraan en zoekt u (h)erkenning? Of wilt u een keer ervaren hoe goed het doet om lotgenoten te treffen en met hen te praten? Kom dan naar deze familiedag. Deelname kost slechts € 6,00 en is inclusief meerdere malen koffie/thee, een uitgebreide lunch en een aangeklede eindborrel. Voor deelname aan deze dag hoeft u géén lid te zijn van de BNMO. Gedurende de dag zal het boek "Een fles in de aarde" te koop zijn voor de speciale dagprijs van (contant) € 15,00.

U kunt zich aanmelden via de link op de website van InLuwte: www.inluwte.nl/agenda of rechtstreeks op:

<https://www.de-basis.nl/page/259/familiedag-inluwte/>

U bent van harte welkom!

inluwte@gmail.com

Indië

Uit mijn dagboek van toen

Deel 10

Zijn commentaar is kort en bondig. "Met dit advies heb ik geen sodemleter te maken. Jij gaat morgen op patrouille. Maak je spullen maar klaar en zorg dat je op tijd vertrekt". Het huilen staat mij nader dan het lachen. Hoe moet dat nu verder? Ik kan nauwelijks lopen, laat staan een tiendaagse patrouille volbrengen. Zo goed en zo kwaad als ik kan, ga ik toch maar aan de slag. Er moet nog van alles geregeld worden voor het vertrek van morgen.

Het is zeven uur in de avond als er op de deur wordt geklopt. Zonder te wachten op antwoord stapt kapitein Bakker naar

binnen en zegt: "Morgenochtend om negen uur meld je je bij dokter Soewatti voor een nader onderzoek. Daarna kom je direct bij mij met de uitslag". Hoewel ik erg blij ben met dit bericht, maak ik me toch een beetje zorgen over de uitslag van het onderzoek. Verbeeld je dat dokter Soewatti tot een andere conclusie komt dan de sergeant verpleger. Dan kan ik het de komende tijd wel schudden.

Om negen uur precies meld ik me bij de dokter. De verpleger is ook aanwezig. Als hij me ziet, geeft hij een knipoog. Dat stelt me in ieder geval een beetje gerust. Het is alsof hij wil zeggen, het komt best

voor elkaar. De uitslag van het onderzoek is duidelijk. Veertien dagen vrijgesteld van patrouille.

Met de brief op zak ga ik naar kapitein Bakker, die me al zit op te wachten. Als hij de uitslag leest, zie ik zijn gezicht betrekken. Het enige dat hij kan uitbrengen is: "Laat korporaal De Jong zich klaarmaken voor patrouille". Geen enkel excuus over zijn optreden tegenover mij en zijn misvatting over mijn slechte toestand. Niets van dit alles. Het zal wel de aard van het beestje zijn, zullen we maar zeggen.

Sjokkend van de pijn ga ik op zoek naar korporaal De Jong. Ik tref hem aan op zijn kamer waar hij een brief zit te schrijven aan zijn vrouw. Als ik hem vertel wat er is gebeurd, raakt hij lichtelijk ontstemd. Erg begrijpelijk natuurlijk. Zit je lekker ontspannen een brief aan je vrouwtje te schrijven, hoor je plotseling dat je op patrouille moet. Om razend van te worden! Gelukkig heb ik alles al geregeld, zodat hij daarvan in ieder geval verlost is. Vanmiddag om drie uur is hij met de groep vertrokken. Zijn vrouw zal nog even op de brief moeten wachten!

Een tiendaagse patrouille

3 juni 1948

Gisteren zijn we teruggekeerd van een tiendaagse patrouille naar het kustgebied in de omgeving van de kampongs Badjo en Siwa. Het eerste dat mij vanmorgen te doen staat, is het schrijven van een patrouilleverslag. Altijd een moeilijk en vervelend karweitje, aangezien je het verslag moet samenstellen uit korte aantekeningen, die je tijdens zo'n patrouille hebt gemaakt. Praktisch de hele dag ben ik met dat rot verslag bezig geweest.



Het oversteken van een sawa tijdens een patrouille



Een Higginsboot

Na het avondeten besluit ik eerst een stukje te gaan wandelen langs de kali in de richting van de kampong. Lekker even alleen zijn. Niet te hoeven praten met anderen. Dat heb ik de afgelopen dagen al genoeg gedaan. Het is een prachtige avond. Sinds gisteren is het gelukkig opgehouden met regenen. Gedurende de afgelopen tien dagen heeft het bijna iedere dag geregend. Ik word nog rillerig als ik er aan terugdenk. Rechts van mij stroomt de kali. Stromen kun je het eigenlijk niet noemen, het water dendert er met flink geraas doorheen. De brug over de kali kraakt in al zijn voegen. Ik vraag me af hoelang het nog zal duren voordat de brug het begeeft. Zeker nu er zoveel stukken hout en boomstammen met het wilde water worden meegesleurd. Ik besluit even te gaan zitten en een sigaretje te roken.

Hier komt een mens tot rust. Het kolkende water, beschenen door het heldere licht van de maan, levert een fascinerend schouwspel op. Na een poosje besluit ik naar de kazerne terug te gaan. De belevenissen van de afgelopen tien dagen moeten uiteindelijk ook nog

in mijn dagboek opgeschreven worden. Vooral de wijze waarop ik met patrouille ben gegaan, wil ik vastleggen, omdat die zo uitzonderlijk is geweest. Wat was het geval.

Op maandag 24 mei 1948 werd ik om twee uur 's nachts gewekt door sergeant Hermans (sergeant van de week) met de mededeling dat ik om vier uur met de 3e groep (9 man) van mijn peloton moest klaar staan voor een tiendaagse patrouille. Op dat tijdstip zou er een auto gereed staan om ons naar de haven te brengen. Wat er verder ging gebeuren, wist hij niet te vertellen. Alleen dat kapitein Bakker ons persoonlijk uitgeleide zou doen.

Met de slaap nog in mijn ogen stond ik me te bedenken wat ik nog allemaal moest regelen. In ijltempo ging ik me wassen en aankleden. Sergeant Hermans zou voor mij de jongens waarschuwen. Wat een toestand! Zo iets geks had ik nog niet eerder meegemaakt. Meestal kreeg ik een week van te voren te horen wanneer en waarheen ik op patrouille moest. Tijd genoeg om je voor te bereiden. Waarom deze keer niet? Zou er misschien iets

bijzonders aan de hand zijn? Vragen waarop ik geen direct antwoord wist.

Om vier uur kwam de auto aanrijden met kapitein Bakker voorin. Zonder nadere uitleg moest ik met de groep instappen en gingen we op weg naar de haven. We stopten bij de pier waar een Higginsboot gereed lag om ons -naar later bleek- naar het patrouillegebied te brengen. Nadat we waren uitgestapt, overhandigde kapitein Bakker mij de patrouilleopdracht. Terwijl de jongens in de boot plaatsnamen, vertelde hij mij in korte zinnen de inhoud van de opdracht. Toen hij mij vlak voor het vertrek terloops vroeg hoe het met mijn voeten was, kreeg ik het vermoeden dat hij deze patrouille speciaal voor mij had bedacht. Hiermee wilde hij natuurlijk zijn gram halen voor het feit dat ik vier weken geleden -op medisch advies- niet op patrouille kon vanwege mijn kapotte voeten en opgezwollen benen. Het zat hem dus nog altijd niet lekker; waarschijnlijk was hij nog steeds van mening dat ik hem beduvelde had.

Henk van Vliet

Gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst, 12 januari 2017, Bernhardkazerne, Amersfoort

Van kaderleden en genodigden
van de Vereniging Oud Militairen
Indië- en Nieuw-Guineagangers
(VOMI Nederland), Bond

van Wapenbroeders (BvW),
Vereniging Nederlands Nieuw-
Guinea Militairen 1945-1962
(VNNGM 1945-1962) en de

Federatie van Verenigingen van
Indië Militairen (FIM).





SOBAT

Groen in Indië (deel 2)



Gerard Groen is geboren in Velsen-Noord, thans woonachtig in Beverwijk. Hij heeft gediend bij het 1e Regiment Huzaren van Boreel / 3e Eskadron. Gerard Groen is op 25 maart 1946 opgekomen als dienstplichtig huzaar bestemd voor de opleiding tot chauffeur/marconist in de Bernhardkazerne te Amersfoort. Zijn eskadron was uiteindelijk bestemd om naar Nederlands-Indië te worden uitgezonden. Na het inschepingsverlof is het eskadron op 7 januari 1947 met troepentransportschip 'Tegelberg' via IJmuiden naar Tandjong Priok vertrokken.

Tijdens een patrouille op 29 september 1947 richting Madjalengka kregen we veel vuur van de kant van Kalie. Ik lag op de grond en moest mij onder dekkingsvuur terugtrekken. De kogels vlogen me om de oren, maar zoals altijd had ik tijdens een actie de rozenkrans in mijn broekzak. Veel acties hebben -in samenwerking met de infanterie- in dat gebied plaats gevonden.

Op 2 juli 1948 vertrokken wij naar Pengalangan, via Bekasi-Batavia omdat ons voertuig niet onder het vladuct bij

Tjibinon door kon. Maar goed, in Pengalangan aangekomen ervoeren wij hoe koud het 's nachts boven in de bergen kon zijn, zo rond het vriespunt. We hebben de nacht doorgebracht bij het Regiment Veldartillerie. De volgende dag arriveerden wij in Malabar. We kregen een veldbed, een deken en een bulkband én de waarschuwing dat we na 16.00 uur niet meer mochten mandien. Daar in de buurt was een modelboerderij (Tjidere), waar een sultan verblijf hield en waar wij als zijn

begeleiding van acht Hollandse militairen vertrok het vliegtuig met de overledene naar Siam. Dat was weer een bijzondere belevenis.

Op 2 november weer een grote actie, welke plaatsvond richting Kadipaten (nabij Tomo). Eerst de radio maar weer in orde gemaakt om verbinding te kunnen onderhouden met andere onderdelen. 5 November einde actie, geen bijzonderheden.



Drie Beverwijkers (Henk Lammers, Wim Schoone en Gerard Groen)

bewakers werden aangesteld. Van 5 t/m 11 augustus 1948 was er een meerdaagse actie in omgeving Batavia, we waren gelegerd in het KNIL-kamp. Het doel van de actie was de kwetsbaarheid van de bevolking onder controle te houden, dus veel patrouilles gelopen. Buiten de patrouilles om was er op 28 september 1948 de begrafenis van de Siamese prins Paribabba in Bandoeng, waar ons eskadron en onderdelen van het Hoofdkwartier Adjutant Generaal bij aanwezig waren.

Op het vliegveld Andir stond een erewacht opgesteld en onder het spelen van het Siamese volkslied werd de kist in het vliegtuig gebracht. Onder

23 December de 2e positionele actie. 's Morgens om ongeveer 05.00 uur de startlijn gepasseerd en Bantam binnengereden. Veel hindernissen onderweg en veel kapotte bruggen, maar door de snelle opmars van onze carriers de meeste bruggen toch nog kunnen redden. Doorgereden naar Sereang, veel TNI'ers gedood en wapens buit gemaakt. Vandaar door naar Anjelor, ongeveer 125 kilometer gereden. Slaapplaats opgezocht in een schooltje, eten, mandien etc.

24 December wapenonderhoud en om 24.00 uur op naar Tangelanke. Onderweg weer veel kapotte bruggen gezien. Geen nood, dan maar met de

carriers door de kalf.
 30 December om 06.00 uur met de carriergroep vertrokken vanuit Malinping en om 16.00 uur aangekomen in Tandoer, waar de we op de rest van het eskadron hebben gewacht.
 31 December naar Serang vertrokken en via Tangerang naar Batavia waar we om 02.00 uur 's nachts arriveerden en waar de Hollanders ons begroetten met een borrel in de hand.



75e Herdenking Slag in de Javazee

Op 27 februari 1942 gaan 5 kruisers en 9 torpedobootjagers de strijd aan met de Japanse vloot. De Nederlandse schout-bij-nacht Karel Doorman heeft het bevel over het geallieerde eskader. De Slag in de Javazee.

Ondanks een Japans spervuur van meer dan 1200 granaten en tientallen torpedo's gaat het gevecht in eerste instantie gelijk op, maar verloopt dramatisch. Een meer dan zeven uur durende strijd eindigt uiteindelijk kort voor middernacht met de torpedering van de kruisers Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java en torpedobootjager Hr. Ms. Kortenaer. Velen komen om, anderen belandden in zee. Onder hen matroos 3e klasse Felix Jans, opvarende van de Kortenaer. Hij is inmiddels 93 jaar maar de confrontatie met de Japanse vloot staat op zijn netvlies. Een torpedo boort zich in de Kortenaer. Jans wordt het water in gezwiept en denkt dat het einde nabij is. Hij weet op een reddingsvlot te klimmen en ruim vier uur later halen de Britten hem uit het water. Als de geallieerden na een week capituleren, neemt de ellende verder toe. Jans

moet als krijgsgevangene onder barbaarse omstandigheden werken aan de Birma-spoorlijn.

Surabaya was er aandacht voor de zeeslag. Eind vorig jaar ontdekten



Hr. Ms. Kortenaer

Op 27 februari 2017 (75 jaar later) werd de Slag in de Javazee herdacht in de Kloosterkerk in Den Haag. Ook bij het herdenkingsmonument in



De heer Jans (in het midden) tijdens de herdenking in Den Haag, overlevende van de zeeslag

dulkers dat de wrakken van de drie Nederlandse oorlogsschepen grotendeels waren verdwenen. Onderzoek wees uit dat ze van hun plek op de zeebodem waren gehaald.

Bron en foto's: Ministerie van Defensie

Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen
- ★ Met onderstaande contactpersonen kunt u uw wensen bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marieke Potappel
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 552 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: David Mammen
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Ronnie Reumer
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Osschat tel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Bakel' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer: Ad Mulwijk
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 799 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Frank van Dekken
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Aart Werkman
Otterloseweg 12-A, 6737 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

Oorlogsmonument aan de Wassenaarse Slag

De Wassenaarse Slag is een opgang naar het Noordzeestrand bij Rijksdorp in de gemeente Wassenaar. Aan de Wassenaarse Slag in het natuurgebied Hollands Duin liggen nog restanten van de Atlantikwall. Er is ook een reservaat voor vleermuizen, bekend als de vleermuizenbunker. Deze bunker was de plaats waar in 1944 zes Franse commando's een vergeefse poging deden Nederland binnen te komen. Voor hen is bij de bunker een monument geplaatst. In de nacht van 28 februari 1944 werden zes Franse commando mariniers (onder leiding van kapitein Charles Trépel) op het Wassenaarse strand aan wal gezet door een Engelse Motor Torpedo Boot. Op verzoek van de Engelse Inlichtingendienst werd onderzocht of er hier wellicht een opening zou zijn in de Duitse Atlantikwall en om meer informatie over de vijand te verkrijgen. Zij vertrokken vanuit het Engelse Great Yarmouth met de bedoeling om een dag later weer te worden opgehaald. Wat er mis is gegaan, is nooit

duidelijk geworden. De volgende dag spoelden de lichamen van de zes aan op het strand. De stoffelijke resten zijn destijds door de Duitsers gevonden en begraven als "onbekende Engelse piloten" en werden pas na de bevrijding van Nederland teruggevonden. Ter herinnering aan deze groep Franse commando's is een monument opgericht aan de Wassenaarse Slag waar ieder jaar eind februari een herdenking plaats vindt.

In 1942 volgt Charles Trépel als vrijwilliger een veelzijdige training om te integreren bij de groep Fusiliers Marins Commandos (Commando Mariniers). Hij wordt zo de eerste Fransman die bij het Britse leger zijn brevet tot Commando behaalt en voegt zich bij de troep van luitenant Kieffer.

In mei 1943 wordt Charles Trépel bevorderd tot kapitein en krijgt hij het bevel over de pas gecreëerde Franse troep nummer 8 van het Commando. Hij wordt gezien als een leidinggevende die enerzijds

heel dicht bij zijn mannen staat en anderzijds veeleisend is, voor zichzelf en voor anderen.

Op zijn verzoek krijgt kapitein Trépel van de Engelsen toestemming om een operatie aan de Hollandse kust te leiden, die eerder bij twee Britse troepen was mislukt: Operatie 'Wassenaar'. Het doel was om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de verdedigingsstrategie van de vijand in dat gebied. Op 28 februari 1944 nemen kapitein Trépel en vijf van zijn mannen plaats in een sloep om aan te leggen bij de kust. Geen van hen keert ooit terug. Eén van de zeven huidige troepen van het Commando Mariniers (Franse Commando Speciale Operaties) is naar kapitein Trépel vernoemd: een bijzonder gebaar. Binnen het Franse Commando Speciale Operaties (COS) strijdt het Commando Trépel vandaag de dag nog steeds voor de verdediging van de vrijheid en van onze fundamentele waarden.



Reünie 2017 VOMI Binnenland

Regio Noord-Brabant Oost

23 mei 2017, Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot

Programma

Vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie/thee en gebak, u krijgt 2 consumptiemunten.

10.30 uur Officiële opening, bar wordt geopend.

12.30 uur Verstrekking van een worstenbroodje.

14.00 uur Rijstmaaltijd.

Na de rijstmaaltijd weer samenkomst in de reüniezaal.

16.30 uur Einde reünie, bar wordt gesloten.

De reüniegangers van vorig jaar krijgen een herinneringsbrief toegezonden. Overigen kunnen zich aanmelden via de oproep voor deze reünie in 'SOBAT' februari en april 2017.

De kosten voor de reünie zijn € 10,00 per persoon, uiterlijk te voldoen op 1 mei a.s. op rekeningnummer NL88 ABNA 0474 0840 51 ten name van VOMI Binnenland onder vermelding van "Reünie 2017 Oirschot". Na betaling is uw deelname aan de reünie definitief.

Vermeld duidelijk uw naam en adres, ook van de partner/begeleider.

Vergeet **NIET** uw legitimatiebewijs mee te nemen i.v.m. toegangscontrole aan de kazernepoort.

U kunt zich ook aanmelden bij:

Harry Withoos: telefoon 06-22168762 of e-mail: harryent@veteranen.nl of bij

Frits Heldendaal: telefoon 06-49229197 of e-mail: f.adamsheidendaal@hotmail.com

Oproep

Mijn naam is Arie de Rulter. Ik onderzoek de geschiedenis van mijn vader, die helaas (al dertig jaar geleden) is overleden.

Mijn vader was Egbert (ook wel Chiel of Engelbert genoemd) de Rulter. Hij diende drie jaren als dienstplichtig soldaat/chauffeur bij 34 Compagnie Aan- en Afvoertroepen (34 Cie AAT) en bij 5 Bataljon van het Garde Regiment Grenadiers (5 GRG).

Mijn vader is in november 1947 vertrokken naar Ned. Indië a/b van de "Kota Baroe", in december 1947 aangekomen in Soerabaja en gerepatriëerd in april 1950 a/b van de "Skaugum".

Voorzover mij bekend is hij tijdens zijn uitzending ook op Bali gestationeerd geweest. Een van zijn dienstkameraden was toen Gerard Mulderij.

Wie kan mij aan meer informatie over mijn vader helpen? Zijn er nog dienstmakkers in leven? Bestaan er boeken of documenten over de eenheden waarbij mijn vader heeft gediend? Alle informatie is zeer welkom. Ik wacht met grote belangstelling uw reacties af.

Arie de Rulter

E-mail: tweelingen61@live.nl

Tel: 06-25234903



Ingrijpende gebeurtenis bij 5-6 RI

Mijn vader, Jan Janssen (1927), heeft in Nederlands-Indië gedient. Naarmate hij ouder wordt, vertelt hij steeds meer over deze belangrijke periode in zijn leven. In het volgende fragment uit het boek 'Vijf-zes: Hoe het reilde en zeilde' staat een gebeurtenis die hij graag nog een keer wil belichten.

Kusters en Willems. Toen het contact met het tweede peloton hersteld was, zag de commandant van verdere opmars af. De zwaar gewonde militair werd zo snel mogelijk naar Solo afgevoerd. 's Avonds vernamen we dat hij overleden was. Het was de eerste makker die wij verloren in de strijd.

Want hoewel van een vreemd onderdeel, in de strijd was hij één der onzen en wij allen voelden dit zware verlies!

Na zijn pensionering heeft Jan Janssen als begeleider van reisorganisatie 'het Schone Streven' vele malen Indonesië bezocht. Tijdens een van zijn laatste reizen (ca. 10 jaar geleden) heeft hij ook het graf bezocht van de overleden soldaat R. Hekstra van 4-9 RI.

Bij het graf van deze soldaat van wie hij het leven wilde redden, kwam alles weer boven: het geweervuur over en weer, de gewonde militair van 4-9 RI en de natte sawah. Nu hij op het einde van zijn leven is, wil hij deze ingrijpende gebeurtenis van dood en leven met iedereen delen.

Astrid Janssen / Amsterdam



Groepsfoto met mijn vader (Jan Janssen) op de onderste rij, 6e van links

Fragment uit het boek 'Vijf-zes: Hoe het reilde en zeilde'

Tijdens een zuiveringsactie nabij Tjepet viel luitenant Hagedoorn vanwege een nteraanval uit en werd hij afgevoerd. Het oponthoud had de vijand gelegenheid gegeven zijn opstelling te kiezen en dit werd bij verdere opmars ondervonden. Bij het oversteken van een sawah ontving het eerste peloton zwaar vuur. Een militair van 4-9 RI werd daarbij zeer ernstig getroffen. Het tweede peloton kon direct geen hulp bieden, daar het tegelijkertijd ook vuur ontving. Kranig werk werd toen verricht door Piet Theeuwen en Jan Janssen, de dikke eerste klasser. Met z'n tweeën haalden ze de zwaar gewonde militair uit de natte sawah, onder dekking van vuur van hun kameraden



Jan Janssen op Ereveld Candi te Semarang

Herdenking Indië Monument Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert donderdag 7 september 2017 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen. De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië Monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken. Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.

Evenementen 2017

Landmachtdagen 12 en 13 mei verspreid over Nederland tijdens publieksevenementen.

Veteranendag Koninklijke Marine 22 juni Den Helder.

Marinedagen 24 en 25 juni Den Helder.

Nederlandse Veteranendag 24 juni Den Haag.

Nationale Indië-herdenking 2 september Roermond.

Veteranendag Koninklijke Luchtmacht 27 september Eindhoven.

Veteranendag Koninklijke Marechaussee 6 oktober Apeldoorn.

Er zijn in 2017 **geen** Luchtmachtdagen.

Reünie 432 Bat. Inf. (7-1 RI) H-Brigade

Datum: Donderdag 8 juni 2017
Locatie: Johannes Postkazerne te Havelte
Info: R. Grijt, Straatkampen 18,
9451 BX Rolde
Tel. 0592-241361
E-mail: r.grijt3@kpnplanet.nl

Reünie Geneeskundige Veteranen Nederlands-Indië 1946-1951

Op 18 mei a.s. organiseren wij de 2e grote reünie voor Geneeskundige Indiëveteranen. De organisatie bestaat uit het bestuur van de 1e Hulp Verbandplaats Afdeling (1 HUPVA) en de Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten (LVVGKND) met steun van het Regiment Geneeskundige Troepen en 400 GINKBAT. Ook niet-geneeskundig personeel dat deel heeft uitgemaakt van een geneeskundige formatie is van harte welkom (zoals chauffeurs, koks enz. en ook naaste familie en/of begeleiders).

Datum: Donderdag 18 mei 2017.
Locatie: Generaal Spoorkazerne, Ermelo.
Aanmelden bij: Mevrouw Erna Weljs-Postma, tel. 0521-370092, e-mail: ned.indie@veteranen.nl



Verenigingsnieuws

Drenthe/ Groningen

Secr. Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
Tel. 0516-491953
E-mail:
f.j.vandreumel@outlook.com

Wellicht is het u bekend dat onze vaste locatie in Spier voorlopig niet beschikbaar is. Reden hiervoor is een faillissement. Of er een doorstart of overname komt, is ons nu niet bekend. Het bestuur is op zoek geweest naar een vervangende locatie en dat is geworden: Zalencentrum/café/ceethuis "De Aanleg", Asserstraat 65, 9451 TA Deurze. Hier zullen in 2017 diverse activiteiten van VOMI Dr/Gr plaatsvinden.

Jaarprogramma 2017

10 mei: Gezellige middag in "De Aanleg" in Deurze. Aanvang 13.30 uur, een prijsje voor de verloting meenemen, wordt op prijs gesteld.

13 september: Veteranendag in Havelte. Aanvang 10.00 uur, einde ongeveer 15.00 uur. Eigen bijdrage van € 10,00 per persoon.

27 september: Veteranendag in Assen. Aanvang 10.00 uur, einde ongeveer 15.00 uur. Eigen bijdrage van € 10,00 per persoon.

11 oktober: Gezellige middag in "De Aanleg" in Deurze. Aanvang 13.30 uur, een prijsje meenemen voor de verloting, wordt ook nu zeer gewaardeerd. 8 november: Gezellige familiedag in "De Aanleg" in Deurze. Aanvang 10.00 uur, rond 12.30 uur een Drentse koffietafel. Eigen bijdrage van € 15,00 per persoon. Ook hier wordt weer een verloting gehouden. Denkt u aan het meenemen van een prijsje?

Een hartelijke groet aan lid van verdienste Anneke v.d. Vis-Bloem. Anneke heeft in oktober 2016 een herseninfarct gehad en is hiervan nog niet hersteld. Sinds december 2016 verblijft zij in het Aleida Kramer Huis, Meindert v.d. Thijnsensingel 1, 7741 GB Coevorden. Een kaartje naar Anneke sturen mag natuurlijk altijd en wordt door haar zeer gewaardeerd.

65-jarig huwelijk Roelof en Annie Grit



Op 6 maart jl. vierden Roelof en Annie Grit hun Briljanten huwelijksfeest (65-jarig huwelijk). Sobat Roelof was bestuurslid van het eerste uur van de afdeling Drenthe. Het bestuur van VOMI Dr/Gr wenst het echtpaar Grit van harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.

Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,
8939 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail:
henk.moorlag@hotmail.com
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Nu het voorjaar is gearriveerd en de dagen weer langer worden, kunnen onze activiteiten weer op gang komen. Zolang het nog kan, zullen we onze activiteiten voortzetten. Probeer zo veel mogelijk onze bijeenkomsten te bezoeken, dat geeft het bestuur weer nieuwe moed om door te gaan.

Voor 4 april 2017 staat onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland, deze wordt gehouden in "t Haske" te Joure. Wij beginnen om 14.00 uur en wij eindigen onze jaarvergadering met een diner. U mag uw partner of een introducé meenemen, het geheel zal om 17.30 uur eindigen. De eigen bijdrage is vastgesteld op € 20,00 per persoon.

Tijdens deze bijeenkomst zal de heer Fokkema ons nog een keer meenemen naar 8 december 1944, dat bekend is geworden als de dag van "De Overval" op de gevangenis de Blokhuispoort in Leeuwarden. De heer Fokkema is de laatste overlevende en is inmiddels in de negentig. Hij zat er met zijn vader en zijn broer in een cel toen de overval plaatsvond. Ik verzeker u dat het een zeer bijzondere middag zal worden. U kunt zich nog opgeven per e-mail of per telefoon bij de secretaris.

Wij wensen onze zieken en allen bij het ouder worden veel sterkte en geduld toe.

Limburg

Secr. M.E.H. Dols
Heertenerweg 47
6132 CL Sittard
Tel. 046-4522739
Mobiel: 06-10660039
E-mail: marlie.dols@home.nl
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

Het nieuwe jaar is weer begonnen met vergaderingen, de bijeenkomsten zijn inmiddels ook ingepland en stonden ook al vermeld in onze "Novemberbrief".

Onze eerste bijeenkomst is de **Jaarvergadering op 11 april 2017 te Kessel-Eik**, aanvang 14.00 uur.

Tot 5 april a.s. bestaat nog de gelegenheid om u hiervoor aan te melden.

Helaas zijn er nog leden die de contributie 2017 nog niet hebben betaald. Het bestuur wacht nog even af, anders is het bestuur genoodzaakt om tot uitschrijving van deze leden over te gaan. Dat betekent o.a. dat u geen "SOBAT" meer zult ontvangen en dat zou jammer zijn.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris!

Noord-Brabant W

Soc. Comm. Piet Welten
Beukenlaan 35
4731 CD Oudenbosch
Tel. 0165-312816
E-mail: piuwelten@kpnmail.nl

Op vrijdag 16 juni 2017 houden wij onze Zomerbijeenkomst in de Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging!

Aanmelding dient te geschieden vóór 31 mei a.s.

Zeeland

Secr. M.J. Boogaard
Van Raaltestraat 97
4384 OD Vlissingen
Tel. 0118-418641
E-mail: papua@zeelandnet.nl

'Ons Zeeuwen bin zunig', dat is algemeen bekend. Maar ± 80 personen in Zeeland hebben op het moment van schrijven van dit verenigingsnieuws hun contributie nog niet betaald! Alle informatie daaromtrent is duidelijk vermeld in ons verenigingsnieuws van 'SOBAT' december 2016 en 'SOBAT' februari 2017. Nogmaals, u wordt verzocht de contributie voor 2017 (€ 15,00) over te maken op rekeningnummer NL20 INGB 0000 5298 62 ten name van VOMI Zeeland. U krijgt **geen** acceptgirokaart meer thulsgestuurd.

In onze bestuursvergadering van 16 februari jl. is besloten dat zij die hun contributie niet hebben voldaan, zullen worden uitgeschreven als lid van VOMI Zeeland.

Bij voldoende deelname zal er ook dit jaar van uit Zeeland weer een bus worden ingezet naar de Nationale Indië Herdenking in Roermond. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris.

Vriendelijk verzoek

Geef adreswijzigingen, berichten van overlijden en andere belangrijke mededelingen a.u.b. door aan de secretaris.

Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Alblasterdam
Tel. 078-6913515
E-mail:
veteranen26706@ziggo.nl

Soc. Comm. I: Vacant
Soc. Comm. II: Tel. 010-4340970

65-jarig huwelijk

Op 6 februari 2017 vierden de heer en mevrouw Struijk uit Dirksland hun Briljanten huwelijksfeest. Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

Contactmiddag in Oude Tonge

Op dinsdag 11 april 2017 is er een contactmiddag in gebouw Diakonia, Kolfweg 1, 3255 BK Oude Tonge. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Ook leden van de Bond van Wapenbroeders zijn deze middag van harte welkom.

Algemene Ledenvergadering 2017

Deze zal plaatsvinden op dinsdag 18 april 2017. Locatie: Gebouw Rehoboth, Poeldijksepad 1, 2675 CL Honselersdijk. Het bestuur ontvangt u graag vanaf 10.30 uur, de vergadering begint om 11.00 uur. In de pauze serveren wij een kopje soep met een broodje. De agenda en de overige vergaderstukken worden u op verzoek toegezonden. U kunt deze stukken opvragen bij de secretaris. **U komt toch ook?**

Indië Monument Den Haag

Op 4 mei 2017 zal er door het bestuur weer een korte herdenking worden georganiseerd bij het Indië Monument aan de Ver-Huëllweg / Prof. Teldersweg te Den Haag. Aanvang herdenking is 11.00 uur.

Contactmiddag in Zwartewaal

Op donderdag 15 juni 2017 is er een contactmiddag in Dorpscentrum 'De Gaffelaar', Christinalaan 2, 3238 AD Zwartewaal. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Ook leden van de Bond van Wapenbroeders zijn deze middag van harte welkom.

OPROEP

Erna Kuijpers is onlangs in het bezit gekomen van enkele foto's van haar vader met een vrouw en kind. Graag wil zij weten wie deze vrouw en het kind zijn. Haar vader **Henk Kuijpers** (geb. 23 juni 1925 te Breda) heeft bij het Korps Mariniers gediend. Ook is hij bij de muziekkapel geweest. In de jaren veertig heeft hij in Nederlands Indië gediend.

Op de foto, die in oktober 1947 in Soerabaja genomen is, staan de namen van de vrouw en het kind (Irry Schroeder met haar dochter Babs).



Reacties:
E. Kuijpers,
Hornstraat 57,
4834 JQ Breda
Tel. 076-5656503
E-mail: ernakuijpers@yahoo.com

In Memoriam



Max Pieter de Boer

1927 - 2017

Op 28 februari 2017 bereikte ons de droeve mededeling dat Max Pieter de Boer op 24 februari was overleden. Begin februari heb ik als secretaris van de vereniging VOMI Drenthe/Groningen nog namens de sociale commissie van de VOMI een bezoek gebracht aan het echtpaar De Boer in Schildwolde en hebben we een onderhoudend gesprek gehad over allerlei zaken die men zoal in het leven tegenkomt. Max werd in 1994 lid van de VOMI en trad in 1996 toe tot het bestuur van de vereniging Drenthe/Groningen en heeft bij verschillende activiteiten zijn grote inzet getoond. In 2002 kwam de functie van sociaal commissaris vacant en aangezien er geen belangstellenden waren om deze functie te vervullen, heeft Max zich tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2002 gemeld om deze functie op zich te nemen. Max moest toen wel terugtreden als bestuurslid, aangezien de Statuten voorschreven dat de sociaal commissaris geen bestuursfunctie mocht vervullen. Max is 12 jaar sociaal commissaris van VOMI Drenthe/Groningen geweest en heeft samen met zijn vrouw deze functie op een meer dan voortreffelijke wijze inhoud gegeven. Bij Max was er altijd wel even tijd voor zijn sobats.

In 2014 heeft Max om gezondheidsredenen deze mooie functie helaas moeten teruggeven aan het bestuur. Als bestuur van VOMI Drenthe/Groningen hebben we nu voorgoed afscheid moeten nemen van deze gedreven persoonlijkheid, die 18 jaar lang met groot enthousiasme de VOMI heeft gediend.

Terima kasih, Max. Dat je mag rusten in vrede.

*Namens het bestuur,
Frans van Dreumel,
secretaris*

SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris
 Wil P.J. Patist
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 tel. 0561-688772
 mobiel 06-15100579
 E: vomi-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/
 Budgethouder FSZ**
 Theo H.A. Rump
 Albatrosstraat 14
 2352 EG Leiderdorp
 Tel. 071-5416936
 E-mail:
 Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
 Ger de Jong
 Rozenlaan 41
 2995 AS Heerjansdam
 Tel. 078-6771902



SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groeninge
 Frans van Dreumel
 Oude Hof 16
 9435 XR Donkerbroek
 tel. 0516-49 19 53
 f.vandreumel@outlook.com

Noord-Brabant West
 P.N. Welten
 Beukenlaan 35
 4731 CD Oudenbosch
 tel. 0165-31 28 16
 pnwelten@kpnmail.nl

Friesland
 Hans N. Blom
 Tjalka v.d. Walstraat 44
 8723 CA Koudum
 tel. 0514-52 21 07

Limburg
 H.A.M. van Haeff
 Post. Stassenstraat 44
 5921 CV Venlo
 tel. 077-3822592
 hermanvanhaeff@online.nl

VOMI Binnenland
 Wil P.J. Patist
 Stellingenweg 104
 8475 EJ Nijeholtpade
 tel. 0561-68 87 72/
 06-15100579
 vomi-soccom@kpnmail.nl

Zuid-Holland
 W.A.J.K. (Witlam) Roza
 Haemsraadsstraat 9
 3131 VG Vlaardingse
 tel. 010-4340970
 w.roza3@kpnplanet.nl

De Veluwe
 J.G. (John) Muller
 Groeneveldstraat 115
 3882 XE Putten
 tel. 0341-845264
 j.muller793@upcmail.nl

Noord-Holland
 Nico Baan
 Molenwerfslaan 58
 2103 TE Heemstede
 tel. 023-5283997
 nbaan@kpnmail.nl

Zeeland
 Marcel J. Boogaert
 Van Raaijstraat 97
 4384 GD Vlissingen
 tel. 0118-418641
 popua@zeelandnet.nl

Regio Overijssel
 De heer. J. Oudenbeuving
 tel. 0572-358947

Regio Utrecht't Gooi
 De heer A. Mouten
 tel. 030-6951179

**Regio Noord-Brabant
 Oost**
 De heer F. Heiddaai
 Tel. 06-49229197

FONDS SOCIALE ZORG

Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

Postzegels
 J. Hoevelaken
 Weerdestein 175
 6714 CN Ede
 Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul R.G. Gommers
 Alb. Neuhuyslaan 23
 8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231
 E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede. Tel. 0318-614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI wapenschild, mahonie	€ 19,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	1-50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo) voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
VOMI kruidenbitter	€ 10,00		
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Theo Rump, Albatrosstraat 14, 2352 EG Leiderdorp, tel 071-5416936.

Via @mail: theorump@gmail.com

Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Acker, van der	J.	Volkel	KM
Agterkamp,	D.	Eindhoven	5 GRPI
Baartman,	M.	Rhoon	LTD 86
Beest, van	F.	Rotterdam	1 IBW
Beveren, van	J.C.	Zierikzee	6-2 RI
Bloemzaad,	G.	Haarlem	?
Boer-den Engelsman, de Mw.	N.J.	Zoetermeer	
Boer, de	E.	Menaldum	3-5 RI
Boer Sap, de	H.	Rockwood/Ontario/Canada	4 GRJ
Boer, de	M.P.	Schildwolde	Vbdd '7 Dec' Div
Boogerd,	A.	Schoonrewoerd	413 BI/6-3 RI
Boon,	H.K.	Baambrugge	Genie
Bötger,	F.W.	Schagen	AHK
Coenraad,	A.F.	Spijkenisse	KM NNG
Cornelissen,	J.J.	Druuten	?
Dekkers,	J.J.M.	Halsteren	4-3 RI
Dieleman,	H.	Axel	4-3 RI
Dort, van	K.J.	Schagen	?
Eckhardt,	P.G.	Terneuzen	5-3 RI
Eradus,	E.J.	Zierikzee	KM NNG
Excel, van	C.	Heemstede	?
Frerejean-Paulussen, Mw.	L	Bunde	
Gelderens-Terpstra, van Mw.	F.	Leeuwarden	
Gier, de	E.J.	Haarlem	?
Hartog, den	G.	Smilde	2-12 RI
Heijningen, van	C.P.M.	Monster	LUA NNG
Hopman,	P.C.A.	Nijmegen	?
Jong, de	J.M.	Harderwijk	5 GRPI
Kappelhof,	F.	Farsum Delfzijl	Vbdd
Karelse,	W.	Schore	413 BI/6-3 RI
Leeuwen, van	C.J.	Maasland	?
Lindenberg,	A.	Veere	1-1 RI
Loenen, van	J.P.	Maasland	KMA
Mastricht,	W.A.	Zevenbergen	5-3 RI
Meer, van der	Th.J.	Middelburg	Reg OG NNG
Meerdink,	J.A.W.	Oosterhout	Luchtvaarttrn
Moonen,	R.	Vlijmen	?
Mutsaers,	A.	Schijndel	5-6 RI
Nieuwpoort, van	P.J.	Hillegom	1-1 RI
Notenboom-van Meel, Mw.	L.	Roosendaal	
Roosendaal,	J.P.	Halsteren	36 AAT
Schepens,	G.A.	Cuijk	5 GRG
Seinen,	J.	Amstelveen	Staf 2 Infbrig
Sluijs, van der	H.	Sommelsdijk	KMar
Smith,	H.G.	Beerzerveld	?
Uittenbosch,	E.F.	Bilthoven	5-9 RI
Valkenburg-Paauw, Mw.	G.	Vlaardingen	
Velden, v.d.	F.	Sint Oedenrode	41 AAT
Vlegher, de	G.A.A.	Koewacht	41 BI
Water, van de	P.A.	Eindhoven	KM
Weele, van der	M.	Rotterdam	Staf '7 Dec' Divisie
Wiersema,	M.	Assen	?
Wijngaard, van den	F.	Tilburg	1-8 RVA
Zewuster,	E.	Norg	Vbdd AHK
Zuiderwijk-Schrader, Mw.	A.W.M.	Naaldwijk	

sociale
VOM

SOBAT

Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.

Uw fonds investeert in VREDE

“Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening”



Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

VETERANEN
BESCHUT
BIJ DE
VAN DE VRIJHEID



Uitvaartwensen vastleggen

Het is belangrijk dat uw nabestaanden later weten welke keuzes zij moeten maken voor uw uitvaart. Daarom kunt u bij Monuta gratis uw wensen vastleggen in het Monuta Uitvaartwensenformulier. Speciaal voor wensen die met uw veteranenstatus te maken hebben, heeft Monuta een bijlage ontwikkeld waar u tot in detail uw wensen kunt noteren. Wilt u uw wensen vastleggen? [Zelf u sms dan gerust voor een vrijblijvende afspraak.](#)

Monuta Team Bijzondere Uitvaarten

24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta 

De steun bij iedere uitvaart.

Veteranenhotels

HOTEL RESTAURANT BOWLING

DE ORINGER MARKE

Mei special, 5 of 6 daags

- Incl. excursie Kloosterboerderij in Sellinger met touringcar
- Incl. excursie en rondvaart Zuidlaarder meer met touringcar
- Lezing en filmavond "Dwars door Drenthe"
- Gezellige veteranen Quiz avond "Drenthe"
- feestelijke muziek avond "heerlijk Hollands" met live muziek
- Bowlingavond
- 4 x 3 gangen diner
- 1 x feestelijk warm en koud buffet
- 4 x lunch of lunchpakket
- **gratis** drankjes tussen 18.00 en 23.00 uur
(Hollandse bar, bier, wijn, fris en sappen)

Ma 15 tot vr 19 mei (5 daags) € 229.⁰⁰ (excl. entree excursies, incl. touringcar)

Vr. 19 mei tot wo. 24 mei (6 daags) € 249.⁰⁰ (excl. entree excursies, incl. touringcar)

Kijk op onze website voor het veteranenjaarprogramma

Hoofdstraat 9 * 7873 BB Odoorn * Tel: 0591-519000 * www.deoringermarke.nl * info@deoringermarke.nl



Hotel Restaurant ★ ★ ★ ★ De Foreesten

Veteranen Specials

De hieronder vermelden data 's inclusief met extra's

4x overnachting op een standaard 2 persoonskamer

4x uitgebreid ontbijtbuffet

3x lunch (het kan zijn in buffet, pakket of op locaties)

1x 3 gangen Chefsdiner

2x 3 gangen keuzediner

1x feestelijk verrassingsdiner

GRATIS drankjes van 18.00 tot 23.00 uur

(Hollandse gedestilleerd, bier, wijn, frisdrank en sappen)



Aankomst op 3 april

Proeverij van het huis

Hollandse Bingo

Ik Hou van Holland Quiz

Presentje bij vertrek

€ 179,- per persoon

Aankomst op 15 mei

Gezellig Bingo

Zomer Quiz

Ik Hou van Holland

1x excursie

€ 199,- per persoon

Aankomst op 12 juni

Gezellig Bingo

Zomer Quiz

Ik Hou van Holland

1x excursie

€ 219,- per persoon

De genoemde prijzen zijn excl. gemeentelijke heffingen en overige consumpties.

Kijk op onze website voor het veteranenjaarprogramma

Hoofdstraat 9 * 7873 BB Odoorn * Tel: 0591-519000 * www.foreesten.nl * info@foreesten.nl