

32ste jaargang • nummer 172 • juni 2017

# SOBAT



WOMI



# BTR REIZEN

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

## All Inclusive Hotels AUTOVAKANTIES 2017 BUS EXCURSIEVAKANTIES

Populair bij vele Veteranen en oud Militairen zijn de Soldiers and Veterans Hotels, maar in middels ook de All Inclusive Hotels vakanties van BTR Reizen.

BTR Reizen beschikt het gehele jaar over zo'n 35 gastvrij All Inclusive Hotels gelegen op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland, waar u dagelijks volop kunt genieten van een 'All Inclusive' vakantie. Naast deze bekende All Inclusive autovakanties organiseert BTR Reizen nu ook All Inclusive Bus excursie-vakanties. U reist per luxe touringcar naar één van de door ons geselecteerde hotels.

De chauffeur kent de streek op zijn duimpje en neemt u mee voor leuke excursies waarbij de entree gelden veelal bij de reis zijn inbegrepen.

Interesse in één van deze mooie All Inclusive vakanties, zie [www.BTRreizen.nl](http://www.BTRreizen.nl) of bel 055 - 5059500 voor gratis folder.

**BTR Reizen biedt alle Veteranen 10% korting op All Inclusive Autovakanties en Busreizen 2017.**  
niet in combinatie met andere aanbiedingen en acties

### Relaxed op vakantie met de All Inclusive BTR Reizen Bus excursievakanties

**5 dg. All Inclusive Hotel Op de Boud \*\*\* Valkenburg / Zuid-Limburg**  
van 31 juli t/m 4 aug. 2017 van € 388,- nu vanaf € 349,- p.p.

**5 dg. All Inclusive Hotel Gaasterland \*\*\* Rijs / Friesland**  
van 7 t/ 11 aug. & 25 t/m 29 sept. 2017 van € 388,- nu vanaf € 349,- p.p.

**5 dg. All Inclusive Hotel Der Jägerhof \*\*\* Teutoburgerwald / Duitsland**  
van 3 t/m 7 juli & 7 t/m 11 aug. 2017 van € 399,- nu vanaf € 359,- p.p.

**7 dg. Halfpension naar Hotel Briem Westendorf / Brixental / Tirol / Oostenrijk**  
van 2 t/m 8 juli & 27 aug. t/m 2 sept. 2017 van € 498,- nu vanaf € 448,- p.p.



### Een greep uit de vele All Inclusive Hotels - Mid-week al vanaf € 199,- p.p.



**BTR REIZEN**

☎ 055 - 5059500 • [WWW.BTRREIZEN.NL](http://WWW.BTRREIZEN.NL)





# BTR REIZEN

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

## Riviercruises 2017 met MS Lale Andersen \*\*\*\*

  
BTR Reizen riviercruises  
met vertrekgarantie



BTR Reizen heeft voor de groeiende vraag aan riviercruisevakanties het MS Lale Andersen ingelijfd.

De Lale Andersen is een middel groot schip uit de jaren negentig en is in 2011 geheel gerenoveerd met een aantal luxe hutten met Frans balkon.

Daarnaast is het in de winter 2017 opnieuw aangepast en gerestyled.

Aan boord heerst er altijd een gezellige en intieme sfeer, terwijl u kunt genieten van een goede verzorging, uitstekende service en van modern comfort. U treft er een mooi entree met receptie en shop, gezellige bar en salon met panoramische ruiten. Sfeervol restaurant en een mooi zonnedeck. De Lale Andersen heeft comfortabele hutten met modern comfort en stoelliften naar de verschillende dekken.

BTR Reizen heeft al vele jaren een warm hart voor alle Veteranen en biedt daarom alle Veteranenpashouders 10% Veteranen korting op alle cruises 2017 met de Lale Andersen.

Laat u meenemen voor en prachtige vaarvakantie en ervaar de geweldige service en heerlijke verzorging aan boord

**10%**  
**Veteranen**  
**Korting**

niet in combinatie met andere  
aanbiedingen en acties

Dgn.	Cruise	Periodes 2017	Prijs vanaf	Veteranenprijs
8	Het mooiste van Nederland, oude stadjes & IJsselmeer	15 juli t/m 22 juli	€ 675,- p.p.	va. € 608,- p.p.
8	Rijn en Moezel cruise naar Bernkastel	22 juli t/m 29 juli	€ 675,- p.p.	va. € 608,- p.p.
6	Rijn cruise met Rhein in Flammen in St. Goar	15 sept. t/m 20 sept.	€ 484,- p.p.	va. € 436,- p.p.
6	Rijn cruise met Vuurwerk in Boppard	20 sept. t/m 25 sept.	€ 484,- p.p.	va. € 436,- p.p.
4	Kerstmarktencruise naar Düsseldorf en Keulen	14 dec. t/m 17 dec.	€ 272,- p.p.	va. € 245,- p.p.
8	Kerstcruise over de romantische Rijn	20 dec. t/m 27 dec.	€ 692,- p.p.	va. € 623,- p.p.



**BTR REIZEN**



055 - 5059500 · [WWW.BTRREIZEN.NL](http://WWW.BTRREIZEN.NL)



# SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetamensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

## Bestuur

**Voorzitter** L. Noordzij  
P. de Hoogstraat 6  
6181 DH Elsloo  
Tel. 046-4360007  
E-mail:  
linoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/  
Secretaris** R.J. Orsel  
Van Ribbokenhaven 63  
2693 HB Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
E-mail:  
klaasorsel@live.nl

**1e Penningmeester** A. Luijendijk  
Voordijk 475  
2993 BG Barendrecht  
Tel. 0180-618423  
E-mail:  
aen.luijendijk@gmx.net  
Banknummer  
NL40 RABO 0180 4201 43  
of  
NL82 INGB 0004 2395 98

**2e Penningmeester** F. Bergman, Smeetsjeshof-  
straat 11, 6005 9C Weert  
Tel. 0495-564641/  
06-12202602. E-mail:  
pbergrman49@online.nl

**Vz./secr. Soc. Comm.** W.F.J. Patist  
Stellingenweg 104  
8475 EJ Nijeboortpade  
Tel. 0861-688772  
Mobiel: 06-15100579  
E-mail:  
vomi-soc.com@kpnmail.nl

**Vice-vz/Budgethouder** Th.H.A. Rump  
Albrosstraat 14  
2352 EG Leiderdorp  
Tel. 071-5416936  
E-mail:  
Theorump@gmail.com

**Vz. VOMI Binnenland** A.M. Mol  
De Waaiboorn 9  
8332 JT Steenswijk  
Tel. 0521-512095  
E-mail:  
a.m.mol@online.nl

**Erededen** K. Creijl, J.N. Bloem  
G. de Joeng  
E.J.F. Smoorenburg  
O.C. Meuwese

**Leden van Verdienste**  
T.J. Gasstra, A.M. v.d. Vis - Boem;  
J. Oolderbeving, F.N. Welten;  
J. v.d. Ham, H.H.M. Hengjer;  
F.W. Ruyvenhoven; A.W. Scholten; J. Krikke;  
G.M. Nathekaas-Determan; F.J. Nathekaas;  
R.J. Orsel; W.A.J.R. Rozie; J. Hoefelaken;  
W.F.J. Patist

## Doelstellingen Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI-NL)

### De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de kleine, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijtsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Regio's

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

### Raad van Advies

**Voorzitter** H.E. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

**Leden** C.W.M. Brood, Commandeur van Administratie bd  
De W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd  
J.H. de Kieya, Luitenant-generaal der Infanterie bd  
Prof. dr. R.A.C. Hoksbergen, Emeritus hoogleraar

### Ledenadministratie

G.M. Nathekaas-Determan  
Amstelpad 17  
3181 EA Rozenberg  
e-mail: vomekla@gmail.com

### Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSBUREAUS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

### Redactiecommissie

**Voorzitter/hoofdredacteur** Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)  
**Secretaris/redacteur** E. Falck  
De Bongerd 94  
3345 JW Oos  
Mobiel: 06-54974055  
E-mail: efalck@xs4all.nl  
**Fotobewerking/redacteur** A.M. Mol (zie onder bestuur)  
**Advertenties** R.J. Orsel (zie onder bestuur)

**Voorplaats** Wageningen 2017. Sobats op een voertuig, gereed voor het delict.

Foto: Leen Alderferster

**Druk** Zahman, Zwolle

**Sluitingsdatum inzenden kopij:**  
nummer 173 16-06-2017

Website VOMI-NL: [www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)

SOBAT

## Van de Voorzitter

In het voorjaar komen ook verenigingen uit hun winterslaap. Alle VOMI-lidverenigingen hebben hun ALV gehad en, waar mogelijk, heeft een bestuurslid van VOMI NL die bezocht. Algemeen was het beeld dat de omvang van de kas toeneemt en het aantal leden af. Het officiële gedeelte werd overal vlot afgewerkt, dankzij de goede voorbereidingen van de besturen. Chapeau voor hun inspanningen, het hele verenigingsjaar door!

Behalve voor de ALV, is dit ook de periode van reünies en herdenkingen. Op 8 april bezocht ik in Assen de Drentse Veteranendag. Een prachtige opkomst van zo'n 350 jonge en oude veteranen, die hebben genoten van een mooi programma, een heerlijk Indisch buffet en van elkaars gezelschap. Hulde aan het organisatiecomité!

Op 13 april was ik met de medebestuurders Orsel en Bergman aanwezig bij de ALV van VOMI Noord-Brabant West in Kruisland. Wij hebben genoten van de Brabantse gastvrijheid en gezelligheid. Er werd unaniem voor gekozen om per 1 januari 2018 over te gaan naar VOMI Binnenland. Welkom, er zal ook daar goed voor de leden worden gezorgd.

Op 19 april heb ik in 't Harde de reünie van onze zustervereniging VMMGM (Nieuw Guinea) bijgewoond. Evenals voorgaande jaren waren er zo'n 350 reünisten, waaronder veel VOMI-leden. Ook nu weer was de stemming opperbest.

Op 26 april heb ik met medebestuurders Rump en Mol een ziekenbezoek gebracht aan Wil Patist in Nijeholtpade. Voor zijn onvermoeibare inspanningen voor VOMI NL in de afgelopen 14 jaar heb ik hem mogen benoemen tot Lid van Verdienste. Een gemengd gevoel, enerzijds de voldoening om hem te kunnen danken en waarderen voor zijn VOMI-activiteiten, anderzijds beseffend dat hij er maar beperkte tijd van kan genieten. Een emotionele dag!

Op 4 mei was ik aanwezig bij de herdenking op het Ereveld Loenen. Waardig, stijlvol en indrukwekkende toespraken, o.a. van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) en van een van geboorte Duitse jonge vrouw die vanaf haar derde in Nederland is opgegroeid. Voor haar ontboezemingen hoe zij 4 mei ervaart, kreeg zij een daverend, welgemeend applaus. Heel bijzonder!

5 Mei Wageningen. Ook dit jaar was ik paradecommandant en mocht ik 2.000 deflanten aan de CDS melden. De VOMI-deelname was beperkt tot zeventien veteranen, die op meetrekkende militaire voertuigen hadden plaats genomen. De gevorderde leeftijd wordt steeds duidelijker merkbaar. Op de Nederlandse Veteranendag op 24 juni in Den Haag zal dat helaas niet anders zijn.

*Uw voorzitter,  
Leen Noordzij*

## Koninklijke Onderscheiding

Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen op 26 april 2017 is ons VOMI-lid de heer N. (Nico) Baan (sociaal commissaris en 2e penningmeester van VOMI Noord-Holland) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke Onderscheiding werd hem door burgemeester Marianne Heeremans van Heemstede uitgereikt. Nico Baan ontving de onderscheiding o.a. voor zijn verschillende vrijwillige activiteiten als veteraan.



# Toekomst Nationaal Indië Monument

## Roermond krijgt vorm

*Het bestuur van de Stichting Nationaal Indië Monument 1945-1962 heeft een werkgroep ingesteld, die meedenkt over de toekomst van de jaarlijkse herdenking en de instandhouding van de beide monumenten in Roermond; het Nationaal Indië Monument 1942-1965 en het Monument voor Vredesoperaties. Inmiddels krijgen de eerste ideeën vorm.*

In de werkgroep zijn de diverse veteranenorganisatie, waaronder VOMI, PIM, VNNGM en het Veteranen Platform vertegenwoordigd en ook vertegenwoordigers van de 2e en 3e generatie. Het bestuur heeft de werkgroep gevraagd om mee te denken en met plannen te komen tenelnde de waardige herdenking van de ruim 6200 gevallen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea voor de toekomst veilig te stellen.

### **Noodzaak**

Over enige tijd zijn er geen Indië-veteranen meer. Dat is de realiteit en hierdoor ontstaat de noodzaak om de herdenking breder te trekken en ook stil te staan bij alle gevallen militairen sinds WO II. Het Nationaal Indië Monument heeft een bijzondere status en blijft apart bestaan. Wel zal de herdenking moeten worden aangepast. De werkgroep denkt dat dit op zodanige wijze kan dat de primaire doelgroep bij de Indië-herdenking, denk daarbij aan familie en vrienden, zich zal blijven herkennen in de herdenking. Naast de werkgroep buigt ook de onlangs ingerichte Raad van Advies zich over de toekomstplannen.

### **Eerste ideeën**

Het staat buiten kijf dat de jaarlijkse herdenking, zoals we die kennen, blijft bestaan.



Daarin blijft speciale aandacht bestaan voor Indië en Nieuw-Guinea. Nadrukkelijker dan voorheen zal de 2e en 3e generatie bij de herdenking worden betrokken. Ook wordt nagedacht over de herinrichting van het park tijdens de herdenking, bijvoorbeeld door de zitplaatsen voor genodigden op een andere plek te situeren. Enerzijds om de zichtbaarheid van de herdenking voor iedereen te verbeteren, anderzijds om ook het Monument voor Vredesoperaties in de herdenking een goede plek te geven. Ook wordt de kranslegging op een andere wijze ingevuld.

### **Bijzondere themalezing**

Daarnaast wil de stichting de herdenking ook uitbreiden met een jaarlijkse lezing met een wisselend thema, voorafgaand aan de herdenking. Daarin wordt een koppeling gelegd naar het Monument voor Vredesoperaties. In 2017 zal deze lezing zich richten op de missie in Libanon. Daartoe is al samenwerking gezocht met de Libanon Veteranen. Voor 2018 bestaat het plan om de

Cambodja Veteranen uit te nodigen voor het verzorgen van deze bijzondere lezing.

### **Financiering**

De beide monumenten blijven fysiek gescheiden. Om de toekomst financieel te borgen wordt er naast de Stichting Vrienden van het Nationaal Indiëmonument ook een Stichting Vrienden van het Monument voor Vredesoperaties opgericht. Het is zo de bedoeling dat de herdenkingen bij beide monumenten dankzij een eigen financiering een zekere toekomst krijgen en behouden. Zo kan het park uitgroeien tot een herdenkingspark waar niet alleen de veteranen zich thuis voelen, maar juist en vooral ook alle Nederlanders die betrokken en trots zijn op de inzet van veteranen in buitenlandse missies. Het herdenkingspark is niet voor niets een prachtig burgerinitiatief gebleken.

*Klaas Orsel, vicevoorzitter  
VOMI-NL*

*Pascal Limpens, voorzitter  
Nationaal Indië-monument*

# Wageningen 2017

Dit jaar is het 72 jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlanden werd bevrijd. Op 4 en 5 mei stond Nederland weer stil bij het leed van de oorlog en bij de waarde van vrijheid. Overal in Nederland zijn er op 4 en 5 mei Herdenkingsbijeenkomsten en Herdenkingsplechtigheden, waaronder op 5 mei de Herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk, de Nationale Herdenking van de Capitulaties van de Duitse en Japanse strijdkrachten in 1945 en het Bevrijdingsdefilé in de Stad der Bevrijding, Wageningen.





**SOBAT**



# Indië

## Uit mijn dagboek van toen

### Deel 11

Het was vijf uur toen de Higginsboot vertrok in de richting van Tjimpoe. De tocht duurde in totaal vier uur. Tijd genoeg om de opdracht door te nemen en de kaarten van het betreffende gebied te bestuderen. De regen viel met bakken uit de lucht, geen prettig weer om op patrouille te gaan. Bij aankomst in Tjimpoe nam ik contact op met het hoofd van het district voor het inhuren van acht koelies. Er moest uiteindelijk heel wat gedragen worden. Zonder deze inlanders zou het onmogelijk zijn zo'n tiendaagse tocht te maken. Mijn opdracht bestond voornamelijk uit machtsvertoon en het regelmatig controleren

van prauwen op de aanwezigheid van wapens.

De afmars begon om 10.30 uur in de richting van de grote weg om vandaar een doorsteek te maken naar Salama. Bij het doorkruisen van het gebied bleek dat de rijstbouw er zeer slecht voorstond. Volgens de kepala kampong (dorpshoofd) was een plantenziekte daarvan de oorzaak. Om 17.30 uur gingen we in bivak vlak langs de kali Soeli.

De tweede dag kregen we het wat zwaarder te verduren. We volgden de kali Soeli stroomopwaarts langs een smal bergpaadje richting Salolompo. Deze kampong werd geruime tijd vanuit het

bedekte terrein geobserveerd. Vervolgens trokken we verder in oostelijke richting naar kampong Tondotangga. Deze kampong vanuit het bedekte terrein betreden en vervolgens weer in het bedekte terrein teruggekeerd. Na een uur zijn we weer plotseling opgedoken in deze kampong om te zien of er subversieve elementen aanwezig waren. Deze tactiek werd bij vorige patrouilles regelmatig met gunstig resultaat toegepast.

Midden in de kampong stond een zendingsschool. Van verre kon je al duidelijk het gekrakeel horen van de kinderen, die daar les kregen. Toen ze ons in de gaten hadden, werd het angstig stil. Volgens de goeroe (godsdienstleraar) waren de



*In dit huisje in Tjimpoe hebben we een nacht doorgebracht*



*Met een prauw over de kali Soell*

kinderen nog steeds bang voor soldaten. De Jappen bleken hier nogal te hebben hulsgehouden. Misschien ook wel de soldaten van kapitein Westerling. Wie zal het zeggen! Na een korte tijd was de angst bij de kinderen totaal verdwenen. Ze lachten en schreeuwden er weer vrolijk op los. Toen we afscheid namen, zwaaiden ze ons nog na tot we uit het zicht verdwenen waren. Om 13.00 uur gingen we bosbivak.

De derde dag vertrokken we al om 02.00 uur uit ons bosbivak. Het had aan één stuk door geregend. Nat en verkleumd gingen we weer op pad richting grote weg. Het was pikdonker, je kon bijna geen hand voor ogen zien. Vlak achter elkaar liepen we door de natte alang-alang en het struikgewas. Af en toe struikelde er iemand over een boomwortel of een ander obstakel dat boven de grond uitstak. Een vloek of gekreun was het gevolg. In het donker

om ons heen tastend, bereikten we de grote weg. Eindelijk vaste grond onder onze voeten. Omdat we nu steviger konden doorlopen, kregen we het gelukkig wat warmer. Na een uur stopten we vlak voor de kampong Batoelotong. Ik besloot deze kampong te doorzoeken omdat het hoofd van de zendingsschool mij had verteld, dat de bevolking regelmatig werd bedreigd door een stel rampokkers. Om geen last te ondervinden van de koeltes en de barang, liet ik deze in het bedekte terrein achter met drie jongens van de groep.

Met onze sluijschoenen aan trokken we geruisloos langs de huizen. Zo'n tropennacht heeft altijd iets geheimzinnigs, je hoort de meest vreemde geluiden van dieren en insecten. Vooral in vijandelijk gebied kan zolets op je zenuwen werken. Schieten op vuurvlegjes is daarvan een goed voorbeeld.

Het eerste huis dat wij doorzochten, leverde niet meer op dan het verhaal van de bewoner dat er twee maanden geleden drie mannen waren vermoord door een stel rampokkers vanwege het feit dat ze geen vee en voedsel wilden aanstaan aan deze lieden.

Een tweede huis werd doorzocht omdat we daarbinnen iemand luid hoorde kreunen. Toen we binnenkwamen zagen we een oude vrouw op de grond liggen, die er niet al te best aan toe was. Twee jonge vrouwen en een man zaten naast haar om haar te troosten. Ondanks het spaarzame licht in het schamele vertrek kon je duidelijk zien dat de oude vrouw erg zlek was en veel pijn had. Uit de gebaren van de man begreep ik dat zij last had van haar buik. Ik probeerde haar een beetje gerust te stellen door in mijn beste Maleis te zeggen: "Djangan takoet" ("Wees maar niet bang"). Jammer

genoeg kon ik verder niets voor haar doen. Nadat we nog enkele huisjes -zonder resultaat- hadden doorzocht, verlieten we de kampong op weg naar de achterblijvers. Rampokkers hadden we hier niet aangetroffen. Vanwege de hevige regenval betrokken we vroeg in de middag een leegstaand huis aan de oostzijde van kampong Tomba.

De vierde dag vertrokken we om 06.00 uur. Het regende nog steeds. De stemming was niet best. Regen en nog eens regen! En dat in een land waarvan je vroeger geleerd had dat de zon er altijd schijnt. We volgden de kali stroomafwaarts

In de richting van de kampongs Kalapi, Botapoeti en Telemo. De bewoners van deze kampongs hielden zich voornamelijk bezig met de visvangst. Het hoofddoel van ons bezoek was in de eerste plaats het controleren van de prauwen op verboden wapens. Kampong Kalapi zag er erg vies en onverzorgd uit. De stank van verrotte vis kwam je al van verre tegemoet. De huisjes waren erg bouwvallig en stonden veelal op het punt van instorten. Onbegrijpelijk dat men daarin kan leven en wonen.

Bij het doorzoeken van een groot aantal van deze huisjes, ontdekten we veel zieke mensen. Malaria bleek de meest

voorkomende ziekte te zijn. Rillend van de koorts lagen mannen, vrouwen en kinderen op een tampatje (matje) te wachten op herstel of op de dood. Gelukkig kon hier en daar -door het verstrekken van malariatabletten- een helpende hand worden geboden. Ook werden er veel inlanders waargenomen, die nauwelijks konden lopen vanwege zweren op hun benen. Bij sommigen waren bepaalde lichaamsdelen zo ernstig aangetast, dat de dokter voor het laatst in de buurt was geweest.

Medische hulp is hier op korte termijn geboden. De prauwencontroles leverden geen resultaat op. Behalve vis, hout en klappers werd er niets bijzonders aangetroffen. De kampongs Botapoeti en Telemo zagen er beter verzorgd uit. Zieke mensen werden hier nauwelijks aangetroffen. Hulzen en wegen bleken goed te zijn onderhouden. Een hemelsbreed verschil met kampong Kalapi. Vermoedelijk dat het gezag in laatstgenoemde kampong te wensen over laat. De vele malariagevallen aldaar moeten naar mijn mening worden toegeschreven aan het moerassige gebied in de omgeving van Kalapi. Een broeknest voor muskieten.

*Henk van Vliet*



# Benoeming tot Lid van Verdienste

Al sinds 2003 maakt Wil Patist, eerst als lid en later als voorzitter en secretaris van de Sociale Commissie, deel uit van het bestuur van VOMI Nederland. Hij doet dat op alom gerespecteerde en gewaardeerde wijze. Reden genoeg om hem in aanmerking te brengen voor een waardering van onze vereniging. Desgevraagd was het advies van de Vertrouwenscommissie unaniem: Lid van Verdienste.

Het is gebruikelijk dat een waardering wordt uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid, meestal in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit om zoveel mogelijk collegae getulge te laten zijn van het onderscheiden.

Echter de gezondheidstoestand van Wil is zodanig, dat de verwachting is dat hij de ALV van VOMI Nederland op 17 mei 2017 in Bronbeek niet zal kunnen bijwonen. Bij het ziekenbezoek aan Wil bij hem thuis in Nijeholtpade (Fr) op woensdag 26 april jl. heb ik hem, in aanwezigheid van bestuursleden Theo Rump en Jos Mol, benoemd tot Lid van Verdienste. Hij was er zeer verguld mee! Met u spreken wij de wens uit dat hij er nog geruime tijd van mag genieten.

*Leen Noordzij, voorzitter*

De benoeming ging gepaard met de overhandiging van de bijbehorende Draagspeld Lid van Verdienste, een Plaquette en een Oorkonde. De laudatio op de Oorkonde vermeldt:



**Lid van Verdienste**

**De heer W.P.J. Patist**

Wegens:

- + De grote persoonlijke inzet en betrokkenheid gedurende ruim 14 jaren als voorzitter en secretaris van de Sociale Commissie van VOMI Nederland.
- + De voortreffelijke en meer dan punctuele wijze waarop hij gedurende die periode ook de verslaglegging heeft verzorgd van de Algemene Ledenvergaderingen en later ook van de Bestuursvergaderingen van het Algemeen Bestuur van VOMI Nederland.
- + De deskundige en voortvarende wijze waarop hij als Nuldelynscoördinator leiding heeft gegeven aan de Nuldelynschelpers van VOMI Nederland.
- + De vastberaden manier waarop hij al die jaren als algemeen bestuurslid van VOMI Nederland de belangen van de vereniging heeft behartigd.
- + De grote collegialiteit en integriteit welke hij tot uitgangspunt van zijn handelen heeft gemaakt, waardoor er nimmer tevergeefs een beroep op hem werd gedaan.

# Strijd bij Dokkumer Nieuwe Zijlen (april 1945)

## Deel I

In de Tweede Wereldoorlog lag rond het sluzencomplex bij Dokkumer Nieuwe Zijlen een vrij sterke Duitse bezetting. Dit complex, bestaande uit een sluzengroep en een brug, was de ingang vanaf de Waddenzee naar het achterland van Kollumerland (cum annexis) en gaf via de Dokkumer Ee toegang tot Dokkum, de noordelijkste stad in de Elfstedenroute. De bezetters hielden hier streng toezicht op het in- en uitgaande verkeer via het water. Ook hadden ze hier een goed controlepunt op het verkeer vanuit de provincies Groningen en Friesland via de noordelijke route naar de Afsluitdijk. In het laatste oorlogsjaar werd bij de voorbereiding van de bevrijding door strijdgroepen van het verzet besloten dat -wanneer de bevrijding op handen was- dit complex (dat zowel een verkeersknooppunt over het water als over de weg genoemd mocht worden) moest worden veroverd op de Duitsers. Men vreesde namelijk dat bij het terugtrekken naar het oosten de Duitsers het complex zouden opblazen om achtervolging te bemoeilijken. Tevens zou dan het achterland onder water komen te staan en dat wilde men koste wat het kost voorkomen.

Voor deze actie werd de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) van Kollumerland aangewezen. De groep Kollumerland had een sterkte van 86 man, verdeeld in 4 groepen. Het commando van deze groep werd opdracht gegeven zich gereed te houden totdat zij een sein zouden krijgen voor deze actie. Medio april 1945 kreeg men dit sein en werden de groepen, nadat ze volledig bewapend waren, samengetrokken in een boerderij op Kollumer Oudzijl,

een buurtschap tussen Kollum en Dokkumer Nieuwe Zijlen. Vanuit dit onderkomen had men een goed zicht op het sluzencomplex. Hier werden de leden van de BS ingelicht over wat het doel was, nl. een overval op het sluzencomplex van Dokkumer Nieuwe Zijlen. Besloten werd dat deze aanval door twee groepen zou worden uitgevoerd zowel van de noordkant alsook van de zuidkant. De aanval zou onder dekking van de duisternis plaatsvinden.



Sluzencomplex

De noordgroep werd per boot overgezet en kreeg als opdracht de bezetting uit te schakelen die dichtbij het complex was gelegerd. De zuidgroep zou de wachtpost op het sluzencomplex uitschakelen. Beide groepen gingen vol goede moed op weg, maar ze konden niet bevroeden dat dit het begin was van een strijd die 36 uren zou duren en waarbij aan beide kanten, zowel aan de kant van de BS als aan de kant van Duitsers, doden en gewonden zouden vallen.

De noordgroep die de aanval op de bezetting zou openen, werd bij de nadering van de post gezien door de Duitse commandant die daar toevallig een wandeling maakte met zijn hond. Hij maakte rechtsomkeert en waarschuwde de bezetting die onmiddellijk het vuur opende op de aanvallende BS. Bij de schotenwisseling sneuvelde één Duitse militair en raakte één lid van de BS gewond. De commandant van de noordgroep zag vrij snel dat de opdracht niet meer

uitvoerbaar zou zijn tegen deze geoefende militairen en gaf opdracht terug te trekken. Zonder verdere verliezen bereikten zij hun uitgangspositie.

J. Hoogsteen



# Reünie 2017 VOMI Binnenland Regio Utrecht/'t Gooi

Woensdag 25 oktober 2017, Kromhoutkazerne /  
'Het Vossegat', Utrecht

## Uitnodiging

### Programma

Vanaf 14.30 uur: Ontvangst met koffie/thee en lekkernijen, gevolgd door een gezellig samenzijn.

Vanaf 17.30 uur: Indisch buffet.

Omstreeks 19.00 uur: Einde reünie.

De kosten voor de reünie zijn € 12,50 per persoon, te voldoen op rekeningnummer  
NL88 ABNA 0474 0640 51 ten name van VOMI Binnenland onder vermelding van  
"Reünie 2017/ Utrecht". Uw inschrijving/betaling dient uiterlijk 1 oktober 2017 binnen te zijn.

Na betaling is uw deelname aan de reünie definitief.

U kunt zich ook aanmelden bij:

Anton Mouwen, Brugakker 50-16, 3704 MB Zeist (telefoon 030-6951179 of 06-12144594).

Mede namens Roland Dorrestijn tot ziens op 25 oktober a.s.

# Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht

Tel.: 0180-621298

Info@hetrozenpakhuijs.nl

Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag

08:00-18:00 uur

Vrijdag 08:00-20:00 uur

**SOBAT**

# Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 25)



R.J. de Rijk



Ms KOALA's

Mevrouw Kauwert was al erg zeeziek en Louls Kauwert was volgens Alex ook naar ruim -1- gegaan wegens zeeziekte, nadat hij over de reling had staan spugen. Zowel in ruim -1- als -2- en het HDC waren windvangers in de patrijspoorten aangebracht, zodat niemand te klagen had over gebrek aan frisse lucht. Toen Alex en ik genoeglijk onze koffie hadden gedronken, zei ik tegen hem op quasi-streng toon: "En nou naar kooi, Alex, ik laat je wel weer roepen". "Al-al Captain", zei hij lachend en gaf mij een klap tegen mijn schouder. "Welterusten kerel". Matulesy en Wattimena kwamen ook nog even 'mampiren' met hun mok koffie in de hand en Wattimena zei dat de zeeziekte bij hen momenteel nogal mee viel. Ik zei: "Ja, ja, pas maar op, want het zwaarste stukje moet nog komen en dan moeten de patrijspoorten dicht en iedereen

benedendeks blijven, want ik wil niemand verliezen. En als iemand moet spugen moet hij niet aan loefzijde gaan staan, want dan krijgt hij het braaksel tegen zijn kleding, dus altijd aan lijzijde, dat is de kant van het schip die in de luwte van de wind ligt. Dus sjoer nu het een en ander vast en breng nu reeds je zware wapens en munitiekisten in veiligheid voor dat het te laat is. Waar geen licht meer nodig is, moet het uitgedraaid worden behalve in dekberging nr. 8 waar de wc staat en kijk even na of alle deuren van de dekbergingen en kombuis goed gesloten zijn". "Al-al Captain, we zullen het even in orde maken", zei Matulesy en ze verdwenen naar het achterdek, na mij goede wacht gewent te hebben. Dat hoop ik maar, dacht ik bij mij zelf.

Het was inmiddels 20.45 uur toen ik naar de brug ging, waar Simon en Johan beiden aan het

roer stonden. Het was bewolkt geworden en de temperatuur was naar schatting 27°C er stond een stevige bries en door de deining werd de KOALA'S af en toe met de voorsteven in de hogere golven gedrukt en begon iets meer slagzij te maken over stuurboord. Af en toe sloeg er wat buiswater over het voordek, maar dat was op dit moment dan ook het enige. Simon en Johan stonden vastberaden wijdbeens aan het roer en hadden nergens last van zoals ze zeiden. Ikzelf was nog nooit zeeziek geweest en wist dus niet hoe dat aanvoelde. Matulesy kwam even op de brug om mij te melden dat de windvangers uit de patrijspoorten waren gehaald en de patrijspoorten waren gesloten, behalve in de machinekamer, want daar zou Manuhutu zelf voor zorgen.

Drie mortieren waren opgeborgen in de wapenkamer

en twee mortieren samen met vijf brens in ruim 4- waar vijf man de nacht zullen doorbrengen en het ruimluik, op een grote kler na, dicht hebben gesjord met een stuk touw, zodat ze toch nog frisse lucht krijgen. "Keurig geregeld, Matulesy. Ga maar vast rusten want jullie zullen het nodig hebben".

Op de brug staande kon ik de lichtboel goed zien alhoewel hij door de deining regelmatig achter de steeds hogere golven verdween en dan weer te voorschijn kwam. Ondank de zware bewolking was het nog droog weer, maar de lichtflitsen aan stuurboord voerspelden niet veel goeds. Als het komende onweer voorbij de Goenoeng Merapi in waarschijnlijk noordelijke richting zou gaan, zouden wij in zwaar weer terecht komen en ik was dus blij dat Matulesy en Wattimena alles hadden vastgesjord en gesloten, zodat wij daar dan zonder veel verlies doorheen zouden komen. Ik hoorde ineens de stem van Thomas

achter mij: "Captain, ik kom nu maar vast koffie brengen want wij krijgen geloof ik onweer. Als dat onweer er is, dan ben ik bij de vrouwen en kinderen voor de veiligheid, het is maar dat u het weet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken over uw vrouw. Alles is oké". Hij reikte ons ieder een mok koffie aan. "Geweldig gedaan Thomas, je bent een redder in de nood", zei ik. "Ik heb nog nooit last gehad van zeeziekte Captain en dus zal het nu ook wel weg blijven", zei hij toen hij de brug weer verliet. Geweldige knaap, dacht ik bij me zelf. Ik zette mijn koffie tussen de telegraaf en het kompas in en zei tegen Simon en Johan: "Ajo, gaan jullie eerst maar even rustig je koffie drinken ja, en geef mij dat roer maar". Daar waren ze content mee en ze stonden gezellig aan hun koffie te slurpen. Ik bemerkte dat de zeestroom onder invloed van de passaatwind uit Straat Bali komende, naar westelijke richting afboog en de KOALA'S tegemoet kwam.

Het buiswater spatte op het voordek, erger dan voorheen en alle tuidraden floten hun eigen intonatie in de straffe wind. Ik kon de lichtboel van Meindertsdroogte nog wel bij regelmaat zien, maar dat zicht was ook minder geworden. Ik vroeg Simon even het kompas bij te lichten en de koers op te geven. "115° Captain," zei hij. "Goed zo die gaat, dank je Simon". Na tien minuten namen zij het roer weer over en begon ik aan mijn bakkie koffie dat lekker afgekoeld was. Dat smaakte goed. Ik zei hun dat ik even naar dek ging om te controleren. Toen ik aan dek kwam was alles verlaten. Ik ging eerst even naar de machinekamer, maar Manuhutu had geen problemen. De windvangers aan stuurboord waren eruit en de patrijspoorten dicht.

Ik zag Alex rustig slapen aan bakboordzijde, waar de windvangers nog inzaten. Ik stak mijn duim op naar Manuhutu en ging weer naar dek. Ik liep



*Straat Bali. Een zeestraat tussen de Indonesische eilanden Java en Bali. Het water vormt de grens tussen de Indonesische provincies Oost-Java en Bali en vormt een verbinding tussen de Indische Oceaan in het zuiden met de Balizee in het noorden.*





*Patrijspoort*

door naar het achterdek naar ruimluik -4- dat op een grote kier stond. "Alles wel aan boord, jongens?" vroeg ik. "Jawel Captain, het gaat hier prima en we worden nog niet nat". "Goed zo, welterusten," zei ik en ging even kijken in het HDC. De deurtjes waren open en Thomas zat nog boven aan de trap een sigaretje te roken toen ik aankwam. "Alle kinderen slapen Captain", zei hij zachtjes "en de vrouwen ook bijna. Uw vrouw heeft niet gespuugd en is rustig. Ik geloof dat ze nu in slaap is gevallen". "Dat vind ik fijn om te horen Thomas, doe ze allemaal de groetjes van mij. Ja?" "Oké, komt voor elkaar Captain". Ik ging weer even verder, nu naar het voordek dacht ik. Maar dat lukte niet door dat buiswater, dus ging ik maar weer naar de brug.

Het was inmiddels 23.00 uur toen het weer slechter werd en het begon te regenen. Een half uur later zaten wij in het vuilste weer. Het onweer was weggedreven maar de regen kwam met bakken tegelijk uit de donkere lucht. Het duurde dan ook niet lang of wij waren alle

drie van kop tot kont drijfnat. De KOALA'S steigerde als een jong paard en het overtollige buiswater golfde door de spuigaten weer naar zee. De wind was aangewakkerd en de deining was heviger geworden. In de tuidraden leek een heel orkest te zitten en soms hadden wij moeite om goed staande te blijven. "Het begint te stormen Captain", zei Simon. "Ja, 't begint er geloof ik op te lijken, maar wij kunnen ons gelukkig nog goed oriënteren op de lichtboei, die moeten wij goed in de gaten houden". Ook kon ik enkele lichtjes aan de kust waarnemen ter hoogte van kampong Asembagoes. Ik stuurde Johan naar bed om ergens te gaan slapen en zei dat hij zeer goed zijn best had gedaan. Uiteindelijk was hij leerling en hoefde hij van mij niet de volle wachtdienst mee te lopen. Ik nam zijn plaats in naast Simon achter het roer. De situatie werd gelukkig niet erger en om ca. 01.15 uur passeerden wij op 90° aan bakboord de lichtboei van Melndertsdroogte en kwamen wij langzaam maar zeker bij de noordoostpunt van Oost-

Java ter hoogte van Tandjoeng Sedano. Dat konden wij nu reeds merken aan de grotere golven met brekende koppen, grote witte schuimvlekken en een stijve bries met een windkracht naar schatting 6 op de schaal van Beaufort. Omstreeks 03.00 uur was de regen geheel opgehouden en de donkere bewolking nagenoeg geheel verdwenen, waardoor het zicht aanmerkelijk was verbeterd, hetgeen een klein winstpuntje was. Met die stijve bries van de passaatwind bemerkte ik ook aan het roer een sterkere stroom uit Straat Bali naar noordelijke richting uitlopend. Ik vroeg Simon: "Merk jij iets aan het roer?" "Ja, nu u het zegt, 't is net of wij naar bakboord worden gedrukt". Ik keek op het kompas en zag een schommelkoers van tussen de 108° - 110° en ik zei: "Klopt, wij moeten iets tegenroer geven". Nadat wij dit gecorrigeerd hadden op 115°, ging het goed. "Wel het kompas nu in de gaten blijven houden, zodat wij geen verdere deviatie meer krijgen en geef dat straks ook door aan Metekohy", zei ik. "Al-ai Captain".

# Boekpresentatie

## Martje Saveur: *Het koffertje van mijn moeder - herinneringen aan Indië*

Nederlands-Indië, palmbomen, mannen in witte tropenpakken, theevisites op zondag, oude auto's in paradijselijke landschappen. De mensen weten nog niet wat hen te wachten staat. Dat een comfortabel leven plotseling kan omslaan in een hel...

In *Het koffertje van mijn moeder* laat Martje Saveur zien hoe oorlog ingrijpt in een mensenleven en al bij de allerkleinsten diepe sporen nalaat. Na de bevrijding van Nederlands-Indië keert haar moeder als weduwe met haar dochtertjes terug naar Nederland, met als enig bezit een koffertje. Door de jaren heen reist het met hen mee, al blijft het altijd gesloten. Het doet mee aan het 'Indisch zwijgen'.

Pas jaren na de dood van haar moeder durft Martje het te openen. De brieven, documenten en spulletjes die ze er in aantreft vertellen over de gelukkige beginjaren van haar ouders in Indië, over hun wanhoop en angst voor de Japanse bezetters, het verblijf in de vrouwenkampen, de slachtoffers van de Birma spoorweg en de kille ontvangst in Nederland. Samen met haar moeder en zusje komt Martje te wonen bij de moeder van haar overleden vader. Net als veel andere Nederlanders ervaart deze oma het gezin van haar zoon als vreemde snoeshanen, indringers.

Martje besluit haar ouders achterna te reizen en zo de puzzelstukjes uit haar jeugd aan elkaar te leggen. Samen met haar man bezoekt ze het land van haar geboorte. De kleuren van de flamboyant, de geuren van de manga, de geluiden van de tjitjak en het tongtong van de satéverkoper... Na meer dan vijftig jaar vindt ze er zelfs nog



mensen die haar vader hebben gekend, maar ook de plek waar zij, haar moeder en haar zus zulke angstige kampjaren beleefde.

Enkele jaren later reist ze onder militaire escorte naar de erebegraafplaats in Birma. Staand bij het graf van haar vader realiseert zij zich dat 'hij echt heeft bestaan'.

*Het koffertje van mijn moeder* is niet zomaar een verslag van Martjes zoektocht, het is een eerbetoon aan al die moeders die alleen verder moesten, zonder echtgenoot, zonder pensioen. Zij arriveerden in een land waar niemand aandacht had voor wat 'de mensen uit

Indië' hadden meegemaakt. Het is een eerbetoon aan hun moed en wilskracht.

*Het koffertje van mijn moeder, herinneringen aan Indië* van Martje Saveur - 164 pagina's met foto's en documenten.

€ 17,50

Te bestellen bij:  
Uitgeverij Schaep14  
info@schaep14.nl  
(tel. 023-5490541)  
m.saveur@planet.nl  
(tel. 023-5276896)  
www.boekenroute.nl  
of de betere boekhandel

**SOBAT**

## Herdenkingen

- Indië Monument Almelo (in het Hagenpark),  
maandag 14 augustus 2017, aanvang 16.00 uur.
- Indië Monument Enschede (in het Blijdensteinpark),  
dinsdag 15 augustus 2017, aanvang 11.00 uur.
- Indië Monument Hardenberg (in het Indiëplantsoen),  
dinsdag 15 augustus 2017, aanvang 19.30 uur.
- Indië Monument Terneuzen, vrijdag 25 augustus 2017, aanvang  
herdenkingsdienst in De Goede Herderkerk is om 14.00 uur.
- Indië Monument 'De Deadenwacht', Rengerspark Leeuwarden,  
woensdag 30 augustus 2017, aanvang 18.30 uur.
- Nationale Indië Herdenking Roermond (in het Nationaal  
Herdenkingspark), zaterdag 2 september 2017, aanvang 14.00 uur.
- Indië Monument Leiden (bij molen 'De Put'),  
donderdag 7 september 2017, aanvang 19.30 uur.
- Indië Monument Puffershoek (op begraafplaats 'De Essenhof'),  
vrijdag 15 september 2017, aanvang 14.00 uur.

## Evenementen 2017

- Veteranendag Koninklijke Marine 22 juni  
Den Helder.
- Marinedagen 24 en 25 juni Den Helder.
- Nederlandse Veteranendag 24 juni Den Haag.
- Veteranendag Koninklijke Luchtmacht  
27 september Eindhoven.
- Veteranendag Koninklijke Marechaussee  
6 oktober Apeldoorn.
- Er zijn in 2017 **geen** Luchtmachtdagen.

## Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingcentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ★ Met onderstaande contactpersonen kunt u uw wensen bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



**ECHOS Home 'de Schakel'**  
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo

gastvrouw: Marieke Potappel  
tel. 0341 - 552 830

**ECHOS Home 'de Landing'**  
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen

gastheer: David Mammen  
tel. 026 - 44 30 487

**ECHOS Home 'de Vrijheid'**  
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot

gastheer: Rommie Reumer  
tel. 040 - 29 04 515

**ECHOS Home 'het Bakken'**  
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte)

gastheer: Han Mennink  
tel. 0521 - 341 297

**ECHOS Home 'het Anker'**  
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam

gastheer: Ad Mullwijk  
tel. 010 - 24 299 10

**ECHOS Home 'de Eendracht'**  
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder

gastheer: Frank van Dekken  
tel. 0223 - 655 066

**ECHOS Home 'Baan Zulu'**  
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp

gastheer: Aart Werkman  
tel. 0318 - 453 060



[www.echos.nl](http://www.echos.nl)

## Boekpresentatie

Op 29 maart jl. werd in het Atrium van Stichting de Basis het boek **'Zijn trauma in mijn genen'** gepresenteerd. Schrijfster Sonja van Amersvoort publiceert in dit boek de verzamelde ervaringen van haarzelf en 35 andere kinderen van getraumatiseerde Indië-veteranen. Prof. dr. Uri Rosenthal (voorzitter van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek -RZO-) mocht het eerste exemplaar van dit boek in ontvangst nemen.

Namens het bestuur van VOMI Nederland waren bij de presentatie aanwezig Leen Noordzij (voorzitter VOMI Nederland) en Theo Rump (hoofdredacteur 'SOBAT').

Het boek is te bestellen via [sonja@piecesoflife.nl](mailto:sonja@piecesoflife.nl) (kosten zijn € 10,00 per exemplaar, excl. verzendkosten).



**Senioren-  
verhuizing**  
*Volledig verzorgd!*



**Woning-  
ontruiming**  
*Huur- en  
koopwoning*



**Schilder-  
en kluswerk**  
*Stofferen  
en behangen*



**Spoed-  
oplevering**  
*Binnen 7  
dagen leeg*



[www.seniorenhulp.com](http://www.seniorenhulp.com)

## Groen in Indië (deel 3 en slot)



*Gerard Groen is geboren in Velsen-Noord, thans woonachtig in Beverwijk. Hij heeft gediend bij het 1e Regiment Huzaren van Boreel / 3e Eskadron. Gerard Groen is 25 maart 1946 opgekomen als dienstplichtig huzaar bestemd voor de opleiding tot chauffeur/marconist in de Bernhardkazerne te Amersfoort. Zijn eskadron was uiteindelijk bestemd*

*om naar Nederlands-Indië te worden uitgezonden. Na het inschepingsverlof is het eskadron op 7 januari 1947 met troepentransportschip "Tegelberg" via IJmuiden naar Tandjong Priok vertrokken.*

In kamp Tjilitang hebben we de nacht doorgebracht en we zijn daar gebleven, terwijl er onderhoud aan onze wapens moest worden gepleegd, tot vertrek op 13 januari 1949 (via Bultenzorg en Pengalengan) naar de streek Malabar waar onze hoofdpост was gevestigd. In dit gebied hebben verschillende acties plaatsgevonden, o.a. bij Tjikalong en Bantjawang, maar alles is gelukkig goed verlopen. Op 14 september gingen we met de carrier naar Pengalengan en in een scherpe bocht kwam vanuit de tegenovergestelde richting een militair voertuig, welke onze chauffeur alleen kon ontwijken door tegen de berg te rijden. Door die bliksemreactie werd ik uit de carrier gezwiept en hing ik tegen de laadklep van het voertuig.

In verband met verwondingen aan been en rug werd ik via de arts naar het hospitaal in Tjimahi vervoerd om foto's te laten maken. Er werd een bekkenfractuur geconstateerd. Na veertien dagen werd ik ontslagen en naar onze post teruggebracht.

Mijn verdere leven heb ik altijd veel last van rugklachten gehouden. Ongeveer 12 jaar geleden heb ik via de VOMI en de BNMO een militair invaliditeitspensioen gekregen van 30%. Mijn aanvraag voor het Draaginsigne Gewonden is helaas tot twee maal toe afgewezen.

6 December 1949 waren we gelegerd in Ardjasarie. Daar werden we ingezet als bewaking omdat er door de Daroel Islam (D.I.) verschillende kampongs in brand waren gestoken, maar de rampokkers hadden de benen genomen.

11 December 1949 -na terugkeer van de kerkdienst- werd er weer een bende van de D.I. waargenomen en nu was er ook vuurcontact geweest. Toen





*Gelukkig heb ik met mijn (helaas overleden) echtgenote twee maal Java en Sumatra bezocht en natuurlijk ook Menteng Pulo*



*Ms 'Johan van Oldenbarnevelt'*

we ter plaatse kwamen, waren de vogels gevlogen.

13 December 1949 weer een paar honderd D.I.-mannen gesignaleerd in de buurt van Babakan. Wegens te grote weerstand moesten wij (vijf man en nog een paar OVW'ers) ons terugtrekken. Arie Broere werd gewond, een schotwond boven de borst. Arie werd direct naar Tjimahi vervoerd en heeft het er gelukkig goed van afgebracht. 17 December 1949 kom ik weer in het gebied rond Babakan terecht, waar het nog steeds onrustig is.

28 December 1949 vond bij de woning van de Militaire Commandant in Bandjarang de overdracht plaats van ons regimentsvak aan de Tentara Nasional Indonesia (TNI).



De dagen voor vertrek naar Holland werden doorgebracht met inkopen doen, kist en koffer inpakken, afscheid nemen op de onderneming.

Op 27 januari 1950 met een voertuig rechtstreeks vanuit Pengalengan naar station Bandoeng gebracht en vandaar per trein naar Priok, helaas zonder afscheid te hebben genomen van onze gesneuvelden sobats op Menteng Pulo.

Ik ben blij dat ik toch het een en ander op schrift heb gezet: "de Indië-periode raak je nooit meer kwijt". Daarom ga ik naar alle reünies van ons regiment en de "7 December" Herdenking (eerst in Schaarsbergen, daarna Apeldoorn en nu weer in Schaarsbergen).

Begin september ga ik naar de Nationale Indië Herdenking te Roermond en niet te vergeten naar de herdenking bij ons eigen monument op het Kuenenplein in Beverwijk.

Gerardus Groen  
14-08-1925  
Plantage 36  
1943 LN Beverwijk



"EM" Naald onthuld op 30 april 1947, Bultenzorg

Met de 'Johan van Oldenbarnevelt' keerden we terug naar Holland, waar we op 21 februari 1950 in Amsterdam aankwamen.

Het was feest in Beverwijk. Een groot spandoek sierde de gevel van mijn ouderlijk huis in de Jan Vermeijenstraat 20. 's Avonds kwam de Harmonie 'Sint Caecilia' uit Velsen-Noord langs om mij een serenade te brengen. Opluchting en dankbaarheid overheersten.



## Dringende oproep

De heer J(an) Hoevelaken is sedert 12 april 2000 voorzitter van onze lidvereniging VOMI 'De Veluwe' en heeft ook vele jaren de functie vervuld van Sociaal Commissaris van deze vereniging. Naast deze activiteiten is hij -ondanks zijn hoge leeftijd- binnen de Sociale Commissie van VOMI Nederland al meer dan 10 jaar de drijvende kracht achter het inzamelen en het te gelde maken van de bijeengebrachte postzegels, telefoonkaarten en sigarenbandjes, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan het Fonds Sociale Zorg (FSZ) van VOMI Nederland.

Vanwege de afnemende gezondheid van de heer Hoevelaken is het zeer gewenst dat hij deze laatstgenoemde werkzaamheden aan een ander zou kunnen overdragen.

Het bestuur van VOMI Nederland is derhalve op zoek naar mensen die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten. Voelt u zich geroepen om u hiervoor aan te melden, stuur dan een e-mail naar de vicevoorzitter van de Sociale Commissie Theo Rump: [theorump@gmail.com](mailto:theorump@gmail.com)

# Zeventig jaar Veteraan

door Frans Doppegieter

*Net eenentwintig was Linus van Gelder toen hij in oktober 1946 als dienstplichtig soldaat naar Nederlands Indië vertrok. Ruim zeventig jaar later blik ik samen met hem terug.....*

Linus werd op 29 augustus 1925 geboren in Ophemert in de Betuwe als vijfde kind in een gezin met een oudere broer en drie oudere zussen, later werden nog twee zussen geboren. Vader was arbeider bij het polderschap. Na de lagere school ging hij werken als boerenknecht voor een weekloon van f 2.50. Vóór 1940 was hij al opgeklommen tot arbeider op de steenfabriek te Echteld met een weekloon

van f 17,50. Hiervoor moest hij wel elke werkdag op de fiets een vijftiental kilometers enkele reis afleggen. De Tweede Wereldoorlog maakte hem tot stenenbikker: voor het hergebruik van baksteen het cement er afbikken.

Na de bevrijding legde hij zich opnieuw toe op het boerenwerk, totdat hij in 1946 werd opgeroepen voor de dienstplicht.

Na twee maanden basistraining in Roermond en in Grave werd Linus als soldaat Infanterie bij de Limburgse Jagers 3-11 RI op maandag 14 oktober 1946 ingescheept in Rotterdam op het troepentransportschip "Kota Baroe" en samen met

twee bataljons naar Indië verscheept. Hij had de zee nog nooit gezien, maar heeft de overtocht wel zonder zeeziekte kunnen maken, vertelt hij trots. Tussen de vele Brabanders en Limburgers aan boord was er slechts één bekende dorpsgenoot. De overtocht op het omgebouwde vrachtschip nam zes weken in beslag. Wat hem daarvan is bijgebleven? De hangmatten om in te slapen, de aardappelpuree uit blik en de Maleise les van een koloniaal. Omdat hij zich daarvan drukte en liever zat te kaarten, heeft hij vanuit het cachot aan boord weinig van het Suezkanaal gezien. Parlevinkers met nephorloges en politie op kamelen zijn het weinige dat hij vanuit de patrijspoort heeft kunnen zien. Bij het passeren van de evenaar ging iedereen door een groot bad met het hoofd onder water onder een net door.... behalve Linus die niet kon zwemmen. Geen doop, dus ook geen certificaat. De aankomst op de rede van Tandjong Priok op Java was van korte duur, omdat het schip de reis vervolgde naar Makassar op Celebes. Met vrachtwagens werden ze naar de barakken van de zeevaartschool gebracht, al waar ze werden ondergebracht. Hij herinnert zich de instructies om te mandiën en de waarschuwingen voor het oplopen van geslachtszlekten. Daarnaast het Indische eten, de nasi, maar ook de noodrantsoenen uit blik en vooral de hitte, hoewel zij gelukkig pal aan zee waren gestationeerd. Als ook de jaknikkers op het olie-eiland Tarakan in Oost-Borneo. Linus behoorde tot de bewakingstroepen en liep wacht en patrouille. In tropen-gevechtstenuue, helm, jungle boots (fijne schoenen, joh!), koppel om met daaraan magazijnen en handgranaten



Linus van Gelder



en dan het wapen: eerst een oude Lee Enfield met een spijkerbajonet, later een afgedankt Australisch geweer met een gigantische bajonet erop. Deze combi stak boven zijn eigen lengte van 1,60 m uit. Tenslotte de Australische "Owen" 9 mm machinekarabijn. Ook is hij nog even mortierschutter geweest: met tweeën dat zware ding meesleuren, plus tien granaten, die later allen blindgangers bleken te zijn. Zelf zegt hij hier anderhalf jaar zonder vijandelijkheden op een vakantieoord te hebben verbleven. De eerste positionele actie is aan hem voorbijgegaan. Het enige schieten bestond uit het jagen op wilde zwijnen, die overigens voortreffelijk smaakten. Op mijn desbetreffende vraag verklaart hij, zo taai als leer, nooit ziek te zijn geweest.

Toen hij midden 1948 werd ingescheept en verwachtte te zullen repatriëren, kwam hij in plaats daarvan in Tegal op Midden-Java terecht en heeft daar, naar hij zegt, toch wel spannende dingen meegemaakt. Zoals tot tweemaal toe

brenccarriers die op een brug op een mijn liepen en de brug versperden. En een patrouille die zeer chaotisch verliep, waarbij ze met z'n drieën in de wildernis verdwaalden en tenslotte achter een sawadijkje onder vijandelijk vuur kwamen te liggen. Linus liep daarbij een schampschot aan zijn linkerarm op. Hij zegt hiervan niets te hebben gevoeld, enkel het bloedverlies te hebben gemerkt, maar toen toch wel even aan thuis te hebben gedacht... Na te zijn ontzet door sobats en in het veld te zijn verbonden, zat hij "thuis in de kazerne" al weer snel achter een pot bier. Ook mocht hij nog even naar het ontspanningsoord "de rustende strijder" in Bandoeng. In december 1949 volgde de terugreis naar Nederland met het troepentransportschip "Grote Beer". Tijdens het inschepingsverlof in Batavia moest hij nog even naar het hospitaal in Semarang voor een vermeende liesbreuk en is daarbij helaas al zijn bagage kwijtgeraakt. Dat zit hem nog dwars. Op zijn verzoek werd een onderzoek ingesteld, maar hij vermoedt dat dat nog steeds loopt, omdat hij nooit meer iets

heeft vernomen. Op 8 januari 1950 liep het schip de haven van Amsterdam binnen en mochten zij de volgende dag nog drie kwartier in de houding staan voor het bezoek van Hare Majestelt Koningin Juliana, waarna zij met een rijkdom van f 100 met de bus naar huis mochten. Terugblikkend heeft hij het grotendeels over een mooie tijd in een prachtig land met aardige mensen. Geen spijtgevoelens, maar natuurlijk heeft hij het er wel goed afgebracht. Op Celebes niets van excessen gezien, op Java wel lijken langs de weg. Het was een guerrilla-oorlog zonder front, waar je plots werd beschoten vanuit de bomen en vervolgens zelf zuinig moest omgaan met je munitie. Voorjaar 2016 is hij samen met kleinzoon Sven voor een rondreis van vier weken terug geweest naar Java, Sulawesi en Kalimantan. Fantastisch en onbeschrijfelijk zijn hierbij zijn kernwoorden. Maar de zeevaartschool in Makassar was enkel nog een ruïne en dan de drukte daar van het hedendaagse verkeer.... "Ik zou eigenlijk best nog een keer willen, maar dan geen rondreis





## Verenigingsnieuws

### Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,  
8939 CM Leeuwarden  
Tel. 058-2800048

E-mail:  
henk.moorlag@hotmail.com  
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Op 4 april jl. hielden we onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in "t Haske" te Joure. Er waren 44 personen op de vergadering aanwezig. Twee bestuursleden (t.w. de secretaris en de penningmeester) waren aftredend, doch herkiesbaar en mochten weer aan een nieuwe periode beginnen.

De 93-jarige Gerrit Fokkema hield een lezing als ex-gevangene van de gevangenis in Leeuwarden, waaruit hij op spectaculaire wijze door het verzet op 8 december 1944 met zijn vader en zijn broer werd bevrijd.

Op **dinsdag 29 augustus** houden we onze jaarlijkse bootreis en op **dinsdag 17 oktober** houden we onze slotbijeenkomst op Vliegbasis Leeuwarden. Voor beide bijeenkomsten ontvangt u nog een uitnodiging.

In 2018 bestaat de vereniging VOMI Friesland **30 jaar**. Het bestuur zal zich beraden om dit lustrum een feestelijk tintje te geven.

Wij wensen onze zieken en allen bij het ouder worden veel sterkte en geduld toe

### De Veluwe

Secr. F.T. (Frits) Dûrst Britt  
Eperweg 21, 8181 ET Heerde  
Tel. 0578-691646  
E-mail F.Drst.Britt@kpnplanet.nl

#### Jaarvergadering 8 april 2017

Als enig aanwezig bestuurslid van de vereniging zit secretaris/penningmeester Frits Dûrst Britt de vergadering voor. In deze rol deelt hij de vergadering mede dat wegens ziekte en huiselijke omstandigheden Jan Hoevelaken (voorzitter) verstek moest laten gaan, evenzo John Muller (sociaal commissaris) vanwege een ernstige ziekte. Na afhandeling van de vaste agendapunten en na uitvoerige uitleg over de ontstane situatie in het bestuur adviseert de dienstdoende voorzitter de vergadering eind van dit jaar aansluiting te zoeken bij de vereniging VOMI Binnenland. Alsdan zullen twee leden van VOMI De Veluwe zitting krijgen in de ledenraad van VOMI Binnenland.

De vergadering verklaarde zich bij handopsteken in meerderheid akkoord met deze oplossing.

### Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler  
De Drentsehof 25 b  
2951 VZ Alblasterdam  
Tel. 078-6913515  
E-mail:  
Veteranen26706@zlggo.nl  
Soc. Comm. I:  
Tel. 078-6195902  
Soc. Comm. II:  
Tel. 010-4340970

#### 60-jarig huwelijk

Op 28 februari 2017 vierden de heer en mevrouw Molenaar uit Naaldwijk hun Diamanten huwelijksfeest. Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

#### 50-jarig huwelijk

Op 15 april 2017 vierden de heer en mevrouw Mijnders uit Melissant hun Gouden huwelijksfeest. Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

#### Een geslaagde contactmiddag

Het zonnige weer op 11 april jl. weerhield 40 deelnemers aan deze middag in gebouw Diakonia in Oude Tonge niet om hun zonnige terrassen thuis te verlaten. Onze sobat Teun van Kempen had weer een videopresentatie samengesteld waarbij o.a. djongossen te zien waren die een overheerlijke maaltijd uitserveerden en door sommige aanwezigen abusievelijk als een eefestijn van het bataljon van Teun werd gezien, hetgeen hij stellig ontkende.

De verloting was een groot succes, ook voor de penningmeester. Mede door de inbreng van prijzen door de aanwezige leden was er een zeer uitgebreide tafel met te winnen artikelen. Al met al een fijne en geslaagde middag.

#### Indië-herdenking Puttershoek

Op vrijdag 15 september 2017 zal de jaarlijkse Indië-herdenking bij het monument

op begraafplaats "De Essenhof" te Putterhoek plaatsvinden. Aanvang herdenking is 14.00 uur.

### Reünie VOMI Zuid-Holland

Het bestuur van VOMI Zuid-Holland nodigt haar leden (eventueel met partner/ begeleider) in Zuid-Holland uit voor een reünie op donderdag 21 september 2017 in de Van Ghentkazerne (Johan de Wittzaal) te Rotterdam. Aanmelden bij de secretaris Henk Mergler via e-mail: veteranen26706@ziggo.nl of bellen naar 078-6913515. Er wordt slechts een eigen bijdrage gevraagd van € 5,00 per persoon, over te maken op IBAN rekeningnummer: NL74 INGB 0006 0314 09 ten name van VOMI Zuid-Holland, onder vermelding van: Reünie 2017.

### Contactmiddag Hardinxveld-Giessendam

Op donderdag 23 november 2017 is er een contactmiddag in gebouw 'De Parel (voormalig Hervormd Centrum), Talmastraat 9, 3371 VG Hardinxveld-Giessendam. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Ook leden van de Bond van Wapenbroeders zijn deze middag van harte welkom.

## Zeeland

Secr. M.J. Boogaard  
Van Raallestraat 97  
4384 GD Vlissingen  
Tel. 0118-418641  
E-mail: papua@zeelandnet.nl

Op 15 maart jl. werd voor de 25e keer in Hotel Van der Valk te Goes de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Tevens werd op deze dag het 30-jarig bestaan van VOMI Zeeland gevierd. Tijdens deze bijeenkomst werd de heer G.C. Meeuwse (onze vicevoorzitter en 2e secretaris) benoemd tot Erelid van VOMI Nederland (zie ook 'SOBAT' nummer 171, april 2017, pagina 5).



Links op de foto Erelid VOMI Nederland G.C. Meeuwse

Op zaterdag 2 september a.s. rijdt er vanuit Zeeland een bus naar Roermond voor de Nationale Indië Herdenking. De bijdrage voor koffie en diner is € 25,00 per persoon. U kunt zich hiervoor tot uiterlijk 10 augustus aanmelden bij de secretaris (telefoonnummer zie boven).

De bankrekening van VOMI Zeeland bij de RABO bank is komen te vervallen. Vanaf heden gaan we gebruiken het volgende bankrekeningnummer van VOMI Zeeland: NL20 INGB 0000 5298 62.

## Noord-Brabant W

Soc. Comm. Piet Welten  
Beukenlaan 35  
4731 CD Oudenbosch  
Tel. 0165-312816  
E-mail: pnwelten@kpnmail.nl

Tijdens de op 13 april jl. gehouden Algemene Ledenvergadering is besloten om eind 2017 op te gaan in de vereniging VOMI Binnenland. De ledenadministratie en de boekhouding zullen dan vanaf 2018 worden uitgevoerd door VOMI Binnenland. Het organiseren van bijeenkomsten geschiedt dan in overleg met het bestuur van VOMI Binnenland. De activiteiten van de sociale commissie blijven gewoon doorgaan. Een tweetal contactpersonen zullen vanaf 2018 de belangen van de leden van Noord-Brabant West in de ledenraad van VOMI Binnenland behartigen.

### Bijeenkomsten

Woensdag 23 augustus en woensdag 18 oktober in de

Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal. Aanvang 15.30 uur.

De Kerstbijeenkomst staat gepland op vrijdag 8 december, eveneens in de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal. Aanvang 10.00 uur.

## Limburg

Secr. M.E.H. Dols  
Heertenerweg 47  
6132 CL Sittard  
Tel. 046-4522739  
Mobiel: 06-10660039  
E-mail: marlie.dols@home.nl  
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

Op 11 april jl. heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Naast de behandeling van de vaste agendapunten werd gemeld dat de verenigingsactiviteiten in 2016 met wisselende opkomsten zijn bijgewoond. De reünie van 2016, waarbij een groot aantal van onze Belgische collegae acte de présence gaf, was weer een groot succes.

In de vorige 'SOBAT' is een oproep gedaan aan degenen die de contributie nog niet hadden voldaan. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid, daardoor zien we ons helaas genoodzaakt deze leden van de ledenlijst te schrappen.

Voor de **Reünie (30 juni 2017)** kan men zich nog tot uiterlijk 23 juni opgeven bij de secretaris. Het bestuur hoopt weer op een grote opkomst.

Bent u op de hoogte van ziekte of overlijden van onze sobats, geef dit dan s.v.p. door aan de secretaris.

## Binnenland

Secr. K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2993 HH Barendrecht  
Tel. 0180-611612

E-mail: [klaasorset@live.nl](mailto:klaasorset@live.nl)  
Soc. Comm. Tel. 0561-688772  
E-mail:  
[vomi-soccom@kpnmail.nl](mailto:vomi-soccom@kpnmail.nl)

Contactpersonen voor de regio  
Overijssel zijn de heren  
J. Oldenbeuving (0572-358947)  
en A.W. Scholten (038-4216205).

Contactpersonen voor de regio  
Utrecht / 't Gooi zijn de heren  
A. Mouwen (030-6951179) en  
R.L. Dorrestijn (06-45652874).

Contactpersonen voor de regio  
Noord-Brabant Oost  
zijn de heren  
F. Heidendaal (040-2025055)  
en  
H. Withoos (040-2534660).

#### Ledenraad

De vergadering van de  
Ledenraad VOMI Binnenland  
staat gepland voor woensdag 11  
oktober a.s.

#### Regio Utrecht / 't Gooi

De datum voor de reünie is  
vastgesteld op woensdag 25

oktober a.s. Zie de uitnodiging  
op pagina 13 van deze 'SOBAT'.

#### Regio Overijssel

Er is nog geen datum bekend  
voor de bijeenkomst van deze  
regio in het najaar. Zodra meer  
bekend is, leest u dat in de  
'SOBAT'.

#### Contributie 2017

De penningmeester heeft met  
veel plezier de bijschrijvingen  
van de contributie verwerkt.  
Echter, nog niet iedereen  
heeft de contributie 2017  
overgemaakt. Nog even het  
geheugen opfrissen: IBAN  
rekeningnummer NL88 ABNA  
0474 0840 51 ten name  
van VOMI Binnenland, onder  
vermelding van 'Contributie  
2017'. De komende 'SOBATS'  
worden dan dit jaar weer  
keurig bij u bezorgd en blijft u  
geïnformeerd.

#### Ledenadministratie

Jaap Krikke (0592-357140  
of 06-10678783) is de  
ledenadministrateur van

VOMI Binnenland. Graag  
uw mutaties aan hem  
doorgeven. Het voorkomt  
soms heel veel zoekwerk en  
u helpt ons daarmee om de  
ledenadministratie actueel te  
houden.

## Canada

#### Veterans meeting / annual picnic 2017

Dear VOMI veterans of Ontario,  
Our annual picnic will be held  
on Wednesday July 12th 2017  
at Grand River Conservation  
Park in Rockwood, ON.  
Please bring yourself and  
spouse and if possible other  
veterans that are unable to drive  
themselves. At the entrance  
mention VOMI veteran and  
proceed to the Pavilion. We like  
to start around 10.00 a.m.

George Lodder, e-mail:  
[georgelodder27@gmail.com](mailto:georgelodder27@gmail.com)  
519 821 8395

## Onthulling in Lekkerkerk

Op 27 februari 2017 was er op  
het Gemeentekantoor van de  
Gemeente Krimpenerwaard een  
bijeenkomst in verband met de  
onthulling van een gedenksteen  
voor Floris Bernardus Sloof op  
de begraafplaats te Lekkerkerk.  
Aanwezig waren burgemeester  
R.S. Cazemier en wethouder  
mevr. R. Boere van de  
Gemeente Krimpenerwaard,  
familie Sloof, genodigden en  
belangstellenden.

De gedenksteen is op instigatie  
van de familie Sloof ontworpen  
voor hun opa Floris Bernardus

Sloof die diende bij de  
Koninklijke Marine als korporaals-  
stoker (machinist) op de kruiser  
Hr. Ms. Java. Dit schip ging ten



Floris Sloof

onder bij de Slag in de Javazee  
op 27 februari 1942.

Na toespraken van o.a.  
de burgemeester en een  
kleinzoon van Floris Sloof  
begaf het gezelschap zich naar  
de begraafplaats alwaar de  
gedenksteen werd onthuld en  
een bloemlegging plaatsvond.  
Na afloop van de plechtigheden  
was er gelegenheid tot napraten  
in de aula van de begraafplaats.

De VOMI werd vertegenwoordigd  
door de secretaris van VOMI  
Zuid-Holland, Henk Mergler.



# SOBAT

## SOCIAAL COMMISSARISSEN



**Voorzitter/secretaris**  
Wij P.J. Patist  
Stellingenweg 104  
8475 EJ Nijeholtpade  
tel. 0561-688772  
mobiel 06-15100579  
E: vomi-soccom@kpnmail.nl

**Vice-voorzitter/  
Budgethouder FSZ**  
Theo H.A. Rump  
Albatrosstraat 14  
2352 EG Leiderdorp  
Tel. 071-5416936  
E-mail:  
Theorump@gmail.com

**Coördinator monumenten**  
Ger de Jong  
Rozenlaan 41  
2995 AS Heerjansdam  
Tel. 078-6771902



### SOCIAAL COMMISSARISSEN

**Drenthe-Groningen**  
Frans van Dreumel  
Oude Hof 16  
8435 XR Donkerbroek  
tel. 0516-49 19 53  
f.j.vandreumel@outlook.com

**Noord-Brabant West**  
P.N. Weiten  
Beukenlaan 35  
4731 CD Oudenbosch  
tel. 0165-31 28 16  
pnweiten@kpnmail.nl

**Friesland**  
Hans N. Blom  
Tjalka v.d. Wolstraat 44  
8723 CA Koudum  
tel. 0614-52 21 07

**Limburg**  
H.A.M. van Haoff  
Past. Stassenstraat 44  
5921 CV Venlo  
tel. 077-3822592  
hermarvanhaoff@online.nl

**VOMI Binnenland**  
Wij P.J. Patist  
Stellingenweg 104  
8475 EJ Nijeholtpade  
tel. 0561-68 87 72/  
06-15100579  
vomi-soccom@kpnmail.nl

**Zuid-Holland**  
W.A.J.K. (William) Roza  
Heereslaan 9  
3131 VG Vlaardingen  
tel. 010-4340970  
w.rosa3@kpnplanet.nl

**De Veluwe**  
J.G. (John) Muller  
Groenveltstraat 115  
3962 XE Putten  
tel. 0341-845264  
j.muller793@upomail.nl

**Noord-Holland**  
Nico Baan  
Molewaerfslaan 58  
2103 TE Heemstede  
tel. 023-5283997  
nbaan@kpnmail.nl

**Zeeland**  
Marcel J. Boogaard  
Van Raaltestraat 97  
4384 GD Vlissingen  
tel. 0118-418641  
papue@zeelandnet.nl

**Regio Overijssel**  
De heer J. Oldenbeuving  
tel. 0572-358947

Mevr. D.P. (Ineke)  
van Genderen  
Vlaamsestraat 11  
3332 EM Zwijndrecht  
tel. 078-6195802  
igen@online.nl

**Regio Utrecht/1 Gool**  
De heer A. Mouton  
tel. 030-6961179

**Regio Noord-Brabant  
Oost**  
De heer F. Heiddaai  
Tel. 06-49229197

### FONDS SOCIALE ZORG

**Budgethouder** Theo H.A. Rump, adres zie boven

**Postzegels**  
J. Hoevelaken  
Weerdestein 175  
6714 CN Ede  
Tel. 0318-614557

**VOMI (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)**

Paul P.G. Gommers  
Alb. Nieuhuyslaan 23  
8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231

E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede, tel. 0318-614557.**  
De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
VOMI kruidenbitter	€ 10,00		
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Theo Rump, Albatrosstraat 14, 2352 EG Leiderdorp, tel 071-5416936.**

Via @mail: [theorump@gmail.com](mailto:theorump@gmail.com)

**Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

# In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluuut aan:*

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Beelen,	C.G.	Noordwijk	6-4 RI / 426 BI
Berkhout,	L.	Oudenbosch	Korps Mariniers
Berg,	T.	Diever	?
Bron,	A.	Sneek	6-3 RI / 403 BI
Brug, ten	H.	Noordburgum	4-11 RI
Dorst,	A.	Zoetermeer	5-10 RI
Duffhues,	T.	Bergeyk	6-6 RI / 525 BI
Elderen, van	C.M.	Eindhoven	1-3 RI
Engels,	H.	Erp	53 HupVa
Goossens,	L.H.J.	Venlo	6-6 RI / 525 BI
Gort,	A.	Amsterdam	1-1 RI
Hilten, van	A.	Rhoon	4 GRG
Hoeks,	C.P.	Dordrecht	8 RVA
Kaag,	Th.	Zoetermeer	Llua
Kwak,	A.A.	Zwolle	5-9 RI
Lammers, van	W.J.	Mijnsheerenland	3-3 RI
Levels,	J.	Roermond	HKAG
Ordelman,	Th.	Haaksbergen	4-5 RI
Oudshoorn,	J.	Elten-Leur	41 ZVE Huzaren van Boreel
Overveld, van	J.A.	Zegge	41 AAT
Pas, van de	J.	Geldrop	Mariniersbrigade
Peeters,	P.J.	Delfgauw	?
Posthumus,	J.J.	Schiedam	AHK
Reijgersberg,	C.M.	Delft	6 GRG / 411 BI
Ridder, de	A.P.J.	Noordwijk	?
Soemers,	N.H.	Maastricht	Tandheelkundige dienst
Roos,	A.L.M.	Schiedam	5-4 RI
Schreijen,	J.Q.J.	Voerendaal	6-2 RI / 402 BI
Schrijver,	G.E.	Hoogersmilde	?
Schoone,	C.H.	Dokkum	4-8 RI
Smit,	J.	Noord-Scharwoude	?
Snoo, de	F.	Rotterdam	Krijgsraad NOI
Spaan,	J.H.R.	Duiven	?
Timmerman-du Fijan, Mw.	M.A.	Haarlem	
Tienen, van	A.J.L.M.	Vlaardingen	10 GVC
Vonk,	B.W.	Voorschoten	?
Weelden, van	C.	Werkendam	?
Wijnia,	P.O.	Oudega	1-5-4 RI
Woostenberg,	W.J.	Sprundel	4-3 RI
Zwienen, van	W.J.	Ablasserdam	KL-NOI

*Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.*

sociale  
C  
E  
E  
S  
S  
I  
E  
VOMI

SOBAT

## Nieuwe Leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
Arts J.A.J.	Volkel	4-5 RI
Dijkstra M.	Peize	LTD 718
Korving J.M.	Berkel en Rodenrijs	7 LLUA NNG

**v**fonds  
investeert in  
**VREDE**

**“Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening”**



Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

#### **Uitvaartwensen vastleggen**

Het is belangrijk dat uw nabestaanden later weten welke keuzes zij moeten maken voor uw uitvaart. Daarom kunt u bij Monuta gratis uw wensen vastleggen in het Monuta Uitvaartwensenformulier. Speciaal voor wensen die met uw veteranenstatus te maken hebben, heeft Monuta een bijlage ontwikkeld waar u tot in detail uw wensen kunt noteren. *Wilt u uw wensen vastleggen? [Bel of mail ons dan gerust voor een vrijblijvende afspraak.](#)*

#### **Monuta Team Bijzondere Uitvaarten**

24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

VETERANEN  
MAGT  
IN DIENST  
VAN DE VREDE



**Monuta**   
De steun bij iedere uitvaart.

# Veteranenhotels

HOTEL RESTAURANT BOWLING

## DE ORINGER MARKE

### Veteranen Specials

De hieronder vermelden data 's inclusief met extra's

- Incl. excursie Kloosterboerderij in Sellingeren met touringcar
- Incl. excursie en rondvaart Zuidlaardermeer met touringcar
- bij de 7 daagse reis 1 x extra verassingsexcursie met touringcar
- Lezing en filmavond "Dwars door Drenthe"
- Gezellige veteranen Quiz avond "Drenthe"
- feestelijke muziek avond "heerlijk Hollands" met live muziek
- Bowlingavond
- 4 of 6 x 3 gangen diner
- 1 x feestelijk warm en koud buffet
- 3 of 6 x lunch of lunchpakket
- gratis drankjes tussen 18.00 en 23.00 uur  
(Hollands gedistilleerd, bier, wijn, fris en sappen)
- incl. wandel en fiets en autoroutes
- let op! *excl. entree excursies, incl. touringcar*

**Kijk op onze website voor het veteranenjaarprogramma**

Hoofdstraat 9 \* 7873 BB Odoorn \* Tel: 0591-519000 \* [www.deoringermarke.nl](http://www.deoringermarke.nl) \* [info@deoringermarke.nl](mailto:info@deoringermarke.nl)

**Zomer vakantie week**  
8 dagen 7 nachten

za. 22 juli tot za. 29 juli  
za. 29 juli tot za. 5 augustus  
ma. 31 juli tot ma. 7 augustus

**€450,- p.p.**

**Zomer special,  
5 of 6 daags**

Ma. 31 juli tot vr. 4 aug  
**€229,- p.p.**

Ma. 31 juli tot za. 5 aug  
**€299,- p.p.**

## Hotel Restaurant ★★☆☆ De Foreesten

### Veteranen Specials

De hieronder vermelden data 's inclusief met extra's

- 4 of 7x overnachting op een standaard 2 persoonskamer
- 4 of 7x uitgebreid ontbijt buffet
- 3 of 6x lunch (het kan zijn in buffet, pakket of op locaties)
- 1x 3 gangen Chefsdiner
- 2 of 5x 3 gangen keuzediner
- 1x feestelijk verrassingsdiner
- GRATIS** drankjes van 18.00 tot 23.00 uur  
(Hollandse gedistilleerd, bier, wijn, frisdrank en sappen)



**Midweek deal**  
aankomst op  
19 juni, 3 juli of 11 september

Proeverij van het huis  
Hollandse Bingo  
Ik Hou van Holland Quiz  
Presentje bij vertrek

**€ 219,- per persoon**

**Zomerweek**  
aankomst op  
14 juli of 21 augustus

Proeverij van het huis  
Hollandse Bingo  
Ik Hou van Holland Quiz  
Presentje bij vertrek

**€ 219,- per persoon**

De genoemde prijzen zijn excl. gemeentelijke heffingen en overige consumpties.

**Kijk op onze website voor het veteranenjaarprogramma**

Gortelsweg 8 \* 8076 PS Vierhouten \* Tel: 0577- 411323 \* [www.foreesten.nl](http://www.foreesten.nl) \* [info@foreesten.nl](mailto:info@foreesten.nl)