

SOBAT





BTR REIZEN

Ruime keuze aan betaalbare vakantie-reizen

All Inclusive Hotels **AUTOVAKANTIES** **BUS EXCURSIEVAKANTIES** 2017

Populair bij vele Veteranen en oud Militairen zijn de Soldiers and Veterans Hotels, maar in middels ook de All Inclusive Hotels vakanties van BTR Reizen.

BTR Reizen beschikt het gehele jaar over zo'n 35 gastvrij All Inclusive Hotels gelegen op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland, waar u dagelijks volop kunt genieten van een 'All Inclusive' vakantie. Naast deze bekende All Inclusive autovakanties organiseert BTR Reizen nu ook All Inclusive Bus excursie-vakanties. U reist per luxe touringcar naar één van de door ons geselecteerde hotels.

De chauffeur kent de streek op zijn duimpje en neemt u mee voor leuke excursies waarbij de entree gelden veelal bij de reis zijn inbegrepen.

Interesse in één van deze mooie All Inclusive vakanties, zie www.BTRreizen.nl of bel 055 - 5059500 voor gratis folder.

BTR Reizen biedt alle Veteranen 10% korting op All Inclusive Autovakanties en Busreizen 2017.
niet in combinatie met andere aanbiedingen en acties

Relaxed op vakantie met de All Inclusive BTR Reizen Bus excursievakanties

5 dg. All Inclusive Hotel Gaasterland *** Rijs / Friesland

Inclusief veel extra's: luxe busreis met mooie excursieprogramma met entrees, volledig verzorgd met 's avonds drankjes.

van 25 t/m 29 sept. 2017 van € 388,-, speciale veteranenprijs € 349,- p.p.



5 dg. All Inclusive Kerst Bus excursiereis naar Hotel am Wall *** Soest / Westfalen / Duitsland

Inclusief veel extra's: luxe busreis met mooie excursie- en kerstprogramma, volledig verzorgd kerstbrunch en kerstdiner's en 's avonds drankjes.

van 23 t/m 27 dec. 2017 van € 459,- speciale veteranenprijs € 413,- p.p.



Uwag naar de nieuwe
Najaars- en Kerstvakantie
beachise val met
aantrekkelijke vakantie's

Een greep uit de vele All Inclusive Hotels - Mid-week al vanaf € 199,- p.p.

NIEUW va. € 245,- p.p.

All Inclusive Hotel Hugo de Vries ***
Lierderen / Veluwe

va. € 224,- p.p.

All Inclusive Hotel Op de Boud ***
Velkenburg / Zuid-Limburg

va. € 219,- p.p.

All Inclusive Hotel 't Trefpunt ***
Made / Noord-Brabant

va. € 219,- p.p.

All Inclusive Hotel Gaasterland ***
Rijs / Friesland

va. € 238,- p.p.

All Inclusive Hotel De Hoeve ***
Nunspeet / Veluwe / Nederland

NIEUW va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel Am Wall ***
Soest / Westfalen / Duitsland

va. € 228,- p.p.

All Inclusive Hotel Altastenberg ***
Sauerland / Duitsland

va. € 199,- p.p.

All Inclusive Hotel Brauer ***
Treis-Karden / Mosel / Duitsland



BTR REIZEN



055 - 5059500

WWW.BTRREIZEN.NL





BTR REIZEN

Ruime keuze aan betaalbare vakantie-reizen

Najaars- en Kerstcruises met MS Lale Andersen




BTR Reizen riviercruises
met vertrekgarantie

BTR Reizen heeft voor de groeiende vraag aan riviercruisevakanties het MS Lale Andersen ingelijfd.

De Lale Andersen is een middel groot schip uit de jaren negentig en is in 2011 geheel gerenoveerd met een aantal luxe hutten met Frans balkon. Daarnaast is het in de winter 2017 opnieuw aangepast en gerestyled. Aan boord heerst er altijd een gezellige en intieme sfeer, terwijl u kunt genieten van een goede verzorging, uitstekende service en van modern comfort. U treft er een mooi entree met receptie en shop, gezellige bar en salon met panoramische ruiten. Sfeervol restaurant en een mooi zonedek. De Lale Andersen heeft comfortabele hutten met modern comfort en stoelliften naar de verschillende dekken.

BTR Reizen heeft al vele jaren een warm hart voor alle Veteranen en biedt daarom alle Veteranenpashouders 10% Veteranen korting op alle cruises 2017 met de Lale Andersen.

Laat u meenemen voor een prachtige vaarvakantie en ervaar de geweldige service en heerlijke verzorging aan boord

10%

**Veteranen
Korting**

niet in combinatie met andere
aanbiedingen en acties



Rhein in Flammen

Rijn-cruise met Lale Andersen ****
van 15 t/m 20 sept. 2017
8 dg. nu al vanaf € 484,- p.p.
Speciale Veteranenprijs v.a € 436,-



Vuurwerk in Boppard

Rijn-cruise met Lale Andersen ****
van 20 t/m 25 sept. 2017
6 dg. nu al vanaf € 484,- p.p.
Speciale Veteranenprijs v.a € 436,-

Duitse Kerstmarkten-cruise

naar Keulen en Düsseldorf met Lale Andersen ****
van 14 t/m 17 dec. 2017

4 dg. nu al vanaf € 272,- p.p.
Speciale Veteranenprijs v.a € 245,-



Kerstcruise over de romantische Rijn

sfeervol en goed verzorgde cruise met Lale Andersen ****
van 20 t/m 27 dec. 2017

8 dg. nu al vanaf € 692,- p.p.
Speciale Veteranenprijs v.a € 623,-



BTR REIZEN



055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL



SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter L. Hoordijk
P. de Hoogstraat 8
6101 DH Ekkoo
Tel. 046-3360807
E-mail:
lhoordijk@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris** K.J. Orsel
Van Hobbikenhaven 63
2005 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
klaasorsel@live.nl

1e Penningmeester A. Luljendijk
Voedijk 475
2995 BE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail:
fan.luljendijk@gmx.net
Banknummer
NL49 RABO 0180 4201 43
of
NL92 INGB 0004 2395 98

2e Penningmeester F. Bergman, Smoetjeshof-
straat 11, 6006 SC Weert
Tel. 0495-564641/
06-12202602. E-mail:
pbergmas400@online.nl

**Voorzitter, secretaris
Sociale Commissie** Th.H.A. Rump
Albalrossstraat 14
2552 DG Leidenorp
Budgethouder Tel: 071-5416036
Fonds Sociale Zorg E-mail:
Theorump@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland A.M. Mol
De Wazeboom 9
8552 JT Steenswijk
Tel. 0521-512095
E-mail:
a.mmo@online.nl

Ereleden E. Grit; J.N. Blom;
O. de Jong;
F.J.F. Smoorenburg;
G.C. Neeuwe

Leden van Verdienste
T.J. Gaastria; A.M. v.d. Vlis - Bloem;
J. Oldenheuring; F.N. Wellen;
J. v.d. Ham; H.N.H. Merglen;
E.W. Kuyvenhoven; A.W. Scholten; J. Kikkie;
G.M. Nallekaas-Determan; P.J. Nallekaas;
K.J. Orsel; W.A.J.K. Boon; J. Hoevelaken;
Th.H.A. Rump

Doelstellingen Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI-NL)

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het bijhouden en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevalen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamborgerheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginnselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.
De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers lid

Leden C.W.M. Beed, Commandeur van Administratie lid
Dr. W.A. Broesder, Kolonel der Koninklijke Marechaussee lid
J.H. de Nijm, Luitenant-generaal der Infanterie lid
Prof. dr. R.A.C. Holsbergen, Emeritus hoogleraar

Ledenadministratie

G.H. Nallekaas-Determan
Annelied 17
5181 EA Rossumburg
e-mail: vomiclub@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waarheen men behoort. Zie secretariatsadressen onder "VERENIGINGSNUMMERS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.
De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.
De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.
Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur E. Palk
De Bongerd 94
5545 JW Oss
Mobiel: 06-54974053
E-mail: elusa@xs4all.nl
Fotobespreking/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaats Nederlandse Veteranendag 2017.

Druck Zakman, Zwolle

Sluitingsdatum inzenden kopij:
Nummer 174 18-08-2017
Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Van de Voorzitter

In het juni nummer meldde ik dat ik ons bestuurslid Wil Patist op zijn ziekbed mocht benoemen tot Lid van Verdienste. Zoals wij toen al wisten, heeft hij er helaas niet lang van mogen genieten. Op 26 mei is hij -na een niet te winnen strijd tegen zijn ziekte- thuis vredig ingeslapen. Op 31 mei vond onder grote belangstelling de crematieplechtigheid plaats in Marsum (bij Leeuwarden). Namens bestuur en alle leden van VOMI heb ik Wil en de nabestaanden in mijn toespraak bedankt voor het vele werk dat hij sinds 2003 voor onze vereniging heeft verricht.

Op 16 juni heb ik samen met vicevoorzitter Klaas Orsel een ziekenbezoek gebracht aan de voorzitter van de Raad van Advies, Henk Coopmans. Henk heeft ernstige hartklachten en kan medisch niet meer worden geholpen. Wij wensen hem kracht en sterkte om dit lot te kunnen dragen.

Gelukkig waren er ook vrolijkere onderwerpen. Zo heb ik veteranendagen en reünies mogen bijwonen, waarbij ik gelukkig nogal wat Indië- en Nieuw-Guineaveteranen in goede gezondheid mocht treffen en spreken.

Na de Drentse Veteranendag in april was ik ook te gast op de Friese (10 juni, Leeuwarden), de Limburgse (17 juni, Roermond) en natuurlijk op de Nederlandse Veteranendag op 24 juni in Den Haag. Hier heb ik samen met onze hoofdredacteur Theo Rump het VOMI standje op het Malieveld bemand. Wij mochten daar vele bekenden ontvangen en konden uit de verkoop van VOMI-artikelen nog een leuk bedrag overmaken naar de Sociale Commissie. Het defilé hebben wij via een groot scherm kunnen volgen en zo kunnen zien dat het VOMI detachement van 23 leden onder aanvoering van Klaas Orsel er keurig bij liep en veel applaus mocht oogsten.

Daarnaast heeft nog een aantal leden op de militaire voertuigen aan het defilé deelgenomen. De leeftijd neemt toe en de mobiliteit af, dat is een *fact of life*, maar zij waren erbij en dat is wat telt. Hulde aan alle deelnemers!

Ik heb ook een drietal reünies bezocht, op 12 mei in Oirschot die van de Indiëbataljons van het Garderegiment Prinses Irene, op 23 mei, eveneens in Oirschot, van de voormalige lidorganisatie VOMI Noord-Brabant Oost (nu deel van VOMI Binnenland) en op 27 mei in Vught van de T-Brigade. Ook veteranen die op Java hebben gediend bij andere eenheden waren welkom. Zo'n 120 veteranen en partners hebben genoten van een prima programma. Gewaardeerd was de tombola met vele prachtige prijzen die het bestuur door het jaar heen bij organisaties en bedrijven bij elkaar "geschooid" heeft. Hulde aan de organisatoren Marianne Pragt-Lankhuizen, Joop Pragt en zoon Bob die het hele jaar met de voorbereidingen bezig waren. Het heeft zeker geloond! Voor onze leden een aanrader om volgend jaar aanwezig te zijn, ook als u niet bij "Sepatoe Roesak" of de T-Brigade heeft gediend.

Op 17 mei vond in Bronbeek de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VOMI NL plaats. Naast de statutair voorgeschreven onderwerpen op m.n. financieel gebied, hebben we gesproken over de toekomst van VOMI NL. De aanwezige ca. 50 leden hebben er mee ingestemd dat onze vereniging in elk geval nog doorgaat tot eind 2018. In de voorjaars-ALV 2018 bekijken we wat de ledenstand dan is en besluiten de leden of we doorgaan tot eind 2019. Ander onderwerp was het veiligstellen van het erfgoed. Het digitaliseren van alle SOBAT's, Nieuwsbrieven en Kabar Angin's vanaf de oprichting in 1985

vordert gestaag, met dank aan Jaap Krikke! Nog even en u kunt alle edities op onze website terugvinden. Ook de webpagina "Indiëmonumenten" raakt langzaam maar zeker gevuld, met dank aan Peter Nattekaas. Een omvangrijke klus die nog wel een jaar zal duren. Wat al gereed is, kunt u vinden op onze website (www.vomi-nederland.nl) onder het kopje "monumenten". Mist u nog monumenten, blijf in uw woonplaats, laat het dan aan een van de bestuursleden weten. Wij zijn dankbaar voor uw bijdragen.

*Uw voorzitter,
Leen Noordzij*



'We wisten niks en zijn bedonderd' (deel 1)

Oud-soldaat eerste klas Lammert Koning uit Midwolda blikt terug op zijn Indië-tijd

Voorwoord van de redactie

In vier afleveringen heeft u in 'SOBAT' nummer 168 (oktober 2016) t/m 'SOBAT' nummer 171 (april 2017) het verhaal 'De vergeten oorlog' kunnen lezen van Sietske de Boer over haar vader Dooitze A. de Boer. In de aanloop tot het schrijven van het verhaal over haar vader leerde zij een van zijn dienstkameraden kennen, Lammert Koning uit Midwolda. Ook zijn verhaal heeft zij voor ons opgetekend en wil dat graag met ons delen.

In de kleine woonkamer van zijn bescheiden arbeiderswoning uit de jaren zeventig van de vorige eeuw kijkt Lammert Koning, voormalig soldaat eerste klas in het Nederlands leger in Nederlands-Indië, vanuit zijn lule stoel uit over de straat. In dit deel van Midwolda, in een uithoek van Oost-Groningen niet ver van de Duitse grens, gebeurt niet zo veel. Zo nu en dan rijdt er een auto van een parkeerplaats of fietst er iemand langs. Zijn vrouw Gerry zit op de bank naast Lammert's stoel. Haar handen rusten in haar schoot. Lammert en Gerry zijn beide oud, Gerry beweegt zich door het huis met behulp van een rollator, Lammert loopt met een stok en is zeer kortademig vanwege een tumor in zijn longen. De grote Friese staartklok naast de bank laat ieder kwartier een heldere klingel horen.

'Ja, mien wicht', begroet Lammert mij. 'Wy binne sowat oan 't end'. Hij en ik weten dat dit ons afscheid is, voor altijd. Lammert Koning was een dienstkameraad van mijn heit, die acht jaar geleden overleed. 'Jouw heit was mijn beste kameraad in Indië,' zegt Lammert, en hij wordt emotioneel. 'We hebben de laatste jaren veel contact gehad en daar hebben we veel aan



Lammert Koning

gehad'. Hij is moe, heel erg moe. Hij denkt dat hij eerder nog maar een paar dagen dan een paar weken te leven heeft.

Lammert Koning was verknocht aan mijn vader. En mijn heit sprak altijd met groot respect over zijn Groningse dienstkameraad. Op het eerste gezicht waren Lammert Koning en Dooitze

de Boer elkaars tegenpolen: een Groninger en een Fries, dat wil nog weleens schuren. Daar komt bij dat Lammert eigenlijk helemaal niet in dienst wilde om te strijden voor het behoud van de toenmalige Nederlandse kolonie, terwijl mijn heit zich al als vrijwilliger had willen melden, voordat hij als dienstplichtige werd opgeroepen. Lammert Koning

heeft een opvliegend karakter, terwijl mijn heit overwicht had en een natuurlijke leider was. Maar beide jongemannen vonden elkaar in hun gemeenschappelijke karaktertrekken: een goed gevoel voor humor, beiden hielden ze van een geintje en ze waren eerlijk en direct. Bovendien herkenden ze in elkaar de arbeidersjongen, die wist dat hij in het leven niks cadeau kreeg en voor alle kansen in z'n leven hard moest knokken. Mijn heit werd al vrij snel sergeant in het Nederlandse leger, Lammert Koning bleef soldaat eerste klas.

Tijdens eerdere ontmoetingen hier in het arbeidershuisje met Lammert en zijn vrouw Gerry heeft hij mij zijn levensverhaal verteld. Net zoals bij mijn heit hebben zijn ervaringen in Nederlands-Indië het leven van Lammert Koning getekend en dat van zijn vrouw en kinderen sterk beïnvloed.

'Weet je, mien wicht', zegt hij weer op z'n Gronings, 'ik heb twee schoonzoons die denken dat ik met vakantie geweest ben

in Nederlands-Indië. Nou, jij weet, zo was het bepaald niet'.

Aan de wand hangt een valse kopie van een foto van het troepentransportschip "Volendam" dat hem en een paar duizend anderen destijds naar de Nederlandse kolonie bracht. Er hangen veel foto's van het gezin van Lammert en Gerry, van de kinderen en kleinkinderen. 'We hebben zes kinderen gekregen en grootgebracht. Onze oudste zoon is helaas overleden. Onze middelste zoon Harry heeft zelf ook in het leger gezeten, hij begrijpt mij heel goed', vertelt Lammert. Gerry knikt instemmend.

Lammert Koning, geboren 16 juli 1927 in ditzelfde Midwolda, is nu bijna negentig. 'Ja, dat is een hele leeftijd. Het is nu ruim 65 jaar geleden, dat ik mijn militaire dienstplicht vervulde', zegt hij met de nadruk op 'dienstplicht'. 'Sommige dingen weet ik nog als de dag van gisteren, andere begin ik te vergeten'.

Lammert Koning werd als dienstplichtig militair opgeroepen in juni 1947 en in november uitgezonden naar Nederlands-Indië, ingelijfd bij het Eerste Regiment Infanterie (1 RI). Dat was tegelijk met mijn vader, Dooitze de Boer. 'Jouw vader kende ik toen nog niet', zegt Lammert, 'maar ik weet wel, dat er heel wat fantasten bij zaten, die zo uit de polder in militaire dienst kwamen.'

'De training duurde 5 maanden. We gingen als rekruten naar Nederlands-Indië, we kregen pas twee maanden voor vertrek te horen dat we daarheen zouden gaan. Daar schrokken we wel van. We waren heel erg jong, de jongens van het zogenoemde 'klompenbataljon' van Groningers, Drenten en Friezen. De vijf maanden durende training bestond uit het lopen van marsen van 25 kilometer, we gingen elke dag naar de schietbaan en deden veel sportoefeningen. Een paal inklimmen en dan 6 meter naar beneden springen, bijvoorbeeld. We leerden niet veel over Nederlands-Indië, maar later kregen we wel een boekje met



SS Volendam

Maleise woorden'. Sata, dua, tiah, anpat, mia, bat, mi allam, tutu, dala, sabubu, zo tel je van 1 tot 10, en tri makasak banja, toedoeck is 'zitten'.

'We zaten met 2200 man op de 'Volendam'. In de trein naar de haven van Rotterdam stond op iedere treeplank een marechaussee. Vooral op het eind toen we de kade opreden, was er heel scherp toezicht op mogelijke deserteurs. Op de kade gingen onmiddellijk de hekken dicht, de marechaussees stelden zich pal naast de trein op, om erop toe te zien dat niemand er tussenuit zou knijpen. Zo werden wij als schapen naar het slachthuis de boot op gedirigeerd'.

'Ik wilde niet naar Nederlands-Indië en ik ben ook nooit een dienstklapper geweest. Aan koperpoetsen heb ik altijd een hekel gehad. Er was er eentje die zich 's nachts schoor, om zo 's ochtends op appèl te verschijnen. Die uitslover is

uiteindelijk korporaal geworden. Zo fanatiek was Dooitze de Boer niet, al is hij later ook korporaal geworden'.

'Het eten aan boord was heel matig en niet al te veel. Zeeziek werd ik niet. Later ben ik wel ziek geweest, op onze eerste locatie op Celebes waar we de tropenopleiding gekregen hadden. Als rekrut droegen we de kraag van ons uniform rechtopstaand, die mocht nog niet open'.

'Ik had er een hekel aan om officieren en onderofficieren te groeten. Ik was geen 'rooie', dat denk je misschien omdat ik uit de rooie hoek van Groningen kom, maar dat was ik niet. Maar die officieren hadden het veel beter dan wij, hun eten was stukken beter, wij moesten de restjes opeten en we kregen vlees van de karbouwen en wilde varkens. Dan werd ik zo vals. Dat verschil zag ik toen al, alles wat beter verdiende.

kreeg ook nog beter te eten! Het zaaide tweedracht onder de manschappen'.

'Op een zeker moment lag ik in het ziekenhuis. Daar heb ik mijn fotoalbum over Nederlands-Indië gemaakt, ingesneden in buffelleer. Ik was als brenschutter gewond geraakt aan mijn been tijdens een patrouille. Een bren was een mitrailleur op 2 poten, die woog 15 kg. Ik heb al die tijd daar -eigenlijk moet ik daar nog wel wat voor hebben van Defensie- 15 kg op mijn nek gehad. Ik was, terwijl ik met die bren liep, gevallen over een muurtje dat verscholen lag in hoog gras en daarbij liep ik een beenwond op. Die wond raakte geïnfecteerd en begon te rotten, de wond werd groter in plaats van kleiner. Ik heb toen zes tot acht weken in het ziekenhuis gelegen'.

Midwolda, 3 april 2017
Sietske de Boer

Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen.
- ★ Met onderstaande contactpersonen kunt u uw wensen bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marieke Potappel
Leuvenumseweg 68, 3857 AS Ermelo tel. 0341 - 552 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: David Mammen
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Roel Willemsen
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 535

ECHOS Home 'het Bakken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer: Ad Mulwijk
Toepad 110, 3063 NI Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Enno Tuinema
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Aart Werkman
Otterloosweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

SOBAT

Nederlandse Veteranendag 2017

Nederlandse militairen zijn door de jaren heen actief geweest in verschillende landen ter wereld. Ook nu nog zijn er Nederlandse militairen actief in het buitenland. In totaal telt Nederland maar liefst 115.000 zogenoemde veteranen, welke zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet voor veiligheid en vrede. Om onze veteranen te eren en te bedanken is er de Nederlandse Veteranendag in Den Haag die ieder jaar wordt georganiseerd. Op het programma staat steevast een indrukwekkend defilé waarbij ruim 5.000 veteranen marcheren (startpunt en eindpunt op het Malieveld). Hierbij worden ze begeleid door (militaire) muziekkorpsen en een stoet moderne en historische legervoertuigen. Het defilé wordt afgenomen door Zijne Majesteit de Koning. Andere programmapunten zijn de vele activiteiten op het Malieveld, een programma in de Ridderzaal met aansluitend een medaille-uitreiking op het Binnenhof en een flypast van zowel historische alsook moderne vliegtuigen over de Hofvijver.

Op zaterdag 24 juni jl. vond voor de **dertiende** keer de Nederlandse Veteranendag plaats.





De Nederlandse Veteranendag 2018 wordt gehouden op zaterdag 30 juni.

Drentse Veteranendag

Op zaterdag 8 april 2017 werd de negende Drentse Veteranendag gehouden in "de Bonte Wever" in Assen en is bedoeld voor de Drentse veteranen uit oorlogs- en vredesmissies (incl. hun partners). Voorafgaand aan het officiële gedeelte was er een bloemlegging bij het monument van de Drentse veteranen, gelegen op de Westerbrink nabij het provinciehuis. Om 10.00 uur vond de bloemlegging plaats. Vele belangstellenden waren te voet meegekomen vanuit "de Bonte Wever" om bij de bloemlegging aanwezig te kunnen zijn. Een drietal bloemstukken werden gelegd. Als eerste werd een bloemstuk gelegd door de voorzitter van de Stichting Drentse Veteranen (de heer H.H. van de Boer), vervolgens werd een bloemstuk gelegd door de burgemeester van de gemeente Assen (de heer M. Out) en door de bataljonsadjutant van 44 Pantserinfanteriebataljon RI JWP



© foto Gerrit Mennink

(adjutant J.N.M. Haans).

Na terugkeer in "de Bonte Wever" werd een woord van welkom gesproken door mevr. Annette Timmer, waarna het officiële gedeelte met protocol en toespraken volgde. De muzikale ondersteuning tijdens het officiële gedeelte werd verzorgd door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers. Na hun eerste optreden werd o.a. gesproken door de voorzitter van de Stichting Drentse Veteranen en de

lococommissaris van de Koning in de provincie Drenthe, de heer H. Brink.

Tot slot speelde de Regimentsfanfare het protocolgedeelte inhoudende: Signaal Taptoe (+1 minuut stilte) en twee coupletten van het Wilhelmus. Hierna volgden het aperitief en de rijstmaaltijd, met in het middagdeel nog een optreden van 4Fun Andrews Sisters uit Amersfoort. Verder werd bekendgemaakt dat volgend jaar (op zaterdag 14 april 2018) de voormalig Commandant der Strijdkrachten (Peter van Uhm) te gast zal zijn op de Drentse Veteranendag.

R. Grit



Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

Herdenkingen

Indië Monument Almelo (in het Hagenpark),
maandag 14 augustus 2017, aanvang 16.00 uur.

Indië Monument Enschede (in het Blijdensteinpark),
dinsdag 15 augustus 2017, aanvang 11.00 uur.

Indië Monument Hardenberg (in het Indiëplantsoen),
dinsdag 15 augustus 2017, aanvang 19.30 uur.

Indië Monument Terneuzen, vrijdag 25 augustus 2017, aanvang
herdenkingsdienst in De Goede Herderkerk is om 14.00 uur.

Indië Monument 'De Deadenwacht', Rengerspark Leeuwarden,
woensdag 30 augustus 2017, aanvang 18.30 uur.

Nationale Indië Herdenking Roermond (in het Nationaal
Herdenkingspark), zaterdag 2 september 2017, aanvang 14.00 uur.

Indië Monument Leiden (bij molen 'De Put'),
donderdag 7 september 2017, aanvang 19.30 uur.

Indië Monument Puttershoek (op begraafplaats 'De Essenhof'),
vrijdag 15 september 2017, aanvang 14.00 uur.

Evenementen 2017

Veteranendag Koninklijke Luchtmacht
27 september Eindhoven.

Veteranendag Koninklijke Marechaussee
6 oktober Apeldoorn.

Er zijn in 2017 **geen** Luchtmachtdagen.

Nieuwe directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Per 1 juni 2017 is professor dr. Ben Schoen-
maker benoemd tot directeur van het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
(NIMH). Hij is de opvolger van drs. Piet
Kamphuis.

Ben Schoenmaker was tot voor kort hoofd
van de afdeling Operationele Dienstver-
lening van het NIMH. Hij blijft naast zijn
nieuwe functie ook bijzonder hoogleraar
militaire geschiedenis aan de Universiteit
Leiden, een leerstoel die hij bezet sinds
2012.

Lid van Verdienste

Tijdens de op 17 mei jl. gehou-
den Algemene Ledenvergadering
(ALV) van VOMI Nederland in
de Kumpulan op het landgoed
Bronbeek te Arnhem, werd be-
stuurslid Theo Rump benoemd
tot Lid van Verdienste van VOMI
Nederland voor de vele en be-
langrijke diensten die hij gedu-
rende ruim 15 jaren als lid van
het bestuur aan de vereniging
VOMI Nederland heeft bewezen.
O.a. zijn functioneren als hoofd-
redacteur van ons verenigings-
periodiek 'SOBAT', zijn inzet
binnen de Sociale Commissie
en het Fonds Sociale Zorg en
zijn optreden als voorzitter van
VOMI Zuid-Holland werden hier-

bij in het bijzonder genoemd.
Voorzitter VOMI Nederland (Leen
Noordzij) overhandigde hem
de bijbehorende oorkonde, de

draagspeld en de plastieke met
een fraaie bos bloemen voor
zijn echtgenote.



“Daar woonde mijn huis en daar sliep mijn bed” (deel 1)

*Het verhaal over mijn diensttijd in Indië
(1947 t/m 1950)*

door Jan van der Vegt

Van de redactie

Met toestemming van de schrijver en uitgever Jan van der Vegt volgt in een groot aantal delen het verhaal over zijn diensttijd in Indië.

Voorwoord

Dit boek is opgedragen aan mijn kinderen en kleinkinderen, voor wie ik hoop en bid, dat ze nooit een oorlog hoeven mee te maken.

Allereerst verscheen dit verhaal in februari 2000 op A4 formaat, toen ik nog maar pas een computer had. Mijn vroegere buurman, Marcel Hoffmeijer, heeft me toentertijd geholpen door een paar foto's voor me te scannen die ik in dit verhaal heb opgenomen.

In november 2000 heb ik er een flink aantal foto's aan toegevoegd met behulp van een aangeschafte scanner. Dankzij deze foto's zijn lezers in staat zich een betere voorstelling te maken van plaatsen waar ik ben geweest en omstandigheden waarin ik heb verkeerd. Bij deze geheel herziene uitgave heb ik het verhaal op A5 formaat gezet, waardoor het boek beter te hanteren is. Ook nu zijn er weer heel wat foto's aan toegevoegd.

De leesbaarheid is vergroot door de tekst overzichtelijker in alinea's in te delen en nog eens kritisch door te nemen op het taalgebruik.

Mijn 2e echtgenote, Maria de Groot, heeft me daarbij met

raad en daad terzijde gestaan en daarvoor ben ik haar zeer erkentelijk.

J. van der Vegt
Delden, februari 2007

Aanwijzingen voor het lezen

Voor de spelling van plaatsnamen heb ik zo veel mogelijk de schrijfwijze gebruikt, die thans in Indonesië wordt gehanteerd. De uitspraak van die woorden

Daar woonde mijn huis en daar sliep mijn bed



Jan van der Vegt

behoeft enige uitleg. De C wordt doorgaans uitgesproken als tj en dan wordt bijv. Muncul dus: Moentjoel. Hier zien we tevens, dat de U als oe wordt uitgesproken. Maar de C van Cirebon klinkt meer als een sj. Die plaats heette vroeger Cheribon, dus hier dan met een sj-klank aan het begin.

De J wordt meestal als dj gesproken, dus Jakarta wordt: Djakarta, maar Jogjakarta wordt niet: Djogdjakarta, maar alleen: Djogjakarta. Bij de plaats Tegalrejo wordt het: Tegalredjo. De g in dit woord is een zachte gù-klank, neigend naar "kù" en niet scherp zoals bijv in "gratie".

De uitspraak van Klaten is niet, zoals menigeen denkt "Klaaten", maar is met een à-klank zoals in het woord lachen.

Helemaal consequent ben ik niet geweest, want ik schrijf bijv. Satoe (één) in plaats van "Satu", zoals het nu wordt geschreven. Ook heb ik Batavia geschreven, omdat die stad toen zo heette, in plaats van de huidige naam Jakarta.

Op de binnenzijde van de achterkaft is een kaart van Midden Java geplaatst.

Op de hier volgende schematische schets staan de plaatsen waar ik geweest ben en die in dit boek voorkomen.

Deel 1

1. Inleiding

Ik ben niet de eerste, die zijn belevenissen over zijn diensttijd in het toenmalig Ned. Oost Indië, nu dus Indonesië, aan het papier toevertrouwt. Het is ook niet allemaal even spectaculair, maar voor mijn kinderen en kleinkinderen is het misschien wel interessant om te weten hoe het me toen is vergaan. Sinds 1999 werk ik met een computer, die het schrijven en dan met name het verbeteren en redigeren van tekst zo gemakkelijk maakt.

Verder heb ik ontdekt, dat schrijven over lang geleden gebeurtenissen een interessante bezigheid is, terwijl het ook voor anderen verhelderend kan zijn. Dat merkte ik aan de reacties van andere sobats op een verslag, dat ik in 1999, (50 jaar later dus) maakte over de gebeurtenis op 25 december 1948 bij Muntlan. De aanmoedigingen in de veteranenbladen om je verhaal over Indië vast te leggen voor je (klein)kinderen hebben er ook toe bijgedragen om dit boek te schrijven. Om dit te kunnen doen heb ik alle 376 brieven, die ik naar mijn ouderlijk huis had geschreven en die ze gelukkig bewaard hadden, op volgorde doorgelezen.

Daarbij heb ik ontdekt, dat ik me de hoogte- en dieptepunten nog herinner als de dag van gisteren, maar dat je geheugen op deze langere termijn soms gebeurtenissen van verschillende data samenvoegt. Door het lezen van de brieven komt het echter weer in de juiste proporties te staan. De gewone kleine dagelijkse dingen heb ik niet onthouden, maar het was wel leuk om daarover nog eens te lezen, al weet ik daar weinig tot niets meer van. De titel van dit boek is ontleend aan de uitdrukking, die sommige Indische mensen gebruikten om aan te geven waar ze woonden, namelijk: "Hier wonen mijn huis en hier slapen mijn bed".





Bataljonsembleem van 5-5 RI (het Twentse steigarend ros)

De indeling van de hoofdstukken is op volgorde van de plaatsen, waar ik gelegen was.

De samenstelling van het Infanterie Bataljon 5-5 RI, waarbij ik werd ingedeeld, wordt later in het verhaal beschreven.

2. Historie

Eén dag na de capitulatie van Japan, waarmee een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog in het Oosten, riepen Sukarno en Hatta op 17 augustus 1945 de onafhankelijke Republiek Indonesia uit.

De Nederlandse regering beschouwde Indië als rechtmatig Nederlands grondgebied. Daarom besloot zij om er militairen naartoe te zenden ter verdediging haar belangen en de handhaving van orde, vrede en veiligheid. Bovendien was het herstel van

de productie in Nederlands Oost-Indië zeer belangrijk voor de wederopbouw van Nederland zelf in 1945.

Men beschouwde dit overzeese gebiedsdeel als de economische kurk, waar Nederland op dreef. "Indië verloren, rampspoed geboren" werd wel eens gezegd.

De eerste troepen bestonden uit oorlogsvrijwilligers en beroepspersoneel. Later volgden vele tienduizenden dienstplichtigen van zowel de landmacht (KL), luchtmacht (KLu) en de marine (KM), als van het Koninklijk Nederlands Indisch leger (KNIL). In 1946 kwam de '7 December' Divisie als eerste aan land. Het leger groeide aan tot meer dan 100.000 man.

In de nacht van 20 op 21 juli 1947 ging de 1e Politie actie van start. Grote delen van Java en enkele gebieden op

Sumatra werden daarbij onder Nederlandse controle gebracht. Maar na tussenkomst van de Verenigde Naties besloot de Nederlandse regering het offensief op 5 augustus 1947 stop te zetten.

Tussen de gebieden, die reeds onder Nederlandse controle waren gekomen en de gedeelten waar de zelf uitgeroepen republiek actief was, werd een scheidingslijn vastgesteld. Deze lijn werd de 'Demarcatielijn', ook wel de 'Status Quo-lijn', genoemd.

In deze situatie arriveerde ons bataljon 5-5 RI begin 1948 in Indië.

Er was een periode van betrekkelijke rust, die echter steeds meer verstoord werd door guerrilla-activiteiten met overschrijdingen van die Demarcatielijn, zowel door veel ongeregelde roversbenden als door troepen van de TNI (Tentara Nasional Indonesië).

Om die reden werd in december 1948 met de 2e Politie actie begonnen, die wederom op last van de Verenigde Naties moest worden gestopt.

Vanaf 30 juni 1949 moesten we de door ons bezette gebieden overdragen aan de Republiek Indonesia. Eerst Wonosari, gevolgd door Jogja, het gebied rond Klaten en Kudus. Van Ungaran gingen we naar Bultenzorg, waar we bleven tot we op 7 april 1950 in Tandjong Priok inscheepten op de "Nelly".

Die gang van zaken leest u in dit boek.



Franse para's 1945 - 2017

In de nacht van 7 op 8 april 1945 werden een aantal Franse para's boven de provincie Drenthe gedropt op een hoogte van ± 500 meter vanwege het slechte zicht. Nadat ze geland waren, zochten ze zo gauw mogelijk contact met diverse mensen van het verzet. Sommige para's kwamen vrij goed in de hen opgegeven omgeving terecht, andere para's helaas niet.

Zo zijn er op verschillende plaatsen vuurgevechten met de Duitsers ontstaan, waarbij een aantal para's zijn gesneuveld. Zo ook in het dorp Spier waar de Franse para's Jean Salomon Simon en Claudius Campan om het leven kwamen.

Op uitnodiging van het Stichtingsbestuur Herdenking Franse Parachutisten was op vrijdag 7 april jl. een vijftal leden van VOMI Drenthe/Groningen (foto) bij de Jaarlijkse herdenking in Spier aanwezig en legden de heren Grit en Piëst bloemen bij het monument met daarop de

namen van de twee gesneuvelde Franse para's.

Naast nabestaanden en belangstellenden waren ook twee 95-jarige Franse SAS-veteranen (Marc Lol en Maurice le Noury) aanwezig die destijds betrok-

ken waren bij de bevrijding van Spier en Westerbork. Zij legden als eerste bloemen bij het monument.

R. Grit



Van links naar rechts: Wim Eilander, Karel Piëst, Bertus Bos, Harm Zingstra en Roelof Grit.



Seniorenhulp Nederland
Meer dan alleen verhuizen...



BEL: 010 - 8882215

 <p>Seniorenverhuizing Volledig verzorgd!</p>	 <p>Woningontruiming Huur- en koopwoning</p>	 <p>Schilderen kluswerk Stofferen en behangen</p>	 <p>Spoedoplevering Binnen 7 dagen!</p>	
---	--	---	---	---

www.seniorenhulp.com

Indië

Uit mijn dagboek van toen

Deel 12

Op de vijfde dag begon de moeilijkste klus. In mijn opdracht stond namelijk aangegeven dat behalve in het kustgebied ook in het berggebied moest worden gepatrouilleerd tot 15 kilometer landinwaarts. Met de nog steeds stromende regen geen gemakkelijke opgave. We begonnen de barre tocht vanuit kampong Lalento, waar we de vorige dag in bivak waren gegaan. Afmars om 07.00 uur. We waren nog

maar net een half uurtje op weg toen het eerste tjetje (bergje) al moest worden beklommen. Nog niet zo hoog (ongeveer 500 meter) maar toch wel lastig om te nemen, zeker gezien het slechte weer. Langs een smal paadje gingen we zigzaggend omhoog naar kampong Batoepasl. De ladangs (niet bevoeid bouwland) in de omgeving van deze kampong zagen er zeer verzorgd uit. Een teken dat het de bevolking goed ging. Via Lalento trokken we verder naar Boentoeroe.

De weg daarheen was vreselijk slecht en moeilijk begaanbaar; het was spiegelglad. Om beurten vielen we op de grond, dikwijls anderen meeslepend in de val. De koelies leken er nauwelijks last van te hebben. Met het grootste gemak -althans zo zag het er naar uit- namen zij op blote voeten, met de barang op de schouders, de moeilijkste hindernissen. Daar kunnen wij nog veel van leren, dacht ik zo. Moe, doch voldaan dat we het hadden geklaard deze dag, betrokken we om 16.00 uur een leegstaand huis aan de oostzijde van kampong Boentoeroe op een hoogte van 1080 meter.

Henk van Vliet

INDIË

Uit mijn dagboek van toen



De zesde dag verliep niet al te best. Vlak voor het vertrek kwam soldaat Knoop me vertellen, dat hij niet in staat was om verder te lopen. Zijn voeten bleken te zijn stukgelopen en zagen er rood en opgezwollen uit. Tussen de tenen was het rauwe vlees zichtbaar, hetgeen hem veel pijn bezorgde. De regen had zijn werk gedaan! Ondanks deze handicap besloot ik toch maar te vertrekken, echter wel in een vertraagd tempo. Vanuit Boentoeroe werd via Riwang een doorsteek gemaakt in zuidoostelijke richting naar Sampano. Het voetpad van Riwang naar Sampano was abnormaal slecht. Verschillende hindernissen moesten worden genomen via omgekapte bomen die over kleine afgronden lagen. Een andere weg bleek er niet te zijn. Dus moesten we deze obstakels -soms met levensgevaar- wel nemen.

Ik had medelijden met soldaat Knoop. Voor ons was het al vreselijk lastig, laat staan voor hem. Aan zijn gezicht kon ik dan ook duidelijk zien, dat hij het moeilijk had. Na veel gezwog kwamen we eindelijk in een vlakker gedeelte van het ter-



Even een korte pauze na een barre tocht door het zware bergterrein in de omgeving van Sampano.

rein, zodat we weer een beetje vlugger konden opschieten. Tegen schemering bereikten we, vermoed en nat van de regen, kampong Sampano. We betrokken ons bivak in een onbewoond huis.

De zevende dag werd er rust gehouden. Daar waren we echt wel aan toe na al onze omzwervingen door het moeilijk begaanbare terrein. Terwijl de jongens zich bezig hielden met het schoonmaken, het wassen en drogen van kleding, nam ik de gelegenheid te baat om een bezoek te brengen aan het districtshoofd van Larompong, de heer Maloeroe. Toen hij me zag, riep hij heel vriendelijk: "Selamat pagi toean (Goedemorgen mijnheer). Senang sekali berte-moe dengan saedara (Ik ben blij u te zien)". In mijn beste Maleis probeerde ik hem duidelijk te maken wat de reden van mijn bezoek was. Toen ik hem daarna vertelde van de vele zleken die ik had gezien in Kalapi en de slechte medische toestand aldaar, kreeg ik de indruk dat hij nauwelijks wist wat daar

gaande was. Wel bleek hij op de hoogte te zijn van de moord op de drie mannen uit kampong Batoelogong door een stel rampokkers. Ik verzocht hem de nodige maatregelen te nemen en er verder voor te zorgen dat er op korte termijn een dokter naar toe zou gaan. Terwijl hij aantekeningen maakte van hetgeen ik gezegd had, zei hij: "Saja mengerti hal itoe toean (Ik heb het begrepen, meneer)". Nadat ik hem nog duidelijk had gemaakt dat ik het "boelan moeka (de volgende maand)" zou komen controleren, vertrok ik weer naar het bivak.

Heerlijk uitgerust begonnen we aan de achtste dag. Deze rustdag had vooral soldaat Knoop veel goed gedaan. Zijn voeten waren weer eens goed verzorgd en het lopen ging nu duidelijk beter. Gelukkig maar, want binnen twee dagen moesten we Siwa zien te bereiken.

Afgesproken was dat we daar zouden worden opgehaald door een voertuig van de compagnie. Volgens mijn stafkaart hadden

we nog 40 kilometer onbekend terrein voor de boeg. Een afstand die zeker wel gehaald kon worden, mits er zich niet al te veel problemen zouden voordoen. Waar ik me echter bezorgd over maakte waren de kal's die overgestoken moesten worden. Het vele regenwater dat de afgelopen dagen uit de hemel was gevallen, had er immers voor gezorgd dat de meestal langzaam stromende kal's waren veranderd in snel stromende rivieren.

Henk van Vliet



SOBAT

Verslag van enkele lokale veteranendagen in Zuid-Holland

Barendrecht, zaterdag 10 juni 2017

Vóór het gemeentehuis waren er vanaf 12.00 uur diverse activiteiten zoals springkussens voor kinderen, informatiestands, 'Keep Them Rolling' met een aantal oude legervoertuigen, muziek van 'Big Band Barendrecht' en een optreden van 'St. Andrews Pipe Band'. Om 15.30 uur begon het besloten programma voor de veteranen. Men verzocht de veteranen om zich op te stellen op het bordes vóór het gemeentehuis om de actrice die de rol vertolkte van Marilyn Monroe te ontvangen. Veel hilariteit was er om de gesprekken die in het Engels werden gevoerd. In de zaal gaf ze een aantal prachtige songs ten gehore en begaf zich onder de veteranen. De middag werd geopend door de voorzitter van de Stichting Veteranen Comité Barendrecht, de heer Klaas Orsel, die we ook kennen als secretaris van VOMI Nederland. Na verwelkoming van enige genodigden en de gastspreker (kapitein bd S. van Staveren), nam de burgemeester (de heer drs. J. van Belzen) het woord. Hij gaf nog eens het belang aan van deze jaarlijkse veteranendag waarbij erkenning en waardering worden getoond aan zowel

oude alsook jonge veteranen. De burgemeester bedankte de heer Orsel voor zijn inzet om de veteranendagen vanaf 2006 een succes te laten zijn. Klaas stopt met het voorzitterschap. Hij ontving een cadeaubon en een prachtig boeket.

Daarna nam Klaas het woord en bedankte de burgemeester. Vervolgens droeg hij het voorzitterschap van de Stichting over aan Michelle Schothuis, ook een echte veteraan. Kapitein Van Staveren hield aan de hand van een power point presentatie een lezing over zijn verblijf en ervaringen in Afghanistan. De middag werd afgesloten met een voortreffelijke rijstmaaltijd.

Ridderkerk, zaterdag 17 juni 2017

De activiteiten vonden plaats op het Koningsplein vóór het gemeentehuis. Om 14.00 uur werd gestart met een optreden van 'Harpe Davids', die gedurende een half uur prachtige stukken ten gehore bracht met aansluitend een gedeelte samen met 'St. Andrews Pipe Band'. Om 14.00 uur waren ook de legervoertuigen van de TRIS aanwezig om onder de bezielende leiding van Ad

van Wingerden rondrijtes te verzorgen. Om 15.00 uur was er een optreden van 'SGT Wilson's Army Band' met nostalgische muziek uitgevoerd door een imitatie van de Andrew Sisters. Om 16.00 uur volgde de officiële opening door de voorzitter van het veteranencomité, de heer Arie de Koning. Deze gaf het woord aan de burgemeester, die memoreerde hoeveel deze dag voor oude en jonge veteranen betekent. Ze bedankte de VOMI, in het bijzonder Ger de Jong, die al dertig jaar contact onderhield met de gemeente en betrokken was bij de totstandkoming en onthulling van monumenten, bij herdenkingen etc. "Ger woont niet in Ridderkerk, maar voor mij is hij een Ridderkerker", aldus de burgemeester. Daarna kreeg Ger het woord en bood de burgemeester het beeldje "Soldaat Overzee" aan als blijk van waardering voor de grote betrokkenheid van de gemeente bij veteranen. Bovendien gaf hij aan dat in de komende 4 mei herdenkingen het comité de taak van de VOMI bij de kranslegging gaat overnemen.

De dag werd afgesloten met een voortreffelijk Indisch buffet. De leden van het comité werden



door de organisatrice van de gemeente Edina Buljubasic bedankt met een boekje en alle aanwezigen vertrokken met een echt Ridderkerks product: de Blau Kay Koek.

Oud-Beijerland, vrijdag 23 juni 2017

De dag begon met een ontvangst in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Tot mijn verrassing troffen wij ook de nieuwe burgemeester, mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedveld, die wij al kenden uit de periode 2005-2011 toen zij burgemeester in Ridderkerk was. Wij hebben daar met haar de eerste plaatselijke veteranendag mogen organiseren. Dat vermeldde zij ook in haar toespraak. Daarna gingen we in stille tocht onder muzikale begeleiding van drie leden van 'St. Andrews Pipe Band' naar het Indië monument waar ceremoniemeester Dominic Hoogsteder, lt-kol bd van de Koninklijke Luchtmacht, het programma leidde. Na de toespraak van de burgemeester en het lezen van gedichten door mevrouw Van der Stelt en leerlingen van de katholieke school 'Willibrordus' werd, na het leggen van kransen en



bloemstukken, de ceremonie afgesloten met het spelen en zingen van het Wilhelmus. In de Burgerzaal was er vervolgens een programma voor de veteranen met o.a. een optreden van twee dames met gitaar en drum. Ze hielden de stemming er goed in en zorgden voor een goede eetlust bij de Indische maaltijd.

Opmerking na deze drie korte verslagen

Het aantal deelnemende oude veteranen (Indiëgangers en Nieuw-Guineegangers) aan de plaatselijke veteranendagen

loopt helaas door overlijden of afnemende gezondheid snel terug. In Oud-Beijerland bijv. waren er nog tien Indiëveteranen (waarvan er vier niet in Oud-Beijerland woonden) en een tiental Nieuw-Guineegangers. Dat alles op een totaal van ongeveer 50 aanwezigen en gasten. Hetzelfde troffen we aan in Ridderkerk en Barendrecht, waar ook het aantal deelnemers terugloopt. Jonge veteranen hebben helaas nog maar weinig belangstelling voor deze dagen!

Ger de Jong

Wie heeft mijn vader gekend?

Mijn vader, Theo Ruyter (1915-1989), heeft gediend als oorlogsvrijwilliger, aanvankelijk bij het onderdeel I-12 RI. In maart 1946 werd hij ingedeeld als commandant van een detachement I.D. in de sector Soerabaya. Bij de eerste politionele actie was hij betrokken bij o.a. acties in Malang en Toempang. In 1948 werd hij Hoofd Counter Intelligence van een Sub Hoofdkwartier I.V.G. en geplaatst in Modjokerto, Djombang en Kepandjen. Op 9 mei 1950 is hij uit Indonesië naar Nederland vertrokken met ms 'General M.L. Hersey'.

Zoals zovelen heeft mijn vader over deze periode niet of nauwelijks gesproken. Ik kan mij alleen een algemeen beeld vormen uit publicaties. Ik zou

zo graag meer over hem willen weten. Wat voor man was hij?

U kunt reageren naar t.ruyter@live.nl.



Strijd bij Dokkumer Nieuwe Zijlen (april 1945)

Deel 2 en slot

De Zuldgroep bereikte de brug, maar het vuur van Duitse zijde werd te zwaar en ook hier werd het bevel gegeven terug te trekken, hetgeen zonder verdere problemen verliep.

Bij daglicht probeerde men opnieuw de sluisen en de brug te nemen, overigens een gewaagde poging want hoewel zij een goed zicht hadden op het doel, hadden ook de Duitsers dit op de aanvallers. Maar tot hun grote verbazing werd er geen vuur gegeven van Duitse zijde en bij de nadering van de brug bleek deze te zijn afgedraaid en bij verder onderzoek bleek dat de Duitse bezetting met de Noorderzon vertrokken was en in geen velden of wegen meer te vinden was.

Hiermee zou nu het einde van de actie zijn gekomen, ware het niet dat men bij terugkeer op de basis te horen kreeg dat de in reserve liggende twee groepen al vuurcontact hadden gehad met Duitsers die vanuit het noordoosten van Friesland en vanuit Groningen, op de vlucht voor de geallieerden, een goed heenkomen zochten richting de vesting Holland.

En dit was de opmaat tot de strijd bij Soensterdyk onder Kollumerpomp, een driesprong van wegen tussen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Kollum. Vanaf dit punt had de BS goed zicht en goede dekkingsmogelijkheden in de richtingen Kollumerpomp, Dokkumer Nieuwe Zijlen en Kollum.

Men hoefde echt niet lang te wachten op de Duitsers die uit de richting Kollumerpomp kwamen. Tussen 14 en 16 april voerden ze ruim 30 uur strijd met groepen Duitsers. Tijdens deze schermutselingen sneuvelden totaal vier BS'ers waarvan drie bij de strijd op Soensterdyk en één bij een

vuurgevecht met een Duitse vluchtauto tussen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Kollum. Bij dit gevecht raakte ook nog een BS'er zwaar gewond. Aan Duitse zijde sneuvelden in totaal 23 man, w.o. ook NSB'ers en leden van de landwacht. In totaal werden 170 Duitsers -waaronder twee jongens van 15 jaar, die hullend smeekten om niet doodgeschoten te worden- gevangen genomen.

Bij de eerste twee auto's die werden ingerekend was ook de personenauto die toebehoorde aan Ross, de Ortskommandant van Leeuwarden en tevens de hoogste in rang in Noord-

Nederland. De begeleider van deze auto was een gezette NSB'er in vol ornaat in een uniform van de WA. Hij was gewond en werd vanuit een prachtige auto overgeladen in een handkar en zo naar het ingerichte lazaret in Kollum vervoerd. Wel een hele vernedering voor deze persoon. In de auto werden naast dozen met sigaretten, sigaren, flessen wijnen en schrik niet, meer dan 600.000,- in Nederlandse valuta (waaronder ook nog een ½ cent) en 6.000,- aan buitenlandse valuta buit gemaakt. Het geld werd door de BS overgedragen aan de commandant BS in



Monument ter nagedachtenis aan de
verzetsstrijders die in april 1945 om het
leven kwamen tijdens de strijd om het
behoud van de brug te Dokkumer Nieuwe
Zijlen

Beeldhouwer: Nico Onkenhout

Erfgoed van onze voorouders
wij waken
over jou

Mon
dy't
beha

Byld

Gewest Friesland. Wat er met de overige buit is gebeurd is niet vermeld in de rapporten, maar reken maar dat alles op de juiste plek terecht zal zijn gekomen

Naast de eerder genoemde auto's werden ook nog een vrachtauto en een autobus vol militairen veroverd op de Dultsers. De inzittenden van de bus waren niet van plan om zich over te geven en daarom werd naast het gebruik van geweervuur en handgranaten ook enkele malen geschoten met de bazooka. Zij verdwenen echter in de landerijen en boerenerven in de omgeving en zetten de gevechten voort. Om zo snel mogelijk een einde aan deze situatie te maken riep de BS de Canadezen te hulp die reeds in Dokkum waren. Met twee gevechtswagens kwamen zij naar Dokkumer Nieuwe Zijlen en toen was de strijd snel beslist, hoewel de Dultsers eerst ook nog het gevecht met de Canadezen aangingen. Toen kon de BS de balans opmaken en bleken zij vier kameraden te hebben verloren. Drie in directe gevechten bij Soensterdyk t.w. Gerrit Bleeker, Jacob de Graaf en Pieter Postma resp. 36,42 en 32 jaar oud. De 4e gesneuvelde was Helne de Bruin, oud 25 jaar. Hij

sneuvelde onderweg van Kollum naar Dokkumer Nieuwe Zijlen door Duits vuur vanuit een vluchtauto. Bovendien waren er nog 2 gewonden te betreuren. In het licht van de oorlog bekeken lijkt deze strijd bij Dokkumer Nieuwe Zijlen maar nietig, maar voor de BS'ers die deze strijd aangingen als ongeoeffende militairen en met wapens waar zij nog maar weinig bekendheid mee hadden, getuigd dit vasthoudende optreden (gedurende bijna drie dagen achtereen tegen vaak zeer geoeffende en geharde Duitse militairen) zonder meer van grote dapperheid. Dat kan hier gerust zo worden gesteld. Boven op de slaperdijk bij de plaats waar deze strijd werd gestreden is in 1950 een monument opgericht van 2.30 meter hoog en bijna één meter breed. Dit monument is geplaatst op een gemetselde sokkel, stelt een wachter voor met in de rechterhand zijn wapen en zijn linkerhand beschermend om een klein meisje. Op de sokkel van het monument staan aan vier zijden de volgende teksten:

*"In de jaren onzes Heeren
1940-1945 streed de stoere
Fries zijn stille strijd voor
vrijheid en recht tegen
slavernij, leugen en onrecht,*

*ter bescherming van het
nageslacht en ter bevrijding
van het Vaderland, welke
worsteling in deze gemeente
haar hoogtepunt bereikte in
de bevrijdingsdagen van 14
tot en met 16 april 1945 ter
verwerving en verdediging
van Dokkumer Nieuwe Zijlen,
waarbij sneuvelden Gerrit
Bleeker, Helne de Bruin, Jacob
de Graaf en Pieter Postma".*

*"Aldfaers erf, wy weitsje oer
dy" (wij waken over het erfdeel
der vaders).*

- Gerrit Bleeker 15.04
- Helne de Bruin 16.04
- Jacob de Graaf 15.04
- Pieter Postma 15.04

*van de Binnenlandse
Strijdkrachten*

Met aan beide zijden een
kruisteken.

Jaarlijks wordt op 4 mei bij het monument een herdenking gehouden, waarbij namens de overheid, het voormalig verzet, burgerlijke en oud-militaire organisaties, alsmede burgers en scholen kransen en bloemstukken worden gelegd. Op deze wijze blijft de strijd om Dokkumer Nieuwe Zijlen in april 1945 een levende herinnering.

J. Hoogsteen

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 26)



R.J. de Rijk

Op het voordek hoorde ik enig gerucht en het bleek onze wachtcommandant Wattimena te zijn die het ruimtuik had geopend en zachtjes op het dek stapte, gevolgd door Metekohy en Kayadoe, om de aflossing van de wacht voor te bereiden. Het was 03.45 uur, dus ze gebruikten deze tijd om even een 'zware' te draaien en op te steken. Wattimena kwam de brug op. "Morgen, Captain Simon, ruw weer geweest hè?" Ja, nogal Wattimena, maar nu gaat het wel weer. Nog mannen met zeeziekten er bij gekomen?" vroeg ik. "Nee, Captain ze hebben zich goed gehouden, behalve die drie van gisteren, maar dat valt nu ook wel weer mee". En hij vervolgde, "Ik zal dadelijk Siahaya door Kayadoe laten wekken want die moet toch naar de machinekamer. Ja doe dat, dat is goed en ga dan nog maar een poosje slapen als je kunt". "Al-al Captain", zei hij en verdween weer naar het voordek. Ik ging naar de commandohut om mijn journaal bij te werken. Daarbij

tekende ik o.a. nog op naar aanleiding van mijn informatie uit Soerabaja: "Zoals je weet, TNI-bataljon op Bali, dus koers van Paatje aanhouden op 8° zuiderbreedte! Aan Wattimena doorgeven: vanaf ca. 06.00 uur uitkijkposten plaatsen, voor- en achterdek tot ca. 18.00 uur. Bij gunstiger weersomstandigheden windvangers in patrijspoorten laten plaatsen. Saherlawan om ca 01.00 uur naar bed gezonden, geen dienst tot 12.00 uur. Daarna corvee, wc schoonmaken, info bij Oom. Let op tegenroer, info bij Metekohy. Om ca. 11.00 uur koers op 90° pal oost, zie koers Paatje".

Toen ik de hut uitkwam zag ik net Alex uit de machinekamer aan dek stappen. "Morgen Rich, 't heeft een beetje gespoekt hè vannacht, ik hoorde het net van Kayadoe", zei hij. "Ja Alex, ter hoogte van de Goenoeng Merapi en het Hoogland van Idjen moet het vreselijk geonweerd hebben, ik kon de bliksem continu volgen maar dat pakketje vull weer is gelukkig afgedreven", zei

ik. "Ga maar gauw slapen Rich, ik lees dadelijk je journaal wel en slaap lekker hè. Oké, doe ik, goede wacht hè". Ik ging eerst even naar de kombuis om wat water te drinken. In de machinekamer ging ik naar 'ons' bed na mijn hand opgestoken te hebben tegen Kayadoe en viel al gauw zonder te plekeren als een blok in slaap.

Ik voelde mij ineens bij mijn schouder gepakt en een stem riep: "Captain, 't is uw tijd hoor, ik zou u wekken!" Het was de vertrouwde stem van Patti en ik was meteen weer bij mijn positieven. "Hoe laat is het Patti en hoe is het boven aan dek?" En daar begon hij aan één stuk door te ratelen: "Het is nu 11.30 uur Captain, maar u weet wel ja, dat u eerst nog wat moet eten en het is extra lekker vandaag. Ik heb zoeven Kayadoe afgelost en die is al aan dek. Het is zonnig en rustig weer en uw vrouw en de andere vrouwen en kinderen zijn ook aan dek Captain. Al-al kerel, ik zal eens



Goenoeng Merapi



even poolshoogte gaan nemen, dank je wel". Ik had inmiddels mijn schoenen aangetrokken en klom aan dek waar ik een levendige boel aantrof. Het was inderdaad schitterend en rustig weer, (meestal na een tropisch onweer) en een ieder was ergens mee bezig. Mijn vrouw was aardig opgeknapt en had ook weer wat eten kunnen binnenhouden. Mevrouw Matulesy zag mij aan dek komen en ging gauw naar de kombuis, gevolgd door mevrouw Leihitoe, die een speciaal gerecht (voor ons allemaal) had gemaakt en natuurlijk enige tekst en uitleg moest geven. Ze had namelijk van haar eigen privé-rantsoen gebakken timpèh en seroendeng gemaakt voor bij de rijst. Mevrouw Matulesy schepte mijn rijst met dendeng en gebakken uitjes en sambaltrassie van cornedbeef op mijn bord en mevrouw Leihitoe met een glunderend gezicht de heerlijk gebakken timpèh en twee volle eetlepels seroendeng. Dat was werkelijk een traktatie en ik bedankte hen voor hun geweldige inzet (dat zou ik immers nooit vergeten!). Ik ging naast mijn lieve vrouw op het HDC-dek zitten bij de anderen. De kinderen waren

op het achterdek aan het touwtje springen, waaraan Oom Sapoelette en onze aller Thomas ook meededen! Dat was dolle pret natuurlijk en daar zaten wij allemaal met genoeg naar te kijken. "U moet veel meer trainen oom, u bent veel te dik", grapte Thomas en zo leek het eerder een pleziervaart dan een ernstige kaapvaart met de KOALA'S te zijn! Ik ging naar het voordek waar ik, naar boven kijkend, Metekohe en Tahamata zag staan praten en zocht Alex op in de commandohut, waar hij zijn aantekeningen net had afgemaakt. "Morgen Alex, jij zorgt tenminste voor goed weer grapte ik. Hallo Rich, ja, het valt nu wel weer mee hé? Geen bijzonderheden Rich en je orders zijn uitgevoerd. Ook geen activiteiten opgemerkt aan de noordkust van Bali en Wattimena heeft zijn mortieren brenposten alsmede zijn uitkijkposten op het voor- en achterdek weer op de gebruikelijke plaatsen gezet. Kijk hier op de kaart, wij zitten volgens mijn berekening hier en hebben Boeieleng reeds om 11.30 uur op 90° aan stuurboord gepasseerd.

Ik heb het gevoel dat wij iets sneller varen dan voorheen, omdat wij nu met de stroming uit Straat Ball in oostelijke richting meegaan, want als je over de reling kijkt dan kun je dat ook waarnemen. Prachtig Alex en wat je zegt is best heel goed mogelijk en voor ons alleen maar een voordeel. Ik zal straks wel een bestek opmaken want het is nu prachtig helder weer. Maar wat ik nog zeggen wil is het volgende. Ik wil vanavond omstreeks 18.00 uur de koers wijzigen op 105°, zodat wij morgenmiddag 20 juli 1950 omstreeks 12.00 uur voor de kust nabij kampong Peloean op Lombok aankomen, dat is de kampong die Paatje ons heeft opgegeven, kijk maar". Ik wees hem de plaatsen aan op de kaart. "Daar kunnen wij verse groenten en fruit kopen en ons drinkwater aanvullen".



Reünie regio Noord-Brabant Oost



Op 23 mei jl. was het dan zover. Dat we ons in het diepe hadden gestort, merkten we al direct bij de aanvang van het organiseren van de reünie. Het is toch wel even iets



anders dan alleen een reünie bezoeken. Maar uiteindelijk stond dan toch alles op de rails en arriveerden op 23 mei de deelnemers aan de reünie 2017 van VOMI Binnenland / regio Noord-Brabant Oost in de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot en kon men onmiddellijk aan de koffie met appelgebak.

Na het openingswoord en 1 minuut stilte ter nagedachtenis van hen die ons ontvallen waren, werd voor de ontvangen gastvrijheid een woord van dank gesproken aan de kazernecommandant (tevens Commandant 13 Lichte Brigade), brigade-generaal G. Koot.

Vervolgens was het woord aan de heer L. Noordzij (voorzitter VOMI Nederland) die ons informeerde over de nabije toekomst van VOMI Nederland. Een en ander heeft -zoals u zult begrijpen- te maken met

het dalende aantal leden. Maar gezien het ledenaantal op dit moment zal VOMI Nederland nog tot eind 2019 doorgaan met haar activiteiten.

Hierna werden twee oud-bestuursleden van VOMI Noord-Brabant Oost (t.w. Jan van der Ham en Harry Burgers) uitgenodigd om naar voren te komen. Belde heren werden in het zonnetje gezet en bedankt voor hun grote inzet door de jaren heen. Jan en Harry nogmaals heel veel waardering voor jullie grote betrokkenheid!

Zoals ook in de afgelopen jaren verzorgde 't Heuveltrio' voor de muzikale omljsting, kon er ook gedanst worden en werd de bar geopend.

Voor een 'twaalf uurtje' werd eenieder uitgenodigd een Brabants worstenbroodje te halen. Ja, zelfs eten en dansen gingen moeiteloos samen en dan zeggen we in Brabant ook altijd "het is kei gezellig". Rond half twee kwam de kok vertellen dat het tijd was voor de 'blauwe hap' en daar had iedereen wel oren naar, dus op naar 't restaurant waar we op een heerlijke rijstmaaltijd werden getraakteerd. "Presto" had zijn uiterste best gedaan, de



bediening was uitstekend en we werden rijkkelijk verwend. Na de maaltijd volgde een gezellige voortzetting van de reünie en werden vele herinneringen en contacten opgehaald en hernieuwd.

Het einde van deze reünie kwam helaas weer te snel, het was tijd om afscheid te nemen en daarmee konden we terugzien op een zeer geslaagde reünie. Alle VOMI leden, partners en begeleiders, dank voor jullie komst en inzet om deze dag te doen slagen. Het was super, tot volgend jaar op onze reünie 2018!

*Frits Heidendaal en
Harry Witthoos*



In Memoriam

Wilhelmus Petrus Johannes Patist

Wil



Wil werd als zoon van een KNIL-officier in Raba Bima, Sumbawa, Indonesië geboren op 11 februari 1948. In augustus 1950 verhuisde het gezin Patist naar Nederland. Van 1968-1972 doorliep Wil als Infanterist de officiersopleiding op de KMA in Breda. Totdat hij als luitenant-kolonel op 1 maart 2003 met leeftijdsontslag ging, bekleedde hij functies in het operationele en personeelsdomen in Assen, Steenwijk, Havelte en Den Haag. Voor zijn militaire en civiele verdiensten werd hij in 1994 Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.

Naast en na zijn militaire functies heeft Wil tot het laatst vrijwilligersfuncties bekleed. Zo was hij 20 jaar voorzitter bij Sportvereniging "de Griffioen" in Wolvega en 20 jaar actief als voorzitter in diverse geledingen van de Nederlandse Volleybal Bond. Ook de langdurige bestuursfuncties bij de Lionsclub Wolvega, de Stichting Bijzondere

Concerten De Stellingwerven en de Vereniging van Infanterie Officieren mogen niet onvermeld blijven. Terecht ontving hij hiervoor meerdere onderscheidingen.

De (Indië)veteranen kennen Wil door zijn (bestuurs)activiteiten voor de Stichting Dalen met Indië (DAMETIN), de Stichting Indië-Monument Friesland en voor VOMI NL. In 2003 werd hij lid van het bestuur en bleef dat tot het recent vanwege alveesklierkanker niet meer ging. Begonnen als secretaris van de Sociale Commissie, werd hij na een jaar reeds voorzitter. Ook had hij zitting in de Financiële Commissie (2004-2017), Lustrumcommissie 2004/2005, Commissie Toekomst VOMI (2007) en de Jubileumcommissie (2009-2011). Verder notuleerde hij 13 jaar lang nauwgezet alle vergaderingen en vanaf 2013 ten slotte was hij Coördinator Nuldelijns Veteranenhulp van VOMI. Voor al deze verdiensten heb ik hem op zijn ziekbed

thuis in Nijeholtpade (Fr) op 26 april jl. mogen benoemen tot Lid van Verdienste. Hoewel toen al duidelijk was dat hij maar kort van deze waardering zou kunnen genieten, heeft hij nog bij leven gekregen wat hij verdiende. Wil was in de veteranenwereld graag gezien door zijn oprechte belangstelling voor elke veteraan en zijn thuisfront. Binnen ons bestuur was hij een fijne collega en een prettig mens in de omgang. We konden altijd een beroep op hem doen, hij was onvermoeibaar en wist voor elk probleem wel een oplossing te vinden. Als bestuur betreuren wij het dat hij niet samen met ons, VOMI NL over enkele jaren naar een goed en waardig einde kan brengen.

Wil, we zullen je missen. We blijven met veel waardering en groot respect aan je denken. Selamat Jalan. Rust in vrede.

Voorzitter VOMI Nederland,
Leen Noordzij



Binnenland

Secr. K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail: klaasorsel@live.nl
Soc. Comm. Tel. 0541-254231
E-mail:
ppg.gommers@kpnmail.nl

Contactpersonen voor de regio
Overijssel zijn de heren
J. Oldenbeuving (0572-358947)
en A.W. Scholten (038-4216205).

Contactpersonen voor de regio
Utrecht / 't Gooi zijn de heren
A. Mouwen (030-6951179) en
R.L. Dorrestijn (06-45652874).

Contactpersonen voor de regio
Noord-Brabant Oost
zijn de heren
F. Heldendaal (040-2025055)
en
H. Withoos (040-2534660).

Ledenraad

De vergadering van de
Ledenraad VOMI Binnenland
staat gepland voor woensdag 11
oktober a.s.

Regio Utrecht / 't Gooi

De datum voor de reünie is
vastgesteld op woensdag 25
oktober a.s.
Zie de uitnodiging op pagina
13 van 'SOBAT' juni 2017. De
inschrijving sluit 1 oktober a.s.

Regio Overijssel

De Kerstbijeenkomst staat
gepland voor donderdag
14 december 2017.
Bijzonderheden volgen in de
komende 'SOBAT'.

Ledenadministratie

Jaap Krikke (0592-357140
of 06-10678785) is de
ledenadministrateur van
VOMI Binnenland. Graag
uw mutaties aan hem
doorgeven. Het voorkomt
soms heel veel zoekwerk en
u helpt ons daarmee om de
ledenadministratie actueel te
houden.

Van de bestuurstafel

Bestuurslid Paul Gommers
heeft de functie van Sociaal
Commissaris van VOMI
Binnenland op zich genomen
(zie hierboven onder de kop
'Binnenland').
Door het overlijden van
bestuurslid Wil Patist was er
voor deze functie een vacature
ontstaan.
Met ingang van 1 januari 2018
zullen ook de leden van VOMI
De Veluwe en van VOMI Noord-
Brabant West overgaan naar de
vereniging VOMI Binnenland.
Nadere bijzonderheden volgen.

Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,
8939 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048

E-mail:
henk.moorlag@hotmail.com
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Op **dinsdag 29 augustus**
houden we onze jaarlijkse
bootreis, sluitingsdatum
aanmelding is 15 augustus.
Op **dinsdag 17 oktober**
houden we onze slotbijeenkomst
op Vliegbasis Leeuwarden. Voor
deze bijeenkomst ontvangt u nog
een uitnodiging.

In 2018 bestaat de vereniging
VOMI Friesland **30 jaar**. Dit
lustrum vieren we op 6 april
2018 in combinatie met onze
algemene ledenvergadering.

Drenthe/ Groningen

Secr. Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
Tel. 0516-491953
E-mail:
f.j.vandreumel@outlook.com

Op dit moment genieten onze
leden van de zomerperiode.
De meeste provinciale en
gemeentelijke veteranendagen
hebben in april, mei en juni
plaatsgevonden.
Uw bestuur is inmiddels
begonnen met de organisatie
van de veteranendagen in
september.
13 september: Veteranendag in
Havelte (Johannes Postkazerne).
Aanvang 10.00 uur, einde
ongeveer 15.00 uur.
27 september: Veteranendag
in Assen (Johan Willem
Frisokazerne). Aanvang 10.00
uur, einde ongeveer 15.00 uur.
Op 8 november wordt weer de
jaarlijkse Drentse koffietafel
gehouden in zalencentrum "De
Aanleg" in Deurze.
Onze leden krijgen nog
persoonlijk bericht hoe men
zich voor deze dagen kan
aanmelden.
Het bestuur ontmoet u graag op
deze bijeenkomsten!

Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Alblasterdam
Tel. 078-6913515
E-mail:
Veteranen26706@ziggo.nl
Soc. Comm. I:
Tel. 078-6195902
Soc. Comm. II:
Tel. 010-4340970

65-jarig huwelijk

Op 4 juni 2017 vierden de heer en mevrouw Van der Beek uit Lisse hun Brilljanten huwelijksfeest.

Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukkigwens.



Weer twee Sociaal Commissarissen

In onze ALV van 18 april j.l. is mevr. Ineke van Oenderen gekozen tot Sociaal Commissaris. Het bestuur is hierdoor weer een tweede Sociaal Commissaris rijker geworden (zie ook pagina 28 van deze 'SOBAT'). Ineke, van harte welkom en veel succes gewenst in deze mooie functie.

Indië-herdenking Puttershoek

Op vrijdag 15 september 2017 zal de jaarlijkse Indië-herdenking bij het monument op begraafplaats 'De Essenhof' te Puttershoek plaatsvinden. Aanvang herdenking is 14.00 uur.

Reünie VOMI Zuid-Holland

Het bestuur van VOMI Zuid-Holland nodigt haar leden (eventueel met partner/begeleider) in Zuid-Holland uit voor een reünie op donderdag

21 september 2017 in de Van Ghentkazerne (Johan de Wittzaal) te Rotterdam. Aanmelden bij de secretaris Henk Mergler via e-mail: veteranen26706@ziggo.nl of bellen naar 078-6913515. Er wordt slechts een eigen bijdrage gevraagd van € 5,00 per persoon, over te maken op IBAN rekeningnummer: NL74 INGB 0006 0314 09 ten name van VOMI Zuid-Holland, onder vermelding van: Reünie 2017. In het programma van deze dag zijn o.a. opgenomen: Een voortreffelijke maaltijd, korte toespraakjes, een verloting en een film over de berging van een vliegtuigwrak.

Contactmiddag Lisse

Op dinsdag 17 oktober 2017 is er een contactmiddag in Lisse in Restaurant 'De Engel', Heereweg 386, 2161 DG Lisse (tel. 0252-211880), Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Ook leden van de Bond van Wapenbroeders zijn deze middag van harte welkom.

Contactmiddag Hardinxveld-Giessendam

Op donderdag 23 november 2017 is er een contactmiddag in gebouw 'De Parel' (voormalig Hervormd Centrum), Talmastraat 9, 3371 VG Hardinxveld-Giessendam. Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Ook leden van de Bond van Wapenbroeders zijn deze middag van harte welkom.

Noord-Brabant W

Soc. Comm. Plet Welten
Beukenlaan 35
4731 CD Oudenbosch
Tel. 0165-312816
E-mail: pnwelten@kpnmail.nl

Op 16 juni jl. hadden we onze zomerbijeenkomst in Roosendaal met een goede opkomst van 90 leden. Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje, met muzikale begeleiding van 'In the Mood' en ter afsluiting een Indisch buffet.

Komende bijeenkomsten

Woensdag 23 augustus en woensdag 18 oktober in de Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal. Aanvang 13.30 uur.

Zeeland

Secr. M.J. Boogaard
Van Raaltestraat 97
4384 GD Vlissingen
Tel: 0118-418641
E-mail: papua@zeelandnet.nl

Zaterdag 10 juni jl. werd te Middelburg de 12e Zeeuwse Veteranendag georganiseerd. Hieraan werd deelgenomen door 200 veteranen. In het defilé liepen ± 100 veteranen mee. Het defilé werd afgenomen door brigade-generaal der Mariniers F.V. van Sprang en de commissaris van de Koning in Zeeland drs. J.M.M. Polman, bijgestaan door de burgemeester van Middelburg drs. H.M. Bergmann en burgemeesters of afgevaardigden uit diverse gemeenten in Zeeland. Veteranen die slecht ter been waren konden ook dit jaar weer meerrijden op legervoertuigen. Tijdens het defilé was er een fypast door een Spitfire en vloog een formatie kleine vliegtuigen in de zgn. missing man formatie. Na afloop werd een drankje aangeboden door de Provincie in het Statencomplex.



Op het Abdijplein te Middelburg

Brilljanten huwelijk

Op 12 juni 2017 waren de heer en mevrouw Deurloo uit Tholen 65 jaar getrouwd. Namens het bestuur van VOMI Zeeland was een delegatie aanwezig op de receptie en werd het bruidspaar een envelop met inhoud overhandigd.

SOCIAAL COMMISSARISSSEN



**Voorzitter/secretaris Sociale Commissie
Budgethouder Fonds Sociale Zorg (FSZ)**
Theo H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel. 071-5416936
E-mail: Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
Ger de Jong
Rozenlaan 41
2995 AS Heerjansdam
Tel. 078-6771902



SOCIAAL COMMISSARISSSEN

Drenthe-Groningen
Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
tel. 0516-49 19 53
f.vandreumel@outlook.com

Noord-Brabant West
P.N. Weiten
Beukenlaan 36
4731 CD Oudenboech
tel. 0185-31 28 16
pnweiten@kpnmail.nl

Friesland
Hans N. Blom
Tjalka v.d. Welstraat 44
8723 CA Koudam
tel. 0514-52 21 07

Limburg
H.A.M. van Haeff
Past. Stassenstraat 44
5921 CV Venlo
tel. 077-3822592
hemarvanhaeff@online.nl

VOMI Binnenland
Paul P.G. Gommers
Alb. Nieuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
tel. 0341-254231
ppg-gommers@kpnmail.nl

Zuid-Holland
W.A.J.K. (William) Roza
Heemraadstraat 9
5131 VG Vlaardingen
tel. 010-4340970
w.roza3@kpnplanet.nl

De Veluwe
J.G. (John) Muller
Groenevalstraat 115
3882 XE Putten
tel. 0341-845284
j.muller793@upcmail.nl

Noord-Holland
Nico Baan
Molenwerfslaan 58
2103 TE Heemstede
tel. 023-5283997
nbaan@kpnmail.nl

Zeeland
Marcel J. Boogaard
Van Raatestraat 97
4384 GD Vlissingen
tel. 0118-418641
papua@zeelandnet.nl

Regio Overijssel
De heer J. Oldenbeuving
tel. 0572-358947

Regio Utrecht't Gooi
De heer A. Mouwen
tel. 030-6951179

Mevr. D.P. (Ineke)
van Genderen
Viessestraat 11
3332 EM Zwijndrecht
tel. 078-6195902
igen@online.nl

**Regio Noord-Brabant
Oost**
De heer F. Heidendaal
Tel. 06-49229197

FONDS SOCIALE ZORG

Budgethouder Theo H.A. Rump, zie ook de boven

Postzegels
J. Hoevelaken
Weerdestein 175
6714 CN Ede
Tel. 0318-614557

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul P.G. Gommers
Alb. Nieuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231
E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede. Tel. 0318-614557.
De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg



Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.
Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI manchetsknoep, per paar	€ 10,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	OVW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo) voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00		
VOMI kruidenbitter	€ 10,00		
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.
De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Theo Rump, Albatrosstraat 14, 2352 EG Leiderdorp, tel 071-5416936.
Via @mail: theorump@gmail.com

Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1518 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**
De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Algra,	J.C.	Franeker	3-1 RATA
Bakker,	Mr. A.	Spijkenisse	1 RS
Boer, de	W.P.J.	Drachten	MP
Bors, van den	J.C.	Oost-West en Middenbeers	Hupva 4
Breugel, van	B.	Eindhoven	Korps Mariniers
Broekhof,	E.C.B.	Noorden	8 RS
Broekman,	F.F.	Utrecht	41 ZVE
Coppens,	P.J.	Roosendaal	5-3 RI
Ginhoven,	G.H.J.	Den Haag	?
Haers,	H.V.	Tilburg	Garde Regiment Grenadiers
Heemskerk,	C.J.	Den Haag	?
Heins,	M.	Bultenpost	4-4 RI
Hoekwater,	J.C.	Barendrecht	3-8 RI
Hoogland,	A.	St. Nicolaasga	5-5 RI
Jong, de	A.	Sliedrecht	36 AAT
Kerkhove,	J.C.	Goes	5-3 RI
Lamberts,	A.	Weert	3-9 RI
Molenaar-Groen, Mevr.	A.J.	Zwaag	
Opijnen-Brouwer, van Mevr.	C.	Alblasserdam	
Otter-Hoff, Mevr.	J.C.	Joure	
Patist,	W.P.J.	Nijeholtpade	KL
Sloekers,	A.P.	Wassenaar	Vbdd "7 Dec"
Soepboer-Terpstra, Mevr.	K.	Schiermonnikoog	
Trijp, van	C.A.	Sprundel	423 BI / 6-5 RI
Tuinstra,	A.	Surhuisterveen	3-1 RI
Vries, de	H.F.	Wijk bij Duurstede	?
Wezel, van	J.J.	Culemborg	?

Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.

sociale
VOMI

SOBAT

vfonds investeert in VREDE

“Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening”



Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

Uitvaartwensen vastleggen

Het is belangrijk dat uw nabestaanden later weten welke keuzes zij moeten maken voor uw uitvaart. Daarom kunt u bij Monuta gratis uw wensen vastleggen in het Monuta Uitvaartwensenformulier. Speciaal voor wensen die met uw veteranenstatus te maken hebben, heeft Monuta een bijlage ontwikkeld waar u tot in detail uw wensen kunt noteren. Wilt u uw wensen vastleggen? [Belt u ons, dan garanderen we een vrijblijvende afspraak.](#)

Monuta Team Bijzondere Uitvaarten

24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

VETERANEN
HELDEN
IN DIENST
VAN DE VREDE



Monuta 

De steun bij iedere uitvaart.

Veteranenhotels

HOTEL RESTAURANT BOWLING

DE ORINGER MARKE

Na-Zomer special, 5 daags

- Incl. excursie van Gogh rondtour
- Incl. excursie Royaal Goedewaagen, In oktober verassingsexcursie
- Lezing en filmavond "Dwars door Drenthe"
- Gezellige veteranen Quiz avond "Drenthe"
- feestelijke muziek avond "heerlijk Hollands" met live muziek
- Bowlingavond
- 4 x 3 gangen diner
- 1 x feestelijk warm en koud buffet
- 4 x lunch of lunchpakket
- incl. wandel en fiets en autoroutes
- kortingskaart voor Wildlands (nieuwe dierentuin)
- Gratis drankjes tussen 18.00 en 23.00 uur (binn gedist., bier, wijnen, frisdrank en sappen)



Kijk op onze website voor het veteranenjaarprogramma

Hoofdstraat 9 * 7873 BB Odoorn * Tel: 0591-519000 * www.deoringermarke.nl * info@deoringermarke.nl

Hotel Restaurant ★★☆☆ De Foreesten

Veteranen Specials

De hieronder vermelden data 's inclusief met extra's

- 4 x overnachting op een standaard 2 persoonskamer
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 3 x lunch (het kan zijn in buffet, pakket of op locaties)
- 1 x 3 gangen Chefsdiner
- 2 x 3 gangen keuzediner
- 1x feestelijk verrassingsdiner
- GRATIS** drankjes van 18.00 tot 23.00 uur
(Hollandse gedestilleerd, bier, wijn, frisdrank en sappen)



11 of 25 september 2017 € 199,- p.p.

- 2x verrassing excursie
- Verscholen Dorp verhaal
- Traditionele Bingo (11 september)
- Opzoek naar het OER geluid van het edelhert (25 september)

9 oktober 2017 € 199,- p.p.

- 2x verrassing excursie
- Traditionele Bingo
- Proeverij van 't huis

20 november 2017 € 179,- p.p.

- 1x verrassing excursie
- Traditionele Bingo
- Diverse proeverijen van 't huis

Kerst Arrangement is bekend!!
Aankomst op vrijdag 22 december
voor een 8 daags belevenis.
Maar u kunt ook korter verblijven,
neem dan telefonisch contact op.

De genoemde prijzen zijn excl. gemeentelijke heffingen en overige consumpties.

Kijk op onze website voor het veteranenjaarprogramma

Gortelseweg 8 * 8076 PS Vierhouten * Tel: 0577- 411323 * www.foreesten.nl * info@foreesten.nl