

# SOBAT



# WOMI



# SOCIAAL COMMISSARISSEN



**Voorzitter/secretaris Sociale Commissie  
Budgethouder Fonds Sociale Zorg (FSZ)**  
Theo H.A. Rump  
Albatrosstraat 14  
2352 EG Leiderdorp  
Tel. 071-5416936  
E-mail: Theorump@gmail.com

**Coördinator monumenten**  
Ger de Jong  
Rozenlaan 41  
2995 AS Heerjansdam  
Tel. 078-6771902



## SOCIAAL COMMISSARISSEN

**Drenthe-Groningen**  
Frans van Dreumel  
Oude Hof 16  
8435 XR Donkerbroek  
tel. 0616-49 19 53  
f.j.vandreumel@outlook.com

**Friesland**  
Hans N. Blom  
Tjalka v.d. Walstraat 24T  
8723 CA Koudum  
tel. 0514-52 21 07

**Limburg**  
H.A.M. van Haeff  
Past. Slassonstraat 44  
5921 CV Venlo  
tel. 077-3822592  
hermanvanhaeff@online.nl

**VOMI Binnenland**  
Paul P.G. Gommers  
Alb. Neuhuyslaan 23  
8072 HJ Nunspeet  
tel. 0341-254231  
ppg.gommers@kpnmail.nl

**Regio Noord-Brabant  
West**  
De heer P.N. Welten  
tel. 0165-312816

**Zuid-Holland**  
W.A.J.K. (William) Roza  
Heemraadstraat 9  
3131 VG Vlaardingen  
tel. 010-4340970  
w.roza3@kpnplanet.nl

**Noord-Holland**  
Nico Baan  
Molenwerfslaan 58  
2103 TE Heemstede  
tel. 023-5283997  
nbaan@kpnmail.nl

**Zeeland**  
Marcel J. Boogaard  
Van Raaltestraat 97  
4384 GD Vlissingen  
tel. 0118-418641  
pepus@zeelandnet.nl

**Regio Overijssel**  
De heer J. Oldenbauwing  
tel. 0572-358947

**Regio De Veluwe**  
De heer F.T. Dürst Britt  
tel. 0578-691646

Mevr. D.P. (Ineke)  
van Genderen  
Vlaamsestraat 11  
3332 EM Zwijndrecht  
tel. 078-6195902  
igen@online.nl

**Regio Utrecht't Gooi**  
De heer A. Mouwen  
tel. 030-6851179

**Regio Noord-Brabant  
Oost**  
De heer F. Heidendaal  
tel. 06-49229197

## FONDS SOCIALE ZORG

**Budgethouder** Theo H.A. Rump, adres zie boven

**Postzegels**  
J. Hoevelaken  
Weerdestein 175  
6714 CN Ede  
Tel. 0318-614557

**VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)**

Paul P.G. Gommers  
Alb. Neuhuyslaan 23  
8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231  
E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede. Tel. 0318-614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg

Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
VOMI kruidenbitter	€ 10,00		
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Theo Rump, Albatrosstraat 14, 2352 EG Leiderdorp, tel 071-5416936.**

**Via @mail: theorump@gmail.com**

**Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoevelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland

Jaarlijks worden begin september in opdracht van het bestuur van VOMI Nederland kransen gelegd op de 7 Erevelden in Indonesië



Ereveld Menteng Pulo



Ereveld Pandu



Ereveld Ancol



Ereveld Candi



Ereveld Kalibanteng



Ereveld Kembang Kuning



Ereveld Leuwigajah

# SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetssoldaten, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

## Bestuur

Voorzitter  
L. Noordzij  
P. de Hoogstraat 6  
6181 DH Elsloo  
Tel. 046-4360607  
E-mail:  
linoordzij@hotmail.com

Vice-voorzitter/  
Secretaris  
K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 65  
2993 HH Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
E-mail:  
klaasorsel@live.nl

1e Penningmeester  
A. Luffendijk  
Voordijk 475  
2993 BE Barendrecht  
Tel. 0180-618425  
E-mail:  
fam.luffendijk@gmx.net  
Baekensammer  
NL49 RADO 0180 4201 43  
of  
NL52 INGB 0004 2395 98  
i.n.v. "VOMI-Nederland"  
Barendrecht

2e Penningmeester  
P. Bergman, Smeetshof-  
straat 11, 6005 SC Weert  
Tel. 0495-564641/  
06-12202692. E-mail:  
pbergman49@online.nl

Voorzitter/secretaris  
Sociale Commissie  
Budgethouder  
Fonds Sociale Zorg  
Th.H.A. Rump  
Albaniestraat 14  
2352 EG Leiderdorp  
Tel: 071-5416936  
E-mail:  
Theorump@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland  
A.M. Mol  
De Wiezeboom 9  
8352 JT Steenswijk  
Tel. 0521-512095  
E-mail:  
a.mmol@ziggo.nl

Ereliden  
R. Grik, J.N. Blom,  
G. de Jong,  
F.J.P. Smoorenburg,  
G.C. Heeuwse

Leden van Verdienste  
T.J. Gaasra, J. Oudenbeuving, F.N. Welten,  
J. v.d. Ham, H.H.M. Mergier,  
P.W. Kuyvenhoven, A.W. Schooten, J. Krikke,  
G.M. Nattekaas-Determan, P.J. Nattekaas,  
K.J. Orsel, W.A.J.K. Rozza, J. Hoevelaken,  
Th.H.A. Rump

## Doelstellingen Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI-NL)

### De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideale, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Beginzelen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken,

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL, bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

### Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden  
C.W.M. Beved, Commandeur van Administratie bd  
J.H. de Kleijn, Luitenant-generaal der Infanterie bd  
Prof. dr. R.A.C. Hoksbergen, Emeritus hoogleraar

### Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Determan  
Aanstepad 17  
5181 EA Rozenburg  
e-mail: vomicla@gmail.com

### Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgaf van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

### Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)  
Secretaris/redacteur E. Paick  
De Bongerd 94  
5545 JW Oss  
Mobiel: 06-54974053  
E-mail: efoss@xs4all.nl  
Fotobewerking/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)  
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

**Voorplaat:** Schaarsbergen, "7 December" herdenking 2017.

Gezamenlijke krans van VOMI Nederland, Bond van Wapenbroeders en de Federatie van Verenigingen van Indië Militairen.

**Druk:** Zalsman, Zwolle

**Sluitingsdatum inzenden kopij:**  
Nummer 177 23-02-2018

Website VOMI-NL: [www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)

# Van de Voorzitter

Als u dit leest, zijn we in 2018 al weer gevorderd tot februari. Ik hoop dat u de feestdagen en de jaarwisseling op aangename wijze heeft kunnen doorbrengen. Ik wens u voor dit nieuwe jaar alle goeds, waarbij gezondheid met voorsprong boven aan het wensenlijstje staat.

Dit schrijvend, is het pas de eerste week van januari. Sinds het oktobernummer zijn ons helaas weer prominente leden ontvallen. Zonder iemand tekort te willen doen, noem ik hun namen: **Sytze Hoekstra**, oud voorzitter VOMI Dr/Gr (9 nov.), **Annie Steenstra**, houdster VOMI legpenning nr. 1 (22 nov.), **Anneke van de Vis-Bloem**, Lid van Verdienste (30 dec.) en **Frits Hupjé**, oud secretaris VOMI Rivierenland/Oost Gld. (31 dec.). Dat zij mogen rusten in vrede.

Op 14 nov. was bij het NIOD in Amsterdam de 2e bijeenkomst van de Klankbordgroep Breed Onderzoek Indië. Er was gelegenheid om van gedachten te wisselen met de onderzoekers van de deelstudies "Berslap" en "Asymmetrische oorlogvoering". Voor de Indië veteranen is m.n. de laatstgenoemde studie van belang. Aangezien ik over de onderzoeksopzet hiervan nogal wat vragen en opmerkingen had en de tijd

veel tekort bleek (45 min.), heb ik met de onderzoekers Limpach en Harmanny separaat een afspraak gemaakt. Op 18 dec. heeft dat (2 uur durende) gesprek plaats gevonden bij het NIMH in Den Haag. Ik denk dat het verhelderend was. De onderzoekers hebben volop aantekeningen gemaakt en in de discussie bleek dat zij open stonden voor de gemaakte opmerkingen. We hebben afgesproken om later dit jaar, als de studie wat verder is gevorderd, weer bijeen te komen en verder te discussiëren. Ik houd voor u de vinger aan de pols!

Op 15 dec. was in Doorn de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform. Bij die gelegenheid is aan vice voorzitter Klaas Orsel de Ted Meinesprijs door de dochter van Ted uitgereikt voor zijn vele verdiensten gedurende tientallen jaren op een breed vlak voor de veteranen. Klaas wist van niets en was volkomen verrast, zoals dat ook hoort. De vreugde vanwege de waardering had helaas een zwarte rand door de afwezigheid van echtgenote Maalke. Zij was na een kort ziekbed na een hartstilstand op 21 nov. overleden. Klaas, ondanks jouw verdriet namens ons allemaal proficiat met deze prestigieuze, welverdiende onderscheiding.

Op verschillende momenten heb ik in de afgelopen maanden gemerkt dat wij een vereniging zijn met rijpe leden. Het aantal aanwezige Indië veteranen neemt zienderogen af, zoals bij de "7 December" herdenking in Schaarsbergen en bij de herdenking bij het Indië monument in Utrecht (16 dec.). Ook onze zusterverenigingen kampen met een afnemend ledental. Reden waarom de FIM op 12 dec. haar opheffingsbijeenkomst had. Bij onze vereniging gaan we door zolang er voldoende leden zijn en dat was naar de stand van 1 januari 2018 met nog 2135 leden gelukkig het geval. Ik twijfel er dan ook niet aan dat de vertegenwoordigers op de ALV van 16 mei a.s. zullen instemmen met het voorstel om in ieder geval nog door te gaan tot einde 2019. In de ALV in het voorjaar van 2019 kijken we dan weer verder.

De vangnetconstructie VOMI Binnenland blijkt te werken. Per 1 januari 2018 zijn toegetreden de lidverenigingen VOMI NBr-West en VOMI De Veluwe (met enige vertraging). Ook bij het wegvallen van bestuurskracht kunnen we op deze wijze nog even verder!

*Uw voorzitter,  
Leen Noordzij*



# Machel Haag vertelt

Opvallend dat 70 jaar na dato nog verschillende Indië-veteranen hun verhaal naar buiten brengen. De meesten zijn van de lichte 1925, dus het aantal is niet meer zo groot.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940 was ik 15 jaar. Met angst en beven hebben we die 4 jaren doorgebracht. Veel mannen werden naar Duitsland getransporteerd om daar tegen wil en dank de oorlogsindustrie te ondersteunen. Ook werden velen opgeroepen tot verplichte deelname aan de Nederlandse Arbeidsdienst op 1 juli 1943. 'Met de schop paraat', was de leuze! Een tijd van kleinering en ontbering, voor een zaak waar niemand van ons achter stond. Onderduiken was de boodschap, tot de oorlog was afgelopen. Hoelang zou dit voortduren.....was de vraag. We werden opgejaagd wild en als de Duitsers je te pakken kregen, liep het meestal niet goed af. Nadat vanaf maart 1946 de eerste infanteriebataljons (hoofdzakelijk bestaande uit OVW'ers) vanuit Nederland naar Nederlands-Indië waren gezonden, kwamen wij aan de beurt. Na een opleiding van een half jaar (een bliksemopleiding dus) in de Elias Beeckmankazerne te Ede moesten wij naar Indië. Totaal onvoorbereid, de meeste soldaten wisten echt niet wat hen te wachten stond in dat verre land. Na een bootreis van 25 dagen met de 'Bloemfontein' kwamen we aan in de haven van Tandjong Priok, bij Batavia. Bevrijd van een scheepsreis op een schip met 1600 stapelbedden (5 hoog), lauw water en het eten was ook al niet te best.

Onze 1 Divisie '7 December' bestond uit 20.000 man. In totaal heeft de regering toen ± 140.000 militairen naar Indië gestuurd. Soldaten kregen fl 1,05 per dag, een geöfend soldaat fl 1,40. Tijdens acties kreeg men een oorlogstoelage van 30 cent per dag.



Machel Haag

Het schip werd gelost door Japanse krijgsgevangenen. Onze eerste locatie was de plaats Buitenzorg (West-Java), gedeeltelijk bevrijd door de Engelsen waarvan wij nu de taken moesten overnemen. In de eerste nacht werd er al een korporaal, die de nachtwacht inspecteerde, doodgeschoten. Al snel werden we geconfronteerd met het eindeloze wachtlopen en dagenlange patrouilles. Het werd bijna routine, maar routine is juist gevaarlijk en het kostte veel soldaten hun leven. Je wist nooit waar de vijand zat. Met honderden verborgen in een rijstveld of boven in de klapperbomen of in de beangstigende rimboe met nog geen tien meter zicht. Buiten Buitenzorg hadden we veel steun van Ambonese militairen (KNIL). Zonder hen waren er zeker meer doden gevallen. Deze Ambonese militairen waren goed getraind en hadden een jarenlange

ervaring in dit land. De wapens die wij hadden, waren overgenomen van de Engelsen, echt verouderd materieel. Onze strijd begon onder leiding van generaal Simon Spoor met de eerste positionele actie in juli 1947. De tweede positionele actie begon voor de Kerstdagen van 1948, was heel zwaar en eiste aan onze kant veel slachtoffers.

In totaal lieten meer dan 6200 sobats het leven, zij liggen begraven op de zeven Erevelden op Java.

In het paleis op de Dam in Amsterdam en in het paleis van de Gouverneur-Generaal in Batavia (Jakarta) werd op 27 december 1949 de Akte van Soevereiniteitsoverdracht getekend. In Amsterdam gebeurde dat door koningin Juliana en de Indonesische premier Mohamed Hatta. Eind 1949 ging onze driekleur naar beneden en zijn we vol verbittering naar Nederland



vertrokken. Onder die driekleur rusten nu onze gesneuvelde medebroeders op de Erevelden.

Ik zal altijd dankbaar blijven voor de grote onvoorwaardelijke en eerlijke kameraadschap die ik met velen onder alle omstandigheden heb mogen beleven.

Indië-veteraan Machel Haag  
"7 December" Divisie  
1946-1949  
West Java

# Aanmeldingsformulier

## Defilé Wageningen 5 mei 2018



**WAGENINGEN 45**  
NATIONAAL COMITÉ HERDENKING CAPITULATIE

De leden van de Bond van Wapenbroeders en de VOMI kunnen zich middels dit formulier inschrijven voor deelname aan het defilé in Wageningen.

Wij verzoeken u dit formulier z.s.m. doch uiterlijk **vóór 15 februari 2018** ingevuld, ondertekend en voldoende gefrankeerd te zenden naar genoemd adres (zie onderaan dit aanmeldingsformulier).

Naam: .....

+ Ik ben lid van BvW, afdeling:..... of Identiteitsgroep: IVM/ISB/ING\*

+ Ik ben lid van de VOMI, vereniging VOMI .....

Adres: .....

Postcode: .....

Woonplaats: .....

Telefoonnummer: .....

E-mail: .....

Neemt deel aan het defilé: ja / nee \*

**Let op: VOMI NL neemt NIET deel aan het defilé met een detachement te voet.**

Wil meerijden op een voertuig: ja / nee \*\*

**Let op: Leden van de VOMI kunnen zich WEL aanmelden om op een voertuig mee te rijden in het defilé.**

Wil tribunekaart voor partner/begeleider: ja / nee \* (maximaal 1 per veteraan)

Wil rolstoelplaats voor tribune met partner/begeleider: ja / nee \*

**De individuele veteraan dient voor een vrijvervoer NS gebruik te maken van de standaard bij het Veteraneninstituut voor elke veteraan beschikbare vrijvervoerbewijzen. De individuele veteraan dient deze twee vrijvervoerbewijzen zelf aan te vragen bij het Veteraneninstituut (via 'Mijn Vi').**

\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

\*\* Alleen voor veteranen die als gevolg van fysieke beperking(en) niet in staat zijn mee te lopen in het defilé.

Datum:

Handtekening:

.....

.....

Dit aanmeldingsformulier **vóór 15 februari 2018** zenden naar:

**Indien lid van de Bond van Wapenbroeders naar:  
Bond van Wapenbroeders, Postbus 20, 3830 AA Leusden**

**Indien lid van de VOMI naar:  
VOMI Nederland, de heer W.A.J.K. Roza, Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen**

# Inschrijvingsprocedure Nederlandse Veteranendag 2018

Evenals vorig jaar zullen **ALLE veteranen** die op de Nederlandse Veteranendag willen meelopen in het defilé of willen meerijden in het defilé met een (historisch) militair voertuig of een tribuneplaats willen langs de defiléroute **digitaal** moeten inschrijven via de website van het Veteraneninstituut 'Mijn Vi'.

Hiermee wordt een efficiëntere wijze van inschrijving bewerkstelligd en worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Bovendien kan nu alles geautomatiseerd worden verwerkt, hetgeen veel werk en tijd bespaart en voor de verenigingen ook minder kosten genereert.

Ook **VOMI-leden** die in het VOMI-detachement willen meelopen in het defilé of willen meerijden in het defilé met een (historisch) militair voertuig of een tribuneplaats willen langs de defiléroute moeten derhalve **digitaal** inschrijven.

Voor wat betreft het lopen in een VOMI-detachement geldt onverkort het gestelde op pagina 16 van 'SOBAT' december 2017, nl. dat er zich minimaal 20 deelnemers voor het defilé moeten aanmelden, die ook voldoen aan de daarvoor geldende fysieke eisen.

**Inschrijven is mogelijk vanaf 1 februari 2018 tot uiterlijk 1 mei 2018.**

Om in te schrijven: **Ga naar [www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen](http://www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen) >> 'Mijn Vi'**. 'Mijn Vi' is een speciaal beveiligd deel van de Vi-website waar veteranen digitaal de dienstverlening kunnen regelen met het Vi. **Vermeld s.v.p. duidelijk dat u als lid van de VOMI wil inschrijven.**

Indien u **NIET** beschikt over internet, kunt u om in te schrijven ook bellen naar het Veteranenloket (tel. 088-3340050) van het Veteraneninstituut. **Vermeld ook hier s.v.p. duidelijk dat u als lid van de VOMI wil inschrijven.**



**Senioren-  
verhuizing**  
*Volledig verzorgd!*



**Woning-  
ontruiming**  
*Huur- en  
koopwoning*



**Schilder-  
en kluswerk**  
*Stofferen  
en behangen*



**Spoed-  
oplevering**  
*Binnen 7  
dagen leeg*



[www.seniorenhulp.com](http://www.seniorenhulp.com)

**SOBAT**



# "7 December" herdenking 2017

Op donderdag 7 december 2017 herdachten we voor de 58e maal de militairen van de voormalige 1 Divisie "7 December", de "7 December" Bataljons, het Operationeel Commando "7 December" en 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) "7 December" die bij de uitoefening van hun taak om het leven zijn gekomen.

*Wij werden geroepen van huis en van haard, te dienen ons volk en ons land. Wij zijn jong en krachtig, vol moed onvervaard, en houden ons woord steeds gestand.*

*Wij werken voor vrede, voor veiligheid en recht, en helpen een volk uit zijn nood. Begrippen waar iedere jongen voor vecht, en waar Neêrlands kracht uit ontsproot.*

*Eens wappert dan vredig het rood, wit en blauw, te land, in de lucht en ter zee. Wij kunnen dan juichen, en weten: onze trouw, bracht Nederland ook weer de vrede!*



Het traditiegetrouw staand gezongen Marslied "7 December" vormde ook deze ochtend weer de opening van de jaarlijkse herdenkingsdienst. De herdenkingsdienst met toespraken en overwegingen in de grote tent op de Oranjekazerne te Schaarsbergen werd muzikaal ondersteund door het koperkwintet van de Koninklijke Militaire Kapel "Johan Willem Friso" (KMKJWF) en het Nunspeets Mannenkoor dat dit jaar voor het 25e achtereenvolgende jaar haar medewerking

verleende. Als afsluiting van de herdenkingsdienst werd ook staand gezamenlijk het altijd weer indrukwekkende "Blijf bij mij Heer,..." gezongen.

*Blijf bij mij Heer, want d'avond is nabij  
De dag verduistert, Here blijf bij mij  
Als and're hulp m'ontbreekt, geluk m'ontvliedt,  
Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!*



Tijdens de plechtigheid/  
kranslegging in de middag  
buiten bij het Divisie-  
monument ('EM' monument)  
sprak Commandant 11  
Luchtmobiele Brigade (AASLT)  
'7 December' (brigade-  
generaal H.G.J.A. Smits) o.a.  
de volgende woorden "Wij  
komen vandaag bijeen om onze  
blijvende band te bevestigen  
met 683 omgekomen  
militairen die dienden bij de  
'7 December' Divisie en de  
zes bewakingsbataljons '7  
December' in de jaren 1946-  
1950. Zij vielen in en door de  
strijd in voormalig Nederlands-  
Indië, dan wel door ongevallen  
of ziekte.

In de periode 1993-2002  
betaalden in het voormalig  
Joegoslavië en Eritrea opnieuw  
tien militairen van 1 Divisie '7  
December' de hoogste prijs.  
Ook hen gedenken we vandaag,  
net als de twee militairen van  
het Operationeel Commando '7  
December' die in 2004 in Irak  
sneuvelden .....en de negen  
militairen van de Luchtmobiele  
Brigade die in Afghanistan  
omkwamen en de beide  
militairen van de brigade die in  
Mali sneuvelden.

De namen van deze militairen  
staan hier op het monument. En  
achter iedere naam schuilt een  
eigen verhaal. Verhalen die bij



velen van u een diepe indruk  
hebben achtergelaten".

Tijdens de kranslegging  
werd door de voorzitter van  
VOMI Nederland (generaal-  
majoor bd L. Noordzij), de  
algemeen voorzitter van

het Bondsbestuur van de  
Bond van Wapenbroeders  
(luitenant-kolonel E. Saiboo)  
en de penningmeester van de  
Federatie van Verenigingen van  
Indië Militairen (de heer H.W.J.  
Theeuwes) gezamenlijk een  
krans gelegd.





Een herdenking met respect voor de gesneuvelden en de duizenden militairen die onder moeilijke omstandigheden hun werk hebben uitgevoerd.

*Op vrijdag 7 december 2018 zal de 59e herdenking plaatsvinden.*

Th.R.

# Reisverhalen met foto's, documenten, het papieren boordgeld etc.

Dankzij de hulp van veel Indiëveteranen heeft Ab Verhoef een uitgebreide website ([www.boordgeld.nl](http://www.boordgeld.nl)) kunnen samenstellen met reisverhalen. Op deze website staan inmiddels al 25 reisverhalen voorzien van veel foto's, documenten en natuurlijk het boordgeld. Zijn verzameling boordgeld is inmiddels al ver boven het aantal van honderd gekomen, maar hij blijft zoeken naar nieuwe exemplaren en natuurlijk ook ander materiaal.

Reacties naar:

A. Verhoef, Bramantestraat 55, 3066 BH Rotterdam,  
tel. 06-41019393, e-mail: [a.verhoef2@chello.nl](mailto:a.verhoef2@chello.nl)



Een fotocollage van de hobby van Ab verhoef

## Op zoek naar veteranen van 3 RS

In verband met mijn zoektocht naar informatie over het militaire leven van mijn oom, die bij het 3e Bataljon van het Regiment Stoottroepen (3 RS) in 1948 is gesneuveld, kom ik graag in contact met veteranen die bij 3 RS hebben gediend.

Met grote belangstelling wacht ik uw reactie(s) af.

U kunt reageren naar: [m.pelgrom3@kpnplanet.nl](mailto:m.pelgrom3@kpnplanet.nl) of telefoonnummer: 0492-537049.

## Op zoek naar dienstkameraden

Sobat Gerrit de Gooijer uit Canada wil graag contact met zijn kameraden van het carrierpeloton van het 4e Bataljon van het Garde Regiment Jagers (4 GRJ).

Postadres: G.J. de Gooijer, PO Box 65, Kelliher, Saskatchewan, S0A 1V0, Canada.

E-mail: [gtdego@saktel.net](mailto:gtdego@saktel.net)

# Indië

## Uit mijn dagboek van toen

### Deel 15

#### Batavia, 3 juli 1948

Gisteren zijn we verhuisd naar de Jan Pieterszoon Coen kazerne. Nico en ik zijn gelukkig weer samen op een kamer gelegerd. Beiden zijn we daar erg blij mee, aangezien we het heel goed met elkaar kunnen vinden. Zo lang ik hem ken, en dat is al vanaf de Kadernschool in Harderwijk, zijn we al goeie maatjes. Hopelijk zal dat nog lang zo blijven.

Vandaag is het feest. Nico is jarig. Als ik hem om zeven uur wakker maak met het liedje: er is er een jarig hoera, hoera, kijkt hij me aan alsof hij wil zeggen: waar heeft-ie het in hemelsnaam over. Als hij bij zijn positieven komt, begint het eindelijk te dagen. "Verdomd, dat is waar ook, ik ben jarig vandaag. Dat ik daar niet aan gedacht heb. Gek hè?" Na het eten besluiten we om Batavia wat nader te verkennen

en er een gezellig dagje van te maken. Uiteindelijk moet de verjaardag worden gevierd. Als we bij de grote weg komen, krijgen we al direct een lift en worden netjes in de binnenstad afgezet bij het AMVJ-gebouw (*AMVJ staat voor Algemene Maatschappij Voor Jongeren*).

Batavia is een gezellige en levendige stad vol tegenstellingen. De stad is gelegen in een uitgestrekt laagland aan de Baai van Batavia aan de noordkust van Java. Wat direct opvalt is het grote aantal bedelaars dat in de stad rondzwerft. Regelmatig worden we dan ook aangeklampt voor een aalmoes. Eigenlijk is daar geen beginnen aan. Het is duidelijk dat er hier heel veel mensen in ellende en armoede leven. De meesten hebben geen huis, geen eten en wonen veelal in schamele hutjes of gewoon onder de blote hemel.

Ook de straatprostitutie heeft hier grote vormen aangenomen. Naar ik heb gehoord worden er door de Militaire Politie razzia's gehouden en worden vrouwen bij tientallen tegelijk van de straat gehaald en opgebracht. Veel schijnt het echter niet te helpen. Altijd zijn er wel weer jongens die zich van de waarschuwingen niets aantrekken en, op het gevaar af één of andere geslachtsziekte op te lopen, met de -veelal- mooie meisjes in bed kruipen.

Nu we toch bij het AMVJ-gebouw zijn, besluiten we daar een kopje koffie met gebak te nemen. Daarna gaan we de stad in, want er staat nog heel wat op het programma.

Ons eerste doel is een bezoek aan de Pasar Baroe. Vandaag wil ik een souvenirje kopen voor thuis. Het geld dat ik heb gespaard, wil ik nu wel eens



Op de achtergrond de Stadsschouwburg bij Pasar Baroe (Batavia)



Op de achtergrond het Decca park te Batavia

besteden aan iets moois voor mijn verloofde. Wat het precies gaat worden, weet ik nog niet. Het leuke van het kopen op de pasar is het afdingen. Zelf ben ik daar niet zo bedreven in. Ik geneer me altijd een beetje als ik sta af te dingen. Eigenlijk gek, want naar ik begrepen heb, is het hier de normaalste zaak van de wereld. Zou je het niet doen, dan verklaren de verkopers je voor gek. De meer ervaren mensen zeggen altijd, betaal de helft van wat er wordt gevraagd en je zit goed. Daar zal ik me dan maar aan proberen te houden.

Langzaam slenteren we langs de vele winkeltjes en stalletjes op de pasar. Het gonst er van de bedrijvigheid. De Chinezen voeren hier duidelijk de boventoon. Zij zijn het die de handel bepalen en de mooiste toko's in handen hebben. Het is heerlijk de prikkelende geuren op te snuiven van de vele soorten specerijen en gerechten die in de verschillende eethuysjes worden klaargemaakt. Heel bijzonder zijn de exotische vruchten van dit land. Je moet ze

geproefd hebben die heerlijke doerians, mango's, ramboetans, mangistans en wat al niet meer, om te weten hoe ze smaken.

Vlak naast een visrestaurant ontdekken we een speciaalzaakje in de houtsnijkunst. Met bewondering kijken we naar het prachtige, in vele creaties aanwezige, houtsnijwerk. Dat mensen zo iets met hun handen kunnen maken, is voor mij onbegrijpelijk. Een schitterend beeldje van een Balinese danseres trekt mijn aandacht. De uitdrukking van het gezicht, de versiering van het hoofd en de gracieuze houding van de danseres zijn zo prachtig, dat ik -in gedachten- besluit het beeldje te kopen. Hoewel ik van mijn belangstelling niets laat blijken en gewoon doorga met het bekijken van de andere kunstzinnige voorwerpen, heeft de verkoper mijn interesse voor het beeldje toch opgemerkt. Met een vriendelijke glimlach wijst hij naar het Balinese danseresje en vraagt beleefd of ik het wil kopen. "Berapa harganja ini?" (Hoeveel kost het?). "Veertig gulden" antwoordt de man. Hevig veront-

waardigd over de vraagprijs zeg ik niet meer te willen betalen dan twintig gulden en loop langzaam van hem vandaan. Ook hij speelt het spel mee en laat me een stukje gaan, alvorens me terug te roepen. "Toean, silikan menoenggoe sebatas". (Mijnheer wacht u even, voor dertig gulden mag u het beeldje hebben). Wat nu? Moet ik het kopen of niet. Voor mijn gevoel is het dat best waard. Ik besluit het niet te doen. Uiteindelijk zit ik nog altijd niet op de helft van de vraagprijs. Het loven en bieden gaat nog even door. Maar wat ik ook probeer, lager dan vijf en twintig gulden wil de verkoper niet gaan. Wat kan het me ook schelen. Moet ik nu die laatste paar gulden nog van die arme sloeber zien los te krijgen om het gelijk van de zogenaamde kenners te bevestigen. De helft van de vraagprijs en niet meer! Blij met het bereikte resultaat betaal ik de gevraagde vijf en twintig gulden voor het schitterende Balinese beeldje, waar mijn verloofde beslist ook blij mee zal zijn.

Henk van Vliet

## Militaire dienst (deel 3 en slot)

Teruggekomen in Stabat kreeg ik last van malaria en werd daarvoor opgenomen in het ziekenhuis te Tandjong Pura. Vervolgens heb ik een vreemde periode meegemaakt: ik werd ontslagen uit het ziekenhuis en kon me melden bij mijn compagnie in Stabat. Ik werd vergezeld door Pover, een soldaat uit ons peloton. Die constateerde dat ik onderweg al de nabehandelingstabletten had opgemaakt. Ook in Stabat gedroeg ik me blijkbaar vreemd. Later is mij verteld, dat ik aan geheugenverlies had geleden. Ik wist niet anders dan dat ik altijd in Indië had geleefd, van het verleden wist ik niets. Na een aantal dagen kwam mijn geheugen terug: in één nacht passeerde mijn hele leven. Een moment dacht ik: ik word gek, maar nee, al spoedig normaliseerde een en ander.

Nu was ik me gaan wassen bij de waterput, tot dat moment

moest daar steeds iemand bij zijn, men was bang dat ik in de put zou vallen. Nu was ik aan de aandacht ontsnapt en was dus alleen. Ik hoorde een luide knal en wist meteen dat het in de school was waar we gelegerd waren. Ik daarheen en ja hoor, in mijn peloton was men handgranaten aan het schoonmaken. Er was een fout gemaakt en een granaat werd weggegooid, doch ontplofte. De lichamelijke schade viel mee. Nico Kosmalen kon niet meer uit het lokaal komen, hij dook achter zijn kledingkist, een scherfje in de bovenarm maar verder gelukkig niets. Intussen miste men mij in het noodhospitaaltje en ging men naar mij op zoek ondermeer bij de "mandi-plaats" (= wasplaats). Daar trof men wel mijn zeep, scheerapparaat en handdoek aan, doch waar was Den Reijer? Het zal toch niet.....men ging met een stok voelen in de put. Niets te vinden. Even later stapte ik binnen "terug van weg-

geweest"! Ik kan wel zeggen dat er stevig werd gevloekt, maar men was blij dat het goed was afgelopen.

Vervolgens is de compagnie via Tandjong Pura terecht gekomen in Namaungas, midden in de rimboe. Men heeft daar een compleet onderkomen opgebouwd: barakken, kantine, latrines en zelfs een weg aangelegd naar de rivier teneinde fatsoenlijk te kunnen worden bevoorrad. Aanvankelijk was ik achtergebleven in Tandjong Pura, daar fungeerde een oude bioscoop als doorgangshuis van militairen die bijv. vanuit het ziekenhuis terug moesten naar hun onderdeel. Later ben ik naar de compagnie teruggegaan en beheerde daar de kantine. Samen met sergeant Raemakers heb ik het boek "Adriaan en Olivier" van Leonard Huizinga omgevormd tot een toneelstuk. Dit toneelstuk is ook daadwerkelijk een paar maal in de kantine op-



Het  
Gentlemen  
Bataljon 4-2 R.I.

wenot Familie en Kennissen

een Vrolijk Kerstfeest  
en een Gelukkig Nieuwjaar



4-2 RI het 'Gemzen Bataljon' met de bijnaam het 'Gentlemen Bataljon'. Zie de kerstkaart van 4-2 RI uit de periode op Noord-Sumatra

gevoerd. De compagnie doodde de tijd met wachtlopen, patrouillelopen en werken aan de weg naar de rivier. Ook was er een sportveld aangelegd. Langzaam werd de spanning opgevoerd en voelde je dat er op den duur wat moest gebeuren.

Op 19 december 1948 was het zover: start van de tweede politionele actie. De derde compagnie voerde een actie uit onder de naam "Wezel". Deze compagnie werd door de lucht in het actiegebied rond Tapanuli op Sumatra's westkust aangevoerd. Een ander gedeelte van het bataljon ging in Sibolga met landingsvaartuigen aan land. Ikzelf kwam mee over land met een konvooi van 437 voertuigen. Dit konvooi vertrok op 1e Kerstdag 1948 naar Tapanuli.

De tweede politionele actie eindigde op Sumatra op 5 januari 1949, vijf dagen later dan op Java. We vroegen ons steeds af, hoe lang nog? Wanneer gaan we naar huis?

Ik verbleef daarna in Tarutung, de derde compagnie werd verdeeld over diverse buitenposten. Zelf beheerde ik de kantine, aanvankelijk in een school, later in een gebouw waarin eerder een bedrijf was gehuisvest. Dit gebouw hebben mijn maatje Teun Overbos en ik helemaal opgeknapt. We verbleven ongeveer een jaar in Tarutung en op 12 december 1949 werden we ingescheept op de "Van Oudshoorn" van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Na vier

dagen varen volgde ontschepping in Tandjong Priok en werden we gelegerd op de Poentjak en weer later in Tji Panas.

In onze kantine in Tarutung hadden we het flink druk, hier konden de mannen van de buitenposten zich even goed ontspannen.

Triest was het dat we in die tijd in het gebied Tapanuli twee van onze makkers, Frans Klein Gunnewiek op 8 februari 1949 in Sipahutar en Johan Jonker op 12 augustus 1949 in Aik Raisan, hebben verloren. In totaal verloor ons bataljon 38 kameraden en we vragen ons nog regelmatig af: waarom eigenlijk ?? Zelden zijn we zo goed gelegerd geweest als in Tji Panas. We vertoefden in een soort kleine bungalowtjes. Ook hebben we nog een periode in verblijven achter het paleis van de Gouverneur in Bogor (het vroegere Buitenzorg) gebivakkeerd. We liepen dan door de prachtige paleistuin om te gaan passagieren in Bogor.

Uiteindelijk werd bekend, dat de Nederlandse regering het Franse troepentransportschip 'Pasteur' had vastgelegd om 4000 Nederlandse militairen te repatriëren. De 'Pasteur' was een enorm schip, het was bedoeld als het vlaggenschip van de Franse koopvaardijvloot. Vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het schip ingericht als troepentransportschip. Wij werden op 7 februari 1950 ingescheept. De vroegere grandeur viel hier en daar nog

wel af te lezen op het schip. Ruime trappenpartijen, de bioscoopzaal, de eetzaal voor de officieren etc.

Hoe groot het schip wel was, bleek in de sluisen van IJmuiden, daar werd ons verzocht om niet allemaal aan één kant van het schip te gaan staan. Dat zou problemen kunnen opleveren omdat het schip maar net verwerkt kon worden in deze sluis. De aankomst in Amsterdam was op 25 februari 1950.

Daar werd beslist dat uitsluitend de Amsterdammers en de lieden uit de Zaanstreek van boord zouden gaan. De rest volgde de andere dag. Reden was dat men het niet acceptabel vond dat de mensen laat in de avond thuis zouden aankomen. Sjonge, jonge wat was men plotseling bezorgd over het wel en wee van de jongens, eerder was daar weinig van te merken.

Hoe dan ook, de volgende dag werden we met bussen naar de plaatsen van bestemming vervoerd. Ik was daarbij ongeveer als laatste aan de beurt. Ik had dus gezien wat er onderweg allemaal gebeurde: vlaggen, erebogen en veel gedoe. Gelukkig was dat bij mij niet aan de orde, een snelle verwelkoming aan de deur en vervolgens naar binnen om verwelkomd te worden door dezelfde mensen die je destijds ook hadden uitgezwaaid en dat gaf een goed gevoel !!

### Landmachtdagen 2018

De Landmachtdagen vinden plaats van 22 tot en met 26 mei 2018 (locaties volgen).

### Marinedagen 2018 en 2019

In 2018 en 2019 zijn er GEEN Marinedagen.

De eerstvolgende Marinedagen zijn in 2020.

### Luchtmachtdagen 2018

In 2018 zijn er GEEN Luchtmachtdagen.

De eerstvolgende Luchtmachtdagen zijn in 2019.



# Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.



- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accomoderen
- ★ Met onderstaande contactpersonen kunt u uw wensen bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accomodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.

**ECHOS Home 'de Schakel'** gastvrouw: Marieke Potappel  
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 552 830

**ECHOS Home 'de Landing'** gastheer: David Mammen  
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

**ECHOS Home 'de Vrijheid'** gastheer: Roel Willemsen  
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 515

**ECHOS Home 'het Bakken'** gastheer: Han Mennink  
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

**ECHOS Home 'het Anker'** gastheer: Ad Mulwijk  
Toepad 110, 3063 NI Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

**ECHOS Home 'de Eendracht'** gastheer: Enno Tuinema  
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

**ECHOS Home 'Baan Zulu'** gastheer: Aart Werkman  
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



[www.echos.nl](http://www.echos.nl)

## Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht  
Tel.: 0180-621298  
Info@hetrozenpakhuijs.nl  
Website: [www.hetrozenpakhuijs.nl](http://www.hetrozenpakhuijs.nl)

Openingstijden  
Maandag t/m zaterdag  
08:00-18:00 uur  
Vrijdag 08:00-20:00 uur

# Vrouwenvoetbal voor de jongens in voormalig Nederlands-Indië

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verhuisde ons gezin van Amsterdam-Noord naar Zaltbommel. Reden daarvoor waren de voortdurende bombardementen van de Engelsen op Noord, waar o.a. de fabrieken van Fokker, de vullverbranding en scheepswerven waren. Mijn vader en ikzelf kregen werk op een scheepswerf in Zaltbommel. In 1944 kreeg ik een oproep om me te melden voor werk in Duitsland, ik ben toen ondergedoken bij een boer in Bruchem. Daar waren ook een paar jongens ondergedoken die waren ontsnapt uit de Arbeidsdienst.

Op 23 september 1944 werden we door een Duitse groep van de SS tijdens een razzia opgepakt, gevangengenomen en ondergebracht in een aantal woningen in Zaltbommel die werden bewaakt door Duitse soldaten. Na een aantal weken van werkzaamheden aan stellingen voor afweergeschut en het graven van loopgraven, lukte het ons om 's nachts te ontsnappen. Weer ondergedoken, nu in het dorp Garenen en vervolgens hebben we ons bij de bevrijding aangemeld bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Ondanks het feit dat we toch een moeilijke tijd hadden doorgebracht

onder grote druk van de Duitse bezetter, werden we door de zgn. echte verzetsstrijders ook wel 'meikevers' genoemd. In 1945 meldde ik me voor uitzending naar voormalig Nederlands-Indië, kreeg diverse opleidingen, eerst in de

De dames van het thuisfront in Zaltbommel hebben in 1947 een benefietwedstrijd georganiseerd voor de verzending van pakketjes naar onze jongens in Indië. Op de foto twee elftallen van jonge dames van 17 tot 25 jaar die



Knoopkazerne in Utrecht, de Stormschool Bloemendaal (als voorloper van de commando-opleiding), de school voor reserve-officieren te Harderwijk, het Indisch Instructie Bataljon te Kijkduin en een vervolgcursus ondersteunende wapens in Weert. Per augustus 1946 werd ik ingedeeld bij 3-12 RI van de 1 Divisie "7 December" en ben ik uitgezonden in september 1946 en in november 1949 teruggekeerd.

zich daarvoor hebben ingezet. Voor de uitgezonden militairen een steuntje in de rug van het thuisfront.

*Na terugkeer in 1949 ben ik in 1952 getrouwd met het meisje dat staat op de achterste rij, vijfde van links (naast de leidster van het evenement).*

Ger de Jong

## Herdenking Indië Monument Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert donderdag 6 september 2018 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen.

De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië

Monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken. Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur



# Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 29)



R.J. de Rijk

Ik ging gauw naar mijn hut om al deze nautische en motortechnische bijzonderheden in mijn journaal te noteren, nam daarna mijn cirkelboog mee, ging naar de brug en wachtte daar tot dat het 17.00 uur was. Op dat tijdstip deed ik weer dezelfde handelingen zoals in de voormiddag, om een gegist bestek op te maken van de Goenoeng Abang en Batoekaoe, waarna ik met mijn gegevens weer terug ging naar de hut. Na mijn berekening kon ik mijn plaats bepalen die ik op de zeekaart aantekende. Daaruit bleek dat wij thans (17.00 uur) reeds op het punt waren, waar wij pas om 18.00 uur hadden

moeten arriveren, waardoor wij een vol uur waren ingelopen, te vergelijken met ca. 9,36 km, of te wel 6 mm op de zeekaart. Aangezien het plan was om op dat punt (zijnde 18.00 uur) onze koers te wijzigen en wij er op dit moment (zijnde 17.00 uur) reeds waren aangekomen, ging ik naar de brug en gaf Tahamata opdracht de koers te verleggen naar koers ca. 12 uur op 102° oosttoost ten zuld, "Ai-ai-Captain", en hij herhaalde zoals altijd de koerswijziging. Langzaam draalde hij de KOALA'S naar de gewenste koers, gelijktijdig het kompas in de gaten houdend. In mijn hut noteerde ik ook deze gegevens weer in mijn journaal. In de

kombuis was men reeds druk bezig ons avondeten klaar te maken en de heerlijke geur deed ons allen watertanden! Voordat ik weer naar de brug ging, keek ik even om de hoek van de kombuis. "Oh Captain, wij zijn nog niet klaar hoor," zei mevrouw Leihitoe en ze ging door met kokkerellen. "Dat weet ik, maar ik kom alleen maar even op de geur af, want het ruikt hier zo heerlijk en 't smaakt altijd zo lekker. Jullie verdienen een stoel in de hemel hoor!" grapte ik en ging naar de brug. Diegene die zeeziek waren geweest, waren momenteel weer redelijk opgeknapt en zelfs Kauwert en zijn vrouw, die het meest ziek van allemaal



Goenoeng Abang

# INDONESIË

Bali Zee

## LOMBOK



Indische Oceaan

Lombok is een eiland dat behoort tot de Kleine Soenda-eilanden. Het ligt in de Indische Oceaan ten oosten van Bali en ten westen van Soembawa. Het eiland heeft een oppervlakte van 4725 km<sup>2</sup>, de hoofdstad is Mataram.

waren geweest, waren even aan dek gekomen, maar voelden zich toch niet fit. Kauwert had zijn grote hond ook samen met zijn vrouw naar boven gehesen en hij vroeg aan mij of zijn hond even zijn behoefte mocht doen op het achterdek. Ik gaf hem toestemming nabij de achtersteven, maar zei er bij dat hij het meteen met veel zeewater goed moest wegspoelen met de emmer, die aan een touw aan de reling was bevestigd. Ook zei ik dat hij zijn hond moest aanlijnen en vasthouden, want als de hond over boord valt, ga ik beslist niet

terug om hem te zoeken. Hij begreep mij volkomen en heeft zich dan ook aan mijn orders gehouden.

Ook mevrouw Solisa was (net als mijn vrouw) nog niet helemaal opgeknapt, maar zij werden door Thomas in de gaten gehouden, vooral wat het eten betreft. Thomas was in feite onze kandjoli (een echte ziekenbroeder en verpleegkundige) die alles in de gaten had van iedereen. Hij was onze enige medische raadgever en bijzonder zorgzaam, ook voor de kinderen

die hij regelmatig voor het een of ander waarschuwde. Ik hoopte hem nooit voor ernstige kwesties (die kunnen ontstaan bij onverhoopte beschietingen) te hoeven inzetten. Maar mocht dat noodzakelijk zijn, dan zijn zijn patiënten in medisch verantwoorde en goede handen. Matulesy en Wattimena zorgden regelmatig voor de overige buiten scheepsdienst zijnde KNIL-militairen, dat al hun wapens steeds maar weer werden nagekeken, geolied en gepoetst werden, om de mannen maar bezig te houden. Vandaag had hij bijvoorbeeld

alle 250 mortiergranaten laten controleren, uit de kisten laten halen, een poetslap eroverheen en weer inpakken in kartonnen kokers, dus die waren lekker bezig geweest. Ik had Wattimena ook mijn jungle karabijn (van Paatje gekregen) gegeven om hem eens even goed na te kijken en daar werd door Wattimena persoonlijk extra aandacht aan besteed. Hij heeft mijn karabijn geheel uit elkaar gehaald, nagekeken en schoongemaakt en met geweerolie behandeld zodat hij er weer prima uitzag en in goede conditie was. "Alstublieft Captain, uw karabijn (het was wel nodig dat hij eens een goede beurt kreeg) maar er mankeert niets aan en het is een prima wapen". "Zo, je hebt er nog al veel werk van gemaakt zeg, hij ziet er bijna weer als nieuw uit, dank je wel kerel, daar ben ik erg blij mee", zei ik. Toen hoorden wij allemaal prompt om 18.00 uur Thomas weer op een blik slaan en "Makaaaaan..." roepen, zodat iedereen weer netjes in de rij stond voor de kombuis, met bestek in de hand, want de metalen KNIL etensborden stonden in de kombuis. Aan stuurboordzijde naar binnen onder controle van Oom Sapoelette alwaar het eten door enkele dames werd opgeschept en aan bakboordzijde waar Thomas stond weer naar buiten, waarna iedereen een plaatsje aan dek opzocht, zich op zijn

achterwerk liet zakken en na een kort individueel gebedje lekker begon te smikkelen. Dat alles zo geordend zou verlopen van het begin af, had ik toch nooit verwacht. Wij kenden elkaar pas ca. 40 uur en moet je zien hoe dat onderling zomaar even wordt geregeld. Ik zette mijn als herboren karabijn weg en zei tegen Tahamata: "Eduard, geef mij het roer maar en ga jij eerst maar lekker eten, hoor". Aan stuurboordzijde gaf ik Oom Sapoelette een seintje: "Hij eerst Oom", waaraan door iedereen gehoor werd gegeven. Toen ik op dat moment alleen op de brug stond en rondom de zee afspeurde met achter mij de snel ondergaande zon en vóór mij de schemering haar reddende sluier over de zee aan het uitspreiden was, dacht ik wederom aan de scheepvaartbewegingen waarvan ik nog niets had vernomen sinds ons vertrek uit Soerabaja.

Tot aan de horizon bleef alles verlaten en dit was de tweede dag reeds dat wij zelfs geen zeilprauw hebben kunnen waarnemen. Echter intuïtief voelde en begreep iedereen dat als er een vaartuig van welke omvang dan ook naar ons zou toekomen, wij allen op onze qui-vive zouden zijn om onszelf met de beschikbare wapens te verdedigen en veilig te stellen. Niemand liet dit openlijk blijken of sprak daar over om

anderen niet in ongerustheid te brengen. Onze waakzaamheid stond ook in nachtelijke uren op zijn scherpst, al leek de tocht met de KOALA'S eerder op een gezellige boottocht, het innerlijk was dan ook niet in overeenstemming met het uiterlijk en ieder bleef aan een eventueel gevaar denken. De discipline aan boord die door Matulesy gehandhaafd bleef, verwees daar ook naar, opdat hun waakzaamheid niet zou verslappen. Met een strootje tussen zijn lippen kwam Tahamata weer de brug op om zijn laatste 1,5 uur dienst vol te maken en toen hij het roer overnam, zei hij: "Adoeh Captain, banjak makan di hotel KOALA'S dan terlaloe enak!" Hij was dik tevreden over de 'hap' aan boord, die toch met stunt en vliegwerk door de vrouwen klaargemaakt moest worden en iedereen keek al uit naar morgenmiddag waarop wij enige inkopen zouden kunnen doen in kampong Peloean op Lombok.



## Nieuwe Chef van het Militaire Huis

Zijne Majesteit de Koning heeft met ingang van 1 januari 2018 schout-bij-nacht Ludger Brummelaar (54) benoemd tot Chef van het Militaire Huis.

Brummelaar volgde aan het hof generaal-majoor Hans van der Louw op, die met leeftijdsontslag is gegaan.



# In Memoriam

## *Sytze Hoekstra (76)*



Sytze Hoekstra werd geboren in Woudsend (Fr) op 29 november 1940. Hij overleed ten gevolge van een hartinfarct in Assen op 9 november 2017 en is op 15 november in zijn geboorteplaats Woudsend op begraafplaats Ypecolsga ter aarde besteld.

Al jong wist Sytze dat hij beroepsmilitair wilde worden. Hij was dat in hart en nieren. Begonnen als onderofficier bij de infanterie, was de beloning voor uitstekend functioneren en de kroon op zijn werk de benoeming tot Officier van Vakdiensten waardoor hij als kapitein de dienst met Leeftijd Ontslag Militairen zou verlaten. Hij hield er wel een minder prettige herinnering aan over. De uitzending naar het vm, Nederlands Nieuw-Guinea heeft hij probleemloos doorstaan. Maar tijdens de UNIFIL-uitzending naar Libanon werd hij, toen nog sergeant-majoor, tijdens een patrouille door vijandelijk vuur in zijn been geraakt waardoor zijn mobiliteit tot aan zijn overlijden zichtbaar minder was.

Nadat hij de actieve dienst had verlaten, heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor de veteranen. Als voorzitter was hij bij veel organisaties actief, zoals bij de Reünie Commissie 4-1 RI, het Platform Herdenking Monument JWF Kazerne in Assen, de Afdeling Assen van de Bond van Wapenbroeders en bij VOMI Dr/Gr.

Sinds april 2005 vervulde Sytze met militair strakke hand het voorzitterschap (en later ook tegelijkertijd het penningmeesterschap) van VOMI Dr/Gr, totdat enkele jaren geleden bij hem de ziekte van Alzheimer werd geconstateerd en hij uiteindelijk niet meer kon functioneren zoals hij graag zou willen. "Herinner mij niet in sombere dagen, herinner mij in de stralende zon. Hoe ik was, toen ik alles nog kon", is dan ook zeker op hem van toepassing.

Als VOMI zijn wij hem veel dank verschuldigd voor wat hij vele jaren voor onze vereniging heeft betekend. Het bestuur van VOMI NL wenst dochter Jo-Ann en haar gezin en de familie van Sytze sterkte met het verwerken van dit plotselinge, grote verlies.

Selamat Jalan, sobat Sytze !

*Leen Noordzij,  
Voorzitter VOMI Nederland*

# “Daar woonde mijn huis en daar sliep mijn bed” (deel 4)

*Het verhaal over mijn diensttijd in Indië  
(1947 t/m 1950)*

door Jan van der Vegt

We vertrokken die avond en voeren het Suez-kanaal in. De hele nacht werd doorgevaren naar Suez.

langsij komen, omdat we de quarantaine-vlag hadden uithangen. We waren nl. binnen 3 dagen uit Egypte gekomen en



We zien op de foto boven bij de ingang van het kanaal het gebouw van de Suez Beheersmaatschappij. In de Rode Zee werd het al lekker warm en kregen we de tropenkleding uitgereikt om er beter tegen te kunnen. Na enige tijd bereikten we Aden, waar we op de reede moesten blijven liggen. Daar mochten geen bootjes met verkopers

daar heerste cholera, dus moest die vlag uit.

De foto hieronder geeft weer hoe rotsachtig de kust was daar aan het eind van de Rode Zee op de hoek van de Indische Oceaan.

De jaarwisseling beleefden we op de Indische Oceaan met zowaar oliebollen en

chocolademelk en zo werd het donderdag 1 januari 1948. We zagen een heleboel water en af en toe ook vliegende vissen, die soms zo hoog uit het water sprongen dat ze het dek bereikten en daar bleven liggen. Op 8 januari kwamen we op het eiland Sabang aan, dat ten noorden van Sumatra ligt. We mochten er één dag passagieren. Na 3 weken kregen we zo weer vaste grond onder de voeten en snoven er alvast de sfeer en de geuren van de tropen op. U ziet me op de foto op de volgende pagina met een stel collega's van de stafcompagnie, ongeveer in het midden op de foto.

Het was een openbaring om te zien hoe de bananen er groeien in hele grote trossen. Die planten met hun enorme bladeren en de zachte, houtachtige stammen leken eigenlijk meer op een struik dan op een boom. En dan de palmen, waarvan we in Egypte al een voorproefje zagen. Die waren hier pas echt indrukwekkend groot en in vele variaties te vinden. Later zouden we er met andere ogen naar kijken, als we patrouille liepen in het gebied rond Jogja. Dan zaten er wel eens sluipschutters in de bladerkroon verscholen, om ons verraderlijk op de korrel te nemen. Bij voorbaat schoten we er soms maar eens doorheen als we het niet vertrouwden en dan gebeurde het wel eens, dat er een plopper, c.q. sluipschutter naar beneden tuimelde. Maar op dat moment in Sabang





hadden we daar nog geen weet van en was het een hele belevenis om met de tropen kennis te maken.

Langs de westkust van Sumatra voeren we verder naar Java. Bij het passeren van de evenaar op 10 januari kwam Neptunus aan boord en werd menigeen ingezeept, vervolgens kopje onder geduwd en op deze wijze door hem gedoopt.

We kregen allen een certificaat van hem, dat ons voor het verdere leven vrijwaarde van zo'n waterballet.

Ook passeerden we in de zeestraat tussen Sumatra

en Java de Krakatau, een zeevulkaan, waarvan hieronder een foto.

Op zondag 11 januari kwamen we om 14.00 uur aan voor Tandjong Priok, maar we moesten tot maandag wachten tot er een loods aan boord kwam om binnen te kunnen varen.

Die maandag mochten we passagieren. Ik heb toen mijn nicht Geertje Godschalk-van Dalen en haar man Louis bezocht, die daar woonden. Dinsdagochtend stonden er zomaar een paar kennissen uit Harderwijk voor mijn neus. Zij lieten me Batavia zien en

maakten me wegwijs op allerlei gebied, voornamelijk met de hygiëne in de tropen.

Op 15 januari zijn we weer gaan varen en de 16e kwamen we aan op de reede van Semarang, waar we met een landingsvaartuig aan land gingen.

Daar werden we verwelkomd met een heuse kantinewagen om vervolgens met een grote colonne auto's naar Salatiga te worden gebracht.

En zo was aan de reis een eind gekomen.

Op de foto op de volgende pagina staan we mannetje aan mannetje opeen gepropt op dat landingsvaartuig.



## 6. Salatiga en Ambarawa 1948 (16 januari t/m 20 december 1948)

De eerste indrukken van het bergplaatsje Salatiga waren overweldigend. Alleen al tijdens de rit van Semarang ernaar toe kwam je ogen te kort om alle indrukken te verwerken, niet in de minste plaats vanwege het tropische landschap waar we doorheen reden.

De eerste dagen moesten we ons behelpen in leegstaande huizen zonder verlichting. We kregen daar meteen instructie





hoe we moesten omgaan met een klamboe. Dat is een net van heel fijn geweven gaas, waar geen muggen doorheen kunnen komen, maar dat wel voldoende lucht doorlaat om te ademen. Overdag moest je dat zó opvouwen of weghangen, dat ze er niet in konden kruipen en 's nachts goed instoppen onder je onderdeken, want anders kreeg je die muskieten toch bij je op bezoek en kon malaria het gevolg zijn.

Ook slikten we al vanaf de boot kininepillen als voorbehoedmiddel tegen die ziekte. De hele tropentijd kregen we spuiten tegen allerlei andere ziekten en werden we ook veel gecontroleerd o.a. op hygiëne. Ons bataljon 5-5 RI werd ingedeeld bij de Tijgerbrigade, waartoe o.a. ook 1 RS (1e Bataljon van het Regiment Stoottroepen) en 2-7 RI behoorden.

De eerste nacht schrokken we wakker van artillerieschoten, die vanuit Salatiga werden afgevuurd op verzoek van een buitenpost in problemen, maar na die eerste nacht hebben we dat niet meer gehoord.

---

## Reünie 2017 regio Utrecht / 't Gooi

Op 25 oktober jl. vond een reünie plaats van de regio Utrecht / 't Gooi van VOMI Binnenland in 'Het Vossegat' op de Kromhoutkazerne te Utrecht. Er waren, ondanks enkele afmeldingen, 20 belangstellenden aanwezig en de heer W.G. Wiegerink (voorzitter van de afdeling Utrecht van de Bond van Wapenbroeders) kwam ons met een bezoek vereren. Op gepaste wijze hebben we eervol onze overleden sobats (8 in 2017) herdacht met een minuut stilte, een declamatie

van het Indisch Onze Vader in het Maleis en een gezongen Indisch Onze Vader in het Nederlands. Daarna volgde in een gezellige sfeer veel gesprekken over en weer onder het genot van koffie/thee/drankje met de inmiddels traditionele Indische spekkoek en de bekende boerenkaasblokjes. Het tijdstip van het Indisch buffet (met een ruime keuze uit meerdere gerechten) hadden we een uur eerder vastgesteld, zodat het ook niet te laat zou worden en men bijtijds weer

huiswaarts kon keren. Enkele deelnemers zeiden het traditionele jaarlijkse kerstdiner te missen, vooral omdat zij alleen zijn met de Kerstdagen. De heer Wiegerink kwam met het voorstel om in de toekomst gezamenlijk (BvW afd. Utrecht en VOMI regio Utrecht / 't Gooi) een kerstdiner te organiseren. Voor de komende jaren natuurlijk een prima initiatief.

*Anton Mouwen en Roland Dorrestijn*

# 'Ted Meines Prijs' 2017 voor Klaas Orsel

Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform (VP) op vrijdag 15 december 2017 te Doorn heeft Klaas Orsel (vicevoorzitter en secretaris van het bestuur van VOMI Nederland) de prestigieuze 'Ted Meines Prijs' in ontvangst mogen nemen uit handen van dochter Sonja van wijlen luitenant-generaal bd Ted Meines.

Deze prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag, is door het VP op 25 juni 1998 ingesteld als eerbetoon aan Ted Meines en wordt één keer in de twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor de belangen van de Nederlandse veteranen. Bij de beoordeling spelen onder meer factoren als intensiteit, aard en uitstraling van de bijzondere verdiensten

alsmede het effect dat zij op de veteranen hebben, een rol. Tevens wordt de duur van de periode, gedurende welke de bijzondere verdiensten zijn verricht, bij de beoordeling meegewogen.



De aangenaam verraste Klaas Orsel (80) kreeg de prijs -in aanwezigheid van zijn dochter Corine (rechts op de foto nog net zichtbaar)- uitgereikt voor zijn zeer langdurige en niet aflatende inzet voor de veteranen, in het bijzonder de Indië- en Nieuw Guineaveteranen.



## “Vechten voor vijand en vaderland”

Na de Tweede Wereldoorlog vonden voormalige nazi's wonderbaarlijk snel werk bij westerse regeringen. Zo waren ze welkom in het Franse Vreemdelingenlegioen en hielpen ze de Amerikanen met hun kennis van raketten. Ook Nederland maakte gebruik van de diensten van mannen die waren gerekruteerd door bijvoorbeeld de Waffen-SS.

De meeste Nederlandse Waffen-SS'ers en andere mannen die in Duitse krijgsdienst verkeerden, werden na de oorlog voor korte of langere tijd gevangengezet. Nauwelijks bekend is dat een aantal van hen na hun vrijlating in het Nederlandse leger heeft gediend.

Zowel in Nederlands-Indië (1945-1950) als ook in de Koreaanse oorlog (1950-1953) was de behoefte aan soldaten groot en liepen aanbod en vraag ver uiteen. Vanwege dit tekort maakte Nederland voor de oorlog in

Indië gebruik van de diensten van nog dienstplichtige jongens die hun Nederlanderschap nog niet hadden verloren. In de loop van de Korea-oorlog werd de deur opengezet voor krijgsmanen met een Duits militair oorlogsverleden om het bataljon op te vullen.

In "Vechten voor vijand en vaderland" onderzoekt Gerrit Valk wat de motieven van deze voormalige Duitse oorlogsvrijwilligers waren om opnieuw de oorlog op te zoeken, of hun militaire ervaring meerwaarde had en hoe men aankeek tegen hun oorlogsverleden.

*Auteur Gerrit Valk is historicus en publiceerde diverse boeken. Momenteel is hij voorzitter van het Veteraneninstituut.*

*Boom uitgevers Amsterdam  
2017 / ISBN 9789089535719  
160 blz. / € 20,00*



# Bewonderd en verguisd als militair: de waarheid over Van Heutsz

Nog maar enkele decennia geleden werd J.B. van Heutsz (1851-1924) beschouwd als held. Hij kreeg een staatsbegrafenis, standbeelden en bewondering van vorstin en vaderland. Men zag hem als topmilitair, als begaafd bestuurder van Nederlands-Indië, als man van aanzien, een militair die zwaar gedecoreerd was. Bij deze lof viel de kritiek zowat weg. Na de onafhankelijkheid van Indonesië lagen de kaarten opeens anders. Toen gold Van Heutsz opeens als de grootste schurk. In dat stadium zitten we nog.

## Boek

We leven nog altijd in een democratische rechtsstaat, dus iedereen heeft recht op hoor en wederhoor. Ook Van Heutsz. Daarom bracht ik als zijn biografe een van zijn spannendste brieven uit in boekvorm. In 1908 moet

hij zich verantwoorden voor volk en vaderland. Er gaan geruchten over wreedheden begaan te Atjeh, onder zijn verantwoordelijkheid. Hoort u ook die echo van de actualiteit? In de uitgave 'Nota Geheim 1903 en de Atjeh-rel van 1908' staat meer dat gisteren geschreven zou kunnen zijn. Het lezen waard.

## Lezing

Wat een emoties wist Van Heutsz los te maken en waar kwamen die allemaal vandaan? Daar heb ik wel een idee over en dat idee zal nog gaan groeien, verwacht ik. Inmiddels heb ik heel wat onderzoek verricht. Daarover vertel ik graag tijdens een lezing. Voor veteranenclubs is die gratis. U hoort dan het spannende relaas van een selfmade man, die carrière wist te maken en tot op de laatste dag van zijn leven in zijn hart militair is gebleven.



Meer weten? Filmpjes zien?  
Bestellen? [www.vanheutsz.nl](http://www.vanheutsz.nl)

## Beëindiging inzamelen postzegels etc. ?

In 'SOBAT' juni 2017 heeft het bestuur van de Sociale Commissie een Dringende Oproep geplaatst in de stille hoop dat zich een of meerdere personen zouden melden om de werkzaamheden van de heer Jan Hoevelaken over te nemen. Helaas is naar aanleiding van deze oproep geen enkele reactie ontvangen.

De heer Jan Hoevelaken heeft zich meer dan 10 jaar volledig ingezet bij het inzamelen, sorteren en het te gelde maken van de bijeengebrachte postzegels etc. De opbrengst uit de verkoop hiervan kwam volledig ten goede aan het

Fonds Sociale Zorg (FSZ) van de Sociale Commissie (SOCCOM) van VOMI Nederland.

De gezondheid van de heer Jan Hoevelaken laat echter niet meer toe dat hij genoemde activiteiten/werkzaamheden nog blijft uitvoeren.

Indien niemand zich vrijwillig hiervoor wil inzetten, houdt dat in dat VOMI Nederland moet stoppen met het inzamelen van postzegels. We hadden het graag anders gezien, maar zo is op dit moment de situatie.

Men heeft nog de tijd tot uiterlijk 1 maart 2018 om zich als vrijwilliger voor deze werkzaamheden aan te melden

(stuur dan een e-mail naar de voorzitter van de Sociale Commissie Theo Rump: [theorump@gmail.com](mailto:theorump@gmail.com)). Komen er geen positieve reacties, dan stoppen we met het inzamelen op 1 april 2018.



# In Memoriam

## *Annie G. Steenstra*

*Ik stopte en keek achter mij  
en zag mijn levensloop,  
in tijden van geluk en vreugde,  
van diep verdriet en hoop.*



Annie werd in 1931 in Steenwijk geboren. Op 22 november 2017 overleed zij op de leeftijd van 86 jaar. Na enkele malen lelijk te zijn gevallen, kon haar broze lichaam het herstel niet meer opbrengen. Zij had graag werk gemaakt van haar talent voor toneel, zingen, cabaret, musical, het schrijven van verhalen en monologen en declameren. Op aanraden van haar vader werd het echter de kweekschool en in haar werkzame leven heeft zij les gegeven in de Nederlandse en Engelse taal. Maar ook was zij ambassadrice in cosmetica en, net als haar vader, ambtenaar van de burgerlijke stand. Haar talenten op het artistieke vlak sprak zij veelvuldig aan naast haar reguliere werkzaamheden. Bij de Indië en Nieuw-Guinea veteranen was Annie bekend, geliefd en gewaardeerd vanwege de prachtige gedichten die zij gedurende meer dan twintig jaar zelf schreef en op onnavolgbare wijze declameerde bij herdenkingen, veteranendagen en andere bijeenkomsten.

Zij was welliswaar een frêle verschijning maar als zij declameerde, dan groelde ze en steeg ze boven zichzelf uit. Dan begonnen woorden te leven. Zij deed mij om meerdere redenen denken aan de legendarische Edith Piaf. Zo hebben beiden naast vreugde ook veel verdriet gekend. De gedichten van Annie maakten grote indruk bij haar toehoorders omdat zij op rake wijze thema's onder woorden wist te brengen die bij veteranen leven en die zij zelf niet konden verwoorden. Zij wist daarmee niet alleen publieke belangstelling te wekken voor de problematiek van een vaak verguisde, steeds kleiner wordende groep Indië veteranen, maar deze groep ook positief in het nieuws te brengen. De Indië veteranen zijn Annie daarom veel dank verschuldigd voor wat zij met haar talenten voor hen heeft betekend.

Voor haar verdiensten heb ik Annie namens Bestuur en Leden bij de "7 December" herdenking in Schaarsbergen in 2007 de VOMI legpenning nummer 1 mogen uitreiken. Zij was daar zeer mee verguld. Helaas heeft zij er maar tien jaar plezier van mogen hebben. Wij hebben afscheid moeten nemen van een bijzondere, getalenteerde en gedreven persoonlijkheid.

Annie, dank voor al jouw langdurig goede werk voor met name de Indië en Nieuw-Guinea veteranen!  
Selamat Jalan.

*Leen Noordzij,  
Voorzitter VOMI Nederland*



## Drenthe/ Groningen

Secr. Frans van Dreumel  
Oude Hof 16  
8435 XR Donkerbroek  
Tel. 0516-491953  
E-mail:  
f.j.vandreumel@outlook.com

Het bestuur verzoekt u vriendelijk doch dringend om uw contributie voor 2018 uiterlijk 1 maart a.s. over te maken. Medio maart wordt de ledenstand opgemaakt die bepalend is voor onze financiële afdracht aan het bestuur van VOMI Nederland. Leden die hun contributie op 1 april nog niet hebben voldaan, worden dan uitgeschreven. Dit houdt o.a. in dat u geen 'SOBAT' meer ontvangt en niet meer op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten in onze regio.

**Uw contributie kunt u overmaken op rekeningnummer NL50 INGB 0005 4665 25 ten name van VOMI Drenthe / Groningen.**

De Jaarvergadering met het stampottenbuffet wordt gehouden op woensdag 7 maart 2018 in zalencentrum 'De Aanleg' te Deurze. U kunt zich hiervoor opgeven. Wilt u alleen de Jaarvergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom en staat de koffie voor u klaar. Wilt u ook gebruikmaken van

het stampottenbuffet, dan moet u zich vóór 1 maart opgeven en € 15,00 per persoon overmaken op het bovenstaande rekeningnummer onder vermelding van 'Jaarvergadering'.

U heeft inmiddels al een brief met de acceptgirokaart voor de contributie ontvangen. Mocht u nog vragen hebben, bel dan met uw secretaris Frans van Dreumel, tel. 0516-491953 of 06-43431264.

## Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,  
8939 CM Leeuwarden  
Tel. 058-2800048  
E-mail:  
henk.moorlag@hotmail.com  
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Op 6 april 1988 is de vereniging VOMI Friesland opgericht. In 2018 bestaat de vereniging VOMI Friesland dus **30 jaar**. Dit lustrum vieren we op vrijdag 6 april 2018 te Joure in combinatie met onze Algemene Ledenvergadering. Rekent u er maar op dat het bestuur haar uiterste best heeft gedaan om hier iets moois van te maken. Noteer deze datum alvast in uw agenda, de uitnodiging volgt en wij rekenen op uw komst.

**Verder kunt u noteren:**  
28 augustus 2018: Bootreis.  
29 augustus 2018: Jaarlijkse herdenking in het Rengerspark te

Leeuwarden.  
9 oktober 2018: Slotbijeenkomst op Vliegbasis Leeuwarden.

Wij wensen onze zieken veel sterkte toe.

## Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler  
De Drentsehof 25 b  
2951 VZ Alblasterdam  
Tel. 078-6913515  
E-mail:  
Veteranen26706@ziggo.nl  
Soc. Comm. I:  
Tel. 078-6195902  
Soc. Comm. II:  
Tel. 010-4340970

**Reünie 2018**  
Het bestuur van VOMI Zuid-Holland nodigt haar leden (eventueel met partner/begeleider) uit voor de jaarlijkse reünie op donderdag 20 september 2018 in de Van Ghentkazerne (Johan de Wittzaal) te Rotterdam. Nadere informatie volgt, maar noteer deze datum alvast in uw agenda.

## Zeeland

Secr. M.J. Boogaard  
Van Raaltestraat 97  
4384 GD Vlissingen  
Tel. 0118-418641  
E-mail: papua@zeelandnet.nl

**Contributie 2018**  
Uw contributie voor 2018 (€ 15,00) gaarne vóór 16 maart a.s. overmaken op bankrekeningnummer NL20 INGB 0000 5298 62 ten name van VOMI Zeeland o.v.v. Contributie 2018.

**Jaarvergadering 2018**  
Deze zal plaatsvinden op woensdag 21 maart 2018 bij Hotel Van der Valk te Goes. Ontvangst vanaf 10.00 uur. Zij die hieraan wensen deel te nemen, gelieve zich op te geven bij de secretaris. De elgen bijdrage is € 2,50 per persoon over te maken voor 1 maart a.s.

op rekeningnummer NL20 INGB 0000 5298 62 ten name van VOMI Zeeland o.v.v. Jaarvergadering 2018.

### **Herdenking Roermond 2018**

Op zaterdag 1 september a.s. rijdt er vanuit Zeeuws Vlaanderen weer een bus naar Roermond voor de Nationale Indië Herdenking. Later volgt hierover meer informatie.

## Binnenland

*Secr. K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2993 HH Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
E-mail: klaasorsel@live.nl  
Soc. Comm. Tel. 0341-254231  
E-mail:  
ppg.gommers@kpnmail.nl*

*Contactpersonen voor de regio  
Overijssel zijn de heren  
J. Oldenbeuving (0572-358947)  
en A.W. Scholten (038-  
4216205).*

*Contactpersonen voor de regio  
Utrecht / 't Gooi zijn de heren  
A. Mouwen (030-6951179) en  
R.L. Dorrestijn (06-45652874).*

*Contactpersonen voor de regio  
Noord-Brabant Oost  
zijn de heren  
F. Heidendaal (040-2025055)  
en  
H. Withoos (040-2534660).*

*Contactpersonen voor de regio  
Noord-Brabant West  
zijn de heren  
A. Roodenburg (0165-323490)  
en  
P.N. Welten (0165-312816).*

*Contactpersoon voor de regio  
De Veluwe  
is de heer F.T. Dürst Britt  
(0578-691646).*

### **Welkom**

De leden van VOMI Noord-Brabant West en VOMI De Veluwe zijn m.i.v. 1 januari 2018 toegetreden tot de vereniging VOMI Binnenland. Een warm welkom aan deze leden die vanaf genoemde datum behoren

tot de regio Noord-Brabant West of de regio De Veluwe van VOMI Binnenland. Alle regio's beschikken over eigen contactpersonen (zie hierboven onder de kop 'Binnenland'). Deze contactpersonen vormen de Ledenraad van VOMI Binnenland.

### **Contributie 2018**

Gaarne uw contributie 2018 vóór 15 maart a.s. overmaken op rekeningnummer NL88 ABNA 0474 0840 51 ten name van VOMI Binnenland o.v.v. Contributie 2018.

Niet tijdige betaling heeft uitschrijving als lid tot gevolg en u ontvangt dan ook geen 'SOBAT' meer.

### **Regio Utrecht / 't Gooi**

Zie ook pagina 24 van deze 'SOBAT'.

Het is de bedoeling dat ook in 2018 een reünie voor de leden uit deze regio zal worden gehouden. Echter, de reünie zal alleen worden gehouden indien er tenminste 20 deelnemers zijn.

### **Regio Overijssel**

In het voorjaar van 2018 zal weer een reünie worden gehouden voor de leden uit deze regio.

Meer informatie volgt later.

### **Regio Noord-Brabant Oost**

Op dinsdag 15 mei 2018 zal de Regio Noord-Brabant Oost een reünie houden op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne, Eindhovenesdijk 48, 5688 GN Oirschot. U kunt zich vanaf heden aanmelden bij Harry Withoos (harryent@veteranen.nl) door betaling van € 10,00 p.p. op bankrekeningnummer: NL88 ABNA 0474 0840 51 ten name van VOMI Binnenland onder vermelding van "Reunie Oirschot 2018, uw veteranenpasnummer en telefoonnummer". Sluitingsdatum aanmelding is 23 april 2018.

### **Regio De Veluwe**

Er wordt naarstig gezocht naar een tweede contactpersoon naast de heer F.T. Dürst Britt.

### **Regio Noord-Brabant West**

Bijeenkomst woensdag 28 maart 2018, Vliegbasis Woensdrecht, Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide. Aanvang 13.30 uur.

Bijeenkomst woensdag 9 mei 2018, Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal, Aanvang 13.30 uur.

Zomerbijeenkomst vrijdag 8 juni 2018, Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal. Aanvang 10.00 uur.

Op woensdag 13 december jl. werd -in verband met de overgang van VOMI Noord-Brabant West naar VOMI Binnenland- tijdens een uitstekend kerstdiner op de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal afscheid genomen van voorzitter W. van Kempen en secretaris L. Jobse. Alle bestuursleden werden in het zonnetje gezet als dank voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor VOMI Noord-Brabant West hebben verzet.

## Limburg

*Secr. M.E.H. Dols  
Heerlenerweg 47  
6132 CL Sittard  
Tel. 046-4522739  
Mobiel: 06-10660039  
E-mail: marlie.dols@home.nl  
Soc. Comm. Tel. 077-3822592*

Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is de Jaarvergadering op 10 april 2018 in het Gemeenschapshuis te Kessel-Eik. Aanvang 14.00 uur. U kunt zich hiervoor nog aanmelden tot uiterlijk 1 april a.s.

De contributie 2018 dient uiterlijk 15 maart a.s. te zijn overgemaakt. Niet tijdige betaling heeft uitschrijving als lid tot gevolg en u ontvangt dan ook geen 'SOBAT' meer.

# Nieuwe Leden

Naam	Woonplaats	Onderdeel
't Hof, van E. Mevr. Kraan, K.J. Jiskoot, P.	Houten Papendrecht Dordrecht	Genie

## Oproep

Mijn naam is Raymon Hilkman uit Landsmeer, 25 jaar en derdejaars filmstudent aan de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht.

De afgelopen 3 jaar heb ik me verdiept in de geschiedenis van Nederlands-Indië, met name de periode van 1940 tot 1950 en de opvang in Nederland die daaruit voortkwam. Afgelopen half jaar heb ik mijn onderzoek uitgebreid en tevens een maand gereisd langs verschillende eilanden in Indonesië, mede voor dit onderzoek. Alles met het doel om mijn afstudeerfilm (die we in in het

vierde jaar van onze opleiding moeten afleveren) zich te laten afspelen tegen de achtergrond van / of de afloop van de Politionele Acties. Hoewel mijn persoonlijke verbintenis met Indië zich beperkt tot mijn overgrootvader die deelnam aan de expedities onder leiding van generaal Van Heutsz omstreeks 1900 in Atjeh, heeft de geschiedenis van Nederlands-Indië mijn fascinatie gewekt en zal mij voorlopig niet meer loslaten. Na het lezen van tientallen boeken is het binnen mijn onderzoek nu tijd om ook in gesprek te gaan met

ervaringsdeskundigen; hij of zij die ook daadwerkelijk een relatie heeft tot deze gebeurtenissen. Om die reden wil ik graag in contact komen met oud-Indiëgangers voor een persoonlijk gesprek om hun ervaringen te bespreken.

Ik wacht met grote belangstelling uw reacties af.

Telefoon: 06-52536389 of  
e-mail: raymon\_hilkman@hotmail.com

## “Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening”



Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

### Uitvaartwensen vastleggen

Het is belangrijk dat uw nabestaanden later weten welke keuzes zij moeten maken voor uw uitvaart. Daarom kunt u bij Monuta gratis uw wensen vastleggen in het Monuta Uitvaartwensenformulier. Speciaal voor wensen die met uw veteranenstatus te maken hebben, heeft Monuta een bijlage ontwikkeld waar u tot in detail uw wensen kunt noteren. Wilt u uw wensen vastleggen? [Leit u ons dan gerust voor een vrijblijvende afspraak.](#)

Monuta Team Bijzondere Uitvaarten  
24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

VETERANEN  
INGEZET  
IN DIENST  
VAN DE VREDE



Monuta

De steun bij iedere uitvaart.

# In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:*

Naam	Voort	Woonplaats	Onderdeel
Bastiaans,	J.	Vries	403 BI
Beelen, van	J.P.C.	Noordwijk	
Bergwerff,	H.J.	Rozenburg	KL NOI
Bierbooms,	F.	Roosendaal	KM
Boerma,	J.	Stadskanaal	426 BI
Bos,	W.	's-Gravenhage	1-4 RI
Broeders-de Grauw, Mevr.	J.P.M.	Zevenbergen	
Broerse,	J.	Maarn	
Genegel,	H.J.	Rotterdam	LLUA NNG
Gravenkamp,	A.	Oude Wetering	3-8 RI
Grim,	J.A.	Utrecht	GRG
Hagen-Bok, Mevr.	G.W.	Gameren	
Hanson,	R.B.	Zeist	
Heljden, van der	A.A.	Delft	KL NOI
Hesseling,	B.B.P.	Driebergen-Rijsenburg	LTD 75
Hoek, van de	M.P.	Hoogvliet RI	6 GVC
Hoekstra,	S.	Assen	Regiment Oranje Gelderland
Hulsman,	Th.	Nieuw-Buinen	
Hupjé,	F.H.	Bemmel	1-2 Regiment HVB
Kappert,	M.D.	Deventer	
Klein,	J.W.	Dedemsvaart	411 BI
Koopman,	H.J.	Spijkenisse	4-3 RI
Koppert,	A.	Burgessville, ON, Canada	MP
Lanting,	M.D.	Spijkenisse	7 RVA
Laurens,	J.	Breda	KM NNG
Mensink,	B.J.	Velp	
Mezger,	W.F.	Soest	421 BI
Moerdijk,	C.	Waarde	2-14 RI
Moerland,	C.	Stavenisse	42 GVC
Orsel-van Gelder, Mevr.	M.D.	Barendrecht	
Poel, van der	N.C.	Ruinerwold	1 MiBat
Rooij, de	M.C.	Laren	
Sencerie, de la	J.	Breda	6 IB
Slot,	F.	Uden	5 GRJ
Steendam,	D.W.	Enschede	
Steenstra, Mevr.	A.G.	Emmen	
Vächer,	A.J.	Zoetermeer	
Vis-Bloem, van de	A.M.	Coevorden	
Vissenberg-Schouw, Mevr.	M.	Roosendaal	
Weerden, van	H.G.C.	Rhoon	6 RS/401 BI
Wetering, van de	W.	Oud-Beljerland	9 GVC

*Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.*

3  
E  
E  
S  
S  
E  
S  
O  
C  
I  
A  
L  
E  
V  
O  
M  
I

S  
O  
B  
A  
T