

# SOBAT



# WONOMI





# vfonds investeert in VREDE

**“Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening”**



Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

#### **Uitvaartwensen vastleggen**

Het is belangrijk dat uw nabestaanden later weten welke keuzes zij moeten maken voor uw uitvaart. Daarom kunt u bij Monuta gratis uw wensen vastleggen in het Monuta Uitvaartwensenformulier. Speciaal voor wensen die met uw veteranenstatus te maken hebben, heeft Monuta een bijlage ontwikkeld waar u tot in detail uw wensen kunt noteren. Wilt u uw wensen vastleggen? [Vul dan de achterzijde van de aanvraagkaart in en stuur deze kosteloos naar ons op.](#)

#### **Monuta Team Bijzondere Uitvaarten**

24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77

Ook als u niet of elders verzekerd bent.



VETERANEN  
INGEZET  
BIJ DIENST  
VAN DE VREDE



**Monuta**

De steun bij iedere uitvaart.

Jaarlijks worden begin september in opdracht van het bestuur van VOMI Nederland kransen gelegd op de 7 Erevelden in Indonesië



Ereveld Menteng Pulo



Ereveld Pandu



Ereveld Ancol



Ereveld Candi



Ereveld Kalibanteng



Ereveld Kembang Kuning



Ereveld Leuwigajah



# SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetssoldaten, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vestegenwoordigen. Verschijnt 6 keer per jaar.

## Bestuur

**Voorzitter** L. Noordzij  
P. de Hoogstraat 6  
6181 DH Eistoe  
Tel. 046-4360607  
E-mail:  
linoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/  
Secretaris** K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2995 HH Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
E-mail:  
klaasorsel@ive.nl

**1e Penningmeester** A. Lujendijk  
Voordijk 475  
2995 BE Barendrecht  
Tel. 0180-618423  
E-mail:  
fam.lujendijk@gmx.net

Banknummer  
NL49 RABO 0180 4201 43  
of  
NL02 INGB 0004 2303 98  
i.s.v. "VOMI-Nederland"  
Barendrecht

**2e Penningmeester** F. Bergman, Smoetjeshof-  
straat 11, 6005 SC Woert  
Tel. 0485-564641/  
06-12202602. E-mail:  
pbergman190@online.nl

**Voorzitter/secretaris** Th.H.A. Rump  
**Sociale Commissie** Altstrosstraat 14  
**Budgethouder** 2552 EG Leiderdorp  
**Fonds Sociale Zorg** Tel: 071-5416936  
E-mail:  
Theorump@gmail.com

**Vz. VOMI Binnenland** A.N. Mol  
De Wiezeboom 9  
8332 JT Steenwijk  
Tel. 0521-512095  
E-mail:  
a.n.mol@ziggo.nl

**Ereliden** R. Grit; J.N. Blom;  
G. de Jong;  
F.J.F. Smoorenburg;  
G.C. Meuwse

**Leden van Verdienste**  
T.J. Gastra; J. Oldenbeuving; P.N. Welten;  
J. v.d. Ham; H.H.M. Niesler;  
P.W. Kuyvenhoven; A.W. Scholten; J. Trilcke;  
G.M. Nattekaas-Determan; F.J. Nattekaas;  
K.J. Orsel; W.A.L.G. Roza; J. Hoevelaken;  
Th.H.A. Rump

## Doelstellingen Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI-NL)

### De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het leveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

### Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken.

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

### Raad van Advies

**Voorzitter** H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

**Leden** C.W.M. Breed, Commandeur van Administratie bd  
J.H. de Rieyn, Luitenant-generaal der Infanterie bd  
Prof. dr. K.A.C. Hokobergen, Emeritus hoogleraar

### Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Determan  
Amstelpad 17  
3181 EA Rozenburg  
e-mail: vomicla@gmail.com

### Correspondentie:

1. Opgeve nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

### Redactiecommissie

**Voorzitter/hoofdredacteur** Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)  
**Secretaris/redacteur** E. Falck  
De Bongerd 04  
5345 JW Oss  
Mobiel: 06-54974053  
E-mail: cfoss@xs4all.nl  
**Fotobewerking/redacteur** A.P. Mol (zie onder bestuur)  
**Advertenties** K.J. Orsel (zie onder bestuur)

### Voorplaat: Lentekriebels

**Druk:** Zalman, Zwolle

**Sluitingsdatum inzenden kopij:**  
Nummer 178 20-04-2018

Website VOMI-NL: [www.vomi-nederland.nl](http://www.vomi-nederland.nl)



## Van de Voorzitter

Een pittige longontsteking na een eerdere griep heeft ervoor gezorgd dat ik in januari en februari een aantal weken niet inzetbaar was. Ik heb daarom helaas een aantal activiteiten moeten afzeggen, zoals de nieuwjaarsreceptie Bronbeek en de laatste bijeenkomst van VOMI Noord-Brabant West. Na twee kuren antibiotica kan ik er weer tegen en ben ik in staat om een aantal voorjaarsvergaderingen van onze lidverenigingen bij te wonen.

De deelname aan de nieuwjaarsviering, samen met de Bond van Wapenbroeders en de Nieuw Guineavereniging, op 18 januari liep geen storm. Dit in tegenstelling tot het weer op die dag, zware storm kracht 10. Het resultaat was dat slechts een derde van de verwachte bezoekers dit extreme weer getrotseerd had. Niettemin was het een gezellige bijeenkomst.

Het initiatief van Indiëveteraan Gerard van der Lee om te komen tot een Verbindend

(derde) Monument in Park Hattem in Roermond, krijgt steeds meer vorm. Als Bestuur van VOMI Nederland ondersteunen wij dit mooie initiatief van harte. Verderop kunt u lezen wat begin maart de stand van zaken was. Ik nodig ook u uit om solidariteit te tonen door dit initiatief financieel te ondersteunen en zo mogelijk te maken. Zeker in een tijd waarin Indiëveteranen weer in de belangstelling staan en onder vuur liggen, parallel aan het lopende brede onderzoek "Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950".

Op 7 maart jl. was de derde bijeenkomst van de Maatschappelijke Klankbordgroep, waarin ik voor het Veteranen Platform de veteranen vertegenwoordig. Naast een aantal procedurele zaken, zoals het kiezen van een voorzitter, was er gelegenheid om van gedachten te wisselen met de onderzoekers van de deelstudie "Politiek-bestuurlijke context". Het betrof de

onderzoekers Peter Romijn, Remco Raben en Anne van Mourik.

In het juni nummer zal ik een artikel schrijven over de voortgang tot dat moment. Het onderzoek loopt dan een klein jaar, dus de eerste resultaten zullen zich wel aftekenen. Zal het daadwerkelijk verklaren worden waarbij alle relevante factoren van invloed in beschouwing worden genomen of blijft het toch weer bij (eenzijdig) beschuldigen? Net als u, ben ik nieuwsgierig naar die eerste resultaten.

*Uw voorzitter,  
Leen Noordzij*



## Afscheid na meer dan vijftien jaren

Reeds meer dan vijftien jaren is dr. W.A. Broesder (kolonel der Koninklijke Marechaussee buiten dienst) lid van de Raad van Advies van VOMI Nederland. Nu zegt die lange tijdsspanne niets over de 'kwaliteit' van de bijdragen aan de activiteiten van het gremium. Haar verdiensten liggen met name in de bijdragen in de discussie over de studie 'VOMI Quo Vadis?' en in de onderzoeken naar de toekomst van de VOMI. Moeten we de vereniging opheffen, op een andere wijze voortzetten of moeten we fuseren met een andere vereniging? Haar inbreng kan het beste worden gekarak-

teriseerd met de uitdrukking: "Wat is de beste oplossing voor de leden persoonlijk?". Voor deze inzet zijn we haar zeer dankbaar. Daarnaast zal het met name de bestuursleden van de lidverenigingen zijn opgevallen dat ze bij vrijwel alle Algemene Ledenvergaderingen en Bijzondere Ledenvergaderingen in persoon aanwezig was. Ook hierbij maakte ze gebruik van de mogelijkheid om persoonlijk contacten te onderhouden en te 'proeven' wat er op de werkvloer leefde.

Mevrouw Broesder heeft aangegeven dat ze met haar activitei-

ten voor ons wil stoppen. Wij betreuren dat zeer, maar respecteren haar beslissing.

Wendy, bedankt.

*Voorzitter Raad van Advies  
VOMI Nederland,  
Henk Coopmans*



# “Daar woonde mijn huis en daar sliep mijn bed” (deel 5)

*Het verhaal over mijn dienstitijd in Indië  
(1947 t/m 1950)*

door Jan van der Vegt

Op zondag was er een kerkdienst waar ik naar toe kon en verder konden we die zaterdag en zondag wat rondkijken en ons voorbereiden op het overnemen van de posten van het bataljon 1 RS, dat we kwamen afllossen. Zij gingen hals over kop met ons schip de ‘Zuiderkruis’ terug naar Nederland en daarom was het voor ons nog wat onoverzichtelijk, maar na een paar dagen kwam ik in het Chinese paleis te liggen en werd het beter.

Het was wennen aan alle nieuwe indrukken, zoals de geluiden van de tropennachten met intens sjirpende krekels en luid kwakende kikkers, die laatsten met name bij het Chinese paleis.

Ook het fenomeen vuurvliegjes was in Nederland onbekend. Vooral in bepaalde tijden zag je die, bij voorkeur aan de rand van de natte sawahs met hun knipperlichtjes. Later zou dat sommigen nog parten spelen bij het op wacht staan en is er ook menige kogel aan verspld.

In dat weekend hadden we inmiddels de auto's overgenomen. De eerste dagen kreeg ik een Jeep waarmee ik officieren moest rijden. Op woensdag de 21e reed ik met ze naar buitenposten van 2-7 RI om kwartier te bespreken. 5-5 RI zou de eerste tijd daar opgeleid worden. 's Morgens gingen we eerst naar Ambarawa en vandaar naar een buitenpost ('Koffiepot' geheten), gelegen op een koffieplantage aan de weg van Ambarawa naar Magelang.

Deze plantage lag op de hellingen tussen de uitgedoofde vulkaan Ungaran (2050 meter) en de verderop gelegen Merbabu. We waren er rond het middaguur en toen de officieren met elkaar gingen eten, mocht ik me bij de kok in de keuken vervoegen.

Ik kreeg een schep witte rijst met daaroverheen een soeplepel vol groente en vlees. Toen ik de eerste hap nam, sloegen de vlammen uit mijn

van 3142 meter hoog. De post daar lag op een hoogte van 1500 meter en was gehuisvest in de niet verwoeste huizen van het voormalige vakantieoord van de Nederlanders, die o.a. in Semarang woonden. Op donderdag maakte ik een paar ritten naar Ambarawa en 'Koffiepot' om jongens weg te brengen en daarvoor kreeg ik een Dodge 3-tonner met grote neus toegewezen.



mond, zo 'pedis' (heet) was die maaltijd. Maar gelukkig vond ik het erg lekker en ik was er gelijk doorheen. Het smaakte stukken beter dan de rijst met boter en bruine suiker, die we in Nederland als toetje aten. Later hoorde ik, dat ik het getroffen had, want op die buitenpost kookte men het meest gepeperd van alle andere posten in die omgeving. 's Middags gingen we naar Kopeng op de helling van de Merbabu, een rustige vulkaan

Op deze foto zit ik stoer met mijn stengun op het linker voorspatbord, dat van heel stevig plaatmateriaal is gemaakt. Het is een auto met achter dubbele wielen en als extra mogelijkheid is er een versnellingsstand in het cardan, waarmee je toch als het ware een soort bergversnelling had (als die tenminste werkte). Het is me op een keer overkomen, dat ik een andere wagen van hetzelfde type meekreeg, waarvan echter die



cardanversnelling niet werkte. Dat merk je echter pas als je die op een helling wilt gebruiken en dan wordt je er heel druk mee. De eerste ritten op de behoorlijk steile wegen kostten een hoop druppels zweet en een paar

iemand die nog nooit uit het vlakke Nederland is weggeweest een zeer bijzondere ervaring met de grootheld van de natuur. Speciaal de rit naar 'Koffiepot' was over één van de mooiste routes.

We waren er gelegerd in de barakken, waarin tijdens de Jappentijd het vrouwenkamp was gevestigd. Deze waren voornamelijk gemaakt van bamboe met wanden van 'billyk', dat zijn



keer sloeg de motor af, als ik niet snel genoeg terugschakelde naar de lagere versnellingen, maar na een poosje ging het al een stuk beter en gelukkig maakte ik geen brokken.

Omdat het verkeer in Indië links rijdt, moesten we in opdracht van de motortransportofficier een briefje op de voorruit plakken om ons daaraan te herinneren, maar na een paar dagen wende dat wel.

Ik kreeg een voorlopig Indisch rijbewijs, omdat ik in Nederland reeds geslaagd was, maar later moest ik nog examen doen voor het definitieve rijbewijs, voornamelijk wegens nogal afwijkende verkeersregels. Ondanks het zweten tijdens de eerste ritten in de bergen genoot ik van de geweldige vergezichten, die na iedere bocht weer anders waren en waarbij je soms diep beneden je de weg zag liggen waarover je even tevoren had gereden. Voor

Daarvan geeft bovenstaande foto wel een goed beeld. Na deze ritten werd ik gestationeerd in Ambarawa met het pionierpeloton, dat daar een opleiding zou krijgen van collega's van het bataljon 2-7 RI en bij hen zou ik een poosje blijven. Zie de foto hieronder.

matten, gevlochten van gespleten bamboe. Alleen het onderste deel van die wanden was van gemetselde steen, 1 meter hoog.

Als de pioniers theoretische lessen kregen, ging ik er bij zitten, want ik moest toch wachten en het was ook heel interessant.







Later in Barongan had ik daar nog profijt van en tot op de dag van vandaag heeft het me ervan weerhouden om vuurwerk te kopen en te ontsteken, omdat ik toen de gevaren van dingen met kruit leerde kennen.

Op de foto v.l.n.r.: Jansen, Schurink, Lt. Assman en ik geknield.

Hiernaast: Schurink, Lt. Assman, Jansen en saja op verkenning.





# Verbindend Monument Roermond

Op 7 september 1988 werd het Nationaal Indië Monument 1945-1962 (NIM) in Park Hattem in Roermond door Prins Bernhard onthuld. Dit monument, een burgerinitiatief, is opgericht ter nagedachtenis aan de 6.280 Nederlandse militairen die omkwamen in het vm, NOI en NNG. Het merendeel van deze slachtoffers vond een laatste rustplaats op een van de zeven Nederlandse Erevelden op Java. Gelukkig keerde een veel groter aantal militairen wel terug in Nederland, zij het in veel gevallen met psychische en/of lichamelijke klachten.

missies ongeveer 70.000 militairen ingezet. Daarbij lieten iets minder dan 200 militairen het leven. Om hen te herdenken, is er sinds 2003 het Monument Vredesoperaties aan de zuidzijde van Park Hattem.

Beide monumenten zijn opgericht om de omgekomen militairen te herdenken. Maar hoe mooi zou het zijn om een (derde) monument op te richten voor al die militairen die wel terugkeerden. Om hen te danken voor hun plichtsbesef en hun inzet onder vaak zware en moeilijke omstandigheden. Voor de angst die zij hebben gekend,

lichamelijke verwondingen. In 2017 kwam Indiëveteraan Gerard van der Lee (3-2 Regiment HvB), bekend als auteur van het boek "Onze Jan in Indië", met het initiatief voor dit derde monument. Aanleiding was het gedicht van wachtmeester Kortekaas waarmee hij in Indië had gediend. Dit gedicht drukt treffend de onmacht en het verdriet uit van militairen bij het afscheid van een omgekomen sobat. Wachtmeester Kortekaas schreef het in 1949, toen zijn gesneuvelde kameraad begraven werd.

*We stonden maar rondom die kuil.  
Minuten die wel jaren leken.  
En boven ons hoofd brandde de zon.  
We stonden daar en konden niet spreken.*

*We stonden daar maar rondom die kuil.  
Toch, ondanks het leed was er het weten.  
"jouw voorbeeld blijft in ons voortbestaan.  
Jan, slaap gerust, we zullen je nooit vergeten".*



Vanaf de inzet in 1950 van Nederlandse militairen in Korea tot op heden zijn bij zo'n 100

voor het verdriet vanwege omgekomen kameraden, voor opgelopen psychische en

Het ontwerp van dit derde monument (zie foto op pagina 9) symboliseert met zijn holle binnenruimte niet alleen de kist die nooit naar Nederland kwam, maar ook de leegte die teruggekeerde militairen voelen door alles wat zij in het missiegebied hebben achtergelaten.

Deze lege binnenruimte biedt ons echter ook de gelegenheid om onze omgekomen collega's te blijven omringen met onze kameraadschap. De gravure op de roestvrijstalen beplating verbeeldt nadrukkelijk de groep mannen en vrouwen die samen hun plicht deden en doen en de kameraadschap die daardoor is ontstaan.







Dat is niet uniek voor Indiëgangers. Militairen van latere missies kennen ook die kameraadschap, zijn ook geconfronteerd met omgekomen kameraden. Vandaar dat dit monument niet exclusief bij het Indië monument zal worden geplaatst maar juist tussen de beide bestaande monumenten als Verbindend Monument. Een Verbindend Monument als erbetoon aan alle militairen die wel terugkeerden. En aan de 2e en 3e generatie nakomelingen die vaak de last van een uitzending moesten ervaren, maar ook dankbaar zijn dat de uitgezonden militair weer in

levende lijve onder hen is of was. Dit initiatief heeft veel draagvlak, ook VOMI ondersteunt het van harte. De Gemeente Roermond en de Provincie Limburg hebben al flinke financiële steun toegezegd. Een constructiebedrijf is benaderd en kan het ontwerp realiseren. Het bestuur van het NIM is enthousiast en heeft reeds de benodigde vergunningen aangevraagd. Het streven is het monument te onthullen voorafgaande aan de herdenking op 1 september a.s. Nu is het zaak om de nog benodigde

ca. € 15.000 via donaties te ontvangen. U kunt daaraan bijdragen, elk bedrag is welkom. U kunt uw donatie overmaken op:  
IBAN NL 75 RABO 0174 1740 39 t.n.v. NIM Roermond onder vermelding van "Verbindend Monument". Mochten de donaties meer opbrengen dan voor het monument benodigd is, dan wordt het meerdere gebruikt voor reservering toekomstig onderhoud en voor de Stichting Veteranen Kunst (SVK).

Alvast hartelijk dank!

## Reünie 2018 VOMI Binnenland Regio Utrecht/'t Gooi

Woensdag 24 oktober 2018, Kromhoutkazerne, 'Het Vossegat' Utrecht

### Uitnodiging

#### Programma

Vanaf 14.30 uur: Ontvangst met koffie/thee en lekkernijen, gevolgd door een gezellig samenzijn.

Vanaf 16.30 uur: Indisch buffet.

Omstreeks 18.00 uur: Einde reünie.

De kosten voor de reünie zijn € 12,50 per persoon, te voldoen op rekeningnummer NL88 ABNA 0474 0840 51 ten name van VOMI Binnenland onder vermelding van "Reünie 2018/ Utrecht". Uw inschrijving/betaling dient uiterlijk 10 oktober 2018 binnen te zijn. Na betaling is uw deelname aan de reünie definitief.

U kunt zich ook aanmelden bij:

Anton Mouwen, Brugakker 50-16, 3704 MB Zeist (telefoon 030-6951179 of 06-12144594).

Iedereen van harte welkom, met minimaal 20 deelnemers gaat de reünie door!!

Mede namens Roland Dorrestijn tot ziens op 24 oktober a.s.



# Tweede Generatie

door Frans Doppegieter

In een hoekje van de woonkamer speel ik stilletjes met mijn bouwblokjes. Bambino, gespaard met de zegeltjes van de margarine. Lego-blokjes, zoals mijn neefjes die hebben, zijn te duur. Mijn vader ligt te rusten op de bank, hij knakt met zijn tenen.

Een straaljager gaat met een flinke knal door de geluidsbarrière: als door een wesp gestoken vliegt mijn vader van de bank overeind, maait met één armzwaai alles van de salontafel en duikt onder het geluid van brekend glas, luid tierend en vloekend achter de bank: dekking, dekking, peloppers! Eigenlijk zijn we het al een beetje gewend, al zal het nooit gewoon worden. Het gebeurt ook als een buurjongen met een bal tegen onze zijmuur knalt. Mijn moeder gaat dan naar buiten om de jongens weg te jagen. De buurt is niet zo gek op ons: een ambtenarengezin in een arbeiderswijk met een man die in hun ogen niets mankeert, maar die te lui is om te werken en waarvan de buurkinderen bij het buitenspelen geen lawaai mogen maken. Geen cowboytje mogen spelen: pauw pauw. Want dan gaat mijn vader gek doen. Mijn moeder noemt dat 'mata gelap'. Ik begrijp niet wat ze ermee bedoelt, in het woordenboek staat: moordrazernij.

Mijn vader werkt niet, hij is altijd thuis. Je ziet niets raars aan hem, hij heeft al zijn armen en benen nog, maar hij slaapt veel en slikt veel pillen. En hij is regelmatig boos. Opvlegend en agressief. En hij slaat. Vooral mijn moeder. Een keer zelfs een gebroken arm.

We gaan nooit op vakantie zoals andere gezinnen. We blijven altijd thuis. En er mogen geen vriendjes of vriendinnetjes bij ons thuis komen, want mijn vader is ziek. Veel vragen worden



Mijn vader

beantwoord met: daar kan je vader niet tegen. Of: dat kunnen we niet betalen, want wij zijn een bijstandsgezin.

Mijn vader is eerst ook lang niet thuis geweest, toen was hij in een ziekenhuis in het verre Utrecht, wel anderhalf jaar lang. We zochten hem maar hoogstzelden op, want de trein vanuit Vlissingen, helemaal naar Utrecht, was veel te duur. Wij leren om nieuwsgierige vragen van wat hij toch mankeert te beantwoorden met: een stofwisselingsstoornis. Maar wij begrijpen zelf niet wat dat is.

Ik doe goed mijn best op school. Al heb ik dan niet echt vriendjes, ik ben wel de beste van de klas. De anderen noemen mij de verstrooide professor. Ik speel nooit buiten, maar

zit altijd boeken te lezen. Ik heb de openbare jeugdbibliotheek al bijna uit.

Na de lagere school ga ik naar de middelbare school. Hoge cijfers zijn mijn deel en diploma's rollen moeiteloos binnen. Maar gevierd wordt dat nooit, want met wie zou je je vreugde kunnen delen? Als ik word goedgekeurd voor de militaire dienstplicht is mijn vader buiten zinnen, de huisarts moet komen om hem een spuitje te geven. Na de middelbare school, als mijn vader wil dat ik naar de plaatselijke HTS ga, ga ik in plaats daarvan naar de Kweekschool. Die is helemaal in Middelburg en daardoor ben ik de hele dag van huis. In de week-ends werk ik aan een benzinepomp en ook in de vakanties



kunnen ze me daar gebruiken. Ik ben dus veel weg, maar als ik bijna 19 ben, loopt het toch een keer faliekant mis: ik verzet mij verbaal tegen mijn vader en hij haalt naar me uit. Ik vecht terug. Net voor hij mij met een glazen melkfles de hersens wil inslaan, weet ik het ouderlijk huis te ontvluchten en dat is het begin van mijn zelfstandige leven.

Het is vele jaren later voordat ik nader inzicht krijg in het causale verband van mijn moeilijke jeugd. Nadere informatie krijg over een vader, die in de crisisjaren opgroeide in een gebroken gezin met een stiefvader met losse handjes. Die in de oorlogsjaren moest onderduiken om niet in Duitsland te werk te worden gesteld. En in 1946 als dienstplichtige werd uitgezonden naar Nederlands-Indië, waar dysenterie, malaria en hersenvliesontsteking zijn deel werden. En die als jonge vader eind vijftiger jaren werd ingehaald door de PTSS, die hem uiteindelijk arbeidsongeschikt maakte. Informatie die mij uiteindelijk brengt tot inzicht en nog later tot begrip en vergeving. Het is jammer dat dit inzicht pas tot mij is gekomen nadat mijn vader dement is geworden en is overleden, waardoor een gezamenlijke verdieping en gerichte communicatie niet meer mogelijk is geweest.

Ook is mij pas vele jaren later duidelijk geworden, ben ik mij ervan bewust geworden, dat ik een Tweede Generatie getroffen ben. Dat de onbehandelde PTSS van mijn vader effect heeft gehad, niet alleen op mijn jeugd, maar ook op de ontwikkeling van mijn persoonlijkheid en dus rechtstreeks op mijn eigen leven. Lotgenote Sonja weet dat in haar boek zo treffend te verwoorden: *"alsof het trauma van mijn vader in mijn genen is doorgegeven"*. Angsten, eigenwaarde, vertrouwen, sociale vaardigheden, empathisch vermogen zijn allemaal gebleden, waarop het trauma van mijn vader invloed heeft gehad in mijn leven.



Enkele jaren geleden maakten wij als lotgenoten met elkaar kennis en formeerden samen een gespreksgroep onder leiding van Anne-lies: een Indië-dochter, een Nieuw Guinea-dochter, een Jappenkampzoon, een Libanon-dochter en ik als Indië-zoon. Zo divers en toch zo gelijk. Regelmatig hebben we elkaar de afgelopen jaren ontmoet en elkaar onze verhalen gedaan. Elkaar deelgenoot gemaakt van de verhalen van onze vaders en van onze jeugd en van de verhalen van onszelf. Verhalen waarbij woede, verdriet, angst, schuld en schaamte allen aan bod komen.

Wij vonden herkenning en erkenning bij elkaar. In de diepe vertrouwelijkheid vonden wij ook, en vooral, steun en begrip bij elkaar. Langzamerhand is individueel en tezamen de competentie gegroeid om te kunnen omgaan met het verleden en dus ook met het heden en de toekomst. Als volwassene koester je de illusie van de ultieme controle, de macht te hebben om te beslissen over je eigen leven. Het doet ons ook volwassen voelen dat we de autonomie hebben, het soevereine recht om te bepalen wat ons te gebeuren staat. Vroeg of laat komt de ontzuivering en de confrontatie dat onze levensloop ook vorm heeft gekregen door gebeurtenissen van buitenaf, door dingen waarop we geen grip hebben gehad, waarop onze eigen beslissingen niet of nauwelijks invloed hebben gehad.

Zo'n proces, vaak als ondergrondse stroming verborgen

aanwezig, kan zich in ons leven als een tsunami openbaren en ons geregelde leven overspoelen. Leren omgaan met de ervaren situatie en de daaruit voortvloeiende consequenties is in feite alles wat je kunt, maar ook moet doen: de schade bij jezelf herstellen door kracht te putten uit het eigen groeiproces. De lotgenoten in de gespreksgroep waarvan ik nog steeds deel uitmaak, hebben allen de afgelopen jaren een groei doorgemaakt en die positief in de een of andere vorm ingezet voor hun ontwikkeling. Voor mij persoonlijk heeft dat ertoe geleid dat ik de uit stress in kracht omgezette energie ben gaan inzetten als vrijwilliger voor de belangen van Geüniformeerde Geweldslachtoffers en hun gezinsleden. Mijn voorheen belastende ervaringen hebben mij de kracht gebracht om rijker in het leven te staan en een steun te kunnen zijn voor mijn lotgenoten. De voldoening die daaruit weer voor mijzelf voortvloeit, vormt een continue opwaartse spiraal.

Een ieder die herkenning heeft ondervonden in mijn verhaal, zou ik dan ook willen aansporen om niet te berusten in de gevolgen van belastende ervaringen, maar om samen met lotgenoten te gaan werken aan de eigen veerkracht. Ik ben bereikbaar via [inluwte@gmail.com](mailto:inluwte@gmail.com)





# Oproep

Mijn naam is Calvin Krancher (19 jaar) en ik doe onderzoek naar het militaire verleden van mijn inmiddels overleden grootvader, de Ex. Eur. Fus. KNIL M.A. Krancher, geboren 22-10-1922 en overleden 22-10-1999.

Mijn grootvader is in 1938 in dienst getreden bij het KNIL. Na zijn krijgsgevangenschap gedurende de Japanse bezetting keerde hij in 1946 terug naar Indië. Na enkele jaren strijd met het onderdeel Bat. Inf. X KNIL en Bat. Inf. XII KNIL tegen de TNI en andere strijdgroepen kwam hij in 1951 terecht in Malang / Oost-Java.

Hier was hij ingedeeld bij een eenheid, afgekort K.P. Aan de foto's te zien een militaire politie annex handhavingseenheid. Helaas is er over deze eenheid weinig bekend, tot op heden is mij de volledige naam van de eenheid zelfs niet duidelijk. Zijn er nog mensen van deze groep in leven?

Ik heb de navolgende namen van destijds kunnen achterha-

len: A. de Groot, 'Klokke', A. Vogelensang, De Vries, L. Barends of Berends en in het bijzonder Kees 'Johnny' de Visser. Laatstgenoemde heeft na de repatriëring nog contact onderhouden met mijn grootvader, maar dat contact is na enige tijd helaas verwaterd.

Met grote belangstelling wacht ik uw reacties af.

*Calvin Krancher, e-mail:  
c.krancher@niod.knaw.nl*



*Opa K.P. met 'Johnny' de Visser, Malang 1951*



*Opa K.P. met 'Slappe' en A. Vogelensang, Malang 1951*



*Opa K.P. met 'Slappe' en De Vries, Malang 1951*

## Stand van zaken met betrekking tot het inzamelen van postzegels!

Tot mijn grote genoegen hebben zich, na de oproep in onze vorige 'SOBAT' om de werkzaamheden/activiteiten (het inzamelen, sorteren en te gelde maken van bijeengebrachte postzegels) van de heer J. Hoevelaken over te nemen, spontaan enkele vrijwilligers gemeld. Op verzoek van de eerste kandidaat die zich hiervoor meldde, is vervolgens contact gelegd met de heer J. Hoevelaken voor de overdracht van genoemde werkzaamheden/activiteiten.



Door privé-omstandigheden van de heer J. Hoevelaken heeft deze overdracht helaas nog niet kunnen plaatsvinden.

Ik houd u over de voortgang van een en ander op de hoogte.

Ik dank de overige personen die zich spontaan als vrijwilliger voor deze karwei hebben gemeld voor de getoonde interesse.

*Voorzitter Sociale Commissie  
VOMI Nederland  
Theo Rump*



# Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 30)



R.J. de Rijk

Als de regen maar wegblijft en de passaatstroming ons gunstig gezind zou blijven, zouden wij morgenochtend de westkust van Lombok in zicht krijgen. Na beëindiging van mijn maaltijd ging ik weer naar de brug. Daar had ik een beter overzicht en kon toch duidelijk de golven met kleine schuimkopjes zien komen aanrollen. De wind was ongeveer zuidzuidwest en indien dit gelijke tred zou houden met de passaatstroom, zouden wij die van achteren op de kont van de KOALA'S krijgen en sneller vooruit komen. Het was 19.00 uur en Thomas kwam de brug op met koffie: "Alstublieft Captain uw koffie", en hij ging verder om Tahamata zijn mok koffie te geven. "En Captain, wat denkt u van het weer de komende nacht?", vroeg hij. "Nou, regen krijgen wij waarschijnlijk niet want daar is het te helder voor, maar de passaatstroom uit Straat Lombok kan nog een hoop deling veroorzaken, mede door

de opkomende wind". Ik nam het roer even over van Tahamata en wees hem op de zeekaart aan waar wij op dit moment zaten. "Nou, dan komen wij tegen de ochtend nabij de noordwestkust van Lombok, Rich. Dat zal morgenmiddag wat worden als ze gaan belandja". zei Alex. "Dat is zeker en ik moet even bekijken hoe we dat moeten regelen, maar in ieder geval gaan enkele personen van boord om snel wat inkopen te doen en ons water aan te vullen, want ik ben niet van plan om veel tijdverlies op te lopen. Bovendien, vergeet niet dat wij nog drie hoofdagenten en vier leden van de oorspronkelijke bemanning aan boord hebben, die dan wél onder strenge bewaking moeten blijven in ruim -1-, hun eigen verblijf. Want ik wil beslist geen risico lopen dat ze eventueel over boord springen en zo de kust weten te bereiken met voor ons alle nare gevolgen van dien. Zij blijven

tot nader order geconsigneerd in ruim -1-, totdat wij weer vertrekken. Ik dacht ca. 12.00 uur het anker voor de kust te kunnen uitgooien en dan is het ook weer jouw tijd voor de vaardienst, eventueel laat ik je vroeger wakken. Matulesy zal ik orders geven voor de beveiliging en extra waakzaam te zijn tijdens het fourageren". Toen Matulesy en Wattimena zich eveneens op het achterdek hadden opgefrist, besloot ik van die gelegenheid gebruik te maken mijn voorgenomen orders, die ik al met Alex had besproken, aan hen mede te delen. Ik ging naar onze commandohut en nodigde hen uit even met mij mee te komen, waarbij ik hen vertelde dat ik vanaf 09.00 uur 'Stil Alarm' wilde invoeren, in verband met het aanlopen van de rede in de kleine baai van kampong Peloean rond 10.00 uur en om daar onder de kust het anker uit te werpen. "Wie gaan er de wal op Captain?", vroeg



Ms KOALA'S



Matulesy. Ik zei: "Nou kijk, ten eerste, mijn bedoeling is dat ook Oom Sapoelette met Thomas en Saherlawan voor belandja op stap gaan. Tevens drie gewapende militairen zonder KNIL-uitmonstering als helpers en beveiliging. Zij moeten daar denken dat wij TNI'ers zijn. Oom heeft de leiding. Ten tweede, vanaf 09.00 uur worden de vier oorspronkelijke bemanningsleden en de drie hoofdagenten tijdelijk geconsigneerd en bewaakt in hun eigen ruim -1- om het risico van ontvluchting te ontlopen. Zeg hen dat het mij spijt maar dat wij geen risico kunnen lopen. Zodra wij het anker hleuwen, wordt hun consignatie na mijn order opgeheven. Zorg dat de patrijspoorten gesloten zijn aan beide zijden van de KOALA'S van ruim -1-. Ten derde, ik wil zo snel mogelijk gaan belandja en ik reken er op dat wij ca. 12.30 uur weer kunnen vertrekken. Maar de veiligheid staat natuurlijk voorop en ik acht een verdedkte opstelling van alle beschikbare wapens dan ook noodzakelijk". "Tot uw orders Captain, wij zullen nu vast langzaam en ongemerkt onze voorbereidingen treffen. O ja, dan nog iets", zei ik, "als ze op de wal nieuwsgierig zijn en vragen waar wij naar toe

gaan, dan zijn wij 'op patrouille'. "Akkoord Captain, we zullen er voor zorgen". In de hut had ik mijn marinekoffertje staan waar ik f 250,- uithaalde, welk bedrag ik aan Oom Sapoelette zou meegeven voor belandja. Ook de roodwitte vlag van de Japanse Deelstaat-Repoeblik Indonesia haalde ik te voorschijn om hem weer op te hangen aan de achtersteven. Nu wij onder de kust kwamen van Lombok vond ik dat veiliger om geen argwaan te wekken. Het was 07.45 uur toen vrijwel iedereen wakker was en nadat de meesten zich op het achterdek hadden opgefrist, verbaasden zij zich over de rustige zee en het mooie weer. De wind was nagenoeg verdwenen en de koperen ploert kroop omhoog naar het zenit. Ik was op weg naar de brug toen ik Oom Sapoelette tegenkwam die mij breed toegrijsde: "Ini hari belandja Captain". "Ja Oom, tetappi boekan sendiri. Ik heb hier f 250,- voor belandja en dat moet tjoekoop zijn, maar je moet wel eerst overleggen met mevrouw Matulesy". Wij naderden de baai van Peloean, alwaar ik ten oosten daarvan op een geringe diepte van ca. 5 meter mijn anker wilde uitgooien. De roodwitte vlag van de Japanse Deelstaat-Repoeblik Indonesia hing weer

aan de achtersteven. Matulesy en Wattimena waren bezig hun stellingen te camoufleren met kledingstukken. Door mijn prismakijker kon ik kampong Peloean al in de verte zien liggen. Prachtig gelegen tussen palmen en klapperbomen met een wit strand, met een moskee en een christelijk kerkje. Daar bovenuit de Goenoeng Rindjani en haar bergpiek van ruim 3700 meter in de wolkenloze hemel. Zó rustig en vredig, welk een paradijselijke schoonheid voltrok zich hier aan mijn ogen. "Ik denk dat wij nog een uurtje te varen hebben, alvorens wij kunnen ankeren Paul, maar wij moeten nu even uitkijken voor mogelijke uitlopers van enige franjeriffen aan bakboord als wij in die baai aankomen en voor anker willen gaan, zodat wij niet met de kont van de KOALA'S tegen eventuele riffen aankomen en averij oplopen. Kort na het ankeren zal de KOALA'S wel met zijn kont naar het oosten draaien door de stroming uit westelijke richting". Aan dek was iedereen druk doende om voorbereidingen te treffen voor het 'belandjafest' en het water halen. Thomas en Saherlawan hadden alle lege jerrycans verzameld en Oom Sapoelette had van ons allen bij elkaar zeven draaglassen weten te







Een vlerkprauw

verzamenen, zodat hij al gauw de opmerking te horen kreeg "voor een weeshuis te moeten zorgen". Bijna geruisloos voeren wij langzaam kampong Peloean voorbij naar de prachtig gelegen kleine baai waar wij zouden gaan ankeren. Ik had nog een slootje koffie, liet mij naast Alex op mijn achterwerk zakken en genoot van de stilte en het prachtige uitzicht op het mooie eiland Lombok, terwijl de kinderen naar mij toekwamen en vroegen: "Zijn wij nou al in Ambon, Captain?" Iedereen liep met een vrolijk gezicht rond en wij moesten nog even wennen aan de motorische geluidloosheid van de KOALA'S, die met haar kont langzaam in oostelijke richting draalde om het anker heen, waardoor bakboordzijde aan de kust van Peloean kwam te liggen. Het was mij bekend dat waar een schip op de rede voor anker gaat, er altijd wel een prauw komt vragen of er iets nodig is. Door mijn prismakijker zag ik al een vlerkprauwtje onze richting opkomen en zei tegen Alex toen ik hem de

kijker overhandigde: "Daar komt onze taxi Alex". "Ja, waarachtig Rich, ik zie hem aankomen". Matulesy, Wattimena, Oom Sapoelette en Thomas kwamen naar mij toe om te vragen hoe zij van boord zouden komen, want de KOALA'S had immers geen reddingsloep aan boord. Alex maakte eerst een grapje en zei: "Nou, er zijn nog wat zwemvesten in de dekbergging en jullie zouden toch gaan zwemmen"?

Eerst verbaasde blikken en toen gelach. Ik zei: "Nee beste mensen jullie blijven lekker droog hoor en kijk maar over boord, jullie taxi is onderweg, die komt zo". En ik vervolgde: "Oom jij hebt de leiding, weet je wat je moet kopen"? "Jawel Captain, ik heb een lijstje bij me en ik heb het geld van u". "Matulesy, je hebt drie man zonder KNIL-uitmonstering klaar staan ter beveiliging aan land"? "Alles is geregeld Captain". "Thomas, jullie zorgen voor het vervoer van drinkwater, ten eerste in onze jerrycans en de

rest in tellen of grote bakken en zorg liefst voor leidingwater, ja"? "Jawel Captain, dat zal wel lukken". "En luister allemaal goed, wij zijn van de Alris en op patrouille, ja, méér niet" (Alris - Angkatan Laut Repoeblik Indonesia Serikat). Toen de vlerkprauw om ca. 10.15 uur met twee man erin dicht genoeg genaderd was, vroegen zij of wij iets nodig hadden. Ik zei tegen Alex: "Ik blijf liever even buiten schot zodat ze geen argwaan krijgen, dus neem jij maar even over jó, je weet wat de bedoeling is".

"Ja, natuurlijk Rich". En hij vroeg de twee mannen in de vlerkprauw of zij ons aan water en groenten etc. konden helpen en dat wij zes man hadden klaar staan om naar de wal te gaan met hun prauw. Dat werd onmiddellijk door hen toegestaan en zo vertrok de prauw met onze belandja-ploeg aan boord naar de kust, waarbij Oom tijdens het instappen bijna in het water viel.



# Erkenning en waardering voor vier KNIL-veteranen

*Op 15 december 2017 werden er aan de nabestaanden van 4 KNIL-veteranen postuum onderscheidingen uitgereikt door kolonel M. Dulfer, commandant van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem.*

*Door de inspanningen van de heren Roel Rijks en Marco Huyskens werden deze onderscheidingen aangevraagd en na meer dan 70 jaar (eindelijk) uitgereikt. Beiden zetten zich al jaren belangeloos in voor postume erkenning van KNIL-militairen.*

In zijn speech memoreerde kolonel Dulfer onder meer het volgende:

'De Tweede Wereldoorlog is geschiedenis, maar niet voorbij, ook al wordt het aantal ooggetuigen, slachtoffers die erover kunnen vertellen, de oorlog bewust hebben meegemaakt, steeds minder. Met hun getuigenis is / wordt een stukje Nederlandse geschiedenis vastgezet in ons collectieve geheugen en blijft de herinnering aan de slachtoffers bewaard. En dat is nodig; bitter noodzakelijk!

De overlevering van de doorstaane verschrikkingen als getuigenis van wat mensen elkaar in massaliteit onderling kunnen aandoen. Hoe dan ook moet het verhaal doorgegeven worden, Door hen, die de ontberingen, de mensonterende vernederingen en martelingen moesten doorstaan, aan hen die het nooit mogen vergeten'.

Twee KNIL-veteranen kregen naast het Mobilisatie-Oorlogskruis ook het Ereteken voor Orde en Vrede postuum uitgereikt.

Het Ereteken voor Orde en Vrede is bij Koninklijk Besluit op 2 december 1947 ingesteld en wordt toegekend aan de militairen van de krijgsmacht die in het toenmalige Nederlands-Indië dan wel Indonesië en aangrenzende zeegebieden in het tijdvak aanvangende op 3 september 1945 en eindigend op 4 juni 1951 ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest. Het versiersel hangt aan een rood-wit-blauw-wit-rood gestreept lint en is uitgevoerd als achtpuntige bronzen ster, de bovenste punt vervangen door

twee gekruiste zwaarden met daarboven een kroon.

In het midden een medaillon met de letter 'W', omgeven door een jarretiëre met het opschrift ORDE - VREDE.

Alle vier KNIL-veteranen kregen het Mobilisatie-Oorlogskruis uitgereikt. Deze onderscheiding werd ingesteld in 1948, voor werkelijke militaire dienst gedurende de periode 1939-1945. In de vormgeving is de militaire inzet tegen de bezetters van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog tot uitdrukking gebracht.

Het versiersel hangt aan een paars lint met een oranje middenbaan. Paars is de liturgische kleur van de rouw, waarmee de donkere periode van oorlog en bezetting wordt gesymboliseerd. Het paars wordt doorklieft door een oranje baan; symbool voor de trouw aan en de verbondenheid met het Vaderland en het Huis van Oranje. De keerzijde van het kruis draagt een strofe uit het eerste couplet van het Wilhelmus: DEN VADERLANT GHETROUWE.





Het betrof de onderstaande KNIL-veteranen:

#### **Willem Brantz**

*Mobilisatie-Oorlogskruis, Ereken voor Orde en Vrede en het Demobilisatie-insigne KNIL.*  
Sergeant der 2e klasse Infanterie KNIL, geboren 14-04-1911 te Benkoelen, voormalig Nederlands-Indië.

Na de capitulatie van Nederlands-Indië op 08-03-1942 werd hij gevangen genomen. Op 15 augustus 1945 is hij vrijgekomen en nam hij wederom dienst bij het KNIL. Ditmaal bij Infanterie IV KNIL, met de bijnaam het "Prins Bernhard Bataljon". Een eenheid bestaande uit bevrijde krijgsgevangenen. Hij diende nog bij het KNIL tot 1950. Overleden te Zoetermeer op 10-04-1984.

werd hij gevangen genomen te Tjimahl. Via Singapore (Changji kamp) op 04-06-1944 getransporteerd naar Moji, Japan waar hij op 18-06-1944 aankwam. Zijn naam komt voor op de namenlijst van de kampen Fukuoka 17B (kampnaam Omuto) en Fukuoka 7D. Overleden te Den Haag op 22-12-1982.

#### **Nico Gehne Vetter**

*Mobilisatie-Oorlogskruis.*  
Soldaat der 2de klasse Infanterie KNIL, geboren 04-09-1906 te Semarang, voormalig Nederlands-Indië.  
Krijgsgevangen genomen tijdens de Japanse inval. Hij vertrok op 20-6-1944 met 772 krijgsgevangenen uit Takao (Formosa) naar Japan; het schip vervoerde tevens een lading kopererts. Het schip voer in een konvooi

enkele minuten. Overleden op 24-06-1944 aan boord van de Tamahoko Maru 2.

#### **Hendricus Giese**

*Mobilisatie-Oorlogskruis.*  
Sergeant Infanterie KNIL bij het Depot mitrailleurs, geboren 18-03-1913 te Salatiga, voormalig Nederlands-Indië.  
Van 08-03-1942 tot zijn overlijden op 11-08-1945 Japans krijgsgevangene en tewerkgesteld aan de Birma/Siam spoorlijn. Overleden op 11-08-1945 aan de Birma/Siam spoorlijn. Hij rust op het Kanchanaburi War Cemetery te Thailand.

Na de uitreiking werd het woord gegeven aan Charles Brantz, zoon van een van de postuum gedecoreerden. In het kort ging hij in op drie uitspraken die de militaire periode van zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog markeren. Om met het volgende te eindigen:

"Mijn vader en die anderen zijn de echte helden die meer verdienen dan een aal over de bol of een goed woordje. Geen helden die een onderscheiding krijgen voor hun inspanningen voor de lokale ontspanningsvereniging of een mooie sportprestatie. Helden die gedreven door de kreet 'Voor Koningin en Vaderland' het boze wilden neutraliseren, waarvoor velen hun leven hebben gegeven of jaren hebben moeten lijden in gevangenschappen, werkkampen, opvangkampen en krijgsgevangenkampen. Zonder een blijk van waardering van die 'Koningin en Vaderland'.



#### **Godfried Breur**

*Mobilisatie-Oorlogskruis, Ereken voor Orde en Vrede en het Demobilisatie-insigne KNIL.*  
Landstorm soldaat KNIL, geboren 30-01-1904 te Ambarawa, voormalig Nederlands-Indië  
Na de capitulatie van Nederlands-Indië op 08-03-1942

van 12 schepen (o.a. twee corvetten en een mijnenlegger). Aan boord waren verder nog 500 Japanse soldaten. Op 24-6-1944 (ongeveer 60 km ten zuidwesten van Nagasaki) werd het schip getorpedeerd door de Amerikaanse onderzeeër de USS Tang en zonk in slechts in





# Indië

## Uit mijn dagboek van toen

### Deel 16

Nadat ook Nico erin geslaagd is een paar souvenir'tjes tegen een redelijke prijs te bemachtigen, wordt het tijd voor het volgende punt op ons programma: een bezoekje aan een batikatelier. We hebben al wel veel gebatikte kleding gezien, maar nog nooit de techniek van het batikken aanschouwd.

Kenners beweren dat de batiktechniek het hoogst ontwikkeld is op het eiland Java. Deze typisch Javaanse versieringstechniek, zoals het wel wordt

genoemd, is handwerk van de bovenste plank. Het zijn vooral de vrouwen die deze schitterende Javaanse kunst beoefenen. Het atelier ligt aan de rand van de stad. Als we daar aankomen, ontmoeten we de eigenaar van het bedrijfje. Een vriendelijke man die, zo te zien, erg trots is op zijn handel. Voor we naar binnen gaan, vertelt hij ons -onder het genot van een lekker drankje- wat we zoal te zien zullen krijgen. In woord en gebaar probeert hij ons duidelijk te maken dat in zijn atelier beslist geen machinale vervaardigings-

methoden worden toegepast. De bij hem toegepaste batiktechniek is zuiver handwerk en wordt bedreven door vrouwen die deze techniek volledig beheersen.

In het voorste gedeelte van het atelier zit een groepje vrouwen dicht bijeen, omringd door een stelling van bamboe waarover de te bewerken lappen stof hangen. Deze worden strak gespannen gehouden door een touw met een zwaar voorwerp eraan. De vrouwen zitten er heel ontspannen bij, het is alsof het hen geen enkele moeite kost dit zo zeer inspannende werk te verrichten. Zachtjes pratend met elkaar, laten ze zich niet door onze aanwezigheid afleiden. Op een vuurpot staat een pannetje met bijenwas. Volgens de eigenaar worden de op de stof getekende patronen gedeeltelijk met deze was bedekt en daarna ondergedompeld in een bepaalde kleurstof. Dat gebeurt enkele malen na elkaar, waarbij dan de was steeds weer op een andere plaats wordt aangebracht. Op deze manier is het mogelijk bijzonder ingewikkelde patronen en kleurschakeringen op de stof aan te brengen. Dit geschiedt met een speciaal daarvoor gemaakt koperen gietkannetje, waarin zich de vloeibare was bevindt. Het is een heel precies en secuur werkje dat door de vrouwen nauwkeurig en met volle overgave wordt uitgevoerd. In een speciale ruimte staan bakken met verschillende kleurstoffen opgesteld. Voor elk patroon een aparte kleurstof, waarin katoenen lappen worden gedompeld. De was die als bescherm laag van de andere kleuren op de stof is aangebracht, wordt er later in andere bakken weer uitgekookt. Deze zeer tijdrovende werkmethode kan soms wel een paar maanden in beslag nemen, vooral wanneer er ingewikkelde



Batik doeken





Op de pasar malam

patronen en kleurschakeringen zijn aangebracht.

In een andere ruimte van het atelier liggen schitterende met de hand beschilderde tweezijdig bewerkte batikdoeken uitgestald, de een nog kleurrijker en sierlijke bedrukt dan de ander. Een jonge vrouw -van duidelijk Javaanse afkomst- komt ons bevallig tegemoet en vraagt of wij iets willen kopen. Ze draagt een prachtige sarong met schitterende motieven en een kebaja -een soort jakje- van heel fijn kant. Om haar polsen heeft ze mooie bewerkte sieraden van filigrain zilverwerk.

Een knappe vrouw, die het haar in een enorme wrong op het hoofd draagt, hetgeen haar het uiterlijk geeft van een Oosterse prinses. Zonder op ons antwoord te wachten, spreidt zij een aantal gebatikte doeken uit op de schone tegelvloer en noemt van iedere lap de

daarbij behorende prijs. Geen van beiden reageren we op de aanbiedingen van de vrouw, want we hebben nagenoeg geen geld meer op zak. De souvenirs hebben te veel van ons budget opgeslokt. Voorlopig zal het ook nog wel even duren voor we weer voldoende hebben gespaard om iets te kunnen kopen. Een gulden zakgeld per dag is immers geen vetpot!

Ik voel me een beetje opgelaten tegenover deze vrouw en de eigenaar van het atelier omdat wij niets kunnen kopen. In mijn beste Maleis probeer ik de oorzaak daarvan uit te leggen. Ik beloof dat wij gauw nog eens terug zullen komen om iets te kopen van al het moois dat we gezien hebben. Met een glimlach op zijn gezicht knikt hij ons toe en doet alsof hij ons gelooft. Zijn ware gedachten laten zich slechts raden. Met een zekere schroom verlaten we het atelier

op weg naar ons laatste programmapunt: de bioscoop.

Ruim op tijd bereiken we de bioscoop. De film die er draait heet "Gentleman Jim". Om de tijd te overbruggen besluiten we nog even de pasar malam te bezoeken, die in de buurt wordt gehouden. Het is er bijzonder gezellig. Op de grote overdekte markt, met nauwe doorgangtjes tussen de verschillende stalletjes, zijn allerlei eetgelegenheden. Zo te zien worden er goede zaken gedaan. Vooral de sateh-stalletjes hebben over klandizie niet te klagen. Jongtjes proberen hun ijs en drank aan ons te slijten. Natuurlijk zonder resultaat. Als we ergens voor gewaarschuwd zijn, dan is het wel daarvoor. Voor je het weet lig je met dysenterie in het hospitaal, dat is zeker.

Henk van Vliet



# Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen
- ★ Met onderstaande contactpersonen kunt u uw wensen bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



**ECHOS Home 'de Schakel'** gastvrouw: Marieke Potappel  
Leuvenumseweg 58, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 552 830

**ECHOS Home 'de Landing'** gastheer: David Mammen  
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

**ECHOS Home 'de Vrijheid'** gastheer: Roel Willemsen  
Eindhovenesdijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 515

**ECHOS Home 'het Bakken'** gastheer: Han Mennink  
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

**ECHOS Home 'het Anker'** gastheer: Ad Muijlwijk  
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

**ECHOS Home 'de Eendracht'** gastheer: Enno Tuinema  
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

**ECHOS Home 'Baan Zulu'** gastheer: Aart Werkman  
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 060



[www.echos.nl](http://www.echos.nl)

## Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht  
Tel.: 0180-621298  
Info@hetrozenpakhuijs.nl  
Website: [www.hetrozenpakhuijs.nl](http://www.hetrozenpakhuijs.nl)

Openingstijden  
Maandag t/m zaterdag  
08:00-18:00 uur  
Vrijdag 08:00-20:00 uur



## In Memoriam

*Frits Henny Hupjé*



Frits werd geboren op 16 januari 1925 en is op 31 december 2017 vredig ingeslapen. De strijd tegen kanker bleek niet te winnen. De uitvaart vond plaats in Crematorium Moscowa in Arnhem op 4 januari 2018 waar Frits Dûrst Britt en ik hem de laatste eer hebben bewezen.

Frits groeide op in zijn geboortestad Arnhem. Als OVW'er diende hij in de periode 1947-1950 in Indië bij 1-2 Reg HvB, voornamelijk op Oost-Java.

In 1952 emigreerde hij met zijn kersverse echtgenote Corrie naar Australië waar hij de kost verdiende in de autobranche. In 1973 keerden zij, inmiddels 2 kinderen rijker, terug naar Nederland. Zij vestigden zich in Bemmelen waar hij tot aan zijn pensioen actief bleef in het autovak. Een zware klap was het overlijden van Corrie, maar na verloop van tijd vond hij nieuw geluk bij zijn tweede echtgenote Riet.

Frits was vanaf 2008 secretaris van VOMI Rivierenland/ Oost-Gelderland. Nadat deze lidvereniging in 2015 was opgegaan in VOMI De Veluwe, bleef hij tot kort voor zijn overlijden bestuurslid en contactpersoon. Wij zijn hem als VOMI erkentelijk voor al zijn verdiensten voor onze vereniging en haar leden.

Wij wensen echtgenote Riet, zoon Rob, dochter Debbie, de 5 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen sterkte met dit grote verlies.

*Voorzitter VOMI Nederland,  
Leen Noordzij*

## Herdenking Indië Monument Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert donderdag 6 september 2018 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen.

De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië Monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne).

Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken.

Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.





## In Memoriam

*Anna Mathilde van de Vis - Bloem*

*Anneke*



Anneke werd op 2 oktober 1935 geboren en zij overleed op 30 december 2017. Zij was een van de initiatiefneemsters van de oprichting in 1995 van de afdeling Zuid-Oost van de vereniging VOMI Drenthe/Groningen. Gedurende 10 jaar heeft zij binnen deze afdeling bestuursfuncties vervuld waaronder die van secretaresse. Daarnaast heeft zij zich in die periode ook als assistent van de sociaal commissaris met hart en ziel ingezet voor de veteranen en deze taak met een grote betrokkenheid vervuld.

Tijdens de jaarlijkse DAMETIN-bijeenkomsten in Dalen heeft zij met een nimmer aflatende inzet de VOMI-stand bemenst, op ludieke wijze de naamsbekendheid van de VOMI vergroot en daarmee ook veel nieuwe leden geworven.

Om gezondheidsredenen heeft zij in 2006 haar werkzaamheden moeten neerleggen. Voor al haar verdiensten werd Anneke op 8 januari 2007 dan ook benoemd tot Lid van Verdienste van VOMI Nederland.

Anneke, we blijven met veel waardering en respect aan je denken. Rust in vrede.

*Namens het bestuur van VOMI Nederland,  
Klaas Orsel*

## In Memoriam

*Jantinus Bastiaans*

Op 5 januari 2018 is ons oud-bestuurslid Jantinus Bastiaans overleden. Jantinus werd op 28 augustus 1948 als dienstplichtig soldaat uitgezonden naar Nederlands-Indië en was ingedeeld bij 6-1 RI / 403 BI (Noorderlicht Bataljon). Na terugkeer in 1950 heeft hij tot 1956 gediend bij de Gemeente Politie in Rotterdam en verkoos daarna een andere baan in de maatschappij. Sinds 1985 was hij lid van de VOMI en vervulde sedert 2003 verschillende functies in het bestuur van VOMI Drenthe / Groningen. Om gezondheidsredenen moest hij in 2016 zijn functie als bestuurslid neerleggen. Jantinus was een gerespecteerd bestuurder en heeft samen met zijn vrouw veel voor de VOMI betekend. Wij zullen hem blijvend met respect en waardering gedenken.

Dat hij moge rusten in vrede.

*Bestuur VOMI Drenthe / Groningen*



# 3e grote reünie geneeskundige veteranen Nederlands Indië 1946-1951

25 april 2018 in Ermelo

Iedereen die bij een Geneeskundige formatie gedient heeft, kan zich aanmelden. Naaste familie en/of begeleiders zijn van harte welkom. De reünie locatie is gelijkvloers en rolstoel toegankelijk. Parkeren kan in de omgeving. Wij bieden een aantrekkelijk programma en een uitstekende Indische maaltijd. Het programma sturen we na aanmelding aan u toe. Deze Reünie wordt georganiseerd door de Reüniecommissie van de Eerste Hulpverbandplaats, de Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten en met steun van het Regiment Geneeskundige Troepen.

Aanmelden via:  
[ned.indie@veteranen.nl](mailto:ned.indie@veteranen.nl) óf per  
telefoon: 0521-370092



## Krijgsmacht Veteranendagen 2018

Koninklijke Marine: donderdag 12 juli  
2018 te Den Helder

Koninklijke Landmacht: organiseert geen  
veteranendag

Koninklijke Luchtmacht: woensdag 12  
september 2018 in Eindhoven (vliegbasis)

Koninklijke Marechaussee: vrijdag 5  
oktober 2018 in Apeldoorn

## Landmachtdagen 2018

De Landmachtdagen  
vinden plaats van  
22 tot en met 26 mei 2018  
(locaties volgen).

## Marinedagen 2018 en 2019

In 2018 en 2019 zijn er GEEN  
Marinedagen.

De eerstvolgende Marinedagen  
zijn in 2020.

## Luchtmachtdagen 2018

In 2018 zijn er GEEN  
Luchtmachtdagen.

De eerstvolgende  
Luchtmachtdagen zijn  
in 2019.



# Wel en Wee van 42 AAT

## 42e Brigade Transportcompagnie in Nederland en Nederlands-Indië

### Deel 1

*Het hierna opgetekende verhaal is een verslag van belevenissen van een groep van 312 meest jonge mannen die tezamen onder de naam 42 AAT als dienstplichtige militairen in februari 1949 in opdracht van de Nederlandse regering naar het toenmalige Nederlands-Indië vertrok om daar met de al eerder aanwezige krijgsmacht-onderdelen rust, orde, recht en vrede te brengen in het rijksteel dat na een langdurige bezetting en de capitulatie van de Japanse strijdmacht in een onoverzichtelijke en roerige situatie verkeerde.*

We waren voor het overgrote deel niet ouder dan 19 of 20 jaar en behoorden merendeels tot de lichte 1948-II die in september 1948 in dienst was

geroepen. Van de officieren van de compagniesstaf en enkele beroepsonderofficieren lag de leeftijd wat hoger. De vaandrig pelotonscommandanten waren niet veel ouder of net zo oud als de gemiddelde dienstplichtige. We kwamen uit alle delen van het land. Tijdens de opleiding die aan ons vertrek naar Indië voorafging, waren wij nog verdeeld over verschillende kazernes waar ons de kennis voor onze toekomstige taak werd bijgebracht. Pas in januari 1949 kwamen we bij elkaar in de Generaal De Bonskazerne in Grave waar ieder zijn plaats in de compagnie kreeg toegewezen en we met elkaar konden kennismaken. Het begin van een paar jaar durende samenwerking. Nu, vele jaren later, kijken we nog eens terug naar die tijd

waarin we als jongens aan onze taak begonnen en waaruit we als mannen naar huis terugkeerden. Twee jaar waardoor we ons altijd verbonden zullen voelen, waaraan we met gemengde gevoelens terugdenken, waaruit we ook goede herinneringen en hechte vriendschappen hebben overgehouden, met daarbij toch ook wel wat trots voor wat we hebben gepresteerd met onze compagnie 42 AAT.

Een ieder heeft aan die tijd zijn eigen herinneringen. Drie vroegere collega's hebben het relaas van hun jaren als 42 AAT'er op papier gezet. Anderen hebben hun verhaal bewaard gevonden in de brieven die zij destijds naar huis stuurden en die daar zorgvuldig zijn bewaard. We hebben veel daarvan mogen inzien en er uit mogen overnemen



Generaal de Bons Kazerne, Grave



ter uitbreiding en aanvulling van onze eigen herinneringen. Maar volledig is ons verslag niet. Er zijn vast hier en daar nog wel -in gedachten of op papier- wettenswaardigheden waarvan we geen weet hebben, maar die de moeite waard zijn om nog aan de 42 AAT geschiedenis toe te voegen. Leg ze vast in een eigen verhaal, zodat ze niet verloren gaan. Dan kunnen ook anderen, nu en later, kennis nemen van onze roemruchte jaren als 42 AAT'ers.

#### **Wat vooraf ging**

Toen wij in 1948 voor de eerste keer ons uniform aantrokken, verkeerde Nederland in een periode van herstel en opbouw om de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog te boven te komen. Acht jaar eerder -op 10 mei 1940- was Duitsland ons land binnengevallen waarna een vijf jaar durende bezetting had gezorgd voor chaos, verwoesting en armoede. In het Verre Oosten was intussen het Koninkrijksdeel Nederlands-Indië bezet door de strijdkrachten van Japan. Het einde van de oorlog in Europa kwam op 5 mei 1945; de capitulatie van het Japanse leger volgde drie maanden later, op 15 augustus 1945. Terwijl de wederopbouw van Nederland grote inspanning vergde, moest ook het gezag over Nederlands-Indië worden hersteld. Daarvoor was een omvangrijke krijgsmacht nodig waarover Nederland niet beschikte. Wel was al voor de beëindiging van de Duitse bezetting in Engeland, uit daarheen uitgeweken Nederlanders en later ook in al bevrijd gebied uit vrijwilligers die zich hadden aangemeld, begonnen met de opbouw van een nieuwe Nederlandse krijgsmacht. Deze strijdkrachten waren aanvankelijk bedoeld voor ondersteunende taken bij de geallieerde legers, maar na de capitulatie van Duitsland, waarmee de oorlog in Europa ten einde kwam, werd de voornaamste opdracht het weer onder Nederlands gezag brengen van Nederlands-Indië en het bevrijden van de daar in interneringskampen opgesloten landgenoten. Ter versterking van

het leger werden vrijwilligers geworven en op grond van de dienstplichtwet duizenden jonge mannen opgeroepen, ingelijfd, opgeleid en uitgezonden om in Indië het gezag en daarmee orde en rust te brengen. Na eerdere lichtingen kwamen in 1947 ook degenen die in 1928 waren geboren in aanmerking om door middel van een keuring op hun geschiktheid voor de militaire dienst te worden onderzocht. Zij vormden een jaar later de lichtingen 1948-I en 1948-II en daartoe behoorde ook het overgrote deel van het personeel van het begin 1949 gevormde 42e Brigade Transportcompagnie, die als 42 AAT de geschiedenis zou ingaan.

Het zal de meesten wel vergaan zijn als mijzelf.

De keuring -voor mij in mijn woonplaats 's-Gravenhage- bestond behalve uit een lichamelijk onderzoek, uit het invullen van een vragenlijst en enige tests waarmee door middel van al dan niet gelijk gevormde vlakjes en inktvlekken werd vastgesteld of en zo ja welke vaardigheden je bezat. Tenslotte nog een gesprek met de 'selectieofficier' waarin onder meer gevraagd werd naar je opleiding, je beroep en je voorkeur voor een of meer bepaalde onderdelen van de krijgsmacht en of je bereid was een opleiding voor een of andere rang te volgen. Daarna ging je naar huis in het ongewisse wanneer en waar je moest opkomen.

## **WEL EN WEE VAN 42 A A T**



**De 42<sup>e</sup> Brigade Transportcompagnie  
in Nederland en Nederlands-Indië**

**SOBAT**



### Burger wordt militair Onverwachte indeling

Enige tijd na de keuring op 2 juli 1947 kreeg ik van een kennis, die bij het Ministerie van Oorlog werkte, te horen wat de uitslag van de keuring was. Hij stuurde mij een formuliertje waaruit ik ondermeer opmaakte dat ik terecht zou komen bij de Technische Troepen. Het zou –naar later bleek- iets anders worden. Begin 1948 liet het Ministerie van Oorlog weer van zich horen. Ditmaal met een oproep om me

op 4 maart 1948 te melden in kampement Teuge waar ik was ingedeeld bij het Korps Verplegingstroepen. Een enkele reis vrij vervoer was bijgevoegd. Ik diende gebruik te maken van de eerste reisgelegenheid na 07.00 uur. Verder werd aangeraden toiletgerei en een lunchpakket mee te nemen.

Verplegingstroepen! Wat een verrassing. Dat was wel wat anders dan de Technische Troepen waarbij ik meende terecht te zullen komen. Moest ik zieken

of gewonden gaan verplegen? Een opleiding of ambitie in die richting had ik nooit gehad en ook bij de keuring niet genoemd. Maar mijn kennis bij 'Oorlog' kon mij uitleggen dat zulks niet in de bedoeling lag en het iets heel anders betekende. Aan- en afvoer en bevoorrading en dergelijke zaken. Dat klonk heel wat aantrekkelijker. Over een paar maanden zou ik wel merken wat er ging gebeuren.

H. v.d. B.



**Seniorenhulp Nederland**  
Meer dan alleen verhuizen...

**BEL: 010 - 8882215**

**Seniorenverhuizing**  
Volledig verzorgd!

**Woningontruiming**  
Huur- en koopwoning

**Schilderen kluswerk**  
Stofferen en behangen

**Spoedoplevering**  
Binnen 7 dagen leeg

de beste in  
**VERHUIZEN EN ONTRUIMEN**  
Seniorenhulp Nederland

[www.seniorenhulp.com](http://www.seniorenhulp.com)





## Verenigingsnieuws

### Drenthe/ Groningen

Secr. Frans van Dreumel  
Oude Hof 16  
8435 XR Donkerbroek  
Tel. 0516-491953  
E-mail:  
f.j.vandreumel@outlook.com

#### Activiteiten 2018

De Provinciale Drentse Veteranendag 2018 wordt gehouden op zaterdag 14 april in 'De Bonte Wever' in Assen. Gastspreker deze dag is generaal bd P.J.M. van Uhm, ambassadeur van de Stichting Hulphond Nederland en voormalig Commandant der Strijdkrachten. Drentse veteranen krijgen van hun gemeente een uitnodiging voor deze dag.

**Woensdag 9 mei** is er een gezellige middag in 'De Aanleg' in Deurze. Aanvang 13.30 uur, ter afsluiting is er een verloting.

**Woensdag 19 september** is onze Veteranendag in de Johan Willem Frisokazerne in Assen. Ontvangst vanaf 10.00 uur.

**Woensdag 14 november** wordt in 'De Aanleg' in Deurze onze familiedag gehouden met een broodmaaltijd. Vanaf 10.00 uur bent u welkom, de dag wordt afgesloten met een verloting.

#### Heeft u de contributie 2018 al betaald?

Mocht u nog vragen hebben, bel dan met uw secretaris Frans van

Dreumel, tel. 0516-491953 of 06-43431264.

### Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,  
8939 CM Leeuwarden  
Tel. 058-2800048  
E-mail:  
henk.moorlag@hotmail.com  
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Op 6 april 1988 is de vereniging VOMI Friesland opgericht. In 2018 bestaat de vereniging VOMI Friesland dus **30 jaar**. Dit lustrum vieren we op vrijdag 6 april 2018 in "t Haske" te Joure in combinatie met onze Algemene Ledenvergadering. Ik kan u verklappen dat het heel erg gezellig gaat worden met als slot een ODE aan onze Indieveteranen door een zoon en kleindochter van ons onlangs overleden lid de heer J. Broersma. Daarvoor treden 4 mensen van de cabaretgroep '4 x Z' uit Sint Nicolaasga voor ons op. We sluiten deze dag af met een viergangendiner.

Mocht u zich nog niet hebben opgegeven en u zou er toch nog graag bij willen zijn, dan kunt u zich nog bij mij telefonisch opgeven (telefoonnummer zie hierboven). U mag ook nog een introduc e meenemen.

**Verder kunt u noteren:**  
28 augustus 2018: Bootreisl.

29 augustus 2018: Jaarlijkse herdenking in het Rengerspark te Leeuwarden.

9 oktober 2018: Slotbijeenkomst op Vliegbasis Leeuwarden.

### Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler  
De Drentsehof 25 b  
2951 VZ Alblasserdam  
Tel. 078-6913515  
E-mail:  
Veteranen26706@ziggo.nl  
Soc. Comm. I:  
Tel. 078-6195902  
Soc. Comm. II:  
Tel. 010-4340970

#### Algemene Ledenvergadering 2018

Deze zal plaatsvinden op woensdag 18 april 2018, Zorgcentrum Waardeburgh (zaal 'Waardin'), De Alblashof 1-B, 2951 XR Alblasserdam. Het bestuur ontvangt u graag vanaf 10.30 uur, de vergadering begint om 11.00 uur. In de pauze serveren wij een kopje soep met een broodje. De agenda en de overige vergaderstukken worden u op verzoek toegezonden. U kunt deze stukken opvragen bij de secretaris. U komt toch ook?

#### Indi  Monument Den Haag

Op 4 mei 2018 zal er door het bestuur weer een korte herdenking worden georganiseerd bij het Indi  Monument aan de Ver-Hu llweg / Prof. Teldersweg te Den Haag. Aanvang herdenking is 11.00 uur.

#### Contactmiddagen 2018

Donderdag 24 mei a.s. in gebouw Wijkcentrum Noord, Winston Churchillaan 227, 3202 GN Spijkenisse.

Donderdag 13 september a.s. in gebouw Diakonia, Kolfweg 1, 3255 BK Oude Tonge.

Donderdag 8 november a.s. in gebouw "De Parel" (voormalig Hervormd Centrum), Talmaweg 9, 3371 VG Hardinxveld-Giessendam.

Inloop steeds vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Ook



de leden van de Bond van Wapenbroeders zijn altijd van harte welkom.

### Reünie 2018

Het bestuur van VOMI Zuid-Holland nodigt haar leden (eventueel met partner/begeleider) uit voor de jaarlijkse reünie op donderdag 20 september 2018 in de Van Ghentkazerne (Johan de Wittzaal) te Rotterdam. Nadere informatie volgt, maar noteer deze datum alvast in uw agenda.

### Indië-herdenking Puffershoek

Op vrijdag 21 september 2018 zal de jaarlijkse Indië-herdenking bij het monument op begraafplaats "De Essenhof" te Puffershoek plaatsvinden. Aanvang herdenking is 13.30 uur.

## Zeeland

Secr. M.J. Boogaard  
Van Raaltestraat 97  
4384 GD Vlissingen  
Tel. 0118-418641  
E-mail: papua@zeelandnet.nl

### Veteranenbivak

Op vrijdag 19 januari jl. heeft drs. Bas van den Tillaar, burgemeester van Vlissingen, een bezoek gebracht aan ons Veteranenbivak in Vlissingen. Het was een leuke middag waarbij de burgemeester met veel belangstelling naar diverse verhalen van de veteranen heeft geluisterd. Door Indiëveteraan A. Burger werden de door hem geschreven boekjes 'Herinneringen aan mijn jeugd tijdens WO II' en 'Mijn dienstplicht in Nederlands-Indië' inclusief 'Terugreis in 1980' aan de burgemeester overhandigd.



In het midden links de burgemeester



Veteranenbivak

### Herdenking Roermond 2018

Op zaterdag 1 september 2018 vertrekt weer een bus vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar de Nationale Indië Herdenking in Roermond. Zij die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich telefonisch opgeven bij de secretaris van VOMI Zeeland. De bijdrage voor koffie en het diner in de avond bij La Place te Bergen op Zoom bedraagt € 25,00 per persoon. Ik verzoek een ieder die met de bus meereist, om geen vrijvervoer aan te vragen. Na aanmelding ontvangt u het programma voor deze dag (geef s.v.p. uw e-mailadres op). Bankrekeningnummer VOMI Zeeland: NL20 INGB 0000 5298 62.

### Contributie 2018

57 personen hebben hun contributie nog niet voldaan. Niet tijdige betaling heeft uitschrijving als lid tot gevolg en u ontvangt dan ook geen "SOBAT" meer.

## Binnenland

Secr. K.J. Orsel  
Van Hobokenhaven 63  
2993 JH Barendrecht  
Tel. 0180-611612  
E-mail: klaasorset@live.nl  
Soc. Comm. Tel. 0341-254231  
E-mail:  
ppg.gommers@kpnmail.nl

Contactpersonen voor de regio Overijssel zijn de heren J. Oldenbeuving (0572-358947) en A.W. Scholten (038-4216205).

Contactpersonen voor de regio Utrecht / 't Gooi zijn de heren

A. Mouwen (030-6951179) en R.L. Dorrestijn (06-45652874).

Contactpersonen voor de regio Noord-Brabant Oost zijn de heren

F. Heldendaal (040-2025055) en H. Withoos (040-2534660).

Contactpersonen voor de regio Noord-Brabant West zijn de heren

A. Roodenburg (0165-323490) en P.N. Welten (0165-312816).

Contactpersoon voor de regio De Veluwe is de heer F.T. Dürst Britt (0578-691646).

### Algemeen

Er bestaat onduidelijkheid over het melden van mutaties. Alle mutaties (zoals overlijden, adreswijziging, opzegging lidmaatschap etc.) dienen te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur van VOMI Binnenland de heer J. Krikke (tel. 0592-357140 of 06-10678783 danwel e-mail: jaapvanale@veteranen.nl).

Alle regio's van VOMI Binnenland beschikken over eigen contactpersonen (zie hierboven onder de kop 'Binnenland'). Deze contactpersonen vormen de Ledenraad van VOMI Binnenland.

### Van de penningmeester

Diegenen die de contributie 2018 (ad € 15,00) nog niet hebben voldaan, worden verzocht dit vóór 1 mei 2018 te doen op bankrekeningnummer NL88 ABNA 0474 0840 51 ten name van VOMI Binnenland onder vermelding van: Contributie 2018. Niet tijdige betaling heeft uitschrijving als lid tot gevolg en u ontvangt dan ook geen "SOBAT" meer.

### Regio Utrecht / 't Gooi

Het is de bedoeling dat ook in 2018 een reünie voor de leden uit deze regio zal worden gehouden en wel op 24 oktober a.s. Echter, de reünie zal alleen worden gehouden indien er



tenminste 20 deelnemers zijn. Zie ook pagina 9 van deze "SOBAT".

#### **Regio Overijssel**

Op 26 april a.s. zal er weer een reünie worden gehouden voor de leden uit deze regio.

De locatie is traditiegetrouw restaurant "De Viersprong", Burg, Backxlaan 2, 7711 AG Nieuwleusen. Ontvangst vanaf 11.00 uur met om 13.00 uur een lunch. De eigen bijdrage is vastgesteld op € 20,00 per persoon, te voldoen vóór 19 april a.s. op rekeningnummer NL88 ABNA 0474 0840 51 ten name van VOMI Binnenland onder vermelding van: Reünie regio Overijssel. Wij hopen u op 26 april te mogen begroeten.

#### **Regio Noord-Brabant Oost**

Op dinsdag 15 mei 2018 zal de Regio Noord-Brabant Oost een reünie houden op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne, Eindhovenesdijk 48, 5688 GN Oirschot. U kunt zich vanaf heden aanmelden bij Harry Withoos (harryent@veteranen.nl) door betaling van € 10,00 p.p. op bankrekeningnummer: NL88 ABNA 0474 0840 51 ten name van VOMI Binnenland onder vermelding van: Reünie Oirschot 2018, uw veteranenpasnummer en telefoonnummer. Sluitingsdatum aanmelding is 23 april 2018.

#### **Regio Noord-Brabant West**

Op woensdag 31 januari jl. hebben de secretaris en de penningmeester van VOMI Binnenland de eerste bijeenkomst van dit jaar van deze nieuwe regio bijgewoond. De aanwezige bestuursleden (Piet Welten en Arie Roodenburg) werden namens het bestuur van VOMI Nederland bedankt

voor hun jarenlange inzet voor de voormalige vereniging VOMI Noord-Brabant West. Uiteraard golden deze woorden ook voor de overige reeds afgetreden bestuursleden (Willem van Kempen en Loek Jobse). Deze dank ging vergezeld van een stoffelijke blijf van waardering in de vorm van een fles VOMI Kruidenbitter, met het verzoek deze fles ook aan de afwezige ex-bestuursleden te doen toekomen. Er waren ongeveer 60 leden bij deze bijeenkomst aanwezig.

Bijeenkomst woensdag 9 mei 2018, Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal, Aanvang 13.30 uur.

Zomerbijeenkomst vrijdag 8 juni 2018, Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal. Ontvangst vanaf 10.00 uur, vanaf 11.00 uur muziek, hapjes en de gebruikelijke loterij. Vanaf 14.00 uur gezamenlijke maaltijd met een drankje.

Kosten bedragen € 5,00 per persoon.

De betaling voor deelname aan deze bijeenkomst dient te geschieden op bankrekeningnummer: NL88 ABNA 0474 0840 51 ten name van VOMI Binnenland, onder vermelding van: Zomer 2018 regio Noord-Brabant West. U kunt zich aanmelden vóór 31 mei a.s. bij Arie Roodenburg, Acer Flamingolaan 10, 4731 XC Oudenbosch (tel. 0165-525490), of per e-mail: roodenbu@hotmail.com

#### **Regio De Veluwe**

Er wordt nog naarstig gezocht naar een tweede contactpersoon naast de heer F.T. Dürst Britt.

Bijeenkomst 11 april 2018 in de Kumpulan op het Landgoed Bronbeek te Arnhem.

Bijeenkomst 16 november 2018 in de Officierscantine op het Artillerie Schietkamp (ASK) Oldebroek.

## Limburg

Secr. M.E.H. Dols  
Heerlenerweg 47  
6132 CL Sittard  
Tel. 046-4522739  
Mobiel: 06-10660039  
E-mail: marlie.dols@home.nl  
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

Een laatste oproep om deel te nemen aan de Jaarvergadering op 10 april 2018 in het Gemeenschapshuis te Kessel-Eik (aanvang 14.00 uur). Tot 3 april kan men zich hiervoor nog telefonisch aanmelden. In de avonden (na 19.00 uur) ben ik bereikbaar.

Tijdens deze vergadering komen de laatste nieuwtjes aan de orde, maar natuurlijk ook de financiën, het verslag van de kascontrolecommissie etc. De traditionele tombola vindt weer plaats en ter afsluiting het befaamde etentje. U kunt zich deze middag opgeven voor de Reünie van 22 juni a.s. die eveneens te Kessel-Eik zal worden gehouden.

De contributie 2018 dient uiterlijk 1 mei a.s. te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer: NL16 INGB 0006 7297 86 L.n.v. VOMI Limburg.

## Nieuwe Leden

### **Naam**

Muis, A  
Oosten, van J.  
Walgaard, C.J.

### **Woonplaats**

Roden  
Almere  
Dordrecht

### **Onderdeel**

NNG  
1-4 RI / 1-15 RI  
7 LLUA



# In Memoriam

*Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluuat aan:*

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Appeldoorn,	T.T.H.	Roosendaal	4-3 RI
Bakker,	P.	Vlaardingen	GRG MP
Beeke,	W.	Vlaardingen	2-14 RI
Bosman,	R.B.	Heiloo	KLu
Bourgraaf, de	J.F.	Oostburg	4 LVT
Bijlsma,	R.	Akkrum	426 BI
Broek, van den	H.	Ermelo	3-9 RI
Broekhuizen,	J.M.	Werkhoven	
Brouwers,	M.P.J.	Oudenbosch	4-11 RI
Cats,	B.C.	Bussum	KL
Claasz Coockson,	A.J.	Harlingen	NNG
Creemers,	W.	Montfort	2-10 / 2-15 RI
Dijke,	A.	Nieuw-Beijerland	KL
Dijsselblom,	A.M.G.	Deurne	IBW
Fasseur,	D.J.	Leiden	AHK
Flkweert,	M.A.	Breskens	4-3 RI
Gemert, van	F.	Eindhoven	6-6 RI
Groot - Gorter, de Mevr.	M.	Wouterswoude	
Heemskerk,	H.C.	Voorhout	5 GRG
Heljman,	J.A.	Ridderkerk	KM NNG
Hilbink,	G.	Hoogeveen	5-9 RI
Klein - Peters, Mevr.	B.	Dedemsvaart	
Kriboo,	C.J.	Ridderkerk	
Landman,	G.J.	Kapelle	KLu
Liefers,	C.J.	Brampton, ON, Canada	
Mel, van der	D.F. Drs.	Vorden	"7 December" Divisie
Meij,	H.G.	Gorinchem	1-I RATA
Mieras,	J.	Beaverton, ON, Canada	
Moerkerken,	A.	Ridderkerk	3-8 RI
Ommen, van	F.E.	Broek op Langedijk	2-2 Regiment HvB
Overkleeft,	G.	's-Gravenzande	KL
Ploegstra - Brink ten, Mevr.	H.	Oudemirdum	
Sillen,	T.T.H.	Swalmen	41 ZMC
Velden, van der	M.H.	Alphen aan den Rijn	KM NNG
Ven, van de	J.G.J.M.	Kaatsheuvel	KL
Wassenaar,	J.M.	Tzummarum	4-4 RI
Wouwe, van	J.	Nunspeet	WO II Veteraan

*Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.*



## SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris Sociale Commissie  
Budgethouder Fonds Sociale Zorg (FSZ)  
Theo H.A. Rump  
Albatrosstraat 14  
2352 EG Leiderdorp  
Tel. 071-5416936  
E-mail: Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten  
Ger de Jong  
Rozenlaan 41  
2985 AS Heerjansdam  
Tel. 078-6771902



### SOCIAAL COMMISSARISSEN

#### Drenthe-Groningen

Frans van Dreumel  
Oude Hof 16  
8435 XR Donkerbroek  
tel. 0516-49 19 53  
f.vandreumel@outlook.com

#### Friesland

Hans N. Blom  
Tjalka v.d. Walstraat 24T  
8723 CA Koudum  
tel. 0514-52 21 07

#### Limburg

H.A.M. van Haeff  
Past. Stassenstraat 44  
5921 CV Venlo  
tel. 077-3822592  
hermanvanhaeff@online.nl

#### VOMI Binnenland

Paul P.G. Gommers  
Alb. Neuhuyslaan 23  
8072 HJ Nunspeet  
tel. 0341-254231  
ppg.gommers@kpnmail.nl

#### Regio Noord-Brabant West

De heer P.N. Welten  
tel. 0165-312816

#### Zuid-Holland

W.A.J.K. (William) Roza  
Heemraadstraat 9  
3131 VG Vlaardingen  
tel. 010-4340970  
w.roza3@kpnplanet.nl

#### Noord-Holland

Nico Baan  
Molenwerfslaan 56  
2103 TE Heemstede  
tel. 023-5283997  
nbaan@kpnmail.nl

#### Zeeland

Marcel J. Boogaard  
Van Raallestraat 97  
4384 GD Vlissingen  
tel. 0118-418641  
papua@zeelandnet.nl

#### Regio Overijssel

De heer J. Oldenbouwing  
tel. 0572-358947

#### Regio De Veluwe

De heer F.T. Dürst Brit  
tel. 0578-691646

#### Mevr. D.P. (Ineke)

van Genderen  
Vlaamsestraat 11  
3332 EM Zwijndrecht  
tel. 078-6195902  
igen@online.nl

#### Regio Utrecht't Gooi

De heer A. Mouten  
tel. 030-6951179

#### Regio Noord-Brabant Oost

De heer F. Heidendaal  
tel. 06-49229197

### FONDS SOCIALE ZORG

Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

#### Postzegels

J. Hoewelaken  
Weerdestein 175  
6714 CN Ede  
Tel. 0318-614557

#### VOMI (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul P.G. Gommers  
Alb. Neuhuyslaan 23  
8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231

E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen- of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: J. Hoewelaken, Weerdestein 175, 6714 CN Ede. Tel. 0318-614557.

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg VOMI - Nederland.



## SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg

Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	OVV draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
VOMI kruidenbitter	€ 10,00		
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

**Theo Rump, Albatrosstraat 14, 2352 EG Leiderdorp, tel 071-5416936.**

Via @mail: [theorump@gmail.com](mailto:theorump@gmail.com)

**Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp**

Postzegels, gebruikt of ongebruikt, binnen of buitenland, alsmede telefoonkaarten en sigarenbandjes, bewaar ze en stuur ze naar: **J. Hoewelaken, Weerdestein 175, 6714 CN EDE, tel 0318 - 614557.**

De opbrengst komt volledig ten goede van het Fonds Sociale Zorg van VOMI Nederland