

SOBAT

DE WERELD



VOMI



vfonds investeert in VREDE



Monuta Veteranenuitvaart

Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening

Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

Uitvaartwensen vastleggen

Het is belangrijk dat uw nabestaanden later weten welke keuzes zij moeten maken voor uw uitvaart. Daarom kunt u bij Monuta gratis uw wensen vastleggen in het Monuta Uitvaartwensenformulier. Speciaal voor wensen die met uw veteranenstatus te maken hebben, heeft Monuta een bijlage ontwikkeld waar u tot in detail uw wensen kunt noteren. Wilt u uw wensen vastleggen? Neemt u dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

Monuta Team Bijzondere Uitvaarten

24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77

VETERANEN
INGEZET
IN DIENST
VAN DE VREDE



Monuta 
De steun bij ieder afscheid.

Jaarlijks worden begin september in opdracht van het bestuur van VOMI Nederland kransen gelegd op de 7 Erevelden in Indonesië



Ereveld Menteng Pulo



Ereveld Pandu



Ereveld Ancol



Ereveld Candi



Ereveld Kalibanteng



Ereveld Kembang Kuning



Ereveld Leuwigajah

SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.

Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter
L. Noordzij
P. de Hoogstraat 6
6181 DH Elsloo
Tel. 046-4360607
E-mail:
linoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris**
K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
klaasorsel@live.nl

1e Penningmeester
A. Lujendijk
Voordijk 475
2993 DE Barendrecht
Tel. 0180-618425
E-mail:
fam.lujendijk@gmx.net
Banknummer
NL49 RABO 0180 4201 45
of
NL92 INGB 0004 2393 98
i.n.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e Penningmeester
P. Bergman, Smectjeshof-
straat 11, 6005 SC Weert
Tel. 0495-564641/
06-12202692. E-mail:
pbergman@06online.nl

**Voorzitter/secretaris
Sociale Commissie
Budgethouder
Fonds Sociale Zorg**
Th.H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leidenorp
Tel. 071-5416936
E-mail:
Theorump@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland
A.M. Mol
De Wiezeboom 9
6532 JT Steenwijk
Tel. 0521-512095
E-mail:
a.m.mol@ziggo.nl

Eredleden
K. Grit, J.N. Blom
O. de Jong
F.J.F. Smoorenburg
G.C. Meuwse
L. Noordzij

Leden van Verdienste

T.J.J. Gaastra; J. Oldenbeuving; F.N. Wollen;
J. v.d. Ham; H.H.M. Mengler;
F.W. Kuyvenhoven; A.W. Scholten; J. Feiké;
G.M. Nattekaas-Deierman; P.J. Nattekaas;
K.J. Orsel; W.A.J.K. Roza; J. Boevelaken;
Th.H.A. Rump; A.M. Mol; A. Lujendijk

Doelstellingen Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI-NL)

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden,
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of tengevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopmans, Brigade-generaal der Jagers bd

Leden J.H. de Nijm, Luitenant-generaal der Infanterie bd
Prof. dr. R.A.C. Boksbbergen, Emeritus hoogleraar

Ledenadministratie

G.M. Nattekaas-Deierman
Amstelpad 17
3181 EA Rozenburg
e-mail: vomicla@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERENIGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen. De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur E. Paick
De Songerd 94
5545 JW Oss
Mobiel: 06-54974083
E-mail: efoss@xs4all.nl
Fotobewerking/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaat: Wageningen 2018 met het Bevrijdingsvuur op het 5 Mei Plein voor Hotel De Wereld

Druksel Zetsman, Zierle

Sluitingsdatum inzenden kopij:
Nummer 179 15-06-2018

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Van de Voorzitter

In het voorjaar bloeit niet alleen de natuur op. Alleen al vanwege de statutair voorgeschreven Algemene Ledenvergadering (ALV) worden lidverenigingen in deze periode nog actiever. Een mooie gelegenheid om als bestuur van VOMI NL daarbij onze belangstelling te tonen. Zo was ik samen met vicevoorzitter Klaas Orsel bij de ALV van VOMI Zeeland in Goes op 21 maart aanwezig. De opkomst was verrassend hoog en de sfeer buitengewoon plezierig. Voorzitter Smoorenburg werkte voortvarend het formele deel af waardoor er voldoende tijd was voor een gezellig samenzijn, onderbroken door een rijkelijk koud en warm buffet. Dank voor de geboden gastvrijheid!

Graag was ik bij de ALV van VOMI Friesland in Joure op 6 april aanwezig geweest, ook al om het lid Fokke Dijkstra in het zonnetje te zetten voor zijn strijd tegen de *framing* van 3-9 RI vanwege de betrokkenheid bij de massamoord in Rawagede (thans Bolongsari geheten) in 1947. Historicus dr. Remy Limpach, die voor zijn promotie jarenlang intensief onderzoek heeft gedaan naar excessen in Indië, heeft echter geen bewijs kunnen vinden voor het door collegae historici, journalisten en een enkele advocaat steevast genoemde aantal van 431 slachtoffers. Vicevoorzitter Orsel heeft deze ALV bezocht en de verraste heer Dijkstra een materiële blijk van waardering overhandigd.

Zelf was ik op 6 april aanwezig in Utrecht bij de opening van het nieuwe onderkomen van het vfonds. Bij die gelegenheid werd afscheid genomen van Lid van de Raad van Bestuur Igen KLu b.d. Cees de Veer. Wij hebben als VOMI NL veel te danken aan het vfonds en zeker ook aan de heer De Veer. Zonder subsidie zou het functioneren van VOMI NL eenvoudigweg onmogelijk zijn, daarom dank voor alle ondersteuning!

In 't Harde was ik op 18 april aanwezig bij de eerste dag van de reünie van Nieuw-Guineagangers van onze zustervereniging VNNGM. Een volle zaal gaf aan dat deze veteranen van midden zeventig nog energie genoeg hebben.

Op dezelfde dag werd bij het Indië monument naast de Kapel van Genooy in Venlo een aangepaste plaquette met namen van slachtoffers onthuld. Eerder was geconstateerd dat de bestaande plaquette enkele onvolkomenheden bevatte. Het is prijzenswaardig dat de gemeente geld beschikbaar heeft gesteld voor een nieuwe plaquette. Ere wie ere toekomt, dat geldt zowel voor de slachtoffers als voor dit initiatief van de Gemeente Venlo, met bijzondere dank aan mevr. Stiene-Arends en de heer Lamers.

Op 26 april, bij de jaarlijkse "lintjesregen", had het Z.M. de Koning behaagd om ons

bestuurslid Theo Rump te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn vele en jarenlange verdiensten voor VOMI, Vafamil en het Dekenaat Leiden. Ik was aanwezig bij de uitreiking door Minister van Defensie Bijleveld in het Nationaal Militair Museum en kan u melden dat hij er zeer verguld mee is. Het is niet alleen een schouderklop voor geleverde prestaties maar ook een duw in de rug om daarmee door te gaan! Theo, namens alle lezers nogmaals proficiat.

Of het schitterende weer er debet aan is, weet ik niet maar zowel de herdenking in Loenen (4 mei) als het bevrijdingsdefilé in Wageningen (5 mei) waren zeer druk bezocht. In Loenen was door de OGS voor een iets andere opzet van herdenken gekozen en n.m.m. was dit nog aansprekender en indrukwekkender dan voorheen.

In Wageningen werden de ca. 1600 defilerende veteranen (w.o. 50 veteranen uit WO-II) en 500 muzikanten toegejuicht door het massaal aanwezige publiek. De welverdiende ovatie deed hen zichtbaar goed! Desgewenst zal ik volgend jaar weer met groot respect voor hen als paradedecommandant optreden.

*Uw voorzitter,
Leen Noordzij*



Koninklijke Onderscheiding

Ter gelegenheid van Koningsdag heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander ons bestuurslid Theo Rump de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau verleend. De onderscheiding werd hem op 26 april 2018 uitgereikt in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg door de Minister van Defensie, mev. drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten. Theo Rump ontving de onderscheiding op grond van de

totaliteit van zijn verdiensten met betrekking tot Defensie en andere terreinen, waaronder zijn verschillende vrijwillige activiteiten als bestuurslid van VOMI Nederland, hoofdredacteur van het verenigingsblad 'SOBAT', voorzitter Sociale Commissie VOMI Nederland en voorzitter van VOMI Zuid-Holland. Voorts voor zijn inzet gedurende ruim 20 jaar voor de Rooms Katholieke Kerk in de Leidse regio.



1 Ere lid en 2 Leden van Verdienste

VOMI Nederland is sedert de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 16 mei jl. 1 Ere lid en 2 Leden van Verdienste rijker.

Voorzitter VOMI Nederland (Leen Noordzij) maakte deze dag de benoeming bekend van 2 nieuwe **Leden van Verdienste** t.w. de heren Jos Mol en Adrie Luffendijk, beiden bestuurslid van VOMI Nederland.

De heer Jos Mol werd gewaardeerd voor zijn rol als PR-man, redacteur/fotograaf van redactiecommissie "SOBAT" en zijn inzet en betrokkenheid als voor-

zitter van de lidvereniging VOMI Binnenland.

De heer Adrie Luffendijk werd gewaardeerd voor de nauwgezette kostenbewaking en de punctuele wijze waarop hij als penningmeester het bestuur steeds op de hoogte heeft gehouden van de financiële positie van de vereniging.

Voorzitter VOMI Nederland overhandigde hen de bijbehorende oorkonde, de draagspeld en de plastique.

Hierna mocht de vicevoorzitter van VOMI Nederland (Klaas

Orsel) de benoeming tot **Ere lid** bekend maken van de voorzitter (Leen Noordzij) wegens zijn immer stimulerende en bezielende wijze van leidinggeven, zijn grote inzet, betrokkenheid en collegialiteit als voorzitter van de vereniging VOMI Nederland. Ook deze benoeming ging gepaard met de overhandiging van de bijbehorende oorkonde, de draagspeld en de plastique.



Lid van Verdienste Jos Mol



Lid van Verdienste Adrie Luffendijk



Ere lid Leen Noordzij

Wageningen 2018

De erkenning en waardering van onze geallieerde bevrijders vormen de kern van de herdenking en viering op 5 mei in Wageningen, Stad der Bevrijding. Hieronder vallen de Herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk, de Nationale Herdenking van de Capitulaties van de Duitse en Japanse strijdkrachten in 1945 en het Bevrijdingsdefilé.

Het Bevrijdingsdefilé is een respectvol en feestelijk eerbetoon

aan onze internationale bevrijders en hun erfopvolgers, nationale en internationale veteranen uit latere oorlogen, conflicten en missies, en Nederlandse militairen van de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee die zich op dit moment nog steeds inzetten voor onze vrijheid.

In het Bevrijdingsdefilé worden ze begeleid door vele binnen- en buitenlandse muziekkorpsen.





SOBAT

Wel en Wee van 42 AAT

42e Brigade Transportcompagnie in Nederland en Nederlands-Indië

Deel 2

In dienst

Op de bewuste 4 maart 1948 -ik was 19 jaar- vertrok ik 's-morgens vroeg van huis, nagewuifd door een bedroefde moeder en een heimelijk wat trotse vader, naar het toenmalige Station Staatsspoor. De oproep op zak en in mijn bagage een zorgzaam klaargemaakt pakketje brood, wat versnaperingen, toiletartikelen, nachtkledij en wat reser-

vekleiding. Het vrijvervoerbewijs bleek te voldoen en op het station werd verwezen naar de gereedstaande 'militaire trein', waarvan de stoomlocomotief hijgend en puffend kracht verzamelde voor de rit. Op het perron heel wat jongelieden die ik duidelijk als lotgenoten kon herkennen en waarschijnlijk dezelfde bestemming als ik hadden. Onder hen ook iemand die ik on-

derweg in de stadstram al had gezien. Hij bleek vrij dicht bij mij in de buurt te wonen, hoewel ik hem eerder nog nooit had ontmoet. Ook hij moest zich in Teuge melden bij hetzelfde militaire onderdeel waar ik naar op weg was. Hij stelde zich voor als Mollerus en vertelde erbij dat hij Jonkheer was. Van adel en dus goed gezelschap. Onze coupé (de wagons waren verdeeld in



Marechaussee ziet toe op het Station Staatsspoor, 's-Gravenhage 1948

coupés die onderling niet door een gangpad verbonden waren, maar aan weerskanten deuren hadden) werd bemand met nog een stel toekomstige rekruten. Door die gezamenlijke bestemming verdween het wat holle gevoel van onbehaaglijkheid over de onbekende toekomst om plaats te maken voor een zekere nieuwsgierigheid naar wat ons te wachten stond. Precies op tijd zette onze trein zich na schrill gefluit en met veel gesis langzaam in beweging. Het kostte nogal wat tijd voor een enigszins redelijke snelheid werd behaald. Ook bij de stops onderweg -waarbij ons aantal groeide- duurde het afremmen en weer op gang komen meer tijd dan de stukken waarin op snelheid werd gereden. Maar tenslotte bereikten we toch Apeldoorn. Op het perron witgehelmdes patrouilles van de Militaire Politie, buiten militaire vrachtauto's voor ons verdere vervoer naar Kamp Teuge. Daar zou ik -naar mij later duidelijk werd- worden "ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichter 1948, uit de gemeente Den Haag, onder nummer 192".

Inlijving

Na aankomst werden we verzameld in de kantine. Met een gevulde koek wachtten we af wat er verder met ons zou gebeuren. Dat was allereerst wat heette "het onder de krijgstuclit stellen". Met een uitleg over artikel 1 van het 'Reglement betreffende de Krijgstuclit' werden we gewezen op de verplichtingen die daaruit voor ons van toepassing waren (het eerste artikel zouden we later uit het hoofd moeten leren). Na dit welkomstwoord raakten we opgenomen in een maalstroom van gebeurtenissen die ons langs de administratie, de eetzaal voor de lunch en de foerier voerde die ons voorzag van allerlei zaken die wij voor onze dienstvervulling nodig zouden hebben. Uitrustingsstukken zoals het Engelse leger had gebruikt in de oorlog. Een kaki uniform dat met 'eerste grijs' werd aangeduid en groene werkpakken, groen ondergoed, handdoeken, verschillende tas-

sen, etensblikken, een schep, een hangslot en een grote blauwwit geruite strozak die we later zelf met stro moesten vullen. Dat alles sjuowden we naar het ons toegewezen gebouw. Een stenen gebouw met muren van bijna een meter dikte, maar wel voorzien van ramen. Inwendig was het verdeeld in enkele kamers en een waslokaal. We waren intussen ingedeeld in bij elkaar horende groepen (pelotons) die elk een gebouw bewoonden. Mijn collega Mollerus zat ook in mijn peloton. Samen met nog een man of tlen namen we onze intrek in een van de grote kamers waar we elk uit de stapelbedden een slaappleeds kozen. Ik veroverde een bovenbed, Mollerus sloop onder mij. In de stalen kastjes, voor

ieder één, stouwdens we onze uitrusting. In het midden van de kamer stonden twee houten tafels en erbij rugleuningloze banken. Onze verrichtingen werden begeleid door een sergeant, hij heette Wout en dat was zijn achternaam. Voor ons voortaan dus sergeant Wout. Hij was een vriendelijke nog jonge man die zich met toewijding met onze opleiding bezighield. Onze pelotonscommandant was vaandrig Bosch. Van een ander peloton was vaandrig Dingjan commandant. Ik zou beiden jaren later onder heel andere omstandigheden weer ontmoeten. De baas van ons kampement was kapitein Oldenburg die we alleen 's-morgens bij het ochtendappel zagen wanneer hij rapport innam van onze compagnies

WEL EN WEE VAN 42 A A T



**De 42^e Brigade Transportcompagnie
in Nederland en Nederlands-Indië**

sergeant-majoor Kruit, die er voor gezorgd had dat onze pelotons keurig in het gelid stonden. Na het hijsen van de driekleur mocht begonnen worden aan de ochtenddienst. Na de eerste inspannende dag vol nieuwe indrukken vielen we wat ongemakkelijk op onze goedgevulde bolstaande strozakken in slaap.

Opleiding tot dienstplichtig soldaat

De volgende dag werden we vroeg gewekt door een loefende sirene. De militaire discipline ging nu echt beginnen. Alles met regelmaat en orde op vaststaande tijden. Na het opstaan snel wassen en aankleden en het 'model' vouwen van de dekens tot een 'wolletje'. Ontbijt, ochtendappel, exercitie, kantinetijd, theorielessen, sport, velddienst, de maaltijden en tenslotte het avondappel om 22.00 uur. Na enkele dagen kregen we een geweer uitgereikt, waarmee we leerden exerceren en schieten. De avonden werden gevuld met het verzorgen van de uitrusting die 'model' moest

worden opgeborgen in onze kastjes, soms wat tijd voor even uitrusten of het schrijven van een brief naar huis. De betrekkelijke regelmaat werd af en toe onderbroken wanneer je werd aangewezen voor corveedienst of wanneer je een dag als kamerwacht binnen het gebouw moest blijven. Met de hygiëne vond ik het slecht gesteld. In het eetgebouw klommen na de maaltijd de corveeërs op de eettafels en veegden met bezems de tafels 'schoon'. Met dezelfde bezems werd daarna de vloer geveegd, waarna ze na de volgende maaltijd weer voor de tafels werden gebruikt. Omdat er geen tafelkleden en borden beschikbaar waren, moest je je homp brood maar op tafel snijden, besmeren en beleggen want de mess-tins (metalen etensblikken) waren gevuld met thee of koffie, plakjes beleg of hagelslag en konden daardoor niet als bord gebruikt worden. Ik vond het maar een vieze bedoening, maar het scheen niemand te storen.

Na drie weken voor de eerste keer, voorzien van papieren en instructies, met weekendverlof. In uniform, dat -zo was ons verteld- ook tijdens het verlof gedragen diende te worden. In de weken die volgden (die eerste tijd werd destijds aangeduid met 'primary training') werden onze kennis en vaardigheden verder uitgebreid. We hebben ons nooit verveeld. Onze troep werd geleidelijk aan een hechter geheel. We leerden elkaar beter kennen. Je hoorde waar de anderen vandaan kwamen en van hun huiselijke omstandigheden. Enkel vonden het nodig anderen bijnamen te geven. Al na enkele dagen werd ik 'Prof.' genoemd. Mijn collega Molle-rus kreeg als bijnaam 'Molly', waarmee hij maar matig gelukkig was. Het leek wel of wij nog jaren samen zouden optrekken, maar dat was voor de meesten niet het geval.

Henk van den Berg

Reünie 2018 VOMI Binnenland Regio Utrecht/'t Gooi

**Woensdag 24 oktober 2018,
Kromhoutkazerne, 'Het Vossegat' Utrecht**

Uitnodiging

Programma

Vanaf 14.30 uur: Ontvangst met koffie/thee en lekkernijen, gevolgd door een gezellig samenzijn.
Vanaf 16.30 uur: Indisch buffet.
Omstreeks 18.00 uur: Einde reünie.

De kosten voor de reünie zijn € 12,50 per persoon, te voldoen op rekeningnummer NL88 ABNA 0474 0840 51 ten name van VOMI Binnenland onder vermelding van "Reünie 2018/ Utrecht". Uw inschrijving/betaling dient uiterlijk 10 oktober 2018 binnen te zijn. Na betaling is uw deelname aan de reünie definitief.

U kunt zich ook aanmelden bij:
Anton Mouwen, Brugakker 50-16, 3704 MB Zeist (telefoon 030-6951179 of 06-12144594).
Iedereen van harte welkom, met minimaal 20 deelnemers gaat de reünie door!!

Mede namens Roland Dorrestijn tot ziens op 24 oktober a.s.

We stoppen definitief met het inzamelen van postzegels!

Het bestuur van VOMI Nederland heeft tot haar spijt moeten besluiten om definitief te stoppen met het inzamelen van postzegels. Redenen daarvoor zijn o.a. de privé-omstandigheden van heer J. Hoevelaken (gezondheid en plaatsing in een verzorgingshuis) en de uitdrukkelijke wens van zijn dochter om hem dan ook niet meer met de postzegels te belasten. Hierdoor kunnen de werkzaamheden/activiteiten die met het inzamelen en

de verkoop van de postzegels samenhangen, niet meer aan een potentiële opvolger worden overgedragen.

De personen die zich naar aanleiding van een eerdere oproep in onze "SOBAT" spontaan als vrijwilliger voor deze klus hadden gemeld, dank ik nogmaals voor hun getoonde belangstelling. Dat heb ik zeer gewaardeerd.

Mijn grote dank en waardering gaan uit naar de heer J. Hoevelaken die een groot aantal jaren eerdergenoemde werkzaamheden voor VOMI Nederland heeft verricht en ik wens hem (samen met zijn echtgenote) in alle opzichten nog een zo gelukkig en gezond mogelijke tijd toe.

*Voorzitter Sociale Commissie
VOMI Nederland
Theo Rump*

Oproep

Wijlen mijn opa, Indiëveteraan Cornelis van Streepen, groeide op in Amsterdam in een katholiek weeshuis aan de Elandstraat. Als oud-verzetsman vertrok hij als oorlogsvrijwilliger met 2-7 RI naar Nederlands-Indië. Graag zou ik meer te weten willen komen over zijn tijd in Nederlands-Indië. Wie heeft mijn opa gekend en kan mij meer informatie over hem verschaffen? Ik ben nu voor mijn kinderen een boek aan het schrijven over het leven van mijn opa. Meer gegevens over van mijn opa zijn:

Naam: Cornelis van Streepen
Geb. datum: 14-08-1925
Geb. plaats: Amsterdam
Legernummer: 250814080
Onderdeel: 2-7 RI / 1e compagnie / 1e peloton
Rang: Korporaal, later sergeant bij de Grenadiers
Zijn commandant was kapitein Van Wilde

1943 BS (KP nr. 37)
1945 naar 2-7 RI
1946 naar Engeland, opleidingskamp East Hampstead, Wokingham
1946 aankomst in Semarang
1948 terug naar Nederland

Zijn medestrijders/kameraden waren:
Jaap v.d. Bijl
Cor van Tilburg
Hein Schaay (bijnaam Dominee)
Joop Verhoeven
Oscar Reerink
Gerard Bouwmans (bijnaam Puck)

Ik hoop van harte dat u mij verder kunt helpen.

*Maarten Ardewijn
Beetslaan 228
2281 TS Rijswijk
06-48618440*

E-mail: ardewijn@gmail.com



Cornelis van Streepen



Opa met kameraden

Indië

Uit mijn dagboek van toen

Deel 17

Plotseling blijft Nico voor een van de eettentjes stilstaan. "Moet je kijken, ze verkopen hier zure haring. Zure haring en dat in Batavia?" Dat kan niet waar zijn. Het water loopt ons uit de mond. "Weet je wat", zegt Nico, "ik trakteer op zure haring, uiteindelijk ben ik jarig vandaag". Zo gezegd, zo gedaan. Het zaakje ziet er netjes uit en binnen is het aardig vol. "Doea zure haring" zegt Nico tegen de verkoper en wijst met zijn vinger naar een pot op de toonbank. Met een brede glimlach maakt de man de pot open, haalt er twee haringen uit en serveert ze netjes op een bordje. "Heel lekker mijnheer", zegt hij dan, "komen uit Holland". De haring ziet er prima uit, niet te zacht en niet te hard. De smaak is inderdaad voortreffelijk. Net zoals we in Holland gewend zijn. Als Nico wil afrekenen, ervaart hij de schrik van zijn leven. Drie gulden voor twee haringen en hij

heeft er nog maar twee op zak. Wat een blamage! Wie kon nu vermoeden dat haring hier zó duur zou zijn. In Holland betaal je er hooguit een kwartje voor en hier.....

Vlug zoek ik in mijn zakken of ik nog wat geld kan vinden. Twee kwartjes is alles wat ik nog bezit. Niet genoeg om het bedrag tot drie gulden aan te vullen. Wat nu? In de zaak zijn geen bekenden aanwezig, die we om geld kunnen vragen. Wat een toestand en dat voor vijftig cent, die we tekort komen. Links en rechts slaat men ons gade, aandachtig volgen de aanwezigen ons gesprek met de bediende van de zaak. Het schaamrood stijgt ons naar het hoofd. Ten einde raad vraagt Nico naar de eigenaar van de zaak. Als deze arriveert, blijkt het een Nederlander te zijn. Maar tot onze verbazing kan hij totaal geen begrip opbrengen voor de situatie waarin wij verkeren. Alsof we oorlogsmisdadigers zijn, zo

worden we behandeld. Nauwelijks kan ik me bedwingen hem een klap in zijn gezicht te geven voor zijn agressief gedrag. En dat voor een paar rot centen die wij hem schuldig zijn. Met onze bioscoopkaartjes als onderpand laat hij ons tenslotte gaan om naar een geldschieter te zoeken, die we na enig zoeken gelukkig vinden in de persoon van korporaal Hamming. Dankzij hem kunnen we nog net op tijd de filmvoorstelling van 'Gentleman Jim' bijwonen.

Zondag 20 augustus 1948

Bijna twee maanden zitten we nu alweer in Batavia. Van een grote aanval door de TNI op de stad is niets gebleken. In plaats van actievoeren worden we nu gebruikt voor het verrichten van wachtdiensten bij het huis van Generaal Spoor, patrouilleloper in de kampongs en sinds kort ook voor het begeleiden van treinkonvoeien. Het beschieten van treinen is hier aan de orde van de dag. Vooral de goede-



Met een deel van de wacht in de tuin van Generaal Spoor



Een gezellig praatje over thuis met soldaat De Roo in de tuin van Generaal Spoor

rentreinen moeten het dikwijls ontgelden. Vorige week nog las ik in de krant dat de peloppers een goederentrein even voorbij Bandoeng hadden laten ontsporen.

Volgens de laatste berichten werden er bij dit incident vijf personen gedood, zeven gewond en twaalf vermist. De materiële schade werd geschat op ongeveer 3.000.000 gulden. Gelukkig hebben wij tot nu toe alleen maar te maken gehad met het begeleiden van persontreinen. De kans om beschooten te worden is daarbij veel kleiner.

Het meerijden in een persontrein is een ware belevenis en in geen enkel opzicht te vergelijken met het treinvervoer in Nederland. Hoe anders is het hier! De

treinen, die veelal geen deuren hebben, zijn altijd overvol bezet. Aan alle kanten pullen de mensen eruit. Overal waar maar een plekje te vinden is, zitten, staan of hangen mensen. Op de treeplanken, op het dak en zelfs tussen de treinstellen in zijn passagiers te vinden. Of ze ook allemaal voor de reis betalen, valt te betwijfelen. Controle is immers nauwelijks mogelijk. Het mooiste vind ik nog altijd de spullen die de mensen met zich meedragen om ergens in het land op de pasar te verkopen. Manden vol met groenten en fruit, kippen, gelten, varkens, aapjes en noem verder maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken of iemand heeft het wel bij zich.

Dat het bewaken van een goederentrein een minder leuke

bezigheid kan zijn, ondervond gisteren een achttal jongens van onze compagnie toen het de opdracht kreeg een goederentrein te begeleiden naar Tjikampek, een plaats gelegen in het Krawangse (halverwege Batavia en Bandoeng). Het gebied rondom Krawang stond bekend als zeer gevaarlijk. Vele verhalen deden de ronde over beschietingen en berovingen van goederentreinen in deze streek.

Aangezien het voor de meeste jongens de eerste keer was dat ze zo'n opdracht moesten uitvoeren, was iedereen erg gespannen hoe de reis zou verlopen.

Henk van Vliet

Oproep

Als dochter van een 1-1 AAT veteraan uit het verzorgingspeloton ben ik bevriend geraakt met enkele 1-1 AAT veteranen.

Namens deze veteranen ben ik op zoek naar hun kameraden.

Was u van 1946 t/m 1949 ingedeeld bij de 1-1 Aan- en Afvoertroepen van de "7 December"

Divisie, gelegerd in Buitenzorg (Java) ?

Wilt u dan zo vriendelijk zijn uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) door te geven aan: veteranen1_1_aat@yahoo.com of te sturen naar: 1-1AAT Veteranen, Getfertsingel 134, 7513 GD Enschede.

Hopelijk komen we tot een nieuwe reünistenlijst, zodat onderling contact weer mogelijk is. Wellicht komt er dan ook weer een 1-1 AAT Nieuwsbrief!

Uw contactgegevens worden niet gedeeld met derden, uitsluitend met 1-1 AAT veteranen.

“Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”

Stand van zaken

In 2012 werd een verzoek van de drie onderzoeksinstituten KITLV, NIMH en NIOD voor 5 miljoen euro subsidie voor het uitvoeren van een breed onderzoek naar aard, omvang en oorzaken van de toepassing van grensoverschrijdend geweld en de bredere politieke, maatschappelijke en internationale context waarin dit kon plaatsvinden, door de Regering afgewezen.

In december 2016 werd een nieuwe poging om subsidie te krijgen gedaan en ditmaal met succes. Met de Kamerbrief van 23 februari 2017 werd ingestemd met 4,1 miljoen euro subsidie voor een breed onderzoek met een looptijd van 4 jaar.

Op 18 juni 2017 stemden de betrokken ministeries (BuZa, Def en VWS) in met de onderzoeksopzetten van de 7 deelstudies, het project getuigen/tijdgenoten en de synthese en werd de subsidie ter beschikking gesteld. Na een informele start in februari, kon het onderzoek nu formeel worden voortgezet. Dat betekende o.a. coördinatie van het onderzoek, het aantrekken van 29 onderzoekers, het installeren van verschillende (overleg) organen (w.o. een Maatschappelijke Klankbordgroep), het detailleren, onderling afstemmen en intern goedkeuren van de onderzoeksopzetten en het opstellen van een begroting. Op 14 september 2017 is met een *kick off* bijeenkomst in Amsterdam de Nederlandse samenleving over het onderzoek geïnformeerd.

De 7 deelonderzoeken zijn resp.

1. Bersiap periode,
2. Politiek-bestuurlijke context,
3. Internationale politieke context,
4. Vergelijkend onderzoek naar dekolonisatie-oorlogen van verschillende landen en counter insurgency,
5. Asymmetrische oorlogvoering,

een secretaresse, 3 hoogleraren van de onderzoeksinstituten en 4 overige hoogleraren (1x Nederlands, 1x Indonesisch en 2x andere landen) en verder een specialist counterinsurgency/diplomatie en een specialist humanitair oorlogsrecht.

Ook is er een Maatschappelijke Klankbordgroep met vertegen-



6. Regionale studies en
7. Maatschappelijke nasleep.

Het project getuigen/tijdgenoten behelst interviews met zowel veteranen als burgers, zowel direct betrokkenen als 2e en 3e generatie nakomelingen en uit alle fasen van de objecten van onderzoek.

De leiding van het onderzoek berust bij een projectorganisatie waarin de directeurs van de 3 onderzoeksinstituten zitting hebben, alsmede een projectcoördinator.

Een Wetenschappelijke Advies Commissie bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit. Daarin

woordigers van organisaties gerelateerd aan herdenken en herinneren, te weten het Indisch Platform, Stichting Herdenking 15 augustus, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Pelita, Veteranen Platform (VP), Veteranen Instituut en het Nationaal Indië Monument Roermond. Samen met Hans Peters (penningmeester VP) vertegenwoordig ik het VP in deze Klankbordgroep.

In het augustusnummer zal ik meer ingaan op inhoudelijke aspecten en de voortgang van het onderzoek.

Leen Noordzij

30-jarig bestaan VOMI Friesland

Op vrijdag 6 april 2018 was het precies 30 jaar geleden dat VOMI Friesland werd opgericht. De leden van de vereniging hadden een uitnodiging ontvangen voor een algemene ledenvergadering in "t Haske" in Joure, een vertrouwde locatie.

Een vergadering die zonder veel vragen netjes werd afgewerkt met een verslag van de secretaris en de penningmeester. Ook de kascontrole en de bestuursverkiezing leverde geen problemen op.

Voorzitter Hans Blom werd -onder applaus- voor een nieuwe periode herkozen.

de heer Orsel werd namens het bestuur van VOMI Nederland een enveloppe met inhoud aan de heer Dijkstra overhandigd als waardering voor zijn verdiensten voor de veteranen. Fokke was hiermee duidelijk verrast en in zijn nopjes. Een instemmend applaus klonk uit de zaal. Hiermee was het officiële gedeelte van de vergadering afgelopen en kreeg de secretaris (Henk Moorlag) het woord en gaf uitleg over het verdere verloop van de dag.

Een optreden van het Shantykoor "de Warringers" uit Joure opende het middagprogramma.

vooral zijn dochter en echtgenote.

Na de pauze volgde een optreden van Sietse Broersma, (basgitarist van de bekende band "de Kast") met zijn dochter Lotte. Zij brachten een naar het Fries vertaald gedicht muzikaal ten gehore: 'Ode aan de Indië-veteraan'. Werkelijk schitterend en ze konden dan ook rekenen op een groot instemmend applaus van de aanwezigen.

Aan het eind van de middag kondigde de secretaris aan dat het tijd was om aan tafel te gaan. Deze keer geen rijst of



In zijn toespraak ging de voorzitter in op het 6e lustrum en merkte op dat VOMI Friesland dan wel niet de eerste VOMI vereniging was die werd opgericht, maar Friezen staan er om bekend dat ze eerst even de zaak aankijken en er dan vol voor gaan. VOMI Friesland is dan ook een stabiele vereniging met nog meer dan 200 leden.

Hierna kreeg de vicevoorzitter van VOMI Nederland, de heer Klaas Orsel, het woord.

Hij feliciteerde de leden en het bestuur met het 30-jarig bestaan en de voorzitter met zijn herverkiezing. Vervolgens vroeg hij de heer Fokke Dijkstra naar voren te komen en memoreerde voor de aanwezigen zijn grote inzet voor de Indië-veteranen. Het is goed om zo iemand eens goed in het zonnetje te zetten. Door



Veel bekende liederen zowel in het Fries, in het Engels en in het Nederlands kwamen voorbij en vanuit de zaal werd er volop meegezongen. Vooral toen na de pauze de secretaris een zee-manspet op kreeg en mee ging zingen in het koor. Dit tot grote vreugde van de aanwezigen en

nasl maar een geweldig diner met als toetje zoveel ijs dat de de ruim honderd aanwezigen het niet op kregen. Rond de klok van 19.00 uur keerde een ieder voldaan en heel tevreden weer huiswaarts. Een grootse viering van een 30-jarig bestaan!

Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.

- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen
- ★ Met onderstaande contactpersonen kunt u uw wensen bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.



ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marieke Potappel
Leuvenumseweg 68, 3852-A5 Ermelo tel. 0341 - 552-830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: David Mammen
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Roel Willemsen
Eindhovensedijk 33, 5688 GN Dorschtel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Bakken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer: Ad Mullwijk
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Han Mennink
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Aart Werkman
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp tel. 0318 - 453 050



www.echos.nl

Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

Uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis

Op donderdag 29 maart jl. werd in het Veteranenhotel 'De Foreesten' in Vierhouten postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis voor Landstorm sergeant der 1ste klasse Infanterie KNIL Herman, Anton, Jan, Taco Tobias, uitgereikt aan zijn dochter Rita Marchesoni-Tobias. De onderscheiding werd uitgereikt door brigade-generaal der Koninklijke Marechaussee Ronald Harmsma.

Herman Tobias werd op 1 april 1909 geboren in Soerabaja op het eiland Java in het voormalig Nederlands-Indië. Toen de Japanse agressor in 1942 het eiland Java binnenviel, diende Herman Tobias als Landstorm sergeant der 1ste klasse Infanterie bij het KNIL onder stamboeknummer 119909. Hij was ingedeeld bij het 3de Bataljon Infanterie Soerabaja als stuks-

commandant van een zware mitrailleur. De troepen van het KNIL voerden een verbeterde strijd, maar moesten helaas het onderspit delven tegen de Japanse overmacht. In maart 1942 werd sergeant Tobias krijgsgevangene gemaakt. Sergeant Tobias werd opgesloten in het No. 3 branch Camp te Soerabaja en van daaruit op een door de Japanners in beslag genomen vrachtschip geladen. Na een verschrikkelijke reis zonder drinkwater in de door de zon bloedheet geworden ruimen van dit hellschip, kwam hij aan op het kleine koraaleiland Haroekoe op de Molukken. Hier werd hij met zijn Nederlandse en Britse medegevangenen ingezet bij het bouwen van een vliegveld nabij de plaats Palao. Daar moesten zij gedurende lange werkdagen zeer zwaar werk

verrichten, met weinig eten en drinken en constante blootstelling aan mishandelingen door de Japanse en Koreaanse bewakers. Honderden krijgsgevangenen werden ziek door het totale gebrek aan sanitaire voorzieningen en de slechte voeding. Op 29 mei 1943 werd ook sergeant Tobias ziek en op 11 juni 1943 overleed hij aan de gevolgen van dysenterie. Hij rust op het Ambon War Cemetery te Ambon.



“Daar woonde mijn huis en daar sliep mijn bed” (deel 6)

*Het verhaal over mijn diensttijd in Indië
(1947 t./m 1950)*

door Jan van der Vegt



Hier leren de pioniers mijnen zoeken met een detector

De eerste tijd was het regelmatig rijden met de pioniers die verschillende klussen moesten doen o.a. bij Sumowono, waar een schietkamp was op de helling van de Ungaran. Even verderop moest een weg, die verdwenen was, weer tot weg worden gemaakt. Deze liep langs een berghelling, maar de ploppers hadden deze schuin afgegraven. Om dat te herstellen moest het nodige graaf- en stutwerk worden verricht en ik bracht de jongens daar naar toe met hun materiaal en gereedschap.

De weg was er echter zo smal, dat ik slechts met de grootste moeite kon keren. Dan moest ik wel zo'n 10 à 15 keer heen en weer steken met de neus van de wagen naar de afgrond. Bij het achteruit rijden liet ik dan de achterzijde steeds tegen de berghelling aankomen. Omdat de 3-tonner geen deur had, durfde ik het op die manier te doen, want als de wagen onverwacht over de rand zou wippen, kon ik er snel uitspringen. Maar het ging gelukkig steeds goed.

Op zondag 25 januari bezocht ik in Ambarawa een kerkdienst in de kapel van het ziekenhuisje, waar ik op een krakkemikkig harmonium speelde.

De 26e was ik met de pioniers in Tegaron (een buitenpost), gelegen in de buurt van Sumowono.

Daar moesten de jongens stellingen repareren. De weg ernaar toe was abominabel slecht met diepe sporen en kullens. Terwijl zij bezig waren, had ik ondertussen mooi tijd om brieven naar huis te schrijven.

Voor het halen van de post en foerage moest ik bijna iedere dag een rit naar Salatiga maken, maar dat was geen straf en zeker niet als er ook inderdaad post was aangekomen.

Ik vervoerde een aantal malen bamboestammen met een doorsnede van soms wel 15 cm en die waren zó lang, dat ze zowel vóór als achter de wagen uitstaken. Dan werd het een heel gemanooeuvreer in de bochten en van een bord 'uitstekende lading' had nog nooit iemand gehoord.

Die bamboe werd door onze pioniers gekapt ten behoeve van het bouwen van een loods voor de carriers bij het Chinese paleis in Salatiga. Het was gemeen spul voor je handen, want het behaarde oppervlak en de vezels van die bamboe waren vlijmscherp en sneden gemeen in je vingers als je niet voorzichtig was.

Voor die loods haalden we ook ijzeren golfplaten in het plaatsje Banjubiru. Daar stonden een paar verwoeste gebouwen, waarvan de golfplaten nog wel

bruikbaar waren.

Op de 28e waren we alweer in Tegaron, want de daken waren lek en daar hebben we toen een paar dagen doorgebracht om deze te dichtten. Dat ging o.a. met behulp van grote zeilen die over de bestaande dakbedekking werden aangebracht. Het was hard nodig, want iedere dag kwam de regen met bakken uit de lucht. Mede daardoor werd de toch al slechte weg één grote modderpoel.

Als ik dan naar Ambarawa of Salatiga moest voor de foerage of de post, gleed de auto soms alle kanten uit.

De rit vanuit Ambarawa naar Sumowono was een spannende rit, die me door het plaatsje Bandungan, ook op de helling van de Ungaran gelegen, voerde. Op een gegeven moment liep de weg schuin door de sawahs en daarna kwam er een heel lang en steil gedeelte, aan het eind waarvan Bandungan lag. Hier kwam je op een T-kruising, waar je linksaf naar Sumowono en Tegaron ging en rechtsaf naar het plaatsje Ungaran.

Op een keer reed ik met de 3-tonner naar beneden op dat steile stuk en bij het afremmen op de motor verloor ik met een knal de uitlaat. Ik reed een eindje terug en wilde het kapotte stuk in de laadbak gooien.

Ik was even vergeten, dat zo iets wel eens heet zou kunnen zijn, waarop de aanraking me daaraan pijnlijk herinnerde.

In 1984 was ik met mijn echtgenote Corrie op vakantie in Indonesië. We maakten de rit naar Bandungan en ik herinnerde me de situatie nog als de dag van gisteren tot verbazing van onze gastheer, de Javaanse dokter Hasmo Sugarto.

In 1987 waren we weer met vakantie in die buurt en hebben toen vlak bij Bandungan het complex van 9 tempeltjes, 'Gedung Songo' bezichtigd (Gedung = tempel en Songo = 9).

4 maart 1948 waren we terug in Ambarawa en op de 11e verhuisden we naar Salatiga, waar ik in het Chinese paleis kwam te wonen bij de ondersteunings-



compagnie. Ik kreeg een kamer op een bovengang samen met de korporaals Lienk en Wielhezen, waarmee ik het goed kon vinden.

Bovenstaande foto geeft een beeld van de grootte van het complex met zijn trappen en fonteinen op de binnenplaats. Op deze foto is rechts nog een klein stukje te zien van één van de vier torens op de hoeken van het paleis.

Deze torens hadden mooie pagodedaken. Jammer, dat die prachtige daken later zijn vervangen door eenvoudige schuine daken zonder torens. Dat zag ik bij ons bezoek aan dat paleis in 1984. Toen brachten Corrie en ik daar een bezoek samen met onze gastheer dokter Hasmo Sugarto.



Op de 22e moest ik als begeleider mee naar Semarang met een aantal chauffeurs, die daar rijexamen moest afleggen. Van de ruim 50 chauffeurs hadden slechts een tiental eerst een voorlopig rijbewijs gekregen. Bij die 10 hoorde ik ook en na een tijdje werd, na het afleggen van een rijproef en een examen over de verkeersregels in Indië, dat voorlopige rijbewijs omgezet in een definitief exemplaar. De overigen hadden weer rijlessen gehad en daarvan moesten er die dag een paar examen doen.

Op 30 maart werden een aantal vaandrags beëdigd.

Op 1 april liet de kersverse tweede-luitenant Assman zich gelden door mij te gelasten mijn zitplaats in de 3-tonner naast de chauffeur aan hem af te staan. Omdat de officier van het motortransport ons als chauffeurs had opgedragen altijd als hulpchauffeur naast de bestuurder plaats te nemen als we met één der onzen meereden, welgerde ik, waarop hij mij in voorarrest liet zetten.

Hij had namelijk een 'dienstbevel' gegeven en dat mag je niet weigeren, maar dat wist ik niet want zoveel lessen krijgstuich hadden we niet gehad. Ik moest als straf een paar dagen de avond en nacht in een klein kamertje doorbrengen met een slot op de deur, maar er was een bovenraam waardoor de mede-sobats me van limonade en andere versnaperingen



konden voorzien. Dat heette "licht arrest".

De eerste tijd in Salatiga reed ik veel met de jeep voor de commandant van de Oostle, luitenant Van Donselaar. Als ik hem 's morgens kwam ophalen zat hij nog gezellig aan het ontbijt met zijn gezin en kreeg ik vaak een kopje thee aangeboden. Hij was als beroepsmilitair voor de 2e keer in Indië en had daarom zijn gezin mogen meenemen, evenals kapitein Bijlsma die naast hem woonde op het Wilhelminaplein in Salatiga.

Veel nieuws valt er over die periode niet te vertellen. Het was een rustige tijd, ook op de buitenposten waar we regelmatig naar toe moesten, zoals Kopeng, Karangduren, Koffiepot, Dadapajam, Reksosari enz. Op de foto hierboven zit ik in de jeep met sergeant Fontein (voarin) en Piet van Haren, die de oppasser was van de aalmoezenier.

Zondag was er een protestantse kerkdienst in het kerkje op het Wilhelminaplein. Daarna gingen we meestal koffie drinken in het

Prot. Militair Tehuis, dat aan de Tuntangseweg gelegen was. De zondagmiddagen besteedde ik doorgaans aan het schrijven van brieven naar Nederland, naar thuis of andere familieleden en kennissen. Daartoe maakte ik het me gezellig door op de tafel vóór onze kamer een grijze deken als tafelkleed uit te spreiden. Daarop zette ik een granaathuis vol bloemen, die ik in de wildernis achter het Chinese paleis plukte. Samen met Henk Wielhezen zit ik hier te schrijven.



Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 31)



R.J. de Rijk

Alex en ik lieten ons weer op ons achterwerk zakken aan dek en ik vertelde hem, dat ik de motoren nu nagekeken wilde hebben omdat de snelheid mij niet beviel. "Ja, dat heb ik gelezen in je journaal, maar hebben wij daar wel de tijd voor? Als je dat wilt laten doen, dan nu maar meteen", zei hij. Wij stonden op en riepen onze machinisten Patti, Kayadoe en Manuhutu bij elkaar en gingen

vol vermogen. Dus als de heren technici de snelheid zouden kunnen opvoeren op verantwoorde wijze, dan zou ons dat allemaal ten gunste komen. "Zoals u weet, Captain", begon Patti, "zit bij die vier man van de oorspronkelijke bemanning een oude sobat van mij, met wie ik destijds bij de Marine Technische Dienst heb samengewerkt. Met uw toestemming zou ik hem iets

wist hoe dat destijds op de marinebasis was uitgevoerd en hij wilde wel helpen. Ik gaf toestemming dat hij met onze machinisten meeging naar de machinekamer. Even later toen Alex en ik als leken een kijkje gingen nemen, was iedereen aan het sleutelen. Ik zei: "Kom, Alex, laat ze maar sleutelen want die jongens weten het beter dan wij. We zullen wel zien hoe lang het gaat duren,



Ms KOALA's

met hen naar de brug waar wij rustig konden praten. Ik zei hen, dat ik niet tevreden was met de snelheid, dat de motoren waren afgesteld i.v.m. de dienst van de KOALA'S als overvaartpunt Soerabaja-Madoera vice versa en vroeg of die afstelling verantwoord kon worden veranderd zodat wij sneller zouden kunnen varen. Ik zei hen dat wij vanaf Boeteleng tot Peloean niet harder hadden gevaren dan gemiddeld 7,94 km/uur, met

kunnen vragen of hij iets afweet van die afstelling". Ik zei: "Akkoord, ga hem maar even ophalen in ruim -1- en vraag of hij even op de brug wil komen". Even later kwam Patti terug met de oorspronkelijke machinist, genaamd Soejitno en Alex vroeg hem in het Maleis of hij misschien wist hoe de motoren waren afgesteld en zette onze bedoelingen uiteen en of hij daarbij zou willen helpen. Hij deelde Alex mede dat hij van die afstelling ongeveer wel

wij gaan maar aan dek kijken hoe de vlag er daar bijstaat". Aan dek gekomen konden wij door onze prismakijker vele mensen en activiteiten op het strand waarnemen, maar het duurde tot ± 11.00 uur toen wij eindelijk een vlerkprauw zagen aankomen met Thomas, die alvast groenten, vruchten en jerrycans water kwam brengen.

De KNIL-militairen die aan boord waren gebleven, paktten alle goederen aan

zodat er voor Thomas weinig oponthoud zou zijn. Ik hield mij op de achtergrond tijdens dat uitladen maar Alex vroeg: "Hoe gaat het Thomas? Geen problemen, Siahaya, wij zijn aardig ontvangen daar door die mensen en het water komt uit een grote pomp op de aloon-aloon, maar ik ga maar weer gauw terug want men is tellen aan het organiseren voor watervervoer en Oom heeft al verse kippen gekocht en telor asin en knoflook en nog een heleboel andere (vr)eterijen!" Hij klom weer naar beneden in de vlerkprauw. Wij hielden hem in de gaten en constateerden dat hij met

dat iedereen in zijn schik was. Alex keek door de prismakijker en zei: "Ja Rich, daar zie ik 4 vlerkprauwen tegelijk aankomen" en hij waarschuwde Matulesy om zijn mannen klaar te houden om alles zo snel mogelijk aan te pakken. "Ja, ze zitten er allemaal in", zei Alex toen ze dicht genoeg genaderd waren. "Wij hebben een watervloot bij ons!" riep Thomas, nadat de prauwtjes tegen de wand van de KOALA'S waren aangekomen. Door vele handen werd er uitgeladen en was het een drukte van belang. Er waren negen grote teilen (!) met drinkwater die elk door zes man omhoog werden gehesen

uit te voorschijn om over de mandibak te spannen, zodat er geen stof of ongerechtigheden in het schone water zouden komen. Aan de onderkant van de mandibak zat immers een kraantje waar ze het water konden aftappen. Inmiddels waren de vier vlerkprauwen weer vertrokken onder wederzijdse dankbetuigingen en begon men onder toezien oog van het vrouwenvolk, alle gekochte voorraden uit de zeven tassen te halen, die door Oom in ons victualiënmagazijn werden opgeslagen. En als klap op de vuurpijl had Oom ook nog twee grote manden met elk 10 kakelende kippen gekocht.



die vlerkprauw ± 15 minuten onderweg was voor hij weer het strand had bereikt. Inmiddels werden de vruchten, groenten etc. in de kombuis gesorteerd en mevr. Matulesy die haar geurige rijst al klaar had, ging met de dames Wattimena, Leihitoe en Solisa en mijn vrouw de groenten klaarmaken. Ik zag Chinese kool, taugé, drie grote bananenstammen van ca. 1 meter lang met vele kammen er aan, kokosnoten, djerook Bali, doerian etc. De kinderen liepen al alle vier aan een grote banaan te kluiven en het was genoeglijk om te zien

om zo min mogelijk van het kostelijke nat te morsen. Het water verdween gelijk in de schoongemaakte mandibak in dekberging nr. 11, evenals onze 12 jerrycans die weer bijgevuld waren met heerlijk drinkwater, zodat wij weer de beschikking hadden over 20 volle jerrycans á 20 Liter = 400 liter. Het drinkwater in de mandibak was ruim voor de helft gevuld en naar schatting 800 liter, zodat wij dus een voorraad hadden van in totaal 1200 liter. Ik ging inmiddels naar mijn hutkoffer die in ruim -4- stond en haalde daar een schoon wit laken

Iedereen was daar wel blij mee en vooral de kinderen vonden die 'ajams' wel leuk! Oom moest zelfs van mevrouw Matulesy complimentjes in ontvangst nemen en hij liep daarbij grijnzend te glimmen als een opgepoetste biljartbal. Hij had zijn functie van bottelier van de KOALA'S eer aan gedaan! De vrouwen hadden deze ochtend ook niet stil gezeten want ondank de enorme drukte van de onvolprezen belandjaploeg hadden zij het eten weer klaar en om 12.15 uur schreeuwde Thomas weer "Maaaakaaaaaan... sama

sekaliiii... ! Wel 1,5 uur later dan normaal de bedoeling was, maar dat kon nou eenmaal niet anders en een kniesoor die daarop zou letten.

De vier machinisten kwamen naar boven, want die hadden Thomas ook horen roepen. Met 'peterolie' hadden ze hun handen schoon gemaakt en de rest "zal wel slijten" had Kayadoe gezegd. In overleg met Alex besloten wij, dat door iedereen eerst zou worden gegeten, alvorens wij verder zouden gaan met o.a. de motoren. Het was juist zo lekker rustig en wij besloten tevens de zeven geconsigneerden weer aan dek te laten komen om te eten en de consignatie voor hen op te heffen. Wattimena zou dan zorgen voor tijdelijk ongemerkte bewaking. De wisseling van de wacht- en vaardienst ging gewoon door, maar zij die dus om 12.00 uur in dienst waren gekomen, mochten van Oom Sapoelette het eten komen halen maar de machinisten het

eerst, want er moest nog het een en ander gesleuteld worden door de vier machinisten.

Het eten halen ging vrij snel en het was weer heerlijke warme rijst met gado-gado van verse groenten met pindasaus, een halve telur asin, sambal trassie van cornedbeef, seroendeng, gebakken worst uit blik met uitjes en als toetje FRUIT! Grandioos hebben wij allemaal zitten smikkelen en de vrouwen kregen het ene complimentje



na het andere. Ondanks dit 'makanintermezzo' bleef Wattimena waakzaam en waren alle posten bezet.

Kort na het eten kwam Oom met zijn restant geld (en een briefje met div. berekeningen) afrekenen, hij had fl 196,75 uitgegeven, inclusief fl 30,- arbeidsloon voor de prauwvaarders, dat kwam dus op nog geen fl 5,- per persoon. Alex en ik gaven hem een compliment voor zijn verantwoorde en goede optreden als bottelier van de KOALA'S en hij grijnsde tot ver achter zijn oren en was er helemaal verguld mee, temeer daar iedereen ons compliment aan hem had gehoord. En dat mag best vinden wij. "Ik heb geen dienst meer Oom, geef het geld met het briefje maar aan Siahaya", zei ik. Alex pakte het aan en borg het weer op in de hut en toen hij terugkwam, hoorden wij allen vliegtuiggeronk !!



Seniorenhelp Nederland
Meer dan alleen verhuizen...

BEL: 010 - 8882215



Seniorenverhuizing
Volledig verzorgd!



Woningontruiming
Huur- en koopwoning



Schilderen en kluswerk
Stofferen en behangen



Spoedoplevering
Binnen 7 dagen leeg



www.seniorenhelp.com

SOBAT

Herdenkingen gesneuvelde Franse para's

Op 6, 7 en 8 april 2018 waren er diverse bijeenkomsten ter herdenking van de in april 1945 gesneuvelde Franse parachutisten. Hiervoor was een afvaardiging Fransen naar Drenthe gekomen. Op vrijdag 6 april 2018 werd 's morgens de eerste herdenking gehouden bij het Amherst-monument in Assen. Op dit monument staan alle namen vermeld van de 33 Franse para's die in april 1945 in Drenthe zijn gesneuveld en 's middags werd op het Landgoed Heidehof nabij Eext alsnog een monument onthuld te nagedachtenis van de aldaar gesneuvelde parachutist. Op zaterdag 7 april werd 's morgens de herdenking aan de Koelenweg in Huister Heide gehouden en 's middags was er de herdenking aan de schoonloerstraat te Westdorp, later in de middag vond de herdenking plaats in Spier. Op zondag 8 april werd de laatste herdenking gehouden in Zuidlaren. Bij ieder monument werden één of meerdere gesneuvelde para's herdacht.



Dit jaar waren ook aanwezig Marc Loi (een 96-jarige Franse para uit de dagen van april 1945) en de militair attaché van de Franse strijdkrachten. Tijdens de herdenkingen werden door diverse overheidsdienaren toespraken gehouden. Bij het monument in Spier (waarop de namen van twee gesneuvelde Franse para's staan vermeld) werden bloemen

gelegd door o.a. dorpskinderen, door de Vereniging Dorpsbelangen en door de aanwezige Fransen. Namens de Indiëveteranen waren een vijftal veteranen aanwezig. Het bloemstuk van deze groep veteranen werd dit jaar gelegd door Harm Zingstra (426 Bl) en Wim Eilander (434 Bl).

Tekst en foto's: R. Grit



In Memoriam

Drs. D.F. (Durk) van der Mei

Durk werd op 13 oktober 1924 in Brummen geboren. Hij overleed 2 februari 2018 in Zutphen op 93-jarige leeftijd.

Durk meldde zich kort na de bevrijding van Nederland als oorlogsvrijwilliger voor de bevrijding van het door Japan bezette Nederlands-Indië. Na het volgen van een artillerieopleiding in Engeland vertrok hij in 1946 naar Nederlands-Indië, waar de situatie inmiddels totaal was gewijzigd. Hij werd ingedeeld bij de 1 Divisie '7 December' op West-Java.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw was hij vertrouwensman van de oud-militairen Indiëgangers en leverde een onmisbare bijdrage bij de totstandkoming van het rapport "Dienstverlening onder buitengewone en moeilijke omstandigheden" waardoor erkenning, hulp, aandacht en waardering voor veteranen als beleidspunten in het veteranenbeleid werden opgenomen. Hij heeft daarmee de basis gelegd voor het huidige veteranenbeleid.

Hij was tot 1994 de eerste voorzitter van het eind 1990 ingestelde Comité Draaginsigne Gewonden en bleef tot 2005 actief als adviseur van het dagelijks bestuur van het Veteranen Platform.

Voor zijn grote verdiensten voor de veteranen in het algemeen en voor de Indië veteranen in het bijzonder ontving hij op 28 september 2011 de VOMI Legpenning nummer 9.

We zullen hem in onze gedachten blijven zien als een prominent lid van de VOMI.

Moge hij rusten in vrede.

Bestuur VOMI Nederland

Herdenking Indië Monument Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert donderdag 6 september 2018 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen.

De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië Monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken.

Gast spreker dit jaar is Generaal buiten dienst A.K. van der

Vlis, voormalig Chef Defensiestaf.

Zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang herdenkingsrede is 19.30 uur.





Drenthe/ Groningen

Secr. Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
Tel. 0516-491953
E-mail:
f.j.vandreumel@outlook.com

Allereerst onze felicitaties aan VOMI Friesland ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan op 6 april jl.

Woensdag 19 september opent de Johan Willem Frisokazerne in Assen haar poort voor de Veteranendag van VOMI Drenthe / Groningen. Het bestuur hoopt op een grote opkomst van haar leden. Begeleiders en chauffeurs van onze leden zijn deze dag ook van harte welkom.

Woensdag 14 november wordt in 'De Aanleg' in Deurze onze familiedag gehouden met een broodmaaltijd. Ook hier zijn begeleiders en chauffeurs zeer welkom.

Het bestuur betreurt het dat er 20 leden moesten worden uitgeschreven omdat zij de contributie 2018 niet hebben voldaan. Dat betekent dat zij ook geen 'SOBAT' meer zullen ontvangen. Mocht u nog vragen hebben, bel dan met uw secretaris Frans van

Dreumel, tel. 0516-491953 of 06-43431264.

Het bestuur wenst u allen veel goeds en alvast een zeer mooie zomerperiode.

Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,
8939 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048
E-mail:
henk.moorlag@hotmail.com
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

De opkomst (85 personen) op 6 april jl. voor de viering van ons 30-jarig bestaan bewees dat VOMI Friesland nog springlevend is. Voor een verslag van deze dag zie pagina 15 van deze 'SOBAT'. De volgende ochtend ontving ik een e-mail met de volgende tekst: "Graag wil ik mijn bewondering uitspreken voor het huzarenstuk dat VOMI Friesland heeft laten zien. Voortreffelijk georganiseerd, zonder een wanklank en een voortreffelijke maaltijd. Er is maar eenmaal een 30-jarig bestaan te vieren. Welnu, deze dag was echt een hoogtepunt. Iedereen die ik heb gesproken was opgetogen over wat er hier deze middag gebeurde. Met deze gevoelens hebben wij deze lustrumviering afgesloten".

Wat ons nog te wachten staat
28 augustus 2018: Bootreïls,
29 augustus 2018: Jaarlijkse

herdenking in het Rengerspark te Leeuwarden.

9 oktober 2018: Slotblijvenkomst op Vliegbasis Leeuwarden.

Zuid-Holland

Secr. H.H.M. Mergler
De Drentsehof 25 b
2951 VZ Alblasserdam
Tel. 078-6913515
E-mail:
Veteranen26706@ziggo.nl
Soc. Comm. I:
Tel. 078-6195902
Soc. Comm. II:
Tel. 010-4340970

Contactmiddagen 2018

Donderdag 13 september a.s. in gebouw Diakonia, Kolfweg 1, 3255 BK Oude Tonge.

Donderdag 8 november a.s. in gebouw "De Parel" (voormalig Hervormd Centrum), Talmaweg 9, 3571 VG Hardinxveld-Giessendam.

Inloop steeds vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Ook de leden van de Bond van Wapenbroeders zijn altijd van harte welkom.

Reünie 2018

Het bestuur van VOMI Zuid-Holland nodigt haar leden (eventueel met partner/begeleider) uit voor de jaarlijkse reünie op donderdag 20 september 2018 in de Van Ghentkazerne (Johan de Wittzaal) te Rotterdam. Nadere informatie volgt, maar noteer deze datum alvast in uw agenda.

Herdenkingen 2018

24 juni, Oud-Beijerland, Monument a/d Mariniersweg, aanvang 14.00 uur.

14 augustus, Nieuwerkerk a/d IJssel, Monument a/d Kerklaan, aanvang 20.00 uur.

1 september, Roermond, Nationale Indië Herdenking.
6 september, Leiden, Monument bij Molen de Put, aanvang 19.00 uur.

25 september, Gorinchem, Monument a/h Faardenwater, aanvang 14.00 uur.

Indië-herdenking Puttershoek

Op vrijdag 21 september 2018 zal de jaarlijkse Indië-herdenking bij het monument op begraafplaats "De Essenhof" te Puttershoek plaatsvinden. Aanvang herdenking is 13.30 uur.

Gast spreker dit jaar is voorzitter VOMI Nederland Leen Noordzij (generaal-majoor der Fuseliers buiten dienst).

Noord-Holland

Secr. Leen van den Donker
Kuikstaarthof 1
1742 AR Schagen
Tel. 0224-785060 of
06-24384149
E-mail: leddonker@hotmail.com
Soc. Comm. Tel. 023-5283997
E-mail: nbaan@kpnmail.nl

Gaarne uw aandacht voor het volgende:

De heer Ad Bouterse heeft het secretariaat van VOMI Noord-Holland overgedragen aan de heer Leen van den Donker (tevens penningmeester). Zijn bereikbaarheid staat hierboven vermeld.

U kunt voor mutaties etc. ook contact opnemen met de heer Nico Baan (2e secretaris, ledenadministrateur en sociaal commissaris). Bereikbaarheid: Molenwerfslaan 58, 2103 TE Heemstede. Tel. 023-5283997 of 06-53554179. E-mail: nbaan@kpnmail.nl

Boottocht 2018

Het bestuur is voornemens om -bij voldoende belangstelling- weer een boottocht te organiseren. De datum die hiervoor is vastgelegd is dinsdag 25 september a.s. Noteer deze datum alvast in uw agenda! We gaan met het partyschip 'Jacqueline' varen vanuit Harderwijk.

We schepen in om 12.00 uur en de vaartocht duurt 3,5 uur. Vanuit Alkmaar (eerste opstapplaats) wordt een bus ingezet die daarna nog twee opstapplaatsen zal aandoen,

afhankelijk van de woonplaatsen van de deelnemers. U hoort later meer van ons.

Zeeland

Secr. M.J. Boogaard
Van Raaltestraat 97
4384 GD Vlissingen
Tel. 0118-418641
E-mail: papua@zeelandnet.nl

Jaarvergadering 2018

Woensdag 21 maart jl. werd de Jaarvergadering van VOMI Zeeland in Hotel van der Valk te Goes gehouden. Hieraan werd door 87 personen deelgenomen. Speciale gasten waren Leen Noordzij (voorzitter VOMI NL) en Klaas Orsel (vicevoorzitter en secretaris VOMI NL). Door Leen Noordzij werd een korte presentatie gehouden over het voortbestaan van VOMI NL.

Herdenking Terneuzen

Vrijdag 31 augustus 2018 houden we onze jaarlijkse herdenking in Terneuzen voor de 35 in voormalig Ned. Oost-Indië gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen. Dit jaar zal de herdenking plaatsvinden bij het Monument nabij Verzorgingshuis 'Bachten Dieke' aan de Koninginnelaan. Vanwege een verbouwing is De Goede Herderkerk dit jaar niet beschikbaar. Aanvang herdenking is 14.00 uur. Na de herdenking is er nog een informeel samenzijn in 'Bachten Dieke'.

Voor nadere informatie: Koos Schrier, tel. 0115-696917 of schrier@zeelandnet.nl

Herdenking Roermond 2018

Op zaterdag 1 september 2018 vertrekt weer een bus vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar de Nationale Indië Herdenking in Roermond. Zij die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich telefonisch opgeven bij de secretaris van VOMI Zeeland. De bijdrage voor koffie en het diner in de avond bij La Place te Bergen op Zoom bedraagt € 25,00 per

persoon. Bijdrage te voldoen op Bankrekeningnummer VOMI Zeeland: NL20 INGB 0000 5298 62 onder vermelding van "Roermond 2018".

Contributie 2018

27 personen hebben helaas hun contributie niet voldaan. Deze leden zijn inmiddels uitgeschreven en ontvangen ook geen 'SOBAT' meer.

Veteranenbivak

Het Veteranenbivak in Vlissingen is in verband met vakantie de hele maand juli gesloten.

Limburg

Secr. M.E.H. Dols
Heerlenerweg 47
6132 CL Sittard
Tel. 046-4522739
Mobiel: 06-10660039
E-mail: marlie.dols@home.nl
Soc. Comm. Tel. 077-3822592

Op 10 april jl. heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Bij aanvang werd een minuut stilte in acht genomen om onze overleden leden en donateurs te herdenken. De verenigingsactiviteiten in 2017 werden met wisselende opkomsten bijgewoond met uitzondering van de reünie, waarbij een groot aantal van onze Belgische collega's acte de présence heeft gegeven. Financieel gezien staan we er goed voor. Ondanks diverse oproepen in onze 'SOBAT' heeft een aantal leden de contributie 2018 niet betaald. Daarom zien we ons helaas genoodzaakt om betrokkenen van de ledenlijst te schrappen.

De reünie die gepland stond voor 22 juni a.s. gaat NIET door in verband met een grote verbouwing van het Gemeenschapshuis in Kessel-Eik. Aan de leden die op de jaarvergadering aanwezig waren, is dit nieuws reeds meegedeeld. De reünie wordt verplaatst naar

dinsdag 11 september 2018 (aanvang 11.00 uur). De leden die hierbij aanwezig willen zijn, moeten zich melden bij de secretaris. Het bestuur hoopt op een grote opkomst.

Binnenland

Secr. *K.J. Orsel*
Van Hobokenhaven 63
2993 III Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail: klaasorsel@lve.nl
Soc. Comm. Tel. 0341-254231
E-mail:
ppg.gommers@kpnmail.nl

Contactpersonen voor de regio
Overijssel zijn de heren
J. Oldenbeuving (0572-358947)
en *A.W. Scholten (038-4216205)*.

Contactpersonen voor de regio
Utrecht / 't Gooi zijn de heren
A. Mouwen (030-6951179) en
R.L. Dorrestijn (06-45652874).

Contactpersonen voor de regio
Noord-Brabant Oost
zijn de heren
F. Heidendaal (040-2025055)
en
H. Withoos (040-2534660).

Contactpersonen voor de regio
Noord-Brabant West
zijn de heren
A. Roodenburg (0165-323490)
en
P.N. Welten (0165-312816).

Contactpersoon voor de regio
De Veluwe
is de heer *F.T. Dürst Britt*
(0578-691646).

Algemeen

Er bestaat onduidelijkheid over het melden van mutaties. Alle mutaties (zoals overlijden,

adreswijziging, opzegging lidmaatschap etc.) dienen te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur van VOMI Binnenland de heer *J. Krikke* (tel. 0592-357140 of 06-10678783 danwel e-mail: jaapvanale@veteranen.nl).

Alle regio's van VOMI Binnenland beschikken over eigen contactpersonen (zie hierboven onder de kop 'Binnenland'). Deze contactpersonen vormen de Ledenraad van VOMI Binnenland. De vergadering van de Ledenraad zal worden gehouden op **10 oktober 2018** in ECHOS Home 'de Schakel' te Ermelo.

Van de penningmeester

Een groot aantal leden heeft de contributie 2018 nog niet betaald. Men wordt verzocht die contributie (ad € 15,00) zo spoedig mogelijk te voldoen op bankrekeningnummer NL88 ABNA 0474 0840 51 ten name van VOMI Binnenland onder vermelding van: Contributie 2018. Geen betaling heeft uitschrijving als lid tot gevolg en u ontvangt dan ook geen 'SOBAT' meer.

Regio Utrecht / 't Gooi

Het is de bedoeling dat ook in 2018 een reünie voor de leden uit deze regio zal worden gehouden en wel op 24 oktober a.s. Echter, de reünie zal alleen worden gehouden indien er tenminste 20 deelnemers zijn. Zie ook pagina 10 van deze 'SOBAT'.

Regio Overijssel

In december zal weer het traditionele kerstdiner worden gehouden. In de volgende 'SOBAT' meer informatie hierover.

Regio Noord-Brabant West

Voor het tweede halfjaar 2018 staan de volgende bijeenkomsten gepland: Woensdag 8 augustus, woensdag 19 september en woensdag 31 oktober. Alle bijeenkomsten zijn in de Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal, **Aanvang 13.30 uur**. Noteer deze data alvast in uw agenda. In december zal weer een kerstbijeenkomst worden georganiseerd. Zodra meer informatie bekend is, zal deze in de 'SOBAT' worden gepubliceerd.

Regio De Veluwe

Er wordt nog naarstig gezocht naar een tweede contactpersoon naast de heer *F.T. Dürst Britt*.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 14 november 2018. Nadere berichtgeving volgt in de 'SOBAT'.

Canada

Veterans meeting / annual picnic 2018

Notice to all veterans living in Ontario, Canada. We hope to have our annual picnic again on Wednesday July 11th 2018 at the Grand River Conservation Park in beautiful Rockwood, ON. Please bring your partner and any veteran from your neighbourhood. As usual tell the attendant at the gate you are Veteran and come to the Pavilion area. Hope to see many there. We like to start around 10.00 a.m.

George Lodder, e-mail: georgelodder27@gmail.com 519 835 8295

Nieuwe Leden

Naam

Kok, G.J.
Koning, J.

Woonplaats

Den Haag
Heerhugowaard

Onderdeel

107 Afdva / C-Batterij
Regiment Oranje Gelderland

Oproep

Wij, Arend en Henrieke Dubbelboer, zouden graag meer willen weten over de diensttijd van onze opa. Zijn naam is Gerard Jansen en hij is in 1948 als dienstplichtig soldaat naar Nederlands-Indië vertrokken.

Hij was ingedeeld bij 2-41 RVA (C-Batterij) en was chauffeur van de waterwagen. In 1950 keerde hij terug naar Nederland.

Heeft u hem gekend of heeft u meer informatie over hem, dan willen wij graag met u in contact komen.

Met belangstelling zien wij uw reacties tegemoet.

Arend en Henrieke Dubbelboer
henriekemdubb@live.nl
06-27207959



Oproep

Namens de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda doet één van de docenten, luitenant-kolonel drs. Erwin Bieri MA, onderzoek naar de Mariniersbrigade te Nederlands-Indië.

Voor zijn onderzoek is hij op zoek naar de categorie onderzagers / tolken die binnen de Mariniersbrigade werkzaam waren, de zgn. **Employés Speciale Diensten** (ESD'ers).

Deze groep bestond uit lokaal geworven personeel dat tijdens patrouilles en ondervragingen de meest gevaarlijke opdrachten uitvoerde en van onschatbare

waarde bleek te zijn. Elke informatie over deze speciale categorie is welkom.

Correspondentie gaarne naar:

Luitenant-kolonel drs. E.A. (Erwin) Bieri MA
Nederlandse Defensie Academie / Faculteit Militaire Wetenschappen
Isaac Delprat Paviljoen
De la Reijweg 120
4818 BB Breda

E-mail: ea.bieri@mindef.nl of eabieri@hotmail.com

Tel. 076-5273204



In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Anker,	W.	Den Bosch	421 BI
Berkhof,	A.G.	Breukelen	
Bierbooms,	F.H.	Roosendaal	KM NNG
Bijker,	H.A.	Vriezenveen	5-5 RI
Bijlsma,	M.	Assen	Prins Bernhard Kapel
Blok,	A.P.M.	Schiedam	10 GVC
Bogerd,	C.	Vianen	4 GVC
Broek, van der	F.	De Rips	NNG Marbrig
Dam, van	J.	Jubbega	LTD
Dijk, van	L.B.	Den Haag	3-41 RVA
Dijkstra,	T.P.J.	Veldhoven	5-4 RI
Duin, van	J.	Eindhoven	KM
Esch-van Genugten, van Mevr.	M.	Sint-Oedenrode	41 AAT
Ekelmans,	G.C.	Rotterdam	2-1 Regiment HvB
Ellen,	J.	Bennekom	405 BI
Groenendaal,	H.A.M.	Sint Annaparochie	10 RI
Gooyen,	T.P.J.	Beek	42 ZMC
Hellegers,	L.K.	Wouw	36 AAT
Hofman,	W.L.	Den Haag	4-10 RI
Huerne, ter	H.J.	Vorden	NNG RS
Jobse,	J.	Rotterdam	KL
Katsma,	B.	Oudwoude	3-9 RI
Kiewiet,	E.G.	Zwijndrecht	KM NNG
Lazárom,	G.P.	Ede	1-3 RI
Laan, van der	J.	Nieuwpoort	426 BI
Limburg,	W.Q.	Blaricum	
Mastenbroek,	J.	Steenwijk	1-1 Regiment HvB
Oosten,	R.G.	Oosterwolde	
Ouden, den	J.	Hendrik-Ido-Ambacht	3-10 RI
Pieters-de Jonge, Mevr.	D.	Hollandscheveld	
Pols,	P.	Gouderak	KM NNG
Prein,	J.G.	Schiedam	Llua
Rijk, de	H.A.M.	Vught	GBI
Rijn, van	J.M.	Leidschendam	Veldhospitaal
Rijsdijk,	P.	Barendrecht	3-43 RVA
Schaub,	J.	Bovensmilde	4-1 RI
Schlömer,	P.	Borne	
Spek, van der	J.A.	Wateringen	3-8 RI
Spruijt,	W.	Ossendrecht	KM
Veerman,	W.	Assen	
Verberne,	W.	Someren	6-2 RI
Visser,	R.G.	Zoetermeer	RIMI/LTD
Vliet, van	A.J.	Spijkenisse	6 VA
Walda,	C.	Breda	43 GVC
Weide, van der	A.	Weidum	4-4 RI
Wijngaart-Logt, van der Mevr.	N.	Etten-Leur	
Wild, de	P.	Den Haag	RS
Zweden, van	A.	Dronten	436 BI

Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.

SOCIAAL COMMISSARISSEN



**Voorzitter/secretaris Sociale Commissie
Budgethouder Fonds Sociale Zorg (FSZ)**
Theo H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel. 071-5416936
E-mail: Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
Ger de Jong
Rozenlaan 41
2995 AS Heerjansdam
Tel. 078-6771902



SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen

Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
tel. 0516-49 19 53
f.vandreumel@outlook.com

Friesland

Hans N. Blom
Tjake v.d. Walstraat 24T
8723 CA Koudum
tel. 0514-52 21 07

Limburg

H.A.M. van Haeff
Past. Stassenstraat 44
5921 CV Venlo
tel. 077-3822592
hermanvanhaeff@online.nl

VOMI Binnenland

Paul P.G. Gommers
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
tel. 0341-254231
ppg.gommers@kpnmail.nl

Regio Noord-Brabant West

De heer P.N. Walten
tel. 0165-312916

Zuid-Holland

W.A.J.K. (William) Roza
Heemraadsstraat 9
3131 VG Vlaardingen
tel. 010-4340970
w.roza3@kpnplanet.nl

Noord-Holland

Nico Baan
Molenwerfslaan 58
2103 TE Heemstede
tel. 023-5283997
nbaan@kpnmail.nl

Zeeland

Marcel J. Boogaard
Van Raaltestraat 97
4384 GD Vlissingen
tel. 0118-418641
papus@zeelandnet.nl

Regio Overijssel

De heer J. Oldenbeuving
tel. 0572-358947

Regio De Veluwe

De heer F.T. Dürst Britt
tel. 0578-691646

Mevr. D.P. (Ineke)
van Genderen
Vlaamsestraat 11
3332 EM Zwijndrecht
tel. 078-6185902
igen@online.nl

Regio Utrecht't Gooi

De heer A. Mouwen
tel. 030-6951179

Regio Noord-Brabant Oost

De heer F. Heidendaal
tel. 06-46229197

FONDS SOCIALE ZORG

Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

VOMI (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul P.G. Gommers
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
Tel. 0341-254231
E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg

Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	OVW draaginsigne met surete verguld en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	1.50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
VOMI kruidenbitter	€ 10,00		
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Theo Rump, Albatrosstraat 14, 2352 EG Leiderdorp, tel 071-5416936.

Via @mail: theorump@gmail.com

Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp