

34ste jaargang • nummer 185 • augustus 2019

SOBAT



VOMI



vfonds investeert in VREDE



Monuta Veteranenuitvaart

Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening

Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

Uitvaartwensen vastleggen

Het is belangrijk dat uw nabestaanden later weten welke keuzes zij moeten maken voor uw uitvaart. Daarom kunt u bij Monuta gratis uw wensen vastleggen in het Monuta Uitvaartwensenformulier. Speciaal voor wensen die met uw veteranenstatus te maken hebben, heeft Monuta een bijlage ontwikkeld waar u tot in detail uw wensen kunt noteren. Wilt u uw wensen vastleggen? Neemt u dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

Monuta Team Bijzondere Uitvaarten
24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77

VETERANEN
INGEZET
IN DIENST
VAN DE VREDE



Monuta 
De steun bij ieder afscheid.

Jaarlijks worden begin september in opdracht van het bestuur van VOMI Nederland kransen gelegd op de 7 Erevelden in Indonesië



Ereveld Menteng Pulo



Ereveld Pandu



Ereveld Ancol



Ereveld Candl



Ereveld Kallbanteng



Ereveld Kembang Kuning



Ereveld Leuwigajah

SOBAT

Officieel orgaan van VOMI-NL, Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.

Verschijnt 6 keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter L. Noordzij
P. de Hoogstraat 6
6181 DH Elsloo
Tel. 046-4360607
E-mail:
linoordzij@hotmail.com

**Vice-voorzitter/
Secretaris** K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 65
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612
E-mail:
kjaansel@live.nl

1e Penningmeester A. Lufjendijk
Voordijk 475
2993 BE Barendrecht
Tel. 0180-618423
E-mail:
fam.lufjendijk@gmx.net
Banknummer
NL49 RABO 0180 4201 43
of
NL92 INQB 0004 2395 98
i.n.v. "VOMI-Nederland"
Barendrecht

2e Penningmeester P. Bergman, Smeetsjeshof-
straat 11, 6005 SC Weert
Tel. 0495-564641/
06-12202692. E-mail:
pbergman49@online.nl

Voorzitter/secretaris Th.H.A. Rump
Sociale Commissie Albatrosstraat 14
Budgethouder 2352 EG Leidenorp
Fonds Sociale Zorg Tel: 071-5416836
E-mail:
Theorump@gmail.com

Vz. VOMI Binnenland A.M. Mol
De Wiezeboom 9
6532 JT Steenwijk
Tel. 0521-512095
E-mail:
a.mmol@ziggo.nl

Bereiden R. Oelt; J.M. Norm;
G. de Jong
F.J.P. Smeoorenburg;
G.C. Meunse;
L. Noordzij

Leden van Verdienste

T.J. Gastra; J. Oudenbeuring; P.N. Weßen;
A. v.d. Ham; F.W. Kuyvenhoven; A.W. Scholten;
J. Wijkke; G.M. Pattenkaas-Determan;
P.J. Pattenkaas; K.J. Orsel; W.A.J.R. Roza;
J. Hoerelaken; Th.H.A. Rump; A.M. Mol;
A. Lufjendijk; H. Moorlag; H. Pols;
P.P.G. Gommiers; J. Malpaard; N. Baan

Doelstellingen Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI-NL)

De vereniging heeft ten doel:

- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden.
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden.
- Het ijveren voor het bijhouden en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door militaire dienst zijn overleden.
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameradschap tussen de leden van haar lidverenigingen.
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties.

Beginselen

De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken.

los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie.

De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven.

Raad van Advies

Voorzitter H.F. Coopsma, Belgade-generaal der Jagers br

Leden J.H. de Kleyn, Luitenant-generaal der Infanterie br
Prof. dr. R.A.C. Hoksbergen, Emeritus hoogleraar

Ledenadministratie

G.M. Pattenkaas-Determan
Amstelpad 17
3181 EA Rozenburg
e-mail: vomiclaf@gmail.com

Correspondentie:

1. Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen, bericht van overlijden e.d. richten aan de secretaris van de vereniging waartoe men behoort. Zie secretariaatsadressen onder "VERZORGINGSNIEUWS"
2. Zaken VOMI betreffend richten aan de secretaris van het Bestuur.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of veranderingen aan te brengen of, zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen.

De artikelen geplaatst in dit blad behoeven niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur weer te geven.

Overname van artikelen is toegestaan mits niet bronvermelding.

Redactiecommissie

Voorzitter/hoofdredacteur Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)

Secretaris/redacteur E. Falck
De Bongerd 94
3345 JW Oss
Mobiel: 06-54974053
E-mail: efoss@xs4all.nl

Fotobewerking/redacteur A.M. Mol (zie onder bestuur)

Advertenties K.J. Orsel (zie onder bestuur)

Voorplaats Nederlandse Veteranendag 2019

Druk: Zalsman, Zwolle

Sluitingsdatum inzenden kopij:
Nummer 186 23-08-2019

Website VOMI-NL: www.vomi-nederland.nl

Van de Voorzitter

Mei en juni staan elk jaar in het teken van herdenken, vieren en reünies. Dat was dit jaar niet anders.

Op 10 mei was ik op uitnodiging van zusterorganisatie Bond van Wapenbroeders aanwezig bij de herdenking bij het Indië monument op het Oude Kerkhof in Valkenswaard. Goed georganiseerd, plechtig en bijgewoond door ca. 50 belangstellenden.

Op de ALV op 15 mei in Bronbeek mocht ik 5 nieuwe Leden van Verdienste benoemen (zie het juni nummer). Ook hebben de aanwezige leden ingestemd met het continueren van onze vereniging tot eind 2020. Dan kunnen wij, ondanks het afnemend ledenaantal, nog op gepaste wijze het bereiken van onze 35-jarige mijlpaal vieren.

Op 18 mei heb ik in Brunssum de uitstekend georganiseerde viering van het 15-jarig bestaan van het veteranen inloophuis "het Eldershoes" bezocht. Enthousiast een inloophuis starten is één, het continueren blijkt in de praktijk een stuk moeilijker. Dat is hier in elk geval goed gelukt. Chapeau voor het bestuur en alle medewerkers!

Op zowel 24 als 25 mei was ik bij reünies in Oirschot. Eerst bij die van de 5 Indië bataljons van het Garderegiment Prinses Irene en de dag erna bij die van de Tijgerbrigade. Evenals voorgaande jaren was bij beide de organisatie perfect en de opkomst groot. Bij de T Brig zelfs zo groot dat veteranen die zich te laat hadden aangemeld, helaas niet meer konden worden toegelaten. De maximum capaciteit van de zaal was bereikt. Deze hoge opkomst bewijst dat alle inspanningen van voorzitter Reüniecommissie Marianne Pragt-Lankhuizen en echtgenoot Joop zeer gewaardeerd worden.

Van 4 tot 8 juni heb ik met een veertigtal regimentsgenoten (GFPI) onder ideale weersomstandigheden op verschillende locaties in Normandië de herdenking bijgewoond van 75 jaar D-day. Bijzonder is dat ook vier leden van de v.m. Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene tot het gezelschap behoorden. Uniek en indrukwekkend! Helaas kon ik daardoor niet aanwezig zijn op de uitvaart op 7 juni van ons Lid van Verdienste Henk Mergler. Theo Rump heeft een toespraak gehouden en Henk bedankt voor zijn vele verdiensten voor

VOMI NL. Dat hij mag rusten in vrede!

Op 22 juni werd in Roermond de Limburgse Veteranendag georganiseerd. Ondanks het prachtige weer, de stijlvolle herdenking in Park Hattem en het korte maar krachtige defilé, waren lang niet alle ca. 5.800 geregistreerde Limburgse veteranen aanwezig. N.m.m. wil de gemeenschap best respect betuigen aan de veteranen, maar dan moet je wel aanwezig zijn om die in ontvangst te nemen.

Ook op de Nederlandse Veteranendag op 29 juni was de opkomst iets minder dan vorig jaar, maar het was dan ook tropisch warm. Vermoedelijk voor veel Indië veteranen reden om toch maar thuis te blijven en de koelte op te zoeken. In het defilé deed VOMI met slechts 13 veteranen mee terwijl zich aanvankelijk 21 leden hadden aangemeld. Jammer maar begrijpelijk, de gezondheid gaat tenslotte voor. Overigens liep dit kleine detachement o.l.v. Klaas Orsel er keurig bij, complimenten!

*Uw voorzitter,
Leen Noordzij*



Nederlandse Veteranendag 29 juni 2019

Voor de 15e maal werd op zaterdag 29 juni jl. de Nederlandse Veteranendag gehouden. Met deze jaarlijkse Nederlandse Veteranendag in Den Haag bedankt heel Nederland zijn ruim 110.000 veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden.

Het merendeel van de veteranen is ex-militair en ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands-Indië, Korea of voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Snel groeiende is de groep jonge veteranen: dit zijn (ex-)militairen die hebben deelgenomen aan (vredes)missies zoals bijv. in Libanon, Cambodja, op de Balkan, Irak en Afghanistan.

De Nederlandse Veteranendag is in 2005 ingesteld door het Ministerie van Defensie. De

datum van 29 juni was in eerste instantie gekozen als eerbetoon aan (en op de geboortedag) van Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, geboren op 29 juni 1911 en overleden op 1 december 2004. Vanaf 2009 wordt de dag op de laatste zaterdag van juni gehouden.

Inmiddels zijn de vertrouwde ingrediënten van de dag wel bekend. Zoals de opening in de Ridderzaal, de medaille-uitreiking op het Binnenhof met aansluitend het defilé. Kort na 13.00 uur defileerden vierduizend veteranen onder begeleiding van muziekkorpsen voor Z.M. Koning Willem-Alexander. Nergens in Nederland in zo'n combinatie te zien van veteranen uit alle missies, militairen van de hele krijgsmacht, civiele en militaire muziekkorpsen en legervoertuigen. Het defilé

startte met een fly-past van historische toestellen en moderne vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht.

Van 09.00-17.00 uur was het Malieveld 'open' en vrij toegankelijk voor iedereen. O.a. om te kijken naar militair materieel, om de veteranenstands te bezoeken of om te luisteren naar 'Tour of Duty' artiesten, waaronder Adilicious. De dag werd afgesloten met een concert van de Koninklijke Militaire Kapel "Johan Willem Friso" met zangeres Shirma Rouse.

De Nederlandse Veteranendag 2020 wordt gehouden op zaterdag 27 juni







Wel en Wee van 42 AAT

42e Brigade Transportcompagnie in Nederland en Nederlands-Indië

Deel 9

Hoe zat de compagnie in elkaar ?

Al eerder is in het kort aandacht besteed aan de samenstelling van de compagnie en de functies van de ingedeelde officieren. Op de taken en werkzaamheden van de verschillende pelotons en hun commandanten wordt nu nader ingegaan. Volgens het organisatieschema voor de AAT-compagnieën van de Zelfstandige Infanteriebrigades (42 AAT behoorde tot de 42 Brigade) bestonden de compagnieën uit: een stafpeloton, een aantal transportpelotons en een peloton reservechauffeurs, een werkplaatspeloton en een verzorgingspeloton. De transportpelotons bestonden uit het A-peloton en het B-peloton. De bezetting van verschillende functies voldeed niet aan het organisatieschema. Zo werden voor de twee organieke kapiteinsfuncties bij het verzorgingspeloton aanvankelijk een kapitein (Scheltinga) en een vaandrig (Van den Berg) ingedeeld. De kapitein werd vrijwel direct na aankomst in

Indië belast met de functie van 1e transportofficier in verband met het plotselinge vertrek van kapitein Bordewijk. Met het verzorgingspeloton hield hij zich nog slechts incidenteel bezig. Later werd deze functie bij het verzorgingspeloton enige tijd vervuld door de tijdelijk bij de compagnie ingedeelde luitenant Klaus. De commandanten van de transportpelotons (luitenantfuncties) werden het eerste jaar door een vaandrig (Collijn) en een adjudant (Krediet) vervuld. Er mankeerde trouwens ook nog wel wat aan de organieke inzetmogelijkheden. Van de 312 man van 42 AAT beschikten er, zoals ook al eerder vermeld, slechts 11 over een geldig militair rijbewijs.

Wie deed wat ?

Van de taken en werkzaamheden van de pelotons is veel te achterhalen uit het boekje "42 AAT in Indonesië" dat omstreeks de beëindiging van ons verblijf in Soerabaja werd samengesteld en later bij de demobilisatie aan iedereen die bij 42 AAT had

gediend, werd uitgedeeld. De daarin door verschillende commandanten geschreven teksten worden hierna vermeld. Het verzorgingspeloton, waartoe ik zelf behoorde, wordt mede dankzij de inbreng van Rene Blommestein veel uitgebreider behandeld dan in het genoemde boekje mogelijk was. We beginnen met het peloton dat in het organisatieschema van de compagnie als eerste wordt genoemd.

Het stafpeloton

Over de veelheid en verscheidenheid van werkzaamheden die door de mensen van dit peloton moesten worden verricht, doet de commandant (vaandrig en later luitenant Theo Hoogslag) uitvoerig verslag. Uit zijn verhaal volgt hier een samenvatting. Het stafpeloton was het peloton van de specialisten, van mensen die allerhande bijzondere functies vervulden. Het was dan ook geen wonder dat het stafpeloton het 'troetelkind' tevens vaak 'zorgenkind' van een AAT compagnie was. In de top



Het stafpeloton, een verzameling specialisten voor allerlei functies. Links zittend luitenant Hoogslag, rechts staand kapitein Horstink



Commandant stafpeloton luitenant Hoogslag (rechts) heeft collega Colljn (commandant A-transportpeloton) op bezoek

zaten enkele zeer belangrijke figuren: de compagniescommandant kapitein K. de Boer, de 1e transportofficier kapitein M.J.J. Scheltinga (die tevens opvolgend compagniescommandant was) en de 2e transportofficier kapitein W.M. Horstink (tevens officier sociale dienst).

Dan volgde de commandant van het peloton die voor de goede gang van zaken in het peloton en voor het verrichten van de vele diensten die een stafpeloton in een AAT compagnie moet kunnen bewijzen een legertje aan personeel tot zijn beschikking had. Zoals sergeant-majoor Klarenbeek (SMI), die zorg droeg voor de inwendige dienst in de compagnie en daardoor onder meer belast was met de indeling van de wachtdiensten. De sergeant-majoor D.W. Langejan was de SMA. Met sergeant J. ter Heide en enkele schrijvers zorgde hij voor de compagniesadministratie. Een van hun taken was aan het eind van iedere maand de uitbetaling van het soldij (eventueel vermeerderd met chauffeurspremie of verminderd wegens vermiste uitrustingsstukken). In de tijd dat we in Indië waren, ging er aan jaarwedden en soldijen, chauffeurspremies, excursiegelden en betalingen aan inlands personeel bijna een half miljoen gulden over de

schrijftafel van de SMA. Daarin is begrepen 215.000 gulden die door 42 AAT'ers naar Holland werden overgemaakt. In de 'rustkamer' zorgden sergeant-fourier J.P. van Puffelen met zijn helpers soldaat 1e klas J. Bak en soldaat R. Paap voor de aanvoer, verstrekking en het op peil houden van de voorraad kleding, wapens en kazerne-rijsartikelen. Met het regelen en administreren van de transporten voor de compagnie was het transportbureau belast. Hier zetelden de beide transportofficieren, bijgestaan door sergeant G. Kitzen en soldaat 1e klas J. Oosterhagen. Ook de verantwoording van de benzine, olie

en smeermiddelen was een taak van het transportbureau. Het stafbureau was het domein van de commandant stafpeloton en zijn twee medewerkers de sergeanten W. Wensink en J.W. van Batenburg. Gedrieën zorgden zij voor de administratie van het stafpeloton en behandelden alle verplegings-, welfare-, sport- en excursie-aangelegenheden. Een aparte plaats in het stafpeloton hadden de chauffeurs en motorrijders. De stafwagens reden voor de zogeheten huishoudelijke dienst van het eigen onderdeel: de motorrijders verrichtten ordonnansdiensten en één ervan (korporaal G. Barendregt) deed dienst als verkeerscontroleur. Het technisch toezicht op de wagens en motoren van het stafpeloton berustte bij korporaal W.M.J. Cuypers. Sergeant J.J.G. Steeghs als menagemeester en soldaat 1e klas J. de Koning zorgden met succes dat aan de compagnie behoorlijke maaltijden werden verschaft. De grondstoffen voor de maaltijden kwamen uit het compagnieslevensmiddelenmagazijn dat werd beheerd door korporaal J. Schmidt. De kantine was in vertrouwde handen van de soldaten A. van Reeuwijk en C.A. Oudenaller. De ziekenverplegers hadden de handen vol aan het vele werk bij het dagelijkse ziekenrapport en het verzorgen van patiënten in het compagniesziekenzaaltje.

Henk van den Berg



Het compagnieslevensmiddelenmagazijn

Schandvlek van de Staat der Nederlanden (deel 38)



R.J. de Rijk

Alex had ik tijdens een van onze besprekingen in de hut gezegd, dat wij op zaterdag 22 juli 1950 omstreeks 09.30 uur in de baai van Bari zouden aankomen. Als ik hem dan om 09.00 zou laten wekken, dan zou hij maar vijf uur geslapen hebben. Volgens Alex was dat helemaal geen punt, want hij wilde het rendez-vous met Da Costa niet missen, maar zover was het nog niet. We hadden nog ruim 30 uur varen voor de boeg. Na rustig en probleemloos varen, liep het zo langzamerhand tegen de klok van 03.00 uur. De tijd waarop ik een nieuwe koers moest inzetten en toen het zover was, zei ik tegen Simon "koers 7 uur op 90° pal oost, Simon, Aye captain!" en hij herhaalde (net als Eduard gewend was) de order. Langzaam ging onze KOALAS over stuurboord naar de opgegeven koers, waarna wij om 03.30 uur op 90° stuurboord het lichtbaken van

Satonda passeerden. Ik gaf Simon door dat ik naar de hut ging om mijn nieuwe notities in het journaal bij te werken. Toen ik van de brug aan dek kwam en over de railing keek, zag ik aan de boeggolven dat de KOALAS als een speer door het water gleed. In de hut aangekomen maakte ik mijn koers en aantekeningen in het journaal en controleerde nog eens de zeekaart, waaruit bleek dat wij precies op de juiste koers van 'Paatje' lagen.

Ik ging weer naar de brug waar Simon als een muilezel stond te gapen. "Zo Simon! Slaap? Je verlangt ook naar je tampa'tje, hè? Net als ik. Ja captain, maar voordat ik straks ga slapen, neem ik op het achterdek nog eerst even een lekker fris bad. Ik stink als een bunzing".

Het was inmiddels 03.45 uur toen ik Wattimena, Metekohy en Josef Kayadu uit ruim 2

zag komen, waarbij de laatste twee naar het achterdek gingen om zich wat op te frissen. Wattimena liep meteen door naar de machinekamer om Alex te wekken. Toen hij uit de machinekamer kwam met Alex achter zich aan, zei hij "goedemorgen captain, ik ben wat aan de late kant. Neemt u het mij niet kwalijk", zei hij verontschuldigend. "Wel nee Wattimena!" en haalde mijn schouders op want die verontschuldiging waren echt niet nodig. "Goedemorgen Rles!" zei Alex, terwijl hij doorliep naar het achterdek. "Hallo Alex! Lekker geslapen? Als een blok, Rles" zei hij, terwijl hij doorliep naar het achterdek. "Even opruimen. Ik kom zo!" riep hij weer. Het gehele schip was nog in ruste en iedereen deed zo zachtjes mogelijk.

Simon en ik waren klaar om onze wacht over te dragen en





Sangean is een eiland van de Kleine Soenda-eilanden. Het eiland is gelegen ten noordoosten van Sumbawa in de Floreszee. Het eiland vormt het boven zee liggende deel van de complexe vulkaan Sangean Api

stonden een stootje te draaien toen Alex om 03.55 uur de brug opkwam, kort daarop gevolgd door Paul Metekohy. "Mögge Ries en Simon", zei hij met een wat rauwe stem. "Ik ben toch niet te laat? Nee Paul, zó nauw kijken we niet, hoor" zei ik. Ik had voor Alex ook een stootje gedraaid en aangestoken. "Ja lekker Ries! Even bijkomen". Met zijn vieren stonden we nu op de brug te roken. Simon, Alex, Paul en ik en ik vertelde Alex meteen de kwestie van onze huidige snelheid van de KOALAS. Hij was opgetogen en zei "die revisie heeft toch wel wat geholpen. Het is goed dat wij dat in Peloean gedaan hebben. Als we straks op Ambon zijn dan moet alles nagekeken worden en ook de motoren. Ze moeten denk ik, zo heb ik mij laten uitleggen, ontkoold of gespoeld worden om het maximale eruit te halen. Ik weet het niet. De KOALAS moet sneller kunnen. We hebben veel meer snelheid nodig, maar met deze lichte verbetering ben ik wel blij. Op bepaalde afstanden scheelt het soms een dag varen en die

winst hebben we broodnodig!" We schoten onze sigarettenpeuken overboord, waarop Alex en ik naar de commandohut gingen en Simon Solisa werd afgelost door Paul Metekohy. Machinist Kayadu gaf een seintje aan Paul dat hij naar de machinekamer ging en werd er ook gewisseld door de dekwacht, de heren Pattiwael, Papilaya en Wattimoery, die een oogje in het zeil hielden op de verblijven, de wapen- en munitieopslag, de radiohut waar Hendrik Leihitu nu deel uitmaakt van de wacht, de watervoorraad, het voorraadmagazijn van Oom Sapulette, de overige dekbergingen, het passagiersverblijf in dekberging 1 en de zee. Een niet onbelangrijke rol voor Frits Wattimena, die niets aan het toeval overliet.

Ik wenste de mannen op de brug en aan dek een goede wacht en ook de mannen die in de rij stonden bij de kombuis, die nog moesten gaan eten. In de hut wees ik Alex op onze huidige positie en koers en zei hem om 10.00 uur de koers 10

uur op 93° aan te houden, zodat wij dan om 20.00 uur het eiland Sangean aan stuurboord zouden passeren. "Oké, Richard, dan lees ik straks je journaal wel door. Ik ga nu eerst maar naar de brug en jij gaat slapen. Ik neem eerst even een fris bad en dan zoek ik mijn tempatje op. Goeie wacht! Ik zie je straks wel weer, Ries", waarop Alex met ferme stappen de trap naar de brug nam.

Ik liep meteen door naar het achterdek, waar nog twee van de vijf militairen op wacht stonden en die mij even een privé momentje gunden. Ik stonk van het zweet en voelde me plakkerig. Op mijn onderbroek na, trok ik al mijn kleren uit en gooide enige emmers heerlijk fris zeewater over lijf en leden. Daarna spoelde ik mijn kleding in de emmers en wrong alles uit voordat ik naar de machinekamer ging om te gaan slapen. Zo ging dat dagelijks aan boord. Nog voordat ik de machinekamer binnenging, was ik al weer zo goed als droog. In de machinekamer hing ik mijn hemd, broek en sokken boven de motoren te drogen. Daar was het zó heet, dat de uitgehangen was in een mum van tijd weer droog was. De jongens hadden daar een paar lijntjes gespannen waarop iedereen wel wat te drogen hing. Ik had daar nu ook weer mijn kleding opgehangen.

Ik vertelde Josef Kayadu van de verhoogde snelheid en dat zij prima werk hadden geleverd. Glimlachend zei hij: "Ja, ik wist het wel. Vakwerk captain!" Door de herrie van de motoren is een uitvoerig gesprekje niet zo prettig en ik stak mijn hand op toen ik naar mijn tempatje ging waar ik mij eerst lekker liet afkoelen door de windvangers in de romp van de KOALAS om daarna al gauw in slaap te vallen op het monotone gedreun van de motoren. Het was bijna 11.40 uur toen Patti mij kwam wakken.

De wereld van Jan van der Steege

Tijdens de 2^e Wereldoorlog, in Nederlands-Indië en de periode erna

Deel 3



Jan van der Steege met Jan Penninkhof op bezoek bij zijn oom Dirk van der Steege in Genne bij Hasselt in 1943. De lange man in overall zou neef Harm zijn met zijn vrouw in bloemetjes schort. De vrouw in klederdracht zou de vrouw van oom Dirk zijn.

Analyse Jan van der Steege 1943

Jan is in 1943, op 17 jarige leeftijd, kennelijk benleuwd naar wat de toekomst voor hem in petto heeft. Hieronder wordt een analyse gegeven van Jan door ene Jim Murray.

Twee studiegenoten van Jan op de machinistenschool, de gebroeders Broekhuizen, hadden contact met Jim Murray. Via deze broers heeft Jan informatie aangeleverd aan Jim. Op basis daarvan is de analyse gemaakt. Jan zelf heeft Jim Murray nooit ontmoet of gesproken.

Op pagina 13 een deel van de slecht leesbare versie van de analyse van Jan door Jim Murray.

Nu volgt een verduidelijking van het slecht leesbare schrift.

Analyse H.J. v.d. Steege, Grafhorst 1-/32. Gem. IJsselmuident.

30-6-1943 (17 jaar oud). Jim Murray, telepaath en fascinateur.

Telepathie-gedachtenlezen met en zonder contact- voor varieté en cabaret.

Mathenesserlaan 393b Rotterdam

Geachte Heer,

Hier volgt dan een analyse en hoop ik dat U er iets aan zult hebben.

- "H.J. v.d. Steege": verzorger van anderen. U is echter eenzijdig georiënteerd.
- Staat waarschijnlijk nu reeds op goeden voet met geestelijken of artsen of eenige andere personen van soortgelijke categorieën.
- U aanvaardt de wereld, doch onder voorbehoud dat alles goed en rechtvaardig

is.

- U bestrijdt "reactie" en wilt "ontwikkeling".
- Uw voornemen is het rechte handelen.
- U zult zoo goed en rechtvaardig mogelijk pogen te leven.
- U stelt altijd de lichtzijde der dingen op den voorgrond en tracht onder alle omstandigheden de noodzaak niet alleen, maar ook de gerechtvaardigheid van een optimistische zienswijze aan te toonen.
- Geen "weten" maar "inzicht" is voor u dan ook het hoogste.
- U is dan ook overtuigd, dat datgene slechts stand kan houden wat goed is en dat het goede uiteindelijk zal overwinnen.

Met ongelofelijke hardheid kunt u en zult u in uw verdere leven uw standpunt en meer nog -een zaak die aangevallen wordt- verdedigen en zoo vergevingsgezind U kunt zijn tegenover ridderlijke tegenstanders, zoo zeer u bereid is om tot een rechtvaardige "vrede" te geraken, zoo onverbiddelijk en vastbesloten kunt u ook "vijand" zijn en genadeloos neerhouwen alles wat zich verzet tegen hetgeen U als recht en billijk beschouwd. U kunt de menschheid slechts onderscheiden in twee groepen "goeden" en "bozen". Toch is uw begrip van het "boze" niet absoluut. Voor u gaan altijd "veroordeeling" en "genade" tezamen. Het eerste voor een schuldige, het tweede voor degenen die zich "bekeert". Heeft u misschien last gehad



behalen in innerlijken zin. Zult dikwijls in strijd met Uzelve zijn. Veel avontuur beleven. Maatschappelijk succes. Persoonlijk materieel streven. Spel en speculatie. Behoeft zich te laten gelden. Strop met vrouwen? Zult dan ook volgens de eerste inzichten op moeten passen voor vrouwen. Zou bij een eventueel huwelijk gemakkelijk tot scheiding kunnen komen. Veel krachten die U echter helpen. Veel tegenstanders ook. U heeft een geestelijke onzekerheid. Goede huisvader zult U worden, doch veel huiselijke twisten zijn te verwachten. Wordt oud.

Natuurlijk kun je vraagtekens zetten bij de uitslag, maar evengoed lijken verschillende punten van toepassing op Jan. Toch wel leuk om te lezen. De voorspelling "wordt oud" is in ieder geval uitgekomen!

De bezetting 1944

In 1944 is Nederland alweer 4 jaar bezet door de Duitsers. Jan maakt dan spannende dingen mee. Hij duikt onder in de Noordoostpolder (NOP) en wordt daar met vele anderen op 17 november 1944 tijdens een razzia opgepakt door de Duitsers voor dwangarbeid in Duitsland.

Oorlogservaringen van Jan aangevuld met informatie van internet

In de oorlog woonde Jan aan de Kamperzeedijk in Grafhorst. Op 13 juni 1943 stortte er in het Ganzendiep een vliegtuig neer. Help! De wereld zou vergaan!

van "longen" of lever of ribben?
Ordering in de zin van "natuurlijke indeling" zullen u een voortdurende ontwikkeling en gestadige vernieuwing garanderen.

Uw eigenschappen zijn:
o.a. welwillendheid,
goedhartigheid,
rechtvaardigheid, soepelheid
gepaard gaande met
standvastigheid, wijsheid en

inzicht, doch soms ultiem u zich ook negatief, d.w.z. "zucht tot gelijk hebben" en ook wel eens "eigendunk".
Stofwisselingsstoornissen zullen zich bij u voordoen. Geluk zult u hebben. U moet echter nu vooral niet gaan denken, dat alles wat u nu doet, altijd maar even goed is en verstandig en wat anderen hebben en doen, minderwaardig is. U zult geestelijke carrière maken. Eer



Links: Jan en vriend Jan Penninkhof 1944



Rechts: Jan en vriend Cor ter Horst 1944



□ De grote razzia op 17 november 1944 in de Noordoostpolder door Henk J. Rotgans in beeld gebracht.

Zo dacht men. Het vliegtuig, een geallieerde bommenwerper op weg naar de stad Bochum, was neergeschoten. Bij 't Veer in Grafhorst staat nog een monument om de mensen te gedenken die voor ons zijn gevallen. Er was één overlevende. De overige bemanningsleden liggen begraven op het kerkhof van Grafhorst.

Het begin van de oorlog verliep rustig en men kon toen nog naar

school. Jan ging begin 1944 naar de machinistenschool in Zwolle. Hij zou ook staatsexamen doen voor scheepswerktuigbouwkundige. De examens zouden in Den Haag zijn. Men was druk aan het studeren, maar toen kwam de invasie in Normandië. De geallieerden trokken Europa binnen en de Hongerwinter begon in het westen van Nederland. Het examen ging niet door....

Begin 1944 kregen ze bij Jan thuis op de boerderij de eerste inkwartiering. De radio moesten ze op allerlei plaatsen verstopten. De radio stond achter het gordijn bij de haard terwijl de Duitsers er voor slipten !

Later werd de radio verstopt in de hooiberg, op zolder en op diverse andere plaatsen.

Krijgsmacht Veteranendagen 2019

SOBAT



Koninklijke Luchtmacht

De KLu veteranendag wordt gehouden op 11 september 2019 in Eindhoven.



Koninklijke Marechaussee

De KMar veteranendag wordt gehouden op 4 oktober 2019 in Apeldoorn.

Drentse Veteranendag 2019

Op 13 april 2019 werd voor de 11e keer de Drentse Veteranendag gehouden. Om 09.45 uur vertrok men vanaf De Bonte Wever naar het monument van de Drentse Veteranen nabij het Provinciehuis. Het monument draagt het opschrift 'wat blijft is de aangrijpende herinnering aan al dat ik heb gedaan' en daar vond om 10.00 uur de bloemlegging plaats. Veel veteranen waren nog in staat om de wandeling naar het monument heen en terug te maken om bij de bloemlegging aanwezig te zijn.

De heer Jaap Krikke hield een korte toespraak, alvorens werd over gegaan tot de bloemlegging bij het monument dat onthuld is op 14 januari 2012, waarbij toen de jongste veteraan, een actief dienende onderofficier van het Regiment Johan Willem Friso, aanwezig was.

Dit 'ogenschijnlijk eenvoudige' monument (aangeboden door Börk Overessinghe) heeft de vorm van een traan. Als het regent vullen de ingegraveerde letters zich met hemelwater. Als een letter 'vol' is, zal het langzaam als een 'druppel als traan' vallen.

Hierna werd overgegaan tot het leggen van de drie bloemstukken. Namens het bestuur van de Stichting Drentse Veteranen werd een bloemstuk gelegd door de voorzitter, de heer H.H. van de Boer. Het tweede bloemstuk werd gelegd door de heer R. Leemrijse namens de gemeente Assen en het derde bloemstuk werd gelegd door de heer H. Brink namens de Provinciale Staten van Drenthe. Hierna werd terug gewandeld naar De Bonte Wever, waar de aanwezigen werden ontvangen door mevrouw A. Timmer. De veteranendag werd geopend door het uitspreken van een welkomstwoord tot de aanwezigen door de voorzitter van de Stichting Drentse Veteranen.



Vervolgens werd het woord gegeven aan de heer H. Brink namens de Provinciale Staten van Drenthe in verband met de afwezigheid van de Commissaris van de Koning, mevrouw J. Klijnsma. De intervallen tussen de sprekers werden opgevuld door het muzikale optreden van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (KMKJWF). Na de defileermars der Koninklijke Nederlandse Marine hield luitenant ter zee 1e klasse Pieterbas Peters een lezing over zijn functie als onderzeeboot-commandant. Daarna werd het signaal Taptoe geblazen, gevolgd door een minuut stilte en werden vervolgens twee coupletten

van het Wilhelmus ten gehore gebracht en meegezongen. Tot slot werd door de KMKJWF de veteranenmars van G. Flik gespeeld.

De afsluitende woorden van het officiële gedeelte werden uitgesproken door mevrouw A. Timmer.

Tot slot van deze dag was er nog een aperitief en kon men onder de muzikale klanken van Wim Dekker genieten van de rijstmaaltijd.

In mijn ogen een zeer mooie en geslaagde dag.

*R. Grit (lid VOMI Drenthe/
Groningen)*

Alle ECHOS Homes zijn Veteranenontmoetingscentra

ECHOS Homes zijn van oudsher unieke ontmoetingscentra met een gezellige huiskamer, multifunctionele vergader- en ontspanningsfaciliteiten en een prima keuken.



- ★ ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accommoderen
- ★ Met onderstaande contactpersonen kunt u uw wensen bespreken.
- ★ ECHOS Homes hebben de status 'militaire accommodatie'. Wij kunnen al uw activiteiten en evenementen die door Defensie worden gesubsidieerd, direct voor u declareren.

ECHOS Home 'de Schakel' gastvrouw: Marieke Potappel
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo tel. 0341 - 552 830

ECHOS Home 'de Landing' gastheer: David Mammen
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home 'de Vrijheid' gastheer: Roel Willemsen
Eindhovenesdijk 33, 5688 GN Oirschot tel. 040 - 29 04 515

ECHOS Home 'het Bakken' gastheer: Han Mennink
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte) tel. 0521 - 341 297

ECHOS Home 'het Anker' gastheer: Ad Muilwijk
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home 'de Eendracht' gastheer: Han Mennink
Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home 'Baan Zulu' gastheer: Aart Werkman
Otterloseweg 12-A, 6732 B5 Harskamp tel. 0318 - 453 060



www.echos.nl

Het Rozenpakhuijs Bloemen en Planten John Scheurkogel

Middeldijk 73 A ~ 2992 SH Barendrecht
Tel.: 0180-621298
Info@hetrozenpakhuijs.nl
Website: www.hetrozenpakhuijs.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
08:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-20:00 uur

Een reis met de "Kota Baroe" (deel 1)

Op 31 maart 1948 om 18.00 uur vertrekt ms "Kota Baroe" vanuit Rotterdam. Aan boord 1154 militairen o.a. Huzaren van Boreel, Geneeskundige troepen en ook nog, jawel, de Marinierskapel die in Indië bij de troepen concerten zou geven.

Aan boord ook nog eens 101 vaste bemanningsleden onder leiding van gezagvoerder Hoogendijk. In totaal dus 1255 levende wezens, oh ja, en ook nog een levende geit die als mascotte van 7 Hupva meeinging. Maar het had niet veel gescheeld of die reis was binnen 24 geëindigd in een ramp. Wat gebeurde er 's nachts om 05.00 uur midden in het Engels Kanaal bij windkracht ZW 9. Bij huizenhoge golven viel de motor stil en dreigde het gevaar dat we met z'n allen een mijnenveld binnen zouden drijven. Echter, wij bleven onwetend omtrent deze gevaarlijke situatie.

Sloepenrol was op dat moment ook waanzinnig geweest, we waren waarschijnlijk allemaal van het dek gespoeld.

Alle luiken en deuren waren gesloten vanwege overslaande golven. Alle sobats kunnen zich wel voorstellen wat voor een zootje het daar benedendeks was. Naderhand kwamen allerlei verhalen in omloop over de kritieke situatie waarin wij hadden verkeerd. Nog steeds nieuwsgierig naar de ware toedracht ben ik -45 jaar later- samen sobat Henk Langeveld uit Lisse op zoek gegaan naar het scheepsjournaal van die reis en dat hebben we gevonden. Bij het scheepsjournaal vonden wij wat we zochten, namelijk een "Buitengewone scheepsverklaring". Hierin werd het voorval precies omschreven. Hier volgt de verklaring.

Buitengewone scheepsverklaring van het Nederlandse Motorschip

"Kota Baroe"

Op heden den twaalfden april van het jaar negentien honderd acht en veertig compareerde voor mij Frans Adriaan Dijkstal, Vice-Consul der Nederlanden te Port Said, ingevolge van Artikel 353 W.v.K. Marinus Hoogendijk, Gezagvoerder van het bovengenoemde schip, metende 7280.58 Bruto Registertonnen thuisbehorende in Rotterdam, onderscheidingssein P.F.L.G. en bemand met 101 personen, welke de navolgende verklaring heeft afgelegd:

- Dat het ms "Kota Baroe" den 31sten maart 1948 te 17.57 uur van Rotterdam vertrok beladen met militaire goederen en met 1154 militaire passagiers aan boord met bestemming voor Nederlands-Indië via Port Said en Aden.
- Dat bij vertrek van Rotterdam het schip was hecht, dicht en sterk van bouw, de lading volgens zeemansgebruik gestuwd, gegarneerd en



Inschepping aan boord van de "Kota Baroe". De persoon uiterst rechts op de foto met het koffertje in z'n linkerhand en de pluizezak (PH) op z'n nek ben ik (Flip Meershoek)

gesepareerd, de luiken voorzien van drie goede presennings en goed afgesloten en alle maatregelen genomen werden om binnendringen van water te voorkomen.

- Dat het schip ruim was voorzien van drinkwater, proviand, brandstof en heel- en verbandmiddelen.
- Dat de hoofdmachine, hulpwerktuigen, navigatiemiddelen, radio-installatie, brandblus- en reddingsmiddelen in goeden staat en tot onmiddellijk gebruik gereed waren.
- Dat de zeekaarten, boekwerken en zeemansgidsen tot op den datum bijgewerkt waren en dat de benodigde certificaten aan boord waren.
- Dat het schip, staande in het droogdok, was onderzocht en in orde bevonden.

• Dat de bemanning voltallig en gezond was, kortom het schip volkomen zeewaardig was en in staat om de voorgenomen reis te aanvaarden en te kunnen volbrengen.

- Dat het schip den 31sten maart te 19.51 buitengaats was, te 20.11 uur den loods ontscheept werd en koers gezet werd volgens de gebruikelijke route door de geveegde kanalen van de Noordzee.
- Dat wind en zee geleidelijk toenamen tot stormweer met wilde zee en deining, waarin het schip zeer zwaar stampte en water op en over het dek en luiken kwam.
- Dat te 04.55 uur van den 1sten april de machine plotseling gestopt moest worden.
- Dat het schip zich toen bevond op de Goodwin-Knock

route, ongeveer 1,5 mijl NO van boel 53D.

- Dat direct geïnformeerd werd of het stoppen lang zou duren en dat hierop door den Hoofdmachinist geantwoord werd, dat het minstens twee à drie uren zou duren.
- Dat besloten werd om te trachten zo spoedig mogelijk ten anker te gaan, daar het schip door de stormachtige ZW-wind en een harde NNO gaande stroom hard weggezet werd en er kans bestond om in het onveilig gebied of op ondiep water van de Fallsbanken te verdagen.

Filip Meershoek (7 Hupva)

“Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950”

deel 6

De datum 17 augustus 1945

Op 13 september 2018 organiseerden de drie onderzoeksinstituten de 2e publieksbijeenkomst. Programma-onderdeel was de paneldiscussie over “dekolonisatie of rekolonisatie” waarbij m.n. panelleden dr. Raben en mr. Zegveld een verschillende visie hadden op de datum 17 augustus 1945.

Reden om mij te verdiepen in het belang van deze datum en eventuele consequenties. Dan betreed je het gebied van het internationaal recht. Naast informatie op internet, was het gesprek met mevr. dr. de Hoon, Universitair Docent Volkenrecht

aan de VU in Amsterdam op 11 juni jl. een *eye opener*.

Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Nederland erkende de Republiek toen niet. Dat gebeurde *de facto* bij het akkoord van Linggadjati (15 november 1946 geparafeerd en 25 maart 1947 getekend) en *de jure* bij de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949.

Vragen rijzen als kan iedereen “zo maar” onafhankelijkheid uitroepen en is het dan ook een feit? Moet voordat sprake is van een nieuwe, soevereine staat

niet eerst aan criteria worden voldaan? Het internationaal recht biedt daarop antwoorden.

Het onderscheid tussen erkenning van staten en van regeringen is van belang. Een staat blijft bestaan als een regering wisselt, ook al wordt de nieuwe regering niet erkend, bijv. na een staatsgreep.

Na 17 augustus 1945 weigerde Nederland te onderhandelen met de als collaborateurs beschouwde Soekarno en Hatta. Het niet accepteren van deze leiders stond de latere erkenning van Indonesië echter niet in de weg.

Het internationaal recht is bewust vaag beschreven zodat er voldoende interpretatieruimte voor staten blijft. Zo is een poging om te komen tot een duidelijke en gecodificeerde definitie van het begrip 'staat' gestrand op politieke gevoeligheid. Toch is er brede overeenstemming over de essentiële elementen van een staat. Deze zijn in art. 1 van de Convention on Rights and Duties of States*, de zgn. Montevideo Conventie (1933) vastgelegd. In de praktijk echter zijn er zoveel uitzonderingen, dat het gewenste effect uitbleef. Er wordt nu gekeken wat staten doen en er wordt aangegeven welke criteria anders worden gehanteerd. Dekolonisatie is bijv. een goede reden om van criteria af te wijken. Erkenning is daarmee een belangrijk criterium geworden.

De vier elementen zijn: er moet sprake zijn van een permanente bevolking, een gedefinieerd grondgebied, een effectieve regering en van de mogelijkheid om relaties met andere staten aan te gaan.

Over erkenning bestaan verschillende visies.

Constitutivisten betogen dat een staat niet kan bestaan voor het internationaal recht als deze niet erkend is. Erkenning is dan een rechtshandeling, het vaststellen van een feit. Problemen: hoeveel staten moeten erkennen wil van een nieuwe staat sprake zijn? Het duurt enige tijd voordat meerdere staten de nieuwe staat erkend hebben, hoe zit het dan met de rechten en plichten in de tussentijd? Immers een nieuwe staat heeft pas plichten als deze is erkend. Het is evident dat dit in de praktijk zo niet werkt.

In het begin van de 20e eeuw was nog de opvatting dat als aan alle voorwaarden wordt voldaan, staten verplicht zijn de nieuwe staat te erkennen. Hierop kwam veel kritiek. Midden 20e eeuw werd daarom

aanvaard dat het weigeren van erkenning geen schending van het internationaal recht betekent.

De visie van declaratoristen heeft momenteel de overhand. Zij stellen dat erkenning de goedkeuring is van een reeds bestaande feitelijke situatie. Als voldaan is aan de criteria van de Montevideo Conventie, verwerft een staat automatisch internationale rechtspersoonlijkheid. De wettigheid van het bestaan van een staat is dus een gegeven en onafhankelijk van de erkenning door andere staten. Dit is ook zo vastgelegd in art. 3. van de conventie.

In deze algemeen aanvaarde visie bestaat de Republiek Indonesië sinds 17 augustus 1945, ook zonder erkenning door Nederland of andere staten, als maar voldaan is aan de criteria.

Toetsing aan de criteria kan discussie opleveren. Ongetwijfeld was Nederland toen van mening dat de Indonesische Regering geen effectief gezag kon uitoefenen over de bevolking op haar territoire (het derde criterium). Dat lijkt niet moeilijk met voorbeelden, zoals de berisping, te staven.

Echter ook dit effectiviteitsbeginsel wordt niet stringent toegepast. Dekolonisatie is het sprekendste voorbeeld waarbij het criterium effectiviteit van gezag ondergeschikt werd aan het recht op zelfbeschikking van gekolonialiseerde volkeren en de breed gekoesterde wens van omvorming van koloniale gebieden tot onafhankelijke staten.

Evenmin wordt het in het internationaal recht opgenomen verbod op vroegtijdige erkenning, d.w.z. het als een *unfriendly act* beschouwen van erkenning in de fase van afscheiding waardoor de soevereiniteit van het

moederland wordt genegeerd, niet stringent gehanteerd. Zo waren er staten, bijv. Rusland, die de Republiek Indonesië al hebben erkend voordat Nederland dit in 1946 *de facto* deed. De meeste landen echter hebben daarmee gewacht totdat Nederland zover was.

Overigens houdt *de facto* in dat een tijdelijke, effectieve controle van een staat over een gebied wordt erkend, ondanks dat nog niet is voldaan aan alle criteria om als staat aangemerkt te worden. Erkenning van de feitelijke situatie betekent echter nog geen goedkeuring daarvan.

Herroeping kan als de regering van de nieuwe staat weer effectieve controle over het gebied verliest.

De jure erkenning houdt in dat de nieuwe staat erkend wordt als aan alle criteria van de Montevideo Conventie is voldaan. Kennelijk vond niet alleen Nederland dat op 27 december 1949 (onder internationale druk) maar ook vele andere staten en de VN die tegelijkertijd Indonesië *de jure* erkenden.

Wordt vervolgd in het oktobernummer

Leen Noordzij



“Daar woonde mijn huis en daar sliep mijn bed” (deel 13)

*Het verhaal over mijn dienstdtijd in Indië
(1947 t/m 1950)*

door Jan van der Vegt

**8. Jogjakarta (14 januari t/m
5 februari 1949)**

Jopie weer ontmoette. Na de
kerk bezochten we de studio

gegeven, die door de radio werd
uitgezonden. Helaas kon ik dat



Vrijdag 14 januari verhuisden
we weer. Omdat er bij Magelang
weer een brug kapot was, ging
dat via Salatiga naar Jogja
(foto). Daar kwam ik te liggen
in een groot gebouw bij de
(voormalige paarden-) racebaan.

Op pagina 21 een foto van de
gedenknaald waar we langs
kwamen vanuit Salatiga. Deze
ligt aan de Malloboro, de
winkelstraat van Jogja.
's Zondags ging ik in Jogja naar
de kerk, waar luitenant Ten
Kate op het orgel speelde en ik

van radio Jogja, waar 2 orgels
op me stonden te wachten om
te worden schoongemaakt. Dat
heb ik in de volgende dagen
gedaan.

Eerst een drukwind harmonium
van Franse herkomst, maar
dat heb ik niet 100% klaar
kunnen maken wegens te
weinig goed materiaal. Het
andere instrument was een
4½+1/5 spel harmonium met
elektrische motor en dat is wél
weer prima in orde gekomen.
Luitenant Ten Kate heeft er
later nog een bespeling op

niet horen, omdat ik toen reeds
in Barongan zat.

De foto onderaan pagina 21 is
van de hoofdstraat (Malioboro)
vlak bij de passar, waarvan de
hoofdingang te zien is op de
foto bovenaan pagina 22.

Wel heb ik toen de groeten naar
huis mogen inspreken voor
de radio, maar of ze dat ooit
gehoord hebben, weet ik niet.
Ook maakte ik het harmonium
in de kerk schoon en dat was
een Liebig met 4^{1/5} spel.



Ik hoefde die dagen weinig te rijden, omdat luitenant Van Donselaar in Salatiga was om bij de geboorte van zijn jongste dochter te kunnen zijn. In die dagen heb ik er de film 'De slag om Arnhem' gezien. Tussendoor ben ik nog met de Jeep in een konvooi mee geweest naar Bantul, een klein

stadje ten zuiden van Jogja in een voor ons heel gevaarlijk gebied met veel troepen van de TNI. In dat gebied waren al vrij spoedig 3 makkers gesneuveld bij een patrouille. Dat waren: Poelman, Hartemink en Penning-de Vries. Ze zijn daar eerst begraven in het graf, dat we op de foto

onderaan pagina 22 zien, maar later zijn hun stoffelijke resten overgebracht naar het ereveld Candi in Semarang, evenals die van veel andere gesneuvelden uit die dagen.

Voortdurend waren er aanvallen op de konvoien naar Bantul. De aanvallen op het kamp zelf kwamen meestal in de nacht. Eens gebeurde het, dat een wachtpost in zo'n stikdonkere nacht een erg ongemakkelijk gevoel kreeg en maar een salvo met de bren (mitrallieur) in het rond afvuurde. "Ziezo, dat licht op", zei hij tegen zijn wachtmaat.

De volgende morgen vonden ze een dode plopper vóór de post liggen met een handgranaat bij zich, die bedoeld was om in hun wachtpost te gooien.

Vanaf dat moment werden er degelijke daken aangebracht boven de stellingen en werd er een net omheen gemaakt om te voorkomen dat er iets ingegooid zou kunnen worden.

Bij een zware aanval 's nachts wilde een sergeant-majoor een PIAT-granaat (Pantser Infanterie Anti Tank granaat) afvuren om een flinke knal te laten geven. Hij zette de afvuurbuis op de borstwering en vuurde dat ding af, maar was vergeten, dat





zo'n apparaat een geweldige terugslag heeft, zodat hij pardoes achterover tuimelde.

grote kamponghuis een eigen onderkomen van balken en bamboe met golfplaten als dak en bamboematten als wanden.

Op de middelste foto zien we een stuk van de weg ernaar toe met nog duidelijk zichtbaar een opgebroken stuk als wegversperring, waardoor het konvooi moest stoppen of langzaam rijden en zo een goed doelwit was voor de in het zijterrein verscholen slulpschutters.

Zo om de andere dag gingen we foerageren naar Jogja met ons eigen kleine konvooi, bestaande uit een drietonner, een 1½ tonner en 2 carriers. De afstand tussen Barongan en Jogja is ongeveer 10 à 12 km.



9. Barongan (6 februari t/m 8 maart 1949)

Op 6 februari werd ik overgeplaatst naar het kampement Barongan, ten zuiden van Jogja en ten oosten van Bantul, ook een onrustig gebied. Ik moest korporaal Tuenter aflossen, die toegevoegd werd aan de bataljonsstaf en in een gepantserde 1½ tonner ging rijden.

Daar moest ik de administratie voor de wagens en carriers bijhouden. Wegens ruimtegebrek bouwden we voor de chauffeurs tegen een van de muren van het



Jaarlijkse herdenking Indië-Monument Friesland

Op woensdag 28 augustus 2019 wordt de 27e jaarlijkse herdenking van de 168 uit Friesland afkomstige militairen, die in de periode 1945-1962 in toenmalig Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea zijn omgekomen, gehouden.

Deze herdenking vindt plaats in het Rengerspark te Leeuwarden tussen 19.00 uur en 20.00 uur. De herdenkingstoespraak wordt gehouden door drs. A.A.M. Brok, Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Mevr. T. Stijmsma-Walda, bestuurslid van de Stichting Indië-Monument Friesland, zal de declamatie verzorgen. De muzikale medewerking wordt verzorgd door het Frysk Seniorenorkest onder leiding van de heer Hoekstra.



Vragen en/of inlichtingen bij de secretaris van het bestuur de heer J. Hoogsteen (tel. 0511-451764).
E-mail: jakobhoogsteen@knid.nl

Herdenking Indië Monument Leiden

Het bestuur van de Stichting Militair Indië Monument Leiden organiseert donderdag 5 september 2019 de jaarlijkse herdenking van de 26 uit Leiden afkomstige, in voormalig Nederlands-Indië, gesneuvelde militairen.

De ceremoniële herdenking vindt plaats bij het Indië Monument bij molen "De Put" (voormalige Morspoortkazerne). Voorafgaand aan de plechtigheid buiten wordt er in de Evenementenzaal van Museum Volkenkunde een herdenkingsrede uitgesproken.

Gast spreker dit jaar is de Minister van Defensie, mevr. drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten.



Indië

Uit mijn dagboek van toen

Deel 24

Plotseling begon het te regenen. Schuilen konden we niet want er was geen enkele beschutting in de buurt. De kampong, die op circa zeshonderd meter hoogte lag, kon slechts worden bereikt via een smal kronkelig paadje dwars door de dichte begroeiing. Het was vrijwel zeker dat men het schieten in de kampong gehoord moest hebben. Voorzichtigheid was dus geboden. Als er al vijanden waren, dan lagen zij ons vast en zeker op te wachten. Hoe dan ook, iedereen was er goed van doordrongen dat hij, bij elke onoverzichtelijke bocht of van achter ieder bosje of begroeid heuveltje, te grazen genomen kon worden. Soms glijdend, soms struikelend volgden we het smalle steile weggetje naar boven. Toen we na een half uurtje de niet al te grote kampong hadden bereikt, bleek deze geheel te zijn verlaten. We besloten de nacht in deze kampong door te brengen.

De volgende morgen vertrokken we om zes uur richting Loeboekaloeng. Afsproken was dat we om drie uur 's middags zouden worden opgehaald door een drietonner. Aangezien we nog een heel eind te gaan hadden, zetten we flink de pas erin. Het steeds wisselende weer was ditmaal onze grootste vijand. Tropische regenbuien en felle zonschijn wisselden elkaar in snel tempo af. Beurtelings werden we drijfnat en dan weer kurkdroog, waardoor het lopen werd bemoeilijkt. Sommigen liepen er dan ook bij alsof ze het in hun broek hadden gedaan. Het was geen gezicht! De vijand zou aan ons een gemakkelijke prooi hebben gehad.

Bij aankomst in Loeboekaleng merkten we al gauw dat de



Gezicht op een nieuwe brug



Twee carriers die bij ons waren ingedeeld



Een waterval in de Anaikloof

drietonner niet was komen opdagen. Wat nu? Besloten werd voorlopig een korte rust te houden en in die tijd na te gaan wat ons te doen stond. De meningen liepen -zoals meestal- nogal uiteen. De meesten van ons wilden het liefst in de kampong overnachten om zodoende weer wat op krachten te komen. Een kleine groep vond het beter zo snel mogelijk te voet de terugweg te aanvaarden. Dat betekende echter wel een afstand van circa 20 kilometer lopen en voor een belangrijk deel in het donker. Terwijl we nog druk stonden te overleggen, hoorden we in de verte het geluid van vrachtwagens. Het waren drie waterwagens, die de jongens aan het front van water hadden voorzien. De

chauffeurs vertelden dat zij onderweg diverse keren door sluipschutters onder vuur waren genomen. Gelukkig bleek er niemand gewond te zijn. Maar al te graag wilden ze ons naar Padang terugbrengen. Een extra beveiliging was immers mooi meegenomen. Toen we in de tangsi terugkwamen, hoorden we van een paar achterblijvers dat kapitein Bakker met de rest van de compagnie 's morgens op actie was gegaan naar Fort Van der Capellen.

De dagen volgden elkaar in snel tempo op. Aan het kerstfeest werd nauwelijks aandacht besteed, want daar waren de omstandigheden niet naar. Dat we er toch nog aan werden herinnerd, kwam door de kerstpakketten die

we geschonken kregen van de Nederlandse burgerij. Zou dat niet gebeurd zijn, dan waren de kerstdagen voor ons beslist onopgemerkt voorbij gegaan.

Op 4 januari 1949 kwam dan eindelijk het bericht van luitenant-kolonel Van Hertum, dat we binnen twee dagen naar de Anaikloof moesten afreizen om ons bij de rest van de compagnie te voegen. Benieuwd naar alle belevenissen van de jongens daar gedurende de afgelopen twee weken, begonnen we direct voorbereidingen te treffen voor het vertrek. Er moest uiteindelijk nog heel wat bagage worden ingepakt. Ook van degenen die al op actie waren, moesten er spullen worden meegenomen. Door het snelle vertrek naar het gevechtsterrein hadden zij slechts het hoognodige kunnen meenemen. Na twee dagen van hard zwoegen was het karwei eindelijk geklaard. Afgepelgerd en met zware hoofdpijn stapte ik om half een 's nachts in bed voor slechts een korte nachtrust, om half zes moesten we alweer klaar staan voor vertrek naar de Anaikloof.

Precies op de afgesproken tijd vertrokken we op donderdag 6 januari 1949 uit Padang. Via Loeboekaleng gingen we rechtstreeks richting Anaikloof. Kapitein Bakker stond ons reeds op te wachten met de rest van de compagnie, uitgezonderd de jongens van mijn peloton. Zij waren aan het andere einde van de kloof gebleven om de doorgang van een deel van de kloof veilig te stellen. Volgens kapitein Bakker was het de bedoeling dat zij daar voorlopig zouden blijven. Wat was ik blij dat ik de volgende morgen weer naar mijn eigen peloton mocht terugkeren. Al gauw kreeg ik te horen hoe de actie was verlopen en wat er de afgelopen periode zoal was gebeurd. Hier volgt hun verhaal.

Henk van Vliet

In Memoriam

Hendrikus Hermanus Maria Mergler

Henk



Henk werd geboren in Delft op 11 oktober 1934 en is op 2 juni 2019 in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht overleden. Het afscheid van Henk vond plaats in Crematorium de Essenhof in Dordrecht op 7 juni 2019 waar een groot aantal veteranen hem de laatste eer heeft bewezen.

In 1952 werd Henk als 18-jarige op vrijwillige basis ingelijfd bij de Koninklijke Marine (KM) in het Marine Opkomstcentrum in Voorschoten en begon daar aan zijn Eerste Militaire Vorming. Vervolgens werd hij in opleiding genomen tot elektromonteur. Gedurende deze opleidingsperiode werd Henk geplaatst op het Marine Opleidingskamp in Hilversum en op het Marine Etablissement in Amsterdam en werd

hij ook gedetacheerd aan boord van diverse schepen van de KM om het geleerde in praktijk te brengen. In maart 1956 volgde zijn bevordering tot korporaal elektromonteur en een paar maanden later werd hij geplaatst bij de Mijndienst te Veere.

Henk was ook Nieuw-Guinea veteraan. Na de erkenning van de onafhankelijkheid van de republiek Indonesië door Nederland in 1949, bleef Nieuw-Guinea deel uitmaken van ons Koninkrijk. Eind jaren '50 was het militair vermogen van Indonesië zo toegenomen dat versterking van de Nederlandse troepen in Nieuw-Guinea noodzakelijk werd geacht. Zo werden eenheden van de Koninklijke Landmacht, een bataljon Mariniers en diverse schepen van de KM naar NNG gedirigeerd. Henk vertrok juni 1959 per vliegtuig naar NNG en werd als korporaal elektromonteur geplaatst op torpedobootjager Hr. Ms. Piet Hein. Henk keerde terug op vaderlandse bodem in augustus 1960 en hem werd -op zijn verzoek- ontslag als vrijwilliger bij de KM verleend in november 1960. In 1962 werd hem voor werkelijke militaire dienst in vml. Nederlands Nieuw-Guinea de onderscheiding het 'Nieuw-Guinea Herinneringskruis' toegekend. Als zijn arbeidzame periode in de burgermaatschappij is geëindigd, vindt Henk zijn weg binnen de VOMI. In 1999 treedt hij toe tot het bestuur van VOMI Zuid-Holland Zuid eerst als ledenadministrateur, vervolgens als voorzitter en waarnemend penningmeester. Hij stond vele malen als erewacht bij herdenkingen, begrafenissen dan wel crematies. Mede op basis van zijn jarenlange vrijwillige werkzaamheden bij het Veteraneninstituut in Doorn en zijn werkzaamheden voor het COGIS (landelijk Kenniscentrum over de gevolgen van Vervolging, Oorlog en Geweld) in Diemen werd Henk op 29 april 2011 door Hare Majestelt Koningin Beatrix benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf voorjaar 2008 nam Henk deel aan de voorbereidende besprekingen tussen de verenigingen VOMI Zuid-Holland Noord en Zuid om te komen tot 1 nieuwe vereniging VOMI Zuid-Holland. Hij maakte ook deel uit van de werkgroep die e.e.a. nader mocht uitwerken en concretiseren.

In 2011 werd Henk op 11 september benoemd tot bestuurslid van deze nieuwe vereniging VOMI Zuid-Holland en wel als secretaris, ledenadministrateur en penningmeester. Henk had zijn zaken als bestuurslid altijd perfect op orde. Henk zal in ons geheugen blijven als een voortreffelijk bestuurslid. Bovenal rest ons de herinnering aan Henk als een uitstekend collega.

Op 15 mei 2013 werd Henk voor zijn grote inzet door de jaren heen tijdens een Algemene Ledenvergadering van VOMI Nederland in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem door de voorzitter van VOMI Nederland (Leen Noordzij) tot Lid van Verdienste van VOMI Nederland benoemd.

Henk, bedankt voor alles wat je voor de vereniging hebt gedaan. We zullen je node missen. We blijven met veel waardering en groot respect aan je denken. Selamat Jalan, goede reis Henk.

We wensen echtgenote Leny, dochters Yvonne en Jolanda, de twee kleinkinderen en overige familie veel sterkte met dit grote verlies.

Voorzitter VOMI Zuid-Holland
Theo Rump



Verenigingsnieuws

Zuid-Holland

Wvd. secretaris
Mevr. D.P. van Genderen
Vlaamsestraat 11
3332 EM Zwijndrecht
Tel. 078-6195902
E-mail: igen@online.nl
Soc. Comm. I:
Tel. 078-6195902
Soc. Comm. II:
Tel. 010-4340970

Brijantent huwelijk

Op 22 juni 2019 vierden de heer en mevrouw Hoogervorst uit Sassenhelm hun 65-jarig huwelijksfeest.

Namens het bestuur en de leden van VOMI Zuid-Holland van harte gelukgewenst.

Contactmiddag in Zwartewaal

De vierde contactmiddag van 2019 zal worden gehouden op donderdag 24 oktober 2019 in Gebouw 'De Gaffelaar', Christinalaan 2, 3238 AD Zwartewaal. Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Ook leden van de Bond van Wapenbroeders zijn altijd van harte welkom.

Reünie 2019

Het bestuur nodigt haar leden (eventueel met partner/begeleider) uit voor de jaarlijkse reünie op donderdag 19 september 2019 in de Van Ghentkazerne (Johan de

Wittzaal) te Rotterdam. De uitnodiging hiervoor heeft u reeds ontvangen.

Indië-herdenking Puttershoek

Op vrijdag 20 september 2019 zal de jaarlijkse Indië-herdenking bij het monument op de begraafplaats "De Essenhof" te Puttershoek plaatsvinden. Aanvang herdenking is 14.00 uur.

Overlijden Henk Mergler

Op 2 juni 2019 overleed in de leeftijd van 84 jaar onze secretaris, penningmeester en ledenadministrateur Henk Mergler. Voor het In Memoriam verwijs ik u naar pagina 26 van deze 'SOBAT'.

De taken die Henk voor de vereniging vervulde, worden voorshands uitgevoerd door:

1. Ineke van Genderen, waarnemend secretaris, Correspondentie voor de vereniging vanaf heden aan haar te richten (adressering zie boven).
2. Jasper Breedveld, penningmeester.
3. Peter Naltekkaas, ledenadministrateur.

Zeeland

Secr. M.J. Boogaard
Van Raaltestraat 97
4384 GD Vlissingen
Tel. 0118-418641
E-mail: papua@zeelandnet.nl

Zeeuwse Veteranendag 2019

Zaterdag 8 juni jl. was in Middelburg de 14e Zeeuwse Veteranendag met een ontvangst in het Statencomplex aan het Abdijplein. 173 veteranen hadden zich voor deze dag ingeschreven. In verband met het slechte weer werden de officiële toespraken binnen gehouden en de officiële kransleggingen buiten. Tijdens het defilé kwam een stralend zonnetje tevoorschijn en konden veteranen die slecht ter been waren, op oude legervoertuigen me rijden. Het defilé werd afgenomen door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (luitenant-generaal Hans van Griensven), de burgemeester van Middelburg (de heer mr. H. Bergmann) en andere Zeeuwse burgemeesters. In het Statencomplex werd tot besluit een gezellige nazit gehouden.

Herdenking Terneuzen

Vrijdag 30 augustus 2019 houden we onze jaarlijkse herdenking in Terneuzen voor de 35 in voormalig Ned. Oost-Indië gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen. De herdenking vindt plaats bij het Oost-Indië Monument aan de Koninginnelaan in Terneuzen en begint om 14.00 uur. Daar worden de toespraken gehouden en de kransen/bloemstukken gelegd bij het monument.

Voor nadere informatie: Koos Schrier, tel 0115-696917 of schrier@zeelandnet.nl

VOMI Zeeland, hoe nu verder

Ook in 2020 zal VOMI Zeeland doorgaan met haar activiteiten. Hoe verder zal moeten worden besloten in de Algemene Ledenvergadering van mei 2020.

Friesland

Secr. H. Moorlag, Offemar 48,
8939 CM Leeuwarden
Tel. 058-2800048

E-mail:
henk.moorlag@hotmail.com
Soc. Comm. Tel. 0514-522107

Bootreis 2019

Op 21 juni jl. hadden we voor het eerst in de maand juni onze jaarlijkse bootreis en dit jaar in samenwerking met de BNMO georganiseerd. Er hadden zich 64 personen aangemeld. Ook zijn we dit jaar afgestapt van een Oriëntaals buffet (de bekende 'blauwe hap') en werd er een uitstekend warm buffet gepresenteerd (foto) met als afsluiting een coupe Venus. Na de inscheping om 09.30 uur, konden de trossen om precies 10.00 uur los en kon men aan de koffie met gebak. De route ging via Grou richting Sneek. Op het Sneekermeer ging er nog een skûtsje om door een windvlaag (foto). Dat was voor ons een extra attractie maar het is dan altijd te hopen dat er geen gewonden zijn gevallen. We kunnen terugzien op een gezellige tocht met onze BNMO-vrienden en is zeker voor herhaling vatbaar.



Binnenland

Secr. K.J. Orsel
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht
Tel. 0180-611612

E-mail: klaasorsel@live.nl
Soc. Comm. Tel. 0341-254231
E-mail:
ppg.gommers@kpnmail.nl

Contactpersonen voor de regio
Overijssel zijn de heren
J. Oldenbeuving (0572-358947)
en A.W. Scholten (038-4216205).

Contactpersonen voor de regio
Utrecht / 't Gooi zijn de heren
A. Mouwen (030-6951179) en
R.L. Dorrestijn (06-45652874).

Contactpersonen voor de regio
Noord-Brabant Oost
zijn de heren
F. Heidendaal (040-2025055)
en
H. Withoos (040-2534660).

Contactpersonen voor de regio
Noord-Brabant West
zijn de heren
A. Roodenburg (0165-323490)
en
P.N. Welten (0165-312816).

Contactpersonen voor de regio
De Veluwe
zijn de heren F.T. Dürst Britt
(0578-691646)
en
A.F. Steenkist (0341-423201).

Algemeen

Er bestaat onduidelijkheid over het melden van mutaties. Alle mutaties van onze leden (bijv. overlijdensberichten, verhuisberichten, opzeggingen lidmaatschap etc.) dienen te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur van VOMI Binnenland, de heer J. Krikke (tel. 0592-357140). Hij verwerkt deze mutaties eerst in de ledenadministratie van VOMI Binnenland en geeft daarna de mutaties door aan de centrale ledenadministrateur van VOMI Nederland, mev. Nattekaas-Determan.

Van de penningmeester

Een aantal leden heeft de jaarlijkse contributie nog steeds niet betaald. Ik verzoek deze sobats dan ook vriendelijk om de jaarlijkse contributie ad € 15,00 over te maken op bankrekeningnummer NL88

ABNA 0474 0840 51 t.n.v. VOMI Binnenland o.v.v. 'Contributie 2019'.

Geen tijdige betaling heeft uitschrijving als lid tot gevolg en u ontvangt dan ook geen "SOBAT" meer.

Ledenraad

De ledenraad bestaat uit de heren J. Oldenbeuving, A.W. Scholten, A. Mouwen, R.L. Dorrestijn, F. Heidendaal, H. Withoos, A. Roodenburg, P.N. Welten, F.T. Dürst Britt en A.F. Steenkist.

De vergadering van de Ledenraad wordt gehouden op 8 oktober 2019 in het ECHOS Home te Ermelo.

Regio Noord-Brabant Oost

Op 7 mei 2019 was het weer zover en waren we gereed om de deelnemers aan onze jaarlijkse reünie te ontvangen. Over de opkomst mochten we zeker niet klagen. Na de registratie van de bezoekers en nadat iedereen was voorzien van consumptiebonnen en koffie met appelgebak, werden de reünisten van harte welkom geheten en volgde een minuut stilte voor de ons ontvallen sobats. De commandant van de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot werd bedankt voor de verleende gastvrijheid om vandaag op deze kazerne de reünie te mogen houden. Een bijzonder woord van welkom was er voor de heren K.J. Orsel en P. Bergman van het bestuur van VOMI Binnenland en voor twee oud-bestuursleden van VOMI Noord-Brabant Oost, de heren J. v.d. Ham en H. Burgers. Het 'Heuveltrio' verzorgde, zoals ook in vorige jaren, de muzikale omljsting van deze dag. Na alle plichtplegingen nam de reünie een aanvang en was het voor velen weer een gezellige en hernieuwde kennismaking en werden herinneringen uit het verleden opgehaald. Het ene verhaal was soms nog sterker dan het andere. Na een heerlijk Brabants worstenbroodje werd om 13.30 uur het sein gegeven dat de 'blauwe hap' gereed stond in het bedrijfsrestaurant.

Paresto had weer uitstekend haar best gedaan om een zeer smaakvolle maaltijd te serveren, die werd afgesloten met een heerlijk dessert. Eenmaal terug in de grote zaal kon men onder het genot van een kopje koffie of een drankje nog even nakaarten voordat van elkaar afscheid werd genomen. We kunnen terugzien op een geslaagd evenement. We hoorden op deze dag regelmatig zeggen dat men blij was dat er nog steeds een reünie wordt georganiseerd. Alle aanwezigen bedankt voor uw komst en tot ziens bij komende VOMI-activiteiten en de reünie in 2020.

Frits Heidendaal en Harry Withoos

Regio Noord-Brabant West
Zo'n 60 leden waren aanwezig op 7 juni jl. bij de zomerbijeenkomst op de gebruikelijke locatie te Roosendaal. Na door de heer Roodenburg welkom te zijn geheten, werd een moment stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de onlangs overleden leden.

Daarna was er volop gelegenheid met elkaar te praten, de muzikale omlijsting werd verzorgd door de heer Jan Bakkeren. Rond 14.00 uur kon men genieten van een voortreffelijk drie-gangen menu. Wederom een zeer geslaagde bijeenkomst.

Komende bijeenkomsten
Woensdag 21 augustus, Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal.
Woensdag 16 oktober, Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal.

De Kerstbijeenkomst staat voorlopig gepland op vrijdag 6 december. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging met een definitieve datum.

Herdenking Indië Monument Enschede

Op donderdag 15 augustus 2019 wordt bij het oudste Indië Monument in Nederland in het Blijdensteinpark te Enschede de jaarlijkse herdenking gehouden van alle slachtoffers van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië, de daarop volgende Indonesische vrijheidsstrijd en de strijd om voormalig Nederlands Nieuw-Guinea.

Tijdens de herdenking zal aandacht worden besteed aan het lot van de achtergebleven relaties (ouders, echtgenotes en verloofden) van de naar de Oost uitgezonden militairen.

De heer Martin Elands (plaatsvervangend directeur van het Veteraneninstituut in Doorn) zal er in een voordracht aandacht aan besteden.



Muzikale medewerking wordt verleend door de Twentse Politie Kapel o.l.v Willem Loff, Wouter Muller en zijn ensemble en veel vrijwilligers van Indische verenigingen uit Almelo,

Hengelo en Enschede. De ontvangst is vanaf 10.00 uur, aanvang herdenking is 11.00 uur.

Nieuwe Leden

Naam	Woonplaats	Ondersced
Gelderen, van P.	Capelle a/d IJssel	---

In Memoriam

Met grote eerbied en in gepaste vorm brengen wij een laatste Ere-saluut aan:

Naam	Voorl	Woonplaats	Onderdeel
Beelen,	C.M.	Weert	KM
Blazer,	J.L.	Hengelo	IBW 43 en LMD
Blom,	A.	Alphen aan den Rijn	2-41 RVA
Faulhaber,	P.M.J.A.	Margraten	1-3 RI
Ferwerda-Woudwijk, Mevr.	A.	Leeuwarden	
Geijn, van de	H.W.	Geldrop	5-5 RI
Giesbers,	H.	Rotterdam	2-16 RVA
Haan, de	A.T.	Rotterdam	1-1 HvB
Heemskerk, van	W.	Dalem	4-11 RI
Holscher,	R.E.	Calgary, Canada	HvB
Hommels,	W.H.J.	Oldenzaal	5-5 RI
Huizing,	R.	2e Exloërmond	4-5 RI
Jansman-Neppelenbroek, Mevr. M.	M.	Raalte	
Klok,	R.	Hoogeveen	7 GRPI
Knaap, van der	E.J.M.	Wateringen	
Kievit,	C.	Vlaardingen	41 GVC
Mergler,	H.H.M.	Alblasserdam	KM
Rietsema,	E.H.	Assen	5-4 RI
Stege, ter	A.	Kerkenveld	4-1 RI
Trip,	H.	Rolde	5-8 RI
Wetering, van de	A.J.	Eindhoven	2-6 RI
Wit, de	W.H.	Den Haag	4 Hupva
Yntema-Hazenbergh, Mevr.	G.	Joure	
Zwartbol-Huisman, Mevr.	J.	Strijen	

Met ons aller welgemeend medeleven en dat de liefde en de warmte van uw naasten U de moed en kracht geven dit zware verlies te dragen.

SOCIAAL COMMISSARISSEN



Voorzitter/secretaris Sociale Commissie
Budgethouder Fonds Sociale Zorg (FSZ)
Theo H.A. Rump
Albatrosstraat 14
2352 EG Leiderdorp
Tel. 071-5416936
E-mail: Theorump@gmail.com

Coördinator monumenten
Ger de Jong
Rozenlaan 41
2995 AS Heerjansdam
Tel. 078-6771802



SOCIAAL COMMISSARISSEN

Drenthe-Groningen

Frans van Dreumel
Oude Hof 16
8435 XR Donkerbroek
tel. 0516-49 19 53
fj.vandreumel@oudook.com

Friesland

Hans N. Blom
Tjalka v.d. Walstraat 24T
8723 CA Koudum
tel. 0514-62 21 07

Limburg

H.A.M. van Haef
Past. Stassenstraat 44
5921 CV Venlo
tel. 077-3822592
hermanvanhaef@online.nl

VOMI Binnenland

Paul P.G. Gommers
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
tel. 0341-254231
ppg.gommers@kpnmail.nl

Regio Noord-Brabant West

De heer P.N. Welten
tel. 0165-312616

Zuid-Holland

W.A.J.K. (Willem) Roza
Heemraadstraat 9
3131 VG Vlaardingen
tel. 010-4340970
w.roza3@kpnplanet.nl

Noord-Holland

Nico Baan
Molenwerfslaan 58
2103 TE Heemstede
tel. 023-5283997
nibaan@kpnmail.nl

Zeeland

Marcel J. Boogaard
Van Raaltestraat 97
4384 GD Vlissingen
tel. 0118-418641
pmpua@zeelandnet.nl

Regio Overijssel

De heer J. Oldenbeuving
tel. 0572-358947

Regio De Veluwe

De heer F.T. Dürst Britt
tel. 0578-691648

Mevr. D.P. (Ineke)

van Ganderen
Vlaamsestraat 11
3332 EM Zwijndrecht
tel. 078-6195902
igen@online.nl

Regio Utrecht't Gooi

De heer A. Mouwen
tel. 030-6951179

Regio Noord-Brabant Oost

De heer F. Heidendaal
tel. 06-49229197

FONDS SOCIALE ZORG

Budgethouder Theo H.A. Rump, adres zie boven

VOM (Noord Veluwe/Oostelijk Flevoland)

Paul P.G. Gommers
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet

Tel. 0341-254231

E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl



SOCIALE COMMISSIE VOMI Fonds Sociale Zorg

Draag bij aan de herkenbaarheid van de VOMI en draag daarom ons borstembleem en de VOMI stropdas bij alle officiële VOMI gelegenheden.

Artikelen zijn te verkrijgen via de VOMI stand of via bestelling:

VOMI Borstembleem	€ 11,00	VOMI manchetknopen, per paar	€ 10,00
VOMI Stropdas donkerblauw/ donkerrood	€ 11,50	Draaginsigne Veteranen (klein model)	€ 8,00
VOMI Condoleancekaart	€ 1,25	O'VW draaginsigne met surete vergulde en inclusief ministeriële beschikking	€ 7,50
Draagspeld Witte Anjer	€ 2,50	1,50 meter rood, wit, blauw lint (met opdruk VOMI en logo)	
Demobilisatie speld (zilver, origineel)	€ 8,00	voor opmaak bloemstukken	€ 9,00 per lint
VOMI kruidenbitter	€ 10,00		
Speld met VOMI logo (goudkleurig)	€ 5,00		
VOMI-cap	€ 10,00		
VOMI pillendoosje	€ 2,50		
VOMI pennenset	€ 12,50		

Prijzen zijn per stuk en bij elke bestelling worden voor verzending de portokosten berekend.

De artikelen zijn te verkrijgen in de VOMI stand of bij:

Theo Rump, Albatrosstraat 14, 2352 EG Leiderdorp, tel 071-5416936.

Via @mail: theorump@gmail.com

Budgethouder: Rekeningnummer NL61 INGB 0006 1318 44 ten name van VOMI Nederland/Fonds Sociale Zorg te Leiderdorp